

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 – 1964.

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1960.

<i>Förlovade</i>	
Gunnar Karlsson Svea Svensson	
Blädinge.	Gantofta.
Nyårsafton 1959.	
Kjell Nilsson Ingrid Hörberg	
Blädinge.	Alvesta.
Nyårsafton 1959.	

Alma Lagerlund †. På Växjö lasarett avled efter några dagars sjukdom fröken Alma Lagerlund, Bernhardshill, Hovmantorp, nyligen fyllda 76 år.

Hon var född i Hovmantorp och dotter till framlidne kantorn och folkskolläraren Bernhard Lagerlund och hans likaledes framlidna maka Hilda född Blomberg, Hovmantorp. Fröken Lagerlund var mycket kyrkligt intresserad och tillhörde Hovmantorps äldre kyrkliga syförening. Hon företog flera resor till Amerika, där hon hälsade på sina syskon. En längre tid bodde hon tillsammans med system Maria, som var lärarinna i Blädinge. Hon skötte där hushållet, till system för några år sedan avled, varefter hon flyttade till föräldrahemmet i Hovmantorp, där hon med kärleksfull omsorg tagit vård om föräldrarnas gamla, värdefulla saker och

bohag. Hon var en vänlig och stillsam person och utrustad med mycken humor. Hon vann en stor vänskrets.

Närmast sörjes hon av syster och två bröder i Amerika. I sorgen deltar många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 9 Januari 1960.

Från kristna *verksamheten*

Blädinge.

Trettondedagens ljusgudstjänst i Blädinge kyrka hade samlat en fulltalig menighet. Komminister Nils Ekedahl predikade med ledning av dagens text över ämnet "Den stora missionssynen". Kyrkokören sjöng under kantor Yngve Johanssons ledning och som postludium spelade denne "Hell morgonstjärna mild och ren" av Samuel Scheidt. Missionskollekten inbringade 727 kr. Sammanlagda kollekten för hela julhelgen blev därmed 1.250 kr.

Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 16 Januari 1960.

Födelsedag.

70 år fyller på måndag fru Betty Samuelsson, maka till framlidne nämndemannen Per Samuelsson, Jutagård, Blädinge. Hon är född i Virestad. Redan 1897 kom hon emellertid med föräldrarna till Jutagård i Blädinge, som de då övertog. Hon flyttade i samband med giftermål år 1915 till makens barndomshem Aplamon i Vislanda vilket hon och maken kom att bruka i tretton år till 1928, då de flyttade till Blädinge och övertog hennes fädernegård. Rikt utrustad och till sin läggning vinnande och trevlig har hon genom alla åren varit allmänintresserad och haft möjlighet att axla en rad uppdrag, som hon väl fyllt. Hon var med och bildade Blädinge Röda kors och blev

då dess v. ordf. Vislanda – Blädinge högerkvinnoförening ledde hon som ordf. i 10-talet år och vidare har hon varit verksam inom Blädinge lottaförening som dess ordf. Mån om kyrkan och dess prydnade var hon initiativtagare till den år 1933 bildade Blädinge kyrkliga syförening.

Hon har vidare, som det hette på den tiden, varit fosterbarnsinspektör i Blädinge. Sin mest omfattande insats på senare år har hon gjort inom civilförsvaret, vilket hon tillhörde redan på den tiden det kallades utryckningskommission och för sina gagnarika insatser inom detta verksamhetsområde tilldelades hon 1952 civilförsvarets förtjänstmedalj. Hon gjorde bl.a. upp en plan för inkvartering som vann höga vederbörandes gillande i så hög grad att förslaget blev en lärobok i ämnet.

Ur Smålandsposten N:o 10 Måndagen den 18 Januari 1960.

Skifte av kyrkovärd i Blädinge.

Vid söndagens gudstjänst i Blädinge kyrka frånträdde hemmansägaren Claes Dahl sitt uppdrag som kyrkovärd.

I anledning härav frambar komminister Nils Ekedahl efter gudstjänstens slut i ett varmhjärtat tal församlingens tack till hr Dahl för de värdefulla insatser i kyrkorådet och för det föredömliga sätt, på vilket han handhaft sitt uppdrag som kyrkovärd. Som minnesgåva överlämnade komminister Ekedahl bokverket "Växjö stift i ord och bild" och kyrkovärd Carl Wahlquist överräckte blommor.

Kyrkovärden Dahl frambar därefter sitt varma tack för hedersbevisningen och gav uttryck åt den glädje arbetet i kyrka och församling berett honom. Pastor vände sig därefter till de nyvalda kyrkovärdarna, hemmansägarna Henrik Sandahl och Uno Nilsson, och hälsade dem välkomna i deras nya befattningar och önskade Guds välsignelse över dem och deras gärning.

Till kyrkovärd Dahls efterträdare i kyrkorådet har kyrkostämman valt dennes son, hemmansägaren Ivar Dahl. För övrigt har till kyrkovärd även omvalts Carl Wahlquist, vilken även utsetts till kyrkokassör.

Efter högmässans slut var ett samkväm ordnat på Bloms pensionat för kyrkorådets ledamöter och anhöriga till kyrkovärden Dahl, varvid denne blev ytterligare hyllad och avtackad.

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 28 Januari 1960.

Pälle Näver:

Dagens vers.


*Att vara glad och hoppfull
i både med och mot
det är en riklig tillgång
som ger den högsta kvot,
och vill man klara skivan
i livets ur och skur,
så får man inte traska
omkring och vara sur.*

*När Per i Stutafeset
i fjol blev änkeman
då blev han lite kutig
och föga trivselsfann.
Men efter hand som tiden
förgick i sakta mak,
blev Per till sin lekamen
som förr båd' kvick och rak.*

*Han tänkte helt förnuftigt:
Här gäller nya tag!
Av sorg och tunga tankar
blir mänskan sjuk och svag..
Nu knogar han med torpet
vid strålande humör
och vårdar kon och grisen
och kärnar själv sitt smör. –*

*Och allt som oftast kommer
Lovis och hälsar på
och städar upp och dukar
ett kaffebord för två,
en falnad ungdomslåga
på nytt fått glöd och prakt, ty
gammal kärlek rostar
ju aldrig, har man sagt.*

Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 2 Februari 1960.



Vår kära faster och moster

Augusta Johansson

* 21/1 1880
† 31/1 1960

har idag stilla avlidit i tron på sin
Frälsare. Sörjd och saknad av släkt
och många vänner.

Blädinge den 31 jan 1960.

SLÄKTINGARNA.

Herre jag vill bida
stilla vid din port,
tills min själ din blida
fadersblick försport.
Trött på allt mitt eget.
Ödmjukt här jag står.
Hjälp mig sista steget
du som allt förmår.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen d. 7 februari kl. 9,30. För
dem, som önskar följa den avlidna till
griften meddelas att samling sker i vård-
hemmet, Blädinge, kl. 8,45.


Dödsfall.

Augusta Johansson †. Efter en längre tids sjukdom avled på söndagen fru Augusta Johansson, maka till framlidne hemmansägaren Axel Johansson, Blädingenäs, Blädinge.

Hon var bördig från Slätthög och ingick äktenskap år 1921. Tillsammans med maken brukade hon dennes föräldragård under en följd av år. Sedan gården avyttrats bodde hon tillsammans med maken i fastigheten Björkhyddan. Hon blev änka år 1952 och har de senaste fem åren vårdats på vårdhemmet i Blädinge. Hon var känd som en kyrkligt intresserad kvinna och uppskattad som en mycket vänlig och gästfri lanthusmor.

Närmast sörjes hon av syskonbarn bosatta bl.a. i Alvesta, Lammhult, Slätthög, Malmö, Stockholm, Hälsingborg och såvitt är känt även USA.

Ur Smålandsposten N:o 21 Lördagen den 6 Februari 1960.



Vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Kristina Olsson

* 24/5 1865

har idag lugnt och stilla insomnat.
Djupt sörjd och saknad av oss.

Blädinge den 4/2 1960.

BARNEN
Barnbarn
Barnbarnsbarn.

Min sällhetsdag
Jag väntar dig.
Jag redo är det gläder mig
i vita högtidsdräkten.
Kom, Jesu! "Ja, jag kommer snart".
Du svarar mig, jag hörer klart
din röst i morgonväkten.
Ära, Ära vare Herren!
Vilken fjärran, Sorger alla
Gud i vill jag mig befalla.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
sönd. den 14/2 kl. 9,30.
Samling vid kyrkan.

Dödsfall.

Kristina Olsson †. På torsdagskvällen avled i sitt hem änkefru Kristina Olsson, Mossbo, Blädinge. Hon var församlingens äldsta medlem och skulle om någon månad fyllt 95 år.

Den bortgångna var född i Aringsås. Som ung kom hon till Blädinge Norregård med föräldrarna, som då arrenderade gården. Vid ingånget giftermål övertog hon och hennes make lantbruket i Mossbo, vilket för 30 år sedan överlämnades till en son. Hon var mycket kyrkligt sinnad och så länge hon orkade intog hon sin plats i kyrkan.

Hon sörjes närmast av en son och en dotter, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 22 Februari 1960.

Tumlinge hög. Hr Gunnar Nilsson, Blädinge, har begärt att få sälja grus från sin jordbruksfastighet Blädingenäs Östregård 2:6, belägen väster om landsvägen Blädinge kyrka – Kojtet. I norra delen av området ligger Tumlinge hög, ett stort och välbevarat röse, samt i södra delen ett mindre, starkt skadat röse. Landsantikvarien har, enligt vad han meddelat riksantikvarien, besiktigt området och i samråd med arkeolog Tore Danielsson har uppgjorts ett förslag till villkor för eventuell grustäkt.

Ur Smålandsposten N:o 35 Tisdagen den 1 Mars 1960.



Vår kära syster
Ingrid Andersson
* 6/3 1889
har i dag slutat sitt lidande, djupt
sörjd och saknad av oss, släkt och
vänner.
Espetuna, Blädinge den 29/2 1960.
Amanda
Eva och Magnus
Alfrid och Eva
Ellen och Gustav
Syskonbarnen.
Ditt kors skall skina för min blick, när sist
jag somnar, O Herre Jesu Krist.
Då vet jag natten, morgon bräcker klar.
I liv, i död, bliv Herre, hos mig kvar.
Sv. Ps. 287.

Dödsfall.

Ingrid Andersson †. På måndagsmorgonen avled i sitt hem fröken Ingrid Andersson, Espetuna, Blädinge, i en ålder av 71 år.

Den bortgångna, som bodde tillsammans med en syster, var en skicklig väverska och var därför mycket anlitad i sin bygd. Hon var kyrkligt sinnad och intog gärna sin plats i kyrkan, trots den långa vägen dit.

Den avlidna sörjes närmast av syskon, syskonbarn, svågrar och svägerskor samt övriga släktingar och många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 14 Mars 1960.

Födelsedag.

50 år fyller på torsdag hemmansägare John Aronsson, Norra Vare Södregård, Blädinge. Han är född på den gård han övertog av sina föräldrar vid ingånget giftermål 1950. Sitt lantbruk sköter han nu med maskinell drift, skogen har han vårdat till det bästa tänkbara med röjningsarbete. Inom skytterörelsen har han varit med sedan ungdomsåren. Där fick han mottaga många förnämliga utmärkelser och priser som en god skytt och tillhörde under en längre tid dess styrelse. Han har som hobby jakten och är fortfarande med i ortens jaktvårdsförening sedan flera år tillbaka. Dessutom är han huvudman i styrelsen för Vislanda pastorats sparbank samt tillhör styrelsen för Blädinge högerförening sedan flera år tillbaka. Hans goda och sällskapliga sätt gör att han åtnjuter stor vänskap och aktning i vida kretsar.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 3 Mars 1960.

Topprationellt svinhus i Blädinge

800 smågrisar årsproduktion

Hur rationellt och arbetsunderlättande kan ett svinstall göras? Den frågan ställde sig hr Sture Ekman, Blädinge. Han hade drabbats av dålig hälsa och såg sig om efter en utväg att kunna göra svinhus så rationellt, att han skulle kunna sköta det ensam med assistans från sin fru och möjligen ytterligare någon äldre person.

Han började planera, konstruera och rita, och efter en tid hade han anläggningen klar i teorin. Han ansåg då, att han hade möjlighet att bygga det rationellaste svinhuset i hela länet.

Hr Ekman namn finns redan långt tillbaka i patentverkets register över patentinnehavare, och många av de saker han konstruerat under arbetet med att lägga upp planerna till svinstallet skulle utan tvekan kunna göra honom förtjänt av att återigen få sitt namn i patentverkets register, om han så önskade.

Han satte i gång med att realisera planerna den 14 mars i fjol – således på den gamla flyttaredagen – stod svinstallet färdigt, och i dagarna kan man se tillbaka på ett produktionsresultat av 800 smågrisar från en besättning på 35 modersuggor, vilka han i två omgångar köpt från besättningar i Halland.

– Just nu har jag av en tillfällighet en lantrasgalt men samtliga kullar i svinhuset för dagen är avkomma av en korsning mellan svensk lantras hos suggorna och en engelsk Yorkshiregalt, säger hr Ekman.

Det är dock inte på det rasmässiga planet svinanläggningen har de mest iögonfallande anordningarna, utan de finns i det tekniska och planmässiga utförandet av stallet, och som ger det överraskande resultatet: Det tar tio minuter att fylla på den halvautomatiska utfodringsanläggningen och det tar cirka tio sekunder högst att rycka i två snören och föra ett par handtag i de lämpliga lägena för att utfodringsen per gång skall vara avklarad. Och



Familjeidyll i svinhuset. Smågrisarna ligger och gonar sig under värmelampan medan suggan söker komma sina småttingar så nära det går.



Det stora svinhuset har placerats ovanligt väl i landskapet.



Hr Sture Ekman demonstrerar utlösninganordningen för utfodringsen.



Sexåriga Lars Inge Ekman bekantar sig med en sex dagar gammal gris.

det tar inte mer än en halvtimme per dag att klara av utgödslingen. Och ändå är det en besättning på 200-talet smågrisar från en till tio veckor och 30-talet suggor som skall skötas.

Byggnaden ligger i en sluttning och t.o.m. loftvåningen ligger lägre än marken en kort bit åt väster. För inforslingen av melasstunnorna har hr Ekman därför konstruerat en vagn med en enkel och effektiv självbroms. I det 600 m² stora djurstallet finns en särskild automat där blandningen av maten till smågrisarna sker. Maten föres i en vagn av en 120 liter stor behållare från automaten till de olika boxarna.

Smågrisarna

håller mestadels till redan från första minuten under den behagliga kretsen från värmelampans infraröda ljusstrålar. Grinden mellan suggans och smågrisarnas del av boxen, kompletteras med en andra grind, under det suggan grisar, och i svinstallet har man ordnat en utmärkt förlossningsbox.

Grindarrangemanget är fyndigt i ytterligare ett avseende: Grindarna kan ställas upp, så att en sugga endast kan komma från den boxen hon lämnar och till den hon närmast skall placeras i vid förflyttning.

Djurstallet i anläggningen har i förhållande till ett vanligt djurstall torr och fin luft. Förhållandet hänger samman med att det inte finns något strö i boxarna. Golvet i boxarna lutar åt det håll, varifrån utforslingen via den maskinella utgödslingen sker.

Bassängen med gödseln finns under boxarna, och den är på 130 m³. Det är tillräckligt för att rymma gödselbehållningen från ett år. Uttransporten av den flytande gödseln sker med en motordriven snäckpump. Det tar tre minuter att pumpa full en tank på 3,5 m³. Gödseln skänker hr Ekman bort till gårdarna i trakten.

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 22 Mars 1960.

Blädinge jaktvårdsområde, har hållit årsmöte i Blädingegården med god tillslutning av medlemmar och med lantbrukare Helge Carlsson som ordförande.

Sedan han hälsat de närvarande och då särskilt konsulent R. Citron välkommen, förrättades följande val: ordf. Helge Carlsson, sekr. Olle Nilsson, kassör Hugo Blom samt Ragnar Sallnäs och Janne Blom. Revisorer: Sture Johansson och Ernst Johansson. Till jaktledare vid årets älgjakt valdes Hugo Blom och Mauritz Marcusson.

Av övriga beslut kan nämnas att då det gäller älgjakten skall den utföras gemensamt som licensjakt. De som vill delta måste skjuta godkänt på älgbana och till jaktledaren anmäla om sitt deltagande minst en vecka innan jaktens början. Därvid erlägges en avgift å 5 kr. Licens skall sökas på två älgar och åtta rådjur.

Ur styrelseberättelsen kan vidare nämnas, att inom området en intensiv rävjakt förekommit.

Jakträttsbevisen skall ha ett pris å 2 kr. och jaktkortet 5 kr. och varje markägare får ha högst en gäst på varje påbörjat hundratalet tunnland.

Efter mötesförhandlingarna vidtog ett enkelt samkväm, varvid konsulent Citron visade en av sina vackra filmer.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 26 Mars 1960.

Födelsedag.

50-åring



Om man läser Blädinge församlings series pastorum i Herdaminnet eller vad annars kan man finna den, möter man en rad namn, av vilka ej få burits av män, som varit kända och aktade inte bara i församlingen utan i hela stiftet, ja långt utanför dess gränser. Till denna förnämliga rad av företrädare sluter sig på ett värdigt sätt den nuvarande komministern, Nils Ekedahl, som på måndag fyller 50 år.

Utän överdrift kan det om honom sägas, att han är ovanligt väl skickad för den tjänst, som blivit hans livskall. Ämbetsgåvorna äro lyckliga. Han hör till dem, som äro präster, därför att de böra vara det.

Från föräldrahemmet har han ett arv av i väsentligen lågkyrklig fromhet med stark orientering kring den andra trosartikeln och ett drag av innerlighet och värme, som utgör en naturlig bakgrund till det starka personliga engagemang, som präglar hans förkunnelse.

Men för den skull är han inte någon lågkyrkomän i vedertagen mening. Över huvud har han icke anslutit sig till någon viss kyrklig riktning utan skulle mycket väl kunna göra biskop Malmeströms ord vid tillträdet i biskopetet till sina: "Jag är kyrklig helt enkelt".

När man hör Nils Ekedahl tala, märker man, att rösten har klang av ädel metall. Detta hör väl närmast samman med hans utmärkta sångförmåga. Men nog har man även rätt att tolka det som ett vittnesbörd om det drag av manlighet och kraft, som utmärker honom, och som tillsammans med den ärvda innerligheten åt hans förkunnelse ger karaktär av sobert tillbakahållen lidelse.

Detta intryck av manlig kraft är förresten inte på något sätt en tillfällighet. Ty Ekedahl är människa, som bär sina 50 år med mycken heder. I yngre dar var han också bemärkt som skolidrottsman och gymnastikledare.

Näst efter den starka förankringen vid den kristna verkligheten är det stora intresset för människor, särskilt de som har det svårt och behöva föras tillrätta, det mest utmärkande draget i Nils Ekedahls rikt utrustade personlighet. Det är denna starka känsla för det medmänskliga, som gjort att han med glädje offrat tid och kraft för fångvården, nykterhetsarbetet och dylikt. Och det är även den, som gör, att han kan glädja sig som ett barn åt en liten vänlighet, som egentligen ingenting annat är än ett självklart erkännande.

Nils Ekedahl är smålänning, född i Oskarshamn men härstammar på fädernet från Korsberga och Lemnhult. Han tog studenten i Kristianstad och studerade i Lund. Efter prästvigningen tjänstgjorde han som pastor vid uppfostringsanstalten i Bona men övergick efter en tid till vanlig tjänst. Som församlingspräst har han varit Värebygdens trogen, och stationerna har varit Stenbrohult, Hemmesjö, Öhr och Blädinge.

Komministern i Blädinge är utrustad med en stor arbetslust och en anmärkningsvärd arbetsförmåga. Den som har dessa egenskaper undgår icke att tagas i anspråk, och raden av uppdrag, som lagts på hans axlar har med åren blivit mycket lång. Att här nämna alltsammans skulle verka tröttande. Men de viktigaste tingen bör dock åtminstone

antydas. I sin församling har han valts till ordförande i kyrkostämman, är ledamot i barnavårdsnämnden och ordförande i Röda korskretsen. Inom Allbo kontrakt har han efter hand blivit den, som skall allting bestyra, och är sekreterare i konventet och kontraktsrådet samt missionsstyrelsens ombud. Alla dessa uppdrag sköter han kugnt och stilla men med en duglighet och samvetsgrannhet, som förtjänar det allra högsta betyg. Må det i det här sammanhanget tillåtas dem, som på flera av dessa poster varit hans företrädare att lägga ned en särskild liten blomma! Ty det är saken förvisso värd.

I tio års tid har Ekedahl varit pastor vid centralfängelset i Växjö. Han är även vice ordförande i Kronobergs läns stödförening för frigivna fångar och ombud i länets nykterhetsförbund. Han har alltså funnit utvägar att aktivt tjäna dem, som hans hjärta ömmar för på ett särskilt sätt, de vilsegångna och förkomna.

Trots all sin påtagliga duglighet och trots allt förtroende, som visats honom, är Nils Ekedahl en personlig anspråkslös och ödmjuk människa, som verkligen inte lider av någon självöverskattning – men har lätt att se det goda och värdefulla hos sina medmänniskor, och det är väl inte minst detta som gör att vännernas skara är mycket stor. Säkerligen går på måndag vänliga tankar till den ungdomlige 50-åringen på hans högtidsdag.

G. L.

Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 5 April 1960.

+

Min kära mor

Ida Maria Jonsson

* 11/11 1873

har i dag ingått i den eviga vilan
innerligt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av mig, släktingar och
vänner.

Blädingenäs den 2 april 1960.

IVAR JONSSON.

Så somnar jag glad i ditt heliga namn
Du vakar tills dag sig tänder
När morgonen brinner, då är jag i hamn
Jag skådar mitt hemlands länder.
Och griper med utsäglig fröjd
de genomborrade händer.



*Hr Gunnar Karlsson med maka
Svea, f. Svensson, Blädinge.
(Foto Estvalls, Alvesta).*

Dödsfall.

Ida Jonsson †. På lördagen avled änkefru Ida Jonsson, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 86 år.

Den bortgångna var född i Blädinge 1873 och änka efter framlidne lantbrukaren Magni Jonsson, som avled för omkring 20 år sedan. Makarna innehade i yngre dagar ett lantbruk i Hallåkra. När de sålde detta inköpte de en fastighet i Blädingenäs. Under de senaste åren har hennes hälsa varit vacklande, varför hon fått söka vård på Hallanässets vårdhem där hon också fick sluta sina dagar.

Den avlidna sörjes närmast av en son samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 16 April 1960.



Vår innerligt älskade
moder

Ida Svensson- Lundberg

* 27/8 1874
† 14/4 1960

har i dag stilla insomnat i tron på sin
Frälsare. Djupt sörjd men i ljust
minne bevarad av oss barn, barnbarn
och barnbarnsbarn, övrig släkt och
många vänner.

Ängadal, Blädinge och USA
den 14 april 1960.

BARNEN.

Mors älsklingspsalmer 448 och 536.

När solen sjönk i väster ned
Du somnade så stilla.
Gud tog dig hem från kamp och strid
från världens larm och villa.
Din kind blev tårad mången gång
när livets stormar röt.
Dock för de dina dagen lång
du likväl blommor bröt.
Hur många trötta steg du gick
för oss som all din kärlek fick.
Men nu du målet hunnit
och ro för evigt funnit.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
onsdagen den 27 april kl. 14.

Dödsfall.

Ida Svensson-Lundberg †. På torsdagsförmiddagen avled änkefru Ida Svensson-Lundberg, Södra Vare, Blädinge, i en ålder av 85 år.

Hon var född i Skatelövs församling 1874 och kom i samband med giftermålet för 65 år sedan till Södra Vare, där makarna inköpte en jordbruksfastighet. Där har hon varit bosatt hela sin levnad. Hon var en arbetsam kvinna och hade omsorg om hemmet och de sina. Intill det sista var hon en flitig kyrkobesökare. För några månader sedan, när hon inte kunde klara sig själv, inackorderade hon sig på vårdhemmet, där hon nu avled efter en hjärnblödning för en vecka sedan.

Den avlidna sörjes närmast av sju barn. Av dessa är Arvid, Ivar och Ruth bosatta i Amerika, Einar bosatt i Alvesta, Martin innehar föräldrahemmet, Lilly är bosatt i Stockholm och Gulli i Malmö.

Pälle Näver:

*Det står en liten stuga
i skogens trygga bryn,
där färdevägen ringlar
igenom snön mot byn,
och där har gamla farmor
sin lugna fristad fått,
sen hennes käre gubbe
den stora vilan nått.*

*Det är så tyst och stilla
i stugans kammarvrå,
där ljusa minnen svävar
som älvor kring på tå.
Med katten blott till sällskap
och sina fönsterblom
den gamla lever lycklig
och levnadsvis och from.*

Dagens vers.

*Och vinterflugan surrar
mot rutan då och då,
och dalaklockan knäpper
så trivsamt i sin vrå.
Och middagssolen lyser
på fönstrets pelargon,
och väggtapeten ljusnar
och får en annan ton.*

*Och farmor i sin karmstol
hon nickar till en stund,
och katten bredvid spisen
har tar sig ock en blund...
Den lilla röda stugan
i granomsusad lid
har ingenting gemensamt
med tidens hat och strid.*

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 19 April 1960.



Vår käre Far
Morfar och Farfar

Johannes Andersson

har i dag stilla insomnat i sitt 87:e
levnadsår. Djupt sörjd och saknad
men i ljusst minne bevarad av oss,
släkt och vänner.

Södra Vare, Blädinge den 17 april 1960.

BARNEN
Barnbarnen.

Sist, min Gud, jag dig nu beder:
Tag min hand uti din hand,
Så att du mig alltid leder,
Förer till ditt fröjdeland.
Varest ändas allt besvär
och när loppet slutat är
Och jag dig min ande sänder,
Tag du den i dina händer.

Fars psalm 298, 95: 4 – 6.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
fredagen den 29 april 1960 kl. 14.

Dödsfall.

Johannes Andersson †. Efter en kort tids sjukdom avled påskdagen f.d. hemmansägaren Johannes Andersson, Södra Vare, Blädinge.

Han var född i Vislanda 1873. Under sina yngre år var han verksam på olika arbetsområden. Bland annat var han med om att bygga järnvägar i Västergötland och Skåne. Han arbetade under ett par år på en gård i Danmark och hade även anställning på tegelbruket i Gåvetorp. Efter ingånget äktenskap år 1900 arrenderade han en gård i Mörhult, Vislanda. 1906 köptes en gård i Remmatorp och 1919 flyttade familjen till Sjöbackens gård. Sedan 1936 har han med sin maka bott hos en son i Södra Vare, Blädinge. Fru Andersson avled 1957. Under sin tid i Vislanda deltog han med stort intresse i det kommunala livet. Han var bl.a. ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, taxeringsnämnden och pensionsnämnden. Vidare var han under många år huvudman i Vislanda pastorats sparbank.

Närmast sörjande är fem barn. Dottern Sigrid är gift med lantbrukare Edvin Nilsson, Hullingsved, Vislanda, Karin med lantbrukare Petter Åkesson, Hästhagen, Vislanda, Hilma med banarbetare August Andersson, Vislanda, sonen Gustav är lantbrukare i Södra Vare, Blädinge, och Arthur fabrikkör i Lammhult. I deras sorg deltagar sonhustrur, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 27 Maj 1960.



Dödsfall.

Ernst M. Johansson †. Förrre verkmästaren Ernst M. Johansson har avlidit på Flens lasarett i en ålder av 84 år.

Han var född i Oby Toaboda Petersborg i Blädinge och var under åren 1908 – 1952 bosatt vid Kottla i Lidingö stad. Han var änking sedan 1949.

Närmast sörjes han av broder, svägerska och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 7 Juni 1960.

Förlovade

**Stig Frisk
Maj-Lis Elmqvist**

Blädinge. Älmeboda.

Pingstafton 1960.

1910 år konfirmander i Blädinge



Fr.v. John Johnsson, Vislanda, Olof Gustafsson, Blädinge, Karl Björkelius, Stockholm, Gunhild Gustafsson, Blädinge, Oskar Nilsson, Sexdrega och Karl Uno Nilsson, Blädinge.

På hemmansägare Olof Gustavssons, Jutagård, Blädinge initiativ anordnades pingst-
dagen i Blädinge en träff för prosten Knut Holms konfirmander från 1910.

Av gruppen på 17 hade två dött och två hade inte kunnat nås med inbjudan. Av de åter-
stående hade sex tillfälle deltaga i träffen. Samling skedde vid högmässan i Blädinge, där
i anslutning till högmässan med predikan av komminister Nils Ekedahl var nattvards-
gång.

De forna konfirmanderna bjöds på kyrkkaffe hos hemmansägare Olof Gustavsson,
Jutagård, varefter färden ställdes till Vislanda där de hyllade sin forne lärare med att
nedlägga en krans på hans grav. Därefter samlades man till en festlighet på Bloms
pensionat i Blädingenäs.

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 14 Juni 1960.

**Farlig gaspedal
i raggabil.**

En personbilsförare mötte i söndags eftermiddag i vägkorsningen vid Blädingenäs en
raggarbil från Vislanda. Raggabilen höll god fart, troligen betydligt över 100 km/tim,
och kom närmast på tvären genom en kurva.

Den mötande personbilsföraren, hemmahörande i Alvesta, tvärbromsade och raggabilen
lyckades med en manöver vid sidan av vägen komma förbi bilisten. Raggaren hade en
kort stund efter även med den höga hastigheten vållat en allvarlig situation med en annan
bil. Polisen fick larm men innan polisen hann få kontakt med raggarna hade de själva
anmält att de gjort sig skyldiga till manöver i hög hastighet. Orsaken till den höga
hastigheten skulle enligt deras version bestå i att gaspedalen hakat upp sig.

Från kristna verksamheten

Söndagsskoledag i Blädinge.

I söndags var söndagsskoledag anordnad i Blädinge församling för de kyrkliga söndagsskolorna i Hjortsberga, Vislanda och Blädinge.

Det var en fulltalig menighet som samlats till barn gudstjänst i kyrkan. Predikan hölls av komminister Nils Ekedahl och sång utfördes av barnkören under ledning av kantor Yngve Johansson. Före postludiet utdelade pastor Ekedahl minnesböcker till åtta elever i Blädinge söndagsskola, vilka nu slutar efter fyllda tretton år. Efter gudstjänsten samlades man i Blädingegården till samkväm, varpå följde lekar med barnen. Den i allo angenäma samvaron avslutades med psalmsång och bön, varpå småskollärare Britt Jonsén framförde de gästade söndagsskolornas tack.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 27 Juni 1960.



Hr Gösta Johansson med maka Ragnhild, f. Ahlkvist, båda från Alvesta. (Foto Estvalls, Alvesta).



Hr Sven-Olof Johnsson, Nybro med maka Maj-Britt f. Wickart, båda från Alvesta. (Foto Estvalls, Alvesta).

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes midsommarafton snickeriarbetaren Gösta Johansson, Blädinge, och sjukvårdsbiträdet Ragnhild Ahlkvist, dotter till hemmansägaren Ivar Ahlkvist, Spånhult, Vislanda, och hans maka Dahli, f. Petersson. Under det brudparet åtföljt av tärnan fröken Gunnel Gunnarsson, Hjortsberga, och marskalk Nils-Åke Johansson, Grimslöv, tågade in i kyrkan spelade kantor Yngve Johansson på orgeln "Preludium" i G-dur av J. S. Bach. Vigseln förrättades av

komminister Nils Ekedahl, som också höll tal till brudparet. Efter vigseln sjöng fröken Gulli Wahlqvist, Tingsryd, solo Beethovens "Lovsång" samt "Gud välsigna dessa hjärtan". Brudparet tågade sedan ut ur kyrkan under det att kantor Johansson spelade "Allegro ur Italiensk konsert" av J.S. Bach. Efter den högtidliga vigselakten gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för släkt- och vänkretsen, varvid brudparet blev föremål för livliga hyllningar. Tal hölls bl.a. av brudens farbror Egon Ahlkvist, Alvesta, fröken Gulli Wahlqvist underhöll med sång. Ett stort antal telegram anlände.

I Alvesta kyrka sammanvigdes midsommardagen snickaren Sven-Olof Johnsson, Nybro, och apoteksteknikern Maj-Britt Wickart, Alvesta, dotter till banarbetaren Hugo Wickart och hans maka Ruth, f. Simonsson, Alvesta. Hr Martin Svensson spelade först R. Wagners "Brudkören" ur "Lohengrin". Vigseln förrättades av kyrkoherde S. Norlén, vilken även höll tal till brudparet. Vid uttåget spelade hr Svensson Verdis marsch ur "Aida".

Blädinge-bil i Alvesta-dike.

En Blädinge-bilist körde vid tvåtiden natten till midsommardagen i diket på Lekarydsvägen i Alvesta. Olyckan vållade endast smärre saksador.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Den röda stugan
med vita knutar
och fönsterblom,
som mot rutan lutar,
är en idyll här
i skogens bryn
på lagom avstånd
från stora byn*

*När morgonsolen
bak åsen glittrar
och fink och siska
i jubel kvittrar,
då stegar Masse
mot viken ner,
alltmedan gumman
från trappan ler. –*

*När gubben vittjat
båd' nät och mjärde
och korgen tynger
av fångat värde,
når vinden smeksamt
med kaffeos
till gubben Masses
soldränkta nos.*

*I dörren gumman
kärvtänligt myser
så varje rynka
i nunan lyser;
och ord ej höves
att rätt förstå
vad som förenar
de gamla två.*

Till minnet av Magni Magnino

Utställning av konstnärens och mångfres- tarens alster förberedes



Magni Magnino.

I Ljungby pågår förberedelserna för en minnesutställning över konstnären, fotografen och mångfres-taren Magni Magnino. Den som inte vet vem Magni Magnino var, kan fråga vilken Ljungbybo som helst. Här lever nämligen gamle Magninos minne, kanske starkare nu än när han år 1926 gick bort i en ålder av 81 år. Det var ju han som i färg och bild bevarade sin bygd och sitt samhälle. Och överallt i familjerna finns det Magnino-tavlor, så nog lever hans minne alltid.

Meningen är att utställningen sedan skall visas på Växjö museum, som redan har en samling Magnino-målningar i sin ägo.

Ljungby har som bekant tidigare hedrat minnet av en av sina gamla konstnärsgestalter. Det var då Albert von Stockenströms skulptur "Borgarkvinna" avtäcktes i Drottningparken. Och nu är det som sagt Magni Magninos tur att ihågkommas. Några större beröringspunkter finns det icke emellan dessa två konstnärers liv. Stockenströmska minnet omges av stor tragik, men Magnino minns man som en glad och lycklig människa, som levde i harmoni med hela sin omgivning. Det enda tragiska i Magnino-minnet skulle kunna vara hans hårda barndomsår.

Till Ljungby kom Magnino på 1870-talet efter att en tid ha varit bosatt i Norrköping och i Malmö och där fått utbildning som fotograf. I Sunnerbo-staden skötte han också telefonväxeln, troligen inte någon betungande syssla, då det på sin höjd inte kunde vara mer än tio eller tolv abonnenter att betjäna. Sin mesta tid ägnade han alltså att fotografera och att måla. Han var oerhört produktiv och det fanns knappast en Ljungby-familj som saknade hans målningar. Magnino var originell i sin konstnärsbegåvning. Fantasi och stämning låg kanske inte så mycket för honom, vilket dock inte hindrar att utomordentligt goda landskapsbilder blev resultatet av hans talang, gatuinteriörer, byggnader och människotyper. Det fanns både i Ljungby och trakten omkring kända original, människor, som levde sitt liv vid sidan om den stora världen. Deras minne bevakade Magnino genom de fotografiska bilderna. Flera tusen plåtar lämnade han efter sig och de förvaras nu i stadens arkiv.

Magnino var en god konstnär, därom är alla överens. Hans alltför ensidigt inriktade sinne för detaljer tog måhända ofta bort något av skönhetsvärdet, men å andra sidan var också detaljrikenheten en styrka. Det gamla Ljungby blev bevarat i färg utan försköningar. Flera konstexperter har högt betyg att ge Magninos målningar.

Magni Magnino hade fått kämpa hårt för att finna sin plats i livet. Han var smålänning till börden och född i

Blädinge socken. Fadern ägde ett litet ställe benämnt Oby Sparraberg. Magnino tillsammans med andra barn uppehöll sig gärna ute på vägarna för att öppna grindar åt herrskapsfolk, som kom körande fram. Han hade faderns tillåtelse, men med stränga order att lämna hem varje slant han fick. En gång, när Magni fått en skilling för sin grindtjänst föll han för frestelsen och köpte i Vislanda en blyertspenna för slanten. Han hade nämligen längtat så intensivt efter en blyertspenna. Men fadern blev vred över detta uppenbara slöseri och pojken fick som straff så hårda slag i ansiktet att fara förelåg för allvarligt men till följd av misshandeln. Det är en dotter till Magnino, nu bosatt i Lund, som berättar detta om sin fars hårda barndom.

Det var emellertid gott gry i pojken och han gav aldrig tappt. Så kom han att besöka Gåvetorp, där den konstintresserade baron Angerstein bodde. Baronerna var själv målare och på Gåvetorp samlades många konstnärer, mest av Düsseldorf-skolan, för att under längre eller kortare tid vara Angersteins gäster. Det var under besök där som Magnino fick sitt namn. Han hade hittills lystrat till namnet Pettersson. Baronerna sade till honom:

– Jag har sett en del av dina målningar, du har en egen stil och den kan utvecklas ännu längre, så var vid gott mod, unge man. Men tänker du komma långt på den konstnärliga banan så kan du inte heta Pettersson. Nej, allmänheten kan inte beundra en konstnär, som heter Pettersson. Kalla dig Magnino, det är ett gott namn.

Magni hade inget att invända och så blev det som baronen bestämt. Magni Magnino kom så småningom till Ljungby och nog visade det sig att det var ett gott namn, som följde honom. Nu har Ljungby en god och aktad konstnärskoloni, men föregångaren till den var mångfrestaren Magni Magnino och den nu levande konstnärsgenerationen gläder sig mycket åt att få hedra pionjärens minne.

Vad Magni Magnino gett i impulser och betydelsen av de värden han skapat, får naturligtvis sin närmare belysning vid minnesutställningen, där man även skall söka få fram några av de skulpturer, som han utförde.



*Föräldrahemmet Oby Sparraberg i Blädinge.
Efter en oljemålning av Magnino.*

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 5 Juli 1960.



Min kära Maka
vår kära Mor och Mormor

Ingeborg Johansson

* 23/10 1904

har i dag stilla insomnat efter ett
tåligt buret lidande. Djupt sörjd men
i tacksamt minne bevarad av mig,
barn, barnbarn, systrar och bröder
samt övrig släkt och många vänner.

Norra Vare, Blädinge den 3/7 1960.

GUNNAR
Gunnel och Bernt
Karin
Rune
Lars

Hur tyst, hur öde, hur tomt här hemma
När Du nu oss lämnat har
Ej mera höres Din kära stämma
Men i vårt minne Du lever kvar.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 10/7 kl. 9,30.

Dödsfall.

Ingeborg Johansson †. På söndagskvällen avled i Växjö efter en tids sjukdom fru Ingeborg Johansson, maka till hemmansägaren Gunnar Johansson, Norra Vare, Blädinge.

Den avlidna var född i Kvenneberga församling år 1904. I samband med äktenskap kom hon till Norra Vare, där makarna övertog makens föräldragård. Här nedlade hon sitt livs arbete. Med fru Johansson bortgick en godhjärtad kvinna, som givmild och arbetsam gick upp i hemmets alla bestyr för de sina och när så behövdes hjälpte hon till även ute på gården. Under de gångna åren har hon tillhört Blädinge kyrkliga sykets samt Blädinge SLKF-förening. Hon nedlade där ett uppskattat arbete.

Den bortgångna sörjes närmast av make, dottern Gunnel, gift med järnvägstjänsteman Bernt Gunnarsson, Alvesta, sönerna Rune och Lars, som vistas i hemmet, två systrar, två bröder, varav den ene är bosatt i Amerika, barnbarn, övrig släkt och många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 11 Juli 1960.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Blädinge kyrka handelsassistenten Erik Lindell, Saltsjöbaden, och stenograf fröken Berit Nilsson, dotter till hemmansägaren Uno Nilsson och hans maka Astrid, Geramon, Blädinge. När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Y. Johansson på orgeln "Preludium" i Ess-dur av J.S. Bach. Brudnäbbar var brudens brorson Bengt-Arne och Birgitta. Som marskalkar fungerade skogvaktare Bengt Johansson, Sundsvall och affärsföreståndare Per Jonasson, Växjö. Vigseln förrättades av komminister N. Ekedahl som även höll tal till de nygifta. Då brudparet lämnade kyrkan spelades "Toccata" i F-dur av D. Buxtehude. Vid den middag som brudens föräldrar gav på Allbohus för den närmaste släkt- och vänkretsen hölls tal av komminister N. Ekedahl, brudens broder, lantbrukare Thorsten Nilsson, Geramon, nämndeman Harald Håkansson, Grimslöv, skogvaktare Bengt Jonasson, Växjö. Dessutom hyllades brudparet med sång och musik av bl.a. butikscheferna Sven-Olof Bengtsson och Uno Johansson, Västerås. Ett större antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 23 Juli 1960.



Hr Sten Andersson med maka Yvonne f. Bengtsson båda från Alvesta. (Hovfoto Olson. Alvesta).

Bröllop.

I Alvesta kyrka sammanvigdes i lördags ingenjör Sten Andersson, Blädinge, och småskolläraren Yvonne Bengtsson, dotter till lantbrukare Gunnar Bengtsson och hans framlidna maka Gulli, f. Petersson, Benestad Jutagård. Under vigselakten uppvaktades brudparet av brudnåbbarna Elisabeth Svensson, Ör, och Thomas Olsson, Växjö, tärnorna, brudens syster fröken Anita Bengtsson, Benestad och brudgummens syster, fröken Birgitta Andersson, Blädinge, och marskalkarna, lantbrukaren Nils-Erik Kvennborn, Hjortsberga, och skogspraktikant Harald Lönegård, Vislanda. Medan brudparet intågade i kyrkan spelade musikediktör Håkan Nilsson "Improvisation" av Runbäck. Vigselförrättare var pastorsadjunkt Ivar Nenseter, vilken även höll ett tal till brudparet. Fru Margareta Nilsson sjöng solo till musikediktör Nilssons orgelackompanjemang "Det är ett kosteligt ting" av G. Wennerberg. Medan brudparet lämnade kyrkan spelades "Postludium" i F-dur av Titeloutze.

Efter vigseln gav brudens fader middag för ett stort antal inbjudna på Blädingegården, där de nygifta ytterligare hyllades. Fröken Inga-Lisa Johansson deklamerade en hyllningsdikt. Ett stort antal tal hölls bl.a. av nämndeman Bengt J. Olsson, Vislanda, lärarinnan Ester Lindgren, Sm. Rydaholm, vigselförrättaren, brudens kusin disponent Lennart Olsson, Växjö, rektor Karl-Olof Karlsson, Hjortsberga, brudens kusin kommunalnämnsordförande Ragnar Bengtsson, Virestad, lantbrukare Bertil Johansson, Växjö, lantbrukare Torsten Nilsson, Blädinge. Ingemar Odengran, Benestad, uppvaktade med sång till luta. Ett 40-tal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 1 Augusti 1960.

Födelsedag.

50 år fyller på torsdag hemmansägare Ruben Aronsson, Jutagård, Blädinge. Han är född i Agunnaryd. Vid ingånget giftermål inköpte makarna ett lantbruk i Jutagård, vilket de under årens lopp moderniserat och satt i god kultur. Arealen har utökats med inköp av mera jord till gården. 50-åringen är en driftig lantbrukare som på många sätt gjort gården räntabel. Inom bygdens organisationer har hans krafter tagits i anspråk och är bl.a. v. ordf. i socialnämnden, ledamot i pastoratskyrkorådet, taxeringsnämnden, barnavårdsnämnden och revisor i Alvesta mejeriförening. Genom sin kunnighet, duglighet och i övrigt gedigna personliga egenskaper är han respekterad och avhållen i sin omgivning.

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 22 Augusti 1960.

Förlovade

Bertil Andersson
Brita Eriksson

Blädinge.

Alvesta.

Den 20/8 1960.

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 30 Augusti 1960.

Oskar Fröstell förbundsmästare

Vann med sju poängs försprång

Oskar Fröstell blev årets förbundsmästare i skolskjutning vid gårdagens tävlingar på I 11:s skjutbana. Det var hans 4:de förbundsmästerskap i skolskjutning, vilket dessutom kompletteras av ett förbundsmästerskap i fältskjutning. I mästerskapstävlingen stod han faktiskt i en klass för sig. I första mästerskapsomgången hängde visserligen Hall, I 11, och Einvall, Lessebo med, de tre hade vardera 72 poäng, men i nästa omgång drog Fröstell ifrån med en fullpoängare, d.v.s. 50 poäng, och hans sammanlagda resultat efter två omgångar var 122 med Eiservall och Hall närmast på 119 resp. 118. I sista stående visade Fröstell fortfarande strålande takter och drog ifrån ytterligare, görande en ståskottsserie på fina 24 poäng av 25 möjliga.

I huvudskjutningen var f.d. förbundsmästaren Owe Nilsson, Hälleberga, bäste man med 77 poäng, men han ställde upp som fjärdeklassaren. I klass V vann Birger Fransson, Hovmantorp, på 76 poäng, och samma antal hade i denna klass Erik Andreasson, Ljungby, Tor Larsson, Vislanda, och K.A. Lilja, Älmhult. Även segraren i klass Vet. Y och klass III, Knut Svensson, Tolg, resp. Ingvar Johansson, Gårdsby, kom upp i vackra 76 poäng. Tävlingen om vandringspriserna var knallhårda. Ljungby knep förbundspokalen med 184 poäng. Växjökreten Lyséns jubileumspris med 354, Vislanda Hjalmar Franssons vandringspris och därjämte Carl Malmstedts minnespokal, Birger Fransson Henrik Håkanssons vandringspris och Owe Nilsson Swärdells dito.

Skjutvädret var idealiskt för dagen. Ingen vind eller sol generade skyttarna.



Mästerskytten Oskar Fröstell.

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 13 September 1960.

De gamlas dag i Blädinge, var i söndags anordnad och rönste stor tillslutning.

Dagen inleddes med fullständig högmässa, där skriftetal och predikan hölls av komminister Nils Ekedahl. Kyrkokören sjöng tvenne sånger under Yngve Johanssons ledning. Efter högmässan hade de kyrkliga sykkretsarna inbjudit till samkväm i Blädingegården och vackert dukade och välförsedda kaffebord väntade gästerna. Komminister Ekedahl hälsade välkommen, varefter en barnkör under kantor Johanssons ledning sjöng några mycket uppskattade sånger. Under samkvämet underhöll pastor fru Ekedahl med sång och uppläsning och kantor Johansson spelade ett par pianosoli. Kyrkvärden Claes Dahl framförde i ett varmhjärtat tal gästernas tack. Den i allo uppskattade högtiden avslutades med en kort betraktelse av pastor Ekedahl varpå följde psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 30 Augusti 1960.



Vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Ingrid Jonsson

har lämnat oss idag i sitt 92:dra
levnadsår, i djupaste sorg och
saknad.

Färanäs, Blädinge den 29/8 1960.

**Maja och Robert
John och Anna
Annie och John
Elsa och Ernst
Sven och Signe
Per och Edit
Göte**

Barnbarn, barnbarnsbarn.

Sv. ps. 557.

Tack mor för ljuset som du lät
på barndomsstigen falla.
Tack mor för dina tusen fjät
och dina mödor alla.
Din störda ro, din tysta strid,
Din omsorg varm, din kärlek blid,
Allt gott som vi fått röna,
Vi aldrig kunnat löna.

Dödsfall.

Ingrid Jonsson †. I går avled änkefru Ingrid Jonsson, Färanäs, Blädinge, i en ålder av 91 år.

Den bortgångna var änka efter framlidne hemmansägaren Karl Jonsson, som avled 1951. Under den tid, som makarna innehaft gården var hon en skötsam och duktig husmor, som spred glädje och trivsel omkring sig. Efter det sonen övertagit lantbruket var hon honom behjälplig med skötseln av hemmet, så länge krafterna stod henne bi. Under den senaste tiden vistades hon på sjukhem i Liatorp, där hon fick sluta sin långa levnad.

Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 15 September 1960.



Min käre broder

**Olof Magni
Gustafsson**

* 17/6 1878

har i dag hastigt lämnat oss, syster,
syskonbarn, släkt och vänner.

Blädingenäs 12/9 1960.

IDA GUSTAFSSON.

Sv. Ps. 66.

Dödsfall.

Olof Magni Gustafsson †. I måndags avled efter endast några dagars sjukdom f. lantbrukaren Olof Magni Gustafsson, Blädingenäs, Blädinge.

Han var född i Klockaregård, Blädinge, 1878. Helt liten kom han sedan till en morbroder i Blädingenäs, vars gård han sedan övertog. Efter att ha brukat denna i några år flyttade han till Björkelund under samma gård och på vilken fastighet han sedan verkat och bott. Den bortgångne var en gladlynt och omtyckt person, som efterlämnar en stor skara vänner.

Närmast sörjande är en syster fru Ida Gustafsson, Blädingeås samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 159 Måndagen den 10 Oktober 1960.

Konfirmandjubileum i Blädinge



Konfirmanderna och prosten Josef Gustafsson samlade utanför kyrkan.

Tretton av de nitton som konfirmerades den 9 maj 1925 i Blädinge kyrka var igår samlade till en konfirmandträff i Blädinge kyrka och på Astrids matsalar i Vislanda, där en festlighet ägde rum. Samtliga i den tidigare konfirmandgruppen är i livet, vilket får anses som något tämligen unikt.

Det är fru Agda Salomonsson, Växjö, som tagit initiativet till träffen med bistånd från hrr Gunnar Gustafsson och Rune Johansson. Samling skedde vid kyrkan och med prosten Josef Gustafsson i spetsen tågade truppen in i kyrkan. Prosten Gustafsson predikade vid högmässan och nattvardsgången. I kyrkan överlämnade fru Salomonsson blommor till komminister Nils Ekedahl. Vid den efterföljande festligheten i Vislanda överlämnades blommor till prosten Gustafsson. Festligheten inleddes med prosten Gustafssons välkomsttal. Vid middagen talade fru Judit Hermansson, Hjärtum, och deltagarnas tack för initiativet framförde hr Waldemar Johansson, Stockholm.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 25 Oktober 1960.



Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Blädinge prästgård utlastningschefen Nils-Åke Johansson, Skatelöv, och vårdbiträdet Gunnel Viola Gunnarsson, Blädinge, dotter till hemmansägaren Gunnar Pettersson och hans maka, Vret, Hjortsberga. Vigseln förrättades av komminister Nils Ekedahl, Blädinge. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Järnvägshotellet i Alvesta. Vid middagen talade bl.a. komminister Nils Ekedahl och brudparet blev i övrigt föremål för livliga hyllningar.

Hr Nils-Åke Johansson, Grimslöv, med maka Gunnel född Gunnarsson, Hjortsberga. (Estvalls, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 3 November 1960.



Dödsfall.

Sven Rydberg †. På tisdagen avled f. hemmansägaren Sven Magnus Rydberg, Oby Åkesgård, Blädinge, i en ålder av 88 år.

Han var född i Tävelsås. I ungdomen tog han värvning vid Kronobergs regemente där han avancerade till korpral. Han tjänstgjorde som knekt för Huseby bruk och fick för några år sedan mottaga medalj för långvarig och trogen tjänst. Omkring år 1900 övertog han Oby Åkesgård på arrende, och år 1916 friköpte han det. Han var en driftig jordbrukare, odlade ny jord för varje år som gick och ändå var han borta och hjälpte grannarna i bygden. För 15 år sedan överlämnade han gården till yngste sonen Erland men bodde kvar hos honom till sin bortgång. Den gamle odal mannen var ständigt i rörelse på vedbacken och föregående år var han med och plockade upp potatisen på gården. Den senaste månaden har han känt sig trött och fått intaga sjuksängen, men han klagade aldrig över

sjukdomen. Närmast sörjande är dottern Klara, gift med hemmansägaren Samuel Svensson, Trästen, sönerna Gustav, hemmansägare i Moheda och Erland, som innehar föräldragården, samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 12 November 1960.

Raggare våldgästade sommarstuga.

Vislanda-polisen har fått anmälan från en Alvestabo, som äger en sommarstuga i Blädinge, att stugan hemsökts under den gångna helgen, troligen av en grupp raggare, enligt vad polisen förmodar, där man hållit en spritfest i stugan och ställt till en hel del både skadegörelse och annat. Polisen håller på med utredning.

Ur Smålandsposten N:o 181 Torsdagen den 17 November 1960.

Besvärlig brand i Blädinge

Vislanda brandkår larmades i går strax efter klockan 10. Eld hade utbrutit i en uthuslänga, tillhörande lantbrukare Lennart Karlsson, Espetuna, Blädinge.

I uthuset fanns garage, magasin och värmecentral. På vinden ovanför garaget fanns en brädstapel, som fattat eld. När brandkåren under ledning av brandchef Lars Nilsson med sedvanlig snabbhet kom till platsen, måste brandmännen på grund av den kraftiga rökutvecklingen angripa eldhärden med hjälp av rökmasker.

På grund av att brandkåren kom så fort, lyckades den begränsa elden till garagevinden. I annat fall hade en större brand kunnat bli följd, eftersom vattentillgången inte var så god. Efter c:a en timmes arbete kunde brandkåren återvända till stationen.

Ålderman i Benestad berättar



Årets ålderman i Benestad by har August Johansson varit.

– Nu har jag kopplats bort från den sysslan, säger årets ålderman i Benestad by hemmansägare August Johansson.

Förra gången åldermannen satt på Benestad Södregård, som August Johansson äger, var så långt tillbaka i tiden som 1936. Den gången hette åldermannen Emil Andersson och senaste stämman på den gården hölls den 19 november 1936.

Det är en hel del mycket intressanta saker bystämman har att beställa när man har så många allmänintresserade medlemmar i byalaget som i Benestad. Bläddrar man i de gamla stämmoprotokollen, finner man åtskilligt att stanna inför. Fråga är om något är trevligare och mera fantasieggande än det man diskuterade förra gången, nämligen skyddet av vildsvanarna i Alva sjö.

När man bläddrar i protokollsboken, finner man en annan kulturhistoriskt intressant sak i paragraf 11 i protokollet från stämman d. 16 nov. 1928. Beslöts, läser man, att den gamla bykartan skall på bykassans bekostnad renoveras och uppdrags åt folkskollärare Petersson att låta ombesörja arbetet, ävensom inbindning av de lösa handlingar och protokoll som tillhöra byalaget.

En sak, som nu hör det förgångna till, finner man påtalad i samma protokolls paragraf 5: ”Beslöts att tillsvidare uppskjuta anskaffandet av snöplog och uppdrags åt plogmästare att förhyra sådan för eventuellt behov”.

Benestad by är vidare tämligen ensam om att ståta med en egen hembygdsgård och protokollet för föreningens bildande finns med i åldermansprotokollet. Det är daterat den 6 juni 1958.

En av åldermannens uppgifter är att ge härbärke åt luffare. Men finns de kvar? Och finns de mystiska tecken kvar som talade om för luffarna huruvida det var en vänlig eller mindre vänlig gård man hade framför sig.

– Nog har jag haft besök av ett par karlar i år, säger ålderman August Johansson. Det var ett par män i 35-årsåldern, som kom en kväll i början av juli och frågade om de fick ligga i ladan. De hade från en annan gård i byn blivit visade hit.

Det fanns inget hö i ladan. Höslåttern var inte klar, och de lät sig väl nöja med halm. Den traditionella kalla potatisen frågade de naturligtvis efter. På morgonen blev det smörgås före avfärden.

Skall man säga något som skilde dem från gamla tider så var det att de här båda inte gick utan cyklade på några gamla dåliga cyklar.

Jag tror dock att det finns luffare kvar. Här i byn har jag sett folk komma vandrande fram och de har haft den där svikten i stegen som luffarna förr i tiden. Det var väl i andra byar de stannade och övernattade. Så nog lever luffaren än tror August Johansson. Men inte så många som det fanns förr i tiden då det knappast gick en vecka utan att man hade någon i Benestad.

Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 10 December 1960.



Vår kära lilla faster
**Ingrid Sofia
Svensson**
har i dag stilla insomnat i sitt 82:a
levnadsår. Sörjd och saknad men i
ljusst minne bevarad av oss, övrig
släkt och vänner.
Fridhem, Blädinge den 7/12 1960.
BRORSBARNEN.
När matt jag ligger neder
och bedja ej förmår.
Du Jesus för mig beder
och därför gagn jag får.
Ditt blod för mig skall tala
när jag i dödens dvala,
ej mera tala kan.
Sv. ps. 95 v. 5 och 6.

Dödsfall.

Ingrid Svensson †. Hos släktingar i Öjaby har fröken Ingrid Sofia Svensson, Fridhem, Blädinge, avlidit i en ålder av 81 år.

Hon var född i Blädinge. Under många år skötte hon hushållet hos sin broder i Espetuna. När gården såldes flyttade syskonen till Fridhem. Efter broderns död flyttade den nu avlidna till syskonbarn i Öjaby.

Syskonbarnen står som närmast sörjande.

Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 12 December 1960.

Från kristna verksamheten

Blädinge kyrkliga sykkrets

har haft missionsförsäljning. Den inleddes med gudstjänst i kyrkan, varvid missionspredikan hölls av prosten Harry Ljungar, Växjö. Kollekten inbringade 115:-- kr. Efter samling i Blädingegården hälsade komminister Nils Ekedahl den talrika menigheten välkommen. Efter servering vidtog auktion på de frikostigt skänkta varorna. Hr Helge Karlsson förde klubban med stor skicklighet. Allt som allt inbringade försäljningen 2.627 kr. Komminister Nils Ekedahl framförde till sist ett hjärtligt tack till alla dem, som bidragit till det goda resultatet varpå samvaron avslutades med bön och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 22 December 1960.

Julgransfärd blev dödskrock med el-stolpe vid Blädinge

Alvestakvinna dödsskadades i svår halkolycka

Vid en våldsamt sladdkrock med en elstolpe vid 13-tiden i går på vägen Alvesta-Vislanda vid Blädingenäs i Blädinge dödades 22-åriga fru Mona Fahlsten, Gröna Gatan 13 C i Alvesta och skadades svårt bilens ägare och förare 20-åriga kontoristen Claes Hall, Alvesta.

Han var medvetslös när han i ambulans kom till lasarettet, men hade enligt tillskyndande varit vid medvetande strax efter olyckan, då han chockad och gråtande höll fru Fahlsten i sina händer.

Med på olycksfärden var även fru Fahlstens drygt två år gamle son Mikael, vilken klarade sig utan några skador. I bilvraket hittades också en liten gnällande hundvalp, som togs om hand av vänliga människor.

Hr Hall har fått skallskador, meddelar jourhavande läkaren på Växjö lasarett, dit samtliga fördes efter dödskrocken, fru Fahlsten i en ambulans och Hall och barnet i den andra.

Det finns inga vittnen till olyckan vilken inträffade i en lång högerkurva. Bilen kom norrifrån. Av allt att döma hade föraren fått högersladd redan vid ingången i kurvan, sedan han passerat en vänsterkurva strax innan. Bilen hade troligen i hög fart kanat i blixthalkan på olycksplatsen – det var t.o.m. svårt att stå på olycksplatsen – och törnat mot en elledningsstolpe på vänstersidan av vägen.

Stolpen slogs omkull och blev liggande på marken, ledningarna slets av, och bilen vek sig nästan om stolpen. Just vid passagerarplatsen i framsätet blev bilen intryckt säkerligen en halvmeter, och det var så vitt man vet här fru Fahlsten satt.



Olycksbilen blev fruktansvärt tilltygad vid krocken med stolpen. Värst åtgången blev passagerarplatsen bredvid föraren, där den omkomna fru Fahlsten förmodligen satt.



*Den dödade fru
Mona Fahlsten.*



*Den svårt skadade kontoristen
Claes Hall.*

Den kraftiga smällen hördes över ett stort område, och ambulansen larmades snabbt av snickaren Eric Folin. Även från ålderdomshemmet i närheten larmades ambulans.

Hemmets föreståndarinna, syster Linnéa Sjögren, var en av de första som kom till platsen.

– När vi kom fram till bilen, ropade hr Hall: ”Ni måste skynda och ringa efter ambulansen”. När vi sedan kom tillbaka, hade han fått ut fru Fahlsten ur bilvraket.

Hr Hall och Mikael fördes till en bostadsfastighet i närheten, och till Mikael sade han då: ”Du Mikael vi fick ingen julgran”.

Från Vislanda anlände snabbt dr. Brügger-Jensen och gav de skadade första bistånd.

Vid olyckan blev det strömlöst på flera ställen i Blädinge som en följd av den kullslagna elstolpen. Strömavbrottet var dock snabbt avhjälpt.

Vittnen som sett bilisten när han passerade genom Blädinge by, fann att han hållit hög hastighet.

Jourhavande läkaren omtalade i går kväll, att Claes Hall fått fraktur och svår hjärnskakning, och att hans tillstånd måste betecknas som allvarligt.

*

Den bortgångna Mona Fahlsten, född Mårtensson, hade anställning vid Melka i Växjö sedan den 23 november i höst som sömmerska, men hade dessförinnan varit anställd vid Ostermans i Alvesta.

Hon bodde i kv. Pilen i Alvesta tillsammans med en syster. Hon är dotter till skogvaktare Gösta Mårtensson, Smålandsstenar, men tidigare under en följd av år bosatt i Alvesta.

Närmast sörjande är förutom sonen, föräldrar och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 29 December 1960.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Nu sveper dimman
kring knut och långa,
och tidigt mörkret
sig söker tränga
allt närmare brokvist
och fönsterkarm
till blåstens vassa
och ilskna larm.*

*Men i sin stuga
Johanna tänder
sin varma brasa
med varma händer.
Hon går och myser
och trivs så gott
och är så nöjd
med sin levnadslott.*

*Nu spinnrockshjulet
i vrån sig vilar,
och gummans tankar
i kvällen ilar
till gångna tider
och ungdomsdar,
när år och mödor
så lätt hon bar...*

*Den käre maken
är gömd i mullen
och spridd se´n länge
är barnakullen,
en i sin ensamma
levnadshöst
ur Boken gumman
får frid och tröst.*

Från kristna verksamheten

Blädinge kyrkliga söndagsskola

har hållit sin traditionella julfest under stor tillslutning. Den inleddes med barn gudstjänst i kyrkan med predikan av komminister Nils Ekedahl. Söndagsskolan bildade under den senare altartjänsten ett ljuståg. Sedan de läst bibelord sjöng de under pastor Ekedahls ledning några sånger, varefter två pojkar läste julevangeliet. Den mycket stämmingsfulla och berikande gudstjänsten avslutades med att hr Gunnar Gustafsson som postludium spelade "Canzona" av Frescobaldi. Man samlades sedan i Blädingegården. Efter samkväm följde lekar under hr Olle Nilssons stimulerande ledning. F.ö. framfördes en jultablå under Elsa Ekedahls ledning, varpå barnen sjöng några sånger och Margareta Nilsson läste en dikt och sjöng solo "Det är en ros utsprungen". Sedan man sett de båda kortfilmerna "Två händer" och "Advent", var det dags för tomtebesök, varefter pastor Ekedahl avslutade den i allo angenäma julfesten.



Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1961.

Förlovade

Johnny Edvinsson
Margona Börlin

Blädinge. Alvesta.
Nyårsafton 1960.

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 3 Januari 1961.

Förlovade

Eric Carlsson
Eva Gustafsson

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 5 Måndagen den 9 Januari 1961.

<i>Förlovade</i>	
Johnny Roos Linnéa Olsson	
Målaskog.	Blädinge.

Dödsfall.

Henrik Bergstrand †. Hemmansägaren Henrik Bergstrand, Salsryd, Blädinge, avled trettondagen 75 år gammal.

Han var bördig från Almundsryd. Redan i 20-årsåldern, år 1906, emigrerade han till Amerika. Där verkade han först som eldare och senare som lokförare vid olika järnvägar. I USA träffade han sin blivande maka och ingick äktenskap. Tre av barnen är f.ö. födda i Amerika. Bergstrand återkom till Sverige tillsammans med familjen år 1922 och köpte gården Tubbamåla i Vislanda, på vilken gård han utförde stora förbättringar. År 1938 såldes gården och han köpte istället Salsryd. Även här har han nedlagt en stor och god odlaregärning och bl.a. nyodlat 5 har åker och byggt nya ekonomi- och mangårdsbyggnader. I Vislanda tillhörde han på sin tid kommunalfullmäktige. På senare år ägnade han mycken tid åt biodling.

Närmast sörjande är maken Anna, dottern Astrid gift med lantbrukaren Gustaf Johansson, Rödjan, Vislanda, sonen Elwood byggmästare i Vislanda, sonen Kenneth snickare i Sandsbro, dottern Glädys maka till chaufför Malte Johansson, Jönköping och sonen Lorentz byggmästare i Alvesta samt dottern Elsa, bosatt i hemmet.


Min älskade make, vår käre Far Farfar och Morfar
Henrik Bergstrand
född den 9/5 1885
har i dag insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt sörjd av mig, barn, barnbarn, syster, svågrar samt släkt och vänner.
Salsryd, Blädinge den 6/1 1961.
ANNA BERGSTRAND Astrid och Gustaf Elwood och Hildur Kenneth och Signe Glädys och Malte Lorentz och Kerstin Elsa – Erik
Flitigt har du alltid strävat Och för mödor aldrig bävat tills du intet kunde mer Därför önskar vi ditt hjärta nu får vila från all smärta Och med ro uti din själ En vila välförtjänt. Farväl!
Sv. Ps. 336.

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 23 Januari 1961.

Trafikfarliga rådjur i Blädinge

Ett par rådjur vållade i lördags en trafikolycka vid Oby i Blädinge. Rådjuren dök oväntat upp på vägbanan framför en Vislanda-bil, och förarens försök att undvika en krock medförde, att djuren kom undan med blotta förskräckelsen, medan bilen gick av vägen mot en stolpe och demolerades. En bilist från Alvesta var för en kort tid sedan med om en liknande händelse, vilken stannade vid ett tillbud till olycka.

Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 16 Februari 1961.

70-åring.



Födelsedag.

70 år fyller i dag f. byggnadssnickaren Aron Hultgren, Ö. Storgatan 89 B, Jönköping. Han är född i Färanäs, Blädinge, och har tidigare varit anställd vid Öbergs byggnadsfirma AB i Alvesta. Jubilaren var under sin Alvestatid mångårig styrelseledamot och ordförande i Byggnadsarbetarnas avdelning på platsen.

Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 4 Mars 1961.

Auktion på anrik herrgård



Auktion på Benestad herrgård var det på torsdagen och då gick inte mindre än 30-talet kor under auktionisten Torup Jonssons klubba till priser upp till närmare 600 kronor. Självfallet var det en stor publik som hade mött upp på auktionsgården där lantbrukarna Gustav Johansson och Karl Åberg försålde lösöret i samband med att arrendet på gården överläts till den senares son lantbrukare Stig Åberg. Auktionsförrättare var firman Eric Jonsson & Torup Jonsson, Alvesta. På bilden ses en del av publiken medan maskinerna och redskapen klubbades bort. I bakgrunden ses den vackra herrgårdsbyggnaden på det tidigare s.k. byanäset som före sjösänkningen var omflutet av vattnet i kanalen och f. ö. en gång i tiden var platsen för både ett mejeri och trädgårdsmästeri. Sjön Salen som skymtar i fjärran gick tidigare mer än en meter högre.

På den anrika gården finns alldeles invid ekonomibyggnaden f.ö. som känt, ett väldigt forntidsgravfält på den vackra ekbevuxna åsen.

Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 27 Februari 1961.

Blädinge husmodersförening, har haft årsmöte i Blädingegården. Till ordf. efter fru Ingeborg Ohlsson, som av sagt sig, valdes Dora Andersson, v.ordf. fru Gulli Pettersson, sekr. efter fru Karin Rogdahl, som av sagt sig, fru Marie-Louise Jensen, kassör fru Greta Nilsson.

Övriga ledamöter: fru Ingeborg Ohlsson, fru Karin Rogdahl, fru Asta Nilsson.

Revisorer: fru Anna Gustavsson och fru Vera Johansson.

Ombud till länsförbundsstämman fru Gulli Pettersson. Fru Vera Johansson avtackade den nuvarande ordf. fru Ingeborg Ohlsson för hennes arbete som ordf. under tio år och överlämnade blommor. Man diskuterade en ev. resa till Malmö stadsteater.

Efter samkvämet visades en vacker färgfilm från Weibulls blomsterodlingar.

Ur Smålandsposten N:o 45 Måndagen den 20 Mars 1961.



Min ömt älskade make,
vår käre lille far,
farfar och morfar

Karl Munther

* 24/1 1880

har i dag insomnat i tron på sin
Frälsare, djupt sörjd och saknad av
oss, syskon, släkt och vänner.

Benestad. Alvesta den 17/3 1961.

MARTINA MUNTHER

Rudolf

Elsie och Anders-Erik

Irma och Einar

Erik – Elsa

Göte och Stina

Barnbarnen

Tung är sorgen svår att bära
Tomt det blir i hemmets vrå
Flitigt har du för oss strävat
Så ljusst är minnet kvar ändå
Tack för allt du gav oss käre far.

Sv. Ps. 572, 452.


Dödsfall.

Karl Johan Munther †. Efter en tids sjukdom avled natten till lördagen hemmansägaren Karl Johan Munther, Benestad Jutagård.

Den bortgångne var född i Kalvsvik och vid sitt frånfalle 81 år gammal. Han brukade i Kalvsvik ett lantbruk till dess han 1945 flyttade till Benestad och där alltsedan bebott och brukat Jutagård. Den bortgångne efterlämnar minnet av en arbetsam man som alltid mötte sina medmänniskor med ett gott och glatt sinne. Han var under sina år i Kalvsvik även verksam som kommunalman och innehade där ett flertal förtroendeuppdrag. Han var intill dess han för några veckor sedan han insjuknade vital och verksam och skötte gården med hjälp av sonen Erik.

Utom av makan Martina sörjes han närmast av sonen Rudolf, anställd vid Ostermans i Alvesta, dottern Elsie gift med hemmansägaren A.E. Nordström, Benestad, dottern Irma gift med hemmansägaren Einar Johansson, Urshult, sonen Erik bosatt i hemmet och av sonen Göte, charkuterist vid KLS i Alvesta samt av barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 28 Mars 1961.



Vår käre

Uno Johansson

* 9/10 1898

har i dag stilla insomnat på Växjö
lasarett. Sörjd och saknad.

Blädinge den 24/3 1961.

ANNA och EVERT
Elin och Erik
Ann-Britt

JANE
Maria och Olle
Eva

Constance Magnus

Stilla o Stilla du käre nu slumrar
Borta från sjukdom, oro och strid.
Stor är vår saknad, men dock vi dig
unnar,
Vila, ja vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka Påskafton kl. 15. Efter jordfäst-
ningens slut inbjudes till kaffe på Bloms
pensionat.

Dödsfall.

Gustav Uno Johansson †. På fredagsnatten avled i Växjö slakteriarbetaren Gustav Uno Johansson, Furulund, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 62 år.

Den bortgångne har varit anställd vid KLS i Alvesta under många år. De senaste åren har han besvärats av en sjukdom, som gjort att han fått taga ledighet emellanåt. Han var en skicklig och pålitlig arbetare som hade allas förtroende.

Den avlidne sörjes närmast av en syster, gift med pappersbruksarbetaren Evert Eklund, Gransholm, Öja, samt svägerska och syskonbarn bosatta i Oby, Blädinge. Dessutom sörjes han av arbetskamrater och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 1 April 1961.

BLÄDINGE

KREATURS- OCH LÖSÖREAUKTION.

Torsdagen den 6 april 1961 med början kl. 13 låter fru Dora Andersson, Blädingenäs, Blädinge, å auktion försälja:

Sto: Fött 1950.

Nötkreatur: 5 kor, varav 3 med väntad kalvning i vår, kviga och kalv.

Maskiner och redskap: Transportabel tröska, Reform med boss-fläkt och rör, konstgödselspridare Deering, potatisupptagare, tallriksharv, ringvält, radsåningsmaskin 13 bill., självbindare 5 fot, 2 slåttermaskiner, hövändare, 2 släpräfsor, hästräfsa, 2 hackelseverk för motordrift, gröpkvarn Nirvana, 2 bilvagnar, bilflak, el. motor om 5 hkr., harvar, plogar, årder, hästhacka, sätrar, kapsåg med bord, slipsten, stenkran, decimalvåg, remtyg, krakstör, tjuder, kättingar, handredskap, mjölkkrärl, havre, råg, foderpotatis, hö och halm ävensom div. möbler och husgeråd.

Vederhäftiga köpare erhålla kredit 3 mån., övriga betala kontant eller vid anfordran. Vanligt äganderättsförbehåll.

Uppllysningar å tel. Alvesta 410 88.

Alvesta den 25 mars 1961.

ERIC JONSSON. **TORUP JONSSON.**
Tel. 102 15 Tel. 100 97.

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 24 April 1961.

Traktor och rälsbuss krockade vid Forsdala väster om Alvesta

**Benestadsbo
blev skadad
men ej svårt**

En krock mellan ett traktorslöp med lastskopa och ett rälsbuss-tåg på Borås-banan inträffade vid 16-tiden i går vid den obebakade men med mycket god sikt försedda korsningen vid Forsdala väster om Alvesta



Traktorn kastades av övergången och blev liggande vid sidan om spåret.

ta på vägen mot Hjortsberga. Traktorns förare, 65-årig f. lantbrukaren Gustaf Nilsson, Benestad Åkesgård, Alvesta, skadades så svårt, att han medvetslös måste föras till lasarettet i Växjö. Det visade sig dessbättre, att skadorna inte var så omfattande. Han hade fått hjärnskakning och ytliga skärsår.

Rälsbussen kom från Hjortsberga och var på ingående mot Alvesta. Rälsbussföraren såg i god tid traktorekipaget, som kom från Alvesta. Traktorn hade först saktat in men sedan åter ökat farten, och rälsbussföraren, som höll 80 km/tim på sträckan – sikten är utomordentligt god på platsen – hade ingen möjlighet att kunna bromsa in. Han hann dock nedbringa hastigheten vid krocken till cirka 60 km.

Det var traktorns lastskopa, som stötte emot frampartiet på rälsbussen och rev upp den delvis. Vid sammanstötningen kastades traktorn snett framåt och hamnade i diket. Rälsbussen kunde stanna först efter cirka 150 meter.

Traktorföraren hade under tiden krupit upp och låg mellan spåren, när rälsbussföraren kom fram. Passagerarna på rälsbussen lastades över vid Lyckegård till personbilar och åkte till järnvägsstationen i Alvesta.

För traktorföraren var det mycket turligt, att skopan fick ta hela stöten.

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 24 April 1961.

Födelsedag.

95-åring.



Hjälpsam och hederlig har han alltid varit vilket förskaffat honom aktning och förtroende i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 29 April 1961.



Vår kära moster
Lina Johansson
* 25/1 1885
har i dag lämnat oss, sörjd men i
tacksamt minne bevarad.
Kalmar och Blädinge den 25/4 1961.
SYSKONBARNEN
Sv. ps. 287: 1.

Dödsfall.

Lina Johansson †. Efter några års sjukdom har fröken Lina Johansson, Kalmar, avlidit.

Den avlidna var född 1885 i Karlsboda, Blädinge. Under många år har hon varit bosatt i Kalmar. Närmast sörjes hon av syskonbarn i Blädinge och Lekaryd.

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 2 Maj 1961.

Förlovade

Roland Nilsson
Anita Nilsson

Öhr. Blädinge.
Valborgsmässoafton 1961.

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 23 Maj 1961.



Hr Ove Andersson, V. Torsås, med
maka Lena f. Davidsson, Blädinge.
(Hovfoto Olson, Alvesta).

Bröllop.

Pingstafton sammanvigdes i Blädinge kyrka hr Ove Andersson, V. Torsås, och fröken Lena Davidsson, dotter till lantbrukaren David Johansson och hans maka Britta, Kojtet, Blädinge. När brudparet intogade i kyrkan spelade kantor Yngve Johansson "Preludium i Ess-dur" av J.S. Bach. Vigseln förrättades av komminister Nils Ekedahl, som också höll tal till brudparet. Från läktaren sjöng hr Olle Nilsson, Västregård, till orgelackompanjemang av kantor Johansson "Låt mig leva" av Birger Gustafsson. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantorn "Aria i Ess-dur" av Händel. Efter vigseln var det middag i Blädingegården, där hyllningarna för brudparet fortsatte. Tal hölls av brudens moder, fru Britta Johansson, och slottstjänsteman Waldemar Johansson, Stockholm. Många telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 25 Maj 1961.

Födelsedag.

50 år fyller på lördag lantbrukare Herbert Rosén, Hallåkra, Blädinge. Han är född på den gård, som han vid ingången giftermål övertog efter sina föräldrar. Under de senaste åren har han moderniserat fastigheten, och förbättrat gården i övrigt. Med sitt lugna sätt och hjälpsamhet har han fått många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 3 Juni 1961.

Visitation i Blädinge.



Den medeltida kommunionsskalken i Blädinge kyrka hörde till de många saker som beundrades vid gårdagens prostvisitation i Blädinge kyrka under den pågående visitationen i Vislanda pastorat.


På bilden håller visitator prosten Tore Hallborg upp den förnämliga och dyrbara silverkalken. Om detta nämnes att den var föremål för olika förbättrings- eller omändringsarbeten 1620, 1739 och 1861. I boksamlingen i Blädinge kyrka hörde den väldiga Carl XII:s bibel och ett flertal av de många saker som finns i kyrkans speciella museum i tornet till det som visitator förhörde sig om och stannade begrundande inför.

I visitationsrundvandringen på kyrkogården och i kyrkan deltog jämte visitator och komminister Simon Redegaard, Virestad, församlingens och pastoratets prästman, kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, komminister Nils Ekedahl, kyrkovärdarna Karl Wahlkvist och Uno Nilsson samt kyrkväktaren Karl Andersson.

Dagen avslutades med gudstjänst i Blädinge kyrka. Här predikade komminister Nils Ekedahl över Rom. 1: 16.

Efter predikan samtalade visitator och komminister med de senaste årens konfirmander. Blädinge kyrkokör sjöng under ledning av kantor Yngve Johansson "Magnificat" av A. Runbäck, och "I pingsten blev Guds ande sänd" av A. Runbäck. Gudstjänsten avslutades med altartjänst av komminister Ekedahl. Som postludium spelade kantor Johansson "Fuga i Ess-dur" av J.S. Bach. Konfirmander från både Blädinge och Vislanda hade slutit upp i stort antal.

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 13 Juni 1961.



Vår älskade lille Far,
Farfar och Morfar

**Salomon
Samuelsson**

* 10/2 1878
† 12/6 1961

har i dag stilla och lugnt insomnat i
den eviga vilan. Djupt sörjd och
saknad och i tacksamt minne bevarad
av oss, barnbarn, övrig släkt och
många vänner.

Benestad, Alvesta den 12/6 1961.

**IVAR och ALLIS
ELSA och KARL
IRMA och BERTIL
SVEA och HELGE
Barnbarnen.**

Aftonklockan stilla klämtat
Kvällen skymning faller på
Lågan länge sakta flämtat
Far till vila nu fått gå.

Sv. Ps. 354.

Begravningen äger rum i Alvesta kyrka
lördagen den 17 juni 1961 kl. 15. 00.

Dödsfall.

Salomon Samuelsson †. Förre hemmansägaren Salomon Samuelsson, Benestad, Alvesta, avled i går efter en längre tids sjukdom.

Han var född 1878 i Sissleboda, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare, och han kom i yngre år att övertaga och bruka fädernegården. 1910 förvärvade han Billagård i Alvesta, och denna brukade han till 1932, då den utarrenderades till sonen, som förvärvade den 1938. Han blev änkeman redan 1926, och sedan han överlätit sin gård uppförde han 1939 Villa Solvik i Benestad. Från 1953 har han bott hos en dotter och svärson på villa Tillflykten i Benestad. Hos dem har han vårdats ömt. Han var känd som en arbetsmänniska som få, gladlynt och humoristisk samt mycket beläst. Han var genom alla åren politiskt intresserad. Han var en av de första medlemmarna i Alvesta Bondeförbunds avdelning. Under sin Blädingetid var han kommunalt verksam. På sitt lantbruk utförde han stora förbättringar, byggde om ladugården, stenröjde och nyodlade.

Närmast sörjande är barnen Ivar, innehavare av Billagård, Alvesta, Elsa, gift med fabrikör Karl Andersson, Alvesta, Irma, gift med målaremästare Bertil Ahlqvist, Hovmantorp, Svea, gift med jordbruksinstruktör Helge Karlsson, Benestad, där den nu bortgångne vårdats på senare år, sonhustru och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 22 Juni 1961.

Logdans i Blädinge

hos Henrik Sandahl, Blädingenäs, Blädinge,
söndagen den 25 juni kl. 20.00.

Musik: Leifs kvartett

Blädinge IF.

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 26 Juni 1961.

Förlovade

**Olle Andersson
Inga Frisk**

Alvesta. Blädinge.
Midsommarafton 1961.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 27 Juni 1961.



*Hr Ove Fransson med maka Else-Marie, född Rüdén, båda från Växjö.
(Hovfoto Olson, Alvesta).*

Bröllop.

I Blädinge kyrka har vigts lagerchef Ove Fransson, Växjö, och fröken Else-Mari Rüdén Växjö, bördig från Blädinge. Brudparet uppvaktades av marskalk och tärna Reine Strömberg Växjö, och Rose-Mari Johansson, Växjö. Kantor Y. Johansson spelade marschen ur "Bröllopet på Ulfåsa" av Aug. Söderman. Vigseln förrättades av komminister N. Ekedahl. Kantor Johansson sjöng Davids 18 ps. av Otto Olsson. "Preludium i Ess-dur" av J.S. Bach avslutade akten. Efter vigseln gavs middag i brudens hem i Blädinge där brudparet hyllades. Tal hölls av vigsleförrättaren samt av brudens svåger rörmontör Stig Sandgren, Alvesta. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 6 Juli 1961.

Lägenhetsstöld i Blädinge

Under tisdagsnatten förövades ett lägenhetsinbrott i Norra Vare i Blädinge. Tjuvarna kom över cirka 100 kronor och lämnade inga spår efter sig.

Ur Smålandsposten N:o 105 Måndagen den 10 Juli 1961.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes i lördags metallarbetaren Sander Papp och fröken Margit Johansson, dotter till urmakare Gunnar Johansson och hans maka Vendla, Vislanda. När brudparet intågade i templet spelade hemmansägare Gunnar Gustafsson, Hult, på orgeln "Improvisation" av D. Olsson. Brudnåbbar var brudens brorsdotter Inga Johansson och Nils-Göran Ringberg, Växjö. Vigsleförrättare var komminister N. Ekedahl, som även sjöng bröllopsmässan samt höll tal till de nygifta. När brudparet lämnade kyrkan spelades på orgeln "Preludium i B-dur" av J.S. Bach. Efter vigseln hade brudens föräldrar inbjudit släkt och vänner till middag i Blädingegården där de nygifta blev föremål för omfattande hyllningar. Tal hölls av nämndeman Bengt Olsson, Vislanda, m.fl. Sång utfördes av fröken Gunborg Johansson, Agunnaryd. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 18 Juli 1961.

Födelsedag.

80 år fyller i morgon änkefru Jenny Eng, Norra Vare, Blädinge. Hon är född på ett torp i Spån-hult, Vislanda. Som alla torparbarn fick hon redan vid 12- 13-årsåldern börja arbeta åt andra. Sedan blev det hembiträdes- och hushållsplatser till 1908, då hon ingick äktenskap med lantbrukaren Sven Eng, Fällan, Vislanda. Makarna arrenderade först Lekaryds prästgård och sedan flyttade de till Stendalen under Norra Vare prästgård. Här har fru Eng utfört en hedrande husmoders-gärning. Som maken var mycket borta på arbeten blev det hustruns lott att klara arbetet hemma. Fru Eng ägde konsten att hålla en stor familj och hemmet välvårdat och propert med små medel. För ett tiotal år sedan friköpte makarna torpet och i samband därmed överlämnade de det till yngste sonen. Änka sedan ett par år sköter hon ännu hushållet åt sonen. Kyrkligt intresserad har hon i många år aktivt deltagit i kyrkliga sykkretsens arbete. Ännu försummar inte den vitala 80-åringen någon kyrklig sammankomst.

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 20 Juli 1961.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*I dystra kvällar,
när glädjen sviker
och ugglan tjuiter
och räven skriker,
då tar Karl-Mandus
från hyllan ner
sitt gamla dammiga
handklaver.*

*Han ögonlocken
nu saligt sluter
och öppnar munnen
och bara njuter,
och lyckodrömmar
i mängd han ser
till tonkaskader
från sitt klaver.*

*Han börjar bälga
en käck mazurka
och genast hjärtat
begrinner durka;
det blir så lätt i
hans revbenskorg,
som hade aldrig
han känt en sorg.*

*Och glädjen gror
i hans hjärterötter,
och tiden hastar
på lätta fötter.
Till slut han somnar
mot soffans kant
mitt i en smekande
ljud diskant.*

Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 25 Juli 1961.

Blädingeyngling krockade med rälsbuss vid Vislanda

Vattenfyllt dike blev räddningen

Sjuttonårige maskinsnickaren Sven-Ragnar Johansson från S. Vare, Blädinge, ligger i dag på Växjö lasarett med lårbensbrott, underbensbrott och diverse andra skador och blesyrer, som han ådrog sig, då han tidigt på måndagsmorgonen med sin motorcykel krockade med en rälsbuss vid en obehövad järnvägsövergång.

Olyckan hände vid 7-tiden i går morse vid den obehövade järnvägsövergången vid Skövlemon på vägen Vislanda – S. Vare. Sven-Ragnar Johansson var sent ute och hade brått ty han hade en stund tidigare varit på väg men upptäckt att han glömt en sak, som han måste hem och hämta.

Vid järnvägsövergången höll han uppsikt åt höger men såg för sent åt vänster, varifrån rälsbussen kom. Han sökte bromsa, men i det lösa gruset sladdade motorcykeln upp på spåret och krockade med rälsbussen.

Sven-Ragnar Johansson slungades av motorcykeln och ned i ett vattenfyllt dike, vilket troligen räddade hans liv. Motorcykeln släpades med rälsbussen omkring 75 meter.

Rälsbussföraren sprang av bussen och började leta efter motorcykelföraren, som han efter en stund fann ligga svårt skadad i diket norr om banvallen. Ynglingen var vid medvetande, och sedan folk lämnats kvar på olycksplatsen vände rälsbussföraren skyndsamt åter till Vislanda – omkring en kilometer från olycksplatsen – och larmade polis, sjukbil och läkare.

Läkare remitterade omedelbart den skadade till Växjö lasarett, dit han fördes i sjukbil från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 29 Juli 1961.

Stulen bil återfanns i Blädinge.

På torsdagseftermiddagen anmäldes till Vislandapolisen att en bil anträffats i väg diket i höjd med Blädinge mellan Alvesta och Vislanda.

Inget folk fanns vid olycksplatsen då polisen anlände. Utredningen visade att bilen var stulen vid Berggrens bilverkstad i Benestad. Tillgreppet hade troligen skett vid 23-tiden natten till torsdagen. Bilen en grön Austin A30, G 24040 har tankats efter stölden. Nu vill polisen i Vislanda gärna komma i kontakt med den som sålt bensin till tjuven och även andra personer som eventuellt gjort några andra iakttagelser, som kan ha samband med bilstölden. Några större skador hade den inte fått.

Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 17 Augusti 1961.



Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 21 Augusti 1961.



Hr Sigvard Jonsson, Alvesta, med maka Ragnhild, född Johansson, Växjö. (Estvalls foto, Alvesta).

Hr Nils-Erik Kvennborn, Hjortsberga, med maka Anita f. Bengtsson, Alvesta. (Estvalls foto, Alvesta).

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes i lördags lantbrukaren Nils-Eric Kvennborn, Uråsa, Kvenneberga, och fröken Anita Bengtsson, dotter till lantbrukare Gunnar Bengtsson och dennes framlidna maka, Benestad, Alvesta. Kantor Yngve Johansson spelade marschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn.

Kyrkomarskalkar var brudens broder, konsulent Anders Kvennborn, Latina, Italien, och brudens kusin, tekn. studerande Vilmar Olsson, Vislanda. Brudnäbbar var Marian-

ne Kvennborn, Latina, Italien, Kristina Arnström, Växjö, och Maria Kvennborn, Lidnäs. Domkyrkokomminister N. Bondeson förrättade vigseln och höll tal till de nygifta. Kantor Johansson spelade en utgångsmarsch. Efter vigseln gav brudens fader middag på Blädingegården, varvid brudparet hyllades. Tal hölls av vigselförrättaren, direktör Bengt J. Olsson, Vislanda, brudens syster, fru Yvonne Andersson, konsulent Kvennborn, förre folkskolläraren E. Friberg, Växjö och fröken Inga-Lisa Johansson, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 31 Augusti 1961.

Från kristna verksamheten

Blädinge

Helgmålsbönen i Blädinge kyrka fick en särskild högtidlig prägel genom medverkan av den unga sångerskan Mari-Louise Isberg, Osby. Den inleddes med att kantor Yngve Johansson spelade orgelkoralen "I denna ljuva sommartid" av V. Åhlén, varefter M-L Isberg sjöng "Jesu, min Herre" av J.S. Bach och "Ack saliga, saliga" av G. Nordqvist. Sedan kantor Johansson spelat "Fuga i Ess-dur" av J.S. Bach följde tre solosånger, nämligen "Dig, o Herre vill jag sjunga" av J.S. Bach, "Dav: 59:e psalm" av J.H. Roman och "Stora och underbara äro dina verk" av Josef Eriksson.

Inte minst i denna sista komposition gav solisten prov på sin vackra sång. Hennes redan nu anmärkningsvärda röstomfång, fina nyansering och goda sångteknik bör båda gott för framtiden. Det goda textuttalet skall också tacksamt noteras. Kantor Johansson komponerade väl och följsamt och avslutade sedan högtidsstunden med "Jesu bleibet meine Freude" av J.S. Bach. I denna komposition liksom i tidigare orgelsaker fick lyssnarna nya bevis på kantor Johanssons väl avvägda tekniskt goda orgelspel. Altartjänst förrättades av komminister Nils Ekedahl. Vid den kommande lördagens helgmålsbön medverkar kyrkoherde Erik Forssén, Växjö, med violinmusik.

Ur Smålandsposten N:o 137 Måndagen den 4 September 1961.

Bårhus i Blädinge



Det nya, vackra bårhuset med koppardörrarna.

Blädinge församling kommer i höst att inviga sitt nya bårhus, vilket nu i stort sett står färdigt och visar, att församlingen fått ett bårhus, som i fråga om vackert utförande och god placering i förhållande till kyrkan och kyrkogården har få medtävlare.

– Med realiserandet av bårhuset har ett länge närt önskemål för församlingens del gått i uppfyllelse, säger komminister Nils Ekedahl. Tidigare hade församlingen ingen sådan byggnad utan måste då så erfordrades anlita lasarettets eller grannförsamlingens bårhus.

Byggnaden har ritats av arkitekten Hans Lindén, Växjö, och för utförandet har byggmästare Lorentz Bergstrand, Alvesta, Ess-Ess kyl i Växjö och Carlssons Elektriska i Vislanda svarat.

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 5 September 1961.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon fru Berta Andersson, Blädingeås, Blädinge. Hon är lantbrukaredotter och född i Färanäs, Blädinge. Under ungdomsåren hjälpte hon föräldrarna med gården och hade vissa tider hembiträdesplatser. 1929 ingick hon äktenskap med lantbr. Olof Andersson, Blädingeås, och flyttade till hans föräldrahem Blädingeås Norregård. Här har hon utfört en hedrande husmodersgärning. Som makarna de senare åren även arrenderat en granngård är det gott om arbete för en aktiv husmor. Även i föreningslivet har fru Andersson tagit aktiv del, såväl inom SLKF som Röda korset och kyrkliga sykkretsen. Fru Andersson har genom sitt försynta och vänliga sätt skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 18 September 1961.

Födelsedag.

50 år fyller på onsdag lantbrukaren Hilding Samuelsson, Blädingeås, Blädinge. Han är född på den gård, som han tillsammans med sina syskon brukar. I sina yngre år deltog han flitigt i Blädinge skytteförening. Han är dessutom med i Blädingeås m.fl. byars jaktvårdsområde. Trevlig och sympatisk har han fått många vänner i sin omgivning.

Från kristna verksamheten

Avskedspredikan i Blädinge

De gamlas dag i Blädinge firades i går samtidigt med att kyrkoherde Eskil Jonson, som snart lämnat sin tjänst, sin avskedspredikan.

I kyrkan hade samlats en stor menighet. Gudstjänsten inleddes med att kyrkokören under kantor Yngve Johanssons ledning sjöng "På Gud och ej på eget råd" av J.S. Bach. Komminister Nils Ekedahl höll skriftetal med utgång från Efes. 1: 7 och kyrkoherde Jonson predikade med utgång från dagens evangelium över ämnet "Inför döden". Innan kyrkoherde Jonson lämnade predikstolen, vände han sig i ett tal till församlingen och tackade för den rika gemenskap han alltid känt och för mycken kärlek och förståelse han rönt. Han vände sig särskilt till komminister Ekedahl och tackade i varmhjärtade ord för ett alltid gott samarbete. Han tackade också fru Ekedahl för visad gästfrihet och omtanke. Så tackade han också kantor Yngve Johansson, kyrkovärdarna, kyrkovaktmästaren och kyrkorådets ledamöter. Efter predikan sjöng barnkören "Jesus Kristus är vår hälsa". I den följande nattvardsgången deltog ett stort antal församlingsbor.

Efter gudstjänstens slut trädde kyrkoherde Jonson och komminister Ekedahl fram i koret, varvid den senare tolkade församlingens tack till kyrkoherde Jonson för en trogen herdegärning samt överlämnade en textad adress med gåva.

Därefter samlades kyrkobetjäningen och kyrkorådets ledamöter. Komminister Ekedahl frambar deras samfälliga tack för rikt givande arbetsgemenskap under de gångna åren och överräckte ett bokverk. Sedan kyrkoherden framburit sitt varma tack för hyllningen avslutades gudstjänsten med postludium.

Sedan vidtog samkväm i Blädingegården, varvid komminister Ekedahl hälsade välkommen. Kyrkoherde Jonson sjöng till pianoackompanjemang av kantor Johansson ett par sånger, och fru Elsa Ekedahl överlämnade blommor och tackade för vad kyrkoherden givit församlingen genom sin vackra sång. Lantbrukare Sven Jonsson frambar i ett varmhjärtat tal församlingens tack och f.d. kyrkovärden Claes Dahl, Södra Vare, tackade å de äldres vägnar för en rikt givande dag. Samkvämet avslutades av ett kort anförande och bön av kyrkoherde Jonson, varefter sjöngs psalmen 459.

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 21 September 1961.

Tändhatt förstörde järnvägsbom

Några ungdomar hemmahörande i bl.a. Gemla och Alvesta hade senaste helgen vid ett besök i Blädingegården roat sig med att bränna av ett antal tändhattar de kommit i besittning av. Bl.a. hade de även roat sig med att lägga tändhattarna på järnvägsbommen, och den ena av dem gick sönder. Vid förhör inför polisassisten Henry Krüger har ungdomarna erkänt vad de gjort sig skyldiga till.

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 25 September 1961.

Från kristna verksamheten

Blädinge

I anslutning till högmässogudstjänsten i Blädinge kyrka hölls en minnesgudstjänst över Dag Hammarsköld och övriga omkomna FN-medarbetare. Efter högmässans slutpsalm inbars Hv-fanan i kyrkan och placerades med hedersvakt i koret. Kantor Yngve Johansson spelade å orgeln ”Bön” av Cesar Franck, varefter komminister Nils Ekedahl höll tal över de bortgångna. Deras namn lästes upp och en tyst minut ägnades deras minne. Efter bön och psalmen 510 spelade kantor Johansson ”I himmelen, i himmelen” av Daniel Olson. Under klockringning bars fanan ut. En insamling skedde till Hammarsköldsfonden till vilken ytterligare bidrag lämnas genom pastorsämbetet.

Ur Smålandsposten N:o 161 Måndagen den 16 Oktober 1961.

Blädinge nya gravkapell har nu invigts

Igår invigdes Blädinge församlings nya gravkapell under mycket stor tillslutning av församlingsbor.

Kyrkokören och de församlade inledde med en psalm. Invigningstalet hölls av kontraktsprosten Tore Hallborg, Älmhult, från kapellets trappa, med ledning av orden i Jer. 21: 8 ”Och till detta folk skall du säga så säger Herren, se jag förelägger Eder vägen till livet och vägen till döden”.

Sedan tjänstgörande prosten Hallborg och prosten H. Willny, Vislanda, kyrkovårdarna Karl Wahlqvist, Uno Nilsson och Henrik Sandahl läst var sitt bibelord, förklarades gravkapellet invigt för sitt ändamål. Därefter sjöngs ånyo en psalm.

Sedan samlades alla i kyrkan till gudstjänst. Kyrkokören sjöng under kantor Yngve Johanssons ledning. Komminister Nils Ekedahl höll altartjänst över Tacksägelsedagen och predikan hölls av kontraktsprosten Hallborg över texten i Jes. 12: 1,6.


Komminister Nils Ekedahl föredrog därefter en historik över gravkapellets tillkomst. Frågan om ett gravkapell hade dryftats tidigare men på kyrkostämman den 23 maj 1955 upptagits på kyrkorådets förslag frågan till diskussion. Kyrkostämman beslöt då också att uppdraga åt kantor Gunnar Johansson, riksdagsman Ebbe Ohlsson och komminister Nils Ekedahl att undersöka möjligheten att i samråd med Mörnerska släkten planera för en omändring av det Mörnerska gravkoret så att det skulle kunna tjäna det dubbla ändamålet för både gravkor och gravkapell. Det dröjde länge innan släkten Mörner lämnade ett definitivt besked, vilket till sist blev negativt. Församlingen har dock inte blivit lidande på den nuvarande lösningen. Då länsarkitekten Hans Lindén, Växjö, tidigare handhaft restaureringen av församlingens kyrka var det naturligt att stämman enhälligt beslöt uppdraga åt honom att uppgöra förslag till nytt gravkapell. Till byggnadskommitté valdes församlingens kyrkoråd med komminister Nils Ekedahl som ordf. På kyrkostämman den 16 april i år antogs byggmästare Bergstrand, Alvesta, till entreprenör för byggnadsarbetena. Till entreprenör för kylanläggningen antogs firman Ess-Ess kylbolag i Växjö och för de elektriska installationerna Elektriska Installationsbyrån i Vislanda. Entreprenadkostnaden för den nya byggnaden uppgår till cirka 26.800 kr.

Korset över altaret är tillverkat och skänkt av hr Erik Folin men det har därjämte ett speciellt intresse då det är gjort av gammal ek från 1200-talet som tillhört Skatelövs gamla kyrka. Ett par mycket vackra lampetter pryder kapellets väggar. De är tillverkade av konstmeden Harald Andersson, Vislanda och är en gåva av Blädinge församlings kyrkliga sykkretsar liksom de vackra dukarna på altaret.

Till alla som på ett eller annat sätt lagt hand på kapellet eller skänkt gåvor frambar pastor Ekedahl församlingens tack.

Som avslutning spelade kantor Yngve Johansson "Preludium och Fuga i D-dur" av D. Buxtehude. Därefter var de som utfört arbetena med gravkapellet inbjudna till prästgården på kyrkkaffe.

Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 14 Oktober 1961.



Vår käre far,
morfar och farfar

A.G. Johansson

har i dag stilla avlidit i sitt 88:e
levnadsår. Djupt sörjd och saknad av
oss barn, släkt och vänner

Skogslyckan, Blädinge den 12/10 1961.

Astrid och Uno.
Egon och Gerda.
Olga.
Elsa och Anton.
Dagny och Sture.

Barnbarn, barnbarnsbarn.

Så tag nu mina händer
Och led du mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till dig.
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår;
Jag vill ett steg ej taga,
Där du ej går.

Sv. ps. 560.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 22/10 kl. 9.30.

Dödsfall.

Anders Gustav Johansson †. På torsdagen avled på sjukhem i Växjö f. hemmansägaren Anders Gustav Johansson, Skogslyckan, Blädinge, i en ålder av 87 år.

Den bortgångne innehade ett 40-tal år lantbruk i Geramon, Hjortsberga. Som en driftig man odlade han nya tegar och höll gården i god kultur. 1939 överlämnade han gården till sonen Egon och köpte sig en villa vid Blädinge station. Änkling sedan 1954 har han haft hjälp av en dotter som skött om hemmet.

Den bortgångne sörjes närmast av fem barn. Av dessa är Astrid gift med hemmansägaren Uno Nilsson, Geramon, Egon innehar fädernegården i Geramon, Olga vistas i hemmet, Elsa är gift med handlanden Anton Jonsson, och Dagny är gift med köpman Sture Ekman, Blädinge, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 28 Oktober 1961.

Brand i Blädinge.

Ett uthus tillhörande Blädinge Norregård, har blivit svårt eldhärjat.

Branden började vid sidan av brygghuset men spred sig snabbt i de torra väggarna och inom en kvart var hela byggnaden övertänd. Vislanda brandkår, som snabbt kom till platsen, fick så gott som helt inrikta sig på att begränsa elden.

De lyckade också dämpa elden i en del av uthuset där ett tusentals krakstörar förvarades och därmed kunde dessa och ganska mycket ståltråd räddas. Branden har troligen uppstått då man kokade potatis i brygghuset, gnistor har förmodligen antänt vid murstocken.

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 9 November 1961.

Födelsedag.

70 år fyller i morgon diversearbetaren Artur Svensson, Färanäs, Blädinge. Han är född i USA, men kom redan före skolåldern till Sverige, där föräldrarna bosatte sig i Björkemon, Vislanda. Hr Svensson har ända sedan ungdomen sysslat med skogs- och mossarbeten. Under senare år har han även hjälpt lantbrukarna med diverse arbeten. I början av 1920-talet flyttade han till Färanäs, Blädinge, där han för ett 15-tal år sedan byggde sig ett eget hem.

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 16 November 1961.

Födelsedag.

70 år fyller på lördag änkefru Emilia Karlsson, Jutagård, Blädinge. Hon är född i Lönshult, Vislanda, där fadern var skogsvaktare. Som en av de äldre av åtta syskon fick hon tidigt, före konfirmationen börja arbeta åt andra. Sedan blev det hembiträdes- och hushållerskeplatser till 1916, då hon ingick äktenskap med arrendatorn Klas Karlsson, Blädinge. Här har fru Karlsson utfört en enastående husmodersgärning. då maken efter en tids sjukdom år 1934 avled blev hon ensam med sex barn, därav fyra minderåriga. Då ekonomin även var svag, fordrades det stor uppoffring av fru Karlsson för att sammanhålla hemmet under 1930-talets depressionstider. Men tack vare sin heroiska arbetsförmåga och ljusa livssyn klarade hon uppgiften med heder. 1939 övertog äldste sonen arrendet av gården. Sedan skötte hon hushållet åt två hemmavarande söner till 1956, då yngste sonen arrenderade Blädinge Jutagård. Här har fru Karlsson skött hushållet åt honom och även klarat allt annat arbete som faller på en husmoders lott vid en större gård. 1960 blev fru Karlsson belönad med hushållningssällskapets pris och diplom för berömlig husmoderlig gärning. Fru Karlsson har genom sitt glada och vänliga sätt och sin humor skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 180 Lördagen den 18 November 1961.

Skogsdag i Blädinge.

Blädinge RLF har anordnat en skogsdag som var förlagd till Blädinge kyrkas egendom, Långaryd.

Exkursionen leddes av jägmästare O. Kolmodin och distriktsskogsvaktare Hj. Olsson.

Deltagarna hälsades välkomna av RLF-ordf. Sven Jonsson, Färanäs. Därefter följde skogsstig med gallringstävlan. En första inteckning i ett uppsatt vandringspris erövrades av lantbr. John Andersson, Vislanda, med 93 p. I den gemensamma tävlingen i skogsstig

och gallring blev prislistan följande: 1) John Andersson, Vislanda, 93 p. 2) Sven Jonsson, Blädinge, 92 p. 3) Uno Nilsson, Blädinge, 91 p. 4) Torsten Nilsson, Blädinge, 89 p. 5) Karl Uno Nilsson, Blädinge, 87 p. 6) Gustav Andersson, Blädinge, 86 p.

Slutligen samlades deltagarna i Blädingegården för kaffe och filmvisning. Jägmästare Kolmodin höll i samband med prisutdelningen ett orienterat anförande om aktuella skogsfrågor. Deltagarnas tack till exkursionsledarna framfördes av Sven Jonsson.

Dödskörningen i Blädinge inför häradsrätten

Slutfasen i dödskörningen i Blädinge onsdagen den 21 december förra året utspelades i torsdags inför rätta vid Västra Värends häradsrätt i Alvesta, dit landsfiskal Sven Ölmegård hade instämt föraren för vårdslöshet i trafik och för vållande till annans död. Landsfiskalen yrkade frihetsstraff för svaranden.

Vid olyckan dödades förarens 26-åriga fästmö. Bilen hade i ishalkan sladdat av vägen och stannat först sedan den ryckt upp en tjock ledningsstolpe ur marken.

Kraften hade varit så stor att även ledningstrådarna slitits av.

Den åtalade försvarades av advokat Ove Nelander, Växjö. Svaranden bestred ansvar för det inträffade och försvararen förklarade, att den åtalade var en omdömesgill bilist, då han bl.a. gjort två bromsprov under färden söderut mot Blädinge. Han ansåg det inte heller styrkt att färden skett i så hög fart vid olycksplatsen som åklagaren velat göra gällande. Ett vittne ansåg att färden förbi kyrkan skett i 70 – 80 kilometers fart. Före Blädinge hade farten varit c:a 100 kilometer.

Domen blev 80 dagsböter.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*När nordanvinden
kring taken raggas
så TV-spröten
betänkligt vaggas,
då är det ljuvligt
att ha en vrå
med ljus och värme
och plats för två*

*Och har man hälsan
och mat i skåpet
och känner trivsel
med levnadsknäpet
och några kronor
uti sin pung,
bör livets ryggsäck
ej kännas tung.*

*Och så det bästa
av hela summan:
att äga samklang
och fred med gumman
att gå och känna
hur man har kvar
en fläkt av glöden
från unga da'r...*

*Fast femti' somrar
förgått i taget
se'n första dagen
av hjonelaget,
så kan vi än i
vår brittmässshöst
med värme lyssna –
till Amors röst!*

Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 30 November 1961.



Min käre make,
vår älskade far,
farfar och morfar

**Sven Johan
Gustavsson**

* 10/1 1882
† 28/11 1961

lämnade oss i dag. Djupt sörjd och
saknad av oss, syster, släkt och
vänner.

Björkenäs, Blädinge den 28/11 1961.

ANNA GUSTAVSSON
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Stilla så stilla Du somnat,
Tåligt Din smärta Du bar,
Flitiga händerna domnat,
Minnet Ditt ljusa är kvar.

Sv. Ps. 299.

Dödsfall.

Sven Johan Gustavsson †. Efter en kort tids sjukdom avled i tisdags lantbrukaren Sven Johan Gustavsson, Björkenäs, Blädinge, i en ålder av närmare 80 år.

Han var född i Vislanda församling. Vid ingånget äktenskap köpte han jordbruksfastigheten Björkenäs och har bott där hela sin levnad. Vid sidan av lantbrukets skötsel var han snickare och som sådan mycket anlitad i bygden.

Närmast sörjande är makan Anna, tre söner och fyra döttrar, barnbarn samt en syster i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 9 December 1961.

Från kristna *verksamheten*

Blädinge

Blädinge kyrkliga sykkrets har anordnat missionsafton med auktion på skänkta varor. Kvällen inleddes i kyrkan med predikan av kyrkoherde John Lindgren, V. Torsås. Trots dåligt väder hade en stor menighet samlats. Sedan samlades man i Blädingegården, där samtliga hälsades välkomna av komminister Nils Ekedahl. Därefter blev det samkväm med kaffedrickning. Sedan följde auktion med en myckenhet varor, som rönste en strykande åtgång. Auktionen leddes med vanlig bravur av lantbrukare Helge Karlsson, Blädinge. Eftersom allt var skänkt blev aftonens nettobehållning tillsammans med lotteriet 2.300 kr., ett lysande resultat för en så liten församling. Kvällen slöt med att komminister Nils Ekedahl tackade alla, som med gåvor eller på annat sätt bidragit till det goda resultatet.

Ur Smålandsposten N:o 194 Tisdagen den 12 December 1961.

Från kristna *verksamheten*

Blädinge

En stämmingsfull adventsvesper hölls i söndags kväll i Blädinge kyrka, anordnad av Blädinge Röda Korskrets. Den inleddes med att församlingens kantor Yngve Johansson spelade "Preludium och fuga i D-dur" av D. Buxtehude. Kyrkokören framförde sedan en köravdelning och inledde med "Fröjda dig storligen, Dotter Sion" av A. Runbäck, varpå följde två kompositioner av M. Prætorius "Högtlovad vare Davids son" och "In dulcio Jubilo". Kören avslutade denna avdelningen med Voglers "Hosianna". Efter ytterligare ett orgelsolo "In dulci Jubilo" av J.S. Bach, höll kyrkoadjunkt Åke Rydeman adventsbetraktelse med utgång från Jes. 51: 3 över ämnet "När Herren kommer blir allting nytt". Därefter sjöngs psalmen 41 som växelsång mellan kör och församling med körsättning av Melchior Vulpus. Efter altartjänst avslutades vespern med att kyrkokören sjöng Advent av Otto Olsson. Såväl kantor Johansson som kyrkokören är värda allt erkännande för de goda musikaliska prestationerna. Kollekten till Röda korsets hjälparbete uppgick till 81 kronor.

Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 16 December 1961.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon fru Hildur Samuelsson, Klockaregård, Blädinge. Hon är född i Norra Vare, Blädinge. Under ungdomsåren var hon föräldrarna behjälplig med arbetet på gården. 1936 ingick hon äktenskap med arrendatorn Arvid Samuelsson och flyttade till hans hem Blädinge Klockaregård. Här har hon helt ägnat sig åt hemmets skötsel. Jubilaren har genom sitt stilla och vänliga sätt skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 201 Onsdagen den 27 December 1961.

<i>Förlovade</i>	
Bertil Gustavsson Hjördis Karlsson	
Blädinge.	Tolg.

Ur Smålandsposten N:o 202 Torsdagen den 28 December 1961.

<i>Förlovade</i>	
Lennart Magnusson Ingrid Karlsson	
V. Torsås.	Blädinge.
Julafton.	

Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 30 December 1961.

Pälle Näver:

Inför årsskiftet

*Därute står Sylvesternatten
i högt och ymnigt stjärneflor
och sveper över land och vatten
en gåtfull tystnad tung och stor...
Vad tidender skall året bringa,
det nya år som in skall gå?
Skall månne snart den klocka ringa,
som mänskligheten väntar på?*

*Med blicken lyft mot templets tinnar
vi bidar årets gräns vid tolv
och tveksamt in i nuet tvinnar
vår tid i livets gråa solv...
Vi måste lära oss att fatta
den knutna handens maktlöshet
och inte längre trängsynt skatta
åt självishetens vansklighet!*

*En stund som nu, när natten skälver
av dunkla gåtors skyar skymd,
fast vintergatans båge välver
en ljusväg för vår tankes rymd,
då, broder, syster, må du sträcka
din öppna, varma människohand
att med ditt hjärtas låga väcka
barmhärtighetens vårdkasbrand!*

*Kort är vår levnad, våra dagar
förtonar som en aftonvind;
vi följer livets lust och lagar
till dess vi står vid höstens grind...
Men vad vi sätt av ädelt säde
i kärlekens och andens mark
skall stilla spira ur sitt tråde
till evig blomning ljus och stark!*

Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 15 Januari 1962.



Min kära lilla mor
och vår mormor

Eva Svensson

* 6/4 1877

har i dag lugnt och stilla lämnat oss,
djupt sörjd och saknad men i
tacksamt minne bevarad av oss,
syskon, övrig släkt och många
vänner.

Blädinge den 13/1 1962.

INGRID och ARTUR
Barnbarnen
Sv. ps. 452.

För dem som önskar följa den bortgångna till hennes sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka söndagen den 21 jan. 1962 kl. 9.30 fm.
Inbjudes på kaffe i sorgehuset kl. 8 fm.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Eva Svensson †. På fredagsnatten avled efter endast några dagars sjukdom husföreståndarinnan Eva Svensson, Annero, Blädinge, i en ålder av 84 år.

Den bortgångna var född i Hjälmaryd, Blädinge, 1877. I sin tidiga ungdom innehade hon platser på olika håll i Malmö, Trollhättan och i Köpenhamn. Återkommen till hembygden bosatte hon sig vid Blädinge station. Tillsammans med två syskon uppförde hon 1923 en villa för att få en lugn och tryggad bostad på ålderns dagar. Eva Svensson var en flitig kyrkobesökare så länge hon orkade vara med. Under hela sin levnad var hon sällan sjuk. Hon var en duktig och hjälpsam kvinna. När någon behövde hennes hjälp med tvätt och dylikt gav hon gärna ett handtag. Under en längre tid var hon städerska vid kyrkskolan.

Den bortgångna sörjes närmast av dottern Ingrid, gift med sågverksarbetaren Artur Larsson, Ålem, och tre syskon, barnbarn, syskonbarn samt många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 22 Januari 1962.

Blädinge 3–1 över Gnosjö



"Idyll" framför Gnosjöburen.

Söndagens serieuppgörelse vid Petersand på Salen mellan Blädinge och Gnosjö blev den bästa matchen på mycket länge och därtill en som gick på den utan tvekan bästa is man kan tänka sig. Hemmalaget vann med 3–1 (2–0).

Blädinge fick från början ett fint taktiskt övertag med en målboll i första spelminuten, och trots att gästerna utan tvekan hade ett ganska bastant spelövertag under första halvleken och under en icke ringa del av den andra, var det hemmalaget som kunde triumfera. Försvaret var tätt och fint, och Bengt Klang i Blädinge-buren var bättre än på mycket länge, och det säger inte litet. Tre bollar av den "krutiga" typen tog han på rad med någon minuts mellanrum, och sedan gjorde han om bravaden vid ytterligare ett par tillfällen samtidigt som Gnosjö vid ett tillfälle – innan de hade spräckt sin nolla – hade en helt uppenbar målchans som av rent oförstånd sumpades.

Skall någon få en blomma så blir det i så fall Gnosjös hy Sven Erik Karlsson, som visade fina takter, dock inte tillräckligt fina för att få Erik Karlsson och C:o i Blädinge på knä, de var allt för säkra. Gnosjös övertag i spel återspeglades av hörnorna 8–5.

Karl Ljungdahl i Gemla dömde. Få tittade på, vilket är att beklaga, det var grann bandy, grann is och grant väder.

Målen: Bertil Rosén kom med 1–0 i första spelminuten, Inge Persson ökade kort före pausen till 2–0. Rolf Johansson spelade in gästernas mål, men laget hann inte ladda upp sig för nya ansatser, sekunderna efter hade Börje Andersson gjort 3–1.

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 23 Januari 1962.

Födelsedag.

80 år fyller på fredag änkefru Ingrid Karlsson, Södra Vare, Blädinge. Hon är född i Hjälmaryd, Blädinge, men kom redan i ungdomen till sin faster och farbror i Södra Vare. I ungdomen ingick hon äktenskap med lantbr. Sven August Karlsson, Vederslöv, och makarna övertog fosterföräldrarnas gård i S. Vare. Arbetsmänniska som fru Karlsson alltid varit är här utförd en hedrande husmodersgärning. I början av 1940-talet överlämnade makarna gården till en son, och inredde sig ett trivsamt hem på andra våningen. 1957 blev hon änka.

Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 5 Februari 1962.

Födelsedag.

50 år fyller på onsdag lantbrukaren John Karlsson, Hallåkra, Blädinge. Han är född i Espetuna och hjälpte sina föräldrar med gårdens skötsel tills han ingick äktenskap och övertog den gård han fortfarande brukar. Där har han under årens lopp nedlagt mycket arbete med byggandet av nytt boningshus och ladugård, odling och stenröjning samt skogens skötsel. Dessutom har han utfört skogsarbete och körning i omgivningarna. Han är lugn och hjälpsam och hjälper gärna grannarna när så behövs.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1962.

Hyllning.

När lantbrukaren Ivar Dahl, S. Vare, Blädinge, på söndagen fyllde 50 år blev han föremål för hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade jubilarens fader, syskon och svågrar med en TV-apparat jämte penningar och blommor. Syskonbarnen hyllade med presenter och blommor. Grannar och vänner uppvaktade genom lantbrukare Nils Johansson, Rune Johansson och Sture Johansson med en textad adress, penninggåva och blomsterkorg. Kusinerna i Vislanda och Blädinge hyllade genom Ivar och Emil Ahlqvist med textad adress, pengar och blommor. Kusinerna från Hjortsberga representerades av David och Bertil Johansson, som hyllade med pengar och blomstergrupp. Övriga släktingar uppvaktade genom hrr Einar Kennedy, Vislanda, och Karl Samuelsson, Färanäs, med pengar och blommor. Kyrkorådet med komminister Nils Ekedahl i spetsen uppvaktade med en Orreforsvas samt blommor. Blädinge Cp representerades av ordföranden Gustaf Carlsson och lantbrukare Hilding Karlsson. Vidare hyllade vänner från Vislanda och flera andra platser med pengar och blommor.

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 13 Februari 1962.

Blädingebo föll från stolpe och skadades svårt

25-årige elmontören Roland Sjöström från Blädinge skadades svårt, då han på söndagen tillsammans med en ledningsstolpe föll till marken invid riks-6:an vid Arboga. I fallet ådrog han sig komplicerade benbrott, brott på en ryggkota och hjärnskakning, men någon fara för hans liv anses inte föreligga.

Sjöström var sysselsatt uppe i stolpen med att klippa av de gamla ledningarna för att riva anläggningen. Då ett par kablar klipptes av på den ena sidan av stolpen, blev dragningen åt det andra hållet för stark, och stolpen med montören störtade till marken. Han hade ingen möjlighet att komma loss i de stolpskor han hade på sig.

Polisen, som handhar utredningen, anser det vara ansvarslöst att gräva ner en tio meter lång stolpe endast 30 cm. i marken, då bestämmelserna säger, att det skall vara minst 150 cm. Då stolpen en gång för många år sattes i marken, hade man stött på berg och därför stannat vid de 30 centimetrarna.

Från kristna verksamheten

Celebert besök i Alvesta



Målle Lindberg

Filadelfiaförsamlingen i Alvesta har under den gångna helgen haft ett mycket uppskattat och celebret besök, som rönt ett livligt intresse av köpingens innevånare, nämligen den över hela landet välkände zigenarpredikanten Målle Lindberg. Lördagskvällens ungdomsmöte hade samlat en till trängsel fylld kyrka och efter en unison sång hälsade pastor Hammarlund de närvarande välkomna.

Församlingens ungdomar framförde sedan flera såväl solo- som duettsånger.

Evangelist Lindberg sjöng flera sånger på sitt intressanta och medryckande sätt samt gav ut en gripande och allvarlig inbjudan till hel och full avgörelse för Gud.

I söndagens sång- och musikmöte, då Filadelfiakyrkan var till trängsel fylld, inleddes med unison sång samt sång av strängmusiken och bön. Sångarparet Karl Lindblom med fru medverkade i mötet med såväl solo- som duettsång. Evangelist Lindberg talade sedan över orden i Jona 1: 1–6.

Predikans tema var ”Jonas olydnad mot Gud – vår olydnad mot Gud”. Till slut sjöng strängmusiken 432 i Segertoner, ”Var är mitt vilsna barn ikväll...”.

Veckohelgens möten har stått under ledning av församlingens pastor Arnold Hammarlund och strängmusiken under ledning av fru Ing-Marie Johansson och fröken Signe Ringheim.

Mötesserien fortsätter under den kommande veckan med offentliga bibelstudier.

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 3 Mars 1962.

Födelsedag.

70 år fyller på måndag hemmansägaren Gunnar Johansson, Hökatorp Grönadal, Blädinge. Han är född i Kalvsvik. Under ungdomsåren sysslade han med olika arbeten. Under många år hade han anställning vid Hästhagens torvmosse i Vislanda. 1930 ingick han äktenskap och samtidigt förvärvade makarna gården Grönadal i Hökatorp, Blädinge. Här har han gjort en hel del förbättringar. Även under senaste kriget arbetade han tidvis på torvmossar i trakten. De senaste två åren har han haft jordbruket bortarrenderat, men bott kvar i fastigheten, där han nu njuter sitt otium.

Ur Smålandsposten N:o 43 Måndagen den 19 Mars 1962.

Till ny tjänst



Till kyrkoherde i Röke och Västra Torup församlingars pastorat i Skåne valdes i går komminister Nils Ekedahl, Blädinge.

Han fick 311 av de avgivna 400 rösterna. Kyrkoherde Hans Birger Agard, Njutånger, fick 80 röster.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 14 April 1962.



Vår älskade Mor och Farmor
**Anna Sofia
Carlsson**
* 16/1 1884

har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, syskon samt övrig
släkt och vänner.

Hjälmaryd, Blädinge den 10/4 1962.
**Gustaf och Svea
Ebbe och Kerstin
Lennart och Astrid
Britta och Folke**
Barnbarnen

*Kommen till mig I alle,
som arbeten och äro betungade,
så skall jag giva Eder ro.*

Sv. Ps. 66.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka onsdagen den 18 april 1962 kl.
14.00.

Dödsfall.

Anna Carlsson †. Efter en längre tids sjukdom avled på torsdagen i Lund änkefru Anna Carlsson, maka till framlidne kyrkovärden Emil Carlsson, Hjälmaryd, Blädinge, i en ålder av 78 år.

Den bortgångna var född 1884 på den gård som hon vid ingånget äktenskap med sin make övertog 1914. När de överlämnade gården till äldste sonen 1949, fick de bo kvar sin återstående ålderdom, men maken avled samma år. Hon var en duktig och kunnig husmor, som drog omsorg om de sina i hemmet på bästa sätt. Under många år var hon med i kyrkliga syföreningen samt var en flitig kyrko-besökare, till sjukdomen nedsatte hennes krafter.

Närmast sörjande är fyra barn. Av dem innehar Gustav föräldragården, Ebbe är bosatt i Jönköping, Lennart är bosatt i Fågelfors samt dottern Britta, som vistas i hemmet och vårdar sin mor. Dessutom barnbarn, syskon, övriga släktingar och en stor vänkrets i byden.

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 17 April 1962.



Min kära Maka
mitt allt
Betty
* 24/3 1886

har i dag hastigt lämnat mig,
syskonbarn, övrig släkt och vänner i
stor sorg och saknad men i ljus och
tacksamt minne bevarad.

Färanäs, Blädinge den 13/4 1962.
CLAES BLOM

Sv. Ps. 331.

Ur Smålandsposten N:o 66 Måndagen den 30 April 1962.


Vår käre Far,
Morfar och Farfar
Gustaf Svensson
* 25 april 1866
† 27 april 1962
har stilla insomnat i tron på sin
Frälsare. Djupt sörjd och saknad av
oss, broder, släkt och många vänner.
Hult, Blädinge den 27 april 1962.
GUNNAR
MARIA
JUDIT och IVAR
ERIK och INEZ
SIMON och ALVA
SIGNE och GÖTE
GRETA och JOHN
BERTIL och GUNNEL
Barnbarnen
Som fågelen vid ljusan dag sig gläder,
Så glad i ljusets rike jag inträder.
Vid änglasången och harpoklangen,
Jag skådar evighetens dag uppgången.
Sv. Ps. 430: 10,11.

Dödsfall.

Gustaf Svensson †. På fredagen avled i sitt hem f.d. hemmansägaren Gustaf Svensson, Hult, Blädinge, i den höga åldern av 96 år. Han var församlingens äldste medlem.

Han var född i Kärr, Skatelöv år 1866. Efter att i ungdomen ha varit sina föräldrar behjälplig med gårdens skötsel utvandrade han år 1890 till Amerika, där han stannade fem år. År 1907 gifte han sig och makarna köpte då gården i Hult år 1908. Där har han nedlagt mycket arbete på odling och stenbrytning och övriga förbättringar. Han var utrustad med en god hälsa och var aldrig sjuk. In i det sista året högg han själv sin ved till husbehov. För tre år sedan avled hans maka. Gården har överlämnats till äldste sonen Gunnar. Den bortgångne var en varmt religiös man och varje söndag intog han sin plats i kyrkan.

Han sörjes närmast av åtta barn. Av dem innehar Gunnar föräldragården. Maria är sjuksköterska i Kalmar, Judit sjuksköterska och gift med sjukvårdaren Ivar Olofsson, Växjö, Erik lantbrukare i Söraby, Simon styckjunkare i Jönköping, Signe gift med lantbrukaren Göte Ahlberg, Blädinge, Greta gift med lantbrukaren John Johnsson, Blädinge och Bertil, läroverksadjunkt i Hultsfred. Han efterlämnar även barnbarn, 93-årig broder, syskonbarn samt många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 10 Maj 1962.

TYROLEN

f. d. Björkenäset,
Blädinge
(ca 7 km. söder om Alvesta)

Dans INVIGNING! LÖRDAGEN den 12 maj!
Kl. 20.00 – 01.00. **INVIGNING!** **Dans**
OBS. utsträckt tid invigningskvällen!

Föe dansmusiken denna kväll svarar välkände TV-stjärnan

ÖSTEN WARNEBRING med sin 6-mannaorkester

Kl. 20–21 **GAMMAL och MEDELÅLDERSDANS!** Kl. 21–01.00 **MODERN DANS!**
Kl. 22.00 (i pausen) KVÄLLENS "HEMLIGA ARTIST"!

Kl. 21.00 från scenen Englands förnämsta rockkvartett endast en månad i Sverige

THE PHANTOMS med sångaren KEN LEWY ABSOLUTA TOPPEN!

SOMMARENS TRÄFFPUNKT blir i "TYROLEN"! ALLA KOMMER ATT TRIVAS med denna NYBYGGDA dansbana med TAK över såväl dansgolv som runt hela dansgolvet där servering finnes.

BUSS avgår från Växjö jvst kl. 19.30, Gemla 19.50, Linnérs, Alvesta 20.00. Alvesta jvst 20.05 och åter efter dansens slut.

OBS! Goda parkeringsmöjligheter för minst 1000 bilar!





Nytt dansställe På lördag invigs ett nytt dansställe i Blädinge. Det är "Tyrolen", som slår upp sina portar i ett helt nytt etablissemang. För kvällen har man bl.a. engagerat en berömd gitarrgrupp "The Phantoms" (se bilden!), som tidigare gjort stor succé i Skandinavien. De kommer att svara för både dansmusik och ett scenprogram.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 12 Maj 1962.

Födelsedag.

75-åring.



75 år fyller på måndag f. kyrkoherden i Tingsås prosten Josef Erik Gustafsson, Växjö. Han är född i ett lantbrukarhem i Hemmesjö församling och har haft hela sin prästerliga verksamhet förlagd till Kronobergs län. I fädernehemmet, som präglades av kyrklig gammalpietistisk fromhet, mottog han intryck, som blivit bestämmande för honom livet igenom.

Hans väg till prästbanan var icke den vanliga. Han arbetade först i jordbruk. Men vid plögen mognade hos honom en inre kallelse till prästämbetet. Vid mogen ålder kastade han sig in i studier och skrev in sig vid Lunds privata elementarskola, där han 27 år gammal avlade studentexamen. Efter 4 1/2 års universitetsstudier prästvigdes han i Växjö den 29 december 1918.

I Dädesjö församling, fostrad av kyrkoherde Palmgren i Luthersk renlärighet, fick Gustafsson sin första prästerliga tjänstgöring. Sedan blev det några års vakanstjänstgöring på kommunadministraturer i Nöttja och Torpa, varpå han tillträdde ordinarie kommunadministraturen i Blädinge. Till kyrkoherde i Tingsås valdes han, kallad som 4:e provpredikant år 1933. Fr.o.m. 1939 till eremitålderns inträdande förvaltade han prostämbetet i Konga kontrakt.

Prosten Gustafsson har i de församlingar där han tjänstgjort, satt märkbara spår efter sig som förkunnare och själavårdare. Hans predikan, kännetecknas av allvar och grundlig insikt i vad som rör sig i människornas inre värld, är influerad av den sydsmåländska väckelsens anda och jämväl av västkustens Schartauanskt färgade fromhetsart. Prosten Gustafsson hör till de rätta "lärare", som åtnjuter de gammalkyrkligas särskilda troende.

Den sydsmåländska fromhet, i vilken han själv har sitt andliga rotfäste, har Gustafsson ägnat ingående studier. Resultatet häri föreligger i en anseelig mängd uppsatser i tidningar och kyrkliga tidskrifter. Det är huvudintresset för honom att arvet från den kyrkliga väckelsen bevaras som en levande tillgång för det släkte som nu lever, och för kommande släkten. Han har fått en vid plattform för förverkligandet av denna intension som ordförande i Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro, och många är de prediko- och föredragsresor som han gjort vid förbundets möten från övesta Småland till sydligaste Skåne.

Jubilaren kan fira sin 75-årsdag med utmärkt vitalitet. Han har byggt sig en bostad i stiftsstad, särdeles lämpad för ett bene emeritus. Men där vilar han icke blott på sina lagrar utan bestrider, som en god tillgång för domkapitlet, ideligen prästerliga förordnanden i Värendska församlingar. Han hör till dem som åren icke riktigt rår på.

G. S - n.

Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 14 Maj 1962.

Slagsmål i Blädinge

En Växjöbo slog till en Alvestabo vid en danstillställning i Blädinge på lördagen. Polisen i Vislanda utreder.

Vid samma festtillfälle fick polisen ta hand om tre personer, som var allt för spritpåverkade. En flicka anmälde till polisen, att hon blivit bestulen på en väska.


Vidare ertappade polisen i Vislanda på lördagen personer, som förtärde sprit på ett café i samhället. Trion hade just slagit upp sprit i glaset, då polisen kom.

Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 15 Maj 1962.

Hyllning.

När lantbrukaren Oskar Petersson, Boda, Blädinge, fyllde 60 år blev han föremål för hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade maka, barn och barnbarn med minnesgåva och svägerskor hyllade med penninggåvor, presenter och blomsteruppsatser. Syskonbarn uppvaktade genom hr Bertil Petersson, Blädinge, med pengar och blommor. Grannarna hyllade genom lantbr. Axel Augustsson och Edvin Magnusson, Oby, med penningssumma och blomsterkorg. F.d. gannar i Spånhult uppvaktade genom lantbr. Ivar Ahlqvist och Lennart Karlsson Espetuna, med penninggåva och blomsterkorg. Vännerna representerades av ingenjör Paul Ström och vaktmästare Erik Arvidsson som överlämnade presenter och blommor. Vidare hyllade släktingar och vänner från skilda platser med presenter, blommor och telegram.

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 29 Maj 1962.



Vår käre broder
och fosterfar

Janne Blom

* 28/1 1900

har hastigt lämnat oss. Sörjd och
saknad av oss, släkt och många
vänner.

Blädinge den 28 maj 1962.

Jenny, Dagmar
Axel och Maj
Kerstin, Christina
Gert, Stig

Sv. Ps. 382.

För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum fredagen den 1 juni
1962. Samling i sorgehuset kl. 13.30.
Istället för blommor tänk på Röda korset.

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 2 Juni 1962.

Från Blädinge, meddelas:

Före gudstjänsten i torsdags spelade Vislanda musikkår koralmusik från Blädinge kyrkas torn under ledning av kamrer Stig Ferm, Växjö. Musiken ljöd klar och stämningsfull. Varje år återkommer musikkåren med detta program från kyrkans torn.

Begravning.

I går jordfästes i Blädinge kyrka hemmansägare Janne Blom, Blädingenäs. Kistan var i förväg placerad i templets kor. När begravningsgästerna gick in i kyrkan spelade kantor Gunnar Johansson, Växjö, "Moderato och Adagio" ur "Toccatà" av Georg Muffat. Från läktaren sjöng fröken Sonja Blume, Stockholm, till orgelackompanjemang av kantor Johansson "I himlar, sjungen den Eviges ära" av Beethoven. Kyrkokören sjöng under kantor Johanssons ledning "När jag skall lämna världen" av J.S. Bach. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Nils Ekedahl med ledning av texten i 2:a Korinterbrevet 1: 3-4 som också talade till de sörjande och sjöng begravningsmässan. Fröken Blume sjöng "Den lyssnande Maria" med musik av Inga Olsson. När kistan bars ut till graven spelade kantor Johansson "Arioso" av D. Olsson. För de närmaste talade system Jenny Blom. För kusinerna talade f. hemmansägaren Gustav Wallin, Blädinge, och hemmansägaren Gustav Alexandersson, Hjortsberga. För vännerna och sommargästerna hr Arvid Svensson, Malmö, och riksdagsman Ebbe Ohlsson, för vännerna i Blädinge by. För vänner i Alvesta talade elinstallatör Arvid Karlsson, för kyrkokören kantor Gunnar Johansson, Växjö. För kamraterna i kyrkokören talade hemmansägare Olle Nilsson, Västregård, och för kamraterna i hemvärnet f. hemmansägaren C.J. Nilsson, Västregård. För fiskevårdsföreningen i sjön Salen talade jordbruksinstruktör Helge Karlsson, Alvesta, för vänner bagarmästare Lars-Erik Melin, Alvesta, lantbrukare Elis Eliasson, Moheda. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av riksdagsman Ebbe Ohlsson. En vacker blomstergård nedlades vid graven och många gåvor överlämnades till Svenska Röda korset och kyrkans blomsterfond.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 12 Juni 1962.

<i>Förlovade</i>	
Åke Andersson Birgitta Danielsson	
Blädinge.	Jät.
Pingstafton 1962.	

Konfirmandhögtid i Blädinge



Prosten Josef Gustafsson hälsar på sina tidigare konfirmander.

I Blädinge kyrka firade pingstdagen hela fyra olika grupper minnet av sin konfirmation, nämligen 1912 års konfirmander, 1922, 1927 och 1932. Den första gruppen hade som konfirmationslärare haft prosten K. Holm, och hans grav på Vislanda kyrkogård kransmyckades på pingstaftonen. De tre senare grupperna har alla haft prosten Josef Gustafsson i Växjö som konfirmationslärare, och han höll predikan vid högmässan med nattvardsgång. Deltagarna i de olika grupperna deltog i nattvardefirandet. Prosten erinrade i ett tal från predikstolen om dagens högtid för de fyra grupperna forna konfirmander.

Efter gudstjänsten samlades man på kyrkogården där bortgångna konfirmandkamraters gravar blomstersmyckades. För 1912 års grupp talade förre folkskolläraren Thure Snygg och fru Karin Karlsson, Virserum, för 1922 års grupp. Skräddaremästare Martin Svensson, Alvesta, för 1927 års konfirmander lantbrukare Folke Andersson, Krokön, Blädinge och för den yngsta gruppen från 1932 lantbrukare Ebbe Karlsson, Jönköping.

Det var 84 personer som deltog i den efterföljande festligheten på Blädingegården. I festen deltog även inbjudna gäster och några av konfirmanderna åtföljdes av sina makar. Lantbrukare Gunnar Engström, Blädinge, och fru Margit Johansson, Hjortsberga, stod för värdskapet. Hr Engström hälsade välkommen och fru Johansson överlämnade blommor till prosten Gustafsson och övriga gäster. Bland dem som talade märktes församlingens kyrkoherde Nils Ekedahl, vilken även medverkade med solosång. Tal hölls vidare av folkskollärare Snygg, hr Martin Svensson, fanjunkare Valter Fröstell, Stockholm, fabrikkör Carl Carlsson, Vislanda och prosten Gustafsson.

Krucifix till Blädinge kyrka.

Företvarande kantorn i Blädinge Gunnar Johansson har till minne av sin maka till Blädinge kyrka skänkt ett krucifix, vilket placerats över bönealtaret i kyrkans sakristia. Församlingens tack för gåvan uttalades vid pingstaftonens högmässa av prosten Josef Gustafsson, Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 94 Lördagen den 23 Juni 1962.

Salen tar emot yngel



Vilhelm Lostrand och Anders Nordström under turen runt bland vassruggarna. Anders Nordström har en skopa med gäddyngel, som just lämnat baljan för att planteras ut i Salen.

Fiskvårdarna i sjön Salen var tidigt på tisdagsmorgonen i full verksamhet, och från dussintals småbåtar planterade man ut 15.000 gäddyngel i det otal av vassruggar, som kantar stränderna kring den idylliska sjön. Det var med andra ord årets omgång av yngel från fiskmästare John Jonassons fiskanläggning i Aneboda, som flyttades över från bassängerna i Aneboda till sjön, där fiskvårdarna anser, att gäddorna vad det lider kommer att göra stor nytta.

Det finns allt för många exemplar av olika sorters skräpfisk och denna hoppas man att gäddynglen, när de blir lite större till växten skall låta sig väl smaka. Att det inte var något fel på aptiten kunde man redan vid utplanteringen på tisdagen med lätthet konstatera. I brist på annat började de små gäddorna sluka de minsta av ynglen.

Från Aneboda sände man förra säsongen ut icke mindre än 344.000 yngel, men i år har man inte fått fram ens hälften av partiet, och orsaken är, framhåller fiskmästare Jonasson, att våren varit så kall.

När väl värmen kom började ynglen växa oerhört, och under de varma och härliga pingstdagarna kunde man nästan se hur de ökade i längd. Det fanns dagar då de växte upp till centimetern.

Årets självföryngring av bestånden ute på sjön hade fiskmästare Jonasson endast dystra förmodanden att komma med. Det har varit så kallt, att ynglen har haft svårt att klara sig. Kanske har de inte ens i någon nämnvärd omfattning blivit kläckta.

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 25 Juni 1962.

<i>Förlovade</i>	
Gösta Rogdahl Margareta Svensson	
Blädinge.	Kvenneberga.
Midsommarafton 1962.	

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 7 Juli 1962.


Min käre Broder
Nils Hultgren
* 4/2 1894
har idag stilla insomnat djupt sörjd och saknad men i tacksamt minne bevarad av mig, trotjänarinna, syskonbarn, övrig släkt och många vänner.
Färanäs, Blädinge den 4/7 1962.
ARON
Syskonbarnen
Sv. Ps. 331.

Dödsfall.

Nils Hultgren †. Efter endast en kortare tids sjukdom avled på onsdagen lantbrukaren Nils Hultgren, Färanäs, Blädinge, i sitt 69:de levnadsår.

Den avlidne var född på den gård han nu ägde och har hela livet varit hemförsamlingen trogen. På 1920-talet övertog han föräldrahemmet. Arbetsmänniska som få har han här utfört stora förbättringar i form av nyodling, nybyggnad och renovering av husen. Hultgren efterlämnar minnet av en stilla och plikttrogen person, som inte gjorde mycket väsen av sig.

Han sörjes närmast av broder, syskonbarn och trotjänarinna.

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 9 Juli 1962.

Kyrkoherde Nils Ekedahl avskedshyllad i Blädinge

När kyrkoherde Nils Ekedahl i går höll sin avskedspredikan i Blädinge kyrka, var tempel fullsatt.

Kyrkoherde Ekedahl predikade vid högmässan över texten i Mark. 4: 26–29. Kyrkokören berikade högtiden med sång under kantor Yngve Johanssons ledning. Från predikstolen tog kyrkoherde Ekedahl farväl av församlingsborna. Han har tjänstgjort i Blädinge församling i åtta år.

Han riktade ett varmt tack till kyrkovärdarna för deras plikttrogna arbete och han vände sig också till kantor Johansson för hans musikaliska kunnande, till kyrkokören för dess osparade möda, till kyrkovaktmästaren för hans trogna arbete och till kyrkorådet för visat förtroende under åren och till sykreterna. Sist vände han sig till hela församlingen och tackade dem för alltid visad vänlighet mot honom och hans familj.

Allbo kontrakts präster har tidigare uppvaktat genom kontraktprosten T. Hallborg, med textad adress och penningar. Samtidigt överlämnades blommor till fru Elsa Ekedahl.

Kyrkoherde Ekedahl och kyrkorådet framträdde i koret, varvid kyrkovärden Carl Wahlqvist överlämnade en tenntallrik med kyrkorådsledamöternas namn ingraverade, samt textad adress med penningar från församlingsborna. Kantor Johansson överlämnade minnesgåva, textad adress och blommor från kyrkokören och tackade för gott samarbete.

Kyrkoherden tackade till sist för de storslagna gåvorna.

Kyrkokören och församlingen sjöng till sist psalm 225 växelvis och som avslutning spelade kantorn på orgeln "Preludium i B-dur" av J.S. Bach.

De kyrkliga sykkretsarna inbjöd senare till samkväm i Blädingegården, då kyrkovärd Wahlqvist hälsade välkommen. Efter samkväm talade hemmansägare Sven Jonsson, Färanäs, för församlingen och sykkretsarna och önskade kyrkoherden och hans familj lycka i den nya tjänsten. Hemmansäg. Thorsten Nilsson, Geramon, talade för Blädinge Röda korskrets styrelse, och överlämnade presentkort. Fru Vera Johansson, N. Vare, överlämnade blommor till fru Ekedahl och hemmansägaren Olle Nilsson, Västregård, talade för medlemmarna i kyrkokören och överlämnade blommor till fru Ekedahl. Kantor Gunnar Johansson, Växjö, tackade för alltid gott samarbete. Nämndeman Gunnar Rogdahl, Hjälmeryd, tackade för kyrkoherdens insatser för hemvärnet.

De kyrkliga sykkretsarna har tidigare överlämnat blommor till kyrkoherden genom fru Gulli Petersson, S. Vare.

Kyrkokören sjöng under samkvämet flera sånger. Kyrkoherde Ekedahl tackade för sig och sin familj för alla gåvor och all den vänlighet som kommit honom till del. Sammankomsten avslutades med bön. Den kollekt som upptogs för missionen inbringade 900 kr.

Blädingetjuv uppmärksammas av handelsman

I fredags kväll förövades ett inbrott strax före midnatt i en affär i Blädinge. Handelsmannen, som hade ringledning från butiksdörren upp till bostaden hörde en signal och gick för att titta efter.

Han fann en man stående på yttertrappan och tydligen i färd med att öppna ytterdörren. Han hade just petat in låskolven och fått upp en springa. Men det var tydligen vad som behövdes för att ringledningen skulle fungera. Mannen flydde vid butikägarens ankomst, men man har identifierat bilen och polisen i Vislanda har klart för sig vilka det rör sig om.

Hetsiga bröder i bråktagen vid fest i Tyrolen

Ett par bröder i 20-årsåldern hemmahörande i Jönköpingstrakten och på tillfälligt besök i Rydaholm var på lördagskvällen på dansstället Tyrolen i Blädinge och såg till att de blev ordentligt omhändertagna av polisen.

Den äldste var påtagligt berusad och uppträdde på sådant sätt, att polisen ansåg sig föranlåten att mota ut honom från dansområdet. Fem minuter senare var han dock inne igen.

När polismannen föste ut honom för andra gången fick han höra den unge mannens uppfattning om poliser i allmänhet och denne i synnerhet. När polismannen fann för gott att gripa den uppkäftige, blev han anfallen av dennes yngre broder. Denne åstadkom emellertid ingen skada utan greps omedelbart.

Den äldre brodern kommer att anklagas för fylleri, förargelseväckande beteende, motstånd mot polisman, missfirmelse av polisman samt falsk beskyllning mot tjänsteman. Den yngre brodern blir anklagad för hot mot tjänsteman och fritagningsförsök.

Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 16 Juli 1962.

Bröllop.



Hr Jan Rosenberg, Malmö, med maka Signe, född Snygg, Blädinge.
(Foto Estvalls, Alvesta).

I Blädinge kyrka vigdes på lördagen ingenjör Jan Rosenberg och postexpeditör Signe Snygg, Malmö, dotter till lantbrukare Oscar Snygg och hans maka Linnéa, Hjälmaryd, Blädinge. När brudparet tågade in företrätt av brudnåbbar spelade kantor Yngve Johansson bröllopsmarschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Växjö, som höll tal med utgång från Psalt. 33: 22 samt utförde brudmässan. Efter vigseln sjöng brudens kusin, yrkeslärare Ingemar Odengran, Övertorneå, "Ariosa" av Händel. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantor Johansson "Toccat i F-dur" av Buxtehude. Brudens föräldrar hade inbjudit släkt och vänner till middag i Blädingegården. Tal hölls här av brudens fader, och brudens farbror, folkskollärare Thure Snygg, S. Ljunga, civilekonom Lars-Olof Odengran, Djursholm, målarmästare Algot Ohlsson, Malmö, nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge, och av fröken Ingrid Avenäs, Göteborg i versifierad form. Sång och musik utfördes, och ett antal telegram anlände.

Festplats härjad av tjuvar efter dans på lördagen

Tyrolens festplats i Blädinge blev natten till söndagen utsatt för inbrott på sådant sätt, att det nära nog får rubriceras som vandalisering. Samtliga dörrar på festplatsens kiosk, toalett-, biljettkassedörrar etc. hade brutits upp och i en del fall helt förstörts.

Vidare hade man brutit upp alla skåpen och lådor i sökandet efter värdeföremål. Några pengar kunde tjuvarna inte komma åt, eftersom kassan aldrig lämnas kvar efter dansen. Däremot misstänker man att en del konfekt har tillgripits, emedan tablettaskar och dylikt låg kringspridda. Inbrottet måste ha skett efter kl. 1 på natten, då dansen slutade. Det var städpersonalen, som upptäckte skadegörelsen på morgonen. Polisen sätter inbrottet i samband med en bilstöld och ett inbrott i en affär i Alvesta, som skett vid ungefär samma tidspunkt.

Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 6 Augusti 1962.

Bröllop.



Hr Lennart Magnusson, Lönashult, m. maka Ingrid, f. Karlsson, Blädinge.
(Foto: Lundbergs Foto, Vislanda).

I Västra Torsås prästgård har vigts hemmansägaren Lennart Magnusson, Möcklehult, och fröken Ingrid Karlsson, Hallåkra, Blädinge. Vigseln förrättades av kyrkoherde Gustaf Linder.

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 13 Augusti 1962.

Förlovade

Hilding Johansson

Lola Johansson

Blädinge. Hjortsberga.
Uppsala den 11/8 1962.

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 16 Augusti 1962.



Vår kära mor,
mormor och farmor

Ingrid Karlsson

har lämnat oss i djupaste sorg och
saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss barn, syskon,
släkt och vänner.

Södra Vare, Blädinge den 13 aug. 1962.

CARL och GULLI
ANNA och KARL
GUSTAV och MAJA
ELLEN och MARTIN
GUNNAR och GÖTA
JOHAN och MIRJAM

Barnbarnen

Sv. ps. 300.

När jag skall lämna världen,
o lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden
min blick ej släppa dig.
När vända trycker anden
i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden,
o Jesu, för din död.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 19 aug. kl. 9.45.

Dödsfall.

Ingrid Karlsson †. Efter en längre tids sjukdom avled i söndags änkefru Ingrid Karlsson, maka till framlidne hemmansägaren Sven August Karlsson, Södra Vare Västregård, Blädinge, i en ålder av 80 år.

Hon var född i församlingen. Hon var i sin krafts dagar en arbetsam och kunnig husmor, som drog omsorg om de sina och hemmets bästa. Varmt religiös och kyrkligt sinnad deltog hon i gudstjänsterna i kyrkan samt i kyrkliga sykkretsarnas möten så länge hon orkade.

Närmast sörjande är fyra söner och två döttrar. Karl och Gunnar, bosatta i Alvesta, Gustav innehavare av föräldragården, och Johan, bosatt i Stockholm. Av döttrarna är Anna gift och bosatt i Lekaryd, samt Ellen gift och bosatt i Hovmantorp.

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 20 Augusti 1962.

Mörklagt i Tyrolen

Festplatsen Tyrolen i Blädinge mörklades vid 23-tiden på lördagen mitt under pågående fest. Orsaken visade sig vara, att någon ägnat sig åt att binda samman ett par hästskor med en 12–15 meter lång hässjetråd och kasta denna över den elektriska ledningen. Följden härav blev självfallet kortslutning och mörkläggning, som pågick ända fram till

dess festen skulle sluta. Tråden kastades över ledningen mitt inne i en beteshage. Stämningen blev orolig, när mörkret inträdde, bl.a. fick en person en bula i huvudet, medan en annan fick tre tänder utslagna i tumultet. Efterräkningarna lär bli dryga.


Bröllop.



Hr Kjell Holgersson, Hjortsberga med maka Gun-Britt f. Jonsson, Blädinge. (Foto: Hovfotograf Olson, Alvesta).

I lördags sammanvigdes i Blädinge kyrka snickeriarbetaren Kjell Holgersson, Hjortsberga, och fröken Gun-Britt Jonsson, dotter till handlanden Anton Jonsson, Blädinge, och hans maka Elsa. När brudparet intågade i den vackert smyckade kyrkan företrädd av brudnåbbar spelade kantor Yngve Johansson på orgeln "Bröllopsmarsch" ur "En midsommarnattsdröm" av F. Mendelsohn. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare kyrkoherde N. Nicklasson, Södra Sandsjö, som också höll tal till brudparet samt sjöng brudmässan. Från läktaren sjöng kyrkokören under kantor Johanssons ledning "På Gud och ej på eget råd" av J.S. Bach. När brudparet lämnade kyrkan spelades "Preludium i F-dur" av J.S. Bach. Efter vigseln hade brudens föräldrar inbjudit släkt och vänner till middag i Blädingegården där hyllningarna fortsatte under kvällens lopp. Tal hölls av vigsselförrättaren samt brudens kusin lantbrukaren Thorsten Nilsson, Geramon. Kyrkokören sjöng flera sånger. Lantbrukare Olle Nilsson, Västregård, ledde allsång. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 17 September 1962.



Min käre make,
mitt allt

Henrik Oskar Petersson

* 1/12 1881

har i dag lugnt och stilla insomnat,
djupt sörjd och saknad men i
tacksamt minne bevarad av mig,
syskon, svägerskor, syskonbarn,
övrige släkt och många vänner.

Blädingeås den 14/9 1962.

ANNA PETERSSON

Jag längtar av allt hjärta
Att saligt skiljas hän
Från all min nöd och smärta
Och bli hos Gud, min vän.
Jag önskar hädanfara
Som sorger, flärd och brist
Och evigt, evigt vara
Hos dig, O Jesu Krist.

Sv. Ps. 287.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 22 sept. kl. 13.00.

Dödsfall.

Henrik Oskar Petersson †. På fredagen avled i sitt hem f. hemmansägaren Henrik Petersson, Blädingeås, Blädinge, i en ålder av 80 år.

Den bortgångne var född på den gård som han vid ingånget giftermål 1921 övertog av sina föräldrar. I sin krafts dagar nedlade han ett omfattande arbete med odling och stenbrytning och skogens skötsel samt byggde ny ladugård. 1957 sålde han gården till en brorson och inköpte tillsammans med en svåger det nedlagda skolhuset i Blädingeås. Dit flyttade han för att få vila på ålderns dagar.

Den avlidne sörjes närmast av makan Anna, född Nilsson, en syster och en broder bosatta i Blädingeås, svågrar, svägerskor och syskonbarn i Sverige och Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 147 Måndagen den 24 September 1962.

De äldres dag i Blädinge, firades i går vid högmässan i kyrkan. Skriftermål och predikan hölls av t.f. kyrkoherde Gunnar Urselius, som talade över dagens text.

Kyrkokören sjöng under kantor Yngve Johanssons ledning såväl före som efter predikan samt vid nattvardsgången "Förlän oss Herre Gud" av J.S. Bach, "Hör när tempel-sången stiger" av Goudimel. "Såsom hjorten träget längtar" av Lillebror Söderlundh.

Efter gudstjänsten hade de kyrkliga sykkretsarna inbjudit till samkväm i Blädingegården. Kyrkoherden välkomnade alla. Där bjöds på kaffe m.m. Under tiden sjöng kantor Johansson och kyrkoherden höll tal till de äldre. Han påminde om att det blivit en tradition att samlas varje år. Sedan man gemensamt sjungit psalmer slöts sammankomsten med bön. Gästernas tack till alla som medverkat och gjort dagen minnesrik framfördes av kyrkvärden Claes Dahl, S. Vare.

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 6 Oktober 1962.

Födelsedag.

75 år fyller i morgon f. lantbrukaren Gustav Ahlin, Västregård, Blädinge. Han är född i Aringsås. I ungdomen sökte han sin lycka i USA. I början av 1920-talet återvände han till Sverige. 1923 ingick han äktenskap och makarna inköpte Blädinge Västregård. Här har han hävdats som en driftig jordbrukare, vilken väl har följt med i tidens utveckling. I början av 1950-talet överlämnade han gården till en son, sedan han ordnat sig en lägenhet på gården, där han nu njuter sitt välförtjänta otium.

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 20 Oktober 1962.

Födelsedag.

60 år fyller i dag handlanden Anton Jonsson, Blädinge. Han är född i Blädingeås Västregård, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han på föräldragården. I mitten av 1930-talet började han ägna sig åt affärslivet. 1936 ingick han äktenskap, och vid samma tid övertog han en affär i Blädinge, som han ännu med framgång driver. Jonsson har under alla år varit affärsombud för lantmannaföreningen, vilket han alltid skött utmärkt. Jubilaren har genom sin rättfärdighet och andra goda egenskaper skaffat sig kollegors, kunders och vänners stora uppskattning.

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 27 November 1962.

Ligistdåd i Vislanda.

Under den gångna helgen har några ligister varit framme och förstört en postlåda tillhörig en 76-årig man bosatt i Oby, Blädinge. Lådan hittades förstörd i skogen. Polisen förmodar, att det är några ungdomar, som varit i farten.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 6 November 1962.

Blott en protokollsbok för Blädinge skyttar

Blädinge skytteförenings sekr. Olle Andersson är kanske ensam i hela landet om en sak: att skriva in protokollen i en bok som varit föreningens enda protokollsbok under hela dess nu mer än 80-åriga historia. Föreningen bildades av sex medlemmar den 30 juli 1882 och boken berättar på blad efter blad om föreningens öde år efter år.

Under föreningens allra första tid använde man sig av mynningsladdare och man sköt på ett avstånd av 70 meter. Man sköt med blykulor som en av föreningens medlemmar själv stöpte hemma i Ramsåkra. Senare tog man den moderna tidens gevär i bruk. Det var först Remingtongevär. Dessa lånade man från Kronobergshed och det berättas att man blott fick låna dem för dagen. Det skulle dröja till lite längre fram i tiden innan man fick kvittera ut gevären för något år i taget.

De allra första tävlingarna skedde ute på Byön på Blädingenäs och det var som sagt med mynningsladdare det begav sig på den tiden.



Föreningens sekreterare med den 80-åriga protokollsboken.

Ordförandena.

Riksdagsman P.M. Olsson och dennes son Ebbe Olsson, båda kända riksdagsmän, förekommer på en lång rad sidor.

Förste ordföranden från 30 juli 1882 till 19 mars 1893 var O.M. Danielsson. Sedan kom P.M. Olsson och satt till 1908. Han efterträddes av en annan riksdagsman Per Gustafsson. Hans ordförandetid blev dock bara några månader gammal, då han flyttade över till Amerika. C.M. Johansson hade ordförandeklubban till 1913. C.J. Nilsson till 1928, nämndeman Gunnar Rogdahl till 1935 och därefter kom nuvarande ordföranden från 1937 till 1939 och nu i andra omgången från 1960. Åren från 1940 till 1956 var Janne Blom ordförande och från 1957 till 1959 Tage Fröstell.

I föreningens annaler finns en annan med samma efternamn också nämnd, Walter Fröstell, som gjorde sin första kontakt med skyttet i föreningen och sedan låtit tala om sig i den verkliga skyttetoppen i hela landet.

1 kr. i årsavgift.

På första sidan läses. Hvarje medlem erlägger 1 krona i årsavgift, som bör betalas före juni månads slut. Nyinträddande medlem skall dessutom erlägga en inträdesavgift, som motsvaras av förutvarande medlems delaktighet i föreningens tillgångar, såväl kassa-behållningen, som dess inventarier enligt senast upprättad årsräkning.

För att ombesörja föreningens angelägenheter väljes för 3 år en styrelse bestående av 5 ledamöter, nämligen ordförande, som vid föreningens möten och sammanträden förer ordet och vakar öfver att föreningens stadgar och beslut noggrant efterlefves.

Vice ordförande att tjänstgöra vid ordf:s frånvaro, sekreterare att föra protokollet, emottaga och besvara skrivelser, samt jämte ordföranden utfärda kallelsen till

föreningens skjutmöten och sammanträden. Kassör, som förvaltar och redovisar föreningens kassor, sexmästare, som har att verkställa hvad som ej den öfriga bestyrelsen är uppdragen till.

Första protokollet.

Föreningens första protokoll fört vid Blädinge skytteförenings första sammanträde i Blädinge Jutagård söndagen den 30 juli 1882 börjar så här:

”Efter fleras önskan hade till denna dag stämtes möte för att, om intresset visade sig tillräckligt stort, bilda en skytteförening hvars mål och syften hufvudsakligast skulle vara att bland ortens manliga befolkning uppöfva skjutfärdigheten för hvilket ändamål skjutmöten skola hållas. Då efter all förmodan dessa åsikter skulle vinna fleras bifall, beslöt de närvarande efter något meningsutbyte att organisera Blädinge skytteförening och antaga stadgar”.

I protokollet från 1893 framgår att man ändrade namnet till Blädinge skyttegille.

Dess nuvarande namn är som föreningen hette vid starten: Blädinge skytteförening.

Medlemsantalet

var från början stort. De personer, som enligt första protokollet ingick i föreningen, var hemmansägarna O.M. Danielsson, P.M. Olsson, Blädinge Jutagård, Olof August Johansson, Blädinge Västregård och Johan Karlsson, Blädingenäs Smedjegård, samt Gustaf Olsson och drängen Johan A. Johannisson, Blädinge Jutagård, och vid augustimötet år 1882 anmälde sig till inträde i föreningen lantbrukaren Gustaf Johansson, Blädinge stom, korgmakaren J.A. Petersson, Johannelund, lantbr. Karl M. Petersson, Blädingenäs, mjölnaren S.J. Karlsson, Lisebro, lantbrukare P.M. Johansson, Blädinge Södregård, Gustaf Johansson och Johan Petersson, d:o, J.A. Magnusson, Blädinge Norregård, Johan Samuelsson, Sissleboda och folkskolläraren N. Svensson, Blädinge, vilka samtliga hälsades av föreningen välkomna.

Maratondans.

1886 års mötesprotokoll slutar så här: att då mötets förhandlingar voro avslutade, samlades deltagarne jämte bygdens damer, som voro inbjudna till ett enkelt dansnöje hos kyrkovärden O.M. Danielsson, der först middag intogs, hvarefter dansen började och fortsattes med glädje och lust till påföljande morgon, d.v.s. söndagsmorgonen.

Gratifikation.

Sekreteraren noterar, att föreningen vid årsmötet 1890 som en ringa erkänsla för uppoffrande och i övrigt välvilligt tillmötesgående vid anordnandet av föreningens fester tillerkände fröken Amanda Olsson en gratifikation av 2 kr.

42 aktiva år 1894.

För 1894 föreligger den första egentliga verksamhetsrapporten för ett helt år. Föreningen hade under året 42 aktiva skyttar och fem passiva. Av de aktiva skyttarna var fem under värnpliktsåldern, 13 värnpliktiga i första uppådet, 6 tillhörde landstormen, 2 var militärer i tjänst och 9 andra medlemmar. Påföljande år var medlemsantalet 55.

Skjutförbud.

Vi sammanträdet den 22 juni 1902 noteras, att från Gustaf Jonasson i Blädinge Jutagård inlämnades en skrivelse med förbud mot skjutning över hans ägor. Då den nuvarande skjutbanan härigenom gjordes oanvändbar, uppdrogs åt styrelsen att vidtaga erforderliga anstalter för åstadkommande av en ny bana.

Frågan om skjutbanan behandlades även vid mötet den 4 april 1904. Det heter: När gillet gamla skjutbana vid Blädinge ej längre af jordägarne hålles tillgänglig, uppdrogs åt styrelsen att vidtaga åtgärder för anläggande av en provisorisk skjutbana i Blädingenäs där inspektör Th. Sandahl upplåtit jord därtill.

Bekymmer.

De gevär till antalet 8 som använts och ännu användes, var 1867 års Remingtongevärlar, vilka på grund av ålder och långvarigt bruk varken var fullt passabla eller tidsenliga. Såsom ett önskemål har därför, står det i protokollet för årsmötet år 1900, mången gång framhållits anskaffande av nya gevär, helst mauser. Ingen skytt har ännu försett sig med eget gevär.

Laddningen, gevärets renhållning m.m. har mot skäligen ersättning ombesörjts av skyttegilletts nitiske ordförande. Markörernas artiga arvode för söndagens tjänstgöring har hittills utgjort blott 10 kronor.

Den tydliga temperamentsfulle, som han skriver, afgående sekreteraren, fortsätter med en hel del målande skildringar av verksamheten.

Skjutbanans läge och anläggningen har allt som oftast varit föremål för anmärkning inom föreningen, och skjutbanans miserabla tillstånd har under dessa år åsatts av skyttemedlemmar med vemod.

Men svårigheterna att få mark för ny bana upplåten och planerad samt föreningens betryckta finanser hafva gjort att allt detta äfvensom en skjutpaviljong måste stanna vid frömliga önsningar. Föreningen har haft att glädja sig åt en ej ringa uppmuntran af inspektören hr O. Engnell, Blädinge, som skänkt densamma, dels den kära blågula duken, som från toppen av en högrest stång däruppe på kullen leker i kapp med Salens böljor där nedanför hvarje gång "Wärends söner hägna fosterjorden", dels ett signalhorn för användning vid skjutöfningarna.

Det täcka könet har också, någon gång – vid täflings-skjutningarna hösten 1897 – åt skyttegillet gifvit den lyftning och auktoritet, som endast kvinnan kan gifva. Då skänktes nämligen af några bygdens unga tärnor, hvilkas intressen för föreningen var af mera enskild art, 3:ne pris – ett skrifställ, ett par skrifbordsljusstakar och en brefpräss att tilldelas de högsta pointantalet uppnående.



En guldmedaljprydd Oscar Fröstell efter avslutad mästerskapstävling.

Elitskyttar.

Även om Blädinge skytteförening har fler år på nacken än de flesta andra skytteföreningarna i landet, så dröjde det dock långt om länge, innan föreningens skyttar gjorde sig gällande i större sammanhang. Men sedan Oscar Fröstell år 1944 slog igenom med att som tredjeklass skytt nå högsta poängantalet vid förbundsskjutningen i Växjö, har framgångarna blivit både många och vackra. Oscar Fröstell är det stora namnet i föreningen – hans bror Walter i Örebro har ju nått än större ryktbarhet genom att erövrat världsmästerskap. Fyra gånger har Oscar Fröstell blivit förbundsmästare i skolskjutning, ett år gjorde han t.o.m. "the double" genom att vinna både huvudskjutning och mästerskap, och så blev han år 1950 förbundsmästare i fältskjutning, då för resten brodern Tage blev fjärdeman och tvåa i huvudskjutningen. Oscar hör till länets mest pålitliga gevärsskyttar och han är så gott som självskriven i den sextett, som representerar Kronobergs skytteförbund vid SM.

Tage Fröstell har också goda förutsättningar som gevärsskytt men tyvärr har fritiden för honom varit snävt tilltagen för att han skulle nå den absoluta klassen.

Eric Karlsson har på 1950-talet gjort sig gällande och nått flera framskjutna placeringar i förbundsskjutningar, särskilt på kpist, där han 1959 blev bäste man i huvudskjutningen och i fjol belade andraplatsen. Föreningssekreteraren Olle Andersson har ävenledes visat sig vara en säker skytt.

Föreningen firar sin 80-årsdag med att ordna en jubileumsfältskjutning på söndag i Blädinge och Benestads-trakten.

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 24 November 1962.

30-årsjubileum för Blädinge SLU firas på lördag

Under 1929–1931 var flera ungdomar från Blädinge inskrivna i Vislanda nybildade SLU-förening. Under 1931 började dessa agitera för bildandet av en SLU-avdelning i Blädinge. En av de mest energiska initiativtagarna var den välkände bondeförbundskämpan Aron Karlsson, Espetuna.

En dag i mars månad 1932 hade initiativtagarna kallat till sammanträde i sockenstugan, Blädinge. Här var medarbetaren i Växjöbladet, Henning Pettersson, närvarande. Denne redogjorde för SLU-förbundets syften och stadgar, och uppmanade de närvarande att bilda en avdelning, vilket även blev beslutat. Den unge hemmasonen Fridolf Jansson, Benestad, var även kommen tillstädes. Denne blev enhälligt vald till föreningens ordförande. Den första styrelsen bestod av: ordf. Fridolf Jansson, Benestad, vice ordf. Sven Jonsson, Färanäs, sekr. Robert Samuelsson, Klockaregård Blädinge, vice sekr. Anton Ahlberg, Sissleboda och kassör Bengt Samuelsson, Blädingeås.

De första mötena hölls i sockenstugan, Blädinge. Sedan hyrde föreningen en lokal i nuvarande handlanden Anton Jonssons fastighet. Här hade föreningen sina möten till början av 1950-talet, då Blädingegården togs i bruk. Redan från början omfattades föreningen med stort intresse.

1935 överlämnade Fridolf Jansson ordförandeklubban till Arvid Samuelsson, Klockaregård, Blädinge. Vid detta års utgång var medlemsantalet 129, det högsta antal, som någon sockenförening i Sverige hade i förhållandet till folkmängden. Sedan har medlemsantalet under alla år varit över 100-talet. Under alla åren har föreningen fört en livlig tävlingsverksamhet samt haft ett gediget studieprogram.

I dag kommer avdelningen att fira sitt 30-årsjubileum i form av en festlighet i Blädingegården, med tillslutning av både f.d. och nuvarande medlemmar.

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 10 December 1962.



Min älskade make,
vår käre far och farfar

**Karl Gottfrid
Sjöström**

* 26/4 1902.
† 1/12 1962.

har idag hastigt lämnat oss. Djupt
sörjd och saknad, men i ljus och
tacksamt minne bevarad.

Blädinge den 1/12 1962.

ANNA
Kurt och Viola
Ros-Marie
Roland

Vänlig, god Du alltid varit
Utan klagan smärtan bar.
Ingen vet vad Du har lidit
Nu Du vilan funnit har
Vi nu måste sorgen bära
fastän tom är hemmets vrå.
Vad Du gav åt Dina kära
Finns i minnet kvar ändå.

Sv. Ps. 355.

Jordfästningen har ägt rum i stillhet.

Dödsfall.

Gottfrid Sjöström †. Banarbetaren Gottfrid Sjöström, Kvinnosten, Blädinge, har avlidit i sitt hem i en ålder av 60 år.

Den bortgångne var född i Långaryds församling 1902. Under sina unga år hade han anställningar på större gårdar. Senare arbetade han som banarbetare vid SJ men måste sluta denna tjänst för en ryggskada som förorsakade ett svagt hjärta. Han avgick från SJ med pension. När SJ sålde ut sina banvaktshus inköpte han ett av dessa samt en mindre jordbruksfastighet strax intill på vilken han sedan arbetat. Dessutom hjälpte han till med slakt och andra sysslor på gårdarna. Bland de uppdrag han innehaft kan nämnas ledamot i taxeringsnämnden, kommunalfullmäktige och Blädinge arbetarekommun m.fl.

Närmast sörjes han av makan Anna född Svensson och två söner. Av dessa är Kurt lastbilsägare och bosatt i Vislanda anställd vid Växjöortens mejeriförening och Roland, elektriker och bosatt i Stockholm. Den bortgångne sörjes vidare av sonhustru och barnbarn, syskon, svågrar och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 13 December 1962.

Födelsedag.

75 år fyller i morgon f. lantbrukaren Gustav Johansson, Blädingenäs, Blädinge. Han är född i Norra Vare, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomsåren arbetade han huvudsakligen på föräldragården. 1919 ingick han äktenskap och makarna förvärvade en liten gård under Hjulstryd i Vislanda. 1926 sålde de denna och inköpte Blädingenäs Smedsgård. När denna gård under ett tiotal år bytt ägare flera gånger var den vid tillträdet ganska förfallen. Johansson har genom renoveringar och nybyggnader satt husen i gott stånd och genom ett målmedvetet arbete fått jordbruket i god kultur. Hans stora intresse har varit fåravel. 1938 inköpte han från Norge avelsdjur, och under ett 20-tal år bedrev han ett omfattande avelsarbete med dessa får. Johansson var ensam i hela södra Sverige som innehade detta förnämliga pälsdjur. Under denna tid var han styrelseledamot i Svenska Karakullsföreningen. Inom det kommunala livet har han varit ledamot i pensionsstyrelsen. För några år sedan överlämnade han gården till en son. Dock bor han ännu kvar.

Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 29 December 1962.

Ny präst välkomnad av Blädinge-borna

Lagom till julens högtid inflyttade komminister Gunnar Urselius med familj i Blädinge prästgård. På grund av renoveringsarbeten av prästgården hade inflyttningen blivit fördröjd.

Familjen Urselius hälsades välkommen av kyrkvärdarna Karl Wahlqvist, Henrik Sandahl och Olle Nilsson. Kyrkvaktmästare Karl Andersson samt kyrkorådets ledamöter.

Vid ett kaffesamkväm i Blädingegården välkomsttalade Karl Wahlqvist för kyrkoråd och betjäning. För Blädinge församling talade lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, som även överlämnade blommor till fru Maria Urselius. Komminister Urselius tackade för det vänliga mottagandet och önskade att samarbetet inom församlingen skulle bli till välsignelse för alla.



*Hr Kjell Nilsson, Blädinge med maka Ingrid, född Hörberg, Alvesta.
(Foto: Estvall, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1963.

FÖRLOVADE	
Joel Karlsson Göta Gustafsson	Bertil Andersson Lena Sandahl
Blädinge.	Blädinge. Kvarnsveden Nyårsafton 1962.
Bo Wahlgren Eva Persson	Jan Sandahl Åslög Heintze
Blädinge. Klavrestrom. Nyårsafton.	Blädinge. Älmhult. Nyårsafton 1962.



Bröllop.

I Blädinge kyrka vigdes nyårsafton Jonny Roos, Växjö, och fröken Linnéa Ohlsson, dotter till Jonas Ohlsson och hans maka, Mossbo, Blädinge. När brudparet tågade in i kyrkan, spelade kantor Yngve Johansson på orgeln "Allegro" ur "Italiensk konsert" av J.S. Bach. Vigseln förrättades av komminister G. Urselius, som höll tal. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantor Johansson "Toccata" i F-dur av D. Buxtehude. Efter vigseln var närmaste släktkretsen inbjuden till middag i brudens föräldrahem.

*Hr Johnny Roos med maka Linnéa, född Ohlsson, Växjö.
(Foto: Hovfotograf Olson, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 3 Måndagen den 7 Januari 1963.



*Hr Börje Carlsson med maka Elsie född Gustafsson, Blädinge.
(Foto: Estvalls, Alvesta).*



*Hr Folke Andersson med maka Brita född Carlsson, båda från Blädinge.
(Foto: Estvalls, Alvesta).*

Bröllop.

I Blädinge prästgård har sammanvigts hr Börje Carlsson, Fagersanna, Västergötlands län, och fröken Elsie Gustafsson, dotter till gjuteriarbetare Jesper Gustafsson och hans maka Agda, född Rosén, Blädinge. Vigseln förrättades av komminister G. Urselius som även höll tal till de nygifta. Efter vigseln var den närmaste släkten inbjuden till middag i brudens föräldrahem.

I Blädinge kyrka vigdes trettondagsafton lantbrukaren Folke Andersson, Södra Vare, Blädinge, och fröken Brita Carlsson, Hjälmaryd, dotter till framlidne kyrkvärden Emil Carlsson och hans maka. När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Y. Johansson på orgeln "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Kyrkokören sjöng under kantor Johanssons ledning "På Gud och ej på eget råd" av J.G. Walther. Vigsellärdare var komminister G. Urselius, som även höll tal till de nygifta. Från läktaren sjöng sedan kyrkokören under kantor Johanssons ledning "Högt lovad vare Davids son" av M. Prætorius. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantor Johansson på orgeln "Preludium i B-dur" av J.S. Bach. Efter vigseln var släkt och vänner inbjudna till middag på Blädingegården där sedan hyllningarna fortsatte med tal av brudgummens fader, lantbrukaren Gustav Andersson, S. Vare, brudens broder, lantbrukaren Gustaf Carlsson, brudens kusin, lantbrukaren Olle Nilsson, Västregård, och komminister Gunnar Urselius m.fl. Kyrkokören underhöll under kantor Johanssons ledning med sång och musik. Ett stort antal telegram anlände och upplästes.

Födelsedag.

50 år fyller på onsdag fabrikör Gunnar Samuelsson, Klockaregård, Blädinge. Han är född i Blädinge Klockaregård där föräldrarna innehade lantbruket. Under ungdomsåren hjälpte han, tillsammans med de övriga syskonen, till med gårdens skötsel. Under en tid hade han anställning

som rörmontör vid Daltons värmefirma, Alvesta. Under de senaste tio åren har han sysslat med brännorvsupptagning ur en mosse i Blädingenäs. Torven har varit av god beskaffenhet och fått god åtgång. inom det kommunala har han varit ledamot av kommunalfullmäktige och socialvården, samt tillhör Blädinge arbetarekommun. Med sitt språksamma sätt och glada humör har han fått många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 10 Januari 1963.

Födelsedag.

50 år fyller på söndag fru Elisabeth Johansson, maka till lantbrukare Ernst Johansson, Västregård, Blädinge. Hon är född i Oby, där föräldrarna hade lantbruk. Under många år hade hon anställning inom sjukvården. Vid ingånget äktenskap 1947 bosatte hon sig på makens föräldragård i Blädinge by, där hon nedlagt mycket arbete på hemmets skötsel samt deltagit i arbetet ute på gården, då så behövt. Inom föreningsrörelsen är hon medlem i Blädinge SLKF, husmodersföreningen samt i kyrkliga sykkretsen, där hon nedlagt ett gott arbete.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1963.



Tillkännagives
att
vår kära mor och farmor
Maria Ring
lämnat oss i dag i sitt 76:e levnadsår,
djupt sörjd och saknad men i ljusst
och tacksamt minne bevarad av oss,
syskon, släkt och vänner.
Södra Vare, Blädinge den 14 januari
1963.

LENNART och RUTH
Anders, Monica
ARVID och HILDA
Kerstin och Olle
Alice och Harley
OSCAR
IVAR och ELSA
Göran och Ulla
Harald och Birgit
Birgitta

O Jesu, det blodet, som talar så milt,
Ditt blod, som från korset flöt neder,
Giv att det ej må bliva förspillt.
På dig jag förtröstar och beder:
Gud vare mig syndare nådig.

Sv. Ps. 336.

Maria Ring död



Efter en tids sjukdom avled i Växjö änkefru Maria Ring, f. Nilsson, maka till framlidne hemmansägaren Karl Ring, Södra Vare Västregård, Blädinge, i en ålder av 75 år.

Den bortgångna var född i Blädingeås Östregård, Blädinge. Hon var en energisk husmor som kunde allt i hemmets skötsel, alltid hjälpsam och godhjärtad mot alla. Under sin levnad var hon en flitig kyrkobesökare och tillhörde de kyrkliga sykkretsarna, där hon under åren också gjorde sitt bästa.

Som närmast sörjande står barn, barnbarn, svär-döttrar och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1963.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon lantbrukaren Jonas Olsson, Mossbo, Blädinge. Han är född i Blädinge och har alltid varit hemförsamlingen trogen. Tidigt faderlös var han under ungdomen hemma och hjälpte modern med gårdens skötsel. Strax efter 20-årsåldern blev han egen lantbrukare, enär han då förvärvade föräldrahemmet. På Mossbo, som han ännu innehar, har han gjort en hel del förbättringar, däribland byggt om ekonomibyggnaderna och satt jordbruket i hög kultur.

Ur Smålandsposten N:o 15 Måndagen den 28 Januari 1963.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på lördagen änkefru Maria Ring, S. Vare. Kistan var i förväg placerad i kyrkans kor. Kantor Yngve Johansson spelade på orgeln "O huvud blodigt sårat" av D. Buxtehude. Fröken Birgitta Karlsson, S. Vare, sjöng från läktaren psalmen "Närmare Gud till dig". Jordfästningen förrättades av komminister Gunnar Urselius över texten "Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen och uthålliga i bönen". Efter jordfästningen sjöng fröken Karlsson "Så tag nu mina händer". När kistan utbars till graven spelade kantor Johansson "Jesus är min hägnad" av J. S. Bach. Sedan de närmast sörjande tagit ett sista farväl talade för syskonen, lantbrukaren Karl Uno Nilsson, Blädingeås, och smedmästare Lars Nilsson, Vislanda. För övrig släkt talade fru Hilda Ring, Helgevärma, fru Vilma Ekström, Strömsnäsbruk, fru Helena Andersson, Hjortsberga, lantbrukarna Gunnar Gustafsson, Blädingeås och Tage Håkansson, Hånger. För grannar och vänner talade lantbrukare Rune Johansson, S. Vare, och Peter A. Karlsson, Sälhultan, Artur Johansson och Ernst Petersson, Vislanda. En vacker blomstergård nedlades. Även blomsterfonden och Svenska kyrkans mission fick mottaga gåvor. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av komminister Urselius.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 5 Februari 1963.



Vår kära Mor,
Mormor och Farmor

**Elna Karolina
Ahlqvist**

* 27/6 1877
† 3/2 1963

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, broder, svåger,
svägerska, släkt och många vänner.
Gullkroken, Blädinge den 3/2 1963.

BARN
Barnbarn
Barnbarnsbarn

I Kristi sår jag somnar in,
De renar mig från synden min
Ja, Kristi död och dyra blod,
Det är mitt liv, min prydnad god.

Sv. ps. 144.

Dödsfall.

Elna Ahlqvist †. Efter en tids sjukdom avled på söndagseftermiddagen i Växjö änkefru Elna Karolina Ahlqvist, f. Dahl, maka till farmlidne lantbrukaren Axel Ahlqvist, Gullkroken, Blädinge i en ålder av 85 år.

Den bortgångna var född i Skatelöv men kom till Gullkroken år 1898, där makarna köpte ett lantbruk. Den mesta jorden odlade de upp själva för att få gården bärkraftig. År 1944 överlämnade de gården till en son men förbehöll sig rätten att få bo kvar så länge de levde. Barnen växte upp och kom ut på skilda håll. Maken avled år 1956. Den avlidna var en duktig och hjälpsam människa.

Hon sörjes närmast av fyra söner och två döttrar. Ellen är sjuksköterska i Lund, Ivar lantbrukare i Spånåhult, Elisabeth är gift med lantbrukaren Ernst Johansson, Blädinge Västregård, Ragnar är lantbrukare i S. Ljunga, Emil innehar föräldragården och gett de gamla god vård på deras ålders dagar och Egon är järnvägstjänsteman i Alvesta. Vidare sörjes den bortgångna av svärsöner och svärdöttrar, barnbarn, broder samt syskonbarn i Sverige och Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 31 Måndagen den 25 Februari 1963.

Pälle Näver:

Dagens vers.

Än har vi rågad frysbox
och ljus och telefon –
fast sträng och färlan
viftar förutan mannamån.
Ja, något blir ju över,
sen oms och mellanhand
har perforerat slanten
med vass och sniken tand.

Men hälsan den är skaplig
för både mej och mor,
fast diafragman blivit
betänkligt bred och stor.
Den gamla skaparglädjen,
att gno och ligga i,
den har vi överlämnat
åt allsköns industri.

Om kvällarna vi TV
kan ägna all vår tid
i slö och vilsam ställning
och ordlös husafrid;
vi ett med fyrkantsrutan
nu är till kropp och själ,
och utan tankemöda
vi jäser och mår väl.

Vi radion skall sälja,
men bilen ska va´ kvar,
ty bruka sina fötter
det blott ens krafter tar.
Och tidningar och böcker –
vad tjänar sådant till,
när läsa ej man gitter –
och bara sitta still...

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 28 Februari 1963.



Min älskade make,
vår käre far
och farfar

Ivar Johansson

* 29/12 1891

har i dag lämnat oss i djup sorg och
saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.

Hult, Blädinge den 25 febr. 1963.

INGRID JOHANSSON
Thelma
Sune
Birger och Birgit
Lisbeth, Anita, Tomas
Hubert och Ingrid
Karin, Johnny

O Jesu, det blodet, som talar så milt,
Ditt blod, som från korset flöt neder,
Giv att det på mig ej må bli förspillt.
På dig jag förtröstar och beder:
Gud vare mig syndare nådig.

Sv. ps. 555.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 9 mars 1963 kl. 14.00.

Dödsfall.

Ivar Johansson †. Efter en längre tids sjukdom har lantbrukaren Ivar Johansson, Hult, Blädinge, avlidit i sitt 72:dra levnadsår.

Den avlidne var född i Malabergs gård i Smål. Rydaholm, där föräldrarna var lantbrukare. 1916 gifte han sig, och makarna bosatte sig på ett mindre lantbruk i Rydaholm, där Johansson drev handel med livdjur. 1925 inköpte makarna en gård i Hult, Blädinge. Han var under sin krafts dagar en duktig jordbrukare, som även sysslade mycket med skogs-körning.

Han sörjes närmast av maka och fyra barn, Thelma sjukvårdsbiträde på Hallanäset, Sune som vistas i hemmet, Birger lantbrukare i Ryssby och Hubert lantbrukare i Vislanda, sonhustrur, barnbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 14 Mars 1963.

Minnessten rest i Oby över stor tallplantering



Minnesstenen i Oby skog med inskriptionen:
"OBY EGENDOMS EGARE E. FRYBERG OCH DESS MAKAS EDLA. S.
KUGELBERG. DE SÅDDE DENNA MARK MED SKOGSFRÖ 1888".

Sydöstra Sveriges skogsägares förbund hade på tisdagen en demonstrationskurs om avverkningsplanering, förlagd till skogsmarkerna på Oby gård i Blädinge.

Ledare för denna var skogsmästare Lars Petzell och länskogvaktare Hjalmar Olsson, Växjö, samt skogsinspektör B.E. Bengtsson, Vislanda.

Kursen omfattade huggnings- och körningsplanering, uppläggning av virket, stickväghuggning samt körningsredskap häst kontra traktor. Likaså studerades det stora området med tallskog, som ägaren till Oby gård 1888 planterade och nu om ett tiotal år är helt avverkningsbart. Hittills har vid gallring uttagits 75 kbm. pr hektar.

Till minne av denna storslagna plantering restes en minnessten med inskription och årtal inhuggna i denna. Till följd av det ogynnsamma vädret var besöksfrekvensen inte så stor som denna intressanta kurs varit värd.

Bilden ovan är infogad i efterhand. Den har aldrig varit publicerad i Smålandsposten. A.R.

Blädinge-hund kalasade på rådjur. En bilist från orten fick för en tid sedan mitt på vägen framför sin bil se en synnerligen otrevlig syn – en hund som stod och åt på ett levande rådjur.

Bilisten underrättade lantbrukaren som äger marken vid vägen och denne avlivade rådjuret. Dramat utspelades på en byväg vid Högelycke i Blädinge och utgör en maning till andra hundägare, att se till att hundarna inte tillåtes löpa utan någon tillsyn i markerna, framhåller polisen.

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 16 April 1963.

FÖRLOVADE

Bo Nilsson

Britt-Marie Larsson

Sandsbro.

Blädinge.

Påskafton 1963.

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 23 Mars 1963.



Deltagarna samlade vid avslutningen i Blädingegården.

Blädinge-kurs

Kursslut i Blädingegården var det på torsdagskvällen för en sjuveckors sömnadskurs med sammanlagt 16 deltagare. Deltagarna har varit fördelade på två linjer, då en grupp har gått en 120 timmars grundkurs och de övriga en 90-timmars fortsättningskurs. Kursen har letts av yrkeslärarinnan Svea Hedman, Nybro, och skett i Vislanda yrkesskolas och länets yrkesskolas regi. På bilden ses deltagarna samlade vid avslutningen. Skolstyrelsens tack till lärarinnan uttryckte he Kuno Franzén i Blädinge, och lärarinnan Ann-Mari Mohlin tackade på deltagarnas vägnar och överlämnade blommor och grekiska dukar.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*När häromdagen
jag ställde gången
till Lena-Stava
och Frans på Vången,
som lever fridsamt
i skogens vrå
med tupp och händer
och gris och ko,*

*helt nära torpet
jag då fick höra
de värsta illtjut,
som nått mitt öra,
och mitt i täppan
med skräck jag såg
hur Frans och gumman
i klunga låg...*

*Ty nyss hos gumman
i trygga kjolen
en hemlös bisvärm
sökt skydd för solen,
en dålig fristad
den stackar 'n fick
och sökte hämnas
med stick vid stick...*

*När gubben modigt
sprang till sin sköna,
han samma öde
med stick fick röna.
Omsider allt dock
blev frid igen,
fast bägge går där
rätt svullna än.*

Ur Smålandsposten N:o 62 Måndagen den 22 April 1963.

Bröllop.



Hr Evert Nicklasson, Blädinge, med
maka Monica, f. Karlsson, Vederslöv.
(Hovfoto: Sossis, Växjö).

Hr Bertil Petersson med maka Kerstin,
född Andersson, Blädinge.
(Foto: Lundbergs, Vislanda).

På lördagen sammanvigdes i Blädinge kyrka lantbrukaren Bertil Petersson, Vislanda med fröken Kerstin Andersson, Södra Vare, Blädinge, dotter till lantbrukaren Gustav Andersson och hans framlidna maka Signe. Brudparet tågade in i kyrkan företrädda av brudnåbbarna Lena Dahlgren och Marianne Andersson, Alvesta. Uppvaktade tärna var fröken Gunnel Johansson, Vislanda, och marskalk hr Folke Fransson, Växjö. Fröken Birgitta Karlsson, Södra Vare, spelade på orgeln "A Trumpet Voluntary", som ingångsmusik. Till eget orgelackompanjemang sjöng fröken Karlsson "Dig, dig o Herre vill jag sjunga" av Bach. Vigseln förrättades av komminister G. Urselius med utgång från texten i Joh. 20: 21 och höll tal till de nygifta. Efter vigseln sjöng fröken Karlsson till eget orgelackompanjemang "Det är en kostelig ting". När brudparet lämnade kyrkan spelades ett preludium. Efter vigseln var middag anordnad i Blädingegården. Tal hölls av brudens fader, vigsleförrättaren, och f.d. åkeriägaren R. Bäck, Växjö. Fröken Karlsson underhöll med sång.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 4 Maj 1963.

FÖRLOVADE

Stig Andersson
Ingrid Andersson

Blädinge. Ormesberga.
Valborgsmässoafton 1963.

Dödsfall.

Ida Nilsson †. På torsdagsnatten avled fröken Ida Nilsson, Blädinge, i en ålder av 88 år.

Den bortgångna var född i Oby och var församlingens äldsta medlem. Under många år hade hon anställning i Stockholm hos sin syster och svåger där hon skötte hushållsarbetet i ett 30-tal år. På ålderns dagar kom hon åter till hembygden där hon fick sluta sin långa levnad.

Närmast sörjes hon av syskon, svåger och syskonbarn.



Vår kära syster
Ida Kristina
Nilsson

* 29/7 1874

† 2/5 1963

har i dag stilla insomnat. Sörjd och saknad av oss, släkt och många vänner.

Björkliden, Vislanda den 2 maj 1963.

Martina och Carl
Jenny
Syskonbarnen

För dem, som önskar följa den avlidna till hennes sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka den 12 maj kl. 9.30. Efter högmässan inbjudes till kaffe på Björkliden, Vislanda. Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 9 Maj 1963.



Vår älskade far
**Gustaf Edvard
Nilsson**
* 16/2 1898
har i dag lämnat oss i ousäglig sorg
och saknad.
Kojtet, Vislanda den 7/5 1963.
**Mia Ulla-Britt Anna-Lisa
May-Louise**

Blott en dag ett ögonblick i sänder,
Vilken tröst evad som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta
Giver ju åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta,
Möda, vila och behag.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka lördagen den 11 maj kl. 16.00.

Dödsfall.

Gustaf Nilsson †. På tisdagen avled i sitt hem efter en tids sjukdom f. lastbilschauffören Gustaf Nilsson, Oby Hagaborg, Blädinge, i sitt 66:e levnadsår.

Den avlidne var född i Söraby. I ungdomen var han verksam som chaufför i Älmhult. 1925 fick han anställning vid Vägförvaltningen i Kronobergs län, där han arbetade till uppnådd pensionsålder. Den avlidne var en synnerligen pliktrogen och duglig arbetare, som åtnjöt förmäns och kamraters uppskattning.

Han sörjes närmast av döttrarna Mia, Ulla-Britt, Anna-Lisa och Maja, vilka under hans sjukdomstid gett honom en kärleksfull vård.

Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 14 Maj 1963.

Stölder i Blädinge. Till polisen i Vislanda har under den gångna helgen anmälts ett par stölder ur handväskor på festplatsen Tyrolen i Blädinge. Sammanlagt var det omkring 50 kr. som försvann.

Polisen vill varna alla för att sätta ifrån sig värdesaker. Förra året gjordes en mångfald sådana här stölder på platsen.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Av sus och surr och kvittrande
är hela neijden full,
och böljan vaggar glittrande
med silverstänk och gull.
Kring dungarna och ängarna
far vinden glad och fri
och prövar alla strängarna
i vårens symfoni.*

*Helt vagt analyserande
mitt hjärtas sångar-vret
går eldigt kvintilerande
en bygdens vårpoet;
ur allt det unga, sjudande
han öser skaparkraft –
skanderande och ljudande
och kramar pennans skaft. –*

*Det doftar ifrån tallarna
från solbegjutet krön
och ångar ifrån vallarna
och maderna vid sjön...
Och bonden går där skrattande
med flit i skick och ton
mot gumman, som går krattande
och ler kring förstubron.*

*Nu våras det i byarna
och ljuset strömmar till
Och någonstans från skyarna
en lärka slår sin drill.
Nu lövas det i markerna,
och viva och viol
ska kolorera parkerna
som nyss en gång – i fjol!*

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 16 Maj 1963.



Vår käre Far
Farfar och Morfar

Klas Pettersson

* 28 nov. 1890

har i dag lämnat oss, syster, släkt och
vänner i sorg och saknad.

Blädingeås den 14 maj 1963.

Siri, Gösta
Reinhold och Inga
Vera och Erik
May-Lis och Olof
Barnbarnen
Sanna Pettersson
Emilia Andersson

Skönt är att vila, när krafterna domna
Borta från livets oro och strid
Skönt i den eviga vilan få somna
Farväl, Far Vila i frid

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 19 maj kl. 14.00.

Dödsfall.

Klas Pettersson †. På tisdagen avled f. handlanden Klas Pettersson, Blädingeås, Blädinge, i sitt 73:e levnadsår.

Den avlidne var född i Blädingeås, där föräldrarna var lantbrukare. I 20-årsålder startade han Blädingeås lantmannaaffär, vilken han innehade till 1940, då han överlämnade skötseln av denna till en dotter och son. Åren 1915 – 17 innehade han även affär i Vislanda. 1935 startade han pälsdjursuppfödning, vilken han under många år drev i stor skala och fortsatte med så länge krafterna tillät.

Änkling sedan 1939 sörjes han närmast av fem barn, Siri och Gösta som innehar lantmannaaffären i Blädingeås, Reinhold lantbrukare i Blädingeås, Vera gift med representant Erik Fransson, Alvesta, och May-Lis gift med chaufför Olle Johansson, Hjortsberga, barnbarn, syster, svågrar och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 4 Juni 1963.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes pingstafton ingenjör Gunnar Strand, Mora, och tandläkare Berit Victorsson, dotter till verkstadsägare Victor Karlsson och hans maka, Vislanda. Kantor Y. Johansson, Blädinge, spelade "Preludium i Ess-dur" av J.S. Bach då brudparet intågade i kyrkan. Brudnåbbar var Berit Nilsson, Stockholm, och Christina Johansson, Mora. Kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda, förrättade vigseln och höll lyckönskningstal. När brudparet lämnade kyrkan spelades "Toccatà" av D. Buxtehude. Brudens föräldrar gav middag på Grimslövs Pensionat. De nygifta blev här föremål för hyllningar och tal av vigselförrättaren, ingenjör Allan Larsson, Solna, och rektor Gustav Widén, Vetlanda. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 6 Juni 1963.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon lantbrukaren Martin Karlsson, Katåsen, Blädinge. Han är född i Furuby. Under många år har han innehaft lantbruk i Herråkra. 1960 köpte han gården i Katåsen, där han nedlagt ett gott arbete. Han är en driftig jordbrukare. Vid sidan av gårdens skötsel har han sysslat med skogs- och vägarbete. Som hobby har han jakt och fiske på lediga stunder.

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 15 Juni 1963.

Födelsedag.

70 år fyller i morgon änkefru Anna Martina Karlsson, Oby Lillagård, Blädinge. Jubilaren är född i Slätthög. Under ungdomen hade hon hembiträdesplatser, däribland hos kyrkovärden Ernst Pettersson, Blädingenäs. Därefter ingick hon äktenskap med lantbrukaren Gustaf Karlsson, Oby Lillagård. Här har fru Karlsson hävdat sig som en arbetsam och kunnig husmor. I början av 1950-talet överlämnade makarna gården till en son. Änka sedan 1954 bor hon fortfarande kvar på gården och är i daglig verksamhet.

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 17 Juni 1963.



Vår kära mor
farmor och syster
Betty Olsson
* 22 februari 1879
insomnade stilla i dag.
Älskad – saknad.
Blädinge den 14 juni 1963.
Ebbe och Ingeborg
Valdemar och Ingrid
Barnbarn, systrar
Sv. ps. 355.

För dem, som önskar följa den avlidna till hennes sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka söndagen den 20 juni kl. 15. Efter jordfästningen inbjudes till minnesstund i hemmet.
Meddelas endast på detta sätt.

Betty Olsson död



I fredags avled fru Betty Olsson, Blädinge i en ålder av något över 84 år. Hon var född i Blädinge och maka till framlidne riksdagsmannen P.M. Olsson.

Med fru Olsson bortgick en människa med fast kyrklig förankring. I vida kretsar var hon välkänd och aktad. Hennes duglighet, och på samma gång försynta väsen, parat med ett glättigt lynne och

gästfrihet, förskaffade henne en stor fond av aktning och vänskap.

Omsorgen om hemmet och familjen tog till största delen hennes tid och krafter i anspråk. Särskilt under tidigare år, då makens många uppdrag ställde stora krav på representativ gästfrihet, blev hennes värdinneplikter av stor omfattning. Hon spred glädje och trivsel omkring sig. Kroppsligt spröd, ägde hon en själslig styrka och en okuvlig vilja som gav styrka att under makens livstid även vara honom behjälplig i såväl kamerala uppgifter som viss tillsyn i gårdens angelägenheter.

Den bortgångna sörjes närmast av två söner, Ebbe Ohlsson, riksdagsman, Jutagård, Blädinge, och Valdemar Ohlsson, ingenjör vid C.V.V., Västerås, samt tre systrar, fröken Sigrid Magnusson, Jutagård, Blädinge, fru Anna Baker, och fru Svea Hougen, Los Angeles, USA.

Vilsna kalkoner i Blädinge

Lantbrukare Ernst Johansson, Blädinge, blev ganska överraskad, då han på lördagsmorgonen kom ut på gårdsplanen. Där spatserade nämligen ett par kalkoner, vilkas ägare man ännu inte kunnat spåra. Möjligen kan kalkonerna under transport till eller från fjäderfäutställningen i Alvesta ha fallit av. Polisen i Vislanda är tacksam för upplysningar.

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 24 Juni 1963.

FÖRLOVADE

Bengt Gustav Gustavsson

Iris Karlsson

Blädinge. Fagerfors.
Midsommarafton 1963.

Kjell Sandahl
Sylwie Johansson

Värnamo. Blädinge.
Midsommarafton 1963.

Folke Wärenfeldt
Asta Dellming

Blädinge.
Midsommarafton.

Födelsedag.

50-åring



50 år fyller i morgon fabrikören
Carl Wirdestedt, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 2 Juli 1963.

Bröllop.



Hr Erik Munther, Alvesta, med maka
Elsa, född Bergstrand, Blädinge.
(Hovfoto: Olson, Alvesta).

I Blädinge prästgård har vigts lantbrukare Erik Munther, Benestad, Alvesta, och fröken Elsa Viola Ingeborg Bergstrand, Salsryd, Blädinge, dotter till framlidne byggnadssnickaren John Henry Bergstrand och hans efterlevande maka, Anna Martina, född Pettersson, Blädinge. Komminister G. Urselius, Blädinge, förrättade vigseln och höll tal till brudparet. Efter vigseln gavs middag på Pensionat Solvrån i Alvesta och brudparet blev därvid föremål för sedvanliga hyllningar och tal hölls av komminister Urselius.

Födelsedag.

70 år fyller på torsdag lantbrukaren Ivar Gustavsson, Ulvagraven, Blädinge. Jubilaren är född på den gård han i början av 1920-talet övertog efter föräldrarna och vilken han ännu innehar. 1927 ingick han äktenskap. Gustavsson har varit en driftig och kunnig jordbrukare, som genom stora nyodlingar och ombyggnad av alla husen satt fädernegården i ett förstklassigt skick. Numera har han överlämnat det huvudsakliga arbetet till yngre krafter men är dock i daglig verksamhet med lättare sysslor.

50 år fyller på fredag lantbrukare Sture Johansson, Västregården, Blädinge. Han är född i S. Vare, Blädinge, och har alltid varit hemförsamlingen trogen. Under ungdomen arbetade han hemma på föräldragården. 1944 ingick han äktenskap och i samband därmed övertog han på arrende sin faders, häradsdomare C.M. Johanssons gård i S. Vare, som han innehade i fem år. Därefter förvärvade han Blädinge Västregård, som förut innehafts av makans morfar och morbror. Här har han hävdat sig som en driftig jordbrukare och gjort en del förbättringar, bl.a. genom att helrenovera och modernisera mangårdsbyggnaden. Som den framsynte jordbrukare Johansson är har alla jordbrukets organisationer i honom en pålitlig medlem.

Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 13 Juli 1963.



Min älskade maka,
vår kära mor och mormor
**Anna Martina
Simonsson**
född den 14/10 1878
har i dag stilla insomnat efter ett
tåligt buret lidande, djupt sörjd och
saknad av oss, släkt och många
vänner.
Alvesta den 12/7 1963.
KARL
**Ellen och Artur
Margit och Gunnar
Ruth och Hugo
Syster Jenny**
Barnbarn, Barnbarnsbarn
En älskad Moder på bären vilar
Du älskad av oss alla var,
Du mot en bättre värld nu ilar,
Vi står sörjande vid din kista kvar.
Sv. ps. 586.

För dem som önskar följa den avlidna till den sista vilan, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 20/7 kl. 15.00. Samling i kyrkan.
Efter begravningsakten inbjudes till Stora Hotellet i Alvesta.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Anna Martina Simonsson †. Anna Martina Simonsson har avlidit.

Hon var född i Oby, Blädinge. Hon flyttade sedan till Gustavsberg, Alvesta, där maken arbetade som banvakt. Därefter inköpte de en lägenhet i Hagalund, Blädinge. De senaste åren har hon tillbringat i Alvesta. I ungdomsåren hade hon plats på Oby gård. Hennes största intresse har varit hemmet.

Hon sörjes närmast av maken, syster bosatt i Stockholm och tre döttrar och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 2 September 1963.

FÖRLOVADE

**Egon Nicklasson
Birgitta Hallengren**

Blädinge. Hjortsberga.

Födelsedag.

75 år fyller på lördag f. brandmannen Herman Karlsson, Oby, Blädinge. Han är född på torpet Degerön under Lästad säteri. Under de första ungdomsåren arbetade han på Lästad. Vid 20-årsåldern tog han anställning som militär. Efter slutade militärtjänst sökte han sig till brandkåren och fick anställning som brandman i Eslöv. Här tjänst-

gjorde han till pensionsåldern. 1915 ingick han äktenskap. Enär Småland är den plats där han hade sina rötter och bäst trivdes, sökte han sig efter slutad anställning åter dit, och bosatte sig i Oby, Blädinge, där han byggde sig ett vackert eget hem.

Ur Smålandsposten N:o 124 Måndagen den 12 Augusti 1963.



Ur Smålandsposten N:o 129 Tisdagen den 20 Augusti 1963.

Födelsedag.

70 år fyller på torsdag kyrkovärd Uno Nilsson, Geramon, Blädinge. Jubilaren är född i S. Vare, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Enär dessa även ägde en gård i Geramon var det på sistnämnda gården han under ungdomen hade sin huvudsakliga verksamhet och där han tillsammans med bröderna utförde stora nyodlingsarbeten. 1920 förvärvade han gården. Strax därefter byggde han ny ladugård och några år senare även mangårdsbyggnad. 1926 ingick han äktenskap. Nilsson har varit en driftig jordbrukare, som väl följt med tidens utveckling. Hans krafter har även tagits i anspråk i det allmännas tjänst. Däribland har han under många år tillhört kyrkorådet och under de senare åren varit kyrkovärd. För ett tiotal år sedan överlämnade han gårdens skötsel till en son, sedan han ordnat en lägenhet på andra våningen, men är i daglig verksamhet med förekommande arbeten.

Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 26 Augusti 1963.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Från stora vägen viker
en liten trampad led,
som ringlar sig bland flyttblock
och snår mot gölen ned.
Vid stranden plötsligt skymtar
en grön och vänlig plan,
och där man ser en stuga
i hägn av björk och gran*

*Det slår en fisk i vassen.
En slända drar förbi.
Och över skogen dallrar
den fria vråkens skri.
Och ekan där i säven
och näten på sin stång,
allt närmar sig idyllen
så långt från tidens tvång.*

*Här lever gubben Mandus
sitt fria vildmarksliv
förskonad från trafiken
och stadens jäkt och kiv,
med bössa, nät och eka
han stillar magens krav
och hyser ingen fruktan
för synd och död och grav.*

*Han är så enkel, gubben,
och fri från elakhet,
en originell och sällsynt
men djup personlighet.
Hans visdom vill jag prisa,
ty mången står sig slätt,
när Mandus tar till orda
och hävdar lag och rätt.*

Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 29 Augusti 1963.



Vår käre far och morfar

Gunnar Johansson

* 21 juni 1900

har i dag stilla insomnat efter ett tåligt buret lidande. Djupt sörjd men i tacksamt minne bevarad av oss barn och barnbarn, systrar och bröder samt övrig släkt och många vänner.

Norra Vare, Blädinge den 26 augusti 1963.

Gunnel och Bengt
Karin, Anders
Rune
Lars

Flitigt har du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat
Tills du inte kunde mer.
Aldrig kommer vi att glömma
Vad du gjort i gången tid
Tack för all din omsorg ömma
Vila nu i frid.

För dem som önskar följa den avlidne till hans sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 31 augusti kl. 14.00. Samling i kyrkan.

Efter jordfästningen inbjudes till Pensionat Solvrån, Alvesta.

Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Gunnar Johansson †. I måndags avled i Växjö efter endast en kort tids sjukdom hemmansägaren Gunnar Johansson, Norra Vare, Blädinge, i sitt 64:e levnadsår.

Johansson var född på den gård han ännu var ägare till. Då fadern under flera år var sjuklig blev det sonen som redan efter konfirmationen fick klara det huvudsakliga av gårdens arbete. Några år efter faderns död övertog han föräldragården. När han 1960 blev änking bortarrenderade han gården till en dotter och svärson. Johansson var under sin krafts dagar en driftig jordbrukare med en enastående arbetsförmåga.

Han sörjes närmast av tre barn, Gunnel gift med lantbrukare Bernt Gunnarsson, vilka innehar föräldragården, Rune fabriksarbetare i Alvesta, och Lars, som f.n. fullgör värnplikten, samt barnbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 2 September 1963.

Födelsedag.

75 år fyller i morgon f. lantbrukaren och byggmästaren Gustav Johansson, Tångadal, Blädinge. Han är född på ett torp i Fållen, Vislanda. Fadern var skogshuggare och timmerman. Liksom alla torparebarn vid den tiden fick han under skolåldern hjälpa fadern med arbete i skogen. Under ungdomen arbetade han hos olika byggmästare, däribland hos den kände byggmästaren Gustav Pettersson, Hönetorp Björkelund, Vislanda. Vid 25 års ålder började han arbeta på egen hand, och otaliga är de boningshus och ekonomibyggnader i Vislanda- och Blädingetrakten som haft Johansson till byggmästare. 1916 ingick han äktenskap och i samband därmed förvärvade han en mindre jordbruksfastighet, Tångadal under Södra Vare i Blädinge. I mitten av 1940-talet utökade han denna med inköp av jord från en granngård. Då slutade Johansson med byggnadsverksamheten och ägnade sig helt åt jordbrukarens roll. Numera har han överlämnat gården till yngste sonen, men bor ännu kvar där och är i daglig verksamhet med förekommande syslor.

Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 12 September 1963.

Födelsedag.

70 år fyller på lördag änkefru Ingrid Johansson, Hult, Blädinge. Hon är född i Piggaboda, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. Vid 17-årsåldern styrde hon färden till USA. Där arbetade hon i familj. Efter några år återvände hon till hemlandet. 1916 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Ivar Johansson, Rydaholm. Makarna innehade under några år ett jordbruk i Malaberg, Rydaholm. Blädingebor blev de 1925, då de förvärvade Lövhult. Änka sedan i början av detta år driver hon ännu med en sons bistånd gården. Fru Johansson är begåvad med en trevlig och avväpnande humor, varför hon är uppskattad av alla, hon kommer i beröring med.

50 år fyller på söndag lantbrukaren Egon Wahlgren, Oby Johannelund, Blädinge. Han är född i V. Torsås. Under ungdomsåren sysslade han med varjehanda arbeten. Vid ingånget äktenskap 1939 arrenderade han jordbruksfastigheten Johannelund av Fridaforsbolaget, vilket lantbruk han fortfarande innehar. Vid sidan av detta arbetar han i skogen med huggning och körning under vintermånaderna. Han utför sina arbeten med största omsorg och pålitlighet och hjälper även grannarna om så behövs. Därför har han fått många vänner i sin omgivning.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 21 September 1963.

Bröllop.



I Blädinge kyrka har vigts montör Assar Nilsson, Vislanda, och fröken Ros-Marie Nyqvist, dotter till köpman Gunnar Nyqvist och hans maka Sigrid, Vislanda. Vigselförrättare var kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda. Lantbrukare Olle Nilsson, Blädinge, sjöng från läktaren "Låt mig leva för att verka" av Birger Gustavsson. På eftermiddagen var släkt- och vänkretsen inbjuden till Blädingegården, där brudparet hyllades med tal och sång. Tal hölls av bl.a. Kyrkoherde Andersson, inspektör Thorsten Rydström och lantbrukare Olle Nilsson. En mängd telegram anlände.

*Hr Assar Nilsson med maka Ros-Marie, född Nyqvist, Vislanda.
(Hovfoto: Visit, Växjö).*

Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 8 Oktober 1963.

Födelsedag.

50 år fyller på torsdag fru Gulli Pettersson, S. Vare Västregård, Blädinge. Fru Pettersson är född på den gård hon ännu äger. Tidigt moderlös fick hon strax efter konfirmationen taga hand om hemmets skötsel, vilket hon också gjorde på ett föredömligt sätt. År 1933 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Anton Pettersson, Spånhult och makarna övertog hennes föräldrahem i Södra Vare. Här har hon hävdat sig som en framstående husmor, som alltid hållit hemmet tiptop. Fru Pettersson har aktivt deltagit i föreningsverksamheten som medlem i kyrkl. sykretsen och som styrelseledamot i Sv. Röda korset. Likaså har hon under en lång följd av år varit kassör i Blädinge CKF, där hon nedlagt ett förtjänstfullt arbete. Begåvad med ett glatt och humoristiskt sinne är fru Pettersson en uppskattad sällskapsmänniska. Änka sedan 1959 har hon sedan dess med hjälp skött föräldragården.

Ur Smålandsposten N:o 156 Måndagen den 7 Oktober 1963.

Bröllop.



Hr Erik Karlsson med maka Eva, född Gustavsson, båda från Blädinge. (Hovfoto: Olson, Alvesta).

I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen lantbrukaren Erik Karlsson, Jutagård, Blädinge, med fröken Eva Gustavsson, dotter till lantbrukaren Ragnar Gustavsson och hans maka Magnhild, Blädingeås. När brudparet intågade i kyrkan åtföljda av brudnåbbarna Carine Karlsson, Vislanda, och Thomas Petersson, Växjö, uppvaktade kyrkomarskalkar och tärnor brudens broder Leif Gustavsson och fröken Ulla Vern, Lammhult och kantor Birgitta Petersson, Södra Vare, spelade på orgeln som ingångsmusik "A Trumpet Voluntary" av E. Clarke. Från läktaren sjöng hr Olle Nilsson, Västregård, "Låt mig leva för att verka" av Birger Gustavsson. Vigselakten förrättades av komminister G. Urselius, som även höll lyckönskningstal till brudparet. När brudparet lämnade kyrkan spelades på orgeln "Preludium i b-dur" av J.S. Bach. Efter vigseln hade brudens föräldrar inbjudit släkt och vänner till middag i Blädingegården, där hyllningarna fortsatte. Tal hölls av brudgummens broder, lantbrukaren Helge Karlsson, Södregård, komminister Urselius och lantbrukare G. Eng, N. Vare. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 22 Oktober 1963.

Bröllop.



Hr Ingvar Nilsson med maka Sigbritt, född Spång, båda från Alvesta. (Hovfoto: Olson, Alvesta).



Hr Ingvar Karlsson, m. maka Gunvor född Olsson, Vislanda. (Foto: Lundberg, Vislanda).

I Blädinge kyrka sammanvigdes i lördags reparatören Ove Ingvar Karlsson, Vislanda, med fröken Gunvor Birgitta Olsson, dotter till järnvägstjänsteman Carl Olsson och hans maka Stina, Vislanda. Då brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Y. Johansson, Blädinge, "A Trumpet Voluntary" av Jeremiah Clarke.

Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl Andersson, Vislanda. Efter vigselakten spelade kantor Johansson "Preludium i ess-dur" av Bach. Därefter samlades ett stort antal gäster till Blädingegården, där brudens föräldrar gav supé och

där brudparet blev hyllat med tal, sång och musik. En mängd telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 168 Måndagen den 28 Oktober 1963.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon fru Marie-Louise Jensen, maka till slakteriarbetare Willy Jensen, Blädinge. Som ganska ung kom hon med föräldrarna till Alvesta, där hon genomgick sina skolår och avlade realexamen. Under några år innehade hon plats som affärsbiträde, tills hon ingick äktenskap och makarna byggde sig en villa vid Blädinge station. Vid sidan av hushållsarbetet har hon haft plats i

blomsteraffär i Alvesta. Sedan en tid tillbaka sköter hon om posten vid stationen, vilken syssla hon ombesörjer med omtanke och plikttrogenhet. Dessutom är hon med i Blädinge kyrkokör, sekreterare i husmodersföreningen, medlem i Röda korset m.fl. föreningar. Med sitt glada humör och vänliga sätt har hon skaffat sig många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 7 November 1963.

Födelsedag.

80 år fyller på söndag lantbrukaren Klas Blom, Färanäs, Blädinge. Han är född på ett torp under Blädinge. Han fick som alla 1800-talets torparbarn redan före konfirmationen bidra till sin egen försörjning. Enär hans äldre bröder var stenarbetare, var det helt naturligt att även Blom valde detta yrke. Det är ett stort antal grunder till boningshus och ladugårdar, som lagts av dessa skickliga yrkesmän. 1914 ingick han äktenskap, och makarna förvärvade ett litet lantbruk i Färanäs. Efter några år slutade Blom med förvärvsarbete och ägnade sig helt åt gårdens skötsel. Han har gjort denna till ett litet vackert eget hem. Trots de 80 åren är han vital för sin ålder och i daglig verksamhet med förekommande sysslor.



Jenny Håkansson
f. Snygg
har avlidit på Karlshamn lasarett
denna dag nära 77 år gammal.
Sölvesborg och Blädinge den 3/11 1963.

OLA HÅKANSSON
Syskon och syskonbarn

Omhägna den nattliga friden
Den trötte o grav i din gömma.
När natten en gång är förliden
Skall Herren sin avbild ej glömma.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 9 nov. 1963 kl. 15.00.
Efter jordfästningen inbjudes till minnesstund hos Oscar Snygg, Hjälmalyd
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 176 Måndagen den 11 November 1963.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på lördagen fru Jenny Håkansson, Sandbäck. Kistan var i förväg placerad i kyrkans kor. Kantor Yngve Johansson inledde på orgel med "Gammal fäbodpsalm" från Dalarna av O. Lindberg. Komminister Gunnar Urselius förrättade jordfästningen med ledning av texten i Joh. uppenb. 14: 13 "Saliga äro de döda som dö i Herren härefter" samt höll en längre dödsbetraktelse. Därefter sjöng till orgelackpanjemang en systerson yrkeslärare Ingemar Odengran, Karlskrona, "Psaltare och lyra" av G. Nordquist. När kistan utbars till graven spelade kantor Johansson "O värld jag måste lämna dig" av J. Brahms. Vid kransnedläggningen talade för syskonen polisöverkonstapel Karl Snygg, Stockholm, för maken Ola Håkansson, Sölvesborg, som på grund av sjukdom ej kunde närvara, talade en brorsdotter fru Astrid Johansson, Pukavik, vilken även nedlade kransar från övrig släkt och vänner samt för pensionärer. För syskonbarnen talade lärarinnan Ellen Uhlin, Vislanda. För övriga släktingar talade lantbrukare C.J. Nilsson, Västregård, för grannarna och vännerna talade nämndeman Gunnar Rogdahl, Hjälmalyd, samt från Blädinge församling och gamla kommunen riksdagsman Ebbe Ohlsson, Jutagård. En rik blomstergård nedlades vid griften, varvid även kyrkans blomsterfond, Rädda barnen samt Svenska kyrkans mission fick gåvor. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av f. folkskolläraren Ture Snygg, Ljungby.

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 16 November 1963.



Ola Håkansson

har avlidit på Gerbogården i
Sölvesborg nära 84 år gammal.
Sörjd och saknad av oss alla.
Sandbäck och U.S.A. den 13/11 1963.

**SYSKON.
Syskonbarn.**

Vad du lidit ingen känner,
Täligt Du din börda bar.
Syntes glad bland dina vänner
Då du kanske plågad var.

För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum meddelas, att
jordfästningen äger rum i Gammalstorps
kyrka lördagen den 23 nov 1963 kl.
14.00. Samling i kyrkan.
Efter begravningsakten inbjudes till
kaffe i församlingshemmet.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Ola Håkansson †. Svenskamerikanaren Ola Håkansson, Norjeby, avled på onsdagen efter en lång tids sjukdom i en ålder av 84 år och endast tio dagar efter det makan avlidit.

Han var född i Prostgården, Sandbäck, och emigrerade till USA som ung. Han vistades i Amerika till för ett 20-tal år sedan, då han återkom och köpte en fastighet i Norjeby. Även ingick han äktenskap efter hemkomsten. Under de senaste tio åren har han varit sjuklig och vistats på Jörgensgårdens sjukhem och sedermera Gerbogården i Sölvesborg.

Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 181 Tisdagen den 19 November 1963.

Stor skogsdag i Vislanda

Vislanda, Skatelövs och Västra Torsås skogsbruksområden hade i samråd med Blädinge RLF haft en givande skogsdag, vilken var förlagd till lantbrukare Lennart Karlssons, Espetuna, skogsmarker.

Dagen började med att hr Karlsson hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin tillfredsställelse över att så många hade kommit tillstädes, samt överlämnade ordet till skogsinspektör Bengt-Erik Bengtsson, vilken redogjorde för de olika momenten i dagens studieplan. Sedan ställdes färden till skogen där först skogsvägarna besågs.

Därefter var skogsstig anordnad med 12 knepiga frågor. Sedan samlades man i föreningslokalen Mörhults skola, där ett väldukat kaffebord väntade och prisutdelning förrättades.

Vid tävlan om Blädinge RLF:s vandringspokal blev prislistan följande: 1) Thorsten Nilsson, Blädinge, 97 p., 2) Karl Uno Nilsson, Blädinge, 92, 3) John Andersson, Vislanda, 92, 4) Reinhold Virdeskog, Blädinge, 90.

Vid skogsstigen blev följande pristagare: 1) Thorsten Nilsson, Blädinge, 11 p., 2) Lennart Karlsson, Blädinge, 11, 3) Kennert Gustavsson, Västra Torsås, 11.

Skogsbruksområdenas gallringstävlan vanns av Alvar Ljungberg, Grimslöv, 93, 2) Kennert Gustavsson, Västra Torsås, 93, 3) Erik Karlsson, Alvesta, 85.

Prisutdelningen förrättades av RLF-ordföranden Sven Jonsson, Färanäs, och skogsinspektör B-E Bengtsson, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 184 Måndagen den 25 November 1963.

Födelsedag.

80 år fyller på onsdag fru Anna Svensson, Änganäs, Alvesta, maka till framlidne lantbrukaren Johan Emil Svensson. Hon är född i Ulvagraven, Blädinge. Efter äktenskaps ingående kom hon först med sin make till N. Vare, Blädinge, men relativt snart flyttade makarna till Änganäs, där de sedan kom att göra sitt livsverk. En arbetsmyra har hon alltid varit. Hon var på sin aktiva tid med om att starta Alvesta CKF-avdelning, och hon har liksom sin make på kort tid gjort centerrörelsen stora tjänster. Änka blev hon 1943.

90 år fyller i dag fröken Anna Nilsson, Solgården, Gemla. Hon är född i Riddarehem, Blädinge, men kom redan som liten med föräldrarna till Öpestorps Bengtsgård. Sedan hon utbildat sig till kokerska hade hon i tolv år anställning hos överste Silversparre i Växjö, och samma befattning innehade hon hos greve Posse på Bergkvara under många år. I 38 år var hon sedan hemma och vårdade sina föräldrar. Då dessa gick bort såldes gården till Engaholm, och fröken Nilsson och hennes broder byggde då fastigheten Eka i Öpestorp, och här har hon sedan dess varit bosatt tills hon för fem år sedan flyttade till Solgården.



Hr Olle Andersson, Alvesta, med maka Inga, född Frisk, Blädinge.
(Hovfoto: Olson, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 28 November 1963.

Bröllop.



Hr Arne Johansson, Vislanda med maka Maiken, f. Karlsson, Smål. Rydaholm. (Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö).

I Blädinge kyrka har vigts posttjänsteman John Arne Birger Johansson, Vislanda, och fröken Sonja Maiken Ingeborg Karlsson, Smål. Rydaholm, dotter till lantbrukare Thure Karlsson och hans hustru Karin, Smål. Rydaholm. Vigseln förrättades av brudgummens konfirmationslärare, kyrkoherde Eskil Jonson. Uppvaktande marskalk och tärna var hr Sten Schön, Ljungby, och fröken Erna Petersson, Lagan. Brudnäbb var Marie Johansson, Grimslöv. Efter vigselakten gav brudens föräldrar supé i Blädingegården, Blädinge.

Födelsedag.

70 år fyller i morgon f. torvarbetaren Hugo Svensson, S. Vare Kvarntorpet, Blädinge. Han är född i Moheda, men kom i ungdomen med föräldrarna till S. Hestra, där dessa arrenderade prästgården. Därifrån kom han till Lästad gård i Blädinge, där han arbetade i många år. Vidare har han haft kortare anställningar vid sågverk och torvmossar i olika delar av Småland.

År 1942 kom Svensson till S. Vare, då han fick anställning vid Robert Samuelssons brännrotvsmosse i Sälhylltan. Under de senare åren har han haft anställning vid Färanäs torvströfabrik i Blädinge där han har arbetat till pensionsåldern.

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 5 December 1963.

Födelsedag.

85 år fyller i morgon f.d. hushållerskan Amanda Andersson, Espetuna, Blädinge. Hon är född i Espetuna, där föräldrarna var lantbrukare. Hon har alltid varit hembygden trogen. Under ungdomen var hon sina föräldrar behjälplig med gårdens skötsel samt utförde här en verklig trotjänargärning och var s.a.s. sin sjuklige faders högra hand. När en broder övertog föräldragården fortsatte hon sin tjänaregärning dels åt brodern, dels åt sina övriga syskon. Från början av 1920-talet bodde hon tillsammans med modern och två systrar på en mindre lägenhet strax intill, där hon under moderns ålderdom gav denna en kärleksfull omvårdnad. Efter sina systrars bortgång bor hon nu hos brodern, där hon njuter ett välförtjänt otium.

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 10 December 1963.

Födelsedag.



60 år fyller i morgon lantbrukaren Erik Nilsson, Hökatorp, Blädinge. Han är född i Blädingeås Östregård och var i ungdomen hemma och arbetade på föräldragården. I samband med äktenskap 1929 övertog han sin svärfader Petter D. Johannessons gård Hökatorp i Blädinge. På denna har han gjort en hel del förbättringar, bl.a. byggt nytt boningshus 1934 och satt jordbruket i hög kultur.

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 17 December 1963.

Födelsedag.

70 år fyller på torsdag f. lantbrukaren Johan August Karlsson, Färanäs, Blädinge. Han är född i V. Torsås. I ungdomen sysslade han med olika arbeten inom lantbruk och torvindustri. 1916 ingick han äktenskap och makarna förvärvade ett mindre lantbruk i Färanäs, Blädinge. Här har han gjort en hel del förbättringar, bl.a. uppfört nya ekonomibygnader. Under sin krafts dagar var Karlsson en driftig lantbrukare, som även sysslade med olika arbeten bredvid jordbruket. På grund av ohälsa överlämnade han för ett 10-tal år sedan gården till en son. Dock bor han ännu kvar där och är i daglig verksamhet med förekommande sysslor.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1963.



Ur Smålandsposten N:o 201 Tisdagen den 24 December 1963.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Nu bringar oss templets klockor
sitt budskap om frid och tröst,
och lyckodrämmen om stjärnan
i klangen får ton och röst.
Det är som om tiden stannat
och löste sin renselrem
en stilla minut vid krubban
hos barnet i Betlehem...*

*Så låt oss från märkena gånga
likt kungar och herdar åstad
med blicken mot himmelsljuset,
som dalar kring Davids stad!
Ej snö och vintermörker,
ej lust efter visnings snöd
får skymma den hoppets ljusning,
som varslar om morgonglöd!*

*Ur vintriga skogars dunkel
det stiger ett sällsamt sus,
som minner om stilla psalmsång
och svällande orgelbrus...
Kom ut under vintergatan,
du ungdom med rosig kind,
ty klockor och stjärnor syftar
mot ljusfröjd och vårdagsvind!*

*Och trår du till längtanlandet,
till bragderns fria fält –
där djärvt din maltezerfana
du redan i tanken ställt –
så glöm ej kampens vimmel
den strid som gör hågen varm,
låt stjärnor och klockor leda
ditt hjärta i stridens larm!*



Ett Gott Nytt År 1964

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 2 Januari 1964.

FÖRLOVADE

Arthur Alexandersson
Gunvor Karlsson

Hjortsberga. Blädinge.
Nyårsafton 1963.

Kenneth Johansson
Ingegerd Blom

Varberg. Blädinge.
Varberg den 31/12 1963.

Leif Gustafsson
Ulla Wärn

Blädinge. Lammhult.
Nyårsafton.

Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 7 Januari 1964.

FÖRLOVADE

Gösta Skoglund
Margareta Gustavsson

Älmhult. Blädinge.
Trettondagsafton 1964.

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 9 Januari 1964.



Yxhugg ekar i Blädinge

I Blädinge by har man länge förmärkt ett hot från vägmyndigheternas sida mot den vackra allén som kantar vägen genom byn. Många har lekt med tanken att låta allén finnas kvar och låta denna utgöra en delning av vägen i två filer. Till allra största delen finns alltfört allén kvar, men inte på den sträcka där flera av de stora trähusen fanns. De föll för vägförvaltningens yxor just när det nya året gjort sin entré.

Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 25 Januari 1964.

Blädinge-pojke svårt skadad

Åttaårige Bo Franzén, son till järnvägstjänsteman Kuno Franzén, Granebo, Blädinge, skadades illa vid en trafikolycka i Hjälmaryd, Blädinge i går eftermiddag.

Han fördes till lasarettet i Växjö, där man konstaterade att skadorna var av sådan art, att de fordrar behandling på specialavdelning. Han överfördes därför till neurokirurgiska avdelningen i Lund.



*Hr Åke Andersson, Blädinge med maka Birgitta f. Danielsson, Jüt.
(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö).*

Ur Smålandsposten N:o 15 Tisdagen den 28 Januari 1964.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Genom tunga, vida skogar
sveper blåsten hård och kall,
ruskar enarna på heden,
rister våldsamt björk och tall.
Tätt i virvlande kaskader
flyger yrsnöns vita dis,
breder vintervilans täcke
över ljung och lingonris.*

*Som ett pärlband nedåt myren
drar ett skuggblått rävspår fram;
och en hackspett slår sin virvel
mot en gammal murken stam.
Över timmervägen viftar
snabbt en yvig ekorrsvans,
och en tjäderfågel lyfter
tungt i enesnåren någonstans.*

*Långt från fält och by jag vandrat
in mot ensamskogens fred...
Här får hjärtats oro dala
lugnt i fredens dunkel ned.
Tankarna till melodier
formas efter skogens sus,
där de höga valven gungar,
tyngda utav snö och brus. –*

*Frusen, öde drömmar tjärnen
gömd i martallsmossens mitt,
väntande att vårens tranflock
teckna skall sitt vinkelsnitt
mot en genomskinlig himmel
i en marsblå vårfrukväll
och en dofttung västan smeka
över Svartens bruna fäll.*

Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 17 Februari 1964.



Min älskade make
och min käre far

Carl-Axel Holmér

* 13/5 1922

har i dag lämnat oss, övrig släkt och
vänner i djupaste sorg.

Södra Vare, Blädinge den 15 febr. 1964.

IRMGARD HOLMÉR
Ingmar

Sv. Ps. 355.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka lördagen den 22/2 kl. 13.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Carl-Axel Holmér †. I lördags avled i Växjö sågverksarbetaren Carl-Axel Holmér, Södra Vare, Blädinge.

Han var 42 år. Holmér var född i Jönköping. 1950 arrenderade han en gård i Lekaryd. Senare inköpte han en fastighet i S. Vare. Sedan dess har han varit anställd vid AB Ångsågen i Vislanda och vid sågverket i Hjortsberga. På senare tid har han vårdats i Växjö för en sjukdom.

Den bortgångne sörjes närmast av maka och minderårig son samt moder och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 22 Februari 1964.



Kreaturs- och lösöreauktion NÄS, BLÄDINGE

Tisdagen den 25 februari 1964 kl. 11.00, varvid lantbrukare Henric Sandahl, tel. 0472/410 27, låter försälja hela gårdens yttre bo, varav nämnes:

Nötkreatur: 23 st. 10 kor i olika kalvställningar, 7 betäckta kvigor, 6 ungdjur 6–12 månader. Besättningen fri från smittosam sjukdom.

Höns: ett 25-tal.

Traktor och traktorredskap: Traktor Fordson Major, diesel, 1954, tvåskärg helautomatisk traktorplog, tvådelad fjäderharv, svenskharv, centrifugal konstgödselspridare monterad på lyft, såmaskin 15 billar Arvika, 2 hästslåtermaskiner monterade på traktor, tredelat traktorårder Tollarp, farmaggregat 1.500 liter.

Övriga maskiner och redskap: Plogar, årder, harvar, ringvält, potatisupptagare, självbindare 5 fot Deering, släpräfsa, hövändare, Tröska Torp 500 mm. transportabel, halmfläkt med rör, höhiss Diö. 8 hkr. el-motor med 20 m. förlängningssladd, snäcktriör, gröpkvarn Rekord, säckar, vedklyv, vedkap, hackelseverk för motordrift, slipsten för motordrift, ångfoderkokare, mjölkmaskinsanläggning Manus för tre maskiner, sil, transportflaskor, utemjölkningsaggregat Benco, el-vattenvärmare, bilvagn, arbetskälkar, div. lejdor o. sätrar, åkvagn Charabang av ask, åkkälkar, krakstör, våg med vikter, ett parti skrot m.m.

Auktionsvillkor: 6 månaders kredit. Inrop under 20 kr. kontant. Vid kontant 3 % kassa, f.ö. vanliga auktionsvillkor.

Hemtransport ordnas. Servering.

KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING

Livdjursavdelning

Ur Smålandsposten N:o 34 Måndagen den 2 Mars 1964.

Födelsedag.

50 år fyller på onsdag lantbrukaren Valter Johansson, Krokön, Blädinge. Jubilaren är född på den gård han övertog efter sina föräldrar. Där har han under årens lopp nedlagt ett gott arbete med förbättringar av skilda slag. Med ett trevligt och glatt sinnelag har han fått många vänner i bygden.



*Hr Bengt Sjöstrand med maka Ingalill,
f. Sandgren, båda från Alvesta.
(Hovfoto: Olson, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 27 Februari 1964.



Auktion i Blädinge

Årets storauktion i Blädinge hölls på tisdagen, då kyrkovärden Henrik Sandahl lät KLS båda auktionister Karl-Erik Arvidsson och Olle Nilsson klubba bort hela gårdens lösöre. Det blev genomgående bra priser, icke minst på korna och kvigorna, som får betecknas som goda, anför hr Arvidsson. Auktionen på den vackra gården, den har förvärvats av hr Olle Olofsson, är säsongens fjärde för KLS och ytterligare 20-talet står just nu på programmet. På bilden ses Olle Nilsson klubba bort en av de många djuren som bytte ägare.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 5 Mars 1964.

Tysk sjöman tågdödad i Blädinge

Andra offret på samma sträcka på tre dygn

En ung tysk sjöman föll av ett tåg nära Alvesta under natten till onsdagen. Han skadades svårt och torde ha omkommit omedelbart. Det är den andra olyckan av samma art, som inträffat under loppet av tre dygn på samma sträcka. I söndags kväll omkom som bekant en finländare bara ett par mil längre bort.

Den tyske sjömannen hittades på onsdagsmorgonen liggande vid sidan av banvallen en kilometer norr om Blädinge station. Upptäckten gjordes av banarbetaren Ture Jacobsson, Blädinge, när han for på dressin till sitt arbete.

Av sjömannens biljett framgick att han kom närmast från Lübeck och skulle till Oskarshamn. Han har identifierats som 25-årig matrosen Edgar Katz från Lübeck.

Olyckan har förmodligen hänt redan 03,40 på morgonen. En teori är att mannen varit på väg ut från toaletten in till sin kupé men råkat ta fel dörr. Han har därvid sugits ut genom dörren och av skadorna att döma ljutit en ögonblicklig död vid fallet.

Finländaren identifierad.

Den finländske medborgare som i söndags kväll föll av tåget och hittades död söder om Grännaforsa hållplats har nu identifierats som en 45-årig steward. Han var på väg hem till Finland från Frankrike, där han mönstrat av en båt i fransk hamn. Enligt vittnen på tåget hade finländaren haft ett flera minuter långt epileptiskt anfall innan han föll av tåget.

Ur Smålandsposten N:o 44 Torsdagen den 19 Mars 1964.



Hjalmar Snygg
* 17/10 1884

har stilla ingått i den eviga vilan.
Sörjd och saknad av oss syskon och
syskonbarn.

Hjälmaryd, Blädinge den 16/3 1964.

SYSKONEN

Frid, frid omsider
Tanke i ökenvandring
Hoppets stjärna i alla tider
Bjuder likt vila och ro
Vid aldrig sinande ljusets flöden.

För dem, som önskar följa vår broder till hans sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 21 mars kl. 15.00. Efter jordfästningen en minnesstund i kyrkskolan.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Hjalmar Snygg †. Natten till tisdagen avled efter en längre tids sjukdom f. poliskonstapeln Hjalmar Snygg, Hjälmaryd, Blädinge, i sitt 80:e levnadsår.

Den avlidne var född i Kvenneberga men kom redan i tidiga barndomen till Blädinge, där föräldrarna då förvärvade en gård. I 20-årsåldern tog han anställning som militär vid Kronobergs regemente, där han avancerade till furir. Efter slutad militärtjänst erhöll han anställning som polis i Stockholm men måste efter några år sluta av hälsoskäl. När en broder i mitten av 1920-talet övertog föräldragården, förvärvade Snygg sig en lägenhet strax intill, vilken han gjorde till det mest idylliska hem. Under en lång följd av år tjänstgjorde han som skogsårdsstyrelsens plantör inom de närmaste socknarna. Under hälsans dagar var Snyggs stora intresse trädgårds- och biskötsel samt skogsvård.

Han sörjes närmast av åtta syskon, svågrar, svägerskor och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 46 Måndagen den 23 Mars 1964.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*När yrsnöväder
och hagelskurar
fördunklar sikten
kring väg och byar,
då drabbas kroppen
av fluss och gikt
och själen mister
all spänst och svikt.*

*Och släkt och vänner
och trogna grannar
helt plötsligt mitt i
ett ryggsnitt stannar...
De något hopplöst
av lipsill får
kring skick och nuna
och tovigat hår.*

*Helt utan misskund
förkylningsmaran
oss alla rider,
och mot den faran
vi ställer hoppet
och tron på lur
och skaffar droger
och från tinktur.*

*Men gubben Sammel
han knyter näven,
och pigg och benig
som vinterräven
han vänder näsa
och vilja till
och trotsar virus
och snöd bacill.*

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 24 Mars 1964.

FÖRLOVADE

Pierre Walter
Helena Urselius

Montpellier. Blädinge.
Blädinge den 23 mars 1964.

Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 31 Mars 1964.

FÖRLOVADE

Gert Andersson
Eva Lundbeck

Blädinge. Växjö.
Påskafton 1964.

Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 25 April 1964.



Vår käre lille far

Samuel Blom

* 26/9 1878

har i dag stilla lämnat oss, broder,
övrig släkt och många vänner i
djupaste sorg och saknad.

Berghult, Blädinge den 23/4 1964.

BARNEN
Broder

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Fars arbetsdag har nått sitt slut
I stilla frid han somnat.

Fars psalm 424.

Dödsfall.

Samuel Blom †. Efter en kort tids sjukdom avled i Växjö f.d. lantbrukaren Samuel Blom, Berghult, Blädinge, i en ålder av 85 år.

Den bortgångne var född i Blädinge 1878 och har i hela sitt liv varit församlingen trogen. Vid sidan av ett lantbruk sysslade han med stenarbeten. Många är de grunder till hus och ladugårdar som han anlagt. Även brunnsgrävning och dikning har han utfört. Han var villig och verksam med varjehanda sysslor.

Närmast sörjes han av en son och en dotter, bosatta i hemmet, vilka givit honom en god hjälp på ålderns dagar. Dessutom sörjes han av åldrig broder i Färanäs, syskonbarn och övrig släkt samt många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 18 April 1964.

Bröllop.



I Blädinge kyrka har vigts verkstadsarbetare Rune Allan Ingvar Karlsson, Halmstad, och fröken Anna Eva Ingegerd Svahn, dotter till bensinstationsföreståndare Bertil Svahn och hans hustru Hilma f. Andersson, Kojtet, Blädinge. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius, som även höll lyckönskningstal. Vigseln omramades av musik av kantor Yngve Johansson. Vid middagen i brudens hem blev brudparet föremål för sedvanliga hyllningar.

*Hr Rune Karlsson, Halmstad, med
maka Eva, född Svahn, Blädinge.
(Foto: Estvalls, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 4 Maj 1964.

Jubileum i Blädinge



Kontraktsposten Knut Evert Holms konfirmander från 1914 högtidlighöll i går i Blädinge kyrka minnet av sin konfirmation.

Av gruppen – de konfirmerades på dagen 50 år tidigare – på 25 är 17 kvar i livet.

Initiativet till samlingen har tagits av hrr Albert Johansson, Norra Vare, Arvid Frisk, Alvesta, och fröken Sigrid Friberg, Hult, Blädinge.

Gruppen samlades vid skolan och tågade i procession med komminister Gunnar Urselius i täten in i kyrkan efter sammanringningen.

Predikan i kyrkan med nattvardsgång hölls av komminister Urselius, vilken även höll ett kort tal i anledning av samlingen, den första konfirmationssamlingen, som gruppen hållit.


Efter gudstjänsten hyllades minnet av bortgångna kamrater med att blommor nedlades på deras gravar. Gruppen reste därefter till Vislanda och samlades vid sin bortgångne konfirmationslärares grav och nedlade blommor.

Avslutningen skedde på Vislanda hotell där middag serverades. I samlingen hade deltagarna kommit ända från Göteborg. På bilden ses de jubilerande konfirmanderna lämna skolan.

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 27 April 1964.

Blädinge Röda korskrets, har hållit sin vårfest i Blädingegården. Ordf. i kretsen komminister Gunnar Urselius hälsade dagens föredragshållare chefredaktör Harry Sjöman, Värnamo, samt alla som kommit tillstädes välkomna. Skolbarnen under kantor Yngve Johanssons ledning sjöng några vårvisor och sånger som gav dem många applåder. Det humoristiska föredraget av hr Sjöman belyste den gamla och nya tidens fantastiska omsvängningar och åhördes med stort intresse. Därefter samlades alla vid kaffeborden och så följde försäljning av skänkta varor. Som ropare fungerade lantbrukare Olle Nilsson, Västragård som med vanan inne sålde fort undan. Med lotterier gåvor och skänkta varor inbringade festen 778 kr. Komminister Urselius framförde Röda korskretsens tack till alla som medverkat.

Ur Smålandsposten N:o 71 Fredagen den 8 Maj 1964.



Min käre son
och vår käre broder

**Hilding
Samuelsson**

* 20/9 1911

har i dag stilla insomnat å Växjö
lasarett. Djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av moder, syskon,
övriga släktingar och många vänner.

Blädingeås, Blädinge den 5/5 1964.

EMMA PETERSSON
Anna Bengt

Du bäddas i hembygdens soliga famn
Där inga smärtor dig trycka.
Vid barndomens kyrka du hunnit i hamn
Där kära din kulle skall smycka.
Det är barndomens klockor som ringa
och frid är det budskap de bringa.

Sv. ps. 66 vers 1.

Dödsfall.

Hilding Samuelsson †. På tisdagen avled i Växjö efter en kort tids sjukdom lantbrukaren Hilding Samuelsson, Blädingeås, Blädinge, i en ålder av 52 år.

Han var född på den gård han tillsammans med syskonen brukade. Han var en duktig och arbetsam man med ett lugnt sinne, som gjorde honom omtyckt i sin omgivning. Under många år har han varit medlem i Blädinge skytteförening och var dessutom mycket intresserad av jakt.


Närmast sörjande är aldrig moder och syskon samt övriga släktingar.

Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 19 Maj 1964.

FÖRLOVADE	
Gösta Hansson Kerstin Karlsson	
Ronneby.	Blädinge.
Pingstafton 1964.	

Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 30 Maj 1964.

FÖRLOVADE	
Staffan Janåker Inga Rogdahl	
Växjö.	Blädinge.
Köpenhamn 28/5 1964.	


Min innerligt Älskade Make vår Käre Far
Anton Jonsson
* 20/10 1902
har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd och saknad, men i ljus och tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner.
Blädinge den 28/5 1964.
ELSA Gun-Britt och Kjell
Aldrig en suck, aldrig en klagan Alltid så nöjd på jorden du gått Tåligt du bar dina sjukdomsdagar Nöjd du levat och nöjd gick du bort. Alltid så lugn och så stilla Tålig och glad du var Så skall vi dig alltid minnas Min älskade make och vår Käre Far.
Sv. Ps. 579
För dem, som önska följa den avlidne till den sista vilan, meddelas att jordfäst- ningen äger rum i Blädinge kyrka lör- dagen den 6/6 kl. 14.00. Samling i kyrkan. Efter begravningsakten inbjudes till minnesstund å Stora Hotellet i Alvesta. Tänk på Cancerfonden postg. 90 19 51. Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Anton Jonsson †. På torsdagen avled efter en längre tids sjukdom handlanden Anton Jonsson, Blädinge, 61 år gammal.

Den avlidne var lantbrukareson, född i Blädinge-ås Västregård, Blädinge. Under ungdomen var han föräldrarna behjälplig med gårdens arbete. I mitten av 1930-talet tog han anställning som affärsbiträde i Energyda, där han fick sin första skolning som affärsman. 1936 ingick han äktenskap och samtidigt inköpte han sin nuvarande affärsfastighet i Blädinge, där han sedan drivit affärsverksamhet. Förutom speceri- och livsmedelsaffär har han även varit ombud för Blekinge-Kronobergs Centralförening. Genom sitt ärliga och urbana väsen var Jonsson en högt aktad affärsman, som åtnjöt uppskattning av alla han kom i beröring med.

Han sörjes närmast av makan Elsa, dottern Gun-Britt, gift med snickaren Kjell Holgersson, syskon och svågrar.

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 22 Juni 1964.

Bröllop.



Hr Kenneth Johansson, Varberg, med
maka Ingegerd, född Blom, Blädinge.
(Foto: Estvalls, Alvesta).

Midsommarafton vigdes i Blädinge kyrka bilmekanikern Kenneth Johansson, Varberg, och postexpeditör Ingegerd Blom, Soläng, Blädinge, dotter till postiljon Hugo Blom och hans maka. När brudparet tågade in i templet spelade kantor Yngve Johansson på orgeln marschen ur "Bröllopet på Ulfåsa". Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius jämlikt texten i Apg. 17: 25 – 26 samt höll vigseltal. Därefter sjöng kantorn till eget orgelackompanjemang "Lovoffer" av Josefsson. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantor Johansson "Preludium i Ess-dur" av J.S. Bach. Efter vigseln var de närmaste släktingarna inbjudna till middag i brudens hem, där hyllningarna fortsatte. Tal hölls av bl.a. vigsselförrättaren. Ett större antal telegram anlände.

Slumpen gjorde honom till länets nöjeskung

– Ungdomarna är trevligare nu än tidigare. Den, som ger detta beröm, är vårt läns främste private "nöjeskung", 37-åriga Olle Olofsson, ledare för Linkullen i Häradsbäck och Tyrolen i Blädinge samt ett nöjesfält i Jämshög, som dock ligger nere.

Han började som "nöjespappa" mer eller mindre av en slump. På sin fars förslag t.o.m. Fadern var lanthandlare hemma i Häradsbäck, och när en dag dåvarande ägaren hr Lennart Johansson hade planer på att sälja Linkullen, föreslog fadern: – Vi kan väl köpa Linkullen. Och Olle, som då var 20 år gammal, köpte tillsammans med 16-åriga brodern nöjesfältet. I 15–16 säsonger har sedan de båda bröderna drivit Linkullen. Olle har haft hand om de många detaljerna och lett det hela. Sedan några säsonger tillbaka har han under sommaren haft ett stort nöjesfält, Tyrolen, i Blädinge, också.

Just nu är han inne i en mycket bråd tid. För kort tid sedan köpte han hela den gård, som nöjesfältet ligger på. Vid månadsskiftet kommer han och hans fru Ruth att flytta över från den nu sålda villan i Öjaby till Näs i Blädinge.

Teatermålaren Sven Truedsson, Malmö, har låtit sin penselflit "blomma" i varjehanda tyrolerscenerier, på Tyrolens tak i Blädinge, och inför årets säsong har han förevigat en mängd känt folks nunor. Dekorationerna kommer att utgöra väggarna i en blivande servering.

Till de många uppgifter, som ett arbetslag håller på med, hör anläggande av en friluftsscen och en bana för radiobilar. Redan har grovarbetet utförts på en utbyggnad av parkeringsplatsen. Den ger plats för 5.000 bilar. Tyrolen drives som bolag tillsammans med en kompanjon. I bolaget ingår även Ruth Olofsson.



Olle Olofsson poserar med
Tyrolens björkpark som fond.

– Till nöjesställen av den typ, som Linkullen representerar, kommer endast ungdom. Till ett sådant nöjesfält som Tyrolen i Blädinge händer det dock inte sällan att även familjer med barn kommer för att ha trevligt, dricka en kopp kaffe och koppla av. Här är också publiken delvis en annan, då där finns danspublik från låt oss säga 16 år upp till 36.

Rent allmänt kan man säga, att publiken kommer från ett område, som sträcker sig nära nog tio mil åt alla fyra vädersträcken.

För Småland är det ovanligt att en privat person driver ett nöjesfält. Däremot förekommer det i icke ringa utsträckning i Skåne och Halland. I Stockholm finner man dock åtskilliga. I övriga landet är det mest föreningar av olika sorter, som driver nöjesfälten.

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 30 Juni 1964.



Vår kära lilla mor,
farmor och mormor

Nettie Svahn

har i dag lämnat oss i sitt 77:e levnadsår. Outsägligt sörjd och saknad av oss, släkt och många vänner.

Tallebo, Blädinge den 28 juni 1964.

BARNEN
Barnbarnen
Barnbarnsbarn

Sv. ps. 363.

För dem, som önska följa vår kära lilla mor till hennes sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka fredagen den 3 juli kl. 15.00.

Efter begravningsakten inbjudes till minnesstund å Vislanda hotell.

Meddelas endast på detta sätt.

Nettie Svahn död



Hos sin dotter och svärson i Kojtet, Vislanda, avled på söndagen änkefru Anna Nettie Magnina Svahn, Tallebo, Vislanda, i sitt 77:e levnadsår.

Den avlidna var född på ett torp under Oby herrgård i Blädinge. Efter att under tidiga ungdomen haft olika hembiträdesplatser ingick hon vid 20-årsåldern äktenskap med skogvaktaren Sven Svahn och makarna blev bosatta på skogvaktarebostället Spånghult under Oby. Efter en längre tids avty-

nande avled maken redan 1934, efterlämnande sex barn, därav tre minderåriga. Nu blev det bekymmersamt för den unga änkan. För det första fick hon flytta från bostaden för att ge plats åt efterträdaren. År 1935 fick hon ett eget hem i Kojtet, Vislanda. Sedan lyckades fru Svahn genom ett heroiskt arbete med inackorderingar och matservering försörja familjen och fostra alla barnen till dugliga medborgare. Trots sin hårda lott såg hon alltid ljuset på tillvaron.

Hon sörjes närmast av sex barn. Berta gift med disponent Nils Alexandersson, Malmö, Bertil verkstadsägare i Vislanda, Rune elinstallatör och innehavare av föräldrahemmet, Ruth gift med disponent Per Brolund, Stockholm, Maj, gift med lantbrukare Karl Pettersson, Ströby Skatelöv, och Aina gift med entreprenör Allan Nordkvist, Vislanda, barnbarn och övriga släktingar.

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 6 Juli 1964.

Bröllop.



Hr Kjell Sandahl med maka Sylwie, f. Johansson, Värnamo.
(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö).

I Blädinge kyrka vigdes på lördagen Kjell Sandahl, Hånger, med kontorist Sylvie Johansson, dotter till charkuteriarbetaren John Johansson och hans maka. Uppvaktande tärna var brudens syster Kerstin Johansson och marskalk brudgummens broder Lars-Göran Sandahl. När brudparet tågade in i kyrkan spelade kantor Yngve Johansson Bröllopsmarschen ur "En midsommarnattsdröm". Vigsselförrättare var komminister Gunnar Urselius. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantor Johansson "Preludium i Ess-dur" av J.S. Bach. Efter vigseln gav brudens föräldrar supé i Blädingegården, där hyllningarna fortsatte. Tal hölls av brudens fader samt vigsselförrättaren. Ett flertal telegram anlände.

I Blädinge kyrka har vigts chauffören Johnny Edvinsson, Nyagård, Blädinge, och kontoristen Kerstin Britt-Marie Eng, Älmhult. Vigsselförrättare var komminister Gunnar Urselius, som även höll lyckönskningstal till brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 3 Augusti 1964.

FÖRLOVADE

Svante Hartzell
Eivor Salskog

Enköping. Blädinge.
Köpenhamn den 2/8 1964.

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 4 Augusti 1964.



Dödsfall.

Hulda Emilia Andersson †. På lördagen avled efter en tids sjukdom fröken Hulda Emilia Andersson, Blädinge.

Den avlidna var född i Söderbärke, Kopparbergs län 1906. Då hon aldrig ägt någon stark hälsa har hon endast tidvis haft tjänsteställningar. För ett 10-tal år sedan kom hon till Blädinge, där hon varit inneboende till 1963. Det sista året har hon vårdats på V. Torsås gästhem.

Den bortgångna sörjes närmast av en son med familj, två bröder samt av en trängre vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 10 Augusti 1964.

FÖRLOVADE

Stig Karlsson
Birgitta Jönsson

Växjö. Blädinge.
Den 8 augusti 1964.

De äldres dag i Blädinge, firades i går under stor tillslutning.

Samling skedde i kyrkan, där komminister Gunnar Urselius höll skriftermål med predikan över dagens text. Tillsammans med de äldre deltog även de yngre i nattvardsgången. Kantor Birgitta Karlsson tjänstgjorde vid orgeln vid psalmsången. Därefter inbjöd de kyrkliga sykkretsarna till samkväm i Blädingegården, där komminister Urselius hälsade samtliga väl-

komna. Före kaffedrickningen sjöngs en psalm till pianostämman av Birgitta Karlsson. Det serverades kaffe med smörgåsar, tårta och ostkaka. Komministern höll tal och uttryckte sin glädje över att så många kommit tillstädes. Det vackra vädret med solsken gjorde också sitt till och de äldre gladdes över att åter få träffas för att byta ord och tankar sedan sist. Kyrkovärden Uno Nilsson, Geramon, framförde de äldres tack till komminister Urselius och till de kyrkliga sykkretsarnas kommittéer.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 15 Augusti 1964.

Jordbrukaredag i Blädinge



Jordbruksinstruktör Helge Karlsson informerade bl.a. om foderrapsfält för höstbetet.

Blädinge RLF-avdelning arrangerade på torsdagen en jordbrukardag, förlagd till lantbrukare Thorsten Nilssons gård i Geramon. Tillslutningen var god. Markerande var främst maskinkonsulenten Bo Wiberg och jordbruksinstruktören Helge Karlsson samt gårdens ägare.

Ordf. i RLF-avdelningen, Sven Johnsson, Färanäs, välkomsthälsade. Fältvandringen upptog besök vid olika grödor, återväxten på en vall, i foderrapsfältet, vid potatisen och på en odling med en del experimentväxter sådana som klöver, timotej, hundäxing, rajgräs och ängssvingel. Slutligen presenterade man gårdens anläggning vad gäller ladugården. Denna är en anläggning, där korna går i lösdrift i kalluft. Till anläggningen hör även ett silotorn med c:a 140 kubikmeters volym. Efter kaffepausen följde en diskussion.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 29 Augusti 1964.

Dikesfärd slutade med stolpkrock i Blädinge

En bilist från Blädinge fick föras i ambulans till lasarettet i Växjö efter en trafikolycka på torsdagskvällen på vägen mellan Blädinge och Benestad i Alvesta. Bilisten körde av vägen till vänster. Dikesfärden på 75 meter slutade med en krock mot en stolpe i diket.

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 5 September 1964.



BLÄDINGE

**Auktion å lantbruksinventarier
å FÄRANÄS, BLÄDINGE**

Lördagen den 12 sept. 1964 kl. 14.00 låter dödsboet efter lantbrukaren Nils Magni Hultgren, genom offentlig auktion försälja samtliga yttre inventarier såsom: hästräfsa, slättermaskin, ringvält, tröska, el. motor, gummihjulsvagn, vedkap, gröpkvarn, halvfläkt, gummihjulskärra, hästhacka, ärder, mjölkflaskor, slipen, div. handverktyg m. m.

Säkra och kända köpare erhålla 3 månaders betalningsansänd, mot äganderättsförbehåll. Inrop intill 25: — kr. betalas kontant. Övriga villkor före auktionens början.

Växjö i september 1964.

C. F. RYDBECKS EGENDOMSBYRÅ
Kungsgatan 25, Växjö. Telefon 118 78, 121 46

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 10 September 1964.

Födelsedagar.

50-åring



50 år fyller på söndag köpman Sture Ekman, Rosenhill, Blädinge. Han är född på gården Kull i Västra Torsås. Som ung var han verksam hemma på gården. Han kom därefter i målarlära hos målarmästare Arthur Gustafsson i Grimslöv och hade senare anställning i yrket i bl.a. Göteborg och Borås. Efter återkomsten till Småland slog han sig ner i Alvesta och var där verksam som byggmästare och uppförde tre av hyreshusen på Blädingevägen. Det sista i raden av de fastigheter han uppförde har han kvar och i detta har på ett framgångsrikt sätt under många år drivit tvättföretaget Allbotvätten, som nyligen flyttade till nya lokaler. Företaget etablerade han år 1949. Året därpå uppförde han i Blädinge den villa han bebor tillsammans med familjen. Han ingick äktenskap år 1944. Sedan snart tre år driver han vidare F:a Oljetjänst med försäljning av brännolja. 1958 uppförde han en större svinhusbyggnad och i denna – han räknar denna syssla som en hobbies, som han och makan helt sköter på fritiden – föder han årligen upp 800-talet svin. Tillsammans med en kompanjon planerar han f.ö. att bygga ett större svinhus i Moheda. Till hans intressen hör vidare samlande av antikviteter.

50 år fyller i morgon fröken Greta Andersson, Krokön, Blädinge. Hon är född på den gård där hon nu har sin verksamhet. Som äldsta flicka fick hon redan strax före konfirmationen, under

moderns sjukdom och efter hennes död taga ansvaret för hushållsbestyren. Senare hade hon olika hembiträdesplatser. De senaste 15-tal åren har hon varit husföreståndarinna åt fadern och sina bröder vilket hon sköter på ett förtjänstfullt sätt.

60 år fyller i morgon Dagmar Svensson, Bonäs, Blädinge. Hon är född på Oby gård. Under ungdomen hade hon olika hembiträdesplatser. 1929 ingick hon äktenskap med målaren Edvin Svensson från Benestad och makarna inköpte fastigheten Bonäs strax intill Blädinge station. Här byggde makarna redan första året en vacker villa. Fru Svensson har hävdats sig som en arbetsam och kunnig husmor vilken helt ägnat sig åt hemmet och familjen.

Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 12 September 1964.

Vislanda brandkår, fick på torsdagskvällen rycka ut till Lisebro i Blädinge hos lantbrukaren Valter Svensson, där eld hade uppstått i tvättstugan, som ligger i källaren under visthusboden. Brandkåren kom snabbt till platsen och lyckades begränsa elden. Taket hade då emellertid brunnit av och halva delen av huset förstördes. Ett parti säd, som förvarades i huset brandskadades.

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 14 September 1964.

Sportvagn av i hög fart ren tur räddade föraren



Olycksbilen, en Porsche, klämdes in mellan två träd och totalkvaddades. Ena dörren slungades ett 20-tal meter bort från bilen.

En av de mest turliga dikesvurpor man skådat på länge fick en 20-årig Blädingebo uppleva i lördags på riksväg 25 mellan Ljungby och Vislanda närmare bestämt vid Boaryds vägskäl där vägen tar av mot Ryssby. Ynglingen som färdades i en snabb sportvagn kom österifrån. Ett regnväder försvårade sikten och gjorde den oljegrusade vägen hal.

Från Ryssby kom en personbil som skulle svänga in på väg 25 i riktning mot Ljungby. Dess förare säger sig inte ha observerat den kommande sportvagnen utan körde ut på vägen.

Sportvagnens förare tvingades göra en undanmanöver men lyckades inte helt utan touchade lätt den andra bilens högra bakflygel varefter sportvagnen for av vägen kasade efter en dikesslänt och kilades sedan ordentligt fast mellan två stabila träd, dock fortfarande på rätt köl vilket kanske var tur för föraren som inte använde sig av bilens säkerhetsbälte. Sammanstötningen med träden blev ytterst våldsam.

Föraren fick en hel del skador men klarade sig enligt polisens uppfattning förvånansvärt bra. Han infördes till Ljungby lasarett i ambulans där han fick se om en del djupa skärsår i ansiktet och några andra skador. Han lär förmodligen få lämna lasarettet i dag.

En bidragande orsak till olyckan är de synnerligen dåliga siktförhållandena på olycksplatsen. De som kommer från Ryssbyhållet har inte lång sikt vare sig i östlig eller västlig riktning på väg 25 då sikten skymms av backar. Vidare finns det både träd, buskar och en fastighet i korsningen vilket ytterligare försämrar siktförhållandena. Här har också vid många tillfällen inträffat olyckor och allvarliga tillbud.

Sportvagnen i lördagens olycka blev färdig för skrothögen. Ekipaget skulle ha deltagit i gårdagens hastighetstävlingar på den s.k. Knutstorps Ring.

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 22 September 1964.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Den gamle Petter
i Fåraskränet
är nog den ende
i hela länet
som finner livet
bekvämt och gott
och helt är nöjd
med sin ringa lott*

*Om man besöker
hans lilla stuga
så får man ödmjukt
i dörren buga,
men gubben myser
glad och god
och full av humor
och levnadsmod...*

*Sitt torp han sköter
och kon och grisen
och kokar kaffe
och gröt vid spisen,
där tyst i stugan
han ensam går,
ty han är enkling
se 'n många år.*

*Och vid fiolen
i stilla stunder
sej gubben drömmer
i sagans lunder,
och tonen varslar
så vekt och väl
om allt det sköna
i gubbens själ.*

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 3 Oktober 1964.



Vårt allt,
älskade lilla Mor

Gerda Sofia Gustafsson

* 10/9 1891

har i dag stilla avlidit. Djupt sörjd
och saknad men i ljusaste minne
bevarad av oss barn, broder, övrig
släkt och många vänner.

Ulvagraven, Blädinge den 1/10 1964.

**VALTER
GÖTA och JOEL**

I hemmet som Du lämnat
ett tomrum stort nu är,
varhelst man blicken vänder
O Mor, Du finns ej mera här

Sv. Ps. 560.

Dödsfall.

Gerda Gustafsson †. På torsdagen avled änkefru Gerda Gustafsson i Ulvagraven, Blädinge, i sitt 74:e levnadsår.

Den avlidna var född på en granngård till sitt nuvarande hem och föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen var hon dessa behjälplig med gårdens skötsel. 1923 ingick hon äktenskap med lantbrukare Anders Johan Gustafsson och flyttade till hans hem, där hon allt sedan dess har haft sin verksamhet och hävdat sig som en duktig husmor, vilken helt ägnat sina krafter åt hemmet och familjen. Änka sedan 1947 sörjes hon närmast av två barn, Valter, som vistas hemma, och Göta, gift med sågverksarbetaren Joel Karlsson och även de bosatta i hemmet samt en broder och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 159 Måndagen den 12 Oktober 1964.



Min käre Make
vår Far, Morfar och Farfar

Karl Hagström

har i dag stilla insomnat i en ålder av
76 år. Djupt sörjd och saknad men i
ljust och tacksamt minne bevarad av
oss, syskon, släkt och vänner.

Blädinge den 10/10 1964.

**IDA
Ivar och Elsa
Asta och Volmar
Tage och Ingrid**

Barnbarnen

Lugnt är att vila när krafterna domna
Trött efter årens möda och strid
Skönt i den eviga vilan få somna
Sov käre far, vila i frid.

För dem, som önskar följa den avlidne
till den sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka lör-
dagen den 17/10 1964 kl. 13.00.
Samling i kyrkan. Efter begravnings-
akten inbjudes till en minnesstund i
Blädingegården.
Meddelas endast på detta sätt.


Dödsfall.

Karl Hagström †. Lantbrukaren Karl Hagström, Blädinge, avled i sitt hem på lördagen 76 år gammal.

Han var född i Virestad. Som ung tog han värnning vid Kronobergs regemente. Han ingick äktenskap år 1912 och bosatte sig i Blädinge. Utöver lantbruket har han även ägnat sin tid åt uppgiften att vara bl.a. byslaktare. De senaste åren har han arbetat vid nämndeman Gunnar Rogdahls sågverk i Blädinge.

Närmast sörjes han av makan Ida, två söner, en dotter, barnbarn, sonhustrur och svärson.

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 17 Oktober 1964.



Kreaturs- och lösöreuktion

Espemon, Blädinge

Tisdagen den 20 oktober 1964 kl. 11.00, då lantbrukaren Sune Johansson låter försälja hela sitt yttre bo, varav nämnes:

Häst: 9 år valack.

Nötkreatur: 7 kor samt 7 ungdjur.

Höns: 35 st.

Traktor och traktorredskap: Traktor Buster 1962 körd c:a 3.000 timmar, traktorplog Överum, fjäderharv, stallgödselspridare, centrifugalgödselspridare, självbindare med gummihjul, kupaggregat, 2 st. enaxlade släpvagnar, stenborraggregat 20 borr.

Övriga inventarier: Bilvagn, slåttermaskin, såmaskin, ringvält, häckar, krakstör, mjölkmaskinsanläggning med 1 mjölkmaskin Manus, samt övriga till gården hörande inventarier.

Spannmål och foder: C:a 3.000 kg. blandsäd, c:a 15.000 kg. klöverhö.

Auktionsvillkor: Säkra köpare erhålla 6 månaders räntefri kredit mot äganderättsförbehåll. Inrop under 20 kr. kontant. Vid kontant auktionsdagen 3 proc. kassa. För övrigt sedvanliga lösöreauktionsvillkor.

Hemtransport ordnas – Inkösuppdrag mottages.

KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING
Livdjursavdelningen.

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 19 Oktober 1964.

Bröllop.



Hr Stig Karlsson med maka Birgitta, född Jönsson, båda från Växjö.
(Foto: Press- och reklambild, Växjö).

I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen bagaren Stig Karlsson, Växjö, och fröken Birgitta Jönsson, dotter till lantbrukaren Allan Jönsson och hans maka Hjälmaryd, Blädinge. När brudparet tågade in i templet, spelade kantor Birgitta Karlsson "A Trumpet Voluntary" av J. Clarke. Vigselförrättare var komminister Gunnar Urselius, som också höll tal till de nygifta. Kantor Karlsson sjöng därefter till eget orgelackompanjemang "Lovsång" av Beethoven. När brudparet lämnade kyrkan, spelade kantorn "Preludium i C-dur" av J.S. Bach. Därefter hade brudens föräldrar inbjudit den närmaste släkten till middag i sitt hem, där hyllningarna fortsatte.

Ur Smålandsposten N:o 164 Tisdagen den 20 Oktober 1964.

Stenyxa hittad i Blädinge



*Hr Stig Andersson visar upp det ovanliga fyndet
i potatisåkern.*

Under höstens potatisupptagning hittade Stig Andersson, Smedsgård, Blädingenäs, en fin stenyxa. Den är hela 13 cm. lång och 7 cm. bred. Hålet i yxan är 3 x 2,5 cm. och bredden är 3,5 – 2 cm.

Det var i fredags jag gjorde det ovanliga fyndet, säger hr Andersson. Hur gammal yxan är kan självfallet bara experterna säga något om. Jag skall visa upp den för landsantikvarien och få fastställt hur gammal den kan vara, fortsätter han. Det är ovanligt att yxan har legat kvar i marken så länge. Marken har varit odlad mycket länge och en gång i tiden gick sjön ända upp.

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 29 Oktober 1964.

Blädinge RK tioårsjubilerar.

Med en trevlig festlighet firade Blädinge Röda kors i går i Blädingegården sin tioåriga verksamhet. Ordföranden, komminister Gunnar Urselius hälsade välkommen och Vislanda musikcirkel spelade. Distriktets välgångsönskan frambars av distriktssekr. Bertil Gustafsson, som även överlämnade ett standar. Kantor Folke Öberg gav ett mycket uppskattat program, visade färgbilder och berättade om den längsta resan man kan företa sig här på jorden – jorden runt.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 27 Oktober 1964.



Min älskade make
vår käre far

Egon Gustafsson

* 1/8 1917

har i dag lämnat oss, mor, syskon,
övrig släkt och vänner i djupaste
sorg och saknad.

Björnstorp, Blädinge den 24 okt. 1964.

INA
Ann-Christin, Britt-Marie,
Elisabeth.

Sist, min Gud, jag dig nu beder:
Tag min hand uti din hand,
Så att du mig alltid leder,
Förer till ditt fröjdeland,
Varest ändas allt besvär;
Och när loppet slutat är
Och jag dig min ande sänder,
Tag då den i dina händer.

För dem, som önskar följa den avlidne
till den sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka All-
helgonadagen den 31/10 kl. 12.00.

Samling i kyrkan. Efter begravnings-
akten inbjudes till en minnesstund på
Järnvägshotellet i Alvesta.

Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Egon Gustafsson †. Efter en tids sjukdom avled på lördagen lantbrukaren Egon Gustafsson, Björnstorp, Blädinge, i en ålder av 47 år.

Den bortgångne var född på granngården Oby Lillagård. Under ungdomsåren var han sina föräldrar behjälplig med gårdens skötsel tills han för omkring 20 år sedan inköpte egen gård. Han gifte sig 1946. Vid sidan om arbetet på gården var han skogskörare åt Fridaforsbolaget på vintrarna. Han var en mycket duktig och pålitlig man, som hann med hur mycket som helst. Hans hastiga bortgång har spridit stor sorg i omgivningen.

Den bortgångne sörjes närmast av makan Ina och tre döttrar, moder och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 1 December 1964.



*Hr Bengt Gustavsson, Blädinge med
maka Iris, född Fransson, Växjö.
(Hovfoto: Visit, Växjö).*

Från kristna *verksamheten*

Missionsauktion i Blädinge.

De kyrkliga sykreterna i Blädinge har hållit sin sedvanliga försäljning i Blädingegården. Samling skedde i kyrkan, där kyrkoherde Nils Ekedahl, Röke, höll predikan med ledning av texten i Matt. 31 och 32 kap. Därefter blev det kaffeservering i Blädingegården och försäljning av skänkta varor. Komminister Gunnar Urselius hälsade välkommen. Auktionsropare var lantbrukare Helge Karlsson, Södregård, och buden gick fort undan. Det hela inbringade 2.857 kr., med auktion, lotterier, servering och kollekt. Komminister Urselius avslutade sammankomsten med bön.

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 19 December 1964.

Julgrisen stals i Blädinge

För inte så länge sedan stals ett halvt dussin fasaner i Vislandatrakten, och polisen tippade att någon höll på med att ordna till ett läckert julbord åt sig. Tydligen var tjuven eller tjuvarna inte nöjda med fasanen ty natten till torsdagen stals en fin julgris för lantbrukaren Hilding Karlsson, S. Vare, Blädinge, strax norr om Vislanda. Den värderas till omkring 250 kr.

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 21 December 1964.



Vår kära syster
Ada Johansson
* 10/9 1894

har i dag lämnat oss i stor sorg. Vi
bevarar henne i ett ljust och tacksamt
minne.

Blädinge Södregård den 18/12 1964.

ALMA och CARL
AGNES
PAULINA och CARL
DAGMAR och EDVIN
Syskonbarnen

Nu slut är smärtan
du funnit frid,
Men lämnat hjärtan
som saknar dig.

Sv. Ps. 66.

Dödsfall.

Ada Johansson †. I Älmhult avled på fredagskvällen fröken Ada Johansson, Blädinge Södregård, Blädinge, i en ålder av 70 år.

Hon var född i Vårdshuset Oby, Blädinge 1894. Sin mesta tid var hon anställd i familj hos översten Nils Adelcreutz, Stockholm, som trotjänarinna i över 30 år. Hon var mycket omtyckt och kunnig inom hemmets sysslor. Efter slutad anställning kom hon åter till hembygden och bosatte sig i Blädinge Södregård. Det senaste året har hennes hälsa varit vacklande, därför har hon sista tiden vårdats på vilohem i Älmhult. Den avlidna sörjes närmast av fyra systrar, svågrar och syskonbarn samt många vänner.

Högtid i Blädinge



I anslutning till eftermiddagens gudstjänst i går i Blädinge kyrka med predikan av komminister Gunnar Urselius utförde ungdomar ett vackert ljusspel. Tåget med Elisabet Nilsson som ljusdrottning skred från vapenhuset gången fram till koret. Efter spelet skedde samling med samkväm i Blädingegården. Fru Ann-Mari Mohlin stod för ledningen av spelet. Bilden visar ungdomarna under spelet i koret.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 24 December 1964.

Födelsedag.

70 år fyller i morgon fru Vendla Gustafsson, Ulvagraven, Blädinge. Hon är född i Krokön, Blädinge. 1927 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Ivar Gustafsson, Ulvagraven, och flyttade till hans föräldrahem. Här har hon hävdat sig som en god representant för våra lanthushållsmödrar. Genom sitt trevliga väsen har hon skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 202 Måndagen den 28 December 1964.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på söndagen fröken Ada Johansson, Södregård, Blädinge. Kistan var i förväg placerad i kyrkans kor. Kantor Birgitta Karlsson, S. Vare, inledde på orgeln ”Min vilotimma ljuder” av Alb. Runbäck. Från läktaren sjöng distriktssköterskan Gully Wahlqvist, Tingsryd, före och efter jordfästningen till ackompanjemang av kantor Karlsson ”Kommen till min fader åter” av Nordkvist samt ”I himmelen, i himmelen” av Daniel Olsson. Jordfästningen förrättades av komminister Gunnar Urselius med ledning av texten i Uppb. 14: 13 ”Saliga äro de döda som dö i Herren härefter”. När kistan utbars till graven, spelade kantor Karlsson på orgeln ”Melodia Funebre” av Dan. Olsson. Vid kransnedläggningen talade för syskonen och släkten svågern kyrkovård Karl Wahlqvist, Södregård, och målarmästare Edvin Svensson, Bonäs, som även nedlade kransar från familjen Karl Ekebring, Särö, och fröken Maud Adlercreutz, Stockholm. För syskonbarnen talade köpman Bertil Stråth, Växjö, för grannarna och vänkretsen riksdagsman Ebbe Ohlsson, Jutagård, lantbrukare Helge Karlsson, Södregård, och f. kyrkovården Henrik Sandahl, Blädingenäs, m.fl. En vacker blomstergård nedlades vid graven och blommor hade sänts från skilda håll. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av officianten.

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 31 December 1964.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon fru Svea Jonasson, Södra Vare, Blädinge. Hon är född i Trästen, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. Efter endast nio års äktenskap dog maken. Fru Jonasson blev lämnad ensam med fyra minderåriga barn. Fru Jonasson fick år 1964 mottaga Allbo hushållsgilles diplom och hederspris för välskött lantbruk och berömlig husmoderlig gärning. För närvarande sköter hon gården ensam med hjälp av de båda yngsta barnen, som är i konfirmationsåldern. Genom sina gedigna egenskaper är fru Jonasson uppskattad av alla hon kommit i kontakt med.

70 år fyller i morgon fru Alma Olsson, maka till f.d. murarmästare Karl Petter Olsson, Benestad Jutagård, Alvesta. Hon är född i Hjälmaryd, Blädinge. Efter sitt giftermål har hon främst ägnat sig åt hemmet och de sina, men hon har även under många år varit en aktiv och intresserad medlem i IOGT Bländas minne i Blädinge. Likaså är hon verksam i Benestads kyrkliga sykrets.

Julfest, dans i Blädingegården

lördagen den 2/1 kl. 20.00 – Musik:

ÅGES orkester

Dans kring granen, lekar för barnen kl. 17.00 – 19.30.
Buss avgår fr. Östra Torget i Vislanda kl. 16.30 samt 20.00.
Servering. – Medlemskort kan beställas per tel. 0472/304 46.

Vislanda Gammaldansförening, styrelsen.

