

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 – 1944.

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1940.

Nyårsvisa.

*Nyss steg det nya året
igenom gårdens grind
med frost i lena lockar
och blåstens ros på kind;
och själv jag stod på trappan
och lyfte tyst min hatt.
Med hjärtat tungt av ängslan
i dyster nyårsnatt.*

*Och månens båge glänste
högt över rimvit björk,
och bortom sjön stod skogen
så allvarstung och mörk.
Orion med sitt bälte
bak tunga moln var skynd,
men vintergatans drömväg
gick ljus från rymd till rymd.*

*Och där jag stod på trappan
och såg det unga år
med späda fötter trycka
i nysnön lätta spår
jag tänkte och jag sade
en mening och ett ord:
Hur skall det bli med livet
och lyckan på vår jord?*

*Då såg han upp, den lille,
och log så milt och gott
och sade: "Med förtröstan
vi måste se vår lott;
ur denna vedermöda,
som nu slår folken ned,
står färdig just att födas
den nya tidens fred."*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 6 Januari 1940.

FÖRLOVADE.

Josef Andersson
Maj-Britt Ericsson

Blädinge.

Landvetter.

För Finland. Ute i bygderna ha hållits – och hållas alltjämt – fester och andra sammankomster, till vilka medel till Finland insamlas. I Oby skolhus, Blädinge, var i tisdags aftonunderhållning anordnad. Kollekt upptogs till Finlandshjälpen och inbringade 80 kr.

— — —

Kollekten nyårsdagen i Blädinge kyrka uppgick till c:a 200 kr. Genom skolfester har hittills inbringats 180 kr. och på de listor, som cirkulerar i socknen, finnes f.n. c:a 500 kr. antecknade, varför Finlandshjälpen från Blädinge kommer att uppgå till över 1,000 kr.

Begravning.

Till griftero vigdes i torsdags i Blädinge kyrka f.d. boställsarrendatorn Karl Frisk, Norra Vare, Blädinge.

Medan den rikt blomsterhöljda kistan inbars spelade kantor G. Johansson "Largo" av K. Fischer. Jordfästningen förrättades av kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som med textorden i Ps. 100: 5 "Herren är god, hans nåd varar evinnerligen" höll en betraktelse, vari han mindes om den bortgångnes levnad, som kännetecknades av vänlighet och tillmötesgående mot alla.

Efter jordfästningen sjöng kantor Johansson "Du är mitt ljus" av B. Klein, varpå följde begravningsmässan.

Kistan utbars till tonerna av Chopins sorgemarsch.

Vid graven nedlades en stor blomstergärd och en broder till den bortgångne, verk-mästaren G. Sjögren, Hovmantorp, uttalade de närmastes sista tack och farväl.

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 11 Januari 1940.



Tillkännagives
att
Gud till sig hemkallat
vår älskade lilla mor,
mormor och farmor

Emma Johansson

Billingtonorp,
som efter ett med tålmod buret
lidande har fått flytta hem till Gud, i
sitt 77:de levnadsår, sörjd och saknad
av barn, barnbarn, syster, släkt och
många vänner.
Sköldsta Jonsgård, Kvenneberga
den 9 jan. 1940.

JENNY och GUSTAV.
MARTIN och ANNA-LISA.
Barnbarnen.
Sv. Ps. 52.

Ingen kan som en moder vaka,
ingen kan som en mor försaka.
Vila i frid, lilla mor.

För dem, som önska följa den avlidna
till hennes sista vilorum, meddelas, att
jordfästningen äger rum i Aringsås
kyrka onsdagen den 17 jan. kl. 13.

Dödsfall.

Efter en tids lidande avled på tisdagen i sitt hem i Billingtonorp, Aringsås socken, änkefru Emma Johansson i sitt 77:de levnadsår.

Den bortgångna var sedan några år änka och har under de senare åren fått genomgå svåra prövningar, då hon mistat ett par söner och en dotter. Fru Johansson var en synnerligen dugande kvinna, som i all sin gärning var ett föredöme för andra. Som närmast sörjande står en dotter gift med lantbr. G. Nilsson, Benestad, samt en son. I deras sorg deltagar dessutom alla, som närmare lärt känna den bortgångna.

Födelsedag.

50 år fyller nästa torsdag fru Betty Samuelson, maka till nämndemannen Per Samuelson, Jutagård, Blädinge.

Fru Samuelsson är född i Virkenhult, Virestad, men kom med föräldrarna vid 8 års ålder till Blädinge. Varmt intresserad för allmänna angelägenheter och med ett kännande hjärta har det blivit många uppdrag, som pålagts henne. Sålunda är fru Samuelsson initiativtagare till Blädinge kyrkliga syförening samt dess kassör, tillhör Vislanda-Blädinge moderata kvinnoklubb och är dess vice ordförande sedan många år. Som medlem av fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd har hon utfört

ett högt skattat och framgångsrikt arbete. Hon är suppleant i andra styrelser. Intresserad av den kvinnliga landstormsrörelsen tillhör fru Samuelsson Norra Allbo landsstormskvinnoförening m.m. Fru Samuelsson är som maka och husmor ett föredöme. Glad till sitt väsen är hon idealet för en god och gästfri värdinna och skyr aldrig någon möda för att sprida trevnad kring sig.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1940.

FLICKA

erhåller plats vid lantbruk. Bra lön efter överenskommelse. Svar till:

C. M. JOHANSSON,
S. Vare, Blädinge, tel. 53 Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 14 Januari 1940.

FÖRLOVADE:

Josef Carlsson
Gerda Bark

Blädinge. Växjö.
Meddelas endast på detta sätt.

Robert Samuelsson
Elin Öhrn

Blädinge. Nässjö.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 8 Tisdagen den 16 Januari 1940.

Kommunalt. Skolrådet har till ordf. valt komminister P. I. Hallgren och till v. ordf. hem.-äg. Aron Karlsson, Espetuna. Kassaförvaltare blev komminister Hallgren med kantor G. Johansson som ersättare.

Till att förestå den kvinnliga slöjden i skolan Blädingsås utsågs fru Anna Nilsson, Blädingsås.

– Kyrkorådet har till kyrkovårdar valt Ernst Karlsson, Bländeborg och Salomon Johansson, Blädingsås. Den förstnämnde valdes även till kassaförvaltare.

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 20 Januari 1940.



Den allvise fridens Gud har idag kallat

vår älskade broder

Skomakaren

Otto Andersson

i en ålder av 65 år, ousägligt sörjd och saknad av oss släkt och många vänner.

Blädinge den 17 januari 1940.

SYSKONEN.

Vi önskar Dig möta, broder där på den andra stranden, där evig frid skall råda.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka onsdagen den 24 jan. kl. 1 e.m.

Dödsfall.

På onsdagen avled efter en tids sjukdom skomakaremästaren Otto Andersson från Sjöbylund, Blädinge Norregård.

Andersson var född i Aringsås, där fadern var rättare på Gustafsberg. I unga år flyttade han till Blädinge och lärde skomakeriyrket hos skomakare Aug. Magnusson, där han sedan varit verksam. Den avlidne var en synnerligen duktig man, pliktrogen i all sin gärning, och saknaden i bygden är stor.

Närmast sörjande äro syskon.

Ur Smålandsposten N:o 11 Söndagen den 21 Januari 1940.

NAMNFÖRÄNDRING.

Hemmansägare Gunnar Carlsson, Hjälmmaryd, Blädinge, och filmchefen Sven W. Carlsson, Stockholm, har med Kungl. Maj:ts tillstånd antagit släktnamnet

Rogdahl.

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 28 Januari 1940.

Blädinge S.L.U.-avdelning höll årsmöte i söndags.

Medlemsiffran var vid årsskiftet 101.

Till styrelse valdes: ordf. G. Karlsson, Hjälmmaryd, v. ordf. Lisa Karlsson, Espetuna, sekr. Lisa Aronsson, Espemon, v. sekr. Evyline Dahl, S. Vare, kassör S. Johansson, S. Vare; suppleanter: G. Karlsson, Hjälmmaryd och H. Rosén, Blädinge; distriktsombud: G. Karlsson, Hjälmmaryd, H. Karlsson, Blädinge, P. Jonsson, Färanäs, Elin Johansson, Blädingeås, Lisa Karlsson, Espetuna; kretsombud: G. Engh, N. Vare, W. Karlsson, Blädinge, B. Samuelsson, Blädingeås, Stina Karlsson, Espetuna, Bertha Jonasson, S. Vare. Styrelseledamot i B.F. resp. S.L.K.F: G. Karlsson, Hjälmmaryd och Ebba Johansson, Blädingeås; studieledare: E. Johansson, Blädinge; teaterledare: Anna Johansson, Kålleboda; sångledare: Sture Johansson, S. Vare, och John Jonsson, Näshult; gymnastikledare: S. Jonsson, Färanäs, och G. Pettersson, Blädingeås; tävlingsnämnd: S. Johansson, S. Vare, G. Engh, N. Vare, G. Karlsson, Hjälmmaryd, I. Dahl, S. Vare, samt Evyline Dahl, S. Vare; revisorer: J. Jonsson, Näshult, och P. Jonsson, Färanäs, med B. Samuelsson, Blädingeås, och I. Dahl, som suppleanter.

Ur kassan anslogs 10 kr. till Nationalinsamlingen för Finland och en kollekt upptogs för samma ändamål.

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 30 Januari 1940.

Dödsfall.

En av Blädinge församlings åldringar änkan Brita Stina Svensson, Ulvagraven, avled på söndagsmorgonen hos en son i Änganäs efter en längre tids lidande i en ålder av 85 år.

Hon var Blädingebo till börden, född i Krumsås. I unga år ingick hon äktenskap med hemmansägaren G. Svensson, Ulvagraven, vilkens fädernehem övertogs. Sedan äktenskapet genom makens frånfälle upplösts, har hon haft sin tillflykt hos barnen. Hon var en strävsam och arbetsduglig kvinna, tills sjukdom för några år sedan bröt hennes krafter.

Närmast sörjes hon av tre söner och en dotter samt barnbarn. Av sönerna är Anders Johan hemmansägare och brukar fädernegården, Salomon järnhandlare i Borås och Axel hemmansägare i Änganäs, Aringsås. Hos den senare har den avlidna på sista tiden erhållit en outtröttlig vård. Dottern Anna är gift med hemmansägaren J. E. Svensson, Änganäs. Dessutom sörjes den hädangångna hederskvinnan av en stor vänkrets.

I en ålder av 70 år avled i fredags hemmansägaren Otto Leman, Blädingenäs, Blädinge.

Han var född i Trävattna. Sjuk sedan ungdomsåren har han fört ett synnerligen tillbakadraget liv. Till Blädinge kom han i början av 1900-talet och bosatte sig i Blädingenäs, där han av anförvanter erhållit vård.

Han sörjes närmast av systrar.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 1 Februari 1940.

Bortsprungen.

Schäfer,

gul, med mörk rygg, halsrem med skattemärke på. Upplysningar till

Maria Lagerlund, Oby skola, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 3 Februari 1940.

Begravning.

I onsdags jordfästes i Nya Mosaiska gravkapellet i Göteborg hemmansägaren Otto Leman, Blädingenäs, Blädinge.

Sedan stoftet undergått eldbegängelse i krematoriet, fördes urnan till Gamla Mosaiska kyrkogården och nedsattes i familjegraven. Vid gravsättningen talade konsul M. Hüttner, Göteborg, och riktade några minnesord till den avsommade. Vidare talade arrendator H. Sandahl, Blädinge, som haft den bortgångne i omvårdnad under ett 40-tal år.

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1940.

Blädinge idrottsförening, hade årsmöte i söndags.

Räkenskaperna visade ett saldo av kr. 47:69. Till ordf. valdes H. Karlsson, Blädinge, v. ordf. R. Nilsson, Blädingsås, sekr. G. Pettersson, d:o, v. sekr. O. Svensson, N. Vare, och kassör T. Svensson, d:o.; suppl. I. Johansson, Blädingsås, L. Johansson, d:o, R. Karlsson, Färanäs och G. Ahlberg, Sissleboda, revisorer: S. Jonsson, Färanäs, och S. Johansson, S. Vare, med B. Johansson, Färanäs och A. Karlsson, d:o som suppl.; uttagningkommitté för fotboll: H. Karlsson, Blädinge, G. Ahlberg, Sissleboda, och S. Jonsson, Färanäs; lagledare: Göte Ahlberg; sektion för allmän idrott: G. Pettersson, Blädingsås, O. Svensson, N. Vare, R. Nilsson, Blädingsås, S. Jonsson, Färanäs, och B. Gustafsson, Hult.

Föreningen beslutade att ingå i lämplig fotbollsserie. I likhet med föregående år skall bäste fotbollsspelare inom föreningen tilldelas utmärkelsetecken. Beslöts om anslutning till Svenska idrottsförbundet. En terränglöpningstävlan kommer att anordnas, vartill flera idrottsföreningar skola inbjudas. Vidare beslöts att uppdraga styrelsen att ingå i kommunalfullmäktige med ansökan om kommunalt bidrag till förbättring av idrottsplatsen.

Föreningen har under året deltagit i Allboserien och belagt sjätte plats. Seriematchernas antal har varit 16, av vilka sju vunnits, 2 spelats oavgjorda och 7 förlorats. Målkvot 55 – 38. Vidare har föreningen mött Vislanda I.F. i en klubbmatch i allmän idrott. Till bäste fotbollsspelare under året, har Rune Nilsson, Blädingsås, utdelats en minnespokal.

Begravning.

I söndags jordfästes i Blädinge kyrka änkefru Britta Stina Svensson, Ulvagraven, Blädinge.

Kistan inbars medan orgeln spelade en sorgmarsch av Norman. Jordfästningen förrätades av komminister P. I. Hallgren, som med textord ur Sak. 14: 7 höll en betraktelse. Vid graven talade en son, järnhandl. S. Svensson, Borås, och tackade för vad den avlidna varit för hem och familj. Vidare talade hem.-äg. J. E. Svensson, Ånganäs. Blomstergården var talrik.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 8 Februari 1940.

Blädinge arbetarekommun höll årssammanträde i söndags.

Till styrelse valdes: ordf., hem.-äg. F. Johansson, Hjälmaryd, v. ordf., stenarb. J. Gustafsson, Blädingeås, sekr., hem.-äg. K. Hall, Sissleboda, v. sekr. smedmästare K. Nordström, samt kassör, banarbetaren G. Sjöström, Blädinge. Revisorer: lantbrevbärare O. Svensson, Blädinge, och arbetaren H. Blom, Blomsberg.

Till ombud vid partikongressen i Växjö valdes hem.-äg. F. Johansson, Hjälmaryd, med banarbetaren G. Sjöström, Blädinge, som ersättare.

Beslut fattades om att söka få till stånd en erkänd sjukkasse inom socknen. Till att föra frågan vidare valdes banarbetaren G. Sjöström, Blädinge, och arbetaren H. Blom, Blomsberg. Vidare beslutades att bilda en studiecirkel. En inbjudan från Blädinge S.L.U. om medverkan vid en Finlandsafton i kommunalsalen accepterades.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 34.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1940.

Dräng,

17 – 19 år, van vid lantbruk, erhåller plats den 1 mars hos **Axel Gustafsson**, Ramsåkra, Blädinge. Tel. 10.

BLÄDINGE

S.L.U.- avdelning anordnar

Offentlig Finlandsafton

i kommunalsalen i Blädinge torsdagen den 15 febr. kl. ½ 8.

FÖREDRAG av stiftsadjunkt Bengt Söderberg, Växjö, över ämnet: **Finland** (ljusbilder). **SÅNG** o. **MUSIK** av syskonen Nygren, Alvesta, samt **SÅNG** av Blädinge sångkör. / Kaffeservering.

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 13 Februari 1940.

Födelsedagar.

70 år fyller om måndag pensionären å Blädinge ålderdomshem, korgmakaren och vävaren Frans Johannesson.

Det är ett strävsamt och pliktuppfyllt liv jubilaren kan blicka tillbaka på. Han är född i Uråsa socken och kom redan vid 13 års ålder ut i livet för att skaffa sig utkomst. Han hade flera drängplatser både här och i Danmark. 1891 ingick han äktenskap och bosatte sig på ett torpställe i Lindås, Vislanda. Torpet övergav han 1893 och flyttade till Blädinge. Vid denna tid började han korgmakeri och hans alster fick alltid en god åtgång. 1923 drabbades han av en svår sjukdom, som delvis hindrade honom att tjäna sitt uppehälle, och ungefär samtidigt blev han änkring, varför han måste anlita ålderdomshemmet. På ålderdomshemmet blev han så att säga ”klockarefar”, som har mycket att bestyra. Han sörjer sålunda för vedhållningen, har bedrivit en omfattande biodling med 18 samhällen m.m. Ännu ser han till att det finns ved tillgängligt för eldning, ser om hem-

mets hönseri, ser till de sjuka m.m. Vad som emellertid är mest utmärkande för jubilaren är hans intresse för vävning. Dagligen sitter han i vävstolen och framställer de mest glänsande vävar. Under fjolåret framställde han icke mindre än 33 dussin handdukar. Det var en storartad åtgång på dessa, konstaterar han med en viss yrkesstolthet. Till och med i Köpenhamn har han kunder. Nu framställer han krondräll i ett tilltalade mönster och med en skicklighet, där mången väverska står efter. ”Det är sex vävar, jag har beställning på”, säger jubilaren, ”så jag vet inte, om jag bara hinner med allt, jag måste ju även sticka till Finnarna”.

60 år fyller på söndag hemmansägaren Emil Karlsson, Hjälmaryd, Blädinge.

Jubilaren är född i Blädinge. Vid ingånget äktenskap år 1914 övertog han sin svärfaders gård i Hjälmaryd, vilken han ännu innehar och brukar. Som driftig och framgångsrik jordbrukare har han under årens lopp genom stenbrytning satt jorden i god kultur och gjort omfattande renoveringar å samtliga byggnader. Lantbruket har för den skull blivit av Hushållningssällskapet premierat. Han har även tagit verksam del i kommunala och allmänna uppdrag. Han är sålunda sedan många år ledamot av kyrkorådet och vidare huvudman i Vislanda pastorats sparbank m.m. Språksam och gemytlig till sin läggning är han varmt avhållen i en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 17 Februari 1940.

För Finland. Blädinge S.L.U.- avdelning hade på torsdagskvällen anordnat en Finlandsafton i kommunalsalen.

Stiftsadjunkt B. Söderberg, Växjö, höll ett uppmärksammat med ljusbilder belyst föredrag om Finlands land och folk. Efter föredraget sjöng Blädinge sångkör under ledning av kantor G. Johansson några finska sånger. Under kaffeserveringen underhöll Nygrens ensemble, Alvesta, med vacker musik på fiol, cittra och banjo och utförde senare sång. Hr Gösta Pettersson, Blädingeås, deklamerade en egen dikt om Finland. En mängd skänkta paket bortauktionerades. Efter ett starkt besvarat leve för Sveriges och Finlands frihet sjöngs ”Du gamla, du fria”. En preliminär beräkning av kvällens ekonomiska resultat visade en summa av cirka 350 kronor.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 20 Februari 1940.

Bröllop.

I brudens hem i S. Vare, Blädinge, sammanvigdes i söndags järnvägstjänstemannen Edvin Fredriksson, Vislanda, och fröken Greta Johansson, dotter till häradsdomare C. M. Johansson och hans maka, f. Sten. Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som därjämte höll lyckönskingsanförande. Vid middagen, som hölls för ett 100-tal gäster, hyllades brudparet med tal, blommor och telegram. Tal hölls av brudens fader och kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som även uppläste de telegrafiska lyckönskningarna.

Hyllning.

På sin 70-årsdag blev pensionären å Blädinge ålderdomshem Frans Johannesson hjärtligt hyllad. På morgonen uppvaktades han med kaffe och tårta samt en ståtlig blomster-upsats. Vidare gladdes jubilaren med presenter och telegrafiska lyckönskningar.

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 29 Februari 1940.

Kronobergs läns äldste mansperson.



Anders Nilsson i Blädinge – 99 år.

Lantbrukaren, slaktaremästaren m.m. Anders Nilsson i Andersboda, Blädinge, ingår den 3 mars i sitt 100:de år.

Den verklige hårdvallsgubben är den yngste och siste av den bekanta brödratrion i Blädinge. Den båda äldsta bröderna Nils Nilsson "Nessa-Nessen" (1832–1932) i Färanäs, och Jon Nilsson (1835–1935) i Näshult har båda avlidit i sitt 100:de år. De var i aktiv verksamhet till inemot slutet av sin långa levnad. Nils dog som länets äldste invånare. Jon som den näst äldste. Och den yngre i den märkliga trion är nu – med utomordentligt väl bibehållna kropps- såväl som själskrafter – länets äldste mansperson.

Född i Färanäs, Blädinge, tillhör Nilsson en släkt, vars medlemmar – den ene efter den andre – nått upp till den nära nog högsta möjliga människoåldern. Sålunda blev modern nära 97 år, en syster till henne 98 1/2 o.s.v.

I det enkla hemmet lärdes enkla och sunda vanor, fastän de små barnen såväl som de äldre fick doppa sitt bröd i brännvin! Men arbetsamhet i hög grad och mycken försakelse fick även noga inläras. Med hurtigt mod fick Nilsson att som vallgosse göra sina första lärospån som självförsörjande. Någon skolundervisning bestods inte, varför all tid fick användas i det praktiska arbetets tjänst och till att förbereda sig och hårda sig för ett långt livs hårda skola.

För gott och väl tre kvarts sekel sedan ingick Anders äktenskap med sin för tio år sedan avlidna maka och övertog på arrende hennes föräldrahem, en då obetydlig torplägenhet med knappast någon odlad jord alls. För skördars utvinnande utnyttjades svedjebruk. Men i den mån Nilssons barnaskara raskt växte till, ökades behovet av bättre existensmöjligheter. Med sin oerhörda sega småländska energi och uthållighet lade Nilsson det ena tunnlandet efter det andra under plog. Och så småningom mångdubblades ställets avkastningsförmåga. Några biinkomster skaffade han sig genom att stå ortsbefolkningen till tjänst med varjehanda arbeten, såsom t.ex. slakt för 8 skilling pr gris, taktäckning, botande av sjukdomar av olika slag hos djur men även människor.

I egenskap av skicklig och mycket anlitad slaktare kvarstod han i denna yrkesutövning till efter fyllda nittio år. Även sin omfattande praktik som djurläkare – ett arv från fadern – har han nu lämnat av den anledningen, att han inte längre har den fina känseln i fingrarna, som han förr ägt, och som, säger han, är en nödvändig betingelse härför. Hans läkekunnighet har ej sällan tagits i anspråk även för botandet av skador och sjukdomar hos människor. Särskilt benbrott har han med stor skicklighet behandlat tills för kort tid sedan.

Då intervjuaren vid besök hos den pigge åldringen för en tid sedan framkastade en stilla undran, om han inte än i dag såväl som för några år sedan voro i stånd att utföra taktäkningsarbeten, svarade han:

– Åh, nu är jag så gammal, så jag har inte på sådant att göra, annars kunde jag naturligtvis gå på tak nu som förr.

Sedan Anders Nilsson i 64 år innehaft sitt lantbruk på arrende och under denna tid förbättrat det högst avsevärt i alla avseenden köpte han det för tio år sedan och blev 89-årig självägande jordbrukare. En sonson brukar nu Andersboda åt farfadern. Men detta betyder ingalunda, att Nilsson är sysslolös – tvärtom! När han inte har vedhuggningsarbete eller tillräckligt annat att beställa i sitt hem, ger han sig ut på promenader och resor. Och vart han kommer, är han gärna sedd och välkommen. Så har det också alltid varit. Ty någon angenämare sällskapsmänniska än Anders Nilsson, får man söka efter.

– Jag är ute och reser med tåget ibland, för jag inte skall börja känna mig gammal, ytrade han för inte länge sedan. Och det väckte inte så litet förvåning, då han för några få veckor sedan, mitt i smällkalla vintern, länets äldste, kvick och vig som en pojke, skuttade av tåget i Lamhult och satte av i spårsträck i samhället för att besöka en där bosatt åldrig dotter. Det förtjänar även tilläggas, att han gjorde denna såväl som andra resor utan resällskap. Faktum är, att mannen på 99 år ännu rör sig lika lätt och ledigt som mången yngre. Varje söndag går han till kyrkan. Det är numera inte mycket lönt att hans åldriga barn – de äldsta av dem, försöka följa honom. Det lyckas inte längre.

Det är tvivel underkastat, om inte Nilsson är vårt lands mest vitale 99-åring. Det är endast synen, som märkbart försvagats under de allra senaste åren, men hörseln är fortfarande förträfflig. En hedersman av gamla stammen är Anders Nilsson: omutligt rättvis, hjälpsam, rättrådig, vänsäll och sympatisk. Gärna meddelar han kloka och välmentade råd till alla som vända sig till honom. Optimistisk är hans livssyn, vilket sannolikt i hög grad bidragit till hans ovanliga spänst.

Joh. Nilsson.

Blädinge svinavelsförening har hållit årsmöte.

Till styrelse omvaldes hem.-äg. G. Rogdahl, Hjälmaryd, arr. A. Samuelsson, Klockaregård, och arr. H. Carlsson, Blädinge. Till revisorer valdes nämndeman P. Samuelsson, Jutagård, och hem.-äg. O. Gustafsson, Jutagård. Till fodervärd omvaldes hr H. Carlsson, Blädinge. Under året har ny föreningsgalt av lantras inköpts.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1940.



Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 5 Mars 1940.

Hyllning.

80 år fyllde häromdagen änkefru Ida Blom, Blädingenäs, Blädinge, och hyllades av barn, släktingar och vänner med presenter av olika slag, en mängd blomsteruppsatser och telegram.

Vid samkväm i söndags i jubilarens hem för de uppvaktande blev hon ytterligare hyllad, bl.a. i tal av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, kantor G. Johansson, Blädinge, m.fl.

Fru Blom är trots de många åren ovanligt pigg och kry. Hon vistas dagligen uppe och är i ständig verksamhet, antingen det gäller hennes käraste sysselsättning spinna och sticka eller att vara behjälplig med förekommande göromål. I fjol deltog 80-åringen i Kronobergs läns hemslöjdsförenings spinningstävling i Växjö och tillerkändes hederspris. Intresserad av vad som händer och sker såväl omkring henne som ute i vida världen läser hon dagligen tidningsnyheterna och åhör radions rapporter.

På jubileumsdagen kan hon blicka tillbaka på ett synnerligen verksamt liv fyllt av arbete och pliktuppfyllelse för de sina. Det glada gemyt och den ljusa livssyn, hon besitter, förhöjes ytterligare genom den goda omvårdnad hon på ålderns dagar få röna av barnen på det vackra pensionatet i Blädingenäs.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 7 Mars 1940.

Blädinge B.F.-avdelning hade årsmöte häromdagen.

Till ordf. omvaldes hem.-äg. A. Karlsson, Espetuna. Övriga styrelsemedlemmar blevo hem.-äg. K. Magnusson, Färanäs, hem.-äg. Knut Friberg, Sissleboda, hem.-äg. G. Ahlin, Blädinge, och hem.-äg. F. Wiberg, Blädinge. Suppleanter: hrr A. Samuelsson, Klockaregård, hem.-äg. S. Jonsson, Färanäs, och hem.-äg. G. Gustafsson, Bromon Blädingeås. Revisorer: hem.-äg. O. Andersson, Blädingeås, och arr. C. Wahlqvist, Blädinge. Styrelseledamot i S.L.U: hem.-äg. K. Magnusson, Färanäs, med arr. A. Samuelsson, Klockaregård som suppleant. Styrelseledamot i S.L.K.F: hem.-äg. A. Karlsson, Espetuna, med hem.-äg. G. Johansson, Blädingenäs, som suppleant.

Att representera vid distriktsstämman valdes hem.-äg. F. Friberg, Sissleboda, med arr. A. Samuelsson, Klockaregård, som suppleant.

Blädinge S.L.K.F.-avdelning har haft årsmöte.

Till styrelse valdes ordf. fru Gulli Pettersson, S. Vare, v. ordf. fru Berta Andersson, Blädingeås, sekr. och kassör fru Sigrid Jonasson, Espemon, samt fru Ida Gustafsson, Bromon Blädingeås. Revisorer: fru Agda Johansson, Blädingenäs och fru Hildur Samuelsson, Klockaregård. Styrelseledamot i B.F: fru Berta Andersson, Blädingeås, i S.L.U: fru Ida Gustafsson, Bromon Blädingeås, distriktsombud: fru Berta Andersson, Blädingeås med fru Sigrid Jonasson, Espemon, som suppleant.

Efter årsmötet var samkväm anordnat med föredrag av ombudsman A.G. Johansson, Växjö, och teater av V. Torsås S.L.U.-amatörer, som uppförde Vilhelm Mobergs "Oss bönder emellan".

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 10 Mars 1940.

Blädinge fruktodlareförening höll årsmöte i söndags.

Medlemsantalet utgjorde 44. Kassan visade en behållning av 156:73.

Till styrelse omvaldes hemmansäg. E. Ohlsson, Blädinge ordf., hemmansäg. G. Rogdahl, Hjälmaryd sekr., och hemmansäg. R. Salskog, Blädingenäs kassör. Revisorer: kyrkovärd E. O. Karlsson, Blädeborg och hemmansäg. C. Nilsson, Blädinge. Att representera föreningen vid länsförbundet utsågs hemmansäg. G. Rogdahl, Hjälmaryd, och E. Ohlsson, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 12 Mars 1940.

FÖRLOVADE.

Ragnar Hulth
Mildred Cederhall

Växjö den 10/3 1940.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 21 Mars 1940.

HALM

till salu i stackar eller lassvis.

PER SAMUELSSON,
Blädinge Jutagård, Blädinge. Tel. 5.

Ur Smålandsposten N:o 46 Fredagen den 22 Mars 1940.

FÖRLOVADE.

Gustaf Karlsson
Ellen Holmgren

Blädinge.

16–17 års dräng

villig deltaga i förekommande göromål
på mindre lantbruk, erhåller plats.

Alfred Svensson, N. Vare, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 30 Mars 1940.

Min älskade moder
Änkefru

Eva Lindgren

har lämnat oss i dag, djupt sörjd av
mig, åldrig broder, släkt och vänner.

Alvesta den 26 mars 1940.

SVEA.

W. ps. 260.

För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum meddelas, att
jordfästningen äger rum i Aringsås
kyrka söndagen den 31 mars kl. 2,30.
Samling i sorgehuset kl. 1 e.m.

Dödsfall.

I tisdags avled i sitt hem änkefru Eva Lindgren, Gustafsberg, Alvesta, i en ålder av omkring 82 år.

Den bortgångna var född i *Blädinge och ingick i unga år äktenskap med järnvägstjänsteman S.M. Lindgren, Alvesta, vilken avled 1927. Hon gjorde sig alltid känd som en redbar och godsinnad människa. Ända in i sena ålderdomen har hon varit i besittning av en synnerligen god hälsa. På tisdagskvällen drabbades hon av hjärtslag, som hastigt ändade hennes liv.

Hon sörjes närmast av en dotter, som ägnat henne en god vård, samt åldrig broder.


* Eva var dotter till torparen Sven Zakrisson o.h.h. Christina Gabrielsdotter från Blädinge Södregårds backstuga. A.R.

Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 28 Mars 1940.

Blädinge Höger- förening

håller årsmöte å BLOMS PENSIONAT
fredagen den 29 mars 1940 kl. 7,30 em.
Styrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 2 April 1940.



Vår kära syster,
Hushållerskan
Anna Henriksson

lämnade oss i dag i sitt 78:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
syskon, svåger, samt syskonbarn.
Blädingenäs, Blädinge den 1 april
1940.
SYSKONEN.

Dödsfall.

Efter en kortare sjukdom avled i går e.m. i Blädingenäs, Blädinge, hushållerskan Anna Henriksson i en ålder av nära 78 år.

Hon hade under en följd av år förestått hemmet hos en broder, lantbrukaren Ernst Henriksson.

Närmast sörjande äro två bröder, en syster, svågrar och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 4 April 1940.

Blädinge Idrottsförening

anordnar

STOR DANS I BENESTADS DANSSALONG

lördagen den 6 april kl. 8 – 12.

Musik av **Folke Anderssons dansorkester**, Älmhult. Servering.
Buss avgår från Alvesta kl. 8. **Blädinge I. F.**

Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 6 April 1940.

Vislanda – Blädinge-ortens elektriska förening har hållit årsmöte.

Till styrelse valdes kyrkovärd P.M. Johansson, Lindås, lantbr. E. Svensson, Lindås, kyrkovärd S. Johansson, Blädingeås, lantbr. W. Luning, Lönshult och lantbr. G. Rogdal, Hjälmaryd. Till revisorer valdes lantbr. K. Magnusson, Färanäs och sågverksägare H. Nilsson, Kvarnadal.

Blädinge högerförening, har haft årsmöte.

Medlemsantalet utgjorde 63. Till ordf. nyvaldes valnämndsordförande E. Ohlsson, Blädinge, efter hem.-äg. O. Gustafsson, Jutagård, som på grund av bristande tid bestämt av sagt sig uppdraget. Övriga styrelseledamöter nämndeman P. Samuelsson, Jutagård, hem.-äg. G. Rogdahl, Hjälmaryd, hem.-äg. R. Salskog, Blädingenäs, och hem.-äg. R. Aronsson, Jutagård. Till revisorer omvaldes kyrkovärd E. O. Karlsson, Bländeborg och hem.-äg. C. J. Nilsson, Västregård. Till ombud vid länsförbundsstämman valdes hem.-äg. G. Rogdahl, Hjälmaryd och hem.-äg. R. Salskog, Blädingenäs.

Styrelsen konstituerade sig sålunda: ordf. E. Ohlsson, sekr. G. Rogdahl, och kassör R. Aronsson.

Blädinge skytteförening har haft årssammanträde.

Medlemsantalet har utgjort 18 aktiva och 4 passiva skyttar fördelade med 2 i rekrytklassen, 6 i klass I, 7 i klass II och 3 i klass III. Under året har lossats 2.469 protokollförda skott, varav 132 på 100 m., 688 på 200 m., 316 på 300 m., samt i fältskjutning 1.284 skott. Allbokretsens mästerskapstecken i guld har erövrats av J. Jonsson, Näshult, som dessutom erövrat skyttemärket i guld i fält- och skolskjutning. Fältskyttemärke i brons har erövrats av H. Blom, Blomsberg. Kretsens vandringspris, skänkt av Florence Stephens, har erövrats av Blädinge skytteförening för alltid. Baningenjör Åhslunds vandringspris för alltid av J. Aronsson, N. Vare, och riksdagsman P. M. Olssons vandringspris för året av J. Jonsson, Näshult.

Till ordf. nyvaldes J. Blom, Blädingenäs, v. ordf. J. Aronsson, N. Vare, sekr. J. Johansson, Blädinge, och kassör G. Blom, Berghult. Övriga styrelseledamöter: H. Samuelsson, Blädingeås och E. Eriksson, Blädinge. Till revisorer valdes O. Svensson (Fröstell), N. Vare, och G. Johansson, Fällarna Färanäs. Att representera föreningen vid förbundsstämman valdes J. Blom, Blädingenäs och H. Blom, Blomsberg.

Skjutningen vid föreningens bana tager sin början den 15 maj.

Blädinge.

På grund av den nya butiksstängningslagen komma samtliga affärer i Blädinge att hållas öppna från kl. 8 f.m. – 6 f.m.

Innehavarna.

Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 9 April 1940.

Begravning.

I lördags jordfästes i Blädinge kyrka fröken Anna Henriksson, Blädingenäs.

Medan begravningsgästerna samlades spelade kantor G. Johansson "Preludium" av Runbäck. Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som höll en betraktelse, vari han erinrade om den stilla vandel, som präglat den hänsövnas liv.

Kistan utbars till tonerna av "Requiem" av Cherubini. Vid graven talade å grannarnas vägnar arrendatorn H. Sandahl, hemmansäg. R. Salskog, Blädingenäs, samt riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, och lägenhetsägare F. Johansson, Alvesta, som tolkade vännernas tack. En anslående blomstergård nedlades.

De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av kommunalnämndsordförande E. Ohlsson, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 25 April 1940.

Önskas köpa.

Vevaxel,

till 42 hkr. lokomobil, typ Munktells, tillverkad 1907.

Blädinge Ångsåg. Tel. 2, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 73 Söndagen den 12 Maj 1940.

FÖRLOVADE.	
<i>Herbert Rosén</i>	
<i>Evy Andersson</i>	
Blädinge.	Moheda.
Pingstafton.	

Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 15 Maj 1940.

Far och son påkördes av rälsbussen. 81-årige Sven Johannesson och hans 50-årige son Erik Svensson, båda från Kvarntorpet, Södra Vare i Blädinge, blevo i söndags morse påkörda av rälsbussen från Ljungby strax norr om Vislanda station.

De båda männen voro på väg till stationen och följde därvid Ljungbybanan. Då de kommit genom den viadukt, med vilken södra stambanan passerar K.V.B:s järnväg hade de stannat för att se på ett tåg, som just var på ingående till stationen från Alvesta. I samma ögonblick kom rälsbussen med god fart genom viadukten. Föraren observerade de två männen, men avståndet, ett tiotal meter, var för kort för att hinna bromsa in vagnen. Ett ögonvittne berättar att Erik Svensson, som stod till höger om spåret, gjorde ett försök att rycka undan fadern, men i samma ögonblick skedde olyckan. Sven Johannesson kom under vagnen och ljöt en ögonblicklig död. Sonen kastades åt sidan och hamnade svårt skadad i ett dike. Så fort man kunde, blev den skadade förd till stationen, där samhällets sjuksyster ägnade honom den första vården. Han fördes sedan till Växjö lasarett.

På lasarettet visade det sig, att han bl.a. ådragit sig ett lårbensbrott och en lindrig hjärnskakning. Blodtransfusion företogs, och enligt vad som på kvällen meddelas av vederbörande läkare föreligger ingen omedelbar fara för livet.

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 16 Maj 1940.


Vår käre far och farfar SVEN JOHANNESSEN * 6/8 1861. och min älskade broder ERIK SVENSSON * 8/6 1899. har genom olyckshändelse hastigt avlidit, lämnande oss, övrig släkt och många vänner i djupaste sorg. S. Vare, Blädinge den 13 maj 1940. JOHN och SIGNE SVENSSON. Gun-Britt, Birgit.
För dem, som önskar följa de avlidna till deras sista vilorum meddelas, att jord- fästningarna äga rum å Blädinge kyrko- gård söndagen den 19 maj kl. 10,15 f.m. Samling vid kyrkan.

Rälsbussolyckan krävde två dödsoffer.

Den vid rälsbussolyckan i Vislanda annandag pingst skadade Erik Svensson har nu avlidit av sina skador. Hans fader, lägenhetsägaren Sven Johannesson, ljöt som bekant en ögonblicklig död vid olyckan.

Johannesson, som vid sin död var 79 år gammal var född i Färanäs, Blädinge. Sedan ett 25-tal år tillbaka var han ägare till lägenheten Kvarntorpet, Södra Vare Kexlegård i Blädinge. Han beskrives som en snäll och godhjärtad man, som stilla gick sin väg genom livet. Han var änkling sedan år 1936.

Sonen Erik Svensson var 41 år gammal. Han var sjuklig och vistades i hemmet.

De båda bortgångna sörjes närmast av en broder till Svensson, dennes maka och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 81 Söndagen den 26 Maj 1940.

KRIGSVIGSEL.

*John Johansson
Gertrud "Gettre" Stern*

Blädinge.

Två stabbläggare

erhålla arbete.

Tel. 19 Blädinge efter kl. 6 e.m.

Auktion.

Tisdagen den 28 maj med början kl. 12 på dagen, kommer på fri och öppen auktion att försäljas kvarlåtenskapen efter Sven Johannesson, Kvarnorp Södra Vare, Blädinge socken. Ett böningshus täckt med cementtegel, en ladugård, båda på ofri grund men i gott stånd. Inre lösöre: Möbler, linne- och sängkläder, koppar-, järn- och trä saker.

Två månaders anstånd med betalningen samt vanliga auktionsvillkor.

Södra Vare den 24/5 1940.

C. M. JOHANSSON.

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 1 Juni 1940.

Lösöreauktion.

Tisdagen den 4 juni kl. 2 e.m., låta sterbhusdelägarna efter skomakaren Otto Andersson från Sjöbylund, Blädinge, genom offentlig auktion, som därstädes förrättas, försälja sterbhusets lösbo, bestående av möbler, sängkläder och linne, gångkläder, ett flertal bättre och sämre kostymer, överrockar, underkläder m.m.

Två mån. betalningsanstånd för kända köpare.

Jutagård, Blädinge, den 31 maj 1940.

PER SAMUELSSON.

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 4 Juni 1940.

Litet, välbeläget ställe,

hyresledigt med eller utan jord, i Södra Vare, Blädinge. böningshus om 1 rum och kök, veranda och kvist. Ladugård för en ko samt små djur och vedbod. C:a ½ tnd. jord. Hänvändelse till

Claes Dahl, Södra Vare, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 11 Juni 1940.

Norra Allbo hembygdsförening, höll i söndags årsmöte med sommarfest, vilken förlagts till Bloms pensionat i Blädinge. Från skilda delar av häradet hade man samlats för att delta i festen, som var trevligt arrangerad.

Förhandlingarna inleddes med ett hälsningsanförande av ordförande, lantbr. Emil Gustafsson, Alvesta.

Vid senaste årsskifte uppgick medlemssiffran till 630, vilket innebär en ökning med 7. Liksom föregående år har styrelsen kunnat konstatera, att föreningens årsbok även under 1939 varit en av de förnämsta orsakerna till medlemsökningen. Helt naturligt har det allvarliga tidsläget i någon mån lagt hinder för föreningens verksamhet. I arbetet för skapandet av kultursamlingar och hembygdsgårdar inom verksamhetsområdet varit ett önskemål, att frågan om den planerade hembygdsgården i Hjortsberga bringats närmare sin lösning. Av olika omständigheter har detta emellertid ej kunnat ske, och det anslag å 500 kr., som föreningen beviljat vid 1939 års stämma, har ännu ej kunnat användas för sitt ändamål.

Under det gångna året har bl.a. ett märkligt fornfynd inregistrerats från Alvesta, under grävningar i kvarteret Ekbacken funnit en s.k. brandgrop – en i vårt landskap sällsynt forngrav från brons- eller järnåldern. Troligen är det det första fyndet av en dylik grav i Allbo härad. Tyvärr var emellertid graven så raserad vid upptäckten, att någon vetenskaplig undersökning icke kunde verkställas, men vid en besiktning, som gjordes av föreningens sekreterare Tage Berggren, fann man bl.a. en spånkrapa av flinta samt krukskårvor, vilka buro spår av brand. Vidare har i samband med ett planerat vägbygge söder om Alvesta en fornminnesundersökning gjorts av ett bygravfält i Benestad. Vid undersökningen som leddes av amanuensen Jan-Erik Anderbjörk, gjordes en del intressanta fynd. I en artikel i årets hembygdsbok kommer hr Anderbjörk att närmare redogöra för undersökningen.

Föreningens samlingar har i någon mån utökats. Bl.a. må nämnas, att till samlingarna skänkts ett porträtt av Skol-Anna, på sin tid lärarinna i Blädinge. Även bild- och klipparkivet har ökats. Beträffande klipparkivet vill styrelsen rikta en uppmaning till medlemmarna att ur tidningarna klippa notiser och artiklar om och från hembygden.

Årsboken 1939 fick för sitt gedigna innehåll och vackra utstyrelse ett gott mottagande. I anmälningarna lovordades den som en hembygdsbok av största värde. En god del av förtjänsten för årsbokens framgång och popularitet måste tillskrivas föreningens sekr. Tage Berggren, som på ett kunnigt och omsorgsfullt sätt att redigera boken. Kassa-behållningen är kr. 3.121:84.

Föreningens arbete skall fortgå på samma linje som förut med inventeringar av värdeföremål, byggnader samt bevarandet av gamla byggnader från förstörelse etc. Nästa årsstämma beslöts förläggas till Hjortsberga med Alvesta som reserv. Vidare beslöts utgiva årsboken för 1941.

Efter årsmötet vidtog festen. De till 500 personer uppgående festdeltagarna hälsades av hr Emil Gustafsson. Blädinge sångkör under ledning av kantor G. Johansson utförde på ett förtjänstfullt sätt körsång, varefter komminister P. I. Hallgren, Blädinge, höll ett med största uppmärksamhet åhört föredrag över ämnet "Färgväxter och läkeörter i forna tider". Talaren avtackades med hjärtliga applåder. Så blev det åter sång av kören, varpå författaren O. Fagerberg höll föredrag om "Ljus och jord". Efter ytterligare sång blev det paus för kaffedrickning. Syskonen Nygren och hr G. Johnsson, Alvesta, underhöll med sång och musik, och Alvesta godtemplares teatercirkel uppförde lustspelet "Moster Fina blir kär", som livligt uppskattades. Kören sjöng stämningsfullt "Sveriges flagga" av Alfvén, och avslutningen förrättades av hr Gustafsson.

Dräng,

körkunnig, och som innehar trafik kort för persontrafik får på förekommen anledning omedelbart plats.

JUTAGÅRD, BLÄDINGE.
Per Samuelsson, Tel. 25 Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 93 Söndagen den 16 Juni 1940.

Bloms Pensionat, Blädinge,

mottaga gäster för längre eller kortare tid. Vackert läge. 200 m. till barrskog. 300 m. till sjön Salen. Badstrand. Båtar. Fiskerättigheter. God mat. Barn under 10 år mottagas ej. **Tel. 13.**

Blå och vit (smårutig)

dräcktappa

borttappad vägen Blädinge – Alvesta
onsdagen den 12/6.

Tel. 5 Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 20 Juni 1940.

Bostadsbrand i Blädinge. En svår bostadsbrand inträffade natten till tisdagen i Blädinge, då boningshuset hos hemmansägaren Oscar Snygg, Hjelmalyd, nedbrann till grunden jämte alla inventarier.

Elden upptäcktes vid 11-tiden av familjen, som gått till sängs i andra våningen. Man hörde ett ovanligt dån i nedre våningen, vilket föranledde mannen att göra undersökning. Han möttes i trappan av rök och eldslågor och skyndade att underrätta hustrun, som jämte en liten son med knapp nöd hann rusa ned för trappan. Mannen väckte därpå sin 4-åriga dotter och skulle skynda efter, men elden hade då blivit så våldsamt, att han måste överge försöket att komma ut igenom trappuppgången. Han erhöll vid försöket svåra brandskador å händerna och måste senare föras till Växjö lasarett. Genom att nedsänka flickan i ett lakan genom fönstret och själv hoppa ut lyckades de undgå lågorna. Så gott som hela huset var då övertänt.

Efter en timme var hela byggnaden nedbrunnen till grunden. Tillkallad brandpersonal hade endast att inrikta sig på att rädda ett strax intill byggnaden befintligt uthus, vilket lyckades tack vare vindstilla.

Elden tros ha uppkommit genom kortslutning. Inga inventarier lyckades man rädda. Bland dessa märktes dyrbara bokverk och en samling antikföremål. Även en större penningssumma blev lågornas rov. Fastigheten var lågt försäkrad.

Ur Smålandsposten N:o 97 Onsdagen den 26 Juni 1940.



Tillkännagives
att Herren Gud hemkallat
vår käre broder
Smedmästaren

August Sandberg,

som stilla och lugnt avled å Syster
Maijs sjukhem, Ryssby, i dag, i en
ålder av 80 år, djupt sörjd och saknad
av syskon, svågrar och svägerskor
samt syskonbarn.

Blädinge den 22 juni 1940.

SYSKONEN.

Tyst och stilla var din levnad,
Tyst och stilla blev din död.

W. ps. 576.

FÖRLOVADE.

**Artur Andersson
Jenny Karlsson**

Blädinge.



Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 29 Juni 1940.



Källaremästare
Gustaf Stenebrant,
* 26/6 1882,
† 28/6 1940.
Älskad – Saknad.
Lysekil den 28 juni 1940.
IDA STENEBRANT.
f. Steen.
Sten-Gustaf.

**Jordens oro viker
för den frid som varar.
Graven allt förlikar,
himlen allt förklarar.**

”De våra” ute i världen

*Om och från smålänningar i andra
provinser och länder.*

Dödens skörd.

Efter en månads sjukdom avled på fredagen i sitt hem i Lysekil källaremästaren Gustaf Stenebrant 58 år.

Han var född i S. Vare, Blädinge, och kom 1906 ut i världen för att söka sin lycka. Begåvad med en okuvlig energi samt lust och fallenhet för studier tog han privatlektioner för att förkovra sitt vetande. Sedermera reste han till Tyskland för språkstudier. Efter hemkomsten tog han anställning inom hotellbranschen och etablerade sedan egen hotellrörelse, i och med att han övertog Park Hotel i Lysekil, vilket han innehåft i omkring tjugo år. Den organisationsförmåga i förening med framsynthet och klar blick för det väsentliga, som den avlidne besatt, gjorde att detta hotell blev mycket uppskattat och livligt frekventerat. Som hotellchef blev han mycket omtyckt av gäster, men han sparade sig heller aldrig, då det gällde att göra det trivsamt för dessa. Som hotellman fick han också stort erkännande vida omkring.

Som privatman var Stenebrant en försynt och trevlig man, som hade lätt att vinna vänner. Inom den stad, där han under tjugo år hade sin verksamhet förlagd, blev han också högt uppburen och allmänt skattad.

Sörjande äro efterlevande maka, en son studerande vid Växjö läroverk, en broder, häradsdomaren C.M. Johansson, S. Vare, svågrar och svägerskor samt övrig släkt. I deras sorg deltaga dessutom alla de, som lärt känna den avlidne hedersmannen.

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 25 Juli 1940.

Hallå! BLÄDINGE Hallå!

**Idrottsföreningen avhåller sin sedvanliga
högsommarfest å festplatsen i FÄRANÄS
söndagen den 28 juli.**

Festen inledes på idrottsplatsen kl. 3 med idrottstävlingar, varefter gubbalaget ”Hej dunkom” ställer upp till revanschmatch mot fjorårets segrande damlag ”Lätt på tå”. – GAMMAL DANSMUSIK utföres å dansbanan från 5 – 7 av bröderna Blom, därefter MODERN DANSMUSIK av Ericssons kapell. För övrigt storslagna festanordningar.

Till talrikt besök inbjuder

Blädinge I.F.

Från Blädinge, skrives till oss:

Enligt annons går på söndag Blädinge I.F:s sedvanliga sommarfest av stapeln. Festligheterna taga sin början å idrottsplatsen kl. 3, då två juniorlag ställa upp till kurirstafett, samt ett skollag som visar sin förmåga i skämttävlingar. Därefter komma festligheterna att kulminera med den stora drabbningen mellan "Hej dunkom" och "Lätt på tå". Efter matchen blir det avmarsch till festplatsen, där de populära dansspelemännen "Blomarna" komma att visa hur gammal dansmusik skall spelas. För den moderna dansmusiken svarar Ericssons orkester. För övrigt är det väl sørjt för trevnaden genom servering.

Ur Smålandsposten N:o 116 Söndagen den 28 Juli 1940.

I Blädinge

finns en 2-rumslägenhet till uthyrning den 1 okt. Svar till "Invid kyrka och sjö", **Blädinge p.r.**

Ur Smålandsposten N:o 140 Söndagen den 8 September 1940.

BLÄDINGE.

POLITISKT FÖREDRAG

i KOMMUNALRUMMET måndagen den 9 sept. kl. 7,30 e.m.
av kommunalordförande **EBBE OHLSSON**, Blädinge.

Filmförevisning.

Allmänheten inbjudes!

Blädinge Högerföreningar.

Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 12 September 1940.

Hundraåringen ersätter den inkallade.



Alltjämt berättas om den snart 100-årige lägenhetsägaren Anders Nilsson i Blädinge de mest otroliga saker.

Att han varje söndag bevistar gudstjänsten i församlingens kyrka ävensom att han utan att vara eskorterad av någon företager långa järnvägsresor fäster man sig inte nu längre vid. Men då han ger sig till, att såsom i dagarna, ersätta en till beredskapstjänst inkallad frände, då faller man i förundran.

Det hände nyligen, att en den gamles sondotters man blev inkallad som många andra. Då Nilsson fick veta detta tänkte han sig inte längre för, förrän han till fots gav sig åstad den nästan milslånga vägen till sondotterns hem. Han gick dessutom ytterligare några 2 km. samma dag. Med en för denne man ännu betecknande ungdomlig entusiasm grep han sig genast an med sin beredskapstjänst, som till att börja med bestod i vedhuggning. Och, huru otroligt det än förefaller, är denne sekelgamle man, han fyller 100 år om några månader, ännu i stånd till att inte bara lätt och ledigt kunna utföra sitt arbete utan prestera en otrolig uthållighet.

Blädinge.

Politiskt föredrag

hålles av

lantbr. Fridolf Jansson, Benestad,
i kommunalrummet **fredagen den 13**
sept. kl. 8 e.m.

Allmänheten hälsas välkommen!

BONDEFÖRBUNDET.

Ur Smålandsposten N:o 144 Måndagen den 16 September 1940.

Bröllop.

Vigsel förrättades i går i Gårdsby kyrka mellan lantbrukaren Ragnar Sallnäs, Gustavsbergs gård, Alvesta och fröken Margit Hallengren, Tofta Sjögård, Gårdsby.

Under tonerna av Griegs "Bröllopet på Troidhaugen" tågade brudparet in i kyrkan, företrätt av brudnäbb samt uppvaktat av följande tärnor och marskalkar: köpman O. Sallnäs – fröken Margareta Hallengren, fil. mag. B. Sallnäs – fröken Ruth Hallengren, polisman K.-A. Hallengren – fröken Kajsa Sallnäs.

Vigselförrättaren var brudens broder, komminister Gustaf Hallengren, Lemnhult, som även höll tal till brudparet. Sedan kantor S. Johansson sjungit en hymn tågade brudparet ut ur kyrkan till tonerna av Marschen ur Södermans "Bröllopet på Ulvåsa".

Efter vigseln gavs middag i brudens hem hos hemmansägare Karl Lindahl, Tofta Sjögård. Tal höllos därvid av vigselförrättaren, brudgummens fader nämndeman Salem Svensson, samt fil. mag. H. Sallnäs. Ett 70-tal telegram anlände. Brudparet avreste på aftonen till sitt nya hem å Gustavsbergs gård.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 19 September 1940.

Riksmarschen i Blädinge

anordnas

Söndagen den 22 sept. kl. 15, 00.

Samling vid Ås skola. Banan går mot Södra Vare med vändpunkt söder om nämnda plats. Se i övrigt I.F:s affischer.

Blädinge Idrottsförening.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 21 September 1940.

Råoljemotor.

Beg. transportabel, 8 hkr., säljes billigt vid snar affär på grund av omläggning till eldrift.

Waldemar Pettersson, Norregård,
Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 152 Söndagen den 29 September 1940.

FÖRLOVADE.

Erik Magnusson
Elsa Karlsson

Gemla.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 5 Oktober 1940.

Pålitlig och snäll

Flicka,

kunnig i enkel matlagning och bakning,
får plats å lantgård med 5 pers. hushåll.
Bekvämligheter finnas. Svar till
Fru Betty Olsson, Blädinge. Tel. 21.

Ur Smålandsposten N:o 156 Söndagen den 6 Oktober 1940.

FÖRLOVADE.

Olle Olsson
Britt Samuelsson

Hallabro.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 8 Oktober 1940.

Hushållerska.

erhåller självständig plats omedelbart
hos ogift lantbrukare, 2 personer. Nutida
bekvämligheter. Intet utearbete. Svar till
Fritiof Wiberg, Blädinge. Tel. 28.

Dräng.

På grund av militärtjänstgöring erhål-
ler pålitlig och var jordbruksarbetare
omedelbart plats. Svar med ref. och
löneanspråk till

Gunnar Rogdahl, Blädinge. Tel. 12.

Ur Smålandsposten N:o 160 Söndagen den 13 Oktober 1940.

60 år



Per Gustafsson.

60 år fyller på onsdag riksdagsmannen Per Gustafsson, Benestad, Alvesta.

Gustafsson är född i Blädinge och var under en del år över i U.S.A. Efter återkomsten till hemlandet inköpte han Benestads säteri där han utfört sin manngärning. Redan tidigt togs emellertid hans förmågor i anspråk för allmänna värv, och för omkring 20 år sedan invaldes han av Bondeförbundet i riksdagens första kammare, där han för närvarande är v. ordförande i statsutskottet. I hemorten har han väl gjort sin största insats som syssloman och ordförande i Salens sänkningsföretag. Med okuvlig energi förde riksdagsman Gustafsson denna sak till seger. Härigenom reste 60-åringen sig ett minnesmärke för all framtid. Genom detta har tusentals tunnland förr inproduktiv mark nu lagts under kultur och frambringar stora skördar. Han är vidare ordförande i boställsnämnden och ordförande i jordbrukskommissionen. Som vattenrättsnämndeman har riksdagsman Gustafsson utfört mycket för sin bygd.

Gustafsson har för sina insatser belönats med flera ordensutmärkelser. I riksdagen och särskilt inom Bondeförbundet har han förstått att göra sig hörd, och hans inlägg i debatten vittnar om ett rikt intellekt. När nu denne Smålandsson passerar en ny milstolpe i sin levnad, kan han se tillbaka på en väl använd arbetsdag, fylld av rika insatser.

Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 19 Oktober 1940.

Hyllning.

Riksdagsman Per Gustafsson, Benestad, Alvesta, blev på sin 60-årsdag föremål för många hyllningar. Först uppvaktade hans familj med presenter samt övriga släktingar med ljusstakar och golvlampa. Salens sjösänkningsföretag uppvaktade genom friherre A. Koskull och nämndeman Aug. Johansson, Lekaryd, med en adress samt 1.000 kr. Från Bondeförbundets riksdagsmannagrupp erhöi hr Gustafsson genom riksdagsman Mattsson en större matta, från B.F. och S.L.U. i Aringsås genom E. Bengtsson, Änganäs, och J. E. Svensson, Villansfarm, en skål och blommor, från kamrater i styrelsen för Nya Växjöbladet, tjänstemän på redaktion och expedition och B.F:s landstingsmän ljusstakar samt adress och blommor. En trotjänare på gården uppvaktade med en kapp med silverkrycka.

Ett hundratal telegramhyllningar anlände däribland från Bondeförbundets riks- och distriktsorganisationer, statens utrymningskommission, statens arbetsmarknadskommission samt statsutskottet och statsutskottets kansli. Vidare märktes telegram från museistyrelsen i Växjö, Algutsboda hembygdsförening och Norra Allbo hembygdsförening.

Ur Smålandsposten N:o 167 Lördagen den 26 Oktober 1940.

Dräng

erhåller plats den 15 nov. kunnig med lantbruk samt villig deltaga i mjölkning. Hänvändelse till **Gunnar Johansson, Norra Vare, Blädinge.**

Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 29 Oktober 1940.

Blädinge.

1/48 mtl. Oby Åkesgård, med bra hus och jord, föder en ko m.m., fint läge, säljes billigt med tillträde genast på grund av övertagande av annan rörelse. Inteckning underlättar köp.

EDU. KARLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 31 Oktober 1940.

Att
Gud i sitt allvisa råd i dag
hemkallat
min älskade make, och vår käre
fader och morfar,

N. M. Pettersson

i en ålder av 75 år och 12 dagar, har vi
den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Sparrhult, Blädinge den 29 okt. 1940.

INGRID PETTERSSON.

Ida och Gustaf.

Signe.

Barnbarnen.

W. ps. 476.



Vår kära lilla mor och mormor

Kristina Karlsson

insomnade lugnt och stilla i dag i sitt
88:de levnadsår, sörjd och saknad av
oss barn och barnbarn, släkt och
vänner.

Blädingeås, Blädinge den 28/10 1940.

Lina.

Augusta o. Frans Johansson.

Barnbarn.

Sv. ps. 543.

Ur Smålandsposten N:o 174 Torsdagen den 7 November 1940.

Blädinge.

Mäld emottages fr.o.m. den 7 nov. i
Blädinge kvarn.

Bertil Augustinsson.


Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 16 November 1940.

Dödsfall.

Fru Hilda Johansson, änka efter polismannen vid Stockholms poliskår, Eric Johansson, har avlidit 51 år gammal.

Hon sörjes närmast av dottern Inga, anställd på Socialstyrelsen, brodern riksdagsman P. Gustafsson i Benestad, samt två systrar i Stockholm.

Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 21 November 1940.



Tillkännagives
att
Gud hemkallat
vår kära lilla mor

Anna Johansson

som lugnt och stilla insomnat i sitt
75:te levnadsår, djupt sörjd och saknad
samt i tacksamt minne bevarad av oss
barn, mågar, barnbarn, släkt och
vänner.

Oby, Blädinge den 17 nov. 1940.

BARNEN.

Mor, lilla mor, vem är väl som mor,
ingen i hela världen.
Och därför känns som solen ner,
Då mor ej finns ibland oss mer.
Nu sover hon lugnt i sitt tysta bo.
Dit far gått förut att vila.

Gamla. Ps. 496 v. 3.

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 5 December 1940.

NAMNFÖRÄNDRINGAR:

Enl. Kungl. Maj:ts medgivande har
syskonen **Gösta, Reinhold, Siri, Vera**
och **May-Lis Petersson, Blädinge**, an-
tagit släktnamnet

Virdeskog.

Enl. Kungl. Maj:ts medgivande har
Henning Nilsson, Malmö, Allan
Nilsson, Blädinge och Rune Nilsson,
Blädinge, antagit släktnamnet

Åsheden.

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 14 December 1940.

Blädinge.

Till goda julinköp

rekommenderas välsorterat lager av specerier, risgryn, delikatesser, sydfrukter och konfektyrer. Triangelns och Tellus utsökta, goda kaffeblandningar. Liljeholmens ljus.

JOHN K. GUSTAFSSON. Tel. 14.

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 19 December 1940.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige hade extra sammanträde i söndags, varvid till överförmyndare omvaldes häradsdomare C.M. Johansson med nämndeman P. Samuelsson som ersättare.

Ur Smålandsposten N:o 201 Tisdagen den 24 December 1940.

FÖRLOVADE.

Sture Johansson

Ebba Johansson

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 203 Söndagen den 29 December 1940.

Kommunalt. Vid kyrkostämman under söndagen valdes till revisorer direktör P. Bayard och kantor G. Johansson, Blädinge.

– Kommunalfullmäktige har till ordf. omvalt nämndeman P. Samuelsson, Jutagård, och till v. ordf. lantbr. A. Karlsson, Espetuna.

Ledamöter i taxeringsnämnden blevo: kyrkovärd E.O. Carlsson, Blädinge, lantbr. A. Gustafsson, Ramsåkra, lantbr. O. Andersson, Blädingeås, lantbr. A. Jonasson, Espemon, och banarbetaren G. Sjöström, Blädinge.

Kristidsnämnden: lantbr. R. Salskog, Blädingenäs, och fjärdingsman O.M. Rosén, Hallåkra.

Revisorer för kommunens räkenskaper: direktör P. Bayard och kantor G. Johansson.

Hundskatten bestämdes till 10 kr.



Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1941.

Bröllop.

Juldagen sammanvigdes i Blädinge kyrka elektrikern vid Sydkraft Olle Olsson, Sölvesborg, och fröken Britt Samuelsson, dotter till nämndeman Per Samuelsson, Blädinge Jutagård, och hans maka, född Nilsson.

Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, som höll ett varmhjärtat tal till brudparet. Från orgelläktaren utfördes musik till orgel och fiol av kantor G. Johansson och folkskollärare G. Gadd. Efter vigseln sjöng en damkör "Gud välsigna dessa hjärtan". Brudens föräldrar gävo sedan middag i sitt hem, varvid brudparet hyllades med tal och telegram.

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 9 Januari 1941.

Bröllop.

Vigsel förrättades trettondagen å hotell Walhalla i Mörrum mellan korrespondenten Ebbe Rosén, Blädinge, och fröken Walborg Jansson, Sköldsta, Kvenneberga. Vigseln förrättades av fältpastor Nils Carlsson, Asarum, som i ett hjärtligt tal önskade de nyförmälda.

Vid ett festligt samkväm för ett antal gäster frambar fänrik C. W. Pettersson, Växjö, en hyllningsadress för personalen å militärexpeditionen. En mängd blommor och telegrafiska lyckönskningar anlände.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 11 Januari 1941.

KRIGSVIGSEL.

Ebbe Rosén
Walborg Jansson

Blädinge. Kvenneberga.
Mörrum trettondagen 1941.

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 25 Januari 1941.

En fullt kompetent **cirkelsågare**

van vid bjälksågning, samt en kantare för enkelt kantverk och tre stabbläggare samt tre diversearbetare erhålla arbete vid mina sågar i Skåne.

Sågm. John Karlsson,
Solhaga, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 26 Januari 1941.

Från allmänheten.

Hjälp Finland med socker!

Jag vill här i korthet rikta några ord till Eder, Husmödrar, att dela med Eder av Edert socker till Finland. Kära Ni, tänk på Eder själva hur gott Ni ha det. Ni får baka lika gott, Ni får strö socker på barnens nyttiga gröt, då de inte gärna vilja äta den o.s.v. Tänk på dem, som sakna dessa förmåner och avstå litet av Edert socker. Kommen ihåg Herrens ord: "Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall ske barmhärtighet".

Det går att lämna litet socker även där det endast är en person till hushållet. Så är förhållandet med undertecknad. Då jag fick se uppropet i en tidning gladde jag mig åt att få giva något. Jag satte undan 2 kg. av denna och ämnar sätta undan 1 kg. av nästa period. Huru det sedan skall räcka för mig själv det frågar jag inte efter.

Tänk på hur oändligt mycket vi ha att tacka Gud för i Sveriges land. Skulle vi inte med glädje avstå litet åt dem som behöva och som därtill ha varit så hårt provade.

Kära Husmödrar, given av Edert socker till Finland och Norge, och i skolen erfara att det är saligare att giva än att taga.

Blädinge den 19 januari 1941.

Linda Johanson.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 30 Januari 1941.

Att
Gud i sitt allvisa idag
hädankallat
min ömt älskade maka
och vår kära uppoffrande mor,
Eva Sofia Andersson
Som i dag stilla insomnade i en ålder
av 76 år, 1 mån. och 19 dagar, djupt
sörjd och i tacksamt minne bevarad av
oss, släkt och vänner, hava vi härmed
den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Blädingeås Östregård, den 29 jan.
1941.
N. J. ANDERSSON.
Barn och Barnbarn.
Sv. Ps. 484.



Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 8 Februari 1941.

En visa av drängen Jöns.

*Här sitter jag och smuttar
på minnenas pokal,
men drycken gör mig ledsen
och vemodfull och skral;
min pipa ligger sloknad
vid sängen på en stol,
och bälgaspelet tiger
se 'n någon kväll i fjol.*

*Med något trasig lucka
kaminen tjurigt glor,
och under bordet skymtar
jag mina helgdagsskor;
och rock och hatt och byxor
begrina mig med hån,
där de som spöken hänga
på spikarna i vrån.*

*Och fotot av min flicka,
som uppå byrån står,
det har jag vänt mot väggen
och känner hur en tår
på kinden sakta kryper
och dalar på min väst...
Ack ja, min falska tärna,
när ser jag dig härnäst? –*

*Men innanför min bröstkorg
en liten gnista bor,
och av den lilla gnistan
kan bli en eld så stor;
det finns ju flera flickor,
och fint är än mitt spel,
och kropp och själ fungera
förutan brist och fel.*

PÄLLE NÄVER.

Hyllning.

50 år fyllde i onsdags kantorn och folkskolläraren Erik Espling, Svalöv, och blev föremål för vackra hyllningar.

Under åren 1914 – 1921 var han ordinarie folkskollärare och kantor i Blädinge, där han betroddes med många kommunala uppdrag, såsom v. ordf. i kommunalstämman och pensionsnämnden, ordf. i livsmedelsnämnden och ledamot i taxeringsnämnden m.m.

Ur Smålandsposten N:o 23 Söndagen den 9 Februari 1941.

FÖRLOVADE.

**Edvin Magnusson
Anna-Lisa Johansson**

Blädinge.

Vislanda.

Häst,

7 år, medelstor, till salu, samt en tjur, 3 år, säljes eller tages i utbyte mot yngre.

H. Sandahl, Tel. 27, Blädinge.

Blädinge R.L.F.-avd.

avhåller årsmöte torsdagen den 13 febr. i Blädingeås skola kl. 6 e.m., varvid förekommer förutom stadgeenliga ärenden igångsättandet av teckningsarbetet för bildande av en lantmannaförening.

Kl. 7,30 håller jordbrukskonsulent F. Strömblad föredrag om linodling, och uppmanar lantbrukare att talrikt möta upp.

Styrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 13 Februari 1941.

Flicka,

18–19 år, erhåller plats i lantushåll, villig hjälpa till med förekommande göromål, även mjölkning. Lön efter överenskommelse. Svar till

C. M. Johansson, S. Vare, Blädinge
Tel. 53, Vislanda.

Dräng,

gärna äldre, van vid allt arbete som förekommer vid ett lantbruk, erhåller plats omgående eller senare. Svar till

Uno Nilsson, Geramon, Hjortsberga.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 15 Februari 1941.

Dräng,

17 – 19 år, van vid lantbruk, erhåller plats 1 mars hos

AXEL GUSTAFSSON
Ramsåkra, Blädinge. Tel. 10.

Yngre dräng,

15 – 17 år, får plats den 1 mars eller senare.

Nils Johansson, Södra Vare,
Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 16 Februari 1941.

15-17 års flicka

van vid lantbruk, får lätt plats.

Göte Ahlberg, Sissleboda, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 18 Februari 1941.

För allt visat deltagande vid vår stora sorg och för den rika blomstergården samt tal vid min kära makas och vår moders,

EVA SOFIA ANDERSSON,
bortgång bedja vi få framföra vårt hjärtliga tack.

Blädingeås den 17/2 1941.

N. J. ANDERSSON.
Barn och Barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 20 Februari 1941.

Mor Emma.

*Där stora skogen nynnär
sin dunkla melodi,
när vinden sakta drager
i kronorna förbi,
där ligger utmed vägen,
som leder fram till byn,
en låg och liten stuga
vid gläntans mörka bryn.*

*Där lever nöjd och ensam
i ödemarkens ro
den blida gumman Emma
uti sitt trevna bo;
med brillorna på näsan hon
sitter i sin stol
framför den gamla Boken
med blicken klar av sol.*

*Och alltid är hon vänlig
och lycklig med sin lott,
och vad som henne händer,
så finner hon det gott.
Till fåfängt tal och skvaller
hon aldrig gett sig tid,
och därför är mor Emma
så väsenmild och blid...*

*Det känns så gott och rosamt
att se och tala vid
en sådan som mor Emma
i denna tunga tid;
i från den öppna Boken
hon hämtar tro och tröst,
och därför Brittmässluset
förgyller hennes höst.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 22 Februari 1941.

Födelsedagar.

100 år fyller den 3 mars hemmansägaren, naturläkaren, slaktaren m.m. Anders Nilsson i Andersboda, Blädinge.

Han är den yngste och siste av den på sin tid riksbekanta brödratrion i Blädinge. De båda äldre bröderna, Nils Nilsson, "Nessa-Nessen" (1832–1932), och Jon Nilsson i Näshult (1835–1935) avledo båda i sitt hundra år. Nils dog som Kronobergs läns äldste, Jon som den näst äldste, och nu är Anders Nilsson länets äldste man. Han har alltså god kroppslig och själslig spänst och har aldrig varit sjuk. Den höga åldern är för övrigt ett arv. Modern blev nära 97 år, och en syster till henne dog i det 99:de året.

70 år fyller i dag skraddaremästare Per Axel Svensson, Alvesta.

Jubilaren, som är född i Stendalen Blädinge, började som son till en skraddare tidigt arbeta i skradderiyrket och hade anställning på olika platser, bl.a. i Köpenhamn. Efter att ha förskaffat sig en grundlig utbildning i yrket startade han 1896 egen skradderirörelse i Alvesta. Här har han sedan dess med ständigt stigande förtroende utövat sitt yrke och har därvid visat sig vara såväl den kunnige som den pålitlige och redbare yrkesmannen. Varmt kristen till sin livsåskådning har han i sitt dagliga liv på ett lyckligt sätt förenat det religiösa allvaret med sitt personliga umgänge med människor.

65 m. spårdugl. småräls

samt en ralla att köra sten på. Hänvändelse till

**EMIL GUSTAFSSON,
Hallåkra, Blädinge.**

Vislanda och Blädingeortens Elektriska Förening.

För uppbärande av ett halvt års garantiavgift å förbrukad energi hålles uppbörd hos handl. Klaes Petersson, Blädingeås, torsdagen d. 27 febr. kl. 10–12, Mörhults skola fredagen d. 28 febr. kl. 10–12, Lantbrukarnas handelsaktiebolag lördagen d. 1 mars kl. 10–12.

Lindås, Vislanda den 22 febr. 1941.

CARL PETERSSON, kassör.

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 23 Februari 1941.

15-16 års flicka

erhåller plats genast som hjälp i hushåll på landet. Svar till

Ragnar Gustafsson, Ås, Blädinge.

Hyvelmaskin,

BERONIUS, 5 kutt., m. planbox, samt 1 st. SPÅNFLÄKT, säljes billigt vid snar affär.

BLÄDINGE ÅNGSÅG, BLÄDINGE.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 25 Februari 1941.



Tillkännagives
att

Gud behagat hädankalla

Anna Maria Jonsson

som efter ett tåligt buret lidande stilla avled i dag i sitt 89:de levnadsår, i ljust och tacksamt minne bevarad av broder, släktingar och många vänner.

Södra Vare Jonsbo, Blädinge
den 21 februari 1941.

ARON JOHANNISSON.

Sv. Ps. 552.

Dräng,

ej under 17 år, van vid lantbruk, erhåller plats 1 el. 15 mars.

EBBE OHLSSON,
Blädinge. Tel. 21.

Ladugårdskarl.

Medelålders, ordentlig ladugårdskarl får omedelbart plats. 25 djurs besättning. Mjölkmaskiner och elektrisk pump finnes.

JUTAGÅRD, BLÄDINGE.
Per Samuelsson. Tel. 25.

Dödsfall.

Efter en tids svårt lidande avled på fredagen i Blädinge änkefru Anna Maria Jonsson från Södra Vare Jonsbo i sitt 89:e levnadsår. Som närmast sörjande stå en broder, brorsbarn och övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 1 Mars 1941.



Vår käre lille

ÅKE

har lämnat oss i bittraste sorg och saknad.

Blädinge den 26 febr. 1941.

ELLEN och KARL BLOM.

Syskonen.

Alltid så lugn och stilla
Alltid så tålig och god,
Så skall vi alltid Dig minnas
Älskade son och bror.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 6 Mars 1941.



Bilden är tagen utanför stationsföreståndare Nils Johanssons bostad, där man hade samlats för att fira den 100-åriga jubilaren.

Hyllning.

Hemmansägaren Anders Nilsson, Andersboda, Blädinge, fyllde i måndags 100 år och blev då föremål för hjärtliga hyllningar från släktingar och sockenbor.

Ett 75-tal av dessa samlades på förmiddagen i jubilarens hem, där hyllningarna framfördes i form av tal och överlämnandet av blommor. Prosten Knut Holm, Vislanda, höll med utgångsord ur Psaltaren ett varmhjärtat tal till jubilaren. Därefter intogs kaffe och förfriskningar. Pastor Hallgren, Blädinge, höll ett anförande samt utbringade leve för jubilaren. Han föredrog dessutom ett 40-tal telegram, som anlänt. Lantbrukare K. Magnusson, Färanäs, höll ävenledes ett tal och överlämnade en kopia av karta över jubilarens födelseby Färanäs, sådan denna tedde sig för hundra år sedan.

(Obs. Bilden ovan har aldrig varit publicerad i Smålandsposten utan har bifogats i efterhand. A.R.)

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 9 Mars 1941.

TACK.

För de storslagna hyllningar, jag fick mottaga på min 100-årsdag, tackar jag varmt och hjärtligt.

Andersboda, Blädinge, den 4/3 1941.

Anders Nilsson.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige har beslutat teckna borgen för 3.500 kr. för att möjliggöra för en uppsagd torpare att anskaffa bostad.

Fullmäktige delgavs beslut av länsstyrelsen angående utomplansområdet i Vislanda, vilket även berör Blädinge socken. Att å kommunens vägnar närmare granska utslaget samt i viss del eventuellt överklaga detsamma samt bevaka kommunens intressen i saken utsågos f. riksdagsmannen P. M. Olsson samt f. nämndemannen P. Samuelsson.

En skrivelse från länsstyrelsen som svar på en skrivelse från kommunens sida av år 1938 angående ombyggnad av vägen Blädinge – Ugnabygden och anvisande av medel härtill delgavs även fullmäktige. Ärendet hade överlämnats till vägingenjören för att intagas å nästa arbetsplan.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 13 Mars 1941.

Till Blädinge arbetarkommun, Sv. Metallavd. 32, Alvesta, arbetsgivare och kamrater, släkt och vänner för visat deltagande vid vår käre

ÅKES

bortgång samt för den vackra blomstergården vid hans bår frambära vi vårt varma tack.

Blädinge den 5/3 1941.

ELLEN och KARL BLOM.
Syskonen.

Begravning.

I Blädinge har Åke Blom jordfäst. Jordfästningen förrättades av komminister I. Hallgren som höll betraktelse, minnande om livets vansklighet även för dem, som stod i sin ungdoms vår.

Bland den synnerligen rika blomstergården märktes, förutom från de närmaste anförvanterna, släkt och ungdomsvänner, kransar från Blädinge arbetarekommun, arbetsgivare och arbetskamrater i Alvesta, samt från Metalls avd. 32 i Alvesta. Representanter från nämnda fackförening deltog även med fana,

vilken sänktes över graven till en sista hälsning.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 20 Mars 1941.

+

Vår kära syster och moster
Fröken

Ingeborg Grönhagen

avled stilla å Ro, Lidingön, tisdagen den 18 mars 1941. I kärleksfullt minne bevarad av syskon och syskonbarn.

Sv. ps. 572.

Jordfästningen äger rum i Lidingö kyrka fredagen den 21 mars kl. 2 e.m. Gravsättning i Blädinge Marie bebådelsedag kl. 10,30 f.m.

+

Min älskade broder,

Torsten Sylvan

* 21. 8. 1904.
† 17. 3. 1941.

INGEBORG RÄNTILÄ.
f. Sylvan.

*Bred Dina vida vingar, o Jesu,
över mig –*

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 27 Mars 1941.

Begravning.

I Blädinge jordfästes vårfrudagen Torsten Sylvan och gravsattes fröken Ingeborg Grönhagen.

Under det att kantor Gunnar Johansson från orgeln spelade Preludium av J. S. Bach, inburos de båda kistorna. Kontraktspastor K. Holm, Vislanda, talade med ämne från Dav. 130 ps. och utförde begravningsmässan. Från läktaren sjöng en anförvant, fröken Sidor

Geijers "Jag vet en hälsning mera kär, än värd vad du kan ge". Då kistorna buros ut spelades på orgeln "Largo" av Fisher. Vid graven talade häradsdomare C. M. Johansson.

Sång- och musikstunden i Blädinge kyrka, av Aringsås och Blädinge kyrkokörer vårfrudagen fick oaktat det svåra vädret en ganska god tillslutning.

Efter inledningspsalm utförde stråkorkestern "Andante cantabile" av Tschaikowsky. Sångavdelningen inleddes med Runbäckes välklingande verk "Hur fröjda sig i templets famn" för kör, solo och orgel. Avdelningen avslutades J. H. Roman "Jag vet, att min förlossare lever".

Efter en kort betraktelse av pastor P. I. Hallgren, i nära anslutning till musikgudstjänsens program, följde senare avdelningen, där höjdpunkten utgjordes av Ivar Widéens mäktigt gripande koralkantat "Vid Jesu kors" för kör, solo, orgel och stråkar.

Dirigenter voro kantor Gunnar Johansson och kantor Gösta Åhlund, vilken sistnämnde även var solist. Övriga solopartier utfördes av körmedlemmar. Stämfördelningen var väl avvägd och utförandet gott. Stråkorkestern avslutade förtjänstfullt högtidligheten med Schuberts "Litania".

På söndag e.m. upprepas programmet i Aringsås kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 29 Mars 1941.

Högern i Blädinge. I onsdags höll högerföreningen i Blädinge årsmöte i Bloms pensionat. Kommunalordf. Ebbe Ohlsson öppnade sammanträdet och erinrade inledningsvis om det allvarliga tidsläget och de krav, som landet ställer på sina medborgare. Talaren berörde i en intressant exposé högerrörelsen av i dag, dess arbete och önskemål och framhöll bl.a., hur partiets försvarsställning mera allmänt beaktats och vitsordats av politiska motståndare.

Högern i Blädinge har utökat sitt medlemsantal från 60 till 64.

Till styrelse valdes kommunalordf. Ebbe Ohlsson ordf., nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, hemmansägarna R. Salskog, G. Rogdahl och R. Aronsson samt fröken Astrid Salskog.

Till revisorer omvaldes kyrkovärden E. O. Carlsson och hem.-äg. C. J. Nilsson. Till ombud vid länsförbundets stämma i Växjö valdes G. Rogdahl och R. Salskog. Årsavgiften bestämdes till en krona.

Efter förhandlingarna vidtog ett animerat samkväm, där riksdagsman P. M. Olsson berättade minnen från forna dagars möten. Vidare förekom sång och musik. Sedan värdfolket avtackats, avslutades mötet med ett leve för fosterlandet och "Du gamla, du fria".

Kommunalt. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde har till en Röda kors-kommitte valts: kantor G. Johansson (sammankallande), fru Anna Nilsson, Blädingeås, fru Betty Samuelsson, Jutagård, fru Anna Gustavsson, Blädinge station, och fröken Maria Lagerlund, Oby.

Fastighets- och Lösöreauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas å lägenheten Jonsbo u. Södra Vare Västregård i Blädinge socken **fredagen den 4 april 1941 med början kl. 10 f.m.** låta dödsbodelägarna efter avlidna änkan Anna Maria Jonsson därstädes försälja:

dels lägenheten Jonsbo, som för spekulanter före auktionen uppvisas av hem.-äg. Karl Ring i Södra Vare Västreg.; och

dels den avlidnas lösegendom såsom guld- och silversaker, tenn, koppar, malm- och järnsaker, möbler, linne och sängkläder m.m.


Köparen av fastigheten skall vara beredd att, sedan avgivet bud prövats, å auktionsdagen erlægga en handpenning av 500 kr.

Säkre köpare av lösegendom erhålla två mån. räntefritt betalningsansånd under vanligt äganderättsförbehåll.

Alvesta och S. Vare Västregård den 26 mars 1941.

Auktionsförrättarna.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 3 April 1941.



Härmed tillkännagives
att
vår älskade moder

Ingrid Carlsson

avlidit stilla i dag, i sitt 73:dje
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
oss, systrar, släkt och vänner.
N. Vare, Blädinge den 1 april 1941.

BARNEN.
Barnbarnen.

Så trött, så svag och matt
av sjukdom svår och lång.
Men nu Du hunnit vilans natt,
så skönt Du sova får.

Sv. ps. 560 och 563.

Hemvärnet i Blädinge, har sedan lång tid tillbaka varit aktivt verksamt. För närvarande utbildar det sig teoretiskt genom en studiegrupp.

För att bereda hemvärnet uppmuntran och stödja dess verksamhet har nyligen i Blädinge kyrkskola varit anordnad en hemvärnsafton med föredrag av kantor G. Johansson, deklamation av kommunalordf. Ebbe Ohlsson samt sång av Blädinge kyrkokör.

För att prekunjärt stödja hemvärnet samt för att sondera terrängen för möjligheterna att bilda en lottaavdelning anordnas på fredag i Blädingeås skola en hemvärnsafton kl. 7 e.m. med sång och deklamation samt föredrag av fru Sylva Aaby-Ericsson, Dansjö.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 6 April 1941.



Lottagrupp bildad i Blädinge.

Blädinge hemvärn hade i fredags i Blädingeås skola anordnat en talrikt besökt aftonunderhållning. Hälsningsanförande hölls av hemvärnsledaren Per Samuelsson, som berörde hemvärnets uppgifter.

Under kantor G. Johanssons ledning utförde Blädinge kyrkokör några sångnummer, som livligt uppskattades.

Chefslottan fru Sylva Aaby-Ericsson höll därpå ett med stort intresse åhört sakligt föredrag om lottarörelsen.

Efter detta uppkom frågan om bildande en lottagrupp i Blädinge, vilket resulterade i att 15 medlemmar genast antecknade sig. Gruppen skall vara ansluten till Norra Allbo Lottakår.

Till gruppchef utsågs fru Betty Samuelsson och till vice gruppchef fru Anna Nilsson.

Efter förhandlingarna följde deklamation av kommunalordf. Ebbe Ohlsson.

Sedan kaffe serverats, vidtog allsång, som avlöstes med att några hemvärnssånger, till allmän förnöjelse sjöng "Blädinge hemvärnssång". Därefter följde en glad militärsketch, utförd av Olle Nilsson och Gunnar Carlsson.

Nettobehållningen av festen uppgick till omkring 160 kr., vilken tillföll Hemvärnet i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 59 Söndagen den 13 April 1941.

FÖRLOVADE.

**Göte Ahlberg
Signe Gustafsson**

Blädinge.

Begravning.

I onsdags jordfästes i Blädinge kyrka änkefru Ingrid Carlsson från N. Vare.

Akten inleddes med att från orgeln spelades Preludium av W. Gollers "Skärtorsdagskantat". Pastor P. I. Hallgren förrättade jordfästningen och talade över orden "Om I vänden om

och ären stilla, skolen I förbliva frälsta; genom stillhet och förtröstan varden I starka". Församlingens kantor sjöng därefter "Mitt rätta hem i himlens höjd och icke här jag finner" av J. Morén. Kontraktspastor K. Holm utförde begravningsmässan, och under sorgemusik utbars kistan till graven.

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 24 April 1941.

TACK.

Ett hjärtligt tack till alla dem som under vår lysningstid och på vår bröllopsdag hedrat oss med presenter, pengar och telegram.

Nyagård, Blädinge den 24 april 1941.

Anna-Lisa och Edvin Magnusson.

Från Blädinge skrivs till oss: I onsdags avslutades i Blädinge demonstrationskurs i matlagning och födoämneslära. Ledare för kursen har varit hemkonsulenten Anna-Lisa Lyberg från Växjö. Deltagareantalet har uppgått till 25 personer, såväl äldre som yngre damer. Deltagarna voro mycket tillfredställda, och vid avslutningen avtackades fröken Lyberg, varvid blommor överräcktes.

SEGRARNAS MÅNGFALD säga mer än ord



Under senaste säsongen tävlades om fyra svenska mästerskap på cykel. *Samtliga vunnos på Crescent.* Även i alla andra förra årets stora cykellopp åkte segraren på Crescent. Då man vet vilka oerhört hårda krav, som vid dessa tävlingar ställas på cyklarna, äro de vunna segrarna ett övertygande bevis på Crescentcykelns enastående goda köregenskaper och höga kvalitet. Och det gäller inte bara racer-cykeln utan i lika hög grad de vanliga Crescent-cyklarna. Ty alla praktiska erfarenheter från tävlingsbanorna och de därav föranledda konstruktionsförbättringarna komma även övriga modeller till godo. Det är därför var och en, som vill ha det bästa, skaffar sig en Crescent.

Med tillägg av merkostnaden kan Ni få Er Crescent utrustad med Torpedo två-vaxlingar. Då bereda backarna inga svårigheter. Det lönar sig alltid att köpa det bästa —

Crescent 1941

VELOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD, STOCKHOLM Filiäler: MALMÖ, GÖTEBORG

DEN MODERNA DISKMETODEN



Se här receptet på den moderna diskmetoden: en maskin PER till 10 liter hett vatten. Det betyder ungefär ett öre PER disk. Bättre, billigare och snabbare kan Ni inte få diskningen utförd och så sparar Ni på tvätten och på stöten — och det är ju värt en hel del i dessa tider. PER säljes överallt i originalförpackning.



PER
Det kupongfria PER är icke någon krissara

15-16 års flicka

får plats som husmors hjälp på landet den 1/6.

Magnhild Gustafsson, Ås, Blädinge.

Bilagan Hembygden.

För de unga.

Splitsning.

Den, som idkar lägerliv eller segelsport, har en stor användning för tågvirke. Detta har emellertid blivit en dyrbar vara, som det månggång kan vara svårt att få tag i. Är man en smula händig och har lite hum om splitsning, kan man ofta klara sig genom att av flera små stumpar göra sig ett långt och bastant rep.

Ögonsplits.



Ett tåg är sammansatt av flera finare tåg, vilka kallas kardeler, och det kan bestå av tre eller fyra. Då det är betydligt lättare att splitsa med tre, vilja vi till att börja med hålla oss till detta antal.

Det kan vara praktiskt att ha en ögla på ett rep, t.ex. när en båt skall förtöjas till en påle och man snabbt vill kunna lossa förtöjningen. En ögonsplits utföres på samma sätt som kortsplits, bara med den skillnaden, att här är det endast en ända, som splitsas. 1 och 2 på fig. B visar, hur man går tillväga med denna uppgift.

Det snabbaste och lättaste sättet att splitsa samman två ändar på är kort splitsning. Visserligen föredrager den helbefarne sjömannen långsplitsen, men det är absolut ingenting för en nybörjare att ge sig på. Kan man bara lära sig att göra en god kortsplits bör man vara glad, ty med det kan man klara sig långt. De båda repändarna, som skola splitsas, repas upp ett passande stycke (cirka 20 – 30 cm. allt efter repets tjocklek), så att kardelerna blir fria (1). Arbetar man med grövre tåg, binder man snören om ändarna på kardelerna för att de ej skola ruggas upp under arbetets gång.

De båda repändarna sätts nu tätt mot varandra, så att kardelerna gå skiftesvis in mellan varandra (2). Först splitsas de tre kardelerna från t.ex. det högra repet in i det vänstra, i det var och en av kardelerna från det högra repet föres tvärs över den närmast liggande kardelen i vänsterrepet och stickes in under det nästa (3). Se till, att ej två stickas in under samma kardel och att kardeler från högerrepet endast stickas in under kardeler från vänsterrepet.

Kort splits.



När detta är färdigt gör man precis detsamma till motsatta sidan (4). När varje kardel splitsats in tre gånger i motsatta repet, är splitsningen färdig. Rulla därefter repet under foten för att kardelerna skola falla in i sitt riktiga läge. Skär av de lösa ändarna.

Skulle det vara svårt att öppna kardelerna, efter hand som de olika ändarna skola stickas in under dem, kan man göra en öppning med ett spetsigt föremål (3).



Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 20 Maj 1941.

Kommunalt. Vid årets första kyrkostämma i söndags behandlades en av kyrkovaktmästaren till kyrkorådet inkommen begäran om dyrtidstillägg å vaktmästarelönen. Stämman beslöt, att dyrtidstillägg skulle utgå tills vidare med ett belopp av 80 kr. per år från den 1 jan. 1941.

Beträffande kantor Johnssons donation uppdrogs åt kyrkorådet att t.v. förvalta fonden och använda avkastningen till vården av kantor Johnssons familjegrav.

Hyllning.

60 år fyllde i söndags lantbrukaren Karl Berggren, Ekevarven, Blädinge.

Jubilaren blev uppvaktad och hjärtligt hyllad av barn, syskon och vänner, som överlämnade penninggåvor, presenter och blommor. Jubilaren kan se tillbaka på ett verksamt liv. Han är född i Tjureda och kom till Hjortsberga 1906, där han ägnade sig åt jordbruk och inom stenindustrin. 1929 inköpte han Ekevarven och har sedan dess ägnat sig helt åt lantbruket.

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 19 Juni 1941.

Blädinge.

SOMMARFEST anordnas i FÄRANÄS

Söndagen den 22 dennes med början kl. 4 e.m.

Hjortsberga teateramatörer spelar kl. ½ 5 en amatörteater.

FÖREDRAG hålles därefter av Fridolf Jansson, Benestad. :: Dansmusiken utföres av ERIKSSONS orkester, Vislanda. :: SERVERING.

TOMBOLA anordnas av Blädinge Lottaförening.

Blädinge B.F.-, S.L.U.- och S.L.K.F.-avdelningar.



Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 26 Juni 1941.

FÖRLOVADE.

Hugo Blom
Ruth Svensson

Blädinge.

Värends Nöbbele.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes midsommardagen manufakturhandlanden John Ragnar Hult, Växjö, och Mildred Cederhall, dotter till inspektor Cederhall på Oby säteri, Blädinge.

Under musik av Mendelsohns "En midsommarmattsdröm" trädde brudparet inför altaret.

Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren. Efter vigseln sjöng kantor G. Johansson en brölloppshymn. Bruden bar Blädinge nya brudkrona.

Ur Smålandsposten N:o 110 Söndagen den 13 Juli 1941.

TACK

Vårt hjärtliga tack för all hedersbevisning under vår lysningstid och på vår bröllopsdag i form av presenter och telegram.

Stolparås den 10/7 1941.

Jenny och Arthur Andersson.

Ur Smålandsposten N:o 116 Torsdagen den 24 Juli 1941.

DANS

anordnas

i Färanäs, **BLÄDINGE**,

Lördagen den 26 juli kl. 8 e.m.

Musik av Erikssons orkester, Vislanda.

FRI DANS / SERVERING.

Blädinge S.L.U.-avdelning.

Det måste vara någonting SÄRSKILT med Crescent



Visserligen är det mannen i sadeln, som till viss del avgör tävlingen. Men varför skulle landets främsta tävlingscyklister välja att åka på Crescent, om de inte funnit något alldeles särskilt hos den cykeln. Vad som gäller om Crescent racercykel gäller i lika hög grad om de vanliga Crescent-cyklarna. Alla de praktiska erfarenheterna från tävlingsbanorna och de därav föranledda konstruktionsförbättringarna komma nämligen även övriga modeller till godo. Därför är Crescent modern cykelteknikens yppersta produkt.

Det lönar sig alltid att köpa det bästa —

Crescent 1941

Mot tillägg av merkostnaden kan Ni få Er Crescent utrustad med Torpedo två-växlingsnav. Då bereda backarna inga svårigheter.

VELOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD, STOCKHOLM. Filialer: MALMÖ, GÖTEBORG

Ur Smålandsposten N:o 124 Torsdagen den 7 Augusti 1941.

Idrottsfest i Färanäs, Blädinge,

Lördagen den 9 aug. kl. 8 – 12. Söndagen den 10 aug. kl. 6 – 11 e.m.

Dansmusiken utföres båda kvällarna av BROTHERS dansorkester, Växjö – Storslagna festanordningar såsom tombola, skjutbana med prisskjutning, pilkastning, sjuan m.m., m.m.

Servering av extra gott kaffe. Läskedrycker. Varmkorv. Konditori. Väl mött till två trevliga kvällar i Blädinge.

Blädinge I F.

På festsöndagen, kl. 3,30 e.m. **FOTBOLL mellan Vislanda och Blädinge damlag** samt kl. 4,30 mellan **Grimslövs I K. och Blädinge I F.**

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 21 Augusti 1941.



Min älskade make
vår gode uppoffrande far
Tågmästaren

Anders Karlsson

född den 3 september 1884,
avled stilla i dag
djupt sörjd och saknad av oss släkt
och vänner.
Malmö den 19 augusti 1941.

EDITH KARLSSON.
Sven. Ingrid.
Sv. ps. 287.

För dem av den avlidnes kamrater och
vänner, som önska övervara jordfäst-
ningen, meddelas att densamma äger rum
söndagen den 24 aug. kl. 13,30 i Östra
kyrkogårdens kapell, dit ev. blommor
bedes sändas.

Död



*Tågmästaren Anders Karlsson,
född 1884-09-03 i Blädingeås
Norregård, Blädinge.
Död 1941-08-19 i Malmö.*

Ur Smålandsposten N:o 136 Torsdagen den 28 Augusti 1941.

Tänd gott ljus
det är en vila för ögonen



Olika arbeten kräva belysning av olika styrka. Läs- och skrivarbeten, sömnad, stoppning o. a. arbeten i hemmet äro krävande för ögonen och erfordra gott ljus. Se därför till att Ni får en innermatierad Osram  av lagom styrka i Eder arbetslampan. Osram  lampor ha nu ännu lägre wattförbrukning än förr, varför ljuset blivit billigare.

Tänd **OSRAM-D**
LJUSRIK - SVENSK


Jordfästning.

Tågmästare Anders Karlsson, Malmö, har jordfästas å Östra kyrkogården i Malmö.

Akten inleddes med att kantor A. Svanström sjöng "Hur ljuvt det är att komma". Kyrkoherde H. Erics förrättade jordfästningen. Kantor Svanström sjöng "Evig vila" av Fr. Schubert. Kyrkoherde Erics sjöng mässan. Kistan utbars av sex uniformerade kamrater till den bortgångne till tonerna av Chopins sorgmarsch, spelad av kantor Svanström. Vid utgången bildade kamrater häck. Listan företrädde av florbeklädd fana, samt prestaver, burna av tågmästarna K. Nygren och A. Götrick. Överinspektör H. Grönqvist talade för stationsbefälet vid Malmö Central och tågmästare C. Lindberg för kamrater i Sv. J.V.M.F. avd. 249, varefter fanan sänktes. F.d. tågmästare F. Roslund talade för pensionerad konduktörspersonal vid S.J. i Malmö och f.d. tågmästare A.F. Fredriksson för bostadsföre-

ningen Andraégården. Samtliga nedlade kransar. De sörjandes tack frambars av kand. Evald Olsson, Lund. I den rika blomsterskörden märktes bland övriga kransar, en från ungdomsvännerna i Blädingeås, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 137 Lördagen den 30 Augusti 1941.



Vår älskade mor,
vår kära farmor

Fru
Eva Kennedy

insomnade stilla i dag.
Blädinge o. Mölndal den 26 aug.
1941.

ARVID o. EBBA.
Kerstin, Birgitta, Margareta.

EINAR.

Sv. ps. 434.

Jordfästningen äger rum tisdagen den 2
sept. kl. 11 f.m. i Blädinge kyrka, dit
event. blommor kunna sändas.

Dödsfall.

I torsdags avled i Blädinge fru Eva Kennedy, änka efter framlidne svensk-amerikanaren mjölnaren Wilhelm Kennedy, Ånganäs kvarn, Hjortsberga.

Hon var född i S. Vare Kexlegård, Blädinge, 1872. Närmast sörjande är två söner Arvid, disponent vid Cementfabriken i Mölndal, och Einar anställd vid samma fabrik. Vidare sörjes den hädangångna av tre bröder och fem systrar.

Ur Smålandsposten N:o 140 Torsdagen den 4 September 1941.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på tisdagen änkefru Eva Kennedy från Södra Vare Kexlegård.

Sedan kistan under orgelmusik införts i templet förrättades jordfästningen av komminister P. I. Hallgren, som i anslutning därtill höll griftetal med utgång från orden i Jes. 38: 12. Kantor G. Johansson sjöng därpå hymnen "Du är mitt ljus", varefter kistan utbars under tonerna av en sorgmarsch.

Då stoftet nedsatts i familjegraven å Hjortsberga kyrkogård höll kyrkoherde Nils Rosengren en kort betraktelse och läste en bön. Därefter trädde den bortgångnas son, disponent A. Kennedy, Mölndal, fram till bären och nedlade en krans och uttalade ett sista tack till modern. Vidare nedlades en krans av häradsdomare C. M. Johansson, Södra Vare, med tack för mångårig vänskap samt av kyrkovårdarna J. M. Johansson, Forssa Djuragård, å anhörigas vägnar. Pastor Hallgren uttalade slutligen ett tack på de sörjandes vägnar och hedersbevisningen varpå akten slöts med psalmen "Närmare Gud till Dig". En synnerligen rik blomstergärd ägnades den hänsovnas minne.

**"Tvål" säger Svensson
– "creme" säger Jonsson
men båda välja Colgate**



Vare sig Ni använder raktvål eller rakcreme — Colgate löser bäst Ert rakproblem. Både Colgate Raktvål och Colgate Rakcreme ge samma småbubbliga och effektiva lödder, vilket gör rakningen så snabb och behaglig. Därtill är Colgate ekonomisk i bruk.

Stor tub 1:40 (inkl. oms.)
10 packag

Litet 1:55
Liten 1:20 (inkl. oms.)

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 11 September 1941.

Hushållerska,

som på egen hand kan förestå ett lant-hushåll för 2 pers., erhåller plats den 15 sept., ev. senare. Platsen ledig på grund av giftermål. Svar till

Fritiof Wiberg, Blädinge. Tel. 28.

Ur Smålandsposten N:o 146 Söndagen den 14 September 1941.

FÖRLOVADE.

Torsten Lydig
Britta Andersson

Blädinge.

Vislanda.

T A C K

Till släkt och vänner, som hedrat mig på min 50-årsdag, får jag härmed framföra mitt hjärtliga tack.

Ulvagraven den 10 sept. 1941.

Gerda Gustavsson.

Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 27 September 1941.

Flicka,

17 – 18 år, van vid lantbruk, erhåller plats 1/10 eller senare.

INGEBORG JOHANSSON,
Norra Vare, Blädinge.

Chevrolet,

1935 års mod., 5-sitsig, i gott skick, säljes förmånligt. (Total) automatisk frostfri kolsyresnö brandsläckningsapparat passande för sågverk eller annan industri.

Vidare genom

JOHN KARLSSON
Solhaga, Blädinge. Tel. 19.

Ur Smålandsposten N:o 154 Söndagen den 28 September 1941.

FÖRLOVADE.

Sture Johanson
Ingegerd Hertzman

Blädinge.

Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 159 Tisdagen den 7 Oktober 1941.



Min älskade maka
och vår kära mor och mormor,
EVA CARLSSON

avled stilla i dag i sitt 80:de levnadsår,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, barnbarn, släkt
och vänner.

Björnstorp, Blädinge den 5/10 1941.

FRANS CARLSSON.

Erik o. Elsa. Signe o. Georg.
Olle.

Jenny o. Arthur. Alma o. Gunnar.
Majbritt.

Minnenas vindar susa
snart vid Din tysta grav.
Tack, för Ditt minne ljusa,
tack, för den kärlek, Du gav!
Tack för Din omsorg stor,
älskade maka och mor.

Sv. ps. 577, 575: 6.

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 9 Oktober 1941.

Hästar till salu.

Ett sto, 6 år, dräktigt, ett sto 1 ½ år, ett
årsfö, färg fuxar, säljas felfria.

Gustav Andersson, S. Vare, Blädinge.

Begravning.

Å Blädinge kyrkogård jordfästes i tisdags
fröken Ester Asp, Oby.

Vid graven höll pastor P. I. Hallgren griftetal
och förrättade jordfästningen. En släkting till
den avlidna, hemmansägare Claes Dahl, S. Vare,
minde om den bortgångnas kärleksfulla sinne-

lag, de prövningar hon fått genomgå, och det ljusa minne hon lämnat efter sig. En
ovanligt rik blomstergård hade ägnats det avlidnas minne.

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 11 Oktober 1941.

Blädinge S.L.U.-avdelning har anordnat tävlingar i exteriörbedömning och mjölkning
hos lantbr. Arvid Samuelsson, Klockaregård. Tävlingsledare var agronom Kuno Melan-
der, Växjö. I prisnämnden fungerade dessutom lantbrukare Fridolf Jansson, Benestad.
Resultatet i mjölkningstävlan blev: Lennart Johansson, Blädingeås, 72 p., Tage Svensson,
Norra Vare, 71 p., Gustaf Karlsson, Hjälmaryd, 69 p., Olle Nilsson, Blädinge, 64 p., och
Erik Andersson, Blädingeås, 63 p.

I exteriörbedömningen uppnådde de tre bästa följande resultat: Lennart Johansson, Blädingeås, 86 p., Ivar Dahl, Södra Vare, 85 p., och Olle Nilsson, Blädinge, 84 p.

Efter tävlingarna bjöd värdfolket på kaffe med dopp varefter agronom Melander höll kritik över tävlingarna. Avdelningens tack till tävlingsledare och värdfolket framfördes av ordföranden.

Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 21 Oktober 1941.



Min käre make
och vår fader

Anders Johan Svensson

har i dag avlidit i sitt 83:dje
levnadsår.

Lästad den 16 okt. 1941.

AUGUSTA SVENSSON.

Barn och Barnbarn.

Syster, släkt och vänner.

Sv. ps. 229 v. 7.

Ford Junior

de Luxe i prima skick med bra gummi,
monterad med kolgasaggregat, säljes
billigt.

JOHN KARLSSON,
Solhaga, Blädinge. Tel. 19.

Hushållerska,

helst i stadgad ålder, villig att biträda vid
mjölkning, erhåller plats den 1 nov. eller
tidigare i 8 vuxna personers hushåll, där
husmor saknas. Svar till

IVAR NILSSON,
Geramon, Hjortsberga.

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 25 Oktober 1941.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Blädinge kyrka läraren vid Ronneby folkskolor Henrik Gadd med fröken Ethel Nelson, dotter till förre kvarnägaren L. Nelson, Ronneby. Vigselförrättare var komminister P. I. Hallgren, som i tal till brudparet utgick från Psalt. 33 ps. sista vers. När brudparet intogade spelades bröllopsmarschen "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn, och efter vigselakten sjöng kantor Gunnar Johansson "Gud välsigne dessa hjärtan" av Wideman. Som utgångsmarsch spelades "Bryllupsmusik" av Debois.

Efter vigseln gav familjen Rogdahl middag för den trängre familjekretsen. Ett stort antal telegram anlände.

Rättegångs- och polissaker.

Allbo häradsrätt. Vid Allbo häradsrätts sammanträde på torsdagen avkunnades en del utslag.

Tvenne män från Blädinge hade vid ett tillfälle misshandlat en person hemmahörande i samma socken. Misshandeln hade haft sin upprinnelse i att käranden – målsägaren vid ett tillfälle varit mindre hänsynsfull mot sin hustru och detta hade av svarandena ogillats på det högsta, varför de företagit sig att i egen regi skipa rättvisa. Häradsrätten fann utrett, att svaranden förövat misshandeln och den ene av dem dömdes till 30 dagsböter á 1 kr., den andre till 15 á 1:50 kr. Dessutom skola de ersätta målsägaren med 50 kr. samt för läkarvård kr. 17:60. Kärandens anspråk på ersättning för mistad arbetsförtjänst kunde icke av häradsrätten bifallas. Dessutom skola båda gemensamt ersätta målsägaren med 50 kr.

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 25 Oktober 1941.
Bilagan Hembygden.

Ett stycke skånsk-småländsk
herrgårdshistoria.

En skildring av den gamla Oby-släktkretsen och
dess minnen.

På västra sidan av den långsmala sjön Salen, i hjärtat av Varend, ligger gränsande intill varandra, de gamla säterierna, som här nedan nämnes, Benestad längst i norr, så Oby och längst i söder, med gräns åt det stora Husebygodset, Lästad. På östra sidan är Engaholms fideikommiss med därunder lydande Ohs herrgård som ensam strandägare. Naturen skänker åt denna trakt med sina från forntiden stammande lövskogar sitt särskilda behag och dess urgamla historiska minnen giva den sitt speciella intresse. Är man därtill med blodets och släktkärlekens fasta band knuten till orten och besitter man de stora förutsättningarna i övrigt, kan det förklaras, att en av vetenskapliga studiers strängt sysselsatta historiker som docenten, fil. d:r, Bengt Hildebrand kunnat prestera viljan och förmågan att genom ett trettiofyraårigt forskningsarbete skapa åt denna bygd och åt de framstående frälsesläkter, som där haft sin boning, ett minnenas Pantheon av det enastående slag, som föreligger.

Det stora och djupt betydelsefulla arbetets första hälft har Norra Allbo hembygdsförening haft förmånen få förvärva för sin årsbok 1941. Andra hälften är avsedd att publiceras i nästkommande årsbok. Hembygdsföreningarnas årsböcker runt om i landet har ju i stort sett arbetat sig upp till en standard, som utgör en heder för svensk kultur och svensk hembygdskänslas osparda offervilja. Om intet årsboksbidrag torde omdömet gälla i högre grad än om detta.

Verket tillägnas författarens moder änkeprofessorkan Elisabeth Hildebrand, född friherrinna Gyllenkrok, ”i varmaste tacksamhet för allt vad hon givit och i gemensam innerlig kärlek till hennes hembygd och till minnet av bortgångna fränder”. Hon föddes å Benestad 1865 och uppväxte där och på Oby som dotter till godsägaren friherre Walfrid Gyllenkrok och dennes maka Anna Hegedal, dotter till statsrådet Christian Hegedal i Köpenhamn. Vad hon betytt för sonen – författarens inställning till hembygd och hembygdsvård framgår med all tydlighet av inledningen till förordet, vilken utgör en sonlig kärleks och tacksamhets hyllning, så betagande att den icke kan förbigås:

”I huset S:t Petri Kyrkogata n:r 7 i Lund, vid hörnet av Vinstrupsgatan, satt mot slutet av 1890-talet ett stadsbarn och hörde ofta sin mor skildra den svenska landsbygden och det gamla svenska herrgårdslivet. Hon berättade om de stora husen på Oby med de många rummen, fyllda av släktminnen och konst saker, om föräldrar, far- och morföräldrar, syskon, de gamla trotjänarna och de talrika underhavandena i två socknar, om parker och trädgårdar, åkrarna och skogarna, ån och sjön, om hästarna och hundarna, slutligen också om de många släktgravarna vid den vita kyrkan i Blädinge. Hon visade bilder från gårdarna, porträtt och familjesaker, och tidigt lät hon sin son själv få se och besöka dessa trakter, som blevo honom en andra hembygd, bredvid hans egen. Hon gav på så sätt stadsbarnet den enastående lycka, som det är att vara rotfäst i fädernas jord. Ingen tacksamhet kan vara stor nog att gengälda detta”.

Med de förutsättningar, som äro den vetenskapligt tränade historikern förbehållna, har författaren strävat efter ”att inställa människor och bygd i förhållande till hävdens större gestalter och händelser, att antyda förbindelsen med allmännare historiska facta och miljö”.

I inledningen framhåller författaren vidare, att ”de två socknar, Vislanda och Blädinge, som här i hjärtat av Varend bildar ett pastorat, har historiskt sett haft väsentligt olika karaktär. Moderförsamlingen Vislandas namn är förbundet med ryktbara prästdynastier, främst släkterna Wiesel, Hyltenius och Cavallius, och i svensk litteratur levandegjort framför allt genom Samuel Ödmanns klassiska ”Hågkomster”. Trakten är tillika Peter Wieselgrens hembygd. Annexsocknen Blädinge åter var i århundraden hemvist för svenskt frälse, som satt outplånliga spår i dess utveckling och hävder. Därför äro också kyrkan och kyrkogården viloplats för en lång rad av personer med adelsnamn, i flera fall av mycket kända ätter”.

Efter en med tilltalande illustration prydd skildring av Oby sätesgård sådan den tog sig ut innan den i mars 1888 eldhärjades och vad den från karolinska tiden härstammande vackra huvudbyggnaden angår, nedbrann i grunden konstaterar författaren ehuru som Oby efter ett långt förfallets period, sedan det till väsentlig del kommit under granngodset Huseby, börjat lyftas ur förfallet och gått en ljusare framtid till mötes.

Oby äldre ägarelängd upptager namnen Sparre, Gyllenhielm, Cappel, Rosenbielke, Lagergren, Netherwood, Cronhiort, Stiernblad, Steuch, Mörner, Thure Gabriel Gyllenkrok och åren 1864–1888, Stellan Walfrid Gyllenkrok. Kommersrådet Elof Steuch, som förvärvade Oby 1863, var gift med Anna Christina Juul, avkomling av danska riksrådet Ivar Juul, död 1627, och hans svärmor var Elisabeth Sehested. Steuchs svägerska Sofia Juul var gift med den något äventyrlige majoren S. A. Stobée, känd som slagskämpe som ”uti skånska orterna fortsatte det gamlas rustande väsende”. Om Gyllenstiernaarvet Karsholm och Svaneholm samt familjerna Juul, Steuch och Stobée ger författaren en förunderligt levande, högintressant skildring rikligen dokumenterad av svenska och danska arkiv och andra källor.

Ordningen kommer därefter till grevliga ätten Mörner av Morlanda, vilken ju skänkt Kronobergs län två landshövdingar, far och son. Generalguvenören, fältmarskalken och presidenten i Göta hovrätt greve Carl Gustaf Mörners son med friherrinnan Chatarina Margaretha Bonde, greve Hans Georg Mörner, även han en berömd karolin, hade i gifte med grevinnan Eva Charlotta Sparre af Söfdeborg fått sonen Carl Gustaf Mörner, och genom sitt gifte med kommersrådet Steuchs dotter Sophie Elisabeth kom denna släktgren till Oby. Omkring deras äldsta dotter den kvicka, glada och högt begåvade Christine Charlotte rör sig en högst intressant skildring av betydande personligheter. Den Mörnerska stora syskonkretsen på Oby utmärkte sig för konstnärlig begåvning och särskilt hade de litterära, musikaliska och konstintressen. Christine Charlotte blev gift första gången med Axel Thure Gyllenkrok och andra gången med generallöjtnanten och krigspresidenten, friherre Bror Cederström, Christine Charlotte, som ung vacker och charmfull, var en erkänd poet, och särskilt i huvudstadens litterära kretsar tilldrog sig mycken uppmärksamhet, varjämte hon målade samt tecknade en mängd ännu bevarade karikatyrer och genrebilder. Den sköna Ulla Koskull från Engaholm, sedermera grevinnan Brahe, skall i henne haft sin farligaste rival, enligt vad berättas från en kungligt besökande i Växjö, där fröken Koskull blev föremål för Gustaf den III:djes synnerliga uppmärksamhet.

Brödrakretsen på Oby blev med tiden en synnerligen förnämlig sådan. Landshövdingen Carl Stellan blev titulärpresident och en av rikets herrar, Hampus Elof generallöjtnant, Adolf stannade vid majorsgraden, men Claes Erik blev hovmarskalk, Gustaf Fredrik generallöjtnant samt Axel Otto generallöjtnant och krigsminister. System Sophie Louise blev gift med ambassadören friherre Johan Wilhelm Sprengtporten. Blädinge kyrkas altartavla är målad av Axel Otto Mörner. I Blädinge hade de alla hemortsrätt, och alla älskade Oby, säger författaren. Och i Mörnerska gravkoret å Blädinge kyrkogård vilar icke mindre än 22 familjemedlemmar.

Ett nytt kapitel, betitlat Sophie Louise Mörner på Oby och ambassadören Sprengtporten, mäter om deras ganska rörande kärlekssaga och om släktkretsen på Duveke och Björnstorp samt familjen Gyllenkrok. Ur Charlotte Mörners av henne själv besjungna ”Resa åt Östergötland 1790” må återges skildringen av ankomsten till Oby från det Gyllenkrokska Svenstorp i Skåne:

skolpilt i Växjö gick förbi grevinnans fönster klappade hon på rutan. Gossen fick komma in, och presenterades för nåder, och undfägnades med päron och konfekt. Och den gamla Obygrevinnans hushållerska mamsell Lichovia, berättade sagor för den blivande sago-upptecknaren”.

Från Växjö flyttade grevinnan Charlotte sommaren 1828 till Benestad, där hon den 22 februari 1832 slöt sin märkliga levnad. Hennes och makens gravplats söder om Blädinge kyrka hägnas av ett svart staket och är planterad med fyra vackra hängaskar.

Av hennes syskon har excellensen, en av rikets herrar, landshövdingen över Kronobergs län greve Carl Stellan Mörner för oss smålänningar ett särskilt intresse. Han beskrives som en utmärkt landshövding, med klart huvud och ädelt hjärta, driftig och avhållen. Hans son greve Carl, som på faderns förbön fick efterträda honom på landshövdingeposten, var hederlig och välmenande, men ingen kapacitet. Växjömalicen påstod att han var känd för ”sin starka aptit, sin dåliga mage och sin klena juridik”.

Både far och son vilar i Mörnerska gravkoret i Blädinge.

*

Anmälaren har trots sig bäst gagna den småländska läsekretsens intressen genom att söka noggrant efter författare återge några glimtar av denna utomordentligt intressanta och givande släktkrönika. Utrymmesskäl har förbjudit att ge mer än en antydan om det rika innehållet, som därtill prydes av ett högst förnämligt bildgalleri (för övrigt är hela boken, typografiskt sett, synnerligen väl utförd). Men trots all knapphändhet torde i alla fall för läsaren stå klart att Småland och enkannerligen Varend i Oby och dess granngårdar haft positioner med en märklig förmåga att attrahera och charmera ett betydande antal av rikets stormanssäter. Åtminstone vad denna trakt angår passar det ingalunda i stycke att med medlidsamt förakt tala om ”den småländska knapadeln”. Få sätesgårdar i landet kunna pryda sin ägarelängd med märkligare och förnämare namn, och Blädinge kyrka och kyrkogård kan med rätta kallas ett vördade minnenas Pantheon av säreget slag.

Författarens utomordentliga stilkonst, hans suveräna behärskning av ämnet, djupa historiska vetande och vida perspektiv göra läsningen av Allbo hembygdsförenings sista årsbok till ett utsökt nöje, högeligen att anbefalla åt envar kulturintresserad.

Nils Ascan.

Ur Smålandsposten N:o 177 Lördagen den 8 November 1941.



EN IDEALISK FATÖLJ

— just så som Ni vill ha den — finner Ni i vårt utomordentligt rika urval. Vi ha massor av trevliga, högmoderna kompletteringsmöbler till extra låga priser.

MÖBELFIRMAN ERNST NILSSON,
VISLANDA. Tel. 20.

TACK.

Till alla, som hyllat mig på min 70-årsdag, och särskilt till dem i Vislanda och Blädinge, som lämnat bidrag till den storartade jubileumsinsamlingen att enligt min önskan användas till kyrkornas prydnad i Vislanda 2.871 kr. och i Blädinge 705 kr. — mitt hjärtligaste tack.

Vislanda prostgård 6 nov. 1941.

K. HOLM.

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 18 November 1941.

Kungörelse.

I det hos länsstyrelsen i Kronobergs län förda handelsregistret har denna dag inlagts följande anmälan.

Rörelsen med firma **Lantmannaaffären I. Petersson** i Blädinge socken fortsättes av numera avlidna Ingrid Peterssons efterlevande barn under ny firma:

Gösta Oskar Sigfrid Virdeskog, Siri Maria Ingeborg Virdeskog, Klaes Ture Reinhold Virdeskog, Vera Ingrid Karolina Virdeskog och Maj-Lis Virdeskog, alla i Nyhem under Blädingeås Östregård i Blädinge socken, ämna där med postadress Blädinge i bolag idka speceri- och diversehandel samt handel med manufakturvaror och lantmannaprodukter under firma **Lantmannaaffären I. Peterssons Eftr. & C:o**, som tecknas av Gösta Virdeskog och Siri Virdeskog var för sig.

Växjö i landskansliet den 14 november 1941.

LÄNSSTYRELSEN.

Från Blädinge meddelas:

I söndags hölls bibelvesper i Blädinge kyrka, varvid kontraktsprost K. Holm predikade och komminister P. I. Hallgren höll föredrag om Paulus. Kyrkokören under kantor Gunnar Johanssons ledning sjöng: "Hur fröjda sig i templets famn", av Runbäck samt J. S. Bach, "Kommen för Herren med tacksamhet". Även barnkör medverkade. Efter predikan frambar prosten Holm ett tack till församlingen för den hyllning, som kommit honom till del på den nyligen ingångna 70-årsdagen. Den penningssumma, som från Blädinge överräckts på högtidsdagen, önskade han skulle tillfalla Blädinge kyrka för restaurering av den gamla märkliga och förnämliga predikstolen.

Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 22 November 1941.

Hyllning.

På sin 50-årsdag i tisdags blev fru Emilia Karlsson, Södregården, Blädinge, föremål för hjärtliga hyllningar av släkt och vänner, vilka överlämnade blommor, presenter och en penningssumma.

Senare på dagen voro ett 80-tal gäster inbjudna till supé i hennes hem, då hon blev föremål för ytterligare hyllning.

Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 29 November 1941.

Eldsvåda i Blädinge. I onsdags utbröt vid fyratiden av e.m. eld i en av arbetarebostäderna vid Oby gård i Blädinge.

Vislanda brandkår alarmerades, och brandchef J. A. Ståhl, Vislanda, med fem brandmän infann sig medförande motorspruta. Elden hade emellertid då begränsats genom raskt ingripande av tre arbetare vid gården. Efter 1 1/2 timmes arbete kunde brandkåren återvända.

Ur Smålandsposten N:o 192 Torsdagen den 4 December 1941.

Hyllning.

60 år fyllde i måndags hemmansägaren Henrik Pettersson, Blädingeås Östregård, Blädinge, varvid jubilaren blev uppvaktad med ett flertal presenter och blommor.

Han är född på den gård, han brukar. Han har nedlagt ett betydande arbete och förbättrat sin gård på mångahanda sätt.

Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 20 December 1941.

Hyllning.

Lärarinnan Maria Lagerlund, Oby, Blädinge, blev på sin 50-årsdag i torsdags föremål för omfattande hyllningar. Tidigt på morgonen infunno sig några f.d. elever och framburo lyckönskningar. Dagen till ära uppträdde en av de uppvaktande flickorna som Lucia. Senare infunno sig representanter för skolstyrelse och lärarekår och överräckte blommor samt ett större bokverk. Grannar presenterade med ett frukttfat i tenn med inskription. Damer från Blädinge uppvaktade med subskriberad gåva. Utom en mängd andra gåvor och blommor från släkt och vänner anlände ett stort antal telegrafiska lyckönskningar.

Ur Smålandsposten N:o 202 Söndagen den 21 December 1941.

Visa i julhelgen.

*Nu tar vi till fiolen
och spelar upp en låt.
Ty nu bör sträng och stråke
ej vara skilda åt;
och för att inte sorgen
skall sitta kvar på lur,
så ger vi första takten
en ljus och solig dur.*

*Tjohej, så börjar dansen
med lätta steg och hopp,
och ingen får stå stilla,
nej, alla måste opp!
Ty glädjen gör ej skillnad
på ålder och volym,
när glättiga humöret
får tonernas kostym.*

*Se farfar hur han skumpar
och glömmar all sin gikt!
Och gamla tant Erika –
med vågad övervikt –
hon tränar piruetter
av vådligaste slag;
hon skulle göra lycka
i något folkdanslag.*

*Och medan brasan flammar
och granen brinner ner,
man piggar upp varandra
och skämtar glatt och ler;
ty spänningen och mödan
av tidens bistra krav
är skönt nå'n gång få glömma
och helt få koppla av.*

PÄLLE NÄVER.

Tomten föreslår:
"KOCKUMS
emalj i år"

KOCKUMS EMALJ
Självlösande
STEKGRYTA

KOCKUMS EMALJ
KAFFE PANNOR
-för godare smak

KOCKUMS EMALJ
Stek- och
gratinfåda

KOCKUMS
glada EMALJ
är kvalitet
i var detalj

Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 28 December 1941.



Min älskade make
och vår käre pappa

**OSCAR EMIL
GUSTAFSSON**

har i dag lämnat oss efter ett långt och
svårt lidande i sitt 65:te levnadsår, i
djupaste sorg och saknad.

Hallåkra, Blädinge den 24 dec. 1941.

ESTER GUSTAFSSON.

Jesper och Agda.

Elsie. Erna.

Karin och Lennart.

Gert. Britt-Louise.

Ebba. Greger.

Herbert. Gösta.

Stig.

*En tröst i sorgen Gud oss ger,
att den vi älskar ej lider mer.*

Sv. ps. 557 v. 1.

**Per Perssons
Standard stickmaskin,**

nästän ny, med 50 cm. nålbädd och
dubbel garnledare, säljes billigt.

H. Bergstrand, Salsryd, Blädinge.



Ur Smålandsposten N:o 206 Tisdagen den 30 December 1941.

BLÄDINGE

GOTT NYTT ÅR

tillönskas släkt, kunder och vänner.

Firma John K. Gustafsson.

Gott nytt år

tillönskas ärade kunder.

Lantmannaaffären I. Peterssons Eftr. & C:o.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1942.

FÖRLOVADE.	
<i>Sture Ekman</i>	
<i>Dagny Johansson</i>	
V. Torsås.	Blädinge.
Nyårsafton.	

Ur Smålandsposten N:o 2 Söndagen den 4 Januari 1942.

Kommunalt. Kyrkostämma hölls 3:dje dag jul. Till revisorer utsågos direktör Per Bayard och kantor Gunnar Johansson.

Kyrkostämman beslöt ingå i vägstyrelsen med anhållan om utökning av trottoaren utanför kyrkan.

Vid kommunalfullmäktigesammanträde har valts: Revisorer för kommunalnämnd och barnavårds-, fattigvårds-, och kristidsnämnden direktör P. Bayard och kantor G. Johansson;

för familjebidragen: S. Johansson, Blädingeås;

för skolstyrelsen: kommunalordsföranden E. Ohlsson och direktör P. Bayard;

ombud för tingshusbyggnadsskyldige: häradsdomare C. M. Johansson, S:a Vare;

i kristidsnämnden: R. Salskog och O. M. Rosén;

i taxeringsnämnden: kyrkovärd E. O. Carlsson, Blädinge, A. Samuelsson, Klockaregård, G. Sjöström, Blädinge station, A. Karlsson, Espetuna, och O. Andersson, Blädingeås;

att granska virkesdeklarationerna: O. Andersson, Blädingeås;

i fattigvårdsstyrelsen: C. Borg, Oby, Anna Nilsson, Blädingeås, och C. J. Nilsson, Blädinge;

i pensionsnämnden: E. O. Carlsson och A. J. Johansson

Beträffande länsarkitektens förslag, att fullmäktige måtte utse en ledamot i särskilda byggnadsnämnden för utomplansområden kring Vislanda, beslöto fullmäktige göra en framställning, att kommunen får rätt att utse tvenne ledamöter.

Länsnykterhetsnämndens framställning, att kommunen måtte utse en särskild nykterhetsnämnd föranledde ingen åtgärd, utan skulle fattigvårdsstyrelsen alltjämt fungera som nykterhetsnämnd.

Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 6 Januari 1942.

FÖRLOVADE.	
<i>Gustaf Carlsson</i>	
<i>Svea Carlsson</i>	
Blädinge.	Ljungby.
Meddelas endast på detta sätt.	

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes i lördags stenhuggare Oskar Emil Gustafsson, Hallåkra.

Medan kistan inbars i koret, spelades Preludium av J. S. Bach. Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, som höll grifftal med utgång från Psaltaren 42: "Varför är du så bedrövad min själ, och varför så orolig i

mig? Hoppas på Gud: Ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud". Kantor Gunnar Johansson sjöng till orgel "Mitt rätta hem" av J. Morén. När kistan utbars spelades "Largo" av J. F. Fischer.

Vid graven talade en broder, och en svärson till den avlidne. Hemmansägare Aron Karlsson, Espetuna, framförde ett sista farväl från grannar. Ett flertal kransar nedlades.

Ur Smålandsposten N:o 6 Söndagen den 11 Januari 1942.

En liten fredlig vrå.

*I djupa mörka skogen
vid Hökamåla fly,
där ligger utmed vägen
en liten ensam by;
blott fyra röda gårdar
man ser bland kala träd
och några åkerlappar
med frusen vintersäd.*

*Här lever man i sämja,
i trygg och fredlig id
som om det aldrig funnits
i världen kiv och strid;
man sköter sina sysslor
som efter mått och vikt;
och uti alla stycken
man ständigt gör sin plikt.*

*När dagens vardagsmöda
sitt lopp har saktat in,
då nalkas kvällens stillhet
med ro till trötta sin;
ej längre ifrån skogen
man skönjer yxans hugg,
och ingen Brunte viftar
med frostig vinterlugg.*

*Och skymningen sig sänker
kring skog och tysta hus,
och hemmafolket samlas vid
brasa och kring ljus;
en mild och vänlig tomte
i dunkel skymningsro
förnumstigt går och tassar
kring knut och förstug bro.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 13 Januari 1942.

Tack.

För de värdefulla presenter och storartade hyllningar, som vi fingo mottaga på vår bröllopsdag, framföra vi härmed vårt hjärtliga tack.

Espetuna, Blädinge den 12/1 1942.

ANNA och VIKING DAHL.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i brudens hem i Espetuna, Blädinge, lantbr. Viking Dahl, Vederslöv, och fröken Anna Karlsson, dotter till lantbr. Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge, och hans maka, född Svensson. Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, som även höll lyckönskningstal.

Efter vigseln gavs middag för ett stort antal gäster. Härvid hölls tal av vigselförrättaren. Vidare talade brudens fader. Tal hölls också av en kusin till bruden, lantbr. G. Rogdahl, Hjälmalyd, vilken också uppläste den mängd telegram som anlant.

Ur Smålandsposten N:o 12 Torsdagen den 22 Januari 1942.

FLICKA

erhåller plats i lantshushåll. Svar till

C. M. JOHANSSON,
Södra Vare, Blädinge.

Tel. 53, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 24 Januari 1942.

Visa vid karbidlampan.

*Nog finns det en och annan,
som trött och modlös går
och fäller sorgens näsdropp
på inåtvända tår;
men vad är det för mening
med sådan ynkedom,
som blott gör kroppen kutig
och själen klen och tom?*


*Man kan väl ej begära,
att levnadens terräng
skall vara ett parkettgolv
uti en blomsteräng?
Nej motgångar och möda
skall även finnas till,
ty annars ter sig livet
som kräftor utan dill.*

*Vi ha ju ransonering
på allt, som stoppas ner
i magens mörka tomsäck
och energi oss ger,
men ännu ej man hört från
de mäktigas beslut,
att så 'nt skall ransoneras,
som kroppen – lämnar ut.*

*Än ha vi sill och cellull
och kaffesorrugat
samt höns och små kaniner
till mat på våra fat,
så har vi vår potatis
i torrt såväl som vått
och rådlös eller modlös
det blir man ej så brått.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 19 Februari 1942.



Min älskade make
och vår käre far

Anders Ahlberg

har stilla avlidit i sitt hem i en ålder av
78 år och 4 månader, djupt sörjd och
saknad av oss, släkt och vänner.
Sissleboda, Blädinge den 17/2 1942.

EMMA AHLBERG.

Verner o. Gerda. Anton. Göte.
Lars.

O, Jesus kär
När vill du hämta mig
Från detta främlingslandet
Hem till dig?
Jag är så trött och kan ej finna ro,
Förr 'n jag hos dig i himmelen får bo.

Sv. ps. 396: 5.

Dödsfall.

I tisdags avled i sitt hem f.d. hemmansägaren Anders Ahlberg, Sissleboda, Blädinge.

Den bortgångne var född i Röshult, Vislanda församling år 1863. Redan vid 18 års ålder kom han ut i förvärvsarbete. Efter att en tid tjänat som dräng gingo vägarna till Värmland. Här tjänstgjorde han som mjölnare och tidvis som smed. Som 20-åring emigrerade han till Amerika. Flera gånger företog han resan mellan hemlandet och landet i väster. Under sin Amerikavistelse försörjde han sig huvudsakligen genom verkstadsarbete. Senare blev han där verkmästare vid ett mudderverk för kanalbygge. Slutligen återvände han till Sverige och inköpte ett mindre lantbruk i Hullingsved, Vislanda, där han år 1900 gifte sig. Utom lantbruk sysslade han med snickeri- och smidesarbete. År 1928 flyttade han till Blädinge och inköpte en gård i Sissleboda, som nu äges av en son.

Den bortgångne har gjort sig allmänt känd och aktad som en god och kyrkligt from per-

sonlighet. Han sörjes närmast av maka samt sönerna Anton, kontorist, Verner, livförsäkringsinspektör, och Göte, lantbrukare.

Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 21 Februari 1942.



**Blädinge
Högerförening**

håller ARSMÖTE å Bloms Pensionat
onsdagen den 25 febr. 1942 kl. 7 e. m.
Föredrag av ombudsman Kry. Stad-
geenliga förhandlingar.

Styrelsen.

Herrar Lantbrukare.

När ni har något självdött djur, häst eller nötkreatur, kom då ihåg mina rävar. Jag hämtar tacksamt inom de närmaste socknarna och betalar skäligt pris.

Claes Petersson, Blädinge.
Tel. Vislanda 17.

Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 26 Februari 1942.

Blädinge idrottsförening, har hållit årsmöte.

Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 30. Kassabehållningen utgjorde kr. 491:59. Föreningen fotbollslag har under hösten deltagit i en vänskapsserie, där 7 matcher spelats, av vilka 4 vunnits och 3 förlorats. Laget ligger på 4:dje plats med en målkvot av 24 – 20. Två vänskapsmatcher har spelats. I riksmarschens ortstävling om landshövding Beskows vandringspris belade föreningen en hedrande 3:dje placering. I friidrott har tvenne klubbmatcher utkämpats mot Slätthögs G.o.I.F. Juniomatcher har anordnats mot Moheda och Benestad. Av riks-idrottsförbundet har föreningen tilldelats en ansevärd arsenal av idrottsmaterial.

Till styrelse valdes: till ordf. G. Virdeskog, v. ordf. O. Svensson, kassör L. Johansson, sekr. H. Carlsson, v. sekr. O. Nilsson, revisorer: S. Johnsson, T. Svensson, materialförvaltare för fotboll resp. fri idrott: I. Karlsson, R. Virdeskog; uttagningkommitté för fotboll: H. Carlsson, O. Svensson, L. Johansson; fri idrottssektion: B. Gustafsson, O. Svensson, S. Johnsson; lagkapten resp. lagledare: K. Karlsson, H. Carlsson; skolungdomens idrottssektion B. Gustafsson.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 5 Mars 1942.

Från Blädinge, meddelas:

I söndags var i Ås skola anordnad en aftonunderhållning. Anordnare var Blädinge västra badhusförening. Sedan hr Sven Jonsson hälsat de närvarande välkomna, höll komminister F. Svensson föredrag om "Ungdomen och föreningslivet". Vidare förekom sång och uppläsning samt frågesport. Vid den senare deltog ett lag seniorer och ett lag juniorer. Konkurrensen blev knivskarp men till seniorernas förmån. En dialog väckte allmän munterhet.

Behållningen går till badhusfonden.

Begravning.

I söndags jordfästes hemmansägaren Anders Ahlberg från Sissleboda i Blädinge.

Under det att kistan inbars i koret, spelades "Preludium" av J. S. Bach. Officiant var komminister P. I. Hallgren, som talade över Psalt. 173: 25: "Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag haver dig, då frågar jag efter intet på jorden". Efter jordfästningen sjöng kantor G. Johansson "O, Herre, jag är mycket trött. O, Herre, skänk mig vila!" av Erkki Melartin. Då kistan utbars spelades "Largo" av K. F. Fischer.

Många kransar och blommor nedlades vid griften.

Tack.

Till släkt och vänner, som hedrat oss i form av presenter, penningar och telegram under vår lysningstid och på vår bröllopsdag, bedja vi få framföra vårt hjärtliga tack.

Blädinge den 28/2 1942.

RUTH och HUGO BLOM.

Ur Smålandsposten N:o 38 Söndagen den 8 Mars 1942.



Blädinge lottagrupp,

har hållit årsmöte. Till gruppchef omvaldes fru Betty Samuelsson, v. gruppchef fru Anna Nilsson, sekr. fru Asta Salskog, kassör fröken Elin Johansson, materialförvaltare fru Anna Nilsson.

Av årsberättelsen framgick, att gruppen varit i livlig verksamhet under året. Den bildades den 4 april 1941 och fick vid starten 14 medlemmar, vilket antal nu ökats till 32. Elva arbetsaftnar har hållits, då strumpor stickats åt hemvärnet. Två lottor har genomgått kokvagnskurs i Alvesta. En lotta bevistade Nääs-kursen och en har deltagit i en tredagars expeditionskurs i Växjö. Fem lottor har deltagit i markententerirörelsen på Kronobergshed. En tombola, som inbringade 400 kr., har varit anordnad.

Efter förhandlingar höll chefslottan fru Sylva Aaby-Ericsson ett mycket intressant föredrag om en studieresa till Finland.

Förra mötet hos fru Samuelsson, och efteråt var ett trevligt samkväm anordnat, då gruppens sångkör underhöll med sång och samtliga blevo bjudna på kaffe.

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 14 Mars 1942.

Födelsedag.

50 år fyller i dag fröken Ingrid Johansson, Hallåkra, Blädinge.

Hon är född i Oby, Blädinge, där föräldrarna arrenderade Björnstorp. År 1897 inköpte dessa 1/24 mtl. Hallåkra, vilket hon vid föräldrarnas död 1917 övertog. De olika uppgifter, som höra samman med jordbrukets rationella skötsel, har hon visat sig väl behärska och nära nog själv brukat hemmansdelen. Hon tillhör den kategori av människor, som hålla fast vid gamla traditioner med regelbundna kyrkobesök. Genom sitt goda, gladlynta och vänliga sätt samt sin redbarhet har hon förskaffat sig enbart vänner.

Dräng.

16 – 20 år, erhåller plats nu eller senare.
Svar till
Reinhold Salskog, Blädinge. Tel. 29.

Dräng,

van vid lantbruk, samt villig deltaga med mjölkning, erhåller plats 15 mars eller senare.

Gunnar Johansson,
Norra Vare, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 42 Söndagen den 15 Mars 1942.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon hemmansägaren Claes Dahl, S. Vare, Blädinge.

Jubilaren är född i Skatelöv. Vid ingånget äktenskap inköpte han Påvelsgård i Alvesta, vilket han brukade i flera år. Senare övertog han Kexlegården i S. Vare, Blädinge. På denna gård, som han ännu innehar, har han såsom en sällsynt dugande jordbrukare

nedlagt ett betydande förbättringsarbete. Hans förmåga har tagits i anspråk för en mängd kommunala uppdrag. Sålunda är han sedan flera år ledamot i kommunalnämnden, kyrkorådet och fattigvårdsstyrelsen. Under en följd av år har han varit ledamot i taxeringsnämnden. Dessutom är han verksam i styrelsen för Vislandaortens mejeriförening. Personligen är Dahl en sympatisk och redbar man, som genom sitt trevliga sätt och glada humör tillvunnit sig förtroende och aktning.

Ur Smålandsposten N:o 45 Lördagen den 21 Mars 1942.



Vår käre gode make
och far

John Hedberg

lämnade oss hastigt i dag i djupaste
sorg och outhärligt saknad av mig,
barn och barnbarn, släkt och många
vänner.

Malmö den 19 mars 1942.

ANNA.

Carl och Anna-Brita.
Leif, Rolf, Björn.

Stina och Sven.
Maud, Monika.

Brita och Hugo.
Lillemor.

Dödsfall.

På onsdagen avled i Malmö f. direktören John Hedberg. Han var född i Blädinge år 1872.

Hedberg kom till Malmö 1896 och övertog en firma i velocipedbranschen som 1911 omändrades till A.-B. John Hedbergs maskinaffär med Hedberg som verkställande direktör. Han lämnade denna post 1933 och har sedan dess varit ordförande i bolagets styrelse. Firman är den äldsta i södra Sverige i fråga om partiförsäljning av cyklar. Även försäljning av motorcyklar har bedrivits.

Hedberg tog på sin tid initiativet till bildandet av Sveriges velocipedfabrikanters och grossisters förening och var dess ordförande där åren 1912–20. Sedan många år var han ledamot av taxeringsnämnden och deltog flitigt i ordenslivet.

Han sörjes närmast av maka, född Linde, samt tre barn och barnbarn.



Personalstyrkan vid företaget i Malmö runt sekelskiftet 1900.

Ur Smålandsposten N:o 43 Tisdagen den 17 Mars 1942.

FÖRLOVADE.

Edward Nilsson
Elsa Johanson

Växjö.

Blädinge.

Den 14/3 1942.

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 24 Mars 1942.

FÖRLOVADE.

Waldemar Johansson
och
Gerda Jonasson

Stockholm, Djurholm, 23/3 1942.
Meddelas endast på detta sätt.

Vislanda – Blädinge högerkvinnoklubb har haft årsmöte. Fru Betty Samuelsson, Jutagård, Blädinge, omvaldes till ordf. Till v. ordf. valdes fru Asta Holm, Vislanda, sekr. fröken Inga-Lisa Håkansson, Vislanda, v. sekr. fru Elly Ydén, Vislanda, kassör fru Klara Swensson, klubbmästare fruarna Sofia Samuelsson och Solveig Nilsson, Vislanda. Revisorer blevo fruarna Ester Lindahl och Hulda Pettersson, Vislanda.

Till klubbens representanter i kvinnornas beredskapskommitté valdes fruarna Gärda Svensson och Birgit Rosengren, Vislanda. Fru Solveig Nilsson och fröken Inga-Lisa Håkansson utsågos till ombud vid högerns studiedag i Växjö. Efter årsmötet höll kommunalordf. Ebbe Ohlsson, Blädinge, föredrag över ämnet ”Vi och framtidens Sverige”. Åhörarnas tack för det intressanta föredraget uttalades av fru Samuelsson som till slut skildrade sin vistelse på Gimo.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 28 Mars 1942.

Bränntorvsmosse,

15 tnd med god analys, utdikad och delvis planerad, utarrenderas. Bra väg till mossen finnes, c:a 1 km. från elektrisk kraftledning, 2 km. från järnvägstation.

Hänvändelse till

REINHOLD SALSOG,
Blädingenäs, Blädinge. Tel. 29.

Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 2 April 1942.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge sångkör hade i lördags anordnat en trevlig aftonunderhållning. Programmet upptog en rad körsånger bl.a. ”Serenade” och ”Morgenridt” av Lange-Müller. I en senare avdelning framförde amatörer i kören ett lustspel ”Hjärtan och motorer” som vann livligt bifall. Dessutom förekom uppläsning och musik. Den talrika publiken visade sin tacksamhet genom kraftiga applåder.

Ur Smålandsposten N:o 55 Onsdagen den 8 April 1942.

Fastighets- och lösöreauktion.

Nästa fredag den 10 dennes kl. 12 på dagen låter Frans Karlsson, Björnstorp i Blädinge socken medelst offentlig auktion försälja fastigheten Björnstorp. Arealen utgör c:a 18 hektar, därav nästan stenfri åkerjord c:a 7 hektar. Husen äro i mycket gott skick, ladugården nästan nybyggd och cementerad.

Läget emellan Vislanda och Blädinge stationer och strax intill stora landsvägen.

Omedelbart efter fastighetens eventuella försäljning, försäljes alla yttre inventarier, varav nämnes: tröskverk med liggande vandring, sädesharpa, hackelseverk, kör- och åkerbruksredskap, däribland arbetsvagn, åkvagn, arbets- och åkkälkar, harvar, årder och plog jämte handredskap.

En del inre bo, såsom möbler, glas och porslin kommer jämväl att försäljas.

Blivande köpare av fastigheten skall vara beredd att i handpenning betala 2.000 kr. eller ock härför ställa godkänd säkerhet. Å lösöret lämnas 3 månaders räntefri kredit mot vanligt äganderättsförbehåll.

Övriga villkor tillkännagivas före auktionens början.

Vislanda den 4 april 1942.

CARL SAMUELSSON. Tel. 15.

Ur Smålandsposten N:o 58 Söndagen den 12 April 1942.

Födelsedag.

50 år fyller i dag lantbrukaren Alfred Andersson, Espetuna, Blädinge.

Andersson är född i Espetuna och innehar sedan 1917 fädernegården, som nu gått i arv i tre släktled. Han är utrustad med humorns gåva, vilket gör att stämningen, där han är med, alltid blir den bästa.

Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 16 April 1942.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige sammanträdde i söndags.

I valnämnden omvaldes kyrkovärden E. O. Karlsson, lantbr. C. J. Nilsson, kyrkovärd S. Johansson och lantbr. F. Johansson.

Ungdomsorganisationerna beviljades ett förslagsanslag på 200 kr. till en folkhögskolekurs. I kursbestyrelsen utsågs kommunalordf. E. Olsson, lantbr. S. Johansson och fru Anna Nilsson.

Övriga ledamöter utses av resp. organisationer.

Ford Junior de luxior,

monterad med kolgas och nyborrad motor och i övrigt i utmärkt skick, säljes mycket billigt. Tel. 19 Blädinge.





Ledamoten av Riksdagens
första kammare
R.N.O., R.V.O.,
Lantbrukaren

Per Gustafsson

född den 16 oktober 1880,
min älskade make och vår käre,
gode fader,

har i dag stilla insomnat.

Benestad, Alvesta den 14 april 1942.

ELLEN GUSTAFSSON.

Hildegard.

Sten och Märta Virdesten.

Sv. Ps. 95: 4 – 6.

Jordfästningen äger rum i Aringsås
kyrka tisdagen den 21 april kl. 15, 00.

För dem, som så önska, samling i
sorgehuset kl. 12,30.

Meddelas endast på detta sätt.

Död.



Per Gustafsson.

På tisdagseftermiddagen ingick budskapet, att ledamoten av riksdagens första kammare Per Gustafsson i Benestad skattat åt förgängelsen.

Han var född i Blädinge den 16 oktober 1880. Efter att ha genomgått Grimslövs folkhögskola var han en tid anställd vid Gällivare malmfält 1899–1900. Sedan reste han till Amerika, där han i tre år arbetade vid Amalgamed Copper Co i Montana. Återkommen till hemlandet inköpte han Benestads säteri.

Det dröjde ej länge förrän Gustafssons stora kunnande, praktiska förmåga och stora begåvning togs i anspråk för ganska skilda

värv. Som huvudman och styrelseledamot i Alvesta sparbank utsågs han där till ordf. Tidigt var han vattenrättsnämndeman och nedlade på detta område ett omfattande arbete samt satte sig grundligt in i de frågor, som här behandlades. Detta gjorde, att han som ordf. i sjön Salens sänkningsföretag var väl rustad att föra detta företags talan, vilket skedde på ett synnerligen framgångsrikt sätt. Otaliga blevo de resor, han i denna egenskap fick göra, samt otaliga de skrifter och inlagor, som gingo från hans hand under den långa och segslitna processen. För uppnåendet av målet offrade han både dagar och nätter. Med en envishet och seghet, som gränsade till det otroliga, arbetade han för en lycklig lösning av denna fråga, som han ansåg skulle bli till så stor bättnad för den bygd, där han fötts och där han levat och där han nu fick sluta sin verksamma levnad.

För ett 20-tal år sedan blev han invald i riksdagens första kammare. Valet visade sig vara mycket gott. Det dröjde ej länge förrän den nyvalde senatoren fästade uppmärksamheten vid sig. Hans rika intellekt kom honom här väl till pass. Han var icke snar att yttra sig, men när han sade sin mening i aktuella spörsmål, lyssnade alla i kammaren, ty de visste, att vad Per Gustafsson hade att säga, var värt att höra på. Väl övertänkta som hans anföranden voro buro de prägeln av en roffast övertygelse, som aldrig förfelade sin verkan.

I riksdagskretsar aktades han högt. Såsom ledamot under åtskilliga år av statsutskottet gjorde han en bemärkt insats, likaså såsom sakkunnig i en rad kommittéer. Hans intresse för försvaret var alltid varmt, och han tillhörde 1936 års särskilda försvarsutskott. Han var en tid vice ordförande i jordbruksutskottet och längre fram – i förfjor – var han vice ordförande i statsutskottet. Han tillhörde särskilda utskottet för rättegångsreformen 1931, för jorddelningslagen 1926 och för jordfrågor 1930.

Om icke den svåra åkomma, astma, som han sedan många år lidit av, lagt hinder i vägen härför, hade han helt visst kallats till konungens rådsbord som jordbruksminister. Men han kunde ändå göra sina insatser gällande.

På olika områden såväl inom som utom riksdagen blev hans förmåga tagen i anspråk för skilda värv.

Han var ordförande i jordbrukskommissionen, ledamot av sakkunniga för dyrortsgrupperingen 1931–1933, av processlagberedningens rådgivande nämnd 1931–1937, av domsagoutredningen och av statens utrymningskommission.

Sedan år 1934 tillhörde han länets landsting.

Som ordförande i excelsiastika boställsstyrelsen hade han ett ganska maktpåliggande uppdrag, som krävde en stor tribut av arbetstiden. Men han var aldrig den, som dagtingade. Hade han fått ett uppdrag, så ville han också utföra detsamma. De många uppdragen tog säkert hårt på hans krafter, och under den senaste tiden hade han av sagt sig några. Han kände på sistone, att krafterna icke räckte till, och att han därför måste avkoppla en del av de mångskiftande uppdragen.

Det skulle här föra för långt att uppräknat alla de kommittéer och andra ting, till vilka han varit knuten.

Det blir icke lätt att finna en fullgod kraft, som så väl kan ersätta den bortgångne. Hans arbetsförmåga var enastående. Aldrig sparade han sig. Sitt Småland älskade han. I denna provins hade han växt upp, dess befolkning och dess egenart kände han, och med dem förnam han en gemenskapskänsla som få.

Inför allt som fornt var, ville han gärna dröja med beundran för de verk, våra förfäder var och en inom sitt område utfört. Helt naturligt ställde han också sin rika erfarenhet och kunnande till förfogande, då Norra Allbo hembygdsförening bildades, samt blev denna förenings förste ordförande. Här verkade han under flera år, men då övriga göromål hopade sig, begärde han entledigande från denna befattning. Han kvarstod dock som en hjälpsam kraft ända till sin död.

Många komma att på det livligaste beklaga förlusten av riksdagsman Gustafsson. Personligen glad och gemytlig kunde han som få sprida trevnad omkring sig. Hans känsla för takt behöll han och det förtroende, som han fått mottaga, behöll han. God och hjälpsam var han. Av sitt rika vetande och sin stora erfarenhet kunde han delge mindre utrustade, vilket för dem blev av stort värde. Nu har han fått sluta sitt verksamma liv, och det kommer för vårt län att betyda en stor förlust. Hans begåvning höjde honom över mängden.

Som närmast sörjande stå maka, en dotter Hildegard anställd som postexpeditör i Alvesta, sonen Sten studerande, samt en dotter, som vistas i hemmet. I deras djupa sorg deltaga de otaliga vänner, som den avlidne förvärvat sig.

Riksdagsman Gustafsson var riddare av Vasa- och Nordstjärneorden.

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 21 April 1942.

Klädvårdskurs i Blädinge. Kvinnornas beredskapskommitté har anordnat en tvådagars kurs i stoppning och lagning med maskin. Kursen leddes av sömnadskonsulent fröken E. Strömkvist, Växjö. I samband med kursen höll fru Gertrud Stenow, Grimslöv, föredrag om klädvård. Kursen var talrikt besökt.

I fredags var en aftonunderhållning anordnad i kommunalsalen, där barnen vid kyrkskolan förnöjde de närvarande med sång, dialoger och sagospel samt ett festspel kallat "Böckernas dag". Lokalen var till trängsel fylld av en tacksam publik.

Upphittat.

Slipover

upphittad på vägen Benestad – Blädinge.
Återfås mot beskrivning och annonskostnad.

Ellen Olofsson, Benestad, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 23 April 1942.

+

Min älskade make
vår käre fader

August Magnus Nilsson

född den 19 jan. 1864,
död den 20 april 1942.

Sörjd och saknad.

Nyadal, Benestad den 20 april 1942.

KAROLINA NILSSON.

**Hilda o. Karl, Gustaf o. Jenny,
Algot o. Judith, Fritiof o. Irma,**

Barnbarnen.

W. Ps. 520: 5 – 6.

Coryfin
med aetylglukosyrementholster

**- det Ni länge sökt för
Eder besvärade hals**

Coryfin-mannen kan tala om för Eder, att Coryfin under flera årtionden i andra länder kommit till stor användning vid besvär i mun, svalg och respirationsorgan. Köp Coryfin redan i dag. Prova själv och märk skillnaden. Säljes i alla välsorterade affärer, även på apotek.

Coryfin-pastiller i askar à 20 styck
inlägna bombon i påsar à 75 styck
varuskatt och oms. inberäknade

Ensamtilverkare för Sverige: AKTIEBOLAGET PIX GEFLE.

Ur Smålandsposten N:o 69 Fredagen den 1 Maj 1942.

Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening har hållit årsmöte.

Överenskommelse mellan Sibbe Johansson och Sydsvenska Kraft A.-B. angående försäljningen av Långhults elektricitetsverks anläggningar avslutades den 17 juni. Samma dag träffades överenskommelse mellan S. Johansson och föreningen om upphörandet av det gamla leveranskontraktet fr.o.m. den 1 juli 1941. Sydsvenska Kraft A.-B. övertog energigivningen de sista dagarna av augusti.

I fjol var medlemsantalet 162.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen och består av: ordf. lantbr. G. Rogdahl, v. ordf. kyrkqvård S. Johansson, Blädingeås, kassör K. Pettersson, Lindås, samt lantbrukarna E. Svensson, Lindås, och W. Luning, Lönshult.

Revisorer blevo lantbr. K. Magnusson, Färanäs, och sågverksägare H. Nilsson, Kvarnadal.

Vid mötet beslöts enhälligt, att föreningen skulle fortfarande bestå. En kommitté tillsattes för omarbetande av stadgarna. Häri invaldes G. Rogdahl, E. Ohlsson och K. Olsson.

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 14 Maj 1942.

Skenolycka. Då lantbrukaren och fiskaren Peter Andersson från Benestad på onsdagen höll utanför godsmagasinet i Alvesta, råkade hästen av någon anledning bli skrämmd och föll i sken. Härunder kastades Andersson av vagnen samt ådrog sig i fallet en hjärnskakning. Den skadade fördes i bil till doktor Vesterlund, som omhändertog honom.

Andersson återfördes senare till hemmet, där han fick intaga sängen.

Ur Smålandsposten N:o 74 Söndagen den 10 Maj 1942.

Morgonvisa i skogen.

*Här kan jag lustigt
och fritt få sjunga
bland smäckra björkar,
som sakta gunga
när vinden spelar
i gran och fur
sin vandringsvisa
i solig dur.*

*Nu stiger saven
i stam och rötter,
och våren svävar
på unga fötter
bland blad och spiror
i däld och brant,
där allt sig ter
så välsignat grant.*

*Där smyger bäcken
kring sten och stammar
och bygger troget
små silverdammar,
där trast och bofink
kan ta ett bad
till ljuvlig svalka
å sin ser'nad.*

*Inför den unga
och friska våren
jag glömmer alla
de tunga åren;
med vingad lärka,
som styr mot sky,
min gamla längtan
blir ung och ny.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 23 Maj 1942.

FÖRLOVADE.

***Rune Åsheden
Eveline Dahl***

Blädinge.
Pingstafton.

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 28 Maj 1942.

Födelsedagar.

90 år fyller i dag skräddaremästaren Johan August Magnusson, Sälhylan, Vislanda. Magnusson är född i Espetuna, Blädinge, där även hans far var skräddare. Under nödåret 1869 reste han som många andra ungdomar till Tyskland, där han genom olyckshändelse ådrog sig ett svårare brott i ena höften, som gjorde honom till invalid för återstående dagar. Efter vistelse på sjukhus i Hamburg och Malmö återvände han till hemorten, där han fortsatte det arbete, han i barndomen lärt sig. Han bedrev det sedan, tills han omkring 80-årig flyttade till en son i Vislanda, där han sedan vårdats. Han var den siste s.k. sockenskräddaren på sin ort, och milen kunna räknas i tusental, som han vandrat från gård till gård i Blädinge och Vislanda socknar.

50 år fyller på lördags folkskolläraren Elias Friberg i Kvenneberga.

Friberg, som är bördig från Blädinge, inflyttade 1920 till Kvenneberga och under sin 22-åriga tjänstetid inom socknen har hans tid och krafter tagits i anspråk i stor utsträckning för kommunala och allmänna värv. Bl.a. är han ordf. i kommunalstämman, pensions- och valnämnderna sedan 1936, ordf. i barnvårdsnämnden 1937–1940, ledamot av taxeringsnämnden under ett flertal år, revisor i Västra Värends kommunalförbund m.m. Under år 1936 genomgick han en medborgarkurs i Stockholm i stats- och kommunalkunskap. Livligt intresserad för det kulturella området är han ledamot från Kvenneberga i styrelsen för Norra Allbo hembygdsförening och genom hans initiativ iordningställdes Kvenneberga gamla kyrkogård i ett vackert och värdigt skick och fungerar som ordf. i nämnda kyrkogårdskommitté. Vidare är han ordf. och initiativtagare i bastuföreningen. Känd som en mycket god talare och sångare, har han även på detta område hans förmåga tagits i anspråk som ledare och bildare av Kvenneberga sångkör, som studieledare i de ideella föreningarna i ett flertal kurser, medlem i hemvärnet m.m. I Värendskretsen av A.B.F. är han v. ordf. sedan några år tillbaka.

Genom sitt hjärtliga och urbana sätt är han en trevlig sällskapsmänniska och i sin tjänst en kunnig och pliktrogen lärare, och han har under årens lopp förskaffat sig en mycket god vänkrets både inom och utom socknen.

Vägen Blädinge–Gottåsa. Allbo vägdistrikt har av länsstyrelsen ålagts omlägga vägen Blädinge–Gottåsa, i den mån vägen icke tidigare blivit omlagd, i överensstämmelse med ett av civilingenjören Frithiof Wolffram i Ronneby i juli 1941 uppgjort huvudförslag. Innan vägomläggningen påbörjas, skall distriktet ombesörja, att de fornlämningar som därav beröras, på vägdistriktets bekostnad undersökas genom riksantikvarieämbetets försorg.

Länsstyrelsen har genom detta beslut lämnat utan avseende ett förslag av f. riksdagsmannen P. M. Olsson i Blädinge, att vägen genom Blädinge by efter erforderlig kurvratning finge kvarbliva i sin nuvarande sträckning väster om Blädinge kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 2 Juni 1942.

Födelsedag.

50 år fyller i dag landsfiskalen i Svenljunga distrikt Jacob Björnberg.

Han är född i Blädinge, son till framlidne kontraktsprosten Ivar Björnberg i Alvesta. Efter skolstudier i Växjö och Lund kom han in på länsmansbanan, avlade länsmansexamen i Vänersborg år 1912 och konditionerade i bl.a. Bollebygd och Sätilla. 1916 blev han t.f. landskontorist i Vänersborg och år 1921 biträdande landsfiskal i Fritsla. Året därpå kom han till Svenljunga som t.f. landsfiskal och blev utnämnd till ordf. där år 1924.

Sedan 1925 har han varit ledamot av kommunalfullmäktige och är dess ordförande sedan 1934. Vidare är han ordförande i taxeringsnämnden och Svenljunga högerförening, ledamot av byggnadsnämnden, skolstyrelsen, styrelsen för Göteborgs Handelsbanks avdelningskontor i Svenljunga etc.

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 4 Juni 1942.

Hushållerska

erhåller självständig plats, där husmor saknas. 2 pers. hushåll. Helst personlig inställelse. Svar till

FRITJOF WIBERG,
Blädinge. Tel. 28.

Ur Smålandsposten N:o 90 Söndagen den 7 Juni 1942.

Begravning.

I söndags jordfästes i Blädinge kyrka Eva Nilsson från Blädinge.

Officiant var kontraktsprost K. Holm. Före och efter jordfästningen sjöng fru Mattsson från Olofström tvenne hymner. Under sorgemusik utbars kistan till griften. En blomstergård hade ägnats den dödas minne.

Eva Nilsson eller "Eva på Nydala" som hon kallades, var född 1854-10-26 på torpet Nydala under Norra Vare Mellangård. Hon levde som ogift och passade sina föräldrar så länge de levde. Hon försörjde sig även med att dagsverka på gårdarna i trakten och hjälpte till när det skulle vara kalas bl.a. Eva hade även två oä. barn Anna f. 1889 och Karl f. 1893. Anna blev gift Holmgren och bosatt i Olofström och Karl blev bosatt i trakterna av Malmö. Eva flyttade 1936 till Blädinge ålderdomshem där hon fick sluta sina dagar. Hon avled där 1942-05-27. Vid begravningen i Blädinge kyrka medverkade en fru Mattsson med sång. Detta var säkert en bekant till dottern Anna från Olofström. A.R.

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 11 Juni 1942.

Från Blädinge, meddelas:

Skoljubiléet firades i går i samtliga skolor i Blädinge. Efter högtidsstunden i kyrkskolan nedlade barnen blommor på trenne hänsovne lärares gravar å Blädinge kyrkogård.

Söndag eftermiddag kommer jubiléet att firas för allmänheten i Blädinge kyrka med minnestal av pastor P. I. Hallgren och historik av kantor G. Johansson. Kyrkokören samt en barnkör utför därvid Ivar Widéens kantat "Ljus över landet" till text av Paul Nilsson.

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 16 Juni 1942.

Folkskolans 100-årsjubileum i Blädinge. I samband med skolornas avslutning firades i söndags 100-årsminnet i Blädinge skola. Dit hade en mycket talrik menighet mött upp.

Högtidstalet hölls av P. I. Hallgren med utgång från 2 Tim. 3: 16, med ämne "Helig fostran". Kantor G. Johansson höll därefter historik över skolväsendets utveckling i Blädinge. Därav framgick, att man redan tidigt sökt få till stånd en regelbunden skolundervisning. Orsaken därtill synes bero på den för sin tid storartade donation församlingen år 1830 fick mottaga. Donationen gjordes av fröken Malin Sanderskiöld, dotter till vice presidenten i Göta hovrätt, P. O. Sanderskiöld, död 1805 och begravnen å Blädinge kyrkogård.

Domkapitlet skall förvalta nämnda donation och efter grevinnans död efter vissa bestämmelser utbetala summan utgörande 2.000 Rd. banco till församlingen för inrättandet av en skola i Blädinge.

Första skolbyggnaden uppfördes dock ej förrän år 1849 som skola och sockestugubyggnad.

Tvenne år före skolstadgan, år 1840, antogs unga drängen Jonas Wiberg i Blädinge till skolmästare. Det heter, att han avlagt skolmästarexamen i Växjö, troligen i en privat s.k. Lanchasterskola. I Växjö fanns en dylik, som hölls av en konsistorienotarie Melin.

Första examinerade lärare var Sven Svensson, som tjänstgjorde i Blädinge 1842. Den mest framträdande personligheten var väl klockare Ingemar Jonsson, som tjänstgjorde i skolan i 28 år.

År 1843 erbjuder dåvarande komministern i Blädinge, pastor Sjöberg skolrum och trädgårdsplan om skolmästaresysslan förenades med komministertjänsten. Församlingen ville ej gå in härpå under motivering "att lokala förhållanden göra det nödvändigt, att skolmästaren ambulerar inom församlingen, och att båda sysslorna äro så viktiga och arbetsamma, att vardera fordrar sin egen man och odelade krafter".

Efter historiken följde så Ivar Widéens kantat "Ljus över landet" under medverkan av Blädinge kyrkokör samt en barnkör. Solopartierna utfördes av medlemmar i kören.

Ur Smålandsposten N:o 98 Söndagen den 21 Juni 1942.

Utbjudes hyra.

2 rum och kök

med hall eller möblerbart rum. Vidare
upplysningar av

H. Bergstrand, Salsryd, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 23 Juni 1942.

FÖRLOVADE.

Einar Jönsson
Siri Johnsson

Ronneby.

Blädinge.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes i lördags jordbrukaren Erik Magnusson, Gemla, och fröken Elsa Karlsson, dotter till landstingsmannen Aron Karlsson och hans maka, född Svensson, från Espetuna, Blädinge. Bruden bar församlingens brudkrona. Vigseln förrättades av pas-

tor P. I. Hallgren, Blädinge, som höll en varmhjärtat lyckönskningstal till brudparet. Från läktaren utfördes av kantor Gunnar Johansson "Gud välsigna dessa hjärtan".

Efter vigseln begav sig bröllopskortegen till bröllopsgården i Espetuna, där äreport och svenska flaggan i topp hälsade, och brudens föräldrar gävo middag för ett 100-tal gäster. Tal höllos av pastor Hallgren, brudens fader och hr G. Rogdahl, Hjälmalyd. En mängd telegram och övriga lyckönskningar kom brudparet till del.

Efter bröllophögtidligheterna begävo sig de nyförmälda till sitt hem i Gemla.

Ur Smålandsposten N:o 100 Fredagen den 26 Juni 1942.

FÖRLOVADE.

Gunnar Engström
Anna Johansson

Blädinge.

Vislanda.

Midsommarafton.

Lars Samuelsson
Anna Johansson

Vislanda.

Blädinge.

Tack.

Till alla dem som hedrat oss under vår
lysningstid och på vår bröllopsdag med
presenter, penningar och telegram fram-
bära vi härmed vårt hjärtliga tack.

Blädinge den 23 juni 1942.

Signe och Göte Ahlberg.

Bröllop.

Midsommarafton sammanvigdes i Blädinge kyrka lantbrukaren Göte Ahlberg, Sissleboda,

Blädinge, och Signe Gustafsson, dotter till hemmansägaren Gustaf Svensson och hans maka, Hult, Blädinge.

Då brudparet tågade in i det vackert smyckade templet, spelade kantor Gunnar Johansson musik ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Vigseln förrättades av pastor P. I. Hallgren, som även höll tal till brudparet utgående från Joh. kap. 27 vers: "En människa kan inte taga, om det icke bliver henne givet från himmelen". En damkör ur kyrkokören sjöng en bröllophymn, och när brudparet lämnade kyrkan, spelades Södermans marsch ur "Bröllopet på Ulvåsa".

Efter vigseln gavs middag i brudens föräldrahem, där tal höllos av pastor Hallgren, kantor Johansson och en broder till bruden. Ett flertal telegram anlände under dagens lopp.

Födelsedag.

70 år fyller på söndag f.d. hemmansägaren Emil Johansson, Källeberg, Alvesta.

Han är född i Blädinge. 1902 inköpte han sin svärfaders gård, Blädinge Västregård, som han innehade i 20 år. Sedermera uppförde han i närheten av Blädinge kyrka en villa-byggnad, som han sedan sålde, då han 1937 inköpte en fastighet i Alvesta. Under sin tid i Blädinge hade Johansson en hel del kommunala och andra förtroendeuppdrag. Sålunda var han v. ordf. i fattigvårdsstyrelsen, ledamot av pensions- och taxeringsnämnderna, brandfogde och brandrotmästare samt sockenombud vid vägstämmor. Jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelser har Emil Johansson visat stort intresse. Han har bl.a. varit med och bildat Blädinge lantmannaförening och Alvesta mejeriförening, där han även var ledamot i styrelsen, samt en del andra jordbrukaresammanslutningar.

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 11 Juli 1942.



Dödsfall.

I måndags avled hos sin syster i Kålboda, Lästad, Blädinge förre hemmansägaren Karl Gustaf Johansson, Näs, Göteryd, efter en kort sjukdom.

Han var född i Tävelsås den 23 juli 1865 och flyttade senare med föräldrarna till Skatelöv, där han hade arbete å Huseby. År 1890 kom han till Göteryd och gifte sig samt hade jordbruk på arrende i Lillaryd, tills han 1904 inköpte ett hemman i Näs, som nu äges av hans son. I fjor våras flyttade han till sin syster, där han sedan varit bosatt. Han var en arbetsam man, som utom skötseln av jordbruket nästan ständigt gick på dagsverken.

Änkling sedan 1939 efterlämnar han ovannämnde son och sonhustru samt syskon som närmast sörjande.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 1 Augusti 1942.

Blädinge västra badhusförening, har haft årsmöte.

Av årsberättelsen framgick, att föreningen nu har 80 medlemmar och 94 andelar. Kassen utvisade en behållning av 783 kr.

Föreningen uttalade om önskemål, att badhusbygget påbörjas så snart förutsättningarna kunna ordnas.

I samband med årsmötet hade en friluftsfest anordnats i Färanäs. Ordf. fru Anna Nilsson hälsade publiken välkommen och överlämnade därpå ordet åt folkskollärare E. Friberg, Kvenneberga, som talade över ämnet "Hälsövård och nöjeskult i hem och samhälle". I det intressanta och uppskattade föredraget framhölls bl.a. badets stora betydelse ur socialhygienisk synpunkt. I en särskild statistik påvisades, huru förkylningssjukdomar bland skolbarnen i distriktet nedbringats sedan de börjat med bastubad.

Därpå följde kaffeservering, varefter S.L.U.-amatörerna på ett förtjänstfullt sätt uppförde en teaterpjäs, som livligt uppskattades. Ortsbefolkningen hade mangrant infunnit sig. Nettobehållningen uppgick till 155 kr.

Ur Smålandsposten N:o 124 Torsdagen den 6 Augusti 1942.

Kommunalt. Arbetarkommunen har till kommunalfullmäktigevalet uppsatt följande kandidatlista: Fredrik Johansson, Hjälmalyd, Ernst Pettersson, Lästad, Gottfrid Sjöström, Blädinge, Jesper Gustafsson, Blädingeås, Karl B. Nordström, Blädinge, Hugo Blom, Blädinge, Ture Jakobsson, Blädinge, Arvid Frisk, Oby, Otto Svensson, Blädinge, och B. Pettersson, Johanstorp, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 13 Augusti 1942.

Födelsedag.

50 år fyller i dag lantbrukaren Aron Jonasson, Espemoen, Blädinge.

Jubilaren är född i S. Vare, Blädinge. Efter att några år ha arrenderat gården Espemoen, inköpte han sedermera densamma. Duglig och framstående jordbrukare har han nedlagt ett förtjänstfullt arbete på denna sin gård. Inom det kommunala har han flitigt tagits i anspråk. Sålunda är han sedan ett flertal år ledamot av skolråd och skolstyrelse, ledamot av taxeringsnämnden m.m. Intresserad av föreningslivet är han medlem i slakteriföreningen m.fl. föreningar, och B.F. Såsom duktig föreningsman och god kamrat har han förskaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 15 Augusti 1942.

Hyllning.

Lantbrukaren Aron Jonasson, Espemoen, Blädinge, blev på sin 50-årsdag i torsdags föremål för omfattande hyllningar.

Tidigt på morgonen uppvaktade släkt och vänner med presenter och blommor. Från S. Vare by samt från flertal personer inom församlingen överlämnades en större penningssumma.

Senare gavs middag i jubilarens hem för ett stort antal gäster, varvid han ytterligare hyllades. Tal höllos av häradsdomare C.M. Johansson och lantbrukare Sven Jonsson. Den senare förde B.F:s talan och överräckte ett vackert fat i tenn med inskription. Telegrafiska lyckönskningar anlände.

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 20 Augusti 1942.

<p>Blädinge</p> <p>FEST I OBY PARK</p> <p>söndagen den 23 aug. kl. 2 e.m.</p> <p>FÖREDRAG av</p> <p>magister G. Johansson, Grimslöv.</p> <p>KÖRSÅNG. FOLKDANSLAG fr. Grimslöv</p> <p>TOMBOLA. KAFFESERVERING.</p> <p>Blädinge Lottagrupp o. Hemvärn.</p>
--

Blädinge Ungsvenska förening hade i lördags anordnat ett trevligt samkväm med kräftor å Bloms pensionat. Närmare ett 100-tal medlemmar från trakten vida omkring hade mött upp. Deltagarna hälsades välkomna av ordf. Ebbe Ohlsson. Ett omväxlande kabaréprogram framfördes. Sedan ungdomarna roat sig med folklekar m.m. intogs supé å pensionatet. Sång och musik förekom rikligt, och slutligen avbrändes ett vackert fyrverkeri.

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 25 Augusti 1942.

Tack.

Mitt hjärtliga tack för vänlig hägkomst
på min 50-årsdag.

Espemoen, Blädinge den 23 aug. 1942.

ARON JONASSON.

Ur Smålandsposten N:o 136 Torsdagen den 27 Augusti 1942.

Från Blädinge, meddelas:

Den av lottgruppen och hemvärnet i söndags anordnade festligheten i Oby park, Blädinge, blev talrikt besökt.

Efter hälsningsanförande av hemvärnsledaren Per Samuelsson sjöng Blädinge sångkör under kantor Gunnar Johanssons ledning några sånger. Magister G. Johansson från Grimslöv höll därpå ett med stort intresse avlyssnat föredrag betitlat "En beredskapare ser på Sverige".

Ett folkdanslag från Grimslöv folkhögskola uppträdde därefter. Det var ett mycket vältränat lag. De vackra folkdanserna och de färgglada folkdräkterna gjorde sig förträffligt på den öppna planen i den täckta parkgrönskan.

Till slut förekom prisskjutning, granatkastning och dragkamp. Vid därefter förrättad prisskjutning erhöll Ivar Johansson, Hult, och Olle Nilsson, Blädinge, andra pris "för rätt uppfattning och bedömning i fälttjänst" bestående av varsin bägare i silver.

Hyllning.

Nämndeman Per Samuelsson, Blädinge, blev på sin 60-årsdag föremål för omfattande hyllningar. Tidigt på morgonen frambars till jubilaren lyckönskningar från familjen och närmaste släkten, som överräckte blommor och presenter, bl.a. en skrivbordslampa, lampetter, ljusstakar och en vas av kristall.

Vislanda pastorats sparbanks styrelses kamrer överlämnade genom häradsdomare C.M. Johansson en större blomsteruppsats. Personliga vänner från Vislanda överräckte blommor och kontanter för inköp av minnessak. Därvid talade direktör S.O.E. Svensson och järnhandlare Carl Johansson, Vislanda. Kommunalfullmäktige i Blädinge uppvaktade genom sin v. ordf. landstingsman Aron Karlsson, Espetuna, med en stor blomstergrupp. Personliga vänner i Blädinge överlämnade genom pastor P. I. Hallgren blommor och kontanter.

Herrskapet Samuelsson gav senare på kvällen supé för ett stort antal gäster, varvid tal hölls av pastor Hallgren, landstingsman Aron Karlsson och kantor Gunnar Johansson. Ett 40-tal telegrafiska lyckönskningar anlände.


Ur Smålandsposten N:o 138 Söndagen den 30 Augusti 1942.

FÖRLOVADE.

***Gunnar Samuelsson
Ingeborg Nilsson***

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 10 September 1942.



Min gode älskade make
och vår käre fader
Kyrkovärden
Ernst O. Carlsson

lämnade oss hastigt i dag i sitt 59:de
levnadsår, djupt sörjd och i ljusaste
minne bevarad.

Bländeberg, Blädinge den 8 sept.
1942.

IDA CARLSSON.
Gunnar och Karin. Sven.
Gösta.

Sv. Ps. 549.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 13 sept. kl. 10,30.

Dödsfall.

Ett dödsfall, som väckt djupaste förstämning i orten, inträffade i tisdags morse, då kyrkovärden Ernst O. Carlsson, Blädinge avled utan föregående sjukdom.

Den bortgångne var född i Espetuna, Blädinge, och vid sin död 58 år gammal. Han efterlämnar minnet av en dugande och karaktärsfast personlighet. Han var en driftig och dugande lantbrukare. Gården i Hjälmartyd skötte han mönstergillt, varför ock prisbelöningar kommo honom till del.

Under åren anförtröddes honom flera allmänna uppdrag såväl inom det kyrkliga som det kommunala. Han var ledamot av kyrkorådet och pastoratskyrkorådet, kyrkokassör, ledamot i pensionsnämnden och valnämnden samt huvudman i Vislanda pastorats sparbank m.m. Sin hembygds kyrka älskade han och fick i över 20 år till sin död tjänstgöra som kyrkovärd.

Den bortgångne var allmänt aktad, och genom sitt glada och flärdfria sätt vann han många vänner. Närmast sörjande är maka samt sönerna Gunnar, som innehar fädernegården, samt Sven, filmchef i Stockholm.

Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 15 September 1942.

Begravning.

I söndags jordfästes i Blädinge kyrka kyrkovärden Ernst O. Carlsson.

I templet hade en så stor menighet mött upp, att hela kyrkan fylldes. När kistan inbars, spelade kantor G. Johansson orgelmusik av J. S. Bach. Prestaverande voro hemmansägarna J. Nilsson och O. Gustavsson, Blädinge.

Kontraktsprost K. Holm talade över orden "Tiden är kort" och förrättade jordfästningen. Kyrkokören sjöng "Saliga de, som ifrån världens öden". Prosten Holm sjöng sedan begravningsmässan. När kistan bars ut, spelades "Largo" av Fischer.

Den därpå följande högmässan med sin höjdpunkt i firandet av Herrens nattvard blev liksom en minnesgudstjänst till den bortgångne, som i så många år tjänat i det för honom så kära templet.

Vid graven talade sonen G. Rogdahl och prosten Holm, som även nedlade kransar från pastoratskyrkorådet samt kyrkorådet i Blädinge, vidare häradssdomare C.M. Johansson och kantor Gunnar Johansson. Fru Nythén läste verser vid graven, och filmchefen Sven Rogdahl frambar de anhörigas tack för visat deltagande m.m. Ett 50-tal kransar hade ägnats den bortgångnes minne.

Ärlig och pålitlig, något affärsvan

flicka

erhåller plats i lantaffär samt som hjälp med hushållsarbete. Svar med betyg och lönepret. till

Anton Jonsson, Blädinge. Tel. 15.

Ur Smålandsposten N:o 148 Torsdagen den 17 September 1942.

Kommunalt. De ”Opolitiska listan” vid kommunalfullmäktigevalet har följande utseende: fru Anna Nilsson, Blädingeås, lantbrukare O. Snygg, Hjälmalyd, byggmästare G. Johansson, Södra Vare Tångadal, komminister P. I. Hallgren, lantbrukare A. Johansson, Norra Vare, lantbrukare I. Gustavsson, Ulvagraven, fröken Agda Johansson, Högelycke, lantbrukare H. Rosén, Hallåkra, förvaltare C. Bildstein, Lästad, byggmästare A. Hultgren, Färanäs, handlande A. Johansson, Blädinge och lantbrukare G. Gustavsson, Hult.

Ur Smålandsposten N:o 150 Måndagen den 21 September 1942.

Födelsedag.

50 år fyller i dag fjärdingsman O.M. Rosén, Hallåkra, Blädinge.

Efter att på 90-talet varit fast anställd och några år vistats i Amerika inköpte han 1901 i och med äktenskaps ingående sin hustrus fastighet i Hallåkra, vilken han ägt och brukat tills nu. Livligt intresserad av kommunala angelägenheter har han en lång följd av år varit ledamot av kommunalnämnd, fattigvårdsstyrelse, skolråd och varit barnavårdsman och fjärdingsman sedan 30 år tillbaka, vilken tjänst han ännu innehar. Han är kristidsnämndens ordf. och en mycket intresserad hemvärnsman. Rask och spänstig utför han ännu sina uppdrag med en beundransvärd ledighet. Otaliga äro de cykelresor, som han gjort i socknens tjänst i snö, kyla och rusk men alltid lika frisk och spänstig.

Ur Smålandsposten N:o 151 Tisdagen den 22 September 1942.

VIGDE.

***Nils Alexandersson
Bertha Svahn***

Blädinge kyrka den 19/9 1942.

Ur Smålandsposten N:o 152 Torsdagen den 24 September 1942.

Födelsedag.

70 år fyller på tisdag mekanikern m.m. Joh. O. Holmgren, Marielund, Blädinge.

Hr Holmgren är född i Almundsryd. För att själv söka sin utkomst nödgades han tidigt lämna hemmet. Sin första kondition förvärvade han i Danmark vid Helsingörs båtvarv – där han arbetade i tre år. I 20-årsåldern kom han till Göteborg, där han under ett par års tid var sysselsatt på Donsö varv. Så övergick han till byggnadssnickarebranschen, och som byggnadssnickare var han en tid verksam vid Olofströms stålpressningsbolag. Sedan han en kortare tid haft anställning vid Sydsvenska kraftaktiebolaget i Hemsjö ingick han vid 25-årsåldern äktenskap och fick vid samma tid anställning på Halda fickursfabrik. Här kvarstannade han i 14 år. Därifrån kom han till Torne i Västra Torsås där han under 16 år sysslade med urmakeri, snickeri m.m. Bl.a. hade han här även cykelverkstad och idkade handel med cyklar. Därjämte förestod han telefonväxeln i Torne.

Hr Holmgren är en å huvudets vägnar rikt utrustad personlighet och tillika mångsidigt begåvad. För fem år sedan förvärvade han det vackra hem i Blädinge, som han nu bebor. Hans nuvarande förnämsta verksamhetsgebit står i båtbyggeri, ett yrke, som han utövat i 55 år. Han förser nu först och främst Alvestaorten med båtar av olika storlekar, men åtskilliga går till Stockholm och andra håll. Det är bl.a. ganska stora motorbåtar etc., som han förfärdigar.


Hr Holmgren är känd som en dugande fackman. Personligen är han gladlynt och sympatisk.

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 10 Oktober 1942.

Folkhögskolekurs i Blädinge. Kronobergs läns folkhögskolekursförening anordnar under oktober och november en rad av föreläsningar i Blädinge.

Föreläsare bliva landsantikvarie J. E. Anderbjörk, Växjö, lektor E. Ekegård, Växjö, fil. mag. Gunnar Johansson, rektorena Hugo Stenow och John Johansson, Grimslöv, samt fil. lic. Inge Wettergren, Grimslöv, och hemkonsulenten Anna-Lisa Lyberg, Växjö. Kursen öppnas på onsdag kl. 7,30 med sång av Blädinge kyrkokör samt föredrag av landsantikvarie Anderbjörk om Kronobergs län i forntid och nutid. Föredraget illustreras med färglagda ljusbilder.

Ur Smålandsposten N:o 177 Lördagen den 7 November 1942.



Att
Gud till sig hemkallat
vår älskade far, farfar
och farfarsfar.
Hemmansägaren
Anders Nilsson
som i dag hastigt avled i en ålder av
101 år och 8 månader, lämnande oss i
djupaste sorg och saknad, ha vi den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Andersboda, Blädinge den 4 nov.
1942.
BARN, BARNBARN
BARNBARNSBARN.
Sv. Ps. 568.

Kronobergs läns äldste ur tiden.



Anders Nilsson i Blädinge.

Kronobergs läns äldste innevånare, lantbrukaren Anders Nilsson i Andersboda, Blädinge, avled i onsdags i en ålder av något över 101 år.

Den gamle var född i Färanäs, Blädinge, och tillhörde en släkt, vars medlemmar nått upp till höga åldrar. I hans barndomshem lärdes enkla och sunda vanor, och arbetsamhet och försakelse hörde till de främsta lärdomarna. Som vallgosse fick den nu bortgångne lära sina första lärospån som självförsörjande. Någon skolundervisning bestods inte, utan all tid fick användas i det praktiska arbetets tjänst. För gott och väl tre kvarts sekel sedan ingick Nilsson äktenskap med sin nu för flera år sedan avlidna maka och övertog på arrende hennes föräldrahem, i en då obetydlig torplägenhet med knappast någon odlad jord. I den mån Nilssons barnskara växte till, ökades också behovet av bättre existens-

möjligheter, och med energi och uthållighet lade Nilsson det ena tunnlandet efter det andra under plogen, så att lägenhetens avkastningsförmåga mångdubblades. Han skaffade sig också goda biinkomster genom att stå ortsbefolkningen till tjänst med varjehanda tjänster, såsom slaktning och botande av sjukdomar hos såväl djur som människor. Ännu vid fyllda 90 år kunde han, om det behövdes, biträda vid slakt.

Nilsson arrenderade sin lägenhet ända tills han vid 89 års ålder köpte den och blev självägande jordbrukare. Även om en sonson rätt snart började bruka Andersboda åt farfadern, blev denne ingalunda sysslolös utan ägnade sig åt varjehanda sysslor. När en anförvant för något år sedan inkallades till beredskapstjänstgöring, tvekade heller icke den gamle att bege sig till dennes hem och hjälpte till med gårdens skötsel.

Anders Nilsson var en hedersman av den gamla stammen, en omutligt rättvis, hjälpsam, vänsäll och humoristisk man. Optimistisk var också hans livssyn, vilket säkerligen i hög grad bidrog till hans ovanliga spänst och glada sinne.

Den gamle sörjes närmast av flera barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 170 Söndagen den 25 Oktober 1942.



Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 29 Oktober 1942.

Kommunalt. Sammanlagt avgåvos 396 valsedlar, därav 3 från röstmottagare. Av rösterna samlade högern 120, socialdemokraterna 98, bondeförbundet 139 och "Opolitiska listan" 30. Från högern valdes: Ebbe Ohlsson, Blädinge, Per Samuelsson, Blädinge, Gunnar Rogdahl, Hjälmaryd, Karl U. Nilsson, Blädingeås och Reinhold Salskog, Blädingenäs;

för socialdemokraterna: Fredrik Johansson, Hjälmaryd, Ernst Pettersson, Lästad, Gottfrid Sjöström, Blädinge och Jesper Gustafsson, Blädingeås;

för bondeförbundet: Olof Andersson, Blädingeås, C.M. Johansson, Södra Vare, Salomon Johansson, Blädingeås, Knut Friberg, Hult och Sven Jonsson, Färanäs;

för "Opolitiska listan": fru Anna Nilsson, Blädingeås.

Ur Smålandsposten N:o 181 Lördagen den 14 November 1942.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige hade sammanträde i söndags.

De olika statförslagen behandlades och antogs. Kommunalkassan kräver en utdebitering av kr. 3:60, fattigvårdskassan kr. 2:50, barnavårdsnämnden kr. 0:10, skolstyrelsen kr. 1:30 samt till kyrkliga ändamål kr. 1:50, eller tillsammans 9 kr., vilket är lika med löpande årets utdebitering.

Styrelsen för badhusföreningen i Blädingeås hemställde om 10-års garanti av kommunen i och för utfående av pensionsstyrelsens bidrag till badhusföretaget. Fullmäktige beslöt att hemställa denna ansökan under förutsättning att badhusföreningen i sin tur, som ställes i utsikt, garanterade kommunen riskfrihet i saken.

En hemställan om ett anslag å 600 kr. till sagda badhusföretag hade tillstyrkts av kommunalnämnden men avlogs i fullmäktige.

Skogsaccisen bestämdes, som förut, till kr. 1:50.

Länsarbetsnämnden hade gjort framställning om anslag till sin verksamhet. Framställningen avlogs. Kronobergs läns blindförening beviljades ett anslag å 10 kr.

Alvesta hemvärnsorganisation hade hemställt ett anslag för sin verksamhet, dock att anslagna medel skulle användas så att det kommo hemvärdet i Blädinge till godo. Ärendet bordlades.

Från centralförbundet för nykterhetsundervisning hade också begärts anslag, som emellertid avlogs.

Ur Smålandsposten N:o 182 Söndagen den 15 November 1942.

FÖRLOVADE.

Sergeanten vid Ingenjörstrupperna

Walther Fröstell

Inga Fromm

Östersund 14/11 1942.

Födelsedag.

60 år fyller på torsdag fru Jenny Noréhn Sjölyckan, Alvesta.

Hon är född i Blädinge Västregård och kom i och med giftermål med stationsförmannen C. F. Noréhn till Alvesta. Det dröjde ej så länge, förrän fru Noréhns praktiska duglighet och praktiska arbetsförmåga tog i anspråk för skilda

värv. Sålunda har hon under en lång följd av år tillhört socialdemokratiska kvinnoklubbens styrelse, varav 8 år som kassör, och har där utfört ett högt och uppskattat arbete. Vidare är fru Noréhn en av initiativtagarna till Alvesta hemsysterförening och tillhör föreningens styrelse. Dessutom tillhör jubilarer Alvestakretsen av Röda korsets styrelse. Som maka och mor fyller hon sin plikt på ett efterföljansvärt sätt, och hennes stora hjälpsamhet har spårats på en mångfald områden. Fru Noréhn har gjort sig allmänt omtyckt och avhållen inom vidaste kretsar.

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 17 November 1942.

Begravning.

I torsdags jordfästes i Blädinge kyrka hemmansägaren Anders Nilsson, Andersboda.

Officiant var kontraktsprost K. Holm, som före jordfästningsakten talade över orden i Vishetens bok 4: 8–9: ”Ålderdomen är ärofull icke därför, att hon länge varar, och mätes icke efter årens tal. Nej, vishet är för en människa de rätta grå håren, och ett liv utan fläck den rätta ålderdomen”. Officianten erinrade om att den bortgångne varit en flitig kyrkobesökare. Sällan stod hans plats i templet tom, även efter sina fyllda 100 år vandrade han, om än med stapplande steg, upp till Herrens tempel.

Prosten Holm förrättade så jordfästningen och sjöng begravningsmässan. Kantor Gunnar Johansson sjöng: ”O Herre, jag är mycket trött” av Melartin. Som sorgemusik spelades först ”Largo” av Fischer och när kistan utbars, ”Preludium” av J. S. Bach.

En stor menighet hade mött upp i den med blommor och levande ljus smyckade templet för att taga ett sista farväl av den värderade åldringen. Kronobergs läns äldste invånare.

Vid graven talade sonen, hemmansägare August Andersson. Kamrer Gustav Nilsson, Diö, nedlade kransar för sig och för kanslirådet Lekander, Stockholm. Riksdagsman P. M. Olsson nedlade krans från Blädinge by. Vidare nedlades kransar av stationsmästare C. E. Gustafsson, Lekaryd, samt f.d. hemmansägare C. A. Pettersson, Blädinge.

De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av kamrer Nilsson.

En mycket rik blomstergård hade sänts till båren.

Kursavslutning i Blädinge. Folkhögskolekursen i Blädinge avslutades i fredags i Ås folkskola.

I kursen, som omfattat 30 lärotimmar, har föreläsningar hållits av landsantikvarie J. E. Anderbjörk, lektor B. Ekegård, fil. lic. Inge Wettergren, hemkonsulent Anna-Lisa Lyberg, rektorerna H. Stenow och J. Johansson, Grimslöv, samt nu senast vid avslutningen fil. mag. G. Johansson, Grimslöv. Samtliga föreläsningar har varit mycket välbesökta. Vid avslutningen talade magister Johansson över "Modern svensk litteratur". Under en paus utförde Blädinge kyrkokör under ledning av kantor G. Johansson förtjänstfullt "Hell Småland". Deltagarnas tack till mag. Johansson såväl som till tidigare föreläsare framfördes av lantbrukare S. Jonsson, Färanäs, vilken även riktade ett tack till kursbestyrelsen och då särskilt till fru Anna Nilsson, Ås. Även uttalade hr Jonsson ett tack till den vid avslutningen såväl som vid tidigare tillfällen medverkade sångkören. Avslutningsanförandet hölls av nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, som uttryckte förhoppning om att denna intressanta första folkhögskolekurs i Blädinge om möjligt skulle följas av en ny.

Vid den efteråt anordnade kaffeserveeringen förekom allsång samt sång av kören under ledning av kantor Johansson.



Tänd gott ljus
när det mörknar tidigt

Den mörka årstiden ställer ökade fordringar på hembelysningen. Byt ut alla gamla, svaga glödlampor mot nya moderna, innermatterade Osram **D** lampor. De finnas med en lämplig lampstyrka för varje ändamål och deras rika, vilsamma ljus skonar ögonen och höjer trevnaden. Osram **D** ger nu billigare ljus än någonsin tack vare minskad wattförbrukning.

Tänd **OSRAM-D**
LJUSRIK - SVENSK

Tråkigheten på landsbygden.

*Man hör så ofta talas
om all den tråkighet,
som skulle ge vår landsbygd
tristess och tröstlöshet.
Men strunt i Jeremias
och klaga, den som vill,
ty ingen kan ha tråkigt
när glädjen räcker till.*

*Och har man blott en smula
kurage och fantasi,
så brukar tråkigheten
helt snopen gå förbi.
Och sund och vaken ungdom
det finns i varje by
och särskilt rara töser
med frisk, naturlig hy.*

*Och tidningar och böcker
och radio man har,
när storm och hagelbyar
kring stuguknuten far.
Och vid den varma brasan
i stilla aftonfrid
berättar gamla farmor
om hädansvunnen tid.*

*Kring gamla hus och längor,
kring vallarstig och vret
man anar bygdens ande
och ljusa hemlighet;
och aldrig blir en bondsjäl
så hemlös eller hård,
att ej den känner trivsel
i sina fäders gård.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 19 November 1942.

För allt visat deltagande vid vår käre
faders

ANDERS NILSSON,

bortgång samt för alla blommor och
tal och för den stora anslutningen vid
hans grav framföra vi härmed vårt
varma tack.

Blädinge den 17 nov. 1942.

BARNEN.

Blädinge kyrkokör firar 25-årsjubileum.
Blädinge kyrkokör bildades år 1917 och kan
därför i dagarna fira 25-årsjubileum.

Stiftare voro dåvarande komministern i
Blädinge, Knut Holm, och kantorn Erik
Espling, den senare som dirigent för kören.
År 1922 övertogs körens ledning av kantor
Gunnar Johansson, som fortfarande är körens
dirigent.

På söndag firar kyrkokören sin 25-åriga
tillvaro med en musikgudstjänst i kyrkan,
varvid kontraktsprost K. Holm håller högtid-
stal och kyrkokören, förstärkt av forna kör-

medlemmar, under kantorerna E. Espling och G. Johanssons ledning utför ett hymn-
program, till vilket församlingen inbjudes.



Blädinge kyrkokör uppställda efter den högtidliga jubileumskonserten i Blädinge kyrka
söndagen den 22 november 1942. I främre raden i mitten sitter grundaren, kantor Erik
Espling med fru, kontraktsprosten K. Holm med fru, komminister Ivar Hallgren samt då-
varande kantorn Gunnar Johansson.

Något referat från själva konserten fanns aldrig publicerat i Smålandsposten och således ej
heller bilden ovan.

A. R.

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 17 December 1942.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Blädinge prästgård smedmästare Karl Börje Nordström,
Blädinge, och fröken Astrid Linnéa Ingeborg Jonsson, dotter till f. lantbr. A. J. Jonsson,
Näshult, Blädinge. Vigseln förrättades av P. I. Hallgren som jämväl höll lyckönsk-
ningstal.

Sedan gåvo brudens föräldrar middag för ett antal inbjudna, varunder de nygifta blevo föremål för omfattande hyllningar. Tal hölls av en morbror till brudgummen, järnvägs-tjänsteman K. P. Svensson, Alvesta. Ett flertal telegrafiska lyckönskningar anlände.

Stormkväll.

*Kring knutarna går brusande
en stark och lustig vind;
den drar kring täppan susande
och ruskar i min grind.
Och över frusna slogarna
det viner gyllt och vasst
och genom tunga skogarna
förutan ro och rast.*

*Som trasor fladdrar skyarna
mot stjärnehimlen blå,
och vaggande kring byarna
de kala träden stå.
Och enarna på slänterna
de nicka till varann,
när blåsten utmed gläntorna
kör fram sitt vilda spann.*

*Där snåren växa skylande
emellan sten och stam
en räv går ödsligt ylande
igenom skogen fram.
Och ruggig, tyst och kurande
med fjädrarna i tov
den gamle uven lurande
i skrevan väntar rov.*

*Nu är det gott att bänka sej
bak klistrad fönsterkarm
och ej behöva tänka sej
att mista brasan varm;
och efter dagens fäktande
man slumrar in så trygg och
glömmer kamp och jäktande
bak gummans feta rygg.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 22 December 1942.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes i söndags montören Gunnar Samuelsson, Blädinge, och fröken Ingeborg Nilsson, dotter till hemmansägare C. J. Nilsson, Blädinge, och hans maka.

Då brudparet intågade i kyrkan spelades marschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn, varefter Blädinge kyrkokör, i vilken bruden är medlem, under kantor Gunnar Johanssons ledning sjöng "Förlän oss, Herre Gud" av J. S. Bach. Vigsselförrättare var komminister P. I. Hallgren, som höll ett varmhjärtat lyckönskningstal utgående från Ps. 25: 10 "Alla Herrens vägar äro nåd och sanning för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd". Brudens broder Olle Nilsson sjöng därefter till orgelackompanjemang "Gud välsigne dessa hjärtan", tonsatt av Wideman.

När brudparet lämnade kyrkan spelades Södermans "Bröllopet på Ulvåsa". Brudens föräldrar gav därefter middag, varvid tal hölls av pastor Hallgren, kantor Johansson och frisörmästare Jacob Eklund, Alvesta. Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar anlände.

Ur Smålandsposten N:o 205 Måndagen den 28 December 1942.

FÖRLOVADE.

***Carl Samuelsson
Bertha Jonasson***

Vislanda.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 1 Söndagen den 3 Januari 1943.

<u>FÖRLOVADE:</u> <i>Rune Samuelsson</i> <i>Lisa Karlsson</i> Alvesta. Blädinge. Nyårsafton.	<i>Gustav Karlsson</i> <i>Maja Karlsson</i> Blädinge. Dänningelanda. Nyårsafton.
---	---

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 5 Januari 1943.

<u>FÖRLOVADE.</u> <i>Ebbe Ohlsson</i> <i>Ingeborg Johansson</i> Trettondedagsafton 1943.
--

Kommunalt. Vid sammanträde med kommunalfullmäktige behandlades bl.a. Alvesta hemvårnsförenings begäran om anslag, vilket avslogs med motivering, att regeringsrätten i tvenne utslag förklarar kommunen icke äga laglig rätt att bevilja dylikt anslag.

Nycterhetsnämnden i Kronobergs län hade i framställning yrkat på särskild nycterhetsnämnd. Framställningen föranledde ingen åtgärd, då fattigvårdsstyrelsen på ett i allo tillfredställande sätt fullgjorde sitt uppdrag som nycterhetsnämnd.

Hundskatten bestämdes till 10 kr.

I anledning av att kristidsnämndens ordf. till fullmäktige gjort hemställan om lokal för nämnden i fråga eller lokalhyra till ordf., beslöt fullmäktige tillerkänna kristidsnämndens ordf. ett belopp av 100 kr. pr år. Skulle detta beslut ej godtagas beslöt fullmäktige upplåta lokal i ålderdomshemmet för kristidsnämndens expedition.

– Vid kyrkostämma invaldes efter avlidne kyrkovärd E. O. Carlsson i kyrkorådet nämndeman P. Samuelsson.

Revisorer för kyrkokassan blevo direktör P. Bayard och kantor G. Johansson.

Förlovade.

Förlovning emellan lantbrukaren Ebbe Ohlsson, Blädinge, och lanthushållslärarynningen fröken Ingeborg Johansson, Kullekvarn, dotter till framlidne nämndemannen August Johansson, Kullekvarn, och hans maka, född Rosander.

Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 26 Januari 1943.

Brandballong funnen i Blädinge. I Geramon i Blädinge hittades i förra veckan rester av en brandballong, vilken fastnat i en gran.

Vid undersökning befanns ballongen bestå av en gummibehållare med bärande gas. Under densamma fanns en tändapparat samt en behållare, vilken troligen varit fylld av en brännbar vätska. Ballongens nationalitet har icke kunnat fastställas, men fyndet har överlämnats till militära myndigheter för närmare undersökning.

Ur Smålandsposten N:o 17 Söndagen den 31 Januari 1943.

Hyllning.

Lantbrukaren Oskar Davidsson, Hov Bondegård, Växjö, fyllde i torsdags 50 år och blev då hjärtligt hyllad av släktingar och vänner. Bl.a. uppvaktades han av ägaren till Hov Bondegård, hr E. Pettersson, som överlämnade pengar samt skedar av gammalt silver. Av släktingarna fick han mottaga bl.a. lampetter samt blommor. Även ett stort antal telegram anlände under dagens lopp.

Vid den middag, som jubilaren gav i sitt hem för de uppvaktande, talade folkskollärare G. Augustsson, Växjö å grannarnas vägnar, lantbrukarna Claes Dahl och Aron Carlsson, Blädinge, å släktingarnas vägnar och lantbrukaren J. Svensson, Växjö, å vänners i Alvestaorten vägnar.

Hr Davidsson är född i Södra Vare Kexlegård i Blädinge socken. Efter att ha bott på olika platser och bl.a. varit mjölnare i Änganäs och Liatorp samt lantbrukare i Benestad, flyttade han för sex år sedan till Växjö och arrenderade Hov Bondegård. Genom sin redbarhet och sitt glada lynne har han förvärvat sig vänner överallt där han varit verksam.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 6 Februari 1943.



Blädinge lottagrupp.

Vid lottagruppens årsmöte i måndags var samkväm anordnat, varvid ordf. fru Betty Samuelsson, uppvaktades med blommor.

Medlemsantalet uppgick till 30. Två nya lottor inskrevos vid sammanträdet.

Under året har arbetsaftnar varit anordnade varje månad. Insamling har företagits till Finlands barn samt till "Tingsåsbornen". Två lottor har genomgått 3 månaders signalkurs vid FO-staben, två lottor har varit på 3-dagars lottating i Grimslöv, tvenne lottor har tjänstgjort vid marketenteri i Skåne under 3 veckor. F.n. är en lotta på luftbevakning.

Vid fältskjutning i Blädinge har lottorna anordnat servering. Friluftsfest har varit anordnad tillsammans med hemvärnet. Vid olika tillfällen har lottorna dessutom bjudit socknens hemvärn på kaffe och varm mjölk under deras övningar. Slutligen har julfest anordnats för lottor och hemvärn.

Till gruppledare valdes fru Betty Samuelsson, till sekreterare Asta Salskog, till kassör Elin Johansson, Blädingeås och till v. gruppledare Agda Johansson, Högelycke. Materialförvaltare blev fru Anna Nilsson, Blädingeås.

Under samkväm redogjorde en av lottorna för vistelsen å lottatinget i Grimslöv.

Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 9 Februari 1943.

Blädinge lottagrupp, har anordnat en fest i Blädingeås skola, till vilken Blädinge hemvärn jämte några beredskapspojkar inbjudits.

De närvarande hälsades välkomna av lottakåren genom en för tillfället författad välkomstsång. Första delen av programmet ägnades åt J. L. Runeberg. Lärarinnan fröken Maja Lagerlund deklamerade "Fänrik Stål", och fru Anna Nilsson höll ett anförande om Runeberg samt deklamerade dikten "Lotta Svärd". Därefter sjöngs gemensamt "Vårt land". Några lottor framförde på ett förtjänstfullt sätt den roliga sketchen "Hulda organiserar det kvinnliga hemvärnet", vilken mottogs med livligt bifall.

Sedan bänkade man sig kring kaffebordet, och det s.k. knytegillet började. En kvinnlig bordsvisa sjöngs, och författare till densamma förtjänar ett särskilt tack. Efter deklamation "Eva och Adam" av hemvärnschefen P. Samuelsson följde solosång av fröken Elin Johansson samt några sånger av lottakåren. 11-åriga Maj-Lis Virdeskog tolkade mästerligt "Tomten" av V. Rydberg och fick välförtjänta applåder. Härefter vidtog en tävlan i frågesport mellan hemvärn och lottor, vilken slutade med nederlag för de sistnämnda.

Festkommittén fick mottaga ett välförtjänt tack av gruppchefen fru Betty Samuelsson. Hemvärnschefen P. Samuelsson framförde hemvärmännens tack till lottorna.

Kunnig och ansvarskännande

Flicka

erhåller självständig plats den 15 febr. ev. senare att sköta lantushåll där husmodern har arbete utom hemmet. Alla nutida bekvämligheter finnas. Svar med referenser och löneanspråk till

Fru **KARIN ROGDAHL, BLÄDINGE.**
Tel. 12.

Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 11 Februari 1943.

Födde

En dotter.

Gudrun och Nils Nicklason

f. Holmqvist

Bodafors den 8 februari 1943.

Ur Smålandsposten N:o 24 Lördagen den 13 Februari 1943.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon lantbrukaren Sven August Karlsson, Södra Vare, Blädinge.

Han är född i Vederslöv. Efter ingånget äktenskap år 1912 köpte han Västregården 1/8 mantal Södra Vare, som han ännu innehar. Han är en mycket energisk och praktisk jordbrukare och har under årens lopp genom vägbyggen och stenröjningar utfört betydande förbättringsarbeten. Rättrogen och noggrann i alla sina förhåanden har han förskaffat sig en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 18 Februari 1943.

Tillkännagivande

TACK.

För all hyllning i form av presenter, blommor och telegram, som kom mig till del på min 60-årsdag, framföres till släkt och vänner mitt varma tack.

Södra Vare den 18/2 1943.

S. A. KARLSSON.

Två gamla.

*Vid ena sidan spisen,
förgrämd och dubbelvikt,
satt gamle gubben Jonas
och tinade sin gikt,
och vid den andra sidan
hans gråa gumma satt
med alla sina krämpor,
som malde dag och natt.*

*Och smutsigt och förfallet
det syntes överallt.
Den sura veden fräste,
i stugan var det kallt.
Med mat och dryck i skåpet
det var båd' si och så,
ty ingen av de gamla
till bygden orkat gå.*

*Det var så länge sedan
de brev och hälsning fått
från något utav barnen,
som uti världen gått.
Nu satt de där i stugan
förglömda i sin nöd,
med sorg i bittra sinnen
och bidade sin död...*

*Då hördes steg på trappan
och dörren rycktes opp
och brådt flög yngsta dottern
till spisen med ett hopp,
"Nu är jag åter hemma
och stannar här hos er,
och aldrig uti världen
jag tänker fara mer".*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 25 Februari 1943.

Mossbrand i Blädinge. En hotande mossbrand uppstod på lördagseftermiddagen å Stora mossen, Färanäs, Blädinge.

Elden, som orsakats av en med anledning av den hårda stormen nedfallen högspänningsledning, fick på kort tid ganska stor spridning. Den starka västliga vind som rådde, spred elden över större delen av mossen och hotade tränga in i skogen. Det i hast uppbådade släckningsmanskapet lyckades emellertid hindra elden från vidare spridning. Det avbrända området, c:a 15 tunnland, äges av lantbrukare från Färanäs. Någon ekonomisk förlust gör icke någon av dem, då någon skogsmark ej kom till skada.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 27 Februari 1943.

Födelsedag.

50 år fyller på lördag lantbrukaren Oskar Snygg, Hjälmaryd, Blädinge.

Jubilaren är född och uppfostrad i Blädinge och innehar fädernegården, som han brukar och på allt sätt förbättrat såväl genom nyodling och stenbrytning som genom god skogsvård, för vilket senare han erhållit Hushållningssällskapets diplom. I yngre dagar tog han värvning och genomgick volontär och korpralskolan men lämnade efter en tid militäryrket.

Genom livliga intressen för bokliga studier har jubilaren på egen hand förskaffat sig värdefulla kunskaper. Kärlek till hem och hembygd samt intresse för hembygdsvård har givit honom ledamotskap i Norra Allbo hembygdsförening. Varmt hängiven nykterhetsrörelsen har hr Snygg i över 30 år tillhört ortens I.O.G.T.-loge och varit med om dess tillkomst. Vidare har han tillhört föreläsningföreningens styrelse samt varit ledamot av kommunalfullmäktige. Jubilaren har i många år varit medlem i Blädinge kyrkokör. Han tillhör skolstyrelsen och är familjebidragsnämndens ordförande.

Ur Smålandsposten N:o 33 Söndagen den 28 Februari 1943.

FÖRLOVADE.

Stig Larsson
Ruth Karlsson

Alvesta.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 4 Mars 1943.

Hyllningar.

Fröken Jenny Blom, Blädinge, blev i söndags på sin 50-årsdag föremål för hjärtliga hyllningar.

Damer i Blädinge uppvaktade med blommor samt en subskriberad minnesgåva jämte textad adress. Under dagen kommo allt fler lyckönskningar i form av blommor och minnesgåvor. Från närstående överlämnades en kaffeservis i gammalt silver. Minnesgoda Malmöbor – f.d. gäster på pensionatet – uppvaktade med ett guldarmbandsur och textad adress.

– lantbrukaren Oscar Snygg, Hjälmaryd, blev på sin 50-årsdag hjärtligt hyllad.

En deputation bestående av representanter för skolstyrelse, lärarekår och kommun uppvaktade. Därvid frambar kyrkoherde Hallgren lyckönskningar och överlämnade en större penninggåva jämte blommor och en textad adress från församlingsbor. Från närstående överräcktes en golvlampa, penninggåvor och blommor m.m. Medlemmar i I.O.G.T. lyckönskade med ett rökbord.

Senare gavs middag, varvid jubilaren ytterligare hyllades. Då framfördes lyckönskningar av prosten Holm, och vidare talade kyrkoherde Hallgren och nämndeman Per Samuelsson samt hr Aron Karlsson. Kantor Johansson talade för kyrkokören och som personlig vän till jubilaren. Lantbrukare Karl Magnusson framförde lyckönskningar från logemedlemmar. De närståendes hyllningstal hölls av en broder till jubilaren, överkonstapel C. Snygg, Stockholm. Ett flertal telegram anlände och upplästes.

Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 6 Mars 1943.

Tack.

För all hyllning från släkt och vänner som jag blev föremål för samt för alla presenter och blommor, som förärades mig på min 50-årsdag, tackar jag hjärtligt.

Hjälmaryd, Blädinge, den 3 mars 1943.

OSCAR SNYGG.

BLÄDINGE

UTSÄDE rensas och trieras.

Blädinge Kvarn och Såg,
Tel. 12.

Gift statare,

med liten familj erhåller förmånlig plats omedelbart med god lön och bra bostad på medelstor gård. Svar till

Folke Samuelsson, Blädinge. Tel. 25.

Ur Smålandsposten N:o 39 Torsdagen den 11 Mars 1943.



Mästaren Knut Bergkvist i verksamhet vid Strömbergshyttan.

Födelsedag.

70 år fyller på söndag mästaren vid Strömbergshyttan Knut Bergkvist, Hovmantorp.

Han är född vid Oby Ångsåg, Blädinge, där fadern var sågmästare. Bergkvist började som hyttpojke redan 1880, då familjen flyttade till Kosta. Han har således varit i glasindustriens tjänst i 63 år, ett synnerligen långt och arbetsamt dagsverke. Han anses, såsom häromdagen framhölls i våra spalter, vara Sveriges förnämste drivglasmästare, med uppfinningar och massor av mästarprov. År 1916 uppfann han på Kosta glasbruk såsom också tidigare nämnts, graalglaset. Genom medfödda anlag och ett stort intresse för sitt yrke, har han blivit den berömda mästaren, som ännu vid 70 år är pigg och kry, full med energi och arbetslust.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1943.

Tack.

För visad vänlighet mot mig på 50-årsdagen frambär jag mitt varma tack.

Blädinge den 11 mars 1943.

Jenny Blom.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 20 Mars 1943.

Sjukvårdskurs i Blädinge. På Blädinge lottagrups föranstaltande har en 36-timmars kurs varit anordnad i olycksfalls- och hemsjukvård. Ledare har varit Röda korssystemen Tora Brandt-Zetterlund. Deltagarna har uppgått till 17.

Ledare för kursen har uttalat en glädje för det intresse och den duktighet, deltagarna lagt i dagen.

Kursen avslutades i torsdags å Vislanda hotell med samkväm gemensamt med deltagarna i Vislanda. Vid förhöret, vid vilket representanter för Norra Allbo lottakår och Röda korset i Vislanda närvaro, tilldelades sju lottor från Blädinge sjukvårdsmärket.

Vid det gemensamma samkvämet hälsades de närvarande av prostinnan Asta Holm. Därefter vidtog kaffedrickning, och fru Betty Samuelsson överräckte från deltagarna i Blädinge till syster Tora en minnesgåva. Kvällen förflöt i övrigt med sång av deltagarna från Blädinge.

I samband med sjukvårdskursen kan omnämnas att Blädinge lottor iordningställt sex förbandslådor, som utplacerats i församlingen för användande vid olycksfall.

16 - 18 FLICKA,

van vid lantbruk och villig hjälpa till med mjölkning, erhåller bra plats nu el. senare. Svar till

Fru SAMUELSSON
Benestad Billagård, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 30 Mars 1943.

<u>FÖRLOVADE.</u>	
<i>Lennart Nilsson</i>	
<i>Svanhild Johansson</i>	
Blädinge.	Virestad.
Landskrona den 27/3 1943.	

Ur Smålandsposten N:o 51 Torsdagen den 1 April 1943.

Födelsedag.

50 år fyller på söndag försäljningschef Alexis Larsson, Ekelyckan, Alvesta.

Hr Larsson är född i Nöbbele. Efter genomgångna skolor bl.a. Grimslövs Folkhögskola, övertog han på arrende Ulvsåkra egendom i Nöbbele, vilken han innehade till 1918, då han inköpte Lyckebo gård i samma socken och som han innehade till 1921. År 1923 övertog han Oby egendom i Blädinge, vilken han arrenderade till hösten 1925, då han köpte den och brukade den till 1934, då den överläts i andra händer.

Sedan sistnämnda år är hr Larsson anställd som vågmästare vid Kronobergs läns slakteriförening, där han utfört ett plikttroget arbete. Sedan 1936 har han jämväl skött partiförsäljningen. Alla de som närmare känna hr Larsson, kunna intyga, att han är en person med ett varmt, rikt kännande hjärta. Hjälpksamhet och godhet har städse varit utmärkande egenskaper hos honom, och gästfriheten i hans hem är omvittnad. Många vänner har 50-åringen också förvärvat sig på de platser, där han haft sin verksamhet.

Kommunalt. Vid sammanträde med skolstyrelse och lärarekår upptogs bl.a. frågan om nedsättning av hyresavdraget för lärarinnan vid Oby skola med anledning av bristande bostadsförmåner. Skolstyrelsen beslöt föreslå ett visst avdrag och hänskjuta ärendet till kommunalfullmäktiges avgörande.

En del reparationsarbeten beslöts, ävenså inköp av skolmateriel för skolorna.

Vidare anslogs ett belopp till samtliga skolor för inköp av böcker för skolbibliotek.

Skolstyrelsens ordförande, kyrkoherde P. I. Hallgren, som inbjudit skolstyrelsens lärarkår till prästgården, tackade för gott samarbete under den tid, han varit skolstyrelsens ordf.

Hr Aron Karlsson frambar skolstyrelsens tack till ordf. för gott ordförandeskap och visad gästfrihet. Lärarkåren övverräckte genom fröken Lagerlund blommor, och kantor Johansson tackade för det intresse, kyrkoherde Hallgren alltid ägnat skolan och dess arbete samt önskade honom lycka i kyrkoherdebefattningen på Öland.

– Kommunalfullmäktige sammanträdde på söndagen.

Den kommande förvaltningen för 1942 godkändes och påtalades, att lagenlig fondering av skogsaccismedel ej företagits.

Socialkommitténs skrivelse beträffande lag om bildande om socialvårdskommuner avstyrktes utan motivering.

På förslag av folkskolestyrelsen beslöts att avskrika förskotterat belopp med 125 kr. för skoltandvård åt mindre bemedlad elev.

Med anledning av att vid föregående sammanträde fattat beslut angående bostadsanskaffningslån blivit överklagat, förekom detta ärende ånyo. Det beslöts att ajournera dagens sammanträde till fredag, då ärendet efter förnyad beredning förekommer till slutlig behandling.

<i>Utbjudes hyra</i>
Våning
om i rum och kök hyresledig genast, passande för sömmerska.
JOHN K. GUSTAFSSON, Blädinge. Tel. 14.

Ur Smålandsposten N:o 53 Söndagen den 4 April 1943.

FÖRLOVADE.

***Rune Karlsson
Gullan Johnsson***

Blädinge den 3/4 1943.

Ur Smålandsposten N:o 55 Torsdagen den 8 April 1943.

Hyllning.

På sin 60-årsdag i går blev hemmansägaren Frithiof Wiberg, Blädinge, varmt hyllad. Släktingar och vänner uppvaktade med silverfat, kaffeservis och keramikvas. Andra församlingsbor bringade jubilaren en penningssumma. Givarnas talan fördes av nämndeman Per Samuelsson. Vidare anlände ett stort antal vänner och grannar till samkväm i jubilarens hem, varvid han blev föremål för ytterligare hyllningar.

Hr Wiberg bekläder en rad kommunala och andra allmänna uppdrag. Här må nämnas ordförandeskapet i kristidsnämnden, brandfogde, styrelseledamot i Alvesta mejeriförening, i tjuvföreningen, ledamot i taxeringsnämnden m.m. Han brukar såsom en energisk och kunnig jordbrukare med framgång sin fädernegård, där han utfört nyodlingar och nybyggt ladugården. Han är vidare gladlynt och allmänt uppskattad inom vänkretsen.

Ur Smålandsposten N:o 56 Lördagen den 10 April 1943.



Tillkännagives
att
min kära mor
och vår lilla farmor
Änkan

Johanna Jönsson

f. Lundberg
i dag stilla och lugnt avlidit efter en
långvarig sjukdom i en ålder av 80 år.
Djupt sorgd och saknad av oss alla
samt syskon, släkt och många vänner.
Färanäs, Blädinge den 8/4 1943.

**GUNNAR och WENDLA
JOHANSSON.**
John. Bertil. Margit.

Sv. Ps. 443.

Dödsfall.

Efter en längre tids svårt lidande avled på torsdagen i sitt hem änkefru Johanna Jönsson, Färanäs, Blädinge, i en ålder av 80 år.

Hon var född i Lästad, Blädinge. Tidigt kom hon ut i förvärvsarbete och innehade platser i Agunnaryd, först i en prästfamilj och därefter på Ryds herrgård. På 1890-talet ingick hon äktenskap med fördrängen på Ryds herrgård, varefter makarna inköpte och flyttade till den gård i Färanäs, som de innehade och brukade till mannens död för ett tiotal år sedan, då den övertogs av ende sonen, Gunnar Johansson, som då var urmakare och bosatt i Hovmantorp. Fru Jönsson var känd som en snäll och präktig människa, som var mycket omtyckt av alla, som kände henne. Som närmast sörjande står ovannämnde son och dennes hustru samt barnbarn.


Ur Smålandsposten N:o 57 Söndagen den 11 April 1943.

Från Blädinge, meddelas:

Då Blädinge västra sykkrets i onsdags var samlad till symöte hos fru Eva Andersson, Norra Vare, var det sista gången, som kyrkoherde Hallgren var med som tjänstgörande präst. Sykkretsen överlämnade som minnesgåva till kyrkoherde Hallgren en tenntallrik med Blädinge kyrka ingraverad. Fru Anna Nilsson framförde sykkretsens tack till kyrkoherden för det intresse, med vilken han alltid omfattat sykkretsen, samt påminde om att det nu är nio år sedan syföreningen bildades, att intresset alltjämt är lika stort, och att sykkretsens möten alltid präglats av trevnad, gemyt och gott samarbete. Till sist önskade hon kyrkoherde Hallgren lycka och välgång på sitt nya verksamhetsfält i Runsten.

Kyrkoherde Hallgren tackade sykkretsen och uttalade en förhoppning om att han framdeles skulle bli i tillfälle att någon gång bevista sykkretsens möten.

Ur Smålandsposten N:o 58 Tisdagen den 13 April 1943.



Min älskade make
och uppoffrande far,
Karl Widén
har fått komma hem till sin
efterlängtnade Frälsare,
Jesus Kristus.
Ske Guds vilja.
Fridsborg, Norrgårda, den 10 april
1943.

EUFEMIA WIDÉN.
Sune.
Moder och Syskon.
Svägerskor. Svågrar.

Så tag nu mina händer
och led Du mig.
Att saligt hem jag länder,
O, Gud, till dig.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 18 april kl. 9,30
f.m.

Dödsolycka i Gårdsby. En olyckshändelse med dödlig utgång inträffade på fredagen på Kråkenäs säteri i Gårdsby, varvid ladugårds-skötaren Karl Widén, Fridsborg, omkom.

Olyckan upptäcktes vid halvfemtiden på fredagseftermiddagen, då sonen till ägaren av Kråkenäs säteri hittade Widén liggande på foderbordet i ladugården. Han var då vid medvetande och kunde stödd på den andres arm, själv gå från ladugården och in i bostaden. Där föll han emellertid samman och förlorade medvetandet. D:r Tegner tillkallades först, och sedan forslades den skadade med ambulans till Växjö lasarett. Hans liv stod dock inte att rädda utan han avled på lördagskvällen. Olyckan synes av allt att döma ha tillgått så, att Widén, som skulle utfodra kreaturen, hade råkat falla genom foderluckan ned på foderbordet och därvid ådragit sig de skador, som vållade hans död. Foderluckan var dock försedd med skyddsräcke. När Widén hittades i ladugården hade han säkerligen legat där omkring en timme.

Den under så sorgliga omständigheter bortgångne var född i Virestad men växte upp i Kojtet i Blädinge. Han ägde ett litet ställe i Gasslanda och har en längre tid varit vägarbetare. I höstas kom han till Kråkenäs, men han hade fortfarande sitt hem i Gasslanda. Han var en mycket arbetsam och skötsam man och därför mycket omtyckt. Närmast sörjande äro maka, sonen Sune samt moder, fru Johanna Widén, tio syskon, svågrar och svägerskor.

Widén som blev 51 år gammal, var en samvetsgrann arbetare, och hans liv präglades av allvar i tanke och allt. Han började och

slutade varje dag med flitigt brukande av Guds ord.

Tack.

För all uppvaktning på min högtidsdag,
för alla presenter och blommor samt
telegram framför jag härmed mitt varma
tack.
Blädinge den 12/4 1943.

FRITIOF WIBERG.

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 17 April 1943.

Auktion.

Onsdagen den 21 dennes kl. 2 e.m. låter hemmansäg. Gunnar Nilsson, Katåsen, Blädinge, på grund av gårdens försäljning genom offentlig auktion därstädes försälja: 1 häst, 16 år, 5 kor i olika kalvställningar, 2 kvigor, reaktionsfria, samt 2 får, vagnar, kälkar, hästräfsa, höhäckar, plogar, årder, harvar, samt en del möbler m.m.

Tre månaders betalningsansånd med vanligt äganderättsförbehåll.

Mörhult den 16 april 1943.

EMIL OHLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 20 April 1943.

Begravningar.

I söndags jordfästes i Blädinge kyrka änkefru Johanna Jönsson, Blädinge, och lantbrukaren Karl Widén, Gårdsby.

Under det kantor G. Johansson utförde "Largo" av Fischer inburos kistorna i koret, där kyrkoherde P. I. Hallgren förrättade jordfästningen och talade över orden "Det är icke mer än ett steg mellan livet och döden".

Fru Hulda Nygren, Alvesta, sjöng till orgelackompanjemang en hymn. När kistorna utbars spelades "Andantino" av Jos. Rheinberger.

Vid Johanna Jönssons grav talade en systerson till den avlidna. Lantbrukare Karl Magnusson, Färanäs, talade och nedlade krans från byborna.

Vid Karl Widéns grav talade trenne bröder, Algot, Ejnar och Ivar. Den senare minde om det goda föredöme den avlidne lämnat efter sig, och frambar de sörjandes tack för hedersbevisning. Tvenne systrar, fru Gertrud Fransson, Alvesta, och fru Hulda Holmberg, Malmö, läste verser vid graven.

En rik blomstergård hade ägnats minnet av den avlidne.

Hon sover tryggt och gott...

Mor är ju där. Hon tänker på och drager försorg om allt, som är av vikt för den lillas utveckling. Naturligtvis hör också regelbunden hudvård med Nivea-Creme dit. Nivea innehåller nämligen eucerit, ett ämne som är besläktat med vissa substanser i huden, och har därigenom förmågan att tränga djupt in i huden. Den håller sig frisk och spänstig, och dess persikolenhet bevaras.



NIVEA
CREME

4-045

Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 28 April 1943.



*Kyrkoherde Ivar Hallgren med årets konfirmander.
Konfirmationen ägde rum påskafton den 24 april 1943.*

Avskedspredikan.

Annandag påsk höll kyrkoherde P. I. Hallgren avskedspredikan i Blädinge i samband med skriftermål och nattvardsgång med årets konfirmander. Efter predikan över ämnet "Förgängelse eller oförgänglighet", vände sig kyrkoherde Hallgren till församlingen och uttalade ett varmt tack för de år han fått verka i Blädinge. Först riktade han sig till de församlingsbor, som under alla åren glatt honom med sina flitiga kyrkobesök. Ett särskilt tack riktade han till kantor Johansson, kyrkovärdarna, kyrkorådet samt till kyrkväktaren för det stöd och den hjälp, han erhållit av dessa sina medarbetare. Sist tackade han de konfirmander, vilka han under året fått meddela undervisning.

Nämndeman Per Samuelsson riktade å församlingens vägnar till kyrkoherde Hallgren ett hjärtevarmt tack för det arbete han nedlagt i församlingen samt uttalade en lyckönskan om framgång i det fortsatta arbetet på ett vidare arbetsfält. Nämndeman Samuelsson överlämnade en textad adress samt en större penningssumma, som skänkts av församlingsborna.

Kyrkoherde Hallgren tackade därefter för alla bevis på sympati och vänskap, som denna dag kommit honom till del.

Den 1 maj flyttar kyrkoherde Hallgren för att tillträda kyrkoherdetjänsten i Runsten på Öland.

(Obs. Bilden ovan har aldrig varit publicerad i Smålandsposten utan har bifogats i efterhand. A.R.)

Tillkännagivande

Tack.

För all uppvaktning under vår lysningstid och på vår bröllopsdag frambära vi vårt hjärtliga tack.

Sparrhult, Blädinge den 27/4 1943.

SIGNE och GUSTAF MAGNUSSON.

Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 4 Maj 1943.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Blädinge kyrka lantbrukaren Rune Samuelsson, Vislanda och fröken Lisa Karlsson, dotter till lantbrukaren A. Karlsson, Espetuna, Blädinge, och hans maka, född Svensson.

Till tonerna av marschen ur "Bröllopet på Ulvåsa" spelad av kantor G. Johansson, intågade brudparet i kyrkan, där vigseln förrättades av kyrkoherde P. I. Hallgren. Bruden bar församlingens brudkrona. Efter vigseln sjöng fröken Elin Johansson, Blädingeås, från läktaren "Förlän oss Herre Gud" av J. S. Bach. När brudparet lämnade kyrkan spelades "Triumfmarsch" av Meyerbeer.

Efter vigseln gavs middag i brudens föräldrahem i Espetuna, varvid tal höllas av brudens fader, av kyrkoherde Hallgren, lantbrukaren G. Rogdahl, Hjälmalyd, och trädgårdsmästare Karl Levin, Alvesta. Kontrahenterna hyllades i övrigt med en mängd telegram.

Ur Smålandsposten N:o 75 Lördagen den 15 Maj 1943.

TACK.

För allt det förtroende, som kommit mig till del under min 9-åriga tjänstetid i Blädinge och Vislanda församlingar, samt för de värdefulla gåvor från sykkret-sarna och enskilda personer i Blädinge samt kyrkorådet i Vislanda, vilka jag erhöLL då jag lämnade komminister-tjänsten i Blädinge, får jag härmed framföra mitt värdsamma tack.

Runsten den 11 maj 1943.

P. I. HALLGREN.

Ur Smålandsposten N:o 78 Torsdagen den 20 Maj 1943.

En skogsbrand, som om den ej så hastigt kunnat dämpas, säkert fått ödesdigra följder, inträffade i går f.m. i en skog tillhörig lantbrukaren U. Nilsson, Geramon, Blädinge. Orsaken till branden var att ett brygghus, tillhörigt lantbrukaren A. J. Gustafsson i Ulvagraven, fattat eld. Härifrån kastades eldsflagor till den omkring 1.500 meter därifrån belägna ungsbogen, som började brinna. När skogens ägare varnade elden, alarmerade han grannarna och därefter den övriga ortsbefolkningen. Då elden emellertid hotade att taga stora dimensioner, satte han sig i förbindelse med kringliggande orter för att även därifrån få hjälp i släckningsarbetet.

Det var ett 20-tal tunnland, mest ungskog som gick till spillo. Släckningsarbetet försvårades i hög grad av den hårda blåsten. En av de omständigheter, som verksamt bidrog till att man kunde begränsa elden så snart, var att vattenfyllda diken förekommo i markerna. Hade elden ej begränsats i tid, hade den nått fram till den närbelägna storskogen, och branden skulle då fått katastrofala följder.

Under det man var sysselsatt med att släcka branden, började det brinna på tre andra platser i närheten, men dessa eldsvådor kunde släckningsmanskaper fort nog få bukt med.

Hela eftermiddagen var brandmanskaper sysselsatt med eftersläckning i det eldhärjade området, och vakt utsattes på aftonen för att hindra, att elden skulle blossa upp på nytt. Sent på kvällen ansågs dock all fara över.

Hr Nilsson har sin skog försäkrad, men hur stor skadan är, kan inte klargöras, förrän värdering skett.

I den eldhärjade brygghusbyggnaden var man sysselsatt med byk, då elden bröt ut. Hur den uppstått har man ännu ej fått klarhet i. Byggnaden brann ned så fort, att man nätt och jämt hann få ut tvätten. En del inventarier blevo lågornas rov.

Ur Smålandsposten N:o 79 Lördagen den 22 Maj 1943.

Vårglädje.

*Med blåa rymder stiger
en allsång rik och full
från skog och vind och bölja
och allt som gror i mull;
det sveper som en ilning
igenom folk och fä,
en våldsamt lust att glädjas
och skrika "tjo" och "bää".*

*Med svansarna i vädret
och under ystra språng
en flock av kalvar besa
ur vallkörgatans språng,
och jungfrun skyndar efter
med vind i kjol och hår,
och under stoj och illtjut
den vilda jakten går.*

*Och gamla älskogsgriller
som torde vara slut,
på nytt stå upp i solen
och knoppas och slå ut;
och gikt och annan krämpa
ej minsta grand förmår,
när skalden Amors pilskott
till hjärteroten når.*

*Det är en lust att leva,
en fröjd att vara till
bland skaran av aktörer
i vårens vådevill,
men det är knappt det räcker
med röst och fot och hand –
man ville ha en kalvsvans
att skyldra med ibland.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 82 Torsdagen den 27 Maj 1943.

Kål- och blomplantor.

OBY TRÄDGÅRD.

Tel. Blädinge 31.

Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 29 Maj 1943.

Tack,

till alla dem, som deltagit i arbetet med eftersläckningen av skogsbranden i Geramon, riktas ett hjärtligt tack.

Geramon, Blädinge den 28/5 1943.

UNO NILSSON.

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 10 Juni 1943.

Vislanda Idrottsförenings sommarfest

går av stapeln i

BJÖRNEBORGSPARKEN

pingstafton och Annandag pingst med början pingstafton kl. 20 och
annandagen kl. 19,30.

Musik av WAHLGRENS och KAJ OLSSONS

Storslagna festanordningar.

Tombola, värdefulla vinster.

Till talrikt besök inbjuder V. I. F.

Ur Smålandsposten N:o 92 Söndagen den 13 Juni 1943.

FÖRLOVADE.

**Rune Johansson
och
Elin Johansson**

Blädinge.
Pingstafton 1943.

Kungörelse.

I det hos länsstyrelsen i Kronobergs län förda handelsregistret hava denna dag intagits följande anmälning:

Per Gunnar Rogdahl och Olof Ebbe Magnus Ohlsson, båda från Blädinge socken, ämnar inom socknen i bolag idka kvarn- och sågverksrörelse samt handel med trävaror under firma **Blädinge Kvarn- och Sågverk, Rogdahl & Ohlsson**, som tecknas av bolagsmännen var för sig.

Växjö i landskansliet den 11 juni 1943.

LÄNSSTYRELSEN.

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 26 Juni 1943.

FÖRLOVADE.

**Egon Jönsson
Gullan Lundberg**

Malmö. Blädinge.
22/6

TACK.

För alla presenter, blommor m.m., som jag av släkt och vänner fått mottaga på min 50-årsdag, framför jag härmed mitt varma tack.

Lillagård, Blädinge den 21/6 1943.

MARTINA KARLSSON.

Bröllop.

Midsommarafton sammanvigdes i Blädinge kyrka järnvägstjänstemannen Ragnar Kristoffersson, Norsholm, och fröken Lisa Aronsson, dotter till lantbrukaren Aron Jonasson, Espemon, Blädinge, och hans maka.

Då brudparet inträdde i kyrkan, företrädd av tvenne brudnåbbar, spelade kantor Johansson musik ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn, varefter fru Caspersson,

Alvesta, sjöng Beethovens "Lovsång". Vigsselförrättare var kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som höll tal till brudparet utgående från Fil. 4 kap. 19 vers "Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva Eder allt vad I behöver. Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evighet".

Sedan akten avslutats med ps. 306 v. 2 sjöng fru Caspersson "Bröllophymn" av Merikanto. Då brudparet uttågades spelades "Bröllopsmusik" av Debois. Bruden bar Blädinge vackra kyrkkrona.

Middag gavs därefter i brudens hem, varvid tal hölls av prosten Holm. Ett flertal telegrafiska lyckönskningar anlände och upplästes.

Hyllning.

Då fru Martina Karlsson, maka till hemmansägaren G. Karlsson, Lillagård, Blädinge, fyllde 50 år, blev hon föremål för omfattande hyllningar. I tidig morgonstund uppvaktade make och barn med blommor och presenter. Senare följde gratulationer slag i slag. Bland annat fick hon mottaga en textad hyllningsadress, med inneliggande kontanter av vänner i orten.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge badhusförening anordnar fest i Färanäs i morgon kl. 14,30. Festen inledes med dans kring majstången. I det övriga gedigna underhållande programmet blir glanspunkten en uppvisning i sällskapsdanser från 1800-talet av elever från Grimslövs folkhögskola under fru Stenows skickliga ledning. En teaterpjäs, "Snål-Jontes amerikaarv", spelas av Vislanda S.L.U-avdelning och dess amatörer. För serveringen är väl sörjt. Senare blir det folklekar under utbildad ledares ledning. Dragspelsmusik, tombola och gissningstävlan eliminerar alla risker för dödpunkter.

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 27 Juni 1943.

Ett inbrott, förövades natten mellan onsdagen och torsdagen i Lantmannaaffären I. Peterssons & C:os Speceriaffär i Ås, Blädinge.

Tjuven synes ha berett sig tillträde till handelslokalen genom användande av falsk nyckel. Vid inbrottet tillgreps huvudsakligen ransonerade varor, såsom tobaksvaror, kaffe, tvål m.m. till ett värde av omkring 250 kr.

Såsom en kuriositet kan nämnas, att kassaapparatusens inneliggande kontanter samt i kontorslokalen befintligt kassaskåp lämnats i fred, vilket tyder på, att det ej varit någon av yrkets durkdrivna mästare som varit framme.

Då ägarna hade varulagret försäkrat göres ej ekonomisk förlust. För inbrottet efterspanas en dagen före i orten uppträdande gårdfarihandlare.

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 29 Juni 1943.

Avskedspredikan.

Komminister N. Nicklason, som i dagarna flyttar från sin prästerliga tjänst i Bodafors till Blädinge tog under söndagens högmässa farväl av sockenborna och riktade därvid ett särskilt tack till kyrkoherde D. Bäckman, kantor, kyrkokören och kyrkovärdar. Kyrkoherde Bäckman tolkade församlingsbornas tack till komminister Nicklason och överlämnade en textad adress samt en större penningssumma från församlingsbor i Norra Sandsjö och Bodafors. Från kyrkokören överlämnades en blomstergrupp.

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 3 Juli 1943.

Hyllning.

När pastor Nicklason, Bodafors, med familj i fredags anlände till Blädinge, blevo de på det varmaste mottagna av ett stort antal församlingsbor, som mött upp i den med blommor och björkar smyckade prästgården.

Omedelbart vid framkomsten sjöngs, som välkomsthälsning "Jag lyfter mina händer", varefter kontraktsprost Holm å pastoratets vägnar hälsade den nya pastorn välkommen till Blädinge och till sin prästerliga gärning i pastoratet samt önskade familjen trivsel och glädje i församlingen.

Ett rikligt kaffebord stod dukat i prästgården. Sedan kaffet avnjutits blev det tillfälle för prästfamiljen att bekanta sig med de närvarande.

Blädinge kyrkokör, under kantor Johanssons ledning, sjöng några sånger, varefter pastor Nicklason till sist frambar sitt tack för det hjärtliga mottagandet han och familj fått röna och vände sig särskilt till prosten Holm, riksdagsman Ohlsson, kyrkokören och alla de som haft omsorgen för mottagningen.

Intet bidrag till arbetet å torvmossen. En ansökan från fröken Florence Stephens för Huseby bruk, Vislanda, om bidrag för arbeten å Aramossen i Blädinge socken har avslagits, bl.a. på grund av att mossen är alltför sönderskuren av diken för att den skall kunna rationellt utnyttjas.

Ur Smålandsposten N:o 103 Söndagen den 4 Juli 1943.

FÖRLOVADE.

Bertil Johansson

Margit Carlsson

Hjortsberga.

Blädinge.

19 4/7 43.

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 8 Juli 1943.

Hyllningar.

På sin 70-årsdag blev f.d. hemmansägaren Petter Johansson, Hökatorp, Blädinge, varmt hyllad.

Maka och barn uppvaktade på morgonen med minnesgåvor. Grannarna överbringade en kontant penninggåva jämte textad adress.

År 1912 inköpte Johansson gården Hökatorp, vilken han sedan under ett 20-tal år innehade. Johansson var under sin tid som jordbrukare mycket energisk och förstod att sätta gården i högsta kultur. Hans livsgärning kan betecknas som mycket berömvärd. Jubilaren är trots de 70 åren vid mycket god hälsa. Genom sin redbara och tillmötesgående karaktär har han vunnit varma sympatier och många vänner.

50 år fyllde i söndags lantbrukaren Ivar Gustafsson, Ulvagraven, Blädinge.

Han blev därvid föremål för hjärtliga hyllningar från familj, släkt och vänner, vilka uppvaktade med blommor, penningar och telegram. Senare på dagen var samkväm anordnat i jubilarens hem, varunder 50-åringen ytterligare hyllades.

Gustafsson innehar sedan 1920 sina fäders gård, vilken är en släktgård sedan 1800-talets början. Han är en duktig jordbrukare, som utfört stora förbättringar på gården med stenröjning och täckdikning. En omfattande nyodling har företagits, vilket resulterat i att gårdens avkastning avsevärt ökats. Ny ekonomibyggnad uppfördes på gården 1934, och ägaren ämnar nu uppföra även en mangårdsbyggnad, varefter gården kan betecknas som ett mönsterjordbruk. Som person är Gustafsson humoristisk och glad samt aktad och avhållen av alla.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 13 Juli 1943.

Bröllop.

I Blädinge prästgård sammanvigdes i lördags slakteriarbetaren Stig Larsson, Alvesta, och fröken Ruth Karlsson, dotter till framlidne lantbrukaren Klas Karlsson, Södregård, Blädinge, och hans maka. Vigseln förrättades av komminister N. Nicklasson.

I brudens hem gavs senare middag för ett antal inbjudna. Därunder blev brudparet hjärtligt hyllad med bl.a. tal av vigselförrättaren samt handlanden Torup Jonsson, Alvesta, och uppsyningsman J. Ottosson. Ett flertal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 111 Söndagen den 18 Juli 1943.

Lediga platser

Jordbruksarbetare,
fullt kunnig, erhåller välavlönad plats per omgående på grund av militärtjänstgöring.

GUNNAR ROGDAHL,
Blädinge. Tel. 12.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 24 Juli 1943.

Förkommet

Armbandsur,
dam-, av guld borttappat den 22/7 på järnvägsstationen i Alvesta omkr. kl. 10.
Hänvändelse till
Fru Betty Samuelsson, Blädinge.
Tel. 25. Vedergällning.

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 29 Juli 1943.

FÖDDE.

En dotter.

Maja och Gunnar Urselius.
f. Ahlgren

Den 26/7 1943.

Centrallasarettet, Växjö B.B.-avd.

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 3 Augusti 1943.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Växjö domkyrka kommunalnämndsordf. Ebbe Ohlsson, Blädinge, och fröken Ingeborg Johansson, dotter till framlidne nämndemannen August Johansson, Kullekvarn, och hans maka. Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av marschen ur Bröllopet på Ulfåsa av Söderman. Uppvaktande marskalker voro folkskollärare Bernholm, Virserum, och ingenjör Karl Johan Elmdahl, Kalvsvik, samt brudnäbbar Birgitta Berg, Gemla, och Gerd Karlsson, Kalvsvik. Vigseln förrättades av kyrkoherde W. Norlén, Skatelöv, vilken även höll lyckönskningstal. När brudparet lämnade kyrkan utfördes bröllopsmusik. Efter vigseln gavs middag å Stadshotellet för den närmaste släktkretsen. Härunder blev brudparet föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar. Tal höllos av vigselförrättaren samt av brudgummens fader, f.d. riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge. Även talade ingenjör Berg, Överum, fabrikör Berg, Gemla, och brudens moder, fru Anna Johansson, Kullekvarn. Brudparet hyllades i övrigt med ett 150-tal telegram från olika delar av landet. Senare avreste de nygifta norrut på bröllopsresa.



Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 5 Augusti 1943.

Kungörelse.

Härigenom kungöres, att nedanstående ansökning om tillstånd att utöva beställningstrafik inkommit till länsstyrelsen.

Överlåtelse av trafikillstånd.

Helmer Nilsson, Blädinge, beställningstrafik för personbefordran med en automobil för befordran av på en gång högst sex passagerare med station i Blädinge av Blädinge socken. Övertagande av den av Folke Samuelsson utövade trafiken.

Växjö i landskansliet den 4 aug. 1943.

LÄNSSTYRELSEN.

Årets första fest i Färanäs, Blädinge

söndagen den 8 augusti kl. 4 e.m.

Dansmusik utföres av STRANDS, Växjö.

FÖREDRAG hålles kl. 5 e.m. av lantbrukare Sven Gustavsson, Rösmåla.

Mellan kl. 6 – 7 e.m. GAMMAL DANSMUSIK.

Bland festanordningarna märkas Tombola, Skjutbana, Pilkastning m.m.

Servering av kaffe och läskedrycker.

Blädinge B.F., S.L.K.F. och S.L.U.

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 21 Augusti 1943.

Två kriminalpatienter göra inbrott i Blädinge. Natten till onsdagen förövades inbrott i Lantmannaaffären i Blädingeås, Blädinge. Tidigare har ett inbrott gjorts i samma butik i slutet av juni månad.

Natten till onsdagen innevarande vecka gjordes försök att med en falsk nyckel öppna lokalernas dörrar, men detta misslyckades, då dörrarna voro försedda med säkerhetslås. Natten till onsdagen återkom tjuven och beredde sig tillträde till affären genom att taga ur ett fönster. Vid inbrottet tillgrepos tobaksvaror och blåkläder för ett belopp, som ännu inte har kunnat exakt fixeras.

Polisundersökning företogs strax efter upptäckten på onsdagsmorgonen av landsfiskal G. Öhrstam, Alvesta. De av affärsinnehavarna lämnade upplysningarna ledde senare på dagen till att två försöksutskrivna kriminalpatienter från S:t Sigfrid anhöllos. Vid en undersökning, som landsfiskalen gjorde på den gård, där den ene av de anhållna var anställd, påträffades varor som stulits vid båda inbrotten i Blädinge samt även varor, som stulits vid inbrott tidigare i Alvesta. Mannen har erkänt stölderna och uppgivit att den andre anhållne varit med om dem. Den senare förnekar emellertid all delaktighet i stölderna.

Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 22 Augusti 1943.

Födelsedag.

50 år fyller i dag lantbrukaren Uno Nilsson, Geramon, Blädinge.

Han är född i S. Vare, Blädinge. Den gård, som han nu äger, kom i släktens ägo 1904, då den inköptes av hans fader. År 1924 övertog hr Nilsson gården, och på densamma har han låtit uppföra ny mangårdsbyggnad samt nyodlat 20 hektar jord. Hans gård bär vittne om föredömlig integration, då på densamma finnes både kvarn och såg. Hr Nilsson är en framstående jordbrukare med god blick för rationell jordbruksdrift. Som hobby bedriver han jakt, och han är känd som en mycket god skytt. Personligen har hr Nilsson gjort sig värderad och avhållen för sitt redbara och tillgivna väsen.

Syelever,

emottagas genast.

MARGITH JOHNSON,
Högaborg, Blädinge. Tel. 14.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 28 Augusti 1943.

Hyllning.

På sin 50-årsdag blev lantbrukare Uno Nilsson, Geramon, Blädinge, föremål för hjärtliga hyllningar. På morgonen uppvaktade grannar och vänner med penningssumma jämte textad adress samt blommor. Representanter för Blädinge B.F.-avdelning överlämnade en penningssumma med textad adress samt hyllade jubilarer med tal. De närmaste släktingarna överlämnade en kristallarmatur samt en vacker blomstergrupp. Syskonen förärade jubilarer kontanter samt blommor i riklig mängd. Den familjära hyllningen utgjordes av ett möblemang.

På aftonen hade jubilarer inbjudit de uppvaktande m.fl. till samkväm i sitt hem och blev ytterligare hyllad med tal och sång. På församlingsbornas vägnar talade kantor Gunnar Johansson. Lantbr. Aron Karlsson, Espetuna, bringade i ett versifierat tal jubilarer sin hyllning. För B.F.-avd. talade lantbr. Sven Johnson, Färanäs. Från vänner och bekanta på fjärrare orter anlände presentkort och ett antal telegram.

TACK.

För all uppvaktning på min 80-årsdag, i form av penningar, presenter, blommor och telegram, vill jag härmed till släkt och vänner framföra mitt varma tack.

Blädinge Norregården 25/8 1943.

C. A. PETTERSSON.

Kungörelse.

I det hos länsstyrelsen i Kronobergs län förda handelsregistret hava denna dag intagits följande anmälning:

Carl August Karlsson från Södra Vare i Blädinge socken ämnar inom Aringsås socken med postadress Alvesta driva mekaniskt granithuggeri jämte försäljning av gravvårdar och andra stenarbeten under firma **Mekaniska Stensliperiet Standard, Carl Karlsson.**

Växjö i landskansliet den 28 augusti 1943.

LÄNSSTYRELSEN.

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 2 September 1943.

Det lönar sig att **låna** i sparbanken C 12



Låt sparbanken ordna Edert
intecknings-lån
goda villkor — låg ränta



SPARBANKERNA I KRONOBERGS LÄN

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 9 September 1943.

Höstmånad.

*Den muntra sommarvisan
gav ut sin sista ton,
när tranan drog mot sunnan
över lingonmon;
nu domna skog och sjöar
i skymningsdunkelt dis,
blott Lingon-Lisa skymtar
bland ljung och odonris.*

*Som daggens pärlor skälva
på spindelnät och strå,
så skälver drömmarhjärtat,
när höstens vindar gå
med sorl i ek och aspar
ut efter väg och bryn
och kvällens lampor tändas
i stugorna i byn.*

*September, sval och stilla
och blå du susat in
med årets första höstdröm
till sommarhagen min;
mot röda solnedgången
står åsen allvarsmörk,
och gula stänk av vemod
bär dungens ranka björk.*

*Mitt hjärta blir så stilla,
min panna blir så sval,
där sakta utmed stigen
jag går i skogens sal;
som ur ett annat fjärran
en silverton mig når
till ro för all den längtan,
som genom kvällen går.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 11 September 1943.

Minnessten över riksdagsman Per Gustafsson i Benestad, kommer att avtäckas söndagen den 19 sept. kl. 15.

Minnesstenen är rest vid Benestad gård, och den är huggen av stenhuggaren Carl Carlsson, S. Vare, efter ritning av konstnären Sven Joann. Minnesstenen har som bekant åstadkommit genom en insamling, som verkstälts på initiativ av Salens sjösänkingsföretag. Insamlingen riktade sig främst till medlemmarna i sjösänkingsföretaget, men dessutom även till en del andra samhällsgrupper, som uppskatta riksdagsman Per Gustafssons verksamhet.

Programmet vid avtäckningen av minnesstenen är nu fastställt. Avtäckningen förrättas av landshövding Beskow. Dessutom upptar programmet musik av Kronobergs regementets musikkår, tal av rektor John Johansson, Grimslöv, sång av Alvesta manskör med hr Carl-Olof Johansson som solist, samt kransnedläggning.

Ur Smålandsposten N:o 143 Söndagen den 12 September 1943.

Namnförändring

Med Kungl. Majestäts medgivande hava vi antagit släktnamnet

Bravell

Sture, Bertil, Olle och John Johanson
med familjer,

Blädinge.

Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 14 September 1943.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i Blädinge prästgård järnvägstjänstemannen Malte Ferm, Alvesta, och fröken Greta Petersson, dotter till lantbrukaren Carl Petersson och hans maka, Boda, Blädinge. Vigseln förrättades av komminister N. Nicklason. Efter vigseln gävo brudens föräldrar i sitt hem middag för ett antal inbjudna, varvid brudparet blev föremål för hyllning. Tal hölls av vigselförrättaren, vilken även uppläste anlända telegram.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige sammanträdde i söndags och beslöt lämna kommunalnämnden befogenhet att åt behövande meddela kommunalt pensionstillägg. En motion från lantbrukare F. Johansson förelåg, i vilken insisterades på återgång till 28 februari i fråga angående köpmannen A. Rydéns ansökan om bostadsanskaffningslån. Då detta ärende f.n. ligger under avgörande hos k. m:t beslöts att bordlägga ärendet tills utslag meddelats.

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 16 September 1943.

AVTÄCKANDET
AV MINNESSTENEN ÖVER
RIKSDAGSMANNEN

PER GUSTAFSSON
ÄGER RUM VID BENESTAD HERRGÅRD
söndagen den 19 september kl. 3 e.m.

Vid akten förekommer:
Musik av Kungl. Reg:tes musikkår.
Tal av Rektor John Johansson, Grimslöv.
Avtäckandet genom Landshövding A. Beskow.
Sång av Alvesta manskör
Solist Carl Olof Johansson.
Kransnedläggning.
ALLA VÄLKOMNA!

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 18 September 1943.

Hyllning.

50 år fyllde i tisdags fru Ingrid Johansson, Lövhult, Blädinge, och blev därvid föremål för hjärtliga hyllningar. En deputation från grannar och vännerna överlämnade en större penningssumma, textad adress samt en blomstergrupp. Syskon, släktingar och vänner på andra orter överlämnade silverskedar, kristallvas samt blomster i riklig mängd. Familjens hyllning utgjordes av ett guldarmbandsur.

På kvällen voro de uppvaktande m.fl. inbjudna till samkväm i herrskapet Johanssons hem, varunder jubilaren blev föremål för ytterligare hyllning, bl.a. i tal av en svägerska, kassörskan Ellen Johansson, Rydaholm.

Fru Johansson är född i Piggaboda, Vislanda. I 15-årsåldern emigrerade hon till U.S.A., där hon stannade i sex år. Efter återkomsten till Sverige ingick hon äktenskap 1916. Under en följd av år var familjen bosatt i Rydaholm, men flyttade senare till Blädinge, där de inköpte den gård de ännu innehar. Fru Johansson har gjort sig känd som en mycket energisk och arbetsam husmor. Hon är till sin läggning glad och språksam, varför hon är mycket omtyckt av alla.

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 21 September 1943.

Hyllning åt trohet redlighet och dådkraft.

**Avtäckningen av minnessten till hufvästande
av Per Gustafssons gärning.**



Minnesstenen vid Benestads herrgård.

Avtäckningen av minnesstenen över framlidne riksdagsmannen Per Gustafsson i Benestad, som skedde under högtidliga former å söndagseftermiddagen, hade samlat omkring 700–800 deltagare. Från alla håll kommo gående, cyklande och åkande människor, vilka önskade övervara denna högtidsstund. Bland de tillstädeskomna märktes bl.a. landshövdingen och landshövding Beskow, överstinnan och överste Alstrin och regeringsrådet Aschan.

Stenen har fått ett dominerande läge nära den blivande nya landsvägen, som tillkommit på initiativ av Per Gustafsson. Inskriptionen är vänd åt vägen, alltså åt väster. Dagen till ära var platsen till stenen rikt flaggsmäckad och en frisk västan satte fläkt på flaggorna. Det är ett försvarligt granitblock, som rests till Per Gustafssons ära, och detta kommer att minna kommande släkten om den gärning, Per Gustafsson utfört till fromma för bygden, en gärning varom man blev påmind vid avtäckningshögtidligheten.

Högtidligheten inleddes med att Kronobergarna under dirigent G. Svenssons ledning utförde en festovertyr, varefter rektor John Johansson, Grimslöv, tog till orda.

– Om man frågar vad som främst konstituerar en stor man, så skulle man därpå kunna svara med tre ord, som kommitterade låtit hugga in på denna minnessten, nämligen ”Trohet, Redlighet, Dådkraft”, sade talaren. I de orden ligger alltsammans. Men vill man inlägga en bredare betydelse i begreppet en stor man, får man lägga till ytterligare något,

nämmligen naturlig begåvning, aktiv vilja, arbete, kunskaper, hänsynsfullhet och kärlek. De flesta som kände Per Gustafsson veta, att han i hög grad ägde allt detta.

Begåvning är ju ett arv, allt det andra får man söka skaffa sig själv. Vi veta alla, att i detta land finns mycken naturlig begåvning i vår bondestam. Per Gustafsson ägde i det fallet en rik utrustning.

Till förutsättningarna för att bli en stor man hörde vidare en aktiv vilja. Vi veta att det mest utmärkande för Per Gustafsson var en vilja, som aldrig svek. Jag vet mig aldrig ha träffat någon människa med en så stark vilja som hans. Och han gick till seger. Man talar om den sega småländska envisheten och jag vill vara den siste att ta ifrån smålänningarna detta epitet, men vi kanske lika gärna skulle kunna tala om svensk bondsk envishet.

Så komma vi till arbetet. Någon har sagt att snillet konstitueras av 1/10 intelligens och 9/10 arbete. Det ligger mycket i detta påstående. Det hjälper inte med bara begåvning, inte ens med snille, utan det måste också arbete till. Den som i likhet med Per Gustafsson växte upp på en svensk bondgård i slutet av 1800-talet fick lära sig en sak mera än något annat, nämligen arbete. I sin ungdom levde han en tid som emigrant i Amerika, och även där fick han lära sig vad arbete vill säga.

Av den kunskap, som erhålles genom skolundervisning, fick Per Gustafsson mycket litet. Han genomgick den folkskola, som den tiden gav, samt folkhögskola. Det var vad samhället hade att erbjuda. Det andra skaffade han sig själv, och de som kände honom veta att det var ganska mycket. Jag har hört lärda män förvåna sig över hur mycket den mannen kunde.

Vid nämnde även hänsynsfullhet såsom en av de egenskaper som konstituerar en stor man. För den som vill komma fram är hänsynsfullheten inte så nödvändig. Snarare behövs det därför hårda armbågar. Där kommer strebertypen fram. En sådan kan nå stora framgångar, men han blir aldrig någon stor människa. Han är för liten. Det brister något hos honom. Per Gustafsson var en hänsynsfull man. Inte så att han vek undan för hindren på vägen mot det som han ansåg vara rätt och som var hans plikt. Då kunde han vara hård, kanske till hänsynslöshet. Men som människa var han en hänsynsfull man.

Det sägs ibland om människor, att de inte har några ovänner. Jag tror inte att det där är något beröm precis. Den som inte har annat än vänner är det kanske inte så mycket med. Den som skall göra något måste stöta sig med någon. Vi minnas Heidenstams ord:

*Den är ej värd ett handslag av en vän,
som inte tio andra önska se stenad.*

En av Per Gustafssons allra värsta motståndare fällde om honom omdömet: "Han var ändå en fin människa". Kärleken slutligen är något som fordras av en människa om hon skall kunna göra en stor insats. De som kände Per Gustafsson veta, att han hade ett varmt hjärta.

Talaren erinrade till slut om Per Gustafsson i satser, då främst om hans arbete för genomdrivandet av Salens sjösänkingsföretag. Det står ju alltid en strid om sådana företag, men det är inte om många, som striden har varit så långvarig och så bitter som om Salens sjösänkingsföretag. Den striden började redan på Carl XII:s tid men avbröts då tills den togs upp igen för c:a 35 år sedan av Per Gustafsson och drevs till seger tack vare hans sega energi. Man kan gott säga, att den gröda, som i år växer på de marker, vilka gjordes odlingsbara genom Salens sänkning, räcker att försörja 2,000 personer med vad de behöva för sin timliga näring under ett år. Detta är inte så litet i en bygd som denna. När Per Gustafsson kämpade för Salens sjösänkingsföretag var det många – även jordbrukare – som ansågo att en hel del jordbruk i vårt land hellre borde läggas ned än drivas, än mindre utökas. Vi ha inte råd att hålla oss med ett dyrt jordbruk, hette det. Så mycket större var det då att Per Gustafsson fullföljde sitt arbete för den försörjning, som i dag är en oundgänglig förutsättning för vårt lands förvar. Om den dagen kommer, då vi av omständigheternas makt tvingas att lägga igen odlad jord, drabbar detta i första hand den stenigaste jorden. Då får sådana marker som dem, som åstadkommits genom sjösänkningen, en ännu större betydelse för vår försörjning.

Talaren erinrade vidare om Per Gustafssons varma hembygdskänsla, vilken var den inspirerande drivkraften till bl.a. hans stora intresse och arbete för vårt försvars stärkande.

I jordbrukarnas organisationer av olika slag deltog han livligt just under de svåra åren före genombrottet och offrade mycket både av arbete och pengar, det senare mera än han egentligen hade råd till. Vidare erinrade talaren om Per Gustafssons insatser som riksdagsman. Han var vice ordförande i statsutskottet och det råder ingen tvekan om att han hade blivit ordförande, om inte sjukdomen hade lagt hinder i vägen därför. Lika säkert är att han även hade fått plats vid konungens rådsbord, om ej sjukdomen kommit emellan.

Om det är sant, att arbete är den största välsignelsen så var Per Gustafsson en välsignad man. Han var dessutom, det bör erinras om det vid detta tillfälle, även om det kan synas ogrannliga, under hela sitt liv en fattig man. Inför detta får vi en klarare bild av vad han var. Hans sjukdom känna vi alla till, och det var förunderligt att han kunde utträtta så mycket som han gjorde under sin sjukdomstid. Han fick se sitt verk färdigt. Det måste ha varit en egendomlig känsla för Per Gustafsson att få se de fält, där hans arbete visat resultat. Denna minnessten vill vara först och främst ett tack från bygden till denne bygdens son för vad han utträttat, men den vill även vara en maning, en predikan för nuvarande och kommande tider om jordens heder och arbetets ära.

Landshövding Beskow tog härefter till orda och berörde ytterligare riksdagsman Gustafssons livsgärning samt framhöll, att för de uppgifter, han hade sig förelagda, utförde han ett uppoffrande arbete, vilket resulterade i rika skördar. Landshövdingen erinrade om Per Gustafssons insatser på försvarets område, som bottnade i kärlek till hembygden samt uttalade ett tack för allt vad han gjort, varpå landshövdingen bjöd tackelset falla.

Minnestenen har följande inskription:

PER GUSTAFSSON
TROHET REDLIGHET DÅDKRAFT
(Bildn av en plog)
AV TACKSAMHET FÖR HANS
GAGNANDE GÄRNING RESTES
DENNA STEN AV BYGDENS
FOLK 1943.

Sångare K.-O. Johansson sjöng därefter ”Land, du välsignande” av R. Althén, och ”Det gäller att så en ädel säd” av I. Hannikainen, samt Stenhammars ”Sverige”.

Ordföranden i Salens sänkningsföretag, agronom L. Johansson, Lekaryd, framträdde och nedlade en lagerkrans med band i de svenska färgerna samt yttrade, att lantbrukarna nu bärga skördar, där sådana tidigare ej kunnat bärgas, och om vi jämföra förr och nu förstå vi vad detta betyder. Talaren erinrade om, att det är 1,500 hektar åker, som vunnits genom detta sänkningsföretag. Delägarna i sänkningsföretaget lägga vid detta tillfälle en tacksamhetens krans.

Riksdagsman V. J. Mattsson, Eteryda, förde Bondeförbundarnas i länet talan samt nedlade en krans från dessa.

Å familjens vägnar framförde fänrik S. Virdesten ett tack till alla dem, som medverkat till minnesstenen samt framhöll, att det glatt de efterlevande.

Alvesta manskör, framförde sedan ett par hymner, varpå det hela slöts med att Kronobergarna spelade sin paradmarsch. Därmed var den vackra och minnesrika högtiden slut.

Minnesstenen är, som tidigare nämnts, huggen av stenhuggaren Carl Carlsson, S. Vare, efter ritning av konstnären Sven Joann, Lekaryd. Den har åstadkommit genom en insamling bland bygdens folk.

Ur Smålandsposten N:o 158 Lördagen den 9 Oktober 1943.

Världsmästare från Blädinge.

Sergeanten Walter Fröstell, som under skyttekampen mot Finland, sköt 534 poäng, d.v.s. 4 poäng mer än det officiella världsrekordet, är smålänning till börden. Han är född i Norra Vare, Blädinge, son till lantbrukaren Alfred Svensson, och han lossade sina första skott på Blädinge skjutbana såsom medlem av socknens skytteförening, länets äldsta.

Ur Smålandsposten N:o 160 Tisdagen den 12 Oktober 1943.

Hyllning.

80 år fyllde i lördags hushållerskan Kristina Johannesson, Färanäs, Blädinge, och hon blev då uppvaktad av vänner och bekanta.

Hon är född i Lillefåll, ett torpställe under Färanäs Östregård. Redan i de tidigaste ungdomsåren kom hon ut i förvärvsarbete. Under en mycket lång följd av år har hon innehaft plats hos familjen Karl Jonsson i Färanäs. Understundom har hon även arbetat hos denna familjs anhöriga, varför hon kan sägas vara dess trotjänarinna och därtill en mycket trogen sådan. I det tysta har hon utfört en uppoffrande livsgärning. Med ett stilla och försynt sätt samt genom sin vänlighet mot alla har hon tillvunnit sig enbart vänner.

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 14 Oktober 1943.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige hade sammanträde i måndags. För kommunalnämnden fastställdes en utdebitering av kr. 3:83, för fattigvårdsstyrelsen kr. 1:50, för barnavårdsnämnden 5 öre samt för skolstyrelsen 2 kr. Sammanlagda utdebiteringen, kyrkan inberäknad, blir 9 kr.

I Röda korskommittén efter fru Anna Nilsson, som av sagt sig ledamotskap, invaldes lärarinnan Klara Snygg. Fullmäktige beviljade ej något anslag till deltagarinnan i kläd-vårdskursen.

I vägnämnden för tiden 1 nov. 1943 till 1 nov. 1947 invaldes lantbrukaren Aron Karlsson, Espetuna.

Kronobergs läns blindförening tillerkändes för 1944 anslag på 15 kr.

Skattesatsen för skogsaccisen fastställdes till kr. 1:50 per 1.000 kf. rotvärde.

Fullmäktige beslöt att lagenlig fondering av skogsaccismedel i fortsättningen skall företagas.

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 16 Oktober 1943.



Blädinge lottagrupp,

har hållit årsmöte. Kassabehållningen är 269 kr.

Till ordf. omvaldes fru Betty Samuelsson, Jutagård, v. ordf. fru Berta Andersson, Blädingeås, sekr. fröken Asta Salskog, Näs, kassör fröken Elin Johansson, Blädingeås. I styrelsen invaldes dessutom fröken Ingeborg Johansson, Blädingeås. Till materialförvaltare utsågs fru Anna Nilsson, Blädingeås.

Det beslöts, att gruppen skall ombildas till avdelning.

Ambulerande arbetsaftnar i Blädingeås och Blädinge folkskola anordnas första måndagen varje månad. Vidare beslutades att under november månad anordna en afton med underhållning.

Årsmötet avslutades med samkväm.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 2 November 1943.

Bortsprungen

LAPPHUND,

tik, grå med svart rand på ryggen, yvig svans, uppstående öron, bortsprang den 24 oktober. Tillvaratagaren bedes meddela sig med **Johan Jönsson, Hallåkra, Blädinge, el. tel. Mörhultsby 7.**

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 4 November 1943.

Jordbrukardag i Blädinge. Styrelsen för Blädinge R.L.F.-avd. hade i söndags inbjudit socknens jordbrukare och skogsägare till möte i samlingslokalen, Blädinge. Föredrag hölls av organisatör Engblom, Växjö, om skogsägareföreningens verksamhet. Talaren betonade, att en stor medlemsstock är det mest värdefulla, utan att medlemmarnas försäljningar till föreningen och dessas storlek äro mera betydelsefulla. Genom att i större utsträckning än tidigare få förmedla skogsägarnas försäljningar kan föreningen rätt fylla sin uppgift.

Sekreteraren i Centralföreningen Gunnar Rogdahl, Hjälmeryd, höll härefter föredrag om denna förenings organisation samt verksamhetens uppläggning. Uppläggningen nämndes att 1.700 jordbrukare nu äro anslutna till föreningen med en tecknad areal av 13.000 hektar, vilket betecknas som stabil grund för den nya föreningen. Verksamhetsområdet omfattas av 60 socknar med ett ombud för varje socken. En del av dessa ombud har redan utsetts. Försäljningen kommer att omfatta utsäde, kraftfoder, konstgödsel, kalk, torvströ, maskiner, redskap m.m. Genom omfattande propaganda räknar föreningen med att uppnå nära nog 100-procentig anslutning. Det givande mötet var talrikt besökt. Centralföreningen erhöll ett flertal nya medlemmar.

Ur Smålandsposten N:o 176 Tisdagen den 9 November 1943.



Vår innerligt älskade mor och farmor

Sofia Friberg

* 8/5 1856,
† 7/11 1943,
djupt sörjd men i ljusst och tacksamt
minne bevarad av oss, släkt och
vänner.

Hult, Blädinge, den 7 november 1943.

BARNEN.

Wallinska psalmb. 283 v. 3.

Dödsfall.

I en ålder av 87 år avled i söndags till följd av hjärtförlamning änkefru Sofia Friberg, änka efter framlidne lantbrukaren Gustaf Friberg, Hult, Blädinge. Hon var född på Hössön Västregård i Skatelöv. Efter äktenskap på 1890-talet bosatte sig makarna i Hult, där de voro verksamma under närmare två decennier. Vid egendomens försäljning flyttade familjen till 1/8 mtl Hult. Hon var en stilla och god kvinna som med arbetsamhet fyllde sin livsgärning.

Fru Friberg sörjes närmast av fyra barn, av vilka sonen Knut numera övertagit gården på vilken även dottern Sigrid är verksam.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon lantbrukaren Klas Blom, Färanäs, Blädinge.

Jubilaren är född i Blomsborg, Blädinge. Han kom tidigt ut i arbete och sysselsatte sig under många år med stenarbete och skogshuggning. Efter äktenskap 1914 övergick han till modernärningen med omnämnda arbete såsom bisysslor och inköpte 1/24 mtl Färanäs Östregård, vilken han ännu innehar. Hr Bloms handikap i ekonomiskt hänseende samt de begränsade möjligheterna hos jordbruket med endast tre hektar öppen jord avskräckte honom ej. Hans förmåga att göra mesta möjliga av minsta möjliga sattes på prov, men han höll på ett glänsande sätt måttet. Redan 1916 uppförde han ny ekonomibyggnad samt har i olika avseenden i övrigt utfört betydande förbättringar på gården. Hans oförtröttade arbete och hans gårds nuvarande mönsterskick bevisar att de små rationellt skötta jordbruken, på vilken med anledning av deras litenhet mekaniseringen ej kunnat genomföras, ännu ej spelat ut sin roll. Såsom en välförtjänt utmärkelse har han erhållit Mjölkrpropagandans diplom. Hr Blom är en intresserad jägare samt tidigare aktiv sportman. Ännu i 50-årsåldern deltog han i fotbolls- och bandyträningen. Inom av hans andra eller tredje hobby, traktering av det gamla kära Magdeburgerspelet är han den verkliga virtuosen. De, som vilja lyssna på honom, och det är många, kunna också få höra berättelser om forna förhållanden. Till sin läggning är jubilaren glad och humoristisk. Genom sitt redbara sätt och sitt gedigna väsen har han vunnit stora sympatier och odelad vänskap hos alla.

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 13 November 1943.

Plöjningstävlan i Blädinge. Blädinge S.L.U-avdelning hade i söndags plöjningstävlan hos lantbrukaren A. Samuelsson, Klockaregård, Blädinge. Som tävlingsledare fungerade vandringsrättare H. Karlsson, Alvesta. De bästa placeringarna blevo: 1) G. Karlsson, Hjälmaryd, 86,5 poäng, 2) E. Karlsson, Espetuna, 84 p., 3) Helge Carlsson, Blädinge, 83,5 p.

Efter tävlingen bjöd familjen Samuelsson på kaffe. Därvid höll tävlingsledaren kritik och nämnde bl.a. att samtliga plöjt väl och varit mycket jämna. Till sist utbringade han ett leve för pristagarna. Hr O. Svensson framförde härefter ett tack till ledare och deltagare samt till familjen Samuelsson.

Hyllning.

På sin 60-årsdag i onsdags blev lantbrukaren Klas Blom, Färanäs, Blädinge, hjärtligt hyllad. Grannar och vänner väckte jubilaren med musik, och bjöd på traktering samt överräckte blomsteruppsatser samt bakverk. Släktingarna överlämnade kontanter och blommor samt minnessaker i glas och koppar. För övrigt anlände blomsterhyllningar hela dagen och telegrafiska lyckönskningar.

Vid en högtidlighet under aftonen med de uppvaktande blev jubilaren föremål för ytterligare hyllningar. Tal höllos av lantbrukare Sven Johnsson och lantbrukare Karl Magnusson, Färanäs, vilka båda i vackra ordalag hyllade den vitale 60-åringen. Även förekom musik, vid vilkens frambringande festföremålet själv verksamt bidrog.

Ur Smålandsposten N:o 179 Söndagen den 14 November 1943.



Bröllop.

I går sammanvigdes i Aringsås kyrka järnvägstjänstemannen Sture Gösta Bravell från Skogshyddan, Blädinge, och fröken Elly Ingegerd Hertzman från Alvesta, dotter till f.d. förste kontoristen vid S.J., P.G. Hertzman och hans maka. När brudparet med svit inträdde i kyrkan, spelade kantor G. Åhlund marschen ur "Bröllopet på Ulvåsa" av Aug. Söderman. Kantor Åhlund sjöng därpå "To maa man være". Vigseln förrättades av kyrkoherde B. Danielsson, som höll ett tal till de nyförmälda. Efter vigseln sjöng kantorn "Det gäller" av Hannikainen. När bröllopsföljet lämnade kyrkan, spelades marschen ur "Sigurd Jorsalfar" av Edvard Grieg.

Efter högtidligheten i kyrkan gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem. Härunder höllos flera tal. Telegrafiska lyckönskningar anlände till brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 16 November 1943.

Begravning.

På söndagen jordfästes i Blädinge kyrka fru Sofia Friberg, Hult.

Medan kantor G. Johansson utförde "Förspel" av Bach, inbars kistan i templet, där komminister N. Nicklason höll griftetal samt förrättade jordfästningen. Från läktaren sjöng kantor Johansson "Du är mitt ljus" av Klein. Kistan utbars under det "Largo" av Fischer spelades.

Fru Fribergs stoft fördes till familjegraven, där en son, järnvägstjänstemannen J. Friberg, Ängelholm, tackade för god och uppoffrande modergärning. Fru Anna Ernstedt, Växjö, minde om den hänsövnas godhet och gemenskap. Även talade lantbr. Karl Hall, Björkedal, Blädinge, vilken på grannars och närboendes vägnar bringade den avlidna ett sista tack och farväl. Samtliga talare nedlade kransar. I övrigt ägnades den avlidnas minne en mycket rik blomstergärd.

Ur Smålandsposten N:o 181 Torsdagen den 18 November 1943.

En svensk bondhustru.

*Hon kom från ladugården med
stäva och med spann,
och hon var käck och solbrynt
och ung och frisk och grann.
Och hennes muntra visa
i takt med lätta steg
gav klang och färg åt gården
långt ut åt äng och teg.*

*Kring stall och uthuslänga,
kring förstukvist och knut
man liksom känner, anar,
hur något strålar ut
och tomteflit och trevnad
till glans åt hem och härd,
där bonden och hans hustru
har byggt sin egen värld.*

*I månader hon ensam
har vårdat jord och djur
och bärgat gårdens gröda
i både ur och skur,
allt sedan mannen kallats
att med gevär i hand
en annan gärning sköta
för hem och fosterland...*

*Han står på post vid gränsen
i dyster allvarstid,
hon utan klagan ensam
bär dagens tunga id;
i trofasthet och kärlek
bespänt sin viljas stål
på skilda håll och fronter
men emot samma mål.*

PÄLLE NÄVER.



Härmed tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd hädankallat
vår käre, uppoffrande fader
f.d. hemmansägaren

Sven Magni Jonsson

som i dag stilla insomnade i sitt 80:de
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss samt syskon,
samt släkt och många vänner.

Blädingsås den 15/11 1943.

ANNA och ARON.

INGRID och GUSTAV.

JOHAN.

ANTON och ELSA.

JULIA och GUSTAV.

MAGNHILD och RAGNAR.

Barnbarn, barnbarnsbarn.

Sv. ps. 563.

*Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Din långa arbetsdag är slut,
Ditt trötta huvud somnat.*

Dödsfall.

I måndags avled i sitt hem i Blädingeås, Blädinge, f.d. hemmansägaren S. M. Jonsson, nära 80 år gammal.

Den avlidne var född i Blädingsås Västregård. Sven Magni Jonsson var en kärngubbe av gamla stammen. Redan som 12-åring fick han efter faderns död taga ledningen av gårdens skötsel och med hjälp av sina yngre syskon utföra allt arbete, som erfordras vid ett jordbruk. Det var strävsamma, hårda år för Jonsson, men han var den som utförde, vad han föresatt sig, och genom honom blev hemmet räddat åt mor och syskon. När han själv bildat familj, arrenderade han gården, och det blev inte mindre strävsamt då. Men Jonsson hörde till de människor, som ej sparade sig eller blir rådlösa, och kanske det även var hans goda humör, som gav honom sådan framgång, att han kunde inköpa föräldrahemmet. Jonssons arbetsförmåga och duglighet har även tagits i anspråk för allmänna värv. Så var han under sin krafts dagar ledamot av de flesta nämnder inom kommunen och en lång tid var han huvudman i Vislanda sparbank. Genom sitt glada sätt och hurtiga uppträdande har han skaffat sig många vänner. Änkling sedan många år sörjes den bortgångne av barn och barnbarn samt syskon.

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1943.

Blädinge kyrka får tillbaka sin dopfunt. Riksantikvarien har intet att erinra mot att Blädinge kyrka återfår sin i Smålands museum disponerade dopfunt. Den kommer otvivelaktigt att utgöra ett avsevärt tillskott och en komplettering av kyrkorummet i denna ålderdomliga och väl bevarade kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 183 Söndagen den 21 November 1943.

Förlovade


Boris Andersson

Elsa Samuelsson

Hälsingborg.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 23 November 1943.



Vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Amanda Svensson

har i dag avlidit i sitt 76:te levnadsår,
djupt sörjd och saknad av oss, släkt och
vänner.

Lindhult, Blädinge den 22 nov. 1943.

BARNEN.
Barnbarnen.

Nu slut är smärtan,
Du funnit frid,
Men lämnat hjärtan,
som sakna Dig.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 28 nov. kl. 9,30 f.m.

Dödsfall.

I går avled i en ålder av 75 år fru Amanda Svensson från Lindhult, Blädinge.

Fru Svensson kom år 1893 med sin make till Blädinge från Örebro. Efter någon tid bosatte de sig å Lindhult, där de uppförde sitt nya hem. Mannen dog för flera år sedan.

Fru Svensson var en mycket duktig hustru samt kärleksfull moder. Hon sörjes närmast av en son, som är trädgårdsmästare i Lindhult, samt fyra systrar. Av systrarna äro två bosatta i Köpenhamn. På sista tiden åtnjöt fru Svensson en kärleksfull omvårdnad hos systern Ebba, som är bosatt i Hjortsberga.

Begravning.

I söndags jordfästes i Blädinge kyrka f. hemmansägaren Sven Magnus Jonsson, Blädingeås. Medan kantor Gunnar Johansson utförde "Sonatia" ur Actus Tragicus av J. S. Bach inbars kistan i templet. Officiant var kont-

raktsprost K. Holm, som höll griftetal och minde om den avlidnes goda humör samt hans energiska arbete för att skapa ett trivsamt hem samt en tryggad framtid åt de sina. Från läktaren sjöng kantor Johansson en hymn av Åhlén. Kistan utbars under det kantor Johansson spelade sorgemusik av Krüggell.

Vid graven talade den avlidnes brorson, köpman T. Jonsson, Alvesta, som bringade den avlidne ett sista tack och farväl. Folkskolläraren C. Nilsson, Blädingeås, minde om den bortgångnes förmåga att sprida glädje och optimism i sin umgängeskrets. Å vänners vägnar talade lantbrukare S. Johansson, Blädinge, från S. Vare häradsdomare C.M. Johansson samt från Blädinge by nämndeman P. Samuelsson. I övrigt nedlade de talrikt församlade en stor mängd kransar och blommor. De sörjandes tack för den vackra och rika blomstergården framfördes av köpman T. Jonsson.

Födelsedag.

70 år fyller om torsdag fröken Anna Nilsson, Eka, Öpestorp, Öja.

Hon är född å torpet Riddarehem under Oby i Blädinge socken och kom 1894 till Öja, där fadern köpt Öpestorp Per Bengtssonsgård. Under ett flertal år innehade sedan fröken Nilsson anställning på skilda håll, och efter faderns död 1920 stannade hon på allvar hemma och blev sin broder behjälplig vid gårdens skötsel. För några år sedan överläto syskonen gården i andra händer och slog sig ned på lägenheten Eka. Utrustad med goda krafter, fysiskt och psykiskt, har hennes dag fyllts med idogt arbete. Hon har allestädes rönt mycken uppskattning. Särdeles minnesgod, gladlynt och rättfram är hon högt skattad och avhållen av stor vänkrets. Buren av en redlig kristen anda är hon sällan borta från sin plats i kyrkan, och såsom varmt missionsintresserad har hon ock i åtskilliga år deltagit i detta arbete.

Hyllning.

På sin 75-årsdag blev direktör Per Bayard, Blädinge, hjärtligt hyllad av såväl de närmaste som av den stora vänkretsen. Vännerna i Blädinge gratulerade med riksdagsman P. M. Olsson såsom talesman med en subskriberad penninggåva. Vidare överlämnades blommor.

På kvällen gav jubilaren supé i sitt hem, varvid han ytterligare hyllades, bl.a. med tal.

Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar ingingo.

Direktör Bayard, var innan han kom till Blädinge, disponent för Björknäs sågverksaktiebolag i Ådalen. Under den tiden företog han bl.a. omfattande utländska resor. I sin nya hemkommun har hans kunnighet utnyttjats på flerahanda sätt, bl.a. såsom revisor för kommunens och församlingens räkenskaper. Personligen är han gedigen och urban, vilket allt bidragit till att han blivit allmänt värderad och avhållen.

Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 27 November 1943.

Födelsedag.

80 år fyller i morgon änkefru Kristina Säll, Lisebro, Blädinge.

Jubilaren är född i Exhult, Hjortsberga. Hon gifte sig i 22-årsåldern med hemmansägaren August Säll. I äktenskapet föddes åtta barn, varav fyra leva. Makarna inköpte Öjahagen i Hjortsberga, som brukades till dess de år 1924 flyttade till Blädinge, då tvenne söner där övertogo den vid Salen vackert belägna gården Lisebro. Energi parat med gott lynne och stor gästfrihet äro utmärkande kännetecken för fru Säll.

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1943.

Hyllning.

50 år fyllde i måndags diversearbetaren Hugo Svensson, Kvarnatorpet Södra Vare, Blädinge, och blev föremål för varmhjärtad hyllning. Grannar och vänner uppvaktade med kontanter och blommor och bjöd på traktering. Jubilaren hyllades i övrigt under dagen av arbetskamrater.

Hr Svensson är född i Moheda. Under en lång följd av år har han innehaft anställning på Lästad gård i Blädinge, men flyttade under fjolåret till Kvarnatorpet. Han har gjort sig känd som en mycket noggrann och duktig arbetare, som alltid stått sitt kast och kan finna sig tillrädda även i ett för honom kanske någon gång ovanligt arbete. Han är därför en mycket anlitad arbetare och gärna sedd i arbetarelag. Redbar och hjälpsam samt till sin läggning, glad och humoristisk är jubilaren högt värderad av alla.

Ja, hon kan gärna skratta!

Det må blåsa, snöa, vara kallt ... hon behöver inte frukta någon väderlek. Nivea skyddar verksamt hennes späda hud mot vintervädrets påfresteringar.




NIVEA CREME
4218



KOCKUMS
glada **EMALJ**

i årets julpaket!



Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1943.

Dödsfall.

På vårdhemmet i Blädinge avled natten till fredagen f. skräddaren Johan August Magnusson i sitt 92:dra levnadsår.

Magnusson var född i Espetuna, Blädinge. I unga år reste han till Tyskland, där han var verksam som jordbruksarbetare. Efter några år återvände han till Sverige och utbildade sig i skrädderiyrket. Skötsam och redbar till sitt väsen gick han helt upp i skötseln av sitt hem och de sina. Han blev 1917 änklings. För 13 år sedan bosatte han sig i Vislanda, där han bott hos en son och åtnjutit den bästa vård. För en tid sedan återvände han till sin hembygd, där han nu fått sluta sina dagar. Närmast sörjande äro två söner och en dotter.

Ur Smålandsposten N:o 195 Söndagen den 12 December 1943.



Att
Gud i sitt allvise råd i dag
hädankallat
vår käre fader, morfar och farfar
f. d. hemmansägaren
Nils Johan Andersson
som i dag insomnade i sitt 80:de
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss samt släkt och
vänner hava vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva.
Blädingeås Östregård den 11 december
1943.
Barn och barnbarn.
Sv. ps. 586.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 19 december 1943
kl. 10,30 f.m.

Dödsfall.

I går avled i sitt hem Blädingeås Östregård, Blädinge f. hemmansägaren N. J. Andersson i en ålder av 80 år.

Han var född i Brunshult, Hjortsberga och kom till Blädinge år 1887, då han inköpte en egendom där. Som den arbetets man han var, grep han sig där an med nydanings- och förbättringsarbeten, och genom idogt arbete skaffade han sig en god ställning. För några år sedan uppförde han nya åbyggnader samt nedlade i övrigt ett synnerligen omfattande arbete på gårdens skötsel.

Rättrådighet och hederlighet voro utmärkande drag hos den bortgångne, och vad han en gång sagt, det stod han fast vid. På grund av sina goda egenskaper var han högt aktad samt hade vunnit många vänner.

För omkring tre år sedan överlät han gården till en av sönerna, när han ansåg sig med ålderns rätt kunna upphöra med tyngre arbete och njöt sedan dess sitt otium. Ett stort tomrum lämnar han efter sig, den gamle odalmannen, vars minne kommer att leva i den bygd,

där han utfört sin mannagärning. Änkling sedan två år sörjes den avlidne av sju barn. I deras sorg deltaga dessutom släktingar och alla andra, som lärt sig uppskatta den gamle hedersmannen.

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 14 December 1943.

Aftonunderhållning i Blädinge. Blädinge hemvärn och lottaavdelning hade i söndags anordnat en aftonunderhållning i samlingslokalen i Blädinge.

Hemvärnschefen, nämndeman P. Samuelsson, höll hälsningsanförande i vilket han även berörde de uppgifter hemvärdet och lottaavdelningen har att fylla. Scenen bestogs därefter av Blädinge sångkör, som utförde "Modersmålets sång" och "Till Österland vill jag fara".

Därefter bänkade sig de närvarande till långborden, där kaffe serverades.

Sedan följde auktion under vilken en stor mängd av lottorna förfärdigade arbeten samt en del skänkta varor såldes. Försäljningen inbringade ett välkommet netto.

Medlemmar ur Alvesta godtemplares teatercirkel framförde under en paus i försäljningen den ryske författaren Anton Thjeckovs enaktare "Björnen". De uppträdande, som presterade ett mycket gott spel och helt fångade den fullsatta salongen, skördade kraftiga applåder. Ordf. i lottavdelningen, fru Betty Samuelsson framförde de arrangerandes tack till alla dem, som bidragit till den lyckade kvällen.

Begravning.

I lördags jordfästes i Blädinge kyrka skraddaren Johan August Magnusson från Espetuna, Blädinge.

När kistan inbars i templet utförde kantor G. Johansson "Preludium" av J. S. Bach. Officiant var komminister N. Nicklason som även höll griftetal. Under det "Sonantina" ur "Actus Tragicus" av Bach spelades av kantor Johansson utbars kistan.

Vid graven talade den avlidnes son, banvakt K. Johansson, Fridafors, vilken frambar barnens sista tack och farväl. Dessutom talade till den avlidnes minne lantbrukaren A. Karlsson, Espetuna.

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 16 December 1943.

Hyllning.

På sin 70-årsdag i tisdags blev hemmansägaren Axel Ahlkvist, Gullkroken, Blädinge, föremål för hjärtliga hyllningar.

Redan tidigt på morgonen uppvaktade maka och barn med blommor och penningssumma. Under dagens lopp anlände en stor mängd presenter i form av penningar, blommor och telegram från släkt och vänner. Från syster i Amerika hade lyckönskningar hittat fram. Trots de sjuttio åren av hårt arbete och försakelser är jubilaren rask och spänstig.

Ur Smålandsposten N:o 199 Söndagen den 19 December 1943.

Födelsedag.

50 år fyller i dag lantbrukaren August Karlsson, Färanäs, Blädinge.

Hr Karlsson är född i Mörhult i V. Torsås. Hans föräldrar flyttade under hans födelseår till Finnanäs i samma socken, där jubilaren sedan tillbringade barndoms- och uppväxtåren. Såsom varande den äldre i den talrika syskonskaran blev han en av de första, som fick söka sig arbete och inkomster utanför hemmet. Han var då endast femton år och kom först i tjänst som vallpojke på en gård i Grimslöv. Där innehade han sedan under fyra år anställningar på olika gårdar. Under något år härefter arbetade han som banarbetare och var med om att bygga Växjö-Åseda-banan.

Efter ingånget äktenskap år 1915 övertog han gården 1/16 mtl Färanäs Östregård efter traktens äldste lantbrukare Nils Nilsson. Han har på sin gård förstått att arbeta praktiskt. Han nöjde sig ej endast med arbetet på gården utan skaffade sig även förtjänster genom att åtaga sig diverse tillfälliga arbeten. Under förra krigstiden arbetade han på Sälhylltans torvmosse.

Jubilaren kan sägas vara en arbetets man i detta ords allra vackraste bemärkelse. Han är frimodig och rättfram i sitt uppträdande. Redbarhet och skötsamhet äro markanta drag hos honom. Genom sitt goda humör och hjärtliga väsen har han vunnit en stor krets av vänner.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 21 December 1943.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes i söndags f.d. hemmansägaren Nils Johan Andersson, Blädingeås Östregård.

Officiant var kontraktsprosten K. Holm, som höll griftetal och utförde begravningsmässan. När kistan utbars ur kyrkan, spelade kantor G. Johansson sorgemusik av Kr. Wendelborg. Vid graven talade den bortgångnes äldste son, lantbrukare Anders Nilsson, Johanstorp, Tävelsås, samt folkskollärare Carl Nilsson, Blädingeås, häradsdomare C. M. Johansson, S. Vare, och nämndeman P. Samuelsson, Jutagård, och lantbrukare Karl Magnusson, Färanäs.

En stor mängd kransar och blommor hade ägnats den bortgångnes minne.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 23 December 1943.

TACK.

För all uppvaktning på min 50-årsdag
frambär jag härmed mitt hjärtliga tack.

Färanäs, Blädinge den 19 december
1943.

AUGUST KARLSSON.

För allt vänligt deltagande vid vår käre
fader

f. Hemmansägaren

N. J. ANDERSSON,

bortgång, för den rika blomstergården
samt för tal vid hans bår frambära vi
härmed vårt varma tack.

Blädingsås Östregård den 22/12 1943.

BARN och BARNBARN.

Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 24 December 1943.

Förlovade

**Carl Wärn
Elsa Samuelsson**

Skatelöv.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 30 December 1943.

Nidingsdåd i sommarstugor. Då ett par Alvesta-familjer skulle ut och se till sina sommarstugor, belägna i Benestad, funno de till sin bestörtning, att dessa haft besök av några illasinnade element, som slagit sönder möbler och fördärvat andra husgeråd.

Förövarna hade först tagit sig in i en köpman Yngve Radner tillhörig stuga genom att slå sönder en fönsterruta. Här hade man brutit sönder en byrå samt fördärvat en bordsflagga. Beväpnade med en yxa hade de sedan gått till attack mot en annan stuga som äges av bagaremästare Gunnar Molin, Alvesta. Här hade förödelserna blivit mera omfattande, och man hade gått tillväga med en otrolig fräckhet. För att bereda sig tillträde till stugan hade de otrevliga gästerna huggit ett hål i dörren. Inkomna huserade man värre. Alla inven-

tarier förstördes. Det bröd, som vid tillfället fanns i stugan, hade smulats sönder och sedan strötts i de uppbäddade sängarna. Med en kniv hade man vidare skurit sönder en vacker oljemålning, en badkappa, bordsdukar m.m. Inte ens linan på flaggstången hade fått vara i fred. Den hade sönderhuggits i småbitar och sedan strötts ut på verandan. Det enda man lade beslag på var ett kg. socker.

Emellertid har man gott hopp om att få förövarna fast med det snaraste, då en ung man sett tre stycken unga män, från det hållet. Sina cyklar hade de ställt på ett ställe i Blädinge, under det expeditionen utfördes. Efter förrättat värv togo de sina cyklar och körde söderut.

Det märkliga är, att flera Alvestabor har sommarstugor här ute, men dessa hade man inte besökt utan lämnat dem i fred.

Kommunalt. Kyrkostämman hölls i måndags. Till ordf. valdes komminister N. Nicklason.

Kyrkorådet fick följande sammansättning: Pastor N. Nicklason, hem.-äg. Claes Dahl, S. Vare, riksdagsman P.M. Olsson, kyrkovärd S. Johansson, Ås, kyrkovärd E. Carlsson, Hjälmaryd och nämndeman P. Samuelsson.

Till revisorer valdes kantor G. Johansson och direktör P. Bayard.

Ordföranden beviljades ersättning för telefon.

– Vid kommunalstämma förelåg avsägelse som ordf. av riksdagsman P. M. Olsson. Till ny ordf. i kommunalstämman valdes landstingsman Ebbe Ohlsson och till v. ordf. A. Karlsson, Espetuna.

Kommunalfullmäktiges ordf. frambar till den avgående ordföranden församlingens tack för 50-årigt ordförandeskap och erinrade om den redliga nit och varma känsla för kommunens bästa, som alltid präglat den avgående ordförandens gärning i kommunalnämndens tjänst.

Ur Smålandsposten N:o 205 Fredagen den 31 December 1943.



Gott Nytt År!

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1944.

<i>Förlovade</i>	
Eric Karlsson Margit Nilsson	Olof Jonasson Svea Johansson
Blädinge. Alvesta.	Blädinge. Vislanda. Nyårsafton.

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 6 Januari 1944.

Hyllning.

I anledning av sin nyligen firade 50-årsdag gav fröken Gerda Wahlquist, Blädinge, häromdagen middag i Bloms pensionat för släktingar och övriga gratulanter, varvid hon blev föremål för ytterligare hyllning.

Komminister Nicklason, Blädinge, talade över orden "Jag lyfter mina ögon upp till bergen" etc. samt frambar ett varmt tack från Blädinge missionskrets till dess kassör och trogna medhjälpare. Samtidigt lyckönskade pastor Nicklason sjuksköterskan fröken Gulli Wahlquist, vilken i dagarna blivit invigd i sitt kall. Sång och musik förekom under aftonens lopp. Först sjöng fröken Gulli Wahlquist Smålandssången ackompanjerad av kantor G. Johansson, Blädinge, därpå Beethovens Lovsång, "Land, du välsignade", "Slumrande toner", m.fl. Duettsång utfördes av kantor Johansson och fröken Wahlquist samt fru Carin Carlsson och fröken Wahlquist.

Vintertavla.

*Den friska morgonvinden
kring fält och skogar far
och jagar bort de dimmor,
som hösten glömde kvar.
Och fjärran berg och åsar
och snö och himmel blå
stå upp som akvareller
med solrött skimmer på.*

*Ett skuggblått rävspår glider
ur skogens närmsta bryn
och ringlar sig försiktigt
i dalen ned mot byn;
och borti lövängsbacken
bland rimvitt hängbjörksris
en ståtlig orrflock faller
på skickligt vildmarksvis*

*Och mitt i allt det vita
en liten stuga röd
ger liv och glans åt tavlan,
mentalitet och glöd;
där dröm och längtan format
sin egen fria värld,
där stiger liksom toner
och sång kring hem och härd.*

*En stuga och en täppa
i morgonsol och snö,
en liten mänskoboning,
en fågel Fenix ö,
där hjärtats offerlåga
har funnit hägn och rot
i allvarsdiga tider
och mörka dagars hot.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 8 Söndagen den 16 Januari 1944.

Födelsedag.

60 år fyller i dag fru Anna Carlsson, maka till kyrkovärd E. Carlsson, Hjälmaryd, Blädinge.

Hon är född på den gård, som makarna innehar. Redan i unga år fick hon taga ansvar för hemmets skötsel, då hennes moder borttrycktes. Efter ingånget äktenskap 1914 övertog makarna fru Carlssons fädernegård Hjälmaryd. Här har den präktiga kvinnan utfört en synnerligen gagnande livsgärning. Personligen är hon sympatisk och språksam och har därför vunnit en mycket stor krets av vänner.

Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 18 Januari 1944.

Hyllning.

På sin 60-årsdag i söndags blev fru Anna Carlsson, Hjälmalyd, Blädinge, föremål för omfattande hyllningar. Redan tidigt uppvaktade make och barn och överlämnade presenter och blommor. Senare anlände släktingar och vänner och överlämnade presenter, penningar, blommor jämte textad adress. I övrigt fick jubilaren mottaga en rik blomster-skörd samt många telegrafiska lyckönskningar.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1944.

1 st. 10 hkr.

Råoljemotor,

Torps tillverkning, säljes omgående.
1 st. självavläggare Deerings skörde-
maskin, samt 1 st. gigg.

H. SANDAHL. Tel. 27 Blädinge.

Kokspis,

liten, begagnad, i fullgott skick säljes
för 25 kr.

CLAS PETERSSON, BLÄDINGE.
Tel. Blädingsås 10.



Villa Solhaga Blädinge,

beläget högt och vackert invid stora
landsvägen Alvesta – Vislanda. C:a 3 ½
km. från Alvesta samt 2 km. till Blädinge
station. Uppförd i vacker stil 1938 och
innymer å 1 vån. 3 rum, kök, inbyggd
veranda samt köksförstuga, 2:dra vån.
inner. 1 rum, hall och kök jämte balkong.
**Rostfritt i köken, c.v., v.v., Elektriskt
ljus och telefon.** Källarevåning inner.
badrum, pannrum, brygghus, matkällare
m.m. Uthus inner. måleriverkstad, bil-
garage och vedbod. Säljes i anledning
ägarens avflyttning från orten. Lägenhet
för inflyttning den 1 april. Pris endast
14.000:-- kronor vid snabb affär. Närmare
upplysningar genom

ALVESTA FASTIGHETSBYRÅ,
Eric Jonsson.
Tel. 215, 172 o. 344, Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 25 Januari 1943.

Kommunalt. Skolstyrelsesammanträdet i söndags valde till ordf. i skolstyrelsen pastor N. Nicklason. Till v. ordf. valdes hemmansägaren A. Karlsson, Espetuna, och till kassaförvaltare kantor G. Johansson.

Skolstyrelsen beslöt lämna vissa cykelbidrag till elever vid fortsättningsskolan i Blädinge. Bidraget skulle utgå med 75 öre per dag och vägsträcka av 5 intill 7 km. Över denna sträcka skulle bidraget utgå med 1 kr. per dag.

Till skolstyrelsen hade inkommit ritning och kostnadsberäkning för tillbyggnad och inredning av ett tredje rum för lärarinnan vid Oby skola. Skolstyrelsen beslöt uppskjuta frågan och beslöt, att ersättning skulle utgå, till dess tillbyggnad kan komma till stånd.

Styrelsen beslöt vidtaga vissa förändringar beträffande tandvården vid skolorna.

Ur Smålandsposten N:o 14 Torsdagen den 27 Januari 1944.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon kyrkovärden Salomon Johansson, Blädingeås, Blädinge.

Hr Johansson är född i Piggaboda, Vislanda, men kom under gossåren till Lindås i samma socken, i vilken by föräldrarna köpt en jordbruksfastighet. Som yngling hade han anställning såsom lantbrukselev på en större gård i Stockholmstrakten. Efter ingånget äktenskap 1915 övertog han Blädingeås Södregård, på vilken gård han alltjämt är verksam.

Jubilaren har under sin arbetsdag avslöjat sig som en exemplarisk jordbrukare, likaväl som man kan säga stenarna i åkerjorden i honom funnit en av sina större fiender. Under 25 år har han i alla avseenden skapat en välskött och välbyggd egendom. Mangårds- såväl som ekonomibyggnader har han reparerat och dessutom uppfört ny magasinsbyggnad. Han är intresserad medlem i B. F. samt jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse.

Hr Johanssons eminenta arbetsförmåga och kunskaper har även i många fall i samhället tagits i anspråk. Sålunda har han varit ledamot i kommunalnämnden, skolrådet, taxeringsnämnden samt valnämnden. I kommunalfullmäktige har han varit ledamot alltsedan denna institution kom till i Blädinge. Sedan 20 år är han ledamot i kyrkorådet samt är kyrkokassör och kommunal revisor i familjebidragsnämnden. Dessa institutioner äga i honom en prima kraft. Hans votum avges först efter noggrann eftertanke.

Försynt, rejäl och vänlig äger han allas aktning och vänskap.

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 29 Januari 1944.



Vår käre far,
farfar och morfar,
f.d. Hemmansägaren
SVEN MAGNI AHLIN
född den 19/4 1861,
har i dag å Växjö lasarett stilla avlidit
och i tacksamt minne bevarad av oss,
broder, släktingar och vänner.
Benestad, Alvesta den 26/1 1944.

GUSTAF och EDIT.
Karin. Britt. Sten.
ANNA och GUSTAF.
Sven. Sonja.
Sv. ps. 336.

Dödsfall.

Efter en tids lidande avled på onsdagen f.d. hemmansägaren Sven Magni Ahlin, Benestad, Aringsås församling.

Han var född i Benestad 1861 och tog redan i unga år anställning vid Kronobergs regemente som soldat för Alvesta, där han var bosatt i 15 års tid och där han gjorde sig mycket uppskattad på grund av sin stora redbarhet. År 1900 inköpte han Benestad Åkesgård, vilken han brukade vid sidan av sin tjänst som soldat. Då den nya härordningen infördes, begärde och erhöill han avsked från krigsmakten för att helt ägna sin tid och sina krafter åt sitt lantbruk. Samma levande intresse, som han ådagalagt inom krigsmakten, ägnade han sin gård. Genom intensivt arbete och sparsamt levnadssätt kom han i goda ekonomiska omständigheter. Arbetet hade han kärt och detta satte han högt. Omutlig rättrådighet i allt vad han företog sig

hade Ahlin ingalunda svårt i att vinna uppskattning.

När åldern började göra sig påmind överlät han gården till sin dotter och måg för att njuta ett välförtjänt otium. Men även under denna tid deltog han med både det ena och det andra. Ahlin ägde en öppen blick för allt det vackra och sköna, som finnes i vår värld, och därtill var hans optimism och ljusa livssyn en god hjälp. Han ville gärna se det bästa hos sina medmänniskor och var snar att overse och förlåta.

Många komma att sakna honom, ty han ägde många vänner, vilka tillsammans med barn, barnbarn, broder och övrig släkt sörja hans bortgång.

Ur Smålandsposten N:o 16 Söndagen den 30 Januari 1944.

Hyllning.

Kyrkovärden Salomon Johansson, Blädingeås, Blädinge, blev på sin 60-årsdag föremål för omfattande hyllningar. Familjen och de nära anhöriga förärade jubilaren en golvlampa samt blommor. Under morgonens lopp uppvaktade grannar, vilka företrädde den stora vänkretsen i församlingen och överräckte en stilig blomsterkorg, textad adress samt en större penningssumma för inköp av minnesgåva efter eget val. Syskonen överbringade ett kontantbelopp samt blommor. En deputation från kyrkorådet uppvaktade med en praktfull blomsteruppsats. Dess talan fördes av komminister Nils Nicklason, som i tal framförde kyrkorådets välgångsönskan och tackade jubilaren för hans plikttrogna och oegennyttiga arbete i kyrkans tjänst. Uppvaktningarna pågingo i övrigt hela dagen och jubilaren fick röna en mångfald bevis på uppskattning och vänskap. Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar ingick.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 5 Februari 1944.

Hyllning.

Hemmansägaren Nils Hultgren, Färanäs, Blädinge, blev på sin 50-årsdag på morgonen uppvaktad av en deputation, representerande byn och grannarna. Efter musik överlämnade hemmansägaren Sven Jonsson, Färanäs, blommor, en penningssumma jämte textad adress till jubilaren. På aftonen var den närmaste släkten och vänkretsen inbjuden till middag, varvid tal höllos av lantbrukare Karl Magnusson, Färanäs, som tackade för trogen vänskap.

Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 10 Februari 1944.

<i>Lediga platser</i>
17 - 18-års dräng
får plats 15 mars el. 1 april.
RAGNAR GUSTAFSSON, Blädingeås, Blädinge, tel. Blädingeås 13.

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1944.

<i>Till salu</i>
En tvåhästars
slättermaskin
med skördeapparat säljes eller bytes mot enhästars dito. En arbetsvagn, enbet., ett årder, en tvådelad träbult.
GUSTAV ANDERSSON, Blädingenäs, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 17 Februari 1944.

Födelsedag.

50 år fyller på söndag lantbrukaren och muraremästaren Oskar Olsson, Benestad, Alvesta. Han är född i Aringsås, närmare bestämt Benestad, och här har han framlevat sitt liv. År 1917 köpte han Benestad Håkansgård, som han alltfört brukar. Därjämte sysslar med under sommarmånaderna med murningsarbete och har blivit mycket uppskattad. Inom jordbrukarnas föreningsrörelse har hr Olsson tagit livlig del och gjort betydande insatser. Med den noggrannhet, som är utmärkande för honom i förening med stor redbarhet, har han blivit en aktad samhällsmedlem. Trofast till sin natur, hjälpsam och god har jubilaren vunnit många vänner, icke allenast inom sin hemförsamling utan jämväl långt utanför dennas gränser.

Sjukasseföredrag i Blädinge. På söndagen var en propagandakväll för sjukasse-rörelsen anordnad i samlingslokalen i Blädinge av Sydöstra Sveriges erkända lokalsjuk-kassa samt lokalsjukkassan i Alvesta.

Kvällen inleddes med förevisning av en sommarfilm från Öland, som betitlades ”I Linnés spår” och som på ett lockande sätt avspelade Ölands vackra natur. Ett kort före- drag om den svenska sjukasserörelsens omfattande verksamhet hölls av ombudsman Valter Samuelsson, Karlskrona. Talarens utmärkta redogörelse, som belystes av tvenne ljudfilmer, ”Trygghet” och ”Till värn” uppskattades livligt, och bland de till ett hundratal uppgående besökarna funnos säkerligen många, som stärktes i sina förhoppningar, att Blädinge snart skall få de medlemmar, som ytterligare erfordras för att bilda egen lokal- sjukkassa.

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 19 Februari 1944.

Födelsedag.

65 år fyller på tisdag fru Betty Olsson, Blädinge.

Fru Olsson är född i Blädinge och ingick i unga år äktenskap med riksdagsman P. M. Olsson. Jubilaren är en dugande husmor, som ägnat sina krafter helt åt sitt hem, make och barn. Givetvis har ej andra uppgifter saknats. Kommunala och politiska hedersuppdrag har under årens lopp erbjudits henne men hon har alltid vänligt och bestämt avvisat dylika uppslag, hänvisande till sina plikter i hem och familj. Alldeles spårlöst har dock ej det kommunala arbetet gått jubilaren förbi. Under makens riksdagsår fick fru Olsson då och då lägga hand vid en hel del av dennes uppdrag i församlingen. De som känna till de gästfria traditioner, som äro knutna till den förnämliga riksdagsmannagården, veta nog, vad det vill säga, att vara husmor där. Gästfriheten har djupt rotfäste vid gården, och en mera älskvärd och charmant värdinna än fru Olsson få man söka efter, antingen det gäller att mottaga församlingsbor, som under årens lopp mött upp där, eller de många vännerna till riksdagsman och fru Olsson från den stora bekantskapskretsen landet runt. Jubilarens ljusa och glada lynne och hennes älskvärda sätt har förskaffat henne många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1944.

Födelsedag.

60 år fyller i dag änkefru Ida Maria Jonasson, Södra Vare, Blädinge.

Hon är född i Blädingsås och ingick i unga år äktenskap med hemmansägaren Johan Jonasson, som avled 1921. I och med giftermålet kom hon att bosätta sig i Södra Vare. Som maka och husmor har hon nedlagt ett förtjänstfullt arbete och genom sin omutliga redbarhet och sitt goda och hjälpsamma sätt har hon förvärvat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 29 Februari 1944.

Lysning

**Lennart Endro
Gulli Johansson**

Vigsel i Blädinge kyrka d. 19 mars 1944.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 4 Mars 1944.

Hyllning.

Då fru Ingrid Johansson, Färanäs, Blädinge, i måndags fyllde 75 år, blev hon föremål för varma hyllningar. Sålunda uppvaktade byborna i Färanäs med kontanta penningar, blommor och bakverk. Barnen överlämnade kontanter, textad adress samt blommor. En broder till jubilaren överräckte silverskedar, och personliga vänner uppvaktade med dukar samt olika andra presenter. Samtliga jubilarens söner och döttrar, bosatta på skilda orter, voro jämte övriga uppvaktande samlade till samkväm i jubilarens hem, där sonen Sven Johansson, Färanäs, i ett tal hyllade modern.

Stor Kreaturs och lösöreauktion.

På grund av gårdens bortarrendering låter nämndeman Per Samuelsson genom offentlig auktion i

JUTAGÅRD, BLÄDINGE socken,

torsdagen den 9 mars kl. 12 på dagen försälja hela gårdens värdefulla yttre lösbo jämte något inre, varav särskilt framhålles:

HÄSTAR: 5 st., därav 3 ston i åldern 17, 7 och 2 år, 1 vallack, 4 år, 1 hingstfö, 1 år.

NÖTKREATUR: 21 st., därav 12 kor i olika kalvställningar, 2 betäckta kvigor, 5 mindre kvigor, 2 kalvar.

SVIN: 2 modersuggor.

MASKINER och REDSKAP: 1 Deering självbindare, 2 Deering slättermaskiner för par, 1 självavläggare, 2 st. radsåningsmaskiner för par och enbet, hövändare, hästräfsa, släpräfsa, gödselspridare, potatisupptagare, gröpkvarn, triör, blåsharpa, hackelsemaskin, potatisrivare, rotfruktsskärare, äggkläckningsmaskin, betningstunna, kycklingmoder, en pump med vandring, 2 st. el. motorer å resp. 10 och 2 hkr., plogar, årder, beteskulturharvar jämte andra harvar, handredskap.

VAGNAR och SLÄDDON: Åkvagnar, bilvagn, gigg, arbetsvagnar för par och enbet, åkkälkar, enmanssläda, arbetskälkar.

DIVERSE: selar jämte remtyg, decimalvåg med vikter, häckar, burar samt en stor del andra varor.

INRE BO: 1 vacker matrumsmöbel i ek, 1 piano (Frankels), bokskåp, turistsängar m.m.

Nötkreaturen äro reaktionsfria samt födda på gården.

Djuren utropas kl. 2 på dagen.

Kaffeservering är anordnad.

Säkra och kända köpare erhålla 3 mån. betalningsanstånd.

Äganderätten å försålda varor förbehålles tills de blivit till fullo betalda.

Lamhult den 3 mars 1944.

CARL F. JONASSON.

Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 7 Mars 1944.

Bröllop.

I Blädinge prästgård sammanvigdes på lördagen arrendatorn Einar Holmqvist, Slätthög, och fröken Dagny Gustafsson, dotter till hemmansägare Gustaf Karlsson, Lillagård, Blädinge. Vigselförrättare var komminister Nicklason, som även höll lyckönskningstal.

Efter vigseln gavs middag i brudens hem för släkt och vänner, varvid brudparet hyllades med tal, sång och leverop. Ett flertal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 40 Söndagen den 12 Mars 1944.

Bröllop.

I går sammanvigdes i Växjö domkyrka kyrkoherde Ivar Hallgren, Runsten, Öland, och fröken Ingeborg Petersson, dotter till hemmansägaren Per Petersson, Hollstorp, Växjö, och hans maka född Svensson.

Såsom marskalkar tjänstgjorde brudens båda bröder och Åke Petersson. Under en bröllopsmarsch intågade brudparet i kyrkan, företrätt av brudnåbbar. Vigseln förrättades av prosten K. Holm, Vislanda, som också höll tal till brudparet. Under bröllopsmusik lämnade brudparet därefter kyrkan.

Efter vigseln gävo brudens föräldrar middag i sitt hem för närmaste släkt- och vänkretsen, varvid tal höllos av vigselförrättaren, brudens fader och farbroder folkskollärare Simon Petersson samt av brudgummens broder doktor Hallgren. Ett stort antal telegram anlände.

Blädinge Högerförening har hållit årsmöte å Bloms pensionat. Mötet öppnades av landstingsman Ebbe Ohlsson, Blädinge, som höll en orienterande resumé över högerns ställning av i dag. Ordföranden meddelade vidare att högern ökat sitt antal medlemmar i Blädinge från 62 till 65.

Till ordförande valdes Ebbe Ohlsson, Blädinge, v. ordf. R. Salskog, sekr. G. Rogdahl och till kassör Karl U. Nilsson, Blädingeås. Övriga ledamöter i styrelsen blevo Per Samuelsson, fru Betty Samuelsson och fröken Asta Salskog. Revisorer blevo lantbrukarna C. J. Nilsson och Axel Gustafsson.

Till ombud vid förbundsstämman utsågos hrr E. Nilsson, Folke Samuelsson och Karl U. Nilsson. Till representant vid nomineringsmötet för listorna vid valet valdes G. Rogdahl, Hjälmaryd. Årsavgiften bestämdes till 1 kr.

Efter valen förekom en livlig diskussion rörande möjligheten att i Blädinge kommun söka anställa en hemvårdarinna. Högerföreningen beslöt stödja en dylik anhållan hos kommunalfullmäktige.

Ur Smålandsposten N:o 42 Torsdagen den 16 Mars 1944.

Födelsedag.

60 år fyller på söndag fru Karin Sofia Johansson, maka till kyrkovärden S. Johansson, Blädingeås, Blädinge. Fru Johansson är född på den gård, där hon nu är bosatt, och med giftermålet 1915 blev hon husmor i fädernehemmet, som då inköptes av makarna. Här har 60-åringen sålunda nedlagt sin livsgärning. Mångsidigt utrustad har dagens jubilar tagit verksam del i allt det, som rört hemmets gebit och mycket därutöver. Som värdinna har fru Johansson visat stor gästfrihet, och hennes glada, hjälpsamma sätt har gjort, att hon förvärvat många vänner. Ordning, noggrannhet och reda har städse varit utmärkande egenskaper för den vitala 60-åringen, som ännu har sitt ungdomliga glada sinne i behåll och med oförminskat arbetsintresse ingår i sitt nya decennium.

Ur Smålandsposten N:o 44 Söndagen den 19 Mars 1944.

Födelsedag.

70 år fyller på tisdag f.d. hemmansägaren Johan August Engström, Färanäs, Blädinge.

Han är född i Vislanda och kom till Färanäs 1899 samt inköpte den gård, där han påföljande år gifte och där han ännu är bosatt. Joh. Aug. Engström kan på sin högtidsdag se tillbaka på en synnerligen verksam och framgångsrik gärning. Under en lång följd av år har han varit mycket anlitad som byggmästare, och det är inte få byggnader han uppfört såväl i Blädinge som annorstädes. Även på den gård, som han inköpte, har han låtit uppföra samtliga åbyggnader, varjämte han utfört ett synnerligen omfattande odlingsföretag. Arbetet har städse varit hans glädje och åt detta har han vikt sitt liv. Numera kan han inte så aktivt som förr ägna sig åt den gärning, som varit hans glädje på grund av råkad ohälsa. Detta har också fört med sig, att han under föregående år överlät gården till en son. Som jordbrukare har han gjort betydande insatser på sin gård. Även en del kommunala och andra uppdrag har anförtrotts honom. Sålunda har han bl.a. varit ledamot i skolrådet. Genom sitt gemytliga, trevliga och hjälpsamma sätt har han förvärvat allmän aktning och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1944.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes på söndagen trädgårdseleven Lennart Endro, Alvesta, och fröken Gulli Johansson, dotter till mekanikern Gunnar Johansson och hans maka, Växjö. Brudparet företrädde av trenne brudnäbbar och uppvaktades av tärnor och marskalkar. Då brudparet intågade i kyrkan spelades Mendelsohns bröllopsmarsch. Vigsselförrättare var pastor Nils Nicklason, som höll lyckönskningstal till brudparet utgående från 37 psalmen i Psaltaren "Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom". Kantor Gunnar Johansson sjöng därefter "Bröllophymn" av Albert Wideman. När brudparet uttågade spelades Debois' "Bröllopsmusik".

Efter vigseln gavs middag i Forsdala, där tal höllos. Ett flertal telegrafiska lyckönskningar anlände.

Hyllning.

Fru Karin Johansson, Blädingsås, Blädinge, blev på sin 60-årsdag i söndags hjärtligt hyllad. Köpman Carl Johansson, Vislanda, överlämnade å släktingarnas vägnar blommor och en penningssumma jämte textad adress. En deputation från vänkretsen uppvaktade med en större penningssumma jämte textad adress och en ståtlig blomstergrupp. Under kvällen samlades närmaste släkt- och vänkretsen i jubilarens hem, varvid hon hyllades med bl.a. en hyllningsdikt. Telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 23 Mars 1944.

Hyllning.

På sin 70-årsdag blev f.d. hemmansägaren Johan August Engström, Färanäs, Blädinge, föremål för varma och hjärtliga hyllningar från barnens, släktingars och grannars sida. Under dagens lopp blev jubilaren uppvaktad med blommor, pengar och telegram.

På e.m. hade 70-åringen anordnat en kollation i sitt hem, varvid han blev ytterligare hyllad. Tal hölls av bl.a. en svåger, lantbrukare K. Magnusson, Färanäs, som erinrade om jubilarens person och de insatser han gjort på skilda områden, samt det goda sinnelag, han städse varit besjälad av.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1944.

Bröllop.

Marie bebådelsedag sammanvigdes i Blädinge kyrka måleriarbetaren Knut Ragnar Olsson från Östra Strö och fröken Olga Sofia Berggren, dotter till lantbrukaren Karl Berggren och hans maka, Ekevarven, Blädinge. När brudparet, företrätt av brudnåbb, intågade i kyrkan, spelade kantor G. Johansson på orgeln "Gästernas intåg på Wartburg" av Wagner.

Officiant var pastor N. Nicklason, som även höll lyckönskningstal till brudparet, utgående från ord ur Marias lovsång i Luk. 1 kap. Efter vigseln sjöng kantorn "Bröllops-hymn" av Patrik Vretblad. När brudparet uttågade, spelades Mendelsohns bröllopsmarsch.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 30 Mars 1944.

Stal kläder och rymde. Landsfiskal Bengtson i Moheda anhöll på tisdagen en 23-årig flicka, som gjort sig skyldig till tillgrepp.

På eftermiddagen uppenbarade sig på stationen i Moheda den nämnda flickan, iklädd lottadräkt samt anhöll att få biljett för resa norrut, enär hon tappat den hon fått. På biljettförsäljarens förfrågan, vilken lottachef, som utställt hennes militärbiljett, förklarade flickan, att detta hade fru Betty Samuelsson i Blädinge gjort. Med anledning av denna uppgift satte sig vederbörande i förbindelse med fru Samuelsson som därvid klargjorde det rätta förhållandet. Flickan blev omedelbart anhållen av landsfiskalen, och förd till Alvesta.

Vid det förhör, som landsfiskalen i Alvesta anställde med flickan, framgick det att hon var försöksutskrivnen från ungdomsfängelse. Från sin anställning avvek hon den 25 mars. Därvid medtog hon diverse klädespersedlar, däribland en trenchcoat, en lottaklänning m.m. samt en lägermössa. Vid förhöret uppgav den anhållna vidare, att hon på lördagen beslutat sig för att lämna platsen för att om möjligt försöka taga sig till Stockholm. Vid 21-tiden hade hon tagit dotterns i huset cykel. Dessförinnan hade hon tillgripit de nämnda kläderna. Hon hade vid avvikandet endast 2 kr. Hon cyklade till Alvesta, där hon ställde cykeln på en gård. Natten hade hon tillbringat i en ladugård i samhället. Under söndagen var hon hela dagen utan mat och tillbringade påföljande natt i den nämnda ladugården. Natten till måndagen tillbringade hon på järnvägsstationen. Sedan reste hon med tåg till Gåvetorp, men då hon inte hade någon biljett, hade hon blivit avförd där. Här hade hon uppgivit, att hon tappat biljetten. Från Gåvetorp hade hon gått över Dansjön och sedan till Moheda, dit hon ankommit vid 15-tiden. På eftermiddagen begav hon sig sedan till järnvägsstationen, där hon sedan anhölls.

Under den tid, hon vistats i Blädinge hade hon börjat tillgripa husgeråd. Några pengar hade den anhållna inte tillgripit.

Den anhållna har bakom sig en skiftande levnad. Vid tvenne tillfällen har hon gjort sig skyldig till tillgrepp och därför blivit dömd till ungdomsfängelse. I går eftermiddag förklarades flickan häktad.

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 4 April 1944.

Äggförening bildas i Blädinge. R.L.F. i Blädinge hade i lördags kväll anordnat möte med föredrag av konsulent G. Adelbert för bildande av en äggförening i Blädinge. Föredraget belystes med film.

Efter föredraget vidtog diskussion, varefter man beslöt att utse trenne personer, som genom teckningslistor skulle söka erhålla tillräckligt antal medlemmar för bildande av

äggförening. Att ordna med dessa listor utsågos fru Ingeborg Olsson, Blädinge, hrr Helge Carlsson, Blädinge, och Gustav Carlsson, Hjälmaryd.

Visar sig teckningsresultatet positivt, skall ägghandlareförbundets instruktör kallas för instruktionsmöte.

Mötet avslutades med kaffesamkväm.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 9 April 1944.



Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 12 April 1944.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige har haft sammanträde.

Revisorernas påpekande att skolhusbyggnaderna inom skoldistriktet är för lågt försäkrade och åtgärder borde vidtagas för ändring av förhållandet. Fullmäktige beslöt ge skolstyrelsen uppdrag att omförsäkra byggnaderna i fråga till betryggande belopp.

Skolstyrelsens förslag angående cykelbidrag till fortsättningsskolebarn, som har en väglängd av över 5 km., godkändes.

Till skolbiblioteket anslogs för år 1944 20 kr. till var folkskola.

I valnämnden invaldes kyrkovärd Salomon Johansson, Blädingeås, hemmansägarna C. J. Nilsson, Blädinge, Gunnar Rogdahl och Fredrik Johansson, Hjälmaryd.

Blädinge skyttegille beviljades 200 kr. till iordningställande av skjutbanan i Blädinge.

I familjebidragsnämnden invaldes hemmansägaren Fredrik Johansson efter G. Sjöström, vilken av sagt sig uppdraget.

Förslag av kommunalnämnden att verkställa undersökning av skogsvärdet å 1/4 mantal Krumsås för eventuellt inköp av fastigheten i fråga avslogs av fullmäktige.

Hyllning.

På sin 90-årsdag häromdagen blev änkefru Edla Ahlm, Kolshult, Karlstorp, hjärtligt hyllad.

Fru Ahlm är född i Färanäs, Blädinge, och yngst av en stor skara syskon, vilka nästan samtliga uppnått en ovanligt hög ålder. Sålunda uppnådde de tre bröderna Nils, Jon och



Anders en sammanlagd ålder av 300 år. 1887 kom fru Ahlm till Karlstorp med därvarande kyrkoherde Sandström. Året därpå ingick hon äktenskap med soldaten Daniel Ahlm. Då Ahlm började sin tjänstgöring, bosatte sig makarna på knekttorpet under Karlstorp Kronogård. 1923 avled maken, men den gamla bor alltjämt kvar i stugan, där hon verkat i 63 år. Stället är nu friköpt och äges av en son. I sitt äktenskap har fru Ahlm fostrat många barn, varav 8 lever, därav 2 i Amerika.

Jubilaren besitter för sin ålder en ovanligt god hälsa, och trots att hon är blind sedan 10 år, är hon vid den bästa vigör.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 15 April 1944.

Aftonunderhållning, var i går anordnad i Blädingeås skola.

Fru Anna Nilsson upplyste i korthet om att festen var anordnad för att skaffa medel till ett planerat bastubygge, varefter skolflickorna genom en för aftonen författad sång hälsade den talrika publiken. Så följde sång och deklamation av skolbarnen, allt utmärkt utfört. Därefter följde "Årsexamen i Snackeboda högre allmänna småskola" med skolflickan Maj-Lis Virdeskog som lärarinna. Att såväl "lärarinna" som elever skötte sig bra, både syntes och hördes på publiken, och det var med glatt humör denna sedan bänkade sig vid de dukade kaffeborden. Sedan följde paketauktion. Stämningen var god, auktionsförrättaren gemytlig och de skänkta paketen betalades bra. Sångaren Carl-Olof Johansson från Alvesta sjöng därefter mycket förtjänstfullt några sånger, och kandidat Gunilla Frykholm avslutade programmet med deklamation och sång.

Den ekonomiska behållningen blev omkring 200 kr.

Lösöreauktion.

Torsdagen den 20 innev. april kl. 2 e.m. låter arrendatorn C. A. Pettersson i Blädinge Norreg., Blädinge, i anledning av arrendets avträdande genom offentlig auktion som därstädes förrättas försälja en del inre och yttre lösbo bestående av 1 antikt ekskåp med inläggningar, 1 antik golvklocka med blytavla, matsalsbord i ek, flera fönsterbord i ek, antika stolar, som inköpts efter baron Gyllenkrok på Oby, sängar, soffor, kopparkrukor, kopparbunkar, kittlar m.m.

Yttre inventarier, 1 charabang, harvar, årder, höhäckar, blåsharpa m.m.

Kände och vederhäftiga köpare får tre mån. anstånd med betalningen mot vanligt äganderättsförbehåll, övriga skola betala kontant.

Jutagård, Blädinge den 13 april 1944.

PER SAMUELSSON.

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 20 April 1944.

Födelsedagar.

50 år fyller på lördag fru Anna Petersson, maka till hemmansägaren Henrik O. Petersson, Blädingeås Östregård, Blädinge.

Fru Petersson är född på granngården, även denna benämnd Blädingeås Östregård. I och med giftermålet kom de att övertaga makens föräldragård, som de fortfarande äger och bebor. Genom sin godhet och sitt glada sinne har fru Petersson förvärvat sig många vänner. Arbetsam och dugande som husmor förstår hon att sprida trevnad omkring sig. I omtanken för hemmet har hon städse offrat sig, och de mångskiftande sysslor, som åvilar en husmor på en lantgård, utför hon med grundlighet, som är hennes märke.

50 år fyller på söndag fru Eva Matilda Elisabet Andersson, maka till lantbrukaren J. A. Andersson, Espetuna, Blädinge. Hon är född i Norratorp under Lönschult, Vislanda och kom genom giftermålet att bosätta sig i Espetuna. Genom sin stora duglighet och sitt kunnande samt på grund av andra personliga egenskaper har jubilarer gjort sig synnerligen omtyckt samt förvärvat sig en stor vänskrets.

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 22 April 1944.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon stenarbetaren Arvid Pettersson, Norra Vare Liljedal, Blädinge.

Han är född i Enedalen, Skatelöv. I mycket unga år fick han vara fadern behjälplig i det hårda och tunga stenarbetet. 1919 ingick han äktenskap, och till Blädinge flyttade han 1925. Grundläggningsarbete har varit hans huvudsakliga sysselsättning och många äro de byggnader, till vilka han lagt grunden. Han har under något år arbetat vid Spånhults granitberg samt även under en kortare tid varit anställd vid Hjortsjö granitbrott i Rydaholm. De senare åren har han mestadels sysselsatt sig med stenborrning och dylikt åt ortsbefolkningen. Under sin tid i hemvärdnet utförde han ett synnerligen värdefullt arbete. Sin fritid har han i stor utsträckning fördrivit i skogen med jakt, men hans huvudsakliga hobby är dock musikutövning, speciellt på dragspel.

Han har många vänner, vilka högt uppskattar hans rejäla person och vänfasta sinnelag.

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 27 April 1944.

Födelsedag.

75 år fyller i morgon fru Ingrid Maria Jonsson, maka till lantbrukaren K. G. Jonsson, Färanäs Västregård, Blädinge.

Hyllningar.

På sin 50-årsdag blev stenarbetaren Arvid Pettersson, Norra Vare, Blädinge, föremål för hjärtliga hyllningar. Grannar och vänner i Norra Vare uppvaktade med konanter. Senare gratulerade arbetskamrater och vänner i Blädinge med konanter.

På eftermiddagen voro ett antal personer inbjudna till samkväm i jubilarens hem, varvid han blev föremål för ytterligare hyllning.

– Fru Eva Andersson, Espetuna, Blädinge, blev på sin 50-årsdag föremål för hjärtliga hyllningar. Släktingarna uppvaktade med konanter och textad adress. Av make och barn fick jubilaren mottaga en matservis samt av grannar och närboende vänner ett större kontantbelopp jämte textad adress. Vänner å andra orter uppvaktade med silverskedar samt olika minnessaker. Samtliga gratulanter överräckte blomster.

På eftermiddagen voro släktingar och vänner inbjudna till ett samkväm i jubilarens hem, varunder festföremålet hyllades i tal av lantbrukaren Aron Karlsson. Espetuna.

Ur Smålandsposten N:o 67 Söndagen den 30 April 1944.

Lysning

Folke Samuelsson
Ingeborg Nilsson

Blädinge. Moheda.
Vigsel i Moheda kyrka midsommarafton.

Ur Smålandsposten N:o 68 Onsdagen den 3 Maj 1944.

Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes i söndags lantbrukaren Rune Åsheden och fröken Eveline Dahl, dotter till hemmansägaren Claes Dahl och hans maka, S:a Vare. Vigselsförrättare var komminister N. Nicklason, som även höll vigseltal till brudparet, utgående från Ps. 25: 1, "Alla Herrens vägar äro nåd och trofasthet för dem, som hålla hans förbund och vittnesbörd".

När brudparet intågade spelade kantor Gunnar Johansson musik ur "Bröllopet på Ulvåsa". När brudparet uttågades spelades musik ur "Ett bondbröllop" av Söderman. En väninna till bruden, fröken Elin Johansson, sjöng "Förlän oss Herre Gud" av J.S. Bach. Bruden bar Blädinges vackra kyrkkrona.

Efter vigseln gävo brudens föräldrar middag för 200 gäster. Tal höllas av komminister N. Nicklason och folkskollärare C. Nilsson.

Idrottsföreningen, vars talan fördes av lantbrukaren S. Jonsson, Färanäs, hyllade brudparet med tal och sång. Ett 30-tal lyckönskningstelegram anlände.

TACK.

Till alla dem, som hedrat oss med penningar, presenter, telegram m.m. under vår lysningstid och på vår bröllopsdag och för den storslagna penninggåva vi mottagit av mjölkleverantörer i Blädinge, Hjortsberga och Lekaryd, får vi framföra vårt varma tack.

Blädinge den 30/4 1944.

Lennart och Svanhild Nilsson.

Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 13 Maj 1944.

Födelsedag.

70 år fyller på måndag fru Eva Sofia Rosén, maka till fjärdingsman O.M. Rosén, Hallåkra, Blädinge.

Fru Rosén är född på den gård, där hon bor, och där har hon också utfört sin livsgärning. År 1901 ingick hon äktenskap och därmed iklädde hon sig de husmoderliga plikterna, vilka hon förvaltat på ett synnerligen gott sätt. Plikttrohet och redbarhet har städse varit utmärkande egenskaper för henne, och då det gällt arbetet, av vad slag det vara månne, har hon aldrig sparat sig. För maken och barnen har hon varit ett verksamt stöd, och som värdinna och husmor har hon varit föredömlig. På grund av sitt vänsälla sätt och goda hjärtelag har fru Rosén förvärvat många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 16 Maj 1944.

Inbrottsstöld i Alvesta. Natten till måndagen förövades inbrott i Alvesta mejeri, varvid bytet blev 10 kg. smör.

Förövaren har efter allt att döma tagit sig in i mejerilokalen med en falsk nyckel, och väl inkommen i mejerilokalen har han sedan gått till attack mot kylskåpet, där smöret finnes förvarat. Ett parti ost, som fanns intill skåpet, har tjuven inte ansett lönt att medtaga utan lämnat detta ifred. Polismyndigheten, som fått saken om hand, bedriver efterspaningar.

För några dagar sedan skedde inbrott i distriktveterinär I. G. Hässlers sportstuga vid sjön Spånen. Här hade förövarna slagit sönder köksfönstret och sedan praktiserat sig in och huserat om. Bl.a. hade de tagit ett metspö och vandaliserat och skräpat ner omkring sig.

Av allt att döma tycks inbrottet ha skett av okynne. Saken har anmälts för polismyndigheten, och blir de skyldiga ertappade, ha de givetvis rättsliga åtgärder att vänta.

Hyllning.

På sin 70-årsdag i går blev fru Eva Sofia Rosén, Hallåkra, Blädinge, föremål för många och hjärtliga hyllningar.

Tidigt på morgonen uppvaktade make och barn, som överlämnade presenter och blommor. Kort därefter infunno sig grannarna och överlämnade blommor samt presenter och penningar. Därefter kommo personliga vänner till fru Rosén och överlämnade presenter samt blommor.

På eftermiddagen hade fru Rosén anordnat kollation, vartill den närmaste släkt- och vänkretsen inbjudits. Härvid blev hon ytterligare hyllad. Flera tal höllos och telegrafiska hälsningar anlände.



Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 20 Maj 1944.

+

Vår käre far och morfar

**Frans Gustav
Carlsson**

avled stilla i dag i sitt 71:sta levnadsår,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av barn, barnbarn, släkt och
vänner.

Stolparås, Blädinge, den 17/5 1944.

**Erik och Elsa.
Signe och Georg.
Jenny och Arthur.
Alma och Gunnar.**

Barnbarnen.

*Mor har räckt ut handen,
Far har fattat den.
På den andra stranden
mötas de igen.*

Sv. Ps. 575 v. 3., 355 v. 6.

Dödsfall.

På onsdagen avled i Stolparås, Blädinge, f.d. lantbrukaren Frans Gustav Carlsson i sitt 71:a levnadsår.

Den avlidne var född i Ö. Torsås och kom till Blädinge 1896, då han anställdes på Oby säteri, där han var verksam ett år. Sedan övertog han gården Björnstorp, som han innehade från 1897 till 1942, då han sålde densamma i samband med hustruns frånfälle samt flyttade till en dotter, där han vistats, och där han nu fick sluta sitt liv.

Med F. G. Carlssons bortgick en arbetsam och duktig man, som förvärvat sig aktning i den bygd, där han så länge verkat. Arbetet hade han lärt sig akta högt och med detta trivdes han.

Änkling sörjes den bortgångne närmast av barn och barnbarn. I deras sorg deltaga dessutom många vänner, som den gamle odalmanen förvärvat sig.

Smörtjuven i Alvesta fast. Förövaren av inbrottsstölden i Alvesta mejeri i måndags har nu infångats av polisen i Alvesta. Polisen kunde nämligen efter ivriga spaningar på onsdagen anhålla en från S:t Sigfrids sjukhus försöksutskrivnen patient, som bott i Blädinge, och som vid anhållandet erkände inbrottet. Han hade tagit sig in i mejerilokalen genom ett källarfönster, varifrån han kommit upp i mejerihallen. Hänglåset till kylrumsdörren hade han brutit upp och där tillgripit smöret.

Den anhållne har nu återförts till sjukhuset.

Ur Smålandsposten N:o 79 Söndagen den 21 Maj 1944.

50-åring



Gunnar Johansson.

50 år fyller på torsdag kantor Gunnar Johansson, Blädinge.

Han är född i Kållerstad, där fadern var organist och kantor. Folkskollärarexamen avlade han i Växjö 1917, kyrkosångarexamen där 1919 samt organistexamen 1922. Redan efter det han var färdig med folkskollärarexamen anställdes han som organist och folkskollärare i Furuby, men redan år 1922 sökte och erhöll han organist-, klockare- och kantorsbefattningarna i Blädinge, där han nu verkat i 22 år.

Kantor Johansson har genomgått ett flertal fortbildningskurser, däribland skolöverstyrelsens kurs i medborgarkunskap i Stockholm 1928 samt kurs i anatomi, fysiologi och hygien i Lund 1930. Vidare har han genomgått Sveriges körförbunds utbildningskurs för körledare under åren 1936–1938. Sistnämnda år erövrade han kördiplom i Visby. Vidare har han företagit studieresor i Danmark, Norge och Tyskland.

Även för det offentliga livet har kantor Johanssons arbetsförmåga och stora kunnande tagits i bruk. Sålunda har han varit revisor för kommunens räkenskaper under ett 20-tal år och är fortfarande kyrkans revisor. Sedan några år tillbaka är han skolkassör och ledamot för skolstyrelsen, ledamot av barnavårdsnämnden och ordförande i Blädinge Röda korskommitté, sekreterare i Kyrkosångens vänner inom Växjö stift, v. ordf. i Allbo körförbund samt ledamot i styrelsen för Norra Allbo hembygdsförening.

Få organister torde ha visat en sådan hängivenhet för denna sin uppgift, som vad kantor Johansson har. När han tillträdde organistbefattningen i Blädinge, uppfördes där ny kyrkoorgel. Det befanns emellertid, att den innehöll mest stråkstämmor. Den kyrkoton, man



En bra spis

— en Husqvarna nr 1726-1727

"Snabb", lättskött, ekonomisk, pålitlig och billig i inköp. Stekugn med graderad värmeangivare för bakning och stekning med kontrollerad värme. Värmeugn för varmhållning. Effektiva kokplattor. Stor varmvattencistern. Rymlig asklåda. *Husmoderns önskespis!*



Husqvarna

moderna spisar 1726 och 1727

eftersträvar att få in i moderna orglar och som gör dem mera värdefulla och lämpade för sitt höga ändamål, ville kantor Johansson också ha i "sin" orgel. Men det var inte gott att få kyrkostämman att bevilja medel till detta. Kantor Johansson visste emellertid på råd. Han reste ut i socknen och fick ihop medel till både eldrift av orgeln och nya stämmor, och nu är orgeln mycket väl disponerad. Med sina 13 stämmor klingar den nu synnerligen fulltonigt och vackert under kantor Johanssons konstförfarna händer.

Körsången har alltid i kantor Johansson haft en hängiven tillskyndare. Det är ett långt och tidsödande arbete, som han nedlagt under de 22 åren i Blädinge. Blädinge kyrkokör är också mycket uppskattad och det med rätta. Många unga förmågor har han tagit sig an och utbildat till dugande sångare, och de rika skatter vår kyrka förfogar över i musikaliskt hänseende, har av honom letats fram, repeterats och sedan framförts till församlingens uppbyggelse. Även utom dennas gränser har Blädinge kör låtit höra sig och blivit uppskattad för sina prestationer. Under vistelsen i kyrkomusikens hemland, Tyskland, fick kantor Johansson många och fruktbringande impulser. Dessa har han sedan troget omsatt i sin sockenkyrka.

Kantor Gunnar Johansson kan på sin halvsekeldag se tillbaka på en väl använd och troget uppfylld arbetsdag. Den grundlighet som städse varit utmärkande för honom, har även satt sina spår i hans undervisning. Många elever har av honom danats till samhällsdugande medlemmar, och undervisningen har han städse gjort levande och stimulerande.

Med sin ljusa livssyn har kantor Johansson förvärvat sig allas aktning och tillgivenhet, däri blandat med stor fond av beundran för det livsverk, han nu står mitt uppe i.

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 27 Maj 1944.

Hyllning.

På sin 50-årsdag i torsdags blev kantor Gunnar Johansson, Blädinge, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar från vänners, kamraters och församlingsbors sida. Tidigt på morgonen uppvaktade kyrkokören sin avhållne ledare med sång och blommor samt en genom subskription åstadkommen gåva med textad adress. Vid överlämnandet höll körmedlemmen hr J. Blom, ett tal till kantor Johansson och tackade honom för det goda och hängivna arbete, han under lång tid av år nedlagt inom kören, samt önskade honom lycka även i fortsättningen. Därefter kommo skolbarnen och bringade sin lärare en hyllning i toner samt överlämnade presenter jämte textad adress och blommor. Därpå kom lärarekåren, skolstyrelsen och kyrkorådet, vars talan fördes av komminister N. Nicklason, som i ett varmhjärtat anförande tackade jubilaren för det trogna arbete, han under många år och med framgång nedlagt inom skolans, kyrkans och församlingens tjänst. Från de nämnda sammanslutningarna samt församlingsbor fick kantor Johansson mottaga en ståtlig förgylld pendyl. Å kommunalfullmäktiges vägnar talade nämndeman P. Samuelsson i Jutagård och framförde denna institutions tack och lyckönskan. Kommunala representanter i övrigt uppvaktade med blommor och presenter. Senare på dagen anlände kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som representant för Kyrkosångens vänner i Växjö stift och överlämnade blommor. Prosten Holm höll ett varmhjärtat tal till jubilaren och tackade honom för det långvariga arbete, han utfört inom sången och den nämnda sammanslutningen. Förutvarande dirigent för Allbo körförbund, f. kantorn Amos Svensson, Alvesta, uppvaktade med blommor och framförde ett tack till kantor Johansson för gammal vänskap.

På kvällen gav jubilaren middag å Bloms pensionat för kyrkoråd, lärarekår, skolstyrelse och ett antal församlingsbor och härvid blev han ytterligare hyllad. Flera tal höllos däribland av prosten Holm. Sång och musik förekom rikligt, och stämningen präglades av det bästa gemyt. Under dagen anlände en osedvanligt rik blomsterskörd från skilda håll samt ett 100-tal telegrafiska lyckönskningar från såväl korporationer som enskilda. Från Allbo körförbund och Växjö stifts körförbund m.fl.

Ur Smålandsposten N:o 84 Onsdagen den 31 Maj 1944.

Lysning

Sven Johnsson
Signe Eliasson

Blädinge. Malmö.
Vigsel i Kalmar Slottskyrka
midsommarafton.

Bröllop.

Pingstdagen sammanvigdes i Blädinge kyrka målaremästare Sture Leonard Ekman, V. Torsås, och fröken Dagny Margit Viola Johansson, Blädinge. När brudparet företrätt av brudnåbb, Torsten Ekman, V. Torsås, och Gun-Britt Johnsson, Blädinge, intågade i templet, spelade kantor Gunnar Johansson "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Vigsellärdare var komminister N. Nicklason, vilken höll lyckönskningstal. Kantor Johansson sjön "Gud välsigne dessa hjärtan" av Wideman. När brudparet lämnade kyrkan spelades bröllopsmusik av Debois.

Senare gavs middag för ett stort antal gäster å Bloms pensionat. Härunder blevo de nygifta föremål för hjärtliga hyllningar. Tal höllos av vigsellärdaren, godsägare P. A. Weidman, Katrineholm, och lantbrukare Erik Gustafsson, Tävelsås. I bröllopsgården utfördes musik av syskonen Blom, Blädinge. Ett 30-tal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 3 Juni 1944.

Begravning.

På Blädinge kyrkogård jordfästes pingstdagen f.d. lantbrukare Frans Gustav Carlsson, Stolparås.

Jordfästningen förrättades av komminister N. Nicklason, Blädinge. En vacker blomstergård nedlades och tal hölls vid graven.

Ur Smålandsposten N:o 91 Söndagen den 11 Juni 1944.

Skogsexkursion i Blädinge. En skogsexkursion har varit anordnad hos lantbrukare Uno Nilsson, Geramon, Blädinge.

Inbjudare var skogsvårdsstyrelsen med länsjägmästare Svensson, Växjö, och läns-skogvaktare Karlsson, Alvesta, såsom ledare för utflykten, i vilken ett 20-tal skogsägare från Blädinge samt angränsande socknar deltog. Värdfolket bjöd ledare och deltagare på kaffe. Länsjägmästare Svensson höll före avfärden till skogen ett orienterande anförande beträffande olika trädslags växtkraft samt vilken skogsmark som är tjänlig för vissa trädslag.

De skogsområden, som genomgingos, hade för c:a 50 år sedan varit idel kalmark, då skogen tidigare skövlats genom brand. De olika ägarna hade företagit omfattande planteringar, och det var smäcker, växtkraftig ungskog och delvis fullmogen skog som nu fanns på området ifråga. Med detta sortiment av trädslag i olika åldrar som objekt delgävo ledarna för skogsvandringen deltagarna mängder av rön. Planteringar och ständigt underhåll av avsättningskanalerna är första förutsättningen för att marken skall ge bästa möjliga mängd produkter. Gallringen är även ett led i samma riktning men också en strävan att få reslig någorlunda jämn grov och kvistren skog. Hr Svensson redogjorde i övrigt lättfattligt för alla skogsvårdsfrågor, och deltagarna inhämtade med tacksamhet hans förkunelse, som säkerligen var välkommen. Efter tre timmars vistelse i skogen ställdes färden tillbaka till värdfolkets gård, där ånyo ett välförsett kaffebord väntade.

Lantbrukare Karl Magnusson, Färanäs, Blädinge, och en annan lantbrukare från Klinten i Hjortsberga med samma namn frambyro deltagarnas tack till ledarna för exkursionen. Å skogsvårdsstyrelsens vägnar frambyro deltagarnas tack till värdfolket.

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1944.

Dödsfall.

I Blädinge Björkelund, avled i tisdags Anna Karlsson, i en ålder av 92 år. Hon var Blädinges äldsta församlingsmedlem.

Anna Karlsson var född i Näs Smedsgård den 14 sept. 1851, där hennes fader var en betrodd kyrkovärd. Sedan en broder till henne övertagit gården stannade hon där som hushållerska. Den avlidna har haft god hälsa och varit arbetsam samt ägt ett gott och kärleksfullt sinnelag.

År 1915 överflyttade hon jämte en systerson till lägenheten Björkelund. De senare åren har hon tidvis prövats av ohälsa.

Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 29 Juni 1944.

TACK.

Vårt hjärtliga tack till alla dem, som hedrat oss med presenter, telegram och penningar under vår lysningstid och på vår bröllopsdag samt ett särskilt tack till Moheda lottor för uppvaktningen vid vår vigsel i Moheda kyrka.

Blädinge den 28/6 1944.

Ingeborg och Folke Samuelsson.

Namnförändring

Med Kungl. Maj:ts tillstånd ha vi antagit släktnamnet

Wärenfeldt.

Blädinge den 28/6 1944.

Ingeborg och Folke Samuelsson.

Blixtanfall.

*Så stolt på gödselhögen
stod våran tupp och gol
sitt självmedvetna solo
mot morgonvind och sol,
och hönorna de tyckte:
"Vad livet dock är stort
och rikt, när man har solsken
och tupp och gott om lort!"*

*Men se då växte plötsligt
två vassa öron fram
ur nässlorna vid knuten –
fast ingen det förnam;
och snabbare än tanken
en räv stack fram sin nos
och högg den bästa hönan
och flydde brått sin kos.*

*Det blev en villervalla,
en fjäderfäorkan,
som flaxade och gallskrek
kring solig lagårdsplan;
omsider under logen
båd' tupp och höna kröp,
men räven dessförinnan
sin andra höna nöp...*

*Till platsen med sin bössa
jag som en dåre sprang,
men då var räven borta,
så det blev inget "pang",
där stod jag nu och glodde
förgrämd och mörk ihåg,
blott några vita fjädrar
jag borti hagen såg.*

PÄLLE NÄVER.

Födelsedag.

80 år fyller om söndag hemmansägaren Karl Gustaf Jonsson, Färanäs, Blädinge.

Han är född i Vislanda. År 1890 köpte han den gård i Färanäs, som han nu brukar. Här har han under dessa år nedlagt ett erkännansvärt arbete på gårdens skötsel. Under årens lopp har han sålunda nyuppfört eller tillbyggt samtliga åbyggnader, företagit omfattande

stenbrytningsarbeten samt i övrigt förbättrat lantbruket, så att detta nu intager en framstående plats. Ända tills föregående år var han verksam vid skötseln av sin gård men överlät den då till sönerna. Genom sitt ärliga trofasta sinnelag, sin stora hjälpsamhet och goda humör har han under årens lopp förvärvat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 103 Tisdagen den 4 Juli 1944.

Födelsedagar.

70 år fyller på torsdag fru Betty Johansson, Alvesta.

Fru Johansson är född i Blädinge. År 1902 gifte hon sig och makarna innehade under en följd av år hennes fädernegård, Blädinge Västregård, där de bodde tills de uppförde en villa i närheten av Blädinge kyrka. När villan såldes, flyttade makarna till Alvesta. Såväl under sin Blädinge-tid som under de sju år, fru Johansson bott i Alvesta, har hon tillvunnit sig många vänner. Noggrannhet, ordning och reda har städse varit utmärkande egenskaper hos henne. På grund av sitt fryntliga sätt och stora hjälpsamhet har hon blivit uppskattad.

– 60 år fyller på torsdag fru Ida Karolina Petersson, maka till järnvägsmannen K. M. Petersson, Benestad, Alvesta.

Fru Petersson är född i Blädinge och ingick äktenskap 1908, varvid makarna bosatte sig i Höör, där mannen då blev stationerad och där de vistades under tre år. Längtan efter fädernebygden blev emellertid stark, varför mannen sökte och erhöll transport till Alvesta, där de sedan oavbrutet bott.

Fru Petersson kan se tillbaka på en synnerligen verksam arbetsdag. Åtta barn har hon fostrat till dugande samhällsmedlemmar. Det gällde att skaffa mat och annat åt de många munnarna, varför hon ansåg sig pliktig att biträda med sin anpart, vilket hon också gjort på ett verkligt hedrande sätt.

Bröllop.

I Vislanda kyrka sammanvigdes i söndags lantbrukare Karl Olof Jonasson, S:a Vare, Blädinge, och fröken Svea Ingeborg Johansson, dotter till framlidne hemmansägaren Johan Pettersson och hans efterlämnade maka, Trästen, Vislanda, som också höll lyckönskningstalet till de nygifta.

Ko,

högmjölkanke eller kalvfärdig köpes.

**RUBEN ARONSSON,
Jutagård, Blädinge. Tel. 38.**

Ur Smålandsposten N:o 105 Lördagen den 8 Juli 1944.

Födelsedag.

70 år fyller på måndag fru Anna Matilda Johannesson, maka till hemmansägaren Peter Daniel Johannesson, Hökatorp, Blädinge.

Fru Johannesson är född i S. Vare grenadiers-torpet Ängadal, där hon även var bosatt den första tiden som gift. Sedermera inköpte mannen Hökatorp, där hon sedan varit bosatt. Gården har numera överlämnats till en dotter och måg. Jubilaren kan se tillbaka på en synnerligen väl använd arbetsdag. Sina plikter som maka, mor och husmor har hon uppfyllt på ett sätt, som förskaffat henne allas aktning.

Tack.

Till alla dem, som hedrat oss under vår lysningstid och på vår bröllopsdag, framföra vi vårt varma tack.

Södra Vare, Blädinge den 5 juli 1944.

SVEA och OLOF JONASSON.

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 15 Juli 1944.

<i>Födde</i>
En dotter
Karin och Gunnar Rogdahl. f. Gadd.
Blädinge den 14/7 1944.

Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 25 Juli 1944.

Sykretsjubileum i Blädinge. Blädinge västra sykrets firade i söndags tioårsjubileum, varvid ett 100-tal personer samlades i Blädingeås skola.

Sykretsen hade bl.a. inbjudit församlingens övriga sykretser samt sin förre ordf., kyrkoherde Hallgren, Runsten. Högtidligheterna började med att några flickor sjöngo "Sverige är mitt allt på jorden" samt "Modersmålets sång". Därefter höll pastor Nicklason hälsningsanförande, vari han särskilt betonade sykretsarnas stora betydelse för missionen och kyrkan. Gemensamt sjöngs sedan ps. 475, varefter fru Nicklason läste den vackra psalmen 380 av biskop Billing. Efter solosång av fröken Elin Johansson, Blädingeås, höll kyrkoherde Hallgren tal, vari han gav en återblick på sykretsverksamheten under de gångna tio åren. Så följde en timmes angenämt samkväm, varunder gästerna rikligen förplägades från det välförsedda kaffebordet. Efter kaffet sjöngo flickorna "Sommarsången" samt "Röd lyser stugan". Sedan ps. 292 sjungits, höll pastor Nicklason andaktsstund, som avslutades med aftonbön och ps. 140. Kollekten, som upptogs, inbringade 68 kr., som jämte 100 kr. från sykretsen skänktes till ett fat för kyrkans gamla dopfunt. Dessutom skänktes 100 kr. till likvagnsfonden. Pensionärerna på församlingens vårdhem blev också trakterade med kaffe under söndagen av representanter för sykretsen. Samtidigt höll pastor Nicklason andaktsstund för de gamla, som mycket uppskattade både den andliga och lekamliga välfägnaden.

Ur Smålandsposten N:o 116 Torsdagen den 27 Juli 1944.

Blädinge SLU:avd anordnar Sommarfest i Färanäs
Söndagen den 30 juli p.d. kl. 16.
Program: Kl. 16 Underhållningsmusik, kl. 16,30 FÖREDRAG av landstingsman Fridolf Jansson, Benestad , kl. 17,30 gammal dansmusik, kl. 19 dragkamp mellan lag från Blädinge BF och SLU, kl. 19,30 dansmusik av GORDONS populära dansorkester från Killeberg. Bland övriga festanordningar kan nämnas: Stor tombola med många värdefulla vinster, skjutbana, pilkastning, varm korv, servering av kaffe och läskedrycker m.m. – Till talrikt besök inbjudes.
Blädinge SLU-avdelning.

Ur Smålandsposten N:o 120 Torsdagen den 3 Augusti 1944.

**En rättare, en ladugårdsskötare
och en stallskötare,**

gifta, med goda rekommendationer, erhålla platser 1/11. Svar till

**LÄSTAD SÄTERI,
BLÄDINGE. Tel. 16.**

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 5 Augusti 1944.



Fru Ida Lundberg sittande i trädgården till sitt kära Ängadal.

Födelsedag.

70 år fyller om tisdag fru Ida Svensson-Lundberg, S:a Vare Ängadal, Blädinge.

Fru Svensson är född i Skatelöv. I yngre dar arbetade hon som sömmerska i Grimslöv. Efter ingånget äktenskap med Peter Johan Lundberg från Skatelöv år 1897, inköpte makarna stället Ängadal i Blädinge och bosatte sig därstädes. Hennes make avled några år efter sekelskiftet, närmare bestämt 1905. Fru Lundberg har under sin arbetsdag avslöjat sig som en duktig kvinna. De tyngre arbeten, som förekommo på gården, fick hon ensam utföra, innan barnen blevo vuxna, men hon var inte den, som klagade över besvärligheter utan var ständigt glad och optimistisk. Hemmet har hon alltid förstått att hålla i pyntat och trivsamt skick. Maken i andra äktenskapet, lantbrukaren Axel Svensson, avled för åtta år sedan, och sitt ställe har hon genom köp för ett par år sedan överlåtit till en son. Begåvad med ett gott lynne och trofast till sinnelaget har fru Svensson förvärvat sig många vänner.

(Bildens ovan bifogad i efterhand. A.R.)

Ur Smålandsposten N:o 124 Torsdagen den 10 Augusti 1944.

Motorcyklisten körde rakt i bilen. En olyckshändelse inträffade i går morse i Färanäs, Blädinge.

Torvprovaren Ebbe Karlsson, Hjälmaryd, Blädinge, som på motorcykel var på väg till sitt arbete, kolliderade med en personbil, som från en sidoväg, vilken kantades av en hög

hagtornshäck, kom utkörande på landsvägen. Motorcykeln törnade mot bilens sida, varvid Karlsson slungades i vägen, bröt ena lårbenet, skadade armen samt fick ett stort sår i ansiktet. Cykeln blev stående inkörd i bilens sida och både bilen och cykeln blevo illa åtgångna. Den skadade forslades i ambulans till Växjö lasarett, där han fick kvarstanna för vård.

Hyllning.

Då fru Ida Svensson-Lundberg, Ängadal, Blädinge, i tisdags fyllde 70 år, blev hon föremål för mycken och varmhjärtad hyllning. I tidig morgonstund uppvaktade barnen med en kontant penningssumma åtföljd av textad adress, ståtliga blomster samt bjöd på födelsedagskaffe. På förmiddagen infann sig en deputation från vänner i Södra Vare med omgivning och överlämnade en vacker blomstergrupp samt textad adress, i vilken inneslöts en subskriberad penningssumma. Från barn bosatta i den västra hemisfären in-gick en penningförsändelse för inköp av minnesgåva efter eget val. I övrigt fick jubilaren från vänner och bekanta mottaga en mängd blomsterhyllningar.

På eftermiddagen var samkväm anordnat i jubilarens hem, varvid ytterligare hyllningar förekommo. Tal hölls av komminister Nils Nicklason, Blädinge, samt av en svåger till jubilaren, f.d. stationsförman Gustav Svensson, Malmö. På barnens vägnar talade en son, järnvägsarbetare Martin Lundberg, Blädinge. Även bringades jubilaren hyllning i toner i det att posttjänsteman Kurt Möller, Stockholm, utförde solosång. Under dagen ingingo ett antal telegram, bl.a. ett från barn bosatta i Amerika.

Jägare, pass på!

Hamiltonstövaren Lasse, 3 1/2 år, av ädel härstamning, stor och kraftig, med ett utmärkt skall, går på nattslag av räv, ej vidare intresserad av rådjur, säljes till verklig jägare och vän på grund av bristande tid för jakt. Får provas.

GÖTE AHLBERG,
Sissleboda, **Blädinge.**

Ur Smålandsposten N:o 125 Lördagen den 12 Augusti 1944.

Förlovade

Sigvard Dahl
Anna-Lisa Hörberg

Blädinge. Vislanda.
Nässjö den 12/8 1944.

Ur Smålandsposten N:o 126 Söndagen den 13 Augusti 1944.

Förlovade

Nils Bergman
och
Daga Ludvigson

Skatelöv. Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 19 Augusti 1944.

Fordson traktor,

mod. 1939, monterad med Bolinders vedaggregat, i skick som ny, säljes förmånligt med garanti vid snar affär.

FOLKE WÄRENFELDT,
Jutagården, Blädinge. Tel. 25.

Ur Smålandsposten N:o 130 Söndagen den 20 Augusti 1944.

Fest i Färanäs Blädinge.

Söndagen den 27 aug. kl. 2,30 e.m.

Föredrag om Kaj Munk av fil mag. G. Johansson, Grimslöv. Teater av Ryssby S.L.U.-amatörer. Folklekar. Fiol- och dragspelsmusik m.m.

Kaffeservering.

Blädinge Badhusförening.

Ladugårdsskötare

gift, med goda rekommendationer och intresse för yrket, erhåller god plats den 1 nov. eller tidigare.

OBY SÄTERI, BLÄDINGE. Tel. 31 a.

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1944.

Från Blädinge, meddelas:

På söndag anordnar Blädinge badhusförening sommarfest i Färanäs. Som vanligt äro anordningarna lockande. Fil. mag. Gunnar Johansson från Grimslöv, väl känd från föregående tillfälle, håller föredrag på fredag om den danske diktarprästen Kaj Munk. En teaterpjäs "Råtallen", spelas av Ryssby SLU-avdelnings rutinerade amatörer. Vidare blir det folklekar under sakkunnig ledning, fiol- och dragspelsmusik, tombola m.m.

Födelsedag.

90 år fyller på lördag skomakaremästaren Johan August Magnusson, Sjöbylund, Blädinge. Han är församlingens äldste medlem.

Han är född i Blädinge. Redan vid 14 års ålder kom han i skomakarelära, först i Grimslöv, där han stannade ett år. Sedan kom han till en mästare i Benestad, Aringsås, där han var verksam i 8 ½ år. Han slog sig sedan ned i födelseförsamlingen. År 1889 uppförde han den stuga han nu bebor. Arbete har denne veteran aldrig behövt sakna på grund av den stora noggrannhet, han nedlägger på detta utförande. Han är en proper man, och sådan vill han gärna se omgivningen. Han är ungtkarl och sköter själv sitt hushåll.

Magnusson är en gladlynt man med pigga, vänliga ögon, som sköter både hammare och rasp med den äran. Och vad farten beträffar, är den sådan, att man högeligen förundrar sig. Magnusson berättar, att han alltid haft en god hälsa.

Fädernas kyrka älskar Magnusson, och dit söker han sig varje söndag. Hans fromma hjärtelag och ljusa livssyn har säkerligen varit honom en god hjälp i livet. Arbetet älskar han och kan inte tänka sig tillvaron utan detta. Syn och hörsel äro utmärkta. Magnusson är också mycket uppskattad i den bygd och församling, där han till största delen tillbragt sin långa levnad.

Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 26 Augusti 1944.
Bilagan Hembygden.

HEMMA HOS –

*landstingsmannen och lantbrukaren Ebbe Ohlsson
i Blädinge.*



*Över: Blädinge Jutagård och kommunalordföranden Ebbe Ohlsson
vid sitt arbetsbord. Under: Ebbe Ohlsson i skördearbete.*

I andra kammaren satt under en lång följd av år en trio, som fäste stor uppmärksamhet vid sig. Det var de tre bonderepresentanterna på Kronobergsbänken: Tumhult, Blädinge och Betingetorp. Man sade, att det var en vacker syn att se dessa pampiga representanter för de småländska odalmännen. De voro trygga och stabila på var sitt sätt, dessa tre, där de rörde sig i riksdagshuset. De betecknades som en prydnad för sin småländska bygd. Det var riksdagsmän av den gamla säkra bondestammen. Dem lurade ingen. De hade sin åsikt. Den stodo de fast vid. Det var inga politiska kohandlare.

Åren ha gått. Det är längesedan Tumhult, Blädinge och Betingetorp sutto i riksdagen. Men under tiden ha deras söner vuxit upp. Och dessa ha fått i arv sina fäders bästa egenskaper. Och därför se vi idag en Tumhult junior, en Blädinge junior och en Betingetorp junior på de valsedlar, med vilka högern i Kronobergs län i år går till val. De ha redan fått sin bygds förtroende. En Tumhult junior ha redan hunnit vara riksdagsman en period, och nu är han landstingsman, En Blädinge junior är landstingsman, och en Betingetorp junior sitter i kyrkorådet där hemma och är kyrkovård – och han har stora förutsättningar för att kunna gå vidare på förtroendeposternas väg.

*

Ebbe Ohlsson står i overall och sysslar med skördemaskinen, när vi en vacker dag uppenbarar oss på Jutagården – namnet har gården sannolikt fått från danskarnas, Jutarnas tid i Blädinge på 1600-talet. I alla händelser har gården anor från 1600-talet, och det är mycket troligt, att den varit släktgård alltsedan dess. Så långt nuvarande ägaren, riksdagsman P.M. Olsson kunnat forska tillbaka i tiden, har hans gård varit i släktens ägo. Den nuvarande mangårdsbyggnaden byggdes år 1865.

Nu njuter gamle Blädinge sitt otium. Han och hans maka ha flyttat upp till andra våningen i den ståtliga mangårdsbyggnaden, och här har de inrett det åt sig fullt modernt. Sonen och hans maka besitta den första våningen, och där har kommunens protokoll och andra handlingar gått i arv från far till son – fadern blev kommunalordförande år 1893, och sonen Ebbe valdes enhälligt till faderns efterträdare, när denne år 1936 tyckte, att han hade regerat länge nog – i 43 år! – i Blädinge.

Nu njuter han, som sagt sitt otium – inte bara från det kommunala utan även från de dagliga bestyren. Han har helt överlåtit ledningen av gårdens skötsel till sonen Ebbe, som började med att sköta gården redan vid unga år. Men intresset för den gamla gården sitter kvar i fadern. Han vet att hans fyrtioårige son vet, hur allt skall vara och hur allt ska skötas, men han kan inte låta bli att följa det dagliga arbetet ändå. Han har kropps- och själskrafter helt i behåll trots sina 87 år på nacken – det är endast en försvagad syn som besvärar honom. Och när han nu går där reslig som vanligt, och ser sonen syssla med skördemaskinen, funderar han själv på att sätta sig upp och köra iväg ut till fälten. Han gjorde det ännu i fjor. Så då så...

*

Ebbe Ohlsson har 45 tunnland att sköta – så stor är den Ohlssonska Jutagården. Ett tjugotal nötkreatur och tre hästar födas på gården. Skörden är god på Jutagården liksom på alla andra svenska gårdar i detta välsignade år.

– Vi ha inte haft så mycket hö i ladugården sedan den byggdes 1907, säger gamle Blädinge.

Och sonen säger, att det blir en arbetsam tid, innan man fått in all skörden. Vi gjorde vårt besök just då skördearbetet skulle börja, alltså för ett par veckor sedan.

– Men, fortsätter Ebbe Ohlsson, jordbruksarbetet är i alla fall roligt och intressant, även om det är knogigt. Den självständighet man äger, när man har ett jordbruk att sköta är ej allom given.

Det är särskilt en erfarenhet som jag gjort under min tid som jordbrukare, fortsätter han. Man måste allmänt börja på med helträda i den här bygden. Annars tar ogräset herraväldet. Det går inte längre med bara halvträda. Och detta gäller särskilt nu, när vi börjat odla lin. Lin och ogräs få inte höra ihop. Det är kvalitetslin, man måste odla, om den svenska linodlingen skall ha någon framtid efter kriget. Vi får inte bara döma efter dess lönsamhet just nu under kriget, då ingen import sker. För närvarande är i alla händelser linodlingen det, som ger mest pr hektar.

– Vilket är jordbrukets största bekymmer just nu?

– Det är naturligtvis arbetskraftsproblemet. Lantmännen måste i denna fråga se klart. Vi måste gå till grunden. Vi måste förstå, att vi inte kunna få arbetskraft, om inte lantarbetaren får lika bra betalt som industriarbetaren. Och de övriga elementen i samhället måste också inse detta, d.v.s. att lantarbetaren bör bli jämställd med industriarbetaren av rent sociala och ekonomiska skäl. Men förutsättningen för en sådan jämlikhet skall kunna skapas är ju att man ger jordbrukets arbetsgivare möjlighet att betala en högre lön till sina arbetare, och detta kan endast ske genom att man tillåter, att priserna på jordbrukets produkter hålla sig på en för detta ändamål lämplig nivå. Det borde inarbetas en allmän förståelse hos alla samhällsskikt just för detta problem.

Blädinge senior, som hört samtalet, infaller:

– Ja, det är precis, vad som jag motionerade om i en motion för många, många år sedan. Men då var det omöjligt att vinna gehör för den saken på något håll. Det ansågs då inte vara riktigt, att man gick in för högre löner åt arbetarna.

I föregående sagt väckte gamle Blädinge mer är en motion, som blev avslagen på hans tid, men vars idé längre fram tagits upp av andra och blivit genomförd. Men han väckte även motioner, som blevo bifallna och blevo till stor favör, i ett visst fall även för samhällenas folk.

Sedan interpellera vi Ebbe Ohlsson om jordbrukets ekonomiska samverkan.

– När kriget är slut, svarar han, får vi nog ett ganska svårt jordbruksproblem, fast i annan form än det nuvarande. Vi får nog inte räkna med att staten blir så hjälpsam mot jordbruket som nu, då importen av livsmedel inte är fri. Jag tror för min del, att vi inte får bygga mycket på statens stöd efter krigets slut. Vi får nog istället sätta vår lit till jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse. Väl skött och ledd kan den förvisso uträtta mycket. Framst sätter jag K.L.S. Kanske därför, att jag själv upplevat, vilka svårigheter det var på slaktdjursmarknaden för ett 10-tal år sedan. De övriga ekonomiska föreningarna får man därför inte förglömma. Föreningsbonden vet, att en illa avlönad arbetarstäm är en dålig kund i föreningsböndernas butiker. Därför är det alldeles fel, om man tror, att föreningsbonden motsätter sig goda arbetarlöner. Han vill ha drägliga löner till alla arbetare.

*

Ebbe Ohlsson är en man med klarsynt blick. Han är en god representant för den moderna högern, som har allt vidare vyer. Och det är inte för inte, som Ungsvenskarna valt honom till sin vice riksdagsordförande. Hos dem är han mäktigt populär.

Men hemma i socknen är han också aktad. Annars hade man inte låtit förtroendet att vara kommunalordförande gå över till sonen, när fadern inte längre önskade att ha sysslan. Han är även vice ordförande i kommunalfullmäktige samt ordförande i fattigvårdsstyrelsen, hälsovårdsnämnden, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden samt valnämndens ordförande.

Vi spörja Ebbe Ohlsson vad det är, som han mest intresserat sig för i det kommunala arbetet. Och kuriöst nog få vi precis samma svar, som vi erhöllo, när vi framställde samma fråga till riksdagsman Nolin i Iramåla kort tid dessförinnan (vi intervjuade hr Ohlsson, innan intervjuen med hr Nolin hade publicerats).

– Det som mest intresserat mig, svarar hr Ohlsson, fattigvårdsarbetet samt hjälpen till bostadsförbättringar på landsbygden. Vi har redan med det allmännas stöd fått till stånd ett 40-tal bostadsförbättringar här i socknen, och det är en fröjd att se och höra, huru belåtna vederbörande blivit med att de fått det bättre och bekvämare i sina hem.

Hr Ohlsson har vidare under det kommunala arbetet funnit, att man bör alltmera än hittills inrikta sig på att slå vakt kring det kommunala självstyret. Det börjar nu att kringskäras på ett alltmera ödesdigert sätt. Myndigheterna har fått allt för mycket att säga till om. Kommunens egna invånare har fått sin bestämmanderätt allt mera reducerad. Detta kan icke vara bra för någondera parten i längden.

– Ja, det vill jag instämma uti, säger gamle Blädinge. Det har blivit allt för många nymodigheter. Bara en sådan sak som att inte protokollen från stämmorna får läsas upp längre i kyrkan! I den gamla goda tiden, när protokollen upplästes, lyssnade folket med stort intresse. Vad som hade beslutats var ju nyheter för dem om deras egna angelägenheter, om socknens väl och ve. Visserligen refererades stämmorna i tidningarna, men det var bara de största besluten, som kommo med. Det var oftast småfrågorna som intresserade folket lika mycket som de stora problemen. Nu läsas inga protokoll i kyrkorna. Kanske det i någon mån inverkat, att männen, skam till sägandes, nu äro i minoritet i kyrkorna, säger den vise Blädinge senior med sin karaktäristiska glimt i ögat.

Och Blädinge junior är diplomatisk att inte vare sig dementera eller bekräfta faderns antagande. Det är god sämja mellan far och son på Jutagården, även om de tillhöra var sin tidsålder.

– r – n

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1944.

Hyllning.

På sin 90-årsdag blev skomakaremästare August Magnusson, Blädinge, varmt hyllad. På högtidsdagen uppvaktade kantor Gunnar Johansson och komminister Nils Nicklason, vilka överlämnade blommor. Den sistnämnde förde de uppvaktades gemensamma talan.

Senare på dagen var ett samkväm anordnat på Bloms pensionat i Blädingenäs. Härunder överlämnade riksdagsman P. M. Olsson subskriberad penningssumma och blommor samt hyllade festföremålet i tal. Dessutom talade en systerson till jubilaren, f.d. lokförare Svärd, Örebro. Ett flertal telegram ingingo.

Tack.

Till alla dem, som hedrat mig på min 90-årsdag med tal, penningar, presenter, blommor och telegram, frambär jag härmed mitt varma tack.

Sjöbylund, Blädinge den 28/8 1944.

J. A. MAGNUSSON.

Ur Smålandsposten N:o 139 Tisdagen den 5 September 1944.

+

Tillkännagives
att

Gud behagat hädankalla
vår älskade son och broder

Nils Erik Rune Ring

som i dag stilla insomnat å Växjö
lasarett i sitt 33:e levnadsår, djupt
sörjd av oss, släkt och många vänner.
S. Vare, Blädinge, den 3 sept. 1944.

MARIA och KARL RING.
Arvid och Hilda. Ivar och Elsa.
Oskar. Lennart.

Sv. Ps. 527.



*Erik Ring tillsammans med sina
kära hästar på gården.*

Dödsfall.

I sitt 33:e levnadsår avled i söndags efter en tids sjuklighet Erik Ring, S:a Vare Västregård, Blädinge.

Han var född i Blädinge 1912 och hade från ungdomen varit föräldrarna behjälplig å deras lantbruk, vilket han sedermera så gott som på egen hand skötte. För ett par år sedan ådrog han sig en skada i ena handen, och det var sviterna efter denna skada, som förorsakade döden. Han var en lugn och stilla natur, som vann allmän uppskattning i bekantskapskretsen.

Som närmast sörjande stå föräldrar och syskon.

(Bilden är bifogad i efterhand. A.R.)

Ur Smålandsposten N:o 140 Torsdagen den 7 September 1944.

TACK.

Till släkt och vänner, som hedrat mig på min 50-årsdag med presenter, penningar, blommor och sång, får jag härmed framföra mitt varma tack.

Lästad, Blädinge den 5/9 1944.

KARL KARLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 12 September 1944.

Födde

En son.

Ingeborg och Ebbe Ohlsson,
Blädinge.

Växjö lasarets B.B. den 10/9 1944.

Begravning.

I söndags jordfästes på Blädinge kyrkogård den i unga år borttryckte Erik Ring, Södra Vare.

Jordfästningen förrättades av komminister N. Nicklason, vilken höll betraktelse över orden "Mina tankar äro icke edra tankar, mina vägar äro icke edra vägar, säger Herren".

Vid graven talade å vänners i S. Vare vägnar häradsdomare C.M. Johansson, vilken även

nedlade en krans från byborna. För kamrater och vänner i Färanäs talade lantbrukaren Sven Jonsson. Fru Greta Fredriksson, Vislanda, läste av Erik Nilsson författade verser till den dödes minne. I samband med kransnedläggning yttrades minnesord av kyrkovärden Salomon Johansson, Blädingeås, och lantbrukaren Rune Johansson, S. Vare. Den sistnämnde tackade å ungdomskamraters i S. Vare vägnar. Många vänner följde den avlidne till graven, där blomstergården var sällsport rik.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1944.

Penicillin har kommit från U.S.A.

Det räcker t.v. till för dödssjuka patienter.

Stockholm den 13.

(T.T.) Ett begränsat parti penicillin har i dagarna ankommit från U.S.A. Underhandlingar har förts sedan rätt lång tid tillbaka för att fullfölja den amerikanska utfästelsen om regelbunden tillförsel av viss mängd penicillin per månad. Dessa underhandlingar förlöpa tillfredställande, men med hänsyn till tillverknings- och transportförhållanden, är medicinalstyrelsen ännu icke i tillfälle att meddela när ny sändning är att vänta.

Penicillinet har ställts till styrelsens förfogande och den kommer att göra fördelningen av varan. En plan ligger också redan klar för användning och spridning av varan så länge kontinuerlig tillförsel ej bestämt kan påräknas. Därför kan tills vidare tilldelning av penicillin endast ges sådana patienter, som befinna sig i dödsfara och icke på annat sätt kunna hjälpas. Givetvis måste det vara fråga om sådana fall, där penicillin kan väntas ha full effekt, såsom vid stafykokksepsis, meningokokkmenigit och streptokokkaffektioner som icke visat sig påverkbara av sulfonamidpreparat.

Födelsedag.

50 år



Isidor Bildstein.

50 år fyller på lördag förvaltaren Isidor Bildstein, Lästad, Blädinge.

Han är född i Svedala. Efter läroverksstudier i Lund och Ystad övergick han till jordbruket och praktiserade på ett flertal större egendomar i Skåne. Sedan genomgick han lantbruksskolorna i Svalöv och Önnestad. Härefter innehade han förvaltare- och inspektorsplatser i Uppland och Värmland samt Småland. Till Lästad kom han 1941.

Det är ett högst betydande arbetsområde, förvaltare Bildstein har på sin lott. Förutom skötseln av Lästad har han även Torne och Veviks gårdar att se efter.

Förvaltare Bildstein är en stor begåvning, initiativrik och med god psykologisk blick. På jordbrukets område har han nedlagt stora förtjänster på de platser, där han haft sin verksamhet. I jordbrukarnas fackliga organisationer ser han den enda utvägen för att få svenskt jordbruk lönsamt.

Med sitt skånska gemyt har han gjort sig högt värderad, inte minst bland de arbetare, han har under sig, ty de veta, att de kunna vända sig till honom i brydsamma situationer, vissa om att för den hjälp och de råd de behöva.

Personligen älskvärd och utrustad med en god portion humor har han gjort sig allmänt omtyckt inte minst i den bygd, där han nu är verksam.

Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 16 September 1944.

+

Tillkännagives
att
vår kära mor, mormor och
farmor

Johanna Magnusson

avlidit efter ett långvarigt men med
tålamod buret lidande i en ålder av 66
år, djupt sörjd och saknad av oss,
syskon, släkt och vänner.

Nygård, Blädinge, den 15 sept. 1944.

**ELSA och GUNNAR.
EDVIN och ANNA-LISA.**

Barnbarnen.

*Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har nått sitt slut,
ditt trötta huvud somnat.*

Sv. ps. 575: 6.

För allt visat deltagande och bistånd
vid vår käre sons och broders,

NILS ERIK RUNE RING,

bortgång, för riklig blomstergård och
vackra tal vid båren frambära vi vårt
varma och innerliga tack.

S. Vare, Blädinge, den 15/9 1944.

**MARIA och KARL RING.
Syskonen.**

Dödsfall.

Efter en längre tids sjukdom avled i sitt hem i fredags fru Johanna Magnusson, Nygård, Blädinge, änka efter framlidne lantbrukaren Sven Johan Magnusson.

Den hädangångna var född i Kisa i Östergötland 1878. År 1905 ingick hon äktenskap och bosatte sig i Blädinge. Gården överlämnade makarna för ett tiotal år sedan till en son. Maken dog år 1938.

Närmast sörjande är sonen Edvin, som nu innehar fädernegården samt dottern Elsa, gift med sågverksarbetaren Gunnar Svensson, Vislanda.

Rått övervåld mot flicka i Alvesta. En flicka i 17-årsåldern och hemmahörande i Blådinge blev härom natten i Alvesta föremål för ett synnerligen fult övervåld.

Hon hade tillsammans med två kvinnliga kamrater besökt en danstillställning. De skildes utanför Stora hotellet, där hon hämtade sin cykel. När hon beredde sig på att åka iväg blev hon tilltalad av en man, som sade sig vara ägare till en invid stående bil och erbjöd flickan skjuts hem. Hårtill hade flickan tackat nej och sagt, att hon hellre åkte cykel. Mannen hade emellertid tagit cykeln ifrån henne och kastat den upp på biltaket, varefter han och en hans kamrat fattat tag i armarna på henne och dragit in henne i bilen, där de satte henne mellan sig i framsätet. Hon hade gång på gång gråtande begärt att få slippa ur bilen, men ingenting hjälpte.

Härefter hade chauffören startat bilen och kört mot Benestad. Under resan hade mannen vid olika tillfällen gripit henne om livet och även i övrigt varit närgångna samt tilltalat henne fräcka tillmälen.

I bilens baksäte hade suttit en med de båda nämnda männen ungefär jämgammal dam och en ett 15-tal år äldre man. Dessa lära under färden ha skrattat åt vad som utspelade sig i framsätet. Flickan hade gråtit och slagit omkring sig, så att männen icke kommit henne ytterligare in på livet. Gång på gång hade hon krävt om att få bli avsläppt.

I Benestad hade föraren stannat bilen i närheten av Solhaga. Damen i baksätet hade tydligt tyckt, att det gick för långt och uppmanat männen att släppa flickan. En av männen sade sedan han stigit ur bilen, kastat ned flickans cykel i landsvägsdiket. Flickan, som också kommit ut på vägbanan hade kvickt nappat åt sig velocipeden och slängt sig upp på denna. Det har gjorts gällande, att de två människors avsikt varit att begå nesligt våld mot flickan, men lyckligtvis uppenbarade sig vid detta tillfälle en från Alvesta kommande bil, vilken skrämde våldsmännen. Flickan lyckades också försvinna. Enligt uppgift hade männen, sedan bilen passerat, försökt få tag på henne igen.

Någon egentlig skada hade flickan icke lidit av männens uppförande. Hennes strumpor hade dock blivit sönderrivna.

Våldsmännen är hemmahörande i Mistelås och Sm. Rydaholm och har underkastats förhör. Såsom saken f.n. ligger till torde de åtalas för rättsvidrigt våld. Deras straff torde dock bli mycket kännbart.

Ur Smålandsposten N:o 146 Måndagen den 18 September 1944.

Hyllning.

På sin 50-årsdag på lördagen blev förvaltaren Isidor Bildstein, Lästad, Blådinge, föremål för hjärtliga hyllningar.

Gårdens rättare överlämnade en genom subskription bland arbetarna åstadkommen gåva, bestående av två silverkandelabrur. Släktingar och vänner bringade jubilaren ett flertal presenter. Av fru Mary Stephens och fröken Maggie Stephens erhöill 50-åringen ett par magnifika pjäser i gammalt silver. Från vänner i Värmland, Uppland och Småland, där hr Bildstein tidigare haft sin verksamhet, anlände presenter. Vidare uppvaktade arbetarna vid gårdarna Torne och Vevik med presenter. Dessutom anlände sådana även från jubilarens affärsbekanta. Även anlände ett stort antal blomsteruppsatser och telegrafiska lyckönskningar.

Jubilaren med fru gav middag i sitt hem för den trängre släkt- och vänkretsen, varvid han blev ytterligare hyllad. Flera tal höllos därvid, vari man framförde ett tack till 50-åringen för de insatser han gjort på skilda områden samt önskade honom lycka i hans fortsatta gärning för svenskt jordbruk.



Den nya



**VOLVO-
TRAKTORN**

Volvotraktorn har 4-cylindrig, 4-takts VOLVOMOTOR med bl. o. koppenstilar och utbytbara cylindarfoder av särskilt hårt material. Vevaxeln är 3-lagrad och mycket kraftigt dimensionerad.

Utmärkande för alla Volvoprodukter är framförallt styrka, hållbarhet, oämhät... Vi tvivla inte på att även Volvotraktorn kommer att få samma betyg, när den väl hunnit göra tjänst vår och höst, vinter och sommar — under de mest skiftande väderleks- och arbetsförhållanden. Redan nu framhåller våra kunder Volvotraktorns styrka som något enastående — men så levereras också kraften av en traktormotor, specialbyggd av Volvos erfarna motor konstruktörer. Prova Volvotraktorn, den kommer själv att övertyga Er!

ÅTERFÖRSÄLJARE:

VÄXJÖ: Automobilfirma Axel Davidson. Tel. 3101, 2845.
EMMABODA: E. R. Johanson. Tel. 38.
OSBY: W. A. Haraldsson. Tel. 279.

VOLVOS VÄRDE VÄRAR

Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 19 September 1944.

Bröllop.

Bröllopet firades i söndags i Blädinge kyrka, då lantbrukare Gustaf Sture Johannes Johansson, S. Vare, Blädinge, sammanvigdes med fröken Anna Ebba Ines Johansson, dotter till hemmansägaren A. J. Johansson, och hans maka, Blädingeås Västregård.

Då brudparet intogade i kyrkan spelade kantor G. Johansson marschen ur "Bröllopet på Ulvåsa" av Söderman. Bruden bar församlingens brudkrona. Vigseln förrättades av komministern N. Nicklason, som jämväl höll lyckönskningstal. Efter vigseln sjöng kören "Förlän oss, Herre Gud" av Bach. Då brudparet lämnade kyrkan utfördes "Possessionsmusik".

Senare gavs middag i brudens föräldrahem för ett stort antal gäster. Brudparet hyllades härunder med tal av brudgummens fader, häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, samt av komminister Nicklason. Möbelhandlare E. Petersson, Hörby, föredrog den rika telegrams-körd, som anlät.

Ur Smålandsposten N:o 151 Tisdagen den 26 September 1944.

Hyllning.

En varm och omfattande hyllning beredd fru Eva Karlsson, Olofsgård, Alvesta, när hon på söndagen fyllde 90 år. Barnen och barnbarnen överlämnade ett flertal presenter samt blommor. Senare anlände en mängd gratulanter, och blomsterskörden var synnerligen omfattande.

På eftermiddagen hade jubilaran anordnat kollation i sitt hem, varvid hon blev ytterligare hyllad. Därvid talade först en av sönerna, nämndeman Joh. E. Svensson, Villansfarm, som tackade den avhållna modern för allt vad hon varit för de sina. Vidare talade å

släktingarnas vägnar lantbrukare K. Magnusson, Färanäs, Blädinge, och framförde deras lyckönskningar. Kyrkoherde B. Danielsson höll ett anförande och lyckönskade jubilarer.

Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 30 September 1944.

Den polisanmälda bilfärden Alvesta-Blädinge. Inför Allbo häradsrätt behandlades målet mellan de båda ynglingarna, som enligt polisanmälan gjort sig skyldiga till rättsstridigt tvång mot en flicka under en bilfärd mellan Alvesta och Blädinge.

Vid polisförhör har de erkänt, att de varit närgångna mot flickan, som tvingats upp i bilen i Alvesta. Nu funno de emellertid för gott att neka till alltsammans. Flickan vidhöll emellertid att ynglingarna varit närgångna emot henne så fort hon kommit upp i bilen och framställt skamliga förslag samt betett sig synnerligen oanständigt.

I bilens baksäte sutto under färden en flicka och en annan yngling. Dessa hördes som vittnen. Den kvinnliga partnern uppgav, att hon inte kunnat förstå, att flickan med tvång förts in i bilen, och inte heller hade hon märkt att ynglingarna burit sig oanständigt åt mot flickan. Hon hade dock ej hört, vad som yttrades av ynglingarna i framsätet under färden. Det manliga vittnet hade däremot förstått, att ynglingarna framkommit med skamliga förslag, men ej hört vad som yttrades.

Målet uppskötts för vidare utredning.

Tack.

Till alla dem, som hedrat mig på min 90-årsdag med tal, penningar, presenter, blommor och telegram, frambär jag härmed mitt varma tack.

Sjöbylund, Blädinge den 28/8 1944.

J. A. MAGNUSSON.

Ur Smålandsposten N:o 154 Söndagen den 1 Oktober 1944.

Födelsedag.

60 år fyller på onsdag föreståndarinnan för Blädinge ålderdomshem fröken Sigrid Magnusson, Blädinge.

Hon är född i Blädinge. Under en följd av år hade hon anställning som föreståndarinna vid ålderdomshemmet i Kalvsvik, där hon nedlade ett synnerligen förtjänstfullt arbete. Hon kom till Blädinge ålderdomshem som föreståndarinna 1936. I denna sin uppgift har hon gått helt upp och har aldrig sparat sig.

Ur Smålandsposten N:o 156 Torsdagen den 5 Oktober 1944.

Hyllning.

Föreståndarinnan för Blädinge ålderdomshem fröken Sigrid Magnusson blev på sin 60-årsdag i går föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar från släktingar och vänner. Tidigt på morgonen uppvaktade släktingarna samt en del vänner från Alvesta och överlämnade penningssummor och blommor. Sedan var det en jämn ström av gratulanter under dagens lopp. Bl.a. uppvaktade komminister Nicklason och församlingsborna i stor utsträckning. Vidare uppvaktades hon från Kalvsviks ålderdomshem, där hon tidigare tjänstgjort.

Fattigvårdsstyrelsen uppvaktade även med en kontant penningssumma varvid dess ordförande, landstingsman Ebbe Ohlsson, höll tal.



Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 24 Oktober 1944.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i brudens hem i Stendalen, Blädinge, lantbrukare Per Johnsson, Färanäs, med fröken Edith Eng, dotter till lantbrukaren Sven Eng och hans maka. Vigseln förrättades av komminister N. Nicklason, som även höll lyckönskningstal till brudparet.

Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett antal inbjudna. Under kvällen hölls tal av vigsel-förrättaren. Även talade brudgummens broder lantbrukaren Sven Johnsson, Färanäs, Blädinge. Denne uppläste jämväl den rika telegrams-körden.

Kommunalt. Kyrkostämman har fastställt staten med en utdebitering av kr. 1:52 för kyrkan och 30 öre för pastoratet.

Kyrkorådets förslag till restaurering och renovering av kyrkan enligt av arkitekt P. Boberg, Växjö, uppgjort förslag beslöts, till utförande etappvis, varvid början skall göras med utvändig renovering. Kyrkorådet fick i uppdrag att föranstalta om arbetenas utförande. I arbetet ingår påläggning av nytt tak av ekspån.

Vidare fick kyrkorådet i uppdrag att utverka godkännande av förslaget hos byggnadsstyrelsen. Kyrkostämman uttalade sig för att ansöka om tillstånd att upptaga ett 30-årigt amorteringslån på 35.000 kr. Till likvagnsfond har tills dato influtit cirka 1.000 kr. Kyrkorådet fick i uppdrag att verkställa köp av likvagn.



SVEAKRONAN
VETEMJÖL
KALMAR ÅNGKVARNS
KOMMANDIT BOLAG

SVEA-bullar
betyda bättre bullar

Ett lyckat bak kan endast åstadkommas av ett förstklassigt mjöl — se därför till att Ni alltid får Sveakronans vetemjöl i blågul påse! Det är husmoderns eget vetemjöl och en pålitlig kvalitetsvara, som alltid ger härliga, väljesta bullar och vetelängder!

Ur Smålandsposten N:o 171 Tisdagen den 31 Oktober 1944.

Födelsedag.

70 år fyller på fredag fru Emma Lovisa Ahlberg, Sissleboda, Blädinge.

Fru Ahlberg är född i Kvenneberga, men kom genom sitt giftermål till Hullingsved i Vislanda, där makarna idkade handelsrörelse och som de fortsatte med till för omkring 25 år sedan, då maken köpte Sissleboda i Blädinge. Han avled under föregående år.

70-åringen kan se tillbaka på ett verksam liv. Vid makens sida stod hon troget under alla år, och för man och barn har hon offrat sig. Numera njuter fru Ahlberg sitt otium hos en av sönerna, som övertagit gården, och dennes hustru, men hon är alltjämt livligt intresserad av vad som händer och sker. Många vänner har jubilaren vunnit på de platser, där hon varit bosatt, och uppskattningen av henne är stor bland alla dem, som lärt känna henne.

Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 2 November 1944.

Tågurspårning vid Blädinge. Loket och första vagnen, i ett gruståg urspårade på tisdagsmorgonen vid 8-tiden vid Blädinge station.

Loket lade sig på sidan. Ingen människa skadades, och de materiella skadorna blevo ringa. Passagerarna i dagsnälltåget fördes förbi olycksplatsen i bilar och bussar och

fortsatte till Stockholm i ett södergående persontåg, som icke heller kunde komma förbi utan fick vända vid olycksplatsen. Persontågets passagerare fingo fortsätta resan söderut i dagsnälltågets ursprungliga vagnar.

Ur Smålandsposten N:o 176 Torsdagen den 9 November 1944.



Härmed tillkännagives
att
min käre make
och vår fader

**KARL AUGUST
SVENSSON**

avled i dag lugnt och stilla i en ålder
av 74 år, 1 mån. och 20 dagar,
innerligt sörjd och saknad av oss samt
släkt och vänner.

S. Vare, Blädinge den 8/11 1944.
SOFIA SVENSSON.
Barn och Barnbarn.

*Så stilla Du lade Ditt huvud till ro,
vår fader så kär för vårt minne.
Nu är det så tomt uti Ditt bo,
när Du inte mer finns där inne.
Hav tack lille far för kärlek så stor,
Du gav oss i livet, den lever och
gror,
för barnens och barnbarnens minne.*

Sv. Ps. 586.

Dödsfall.

I sitt hem i S. Vare Norregård, Blädinge, avled på onsdagen f. lantbrukaren Karl August Svensson i en ålder av något över 74 år.

Den avlidne har sedan i våras lidit av kräftsjukdom, vilken nu blev orsaken till döden. Han var född i Nöbbele. Efter ingånget äktenskap år 1893 inköpte makarna en gård i Ålsryd i Vederslöv, vilken tidigare innehafts av hr Svenssons fosterföräldrar. 1910 flyttade makarna till Blädinge och inköpte S. Vare Norregård. På denna gård har han sedan utfört sin livsgärning. Han var en hedersman av gamla stammen, som ägnade sitt största intresse för arbetet på den egna torvan. Under en period har han varit ledamot av kommunalnämnden. Inom vänkretsen har han gjort sig känd som en präktig och redbar man, som med sitt lugna och försynta väsen blivit högt värderad. Den hänsovne sörjes närmast av maka, tre döttrar och tre söner samt barnbarn.

Hyllning.

Då fru Emma Lovisa Ahlberg, Sissleboda, Blädinge, fyllde 70 år blev hon hjärtligt hylad av släktingar och vänner. Jubilarens tre söner överlämnade ett nattduksbord samt en bordlampa. Fyra systrar överbringade från

släktkretsen en kontant penningssumma, blomsteruppsatser m.m. En deputation från grannar och umgängesvänner uppvaktade med en subskriberad penningssumma, textad adress samt blommor. Grannar till fru Ahlberg i hennes förra hemtrakt i Vislanda överlämnade krukväxter.

På eftermiddagen var samkväm anordnat i jubilarens hem, och hon fick då mottaga ytterligare hyllningar, speciellt i form av blommor och telegram.

1938·1939·1940·1941·1942·1943·1944...

Samma smak hela tiden

Barnen behöver mättande god kakao. Reservera deras kuponger för ÖRNKAKAO. Den kakaon smakar alldeles särskilt gott — det står Cloettas speciella tillverkningsmetod och noggranna kontroll för.



Cloetta ÖRNKAKAO

Ur Smålandsposten N:o 177 Lördagen den 11 November 1944.

Tack.

Ett hjärtligt tack till släkt och vänner för den storartade hyllning, som jag på min 60-årsdag fått mottaga i form av penningar, presenter, blommor och telegram.

Oby, Blädinge den 10 nov. 1944.

ANNA SVÄRD.

TACK.

Till alla grannar, släkt och vänner, som hedrat mig på min 70-årsdag, vill jag härmed frambära mitt hjärtliga tack.

Sissleboda, Blädinge den 11/11 1944.

EMMA AHLBERG.

Dömdes för rättsstridigt tvång. I torsdags avkunnades vid Allbo häradsrätt utslag i målet mellan landsfiskal G. Öhrstam å tjänstens vägnar och tvenne ynglingar, som gjort sig skyldiga till rättsstridigt tvång gentemot en ung dam i samband med en bekant nattlig bilfärd med utgångspunkt i Alvesta.

I målet var utrett, att de båda männen uppträtt kränkande mot käranden samt tvingat henne följa med längre än hon önskade, varför de dömdes att dels gottgöra målsägaren med det begärda skadeståndsbeloppet på 50 kr. samt ersätta en sönderriven strumpa med 5 kr. Dessutom dömdes den ene av dem att böta 50 dagsböter á 4 kr. och den andre 2 kr. samt i övrigt gälda rättegångskostnaderna.

Ur Smålandsposten N:o 179 Tisdagen den 14 November 1944.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i brudens hem i Blädingeås, Blädinge, byggnadssnickaren Karl Edvin Valdemar Svensson, Romborna, Annerstad, och fröken Hanna Lydia Andersson, dotter till f.d. byggmästaren August Andersson, Blädingeås, och hans maka. Vigselsförrättare var komminister N. Nicklason, vilken även höll lyckönskningstal.

Efter vigseln var samkväm ordnat i brudens hem för ett antal inbjudna, varvid brudparet hyllades av brudgummens broder, jordbruksarbetaren F. Svensson, Annerstad, vilken även uppläste de ingångna telegrammen. Brudparet avreste senare till sitt nya hem i Annerstad.

Ur Smålandsposten N:o 181 Lördagen den 18 November 1944.

Födelsedagar.

80 år fyller på måndag f.d. jordbruksarbetaren Karl Peter Johannisson, Blädinge Västregård, Blädinge.

Han är född i Värnamo men kom redan i ungdomen till Blädinge. Sedan hade han anställning i Älmhult en tid men kom åter till Blädinge, där han sedermera inköpte en stuga i Blädinge Västregård. Han är typen för den gode och trogne arbetaren, som med stor omsorg sköter och utför de uppdrag, som anförtrotts honom. Redbarhet har städse varit ett utmärkande drag för honom. Av församlingsborna är han högt skattad.

– 50 år fyller på tisdag fröken Gunhild Katarina Gustafsson, Ramsåkra, Blädinge.

Fröken Gustafsson är född i Ramsåkra, där hon huvudsakligen haft sin verksamhet förlagd. Under någon tid hade hon anställning på annat håll, men hembygden lockade, varför hon återvände till fädernehemmet, där hon tillsammans med en broder och modern sköter gården. Jubilaren har också, genom sitt goda hjälpsamma sätt skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 183 Tisdagen den 21 November 1944.

Begravning.

I söndags jordfästes i Blädinge kyrka f. lantbrukaren Karl August Svensson, S. Vare.

När kistan inbars i kyrkan spelade kantor G. Johansson "Preludium" av Bach. Jordfästningen förrättades av komminister N. Nicklason, som höll griftetal. När stoftet fördes till gravsättning spelades "Förbarma dig, O Gud" av Bach. Vid graven hölls tal av en son till den hänsovne, lantbrukare Erik Karlsson, Mistelås, vilken å familjens vägnar bringade sin fader ett sista tack. Vidare talade häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, som tolkade bybornas saknad efter den bortgångne. I övrigt nedlades en rik blomstergärd.

För allt visat deltagande vid min käre makes och vår faders,

KARL SVENSSON,

sjukdom och bortgång, samt för alla blommor vid hans bår vill vi bringa vårt varma tack.

S. Vare, Blädinge, den 21 nov. 1944.

SOFIA SVENSSON.

Barnen.

Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 28 November 1944.

Lysning

**Bror Petersson
Mildred Nilsson**

Ryssby.

Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 190 Söndagen den 3 December 1944.



Vår kära lilla mor
och farmor

Karin Olsson

avled i dag lugnt och stilla i en ålder av 74 år, djupt sörjd och i ljusaste minne bevarad av barn, barnbarn, systrar, släkt och många vänner.

Ramsåkra den 1 dec. 1944.

GUNHILD. AXEL.

OLOF och ELIN.

Karin. Bengt-Gustav.

Sv. ps. 400: 10, 11.

Dödsfall.

I fredags avled efter en kort tids sjukdom fru Karin Olsson, Ramsåkra, Blädinge, 74 år gammal.

Den bortgångna var född i Ramsåkra, där hon utfört sitt livsverk. År 1915 avled maken, kyrkovärd Gustaf Olsson, och då måste hon med hjälp av sina söner övertaga ledningen av gårdens skötsel, och denna uppgift visade hon sig fullt vuxen. Hon var den första kvinnliga ledamot av fattigvårdsstyrelsen i Blädinge. Hemmet var dock för den bortgångna det käraste av allt. Genom arbete, redbarhet och duglighet gjorde hon det till ett mönsterhem, där hon till för kort tid sedan varit i full verksamhet. Närmast sörjes hon av två söner och en dotter.

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 5 December 1944.

Förlovade

Alvar Nilsson
Gullan Holmgren

Broby. Blädinge.
Karlshamn den 2 dec. 1944.

Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 9 December 1944.

Förlovade

Allan Jönsson
Martha Blomqvist

Virestad. Agunnaryd.

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 12 December 1944.

Kyrkokonsert i Blädinge. Den av Aringsås och Blädinge kyrkokörer på söndagen anordnade konserten i Blädinge kyrka fick ett mycket gott utförande. Dirigenter voro som i Aringsås kantorerna G. Johansson och G. Åhlund. Tyvärr hade väglaget lagt hinder i vägen för ett allmänt deltagande, vilket var skada, ty många gingo härigenom miste om en högtidsstund, som inte återkommer så ofta. Samsjungningen var nu kanhända bättre än i Aringsås, och de akustiska förhållandena i Blädinge kyrka äro också tacknämliga. Denna gång lade man märke till att "Ära" av A. Runbäck fick ett mycket stiltroget utförande med perfekt samsjungning. De båda ledarna ha en förunderlig förmåga att rycka sångarna med sig.

Högtiden kulminerade nu liksom i Aringsås vid "Pilgrimskören ur Tannhäuser" av Wagner. Aringsås stråkensembles insatser voro synnerligen förtjänstfulla och "Sonata III" av Haydn fick nu ett bättre utförande än i Aringsås.

Utom programmet spelade kantor Johansson förtjänstfullt ett koralmotiv, "Gläd dig, du Kristi brud", av Pachelbel.

Komminister N. Nicklason, som i pausen höll ett anförande, framförde församlingens tack till sångare och musiker för den högtidsstund, de berett församlingsborna.

KOCKUMS glada EMALJ
finns på Mors önskelista
och i närmaste järn- eller bosättningsaffär!

TÄNK VAD DET FINNS ATT VÄLJA PÅ...
... OCH VILKEN FÖRNÄMLIG KVALITET!

Grötkökare av Porscer-serien
Gustavskärl, stålbehållare
Kaffebrädd i rostfärgad emalj
Kamfer med lock av Porscer-serien

★ ★

Ur Smålandsposten N:o 198 Söndagen den 17 December 1944.

Begravning.

I fredags jordfästes i Blädinge kyrka änkefru Karin Olsson från Ramsåkra.

När kistan inbars spelade kantor Gunnar Johansson "Gammal fäbodpsalm från Dalarna" av Oskar Lindberg. Därefter utförde pastor E. G. Gjerulf "Meditation över preludium" av J. S. Bach för violin av Gounod. Officiant var kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som även utförde begravningsmässan. Sedan sjöng pastor Gjerulf till orgelackompanjemang "Litanie" av Schubert.

Därpå följde kransnedläggningen. Tvenne söner till den bortgångna, Olof och Axel Gustafsson tackade henne för vad hon varit för dem. Sonen Axel tackade särskilt för hennes kärleksfulla och uppoffrande arbete för hemmet och för de sina. Köpman E. Liedner, Göteborg, tackade för trogen vänskap. Riksdagsman P.M. Olsson och landstingsman Ebbe Ohlsson tackade före vänskapsbevis och trofasthet. Vidare talade häradssdomare C.M. Johansson, S. Vare och pastor Gjerulf.

Efter kransnedläggningen sjöng en barnkör från läktaren, och då kistan utbars spelade kantorn en orgelkoral av Mogens Wöldike.



Julbön 1944.

Nu nalkas åter julefrid,
men alltjämt fortfar fasans tid
i månet land i världen.
Det borde vara julefrid,
men många, många dö i strid,
och många bombas ut från egna härden.
O Du, som leder folkets öden,
häv onskans makt
i varje trakt
och rädda oss från döden!

Må juletid nu giva fred,
må hat och ondska helt slås ned
i alla världens länder!
När klockor ringa julen in,
med tillförsikt och hopp i sinn'
och ödmjukt sammanknäppta händer
till Dig vi ropa, Herre Gud:
Från strand till strand
i alla land
sänd snarast fredens bud!

Eric Haglund.

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 19 December 1944.

BLÄDINGE.

John K. Gustafssons Speceri- o. Diverseaffär. Tel. 14.

För julinköpen rekommenderas extra gott KAFFE, lagrad god OST, nyinkomna KONSERVER, LYKTLJUS m.m.

FÖR JULBORDET:

ÄPPLÉN,
NÖTTER,
FIKON,

RUSSIN,
CHOKLAD,
KONFEKTYRER.

Kommunalt. Kommunalfullmäktige hade på söndagen sammanträde.

Skolstyrelsens förslag till uppförande av nytt skolhus vid Oby skola enligt kostnadsförslag på 3.500 kr. godkändes. Skolstyrelsen fick i uppdrag att utföra ifrågavarande bygge.

Följande val förrättades:

fastighetstaxeringsnämnden: kyrkovärd S. Johansson, Blädingeås, och lantbr. C. J. Nilsson, Blädinge;

ombud vid tingshusbyggansskyldige: nämndeman P. Samuelsson, Jutagård;

taxeringsnämnden: lantbrukarna N. Johansson, Kexlegården, A. Samuelsson, Klockaregård, G. Rogdahl, Hjälmaryd, diversearb. E. Pettersson, Lästad, och lantbr. G. Gustafsson, Bromon;

kristidsnämnden: fjärdingsman O.M. Rosén, Hallåkra, och lantbr. R. Sahlskog, Blädingenäs;

civilförsvarsnämnden: fruarna Betty Samuelsson, Jutagård, Anna Nilsson, Blädingeås, byggm. G. Johansson, Tångadal, och lantbrukarna F. Wiberg, Blädinge, och Karl-Uno Nilsson, Blädingeås;

revisorer för kommunens samtliga kassor: folkskoll. C. Nilsson, Blädingeås, och kamrer K. Andersson, Oby;

revisor för familjebidragarnämnden: kyrkovärd S. Johansson, Blädingeås;

ordf. i kommunalfullmäktige: nämndeman P. Samuelsson, Jutagård, och v. ordf. landstingsman Ebbe Ohlsson, Jutagård.

Det beslöts att premier med 5 kr. per djur inom kommunen skola utbetalas för dödande av räv, grävling och duvhök.

Hundskatten fastställdes till oförändrat 10 kr.

Fullmäktige beslöto att kommunen skall bestrida prenumerationskostnader för 1 ex. av Landskommunernas tidskrift till varje ledamot av fullmäktige.

Nästa års sammanträden skola som regel hållas på söndagar.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1944.

Förlovade

**Ivar Johansson
Margith Johnsson**

Rosenfors.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 23 December 1944.

En julvisa.

*Nu vill vi glömma
all sorg och suckan,
så det blir mera
av luft i luckan,
ty julamälden
är nu förmald
och kronoskatten,
gu'nås betald.*

*Av mat och dryckjom,
som man behöver,
vi har så mycket,
så det blir över;
och korv och skinka
och ved och ljus
markant nu präglar
båd' folk och hus.*

*Och när som bäst vi
i grytan doppar
en lustig tomte
på golvet hoppar,
ty var och en, som
har varit snäll,
skall ha en gåva
i julens kväll*

*Men dov är glädjen
ändå kring härden,
ty mörk står himlen
kring vida världen;
vår tanke dröjer
i kväll hos dem,
som sakna glädje
och mat och hem.*

PÄLLE NÄVER.

GLÖM EJ
att glömma
på
SMÅLANDSPOSTEN
för



Helår 12: —. Halvår 6: 50.
Kvartal 3: 50. Månad 1: 50.

Gott Nytt År!