

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1970 – 1974.

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 3 Måndagen den 5 Januari 1970.



Kennert Magnusson gör 1-0 sedan han passerat mv Oredsson och Vångaförsvaren Leif Svensson.

Blädinge vann mot Villands Vånga HAT-TRIC AV KENNETH MAGNUSSON

Trots att Blädinge inte spelade så vackert vann laget med 3-1 (1-1) i söndagens match mot Villands Vånga på Tallevi. Blädinge fick inte någon ordning på sina anfall, men viljan att vinna gav utdelning. Kennert Magnusson gjorde samtliga tre hemmamål. Efter knappt en kvarts spel fick Kennert Magnusson en kalaspassning av Ingemar Alsing och han fintade lätt bort gästernas målvakt. Blädinge spelade övertygande i de första minuterna, men efter ledningsmålet uppträdde kedjan splittrat. Efter ytterligare en kvart reducerade Inge Danielsson till 1-1, sedan Blädinges mv Arne Svensson tappat bollen. I andra halvleks sjätte minut var det dags för Kennert Magnussons andra mål. Han gjorde också det tredje målet, som kom i den 25:e min.

Inge Danielsson opponerade sig ständigt mot domarens beslut, men det dröjde till en kvart hade gått i den andra halvleken och han blev utvisad på tio minuter. Villands Vånga drabbades av ytterligare en utvisning på fem minuter.

I Villands Vånga var Inge Danielsson den store spelfördelaren, och han sköt dessutom både hårt och snabbt. Det gjorde följande i kedjan, till skillnad från hemmaspelarna.

Inge Danielsson hade i gästerna god hjälp av bl a snabbåkande Jonny Åkesson. Halvbacken Ingemar Pålsson hjälpte till bra både offensivt och i försvaret. I det bakre försvaret var Bo Künel och mv Conny Oredsson bäst.

Blädinges två stjärnor Ingemar Alsing och Carl-Gunnar Carlsson imponerade inte. De hade svårt att göra sig av med bollen i tid. Bra i kedjan var Lars-Olof "Zona" Franzén, Kennert Magnusson och Jan Johansson. I försvaret märkte man mest Hjärt Gustavsson och mv Arne Svensson.



Kennert Magnusson gjorde alla Blädinges mål.



Min älskade Make,
vår käre Far,
Morfar Farfar

Robert Blomqvist

* 4/4 1894

har idag hastigt lämnat oss, ousägligt
sörjd och saknad men i ljus och
tacksamt minne bevarad.

Alvesta den 3/1 1970.

AUGUSTA
Allan och Svea
Ture och Stina
Adèle och Eric
Holger och Doris
Martha och Allan
Göte och Ulla
Stig och Karin
Kerstin och Eric

Barnbarn, Barnbarnsbarn
Syskon, Svåger, Svägerskor
Övrig släkt och vänner

Så skön går morgonstjärnan fram
Och bådär klar och lyckosam,
Den stora dagens möte,
Då själen, över jorden höljd,
Få svinga sig med helig fröjd
I himlafaderns sköte,
Tiden, Striden, Snart skall slutas
Friden njutas,
Hoppet vinna
Tro och kärlek målet hinna.

För dem, som önskar följa den avlidne
till den sista vilan, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 10/1 1970 kl. 14.00.
Samling i kyrkan.

DÖDSFALL

Robert Blomqvist †. På lördagen avled förre hemmansägaren Robert Blomqvist, Alvesta, 75 år gammal.

Han var född i Ryssby, Agunnaryd. Efter ingånget äktenskap 1917 var makarna bosatta i Viken och Ånganäs i 19 år. 1936 arrenderades ett lantbruk i Gäddeboda, Agunnaryd, och 1951 inköpte makarna en fastighet i Blädinge, vilken fortfarande innehades. 1966 flyttade makarna till Alvesta. Hr Blomqvist var en stilla och försynt människa.

Han sörjes närmast av makan Augusta, samt barnen Allan bosatt i Stockholm, Ture bosatt i Kalmar, Adèle gift med hemmansägare Eric Andersson, Ryssby, Holger trafikbilägare i Energyda, Martha gift med lantbrukare Allan Jönsson, Blädinge, Göte linjemästare i Norrahammar, Stig konsulent i Västerås, och Kerstin gift med verkstadsägare Eric Danielsson, Växjö, samt barnbarn, barnbarnsbarn och broder.

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 2 Januari 1970.

Födelsedag.

75 åring



75 år fyllde i går nyårsdagen fru Alma Olsson, änka efter förre murrarmästaren Carl Olsson, Benestad, Alvesta. Hon är född i Hjälmalyd, Blädinge, där hon som ung var en av initiativtagarna till logen Blendas Minne av IOGT. Samma idealitet fick henne att verka i kyrkliga arbetskreten, särskilt med tanke på missionen och det internationella hjälparbetet. Fru Olsson är intresserad av konst, musik och andra kulturyrtingar. Som ung genomgick hon en tal- och röstvårdskurs i Klosters röstskola. Skötseln av hemmet kom emellertid att bli hennes livsuppgift och där utvecklade hon sitt intresse för hembygdsvård, bevarande av traditioner och omtanke om gamla ting. Hon har tillsammans med maken samlat och vårdat åtskilligt, som nu vittnar om en svunnen tids levnadssätt och livsvillkor.

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 8 Januari 1970.


Bröllop.



Hr Hjörn Gustafsson med maka Birgitta, f Petersson, båda från Öjaby.
(Foto: Ateljé Jonas, Växjö).

Telereparatör Hjörn Gustafsson, Blädinge, och kontorsbiträdet Birgitta Petersson, dotter till åkerägaren Henning Petersson och hans hustru Hilma, född Hörberg, Häradsbäck, sammanvigdes trettondagsafton i Öjaby kyrka. Vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Bondesson, Växjö, som också höll tal till de unga över orden i Psalt 128:1. Bröllopsmusik utförd av kantor Bertil Sjöberg, omramade akten. Uppvaktande stjärna och marskalk var Ing-Mari Olofsson, Växjö, och Lars Johansson, Stockholm. Middag gavs på Försvarsgården i Växjö, där de nygifta blev föremål för hjärtliga hyllningar i sedvanlig form.

Ur Smålandsposten N:o 12 Torsdagen den 22 Januari 1970.



Vår kära Syster,
Moster och Faster

Amanda Andersson

* 6/12 1878

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.

Espetuna, Blädinge den 19 jan. 1970.

Syskonen
Syskonbarnen

Sv. ps. 400: 11, 452.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka lördagen den 24 jan. kl. 14.00.
Efter jordfästningen en vänlig inbjudan
till en minnesstund i Blädingegården.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Amanda Andersson †. På måndagen avled i Alvesta förra lägenhetsägaren Amanda Andersson, Espetuna, Blädinge.

Hon var född år 1878 i Espetuna där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen var hon föräldrarna behjälplig med hemmets skötsel och efter faderns död år 1908 blev hon hemmets allt i allo. När en broder 1917 övertog föräldrahemmet flyttade Amanda Andersson, modern och två systrar till lägenheten Nybygget under föräldragården. Från denna tid och så länge krafterna tillät var hon sina syskon behjälplig med förekommande arbeten. Med Amanda Andersson bortgick en stilla, vänlig och hjärtegod person som hade sin religiösa förankring i vår gammalkristna tro.

Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 12 Mars 1970.

Födelsedag.

50-åring



50 år fyller på söndag åkeriägare Holger Nilsson, Blädinge. Hr Nilsson är född i Uråsa församling, men flyttade tidigt med föräldrarna till Blädinge. 1938 startade han tillsammans med en broder en persontrafik- och åkerirörelse. Den övertog jubilarer helt 1946. Samma år övertog han också fastigheten Vibo i Blädinge. Han ingick äktenskap 1948. Sedan ett tiotal år är han ordförande i Alvesta Lastbilscentral liksom i Alvestaåkarnas fastighetsbolag. Dessutom är han styrelseledamot och vice ordförande i Kronobergs läns åkeriförening i Växjö. Han innehar också ordförandeposten i Värends lokalförening i Växjö. Hr Nilsson är också engagerad inom det kommunala, tillhör fullmäktige och är ledamot i fritidsnämnden och biblioteksstyrelsen. I ca 15 år har han varit med i taxeringsnämnden. Hr Nilsson är intresserad av sång och musik och har tillhört Blädinge kyrkokör i många år. 1967 tilldelades han Musica sacra. När fritiden räcker till ägnar han sig gärna åt jakt och fiske och båtturer på sjön Salen.

Ur Smålandsposten N:o 51 Torsdagen den 2 April 1970.

Nu är Blädinge utan poststation



Lantbrevbärare Hugo Blom framför stationshuset i Blädinge.

Poststation 340 31 Blädinge är endast ett minne blott. På tisdagen verkställdes beslutet som fattades i november förra året om att poststationen skulle läggas ner. I fortsättningen kommer posten med lantbrevbäring från Alvesta och Vislanda till de 167 hushåll som sedan 1948 fått sin post utburen av hr Hugo Blom.

Den 1 februari 1920 avstämplades första brevet från Blädinge och sedan dess har det varit full fart på poststationen till i tisdags. Efter 50 år till Blädingebornas tjänst är det dags att slå igen "butiken" anser Poststyrelsen. Det råder bitterhet i det lilla samhället. Inte nog med att de två affärerna försvann. Nu har de tagit posten också.

BREVBÄRARE I 23 ÅR

I 23 år har lantbrevbärare Hugo Blom kört runt med cykel eller moped på de små och krokiga byvägarna och lämnat post till befolkningen. Fem mopeder har det gått åt att distribuera post under alla åren. Nu skall denna linje bli bilburen. Folket i byarna runt Blädinge kommer inte helt att mista kontakten med den gamla postpersonalen i Blädinge. Det blir nämligen poststationsföreståndaren i Blädinge sedan 1963 fru Mari-Louise Jensen som

skall svara för utbäringen. I och med nedläggningen kommer det att bli vissa förändringar. Befolkningen i Blädinge by, stationssamhället, Hjälmaryd, Oby och Lästad kommer att få sin post från Alvesta medan det övriga området kommer att få sin post från Vislanda.

SAMKVÄM

Husmodersföreningen hade ordnat med samkväm för hr Hugo Blom och fru Mari-Louise Jensen i Blädingegården på tisdagskvällen. Stationsmästare Sven Kronström, Vislanda, talade och visade bilder om postens historia för ett 125-tal personer. Gåvor överlämnades till hr Blom och fru Jensen från tacksamma abonnenter.

Ur Smålandsposten N:o 57 Måndagen den 13 April 1970.

Husmorträff i Blädinge

Blädinge husmodersförening Hem och samhälle har haft möte. Frågorna om städning i naturen, Mors blomma och mottagande av finsk ungdom dikuterades. Sommarens resa går till Huskvarna och Visingsö. En studieresa till Hammarplast i Tingsryd planeras i slutet av april.

Till att bevista ombudsmötet i Växjö valdes Birgit Aronsson och Vivan Johansson.

Mötet var talrikt besökt och två nya medlemmar kunde inräknas.

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 27 April 1970.

Röda korsfest i Blädinge

Blädinge Röda kors har haft vårfest i Blädingegården. Ordförande komminister Gunnar Urselius hälsade publiken välkommen varvid han särskilt vände sig till dagens talare läroverksadjunkt Allan Wiesel, Ryssby. Därefter framträdde två unga systrar åttaåriga Pernilla och tioåriga Maria Yngvesson och underhöll med flöjtmusik.

Sedan höll adjunkt Wiesel ett föredrag om en resa till Japan vilken han illustrerade med bilder. Sedan följde auktion på ett stort antal skänkta varor vilket rönt en strykande åtgång. Auktionsklubban ryktades av den tränade auktionsroparen Olle Nilsson. Bruttobehållningen blev 1 600 kr och då allt var skänkt blev nettot detsamma. Som avslutning framförde komminister Urselius ett hjärtligt tack till alla som hade medverkat.

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 4 Maj 1970.



ÖDEGÅRDEN

*I skogsbrynet ligger en trött gammal gård
glömd sedan länge, utan skötsel och vård.
För vinden ett fönster slamrar och slår
gapande glaslöst sedan många år.*

*Färgen har mörknat, en gång var den röd
från huset skratt och barnskrik, då ljud.
Nu, fläckas tapeten av mögel och fukt
och rummen är fyllda av multande lukt.*

S BRATTSTRÖM

Rattfyllerist greps i Blädinge

På lördagskvällen hade Alvestapolisen en trafikkontroll vid Blädinge på vägen mellan Alvesta och Vislanda.

Mer än 100 bilar fastnade i kontrollen, men mot de flesta hade inte polisen några anmärkningar att göra. En bilist fick dock följa med på ett läkarbesök, där det konstaterades att han var spritpåverkad.

Ur Smålandsposten N:o 88 Måndagen den 8 Juni 1970.

Bröllop.



*Hr Jan-Åke Wahlgren, Blädinge, med
maka Margaretha f Rosén, Virestad.
(Foto: Hansa Foto, Älmhult).*

I Virestads kyrka vigdes i lördags chaufför Jan-Åke Wahlgren, Blädinge, och växeltelefonist Ingrid Margaretha Rosén, dotter till chaufför Rune Rosén och hans hustru, Virestad. Medan brudparet tågade in i kyrkan spelade kantor Vilmer Antonsson Mendelsohns "Bröllopsmarsch". Vigsselförrättare var komminister Nils Haggren, som även höll tal. De nygifta lämnade kyrkan till tonerna av "Duo" av Dandrieu.

Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 18 Juni 1970.

Bröllop.



*Hr Yngve Petersson m maka Kerstin,
f Johnsson, båda från Malmö.
(Foto: A-Bild, Alvesta).*

I Blädinge kyrka sammanvigdes i lördags civilingenjör Yngve Petersson, Malmö, och barnsköterskan Kerstin Johnsson, Malmö, dotter till hemmansägaren Sven Johnsson och hans maka Signe, Färanäs, Blädinge. När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Yngve Johansson, Blädinge, "Brudkören ur Lohengrin" av Wagner. Brudnäbb var brudens kusindotter Catarina Perlhagen, Malmö. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kyrkoherde Nils Ekedahl, Röke, som höll lyckönskningstal och sjöng brudmässan. Fil stud Bengt Arvidsson, Vislanda, spelade på trumpet "Lovsång" av Beethoven. De nygifta lämnade kyrkan under det att "A Trumpet Voluntary" av Jeremiah Clarke spelades, varvid hr Arvidsson svarade för trumpetstämman. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Grimslövs pensionat, varvid brudparet hyllades med tal av brudens fader, brudgummens broder, tekn lic Lennart Petersson, Lund, kyrkoherde Ekedahl, komminister Gunnar Urselius, Blädinge, och civilekonom Jan Lennerhagen, Lund. Vidare förekom sång och musik och ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 23 Juni 1970.

Bröllop.



*Hr Bernt Andersson med maka Karin, f Åhsberg, båda från Alvesta.
(Foto: Alvesta Pressbild).*

I Blädinge kyrka vigdes midsommarafton snickeriarbetare Bernt Andersson och kontorist Karin Åhsberg, Oby Brostugan, Blädinge, dotter till lantbrukare John och fru Majken Åhsberg. Vigselförrättare var komminister Gunnar Urselius och bröllopsmusiken utfördes av kantor Yngve Johansson och av stud Christina Nilsson, Blädinge som bland annat sjöng Beethovens "Guds lov i naturen".

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 2 Juli 1970.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon lantbrukare Allan Jönsson, Hjälmalyd, Blädinge. Han är född i Virestad. I ungdomen hade han olika arbeten. 1945 ingick han äktenskap och makarna arrenderade en gård i Fagerås, Vislanda. 1958 inköpte de en gård i Hjälmalyd, där de nu bor. Jönsson är en driftig arbetare, plikttrogen och redbar.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 1 Augusti 1970.

Växtskyddsdag i Blädinge "Kvickrot måste bekämpas"

– En totalbekämpning av kvickrotten måste komma till stånd i hela landet, ansåg doktor K-G von Hofsten, Södertälje, vid en växtskyddsdag som anordnades på måndagen i Blekinge och Kronobergs läns centralförenings regi. Ett 25-tal lantbrukare fick sakkunnig upplysning av doktor von Hofsten och lantmästare Lennart Godeé, BKC, Karlshamn.

Deltagarna välkomnades av lantmästare Godeé vid Jutagård, Blädinge, vars odlingar man började studiera av. Stort intresse ägnades åt Jutagårds stora potatisodling som fick gott betyg av herrar von Hofsten och Godeé. Vidare redogjorde lantbrukare Magnus Ohlsson, Jutagård, Blädinge, för vilka gödningsämnen man använt sig av i potatisodlingen. Det faktum att man använt vissa magnesiumpreparat tilldrog sig stort intresse då det på vissa håll visat sig vara underskott på detta nödvändiga ämne.

En vanlig uppfattning bland lantbrukare är att kvickrotens rötter går på djupet. Denna uppfattning är helt felaktig enligt doktor von Hofsten som helt förkastar denna utbredda uppfattning. Växtens rötter går inte dju-



– Kvickrotten måste totalbekämpas, anser doktor K-G von Hofsten som flankeras av lantbrukare Magnus Ohlsson t v och lantmästare Lennart Godeé.

pare än 8–12 cm under jorden såvida inte lantbrukaren själv hjälper den på traven genom att plöja ned den. Upp till fyra år kan den ligga nerplöjd och vara vid liv för att när man plöjer efter några år få upp den till ytan igen d v s att man vänder ned de växter som ett år syns ovanpå jorden och vänder upp de växter som något tidigare plöjdes ned i jorden.

– En total bekämpning och en väl genomtänkt sådan där även områdena runt fälten bekämpas, måste komma till stånd, anser hr von Hofsten.


Vidare diskuterades bladmögelbekämpning och det stora problemet för året med den senaste sådden – fritflugan. Kemisk ogräsbekämpning i potatis redogjordes för hos Per-Gunnar Oskarsson, Olofstorp, Grimslöv, och hos lantbrukare Sven Karlsson, Hölmö var huvudtitlarna kvickrotsbekämpningar i havre, bekämpning av smörblommor i betesvallar samt manganbristen i havre.

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 1 Augusti 1970.

Födelsedag.

60 år fyller på tisdag lantbrukare Ruben Aronsson, Jutagård, Blädinge. Jubilaren är född i Agunaryd. År 1932 ingick han äktenskap och makarna förvärvade en gård i Jutagård, Blädinge, vilken de ännu innehar fastän de har överlämnat en del av arbetet till yngre krafter. Som den kunnige man jubilaren alltid varit har han under årens lopp haft många förtroendeuppdrag inom församlingen. Begåvad med en energi långt utöver det vanliga kastade han inte yxan i sjön när han för några år sedan genom sjukdom blev svårt invalidiserad. Han lät omskola sig till kontorist och han sköter för närvarande en sådan tjänst i Växjö. Som intresserad centerpartist har han alltid varit en pålitlig medlem i jordbrukarnas såväl fackliga som politiska organisationer. Personligen är Aronsson en pålitlig, rejäl och sympatisk person som åtnjuter ett stort förtroende inom sin stora bekantskapskrets.

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 4 Augusti 1970.



Vår kära Syster,
Faster och Moster

Emma Johansson

* 27/7 1888

har i dag stilla insomnat, djupt sörjd
och saknad av oss, övrig släkt och
vänner.

Forssa och Blädinge den 2/8 1970.

Aron och Anna
Anna
Syskonbarnen

Skönt är att vila när krafterna domna
Trött efter årens möda och strid
Skönt i den eviga vilan få somna
Sov kära syster, Vila i frid

Sv. Ps. 66.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka fredagen den 7/8 1970 kl. 14.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Emma Johansson †. I söndags avled fröken Emma Johansson, Blädinge.

Hon var född i Ekevarven, Blädinge år 1888. I ungdomen hjälpte hon till i hemmet och utbildade sig sedan till mejerska och fick plats i Forssa i Hälsingland. Hon drabbades för många år sedan av sjukdom och måste sluta sin anställning.

Närmast sörjes hon av en broder, spannmålshandlare Aron Johansson, Eneyrda, och av systemen Anna, bosatt i Stockholm. I deras sorg deltagar svägerska och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 13 Augusti 1970.



Vår älskade Broder
Karl-Uno Nilsson

* 7/3 1896

har i dag lämnat oss i outhärlig sorg
och saknad, men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, övrig släkt och
många vänner.

Blädingeås, Blädinge den 12/8 1970.

Anders
Anna
Lars och Anna
Olof och Gerda
Ellen

Syskonbarnen

Hur underlig är Du i allt vad du gör
Vem kan Dina vägar förstå?
Men ett är dock säkert,
Den väg Du mig för,
För mig är den bästa ändå.

Sv. ps. 434.

För dem, som önskar följa vår käre
broder till hans sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
fredagen den 22 aug. kl. 14.00.
Efter begravningsakten en vänlig
inbjudan på Vislanda Hotell.
Meddelas endast på detta sätt.

Karl-Uno Nilsson
död



På torsdagen avled i sitt hem i Blädingeås, Blädinge, förre lantbrukaren Karl-Uno Nilsson i sitt 75:e levnadsår.

Den avlidne var född i Blädingeås Östregård där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han huvudsakligen hemma på föräldragården. I slutet av 1920-talet övertog han denna. Nilsson var en vaken och framsynt representant för jordbruket och gjorde under de 25 åren han var jordbrukare, stora förbättringar på sin gård. Bl a byggde han nytt boningshus, anlade vägar och bröt sten och satte jordbruket i hög kultur. Även skogen ägnade han stort intresse. År 1956 sålde han gården och inköpte Blädingeås nerlagda skola som han har renoverat och moderniserat. Som den kunnige man Nilsson var, har han under årens lopp haft en del förtroendeuppdrag. Således tillhörde han kommunalfullmäktige både i den gamla kommunen och efter kommunsammanslagningen som ledamot av

socialnämnden, tillhört styrelsen för Vislanda pastorats sparbank m m. Han var även med i styrelsen för Blädinge högerförening. Nilsson var en vänlig och humoristisk sällskapsmänniska.

Han var ogift och sörjes närmast av en syster och tre bröder, svägerska och syskonbarn.

Pälle Näver:

Dagens vers.


*Nu djupnar västanvindens
förstämda violin,
och ljungens klockor ringas
av honungstunga bin.
Och kring min barndoms trollgöl,
där dunklet blånar tätt,
spirean sakta vaggas
sin tunga blombukett.*

*Och under höga furor
och tyst och öde mo
små lingontuvor rodnar
i solens stilla ro.
Och vänligt stigen smyger
bland epilobium,
och klar och ren är rymden
och luften smeksamt ljum.*

*En ensam svala jagar
högt i det fjärran blå,
och över viken svävar
en kärnhök då och då.
Och syrsan spelar giga
i skuggigt videsnår,
och genom aspens kronor
en varsam vindil går. –*

*Du sista sommarmånad,
hur ljus är ej din gång,
där genom gröna hagas
du tonar som en sång;
och dina kvällar dallrar
av skällors dur och moll,
när månen över skogen
slår upp sitt parasoll.*

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 18 Augusti 1970.



Min innerligt älskade Make,
vår käre Pappa

Eric Gustafsson

* 11/2 1912

har lämnat oss i outhärlig sorg och
saknad. I ljusst minne bevarad.

Blädinge den 15 aug. 1970.

ELIN
Lena, Sara

Tack för alla lyckliga år.

O ljuvliga land,
Där gråten ej rinner
Som timglasets sand,
Där rosen ej vissnar,
Där fågeln ej dör,
Där lyckan är klar som kristall,
Men ej skör,
Där intet skall fattas,
Blott sorgen som tär
Och plågar oss här.

För dem, som önskar följa vår käre till
hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka fre-
dagen den 21 aug. kl. 14.
Efter akten en vänlig inbjudan till
minnesstund i Blädingegården.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Eric Gustafsson †. I lördags avled mättningsman Eric Gustafsson, Sjövik, Blädinge, 58 år gammal.

Den avlidne var född i Voxtorp, Jönköpings län. År 1947 ingick han äktenskap och flyttade till Blädingeås i Blädinge, där han övertog makans föräldragård och brukade den under ett tiotal år. Kunnig som han var, tog han därefter tjänst som mättningsman, samtidigt som han brukade gården. Han var skötsam och plikttrogen samt uppoffrande för maka och barn.

Närmast sörjande är maken Elin och dottrarna Lena och Sara, båda studerande, samt åldrig svärfar.

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 24 Augusti 1970.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på lördagen fastighetsägare Karl-Uno Nilsson, Blädingeås. Akten inleddes med att "Fäbodpsalm från Torsäng" av Granstam spelades av kantor Yngve Johansson. Komminister Gunnar Urselius talade över orden "Deras håg stod bättre till ett fädernesland nämligen det himmelska" varefter han förrättade jordfästningen. En släkting till den avlidne, kantor Karl-Erik Elmkvist, Södra Unnaryd, sjöng "O min själ du skall dig svinga" av Henry Veman till ackompanjemang av kantor Johansson. När kistan bars till graven spelades "O värld jag måste lämna dig" av J Brahms. Vid graven framförde syskonen en sista hälsning genom förre lantbrukaren Anders Nilsson, Tävelsås, och syskonbarnens avsked av lantbrukare Lennart Ring, Blädinge. För kusinerna talade lantbrukaren Tage Håkansson, Hånger. För grannarna talade handlaren Gösta Virdeskog, fru May-Lis Johansson, lantbrukaren Reinhold Virdeskog och Gunnar Gustavsson. För vännerna talade lantbrukarna Gustav Frisk, Norra Vare, Sune Johansson, Hult, John Jonsson, Näshult, John Andersson, Ryssby, och verkstadsarbetare Hubert Johansson, Vislanda. Sparbanken Kronobergs Vislandakontors styrelse och tjänstemän representerades av styrelseordföranden kyrkvärd Arvid Johansson, Vislanda. Moderata samlingspartiets talan fördes av riksdagsman Ebbe Ohlsson i närvaro av styrelseledamöter från Blädinge. Rikliga gåvor hade skänkts till blomsterfonden, missionen, Lutherhjälpen, församlingshemsfonden och cancerfonden. De sörjandes tack för gåvorna och hedersbevisningen framfördes av komminister Urselius.

Konfirmander jubilerade i Blädinge

Med nio av de fjorton gamla konfirmationskamraterna närvarande, jubilerade 1945 års konfirmander i Blädinge kyrka. Kyrkoherde Nils Nicklasson, som var årskullens konfirmationslärare höll skriftetal och högmässa, som avslutades med nattvardsgång. I samband med jubileet blev det samkväm i Blädingegården.


Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 7 September 1970.

Grädde på vägen vållade halka

Ett par kubikmeter grädde täckte på lördagen vägen vid Blädingenäs mellan Alvesta och Vislanda.

En tankbil med grädde kom från Alvesta och råkade vid Blädingenäs komma för långt ut på vägrenen som brast under tyngden. Ett träd vid vägkanten rev ner två tankar från bilens flak och grädden rann ut på vägen. Vägen blev mycket hal och Vislanda brandkår måste rycka ut för att spola vägen fri från dess ovanliga och riskabla beläggning. Tankbilen kunde fortsätta sin färd till bestämmelseorten.

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 8 September 1970.



Vår kära Svägerska
Rosa Sälldin
har avlidit i Westbrook, Conn.
den 4 sept. 1970.
Sörjd och i tacksamt minne bevarad.
Blädinge den 8/9 1970.
Georg Säll
Sigrid och Henrik Sandahl
Sv. ps. 580.

"De våra" ute i världen

Om och från smålänningar i andra
provinser och länder.

Dödsfall

Fru Rosa Sälldin, Westbrook, Connecticut, USA, har avlidit i en ålder av 80 år.

Hon var född i Hjortsberga och kom till Amerika 1917. Året därpå gifte hon sig med Carl Sälldin, bördig från Hjortsberga. Makarna Sälldin startade en handelsträdgård i Westbrook och innehade denna till 1965, då maken avled. Rörelsen övertogs då av en son. Närmast sörjes den bortgångna av en son och en dotter, gifta och bosatta i Amerika, barnbarn och barnbarnsbarn samt svägerskan, fru Sigrid Sandahl, och svågern, lantbrukaren Georg Säll, Blädinge.

Från den

kristna
verksamheten



De äldres dag i Blädinge

firades i söndags med högmässa och nattvardsgång i Blädinge kyrka. Efter högtiden i kyrkan samlades ett 70-tal deltagare i Blädingegården, där kyrkliga syföreningen stod för värdskapet. Komminister Gunnar Urselius hälsade välkommen och talade över "En god ålderdom under Guds beskydd". Kyrkvård Uno Nilsson, Geramon, framförde ett varmt tack för en minnesrik dag. Komminister Urselius avslutade dagen med bön och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 24 September 1970.

*”De våra” ute i
världen*

Om och från smålänningar i andra
provinser och länder.

Dödsfall



Köpman Oskar Engström, Malmö, har avlidit i en ålder av 70 år.

Han var född i Blädinge och kom till Malmö år 1920 där han anställdes på AB John Hedbergs Maskinaffär, där han under en lång följd av år representerade bolagets cykelavdelning. De senaste åren har han varit verksam inom Lundbolagen i Malmö.

Hans närmaste är maka och syskon.



En av initiativtagarna till utställningen, verkmästare Kurt Andersson, Ljungby, beundrar här två av de mest unika målningarna.

Magnino-expo i Ljungby

Magni Magnino – det låter mycket mystiskt och spännande. På lördag öppnas en minnesutställning på Hvilan i Ljungby över konstnären och fotografen Magni Magnino. Många Ljungbybor torde väl fråga sig vad han var för en figur och vad han har för anknytning till Ljungby. Kanske kan äldre stadsbor placera mannen till vårt sekels början, några kanske erinrat sig ha sett bilder tagna av fotografen Magnino och ett fåtal kan vara stolta över att äga en tavla signerad av konstnären Magni Magnino.

Magni Petersson föddes 1845 i Blädinge socken. Som ung visade han anlag för teckning och målning. Hemmet var fattigt så han fick utföra sina teckningar med kol från den öppna spisen.

Trots en sträng fader, som fordrade att han skulle lämna varje förtjänad slant till hemmet, köpte han en blyertspenna att teckna med.

För detta fick han stryk av sin far. En baron Gyllenkrok på det närbelägna Oby säteri fick höra talas om bestraffningen, och tog den unge under sitt beskydd. Han fick flytta in i herrgården där han kunde odla sina kunskaper och konstnärliga talanger. Baronens ordnade så att han fick gå i lära hos Uno Angerstein och på baronens inrådan ändrade han sitt namn till Magni Magnino.

Det var svårt att försörja sig som konstnär och Magnino lärde till fotograf. Som sådan kom han på 1870-talet till Ljungby där han så småningom också blev föreståndare för telegrafstationen. De sista 20 åren av sin levnad ägnade han åt att måla och skulptera. Motiven är hämtade från Ljungby med omgivning. Magnino avled år 1925 och efterlämnade ett arv av några målningar och tusentals fotografier.

Efter sex månaders förarbete kan nu hembygdsföreningen och fotoklubben i Ljungby presentera en utställning över Magnino och hans verk. Bl a finns här en av Sveriges första färgproduktioner gjord 1890, ett 70-tal andra målningar, och ett 30-tal fotografier från det gamla Ljungby. För den fotointresserade kan nämnas att hans resekamera, tillverkad när seklet var ungt, också kommer att utställas. På lördag öppnas utställningen av kulturnämndens ordförande i Ljungby Karl-Eric Johansson och den hålles öppen t o m 4 oktober.

Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 1 Oktober 1970.



Min käre Make,
min lille Far,
Morfar och Svärfar

Gustav Nilsson

* 19/9 1896

har i dag hastigt lämnat oss.
Djupt sörjd och saknad men i ljus
och tacksamt minne bevarad av oss,
syskon, släkt och många vänner.
Benestad, Alvesta den 29 sept. 1970.

JENNY
Mildred och Bror

Gun
Kjell-Olof och Britt-Louise
Harald
Lisbeth

Flitig så länge krafterna räckte
I arbetets glädje du levde ditt liv,
Somnade stilla när livslågan släcktes,
Tacksamt vi önskar dig, Vila i frid.

För dem som önskar följa Gustav till den sista vilan, meddelas att jordfästningen äger rum i Alvesta Nya kyrka lördagen den 10/10 kl. 13.00. Samling i kyrkan. Efter begravningsakten inbjudes till en minnesstund i Församlingshemmet. Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Gustav Nilsson †. På tisdagen avled hastigt före hemmansägaren Gustav Nilsson, Benestad, Alvesta.

Han var född 1896 i Nygård, Benestad. År 1922 ingick han äktenskap och makarna inköpte då en gård i Benestad som de brukade till 1949, då den överläts till en svärson. Vid sidan av lantbruket har han ambulerat med jordbruksmaskiner i trakten.

Han sörjes närmast av makan Jenny samt dottern Mildred, gift med hemmansägaren Bror Petersson, Benestad, barnbarn och syskon.



TV-vickningen

beställer Ni hos oss. — Prisexempel:
 Grill, kyckling m. pommesfrites 7:—.
 Kalvfärskotlett m. pommesfrites 5:50.
 Köttbullar m. potatismos 2:60.
 Plus 10 andra rätter att välja på.
 PS. Vi har nästan allt i vår service-
 butik.

PERSSONS HÖRNA

ALVESTA. Tel. 192 13

Ur Smålandsposten N:o 155 Måndagen den 5 Oktober 1970.

Bröllop.



*Hr Jan Frisk, Borås, med maka Lillemor, f Nilsson, Blädinge.
 (Foto: Hovfotograf Olson, Alvesta).*

I Alvesta prästgård sammanvigdes på lördagen chaufför Jan Frisk, Borås, och affärsbiträdet Lillemor Nilsson, dotter till verkstadsarbetare Henry Nilsson och hans maka Valborg, Blädinge. Vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Ekblad, vilken också höll lyckönskningstal till brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 190 Fredagen den 4 December 1970.

Syförening höll auktion i Blädinge

Blädinge kyrkliga syförening har haft sin sedvanliga försäljning. Missionsgudstjänst hölls i kyrkan med predikan av komminister Karl Erik Larsson, Hjortsberga. Försäljningen var anordnad i Blädingegården där arrendator Helge Karlsson förde klubban och fick mycket höga inrop av köpvilliga församlingsbor. För en hemystad ost betalades 150 kr, ett kg ägg 20 kr, ett bröd 25 kr, övriga värdefulla handarbeten och varor gick raskt undan, och auktionen inbringade 3 441 kr. Kollekt och övriga penninggåvor 413 och resultatet blev 4 957 kr. Komminister Gunnar Urselius framförde ett varmt tack till alla som bidragit till det högsta resultat som uppnåtts vid någon missionsauktion i församlingen och avslutade med bön och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 12 December 1970.



Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 19 December 1970.

Musikgudstjänst i Blädinge

En talrik menighet hade sökts sig till Blädinge kyrka för att lyssna till julmusik. Hjortsberga och Blädinge kyrkokörer, en mindre körensemble, benämnd "Lilla kammarkören" samt instrumentalister medverkade i musikgudstjänsten.

Lilla kammarkören under ledning av Thorvald Danielsson inledde programmet med en kantat av Dietrich Buxtehude "Oss födder är en frälsare" för fyrstämmig blandad kör, stråkar och generalbas. Violinstämmorna spelades av Folke Värnskog, Bertil Johansson, Sten-Roger Elmgren och Roland Freij. Cellist var Eva Smedberg och vid cembalon satt Yngve Johansson. I såväl sång- och instrumentalstämmor förekommer i kantaten ett antal krävande passager, men ensemblen skilde sig med heder från sin uppgift.

Hjortsberga och Blädinge kyrkokörer ställde därefter upp i koret för att tillsammans med de tidigare nämnda instrumentalisterna och under ledning av Yngve Johansson framföra "Gaudete" julsånger ur Piaae Cantiones i sättning av Anders Öhrvall. Instrumentbeledsagningen bestod av flöjter, violiner, cellos och cembalo vilken trakterades av Thorvald Danielsson. Textavsnitten mellan sångerna lästes av komminister Gunnar Urselius. En stämning av högtid spred sig när de gamla kära julsångerna i sin moderna tondräkt klingade ut i kyrkan. Samklangen mellan körerna var påfallande god, och man kunde ana ett långvarigt och hängivet arbete av de båda dirigenterna Thorvald Danielsson och Yngve Johansson.

Sv ps 41 och 43, vilka inramade den avslutande aftonbönen, sjöngs växelvis mellan körer och församlingen. Som postludium spelade kantor Yngve Johansson på orgeln "Av himlens fröjd oss kommet är" av J S Bach.

Ur Smålandsposten N:o 200 Måndagen den 21 December 1970.



Vår kära
Sigrid Magnusson
* 4/10 1884
har stilla avlidit.
Los Angeles och Blädinge
den 15 aug. 1970.
Anna Baker
Svea och Knute Hougen
Syskonbarn

Jordfästning äger rum i Blädinge kyrka
onsdagen den 23/12 kl. 13.00.

DÖDSFALL

Sigrid Magnusson †. På fredagen avled förra föreståndarinnan Sigrid Magnusson, Blädinge, 86 år gammal.

Hon var född i Blädinge Södregård och hjälpte i ungdomen till med skötseln av föräldragården, först åt föräldrarna och sedan åt en broder som övertog gården. År 1926 tog hon anställning som föreståndarinna för Kalvsviks ålderdomshem. Där arbetade hon ett tiotal år och flyttade därefter till Blädinge och blev föreståndarinna för Blädinge ålderdomshem. År 1947 råkade hon ut för en olycka som gjorde henne handikappad för resten av livet. De senaste 20 åren har hon bott hos en systerson i Blädinge.

Hon sörjes närmast av två systrar i Los Angeles samt syskonbarn.



Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1971.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*För att sitt gravöl
med heder fira
bjöd gubben Fjolår
på korv och bira,
men gossen Nyår
blev yr och klen
och kunde ej stå
på egna ben...*

*Med moms i blöjan
det unga året
på alla fyra
sjönk ner i spåret,
ty mellanölet
tar ut sin rätt
men kraft och verkan
på många sätt. –*

*Men snart i helskägg
han fräckt rumsterar
i "lånad" sportbil
och presenterar
små bullerskador
i jazzfason
till dikesvurpor
och inflation. –*

*Han på rekordtid
tar puberteten
och vinner valfläsk
hos allmänheten;
till sist med Palme
och farbror Sträng
han gör sorti med –
en vänstersväng!*

Ur Smålandsposten N:o 8 Torsdagen den 14 Januari 1971.

Bilist skadad vid Gottåsa

En person från Blädinge fick bl a ansiktsskador när han på tisdagskvällen körde av vägen vid Skörda ca 1 km norr om Gottåsa på väg 126.

En bilist som var på väg mot Gottåsa mötte olycksbilen. Han berättade att Blädingebilen successivt drog sig över mot hans egen körbana. Han lyckades dock undvika en frontalkrock. Det blev en lätt sammanstötning mellan de båda bilarna. Blädingebilen fortsatte ut på fel väghalva och gick av vägen. Den stannade mot en stenstolpe till ett vägräcke.

Ur Smålandsposten N:o 6 Måndagen den 11 Januari 1971.



Vår käre Far,
Morfar och Farfar

Knut Almblad

* 18/2 1889

har i dag lämnat oss i djupaste sorg
men i ljusst och tacksamt minne
bevarad.

Blädingeås och Stenbrohult
den 8/1 1971.

**Lilly och Gösta
Gunnar och Anna-Lisa**

**Rune och Signe
Lennart och Irma
Inga och Reinhold**

**Bertil och Karin
Åke**

**Olle och Gun
Kjell och Birgit
Gun och Erik**

**Barnbarnen
Barnbarnsbarnen
Syskonen**

Aldrig skall vi förglömma,
Vad Du gjort för oss i svunnen tid.
Tack för all Sin omsorg ömma
Käre Far, Sov i frid!

För dem som önskar följa vår käre Far
till hans sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Stenbrohults
kyrka lördagen den 16/1 kl. 14.00.

Efter akten en vänlig inbjudan till en
minnesstund på Björkelunds Pensionat.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Knut Almblad †. I en ålder av 81 år avled på fredagen förre lantbrukaren Knut Almblad, Sutareboda, Diö.

Han var född i Nöbbele men kom med föräldrarna till Stenbrohult. Först innehade han ett lantbruk i Bergön och var samtidigt försäkringsinspektör. Senare har han haft lantbruk i Tångarna och senast i Sutareboda vid Stenbrohult. De senaste åren har han varit sjuklig och bott hos en dotter och hennes man i Blädingeås, Blädinge. Han var änklings sedan 20 år tillbaka.

Närmast sörjande är barnen Lilly gift med svarvararen Gösta Johansson, Möckeln, Gunnar fabrikör, Diö, Rune fabrikör, Diö, Lennart kommunalarbetare, Älmhult, Inga gift med lantbrukare Reinhold Virdeskog, Blädinge, Bertil förman, Möckeln, Åke tapetserare, Diö, Olle verkmästare, Diö, Kjell gjutare, Anderstorp, Gun gift med förman Erik Petersson, Diö, samt barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 25 Lördagen den 13 Februari 1971.



Min älskade Maka,
vår innerligt kära lilla Mor
Sigrid Sandahl

* 23/11 1904

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, broder, övrig
släkt och vänner.

Blädinge den 10/2 1971.

HENRIC

Marianne och Albin

Karin och John

Anita och Åke

Lena och Bertil

Jan-Henric och Åslög

Barnbarnen

Tung är sorgen, svår att bära,
Tomt det blir i hemmets vrå,
Men av allt Du gav oss kära
Finns i minnet kvar ändå.
Flitigt har Du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat,
Aldrig kommer vi att glömma,
Vad Du gjort i gången tid.
Tack för all Din omsorg ömma
Vila nu i Frid.

Sv. ps. 451.

För dem som önskar följa vår kära Mor
till hennes sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 20/2 1971 kl. 14.00.

Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till en minnesstund på Stora Hotellet,
Alvesta..

Meddelas endast på detta sätt.

Tänk på Sv. Nationalföreningen för
Hjärt- och kärleksjukdomar.

DÖDSFALL

Sigrid Sandahl †. På onsdagen avled efter en tids
sjukdom fru Sigrid Sandahl, maka till lantbrukare
Henric Sandahl, Villanäs, Blädinge.

Fru Sandahl var född år 1904 i Öjahagen, Gränna-
forssa och var i ungdomen bl a anställd vid Tele-
borgs slott. I samband med giftermål år 1930 köpte
makarna gården Näs i Blädinge, som de brukade till
år 1963, då gården såldes. Makarna uppförde då fas-
tigheten Villanäs i Blädinge. Fru Sandahl var aktiv
bl a i den kyrkliga syföreningen och inom Röda
korset.

Närmast sörjes hon av maken samt barnen Marian-
ne, gift med civilingenjör Albin Andersson, Canada,
Karin gift med lantbrukare John Johansson, Moheda,
Anita gift med källarmästare Åke Danielsson, Karls-
krona, Lena gift med kontorist Bertil Andersson,
Blädinge, och Jan-Henric posttjänsteman i Alvesta,
samt sonhustru, barnbarn och broder i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 22 Februari 1971.

Begravning.

På lördagen jordfästes i Blädinge kyrka fru Sigrid Sandahl, Blädingenäs, Blädinge. Medan de
sörjande samlades i templet spelade kantor Yngve Johansson, "Fäbodpsalm från Dalarna" av O
Lindberg. Lantbrukaren Olle Nilsson, Blädinge, sjöng "Tack min Gud för vad som varit" av
Hultman. Jordfästningen förrättades av komminister Gunnar Urselius, som talade över Hebr. 13:
15. Efter jordfästningen sjöng herr Nilsson "Långt bortom rymder vida" av Dahllöf. När kistan
bars till graven spelades, "O värld, jag måste lämna dig" av J Brahms. Vid graven tog först make,
barn och barnbarn ett sista farväl, därefter brodern, fastighetsägare Georg Säll, Blädinge, svågern,
köpman Ture Sandahl, Kalmar. För övriga släktingar, grannar och vänner talade förre lantbrukaren
Ernst Andersson, Växjö, kyrkvärd Sture Johansson, Blädinge, fröken Asta Salskog, Blädingenäs.

Samtliga nedlade kransar. Gåvor hade skänkts till en del institutioner. Vidare hade ett stort antal släktingar och vänner mött upp och hedrade den avlidna med en stor blomstergård. De sörjandes tack för gåvorna och hedersbevisningen framfördes av officianten.

Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 20 Februari 1971.



Min kära lilla Mor,
Mormor och Svärmor

Jenny Nilsson

* 31/7 1893

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, broder, övrig
släkt och vänner.

Benestad, Alvesta den 18/2 1971.

MILDRED och BROR
Gun
Kjell-Olof och Britt-Louise
Harald
Lisbeth

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt som Du oss skänkt
Vi vet på oss Du alltid tänkt.

För dem som önskar följa Mor till den
sista vilan, meddelas att jordfästningen
äger rum i Alvesta Nya kyrka lördagen
den 27/2 kl. 13.00. Samling i kyrkan.
Efter begravningsakten inbjudes till
Församlingshemmet.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Jenny Nilsson †. I Växjö avled på torsdagen fru Jenny Nilsson, Benestad Åkesgård, Alvesta.

Hon var född i Billington, Hjortsberga år 1893. Efter avslutad skolgång hade hon bl a en anställning i prästgården i Alvesta. Hon ingick äktenskap med lantbrukare Gustav Nilsson år 1922. År 1949 överläts Benestad Åkesgård till dottern och mågen. Fru Nilsson har ägnat sitt liv åt gården och hemmet. Vävning har varit hennes stora hobby och hon har utfört mycket arbete vid vävstolen i form av beställningsarbeten åt andra.

Änka sedan några månader sörjes hon närmast av dottern Mildred, maka till slakteriarbetare Bror Petersson, Benestad Åkesgård, Alvesta, en broder i Billington, samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 37 Lördagen den 6 Mars 1971.

Födelsedag.

60 år fyller på måndag lantbrukaren Gunnar Gustavsson, Blädingeås Östregård, Blädinge. Jubilaren är född på jordbruksfastigheten Bromon i Blädingeås. Under tidiga ungdomsår arbetade han som jordbruksarbetare på sommaren och i skogen under vintern. Redan som 20-åring övertog han föräldragården, vilken behövde en rejäl renovering och översyn. Det första han gjorde var att bygga nya ekonomibyggnader och sätta jordbruket i hög kultur. Lite senare lät han helrenovera och modernisera boningshuset. År 1956 sålde han Bromon och inköpte en större gård, Blädingeås Östregård. Även där har han gjort stora förbättringar med såväl jordbruket som på byggnaderna och särskilt skogen har han ägnat stort intresse. År 1938 ingick han äktenskap. Som den kunnige man jubilaren är har hans krafter tagits i anspråk i flera allmänna uppdrag. Bl a har han tillhört styrelsen för Vislandaortens mejeriförening. Vidare har han varit ledamot i Vislanda kommunalnämnd mm. Dessutom har han nedlagt ett aktivt arbete i jordbrukets politiska och ekonomiska organisationer.

Ur Smålandsposten N:o 46 Måndagen den 22 Mars 1971.

Födelsedag.

85-åring



85 år fyller på måndag förre lantbrukaren Carl Emil Nilsson, Sockenvägen 7, Vislanda. Han är född i Knapamo, Blädinge. År 1910 reste Nilsson till USA och var där till 1920, då han återkom till Knapamo, vilket han övertog år 1927 efter faderns död. Där har han arbetat och vid sidan därav hade han anställning som körare och huggare vid Skogsägareföreningen. Numera har Nilsson dragit sig tillbaka från arbete och bebor en pensionärlägenhet på Kvarnabacken. Nilsson är fortfarande vid full vigör, med undantag av krämpor i benen. Men när han skall uträtta sina inköp tar han fram mopeden.

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 27 Mars 1971.



Djur- och lösöreauktion

Enigheten, Vislanda

lördagen den 3 april 1971 kl. 11.00 då lantbrukare **Folke Gunnarsson, tel. 0472/302 53** låter försälja allt yttre bo.

Djur: 25 nötkreatur därav 8 kor, 2 betäckta kvigor, 3 obetäckta kvigor, 4 tjurar och sju kalvar.

Inventarier: Traktor Buster 320 1963, traktor International B 250 med skyddsram, körd 3.100 tim., självgående skörde-tröska MF 31, 7 " med tank och säck, kombinerad stallgödselspridare 3,5 ton Cesar, slaghack Taarup 1100 mm, traktor-släpräfsa, hövändare PZ 1900, potatisupptagare halvautomatisk, radsåningsmaskin BM Volvo A 100, konstgödselspridare, 17 p. kultivator, harvar, 2-delad ringvält, kupårder, 2-skärig plog, halvautomatisk Kverneland, 9 ", 2-axlad vagn, byggtork Tropicol, tröska Termaenius, gröpkvarn, bevattningsanläggning med 200 m. rör, motoreffekt 260 l. per min., höfläkt med rör, halmfläkt, sädesskruv, elstängsel, mjölkmaskinsanläggning, 2 mjölkmaskiner Alfa-Laval, transportflaskor, krakstöror, lastbrygga, potatisharpa m.m.

Foder: C:a 10 ton hö, c:a 7 ton havre, c:a 3 ton korn.

Betalningsvillkor: 6 mån. kredit. Vid kontant inom 10 dagar 3 proc. rabatt, inrop t.o.m. 30: – kontant, för övrigt vanliga auktionsvillkor

Inkösuppdrag mottages – Transporter ordnas

KRONBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING u.p.a.

Ur Smålandsposten N:o 50 Måndagen den 29 Mars 1971.

Födelsedag.

60-åring



På torsdagen fyller kyrkoherden i Södra Sandsjö pastorat Nils Nicklason 60 år.

Kyrkoherde Nicklason är född i Näsby församling, Jönköpings län, där fadern, sedermera kyrkoherde i Hjälmteryd, där han var komminister. Han avlade studentexamen år 1930 vid Jönköpings högre allmänna läroverk. De akademiska studierna bedrevs vid Lunds universitet, där han avlade teol fil examen 1932, teol kand examen 1935 och prakt teol prov 1936. Nicklason prästvigdes i Växjö domkyrka den 1 juni sistnämnda år. Därefter följde missiv till bl a Ljuder, Nässjö, Lekaryd och Gränna. År 1941 blev han kyrkoadjunkt i Bodafors och 1943 komminister i Blädinge. Till kyrkoherde i Södra Sandsjö valdes han 1954.

Kyrkoherde Nicklason kan alltså nu se tillbaka på en 35-årig verksamhet inom stiftet. Hans gärning har alltid varit allvarligt syftande, med nit och ansvarskänsla går han in för sitt kall. Han fullföljer en konsekvent kyrklig linje. Nedslående erfarenheter under barndoms- och ungdomstiden av andlig söndring har säkerligen bidragit till hans fasta kyrkliga inställning. Han älskar den kyrka, som han tjänar, och säker på allt sätt befrämja hennes ärende till människorna. I hans förkunnelse, förankrad i bibel och bekännelse, träder det personliga engagemanget fram. Han utövar en omfattande församlingsverksamhet, och där kommer bl a hans intresse för ungdomen till synes. Hans mål är att samla de unga, som bär framtiden i sina händer, i kyrkans gemenskap. Han går alltid raka vägar, och i sin personliga umgängelse med människorna är han vänlig och okonstlad. För det kontrakt, som han tillhör, är han en värdefull tillgång.

Det nit, som kännetecknar kyrkoherde Nicklason, har dokumenterats på skilda områden. Han är ledamot av länskolnämnden. För Lutherhjälpen har han gjort energiska insatser. Han gav på sin tid uppslaget till bildandet av Hjälmterydsstiftelsen, varigenom den idylliska prästgård, som var hans barndomshem, blivit en kyrklig samlingspunkt inte bara för stiftet utan också för vidare räjonger. I Södra Sandsjö har hans praktiska förfarenhet kommit till god användning. Kyrkan har restaurerats, och den gamla prästgården har omvandlats till församlingshem och hembygdsgård. På allra senaste tiden har en ny gudstjänstlokal, kallad Timmermannens kapell, tillkommit till Konga. Det är en ganska egenartad skapelse. En slöjdlokal har omgjorts till kyrka. Altaret är en av slöjdsalens forna hyvelbänkar, och fundamentet till dopfunten, är en huggkubb.

Det mångahanda skymmer inte det väsentliga för kyrkoherde Nicklason. Innersidan i prästgårningen håller hans hjärta fångat. På högtidsdagen kommer församlingsbor och ämbetsbröder att ägna honom hjärtliga önskningar om god fortsättning.

G S-N

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 17 April 1971.

Singelolycka i Blädinge

En singelolycka inträffade på fredagsförmiddagen i den skarpa kurvan vid avtagsvägen mot Lästad i Blädinge. Det var två personer från Alvesta som färdades i bilen söderut mot Vislanda. En punktering just i den skarpa kurvan gjorde att föraren tappade herraväldet över fordonet. Alvestapolisen, som var på väg mot Vislanda, kom till platsen bara någon minut efter det olyckan inträffat och larmade ambulans. Efter omplåstring kunde de bägge lämna Växjö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 3 Maj 1971.

FÖRLOVADE

Bengt Karlsson
Lillie Martinsson

Blädinge. Rydaholm.
Valborgsmässoafton 1971.

Blädinge kyrkogård vandaliserad



Gravstenarna har blivit omkullvräkt

Blädinge kyrkogård har under natten till söndagen blivit utsatt för verkligt grov skadegörelse. 15 gravstenar – så gott som samtliga – på kyrkogårdens norra del har blivit omkullvräkt. Blomsterarrangemangen vid gravarna har blivit fullständigt fördärvade och vasar har blivit krossade och slängda runt omkring på gräsmattan.

Vandaliseringen har skett omkring midnatt och det är troligt att det rör sig om några berusade ungdomar som efter dansen vid Tyrolens festplats i Blädinge varit inne på kyrkogården och gått lös på gravstenarna.

Pälle Näver:

Rim för stunden

*I dessa tider
när människoanden
är trängd och hetsad
till yttre randen
av möjligheternas
bråddjupsgräns,
blir man på livsmod
och krafter läns.*

*Fast hopplösheten
vår tro vill dämpa,
när glädjen viker
för sorg och krämpa,
vi dock får spänna
vår rygg i krök
och ärligt göra
ett nytt försök.*

*Det finns ju många
som – fast de dignar –
med ödmjukt sinne
sitt liv välsignar
och genom sånger
och dröm och dikt
belyser mödan
på längre sikt...*


*Ty andra värden
än hårdvalutor
det finns i livet,
och inga mutor
kan dämpa kravet,
som prompt begär
att kärlek måste
få makten här. –*

Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 4 Maj 1971.

Röda korsfest i Blädinge

Blädinge Röda korskrets har haft sin sedvanliga vårfest i Blädingegården med god tillslutning. Kretsens ordf. Gunnar Urselius hälsade välkommen varvid han särskilt vände sig till dagens gäst kontorschef Nils Lindström, Alvesta, vilken visade sin vackra färgbildsrapso "Härlig är jorden" och talade om denna. Efter kaffesamkväm som sedan följde blev det auktion på ett stort antal skänkta varor, vilka fick en strykande åtgång. Dagens behållning för servering, auktion och en del andra arrangemang blev 1 300 kr, och då Blädinge är en av de små församlingarna kan man säga att detta resultat var gott och då allt var skänkt blev nettot detsamma. Som avslutning tackade komminister Urselius alla som hade bidragit till det goda resultatet, och höll bön.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 8 Maj 1971.



Vår älskade Far, Svärfar,
Morfar och Gammelmorfar

Carl Simonsson

* 10/7 1878

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, övrig släkt och
vänner.

Alvesta den 6 maj 1971.

Ellen och Artur
Margit och Gunnar
Ruth och Hugo

Barnbarn, Barnbarnsbarn

Sakta kom döden
Den kom som en vän,
Den tog dig vid handen
Du fattade den.

För dem som önskar följa den avlidne
till den sista vilan, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 15/5 kl. 14.00.
Samling i kyrkan.
Efter begravningsakten en vänlig
inbjudan till en minnesstund på Stora
Hotellet i Alvesta.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Carl Fridolf Simonsson †. På onsdagen avled förre banvakten Carl Fridolf Simonsson, Hjortsbergavägen 8 B, Alvesta.

Simonsson var född i Blädinge år 1878 och kom till Alvesta 1962.

Änkeman sedan 1963 sörjes han närmast av tre barn med familjer.

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 13 Maj 1971.

Sven Gillsäter hos husmödrar i Blädinge

Blädinge husmodersförening Hem och Samhälle har haft sitt majmöte i Blädingegården med god tillslutning. Ordf. fru Gunhild Karlsson, Färanäs, hälsade välkommen varvid hon särskilt vände sig till dagens gäster, konsumenten för Södra Sveriges Jordbrukskassa, Marianne Bergljung, Kristianstad, som talade om ekonomiska frågor och visade ljusbilder, samt Sven Gillsäter som visade en naturbildserie från Alaska, vilken blev mycket uppskattad.

Förslag hade framkommit om bildande av en sparklubb vilket även beslöts på mötet. Denna fick 16 medlemmar med Birgitta Olofsson som kassör. Mötet beslöt att sända ett bidrag till handikappade husmödrar. Likaså uppgjordes planer om en resa till bl a Borås och Fritsla, vilken är planerad att äga rum i juni månad.

Alvestaungdomar fast för grov vandalisering

En mängd helt meningslösa fall av skadegörelse i Alvesta den senaste tiden har nu klarats upp. Det är ett 10-tal ungdomar i åldern 16–19 år och hemmahörande i Alvesta som gripits av Alvestapolisen. Ungdomarna har erkänt och utredningen har övertagits av kriminalen i Växjö.

De brott som ungdomarna erkänt har helt enkelt gått ut på att slå sönder och vandalisera. I den långa raden av brott kan nämnas den omfattande skadegörelsen i en sommarstuga vid Spånen där man vandaliserade hela stugan. Ingenting helt fanns kvar efter vandalernas framfart. Skadegörelsen värderades till omkring 10 000 kr. Ungdomarna har vidare gjort sig skyldiga till de brott mot griftefriden genom att välta omkull ett 15-tal gravstenar på Blädinge kyrkogård.

Skadegörelsen i Grönkullaskolans skolkök får ungdomarna också ta på sig ansvaret för liksom en mängd cykel- och mopedstölder.

Detta är den andra ligan som Alvestapolisen sprängt på en kort tid. Den första ligan vars medlemmar var hemmahörande i Moheda, låg bakom inbrotten på Esso och Shell bensinstationer, Bancobryggeriers nederlag i Alvesta samt inbrotten på Linnérs motorfirma och bilstölderna ur garage på Åkarevägen och vid Bilcentrum.

Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 27 Maj 1971.

Bobby Vee till Tyrolen

Den amerikanska världsstjärnan uppträder pingstafton på Tyrolen i Blädinge i samband med ett fem dagar långt gästspel på svenska scener.

Bobby Vee är född i North Dakota, USA. Han har skandinaviskt påbrå genom släktingar i Norge och Finland. 1961 slog han igenom över hela världen med miljonsäljaren "Take good care of my baby".

Han var i Sverige senast 1962 på en kort visit, dock utan att göra några personliga framträdanden. Det blir alltså första gången Bobby Vee uppträder på svensk scen "på riktigt".

Ett femmannaband kommer att kompa honom i Tyrolen så väl som vid övriga framträdanden.



Bobby Vee

Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 1 Juni 1971.

FÖRLOVADE

Anders Ring
Iréne Petersson

Vislanda. Alvesta.
Pingstafton 1971.

Ur Smålandsposten N:o 88 Måndagen den 7 Juni 1971.

Födelsedag.

50 år fyller på torsdag fru Anna-Lisa Ahlqvist, Gullkroken Oby, Blädinge. Jubilaren är född i Vislanda. År 1950 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Emil Ahlqvist, Blädinge. Fru Ahlqvist har innehaft hembiträdesplatser samt arbetat som extrahjälp inom sjukvården på Hallanäs sjukhem.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 8 Juni 1971.

DÖDSFALL

Augusta Pettersson †. Fru Augusta Pettersson, Björkliden, Vislanda, har avlidit.

Hon var född år 1882 i Släthög. Fru Pettersson har varit gift med lantbrukare Gustaf Pettersson, Sissleboda, Blädinge. År 1947 överlämnade makarna Pettersson gården till sonen Ivar och bosatte sig i en närliggande fastighet. Maken dog år 1947. Fru Pettersson har under de senaste åren vistats på Björkliden.

Närmast sörjes hon av sonen Ivar, som innehar fädernegården, sonhustru, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.



Vår kära Mor och Farmor

Augusta Pettersson

* 1/5 1882

har i dag stilla insomnat. Sörjd och saknad av oss, aldrig syster, övrig släkt och många vänner.

Sissleboda, Blädinge den 7 juni 1971.

IVAR och ILSE

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Lugnt är att vila när krafterna domna.
Trött efter årens möda och strid,
Skönt i den eviga vilan få somna
Vi önskar dig Vila i frid.

Sv. ps. 447.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 12 juni kl. 13.00.

Samling i kyrkan.

Efter begravningsakten en vänlig inbjudan till en minnesstund på Centrums Matsalar i Vislanda.

Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 10 Juni 1971.

FÖRLOVADE

Lars Magnusson
Elisabet Nilsson

Växjö.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 14 Juni 1971.

Bröllop.



*Herr Magnus Ohlsson, Blädinge, med
maka Anne-Sophie, född Rydell,
Växjö. (Foto: Ateljé Jonas, Växjö).*

I Öjaby kyrka sammanvigdes på lördagen lantbrukare Magnus Ohlsson, Blädinge, son till riksdagsman Ebbe Ohlsson och hans maka Ingeborg, Blädinge och sekreterare Anne-Sophie Rydell, dotter till kapten Sven Rydell och hans maka Hanna, född Hedén, Växjö. Medan kantor Alice Ostrand spelade "Preludium i C-dur" av J S Bach tågade brudparet in i kyrkan företrätt av marskalkarna jur stud fänrik i flottans reserv Peter Rydell broder till bruden och löjtnant vid Livgardesskvadronen Björn Ohlsson, kusin till brudgummen. Uppvaktande tärna var Monica Åsgot, Växjö. Vigsselförrättare var kontraktsprost Åke Rydeman som utförde brudmässan och höll vigseltal över 1 Peter 4: 10 "Tjänen varandra var och en med den nådegåva han har undfått". Efter vigselakten sjöng Yvonne Nygren, Växjö och Birgitta Sandell, Växjö från Edholmerinstitutet "Den blomstertid nu kommer". Medan kantorn spelade "Fuga i C-dur" av Kellner tågade brudparet ut. Efter vigseln bjöd brudens föräldrar på middag på officersmässan på Kronobergs regemente. Där hyllades brudparet på sedvanligt sätt.

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 29 Juli 1971.

LYSNING

Anders Ring
Iréne Petersson

Alvesta.

Alvesta.

Ev. visiter Hjortsbergav. 4 c,
den 8/8.

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 3 Augusti 1971.

Bröllop.



Herr Yngve Ohlsson, med maka Viveca, född Ekström, båda från Växjö. (Foto: A-Bild, Alvesta).

I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen lagerarbetaren Yngve Olsson, Alvesta och fröken Viveca Ekström, dotter till byggnadssnickaren Carl-Gustaf Ekström och hans maka Elsa, Benestad, Alvesta. Då brudparet tågade in i kyrkan spelade musikdirektör Mildred Terneus, Alvesta, "Bröllopsmarsch" ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Bruden bar Blädinge församlings brudkrona. Uppvaktande tärna och marskalk var herr Lars Olsson och fröken Britt-Marie Ekström och brudnäbb var fröken Susanne Nilsson. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius, som i ett tal till brudparet önskade dem lycka. Solosång framfördes av musikdirektör Terneus som även spelade "Bröllopsmarsch" ur "Bröllopet på Ulfåsa" av Söderman då brudparet lämnade kyrkan. Efter vigseln följde middag på värdshuset Stallet i Lagan.

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 12 Augusti 1971.

Trafikolycka i Blädinge, tre skadade

En omkörningsolycka inträffade på tisdagskvällen på väg 126 vid Oby. Tre personer skadades lindrigt vid kollisionen och fick föras med ambulans till Växjö lasarett. De bägge bilarna var på väg söderut mot Vislanda då den första bilen skulle göra en vänstersväng. Samtidigt var den bakomvarande bilen i färd med att företa en omkörning. Kollisionen blev kraftig och de materiella skadorna stora. De tre personerna vilka befann sig i den omkörande bilen klarade sig utan allvarliga skador.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 14 Augusti 1971.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Nu löper solen brått
i Jungfruns tecken,
och björkens hängen vajar ej
för vind så mjukt,
och skymningsløjans tyll
fått mörkt i vecken,
och hjärtat snyftar hett
och länganssjukt.*

*Sin hand har ångesten
sin hand om bröstet slutit,
och ensamhetens töcken
tättnar grått,
och gamla minnen går
i flock och viskar
om ljusa vägars led
jag fordom gått...*

*Men se, då brinner skär
på öde heden
den fagra ljungens klara
vådeldsbrand,
och varligt plockar jag
med mjuka händer
en knippa spröda kvistar
i min hand...*

*Då flyktar åren bort
för minnets trollspö,
när ljungens veka klockor
frid mej når:
Min ungdoms kära undrar
vid min sida
som förr en gång i livets
starka vår. –*

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 17 Augusti 1971.

Bröllop.



Herr Anders Ring med maka Iréne, född Petersson, båda från Alvesta. (Foto: A-Bild, Alvesta).

I Alvesta kyrka vigdes på lördagen posttjänsteman Karl Anders Ingemar Ring, Alvesta och kallskänksbiträdet Lilian Iréne Petersson, dotter till Sigvard Petersson och hans maka, Alvesta. När brudparet tågade in i kyrkan spelade musikdirektör Mildred Ternéus på orgel "A trumpet voluntary" av J Clarke. Vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Ekblad. Brudparet tågade ut ur kyrkan till toner av "Voluntary i G-dur" av J Stanley. Brudens föräldrar gav efter vigseln supé på Ronneby brunn.

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 23 Augusti 1971.

Bröllop.



Herr Jan Jönsson, med maka Mona, född Bäckström, båda från Växjö. (Foto: PR-bild, Växjö).

I Skogslyckans kyrka i Växjö kyrka vigdes i lördags verkstadsarbetare Jan Ingemar Jönsson, Växjö och sjukvårdsbiträde Mona Theresia Maria Bäckström, Växjö, dotter till skogsarbetare Folke Bäckström och hans hustru Greta, född Söderström, Hjortsberga. När brudparet med uppvaktning intågade spelade kantor Dan Krantz "Brdmusik" av Dan-Olof Stenlund. Vigseln förrättades av kontraktsprost Åke Rydeman, som även talade till de nygifta över orden i Psalt 37: 5 "Befall din väg åt Herren och förtrösta på Honom". När brudparet lämnade kyrkan spelades "Voluntary G-dur" av Charles John Stanley. Uppvaktande tärna och marskalk var affärsbiträde Birgitta Andersson, Hjortsberga och rörmontör Birger Nilsson, Vislanda. Efter vigseln ställde brudparet med uppvaktning färden till Hotell Stallet i Lagan, där middag intogs.

Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 26 Augusti 1971.

Födelsedag.

50-åring



50 år fyller på söndag yrkeslärare Ingemar Odengran, Benestad Jutagård, Alvesta. Jubilaren är född i Benestad och lärde sig muraryrket av sin fader, murarmästare Karl Olsson, Benestad. Han genomgick 1960 yrkespedagogisk kurs i Stockholm och arbetar nu som yrkeslärare i Växjö. En av herr Odengrans främsta fritidsintressen är jakt och friluftsliv. Han har företagit ett flertal jaktresor bl a till Polen, Canada och Afrika. Han är ordförande i Kronobergs läns jaktvårdsförenings jaktvårdskommitté och i Alvesta jaktskytteklubb. Sedan 1940 har han arbetat som studieledare inom olika studieorganisationer. Jubilaren har också gjort sig känd som en mycket skicklig vissångare. Han sjunger till eget ackompanjemang på gitarr och piano. Han har gett flera sång och visprogram och arbetat med programverksamhet inom olika organisationer. Dessutom har han sjungit in gamla visor och ballader för Sveriges Radios visarkiv. Han är ordförande i Föreningen Norden i Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 18 September 1971.

DÖDSFALL

Ernst Gunnar Johansson †. På torsdagen avled hemmansägaren Ernst Gunnar Johansson, Hökatorp Grönadal, Blädinge.

Han var född i Harestorp, Kalvsvik 1892. Under sin ungdom arbetade han bl a på sockerbruk och på Hästhagens torvmosse. 1930 ingick han äktenskap med Signe Leek, Skatelöv. Makarna inköpte då gården Hökatorp Grönadal som de brukade tills för elva år sedan då de utarrenderade jordbruket.

Närmast sörjes den bortgångne av makan och två barn. Dottern Alice, gift med kontorist Henry Markusson, Räfte och sonen Gösta, anställd vid A-Betong och bosatt i Vislanda. I deras sorg deltagar barnbarn, sonhustru, syskon och svågrar.



Min älskade Make,
vår käre Far,
Morfar och Farfar

Gunnar Johansson

* 5/3 1892

† 16/9 1971

har i dag lämnat oss, syskon, övrig
släkt och många vänner i djupaste
sorg och saknad men i ljusst och
tacksamt minne bevarad.

Hökatorp Grönadal, Blädinge den 16/9
1971.

SIGNE

Alice och Henry

Iréne

Gösta och Ragnhild

Jimmy, Marie

Vid höstvindens sus du somnade stilla,
Sjukdom och oro ej mer gör dig illa.
Skön är vilan som graven ger.
Det är gott att veta du lider ej mer.

Sv. ps. 331.

För dem, som önskar följa vår käre till
hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 25 sept. kl. 14.00.

Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till minnesstund å Vislanda Hotell.

Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 23 September 1971.



Vår kära

Nina Svensson

* 4/10 1886

har hastigt lämnat oss, broder, svägerska, syskonbarn, släkt och många vänner i outhärlig sorg och saknad.

Blädinge den 20 september 1971.

SLÄKTINGARNA

Vi hann ej säga dig farväl
Ty döden kom så fort,
Men nu vi säga dig vårt tack
Vid evighetens port.

Sv. ps. 297 v. 3

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 25 september 1971 kl. 16.00.

De, som önskar följa vår kära, inbjudes efter jordfästningen till en minnesstund på Stora Hotellet i Alvesta.

Tänk på Missionen.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Nina Svensson †. På måndagen avled fröken Nina Svensson, Annero, Blädinge, i en ålder av 85 år.

Hon var född i Hjälmalyd, Blädinge, där hon även fullgjorde sin skolplikt. Hon kom tidigt ut i förvärvslivet och hade olika anställningar som hembiträde i bl a Skåne. Under ett par år var hon även anställd vid ett fartygsrederi. Efter att ha besökt bl a England under anställningen vid rederiet kom hon åter till Sverige. Under drygt 20 år var hon anställd vid Gransholms pappersbruk. För 20 år sedan slutade hon den anställningen och flyttade tillbaka till Blädinge, där hon sedan varit bosatt. Under alla år har hon varit kyrkligt intresserad. Hon sörjes närmast av en broder, svägerska och syskonbarn.

Bröllop.



*Herr Mats Filipsson, Växjö, med
maka Gunilla, född Fröstell, Alvesta.
(Foto: Sossis Hovfoto, Växjö).*

I Rikets sal, Växjö har vigts plåtslagare Mats Filipsson, Växjö, och fröken Gunilla Fröstell, dotter till lantbrukare Tage Fröstell och hans maka Svea, Blädinge. Vigsselförrättare var kanslichef Stig Rydefors, Högsby. Vid brudparets intåg spelade Lizzy Johansson, Gemla, ett musikstycke ur Jehovas vittens sångbok. Församlingsföreståndare Ingvar Dahl, Alvesta, höll tal till brudparet och akten avslutades med sång och bön. Brudens föräldrar gav sedan supé i Blädingegården varvid brudparet hyllades med bl a sång och telegram.

Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 30 September 1971.

Bröllop.



Herr Jan Johansson med maka Gun, född Karlsson, båda från Moheda. (Foto: Studio Visit, Växjö).



Hr Hans Berndt m. maka Susanne, f. Persson, båda från Katrineholm. (Foto: A-Bild, Alvesta).

I Blädinge prästgård har vigsel ägt rum mellan Hans Ingemar Berndt och kassörskan Inger Margareta Susanne Persson, Alvesta, dotter till fabrikör Arne Persson och hans hustru Ally, född Karlsson. Vigseln förrättades av komminister G Urselius, som även höll lyckönskningstal till brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 159 Måndagen den 11 Oktober 1971.



Vår käre Far

Anders Johan Johansson

* 29/11 1886

har i dag stilla och fridfullt lämnat oss i stor sorg och saknad men i tacksamt minne bevarad.

Blädinge den 8 okt. 1971.

BARNEN

Barnbarn och Barnbarnsbarn

När allt omkring mig vilar,
Till Dig min ande ilar,
O Gud, och lovar Dig.
När världens larm försvinner
Och jag mig ensam finner,
Är Du, Barmhärtig, hos mig.

Sv. ps. 144.

För dem, som önskar följa vår käre Far till den sista vilan, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka fredagen den 15 okt. kl. 14.00.

Efter akten inbjudes till Stora Hotellet, Alvesta.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Anders Johan Johansson †. I fredags avled förre hemmansägaren Anders Johan Johansson, Blädinge, i sitt 85:de levnadsår.

Han var född i Blädinge. I sin ungdom var han över i Amerika men återvände efter fyra år och blev lantbrukare i Blädingeås i samband med giftermål 1918 med Ester Elisabet Viberg. Änkling sedan 1952 bodde han kvar hos dotter och svärson i Blädingeås. Han gjorde sig känd för sin redbarhet och arbetsamhet.

Närmast sörjande är dottern Elin Gustavsson, änka sedan i fjol, dottern Ebba, gift med kyrkvård Sture Johansson och sonen Ingemar samt barnbarn, alla bosatta i Blädinge.

TV i går

Avfolkningen gjorde Fröstell till svensk genomsnittsbonde



Genomsnittsbonden Tage Fröstell och hans maka Svea.

som de flesta tänker sig, den svenske bonden som något romantiskt, avstressande och trivsamt fenomen i det svenska samhället då skall man besöka Tage Fröstell en solig höstdag. När löven färgar omgivningen i glada toner, ladugårdsplanen fortfarande lyser grön och frisk mellan boningshus och ladugård, skörden är över och det blir tid för en kopp kaffe i ett vackert hem.

HÄSTEN KVAR

Ute i ladugård och på markerna finns medelbondens åtta mjölkkor, nio ungdjur, hästen och de 20 hönsen. Hästen finns alltså fortfarande kvar vid sidan av traktorn. Den behövs till hemforsling av olika slags rotfrukter och framför allt i vinterns skogsarbeten. Ty den svenske genomsnittsbonden klarar sig inte på det för en utomstående så romantiska lantbruket. Det behövs några "tusenlappar" varje vinter i skogsarbete.

GENOMSNITTSHUSTRU

Och denna "genomsnittshustru" drar också sitt strå till stacken. Hon var damfrisörska, innan hon gifte sig och flyttade till Norra Vare nyårsaftonen 1949. Och särskilt till högtider kommer det kunder till Sveas hobbyrum, som hon själv kallar det.

Det är mest Tage som sköter om gården, men när det är högsäsong, dvs skördesäsong, hjälper både maka och barn till. Och själv får genomsnittsbonden stiga upp kl fem på morgonen och hålla på till sent på kvällen.

Egentligen är det urbaniseringen som har gjort att lantbrukaren Tage Fröstell, Norra Vare, Blädinge, blev genomsnittsbonde. Den ursprungliga arealen hade nämligen inte räckt till. Men genom dels köp, dels arrendering av närliggande gårdar, uppfylles det "kravet". Ja, denna bondefamilj består förutom av Tage också av maka Svea och sonen Stefan, 15 år. Äldsta dottern Gunilla, har nämligen gift sig och "flugit ur boet". I går såg ni en av hans kollegor Thorsten Nilsson, Geramon, Blädinge, i TV. De har samma problem. De är genomsnittsbönder. Om man,



Det är inte ofta det blir till att "prata och kela" med djuren.

INGEN DANS PÅ ROSOR

Så det kanske inte alltid är "en dans på rosor". Men det finns vissa saker som genomsnittsbonden har i överflöd jämfört med tätortsbon. Frisk luft och en oförstörd, frisk växande natur. Och bostadsproblem har han inte. Sex rum och kök disponerar familjen Fröstell i Norra Vare.

SKOGEN RÄDDNINGEN

Medelbondens räddning är skogen. På jordbruket skulle det inte gå att klara sig. Inkomsterna från detta räcker inte till uppehälle, underhåll av bostadshus och ekonomibygnader. Till detta måste bonden hugga skog av sina 104 tunnland skogsmark.

TREDJE GENERATIONEN

Tage Fröstell är den tredje generationen i samma släkt som har gården. Ursprungligen bestod gården av 16 tunnland åker och 30 tunnland skog. Genom tillköp äger han utöver 16 tunnland åker och 104 tunnland skog och 50 tunnland myrmark. Och för att bli genomsnittsbonde har han arrenderat 7 tunnland åker och två tunnland betesmark av en granngård och 15 tunnland åker, varav största delen används till bete, av en annan.

TV SAKNAS

Så ser alltså den svenske genomsnittsbonden ut. Bostaden har alla bekvämligheter, men TV saknas. Det har däremot brodern som hyr en tvårumslägenhet på andra våningen. I garaget står en bil.

Genomsnittsbonden ser med tillförsikt på framtiden. Kanske det finns en framtid för bondekåren? Kan det t o m bli så att nästa generation tar vid? Kan det hända att man t o m åter kan se bondelivet som en attraktiv sysselsättning?

Leif Rönn

Dagens bonde deppad

Svenskt jordbruk har med sitt klimat större förutsättningar än de sydländska att framställa giftfria livsmedel. Det borde vara en viktig fråga i debatten om självförsörjningsgraden i svenskt jordbruk. Det finns andra skäl än de beredskapstekniska att hålla högre självförsörjningsgrad i den 80-procentiga som rekommenderas i 1967 års jordbruksbeslut.

Det sa lantbrukare Thorsten Nilsson, Blädinge, i går kväll i TV-programmet "Jordbruk till varje pris". Han fick medhåll av bl a centerledaren Thorbjörn Fälldin och RLF-ordföranden Sigge Oscarsson.

Thorsten Nilsson representerade yrkesmannen/jordbruken i TV-programmet. Han sa bl a att 1967 års jordbruksbeslut har medfört ett högst försämrat klimat för jordbrukaren i allmänhet.

Det klimatet måste förändras. Jordbrukaren i dag vågar inte satsa, han är deppad och får ibland känna sig som om han parasiterade på samhället.

Meningarna från övriga deltagare i debatten om nödvändigheten av en hög självförsörjningsgrad var delade. Ingemund Bengtsson höll fast vid att 1967 års beslut var riktigt. Sigge Oscarsson, RLF-ordföranden, sa att det svenska jordbruket redan i dag ligger under självförsörjningsgraden på 80 procent. Vi är nämligen beroende av konstgödseln och att proteinfoder importeras, och vid en avspärrning då vi ställs utan dessa hjälpmedel kan vi inte uppnå en egen produktion på mer än kanske 65 proc. Ingemund Bengtsson tillmätte inte siffrorna någon betydelse, utan menade att självförsörjningsgraden i verkligheten ligger betydligt över 80 procent.

Programmet pekade på en väsentlig sak; det krävs en ny debatt om jordbruksfrågorna. Och sannolikt ligger den inte långt borta. Jordbruksfrågorna gäller inte bara självförsörjning. Det gäller också miljövärden, sociala och befolkningspolitiska förhållanden och inte minst giftfria livsmedel.

D G

Ur Smålandsposten N:o 183 Fredagen den 19 November 1971.

Bröllop.



Herr Rolf Rosen, Alvesta, med maka Anita, född Carlsson, Ljungby.
(Foto: Estvalls Foto, Alvesta).



Herr Håkan Branje med maka Inger, född Bresäter, båda från Växjö.
(Foto: Be-Pe foto, Värnamo).

I Kävsjö kyrka har vigts fil stud Håkan Branje, Växjö och fil mag Inger Bresäter, Växjö, dotter till ingenjör Sten Einar Bresäter och hans maka Ingegärd, Värnamo. När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Josef Jansson, Gnosjö, "Fantasi" av J S Bach. Brudnäbb var brudens syster Marie Bresäter. Vigseln förrättades av lektor Sten Bergman. Som utgångsmusik spelades "A Trumpet Voluntary" av J Clarke.

Bröllopsmiddag intogs på Vårdshuset Stallet i Lagan, där brudparet hyllades med tal och telegram.

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 20 November 1971.

Födelsedag.

60 år fyller på måndag fru Hanna Magnusson, maka till cementarbetare Bertil Magnusson, Blädingegården, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 2 December 1971.

Drygt 5000 gav auktion i Blädinge

Missionsgudstjänst hölls först i kyrkan varvid överste Tor Cavallin, Växjö predikade över Joh 8: 12. Därefter samlades man till kaffesamkväm i Blädingegården, där auktion hölls. Komminister Gunnar Urselius välkomnade. Arrendator Helge Karlsson, Blädinge Södregård ledde försäljningen av de många vackra handarbetena och skänkta gåvorna. Auktionen gav 3681 kr, kollekten i kyrkan 193 kr, kontanta gåvor 30 kr, kaffeservering 258 kr, och lotterierna 1023 kr, alltså totalt 5185 kr. Därtill kommer sparbössemedel. Komminister Urselius tackade alla som bidragit till det goda resultatet, och avslutade med bön och gemensam psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 208 Lördagen den 18 December 1971.



Vår älskade Broder
Anders Nilsson

* 30/4 1892

har i dag lämnat oss i ousäglig sorg
och saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, övrig släkt och
många vänner.

Blädinge och Tävelsås den 16/12 1971.

SYSKONEN
Syskonbarnen

Hur underlig är Du i allt vad du gör
Vem kan Dina vägar förstå?
Men ett är dock säkert,
Den väg Du mig för,
För mig är den bästa ändå.

Sv. ps. 66.

För dem, som önskar följa vår käre
Broder till hans sista vilorum, meddelas
att jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka torsdagen den 23 december kl.
13.00.

Efter begravningsakten en vänlig
inbjudan till minnesstund å Vislanda
Hotell.

Meddelas endast på detta sätt.

Anders Nilsson
död




Förre hemmansägaren Anders Peter Nilsson, Blädingeås, Blädinge, har avlidit.

Han var född i Blädingeås 1892. År 1919 inköpte han en gård i Djura Nöbböle i Jäts församling. Denna innehade han till 1943, då han köpte en mindre gård i Tävelsås. I slutet av oktober i år flyttade han tillbaka till Blädingeås. Han blev strax därefter sjuk och har sedan vistats hos en systerson, hemmansägare Lennart Ring, Södra Vare, Blädinge.

Närmast sörjes han av en syster och en broder, syskonbarn och svägerskor.



Ur Smålandsposten N:o 209 Måndagen den 20 December 1971.



Min älskade Make
vår käre Far, Farfar
och Morfar

Nils Johansson

* 28/12 1899

har i dag lämnat oss. Djupt sörjd och saknad, men i ljus och tacksamt minne bevarad av oss, syskon, övrig släkt och många vänner.

Södra Vare Kexlegård, Blädinge
den 18 december 1971.

BERTA
Sune och Svea
Göran Börje
Gunborg och Gösta
Åke Ingrid
Sven-Ragnar och Marianne
Stefan

Allt vad Du lidit vi nog ej förstått,
Men troget Du kämpat och vilan Du nått.
Vi ville så gärna behålla Dig kvar,
Men Ditt livsverk på jorden nu fullbordat var.

Sv. Ps. 66.

För dem som önskar följa vår käre till hans sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka torsdagen den 23 dec. kl. 11.00.
Efter begravningsakten en vänlig inbjudan till en minnesstund å Centrums Matsalar, Vislanda.
Tänk på Cancerfonden.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Nils Johansson †. I lördags avled förre hemmansägaren Nils Johansson, Södra Vare Kexlegård, Blädinge.

Han var född i Kexlegård 1899. I sin ungdom hjälpte han föräldrarna i jordbruket. År 1928 ingick han äktenskap med Berta Karlsson och inköpte samma år fädernegården. Han sålde lantbruket 1967 till hemmansägaren Rune Johansson, Södra Vare, men behöll boningshuset.

Närmast sörjes han av maka och tre barn. Sonen Sune är anställd vid Skogsvårdsstyrelsen i Hökön och Sven-Ragnar byggnadssnickare i Vislanda, dottern Gunborg är gift med verkstadsarbetare Gösta Aronsson, Vislanda. I deras sorg deltar barnbarn, sonhustrur, syskon, svägrar och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 213 Fredagen den 24 December 1971.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes i går förre hemmansägaren Anders Nilsson, Blädingeås, Blädinge. Jordfästningen förrättades av komminister Gunnar Urselius, Blädinge, som talade över Uppenbarelseboken 22: 16–17. Kantor Karl-Erik Elmquist, Södra Unnaryd, sjöng "Kommen till en Fader åter" av Gustav Nordqvist. När kistan bars till graven spelade kantorn "Fäbodpsalm" orgelbearbetning av Bengt Granstam. Vid graven talade för de närmast sörjande Lennart Ring, Södra Vare. Vidare talade bl a Alf Johansson, Tävelsås, Oscar Ring och Siri Virdeskog, Blädinge. Gåvor till olika fonder hade skänkts till den bortgångnes minne.

Före hemmansägaren Nils Johansson, Södra Vare Kexlegård, jordfästes i går i Blädinge kyrka. Under samlingen spelade kantor Yngve Johansson, Alvesta, "Fäbodpsalm från Stora Tuna " av Granstam. Fru Birgitta Petersson, Växjö, sjöng "Säg minnes du psalmen" av Merikanto.

Jordfästningen förrättades av komminister Gunnar Urselius, Blädinge. Efter slutpsalmen sjöng fru Petersson "Är du mig när" av J S Bach. Under det att "Sonatina" ur "Actus Tragicus" spelades bars kistan till gravnen. De närmast sörjandes sista hälsning framfördes av sonen Sven-Ragnar, och för övriga släktingar och vänner talade Hilding Karlsson, Södra Vare, Sven Jonsson, Färanäs, Ivar Dahl, Södra Vare och Gunnar Vilhelmsson, Skövlemon. Gåvor hade skänkts till olika fonder.

Ur Smålandsposten N:o 215 Tisdagen den 28 December 1971.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Det skymmer över torn och tak
och ljusen tänds i länskommunen,
själv har han nått i sakta mak
till fönstret fram från paulunen...
Nyss bortom fjärran mörkskogsrand
den vinterröda solen sänktes,
och än står kvar den purpurbrand
som över Vätterbygden stänktes.*

*Mot opersonlig fönsterkarm
så långt från hemmet och de kära
han lutar pannan febevvarm,
och längtansvekt och hjärtenära
han möter för sin inre syn
den gamla gårdens vårdträdkrona
och allt från tun till utmarksbryn
och apelhagens Cox pomona.*

*En trygg och bygdenära ton
från skymningsblåa drömarkivet
sej letar bortom sjön och mon
mot ron i fria vildmarkslivet;
man glömmer smärta, tid och rum
må ofärdsugglan än få vänta –
och minns en soldag sommarljum
på enebackens smultronglänta...*

*Re´n länge har han stått så här
som gäst i det förgångnas lycka
men känner åter att han där
som nyss sin krankhets käpp och krycka;
dock, något varmt och tillitsfullt
har börjat tina ångesttjälven:
ett vindackord från ås och hult
nu tonar smeksamt genom själen. –*



Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 3 Januari 1972.

FÖRLOVADE

Sten-Erik Johansson

Gun Erenius

Blädinge. Mönsterås.
Kaprun, Österrike Nyårsafton
1971.

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 4 Januari 1972.



Vår käre Broder

Emil Jonasson

* 4 Nov. 1890

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, övrig släkt och
vänner.

Blädinge den 31 dec. 1971.

**Karin och Valfrid
Sigrid
Sigrid**

Syskonbarnen

Sänd, Herre, dina änglar ut,
Att själen må vid livets slut
Av dem till himlen föras;
Och låt min trötta kropp i ro
Sig vila i sitt tysta bo,
Tills där din röst skall höras.
Då skall jag, klädd i helig skrud,
Med mina ögon skåda Gud
Och av hans nåd och härlighet
Mig fröjda i all evighet.
O Jesu Krist, ack, bönhör mig:
I liv och död jag tillhör dig.

DÖDSFALL

Emil Jonasson †. På fredagen avled i Växjö förre jordbruksarbetaren Emil Jonasson, Blädinge, i sitt 82:a levnadsår.

Han var född i Södra Vare, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han dels hemma på föräldragården och dels hade han arbete på andra lantbruk. När brodern Aron Jonasson hade inköpt gården Espemon i Blädinge blev Jonasson trotjänare hos brodern så länge krafterna tillät. Sedan inackorderade han sig på vårdhemmet Björkliden i Vislanda. De senaste åren har han vistats på sjukhem i Växjö.

Jonasson som var ogift sörjes närmast av två systrar, svägerska samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 8 Onsdagen den 12 Januari 1972.

Födelsedag

80 år fyller i morgon fru Anna Olivia Johansson, Södra Vare, Blädinge. Hon är född i Västra Torsås församling. 1902 inköpte föräldrarna Skulatorps Norregård i Västra Torsås och där vistades hon till 1912, då hon ingick äktenskap med lantbrukaren Ernst Johansson, Knihult, Härlunda. Makarna Johansson inköpte gården Långhult i Härlunda, och tolv år senare den bredvidliggande gården och bosatte sig där. De brukade båda gårdarna till 1944 då den sålde dem till en dotter och måg och inköpte själva en lägenhet i Härlunda kyrkby. 1967 flyttade de till en son i Hönetorp, Vislanda. Fru Johansson har under den största delen av 1971 bott hos en dotter och måg i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 21 Februari 1972.

FÖDDE

En GOSSE

Iréne och Anders Ring

född Petersson

Växjö BB den 17/2 1972.

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 1 Mars 1972.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*"När nordanvinden
kring taken raggat
så TV-spröten
betänkligt vaggat,
då är det ljuvligt
att ha en vrå
med ljus och värme
och plats för två.*

*Och har man hälsan
och mat i skåpet
och känner trivsel
med levnadsknåpet
och några kronor
uti sin pung,
bör livets ryggsäck
ej kännas tung...*

*Och så det bästa
av hela summan:
att äga samklang
och fred med gumman,
att gå och känna
hur man har kvar
en fläkt av glöden
från unga dar...*

*Fast femti´ vårat
förgått på slaget
sen första dagen
av hjonelaget,
så kan vi än i
vår brittenhöst
med värme lyssna
till Amors röst!"*

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 30 Mars 1972.

"En lada med nyslaget hö är det bästa"



En lada med nyslaget hö är det bästa som finns. Här är råttorna mina vänner och på morgonen kan det hända att bondens fru kommer ut med kaffe. Så talar Gösta Ahlberg en av landets sista verkliga luffare på heltid (Foto: PR-bild).

Inomhus sover inte gärna Gösta Ahlberg, en av de sista luffarna i Sverige. I en lada på nyslaget hö är bäst. Fast han är 64 år och kölden kniper i kinderna kryper han under ett gammalt lånat täcke varje natt. Råttorna springer så hemtrevligt över täcket.

– Råttorna är mina vänner. Jag ligger och pratar med dom om kvällarna innan jag somnar.

På morgnarna kommer bondens fru ut och bjuder på kaffe om han har tur. Det är tyvärr inte många kvar av den gamla stammen som öppnar sina lador för en luffare.

Därför håller sig Gösta Ahlberg till de säkra gårdarna nu för tiden. Där säljer han en borste så det räcker till en dosa snus och några öl. Man får ju ändå inget med sig härifrån, menar Gösta Ahlberg.

I vinter blir det nog tak över huvudet i alla fall. På Göteryds vårdhem finns en plats för honom. Han var där fem månader i vintras efter ett armbrott så han vet att vården är den bästa.

– De hade att göra i fem timmar för att få mig ren, när jag var där sist. Jag hade inte badat på tio år. Flickorna skrubgade med skurborste och skrattade. Dom sa att de tyckte det var roligt att ha en så'n som jag där.

Till våren bär det av igen, trots att bakhjulet börjar skeva. Alltid finns det någon givmild bonde som ger honom en cykel.

Gösta älskar de småländska skogarna efter 30 luffareår på cykelsadeln



*I Småland har man husat mig, klätt mig och fött mig i 30 år.
Men de unga vågar man inte närma sig. De är så rädda.*

Gösta Ahlberg, är 64 år och luffare till yrket. En människa av det gamla virket. Han känner vägarna i Småland, Skåne och Blekinge som sin egen hand. I 30 år har han gått på luffen med cykeln som fort-skaffningsmedel. Han har härbärgat i de flesta lador. Han vägrar ligga inne. Det är för varmt menar han. Bland höet sover han bra.

– Råttorna är mina vänner. Med dom ligger jag och småpratar innan jag somnar. När dom är hungriga ger jag dom lite bröd.

Det är inte många kvar av Ahlbergs sort. Han är medveten om sin originalitet och berättar för det mesta en historia medan han försöker sälja sina borstar i stugorna.

– Men inte är det samma sak att luffa i dag, säger Gösta Ahlberg medan han plockar upp en väffelbit ur fickan. Den fick jag på ett ställe i går. Man måste ju gardera sig för morgondagen, säger han som en beroende av andras välvilja varje dag för att fylla magen.

Gösta Ahlberg har dragit ett lånat gammalt täcke över sig i 30 år i någon lada i Vaggeryd, Hörle, Gnosjö, Skärshult, Gällaryd, någonstans i norra Skåne eller i Jönköpingstrakten.–
– Överallt är jag hemma, men jag har inget hem någonstans, som han säger.

EN BRÖDBIT OCH EN ÖL

Han känner de småländska skogarna. Rastplatserna utmed vägen, där han bryter sin brödbit med handen och sköljer ned den med en öl eller två. Borstaslantarna räcker till snus och en nubbe ibland. Därmed är Gösta Ahlberg nöjd. Man får ju ändå inget med sig härifrån, menar Gösta Ahlberg.

– Jag älskar de småländska skogarna. Där stannar jag min cykel och pratar, skrattar och sjunger för mig själv. Då får man bra svar.

HUSAT MIG

Han har många vackra ord att fälla om människorna där.

– Här har man klätt mig, husat mig och fött mig i alla år. Men annat var det förr. Nu är alla så stressade. Folk rånar, mördar och gör andra vettskrämda. Det går inte att närma sig unga människor. Och den gamla stammen håller ju på att dö ut.

Därför är tiderna kärvare för Ahlberg i dag. Vänleden glesnar. Och kretsarna blir snävare för vart år. Han håller sig till vissa säkra gårdar utmed routen. Där man alltjämt dukar borden och bjuder på en sängplats i ladan. För det är där han trivs.

RÅTTORNA BLIR FÄRRE

Bland råttorna som springer över täcket. Det blir glesare mellan råttbesöken på sängkanten.

– De moderna maskinerna tar dö på dem.

Hur är det med hälsan, Ahlberg? Är det inte riskfyllt att sova ute?

– Jag har inte sökt en läkare i hela mitt liv, förrän i november förra året. Då bröt jag armen och låg på Göteryds vårdhem i fem månader. Men det kan ju hända alla, säger han nästan urskuldande.

MEN KVINNOR HAR JAG HAFT

– Annars har jag inte varit hos en tandläkare i hela mitt liv. Eller haft en tandborste i munnen. Men kvinnor har jag haft, säger han och flinar förnöjt.

– Var tänker du stanna i natt?

– Ja, se det vet jag inte. Det kommer av sig själv. Jag kör så långt jag orkar, där stannar jag.

Två dagar på varje ställe. Det är maximum. Sen kommer oron. De fem månaderna i Göteryd de var bra i alla fall. Gösta Ahlberg skrattar gott när han berättar om flickorna på vårdhemmet, som hade fullt arbete i fem timmar att få honom ren.

– Jag hade inte badat på tio år. Halmen ramlade ur kläderna när de klädde av mig. De skrattade och skrubbade med en skurborste och en panelborste. De fick byta vatten tre gånger.

I vinter blir det nog Göteryds vårdhem igen för några månader.



Två dagar på varje ställe, sen kommer oron i kroppen. Cykeln rullar vidare genom de småländska skogarna till nästa lada.

STRUKEN I KYRKBOKEN

Gösta Ahlberg hör till de få som lyckats hålla sig undan alla registreringar. Prästen i Trelleborg strök honom ur kyrkoboken för många år sedan. Därför kan han lika gärna stanna i Göteryd över vintern. "Där finns en så trevlig föreståndarinna. Hon lånade mig tio kronor till snus när jag var utan".

Till våren bär det av igen. I juni blir det nog en tur till Skåne också och modern, som är 89 år. Minnena från Skåne består mest av kalla drängstugor utan eldstad, och skällsord av fordrande bönder. Det var de han flydde ifrån för 30 år sedan upp till Småland och friheten.

– Jag hade polio i treårsåldern. Så jag orkade inte så mycket.

TIONDE CYKELN

Det är tionde cykeln som rullar. Bakhjulet börjar bli skevt, men däcken är bra, så Gösta Ahlberg kör vidare.

– Men inte är det som förr. Nu kan man köra en hel dag utan att få reda på hur mycket klockan är. Förr hälsade man på folket utmed vägen och pratade en stund...

CECILIA ZADIG

Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 4 Maj 1972.

FÖRLOVADE

Ture Olsson
Ulla Ivarsson

Blädinge.

Växjö.

Påskafton 1972.

Ur Smålandsposten N:o 88 Måndagen den 17 April 1972.

Bröllop.



Herr Yngve Svensson, Urshult, med
maka Anna, född Ahnstedt, Sävsjö.
(Foto: Sossis Hovfoto, Växjö).

I Blädinge prästgård vigdes i lördags lantbrukare Yngve Svensson, Rotahult, Urshult, och ekonomibiträde Anna Ahnstedt, Sävsjö. Vigsellärdare var brudgummens farbror, komminister Gunnar Urselius, vilken också höll lyckönskningstal. Efter vigseln gavs kaffesamkväm i prästgården, följt av bröllopsmiddag på Stora Hotellet i Alvesta. Där blev brudparet föremål för sedvanliga hyllningar. Tal hölls av vigsellärdaren och vidare framförde brudens syster, fru Inga-Lisa Bergkvist, Bredaryd, hyllning i versifierad form. Telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 18 April 1972.

Fin fångst i Salen

Krister Jansson, 12 år, Benestad, Alvesta, har sedan han började fiska efter islossningen fått fina fångster varje dag. Men för några dagar sedan slog det till ordentligt. Ryssjan verkade ovanligt tung. Han hade fångat gammelgäddan. Som tur var kom en granne och hjälpte Krister att lyfta fisken ombord. Den vägde 10,5 kg!

Hade han fångat den några dagar tidigare hade den vägt ännu mer. Nu hade den nämligen lämnat från sig all rom. Även om det nu inte blir någon festmåltid hos familjen Kjell Jansson av den här gäddan, så har Krister gjort en fin insats som fiskevårdare. Gäddor i den här viktklassen är nämligen riktiga storjägare och slukar en mängd fisk, men köttet i dessa storgäddor är inte så aptitligt.

Ja, det lyckade fiskafånget skedde i sjön Salen. Fångstredskapet, ryssjan, har farfar, förre riksdagsmannen Fridolf Jansson, knutit och med denna fångst slog Krister för övrigt farfars "gäddrekord" på 7,5 kg.



Ur Smålandsposten N:o 98 Fredagen den 28 April 1972.

Skogsbrand i Vislanda

Det var troligen riseldning som var orsaken till gårdagens skogsbrand vid ett grustag mellan Kojtet och Blädinge i Vislanda. På måndagen hade nämligen ris från tidigare huggningar eldats och blåsten i går gjorde att elden blossade upp. Cirka 4 000 kvm avbrändes, men branden kom under kontroll innan den nådde den kringliggande skogen.

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 9 Maj 1972.

LYSNING

**Kennerth Oskarsson
Gunilla Franzén**

Vislanda.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 133 Måndagen den 12 Juni 1972.

Berusad yngling

Några livstecken förmärktes inte på den yngling i 20-årsåldern, som Alvesta-polisen fick ta hand om vid Tyrolens festplats i Blädinge på lördagskvällen. Ynglingen transporterades i polisbil mot Växjö, där ambulans mötte. Man misstänkte sniffning men det visade sig bara vara ett kvalificerat fylleri.

Ur Smålandsposten N:o 144 Måndagen den 26 Juni 1972.

FÖRLOVADE

**Yngve Karlsson
Maj-Britt Magnusson**

Blädinge.

Ingelstad.

Midsommarafton 1972.

Ur Smålandsposten N:o 146 Onsdagen den 28 Juni 1972.



*Herr Kennerth Oskarsson, med maka
Gunilla, född Franzén, Blädinge.
(Foto: Lundberg, Vislanda).*

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 8 Juli 1972.

DÖDSFALL

Torsten Johansson †. På torsdagen avled avdelningsdirektören vid SJ, Torsten Johansson, Luleå, i en ålder av 48 år.

Han var född i Tångadal, Blädinge församling och började sin anställning vid SJ i Rörvik 1942. Han avlade realexamen 1944. Efter en tid som stationsskrivare i Krylbo flyttade han 1950 till Luleå, där han blev byråassistent. 1958 utnämndes Johansson till underinspektör i Luleå/Svartå och tjänstgjorde där tills han 1964 blev chef för försäljningssektionen vid Luleå driftdistrikt, vilken befattning han innehade vid sin bortgång. Herr Johansson var ansedd som en skicklig och plikttrogen tjänsteman och vann allmän aktning i såväl inom som utom tjänsten. Han har alltid varit frisk och vital varför den sjukdom som ändade hans liv kom helt oväntat. Torsten Johansson var allmänt kulturellt intresserad och var bl a verksam som kyrkvård och ledamot i kyrkofullmäktige. I Kyrkans Ungdom inom Örnäs församling var han kassör.

Närmast sörjande är makan Margit, född Sträng, samt en son och en dotter, åldrig fader och två bröder bosatta i Blädinge och en syster bosatt i Gävle.

Ur Smålandsposten N:o 163 Tisdagen den 18 Juli 1972.

Födelsedagar.

70-åring



70 år fyller i morgon häradsdomare Gunnar Rogdahl, Blädinge.

50-åring



50 år fyller i morgon lantbrukare Olof "Olle" Nilsson, Blädinge Västergård, Alvesta. Jubilaren är född i Blädinge. Han har genomgått Grimslövs Lantmannaskola. 1951 ingick han äktenskap med Svea, född Nykvist. Vid sidan om sitt arbete på den egna gården tjänstgör han bl a som auktionsropare vid KLS och är kommunalt engagerad som ledamot i Blädinge kyrkoråd. Han är också medlem i Blädinge kyrkokör och fungerar även som allsångs- och lekledare. Som fritidsintresse har han jakt och fiske.

Ur Smålandsposten N:o 168 Måndagen den 24 Juli 1972.

VIGDE	
Lars-Gunnar Borg Marianne Karlsson	
Vislanda.	Vislanda.
Krister Selander Ann-Christin Gustafsson	
Blädinge.	Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 25 Juli 1972.

Bröllop.



Herr Krister Selander med maka Ann-Christin, född Gustafsson, båda från Blädinge.
(Foto: Widéns Hovfoto, Växjö).



Herr Lars-Gunnar Borg, med maka Marianne, född Karlsson, båda från Vislanda.
(Foto: Widéns Hovfoto, Växjö).

I Blädinge prästgård vigdes i fredags murare Krister Selander och affärsbiträdet Ann-Christin Gustafsson, Björns-
torp, Blädinge. Vigsselförrättare var komminister Gunnar Urselius, som också höll lyckönskningstal till brudparet.

I Blädinge prästgård vigdes på fredagen chaufför Lars-Gunnar Borg och chaufför Marianne Karlsson, båda från Vislanda. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius, som också höll lyckönskningstal till brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 28 Juli 1972.

FÖRLOVADE

Per Haraldsson
Margaretha Nilsson

Yxnanäs. Blädinge.
Den 27/7 1972.

Ur Smålandsposten N:o 180 Måndagen den 7 Augusti 1972.



Vår käre Far
och Morfar

Karl Andersson

* 25 januari 1881

har i dag lämnat oss, släkt och vänner
i djupaste sorg och saknad, men i
ljusst och tacksamt minne bevarad.

Krokön, Blädinge den 5/8 1972.

BARNEN
Barnbarnen

Fars trötta huvud har lagt sig till ro
Flitiga händer får vila
Slumra så ljuvt i Ditt tysta bo
Dit Mor förut gått till vila.

Sv. ps. 579.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 12 augusti kl. 14.00.
Efter begravningsakten inbjudes till
minnesstund å Vislanda Hotell.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Karl Andersson †. På lördagen avled Blädinge församlings äldste invånare, förre lantbrukaren Karl Andersson, Krokön, Blädinge.

Han var född 1881 på ett torp under Blädingeås. Uppväxt i en familj med flera syskon fick han redan före konfirmationen börja arbeta borta och bidra till sin försörjning. Under sin tidiga ungdom arbetade han dels som jordbruksarbetare, och dels som järnvägsarbetare. Efter värnplikten emigrerade han till Colorado i USA, där han hade arbete bl a vid bevattningsanläggningar. 1909 återvände han till Sverige, där han strax efteråt ingick äktenskap. Makarna förvärvade en gård i Krokön, Blädinge. Redan 1930 blev han änklings. Under yngre år var Andersson en mycket anlitad bygdeslaktare. För ca 20 år sedan överlämnade han skötseln av gården till sönerna.

Han sörjes närmast av fem barn, Folke, Greta och Harald som vistas i hemmet och under de senaste åren gett fadern en god omvårdnad samt Rut, änka efter snickare Erik Folin, bosatt i Blädinge och Karin, gift med köpman Nils Nilsson, Helsingborg samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 186 Måndagen den 14 Augusti 1972.

Begravning

I Blädinge kyrka jordfästes på lördagen förre lantbrukaren Karl Andersson, Krokön, Blädinge. Som ingångsmusik spelade kantor Yngve Johansson, Blädinge, "Sorgemusik" av F Couperin. Fröken Christina Nilsson sjöng "Säg minnes du psalmen" av Oscar Merikanto. Jordfästningen förrättades av komminister Gunnar Urselius, som talade med utgång från Jesu ord på Förklaringsberget. Efter jordfästningen sjöng fröken Nilsson "Långt bortom rymder vida" av J Dahllöf. Som utgångsmusik spelades "Fäbodpsalm från Mora" av Bengt Granstam. Vid graven tog först sedan barnen ett sista farväl, vilket tolkades av sonen, lantbrukare Folke Andersson, Krokön. Vidare uttalades minnesord för barnbarnen av dottersonen Åke Folin, Blädinge, för övriga släktingar, grannar och vänner av fru Elsa Engstrand, Växjö, fru Margit Krüger, Alvesta, herr Joel Karlsson, Alvesta, fröken Berta Johansson, Högelycke, lantbrukare Herbert Rosén, Hallåkra, och fröken Siri Wirdeskog, Blädingeås. Vidare hade gåvor skänkts till olika institutioner.

Ur Smålandsposten N:o 188 Onsdagen den 16 Augusti 1972.



Min älskade Make,
vår käre Far,
Morfar och Farfar

Jonas Olsson

* 27/1 1903

har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad, samt i tacksamt minne
bevarad.

Blädinge den 13/8 1972.

EVY

Barnen

Syster

Svägerskor

Svågrar

Barnbarnen

Tung är sorgen svår att bära
Tomt det blir i hemmets vrå
Men vad allt du gav oss kära
Blir i minnet kvar ändå.

Sv. Ps. 118.

För dem, som önskar följa vår käre till
hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 19/8 1972 kl. 14.

Efter jordfästningen en vänlig inbjudan
till en minnesstund i Blädingegården.

Meddelas endast på detta sätt.

I stället för blommor, tänk på Hjärt- och
kärleksjukdomar.



Vår käre Farbror
och Morbror

Claes Blom

* 10/11 1883

har i dag stilla insomnat.
Sörjd av oss, släkt och vänner.

Färanäs, Blädinge den 15/8 1972.

Syskonbarnen

Hur skönt att i ålderns och levnadens höst
Få lägga sitt huvud till vila
Och sova den sömn som ensam ger tröst
Och bort ifrån sorgerna ila.
När kallet är fyllt som av Herren Du fått
Få vandra den vägen som alla har gått
Långt bort ifrån sorg och från smärta.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 19 aug. kl. 12.30.

Efter jordfästningen inbjudes till minnes-
stund å Centrums Matsalar, Vislanda.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Jonas Olsson †. På söndagen avled förre lantbrukare Jonas Olsson, Blädinge.

Den avlidne var född 1903 i Mossbo, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han hemma på föräldragården. I mitten av 1920-talet övertog han denna. 1931 ingick han äktenskap. Sin gård ägde och brukade han tills för några år sedan då han överlämnade den till en son, och köpte sig en villa vid Blädinge station, där han nu bodde.

Närmast sörjande är maken Evy, född Karlsson och nio barn, fem döttrar och fyra söner jämte deras familjer samt en syster.

Claes Blom †. På tisdagen avled förre lantbrukaren Claes Blom, Färanäs Östregård, Blädinge.

Den avlidne var född 1883 på ett torp under Blädinge by. Under ungdomen arbetade han och tre bröder med sten- och grundläggningsarbeten. 1914 ingick han äktenskap och makarna köpte en gård i Färanäs, Blädinge som han från denna tid helt ägnat sina krafter. Han var änklings sedan 1962. För två år sedan bosatte han sig på vårdhemmet Björkliden i Vislanda. I ungdomen var Blom känd som en skicklig fiolspelare.

Närmast sörjande är syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 22 Augusti 1972.

Bergundabrudpar färdades med häst och vagn



Brudparet Ingenjör Johnne Karlsson och fil stud Ann Rejler med husarkusken Marianne Lindh och brudnäbb Ulrika Franzén och Peter Rejler dragna av Benno på väg till Osaby säteri.



*Herr Johnne Karlsson, Vederlövs, med maka Ann, född Rejler, Växjö.
(Foto: PR-Bild, Växjö).*

I Bergunda kyrka vigdes på lördagen ingenjör Johnne Karlsson, Vederlövs och fil stud Ann Rejler, dotter till ingenjör Gunnar Rejler och hans maka Villy, född Westergren. Marskalk och tärna var direktör Larry Lundin, Växjö och sekreterare Eva Kroon, Växjö, och brudnäbbar var Peter Rejler och Ulrika Franzén, båda från Växjö. Då brudparet tågade in i kyrkan spelade kantor Lars Ericsson "Brdmarsch" ur "Bröllopet på Ulfåsa" av A Söderman. Herr Sven Klasson, Grimslöv, sjöng och kassör Stig Ferm, Växjö spelade på trumpet Beethovens "Lovsång". Vigsselförrättare var kontraktsprost Åke Rydeman som höll ett varmhjärtat tal till brudparet. Därefter sjöng herr Klasson "Om än änglars språk jag talte" av E Ehrling. När de nyförmälda lämnade kyrkan spelades på trumpet och orgel av herrar Ferm och Ericsson "A trumpet voluntary" av J Clarke. Utanför kyrkan paraderade medlemmar ur Växjö Ridklubb och brudparet färdades till Osaby säteri med häst och vagn. Som förridare red ridlärare Sven-Erik Hörling och studerande Eva Ahlberg och som husarkusk fungerade studerande Marianne Lindh. På


Osaby säteri gav brudens föräldrar middag där brudparet hyllades med tal, sång, musik och ett stort antal telegram.

Ur Smålandsposten N:o 208 Fredagen den 8 September 1972.

Alvestaflickor misshandlades vid festplats

Två Alvestaflickor blev på lördagen misshandlade och rånade av en flicktrio vid Tyrolens festplats utanför Alvesta. De två 16-åringarna befann sig i ett skogsparti utanför festplatsen då de blev anfallna av trion. En av Alvestaflickorna blev bl a biten i hakan. Bägge flickorna blev liggande i skogspartiet innan de lyckades ta sig från platsen. Och då var en av flickornas handväska innehållande 50 kr försvunnen. Händelsen anmäldes inte till polisen förrän i början på denna veckan.

Ur Smålandsposten N:o 223 Tisdagen den 26 September 1972.



Vår käre Far
och Farfar

Aron Andersson

* 22/9 1881

har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad.

Norra Vare den 23 september 1972.

JOHN och BIRGIT
Lars-Göran och Ann-Greth
Ulrika
KARL
STINA

När Mor gick bort
Så ensam blev Din tid
Nu käre Far
Har även Du fått frid
Sov gott Ni två
Som delat livets öden
I gravens ro, förenade i döden.

För dem, som önskar följa vår käre Far
till hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 30 september kl. 14.
Efter jordfästningen en vänlig inbjudan
till Vislanda hotell.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Aron Andersson †. På lördagen avled i Alvesta förre hemmansägaren Aron Andersson, Norra Vare, Blädinge, nyss fyllda 91 år.

Han var född i Norra Vare och hjälpte i ungdomen föräldrarna med skötseln av gården. Han övertog föräldragården år 1909. Samma år ingick han äkten-skap. Makarna skötte gården till år 1950, då den överläts till sonen John. Under sin aktiva tid i Norra Vare gjorde han många förbättringsarbeten på gården, bl a uppförde han ett nytt boningshus. I sin ungdom var han kommunalt engagerad och tillhörde bl a kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen.

Änkeman sedan 1965 sörjes han närmast av sonen John, som innehar föräldragården, sonen Karl, snickeriarbetare i Smålandsstenar och dottern Stina, sjukvårdsbiträde i Alvesta, samt sonhustru, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 239 Lördagen den 14 Oktober 1972.

LÖSÖREAUKTION

Lördagen den 21 okt. kl. 11.00 låter dödsbodelägarna efter lantbrukaren Claes Blom, Färanäs, Blädinge, därstädes försälja allt lösöre varav kan nämnas:

Inre lösöre: Buffé, linneskåp, äldre skåp, skrivbord, matbord, rundbord, klaffbord, fönsterbord, kistor, blomsterställ, kommod, stolar, tavlor, äldre väggur och fickur, porslin och matbestick, linne, hemvävda dukar, servietter, lakan, örngott, handdukar, virkade dukar, sängöverkast och sängkläder, handspunnet linnegarn, mattor, spinnrock, besman, radioapparat, fiol, dragspel, mangel, kopparkittlar, kopparbunkar och kastruller, fotogenlampor, ett Remingtongevär, ett hagelgevär kaliber 12, en stiftantändare, en damcykel.

Yttre lösöre: En fotogenmotor International, tröskverk (dragverk), sädesharpa, hackelseverk, decimalvåg, slagor, gafflar och grepar, smidesverktyg m.m.

Kontant likvid.

AUKTIONSFÖRRÄTTARNA.

Ur Smålandsposten N:o 228 Måndagen den 2 Oktober 1972.



Hr Sven Johnsson överlämnar församlingens avskedsgåva till komministerparet Urselius.

Komminister Urselius hyllades i Blädinge

Komminister Gunnar Urselius, som varit verksam i Blädinge församling i tio år, avskedspredikade i går. Församlingsborna mötte upp talrikt för att hylla sin församlingspräst. Först var det gudstjänst med sång och musik i kyrkan och därefter samkväm i Blädingegården. Vid gudstjänsten medverkade bl a Blädinge kyrkokör.

Efter gudstjänsten i kyrkan kom de första hyllningarna. Församlingen tackade komminister Urselius genom hr Sven Johnsson, Färanäs, Blädinge, som framhöll att han lett gudstjänsterna och det kyrkliga arbetet på ett utmärkt sätt.

Kyrkorådet och kyrkobetjäningen framförde sitt tack via hr Arvid Samuelsson, som överlämnade en silvervas, som minne. Även från församlingen fick komministerparet ett minne.

Vid samkvämet i Blädingegården blev komministerparet ytterligare hyllat.

Ur Smålandsposten N:o 240 Måndagen den 16 Oktober 1972.

FÖRLOVADE

Lars-Åke Fritzson
Christina Nilsson

Risinge.

Blädinge.

Den 14/10 1972.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Nu prunkar skog och stränder
och ljusa lövängsbryn,
och björk och lönn ger färgfröjd
kring ägorna och byn;
ett sällsamt guldkonfetti
med vinden dallrar ut
så att man rent förglömmar att
sommaren är slut. –*

*Fast junis fågelskara
har tystnat efterhand,
och madens spov och snäppa
sökt sej en annan strand,
så ger oss än en koltrast
sin blygt försynta drill,
som tyst och ödmjukt stilla
vi tacksamt lyssnar till...*

*Ur svala förhöstfriden
som smeker höjd och dal
sej öppnar sagoporten
till minnets katedral,
där ljusa sommarlandet
med blomsterprakt och doft
oss givmilt är i möte
mot klarblått himmelsloft...*

*Så låt oss ömsint vårda
den lyckans rikedom
som blev i nåd oss given
mot sorg och ynkedom!
Men låt oss ej förglömma
att glädjen som blev vår
Vi generöst må dela,
med dem som sorgsna går!*

Ur Smålandsposten N:o 244 Fredagen den 20 Oktober 1972.



Vår käre Broder

Edvin Johansson

* 14/7 1913

har i dag hastigt lämnat oss, släkt och
vänner i djup sorg och saknad men i
tacksamt minne bevarad.

Karlsboda, Blädinge den 18/10 1972.

Syskon

Syskonbarn

Du har kämpat mot sjukdom svår,
Du ville så gärna leva.
Du klagade sällan fast bördan var svår,
Som Du fått att bära.
Stillnat har striden
Nu tystnat har orden,
Sov gott Du käre
Vårt allt här på jorden.

För dem, som önskar följa vår käre till
den sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka lör-
dagen den 28/10 1972 kl. 13.00.

Efter jordfästningen en vänlig inbjudan
till en minnesstund i Blädingegården.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Edvin Johansson †. På onsdagen avled i Blädingeås
jordbruksarbetaren Edvin Johansson, Karlsboda,
Blädinge, i en ålder av 59 år.

Den avlidne var född och uppväxt i Blädingeås.
Efter avslutad folkskola har han varit sysselsatt med
skogsbruk och jordbruksskötsel. Hans största intres-
se har varit omvårdnaden av hemmet.

Närmast sörjande är systemn Nanny Andersson, gift
och bosatt i Lekaryd samt systemn Elsa Johansson
och brodern Erik Johansson bosatta i hemmet Karls-
boda i Blädingeås

Ur Smålandsposten N:o 253 Tisdagen den 31 Oktober 1972.



Vår käre Far,
Svärfar och Morfar
Arvid Ring

* 20/6 1900

har i dag hastigt lämnat oss, syskon,
släkt och många vänner i djup sorg
och saknad, men i ljusst och tacksamt
minne bevarad.

Säljeryd Hjertongård och Tingsryd
den 28 okt. 1972.

KERSTIN och OLLE

Maths

ALICE och HARLEY

Ingmar och Anne

Karin och Ulf

Romy

Barnbarnsbarn

Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
Och ögon som vakat
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt.

För dem, som önskar följa vår käre Far
till hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Östra Torsås kyrka
lördagen den 4 nov. 1972 kl. 15.00.

Efter jordfästningen en vänlig inbjudan
till en minnesstund på Solvikens pensio-
nat, Ingelstad.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Arvid Ring †. Hos en dotter och måg i Tingsryd
avled i lördags hemmansägare Arvid Ring, Säljeryd,
Östra Torsås i en ålder av 72 år.

Han var född i Södra Vare Västregård, Blädinge
och arbetade i unga år på föräldragården. Vid in-
gången äktenskap 1927 förvärvades Säljeryd Hjer-
tongård, där han sedan utförde sitt livsverk som en
kunnig och intresserad lantbrukare. Mycket av
förbättringar utfördes på gården såväl med jordbruk
som byggnader. Av offentliga uppdrag kan nämnas
RLF och BF, där han innehåft styrelseuppdrag. Han
har även varit ledamot av taxeringsnämnden. Sedan
han blivit änkeman 1964 har han till största delen
varit bosatt hos en dotter och måg i Tingsryd.

Närmast sörjande är två döttrar, Kerstin, gift med
Olle Petersson, Växjö, anställd vid Elverket, och
Alice, gift med åkeriägare Harley Svensson, Tings-
ryd, barnbarn, barnbarnsbarn, tre bröder samt sys-
konbarn.

Cyklist påkörd i Blädinge

En kvinnlig cyklist på väg från Alvesta till sitt
hem i Blädinge blev på måndagsförmiddagen på-
körd av en bilist när hon gjorde en vänstersväng
över väg 126.

Bilisten, som kom i samma färdriktning, hade
ingen möjlighet att stanna när cyklisten svängde
till vänster och in på en mindre väg. Det blev en
kraftig sammanstötning. Bilen fortsatte efter
krocken ned i vägdiket. Cyklisten fick hjärnskak-
ning och en del smärre blessyrer.

Ur Smålandsposten N:o 254 Onsdagen den 1 November 1972.

Cyklist påkörd Skadades svårt

Hr Einar Lundberg, Balders väg, Alvesta, 73 år gammal, fick livshotande skador när han i
går eftermiddag under en cykeltur blev påkörd av en personbil. Han fick bl a skullskador och
fick omedelbart opereras vid ankomsten till Växjö lasarett.

Hr Lundberg kom cyklande från vägen till Engaholms gods och körde ut på gamla vägen
mellan Alvesta och Växjö vid den s k Engaholmsbron. Han hade troligen avsett att fortsätta
rakt över den stora vägen och in på den mindre vägen, som går mot vattentornet. Samtidigt
som hr Lundberg cyklade ut på vägen kom en Gemplabilist från Alvesta. Bilisten hade ingen
möjlighet att stanna. Cyklisten kastades i gatan.

Ur Smålandsposten N:o 257 Måndagen den 6 November 1972.

Begravning.

På lördagen jordfästes i Östra Torsås kyrka lantbrukaren Arvid Ring, Säljeryd, Ingelstad. Under samlingen i kyrkan spelade kantor Jan Borgström "Largo i g-moll" av Runbäck. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Eric Olofsson, som i griftetalet utgick från orden i Uppb 7: 9 – 10. När kistan fördes ut till kyrkogården spelades "Fantasi i a-moll" av Bach. En riklig blomstergård ägnades de bortgångnes minne. Många gåvor hade också skänkts till blomsterfonden, Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen samt fonderna för Hjärt- och kärleksjukdomar samt Hjärt- och lungsjukdomar.

Ur Smålandsposten N:o 275 Måndagen den 27 November 1972.



Min älskade Make,
vår käre Far, Morfar
och Farfar

Edvin Johansson

* 15/1 1897

har i dag lämnat oss, syskon, övrig
släkt och vänner i djupaste sorg och
saknad, men i ljus och tacksamt
minne bevarad.

Gölsjö den 24 nov. 1972.

ANNIE
Olle May-Lis
Vivi-ann
Sigvard
Marianne
Kerstin Anders
Margaretha Karl-Olof
Ing-Marie Ulrika
Birgit Börje
Carina Roger Pernilla

Du var så god, Du var så glad
Du lämnat bara vackra minnen
Så svår var ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt Du skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt.

Sv. ps. 66.


För dem, som önskar följa vår käre till
hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Hjortsberga kyrka
lördagen den 2/12 1972 kl. 11.00.
Efter begravningsakten en vänlig in-
bjudan till minnesstund i Församlings-
hemmet
Meddelas endast på detta sätt.
Tänk på Diabetikerfonden.
Klädsel: Kavaj.

DÖDSFALL

Edvin Johansson †. På fredagen avled hemmansägaren Edvin Johansson, Gölsjö, Hjortsberga. Han var född i Krokön, Blädinge församling 1897. Han ingick äktenskap 1925 och makarna bosatte sig i Gölsjö och arrenderade gården där. Senare förvärvade de gården. Hr Johansson har under sin levnad lagt ner ett omfattande arbete på Gölsjö gård och gjort stora förbättringsarbeten. När tiden medgav ägnade han sig gärna åt jakt och fiske.

Närmast sörjes han av makan Annie samt fyra barn med familjer, bosatta i Alvesta och Jönköping, syskon, svägerskor och svågrar.

Ur Smålandsposten N:o 276 Tisdagen den 28 November 1972.



Vår käre Far, Morfar
och Farfar

Einar Lundberg

* 16/2 1899

har i dag lämnat oss, i outhärlig sorg
och saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad.

Alvesta den 27 nov. 1972.

**Sture och Solbritt
Olof och Marianne
Sonja och Ove
Sigvard och Siri
Kerstin och Ole**

Barnbarn och
barnbarnsbarn

Så går en dag ifrån vår tid
och kommer icke mer
och än en natt med Herrens frid
till jorden sänkes ned.

Sv. ps. 434.

Jordfästningen äger rum i stillhet.

Avled av sviter efter trafikolycka



Einar Lundberg, Alvesta

Före slakteriarbetaren Einar Lundberg, Alvesta, avled i går av de skador han fick vid en trafikolycka utanför Alvesta för en månad sedan. Olyckan inträffade vid den s k Engaholmsbron på gamla vägen mellan Alvesta och Växjö. Han kom på sin cykel från en mindre väg och krockade med en personbil vid utfarten på den större vägen.

*

Den avlidne var född i Södra Vare i Blädinge församling år 1899. I ungdomen hade han olika arbeten, men arrenderade sedan en gård i Kalvsvik. I mitten av 1930-talet flyttade han till Vislanda, där han sedan drev entreprenadverksamhet. Han utförde bl a avloppsarbeten, dikesgrävning och skogsvägar. Under krigsåren arbetade han vid s k AK-arbeten.

De senaste åren i Vislanda arbetade han vid en torvmosse. I slutet på 1940-talet flyttade han till Alvesta, där han tog anställning vid KLS och där han arbetade till pensioneringen. Under sin Vislandatid tillhörde han arbetarekommunen.

Närmast sörjes han av barnen Sture, ingenjör i Kristinehamn, Olof verkmästare i Älmhult, Sonja gift med byggnadsarbetare Ove Lindgren, Växjö, Sigvard metallarbetare i Diö och Kerstin gift med charkuterist Ole Meijer, Sävsjö, samt sonhustrur, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon i Alvesta, Stockholm, Malmö och USA.



Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 9 Januari 1973.



Vår käre Far,
Farfar och Morfar

Uno Nilsson

* 22/8 1893

har lämnat oss, syskon, släkt och
vänner i djup sorg och saknad, men i
ljusst och tacksamt minne bevarad.

Geramon, Blädinge den 6/1 1973.

Thorsten och Inga-Britt

Eivor och Arne

Berith och Erik

Barnbarnen

Sist, min Gud, jag dig nu beder.
Tag min hand uti din hand
Så att du mig alltid leder,
Förer till ditt fröjdeland,
Varest ändas allt besvär;
Och när loppet slutat är,
Och jag dig min ande sänder,
Tag då den i dina händer.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka lördagen den 13/1 1973 kl. 14.00.
Efter sorgeakten en vänlig inbjudan till
en minnesstund i Blädingegården.
Meddelas endast på detta sätt.
Tänk på Cancerfonden.

DÖDSFALL

Uno Nilsson †. På lördagen avled efter en längre tids sjukdom förre hemmansägaren och kyrkvärden Uno Nilsson, Geramon, Blädinge.

Han var född i Södra Vare Södregård, Blädinge 1893, men flyttade redan i unga år tillsammans med sina föräldrar till gården Geramon. I ungdomen hjälpte han till med skötseln av föräldragården. 1921 övertog han gården och under sin långa och aktiva tid som lantbrukare gjorde han stora förbättringsarbeten på gården. Utöver omfattande uppodlingsarbeten byggde han nytt bostadshus liksom ny ekonominbyggnad. Gården, skog och mark var hans stora intresse under alla år. När han hade tid ägnade han sig åt jakt, som var hans stora fritidsintresse. I yngre dagar var han också en aktiv och duktig skytt i Blädinge skytteförening och under många år var han med i hemvärnet. Han var under en tidsperiod ledamot i Blädinge kyrkoråd och det var också inom denna församling han var kyrkvärd. När det gällde arbetet i kyrkorådet ägnade han sig speciellt år församlingens skogsfastighet i Långaryd. Han ingick äktenskap år 1926.

Änkeman sedan 1966 sörjes han närmast av sonen Thorsten, som sedan 1965 äger och brukar föräldragården, dottern Eivor gift med distriktschef Arne Svensson, Öjaby och dottern Berit gift med försäljningschef Erik Lindell, Kristianstad, samt sonhustru, barnbarn och syskon i Grimslöv, Alvesta, Stockholm och Linneryd.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*När morgonljuset tänder
på nytt sin vårdkasbrand,
då glimmar alla vägar
mot hoppets löfteland,
och djupt i hjärtat nynnars
det veka instrument,
som ingen vinterkyla
och minusgrad har känt.*

*Väl sjunger alla skogar
sin vintermelodi
kring jungfruvita vidder
med frostkristaller i;
men tyst vi tror och tänker
att upp på snö och is
på nytt en vår skall spira
ur ljung och lingonris. –*

*Vi anar och vi drömmer
att inom oss vi bär
ett solens rika löfte
mot längtans blå mystär;
det glimmar anemoner
i våra drömmars värld
och något tänds och glöder
på hjärtats varma härd. –*

*Flyg ut, min längtans soldröm,
och dallra en minut
i rimfrostvita dungar
och spela varsamt ut
den sång i dur som smeker
till lugn och stilla tröst
i svala vintertimmar
när oron tär mitt bröst!*

Ur Smålandsposten N:o 13 Onsdagen den 17 Januari 1973.

Förenade krafter i en gammal skola för barnens skull

Förenade Krafter kallar dom sig. Sex entusiaster mellan 19 och 30 i Blädingeås gamla skola utanför Alvesta. På handlingsprogrammet står distribution av underhållning: teater, musik och sång. Målgruppen är främst barn i förskoleåldern. Idag börjar Förenade Krafter sin verksamhet med att medverka vid barnbibliotekets sagostund i Växjö.

– Skolbarnen här i länet är numera väl tillgodosedda med teater inom Växjöensemblens arbete. För förskolebarnen finns hittills ingenting. Vi tror att här finns ett stort och viktigt område att arbeta på, säger Hans Kellerman, en av initiativtagarna till Förenade Krafter.



Dom som ska göra't: Hans Kellerman, Lilian Rath med Bamse, Ragnhild Herninge, Thomas Forsell, Ulla Jahr och Toivo Svensson.

KOLLEKTIV

Gruppen består av sex unga människor, några med ett tidigare förflutet inom musik och teater. Dom lever kollektivt i Blädingeås gamla skola.

Skälen är två:

– Dels gör vi det för vår egen skull och för våra barn. Vi vill att dom skall få växa upp i den trygghet som finns i gemenskapen och i en vettig miljö. Dels tror vi att vi kan arbeta fram något väsentligt tillsammans.



Thomas Forsell f d ledare för popgruppen Nynningen i Göteborg, numera bl a musiker i Förenade Krafter.

GOTT OM PLATS

Det hela började när Hans Kellerman, 30, och Lilian Rath, 23, tillsammans med Sandra, 22 månader, flyttade från Växjö till Blädingeås i maj förra året. Den gamla skolan, som inte varit kulturcentrum, sedan den lades ner på 50-talet, var som gjord för att utnyttjas i scenverksamhet.

Dessutom fanns gott om boplats, mer än vad tre människor behövde.

Hans Kellerman, som tidigare arbetat i bl a teater FEM och Folkan i Göteborg och vid Riksteaterns Växjöensemble och Lilian Rath som bl a sysslat med barnteater i Norge och dekor vid Fol-

kan, öppnade huset för fyra Göteborgare till. Däribland Thomas Forsell, 21, musiker och Ragnhild Herninge, 19.

Thomas Forsell och Hans Kellerman har arbetat tillsammans tidigare. Nya i gruppen blev Ulla Jahr, 23, med ett flerårigt teaterförflutet, och Toivo Svensson, 25, tillsammans med Johannes, 7 månader. I kollektivet ingår också schäfern Bamse och katten Ceasar.

INTE BARA TEATER

Vad vill nu gruppen åstadkomma?

– Inte bara teater i olika former för barn, även om det är den verksamheten vi just nu startat att arbeta med.

– Föreningsteater har vi planer på. Vi ställer gärna upp och gör engångsföreställningar för enskilda möten och föreningar. Vi låser oss inte för bara teater. Vi kan bjuda på musik eller andra former för underhållning. I fråga om barnteatern har man diskuterat ett samarbete med ABF som kommer att vara behjälplig med distributionen.

SKRIVER SJÄLVA

Förenade krafter sysslar också med förlagsverksamhet. Hans Kellerman skriver själv pjäser. Han gör också modeller till dockteater. Just nu pågår en utställning i barnbiblioteket i Växjö av hans modeller.

Den första pjäs gruppen skall ge är en dockteaterföreställning som handlar om en pojke som inte kan somna.

Med den ämnar gruppen resa runt i barnstugor och förskolor i länet. Intresset har redan väckts på flera håll.

– Vi vill gärna ha någon form av återkommande verksamhet på förskolorna. Man kan tänka sig att vi kommer flera gånger samma vecka och varje gång sysslar med olika saker: musik, sång, teater. Skapande dramatik är ju inte bara skådespeleri från en scen, påpekar Thomas Forsell. Han har själv goda erfarenheter från liknande verksamhet i Borås tidigare.



Dockteater blir den första produktionen av gruppen. Ulla Jahr och Toivo Svensson manipulerar med dockorna.

JOBBIGT

Just nu arbetar gruppen hårt för att ställa i ordning en av de två f d skolsalarna i den gamla byggnaden. Salen – utrustad med jättekamin av svart järn och paneler i tidigt 1900-tal – skall bli scenverkstad. en andra skolsalen har moderniserats tidigare och innehåller nu gemensamt kök, matrum och dagrum. På övervåningen bor familjen var och en på sitt håll.

– Det kommer att ta tid innan vi fått i ordning här, men vi hjälps åt och ta det hela i etapper.

EGEN MARK

Service i Blädingeås saknas inte. Mitt emot kollektivgården ligger byns lanthandel. Lantbrevbäraren kör fram till postlådan invid grinden.

I trädgården odlas delar av livets förnödenheter. En lång rad äppelträd står utmed stenmuren som gränsar mot grannens åkrar. Tre träd med svarta körsbär hör till köksträdgården liksom ett land hallonbuskar. På en åker en bit från huset skall man odla potatis och kål.

– Vi har redan haft tur med odlingen. I höstas klarade vi hela potatisskörden undan brunmögel som härjade svårt i trakten.

Granngemenskapen är fin. Förenade krafters första skådespelerijobb i Blädingeås var ett beställningsarbete från granngården. Grabbarna ställde upp som tomtar. Succén var given.

PENGARNA

– Det kommer kanske att ta tid innan vi arbetat fram en så stabil grund att stå på att verksamheten finansierar sig. Just nu arbetar flera av oss på andra håll också.

Hans Kellerman har halvtidsanställning vid Riksteatern i Växjö. Thomas Forsell ger musik-
lektioner.

– Så småningom hoppas vi kunna ägna oss åt musik- och teaterverksamhet för barn och vuxna på heltid.

Premiären sker i dag. lokal: Biblioteket i Växjö.

TEXT:
DORIS GUNNARSSON
FOTO:
ROLAND EKHOLM

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 20 Januari 1973.

Födelsedag.

90 år fyller i morgon fru Signe Svensson, maka till herr Ernst F Svensson, Aringsgården, Alvesta. Fru Svensson är född i Lisebro, Blädinge och genomgick i ungdomen hushållskurs vid Grimslövs folkhögskola. Före giftermålet år 1912 var hon hushållerska på Oby. Hennes stora intresse har varit hemmet och familjen. Sedan 1969 vistas hon och maken på Aringsgården.

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 22 Januari 1973.



Julfest A-Betong anordnade på söndagen julfest för sina anställda och deras familjer i Blädingegården utanför Alvesta. 250 personer hade mött upp till festligheterna där det bjöds dans och lekar kring granen och gottepåseutdelning till barnen. Olle Nilsson, Blädinge var lektedare och på bilden är man i full fart att dansa ut granen.

Ur Smålandsposten N:o 19 Onsdagen den 24 Januari 1973.

Cyklist påkörd i Benestad

En dam från Blädinge påkördes vid 14-tiden i går av en personbil i Benestad på vägen mellan Alvesta och Vislanda. Hon var på väg till sitt hem. En Alvesta-bilist på väg åt samma håll fick möte med tre personbilar samtidigt som han hann upp cyklisten.

Enligt uppgift avsåg han först att sakta in bakom cyklisten, men valde sedan att köra om den samtidigt med mötande. Det blev emellertid för trångt. Bilen stötte mot cyklisten som kastas i gatan. Hon fördes till Växjö lasarett för vård av bl a ansiktsskador och hjärnskakning.

Ur Smålandsposten N:o 47 Måndagen den 26 Februari 1973.

FÖRLOVADE

Bo Axelsson
Lisbeth Petersson

Växjö. Benestad.
Blädingegården den 24/2 1973.

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 24 Februari 1973.



Min kära Syster

Anna Samuelsson

* 15 sept. 1903

har i dag lämnat mig i ousäglig sorg
och saknad.

Blädingeås, Blädinge den 22 febr. 1973.

BENGT SAMUELSSON

Övrig släkt och vänner

Tyst och stilla var din vandring
genom livet
Lugn och fridfull var din
hädanfärd
Tack för vad du gjort och givit
Vila ljuvt det är vår minnesgård

Sv. ps. 355.

För dem, som önskar följa min kära
Syster till hennes sista vilorum, meddelas
att jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka lördagen den 3 mars 1973 kl. 13.00.

Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till en minnesstund i Blädingegården.

Tänk på Cancerfonden.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Anna Samuelsson †. Fröken Anna Samuelsson,
Blädingeås Norregård, Blädinge, avled i torsdags.

Hon var född 1903 i Blädingeås. Tidigt faderlös
fick hon hjälpa sin moder med gårdens skötsel, och
hela hennes verksamhet har varit förlagd till föräld-
rahemmet. Efter moderns bortgång har hon tillsam-
mans med en broder brukat gården. Fröken Samuels-
son var kyrkligt intresserad och har nedlagt ett vär-
defullt arbete inom den kyrkliga syföreningen. Hon
var också medlem i Blädinge CKF.

Närmast sörjes hon av brodern Bengt.

Ur Smålandsposten N:o 53 Måndagen den 5 Mars 1973.

LYSNING

Lars-Åke Fritzson
Christina Nilsson

Risinge. Blädinge.

Per Haraldsson
Margaretha Nilsson

Yxnanäs. Blädinge.

Ev. visiter 11/3 Blädinge, 18/3 Yxnanäs
och Risinge.

Vigsel i Blädinge kyrka den 28 april.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 22 Mars 1973.

Hjortsbergabo drabbades åter

Stora värden gick till spillo vid en brand i en villa vid Ulvagraven utanför Hjortsberga tidigt på onsdagen. Det var andra gången på fyra år som lantbrukare Allan Petterssons fastighet eldhärjats. Efter förra gången fick han bygga upp ett helt nytt hus och det blev färdigt så sent som i fjol. Branden i det nya huset utlöstes av att en traktor fattade eld då den skulle köras ut ur garaget under huset.

Det var vid åttatiden som branden utbröt i fastigheten. Allan Pettersson skulle köra ut traktorn som är beläget i källaren. Då han startade blev det överslag i det elektriska systemet och detta i sin tur antände lite torrt gräs som fastnat på motorn. Elden tog sig snabbt och fick ytterligare fart, när dieseloljan fattade eld.

Pettersson försökte trots detta få ut traktorn ur garaget men kom på sned och fastnade med traktorn i garageporten. En träaltan ovanför garaget fattade eld och sedan spred sig elden utmed gavelväggen.

Branden var intensiv, då Alvesta brandkår kom till platsen. Efter en stund trodde man sig emellertid ha elden under kontroll. Den fick dock ny fart, då man inte kommit åt ett inbyggt vindsutrymme på vardera långsidan, vilket ytterligare försvårade och förlängde släckningsarbetet.

Hur stora värden som blev lågornas rov är ännu för svårt att säga något om. Huset blev i det närmaste totalt urblåst invändigt och taket tillsammans med ena gavelväggen härjades svårt. Försäkringar täcker förlusten av det brunna.

I samband med försöken att få ut traktorn och släcka branden erhöll Allan Pettersson brännskador på ett ben och en arm. Han kördes till lasarettet i Växjö, där han fick kvarstanna för observation.

Ur Smålandsposten N:o 63 Fredagen den 16 Mars 1973.

Vem minns vintern 1888?

För omkring 100 år sedan kom en ung och vaken skåning upp till Småland och fick anställning vid Statens Järnvägar, en tjänst som på den tiden var populär och eftersökt. Han blev placerad i Grimstorp, en mil söder om Nässjö, och där upplevde han mycket, som intresserade honom. Han gjorde iakttagelser och anteckningar om märkliga ting, och särskilt uppmärksammade han väderleken, som här avvek från förhållandena nere i Skåne. På ålderns dagar skrev han ner sina memoarer, och från dem är stoffet till följande skildring hämtat. Det kan vara intressant att få veta något om vintern för 85 år sedan, särskilt som den var mycket ovanlig och nu har hunnit att glömmas.

Den bistra vintern 1888 började omkring den 1 december 1887, och från nyåret blev det köld och snöyra så gott som varje dag. Kunigunda-dagen, den 3 mars, var den allra värsta. Den började med blåst och 20 graders kyla samt med isnålar, som slog hål på skinnet, om det fanns en bar fläck i ansiktet eller händerna. För varje isnål, som träffade, trängde en liten bloddroppe fram. Man kunde inte gå emot den starka blåsten mer än några få steg, förrän man måste vända sig om för att kunna andas. Vid 12-tiden på dagen övergick vädret till ymnigt snöfall och en våldsamt storm, som vräkte ihop snön till väldiga drivor, vilka gjorde vägarna oframkomliga och järnvägstrafiken omöjlig. Det hemska ovädret ackompanjerades av telegraftrådarnas sång och gav vindens sus i skogsträdens kronor. Oavbrutet pågick det intensiva ovädret till följande dags förmiddag, då snöfallet plötsligt upphörde och luften klarnade. Stormen bedarrade också snart, och temperaturen sjönk till -30 grader. Massor av snö hade då vräkt ner, och det blev en köldperiod med en temperatur av -15 till -30 grader ända fram till vårdagjämningen.

För att kunna bärga sig inomhus måste man elda oavbrutet, varvid bristfälliga skorstenar frestades så hårt, att eldsvådor uppstod. Natten mellan den 3:e och 4:e mars brann Oby herregård nära Vislanda ner. Många bland släckningsmanskaper fick såväl frost som brännskador vid det tillfället, och en del människor som varit ute i något ärende under lördagsnatten gick vilse och frös ihjäl samt blev liggande i snön. Flera av dem hittades icke förrän fram i april eller maj, då snön smält bort. Under den värsta tiden i mars kunde man icke hålla vägarna öppna för den myckna snöns skull. Drivorna var ofta 2 – 3 meter höga, och på jämn mark låg snön mer än meterdjup. Då man skulle färdas fram i något nödvändigt ärende kunde man inte följa vägen, eftersom man icke visste var den fanns. Man fick orientera sig med hjälp av kända märken, en gårdsgårdsstör här och ett träd eller en buske där. Ingen plog förspänd med oxar eller hästar och dirigerad av ploglagets körare och skottare kunde hålla vägen öppen. Försök gjordes nog, men redan följande natt hade snöyran sopat igen allt vad väg hette, och så fortsatte det under hela mars månad.

Den 13 mars urspårade det nedgående nattsälltåget fyra kilometer söder om Sävsjö. Loket och främsta finkan blev stående upprätt, likaså finkan i slutet av tåget. Alla personvagnarna däremot lade sig snällt på sidan i den djupa snön. Tack vare den stora snömängden utefter järnvägslinjen och den jämna terrängen fick olyckan inga svårare följder. Ingen av passagerarna skadades. Endast tågmästaren fick sig en törn i huvudet. Hans skador visade sig emellertid vara mindre allvarliga, och efter ett par veckors sjukledighet var han åter i tjänstgöring. En av de resande vaknade icke, då olyckan hände. Han hade legat på en soffa, och då man anträffade honom, stod han och sov. Han hade fått fötterna nedåt, då tåget välte. Då han så småningom vaknat helt oskadad och fått situationen klar, yttrade han: "Skall man inte ha ersättning för detta?" Verkstadsarbetare ifrån Malmö beordrades upp till olycksplatsen för att röja och rätta till efter olyckan. Flera av dem var så lätt klädda, att de fick frostsador i ansiktet, på händerna eller fötterna. Mellan Eslöv och Lund var vid samma tid trafiken lamslagen en hel vecka av den myckna snön och den starka kölden.

Öresund var samtidigt isbelagt. Många danskar och svenskar promenerade över sundet mellan Malmö och Köpenhamn. Det var ingen nöjespromenad, ty en stor del av de dumdristiga blevo uttröttade och fick hjälpas i land på ett eller annat sätt. Efter någon tid fördes en liten kiosk ut till mitten av sundet och placerades på isen, så att man kunde få sig lite varmt till livs

eller vila sig ett par timmar. Efter ett par veckor var det slut med dessa äventyrliga utflykter. Blidvädret kom så småningom, och normala förhållanden började åter råda.

Den svåra vintern 1888, som de gamla ofta talade om, har gått till historien. Få är väl de, som har en egen hågkomst av densamma. Det var särskilt i södra Sverige, i Småland och Skåne samt i angränsande landskap man fick uppleva det värsta.

AXEL FRÖBERG

Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 11 April 1973.

Röda korskretsen på fest i Blädinge

Blädinge Röda korskrets har haft traditionell vårfest i Blädingegården med god tillslutning. Fru Eva Johansson, Norra Vare, välkomnade särskilt dagens högtidstalare, redaktör Harry Sjöman samt överlämnade ordet till honom. Han höll ett intressant och humoristiskt kåseri om en del aktuella frågor. Efter föredraget blev det samkväm, så hölls auktion på ett stort antal skänkta varor. Auktionsklubban hanterades på ett utmärkt sätt av lantbrukaren Olle Nilsson, Blädinge. Dagens behållning blev 1 200 kronor, och då allt var skänkt blev nettot detsamma. Ordföranden tackade alla som på olika sätt bidragit till det goda resultatet.

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 3 April 1973.

Växjöflicka till TV-final

Med värme känsla och inlevelse sjöng sig lilla Laura Garrette från Växjö rakt in i domarnas hjärtan vid semifinalen i TV 2:s talangjakt Ställ upp, på måndagskvällen. "Fire and rain" sjöng Laura till eget gitarrackompanjemang och distanserade sina sju konkurrenter från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Semifinalen gick i Malmö. Nästa gång vi får se henne blir i finalen. Vi gratulerar till den fina segern och håller finaltum-marna för Laura om någon månad.

Laura har bytt låt till semifinalen. När hon kvalificerade sig i Smålandsfinalen sjöng hon "What would you do"? Vilken av dessa låtar som blir aktuell i finalen är ännu så länge hennes egen hemlighet. Det spelar heller ingen roll vilken hon väljer. Hon framför båda med professionell säkerhet.



Ur Smålandsposten N:o 89 Måndagen den 16 April 1973.

LYSNING

Lars Magnusson

Elisabeth Nilsson

Växjö. Blädinge.
Lysningskaffe i Västregård den 22/4,
i Hovs skola den 29/4.
Vigsel i Blädinge kyrka Pingstafton.

Gräsbrand i Blädinge

Ett 5 000 kvm stort område avbrändes på lördagen i Blädinge. Det var på ett kalhygge i närheten av järnvägen som det uppstod brand. Ingen större skada vållades av branden. Hur branden tänt är oförklarligt men det kan möjligen vara en utkastad fimp från ett förbipasserande tåg som antänt.

Ur Smålandsposten N:o 91 Onsdagen den 18 April 1973.

Här började resan till landet i väster



Järnvägen är för länge sedan nedlagd, rälsen är uppriven. 1911 var den första tappen på Otto Kjellbergs Amerikaresa. Nu är han 81 år och promenerar längs banvallen med TV-filmaren Jan Eriksson, som just gjort en film om hans livsöde.

Drömmen om Amerika - och hur den gestaltade sig i verkligheten, det blir huvudtemat i det porträtt av 81-åriga Otto Kjellberg i Grimslöv, som TV-filmaren Jan Eriksson just avslutat. Under nästan ett halvår har Eriksson följt Kjellberg i hans liv som pensionerad snickare och lokalpolitiker i den lilla röda stugan i Grimslöv. Det har blivit många och långa samtal och många berättelser och minnen ur Otto Kjellbergs rika fatabur.

Någon gång fram i sommar, när Jan Eriksson klippt ihop två och en halv kilometer film, får svenska TV-tittare träffa Otto Kjellberg, småländsk torparens uppvuxen med nio syskon,

som träget i tre år sparade sin lilla vallpojks- och dagsverkslön för att få ihop till Amerikabiljetten. 19 år gammal lämnade han Sverige – men kastade för säkerhets skull en sista blick över axeln på fosterjorden. Han kom tillbaka hem efter tio år. Utan några dollar att växla in. Tillbaka till Amerika ville han aldrig. Han nöjde sig med att vara snickare och bruka den småländska jorden vid sidan av. Han gifte sig och fick fem barn. Han var som folk är mest – men tiden i Amerika har ändå satt sin prägel på hans liv. Det är just det som Jan Eriksson vill skildra.

– Ett människoöde som sådant, säger han, med drömmen om Amerika i bakgrunden. Jag arbetar utan större tidspress och utan givna förutsättningar. Jag är mycket nöjd med resultatet. Otto Kjellberg har jag valt bland ett tjugotal personer som rest till Amerika och kommit tillbaka.

Jan Eriksson har i sin serie om svenska människoöden tidigare gjort tre program som handlat om Wennergrens mångårige hovmästare, om en gårdfarihandlare och om en gammal statare.

Ur Smålandsposten N:o 95 Onsdagen den 25 April 1973.



Min älskade Maka,
vår kära lilla Mor och Farmor
Olivia Pettersson

* 5/12 1898

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, syskon, övrig
släkt och många vänner.

Boda, Blädinge den 20 april 1973.

OSCAR

Stig och Vivi

Ann-Charlotte, Håkan

Åke

Tung är sorgen svår att bära
Tomt det blir i hemmets vrå
Men av allt du gav oss kära
Finns i minnet kvar ändå.
Flitigt har du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat
Aldrig kommer vi att glömma
Vad du gjort i gången tid
Tack för all din omsorg ömma
Vila nu i frid.

Sv. ps. 331.

För dem, som önskar följa vår kära till
hennes sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka fredagen den 27 april kl. 14. Samling i kyrkan. Efter begravningsakten en vänlig inbjudan till en minnesstund å Vislanda Hotell. Meddelas endast på detta sätt.
Tänk på Missionen!



Vår kära lilla Mor
och Farmor

Ingrid Johansson

* 14/9 1893

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, syskon, övrig
släkt och vänner.

Hult, Blädinge den 22 april 1973.

Thelma

Sune

Birger och Birgit

Hubert och Ingrid

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Din trötta fot nu vila fått
Mång tusen fjät för oss du gått
Så villigt till det sista.
Tack kära Mor för omsorg öm
Ifrån vår spåda barndomsdröm
Och genom hela livet.

Sv. ps. 572: 4.

För dem, som önskar följa vår kära till
den sista vilan, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 28 april kl. 12.00. Efter begravningsakten en vänlig inbjudan till minnesstund å Centrums Matsalar, Vislanda.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Olivia Pettersson †. Efter en tids sjukdom avled på Långfredagen fru Olivia Pettersson, Boda, Blädinge, maka till hemmansägare Oscar Pettersson.

Den bortgångna var född i Moshult, Vislanda 1898. Efter ingånget äktenskap 1931 kom makarna till Spånshult, Vislanda. 1954 flyttade familjen till Boda i Blädinge. Olivia Pettersson ägnade sina krafter åt hemmet och familjen. Hon tillhörde bl a Blädinge kyrkliga syförening.

Närmast sörjande är maken, sonen Stig, traversörare i Vislanda, sonen Åke, idrottskonsulent i Skövde, sonhustru, barnbarn och syskon.

Ingrid Johansson †. På påskdagen avled i Växjö fru Ingrid Johansson, Hult, Blädinge.

Den bortgångna var född 1893 i Piggaboda, Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. Under tidiga ungdomsår var hon hemma och hjälpte föräldrarna med gårdens skötsel. Vid 18 års ålder reste hon till Amerika, men efter några år återvände hon till hemlandet och 1916 ingick hon äktenskap med lantbrukare Ivar Johansson och makarna bodde de första åren i Rydaholm. 1925 inköpte de en gård i Hult, Blädinge, vilken de för några år sedan överlät till äldste sonen. Fru Johansson ägnade helt sina krafter åt hemmet och familjen.

Änka sedan 1963 sörjes hon närmast av fyra barn, Thelma, sjuksköterska i Alvesta, Sune, som innehar föräldragården, Birger, lantbrukare i Agunnaryd och Hubert, lantbrukare i Vislanda, samt sonhustru, barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 30 April 1973.

Bröllop.



Herr Per Haraldsson, Älmeboda, med maka Margaretha, född Nilsson, Växjö. (Foto: PR Bild, Växjö).



Herr Lars-Åke Fritzon, Risinge, med maka Christina, född Nilsson, Skir. (Foto: PR Bild, Växjö).

Vid ett dubbelbröllop vigdes i Blädinge kyrka på lördagen banktjänsteman Per Haraldsson, Älmeboda och företagsekonom Margaretha Nilsson samt kemiingenjör Lars-Åke Fritzon, Risinge, och kontorist Christina Nilsson. Brudarna är döttrar till åkeriägare Holger Nilsson och hans maka Greta, Blädinge. Uppvaktande tärna och marskalk var stud Brit-Marie Fritzon, Risinge och stud Lars Nilsson, Blädinge. När brudparen tågade in i kyrkan spelade kantor Yngve Johansson, Alvesta, Mendelsohns "Bröllopsmarsch". Därefter sjöng sängpedagog fru

Anna-Carolina Edholmer, Växjö "All kärleks hemlighet" av J S Bach. Vigseln förrättades av en kusin till brudarna, kyrkoadjunkt Bengt Sivberg, Uppsala, som sjöng brudmässan och höll lyckönskningstal. Efter vigseln sjöng fru Edholmer "Aria ur Or Semele" av G F Händel. Som utgångspreludium spelades "A Trumpet Voluntary" av J Clarke med trumpet solo av herr Stig Ferm, Växjö, ackompanjerad av kantor Yngve Johansson på orgel. Efter vigseln gav brudarnas föräldrar supé i Blädingegården för ett stort antal gäster. Härvid blev brudparen föremål för hyllningar med musik, sång och många tal. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 29 Maj 1973.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*God morgon, trast och duva,
gullviva och viol
och allt som ler och blommar
mot vänögd arlasol!
Så mumlar mor Johanna
som solen lockat ut,
där själv hon faktiskt blommar
vid sin rabatt och knut...*

*Ja, kära mor Johanna
godmorgon framför allt,
du i din iver glömmet
din käpp, fast du är halt...
Din långa levnads möda
och kärva vandringsår har
gett dej gikt och ryggvärk
och silvertvinnat hår. –*

*Men ditt humör är kärnfriskt
förutan skvallerprat,
och hjärtevärmens äril
har högsta guldkarat;
och när du ler då lyser
ett vänligt återsken,
som varslar om att själen
från hat och lögn är ren. –*

*Jag önskar alla gummor
uti sitt väsen bar
nånting av samma godhet
som mor Johanna har!
Då kanske ung och gammal
i bygd och storkommun
till själ och hjärta bleve
mot mycket ont immun.*

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 4 Juni 1973.

Högtidligt i Blädinge

I kyrkan i Blädinge har 1913 och 1923 års konfirmander firat sitt 60-års- respektive 50-årsjubileum efter konfirmationen. Komminister Åke Johansson mötte konfirmanderna framför sockenstugan. Sedan tågade de par om par in i kyrkan där samtliga deltog i högmässan och nattvarden. Efter högmässan samlades konfirmanderna ute på kyrkogården, där tre avlidna kamraters gravar blomstersmyckades, varvid fröken Asta Salskog, Blädingenäs, uttalade några minnesord.

1923 års konfirmander hade ordnat med blomstersmyckning av sin konfirmationslärare prosten Gustafssons grav på Tingsås kyrkogård.

Därefter ställdes farden till Blädingegården där en av 1913 års konfirmander, urmakare Gunnar Johansson, Vislanda, och hans fru Vendla hälsade välkomna. Fru Johansson hade lagat till ett riktigt förnämligt bonnkalas i den gamla stilen. Komminister Johansson talade och även den förra året avgående komministern i Blädinge, Gunnar Urselius, talade. För 1913 års konfirmander talade nämndeman Harald Håkansson, Grimslöv och för 1923 års konfirmander talade Gunnar Bravell, Tranås, som i humoristiska ordalag berättade om gamla Blädingeminnen från den tid då han bodde där. Vidare underhöll komminister Johanssons fru samt fröken Asta Salskog och fru Anna Håkansson, Grimslöv, med trevliga sångnummer. Gästernas tack till fru Johansson för det förnämliga sätt hon hade ordnat med denna högtidsdag och för den rikliga förplägnaden framfördes för 1913-åringarna av Lindman - Håkansson, och för 1923-åringarna av herr Gunnar Bravell. Av 1913 års konfirmander var 8 närvarande, och av 1923 års 20 var 11 närvarande.

Ur Smålandsposten N:o 133 Tisdagen den 12 Juni 1973.

Bröllop.



Herr Bo Axelsson, Växjö, med maka Lisbeth, f Petersson, Alvesta.
(Foto: Hovfotograf Olson, Alvesta).



Herr Lars Magnusson, Växjö, med maka Elisabeth, f Nilsson, Blädinge.
(Foto: Studio Visit, Växjö).

I Alvesta kyrka vigdes pingstafton försäljare Bo Axelsson, Växjö, och fröken Lisbeth Petersson, dotter till lantbrukare Bror Petersson och hans maka Mildred, Benestad, Alvesta. Brudparet tågade in i kyrkan till tonerna av "Brudkören" ur "Lohengrin" av R Wagner spelad av musikdirektör fru Mildred Ternéus, Alvesta. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kyrkoherde Erik Ekblad, Alvesta. När brudparet lämnade kyrkan spelade fru Ternéus "Trumpet Voluntary" av John Stanley. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på

Värdshuset Stallet i Lagan för den närmaste vänkretsen och vid detta tillfälle blev brudparet föremål för sedvanliga hyllningar i form av tal och telegram.

I Blädinge kyrka vigdes på pingstafton ingenjör Lars Magnusson, son till byrådirektör Rune Magnusson och hans maka Gunnel, född Årmann, Växjö med barnsköterska Elisabeth Nilsson, dotter till lantbrukare Olle Nilsson och hans maka Svea, född Nykvist, Västregård, Blädinge.

När brudparet intågade i den vackert blomstersmyckade kyrkan spelade kantor Yngve Johansson på orgel och kassör Stig Ferm på trumpet "A Trumpet Voluntary" av Jeremia Clarke. uppvaktande tärna och marskalk var lärarkandidat Monica Nilsson, Norrhult och studerande Hans Magnusson, Växjö och brudnåbb var Helena Nilsson, Alvesta. Före vigseln sjöng brudens fader "All kärleks hemlighet". Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, komminister Gunnar Urselius, Växjö, som höll ett varmhjärtat tal till brudparet. Efter vigseln spelade kassör Stig Ferm på trumpet "Lovoffer" av Josephson. Till tonerna av "Preludium i C-dur" av Bach uttågade brudparet ur kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Blädingegården där de nygifta hyllades med tal, sång och musik. Tal hölls av brudens fader, brudgummens fader, vigselförrättaren, teckningslärare Sven-Olof Rosén, Växjö, samt småskollärare Birgitta Helgesson, Karlshamn. Ett antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 138 Måndagen den 18 Juni 1973.

VIGDE

John-Erik Olsson
Birgit Johansson

Blädinge. Blädinge.
Gyllene Uttern 16/6 1973.



Herr John-Erik Olsson, med maka Birgit, född Johansson, båda från Blädinge.
(Foto: Estvalls foto, Alvesta.).

Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 26 Juli 1973.

Drömmen om landet i väster Grimslövsemigrant berättar

– Man var ju född fattig och tänkte aldrig förbli något annat, det var inte för att tjäna guld som jag emigrerade, försäkrar Otto Kjellberg, 81-årig svensk-amerikan från Grimslöv som vi får möta i rutan i kväll. Den egentliga anledningen till att jag for över var att jag ville slippa exercisen. I Helsingborg såg jag hur husarerna bar sig åt mot pojkarna, och det ville jag inte vara med om.

Otto Kjellberg, f d emigrant for till Staterna år 1911. Då var han bara 19 år gammal. Han for tillsammans med sin bror för att slippa värnplikten. Bröderna fick dela en skrubbe med tio andra, en skrubbe fylld av råttor, vägglöss och kackerlackor. Otto Kjellberg hade sparat 350 kronor till resan och 25 för landsstigningsavgiften. Det blev en svår tid för den unge svensken och jobben var de smutsigaste. Kjellbergs första arbete bestod av att gräva kloaker. Sedan följde andra tillfälliga grovarbeten.

Efter några år i Amerika började andra besvärigheter för Otto Kjellberg. De amerikanska myndigheterna var ute efter honom för att han skulle göra sin värnplikt. Men Otto Kjellberg, som hade en starkt pacifistisk tro, vägrade att skriva på mönstringspappren. Istället förstörde han sina identitetspapper och rymde. Han fick resa från den ena platsen till den andra, ständigt rädd för att bli angiven – det fanns pengar att tjäna på angiveri och 20 års fängelse väntade för dem som smet från militärtjänst. Efter första världskriget ville Otto Kjellberg resa hem till Sverige igen och 1920 lyckades det honom att ta sig tillbaka.

I programmet får vi höra Otto Kjellberg berätta om sina hårda år i Amerika, om fackföreningarnas problem gentemot arbetsgivarna, om flykten från militärtjänsten och den svåra tiden när han var på flyende fot. Med rörelse berättar Otto Kjellberg också om mötet med föräldrarna när han återvänt hem och om den nya tiden i Sverige, när han stannade på föräldrarnas gård.

Programmet om Otto Kjellberg har gjorts av Jan Eriksson. TV-filmaren som flera gånger tidigare gjort uppmärksammade och finstämda TV-porträtt.

– Alla människor är märkvärdiga var och en på sitt vis, den här gången har jag varit på jakt efter någon som utvandrat och kommit tillbaka från Staterna. Man hör ju ofta bara talas om dem som lyckats. Men hur gick det för alla de andra? Motsvarade Amerika-drömmen lyckan? Blev de rika? Varför kom de tillbaka? Jag har åkt runt hela landet och intervjuat f d svensk-amerikaner, berättar Jan Eriksson. Att det blev just Otto Kjellberg berodde bl a på att han är smålänning och en bra representant för emigranterna.

– Under 10-talet var det svåra år i Sverige, vi hade just haft storstrejken 1909 och många utvandrade till Staterna. Otto Kjellberg fick det knappast bättre än han haft det hemma i den fattiga torparstugan i Grimslöv. I Amerika blev det oftast rena slavarbetet.

Jan Erikssons TV-inspelning i Grimslöv väckte ett visst uppseende, men Otto Kjellberg själv har tagit ståhejet med upphöjt lugn. Numera är han pensionerad, pysslar i trädgården och med finsnickerier. Bl a gör han vackra ljusstakar. Han är pigg och kry, vill inte tillbaka till Staterna



TV-filmaren Jan Eriksson, producent och allt-i-ett-skaparen av fina porträtt skymtas här i aktion under intervjun med svensk-amerikanaren Otto Kjellberg, som vi möter i TV 2-rutan i kväll.

utan är tacksam att längtan efter föräldrar, syskon och hembygd drev honom tillbaka hem för drygt 50 år sedan. Vad som tynger honom mest är att hans kära hustru ligger på sjukhus sedan 40 år tillbaka. Hon blev sjuk när deras femte barn föddes.

TV 2 torsdag kl 21.00.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 4 Juli 1973.



Trädgårdskurs I går avslutades en studiecirkel i trädgårdslära i Vislanda. Elva deltagare har under åtta kvällar fått lära sig det mesta om hur man sköter hemmaträdgården. Avslutningen hölls på Kurrebo i Urshult och där deltog fr v Maja Karlsson, Gustav Karlsson, Ingvar Johansson, Holger Johansson, kursledare Sigvard Hedlund, Bengt Jonasson, Ernst Nilsson och Sigurd Fransson.

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 20 Augusti 1973.

Bröllop.



I Hjortsberga kyrka sammanvigdes på lördagen försäljare Lennart Samuelsson och fröken Gudrun Wiktorsson, båda från Alvesta. Vigseln förrättades av kyrkoherde Karl-Erik Larsson.

Herr Lennart Samuelsson med maka Gudrun, född Wiktorsson, båda från Alvesta.

(Foto: Estvalls foto, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 7 Augusti 1973.



Vår kära Mor,
Mormor och Farmor
Ida Hagström
* 24/4 1885

har i dag stilla insomnat i en ålder av
88 år. Djupt sörjd och saknad men i
ljusst och tacksamt minne bevarad av
oss, syster, släkt och vänner.

Blädinge den 5/8 1973.

Ivar och Elsa
Asta och Volmar
Tage och Ingrid

Barnbarn barnbarnsbarn
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
mötas de igen.

För dem, som önskar följa vår kära Mor
till den sista vilan, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 11/8 1973 kl. 14.00.
Efter jordfästningen inbjudes till min-
nesstund i Blädingegården.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Ida Hagström †. På söndagen avled fru Ida Hagström, änka efter lantbrukare Karl-Evert Hagström, Blädinge. Hon var 88 år gammal och var född på soldattorpet i Blädinge. I ungdomen arbetade hon några år inom hotellbranschen. År 1912 ingick hon äktenskap och makarna bosatte sig i Blädinge, där de övertog makens föräldrahem. Hon blev änka 1964. Några år vårdades hon på Björkliden i Vislanda, men har den senaste tiden varit på Alvesta sjukhem. Fru Hagström var en arbetsam och duktig människa, som ägnade all sin tid åt hemmet och familjen.

Närmast sörjes hon av barnen Ivar, lokförare i Uddevalla, Asta gift med åkeriägare Volmar Nilsson, Blädinge och Tage, lokförare i Nässjö, samt sonhustrur, barnbarn, barnbarnsbarn och syster i Malmö.

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 20 Augusti 1973.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Nu lunkar skalden
kring sjö och skogar
och pinar lyran
med ömma knogar
och orden dansar
i stora stim
och hela luften
är full av rim.*

*Och håret fladdrar
och kinden bränner,
och i mitt hjärta
stor nöd han känner,
ty all den skönhet han
hör och ser
finns inga planer
att pränta ner...*

*Förtvivlad dignar
han vid en tuva,
allt medan smärtan,
den bitterljuva,
om hjärtat griper
i stadig kram
tills diktarsjälen
blir tom och lam.*

*Omsider somnar
han in och snarkar
fast vänster versfot
motsträvigt sparkar;
på lyran gnager
pegasen slö
i hopplös väntan
på – klöverhö .-*

Ur Smålandsposten N:o 193 Onsdagen den 22 Augusti 1973.



Vår älskade Syster
Moster och Faster

Tyra Karlsson

* 8 mars 1890

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljusst och tacksamt
minne bevarad av oss, övrig släkt och
vänner.

Odenslanda, Vederslöv den 21/8 1973.

**JOHAN
AUGUSTA**

Syskonbarn med familjer

Du fyllt din plikt din vilas tid är inne
Med glädje skall vi minnas vad du gav
Din godhet lyser vackert vid ditt minne
Och tacksamhet skall dröja vid din grav.

Sv. ps. 336.

För dem, som önskar följa vår kära till
hennes sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Vederslöv kyrka
lördagen den 25 augusti kl. 11.00.

Samling i kyrkan.

Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till minnesstund å Vederslövs nya
skola.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Tyra Karlsson †. I går avled fru Tyra Karlsson.
Odenslanda, Vederslöv i sitt 84:e levnadsår.

Hon var född i Hjälmalyd, Blädinge. Redan under
skolåldern kom hon till en faster och farbror i Södra
Vare, Blädinge där hon hjälpte till med allehanda
göromål. Äktenskap ingick 1928 med lantbrukare
Axel Karlsson, Vederslöv, varefter makarna bosatte
sig på makens lantgård. År 1949 blev hon änka men
bodde kvar på gården och utarrenderade gården till
en granne. Trots sin höga ålder skötte hon ensam om
de dagliga sysslorna som till en lantgård hör. För två
år sedan såldes gården och fru Karlsson flyttade till
en lägenhet i Odenslanda. Hon var varmt kyrkligt
intresserad.

Närmast sörjande är brodern Johan Nilsson, f d
lantbrukare, Blädinge, och systemen Augusta Brolien i
Amerika samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 216 Tisdagen den 18 September 1973.

FÖRLOVADE


Allan Karlsson
Lena Svensson

Billingtonorp. Benestad.
Stallet, Lagan 15/9 1973.

Ur Smålandsposten N:o 220 Lördagen den 22 September 1973.

FÖRLOVADE	
Stig Ahlqvist Irène Johansson	
Blädinge.	Braås.
21/9 1973.	

Ur Smålandsposten N:o 229 Onsdagen den 3 Oktober 1973.


Min käre Broder Artur Svensson * 10 nov. 1891
har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd och saknad av mig, syskonbarn, svåger, övrig släkt och vänner, men i ljusst och tacksamt minne bevarad. Färanäs, Blädinge den 2 okt. 1973.
KARL
Det hem som Du älskat, Där blommor har spirat, Det lämnat Du nu för en skönare värld. Den tomhet vi känner kan ord ej beskriva, Hav tack för det goda Du sått på Din färd.
För dem, som önskar följa min käre Broder till hans sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 6 okt. kl. 15.00. Samling i kyrkan. Efter begravningsakten en vänlig inbju- dan till minnesstund å Vislanda Hotell. Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Artur Svensson †. I går avled lägenhetsägare Artur Svensson, Ekedalen Färanäs, Blädinge.

Han var född i Amerika 1891. Efter moderns död flyttade familjen tillbaka till Sverige och bosatte sig i Björkemon, Vislanda. År 1918 flyttade Artur Svensson till en syster i Färanäs där han 1944 byggde sig ett eget hem. Herr Svensson har varit verksam som skogs- och vägarbetare. Han har också varit lantbrukare i orten behjälplig med olika arbeten. Under det sista året har han vistats på Björkliden i Vislanda.

Närmast sörjande är brodern Karl Svensson, Björkliden och syskonbarn.

	Tänk på Den Svenska Naturen! Bina gör det. Var glad för det! SVERIGES BIODLARES RIKSFORBUND	
---	--	---

Ur Smålandsposten N:o 231 Fredagen den 5 Oktober 1973.

IBRA-möte i Växjö med Evie Tornquist

Den unga norsk-amerikanska sångerskan Evie Tornquist medverkar i det IBRA-möte som anordnas i Katedralskolans aula i Växjö på söndag, Evie är välkänd i Sverige och har bl a medverkat i TV-programmet Kvällsöppet och Blå Vägen. Hon sjunger i höst för IBRA Radio över hela landet.

Bakom IBRA (International Broadcasting Association) står Sveriges pingstförsamlingar. IBRA sänder idag på 36 språk, och till 51 länder. Tyngdpunkten ligger på sändningar till länderna bakom Järnridån.

Vid samlingen kommer Evie att ackompanjeras av Lennart Sjöholm och vidare talat missionär Joseph Mattsson-Boze.



Evie Tornquist, U S A

Ur Smålandsposten N:o 237 Fredagen den 12 Oktober 1973.



Min älskade Maka
min kära Mor

Anna-Lisa Ahlqvist

* 10/6 1921

har i dag stilla och lugnt insomnat.
Djupt sörjd och saknad men i ljus
och tacksamt minne bevarad av oss,
föräldrar, syskon, övrig släkt och
många vänner.

Gullkroken, Blädinge den 9 okt. 1973.

EMIL

Stig och Iréne

Vi hann ej säga Dig farväl
Ty döden kom så fort.
Tung är sorgen svår att bära
Tomt det blir i hemmets vrå
Men av allt Du gav oss kära
Finnes minnet kvar ändå.
Flitigt har Du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat
Tills Du inte kunde mer.
Ro vi unnar nu Ditt hjärta
Frid som inte världen ger.

Sv. ps. 66.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 20 oktober kl. 13.00.

Samling i kyrkan.

Efter begravningsakten en vänlig inbjudan
till minnesstund på Vislanda hotell.

Meddelas endast på detta sätt.

Tänk på Cancerfonden.



Emil Liedner

* i Lidköping 4/12 1888

† i Blädinge 6/10 1973

BENGT och INGA

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Jordfästningen har ägt rum.
Tänk på Lutherhjälpen pg 23 82 82-8.

DÖDSFALL

Anna-Lisa Ahlqvist †. Fru Anna-Lisa Ahlqvist,
Oby Gullkroken, Blädinge, avled i går.

Hon var född i Vislanda 1921, och dotter till förre omlastaren Ernst Malm och hans maka, Vislanda. År 1950 ingick hon äktenskap med hemmansägare Emil Ahlqvist, Gullkroken. Fru Ahlqvist hade före giftermålet varit anställd på Hallanäs vårdhem och hon tjänstgjorde där som vikarie vid olika tillfällen så länge krafterna räckte. I Blädinge Röda korskrets var hon en mycket intresserad medlem.

Närmast sörjes hon av maken, och sonen Stig, bilreparatör i Alvesta, svärdotter, föräldrar, syskon, syskonbarn, svåger och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 245 Måndagen den 22 Oktober 1973.

VIGDE

Bo Johansson
Elisabeth Klevegård

Vislanda. Vislanda.
Lördagen den 20 okt. 1973.



Herr Bo Johansson med maka Elisabeth, född Klevegård, båda från Vislanda.

(Foto: Alvesta Press-Bild, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 269 Tisdagen den 20 November 1973.



Vår älskade

Linnéa Snygg

* 8/7 1902

har efter ett tåligt buret lidande stilla
insomnat, innerligt sörjd och saknad
av oss, syskon, övrig släkt och
vänner.

Hjälmaryd, Blädinge den 18 november
1973.

OSCAR

Signe och Jan

Per, Maria

Lars-Åke och Kerstin

Yvonne, Annelie

När jag slutar mina dagar
Låt i ro mig somna in
Ske det när dig helst behagar
Blott jag evigt bliver din
Kom o Jesu bliv mig när
Låt mig bliva där du är.

Sv. ps. 396 vers 5.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 24 november kl. 14.00.

Efter begravningsakten inbjudes till minnesstund på Centrumbaren i Vislanda.
Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Linnéa Snygg †. Fru Linnéa Snygg, maka till förre hemmansägaren Oscar Snygg, Hjälmaryd, Blädinge, har avlidit.

Hon var född i Benestad år 1902. Äktenskap ingick hon 1934 och makarna bosatte sig i Hjälmaryd. Fru Snygg har varit mycket verksam inom kyrkliga sällskapen och Röda korset.

Närmast sörjes hon av maken, samt dottern Signe, gift med ingenjör Jan Rosenberg, Malmö och sonen Lars-Åke, som övertagit fädernegården, barnbarn, syskon, syskonbarn, svågrar och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 281 Tisdagen den 4 December 1973.

Blädinges sykkretsar 40 år Jubileum i Blädingegården



Dessa damer, som här ses tillsammans med komministererna Gunnar Urselius och Åke Johansson, var med om att bilda sykkretsarna.

Blädinge kyrkliga sykkretsar firade i lördags sitt 40-årsjubileum i Blädingegården. Komminister Åke Johansson, som välkomnade vände sig särskilt till fru Betty Samuelsson, Hässleholm, som var med om att bilda Blädinge östra sykkrets den 21 februari 1933.

Vid jubileet var även förutvarande komministern i Blädinge, Gunnar Urselius, samt pastorsadjunkt Jan-Olle Vikström med fruar närvarande. Kyrkoherdarna Nils Nicklason, S Sandsjö och Nils Ekedahl, Röke, som var förhindrade att närvara, hade skickat hälsningar till de jubilerande sykkretsarna.

Blädinge kyrkokör sjöng flera vackra sånger under kantor Yngve Johanssons ledning. Fru Betty Samuelsson berättade minnen om hur det var när Blädinge östra sykkrets bildades. Därefter föredrog komminister Johansson historiken över syföreningarnas 40-åriga verksamhet.

Pastorsadjunkt Jan-Olle Vikström visade bilder från det heliga landet och bildsviten "Blädinge kyrka i Trefaldighetstid". Komminister Gunnar Urselius talade och erinrade om sykkretsarnas betydelse i Missionen och församlingens tjänst.

Som avslutning läste komminister Åke Johansson Davids psalm 100.

Ur Smålandsposten N:o 289 Torsdagen den 13 December 1973.

Antiauktoritär uppfostran är inte att spika i flygeln

– Antiauktoritär barnuppfostran innebär inte att man låter barnen slå spikar i flygeln – gränser får givetvis finnas. men å andra sidan skulle ett normalt utvecklat barn inte få lust att spika i flygeln! Och normalt utvecklas ett barn bara om man inte utövar auktoritet som grundar sig enbart på det faktum att man är vuxen och genom att man genom att sätta upp en massa regler vill göra det lättare för sig själv. Detta säger Hans Kellerman i Blädingeås. Nyligen visades i TV ett program om hur man i Tyskland fostrade barn antiauktoritärt i daghem och skolor.

– Något liknande borde finnas också här, tycker Kellerman och hans hustru Lilian. – Vi är beredda att satsa tid och krafter – men behöver givetvis hjälp av personer med samma uppfostringsidéer, säger de och pedagogikstuderande Anne Grundel, som för sina egna barn – och andras – gärna vill skapa en utvecklingsmöjlighet utöver dem som det svenska samhället av idag normalt erbjuder.

– Idéerna är långt ifrån nya, de lanserades redan för 50 år sedan av en engelsk pedagog som hette Neill, berättar Hans Kellerman. Han inrättade ett internat som fungerade helt enligt hans principer och alla hans elever utvecklades till harmoniska personer.

– Man måste utgå från den motivation som finns hos barn: att det är stimulerande att arbeta och lära sig saker. Bara man utrustar barnen med de hjälpmedel de behöver, så utvecklas de

spontant i takt med sin förmåga. Man får aldrig ta ifrån dem deras rättigheter att hysa en uppfattning om hur saker och ting skall vara – man måste visa dem förtroende i paritet med deras utvecklingsnivå. Visst inskränker den här typen av fostran föräldrarnas bekvämlighet – men det är bara på kort sikt. Om man låter barnen bygga upp sitt ansvarskännande så tidigt som möjligt och om de möts med respekt är vi övertygade om att de av naturen är villiga att anpassa sig till vuxenvärldens krav.

– Det visade sig nämligen i en vanlig förstaklass i grundskolan, att de barn som uppfostrats antiauktoritärt och som fått leva ut sina impulser satt stilla på lektionerna, medan de andra ägnade sig åt att kasta lera på svarta tavlan. Detta upplevde de förra som mycket störande under arbetet!

– Vi är medvetna om att det kan bli ganska kostsamt att realisera ett daghem efter de här principerna, säger Anne Grundel. Men då måste man väga fördelarna mot de ekonomiska nackdelarna. Om ingen annan möjlighet än de traditionella lekskolorna finns, måste man ju försöka skapa en annan möjlighet. Om vi – vilket vi verkligen hoppas – lyckas få igång verksamheten, om än i liten skala, blir det i fortsättningen lättare att informera om tankegångarna med stöd just av den "demonstrations"-verksamheten.

– Vi hade tänkt oss börja med daghemsverksamhet för barn från två och ett halvt år



Man måste bygga upp barnens eget omdöme och respektera deras åsikter, tycker Anne Grundel och Hans Kellerman med sina respektive döttrar Frida och Sandra. Om dom bara vill äta kött ena dagen och bara potatis nästa, så låter vi dom göra det!



Antiauktoritärt uppfostrats Sandra Kellerman och Frida Grundel, båda tre år. Deras föräldrar skulle gärna vilja starta daghemsverksamhet som fullföljde dessa uppfostrarintentioner – men bara två barn är inte tillräckligt att börja med, så man hoppas att flera föräldrar är intresserade.
(Foto: INGEMAR KROON.)

och uppåt, och att respektive föräldrar kunde tjänstgöra i mån av tid – eller eventuellt med en fast anställning.

– Någon utbildning för antiauktoritära fostrare finns ju inte, utan man måste ha eget intresse att bygga upp barnens omdöme och lära dem ta ansvar. Vi tror att barn i grunden är goda och att de har en spontan drift att lära sig saker, en naturlig kunskapsörst. Det är fel att ta till konkurrens, belöningar och straff för att få barnen att arbeta och lära sig något. Också svåra problembarn bättras när de får ett eget ansvar, och förståelse istället för förbud och straff tar bort deras aggressivitet. Och helt spontant vill de ha lugn och ro omkring sig när de arbetar – det bevisar ju exemplet från den lerkastande förstaklassen!

ANN CATHRIN BLOOM

Ur Smålandsposten N:o 298 Måndagen den 24 December 1973.

Lutfisken i våra hjärtan



I somras hängde de här fläktade långorna och slamrade likt pappsivor på sina torkställningar i det solvarma och blåsiga Bohuslän, närmare bestämt vid Mollösund på Orust. Det skulle senare utvecklas till en svensk specialitet med rötter i vikingatiden, dvs spillånga eller lutfisk som det heter i dagligt tal. Nu till julen går svenska folket man ur huse för att köpa lutfisk som av sed skall vara med bland alla andra delikatesser på det dignande julbordet.


Långan som är en torskfisk fångas i huvudsak i Skagerack och norra Kattegatt. Den vistas på ned till 500 meters djup och kan bli 1,8 m lång och väga 45 kilo. Den lär dock vara bäst på 4–5 kg. Det är inte bara långa som används till lutfisk utan även andra torskfiskar såsom gråsej och torsk går att använda. Torsk är dessutom ett gammalt namn för torrisk.

När fisken har landats tas den omedelbart om hand och rensas omsorgsfullt innan den spänns utöver långa träribbor och hängs ut för att torkas. Torkningen tar vanligtvis ungefär 14 dagar men vid bra torkväder kan det räcka med åtta dagar. Den torkas osaltad. Nu för tiden säljs fisken för det mesta färdiglutad men förr när den alltid lutades i hemmen var det sed att beredningen av lutfisken skulle påbörjas på Anna-dagen den 9 december eftersom de 15 dagarna som var kvar till jul räckte för lutningen av sej. Till långa kunde man om man ville vara på den säkra sidan lägga till ett par dagar. Man började med att lägga den torkade fisken i vatten 5–6 dagar för uppblötning, därefter fick den ligga i lut lika länge och slutligen avslutades den 5–6 dagar i rent vatten. Till lutfiskens fördelar kan nämnas att den är fattig på kalorier, lättsmält och innehåller mycket fiskäggvita.

Den torkade fisken har haft stor betydelse för nordens befolkning, bl a användes den mycket som handelsvara och fogden hade inget att invända om den skattskyldige kom med torkad fisk när det var dags för indrivning. Dessutom var den bra som reservproviant och för att lägga på lager inför vintern.

Text och bilder: STEFAN NILSSON

Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 8 Januari 1974.



Min älskade Maka,
min kära lilla Mor

Paulina Wahlquist

* 13 maj 1901

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, syster och
svåger, övrig släkt och vänner.

Södregård, Blädinge den 6 januari 1974.

**CARL
Lennart**

Tyst och stilla var Din vandring
genom livet
Lugn och fridfull var Din
hädanfärd
Tack för vad Du gjort och givit
Vila ljuvt det är vår minnesgård.

För dem som önskar följa vår kära till
hennes sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 12 januari kl. 14.00.
Samling i kyrkan.

Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till minnesstund på Vislanda hotell.
Meddelas endast på detta sätt.
Tänk på Missionen.

DÖDSFALL

Paulina Wahlquist †. Trettondagen avled fru Paulina Wahlquist, maka till förre kyrkvärden Carl Wahlquist, Blädinge Södregård, Blädinge.

Hon var född i Oby, Blädinge, 1901. Äktenskap in-
gick hon 1926. Hon var mycket intresserad av verk-
samheten inom kyrkliga sykkretsen och Röda Korset.

Närmast sörjande är make och sonen Lennart,
syster, svågrar och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 12 Januari 1974.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Tjohej, nu ljusnar
det över tunet,
där solen glittrar
i rimfrostfjunet,
och över insjön
och hagens glänt
har nyårsljuset
sitt skimmer tänt.*

*I almanackan
man glatt kan läsa
att Bore-gubben
med köldblå näsa
ska börja backa
mot Tellus pol
för lena vindar
och vänlig sol. –*

*Än är väl våren
blott dröm och aning,
men längtan hoppfullt
drar ut på spaning,
och hoppet formar
på rutans is
i sunnanfönstret
ett paradis. –*

*Och glatt jag nynnär
en munter visa
att livets lycka
i toner prisa...
Hur lätt man glömmar
båd' is och snö,
när hjärtat sjuder
av glädjens tö!*

Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 14 Januari 1974.

Födelsedag.

75-åring



75 år fyller i morgon förre komministern i Blädinge Gunnar Urselius, Seminarievägen 45 b, Växjö. Jubilaren är född och uppvuxen i Urshult. Han avlade studentexamen vid Lunds privata elementarläroverk 1930 och inskrevs därefter vid Lunds universitet, där han blev teologie kandidat 1937. Efter praktisk teologiskt prov följde prästvigning i Växjö 1 juni samma år – det var för Sam Stadeners sista prästvigning. Som adjunkt missiverades Gunnar Urselius först till Köpinge på Öland, därefter flyttade han till Hovmantorp. Han uppehöll likaså missiv i Hultsjö och Vittaryd. År 1941 blev han kyrkoadjunkt i Tjureda och 1956 i Öhr. Under år 1960–61 var han tillförordnad kyrkoherde i Moheda. I juli 1962 utnämndes han till komminister i Blädinge där han kvarstannade till 1972. Han dröjde alltså kvar i tjänsten några år efter pensioneringen – detta efter församlingens önskan. Gunnar Urselius har bl a varit ordförande i kyrkoråd och kyrkostämma i Tjureda och Blädinge. Han var

också ordförande i Blädinge Röda Kors och innehar Röda Korsets förtjänstmedalj. Han har likaså hedrats med General Mannerheims barnskyddsförbunds silvermedalj för sina insatser som sekreterare och kassör inom fadderortsrörelsen i Parikkala i Finland. Som emeritus har Gunnar Urselius varit flitigt verksam bl a i Liatorp, Hjälmseryd och Moheda. Han ingick 1939 äktenskap med folkskollärare Maria Ahlgren. Gunnar Urselius fick sin kyrkliga "fostran" i Urshult. Han konfirmerades av doktor Widerström. Det widerströmska arvet har han väl förvalt under sin långa och trogna prästgärning. Han räknar sig själv till de gammalkyrkliga, men har samtidigt förstått den nya tidens krav och möjligheter. Överallt där han tjänstgjort har han gjort sig omtyckt för sitt ödmjuka och öppna väsen. Speciellt i Blädinge blev han med åren ett med sin församling i helg och söcken. Ett uttryck för detta var just den samfälliga önskan att han skulle kvarbli i tjänsten så länge som möjligt.

Ur Smålandsposten N:o 27 Fredagen den 1 Februari 1974.



Förtroenderådet vid Vislanda skogsbruksområde, fr v inspektör Bengt-Erik Bengtsson, ordf Sven Klasson Hölmö, Alvar Ljungberg Hunna, Karl Svensson Ugnabygden, Bo Johansson Södra Vare, Hans Eriksson Sjögård, och Åke Riis Örjanstorp.

Utnyttja vintern – ett råd vid skogskväll i Blädinge

Medlemmarna i Vislanda skogsbruksområde hade på onsdagskvällen under medverkan av regionschef Torsten Nyhlen och skogsförvaltare Olle Bjerkert ordnat en "skogskväll" i Blädingegården. Området, som omfattar Vislanda, Blädinge, Skatelöv och Västra Torsås socknar har en skogsmarksareal av 25 725 ha. I området finns 455 st SSSF-anslutna medlemmar och

de innehar 16 283 ha produktiv skogsmark. I skogsbruksområdets regi har det avverkats 18 200 kbm beroende på de bättre konjunkturen. man har vidare stämplat 2 000 kbm skog, 55 ha hyggesrensning, 62 ha röjning och 51 ha plantering har utförts.

Under 1973 kom man upp till den avverkningskvantitet som skogarna förmår producera. För att underlätta massavedshuggningen har man sänkt minimidimensionen. För tallmassaved till 5 cm skogsrota i gran mottages nu i begränsad omfattning och betalas som sekunda tallmassaved och i björkmassaved får det ingå björk och asp samt i varje trave 20 proc andra lövträd utom ek.

TÄVLING

Vid tippningstävlingen som kallades "Vet-mest-tävlan" vann Thorsten Nilsson, Geramon Blädinge, på andra plats kom Gunnar Johansson, Gunnarås V Torsås och på tredje Frans Raab-Obermayr, Hult Grimslöv. Dessa tre går vidare till regions- och förbundstävlan.

FÖRTROENDERÅD

Till förtroenderåd för 1974 valdes ordf Sven Klasson Hölmö, Alvar Ljungberg Hunna, Karl Svensson Ugnabygden, Bo Johansson S Vare, John Andersson Hönetorp, Hans Eriksson Sjögård, Erland Claesson Långasten och Åke Riis Örjanstorp. Till ledamot för valdistriktets valberedning för distriktsmöte 1974 valdes John Andersson Hönetorp. På förslag till fullmäktige till förbundsstämman 1974 Torsten Svensson Lövhult och Bengt-Åke Andersson Blädingeås. Föredragande vid 1974 års distriktsmöte John Andersson Hönetorp. Valberedning för valen vid SBO årsmötet- 75 Manfred Svensson Lönshult, Gösta Gustavsson Smörhöga och Gunnar Johansson Gunnarås. Efter kaffepaus, lottförsäljning och filmföreläsning för barn och vuxna vidtog anföranden och en frågestund under ledning av regionschef Torsten Nyhlen och förvaltare Olle Bjerkert.

Torsten Nyhlen framhöll att mycket släpar efter vad gäller planteringar och röjningar.
– Vi vill se den självverksamme skogsbonden som föregångare när det gäller att skapa nya högproduktiva bestånd. Det är av största betydelse att skogsbrukarna genom att visa på egna och sin organisations insatser göra klart för utredare och styrande att de själva kan och vill förvalta den privatägda skogen på ett sätt som tillfredställer det allmännas krav. Ca 20 skogsägare har i denna anda genomgått kursen "Skogsbonden".

UTNYTTJA VINTERN

Olle Bjerkert framhöll, att förbundet behöver mycket tall- gran- och björkmassaved och uppmanade att utnyttja den snöfria och milda vintern att hugga ved för att hålla massaindustrierna med råvara.

– Utnyttja säsongens höga priser. Tändsticksvirke av asp liksom ledningsstolpar av furu mottages i normal omfattning. Det är taktiskt riktigt att redan nu tänka över vilka kvantiteter som skall avverkas nästa säsong.

Ur Smålandsposten N:o 35 Måndagen den 11 Februari 1974.

Årsmöte i Blädinge med Hem och Samhälle

Blädinge Husmodersförening Hem och Samhälle har haft årsmöte i Blädingegården. Styrelsen består av Gunhild Karlsson ordf, Inga Aronsson v ordf (nyvald), Maja Karlsson sekr, Birgitta Olofsson kassör (nyvald), Birgit Aronsson, Inga-Britt Nilsson, Asta Nilsson och Åslög Sandahl (nyvald).

Vid sommarens resa besöktes förutom Ölandsbron, Lindshammar glasbruk och Gabrielverkens keramikverkstad i Timmernabben. Studiebesök har gjorts hos konstnär Harald Andersson, Vislanda och på Dillet i Vislanda. Gunhild Karlsson har på ett möte berättat om en resa i Ungern, dessutom har studiecirkel i näversöm och trädgårdsskötsel förekommit.

Bidrag har sänts till katastrofhjälpen för Island och UNICEF-kort har sålts.

Värdinnor vid årsmötet var Inga och Margit Aronsson.

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 19 Februari 1974.



Caroline och John Biddle i sin verkstad, som är inrymd i bostaden i Västregård Blädingeås, Blädinge.

Från det soliga Californien till Blädingeås Västregård

Kör man den krokiga gamla vägen mellan Vislanda och Hjortsberga och tar av på småvägarna dyker så småningom en vit mangårdsbyggnad upp. Detta är Blädingeås Västregård. Mottagen blir man av makarna Caroline och John Biddle, som i det vårliga februari är syster-satta med att räfsa löv på backen framför huset. Caroline är holländska och John amerikan. Hur hade de hamnat i mörkaste Småland?

John är uppvuxen i Californien, en smältdegel av människor som invandrat från olika länder. Från sin far som diktade har han ett konstnärligt påbrå och redan när han var åtta år fick han börja studera konst. Han gick senare några år på Gerards konstuniversitet. Då han tyckte att undervisningen där var förbunden till teoretiska ämnen slutade han och fortsatte sina studier hos privata konstnärer bl a hos en japansk mästare som lärde honom den urgamla rittekniken sumie. Han har genom konstorganisationer i USA haft flera utställningar och hade under några år sin försörjning genom konst och en del keramikarbeten. I militärtjänsten hamnade John i Tyskland inom amerikanska polisen.

Då ryktet spred sig att det behövdes mer personal inom polisen i Vietnam rymde John till Holland.

Caroline som har genomgått skola för utbildande av lärare inom konsthantverksämnen och teckning fick genom skolan praktisera undervisning av unga flickor. Hon fick då i flickornas konfliktsituationer vara rådgivare och detta gav henne stor erfarenhet i att hjälpa människor i svåra situationer.

Hon engagerade sig inom kvinnorörelsens hjälpverksamhet och kom på så sätt i kontakt med John då han kom till Holland. Ett år kunde John stanna. Då hjälpte en internationell hjälporganisation honom att komma till Stockholm, där han fick sitta i fängelse i tre dagar. ABC, en organisation som ger desertörer juridisk hjälp tampades i sex månader med den svenska pappersexercisen för att ordna uppehållstillstånd för John.

Caroline och Johns gemensamma intressen har fört dem samman, och Caroline kom nu från Holland och för att båda med större säkerhet skulle få stanna i Sverige gifte de sig. De lärde sig svenska språket på Jära folkhögskola utanför Malmbäck. Så började kampen för att förverkliga drömmen om en bostad på landet.

Kampen fördes från en liten lägenhet i ett rivningshus i Jönköping. Med arbete där tillfälle gavs, bl a genom tidningsutdelningen, skogsplantering och på sommaren jordgubbsplockning,

kunde de spara pengar för att när de fick svar på sin annons kunna flytta till landet och då till Västregård.

Nu lever de där.

KONSTHANTVERK

I sin verkstad tillverkar de väskor, skärp, klockarmband m.m. i läder. John har en tavla under arbete.

De har två pojkar, David och Georges som går i skola i Vislanda. Caroline, som vuxit upp i ett hem med värderingar att göra karriär i ett ansett yrke med allt vad därtill hör som ideal, har helt ändrat livsstil. John arbetar i Alvesta för att få pengar till att etablera sig som konsthantverkare.

De har en önskan: att få leva naturligt nära naturen och att få arbeta med sina händer.

EWY

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 25 Mars 1974.

Bönderna nöjda med nya jordbruksavtalet



Thorsten Nilsson, Geramon, Blädinge, lantbrukare och ledamot i avtalsrådet vid avtalsförhandlingarna i Stockholm, är nöjd med det nya jordbruksavtalet. (Foto: EVY ANDERSSON)

Thorsten Nilsson, Geramon, Blädinge, ledamot av LRF:s riksförbundsstyrelse, som just kommit hem från avtalsförhandlingarna i Stockholm, är belåten med det nya treåriga jordbruksavtalet. Den första reaktionen var negativ, säger Thorsten, men efterhand som innehållet i avtalet kungjordes ändrades den negativa inställningen. Vi

har fått väsentliga höjningar på tre punkter i avtalet nämligen ett inflationsstopp för kostnadsökningar i företaget, en kompensation för egenavgifterna samt en bindning till LO-SAF-avtalet med garanterat samma höjningar under treårsperioden.

Det nya jordbruksavtalet kommer inte direkt att slå igenom på matpriserna eftersom det råder prisstopp på en rad jordbruksprodukter.

I avtalet tas också frågan om avbytarsystemet upp. Från LRF:s sida hoppas man att ett kontinuerligt avbytarsystem skall införas under avtalsperioden. För närvarande pågår försök i ett par län, däribland Kronobergs län.

Blädingebonde förhandlade om nya jordbruksavtalet

– Vi har ju fått ordentliga höjningar men min första reaktion inför det nya jordbruksavtalet som i april skall föreläggas riksdagen var negativ, säger Thorsten Nilsson, Geramon, Blädinge, som just kommit hem från avtalsförhandlingarna i Stockholm. Thorsten kan presenteras först och främst som lantbrukare på gården Geramon, som han ärvt av sin far. Gården har 30 har odlad jord och 100 produktiv skogsmark. Driften är inriktad på mjölk- och köttproduktion. Mjölkdjursbesättningen består av 20 kor. Det finns ett 40-tal ungdjur. Av skogen får han också en stor del av sin inkomst. Thorsten bedriver familj jordbruk med sin hustru som medhjälpare. Han får också hjälp av de hemmavarande tonårsbarnen när de är fria från sitt skolarbete.

Att familjen delar på arbetsbördan i lantbruket gör att Thorsten under åren har fått tid för sitt intresse inom föreningslivet. Han är nu ordförande i Kronobergs länsförbund av LRF och en av de 24 ledamöterna i LRF:s förbundsstyrelse vilka utses genom en geografisk spridning över hela landet.

– Under hela förhandlingarna har man arbetat med ett tvåårs avtal. På fredagsmorgonen blev förväningen stor när jordbruksnämnden kom med ett förslag baserat på en treårsperiod. Allt eftersom innehållet i avtalet kungjordes ändrades den negativa inställningen. Man hade fått ett bra avtal. Ett inflationsskydd som innebär att jordbrukarna – visserligen i efterhand – blir kompenserade för kostnadsökningar i företaget, en kompensation för egenavgifterna retroaktivt från 1 januari 1973 samt en bindning till LO-SAF-avtalet med garanterat samma höjningar under treårsperioden, tre punkter som innebär väsentliga höjningar både på spannmåls- och animaliesidan gör att det för lantbrukaren blir lättare att planera de utökningar och moderniseringar som för lönsamheten är nödvändiga.

Tre år är ingen lång period när det gäller lantbruket där man måste planera på lång sikt och nu blir det skönt att slippa avtalsförhandlingarna under dessa år.

Thorsten ser emellertid med oro på de våldsamt ökade subventionerna till konsumenterna och på hur Sträng skall klara budgeten med den stora upplåning staten måste göra. Inom LRF kan man nu ägna sig åt en del andra viktiga ärenden t ex jordförvärvslagen, slutar Thorsten.

Ur Smålandsposten N:o 81 Fredagen den 5 April 1974.



Min älskade Make,
vår käre Far,
Morfar och Farfar

Alfred Andersson

* 12/4 1892

har i dag stilla insomnat, djupt sörjd
och saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, syster, övrig
släkt och vänner.

Espetuna, Blädinge den 4/4 1974.

EVA

Barnen

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Ett hjärta av godhet har slutat
att slå

Den eviga vilan har kommit
Oändlig är saknaden, bitter
och stor

Dock finnes en tröst, han
sover i ro.

Vi tackar för allt vad i livet Du
skänkt

Av kärlek och godhet vad
vackert Du tänkt

Må klockorna ringa till vila.

Sv. Ps. 519, 395 vers 3-4.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
onsdagen den 10 april kl. 14.30.

Samling i kyrkan.

Efter begravningsakten en vänlig inbjudan
till minnesstund å Centrums Matsalar,
Vislanda.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Alfred Andersson †. Före hemmansägaren Alfred Andersson, Espetuna, Blädinge, avled i går.

Han var född på samma gård i Blädinge 1892. Redan som 15-åring fick han börja ta ansvar för föräldragårdens skötsel eftersom hans far hade gått bort. År 1917 ingick han äktenskap med Eva Lönn. Han blev senare ägare till gården som han 1973 överlämnade till en dotter och svärson.

Närmast sörjes den bortgångne av maka och sju barn, Nils anställd på SJ:s skrotningsverkstad i Vislanda, Alfhild anställd på KLS i Alvesta, Evy gift med lantbrukare Herbert Rosén, Hallåkra, Kerstin gift med tekniker Arne Croneland, Malmö, Ester gift med elektriker Erik Johansson, Alvesta, Inga-Britt gift med verkstadsarbetare Göte Johansson, Alvesta och Greta gift med blomsterdekoratör Rune Ewaldsson, Västra Frölunda. I deras sorg deltagar barnbarn, barnbarnsbarn, en syster samt svågrar och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 6 April 1974.

<p style="text-align: center;">GAMMALDANS (Kulturell dans) i Blädingegården, Blädinge söndagen den 7/4 kl. 17.00—22.00. — Hambo, vals, schottis, mazurka, polka, spinn-spinn — Värends Dragspelsklubb VÄLKOMNA!</p>
--

Ur Smålandsposten N:o 95 Onsdagen den 24 April 1974.



Rockfolket till Blädinge Tyrolen, Blädinge, säsongstartar på lördagen med Rockfolket och på valborgsmässoafton kommer Streples till Blädinge. Rockfolket består av Burken som korades till Sveriges Rock-kung 1971. I gruppen ingår också Sveriges förste rock-sångare Rock-Ragge och Bertil Bertilsson som utan att blinka häver ur sig hinkvis med Sveriges sämsta skämt. Till Rockfolket hör också Sigge Ernst, Åke Larsen och Per-Arne Eklund.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 29 April 1974.

Brandmännen möttes av sparkar och slag

Åtta brandmän från Alvesta brandkår fick på lördagskvällen vara med om ett mycket otrevligt släckningsuppdrag. Brandkåren fick larm om att det brann vid Tyrolens festplats i Blädinge. En bil med åtta brandmän ryckte ut. Trots blåljus och sirener flyttade de framförvarande bilarna inte på sig, när brandkåren ryckte ut, och det blev inte bättre när brandmännen skulle börja släcka den brasa, som några ungdomar gjort upp för att grilla korv, men som vaktmännen tyckte var för riskabelt och slog larm. Brandmännen möttes av slag, sparkar och okvädesord! Först efter långvarigt meningsutbyte kunde brandmännen börja arbeta.

När brasan var släckt började bråket igen. Nu hindrades personalen att rulla in slangen. För att inte "spetsa till" situationen begärde brandmännen hjälp av poliserna. – Vi blev verkligen chockade över ungdomarnas beteende, berättade brandmännen vid hemkomsten.

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 2 Maj 1974.

Orolig afton vid Tyrolen

Det var ett oroligt valborgsmässofirande vid Tyrolens festplats utanför Alvesta. Ett 10-tal ungdomar tog polisen hand om för fylleri och polisen fick också göra andra ingripanden för att hålla ordning på publiken. Även denna gång fick brandkåren rycka ut för att släcka. Denna gång gällde det dels en brasa och dels gräsbränder. Nu har brandchef Yngve Malm begärt att polisen skall utreda dessa bränder. Förra gången möttes ju brandkåren av en omild behandling, men denna gången fick man arbeta mera ostört. Dessa utryckningar av brandkåren kostar Alvesta kommun stora summor och det är bl a för att få slut på detta som man begär att polisen skall ta itu med problemet.

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 9 Maj 1974.

FÖDDE

**Bo-Charter har fått
en lillebror
Irène och Anders Ring**

Växjö BB den 7/5 1974.

Ur Smålandsposten N:o 120 Fredagen den 24 Maj 1974.



*Herr Nils-Ove Jönsson med maka
Marianne, född Helgesson, båda från
Ålstorp, Malmöhus län.*

(Foto: Polyfoto, Lund).

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 24 Juni 1974.

LYSNING

Conny Carlsson
Britt-Marie Gustafsson

Rinkaby. Blädinge.
Ev. visiter Björnstorp 7/7.

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 6 Juli 1974.

Födelsedag.

50-åring



50 år fyller i morgon fru Ruth Sandgren maka till chaufför Hans Sandgren, Lärkäsen, Blädinge.



I Södra Vare hos Gulli, Sigurd och Berit Petersson trivs lamm, hund och katt utmärkt tillsammans. Tackan dog när det lilla lammet föddes så Gulli måste föda upp lammet med nappflaska. Och att lammet mår bra kan man väl se på bilden!

(Text och bild: EVY ANDERSSON).

Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 22 Juli 1974.

Han tappade högaffel Morbrodern dödades!


En tragisk olycka har inträffat i Högelycke, Blädinge, då lantbrukare Göte Johansson, Högelycke omkom. Johansson var tillsammans med en systerson Harald Gustavsson på grannfastigheten Björkenäs och hämtade hö. Han stod på marken och lastade och Gustavsson var i lasset och tog emot. När de höll på att sluta lastningen och lasset var ganska högt råkade Johansson tappa greppet om högaffeln så den följde med upp ett stycke. På något oförklarligt sätt vände den så att taggarna kom nedåt när den kom tillbaka och träffade då Johansson i ögat. Gustavsson, som till följd av att lasset var vidlyftigt såg ej hur det gick till utan hörde endast en duns, när Johansson ramlade. När det inte kom upp mera hö hoppade han ner från lasset och fann då Johansson liggande medvetlös. Sommargäster med bil på stället hjälpte till

att bädda ned honom och forsla honom till Växjö lasarett, där han efter en kort stund avled utan att ha återfått medvetandet.

Den så sorgligt bortgångne var ogift och född i Södra Vare Kexlegård, Blädinge 1906 men kom vid konfirmationen med föräldrarna till Högelycke. Under ungdomen arbetade han hemma på gården, vilken han senare tillsammans med en syster övertog. Han var en av våra bästa representanter för bondenäringen och höll jordbruket i hög kultur.

Närmast sörjande är fyra systrar och en broder, trojänare, svågrar och svägerskor samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 23 Juli 1974.



Vår käre Broder
Morbror och Farbror

Göte Johansson

* 28/2 1906

har i dag hastigt lämnat oss, svågrar,
svägerskor, släkt och vänner i djup
sorg och saknad.

Högelycke, Blädinge den 20 juli 1974.

Syskonen
Syskonbarnen

*"Det kan om aftonen
annorlunda vara
än det om morgonen var"*

Sv. Ps 118 v. 3.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 27 juli kl. 13.00.
Efter begravningsakten inbjudes till en minnesstund i Blädingegården.
I stället för blommor tänk på Lutherhjälpen, eller Församlingshemsfonden.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 29 Juli 1974.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på lördagen den genom olyckshändelse omkomne lantbrukaren Göte Johansson, Högelycke, Blädinge. Medan de sörjande samlades i kyrkan spelade lantbrukare Gunnar Gustavsson, Hult "Melodia funebre" av Daniel Olson. Därefter sjöng lantbrukare Sven Klasson, Grimslöv "Långt bortom rymder vida" av Julius Dahllöf. Jordfästningen förrättades av komminister Åke Johansson, Blädinge, som talade över Psalt 62: 6-7. Efter jordfästningen sjöng herr Klasson "Färdemannens psalm" av Hannikainen. När stoftet bars till griften spelades "Largo" av Albert Runbäck. Vid graven tog först syskon och syskonbarn ett sista farväl, vilket tolkades av svågern fabrikör Karl Salomonsson, Växjö. För ungdomsvännerna i Södra Vare talade kyrkvärd Ivar Dahl, Södra Vare, för grannarna lantbrukare Folke Andersson, Krokön och lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs. För jaktkamraterna talade åkerägare Georg Gustavsson, Vislanda, och polis-kommissarie Henry Krüger, Alvesta och för ungdomskamrater fru Elsa Engdahl, Växjö, vilka samtliga nedlade kransar. Vidare hade många vänner sänt en stor blomstergård till båren. Gåvor var skänkta till olika institutioner. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av trädgårdsmästare Sigvard Hedlund, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 20 Juli 1974.



Fältvandring på Lästad Lantbruksnämnden arrangerade på fredagen sin tredje fältvandring. Den hölls på Lästads säteri i Alvesta. Deltagarna pratade växtodlingsförsök, gårdens grödor, växtskydd och växtföljder. Kvickrots- och örtogräsbekämpning i potatisodlingar diskuterades också. På bilden ses lantbruksnämndens Bengt Sinander och Lars Sandström tillsammans med intresserade lantbrukare.

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 29 Juli 1974.



Min älskade Maka
vår kära lilla Mor och Mormor

Inez Frisk

* 31 januari 1899

har i dag lämnat oss i outhärlig sorg
och saknad men i ljus och tacksamt
minne bevarad.

Oby, Blädinge den 26 juli 1974.

ARVID

Barnen

Barnbarnen

Övrig släkt och vänner

Det kan om aftonen
annorlunda vara,
än det om morgonen är.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
lördagen den 3 aug. kl. 14.00.

Efter begravningsakten inbjudes till minnesstund på Centrums Matsalar.

Tänk på fonden för Hjärt- och kärlsjukdomar.

DÖDSFALL

Inez Frisk †. På fredagen avled fru Inez Frisk, Oby, Blädinge, i en ålder av 75 år.

Hon var född i Riddarehem, Vislanda. I tidig ungdom kom hon ut i förvärvsarbete och innehade olika anställningar som hemhjälp. År 1927 ingick hon äktenskap med skogsarbetare Arvid Frisk. År 1950 bosatte sig makarna i Oby, Blädinge. Under hela sitt liv har fru Frisk ägnat sig med stort intresse och omsorg åt hemmet och familjen.

Närmast sörjande är make, barn, svärson, barnbarn och svägerska.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 23 Juli 1974.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Att värda nyttan
och arbetsmödan
så att man klarar
sin skatt och födan,
det är en heder
för en och var,
som har båd' hälsan
och vettet kvar...*

*Men skall man ständigt
i selen slita,
då blir det hela
som "ta på krita",
och arbetsglädjen
vill brått ta slut,
som när en klocka
till sist gått ut. –*

*Och går det varmt
i maskineriet
och märks det tomhet
i batteriet,
då skall man skynda
mot sjö och skog
att glömma smärtan,
som rev och slog!*

*Ty det bor läkdom
i skogens susning
och ro i böljans
förgyllda krusning,
och snart all oro,
all trötthet flytt,
och man sej känner
som barn på nytt. –*

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 3 Augusti 1974.

Ett kliv in i svunna tider



En handelsman av gamla tiders sort är Gösta Virdeskog – med gott om tid för sina kunder och en rolig historia i bakfickan. (Foto: INGEMAR KROON).

Rakt in i en miljö från för länge sedan svunna tider kliver men genom dörren till lanthandeln i Blädingeås. Det är en handelsbod av den typ som fanns för ett halvsekel sedan och inte mycket har förändrats sedan affären startades av nuvarande innehavarnas, Gösta och Siri Virdeskogs föräldrar.

Sortimentet är ett annat, givetvis, men än finns det kvar gamla körsaxar och en och annan såg från tiden före de stora skogsmaskinerna i lagrets gömmor, där det f ö finns allt mellan himmel och jord – närmare 3 000 olika artiklar håller syskonen Vir-

deskog reda på. Och stämningen i affären är som i gamla tider. Man handlar över disk och hinner prata bort en stund och kanske få sig en historia till livs av de gladlynta syskonen i handelsboden.

Som om tiden stått stilla

– EN LIVS LEVANDE LANTHANDEL

På den slitna stentrappan ligger en katt och solar sig. Ovanför dörren förkunnar en emaljerad skylt, att här saluföres Solokaffe. Bakom den tredelade fönsterlucksförsedda fönstren trängs ett urval av sortimentet tillsammans med en vas med sensommarens blåklockor och gulmåra, och när man tar i dörrhandtaget pinglar det glatt av ett litet klockspel. Det verkar som en handelsbods-idyll, pietetsfullt bevarad i någon hembygds-park – men är en livs levande lanthandel, en av de allra sista där det ännu går till som för fyrtio år sedan. Här, i Blädingeås, får man fortfarande handla över disk av en vänlig handelsman och hans rara syster, som har tid att prata med sina kunder och dra en och annan historia medan de expedierar mjöl, socker och slätterknivsblad.

– Visst är lanthandeln dödsdömd – och det för länge sedan, tycker Gösta Virdeskog, där han står bakom sin linoleumsklädda disk. Den har spelat ut sin roll redan i mitten av femtiotalet när självbetjäningsaffärerna och varubussarna kom som föregångare till stormarknaderna. De flesta lanthandlarna har haft vett att sluta i tid, men inte vi...

I slutet av trettioalet övertog Gösta och hans syster Siri handelsboden efter sina föräldrar, som startade affären 1912. Huset, strategiskt beläget mitt i en korsväg och mitt emot



Så här såg affärerna ut i gångna tider – titta bara på skylt-fönstren med luckor och de fina reklamskyltarna! Maria Salomonsson promenerar hem med kassen fylld av inköp.



I trettiofem år har Gösta Virdeskog stått bakom sin disk – vägen har hängt med hela tiden och miljön i övrigt är oförändrad. – Vi har bara inte haft vett att lägga av det härmed lanthandeln. Det är ju i alla fall en dödsdömd företagsform, tycker han.

dåvarande skolan i Blädingeås, byggdes 1920. Bortsett från fin gammal reklam i form av skyltar med Telluskaffe och Kanolds karameller är det svårt att se att det är en affär där – om man inte lägger märke till att det faktiskt står målat i prydliga bokstäver på gaveln "Speceri- & Diversehandel".

Interiören är oförändrad. På trähyllorna med fint mönstrade kantrem-sor står varorna uppraddade – det är allt från mjöl och grynpaket till skruv och mutter i alla dimensioner, glas och

porslin, tvål och lampglas, Karlssons klister och delar till snökedjor. I fina plåtburkar, tillverkade någon gång mellan krigen finns kexpaket och på hyllorna längst upp mot taket ligger termosar, kakformar, tättningslist i påsar och annat smått och gott. Krokarna i taket gapar tomma – där hängde en gång träskor, karbidlampor, tuggtobak och understundom en rökad korvsnärt. Som en liten eftergift i vår moderna tid ligger träskorna idag i en stor plastkorg – men den goda doften av lädret finns kvar. Silldoften däremot, den som man gärna förknippar med en äkta lanthandel, den är borta sedan 20 år – så länge sedan är det som man köpte in fet islandssill i tunnor.

– Nu tar vi hem den i plåtburkar istället säger Gösta Virdeskog, i 10 – 15 kiloförpackningar.

– Tre andra affärer i Blädinge konkurrerade vi ut efterhand, berättar han. Då hade vi en fast kundkrets på 80 – 90 hushåll. På den tiden höll man ett väldigt blandat sortiment med det mesta som en småbrukare behöver. I dagens mekaniserade jordbruk går det inte att hålla delar till redskapen. Foder sålde vi också – men idag blir det så stora kvantiteter att centralföreningarna tar över transporter. Det enda området som vi ökat på är mejerivaror – i takt med att kundkretsen avyttrar sina kor...

Mellan två och tretusen artiklar finns det i butiken. Syskonen Virdeskog vet precis var allting ligger...

– Det värsta är de instabila priserna, de går upp och ner från den ena dan till den andra. Visst var det jobbigt på den tiden alla varor skulle vägas upp i påsar och strutar, men jag tycker det är värre att vara handlare nu. Det är svårare att tillgodose kunderna idag – kravet på urval har ökat så våldsamt. För att nu inte tala om myndigheternas krav – kontorsarbetet har svällt ut – och det är rakt inget inspirerande.

– En av skillnaderna i våra dagar är också att ingen längre handlar "på krita", gudskelov. Det var enormt mycket arbete med kontraböckerna och räkningar som skulle skrivas.



Under ett av butiksfnstren sitter de här fina skyltarna – gjorda någon gång på trettioalet.


Syskonen Virdeskog håller öppet alla dagar i veckan utom onsdag – då brukar man ha fullt upp med leverantörer som kommer. Hur länge man överhuvudtaget fortsätter att driva affären – det är det ingen som vet. Men än kan Blädingeborna sätta cykeln i det originella stället av trä och gå in och köpa sig en ryktborste, liesticka, lingonplockare, ett par gummi-stövlar, plåster, blöjsnibbar eller karamellpåsar i en av de få återstående genuina lanthandelsbodarna.

Foto och text:
KROON – BLOOM



*Bilden tagen ca 1920-21 då affären var alldeles nyuppförd.
Barnen Gösta och Siri Virdeskog flankerade av föräldrarna Klaes och Ingrid Petersson.*

Ur Smålandsposten N:o 181 Onsdagen den 7 Augusti 1974.



Vår käre Broder,
Morbror och Farbror

Erik Johansson

* 29/11 1904

har i dag lämnat oss, svågrar,
svägerskor, släkt och vänner, i djup
sorg och saknad.

Högelycke Danielsboda, Blädinge
den 5/8 1974.

Syskonen
Syskonbarnen

Sänd, Herre, dina änglar ut,
Att själen må vid livets slut
Av dem till himlen föras.
Och låt min trötta kropp i ro
Sig vila i sitt tysta bo,
Tills där din röst skall höras.
Då skall jag, klädd i helig skrud,
Med mina ögon skåda Gud
Och av hans nåd och härlighet
Mig fröjda i all evighet.
O Jesu Krist, ack, bönhör mig,
I liv och död jag tillhör dig.

Sv. Ps 297 v. 3.

Jordfästningen sker i stillhet.

DÖDSFALL

Erik Johansson †. På måndagen avled pensionär Erik Johansson, Danielsboda, Blädinge.

Han var född i Södra Vare Kexlegård, Blädinge, 1904, men kom redan som 15-åring med föräldrarna till Högelycke, där han sedan bott. Under de senaste åren har han varit bosatt i lägenheten Danielsboda. Då han varit handikappad sedan barndomen har han ej kunnat delta i något tyngre arbete, men trots detta har han klarat sig själv ända tills sjukdomen bröt ned hans krafter.

Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 186 Tisdagen den 13 Augusti 1974.

Allbo skyttekrets mästare korade



Allbo skyttekrets mästare samlade efter genomförd tävling.

Fr v Göte Lydig, Blädinge (klass 2), Rolf Gustavsson, Blädinge (klass 1), Tomas Magnusson, Vislanda (klass 14–16), Lennart Nilsson, Vislanda (klass 4–5 veteraner) samt Sven-Åke Karlsson, Slätthög–Mistelås, (klass 3).

I samband med invigningen av Alvesta kommuns nya skjutbana på Kronobergshed i går så höll Allbo skyttekrets kretsmästerskap i samtliga klasser. Blädinge och Vislanda skytteföreningar stod som arrangörer och 71 skyttar, därav 29 på ungdomssidan hade mött upp.

Ur Smålandsposten N:o 187 Onsdagen den 14 Augusti 1974.

Bröllop.



I Blädinge kyrka har vigsel ägt rum mellan elektriker Magnus Hellström, Alvesta, och hushållslärarinnan Lisbeth Jönsson, Blädinge, dotter till lantbrukare Allan Jönsson och hans maka Marta, Hjälmaryd, Blädinge. Vigselförrättare var komminister Åke Johansson. Efter vigseln gavs middag på Blädingegården varvid de nygifta hyllades med tal, sång och telegram.
(Foto: Hovfotograf Olson, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 199 Onsdagen den 28 Augusti 1974.

Ingmar Nordströms till Blädinge



År 1955 bildade Ingmar Nordström, Växjö, en orkester och sedan dess har han arbetat sig fram till en av Sveriges populäraste dansorkestrar. Lördagen den 31 augusti kommer de till Tyrolen, Blädinge.

Ingmar Nordströms turnerar numera tio månader om året, till folkparker, festplatser, Folkets hus och dansrestauranger över hela landet. De resterande två månaderna ligger orkestern still på någon storstadskrog. Hösten 1973 var det Berns i Stockholm, där de dels medverkade i Hasseåtages revy "Glaset i örat", och dels spelade dansmusiken. Ingmar Nordströms består av Ingmar Nordström saxofon, Sten-Åke Lindberg sång och saxofon, Bo Jansson saxofon, Bert Månsson bas, Gunnar Sandevärn orgel och elpiano och Sven Schill trummor.

Bilden är hämtad från en annan artikel i Smålandsposten oktober samma år.

Ur Smålandsposten N:o 203 Måndagen den 2 September 1974.

Överfall i Alvesta

Från sin lasarettssäng anmälde på söndagen en yngling att han föregående kväll misshandlats på dansstället Tyrolen i Alvesta. Ynglingen och en bekant till honom vistades tillfälligt i ett skogsparti utanför dansstället omkring klockan 23.

Då de skulle gå tillbaka in överfölls de bakifrån och ynglingen fick ett slag i bakhuvudet av en flaska. 3–4 personer fortsatte enligt vittnet att slå och sparka ynglingen som låg på marken innan de slutligen försvann. Med skärsår i huvudet och handen fördes ynglingen till Växjö lasarett, där han fick stanna kvar. Polisen gjorde under lördagskvällen ett flertal utryckningar till Tyrolen, där man enligt uppgift hade vissa problem med s k bilburen ungdom. Det finns också uppgifter om att ytterligare tre personer skulle förts till lasarett under kvällens lopp.

Ur Smålandsposten N:o 209 Måndagen den 9 September 1974.

Knivslagsmål vid dansställe tre personer medvetslösa!

Tre personer slogs medvetslösa, knivskars och sparkades i lördags vid den hittills våldsamaste och blodigaste tillställningen vid festplatsen Tyrolen i Blädinge utanför Alvesta. En man ligger svårt skadad på lasarettet i Växjö efter misshandeln. Han har blivit slagen och förmodligen även sparkad i ansiktet så våldsam att han har fått ansiktet i det närmaste krossat. Två andra, en man och en kvinna vårdas på lasarettet efter att ha blivit knivskurna och nedslagna.

Den svårast skadade mannen vet inte vad som hänt. Han är så sönderslagen med flera ansiktsfrakturer att han knappt har kunnat tala med polisen, men han har förklarat att han gick utanför festplatsen och gick in bland buskarna. Sedan minns han inte mer.

Det var en ordningsvakt som gick en runda i buskarna och hittade den nedslagne. Vid hans sida låg också en annan man som blivit nedslagen och knivskuren i sidan.

De två männen fick hjälp att ta sig fram till den upplysta platsen vid entrén medan man väntade på ambulans. Den knivskurna mannen fick hjälp att hålla sig uppe av en flicka. Plötsligt kom en yngling fram och klippte till flickan i huvudet, praktiskt taget mitt för ögonen på två poliser som försökte få ordning i den allmänna oredan.

Slaget var så hårt att flickan slogs medvetslös och fick tas till lasarettet för vård. Ynglingen som slog henne kunde emellertid gripas och erkände misshandeln senare under natten.

En hel mängd med mindre bråk och slagsmål inträffade vid Tyrolen i lördags.

Flera personer fick mindre blesyrer och näsblod var ett vanligt resultat av handgemängen.

Oroligheter har varit vanligt vid festplatsen i sommar. Huvudsakligen har det varit utanför området, dit många orosmoment har sökt sig, ofta enbart av anledning att provocera bråk. Säsongsens sista tillställning blir nu på lördag.

Ur Smålandsposten N:o 211 Onsdagen den 11 September 1974.

Dödsfall.

Signe Svensson †. På tisdagen avled fru Signe Svensson, Aringsgården, Alvesta, maka till förre hemmansägaren Ernst Svensson, i sitt 91:a levnadsår.

Hon var född i Lisebro i Blädinge och kom efter skolans slut ut i förvärvslivet som hembiträde. Senare genomgick hon Grimslövs folkhögskola. Efter ingånget äktenskap 1912 bosatte makarna sig i Staffansboda i Blädinge. Tre år senare flyttade de till Vislanda och kom senare till Oby. År

1929 började makarna bruka Oby Västregård och det höll de på med till 1951. Sedan 1969 har fru Svensson varit på Aringsgården. Närmast sörjande är maken samt sex barn, Gösta lantbrukare i Alvesta, Sven kommunalarbetare gift och bosatt i Sollentuna, Anna bosatt i Saltsjöbaden, Knut snickare och bosatt i Sollentuna, Bertil lagerchef i Alvesta och Erik målare gift och bosatt i Staffanstorp. I sorgen deltar också sonhustrur, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 213 Fredagen den 13 September 1974.

Polisen är rustad för stort bråk i Blädinge

– Vi skall jämna festplatsen med marken, vi kommer med motorsågar. Det ryktet har nått polisens öron inför höstens dansfinal vid Tyrolens festplats på lördag.

– Vi är beredda på det värsta och kommer att stävja alla försök till bråk på ett tidigt stadium, säger polisen.

De senaste årens danser i Blädingebygden har lockat flera gäng av bråkmakare, och så sent som förra lördagen kulminerade oroligheterna. Flera personer skadades då vid ett bråk i ett skogsparti utanför själva festplatsen.

Ur Smålandsposten N:o 215 Måndagen den 16 September 1974.

Lugn helg i Blädinge

Det väntade storbråket vid Tyrolens festplats i Blädinge utanför Alvesta på lördagskvällen uteblev. Den samlade polisstyrkan fick avnjuta en lugn och sansad kväll. Under lördagskvällen omhändertogs fem fyllerister varav tre hämtades vid Tyrolen. I övrig har det varit en lugn helg ur polisens synvinkel.

Ur Smålandsposten N:o 216 Tisdagen den 17 September 1974.

Födelsedag.

85 år fyller i morgon förre lantbrukare och sågverksägare Albert Nilsson, Björnakulla, Älmeboda. Jubilaren är född i Södra Vare, Blädinge. Han kom att ägna sitt verksamma liv år jord- och skogsbruk. Under en följd av år till depressionstiden i början av 1930-talet drev han sågverksrörelse i Blädinge, där han förutom sågverket uppförde såväl villa som lagerbyggnad, vilken också inrymde lokaler för lanthandel vilka senare uthyrdes. År 1933 flyttade han med familjen till Björnakulla gård i Älmeboda. Här utförde han trots ett besvärande handikapp efter en trafikolycka 1929 med företagsamhet och energi ett storartat förbättringsarbete såsom dikning, stenröjning, nyodling, nyanläggning och iståndsättning av vägar, omfattande skogsvård m m. Han uppförde här ett ännu i bruk varande sågverk och var initiativtagare till att el och telefon drogs fram till bygden. Han var intresserad deltagare vid höstarnas älgjakter och nedlade vid ett tillfälle inom loppet av några sekunder fem djur. Numera njuter han sitt otium hos en son och sonhustru på sitt kära Björnakulla.

Ur Smålandsposten N:o 264 Onsdagen den 13 November 1974.



Mauritz Marcusson, Arne Aronsson, Bertil Pettersson och Folke Andersson är tveksamma om vilket träd de ska gallra ut. De deltar i tävlan om Vislanda-Blädinge LRF:s vandringspris i skogsgallring.

Skogsdag i Vislanda

Vislanda-Blädinge och Skatelövs LRF-avdelning hade i lördags sin årligen återkommande skogsdag förlagd hos Helge Hörberg, Sjötorp, Vislanda. Inspektör Bengt-Erik Bengtsson och ett 40-tal intresserade som kommit gjorde en genomgång av aptering av en tall och en gran. Det bästa apteringsalternativet ger 110 kr på tallen och 75 kr på granen i bruttointkomst.

Nya bestämmelser från Skogsägarna som kommer 1/9 1975 blir att vägbredden skall vara minst 2,8 meter, det skall vara fritt från träd vid väggkanten 2,5 meter räknat från vägens mitt och 4,5 m över vägbanan skall det vara fritt från grenar. En aktuell studiecirkel är "Ny skog" som planeras av Skogsvårdsstyrelsen och Skogsägarna i samarbete. I det skogstips som var ordnat med frågor om för säsongen aktuella saker såsom inmättningsbestånd, priser, insatser tog Bengt Andersson Fållen, och Karl Svensson Ugnabygden, vardera nio poäng och Ivar Johansson Sjöbacken åtta poäng.

Gallringstävlingen där man tävlar om ett vandringspris tog Bengt Andersson Fållen sin tredje inteckning, och priset stannar hos

honom. På andra plats kom Karl Svensson Ugnabygden, som tidigare år har innehaft vandringspriset och på tredje kom Bernt Yngvesson, Grimslöv. Till sist gjordes en genomgång av beräkning av kubikmassa, bonitet och gallringsstyrka

Ur Smålandsposten N:o 266 Fredagen den 15 November 1974.

Bröllop.



I Blädinge kyrka har äktenskap ingåtts mellan förman Lars Thaug, Alvesta och ekonomibiträde Ann-Kristin Lennartsson dotter till lantbrukare Lennart Karlsson och hans maka Gun-Britt, Blädinge. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, komminister Gunnar Urselius, Växjö. Bröllopsmusiken utfördes av kantor Yngve Johansson. Brudparet företrädades av brudnåbb Jonas Karlsson och Lisa Andersson. Uppvaktande tärnor och marskalk var brudgummens syster Lotta Thaug och Pia Westerlund samt brudens bröder Christer och Mats Lennartsson. Efter bröllopet gav brudens föräldrar middag i Blädingegården där brudparet blev föremål för sedvanliga hyllningar.

(Foto: Alvesta Press-Bild, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 277 Torsdagen den 28 November 1974.



Min Moster
Eva Gustafsson
min älskade "Ea"
* 24 dec. 1884 i Blädinge
† 17 nov. 1974 i Stockholm
INGA JOHANSSON
Brorsbarnen
Heligt och troget
Lär oss att strida
Villigt och stilla
Lär oss att lida
Sejer och vila
Lär oss att bida
Sist i Ditt rike.

Jordfästningen har ägt rum i stillhet.
Gravsättning sker å Blädinge kyrkogård.

DÖDSFALL

Eva Gustafsson †. I Stockholm har fröken Eva Gustafsson avlidit.

Hon var född julafton 1884 i Blädinge Jutagård, dotter till hemmansägare Gustaf Jonasson och hans maka Karolina, född Thelander. Hon var den sista kvarlevande av deras nio barn. Hon arbetade först i hemmet men lärde sig till finsömmerska vari hon uppnådde synnerligen stor skicklighet. Hon reste till Stockholm och fick anställning hos dåvarande Augusta Lundins hovskrädderi och sedermera Nordiska kompaniets franska syateljé.

Närmast sörjande är systerdottern Inga Johansson i Stockholm samt brorsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 285 Lördagen den 7 December 1974.

Auktion i Blädinge

Lördagen den 14/12 1974 kl. 11.00 låter Rune Karlsson, Färanäs, Blädinge, p.g.a. lantbrukets upphörande försälja sina yttre inventarier;
Traktor Ferguson bensin, hövändare (ny), gödselspridare, kultivator, släpräfsa, slätterkniv, harv, plog, räfsa, årder, mullskopa, vägladd, 700 mm kvarn Nirvana, stationär tröska, 8 hkr motor, höinjektor, gummihjulsvagn, kapsåg, våg, mjölkmaskinsanläggning Benco, slipsten, div. hästredskap, ca 4 000 kg prima hö.
Nötkreatur: 7 st. dräktiga kvigor, kalvningstid omkr. febr.-75, en tjur 15 mån.
Katalog auktionsdagen. Säkra och kända köpare erhåller tre månaders betalningsanstånd. Kontant 2 % kassa. Bud under 100:-- kontant.
Servering.

VISLANDA FASTIGHETSBYRÅ
M. Svensson
Tel. 0472/310 42 eller 520 51.



Ur Smålandsposten N:o 300 Fredagen den 27 December 1974.



Vår käre Far
Morfar och Farfar

Carl Johan Nilsson

* 18/12 1886

har i dag stilla insomnat, djupt sörjd
och saknad och i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss samt släkt och
vänner.

Blädinge Västregård den 25 december
1974.

Ingeborg och Gunnar

Ingrid och Lars

Olle och Svea

Svea

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Sist min Gud jag Dig nu beder
Tag min hand uti Din hand
Så att Du mig alltid leder
Förer till Ditt fröjdeland
Varest ändas allt besvär
Och när loppet slutat är
Och jag Dig min ande sänder
Tag då den i Dina händer.

För dem, som önskar följa vår käre Far
till den sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka mån-
dagen den 30/12 kl. 12.

Efter begravningsakten inbjudes till
minnesstund i Blädingegården.

Tänk på Lutherhjälpen.

Meddelas endast på detta sätt.

DÖDSFALL

Johan Nilsson †. På juldagen avled förre lantbru-
karen Johan Nilsson, Västregård, Blädinge.

Han var född 1886 i Hjelmaryd, Blädinge. Efter av-
slutad skolgång var han föräldrarna behjälplig i jord-
bruket. År 1913 ingick han äktenskap. I samband
därmed flyttade makarna till Västregård i Blädinge.
Denna gård drev makarna fram till 1951 då sonen
Olle Nilsson övertog gården. Vid sidan om sysslorna
på gården har han även haft olika kommunala för-
troendeuppdrag. Bl a var han ordförande i fattig-
vårdsnämnden och vice ordförande i kommu-
nalnämnden. Vidare var han medlem i Blädinge kyr-
kokör under ett flertal år.

Närmast sörjande är fyra barn, dottern Ingeborg
maka till montör Gunnar Samuelsson, Blädinge,
Ingrid bosatt i Alvesta och maka till trafikförman
Gustav Pettersson, Olle lantbrukare gift och bosatt
på föräldragården i Blädinge samt Svea, textillära-
rinna i Vislanda och bosatt i Blädinge. I sorgen
deltar även en syster i Denver, Colorado, USA, samt
barnbarn och barnbarnsbarn.

