

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1930 – 1934.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 16 Januari 1930.

(dödsannons)

Tillkännagives
att
den Allgode Guden och den
käre Barnavännen Jesus
till sig hemtagit
vår lille
B e r t
vilken lämnat oss i djupaste sorg
och i ljust minne bevarad
av oss.
Engadal, Blädinge d. 14/1 1930.
**Lilly Svensson o. Gustav
Fredriksson.**

En liten ängel till oss kom,
Hälsade och vände om.

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 27 Februari 1930.

(dödsannons)

Vår
käre son och vår älskade broder
**Gustaf Ivar Bernhard
Gustafsson,**
avled å Lidhem, Växjö, tisdagen den
25 febr. kl. 15, i en ålder av 23 år, 4
månader och 5 dagar, djupt sörjd och
saknad av oss föräldrar, syskon och
syskonbarn, släkt och många vänner,
ha vi den smärtsamma plikten att
tillkännagiva.
Lillagård, Blädinge den 27 febr. 1930.
Martina och Gustaf Karlsson.
Syskon och Syskonbarn.
Sv. Ps. 120 v. 9.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 8 Mars 1930.

Nu är det klart för Salens sänkning.

Strandägarna har erhållit även högsta domstolens tillåtelse.

Bruksägaren Stephens erhåller en ersättning av 13,455 kr.

Högsta domstolen har nu meddelat beslut i det omtvistade målet om sänkning och reglering av vattenståndet i sjön Salen för torrläggning av vattenskadade marker inom Lekaryds, Aringsås, Blädinge, Skatelövs och Öja socknar. Domstolen har därvid fastställt Göta hovrätts och Allbo häradsrätts beslut att meddela sökandenas rätt att utföra företaget i fråga.

Likaledes har fastställts underrätternas beslut att ogilla Sydsvenska kraftaktiebolagets och en del strandägares talan för vissa dem genom företaget åsamkade skador samt ävenledes av vederbörande vägstyrelse förda ersättningsanspråk.

Slutligen har även fastställts hovrättens beslut att tillerkänna bruksägare J. S. F. Stephens å Huseby en ersättning av 13,455 kr. Häradsrätten har medgivit Stephens en ersättning med 10,340 kronor. Högsta domstolens beslut är enhälligt.

*

Epilogen på en tjuugoårig process.

Det nu avkunnade utslaget utgör epilogen på en tjuugoårig process. Det var nämligen den 30 November 1909, som strandägarna vid sjön Salen ingåvo ansökan om rätt att få sänka sjön för vinnande av nytt land.

Enligt det nu av högsta rätt stadfästa utslaget är – säger riksdagsman Per Gustafsson i Benestad vid samtal med Smålandsposten – tillåtelse given till den önskade sänkningen av Salen och därmed sammanhängande åtgärder. Beslutet innebär nämligen, att Ohs by fall i Huseby-ån vid sjön Salens utlopp skall helt utrivs, och att fallet vid Huseby skall utrivs med 15 cm. Detta får till följd, att vattenståndet i sjön Salen sjunker med 1,10 – 1,20 meter.

– Vad blir resultatet av sjösänkingsföretaget?

– Inalles torrlägges 1,494 hektar, huvudsakligen i trakten av Alvesta och i Grimslövs-trakten, där som bekant stora myrmarker nu finnas. I landvinningen ingår 1,130 hektar jord, som omedelbart blir klara att odla.

– Hur dyrt blir företaget?

– Redan nu äro kostnaderna stora dels genom de ingående undersökningarna, dels genom det myckna processandet. Delägarna i företaget har alltså fått satsa stora belopp i form av räntor på de lån, som måst upptagas för hittills gjorda utgifter. Själva företaget beräknas kosta över 200,000 kr. Emellertid är det så, att staten bidrager med halva kostnaden, icke endast för arbetet utan även för förundersökningar och processande.

– När skall arbetet taga sin början?

– Sannolikt inte förrän nästa år. Först skall fallet sägas upp till avträde vid nästa fardag, och den är inte förrän den 14 Mars 1931. Man kan möjligen tänka sig särskild överenskommelse dessförinnan.

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 19 April 1930.

(dödsannons)

Tillkännagives
att
Herren Gud behagat hädankalla
vår kära dotter

**Olga Kristin
Marie,**

som avled i sitt hem den 16 april kl. 3
e.m., i en ålder av 21 år, 8 mån. och 9
dagar, sörjd och saknad av föräldrar
och syskon, släkt och många goda
vänner.

Bromon, Blädinge den 16 april 1930.

Ida och Carl Gustafsson.

Sv. Ps. 483. 221 v. 3.

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 3 Juni 1930.

Sångarmöte i Blädinge. Sångarna inom Allbo körförbund plägar årligen samlas till möte i någon av häradets kyrkor, och i år var det sistliden söndag förlagt till Blädinge. I denna högtidlighet deltog sångare från Aringsås, Lekaryd, Skatelöv, Vislanda, Öja och Blädinge till ett antal av c:a 100, kvinnliga och manliga. Dessutom mötte V. Thorsås och Almundsryds körer upp med en del sångare.

Körerna samlades kl. 2 e.m. till generalrepetition i kyrkan under dirigentskap av kantor Amos Svensson, Alvesta, som hälsade samtliga anlända sångare välkomna.

Härefter vidtog repetition, varefter sångarna bjödos på förfriskningar i skolhuset, innan sånghögtidsstunden tog sin början i kyrkan kl. 5 e.m. Till denna högtidlighet hade infunnit sig intresserade från såväl församlingen som angränsande socknar, så att den lilla idylliska lantkyrkan var fullsatt.

Under kantor Amos Svenssons ledning utförde härpå den sammansatta kören ett huvudsakligen kyrkligt program i tvenne avdelningar. Den första avdelningen innehöll följande: Dotter Sion, fröjda dig, (Händel), Si han kommer, (Norén), Var kristtrogen fröjde sig, (Morén), Den signade dag, (Dan. Olson), Gud Fader, då han såg vår nöd, (gam. lat. hymn), Han är uppstånden, (Eberlin).

Under en paus som därpå följde, utförde kantor Amos Svensson på kyrkans orgel ett orgelstycke, varunder upptogs kollekt medelst håvgång. Denna kollekt avsåg att i någon mån bidra till bestridande av kostnaderna för sånghögtidligheten.

Andra avdelningen av sångstunden vidtog därpå, sedan sångarna åter samlats i koret, varvid utfördes Israels herde, (Bortniansky), Helige Ande (Rhade), I himlar sjungen (Beethoven), Vilken stor och härlig skara (Morén), Vaknen upp, en stämma ljuder (Mendelsohn), vilken utfördes med ackompanjemang av kantor Gunnar Johansson, samt Nu tacken Gud allt folk, (Bach).

Programmet fick ett gediget och värdigt utförande – trots att sångarsammanslutningen f.n. består av under sista tiden nyinryckta krafter. Hade ej rummets helgd förbjudit det, skulle säkerligen såväl sångarskaran, som dess energiske dirigent avtackas med hjärtliga applåder av den tacksamma publiken.

Den högtidliga sångstunden efterföljdes av psalmen 271, varefter kyrkoherde Waldemar Norlén, Skatelöv, höll en kort betraktelse utgående från 4:e botpsalmens ord av David ”Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna Ditt lov”.

Sedan ps. 503: 3– 4 sjungits, förrättades altartjänsten av kyrkoherde Knut Holm, Vislanda, iförd mässkrud. Han utförde aftonbön och Välsignelse med ackompanjemang från orgeln. Den högtidliga sångfesten avslöts med att församlingen unisont utan orgel stående sjöng ps. 484, varefter kantor Gunnar Johansson, Blädinge, som postludium från orgeln spelade de två första satserna av Toccata Sexta av Georg Muffat.

Sångarna samlades därpå jämte andra inbjudna till kaffe i skolhuset. Kyrkosångens Vänner stå vid dylika tillfällen för värdskapet, med biträde av sångkörens medlemmar på platsen. Så skedde ock här, och Blädingekören har all heder av sitt värdskap vid detta tillfälle. Under kaffet talade kyrkoherde Knut Holm för sången och sångarna.

Efteråt samlades man för sång på skolgården. Årets sångarmöte inom Allbo körförbund var därmed avslutat. Nästa gång äger mötet rum i Lekaryd.

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 7 Juni 1930.

Den vid Inger-katastrofen, utanför Sydengland å fartyget tjänstgörande donkeymannen E. O. A. Widén, vars öde alltjämt är okänt, är bördig från Blädinge. Han är född i Kojtet, Blädinge, år 1902.

Man befarar, att han befinner sig bland de omkomna, men någon underrättelse härom har icke ingått.

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 17 Juni 1930.

Eldsvåda i hönseri. På söndagseftermiddagen fick brandkåren i Alvesta kallelse att komma till Alf. Steirners hönseri i Oby, Blädinge, där eld utbrutit.

Brandchefen, handlanden Alfred Ohlsson, jämte några man ur elitkåren körde omedelbart iväg till brandstället men kunde vid framkomsten icke uträtta något nämnvärt, då det hela då i det närmaste var nedbrunnet. Brandkåren fick därför inrikta sig på att se till att elden icke spred sig till dels boningshuset, dels den intilliggande skogen. Elden tros ha uppstått därigenom att en s.k. ”fostermödrer” blivit överhettad. Vid eldsvådan innebrunno bl.a. ett 40-tal kycklingar. Hönseriet var nybyggt för något år sedan och försäkrat, dock ej till fulla värdet, varför ägaren gör en betydande förlust.

(dödsannons)

Tillkännagives
att
min älskade make och vår
gode fader,
f. d. Hemmansägaren
**David Magni
Johansson,**
stilla och fridfullt avled den 14 juni i
en ålder av 83 år, 3 månader, 9 dagar,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss, släktingar och många
vänner.
Södra Vare Kexlegård den 14 juni 1930.
MARIA JOHANSSON.
Barn och Barnbarn.
Sv. Ps. 21. 193. 477.
Math. ev. 24 kap.

Ur Smålandsposten N:o 97 Lördagen den 21 Juni 1930.

(dödsannons)



Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 12 Juli 1930.

Begravning.

En högtidlig sorgeakt ägde rum i onsdags på Blädinge kyrkogård, då stoftet efter avlidne f.d. kommandören friherre Axel Gyllenkrok gravsattes därstädes.

De sörjande samlades i kyrkan. När kyrkans klockor började ringa begåvo sig de sörjande till den Gyllenkrokska familjegraven på kyrkogården, där urnan med den avlidnes aska var placerad. Komminister Gustafsson, Blädinge, höll en kort dödsbetraktelse och förrättade bön, varvid den avlidnes son, major Gyllenkrok steg fram till graven, svepte urnan i en svensk örlogsflagga och sänkte ned den i graven, samt yttrade därefter bl.a:

”Sitt största intresse ägnade han Sveriges försvar, speciellt dess flotta. Sina bästa krafter under större delen av hans liv ägnade han åt dess tjänst, och därför höljes han nu också i den tretungade svenska flaggan”.

Hans intresse för och kärlek till flottan och havet förmådde dock ej undanskymma hans kärlek till jorden antingen det nu var den fagra Blekingebygden, de bördiga fälten i Skåne eller det karga men vackra Småland. Detta senare älskade han kanske mest och hit gingo också hans tankar, särskilt under den sista tiden av hans liv. Han har nu gjort den sista färden till denna plats, till sin fädernebygd, till den jord, som nu återtagit honom, och i vilken han nu skall njuta den fulla vilan, som han på sistone längtade efter.

Kommandör Gyllenkrok var född på Benestad och son till friherre Valfrid Gyllenkrok, som blev ägare av Benestad år 1861. Kommandör Gyllenkroks farfader var friherre Thure Gabriel Gyllenkrok på Oby i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 22 Juli 1930.

Från Blädinge, skrivs till Smålandsposten:

Blädinge skytteförening hade inte så god tur med vädret vid sin fest, som önskligt varit. På lördagen var besökarnas antal 500 och på söndagen 700, vilket dock med hänsyn till det osäkra vädret måste anses gott. De av föreningen vidtagna anordningarna vid festplatsen voro lyckade och senterades livligt av besökarna. Sångaren Henning Hult, som

uppträdde på söndagen, kunde glädja sig åt livligt bifall för sina sångprestationer. Särskilt slogo de seriösa sångerna livligt an. Det tycktes, som om sångaren kommer bäst till sin rätt i denna genre.

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 2 September 1930.

Motorcykelolycka med dödlig utgång.

Motorcyklist kolliderar med cyklist
och skadas till döds.

Hade han kört på fel sida av vägen?

En motorcykelolycka som kom att kräva ett människoliv, inträffade strax före kl. 6 på lördagskvällen. En vid Allbo härads väggkassa anställd arbetare, Edvin Franzén, var på väg till sitt hem i Benestad, två km söder om Alvesta. Omkring 100 meter söder om Vita bro, där vägen gör en kurva, råkade han kollidera med ett par från Blädinge på cykelkommande damer. 22-åriga fröken Ida Wiberg körde cykeln. På denna cykels pakethållare satt 15-åriga Anna-Brita Wiberg, en fosterdotter till lantbrukare Wiberg i Blädinge. Såväl motorcyklisten som den cyklande damen hade lyktorna otända, och de torde icke ha observerat varandra, förrän det var för sent. Antagligen har motorcyklisten försökt med en skarp gir, vilket dock misslyckats, varför kollisionen blev oundviklig.

Vid sammanstötningen erhöll Franzén ett allvarligt brott på skallbasen och förlorade omedelbart sansen. Från inspektör A. Nygrens villa eftertelefonerades doktor T. Vesterlund i Alvesta, som inom några minuter befann sig på olycksplatsen. Den skadade blödde ymnigt, och sedan han här ägnats nödig vård, transporterades han till lasarettet i Växjö. Här företogs genast en operation på den skadade, varvid det befanns, att förutom de nämnda skadorna, även ett par blodkärl hade sönderslitits vid kollisionstillfället. Livet stod icke att rädda, utan den skadade avled på söndagsmorgonen, utan att ha återfått sansen.

Fröken Ida Wiberg erhöll vid kollisionen en allvarlig hjärnskakning och fördes jämte den andra flickan av d:r Vesterlund till sitt hem. Något men torde dock icke komma att följa.

Hur det egentligen tillgick vid olyckstillfället har icke kunnat utforskas. Den omkomne vägarbetaren Franzén var känd för att köra försiktigt. Under dagen hade han varit ute på ett flertal platser, och det kan tänkas, att han under trötthet varit mindre uppmärksam. Dessutom torde han istället för att hålla på kurvans ytterkant tagit innerkanten och sålunda kommit på fel sida. Alla sannolikheter tala härför.

Den under så sorgliga omständigheter förolyckade, som var i 40-årsåldern, efterlämnar hustru och 3 små barn.

Ur Smålandsposten N:o 139 Torsdagen den 4 September 1930.

På fel sida. Polisutredningen angående kollisionsoolyckan utanför Alvesta är nu avslutad, och den har, enligt vad landsfiskal Jonsson i Alvesta meddelat, bekräftat antagandet, att den vid kollisionen dödade motorcyklisten, vägarbetaren E. Franzén, Benestad, kört på kurvans innerkant, alltså på höger sida i körriktningen räknat.

Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 20 September 1930.

(dödsannons)



Tillkännagives
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
**min älskade maka och vår
kära moder,**
Hilma Andersson,
som efter ett långvarigt tåligt buret
lidande, stilla avled i en ålder av 43
år, 15 dagar, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss make,
barn, syskon, släktingar och många
vänner.
Krokön, Blädinge den 18 sept. 1930.
Karl Andersson.
Barnen.
Sv. Ps. 163, 165.

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 22 September 1930.

Dödsfall.

Efter ett svårt och långvarigt lidande avled på lördagen å Växjö lasarett f.d. hemmansägaren Nils Johan Johansson från Norra Vare, Blädinge socken.

I unga år hade han anställning vid åtskilliga järnvägsbyggen men lämnade sedermera denna sysselsättning för att ägna sig åt jordbruk. För omkring 30 år sedan inköpte han den egendom där han nu fick sluta sina dagar, och vilken nu en av sönerna övertager efter honom. En rättfram, enkel, godhjärtad och trofast man, hade han under dessa år förvärvat sig många och trogna vänner. Förutom av efterlevande maka sörjes den avlidne av fyra söner, barnbarn samt en stor släkt och vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 25 Oktober 1930.

Uti handelsregistret, hava denna dag i innevarande oktober intagits följande anmälning:

Handlanden John Konrad Gustavsson från Åkerby Norregård i Ljuders socken, ämnar inom Blädinge socken, med postadress Blädinge, idka handel under firma John K. Gustavssons Speceri & Diverse affär, med filial utan självständig förvaltning i Skruv i Ljuders socken, med postadress Skruv.

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 4 December 1930.

Hyllning.

Hjärtligt hyllad blev lantbrukaren Alfred Svensson i Norra Vare, Blädinge, då han på tisdagen fyllde 50 år.

Redan tidigt på morgonen anlände en deputation av grannarna i byn till hans bostad, vilka därvid överlämnade en kristallvas, fylld med rosor samt en käpp med silverkrycka. Av de närmaste släktingarna fick han mottaga ett etui med guldmynt för inköp av gåva efter eget val. Sedermera vid den middag jubilaren gav i sitt hem för ett 70-tal inbjudna, blev han varmt hyllad av bl.a. kyrkoherde K. Holm, som framförde ett tack för de insatser 50-åringen gjort på skilda områden. Såsom ett synligt uttryck för de känslor, som besjälade vännerna och vilka talaren gjorde sig till tolk för, överlämnades ett guldur med vidhängande kedja. Under dagens lopp anlände dessutom en synnerligen rik uppsats med blommor till den populära 50-åringen liksom en hel del telegrafiska lyckönskningar anlände.

Ur Smålandsposten N:o 199 Torsdagen den 18 December 1930.

Bröllop.

I Blädinge kyrka har sammanvigts folkskollärare och kantorn i S. Unnaryd, Herman Johansson och folkskollärarinnan Elsa Mattsson från Ö. Stenby, dotter till hamnlotsen Aug. Mattsson i Ystad. Vigseln förrättades av komminister J. Gustafsson, som dessutom höll tal till brudparet, varjämte från läktaren utfördes sång av brudgummens bror, kantor Gunnar Johansson i Blädinge.

Efter vigseln intogs middag å Järnvägshotellet i Alvesta, därvid tal höllas av komminister Gustafsson, kantor Alg. Johansson i Kållerstad, bankkamrer E. Löwdal i Unnaryd och kantor Gunnar Johansson i Blädinge. Ett stort antal telegram anlände.

Då brudparet på kvällen kommo till S. Unnaryd, blevo de mottagna av Unnaryds sångkör, som med blommor, tal och sång hälsade de nygifta välkomna hem.

Ur Smålandsposten N:o 205 Tisdagen den 30 December 1930.

(annons)

Nyårsvaka med dans

i Benestad.

Nyårsafton kl. 8 e.m. Musik av Wirde

Bussar avgå från Vislanda över S. Vare och Blädinge.
Från Rydaholm Linje 1: Rydaholm 6,45, Moheda 7,30,
Alvesta kl. 8 o. 9 e.m.

Linje 2: Rydaholm kl. 7,30, Sjöatorp kl. 8 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 8 Januari 1931.

(dödsannons)

Vår kära lilla
uppoftande mor,
Eva Maria Snygg
född Larsdotter,
gick bort från oss helt stilla i dag kl. 7
e.m., i en ålder av 72 år, 9 månader
och 4 dagar.
Hjälmaryd, Blädinge den 6 Jan. 1931.

Barnen.

Ljust och välsignat vare Ditt minne

Sv. Ps. 434 v. 3, 4; 275 v. 8.

Dödsfall.

Trettondedagen avled i sitt hem efter en tids sjukdom änkefru Eva Maria Snygg från Hjälmaryd, Blädinge, i en ålder av 72 år.

Hon var född i Hjälmaryd och änka efter framlidne hemmansägaren C. J. Snygg i Hjälmaryd. Närmast sörjande äro 12 barn, 6 söner och 6 döttrar, samt barnbarn.

Den avlidna efterlämnar minnet av en god och uppoftande maka och moder, och i de anhörigas sorg deltaga många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 20 Torsdagen den 5 Februari 1931.

Kommunalt. Vid extra kyrkostämma den 25 Jan. behandlades en skrivelse, som arvingarna till framlidne friherre W. Gyllenkrok å Oby ingivit till kyrkorådet i Blädinge, vari anhölls att kyrkorådet måtte bekosta vidmakthållandet av den Gyllenkrokska familjegraven samt även där varande monument med dess inskrifter. Stämman beslöt enligt kyrkorådets förslag och för denna gång låta förnya inskrifterna på samtliga monument på den Gyllenkrokska familjegraven m.m. för en beräknad kostnad av 125 kr. För övrigt instämde stämman till alla delar i kyrkorådets uttalande och ansåg i likhet med detta, församlingen icke vore skyldig vidmakthålla monumenten.

Resultatet vid föregående stämma att tillerkänna den avgående kyrkoväktaren Johan Johannesson ett belopp av 300 kr. såsom gratifikation för långvarig och trogen tjänst under 27 år konfirmerades.

Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 21 Februari 1931.

(dödsannons)

+

*Vår innerligt älskade make
och far*

**Sjökaptenen Friherre
Alfred Gyllenkrok,**
född den 17 januari 1867,
avled måndagen d. 16 februari 1931,
sörjd och saknad av oss, syskon,
släktingar, trojänarinna och vänner.

Esther Gyllenkrok.
född Rosenblad.
Elisabeth. Esther.

*Så somnar jag glad,
i ditt heliga namn.
Du vakar, tills dag sig tänder.
När morgon upprinner,
då är jag i hamn,
och skådar mitt hemlands stränder
och kysser med ousäglig fröjd
de genomborrade händer.*

Jordfästningen äger rum lördagen den 21 februari kl. 2 e. m. i Krematoriet, Norra kyrkogården, dit ev. blommor kunna sändas före kl. 1 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 31 Tisdagen den 24 Februari 1931.

(dödsannons)

Tillkännagives
att
min älskade make
och vår gode fader,
f.d. Hemmansägaren
**Carl Magnus
Johannesson,**
stilla och fridfullt avled den 22 februari i en ålder av 85 år, 6 mån. och 28 dagar, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släktingar och många vänner.
Espetuna, Blädinge den 24/2 1931.

Brita Johannesson.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 477, 490.

Dödsfall.

På söndagen avled på Växjö lasarett f.d. hemmansägaren Carl Magni Johannesson från Espetuna, Blädinge socken, i en ålder av 86 år.

Han var född i Espetuna och övertog genom köp denna gård, vilken han förbättrat och bragte i kultur. Han var en arbetets man som få och dessutom en man, som på grund av sina gedigna egenskaper åtnjöt allas aktning. Sedan han på grund av hög ålder överlätit gården till sonen, Aron Karlsson, har han där njutit sitt otium, men har, arbetsmyra som han var samt begåvad med en god hälsa, ej kunnat vara helt stilla utan ständigt varit sysselsatt med allehanda småsysslor.

Den rättrådige odalmannen sörjes vid sin bortgång närmast av efterlevande maka samt sex söner, varav tvenne vistas i Amerika, samt tvenne döttrar, varav den ena också vistas i Amerika, samt barnbarn. I deras sorg deltaga dessutom en stor släkt- och vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 34 Söndagen den 1 Mars 1931.

Födelsedag.

90 år fyller på tisdag lägenhetsägaren Anders Nilsson, Andersboda, Blädinge.

Nilsson är den yngste av de tre nära nog riksbekanta bröderna i Blädinge, av vilka den äldste i år fyller 99 och den andre 96 år, samtliga vid god andlig och kroppslig vigör. Nilsson, som av de äldre bröderna betraktas som ”bara ungdom”, är ovanligt rask efter sina år och är i daglig verksamhet. Sitt jordbruk har han till för kort tid sedan ensam brukat. Därtill har han varit och är allt fortfarande bygdens skicklige slaktare, taktäckare m.m. En mera pigg och rask 90-åring torde man få leta efter. På sin bemärkelsedag får han helt visst mottaga många bevis på den sympati och aktning, han åtnjuter inom vida kretsar.

Ur Smålandsposten N:o 35 Tisdagen den 3 Mars 1931.

Begravning.

I den Gyllenkrokska familjegraven å Blädinge kyrkogård gravsattes på söndagen kl. 12,15 stoftet efter avlidne sjökaptanen Alfred Gyllenkrok.

Under klockringning bars urnan till graven av sekreteraren Hildebrand, Lund. Vid graven höll kyrkoherde Holm, Vislanda, bön. Därefter talade sekreterare Hildebrand och överste Hyltén-Cavallius, Sunnanvik. Den högtidliga akten slöts med psalm 204 v. 5. En riklig och vacker skörd av blommor och kransar hade sänts till bären.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 5 Mars 1931.

Hyllning.

Lägenhetsägaren Anders Nilsson, Andersboda, Blädinge, blev på sin 90-årsdag på tisdagen föremål för mycken hyllning. På förmiddagen uppvaktades han av släkt och vänner med blommor samt av komminister Gustafsson, som överlämnade en psalmbok.

På eftermiddagen hade ett 40-tal ortsbor ordnat med en festlighet för den gamle hos handlaren J. K. Gustafsson, vid vilken hans båda äldre bröder närvaro, ävensom andra släktingar och vänner, inalles ett 70-tal personer. Som presenter överlämnades därvid en korgstol samt en snusdosa av silver. Tal hölls av riksdagsman P. M. Olsson samt av en systerson till jubilaren. Även en del telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 29 Mars 1931.

Från Blädinge, skrivs till oss:

Ett lyckat barnskådespel uppfördes i kommunalsalen i Blädinge av folkskolebarnen i fredags kväll.

Publiken hälsades välkommen av kantor Gunnar Johansson, vilken på samma gång tackade de hundratals närvarande för den stora glädje, de berett barnen med att så talrikt infinna sig. Ty de medel som härigenom inflöte, skulle bidra till en skolresa för barnen.

Programmet inleddes med att ett av barnen deklamerade ”Tomten”, och under tiden visade sig två små tomtar. Härefter kom sagospelet ”Julafton i torparstugan”. Alla barnen skötte sina roller utmärkt. Särskilt barnens sång väckte beundran hos publiken, och denna gav genom starkt bifall sin tacksamhet till känna.

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 31 Mars 1931.

Kommunalt. Kommunalstämma hölls på söndagen, varvid ansvarsfrihet beviljades.

I valnämnden invaldes kyrkovärden P. O. Petersson, Blädingenäs, Kyrkovärden E. O. Karlsson, Hjälmaryd, lantbrukaren Salomon Johansson, Blädingeås, lantbrukaren Emil Johansson, Blädinge, med fjärdingsman O. M. Rosén och lärarinnan Klara Snygg som suppleanter.

– Efter kommunalstämman hölls skolrådssammanträde, varvid beslöts att under året verkställa vissa reparationer å Blädingeås skolhus. Till att ombesörja arbetets utförande utsågos skolrådsledamöterna hrr Hj. Folin, S. Vare, Salomon Johansson, Blädingeås, och O. M. Rosén, Hallåkra.

Skolrådet beslöt vidare att hos stämman tillstyrka uppförande av ny uthusbyggnad vid Blädingeås skola. Ärendet förelägges nästa kyrkostämma.

Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 2 April 1931.

Dödsfall.

I tisdags avled i sitt hem i Andersboda, Blädinge, hustrun Karolina Nilsson, maka till lägenhetsägaren Anders Nilsson, i en ålder av 89 år. Hon var frisk och kry tills för några dagar sedan.

Hon sörjes närmast av make, fem barn, och 25 barnbarn och 11 barnbarnsbarn.

Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, har haft årssammanträde under ordförandeskap av nämndeman Per Samuelsson, Jutaregård, Blädinge.

Föreningens räkenskaper har balanserat på kr. 51,523:17 med en behållning på kr. 1,179:84. Styrelse och räkenskapsföraren beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

Till revisorer för år 1931 valdes hemmansägarna J. Andersson, Sjöbacken, och C. Magnusson, Färanäs, med E. Olsson. Brohult, och E. Karlsson, Hjälmaryd, som suppleanter.

Som nya medlemmar i föreningen intogos hemmansägarna O. Nilsson, Hjulsryd, J. A. Svensson, Högelycke, E. G. Andersson och J. Petersson, Krokön, E. Nilsson och G. Johansson, Hökatorp, samt G. Nilsson, Katåsen.

Blädingebo nu länets äldste invånare. Vid årsskiftet hade Kronobergs län tre hundraåringar. Dessa har nu avlidit under det nya året. Äldst i länet är nu Nils Nilsson i Färanäs, Blädinge, född den 17 Oktober 1832 och alltså 98 ½ år gammal.

Denne nye länets äldste föddes i Färanäs Västregård och har bott där hela sitt liv med undantag av tre år då han arbetade som skraddare. Han fick börja arbeta för sitt uppehälle redan som helt liten. Vid 30 års ålder gifte han sig och flyttade till Färanäs Östregård, där han grundade sitt nuvarande hem. Vid denna tid var stället så obetydligt, att där inte kunde födas mer än en ko och knappast det. Nu föder det fyra. Men så har också den gamle odlat upp sex tunnland stembunden och oländig mark, anlagt vägar och gjort dränering m.m. Tillsammans med sin maka, med vilken han i 56 år varit förenad, (hon dog vid 96 års ålder), och dotterson. Då han vid 83 års ålder lämnade gården till yngre krafter, hade han brukat den i 54 år. Under denna tid har han därjämte utfört otroligt mycket arbete utanför hemmet, då detta var alltför litet för att skänka full bärning åt sin brukare. Han har sålunda bl.a. in i sena ålderdomen varit mycket anlitad timmerhuggare. Han har icke legat sjuk mer än en enda dag på över åttio år. Ej heller tagit sig några onödiga bekymmer före. Nu bor han hos en måg på Färanäs.

En äkta hedersman har han alltid varit. Ännu är han vid förträfflig hälsa. Han går fortfarande ute i det fria, följer med sin tid och kan läsa utan glasögon vid klart väder. I höstas hjälpte han till med att taga upp rovor, och han är ännu till hjälp med varjehanda. I fjor högg han ned ett träd av åtta tums tjocklek och bar hem det själv till vedboden.

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 21 April 1931.

(dödsannons)

Tillkännagives
att
vår kära lilla mor
Änkefru
Ingrid Maria Karlsson,
född Johansson,
dog i dag i sitt 86:te levnadsår, sörjd
och saknad av oss.
Blädingeås den 18 april 1931.

Barn och Barnbarnen.

Trötta moder må du vila
av de många dagar all.
Tack för all din varma kärlek
och det goda vi har rönt.
Ej förblekna skall ditt minne, vila
ljuvt i fridens land
i den anförtröddes hand.

Sv. ps. 469.

Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 16 April 1931.
Bilagan Hembygden.

Vårskymning.

— F ö r S m å l a n d s p o s t e n —

*Kvällsvinden håller i sin lur:
den kommer från nordanhåll,
men tonen går ej i klingande dur,
den går i ett sorgset moll.*

*Den kommer från norr, från Dalarnas berg
och från Siljans frusna sjö,
från Norrlands vidder i vinterns färg
den kommer med frost och snö.*

*Men vindens hälsning jag tolkar i ord,
där jag vandrar bland skogsstigens ljung:
Nu vilar i Dalarnas kalla jord
dess bortgångne diktarkung.*

*Och stjärnorna blickar sömnigt på
de sista drivornas smuts,
och Karlavagnen kör i det blå
sin ljusa Eliasskjuts.*

*Och sjön ännu på sin skuldra bär
den brygga, som vintern lagt,
men isbojan knakar, och dagen är när,
då han kastar den av med förakt.*

*Och domnad vilar naturen än,
och tyst är det i dal och i lid,
men väldiga krafter verka igen
för en snar förnyelses tid.*

*Från höjderna brusar en vårlig bäck
som den första vårmelodin
så hoppfullt ung, så manligt käck
som en sång av Fridolin.*

ERIC JOHANSSON.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 30 April 1931

Lösöreuktion.

Tisdagen den 5:te instundande maj kl. 11 f.m. låter fru Hilda Eklund i Jutagård, Blädinge, genom offentlig auktion, som därstädes förrättas, försälja diverse lösbo, varav nämnes 1 tröskverk m. vandring, 1 hackelseverk, 1 sädesharpa, 2 st. åkvagnar, därav en promenadvagn, arbetsvagn och arbets-kälkar samt diverse åkerbruksredskap och seldon; inre lösbo, såsom 1 piano (taffel) m. stol, 1 gammal vacker ek-chiffonier, 1 ekkista m. beslag, 1 dammsugare "Lux", 1 separator med kärna, 1 fotogenkamin, oljemålningar m.m.

Av mig för vederhäftighet kände köpare erhålla två månaders betalnings-anstånd, andra betala kontant.

Äganderätten till försåld vara för-behålles, tills varan är till fullo betald.

Jutagård, Blädinge den 27 april 1931.

PER SAMUELSSON,
auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 82 Söndagen den 24 Maj 1931.

(annons)

FÖRLOVADE.

Ivar Ring
Elsa Karlsson
Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 13 Juni 1931.

Från Blädinge, skrives till oss:

I torsdags företogo barnen vid Blädinge folkskola under folkskollärare Gunnar Johanssons ledning en skolresa till Karlshamn pr tåg. I Karlshamn besöktes först hamnen, varefter färden i motorbåt ställdes till det gamla Kastellet av Erik Dahlbergs hand. Efter en kortare rundtur på havet intogs kaffe, mjölk och smörgåsar på Utsiktens sommar-servering. Sedan stadens parker och sevärdheter tagits i betraktande, ställdes färden till Karlshamn-tidningens tryckeri, som besågs. Slutligen gjordes ett besök i kyrkan och så var tiden inne för avresa hemåt.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 30 Maj 1931.

(dödsannons)



Dödsfall.

I Stockholm avled på torsdagen i den höga åldern av nära 93 år fru Ebba Grönhagen, född Hartman, änka efter kaptenen vid Kronobergs regemente Claes Grönhagen.

Familjen Grönhagen var under 45 år bosatt på Espemon i Blädinge socken. Den avlidna var en rikt begåvad kvinna, en kärnkvinna av den gamla stammen, outröttligt arbetsam och följde ända in i det sista med intresse allt vad som rörde sig i tiden. Många äro de lidande och sjuka, som hon med ömmande hjärta och utsträckt hand, helt glömmade sig själv, varit till glädje och hjälp.

Jordfästningen sker i Blädinge kyrka söndagen den 7 Juni.

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 9 Juni 1931.

Begravning.

En synnerligen högtidlig jordfästning ägde i söndags rum i Blädinge kyrka, då fru Ebba Grönhagens stoft vigdes till den sista vilan. Då kistan från järnvägsvagnen vid Blädinge station överflyttats till likvagnen, höll komministern i Blädinge J. Gustafsson en kort bön med anslutning till att den avlidna nu hemkommit till hemsoken, där hon under 45 år levat och verkat. Blädinge kyrka hade av minnesgoda vänner från S. Vare och Espemoen på ett enastående smakfullt sätt klätts med unga granar, björkar och en mångfald blommor från den gamla Grönhagska gården.

Under det kantor G. Johansson spelade Wagners vackra sorgmarsch, inbars kistan av sex f.d. grannar till den avlidna. Sedan ps. 325: 2–7 sjungits, höll kyrkoherde K. Holm ett varmhjärtat, om gammal vänskap till den avlidna vittnande griftetal, med utgång från Dav. 84 ps. samt förrättade jordfästningen. Därefter sjöng Blädinge sångkör ”Saliga de, som få från världens öden”. Efter ps. 484: 1–2 sjöng kyrkoherde Holm begravningsmässan, varefter kistan under det Beethovens sorgmarsch spelades, utbars och nedsänktes i familjegraven.

Här frambar häradsdomare C. M. Johansson, S. Vare, varmhjärtat de forna grannars tacksamhet och saknad och nedlade en större krans med blågula, guldfransade band med texten ”En sista hälsning till fru Grönhagen från grannarna i S. Vare. Evighetens frid!”

För övrigt hade en ovanligt rik blomstergärd ägnats den avlidna. En måg till henne ingenjör L. Lundgren, Grängesberg, frambar de anhörigas tack för allt vänligt deltagande i sorgen.

Och den vildmarkens sång, som mig rörde
i min ungdom med sällsam mystik,
vill jag höra som förr jag den hörde
vid den ensliga skogstjärnens vik.

Att få njuta med hänförda sinnen
med all vildmarkens storslagenhet,
att få dväljas en stund ibland minnen
må väl unnas en gammal poet.

ERIC JOHANSSON.

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 9 Juli 1931.

Dödsfall.

I sitt hem hos sin son, riksdagsman Per Gustafsson, Benestad, Aringsås, avled under natten till tisdagen i en ålder av över 85 år f. hemmansägaren Gustaf Jonasson från Blädinge Jutagård, vilken gamla fädernegård den avlidne innehade till för ett 10-tal år sedan.

Varmt fästad vid sin fädernesocken och dess förhållanden samt minnesgod och intresserad hade han mycket att förtälja om gångna tider och personer i Blädinge, där han under sin mannaålder hedrades med många kommunala uppdrag.

Av barnen leva kvar endast en son, riksdagsman Per Gustafsson, och döttrarna Gärda, som ömt och kärleksfullt vårdat den avlidne i hans hem, samt Eva och Hilda, de båda sistnämnda bosatta i Stockholm.

Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 11 Juli 1931.

Senaste stormen – ett motstycke till julstormen 1902. Ett för högsommaren rekordartat oväder rasade under natten till torsdagen samt under loppet av torsdagen över landet och orsakade materiella skador såväl till lands som vatten.

Många jämföra denna 1931 års Julistorm med 1902 års julstorm.

I Blädinge Södregård, Blädinge socken, vräktes en under uppförande varande ladugård omkull. Byggnaden, som var täckt med halmtak, saknade brädbeklädnad å väggarna, varför vinden vräkte omkull stolpvirket. Byggnaden tillhörde Engaholms fideikommiss.

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 14 Juli 1931.

Förlovning.

Mellan bankkassören Manfred Johansson, Alvesta, och fröken Edla Salskog, dotter till kyrkovärden E. O. Petersson, Blädingenäs, Blädinge, och hans maka, född Eriksson.

Ur Smålandsposten N:o 130 Tisdagen den 18 Augusti 1931.

(dödsannons)

Tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla
min älskade make och vår fader
f. d. Lantbrukaren
August Widén
som stilla avled i sitt 68:de levnadsår,
sörjd och saknad av maka, barn,
barnbarn och broder.
Vislanda den 15 aug. 1931.
Johanna Widén.
Barnen.
Sv. Ps. 480.

Dödsfall.

I lördags avled i sitt hem i Vislanda efter en längre tids sjukdom f. lantbrukaren Aug. Vidén.

Den avlidne, som var född den 1 Juli 1864 i Skatelövs församling, deltog i sin ungdom vid järnvägsbyggen på många håll i landet. Efter att ha innehaft lantbruk i Virestads och Vislanda församlingar övertog han för 31 år sedan Kojtet under Oby gård i Blädinge församling och innehade sedan arrendet till för ett par år sedan, då en son övertog gården och friköpte den.

Vidén har haft tretton barn att uppfostra och med hjälp av hans duktiga och arbetsamma hustru har detta lyckats väl. En son omkom i fjol vid ångaren "Ingers" förlisning i Engelska kanalen.

Som sörjande vid båren står maka, barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 27 Augusti 1931.

(dödsannons)

+

*Min käre make
och vår fader*
f. d. Kyrkovärden
O. M. Danielsson
avled stilla i dag i den höga åldern av
88 år, 4 månader och 26 dagar, djupt
och innerligt sörjd och saknad av oss
samt släktingar och talrika vänner.
Olofsdal, Blädinge den 25 aug. 1931.
MARIA DANIELSSON.
Barn. Barnbarn och Barnbarnsbarn.
Sv. Ps. 257 v. 10 och 11.

Dödsfall.

På tisdagen avled i sitt hem i Blädinge f.d. kyrkovärden O. M. Danielsson i den höga åldern av 88 år och 4 månader.

Den bortgångne togs i sin krafts dagar i anspråk för mångahanda förtroendeuppdrag inom sin hemsocken. Han var sålunda under en lång följd av år kyrkovärd, vilken befattning han lämnade för bortåt trettio år sedan. Under icke mindre än omkring femtio år var han ledamot i styrelsen för Vislanda pastorats sparbank, under de senaste tolv åren av sitt ledamotskap såsom ordförande. Vidare var han mångårig ledamot av kyrkorådet. I styrelsen för pastoratets brandstodsbolag var han ledamot från 1891 och ända till sin död.

Vid sin bortgång sörjes den gamle hedersmannen närmast av efterlämnad maka och en dotter.

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 24 September 1931.

Kommunalt. Vid extra kommunalstämma i Augusti har uttalats, att endast en extra fjärdingsman borde anställas, helst som denne icke till närmelsevis kunde antagas hava full sysselsättning med befattningens skötande. Vidare hade stämman beslutat, att avlöningen till den sålunda föreslagne extra fjärdingsmannen skulle, såsom hittills fjärdingsmannen under de senaste åren varit fallet, utgå med 300 kr. för år räknat, samt att den uniformering och beväpning av honom som är eller bliver föreskriven bekostas av polisdistriktet. Därjämte hade stämman beslutat uttala den önskan, att som den nuvarande fjärdingsmannen O. M. Rosén, innehaft fjärdingsmansbefattningen ett 20-tal år ock, såvitt stämman var bekant, skött densamma på ett fullt tillfredställande sätt samt ännu en tid framåt synes på liknande sätt kunna upprätthålla befattningen, det måtte medgivas Blädinge kommun att tillsvidare få anställa Rosén såsom fjärdingsman enligt hittills gällande grunder.

Den 13 dennes hölls åter en stämma.

I anledning av att vederbörande landsfiskal gjort vissa erinringar emot kommunalstämmans beslut angående löneförmånen m.m. för fjärdingsmannen hade länsstyrelsen anmodat Blädinge sockenmän att å kommunalstämman taga ärendet under förnyad prövning.

Vad först beträffar telefonfrågan ville stämman framhålla, att som telefonnätet inom socknen är jämförelsevis ringa utvecklat, kunde denna fråga vålla en mycket stor utgift, för den händelse fjärdingsmannen skulle vara bosatt långt avlägset ifrån telefonstationen.

Med hänsyn härtill ville stämman anhålla att tillsvidare befrias från denna skyldighet. Omöjligt är ju icke att i trängande fall såsom hittills har skett, anlita budskickning från närmaste telefon.

Beträffande löneförmånerna så har på landsfiskalens hemställan fjärdingsmannens lön under några få år successivt höjts från 100 kr. år 1917 till 150 kr. och därefter till 250 och senast 1927 till 300 kr. Då detta belopp torde kunna anses skäligt för en kommun med endast något över 800 invånare, beslutade stämman vidhålla sitt förut fattade beslut och hemställa om bifall härtill.

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 26 September 1931.

Dödsfall.

På fredagsförmiddagen avled helt hastigt på Oby gård, Blädinge, f.d. lantbrukaren Frans Gustaf Larsson.

Han var född i Nöbbele den 12 Mars 1869 och således vid sin bortgång 62 ½ år gammal. Larsson hade i sin ungdom anställning som rättare å ett flertal egendomar samt arrenderade sedermera egendomar i såväl Nöbbele som Östra Torsås. År 1926 överlät han sitt då innehavda jordbruk samt bosatte sig hos sonen, godsägaren Alexis Larsson å Oby gård, där han alltså nu fick sluta sina dagar. Larsson hade under den senaste tiden icke känt sig riktigt kry samt led av astma och luftrörskatarr. Därtill kom ett svagt hjärta, vilket även torde ha bidragit till, att slutet nu kom så överraskande.

Den bortgångne var en synnerligen driftig jordbrukare samt var till sinnelaget ytterst vänsäll och trofast. Detta allt medverkade till att den nu avlidne under årens lopp förskaffat sig en stor skara vänner, vilka med djupaste smärta mottaga budskapet om hans mänskligt att se tidiga bortgång. Som närmast sörjande stå vid den avlidnes bår efterlämnad maka, tre söner och två döttrar samt barnbarn och släktingar.

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 3 Oktober 1931.

annons.

Blädinge.

Undertecknade ha öppnat skrädderirörelse i handl. J. Gustafssons fastighet, Blädinge, och rekommenderar vi oss i den ärade allmänhetens välvilliga hågkomst. Ett förstklassigt arbete utlovas till billiga priser.

En rikhaltig provkollektion tillhandahålles.

Blädinge den 1 oktober 1931.

SANDIN & JOHANSSON.

Ur Smålandsposten N:o 173 Söndagen den 1 November 1931.

Bilolycka. Bilägaren Arild Stierner från Alvesta råkade under fredagsnatten å den ny-anlagda vägen norr om Blädinge kyrka ut för det missödet att något mankemang uppstod, å bilens ena hjul, varigenom han miste herraväldet över vagnen.

Bilen, en Ford Sportkupé, törnade mot väggkanten och gjorde en volt, varvid föraren fick ett svårartat brott på skallbasen. En passagerare i bilen, chauffören Edvard Möller från Alvesta, utan några som helst skador. Strax efter det olyckan ägt rum, kom en bil på väg mot Alvesta. Chauffören på denna hämtade omedelbart doktor Vesterlund, som vid ankomsten till olycksplatsen ägnade den skadade nödig vård, varefter han fördes till lasarettet i Växjö. Vid förfrågan på lasarettet meddelade jourhavande läkare, att den skadades tillstånd är allvarligt, men dock f.n. icke inger några större faror.

Bilen blev vid kollisionen illa ramponerad.

Ur Smålandsposten N:o 159 Torsdagen den 8 Oktober 1931.

Kronobergs läns äldste fyller 99 år.

Den 17 dennes inträder han i sitt hundra år.

Är pigg och kry, och har i höst tagit
upp potatis!

I sitt 100:de år ingår den 17 dennes Kronobergs läns äldste medlem, en av de riksbekända "Blädingebröderna", undantagsmannen Nils Nilsson i Färanäs, Blädinge.

Den vördnadsvärde åldringen, gemytligen kallad "Nissa-Nissen", föddes i Färanäs Västregård, där fadern var lantbrukare. I fråga om sällsynt god livskraft med ty åtföljande hög ålder har Nilsson gott påbrå. Föräldrarnas sammanlagda ålder var 180 år. Modern var nära 97 år gammal, en syster till henne blev 99 och en bror 88 år, sålunda sammanlagt 283 år o.s.v. Tillsammans med de båda ännu levande, för sin ålder förundransvärt spänstiga och arbetsföra bröderna i respektive åldern 96 och 91 år, bildas en brödratrio – troligen vårt lands äldsta – med en sammanlagd ålder av 286 år. Alla bröderna bor i Blädinge. Dessutom lever ännu vid mycket hög ålder en syster till de tre bröderna. Utrustad med fenomenal hälsa, som aldrig någonsin lämnat något övrigt att önska, har Nilsson haft den oskattbara förmånen att hela sitt långa liv ända hittills få leva i lycklig okunnighet om vad sjukdom och dylikt mänskligt elände vill säga.

Äldst bland 10 syskon fick Nilsson tidigt vänjas vid hårt arbete; och därmed har hela hans liv ända till allra sista tiden varit uppfyllt. "Far och farfar voro suparegubbar, som lågo i var sin säng och söp och svor och voro lea´ som kreatur, så jag fick börja arbeta, innan jag dudde´ till någonting", säger Nisse under en intervju häromdagen.

30 år gammal ingick Nilsson äktenskap samt köpte och övertog 1/48 mantal Färanäs Östregård – ett särdeles obetydligt ställe, knappast födande en ko. Men med mycket arbete och möda uppodlade Nilsson flera tunnland och utförde för övrigt grundförbättringar av alla slag, så att han där, efter 54 år, överlämnade stället till yngre krafter, kunde födas flerdubbla antalet djur. Då hemmet likväl var för obetydligt för att kunna skänka full bärgning åt sin brukare, var Nilsson nödsakad att utföra dagsverken åt grannarna och dessutom arbetade han med timmerhuggning om vintrarna. Nilsson var på sin tid allmänt anedd som en av sin tids duktigaste slätterkarlar. Och ända till 95-årsåldern syntes han varje år svänga sin lie. I hemmet kunde han deltaga i de flesta förekommande göromål till för kort tid sedan, då hans yngste bror förra vintern fyllde 90 år, reste han till dennes hem i Blädinge för att deltaga i hyllningsamkvämet. Så länge krafterna räckte till, gick han varje söndag den ½ mil långa vägen till Blädinge kyrka. T.o.m. så sent som förra året bevistade han gudstjänsten därstädes. Och ännu har han i friskt minne den ryktbare kyrkoherden Johan Sjöberg i Hallaryd, då han mellan åren 1839–50 var komminister i Blädinge.

Oaktat den höga åldern, som särskilt på allra sista tiden gjort sig märkbart gällande i mer än ett avseende, är Nilsson ännu vid förträfflig hälsa samt vistas dagligen uppe, går alltibland ut i det fria och luftar på sig samt bär i ved någon gång. Han har även i år varit med om att plocka upp potatis, och han ägnar alla vid gården förekommande göromål ett oförminskat intresse, och ingenting får passera utan att han vill ha noggrann vetskap därom. Nils Nilsson har allmänt gjort sig känd och uppskattad för att vara den personifierade ärbarheten: bottenärlig, omutligt rättvis, rättrådig och hjälpsam, dessutom godmodig och ej så litet humoristisk. Av gårdens nuvarande ägare, lantbr. Aug. Karlsson och dennes maka, hos vilka han bott i 16 år, åtnjuter den 99-årige hedersgubben god vård och tillsyn.

V. T.

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 5 November 1931.

Dödsfall.

Efter en kort tids sjukdom avled i måndags morse i sitt hem i Ronneby f. stationsinspektoren vid Sandbäcks järnvägsstation, Johan August Jönsson, i en ålder av nära 71 år.

Den bortgångne var född å torpet Snickareboda u. Norra Vare, Blädinge sn., den 13 Jan. 1861. Redan vid unga år fick han anställning vid Vislanda–Bolmens järnvägsbyggnader, och blev år 1876 byråvakt och telegrafist vid samma järnväg samt befordrades till stationsskrivare 1880. Vid Karlshamn–Vislanda järnväg blev han förste stationsskrivare 1883 men övergick 1887 i Västra Blekinge järnvägs tjänst och förordnades nämnda år till stationsinspektor i Sandbäck, vilken befattning han innehade även sedan järnvägen övergick i Mellersta Blekinge järnvägs aktiebolag, senare i A.B. Blekinge kustbanor. År 1924 lämnade han stationsinspektorsbefattningen med pension samt bosatte sig då i Ronneby, där han njutit sitt otium.

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 28 November 1931.

Vid Allbo häradsrätts **novembersammanträde**, fick en lantarbetare från Blädinge böta 50 kr. för det han kört motorcykel efter mörkrets inbrott utan att denna var försedd med lyktor.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 24 December 1931.

(annons)

FÖRLOVADE.	
<i>Anton Petersson</i>	
<i>Gulli Johansson</i>	
Vislanda.	Blädinge.

Dödsfall.

I den höga åldern av 93 år avled den 20 December änkefru Brita Kristina Nilsson från Alvesta municipalsamhälle. Den avlidna var sedan mannens frånfälle först bosatt i Hjälmaryd, Blädinge men flyttade sedan till en dotter i Alvesta, där hon under de senare åren ömt vårdats. Närmast sörjande vid bären stå barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt släktingar och en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 205 Tisdagen den 29 December 1931.

Polisväsendet i Blädinge. Länsstyrelsen har fastställt Blädinge socknemäns beslut att anställa en extra fjärdingsman inom socknen med en årlig lön för denna av 300 kr. pr år samt fri uniform och beväpning. Länsstyrelsen har förordnat, att polisdistriktet skall ombesörja fjärdingsmannens förseende med rikstelefonförbindelse.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 19 Mars 1932.

Från Blädinge, skrives:

Blädinge sockenförening av B. F. har beslutat att till de förslag, styrelsen gjort i anledning av krisen, fogar ytterligare några, nämligen att räntan på jordbrukslån bör vara högst 4 %, att importen på majs och kraftfoder hämmas, att spannmålspriset blir minst 20 öre för råg, 25 öre för vete och 15 öre för havre, att hushållningssällskapen skulle anordna driftsgårdar att ledas uteslutande av dess tjänstemän för att få fram en statistik över produktionskostnaderna och att riksdagen beslutar 1 kr. skatt på margarin samt tull på margarin och smör, så att smörpriset blir minst 3 kronor.

Vislanda-Blädingeortens elektriska förening, har haft årsstämma.

Av styrelsens berättelse framgick att räkenskaperna balanserat å kronor 49,784:39 ,med en nettobehållning av kr. 1,971:11, som tillfaller leverantören. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet, vilken också beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes P. M. Johansson i Lindås, Otto Andersson i Sälhylltan, Karl Ring i S:a Vare, Salomon Johansson i Ås, och Ernst Petersson i Lönshult med C. M. Johansson i S:a Vare, Aug. Bengtsson i Skeppshult och Vilhelm Lünig i Lönshult som suppleanter. Revisorer blevo Johannes Andersson i Sjöbacken och Karl Magnusson i Färanäs.

Ur Smålandsposten N:o 49 Onsdagen den 30 Mars 1932.

(annons)

<u>FÖRLOVADE.</u>	
<i>Anton Nilsson</i>	
<i>Linnéa Folin</i>	
Vislanda.	Blädinge.
Malmö Påskafton, den 26/3 1932.	

Kronobergs läns äldste innevånare död.

På påskdagens morgon avled helt stilla i sitt hem i Färanäs, Blädinge, Kronobergs läns äldste innevånare, änkligen Nils Nilsson.

Nils Nilsson hade under de senaste åren blivit vida känd, enär han var den äldst av de tre riksbekanta Blädingebröderna. Han var född den 17 Oktober 1832 och blev alltså 99 ½ år gammal. En äkta hedersman har han alltid varit och därför blivit mycket avhållen. Ännu under senare år har han haft en mycket god hälsa och vistats uppe ända tills för några månader sedan, då han av förkylning fick lov att intaga sängen.

Han föddes i Färanäs och har bott där i hela sitt liv med undantag av tre år, då han arbetade som skräddare. Han fick börja arbeta för sitt uppehälle som helt liten. Vid 31 års ålder gifte han sig och flyttade till Färanäs Östregård, där han grundade sitt hem. Vid denna tid var stället så obetydligt, att där inte kunde föda mer än en ko. Nu föder det fyra, men så hade också den gamle odlat upp sex tunnland stenbunden och oländig jord, anlagt vägar och gjort dräneringar m.m. Tillsammans med sin maka, med vilken han i 56 år var

förenad – hon dog vid 96 års ålder – fostrade han upp fem barn och en dotterson. Då han vid 83 års ålder lämnade gården till yngre krafter hade han brukat den i 54 år. Under denna tid har han därjämte utfört otroligt mycket arbete utanför hemmet, då detta var alltför litet för att skänka full bärgning mot sin brukare. Nilsson har sålunda bl.a. in i sena ålderdomen varit mycket anlitad timmerhuggare.

Som sörjande stå närmast bröderna Anders och Jon Nilsson resp. 91 och 97 år, samt barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 16 April 1932.

Födelsedag.

50 år fyller i dag postassistenten Aron E. Sjöborgh i Malmö.

Han är född i Blädinge och inträdde efter avslutade skolstudier i postverket, där han 1900 blev extra ordinarie postexpeditör i södra distriktet. Två år senare blev han fast anställd vid södra distriktets järnvägspost och befordrades 1907 till ordinarie postexpeditör där. Under åren 1921 – 22 innehade han placering vid postkontoret i Trelleborg, men kom 1923 åter till järnvägsposten i södra distriktet, varefter han allt sedan dess tjänstgjort. År 1925 blev han postassistent vid järnvägsposten med stationsort i Malmö. Bland kamrater samt över- och underordnade åtnjuter han stor aktning och vänskap.

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 23 April 1932.

(dödsannons)



Dödsfall.

På fredagsmorgonen avled efter några månaders sjukdom f. hemmansägaren Nils Johan Wiberg, Blädinge.

Den bortgångne, som vid sin död var över 80 år, hade under hela sin levnad varit bosatt i Blädinge, där han till följd av sitt sympatiska sätt skaffat sig en mycket stor vänkrets.

Wiberg var under sin krafts dagar en mycket dugande och kunnig man. Förutom att han på ett mönstergillt sätt skött sitt lantbruk har han utfört såväl snickeri- som murerarbeten. Inom församlingen har han haft flera förtroendeuppdrag; bl.a. har han varit ledamot av kyrkorådet ett 30-tal år.

Närmast sörjande äro barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 28 Maj 1932.
Bilagan Hembygden.

Det var en gång --

*Det var en gång djupt i skogens famn
En gammal gård låg, minns du dess namn?
En lång allé leder fram till grinden,
Där ljuvlig doft förs av sommarvinden
Från häck av rosor, jasmin, syren
Där hagtorn lyser i solens sken.*

*Till höger rödmålad gammal bod,
År sjuttonhundra den re´n där stod,
och så till vänster dan gamla gården,
vittrappad, envåningsbyggnad där stod den
i skydd av träd, som når högt mot skyn
Och synes vida, långt bort till byn.*

*Jag slår mig ned vid kastanjens fot,
I samma jord har vi fäst vår rot,
Jag lyss till sagan från svunna tider
om barnaglädje, så fri från strider,
Om sju små systrar, som hand i hand
där lekt i barndomens lyckoland.*

*En sommardag kom en liten bror,
I gamla gården blev glädjen stor,
Hans horoskop nog så vackert blänkte,
Och "ille faciet" nog man tänkte.
Men nästa år re´n han hembud fick –
Ett solskensglitter, som kom och gick.*

*Och far och mor om den gamla gård
I redelig strävan höll trogen vård,
I arbete, som i lek och gamman,
Till hemmets härd höllo barnen samman,
Tills var och en gick i livet ut
På väg, som far och mor jämnat ut.*

*Men åren svunnit – ej mer som förr
För barnen öppnas nu hemmets dörr
Och träden sucka, och löven falla,
En fråga susar: "Var äro alla,
Den unge krigar´n med barn och viv
Som här framlevat ett lyckligt liv?"*

*I gravens sköte nu mor och far
Och bror och syster sin vila har,
Och slut är sagan om gamla gården,
Men genom träden på kyrkogården
Så sakta susar en minnessång:
"Det var en gång – Ack, det var en gång –"*

BLENDA SYLWAN,
f. Grönhagen.

Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 3 Maj 1932.

Begravning.

I söndags begrovs i Blädinge stoftet efter hemmansägaren Nils Johan Wiberg.

Jordfästningen förrättades av komminister J. Gustafsson, som även höll ett griftetal med text ur Davids 118:de psalm: "O, Herre hjälp, hjälp, O, herre, låt väl gå". Kyrkokören utförde från läktaren under kantor G. Johanssons ledning hymnen "Saliga de, som från världens öden". Vid graven talade komminister Gustafsson och framförde kyrkorådets tack till den hädangångne samt nedlade en praktfull krans. På sin faders vägnar talade hr Ebbe Olsson, Blädinge. Häradsdomaren C. M. Johansson, S. Vare, talade och nedlade en krans, Anders Johansson, Blädingsås, framförde de anhörigas tack för all hedersbevisning och deltagande.

Ur Smålandsposten N:o 84 Söndagen den 29 Maj 1932.

Födelsedag.

40 år fyller på måndag folkskolläraren Elias Friberg, Kvenneberga.

Han är född i Blädinge och avlade folkskollärarexamen vid folkskoleseminariet i Växjö 1919. Sedermera innehade han lärarebefattning vid Fagerhults folkskola i Göteryd från 1919 till 1921. Det sistnämnda året erhöll han folkskollärarebefattningen i Kvenneberga, där han sedan varit verksam. Livligt intresserad av sång har han även nedlagt stora förtjänster inom detta gebit.

Sprang i vägen för bilen. Då en 10-årig flicka, Birgitta Liedner, dotter till en köpman E. Liedner, Nybro, som med föräldrarna är på tillfälligt besök i Blädingenäs, på fredagen varit hemma och ätit middag och var på väg till skolan, råkade hon springa i vägen för en bil, förd av bryggeriägaren G. Engström i Alvesta. Flickan fick vid sammanstötningen en del blesyrer och fördes av hr Engström omedelbart till d:r Aaby-Ericsson i Alvesta, som ägnade den skadade en första vård, varefter flickan fördes till lasarettet i Växjö. Framtida men för flickan är icke att befara. Föraren av bilen anses vara utan skuld till det skedda.

Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 31 Maj 1932.

(dödsannons)

Vår lilla duktiga

Birgitta

lämnade oss i dag, efterlämnande
ett solljust, vackert minne.
Blädinge den 29 maj 1932.

**MAJA och EMIL LIEDNER.
Bengt**

*Bred dina vida vingar,
O Jesus, över mig!*

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 4 juni kl. 4 e.m., och torde de, som vilja hedra hennes sista färd med sin närvaro, möta vid kyrkan.

Döden följde. Häromdagen överkördes – såsom Smålandsposten tidigare omtalat – vid Blädingenäs en 10-årig dotter, Birgitta, till köpman E. Liedner i Nybro, av en bil, som fördes av bryggeriägaren G. Engström, Alvesta. Flickan, som infördes till lasarettet i Växjö, avled där på söndagen.

Enligt polisutredningen är bilföraren utan skuld till olyckan.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 7 Juni 1932.

Begravning.

En gripande begravningsakt ägde i lördags rum i Blädinge kyrka, då den med bil påkörda skolflickan Birgitta Liedner, som sedan av skadorna avlidit, vigdes till den sista vilan.

Sedan bön hållits i sorgehuset av komminister J. Gustafsson, fördes kistan under kyrkklockornas ringning till kyrkan, där skolbarn liksom vid hemmet bildade häck. Under tonerna av en sorgmarsch placerades kistan på katafalken i det av skolbarnen med blommor och grönt prydda templet. Officianten höll ett gripande griftetal med ämne hämtat ur Joh. ev. 17: 4. När de tre skovlarna mull föllo, fanns intet öga, som ej var fyllt av tårar. Skolbarnen sjöngo så från läktaren under kantor Johanssons ledning ”Bred dina vida vingar”.

Vid graven talade den dödas fader, köpman Liedner, kantor Johansson från Blädinge samt hr Gunnar Engström från Alvesta, som nedlade en krans. Den dödas skolkamrater sjöngo ”Så tag nu mina händer”. Komminister Gustafsson läste så psalmen ”Beredd höll mig, o Jesu Krist”, samt lyste frid över graven.

Bland de till ett 40-tal uppgående kransarna, som sänts till båren, märktes en från elever och lärare vid Blädinge kyrkskola.

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 9 Juni 1932.

Skogsbrand. Uppgående middagståget antände på tisdagen i skogen 3 km. norr om Blädinge station.

Tack vare ett 20-tal arbetare, som anlände till brandplatsen omedelbart, kunde elden begränsas och släckas innan den fått någon större spridning. Endast ett halft hektar medelstor skog, tillhörande nämndeman Per Samuelsson, Blädinge, blev förbränd.

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 19 Juni 1932.

Lösa hundar bita ihjäl får. Då hemmansägaren Einar Stark, Skövlemon, Vislanda socken, på onsdagskvällen den 8 Juni, skulle släppa in sina får, fann han istället tre lösa hundar i hagen. Det visade sig senare, att tre av fåren fått släppa livet till för dessa vilddjur. Hundarna fortsatte sedan till grannen, hemmansägaren August Karlsson, Södra Vare, där de förpassade fyra st. av hans får till de sälla jaktmarkerna. Det är att hoppas, att dessa hundars ägare, vilka haft sina hundar lösa ovannämnda dag och på detta sätt, anmäla sig hos vederbörande.

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1932.

Födelsedag.

I söndags fyllde källarmästare Gustaf Johansson, Park hotell, Lysekil, 50 år.

Jubilaren är född i Blädinge och kom i unga år in i hotellbranschen, först i Alvesta och därefter i Berlin. Till Lysekil kom han 1910 från Berlin i egenskap av portier vid Stadshotellet, en befattning, som han innehade i tio år till 1920, då han av Blå Bandsföreningen övertog dåvarande Sjömanshemmet. Här etablerade den driftige smålänningen sig som källarmästare, och av det sedan månader obebodda, öde huset skapade han så småningom ett synnerligen trivsamt och snyggt hotell, som snabbt och säkert upparbetat sig i allmänhetens medvetande.

Duglig och initiativkraftig samt gemytlig och vinnande har 50-åringen vunnit aktning och vänskap inom vida kretsar i Lysekil.

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 5 Juli 1932.

(dödsannons)



Dödsfall.

På söndagskvällen avled i sitt hem i Blädinge Fritiof Gustafsson, son till Johan Gustaf Karlsson, Oby Lillagård, Blädinge.

Den bortgångne var endast 24 år gammal och har alltsedan några år tillbaka lidit av lungtuberculos, vilken sjukdom nu ändade hans liv. Närmast sörjande står föräldrar och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 23 Juli 1932.

Från Blädinge, skrives till Smålandsposten:

Enligt annons i Smålandsposten kommer Blädinge skytteförening att i dag och i morgon hugfästa minnet av sin 50-åriga tillvaro. Festplatsen är förlagd till Benestad och det hela försiggår efter ett omväxlande program med bl.a. uppträdande av vis- och romansångaren Gustaf Ruthzberger, Stockholm, samt dans- och konsertmusik. Festplatsen är

dessutom vackert illuminerad och dekorerad. På söndagen inblåses festen kl. 4, och kl. 5 blir det prisutdelning samt sedan i följd en rad omväxlande festligheter.

Kl. 12 på söndagen äga insatsskjutningar rum. Anmälan om deltagande i skjutningarna bör göras före kl. 2 e.m.

I händelse av vackert väder äger prisutdelningen rum vid Blendastenen, där riksdagsman P. M. Olsson i så fall lämnar en historik över skytteföreningen och dess verksamhet.

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 26 Juli 1932.

Blädinge skytteförenings 50-årsfest. Under det bästa tänkbara väder i strålande högsommarsol, firade Blädinge skytteförening under lördagen och söndagen sin 50-åriga tillvaro.

Under söndagen ägde skjutningarna rum och togo sin början vid 12-tiden på middagen. Kl. 5 e.m. samlades ett stort antal för skyttesaken intresserade vid den minnesrika Blendastenen, där prisutdelningen ägde rum. Ordförande i Blädinge skytteförening, hr Gunnar Carlsson, hälsade de närvarande välkomna, och då särskilt vändande sig till föreningens stiftare, ordföranden i Blädinge skytteförening riksdagsman P. M. Olsson, varefter "Smålandssången" sjöngs. Ordet överlämnades därefter till riksdagsman Olsson, som lämnade en historik över skytteföreningens tillblivelse och dess öden under den gångna halvsekelsperioden. Vi återkomma med ett referat av framställningen.

Talaren slöt med att utbringa ett leve för fosterlandet, vilket kraftigt besvarades. Dessutom höjde talaren ett leve för Blädinge skytteförening, även detta besvarades med hurrarop.

Häradsdomare C. M. Johansson tog därefter till orda och erinrade om de förtjänster, riksdagsman Olsson inlagt i fråga om Blädinge skytteförening och det stora intresse han städse visat densamma. Talaren slöt med att utbringa ett leve för föreningens stiftare, riksdagsman Olsson. Som avslutning sjöngs "Du gamla, du fria".

Härefter förrättades prisutdelningen, för vilken redogöres å annan plats i tidningen. Sedan pristagarna av riksdagsman Olsson mottagit sina erövrade priser, tog denne åter till orda och lyckönskade pristagarna. Fabrikör Ernst G. Vessle tog nu till orda och tackade för denna minnesrika dag och för att de deltagande skyttarna fått komma hit samt erinrade om skytteföreningarnas mål. Talaren lyckönskade föreningen till att ånyo ha upptagit verksamheten samt framhöll, att skyttarna tillhörande denna förening, under dagen erövrat höga utmärkelsetecken.

Härefter ställdes färden till festplatsen, där man roade sig av hjärtans lust. Föreningens medlemmar hade nedlagt ett omfattande, intresserat arbete för att få det hela så tilltalande som möjligt. Festen kan betecknas som särdeles lyckad, och omkring 1,000 personer besökte densamma.

Ombyggnad av vägen Blädinge kyrka – Ugnabygden? Vid extra kommunalstämma i Blädinge i söndags beslöts enhälligt att hos länsstyrelsen göra hemställan om föreläggande för Allbo härads väghållningsskyldiga att verkställa ombyggnad av vägen Blädinge kyrka – Ugnabygden i Blädinge och Vislanda socknar.

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 28 Juli 1932.

Dödsfall.

Efter ett längre lidande avled på tisdagen i sitt hem i Norra Vare, Blädinge socken hemmansägaren Karl Magnus Pettersson i sitt 75:te levnadsår.

Den avlidne var under sin krafts dagar och, innan sjukdomen bröt honom, en synnerligen dugande och arbetsam person, som genom idoghet skapade sig en tryggad ställning. Stilla och försynt till sitt väsen fick han många vänner, vilka nu jämte de efterlevande barnen och släktingarna djupt känna förlusten.

Den bortgångne odal mannen var född i Blädingenäs och för lång tid tillbaka övertog han den gård, där han nu fick sluta sina dagar. En duktig jordbrukare som han var bragte han denna sin gård i hög kultur samt företog allehanda förbättringsarbeten. Och på denna gård fick han nu lägga sitt huvud till ro.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 27 Augusti 1932.

Hyllning.

En vacker hyllning bereddes nämndeman Per Samuelsson, Blädinge Jutagård, Blädinge, när han fyllde 50 år.

Bland den mängd värdefulla presenter jubilarer med anledningen av bemärkelsedagen fick mottaga, kan nämnas från släktingar en golvlampa, från kamrer och styrelseledamöter i Vislanda sparbank matskedar av kontrollerat silver jämte en textad adress, från vänner i Blädinge Vislanda och Alvesta ett skrivställ i drivet silver jämte uppsättning samt dessutom ett större penningbelopp för inköp av minnesgåva efter eget val, från vänner i Vislanda ett guldur med kedja, från kamrater i jaktvårdsföreningen ett Hammerlessgevär, från forna kamrater i häradsrätten en silverpokal samt från vänner i Stockholm en dolk av brons, utförd i gammalt mönster. Vidare anlände under dagens lopp en anseelig mängd med blommor samt telegrafiska lyckönskningar från vänner i skilda delar av landet.

Den supé, som 50-åringen på aftonen gav i sitt hem och till vilken 150 personer inbjudits, blev nämndeman Samuelsson föremål för ytterligare hyllningar. Dessa inleddes med ett av varm känsla buret anförande av komminister J. Gustafsson, Blädinge, därvid han framhöll, att nämndeman Samuelsson kunde se tillbaka på ett framgångsrikt arbete. En svåger till jubilarer framförde de anhörigas lyckönskningar. I ett tal framförde nämndeman Samuelsson ett varmt tack för all den hedersbevisning, som beretts honom.

I övrigt utfylldes programmet med sång och musik.

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 27 September 1932.

(dödsannons)

Vår kära dotter och syster
Anna Matilda
har i dag efter ett tåligt buret lidande
ingått i den eviga vilan i sitt 23 år,
innerligt sörjd och saknad av oss.
Södra Vare, Blädinge den 24/9 1932.
ANNA o. HJALMAR FOLIN.
Erik. Linnéa. Ingvar.

Sv. Ps. 654.

Ur Smålandsposten N:o 157 Torsdagen den 6 Oktober 1932.

En 75-åring.



Riksdagsman P. M. Olsson.

I morgon blir riksdagsman P. M. Olsson i Blädinge precis tre kvarts sekel gammal. Åren mångfald har icke blivit honom en börda. De väga lätt på hans breda axlar; de tynga icke ned hand resliga gestalt. Han är alltjämt såsom den ståtliga, högvuxna småländska furan med friskaste kärna i stammen, trotsande alla stormar.

Men reslig är "Blädinge" icke blott till det yttre. Det är något stabilt, tryggt och sunt i allt hans tänkande, görande och framträdande. Han vet mycket, kan mycket, och hans livslånga erfarenhet har ytterligare utvecklat den medfödda klokheten. Respekterad är han även för sin starka karaktär. Han är sällsynt rakryggad och låter icke pruta på sin övertygelse. Han säger rent ut sin oförgripliga mening, och från den viker han icke. Strider han för en sak, så sker det med blanka vapen; han älskar det rena spelet och ärligheten i framträdandet.

Vi skola icke inför denna hans jubileumsdag berätta om hans karriär eller redogöra för hans långa meritförteckning. Tidigare har vi vittnat i detalj om hans gärning, och vi skulle blott göra oss skyldiga till ett upprepande, ty då han ännu är full av arbetskraft, bekläder han alltjämt de flesta av de många förnämliga förtroendeposter, som kommit honom till del under årens lopp. Och han ägnar också allt ett oförminskat intresse.

I landstinget är han sedan länge ålderspresidenten. När han vid nyåret far upp till sin 28:de riksdag blir han åldermannen även där, om än icke till riksdagsåren. Han hade tänkt att årets riksdag skulle bli hans sista, men då han av sina meningsfränder i somras åternominerades med stor majoritet, kunde han icke svika dem. Och särskilt länets lantmän äro att lyckönska till att de alltjämt bliva representerade även av honom. De kunna sannerligen lita på, att han i alla väder tillgodoser böndernas intressen. En blick på hans långa motionslista vittnar om största hängivenhet för jordbrukets sak allt ifrån begynnelsen. Och han har icke bara motionerat utan även fått igenom beaktansvärda motioner, och därtill har han haft glädjen konstatera, att även om han för stunden lidit ett motionsnederlag, så har just hans förslag längre fram i tiden på nytt kommit upp och vunnit gehör. Mer än en gång har detta hänt. Årets kyrkojordsreform är det mest markanta exemplet; det var ju hans förslag för 20 år sedan. Han är alltjämt lika initiativkraftig och vaken i riksdagen som i forna dagar. I år fick han en enhällig riksdag med på att låta även jordens arbetare få del av arbetslöshetsmiljonerna, och hans inlägg i riksdagens elfte timma, när kammaren gick att besluta om den invecklade mjölkregleringen, vunno genklang inte bara hos kammarens lantmän utan även hos jordbruksfolket i landet. Han sade, vad man allmänt tänkte i den saken.

Vi saluterar "Blädinge" och hans väl burna och med heder förvaltade sjuttiofem år!

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 27 Oktober 1932.

Smålands mest omstridda sjö- sänkningsföretag.

**Salens sänkning, som nu har påbörjats efter
hundraårig förberedelse.**



*Upprensning av Osbyfallet; den vänstra delen färdig; den högra under
arbete på andra sidan om fördämningen; till vänster uppschaktade jord- och
stenmassor.*

Runt omkring sjön Salen och sträckande sig inom socknarna Lekaryd, Aringsås, Blädinge, Skatelöv och Öja pågår f. n. ett stort vattenreglerings- och odlingsföretag, som torde bli av en mycket avsevärd betydelse för orten.

Historien om förberedelserna till detta arbete är typisk för svenska rättsförhållanden. Mellan åren 1799 och 1802 pågick vid Allbo häradsrätt en process angående utrivning av den 1782 ombyggda och förhöjda Osby damm, belägen vid sjön Salens utlopp, c:a 2 km. norr om Huseby bruk och gård. Käranden var dåvarande ägaren till Lästad, vice presidenten i Göta hovrätt P. O. Sandersköld, och ägaren till Huseby, ryttmästaren greve Axel Hamilton. År 1802 ingick förlikning om rätt till en viss uppdämningshöjd av Osby-Husebyfallen, vilken förlikning godkändes av Göta hovrätt. Säkerligen i avsikt att därmed för framtiden hindra vidare anspråk på fallen inköpte de nya ägarna av Huseby, grevarna Malkolm och Hugo Hamilton, 1826 även Lästad gård.

År 1845 hölls utan rättegång inför Allbo häradsrätt vittnesförhör angående samma vatten- och strandrätt, och 1855 påbörjades vid Kinnevalds häradsrätt en ny rättegång angående utrivningen av Osby damm, varvid jordintressenternas talan fördes av häradshövdingen i Allbo Fr. Magnus Wahlbom. Efter en ingående kompromiss dömde k. m. 1864 att dammen till fördel för torrläggning måtte ändras men inte fullständigt utrivras. Landshövdingen i Kronobergs län Gunnar Wennerberg höll sedan 1882 sammanträde med jordägarna kring sjön Salen i avsikt att få till stånd en syn enligt den nya dikningslagen för eventuell uppodling av dåvarande vattensjuka marker. 1891 påbörjades här en ny syneförrättning av lantbruksingenjören för Kronobergs län, Ad. Roos. Sedan ägaren av Huseby, brukspatron J.S.F. Stephens, häröver anmält missnöje, övergick spörsmålet om utrivning av Osby damm till rättegång inför Allbo häradsrätt och Göta hovrätt. Men då erforderlig majoritet för arbetets utförande saknades bland jordägarna, avslutades rättegången år 1900 utan resultat.

Den då unge godsägaren Per Gustafsson i Benestad, tog år 1909 ånyo upp saken och lyckades efter utredning av lantbruksingenjören Karl Elfström skaffa erforderlig majoritet

bland markägarna, så att rättegång på ansökan kunde upptagas mot vattenrättsintressenterna, bland vilka ägaren till Huseby var den förnämste. Därvid restes ett så kraftigt motstånd mot planen, att den laga synen och rättegången drogos ut under mer än två årtionden. Å ömse håll anlätades de mest sakkunniga jurister och experter. Den 7 Mars 1930 föll äntligen k. m:ts dom, liksom underrätternas utslag blev till förmån för torrlägningsplanen, och den 18 September 1931 förklarade k. m., att från det allmännas sida intet hinder fanns för sjösänkingsarbetets utförande.

Redan i Januari 1932 påbörjades sedan utgrävningen av fallet vid Osby. Företaget gynnades av årets ringa nederbörd, som också gjort, att några översvämningar nedanom företaget kring sjön Åsnen inte till följd av regleringen kunnat uppstå. På hösten 1932 är mer än halva årensningen vid sjön Salens utlopp klar, och det s.k. skibordet vid Husebyfallet är enligt k.m:ts dom sänkt med 15 cm. Resten av arbetet vid Osby skall bli färdigt under år 1933. Entreprenör är här Gustav Gustavsson från Boaryd, Ryssby, Kronobergs län, och han utför ett synnerligen gott raskt arbete. Kontrollant är lantbruksingenjören Ivar Helin, Växjö, biträdd av lantbruksstipendiaten G. von Heideken. Sedan återstår att rensa upp åar, bygga om broar, gräva avloppsdiken etc., varigenom vattensystemet i och kring sjön Salen sänkes med 1,2 m. under det hittillsvarande medelvattenståndet. Hela arbetet skall vara utfört inom en tid av 10 år, räknat från 1931, men torde bli färdigt redan 1934.



Riksdagsman Per Gustafsson.

Antagligen kommer detta torrlägnings- och odlingsföretag att med tiden väl löna sig, ty arealen av därmed utvunna landvinningar blir 1,494 hektar, varav 1,130 hektar odlingsbar åker, med god svartmylla på lerbotten, medräknat redan odlad, vattensjuk mark. Av de forna maderna, som gävo en medelmåttig slätter, får man vidsträckta, släta och nästan stenfria åkerfält, minnande om Sydskaänes.

Dock har motståndet vis à vis företaget vållat markägarna stora omkostnader, som f.n. uppgår till c:a 125,000 kr. Antagligen har processkostnaderna blivit ungefär lika stora för vattenrättsintressenterna, varför hela rättegången om företaget kostat omkring en kvarts miljon kronor. Värdeförluster för Huseby genom fallens upprensning och sänkning togs i utredningen och domen till kr. 24,351:50, som erlades av markägarna, vilka därjämte fått vidkännas en del rättegångskostnader även för motparten samt genom den långa tidsutdräkten i processen enbart i räntor förlorat minst 100,000 kr. Naturligtvis äro regleringsintressenterna även skyldiga att ersätta den mark, som tagits i anspråk för uppläggning av jordmassor m.m. I följd av delade meningar hos parterna har även efter k. m:ts dom svårigheter rests mot företagens utförande. Om arbetet i stället genom överenskommelse i godo kunnat sättas i gång före krigstiden, hade det genom ökade skördar och priser redan betalt sig självt.

Den, som ända från början, först i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen och sedan 1918 även såsom företagens syssloman, haft ledningen av och burit tungan under rättegången m.m. för detta väldiga arbete, är riksdagsmannen Per Gustafsson i Benestad. Det har krävts en okuvlig energi och stor sakkunskap för att kunna driva genom och fullfölja saken. Men när en gång, som vi hoppas, rika skördar vajar på dessa vidsträckta fält, har hr Gustafsson där rest sig ett äreminne för evärdeliga tider.

Per Borgh.
Kantor, Lekaryd.

Kommunalt. Förra söndagen hölls kyrko- och kommunalstämma. Kyrkostämman godkände det av kyrkostämman nästkommande år uppgjorda förslaget till utgifts- och inkomststat och beslöt en utdebitering av 1,-- kr. För skolans del beslöts en utdebitering av 1,90. I övrigt godkändes skolrådets utgifts- och inkomststat för nästa år.

Vidare bestämdes att låta bygga en brunn vid Blädinge kyrkskola.

Åt kyrkorådet eller den det utser uppdrogs att hädanefter granska och godkänna alla gravvårdar och hägnader, innan de uppföras på kyrkogården, samt bestämdes, att inga vårdar med undantag av små liggande stenar och järnkors får uppföras å gravplatser, som ej äro friköpta.

Kommunalstämman beslöt en utdebitering av 1,40 till kommunalkassan och 1,20 till fattigvården.

De förutvarande kommunalombuden blevo omvalda. En hemställan om befrielse från kommunal inkomstskatt beviljades. En av föreläsningsföreningen i skrivelse till stämman ingiven hemställan om ett anslag av 200 kr. och beviljades som förut 150 kr.

(annonser)

I Benestads Danssalong

anordnas

Frivecko-Bal

lördagen den 29 och söndagen den 30 oktober med början kl. 8.

DAMERNAS TIMMA 10 – 11. "Månskensdans".

MUSIK AV PERSSONS VÄLKÄNDA DANSORKESTER.

Bussar avgå från Smål. Rydaholm kl. 7,40 e.m., Moheda 8,15,
Alvesta 8,25.

Smål. Rydaholm linje 2, kl. 7,40 e.m., Hjortsberga st. kl. 8,10,
Hjortsberga kyrka 8,15, Alvesta 8,30 e.m.

Växjö kl. 8 e.m. från Teatertorget.

Varning!

Den nya högspänningsledningen Knäred–Alvesta–Nässjö tages i bruk **söndagen den 30 oktober** och kommer därefter att föra livsfarlig spänning.

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET.

Ur Smålandsposten N:o 170 Lördagen den 29 Oktober 1932.

Kungörelse.

Trävaruhandlanden Albert Nilsson i Blädinge har på grund av en den 26 september 1932 ingiven ansökan denna dag försatts i konkurs vid Västra Värends domsagas häradsrätt. Första borgenärssammanträdet i konkursen kommer att hållas inför konkursdomaren i nämnda domsaga å tingsrätten i Alvesta torsdagen den 1 december 1932 klockan 12 på dagen.

Bevakningar böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 10 december 1932.

Kungörelser om konkursen komma att införas i tidningen Smålandsposten.

Konkursdomarens adress är Alvesta.

Alvesta den 26 oktober 1932.

På tjänstens vägnar

Tage Troedson.

En hemsk bilolycka i går afton vid Alvesta.

**Lastbil kör i diket och fattar eld. – Två dödade,
en livsfarligt skadad och en mindre svårt.**

**De dödade hade kommit under bilen, som helt vält omkull, och
kunde ej framdragas.**

En ohygglig bilolycka som förde med sig att två personer dödades och en livsfarligt skadades, medan en person kom något lindrigare undan, inträffade i går afton vid Alvesta. En lastbil, på vilken befunno sig fyra manspersoner, körde vid slakteriet av vägen och hamnade i diket med hjulen i vädret. Den fattade genast eld och brann upp. Under bilen blevo fastklämda två av de åkande. Tillskyndande personer kunde icke få fram dessa. De voro tydligen döda. De två andra fördes till lasarettet i Växjö.

Om olyckan har en medarbetare i Smålandsposten, som besökte olycksplatsen, inhämtat följande:

Ett sällskap på fyra Alvesta-bor – köpman S. Windh, chaufförerna Knut Nyström och Håkan Karlsson samt banktjänstemannen Erik Håkansson – hade vid halv 9-tiden på kvällen startat från Alvesta med en Windh tillhörig lastbil. De hade för avsikt att besöka en danstillställning i Benestad. Alla fyra männen hade trängt in sig i förarehytten.

Vägen beskrives strax innan den egentliga olycksplatsen, som är belägen några hundra meter på Alvestasidan om andelsslakteriet, en vid kurva med god sikt och utmärkt vägbana. Bilen har tydligen gått igenom kurvan i mycket hög fart och under den senare hälften av densamma pressats ut mot vänstra väggkanten. Ute på densamma har bilen fortsatt ett gott stycke, innan vänsterhjulen börjat skära utanför vägslänten. Härigenom har det blivit föraren omöjligt att åter få upp vagnen på vägen. Cirka 50 meter före olycksplatsen finnas tydliga spår av bilens vänsterhjul vid sidan om väggkanten. På den plats, där katastrofen inträffade, går vägen över ett djupt dike, och på båda sidor på vägen finnes ett massivt staket bestående av stenstolpar, vilka äro förenade dels med rundjärn på halva höjden och dels liggande stenpelare ovanpå stöpelarna. Att bilen vid tillfället haft en ej föraktlig hastighet framgår bl.a. av den omständigheten, att flera av stenpelarna antingen slagits sönder eller ryckts upp. Då bilen kommit fram över själva diket, ha tydeligen de utanför väggkanten löpande hjulen förlorat varje fäste, varpå vagnen slagit helt om och blivit liggande med hjulen i vädret. Samtidigt har bilen fattat eld.

Inga ögonvittnen torde finnas till själva olyckan. Däremot dröjde det ej många minuter innan två bilar på väg till Alvesta passerade platsen och fingo se den av lågor omvälvda bilen. Förarna av de båda bilarna, chaufförerna G. Samuelsson och B. Karlberg, skyndade fram för att hjälpa. Chauffören Håkan Karlsson hade då på något hittills obekant sätt lyckats lista sig ur vagnen och ropade, att man skulle hjälpa dem, som lågo under bilen. Två av dessa syntes delvis men på grund av den intensiva hettan från den brinnande vagnen var det omöjligt för de båda chaufförerna att komma dem till undsättning. De torde för övrigt redan då ha varit döda, då inga livstecken kunde förmärkas från dem. Däremot hade den fjärde passageraren, banktjänsteman Erik Håkansson, med en kraftansträngning vid detta laget lyckats sparka ut den redan då av lågorna halft spolierade dörren till förarehytten och kastat sig ut. Han föll medvetlös omkull på dikesrener. Den ene av de båda chaufförerna hade genast tagit hand om Håkan Karlsson och fört honom till doktor Vesterlund, som ägnade honom den första vården. Under tiden anlände den andre chauffören med Håkansson. Doktor Vesterlund var då fullt upptagen med behandlingen av Karlsson, varför man för att spara tid omedelbart införde Håkansson till lasarettet i Växjö, dit även Karlsson senare inforslades.

Under tiden samlades mycket folk till platsen och vidtog fruktlösa försök för att dämpa lågorna samt att bispringa de två män, som lågo kvar under vagnen. Efter ett intensivt arbete lyckades man slutligen få fram dem. Livet hade emellertid då redan flytt. Av dessa båda voro bilen ägare, köpman S. Windh, och chaufför Knut Nyström. Den direkta dödsorsaken torde vara en samverkan av krosskador och brännskador, varjämte även drunkning kan antagas ha bidragit, enär de båda männen anträffades med ansiktena liggande nere i dikesvattnet.

Jourhavande läkaren på lasarettet upplyser i natt på Smålandspostens förfrågan, att Karlsson är mycket illa därän. Han har svåra brännskador över en stor del av kroppen, främst å armar, händer och ben. Faran ligger uti, att brännskadorna upptaga alltför stor yta på huden. Han tillstånd måste anses såsom mycket allvarsamt, ty skadorna äro verkligen livsfarliga. Ännu vid halv 3-tiden i natt var hans tillstånd oförändrat.

Den andre skadade har erhållit fula benbrott. På ena benet har både lår- och underbenet brutits, och därjämte har han blivit bränd å händerna och i huvudsvålen. Hans tillstånd inger dock icke några farhågor, åtminstone inte för tillfället.

De i den olyckliga bilfärden deltagande hade före dess anträdande varit hemma hos Windh, men huruvida de förtärt någon sprit är ej bekant. Folk, som sett bilen köra, anser det emellertid ej uteslutet, att föraren varit påverkad av alkohol. Den blivande polisutredningen torde ge klarhet i denna.

Som ovan nämnts ägdes bilen av den omkomne köpman S. Wind. Denne har helt nyligen övertagit den affärsverksamhet, som drivits av Sydsvenska äggexportens Alvestafilial. Bilen, som var av märket Volvo och inregistrerad under G 1616, var alldeles nyköpt i höst. Huruvida Windh körde bilen vid olyckstillfället kunde ej klarläggas i går, men detta torde vara sannolikt. Han var 27 år gammal och ogift. Han ansågs som en skötsam person. Sedan några år tillbaka hade han varit bosatt i Alvesta.

Chaufför Nyström var 24 år gammal och bördig från Borås. Även han var ogift. Sedan tre år tillbaka hade han varit anställd såsom chaufför hos Arvid Johanssons bilstation i Alvesta, där han gjort sig känd som en nykter och skötsam yngling.

Den svårt skadade Karlsson är 21 år gammal och lastbilschaufför i Alvesta. Även han är ogift.

Banktjänsteman Håkansson, som är anställd vid Jordbrukarbankens Alvestakontor, är omkring 25 år gammal samt även han ogift.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 1 November 1932.

Brännvin medverkade till Alvesta-olyckan.

Orsakerna: Rus före starten, hög
hastighet och trångt i förarehytten.

De två, som skadades, äro alltjämt
mycket illa därän.

Smålandsposten har med biträdande landsfiskalen i Alvesta A. Cronqvist, som verkställt utredning om bilolyckan i Alvesta i lördags kväll, erfarit, att orsakerna till katastrofen måste ha varit tre: Brännvinsdrickning före dödsfärden, hög hastighet i kurvan samt alltför trångt för bilens förare genom att fyra stycken trängt in sig i förarehytten.

Det har utrönts, att chauffören Håkan Karlsson hade sannolikt på "lånad bok" – inköpt två eller tre liter brännvin på Spritbolaget på lördagen. Vidare är det konstaterat, att chaufför Nyström redan på e.m. hade kommit till köpman Windh, varvid sprit hade förtärts. En person, som besökt Windh vid 5-tiden på e.m., hade iakttagit, att Nyström

icke varit nykter; på Windh däremot märktes ingenting, men båda hade glas framför sig. Det uppgives, att det icke brukade märkas på Windh, när han druckit sprit. Senare på kvällen hade såväl chaufför Karlsson som banktjänsteman Håkansson infunnit sig hos Windh. Vittnen hade sedan sett alla fyra begiva sig ut till bilen. Windh hade därvid sjungit högt, men de hade allesammans gått ordentligt. I bilen hade de placerat sig så, att Windh satt sig vid ratten med två av kamraterna bredvid sig. Den fjärde hade satt sig i knät på den, som placerat sig längst till höger. Det påstås dock, att någon sett Windh sitta i Nyströms knä, när han körde, vilket förefaller osannolikt.

Efter olyckan avlade landsfiskalen besök i Windhs hem och fann då två glas stående på bordet. Det ena, som innehållit brännvin, var urdrucket, medan det andra delvis var fyllt med brännvin. Någon flaska stod icke att anträffa. Ej heller hittade man någon flaska i dödsbilen, men väl en hel del glasskärvor.

Enligt vad som tidigare utrönts skulle det redan tidigt på e.m. ha varit bestämt, att de fyra på kvällen skulle bege sig av till dansbanan i Benestad.

I vilken omfattning, som spriten inverkat till olyckan, är icke känt, då man icke med bestämdhet vet, huru mycket som vederbörande druckit. Först när man kunnat höra de skadade kan man få något så när klarhet på den punkten. Men tydligt är, att den, som kört bilen, icke varit fullt nykter. Medverkande orsaker har sedan givetvis varit den höga hastighet samt den trängsel, som rått i förarehytten. Påpekas bör dock, att kurvan, där olyckan inträffat, lutar utåt i yttersvängen, vadan den bil, som kommer från Alvesta, alltid suges något mot kanten.

Smålandsposten hade i går afton ett samtal med jourhavande läkaren på Växjö lasarett, som därvid meddelade, att såväl Håkan Karlssons som Erik Håkanssons tillstånd då var mycket allvarligt. Värst däran var dock Håkan Karlsson. Han hade på söndagen varit föremål för blodöverföring, men den förgiftning, som inträtt genom de svåra brännskadorna, hade icke kunnat drivas tillbaka. På måndagen förlorade Karlsson medvetandet, och på kvällen befann han sig i det värsta förgiftningstillstånd. Hans tillstånd ingav de allra största farhågor, även om läkaren icke vill säga, att tillståndet var hopplöst. Fullt så svårt var vid vårt samtal med läkaren icke Erik Håkanssons tillstånd, men även för hans del förelåg livsfara. Det är icke nog med att han fått svåra benbrott; han har även mycket allvarliga brott på bäckenet. Han brännskador äro relativt ringa.

Läkaren meddelade, att Håkan Karlsson på söndagen, då han ännu var vid medvetande, uppgivit att det var Windh, som körde bilen när olyckan inträffade. Något om olyckan eller dess orsak meddelade han icke.

I natt vid 2-tiden efterhörde Smålandsposten på nytt de skadades tillstånd. Därvid meddelades, att tillståndet var ungefär oförändrat för båda. Det var uppenbarligen föga hopp om att Karlssons liv skulle kunna räddas.

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 3 November 1932.

Fyra dödsoffer för Alvestaolyckan. Tidigt på tisdagsmorgonen avled å Växjö lasarett båda de vid bilolyckan i Alvesta i lördags kväll skadade, den 21-årige chauffören Håkan Karlsson och den 25-årige banktjänstemannen Erik Håkansson. Olyckans dödsoffer blevo sålunda 4 – samtliga de på bilen åkande.

För en anhörig, som hade samtalat med Håkansson på lasarettet före dennes död, berättade Håkansson, att han olyckskvällen varit i arbete på banken, där han tjänstgjorde till kl. 8, då man skulle besöka en utanför samhället varande dansbana. Håkansson hade varit så sen, att det ifrågasatts, huruvida han skulle få följa med de övriga, vilka icke velat vänta så länge som nu blev fallet. Detta förklarar måhända i någon mån, att körhastigheten varit så stor som uppgivits. Håkansson uppgav också, att han för sin del icke deltagit i något pokulerande före avfärden, vilket också vinner stöd i den utredning, som gjorts av vederbörande landsfiskal och som genom vilket i en av deltagarnas hem endast påträffats tvenne glas, vilka innehållit spritdrycker.

Håkansson beskrives som en sympatisk och skötsam ung man, vilken hade anseende om sig att vara rent av pedantisk noggrann i sina åligganden. Efter anställning vid bankkontor i Nässjö erhöll Håkansson för något år sedan en plats vid Jordbrukarbanken i Alvesta.

Håkansson var född i Nässjö den 12 Okt. 1909. Han efterlämnar föräldrar och syskon, bosatta i Nässjö, dit den avlidne kommer att föras för att begravas.

Håkan Karlsson var född i Rydaholm den 3 December 1911 och var sålunda ej fullt 21 år gammal. Efter arbeten på olika platser kom han för ett par år sedan till Alvesta, där han fick anställning som lastbilschaufför. Till endast för några dagar sedan var han absolutist, och han har från alla håll fått de allra bästa vitsord för skötsamhet och redbarhet. Han efterlämnar föräldrar och syskon bosatta i Rydaholm, där Karlsson kommer att begravas.

De dödade Windh och Nyström fördes under tisdagen till sina respektive hemorter för att begravas. Windh kommer sålunda att jordas i Norra Åsum och Nyström i Hjortsberga.

Ur Smålandsposten N:o 176 Tisdagen den 8 November 1932.



Dödsfall.

Å Furulidens sjukhem avled i fredags änkan Eva Kristina Jönsson, född Blom, från Blomsborg i Blädinge. Hon var 40 år gammal och sörjes närmast av en son samt syskon.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes i sitt 79:de år avlidna fröken Gullie Cecilia Margareta Sandahl, Näs Västregård, Blädinge. Komminister J. Gustafsson, Blädinge, höll ett manande liktal med ämnet hämtat ur Dav. 90:de psalm och förrättade därpå jordfästningen.

Vid graven framfördes av köpman Liedner ett tack till de närvarande för den rika blomsterskörden.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 21 Januari 1933.

Auktion i Blädinge.

Lördagen den 28 januari 1933 med början kl. 11, låter ingenjören Alf Stierner, Oby, Blädinge, på grund av avflyttning från orten å offentlig auktion försälja stationär bensinmotor "Göta" om 5½ hkr., ässja, smärgel, slipmaskin med tillbehör, pelarborrmaskin, städ, vinkel-skruvstycke, axelledning, div. verktyg, tippbar smältugn, större fläkt, gjutgods, kaster, stålskenor, äggklädningsmaskin för 220 ägg, issskåp, div. möbler och husgeråd. Villkorlig kredit till den 1 april 1933.
**Alvesta Inkasso & Fastighetsbyrå.
Eric Jonsson.**

Ur Smålandsposten N:o 17 Tisdagen den 31 Januari 1933.

Dansbanan i Benestad nedbrunnen.

Då några personer vid halv 3-tiden natten till måndagen voro på väg till sina hem och kommo till dansbanan ute i Benestad, märkte de, att denna brann. De skyndade sig då till ägaren av banan, och denne hastade då dit. Något räddningsarbete kunde man icke utföra, ty vid ankomsten var hela dansbanan övertänd och under loppet av en timme var den fullständigt jämnad med marken.

Hur elden uppstått, har man ännu icke klart för sig. Under såväl lördagen som söndagen hade icke någon dans förekommit, och i dansbanan hade heller icke någon varit sedan föregående torsdag, då ett sällskap använde densamma för sammanträde. Emellertid kan det tänkas, att den fläktanordning, som finnes apterad för ventilationen, och som även brukar sättas igång vid städning och dylikt, av städerskorna eller någon annan glömts avstängas och att denna sedermera av varmgången blivit överhettad och sålunda antänt i omgivningen.

Den brunna byggnaden var försäkrad för 10,000 kr. och inventarierna för 2,000 kr. Ägaren gör dock genom branden en direkt förlust på över 2,000 kr., då en del värdefulla musikinstrument, däribland ett piano m.m. blevo lågornas rov. Huruvida den nedbrunna byggnaden skall återuppbyggas, därom är ännu icke något som helst beslut fattat.

Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 7 Februari 1933.

Begravning.

Å Blädinge kyrkogård jordfäste kyrkoherde K. Holm, Vislanda, fru Signe Lugg, född Hjertberg, Blädinge, maka till arbetaren Robert Lugg, bosatt i Chicago, U.S.A. och gossen Rune Svensson, son till statdrängen Einar Svensson, Lästad, Blädinge. Vid den förras grav höll kyrkoherde ett gripande tal. Många blommor nedlades vid de dödas grifter.

Ur Smålandsposten N:o 25 Tisdagen den 14 Februari 1933.

Vår lilla solstråle
Gunvor Iréne
insomnade lugnt å Växjö lasarett i
dag i en ålder av 2 ½ år lämnande
oss i den djupaste sorg.
Oby, Blädinge den 7 febr. 1933.
Bertha o. Per Johansson
Bengt
*Av sjukdom tänd och av plågor trött
Vår lilla Gun må du sova sött.*

Tillkännagives,
att
vår älskade son och broder
John Säll
slutat sitt svåra lidande i U.S.A.
den 24 jan. 42 år gammal, bittert
sörjd av maka och son i Ewerett,
Washington, samt föräldrar,
syskon, svåger, svägerska, släkt
och många vänner.
Blädinge den 14 febr. 1933.
KRISTINA o. AUG. SÄLL.
Sv. Ps. 468 o. 520 v. 5, 6.

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 28 Februari 1933.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade maka och mor
Anna Maria Svensson
som hastigt avled den 24 d:s i en
ålder av 64 år, djupt sörjd och
saknad av mig, barn och barnbarn,
släkt och många vänner.
Brostugan, Blädinge den 24 febr. 1933
JOHAN SVENSSON.
Barnen.
Sv. Ps. 461.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 4 Mars 1933.

(annons)



Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 21 Mars 1933.

Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, höll i söndags bolagsstämma.

Utgifter och inkomster balanserade på kr. 47,258:09 med en behållning av kr. 1,688:19, som tillfalla energigivaren, kvarnägaren Sibbe Johansson, Långhult, Ryssby.

Till revisorer omvaldes lantbrukare Johannes Andersson, Sjöbacken, och lantbrukaren Karl Magnusson, Färanäs, med kyrkovärd Ernst Karlsson, Hjälmaryd, och lantbrukaren Emil Olsson, Brohult, som suppleanter.

På grund av till styrelsen framförda klagomål beslöt stämman att om någon medlem använde sig av större motor än 2 hästkrafter efter solnedgången skall han böta 25 kr. vid första och 50 kr. vid andra förseelsen och skall böterna erläggas endast en månad efter anmälan inkommit till styrelsen. Flera nya medlemmar vunno inträde.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1933.

Blädinge nationella ungdomsförening, hade årsmöte på söndagen. Det var förlagt till Blädingenäs.

Förhandlingarna inleddes med några hälsningsord av föreningens ordförande, lantbrukaren Ebbe Olsson.

Till föreningens ordförande omvaldes lantbrukaren Ebbe Olsson och till sekr. och kassör omvaldes resp. Gunnar Carlsson och Reinhold Salskog. Till ledamöter i styrelsen utan särskild funktion omvaldes de förutvarande fröken Alice Åkesson och hr Erik Folin, Albert Johansson och Carl Gustafsson.

Till ombud för länsförbundsmötena valdes hr Carl Gustafsson med hr Hilding Carlsson som ersättare.

Rörande studiecirkelarbetet framhölls det önskvärda uti, att medlemmarna använde sig utav de bildningsmöjligheter, som här stå dem till buds, samt framhölls det, att nya ämnen av detta slag komma att upptagas under det nya verksamhetsåret och att medlemmarna, såväl manliga som kvinnliga, i största utsträckning bör delta i detta studiearbete.

Härpå höll kantor Gunnar Johansson ett synnerligen intressant och lärorikt föredrag om Viktor Rydberg, hans liv, utveckling och diktning samt föredrogs i samband därmed en del av hans dikter.

Lantbrukare och fru R. Salskog bjödo sedan de närvarande på kaffe.

Under aftonens lopp ingingo ett 10-tal nya medlemmar i föreningen.

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 1 Juni 1933.

Kommunalt. Kyrkostämma hölls i söndags.

Den vid förra stämman väckta frågan om inköp av en likvagn bordlades t.v.

Vidare beslöts enhälligt att insätta värmeledning med lågtryckspanna i kyrkan. Till att bestrida kostnaderna beslöts att taga 1,500 kr. av tillgängliga medel ur kyrkokassan; det övriga skall bestridas med tillfälligt lån. Till att anskaffa entreprenör och leda arbetets utförande utsågs kyrkorådet.

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 3 Juni 1933.



Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 13 Juni 1933.

Begravningar.

Å Blädinge kyrkogård jordfästes under söndagen Mathilda Karlsson, Espetuna. Jordfästningen förrättades av utnämnde kyrkoherden J. Gustafsson. Många blommor hade sänts till båren.

Hon avled ogift i sitt 48:de levnadsår och sörjes närmast av syskon.

På måndagen jordfästes å Blädinge kyrkogård stoftet efter lantbrukaren Evald Johansson, Oby Åkesgård, Blädinge. Jordfästningen förrättades av utnämnde kyrkoherden J. Gustafsson. Vid graven talade kyrkoherde Gustafsson och svågern, maskinpassare Evert Eklund, Gransholm. Många kransar och blommor hade ägnats den bortgångnes minne.

Närmast sörjande äro maka och två minderåriga barn och fader, f.d. kyrkoväktaren i Blädinge, Johan Johannesson, vilkens maka på lördagen avled och således följde sin 38-årige son i döden.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 13 Juli 1933.

Födelsedag.

70 år fyller på söndag f.d. tågmästaren Johan Samuelsson, Malmö.

Tågmästare Samuelsson är född i *Blädinge och kom som helt ung i statsbanornas tjänst. På grund av sin begåvning och sant levande intresse för allt det, som tillhörde tjänsten, vann han fort nog befordran. Sedan flera år tillbaka är han bosatt i Malmö och förde under ett flertal år de stora kontinentaltågen mellan Malmö och Mjölby, tills han för fem år sedan avgick från tjänsten med pension. På grund av duglighet innehar han även medalj.

Varmt fästad vid hembygden såsom en äkta Smålandsson bör vara, försummar den ungdomlige 70-åringen aldrig att besöka densamma. Varmhjärtad, hjälpsam och god till hela sin läggning har han under sin långa tjänstemannabana gjort sig allmänt skattad och avhållen av såväl förmän som kamrater på grund av sina goda egenskaper.

* son till bonden Samuel Jonasson o.h.h. Christina Thorbjörnsdotter i Sissleboda, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 25 Juli 1933.

Elektrifieringen av södra stambanan.



Det första elektriska tåget å linjen Nässjö–Alvesta, fotograferat å Moheda station.

Samtliga lok å linjen Nässjö–Alvesta äro nu elektrolok. På måndagen kl. 1 var hela elektrifieringen genomförd beträffande tågtrafiken. Nu återstår en del smärre arbeten å bangården i Alvesta, där en del kaj- och sidospår hålla på att förses med elektriska luftledningar, varjämte en del smärre kompletteringsarbeten återstå.

Allmänhetens intresse för de nya loktyperna har varit stort, och på de ställen, där tåg gått fram, ha skådelystna icke försummat tillfället att taga del av evenemanget. Befälet har heller icke annat än gott att säga om det hela, då icke några som helst störningar i driften hittills inträffat utan allt har fungerat oklanderligt.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 5 Augusti 1933.



Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 15 Augusti 1933.

Bröllop.

Kyrkbröllop ägde på lördagen rum i Blädinge kyrka, då kassören i Jordbrukarebanken, Alvesta, Manfred Johansson, sammanvigdes med fröken Edla Salskog, dotter till kyrkivärden Ernst Petersson och hans maka, Blädingenäs.

Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som även höll ett vackert tal till brudparet. Brudparet uppvaktades av tärnor och brudnåbb. Bruden bar Vislanda församlings brudkrona. Från läktaren sjöng Vislanda sångkör "Vi höja baneret".

Efter vigseln voro ett par hundra personer inbjudna till middag i brudens hem. Kyrkoherde Holm höll ett tal till de nygifta, och kören underhöll med sång.

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1933.

Åskan härjar i våra bygder. Under Alvesta, närmare bestämt på lantbrukaren Oskar Davidssons i Benestad ägor, blev på tisdagseftermiddagen en häst dödad av blixten. Hos kyrkovärden Ernst O. Karlsson i Hjälmaryd, Blädinge, slog blixten samtidigt ned i boningshuset via den elektriska ledningen och borrarade ett djupt hål i en vägg. Hos nämndeman Per Samuelsson i Jutagård, samma socken, slogs flaggstången sönder av den hänsynslösa blixten, som icke nöjde sig därmed utan fortsatte in i boningshuset, där tapeter sönderrevos, taklisten splittrades, telefonen sattes ur funktion och radioapparaten söndersprängdes. Till sist gjorde blixten en påhälsning i ladugården och skadade en del där.

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1933.

Vår innerligt älskade lilla mor
Änkefru
Ida Herrströmer
lämnade oss hastigt i dag i en ålder
av 71 år, djupt sörjd och saknad
samt i tacksamt minne bevarad av
oss barn, barnbarn, syster, släkt
samt många vänner.
Blädinge, den 27 aug. 1933.
BARNEN.

Var finns en kärlek som intill döden
står oförändrad i alla öden,
Som likt Guds ängel oss övervakar
och fordrar intet, men allt försakar.
På denna jorden finns endast en,
en Moders kärlek det är allen.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1933.

Fynd i Blädinge kyrka. Blädinge kyrka har i dagarna erhållit ökat tillskott till sin förut mycket intressanta historia.

Vid de pågående arbetena med inläggande av värmeledning har golvet brutits upp i mittgången, och en gammal mur har blottats. Den sträcker sig från södra ingången tvärs över kyrkan till sakristian. Den över en meter breda muren synes en gång ha varit korvägg till en mindre kyrka. Strax öster om den äldre bänkinredningen finnes i jorden en två meter lång och lika bred murad gravkammare upptill täckt med en ram av grova furustockar. Kammaren innehöll tre större kistor, de två med en ganska simpel form. Den tredje däremot hade konstnärlig uppbyggnad i barockstil. En liten barnkista och några krucifix kommo också till synes vid den tidigare undersökningen.

Sedermera har gravkammaren rensats från skräp och murbruk till nära en meters djup. Ett nytt lager av kistor blottades därvid och gravkammaren visade sig ha ett djup av en och en halv meter. Vilka som äro begravda i dessa kistor är svårt att säga, eftersom inga namnplåtar finnas, men man skulle kunna gissa på fru Magdalena Rosenbjelke, Alexander Lagergren, Johan Bordon och Lennart Rosenbjelke, om vilka det säges, att de begrovos i Blädinge kyrka. Av intresse med dessa kistor kan nämnas, att den nyss omtalade barockkistan har mycket vackra beslag av försilvrade plåt.

Strax norr om gravkammaren finns emellertid andra kistor av lika stort om inte större intresse, enär de äro från en betydligt äldre tid, mycket möjligt ända från medeltiden. Kistorna äro klumpigt byggda, lådformiga och med ett högt välvt lock. De har varit klädda med målat tyg. Placeringen av dessa kistor kan kanske vara en god ledning vid utforskandet av den äldsta kyrkan i Blädinge.

Tecken tyda på, att här liksom i Aringsås varit en stavkyrka. Under golvet finnas nämligen ett flertal ekbjälkar med den ena sidan kullrig. Blädinge socken kan känna sig stolt över sina nyförvärvade upptäckter.

Ur Smålandsposten N:o 157 Lördagen den 7 Oktober 1933.

Vår älskade moder, mormor och farmor

Karolina Bengtsson,

avled stilla i dag i en ålder av 78 år, 1 månad och 24 dagar, sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.

Blädingsås, Blädinge den 5 okt. 1933.

Barn och barnbarn.

Sv. Ps. 487 v. 7; 491.

Elektriskt provtåg på äventyr. Ett av de nedgående s.k. provtågen från Stockholm till Malmö överkörde på fredagsmiddagen omkring 2 kilometer norr om Vislanda 3 kor. Korna blevo vid kollisionen fullständigt massakrerade. De tillhörde lantbrukaren E. Blom, Blädingenäs.

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 28 Oktober 1933.

Födelsedag.

70 år fyller i dag hemmansägaren Anders Ahlberg, Sissleboda, Blädinge.

Född i Vislanda i ett fattigt hem fick han efter slutad konfirmation börja sin bana som bonddräng. Vid 20 års ålder tog han plats som mjölnare i Västmanland. År 1887 emigrerade han till Amerika och har ej mindre än åtta gånger krossat Atlanten. Efter hemkomsten till Sverige år 1900 inköpte han en hemmansdel i Hullingsved, Vislanda, som han bebyggde och innehade till år 1928, då han försålde densamma och inköpte den gård, där han nu bor och åtnjuter sitt otium tillsammans med sin hustru och tvenne söner. Jämsides med jordbruket är han smed och snickare. Genom sitt goda humör och sympatiska väsen har han förskaffat sig en talrik vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 4 November 1933.

Fastighetsauktion.

Tisdagen den 7 nov. kl. 11 f.m. låta sterbhusdelägare efter avlidne A.V. Svensson i Sälhytlan, Vislanda socken, försälja därstädes nyuppförda fastigheten Vilhelmshill, bestående av 3 rum och kök samt uthus. Fastigheten har ett centralt läge utmed allm. väg, 2 km. fr. Vislanda järnvägsstation. Passande för pensionär eller hantverkare. Inteckning underlättar köp. Närmare upplysningar lämnas av

C. M. Johansson,
S. Vare, **B l ä d i n g e.**
boutredningsman.

Ur Smålandsposten N:o 186 Söndagen den 26 November 1933.

Blädinge lantmannaförening, som bildades 1886 och har till syftemål att diskutera aktuella jordbruksfrågor och särskilt föreningsverksamheten, men som under de senaste tio åren legat nere, var i söndags kallat till sammanträde i kommunalrummet för att återupptaga verksamheten.

Styrelseval företogs. I en diskussion behandlades de nu så enormt låga svinpriserna, vilka ansågs ha sin orsak i den väldiga importen av majs och andra fodermedel, som har till följd, att en lönande animalisk produktion, baserad på egen foderodling, verkar ruinerande. Sammanträdet uttalade sig för en skrivelse till hushållningssällskapet om medverkan att få regering och riksdag att vidtaga importreglering på särskilt majs och havre och med en importavgift, så att majspriset i detaljhandeln blir minst 15 öre pr kg. för att i någon mån skydda såväl brödsädesodlingen som fläskproduktionen.

Vidare redogjorde lantbr. A. Karlsson, Espetuna för slaktdjursförsäljningsföreningen och resultatet av teckning för medlemskap i densamma, vilken betecknades som mycket tillfredställande, då stora utsikter finnas att uppnå ett resultat av över 80 proc. av samtliga brukningsdelar inom socknen.

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 5 December 1933.



Ur Smålandsposten N:o 194 Söndagen den 10 December 1933.

(annons)



**Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 23 December 1933.
Bilagan Hembygden.**

**Julottefärd på
1870-talet.**

—
av Blenda Sylvan.
—

Bland de många minnen, som jag bevarat från min sedan länge svunna barndomstid, är julottefärderna bland de allra vackraste och käraste. Den stadsbo, som går en eller annan gata till sin kyrka, kan ej ana vilken underbar stämning, som vilade över dessa slädfärder ute på landet, i den heliga nattens stillhet. Det var då nästan alltid slädföre vid jultiden. Barnasinet är mottagligt för intryck och jag tror att de, vilka likt mig fått vara med om dessa julottefärder med bjällerklang, snöhöljda granar och strålande juleljus i vartenda fönster utefter hela vägen, fått intryck, som varit oförglömmeliga.

När julaftonen nalkats sitt slut, och den traditionella julsupén, lutfisk och risgrynsgröt expedierats, stod glädjen hos oss syskon ännu på spänn – vi skulle ju kl. 4 på juldagsmorgonen fara till julottan. Denna började kl. 5, och vi hade 3 fjärdings väg (3/4 mil) att åka till kyrkan, då vi måste skynda oss i säng för att hinna sova ett par timmar. Strax efter 3 stod barnpigan med sitt talgljus vid bäddarna och väckte de sovande barnen. Vi klädde oss och drucko kaffe med stora kringlor. Man hade på den tiden varken elektriska kokapparater eller Metakök, men för att slippa elda upp den stora spisen mitt i natten bara för lite kaffe, kokades detta sent julaftons kväll och hela pumpan med sitt fodral bäddades sedan ned i filt, och höll sig varmt ett par timmar. Termosflaskan var ett aldeles okänt husgeråd då.

Så hördes bjällrorerna ute på gården, och husfolk och tjänare packades in i slädarna, ja, en del av tjänarna hade redan tidigare begivit sig av till fots. Vi sågo ut som veritabla klädbylten, där vi sutto i fällarna, iklädda ylleväst, kappa, filtschal, skinnmössa och utanpå denna en yleschal om öronen, samt ytterkängor (en enklare föregångare till nutidens pampuscher). Så bär det av genom den gamla allén från 1760-talet, och genom granskogen, där snön ligger så vit på träden och en så högtidlig tystnad råder, endast avbruten av bjällerkransarnas mångstämmiga klang. Och det var icke sådana små lilleputtsbjällror, som i senare tid användes, utan det var stora tunga kransar av väldiga bjällror med fyllig malmklang. Denna kraftiga bjällerklang då släden glider fram genom skogarna har jag alltid älskat, och då jag för ett par år sedan har lyckats spana upp en släda från Expressen i vår goda stad, blev jag glatt överraskad, då den gamle kusken, som i yngre år varit kusk hos vår granne, baron Gyllenkrok, sade: ”Jag letade fram den här gamle kransen med de stora malmbjällrorerna, för jag vet att frun vill helst åka med dem”.

Då vi lämnat den vackra granskogen bakom oss, äro vi ute i ”bygden”. Där ljusa juleljus mot oss från vartenda fönster, även i minsta lilla koja, och tända julgranar kasta sitt strålande sken ut i vinternatten. Det är en underbar färd, som ger oförgätliga intryck – man firar gudstjänst redan ute i naturen.

Snart synes på kullen vid sjön Salen den gamla kyrkan, från vilken det strålar ljus från alla fönster. De som gått till fots till kyrkan, hade ibland facklor att lysa sig med i den mörka natten, och det var ett vackert skådespel att från kyrkbacken se de lysande blossen ringla fram vid det mörka skogsbrynet. Vi pälsade av oss i sockenstugan, där en väldig brasa flammade, och där långväga fotgängare sökte tina upp sina händer framför eldslågan. Vi hälsa på sockenborna och önskar ”God Jul”. Så ljuder sammanringningen, och en stor skara av män, kvinnor och barn tåga in i helgedomen, fädernas gamla kyrka, som stått där i århundranden och samlat generation efter generation i sin famn. Ljus i de gamla vackra kronorna, ljus på altaret och i ljusbågar å fönstren, ljus i alla bänkrader, visserligen bara talgljus, som ibland måste snoppas med fingrarna, men det var i alla fall en strålande ljusflod, som strömmade den intågande till mötes. Kyrkan var fullpackad av

folk, ja, det var den ofta, ”vår kyrka”, ty på den tiden var söndagar och kyrkobesökare helt naturligt tillsammans.

Så brusar orgelns toner, och kraftigt sjunger församlingen ”Var hälsad sköna morgonstund” – ”psalmernas psalm och koralernas drottning”. Vi barn fingo i hemmet lära oss många psalmer utantill, och det var en stor glädje att få sjunga de vackra julpsalmerna i kyrkan, det var ju mera högtidligt än hemma i salen vid pianot. Jag minns en julotta, när min 7-åriga syster i sin glädje att i kyrkan få stämma upp i den svåra julpsalm hon lärt sig i sin iver ej märkte, att orgeln efter första versen tystnade och prästen stod på predikstolen, utan hon fortsatte med ljudlig röst på nästa vers, då jag, hennes 11-åriga syster, förskräckt lade min hand för hennes mun och viskade: ”Tyst, nu sjunger ju ingen”. Under min första ungdomstid sjöngs i flera år ”Hosianna” från läktaren av en anspråkslös kvartett, kantorns båda söner, ena dotter och undertecknad. Efter ottan följde omedelbart högmässan över vilken man alltid stannade kvar. När det började dagas och solstrålarna letade sig in genom kyrkfönstren, sjöngs psalmen 56 ”Se natten flyr för dagens fröjd”, och därmed var gudstjänsten slut.

Ofta återkallar jag i minnet min barndoms färder till julottan i hemsocknens kyrka, jag hör bjällerklangen, jag ser de höga snöhöljda granarna och de strålande julgranarna i alla hus utefter vägen. Det starkaste intrycket har jag kanske av den rika mäktiga tystnaden där ute i naturen i den heliga julnatten. Det var en färd så helt olik någon annan färd under året. Den store barnvännen Topelius har sagt: ”Barnasinet är öppet för tonen från himlen”. Kanske var det så, att därute i naturens stora tysthet förnam ju barnet ljudet av änglasången ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden”.

Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 31 December 1933.

(annons)

<u>FÖRLOVADE.</u>	
<i>Anton Petersson</i>	
<i>Alma Andersson</i>	
Stenbrohult.	Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 6 Januari 1934.

(annons)

<u>FÖRLOVADE.</u>	
<i>Johan Jonsson</i>	
<i>Ebba Andersson</i>	
Blädinge.	Kvenneberga.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 18 Januari 1934.

Auktion. i Blädinge.

Tisdagen den 23 januari 1934 med början kl. 10 låta sterbhusdelägarna efter O. M. Danielsson och Maria Danielsson vid lägenheten Olofsdal i Blädinge by å offentlig auktion till högstbjudande försälja sterbhusets hela lösegendom, bestående av skedar och dosor av gammalt silver, antika stolar och byråar, antik bordspendyl, spegel och soffa (empire), vackert sybord, diverse äldre bord, stolar, sängar, nysilver, porslin, delvis gammalt, glas, linne, sängkläder, mattor, oljemålningar, elektrisk armatur m.m.

Kredit till den 1 april 1934. Inrop under 2 kr. betalas kontant. Vanligt äganderättsförbehåll beträffande inropad vara.

Alvesta den 8 januari 1934.

Eric Jonsson.

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 20 Januari 1934.

Vägen Ugnabygden– Blädinge skall ombyggas. Länsstyrelsen har ålagt de väghållningsskyldige i Allbo härads väghållningsdistrikt att ombygga vägen Ugnabygden–Espetuna– Blädingsås– Blädinge. Länsstyrelsen meddelar, att det är ovisst, huruvida bidrag av automobilskattemedel kan beviljas till företaget förrän efter 1943. Förslag till vägbygget har upprättats av ingenjör H. Hulthén, Kalmar. Det mäter i längd 14,000 m. vid en vägbredd av 5 meter har bygget kostnadsberäknats till 219,000 kronor.

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 23 Januari 1934.

Bröllop.

I lördags sammanvigdes i brudens hem i Södra Vare Kexlegård, Blädinge, byggmästaren Erik Verner Gustafsson från Björkelund, Vislanda, och fröken Margit Dahl, dotter till lantbrukaren Claes Dahl och hans maka.

Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kyrkoherde J. Gustafsson, Blädinge, vilken också höll ett anslående tal till brudparet.

Vid den middag, som efter vigseln gavs i bröllopsgården för de till ett hundratal uppgående gästerna, hyllades brudparet ytterligare med sång av medlemmar ur Vislanda och Blädinge kyrkokörer samt av fröken Karin Engström, Färanäs, vilken utförde några vackra solosånger. Ett flertal telegram anlände under dagens lopp.

På kvällen avreste de nygifta till sitt hem i Vislanda, där de hyllades med sång av medlemmar ur Vislanda hantverksförening.

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 27 Januari 1934.

Födelsedag.

50 år fyller idag Salomon Johansson, Blädingsås, Blädinge.

Johansson, som är bördig från Vislanda, inköpte år 1915 Blädingsås Södregård, vilken han under årens lopp i många avseenden förbättrat, så att gården nu blivit ett riktigt mönsterjordbruk. Intresserad och vaken för det kommunala har även här hans tid och krafter tagits i anspråk. Sålunda har han i många år varit ledamot i taxeringsnämnden, ledamot i skolråd, kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen, suppleant i kyrkorådet m.m. Lugn och saklig är han alltid värderad i de förtroendeuppdrag han har hand om.

Sympatisk till sitt väsen har han hunnit förvärva sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 15 Februari 1934.

(annons)



Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 22 Februari 1934.

Espetuna jaktklubb, i Blädinge höll årsmöte i torsdags hos lantbr. Olof Engkvist, Grönadal, Vislanda.

Till ordf. omvaldes Aron Karlsson samt till sekr. och kassör fjärdingsman O. M. Rosén.

I likhet med föregående år bestämdes att vissa licensavgifter skola erläggas till klubben för skjutet villebråd. Då harstammen ansågs ha ökat, upphävdes den förut gjorda begränsningen på jakt av detta djur.

Jaktklubben som bildades 1926 och har vidlyftiga marker till sitt förfogande, har under årens lopp genom god jaktvård fått en relativt bra viltstam på dessa marker.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 27 Februari 1934.

Avskedspredikan. I samband med högmässan i Blädinge kyrka i söndags, varvid även årets konfirmander för första gången undfingo nattvarden, höll församlingens komminister utnämnde kyrkoherden i Tingsås Josef Gustafsson avskedspredikan. Kyrkoherde Gustafsson vände sig därvid till förtroendemännen i församlingen och församlingsborna med tack för den välvilja, enighet, samt det goda samarbete, som varit rådande under de år han varit i församlingens tjänst. Slutligen framförde kyrkoherde Gustafsson ett offentligt tack för den minnesgåva, som förärats honom.

Efter högmässan utförde kyrkokören sången "Över vår herde".

I anledning av dagens betydelse hade till kyrkan skänkts en prydlig altarduk av fru Betty Samuelsson, Blädinge Jutagård.

På lördagen var ett avskedssamkväm anordnat på Blädeborg för den allmänt avhållne själasörjaren. Som ett synligt tecken på församlingsbornas tacksamhet gentemot kyrko-

herde Gustafsson överlämnades därvid genom kantor G. Johansson ett guldur med kedja. Hr Johansson tackade därvid kyrkoherde Gustafsson för plikttroget arbete, samt för det intresse och nit, varmed han verkat inom församlingen.

Hr Aron Karlsson, Espetuna, riktade också ett tack till kyrkoherde Gustafsson för det uttröttliga arbete, han lagt i dagen som konfirmationslärare och ungdomsfostrare.

Kyrkoherde Gustafsson tackade dels för gåvan samt dels för den förståelse och sympati, som kommit honom till del under hans verksamhet i socknen.

Nytt skolreglemente för Blädinge. Vederbörande folkskoleinspektör har till domkapitlet ingivit handlingar rörande förslag till nytt reglemente med läroplan för folkskolorna inom Blädinge skoldistrikt.

Enligt samma reglemente skola inom distriktet upprätthållas Blädinge och Blädingeås folkskolor, anordnade enligt andra B- formen samt Oby folkskola, anordnad enligt tredje B- formen.

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 6 Mars 1934.

Blädinge lantmannaförening, sammanträdde i söndags.

Närvarande voro ett 20-tal medlemmar. Tre nya anmälde sig till inträde i föreningen.

Nämndeman Samuelsson väckte förslag om bildandet av en fruktodlareförening, och intresset visade sig vara mycket stort, varför teckning av medlemmar omedelbart igångsattes. På förslag av hr Ebbe Olsson beslöt, att varje medlem vid föreningssammanträde skall inleda en diskussion över ett aktuellt ämne. Till diskussionsledare valdes för nästa möte hr Olsson.

Efter sammanträdet vidtog ett angenämt samkväm å villa Bländeborg.

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 17 Mars 1934.

Stor Kreaturs- och Lösöreauktion.

Genom offentlig auktion som förrättas i Södra Vare Södregård, Blädinge socken, **torsdagen den 22 innevarande mars med början kl. 10 f.m.**, låta arrendatorerna Simon och Kaleb Johansson på grund av arrendets avträdande försälja hela deras värdefulla yttre lösörebo, bestående av 2 sto, 14 st. kor, de flesta i kalvställning, 3 st. dräktiga kvigor och 1 tjur samt ett 30-tal höns, en 2-hästares slättermaskin med skördeapparat, 1 dito ny radsåningsmaskin, 1 hästräfsa, 1 ringvält, 1 torvströrivare och 1 st. vedkap.

En parvagn med kullager, 3 st. lastvagnar, 2 st. åkvagnar samt arbetsvagnar, 2 par arbetskälkar och 1 par åkkälkar, häckar, sätrar, plogar, årder, harvar och diverse arbetsredskap, 2 par arbetsseklar och 2 par åkselar, decimalvåg med vikter m.m.

Kända och säkra köpare erhålla 3 mån. räntefritt betalningsanstånd.

Äganderätten till försäld vara förbehålles, intill dess varan blivit till fullo betald.

S. Vare och Alvesta den 14 mars 1934.

C. M. JOHANSSON.

GUSTAF ÖHRSTAM.

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 24 Mars 1934.

Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, höll i söndags bolagsstämma. Medlemsantalet har under det gångna året uppgått till 139. Föreningens inkomster uppgingo till kr. 45,122:97 och utgifterna till kr. 42,713:26 med en behållning å kr. 2,409:71, vilken summa tillfaller energigivaren, kvarnägaren Sibbe Johansson, Långhult, Ryssby. Till styrelse för de två nästkommande åren omvaldes kyrkovärd P. M. Johansson, Lindås, hem.-äg. Otto Andersson, Sälhultan, hem.-äg. Ernst Pettersson, Lönshult, hem.-äg. Salomon Johansson, Blädingsås, och hem.-äg. Karl Ring, Södra Vare med häradsdomaren C. M. Johansson, Södra Vare, hem.-äg. August Bengtsson, Skeppshult, och hem.-äg. Vilhelm Lünig, Lönshult, som suppleanter. Stämman beslöt att godkänna ansökan om anslutning för vaktstugan och anhalten i Mörhult samt för Vislandaavdelningen av B.F. och S.L.U. nyuppförda hus i Spjutaretorp.

Alfred Karlsson, Norra Vare, Blädinge, hade inlämnat en anhållan om att leverantören borde anskaffa reservkraft, ty under det gångna året hade inte lyset varit till allas belåtenhet.

Ur Smålandsposten N:o 54 Söndagen den 8 April 1934.

(annons)



Mjölkleverantörer till Vislanda och Alvesta mejerier, voro i torsdags sammankallade till möte i Blädingsås att bestämma gränserna för Alvesta och Vislanda mejeriernas uppsamlingsområde i Blädinge.

Många intresserade hade infunnit sig.

Ordf. i Vislanda mejeriförenings interimsstyrelse, lantbr. Bengt Olsson, Skörda, hälsade samtliga välkomna, särskilt då ordf. i mejeriförbundet bruksägare I. Ekströmer, Klavrestrom, samt representanterna för Alvesta mejeriförening.

Till att leda förhandlingarna valdes hr Ekströmer. Ordf. uttryckte sin glädje över att Vislanda går med i mejeriförbundet samt redogjorde också för de olika förslagen angående uppdelningen av tillförselområdena för de båda mejerierna.

Härefter vidtog diskussion, vilken blev synnerligen livaktig och stundom tog rätt aggressiva former. Brännpunkten var huruvida leverantörerna i Ås skulle helt övergå till leverans till Vislanda, då nämnda by ansågs böra tillhöra Vislanda uppsamlingsområde. Det framhölls, att om turnén över Espetuna skall kunna uppehållas, måste all mjölk från Ås gå till detta mejeri. numera finnas i Ås tre leverantörer till Alvesta, men Vislanda har samma antal leverantörer i Norra Vare. Det framhölls vidare som en möjlighet till lösning av frågan, att utbyte skedde mellan dessa leverantörer, så att Vislanda avstode från leverantörerna i Norra Vare men i stället fick hela Ås by. Denna framställning gjordes men kunde icke godtagas vare sig av leverantörerna själva eller av representanten för Alvesta mejeriförening.

Då uppgörelse efter långvarig diskussion härvid ej kunde ernås, beslöts slutligen, att inga nuvarande leverantörer finge övergå till annat mejeri samt att Alvesta mejeri å ena sidan och Vislanda å andra förbunde sig att icke t. v. värva leverantörer från varandra.

Detta beslut fastställde mejeriförbundets ordf., och skrivelse härom skall omedelbart tillställas föreningen.

Diskussionen, som tog drygt två timmar i anspråk, avslöts av lantbr. Aron Karlsson, Espetuna, som tackade samtliga närvarande och särskilt hr Ekströmer, som biträtt vid försöket till frågans lösning.

Ur Smålandsposten N:o 58 Söndagen den 15 April 1934.

Tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla
vår kära syster
Jenny Martina Johannesson
som stilla och fridfullt insomnade i
sitt 63:dje levnadsår efter ett långt
och tåligt buret lidande, sörjd och
saknad av syskon, släkt och många
vänner.
S. Vare, Blädinge den 14/4 1934.
SYSKONEN.
Sv. Ps. 275.

Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 14 April 1934.

**Fastighetsauktion
i Blädinge.**

Lördagen den 28 april 1934 kl. 12 på dagen, låta sterbhusdelägarna efter O.M. och Maria Danielsson i Blädinge å offentlig auktion, som förrättas på stället, försälja en från Blädinge Jutagård avstyckad lägenhet med en jordareal av c:a 50 ar. Byggnaderna utgöras av boningshus i 2 våningar av timmer under tak av papp, oljemålat, inredd å första våning till 3 rum och kök samt å andra våning 1 rum jämte vind; källare under byggnaden. Ladugårdsbyggnad av timmer, stolpar och bräder, inrett till ladugård, lada, loge, vagnbod och vedbod. Brunn finnes.

Köpare skall vara beredd att vid auktionstillfället kontant gälda 1/6 av köpesumman. Övriga villkor före auktionens början.

Fastigheten visas efter hänvändelse till Emil Johansson, Blädeborg, Blädinge. Upplysningar genom undertecknad eller Olof Gustafsson, Ramsåkra, Blädinge. Tel. Blädinge 10.

Alvesta den 11 april 1934.
ERIC JONSSON.
Tel. 215.

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 24 April 1934.

Begravning.

På Blädinge kyrkogård jordfästes på söndagen fröken Jenny Martina Johannesson, Södra Vare Västregård. Jordfästningen förrättades av pastor Eriksson. Vid graven talade häradsdomare C. M. Johansson. En vacker blomstergård nedlades vid graven.

Ur Smålandsposten N:o 74 Söndagen den 13 Maj 1934.

Dödsfall.

I torsdags avled i Blädinge hemmansägaren Klas Karlsson, Blädinge Södregård, endast 42 år gammal.

Han var en stilla och sympatisk man, som på grund av sina gedigna egenskaper förvärvat många vänner. Maka och barn äro de närmast sörjande.

Ur Smålandsposten N:o 79 Onsdagen den 23 Maj 1934.

Begravning.

Jordfästning förrättades i söndags å Blädinge kyrkogård, då stoftet av arrendatorn Klas Karlsson, Blädinge Södregård, vigdes till den sista vilan. Vid jordfästningen, som förrättades av pastor P. I. Hallgren, höll denne utöver ritualen ett trösterikt griftetal. De sörjandes tack framfördes av nämndeman P. Samuelsson, Blädinge.

En ovanligt rik mängd blommor och kransar hedrade den avlidne på hans sista färd.

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 30 Juni 1934.

Postvagnen gick varm. Då uppgående kontinentaltåget på fredagsförmiddagen befann sig mellan Vislanda och Blädinge stationer, uppstod varmgång i postvagnen, varför denna måste fränkopplas i Blädinge.

Det viktigaste av den medföljande posten, som värdebrev o. dyl., inlastades i resgodsvagnen, varefter tåget fortsatte till Alvesta, där en annan postvagn togs från det å denna station stående persontåget, vilket fick fortsätta till Nässjö utan postvagn. Som snälltåget förut var försenat 27 minuter och genom det inträffade blev ytterligare försenat, blevo de i Alvesta anslutna tågen försenade. Snälltåget, som skulle vara framme i Stockholm 15,57 ankom dit något över en timma efter angivna tiden.

Numera har samtliga lokförare på S.J. måst underteckna en förbindelse att icke hålla högre hastigheter än de förskrivna 90 kilometerna, detta med hänsyn till trafiksäkerheten.

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 5 Juli 1934.



Dödsfall.

I torsdags avled i sitt hem, Fridhem, Blädingeås i Blädinge socken, efter en tids sjukdom f. lantbrukaren Nils Johan Jonsson i en ålder av 75 år.

Den avlidne var född i Vret, Hjortsberga, och hade tillbringat det mesta av sin levnad i Blädinge, där han under sin krafts dagar i sambruk med en broder innehaft gård. Sitt otium har han njutit å lägenheten Fridhem.

Med Johan Jonsson bortgick en äkta småländsk odalman, redbar och pålitlig i sitt arbete, till sitt väsen stilla och gladlynt, ofta med ett humoristiskt ord på läpparna. Varmt religiöst gick hans väg ofta till templet.

Vid bären står nu sörjande maka, tre döttrar, två bröder och en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 26 Juli 1934.

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas **torsdagen den 9 augusti 1934 kl. 12 på dagen** i Oby, Blädinge socken, kommer att försäljas hemmansägaren Alexis Larssons konkursbo därstädes tillhöriga olika fastigheter Oby, vilka utgöres av i sambruk lagda jordbruksfastigheter, och komma desamma att utbudas till försäljning i ett utrop.

Jordareal c:a 450 tunnland, därav c:a 150 tunnland åkerjord, svartmylla på ler- och sandbotten; c:a 300 tunnland skogs- och ängsmark med 30- à 35-årig ungskog. Två boningshus av timmer, inredda vardera till resp. 7 och 8 rum samt kök.

Ladugård, stall och vagnbod av sten. Lok-, magasins- och mejeribygnader. Trädgårdsmästarebostad och statarebostad samt två mindre bostadshus, inredda vardera till rum och kök. Torpet Orrabacken med boningshus, ladugård och vedbod.

Fastigheternas gemensamma taxeringsvärde är kr. 98,900:--

Villkoren för försäljningen tillkännagivas före auktionens början. Antages avgivet bud skall köparen vara beredd att vid auktionstillfället kontant erlägga minst 5,000 kr.

Fullständig beskrivning och upplysningar angående fastigheten lämnas av konkursförvaltarne, ombudsmannen **Eric Jonsson**, Alvesta, tel. 215, samt hemmansägaren **Fritiof Viberg**, Blädinge, tel. Blädinge 8, vilken senare jämväl visar fastigheten.

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 4 September 1934.

Min älskade make,
vår käre fader,
S k o g v a k t a r e n

SVEN SVAHN

född den 16 mars 1882, lämnade
oss i dag, sörjd och saknad av oss,
släkt och många vänner.
Spånghult, Vislanda den 1 sept. 1934.

NETTY SVAHN.
Barnen.

Sv. Ps. 193.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 9 sept. kl. 10 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 11 September 1934.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes på söndagen skogvaktaren Sven Svahn, Oby Eskagård, Blädinge.

Koret var dekorerat med granar och blommor, och å altaret brunno levande ljus. Prestaverna fördes av skogsförvaltare E. Östlind, Fridafors, och lantbrukare Johan Hult, Vislanda.

Komminister Hallgren höll en kortare dödsbetraktelse över orden i Upp. 7: 13–14 samt förrättade jordfästningen. Från läktaren sjöng kamrer Waldener, Vislanda, ”Konungarnas konung”.

Vid graven talade den avlidnes son Bertil och uttalade sitt tack till fadern. Skogsförvaltare E. Östlind, Fridafors, tackade för långvarig och trogen tjänst samt nedlade krans. Vidare talade och nedlade kransar kamrer Karlsson och skogvaktare Johansson, Fridafors, den förra å bolagets vägnar och den senare å kamraternas vägnar. De anhörigas tack för visat deltagande samt för den rika blomstergården uttalades av lantbrukaren Gunnar Johansson, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 4 Oktober 1934.

Från Blädinge, skrivs till oss:

I en notis har det förmänts, att en hund här skulle fastnat i en taggtråd och därvid sargats sönder. Rätta förhållandet var emellertid, att en person, vilken ser mycket dåligt, tagit sig för att skjuta på hunden, vars fötter därvid illa söndersargats. Strax efter det hunden sålunda blivit skjuten, så sökte den släpa sig hem, men då han hunnit i närheten av hemmet dignade han ned av matthet. Här fick man snart klart för sig, hur det hela hängde ihop, och man föranstaltade därför att det stackars djuret fort nog genom ett välriktat skott befriades från sitt lidande.

Saken torde efter allt att döma få rättsligt efterspel.

Ur Smålandsposten N:o 158 Tisdagen den 9 Oktober 1934.

Olyckshändelse. I slutet av förra veckan råkade lantbrukaren Arvid Samuelsson, Blädinge, under arbete bryta ena benet.

Samuelsson var behjälplig att uppdraga ett vattenledningsrör ur jorden, vilket utfördes med hjälp av kran. Härvid brast kättingen, varvid Samuelsson störtade i marken.

Tillkallad läkare konstaterade benbrott och den skadade fördes omedelbart till Växjö lasarett för erhållande av vård.

Bröllop.

I söndags sammanvigdes i Blädinge kyrka skräddarmästaren Fritz Sandin, Blädinge, och fröken Ingegärd Johansson, dotter till stationsföreståndaren Nils Johansson och hans maka.

I det smakfullt dekorerade templet intågade brudparet medan kantor Johansson på orgeln utförde "Gästernas intåg på Wartburg" ur Tannhäuser av Wagner. Bruden bar Vislanda sockens vackra brudkrona. Brudtärnor voro Tekla Sandin, Uråsa, och Elvi Johansson, Blädinge, och som marskalker tjänstgjorde affärsbiträdet Tage Sandin, Uråsa, och skräddarmästaren John Johansson, Blädinge.

Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som i anslutning till densamma höll ett vackert tal med text hämtad ur Ef. 5: 20.

Blädinge kyrkokör framförde på ett stämmingsfullt sätt "Gud välsigne dessa hjärtan".

Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag för ett 100-tal gäster, varvid brudparet blev föremål för hjärtliga hyllningar i form av tal och sång. I övrigt anlände en stor telegram och blomsterskörd.

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 1 November 1934.

Norra Allbo hembygdsförening, anordnar för väckandet sv intresset för hembygden och därmed sammanhängande aftonunderhållning på söndag i Benestads skola kl. 3,30 e.m.

Föredrag kommer därvid att hållas av folkskolläraren E. Petersson. Vidare blir det sång av Blädinge sångförening samt musik av Moheda godtemplares orkester. Inträdet är satt så lågt som 50 öre, vilket således ej behöver verka avskräckande, allrahelst som syftet målet med det hela är synnerligen behjärtansvärt.

Senare eller kl. 6 samma dag upprepas programmet i Blädingeås skola och under medverkan av samma förmågor.

Ur Smålandsposten N:o 177 Söndagen den 11 November 1934.

En avsägelse. Enligt vad Smålandsposten erfarit har lantbrukaren Ebbe Olsson i Blädinge avsagt sig uppdraget att vara ordförande i styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges nationella ungdomsförbund. Samtidigt har han anmält sitt utträde ur samma förbund.

Hr Olsson, som med sin starka idealitet alltid varit varmt hängiven högerns sak, har uppenbarligen ej kunnat följa S.N.U., när förbundet nu upphör att vara en högerns egen

ungdomsrörelse och beslutat sig för att gå fram som eget parti med front t.o.m. mot högern.

I detta sammanhang kan nämnas, att även andra ledande män i S.N.U. landet runt reagerat på samma sätt som hr Olsson. På sina håll ha t.o.m. hela föreningar utträtt ur S.N.U. och gått över till den högerns egen ungdomsrörelse, som under namnet ”Ungsvenskarna”, bildats i vårt land, sedan S.N.U. avskurit sambandet med högern. I Kronobergs län finnes redan en lokalavdelning av Ungsvenskarna, och jordmänen är beredd för bildandet av ytterligare sådana föreningar.

Högern kan naturligtvis lika litet som de andra partierna existera med livskraft utan en egen ungdomsrörelse. Därför har den sett till att högerungdomen även i fortsättningen få möjlighet att samlas i en sådan, sedan den organisation, som hittills tillhört, icke längre – av skäl, som vi icke här skola gå in på – vill arbeta på att förverkliga högerns program. Det kan tillfogas, att Ungsvenskarna, som är ett organisatoriskt fristående men i högern förankrat förbund, kunna glädja sig åt både snabb tillväxt och hängiven entusiasm hos sina medlemmar.

Ur Smålandsposten N:o 181 Söndagen den 18 November 1934.

Oby gård byter ägare. Å exekutiv auktion å tingshuset i Alvesta på lördagen försålde hr Alexis Larssons senast lagfarna fastigheterna Oby Storegård, Oby Västregård och Oby Lillegård i Blädinge socken till godsägaren C. J. Carlsson, Stockholm, för 67,100 kr.

Fastigheterna äro gemensamt taxerade till 93,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 6 December 1934.

Blädinge S.N.U.-förening lämnar S.N.U. I anledning av att S.N.U. genom sin ombildning till ett fristående och nytt parti upphört att vara en högerns ungdomsrörelse har Blädinge lokalförening av S.N.U. vid sammanträde i fredags under ordförandeskap av lantbrukare Gunnar Karlsson enhälligt beslutat att begära sitt utträde ur förbundet. Föreningen beslöt att uppgå i högerorganisationen.

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 18 December 1934.

Ett 100-årsminne i Blädinge. I Blädinge firades i söndags minnet av 1834 års tillbyggnad och restaurering av församlingens kyrka. Högtidligheten hade fått formen av en adventsvesper.

Det lilla, vackra templet var rikt upplyst, då Blädinge och Vislanda kyrkokörer under ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, inledde gudstjänsten med att sjunga ”Advent” av Otto Olsson, varvid orgelpartiet utfördes av kantor Gunnar Johansson, Blädinge. Vid altaret officierade kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och komminister P. Hallgren, Blädinge, iklädda mässkrudar. Kyrkoherde Holm utförde sångpartierna i de vackra växelsånger som förekommo i den rikare formen för liturgisk ordning vid adventsvesper. Kören sjöng före predikstolspsalmen ”Dotter Sion, Fröjda dig”, av G. F. Händel. Över dagens aftonsångstext för 1 årg. talade komminister Hallgren. Han gav även en kort historik av restaureringen för 100 år sedan.

Redan den 16 maj 1830 beslöts på sockenstämma att restaurera kyrkan. Arbetet skulle påbörjas våren 1831, men på grund av missväxt måste de anskaffade medlen användas till inköp av säd i stället. I hungerns spår följde pesten. Det blev nya utgifter. Men trots allt detta beslöt man att i enlighet med dåvarande biskopens hemställan bygga ett kor i likhet med vad som redan fanns i Vislanda kyrka, varvid utrymmet i kyrkan skulle utökas med sju bänkrader vid vardera sidan, och kyrkan skulle bli i ”betydlig grad förskönad”.

År 1833 påbörjades arbetet. Ännu var emellertid inte alla besvärligheter över. Koleran gjorde sitt härjningståg genom landet, och ett protokoll från en sockenstämma i Blädinge 1834 omtalar, att man beslutat förfärdiga sex likkistor av bräder, som skulle använts till kyrkan. I november 1834 hade arbetet framskridit så långt, att kyrkan kunde tagas i bruk. Komminister Hallgren avslutade sin intressanta historik med att läsa psalmen 123: 7 ”Se, så bygger Gud sin kyrka. Se, så prövar han vår tro”. Efter predikan utförde kören ”Hosianna” av Vogler. Under det att kantor Johansson utförde ett postludium å orgeln upptogs framme i koret ett frivilligt offer till förmån för kyrkans prydande.

Ett samkväm, i vilket deltog de i vespern medverkande prästmännen och körerna samt församlingens kyrkoråd, hade anordnats av Blädinge kyrkokör. Under kaffet hälsade kantor Johansson samtliga välkomna och kyrkoherde Holm höll ett anförande, vari han särskilt framhöll sångarnas betydelse vid våra gudstjänster. Den angenäma stämningen förhöjdes med mycken sång, och kvällen avslutades med psalmen 55: 4.

Ur Smålandsposten N:o 201 Söndagen den 28 December 1934.

Tillkännagives
att
vår kära mor
Anna-Britta Johansson
avled i dag i en ålder av 88 år,
8 månader och 15 dagar, sörjd och
saknad, i ljust och tacksamt minne
bevarad av oss och övriga vänner.
Enigheten, Blädinge den 20/12 1934.
ADOLF. AXEL. ALBERT.

FÖRLOVADE.
Karl Nordström
Astrid Johnsson
Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 204 Söndagen den 30 December 1934.

Bröllop.

I brudens hem, Näshult, Blädinge, sammanvigdes i söndags handelsresanden Oskar Engström, Malmö, med fröken Hildina Johnsson, dotter till byggmästaren Anders Johnsson och hans maka, född Petersson. Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som även höll ett lyckönskningstal till brudparet. Efter vigseln gävo brudens föräldrar middag för den trängre släktkretsen. Ett 40-tal telegram anlände.