

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 – 1949.

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945.



Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 9 Januari 1945.

Födelsedag.

65 år fyller i morgon fru Amanda Svensson, maka till hemmansägaren Alfred Svensson, N. Vare, Blädinge.

Fru Svensson är född i N. Vare och ingick äktenskap 1910, då hon bosatte sig på den gård, där hon fått utföra sin livsgärning. Hon kan se tillbaka på ett verksamt liv. Mångsidig till sin läggning och en i allo dugande husmor har fru Svensson städse helt gått upp i sin gärning. Skicklig i hushållet har hon förstått att få piff på allt vad hon företagit sig, inte minst när det gäller matlagning. Men även i fråga om andra husmoderssysslor har hon intagit en framstående plats. På grund av sitt vänsälla sätt, varma hjärtelag, glada väsen och hjälpsamhet har jubilaren förvärvat sig ett aktat namn.

Från Blädinge, meddelas:

Den sammanlagda kollekten under föregående år i Blädinge kyrka uppgick till 2,056 kr. Därtill kommer de kollekter, som upptagits vid syföreningarnas sammankomster, vilka uppgått till 1,306 kr. Med hänsyn till församlingens folkmängd, 799 personer, äro dessa siffror ett talande bevis på församlingens offervillighet.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1945.

Blädinge lottaavdelning, hade i torsdags anordnat ett trevligt samkväm i Blädinge kommunalsal, till vilket inbjudits hemvärnet med fruar samt militärer.

Ett inbjudande kaffebord med kakor och tårter och rikt smyckat stod dukat för gästerna. Fru Betty Samuelsson hälsade de närvarande välkomna, varefter en damkör sjöng några sånger. Efter kaffedrickningen deklamerade fröken Klara Snygg en dikt av Viktor Rydberg. Härefter visades tvenne beredskapsfilmer. Efter en uppiggande sketch, som utfördes av tre damer, vidtog auktion av gåvopaket. Av nettoinkomsten skulle 40 kr. tillfalla Nordens barn.

Det välordnade samkvämet avslutades med dans kring julgranen. Nämndeman Per Samuelsson framförde ett tack till lottorna från gästerna för en trivsamt kväll. Till sist sjöngs unisont "Du gamla, du fria".

Ur Smålandsposten N:o 19 Söndagen den 4 Februari 1945.



Dödsfall.

Efter ett mångårigt svårt lidande avled på fredagen i Blädinge fröken Märta Teolinda Johansson i sitt 47:de levnadsår.

Fröken Johansson var född i Blädinge. Hon var sängliggande sedan flera år, varför döden kom som en befriare. Hon bar sitt lidande med stort tålamod och en stilla undergivenhet.

Den bortgångna sörjes närmast av systrar, svåger och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 8 Februari 1945.



Dödsfall.

I sitt hem i Blädinge avled i tisdags efter en kort tids sjukdom f.d. kyrkovaktmästaren Johan Petter Johansson i sitt 88:de år. Han var född i Skatelöv och flyttade senare till Blädinge, där han gifte sig. En tid var han arrendator på prästbostället i Vislanda och en kort period arbetsrättare på Oby gård.

Under en lång följd av år tjänstgjorde han som kyrkovaktmästare i Blädinge. Han var en trogen kyrkans tjänare och utförde sin gärning med omsorg och redbarhet, varför han också, då han för ett 10-tal år sedan

begärde avsked från sin befattning, belönades med Patriotiska sällskapets medalj. Kyrkostigen, som han i många år trampat under sin tjänstetid, var honom alltfört kär, och sällan stod hans bänkplats i kyrkan tom.

Den bortgångne var en arbetsam och gudfruktig man, begåvad med god hälsa samt andlig och kroppslig spänst. Han ägde ett glatt lynne, parat med humorns gåva. Blommor och böcker voro hans kära vänner, och i hans vackra täppa trivdes fruktträd och blomster.

Den bortgångne sörjes närmast av en son och en dotter samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1945.

Blädinge kyrkas restaurering. Beträffande förslaget till restaurering av Blädinge kyrka förklarar riksantikvarieämbetet, att det med hänsyn till portalomfattningarnas propositioner och formgivning vore önskvärt att väst- och sydingångarnas dagbredd icke ändras.

Vidare finner ämbetet det synnerligen tveksamt om altartavlan bör beskäras. Dess nuvarande storlek ger hela korpartiet en viss karaktär, som skulle gå förlorad, om tavelfältet minskas.

Ämbetet har inte att erinra mot ljudtak över predikstolen men vill granska ett detaljförslag därtill. Vidare bör behandling av inredningsföremål och inventarier såväl som framtagning av äldre målning på den fasta inredningen endast få utföras genom av ämbetet godkänd person. Det vill också bli underrättat om eventuellt anträffande av gravar, äldre byggnadsdelar eller äldre lösa föremål.

Från Blädinge, meddelas:

Ett förnämligt program, som säkerligen kan göra anspråk på att tillgodose de flestas smakriktningar, kommer att bjudas besökarna på söndag då Blädinge badhusförening anordnar aftonunderhållning i samlingslokalen. De efter enbart lyckade uppträdanden i en mängd folkparker under senare år så välkända amatörerna Allan Lindblad och fru Lisa Jönsson från Alvesta svarar för ett glänsande kabaréprogram under en timmes tid. Sedan blir det sockenpamparnas tur att bänka sig på de talföras säte i och för medverkan i de oförberedda talarnas klubb. Det är en sextett munviga och slagfärdiga förtroendemän från Blädinge, som tillsammans med ämnesgivaren skall åstadkomma denna programpunkt. Bäste talare erhåller en tårta som pris. Allsång kommer att utfylla programmet, vilket senare även upptager violin- och dragspelsmusik samt folklekar.

Då det i Blädinge under säsongen knappast bjudes någon mera kväll med program av detta gedigna slag, hoppas arrangörerna, att allmänheten talrikt möter upp.

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 13 Februari 1945.

Aftonunderhållning i Blädinge. En trevlig aftonunderhållning var i söndags anordnad i samlingslokalen i Blädinge. Arrangör var ortens badhusförening.

Välkomsttalet hölls av lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, som hade nöjet välkomna det kanske största antal besökare, som någonsin samlats i denna lokal.

Scenen beträddes härefter av fru Lisa Jönsson och hr Allan Lindblad från Alvesta, vilka med ett omväxlande kabaréprogram, speciellt den vackra sången, helt lade publiken för sina fötter. Härefter följde kaffeservering och sedan allsång under ledning av hr Lindblad, Alvesta. Efter denna sammanträdde ”oförberedda talares klubb”, vilken programpunkt lockat speciellt de äldre festbesökarna. Gösta Virdeskog, som ledde sammanträdet, hade nöjet välkomna ett flertal av kommunens spetsar. Trots de ganska tillkrånglade och svåra ämnena utvecklade samtliga talare sina ämnen alldeles förträffligt. Sven Jonsson avtackade de frejdade talarna, ledaren och jurymedlemmarna. Då varken juryn eller publiken kunde avgöra, vilket av talen, som var bäst, auktionerades pristårtan bort och inbringade 29 kr. Programmet i övrigt upptog underhållningsmusik samt folklekar.

Behållningen blev halvtannat hundratal kronor.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 20 Februari 1945.



Dödsfall.

På lördagen avled i sitt hem i Norregård, Blädinge, f.d. arrendatorn Karl August Pettersson.

Den bortgångne var född i Kalvsvik och vid sitt frånfälle 82 år. Till Blädinge kom han år 1891, då han på arrende övertog komministerbostället i N. Vare. Några år dessförinnan hade han ingått äktenskap. Med den stora arbetskapacitet, som hr Pettersson ägde, sökte han efter en gård med större mängd öppen jord, och då Norregården i Blädinge förklarades arrendeledig 1902 övertog han denna. Här utförde han sedan med osviklig kärlek till jorden och med seg energi sina ofta tunga och krävande arbetsdagar. Men hans arbete blev inte förgäves, och gårdens avkastning drevs under hans innehav avsevärt i höjden. 1939 överlät han gården till sin yngste son

men bodde fortfarande kvar där och njöt tillsammans med sin maka den bästa omvårdnad av sonen och hemmavarande dotter. Ännu under ålderns dagar deltog han i lättare sysslor. Gudsordets förkunnande i kyrkan hade i honom en villig åhörare.

Närmast sörjande äro åldrig maka samt barn, därav fem döttrar och fyra söner, samt deras familjer. I deras sorg deltager ett stort antal släktingar och vänner.

Norgekommitté bildad i Blädinge. I Blädinge var på söndagen efter kallelse av kommunalfullmäktiges ordf. nämndeman P. Samuelsson, Jutagård. Ett flertal sockenbor var samlade till möte för att organisera socknens medverkan i Norgeinsamlingen.

Komminister N. Nicklasson föredrog i egenskap av länsombud för Kronobergs län det i dagarna utsända cirkuläret samt informerade i övrigt de närvarande i frågan.

En sockenkommitté bestående av Per Samuelsson, Jutagård, komminister Nils Nicklasson, fru Anna Nilsson, Blädingeås, lantbr. Aron Karlsson, Espetuna, och lärarinnan fröken Maria Lagerlund, Oby, valdes att omhänderta insamlingen, som skall pågå under en månad framåt. Dessutom valdes fjorton byombud, vilka medelst listor skola företa insamling i resp. byar. Det blir därför deras insats, som i främsta hand avgör insamlingens resultat.

Domen för rättsstridigt tvång står fast. Göta hovrätt har ej funnit skäl bifalla de besvär, trafikchauffören Helge Persson i Södratorp, Mistelås, och jordbruksarbetaren Gunnar Karlsson i Skaftarp, Sm. Rydaholm, anfört över Västra Värends domsagas häradsrätts utslag att döma dem för rättsstridigt tvång att böta envar 50 dagsböter, varje dagsbot bestämd för Persson till 4 kr. och för Karlsson till 2 kr. Vidare förpliktades Persson och Karlsson, en för båda och båda för en, att utgiva skadestånd m.m. med tillhoppa 55 kr.

Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 18 Februari 1945.

Födelsedag.

85 år fyller på onsdag änkefru Ida Helena Blom, Blädingenäs, Blädinge.

Hon är född i Slätthög. Genom sitt giftermål blev hon bosatt i Öjaby, där hon vistades under 40 år. Mannen var soldat där, och det var för båda att arbeta bittida och sent. År 1926 köpte makarna den gård i Blädingenäs, där dagens jubilar alltjämt är bosatt. Maken Johan Gustaf Blom avled året efter det han kommit till Blädinge.

Fru Blom kan på sin högtidsdag se tillbaka på ett liv i arbete och idoghet. Redan i hemmet fick hon lära sig göra nytta, och detta var för henne en god skolning. Ännu är hon i full verksamhet samt behöver aldrig använda sig av glasögon. Såväl läsa som sy och sticka kan hon utan att använda sig av ögonglas. Fru Blom har också haft en järnhälsa och aldrig varit sjuk. Med sitt goda, glada humör förstår hon att pigga upp sin omgivning. Sina barn har hon fostrat upp till dugande och samhällsnyttiga medborgare. Det Blomska pensionatet i Blädinge är vida välkänt och uppskattat. Där känner man alltid trevnad. Fru Bloms arbetsdag är fortfarande fylld från morgon till kväll, och man förvånas över, att hon orkar med allt. Numera utför hon väl inga tunga sysslor, ty hennes döttrar vakar över henne, så att hon kan ha det lindrigare, än vad hon haft det under sin verksamma levnad tidigare. Hjälpzaam till sin natur, trofast till sinnelaget har den vördade 85-åringen förvärvat sig många vänner.

75 år fyller i morgon pensionären på Blädinge ålderdomshem Frans Johansson.

Han är född i Uråsa. Efter ingånget äktenskap bosatte makarna sig på Tullen, ett torpställe under Hult i Blädinge. Senare flyttade de till Svenstorp, ett mindre ställe under N. Vare. Under de tider, han var bosatt på dessa båda platser, bedrev han såsom bisyssla tillverkning av korgar och var mycket skicklig på detta hantverk. Båda makarna blevo för ett 20-tal år sedan intagna på ålderdomshemmet. Johanssons maka dog 1933. På hemmet har han flitigt sysselsatt sig med vävning av mattor och handdukar samt strumpstickning. Även har han förfärdigat ostkorgar. Jubilaren är hjälpsam och gladlynt och därför värderad på ålderdomshemmet.

60 år fyller i morgon fru Ellen Andersson, Blädingeås Hagalund, Blädinge, maka till snickaren August Andersson.

Fru Andersson är född i Asa och flyttade efter ingånget äktenskap till makens hemförsamling och bosatte sig i Blädinge. Hon har städse varit en idog husmor, som förutom arbetet i hemmet hunnit med att utföra en mängd vävnadsarbeten åt bygdens befolkning. Hon är varmt hängiven kyrkan. Jubilaren är i sin bekantskapskrets högt skattad för sitt lugna och vänliga sinnelag.

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 1 Mars 1945.

Försäljning i Blädinge. Blädinge kyrkliga sykkretsar hade i lördags i Blädinge kommunalsal anordnat försäljning av skänkta handarbeten och varor.

Före försäljningen hölls gudstjänst i kyrkan, varvid kontraktsprost J. Gustafsson från Tingsås predikade. Kyrkokören medverkade och sjöng därvid "Kring jorden skall höras" av Ivar Widén och "Bland människors barn är så mörkt och kallt" av J. Abert.

Efter gudstjänsten serverades kaffe med bröd, tårta samt ostkaka i skolsalen.

Den därefter hållna försäljningen inbringade tillsammans med kollekten m.m. ett belopp av 1,800 kr., vilken summa till största delen går till kyrkans prydnad, en del tillfaller Svenska kyrkans hednamission.

Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 13 Mars 1945.

Ny kyrkväktare i Blädinge. Vid kyrkostämman på söndagen valdes till kyrkoväktare vid Blädinge kyrka bland fyra sökande lantbr. Karl Andersson, Andersboda, Blädinge.

Den gamla bysmedjan.

*Den tunga skogen susar
så mörk och allvarsam
och mot den lilla smedjan
den år från år går fram;
snart skogen tar sitt välde
tillbaks i stort som smått,
och ingen här skall veta
var gamla smedjan stått.*

*Här brann i gångna tider
en låga varm och röd,
när mångt redskap vigdes
till kamp för hem och bröd.
Och hammarslagen sjöngo
kring bygden ut sin sång,
när smeden hurtigt svängde
sin slägga dagen lång.*

*Men nu har elden slocknat
och bälgen rasat ner,
och takets murkna läkte
ej skyld och trivsel ger.
På brustna gångjärn dörren
ej mäktar och förmår
att hålla vind och väder
från dunkla hörn och vrår.*

*En gammal smedja multnar
ett stycke ifrån byn
och liksom sakta drunknar
i mörka skogens bryn...
Finns ingen plöjarpojke
och ingen vävartös
i denna bygd som sörjer
vid ässjans rivna rös?*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 3 Mars 1945.

Födelsedag.

80 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren Johan August Jonsson, Alvesta.

Han är född i Blädingeås Västregård, Blädinge. I unga år fick han ge sig ut för att förtjäna sitt bröd och hade då anställning i lantbruk. Han emigrerade till U.S.A. 1889 och stannade där under några år. År 1895 gifte han sig och innehade en gård, som han köpt. Denna sålde han och ägnade sig därefter åt kreaturshandel i förening med slakterirörelse. År 1909 köpte han Benestad Håkansgård, som han innehade till 1937, då han sålde densamma. Efter att han sålt gården, bodde han en tid först hos sonen Torup Jonsson men flyttade sedan till en gift dotter och måg i Alvesta, där han nu njuter en öm omvårdnad.

Johan August Jonsson kan på sin bemarkelsedag se tillbaka på ett verksamt liv. Från unga år van vid arbete har han varit en arbetsmyra som få, och genom sitt arbete i förening med ett klokt levnadssätt skapade han åt sig en tryggad ställning. Jonsson är en glad och god smålänning, som älskar allt det vackra och ljusa i livet. Begåvad med ett gott sätt i förening med stor hjälpsamhet har han i den bygd, där han utfört sin livsgärning, vunnit allas aktning och tillgivenhet. Numera kan han inte, som han ville, aktivt ta del i förekommande arbeten, men han är intresserad av vad som händer och sker. Dagligen tar han, när väderleken tillåter, sina promenader till Benestad och andra platser.

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 20 Mars 1945.

Hyllning.

Lantbrukare Georg Säll, Lisebro, Blädinge, blev på sin 50-årsdag i söndags föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Redan vid 1-tiden på natten väcktes jubilaren av kusiner och vänner från Alvesta, som uppvaktade med sång, blommor och en textad adress jämte penningssumma. De närstående uppvaktade senare med sång, kaffe och tårta m.m. samt en blomsterurna av stjärnmetall jämte blommor. På förmiddagen infunno sig några grannar och överlämnade en större penningssumma från vänner i Blädinge med textad adress. Hyllningarna duggade tätt under dagens lopp i form av blommor, telegram och presenter. Bl.a. erhöll jubilaren en vacker Orreforsskål. Senare på dagen gav jubilaren middag för släkt och vänner, varvid den ungdomlige 50-åringen blev föremål för ytterligare hyllningar. Vid middagen talade nämndeman Per Samuelsson och framhöll jubilarens efterföljansvärda arbete på jordbrukets område samt tackade för framsynt ledamotskap i kommunens tjänst. Vidare talade styckjunkare C.G. Nelander och komminister Nils Nicklasson. B. Florin samt brodern Mauritz Säll och svågern H. Sandahl. En trevlig bordsvisa förhöjde den festliga samvaron i det gästfria hemmet i Lisebro.

Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 4 April 1945.

Dopfat donerat till Blädinge kyrka. Påskdagen fick Blädinge kyrka av Blädinge västra sjukrets mottaga ett vackert och konstnärligt utfört dopfat till sin gamla medeltida dopfunt.

Fatet är utfört i mässing av konstmeden Harald Andersson, Vislanda, efter av konstnären Eric Abrahamsson uppgjort förebild med Kristusbild i skålens botten samt runt fatets kant en löpande latinsk text med dophälsningen ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden etc”.

Dopfatet överlämnades genom fru Matilda Karlsson, Espetuna. Komminister Nils Nicklasson mottog å församlingens vägnar dopfatet och förklarade det invigt till sitt heliga ändamål.

Dopfatet togs redan omedelbart i bruk vid efterföljande barndop.

Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 14 April 1945.

Hyllning.

På sin 50-årsdag blev lantbrukaren Carl Wahlqvist, Blädinge, hyllad av släktingar och vänner.

Maka och son uppvaktade med en golvlampa jämte kaffe och blommor. Därpå anlände syskon och avlämnade presenter jämte adresser och blommor. En deputation, företrädd av kantor G. Johansson, Blädinge, överbringade textad adress jämte blomsteruppsats. Ytterligare presenter och penninggåvor från släktingar och vänner anlände under dagens lopp.

Förra lördagen voro ett 100-tal herrar jämte släktingar inbjudna till middag i jubilarens hem, där tal hölls av kantor Johansson, vilken även uppläste anlända telegram samt av

lantbrukare Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge. På söndagen voro ett 50-tal fruar makarna Wahlqvists gäster.

Carl Wahlqvist är infödd Blädingebo och har där gjort sig känd som en dugande framsynt jordbrukare. I de olika jordbruksorganisationerna är han en anlitad tillgång. Blädinge Södregård har under hans insiktsfulla och energiska ledning blivit ett av ortens mönsterjordbruk. Han är en stilla redbar person, högt värderad av alla.

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 17 April 1945.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon fru Marta Johansson, Blädinge.

Hon är född i Tranås och gift med f. stationsföreståndaren i Blädinge N. Johansson. I över 20 år har makarna varit bosatta i Blädinge, och efter makens uppnådda pensionsålder inflyttade de i egen villa vid stationen. Barnaskaran i hemmet har varit stor – ej mindre än 11 barn har hon fött – och den blida och ordningsamma husmodern har haft outtröttligt arbete i hemmet. Hon har ej heller sparat sina krafter, då det gällt att fostra den stora barnaskaran till arbetsamhet och ordningssinne. De flesta av barnen äro nu gifta och har familj. Jubilaren har genom sitt framsynta och vänliga sätt vunnit många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 24 April 1945.

Kyrkan i Blädinge skall restaureras. Kyrkostämman i Blädinge beslöt på söndagen företaga ut- och invändig restaurering av kyrkan enligt det nu av byggnadsstyrelsen godkända förslaget, som uppgjorts av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

Vissa smärre ändringar har gjorts av styrelsen, i det att förslaget om förminskning av altartavlan och nedsänkning av predikstolen refuserats. Hos arbetsmarknadskommissionen ligger ansökan om byggnadstillstånd.

Till ifrågavarande restaurering anslogs ur kyrkokassan tillgängliga medel av 20,000 kr. samt beslöts upplåna ytterligare erforderliga 25,000 kr. Beträffande denna upplåning beslöts att hos k. m:t ansöka tillstånd att upptaga ett 20-årigt amorteringslån. Stämman beslöt att befullmäktiga kyrkorådet och byggnadskommittén att föranstalta om restaureringen och i arbetet företaga nödiga ändringar.

Ur kyrkokassan anslogs erforderliga medel till uppförande av en vagnbod för likvagnen enligt byggmästare Gustaf Johanssons förslag, som lyder på 887 kr. Kyrkorådet fick i uppdrag att infordra anbud och verkställa bygget.


Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1945.

Födelsedag.

70 år fyller i morgon fru Elin Engström, maka till f. byggmästaren Johan Engström, Färanäs, Blädinge.

Fru Engström är född på granngården Västregård. Efter ingånget äktenskap 1899 kommo makarna att bosätta sig på ett från fädernegården avsöndrat jordområde, där de uppförde mangårds- och ekonomibyggnad. Medan maken sommartid sysslade med byggnadsarbete, fick hon ofta ensam utföra de många sysslorna på gården, men alltid visade hon samma goda arbetsglädje och trivsel. För tre år sedan överlät makarna gården till sonen Gunnar, vilken nu mot föräldrarna återgäldar deras omvårdnad om barnen. Jubilaren, som är gladlynt, godhjärtad och sällskaplig, har i sin umgängeskrets förskaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 1 Maj 1945.



Gud har till sig hemkallat
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Eva Pettersson

som i dag insomnade efter ett tåligt
buret lidande i sitt 75:te levnadsår,
djupt sörjd och saknad av barn,
syster, broder, barnbarn, släktingar
och vänner.

Blädinge Norregård, den 28/4 1945.

BARNEN.

Sv. Ps. 424 - 543.

Dödsfall.

Natten till söndag avled på sjukstugan i Öjaby, där hon en tid vårdats, änkefru Eva Pettersson, Norregård, Blädinge.

Den avlidna, som vid sin död var 73 år, var född i Kalvsvik. Hon ingick äktenskap 1898 med Karl Aug. Pettersson, som då var arrendator på prästbostället i Norra Vare. År 1902 flyttade makarna till Norregård i Blädinge, där de sedan varit bosatta.

Ett ofta mycket hårt arbete blev det fru Pettersson förunnat att utföra på denna gård, som på den tiden inte var på tillnärmelsevis så lättbrukad som den sedan blivit i makarnas ägo. Fru Pettersson, som beskrives som en stilla uppoffrande kvinna, blev för endast två månader sedan änka.

Hon sörjes närmast av barn och barnbarn, en broder bosatt i Skatelöv samt en syster i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 78 Söndagen den 20 Maj 1945.

Förlovade

Eric Folin
Ruth Andersson

Blädinge.
Pingstafton.

Lysning

Posttjänsteman
Kurt Wöllert
Lilly Lundberg

Stockholm. Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 9 Juni 1945.

Födelsedag.

60 år fyller i dag lantbrukaren Erik Pettersson, Riddarehem, Blädinge.

Hr Pettersson är född i Kvenneberga. I unga år kom han till Vislanda, och för ung. 15 år sedan köpte han Riddarehem. Här har han nedlagt mycket arbete för att få jorden i bästa kultur. Personligen är jubilaren lugn och trygg, och har genom sitt redbara väsen förskaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 88 Torsdagen den 7 Juni 1945.



Pojke drunknade i Blädinge. En drunkningsolycka, som kostade en pojke på ett och ett halvt år livet, inträffade på måndagsförmiddagen i Blädinge.

Modern, Elin Johansson, Blädingeås Västregård, var för dagen borta i Grimslöv och den lille pojken lekte på gårdsplanen, där morfadern höll på med att hugga ved. Vid 11-tiden gick morfadern in för att dricka kaffe, och då frågade någon var pojken tagit vägen. Ingen visste detta och man började söka efter pojken. Mormodern ringde till en granne, hos vilken pojken ofta brukade vara, och efterhörde honom där, men han hade ej syntts till. Just när hon hade avslutat samtalet hade en broder till pojken moder funnit honom drunknad i en tunna, där man brukade kyla mjölk.

Denna tunna tömmedes varje dag och så även på måndagen, men genom att kranen på något sätt blivit täppt hade ej allt vattnet runnit ut ur tunnan. När man fann pojken stod denne på huvudet i tunnan och hade drunknat. Provinsialläkare Rosenkvist i Vislanda tillkallades omedelbart och kom skyndsamt till platsen och höll på ett par timmar med upplivningsförsök, men utan resultat.

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 12 Juni 1945.

Bröllop.

På lördagen sammanvigdes i brudens hem i Espetuna, Blädinge, stationskarl Knut Kuno Eberhard Franzén, Bonäs, Blädinge, och fröken Stina Emmy Kerstin Karlsson, dotter till landstingsman Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge, och hans maka.

Vigseln förrättades av komminister N. Nicklasson. Före vigseln sjöngs psalm "Din klara sol". Vigselläkaren uttryckte i ett tal hjärtliga lyckönskningar till brudparet, varefter akten avslöts med psalmsång.

Senare gävo brudens föräldrar middag, då gästerna hyllade de nygifva. Tal hölls av brudens gudmor fru Ester Nythén, Linköping, av komminister Nicklasson samt av brudens fader och lantbrukaren Gunnar Rogdahl, Hjälmaryd, Blädinge. Den rika telegramskörden föredrogs av hr Rogdahl.

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 19 Juli 1945.

Från Blädinge, meddelas:

Den av många efterlängtade, årligen återkommande bastufesten anordnas på söndag i Färanäs.

Programmet inleds kl. 15 med skämttävlingar, vilka beräknas taga en halv timmes tid i anspråk. Därefter samlas intresset och blickarna till etablissemangets scen där sångaren och humoristen Ernst H. Karlsson, Liatorp, adjungerad av amatörer från Blädinge, kommer att svara för ett kabaréprogram under en timme. Dragkampen, som sedan följer väntas bli tilldragande trots att båda lagen endast består av fyra deltagare och där fördelningen är en mot tre. I festarrangemangen ingår som vanligt musik, tombola och gästgiveri.

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 5 Juli 1945.



Vår kära syster,
**HULDA JENNY
HULTGREN**
avled efter tåligt buret lidande å
Växjö lasarett i dag i sitt 60:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
oss syskon, svägerska, syskonbarn,
släktingar och många vänner.
Färanäs, Blädinge den 2/7 1945.
SYSKONEN.
Sv. Ps. 560 - 355.

Jordfästningen äger rum å Blädinge
kyrkogård, söndagen den 8 juli 1945
kl. 10 f.m.

Dödsfall.

På måndagen avled efter en tids lidande fröken Hulda Jenny Hultgren, Färanäs, Blädinge.

Den avlidna var född i Färanäs och på denna plats har hon fyllt sin gärning. På grund av sitt trofasta sinnelag och stora hjälpsamhet hade den bortgångna förvärvat sig många vänner.

Som närmast sörjande stå syskon, svägerska, syskonbarn och övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 4 Augusti 1945.

Födelsedag.

70 år fyller i dag f.d. banvakten Ernst Johan Almgren, Blädinge.

Hr Almgren som är född i Ryssby socken, började sin anställning vid järnvägen 1898 som snickare. Denna syssla innehade han i c:a 9 års tid och var då bosatt i Nässjö. Efter denna tid fick han anställning som ordinarie banvakt och flyttade då till Oby, Blädinge. På fritiden har han sysslat med biskötsel, vilket han fortfarande ägnar sig åt. Jubilaren, som skött sin syssla pliktroget, är vid god hälsa och har ett glatt humör, som förskaffat honom många vänner. Sin högtidsdag tillbringar jubilaren hos en dotter och måg i Kalmar.

Ur Smålandsposten N:o 141 Söndagen den 9 September 1945.

Förlovade

**Malte Johansson
Gladys Bergstrand**

Torne. Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 11 September 1945.

De gamlas dag, firades på söndagen i Blädinge.

Av det stora antal gamla som deltog, hade ett flertal kommit till kyrkan med bilar, som av de kyrkliga syföreningarna ställts till förfogande. Komminister N. Nicklasson hade inbjudit alla församlingsbor över 70 år till högtidligheten.

Efter skriftermål och altartjänst av komminister Nicklasson sjöng fru Koch-Wolff, Haga, en hymn ackompanjerad av kantor Gunnar Johansson. Ämnet för pastor Nicklassons predikan var ”Vi behöva andligt ljus för att rätt söka den himmelska skatten”. I tal från predikstolen inbjöd pastor Nicklasson de gamla samt övriga församlingsbor till samkväm i kyrksalen efter högmässan. I nattvardsgången deltog ett stort antal kyrkobesökare. som postludium spelades ”Gammal helgmålspsalm från Dalarna”.

Samling skedde i kyrkskolan, där skolsalen reserverats för de gamla och kommunalsalen för övriga. Först serverades kaffe, varvid de äldre av syföreningen bjödos härfå. I ett tal till de gamla framhöll komminister Nicklasson, att en människas höga ålder ej bör medföra, att personen ifråga känner sig överflödig och satt på undantag. Den yngre generationen behöver de gamla och deras förböner. Pastorn tackade för den stora avslutningen till högtidligheten samt hälsade alla innerligt välkomna. Därefter utförde kören efter kantor Gunnar Johanssons ledning ”Kommen till mig, så säger Herren Gud” och ”Förlän oss Herre Gud” samt ”Hell Småland”. Pastor Nicklasson meddelade, att skomakaremästare J. A. Magnusson med fyllda 95 år var de närvarandes nestor. Av ungefär 60 åldringar voro 12 över 80 år. Sedan psalmerna n:r 119 och 375 sjungits, slöt högtidligheten, varvid psalmerna n:r 66 och 600 sjöngos.

Å de äldre närvarandes vägnar tackade riksdagsman P.M. Olsson för den angenäma högtidsstunden samt nämnde, att denna var den första i sitt slag i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 25 September 1945.

Masse vid Gölen.

*Från stora vägen viker
en liten trampad led
och ringlar sig bland flyttblock
och slår mot gölen ned;
vid stranden där sig öppnar
en grön och vänlig plan
och mitt på den en stuga
i hägn av björk och gran.*

*Det står en fisk i vassen.
En slända far förbi.
Och över skogen tonar
från rymdens vråk ett skri...
Och ekan där i säven
med några redskap i
och stugan ger åt platsen
en fridsam harmoni.*

*Här lever gubben Masse
sitt fria vildmarksliv,
förskonad från kulturen
med allt dess slit och kiv;
med bössa, nät och eka
han stillar magens krav
och känner ingen ängslan
från synd och död och grav. –*

*Han är så enkel, gubben,
och fri från elakhet,
en originell och sällsynt
med djup personlighet;
hans visdom vill jag prisa,
och mången står sig slätt,
när Masse tar till orda
och hävdar lag och rätt.*

PÄLLE NÄVER.


Ur Smålandsposten N:o 149 Söndagen den 23 September 1945.

Födelsedag.

50 år fyller på onsdag fru Ameli Elisabeth Svensson, maka till lantbrukaren Axel N. Svensson, Göteslida, Blädinge.

Fru Svensson är född i Hemmesjö och blev genom sitt giftermål Blädingebo. Inom denna församling har jubilaren gjort sig fördelaktigt känd och blivit mycket uppskattad icke minst genom sin stora gästfrihet samt har dessutom under dessa år förvärvat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 6 Oktober 1945.



Vår käre upppoffrande Far
Farfar och Morfar
F.d. Hemmansägaren
Aug. Jonsson
har i dag stilla insomnat på sitt 81:sta
levnadsår, lämnande oss, samt syskon,
släkt och vänner i djupaste sorg.
Alvesta den 3 okt. 1945.

TORUP och SIGRID.
Torvald. Sigvard. Gert. Gittan.
KARL.
EDITH och KNUT.
Jan-Ove.

*Hav tack vår käre fader,
Hav tack för allt Du gjort.
Sov gott i fridens gömma,
Där mor förut fått ro.
Guds vägar äro rätta
Vi tvivla ej därpå.
Vi hopp till honom sätta,
Han skall oss ej försmå.*

Sv. Ps. 560 v. 3 och 8.

Jordfästningen äger rum i Alvesta kyrka,
lördagen den 13 okt. kl. 2 e.m.

Dödsfall.

På onsdagskvällen avled i Alvesta f.d. hemmansägaren Johan August Jonsson i sitt 81:sta levnadsår.

Den avlidne var född i Blädingeås Västregård, Blädinge. Som så många andra ville även han söka sin lycka i de stora möjligheternas land, U.S.A., och emigrerade dit. Snart var han åter hemma och övertog 1898 en gård, som han brukade under ett 30-tal år. Därefter avyttrade han denna och bedrev under ett flertal år slakterirörelse i förening med försäljning. År 1909 köpte han Benestad Håkansgård, vilken han innehade till 1933, då han på arrende överlät den till en av sönerna. Efter fem år sålde han gården för att flytta till en son och där njuta ett välförtjänt otium. Sedermera flyttade han till en dotter, bosatt i Alvesta, där han njutit den ömmaste vård och där han också nu också fick sluta sin verksamma levnad.

Med Joh. Aug. Jonsson bortgick en rätlinjig och rakryggad odalman. Han kompromissade aldrig med vad han ansåg vara rätt och sant. En arbetets man var han också som få. Redan i sina yngsta år fick han stifta bekantskap med troget arbete och lärde sig akta detta högt. Gladlynt och

fridsam tillika hade han aldrig svårt att vinna vänner.

Närmast sörjande äro en dotter och tvenne söner samt en broder i Amerika och en syster i Hjortsberga.

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 25 Oktober 1945.



Min kära maka,
vår kära lilla mor

Ingrid Svensson

har i dag stilla avlidit i en ålder av
72 år, djupt sörjd och saknad, men i
ljusst och tacksamt minne bevarad av
oss, släkt och många vänner.

Högelycke, Blädinge den 24 oktober
1945.

AUGUST SVENSSON.
Anna o. Gunnar.
Nils o. Berta.
Svea o. Johan.
David o. Britta.
Erik. Göte.
Berta. Agda.
Barnbarnen.

*Jesu Kristi, Guds sons blod
renar oss från alla synder.*

Dödsfall.

Fru Ingrid Svensson, Högelycke, Blädinge, avled i går efter en tids sjukdom i en ålder av 73 år.

Hon var maka till lantbrukaren J. A. Svensson, Högelycke. Den avlidna var född i Södra Vare, där föräldrarna hade lantbruk. I unga år tjänstgjorde hon i lantbruk och ingick äktenskap år 1897. Samma år övertogs makens föräldragård. År 1921 inköptes Högelycke. I äktenskapet föddes åtta barn. Gården överlämnades 1937 till sonen Göte och döttrarna Agda och Berta. Ingrid Svensson efterlämnar minnet av en gästfri och god maka och moder.

Hon sörjes närmast av make, barn och barnbarn.

Från Blädinge, meddelas: I Blädinge har slutresultatet av riksinsamlingen ”Till bröders hjälp”, den genom kyrkosamfundet startade riksinsamlingen för efterkrigshjälp, inbringat 1, 278 kr. eller kr. 1:60 pr invånare.

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 8 November 1945.

Födelsedag.

50 år fyller på söndag trädgårdsmästare Gunnar Svensson, Lindhult, Blädinge.

I ungdomen praktiserade han hos trädgårdsmästare runtom i landet. Sedan hade han i tolv års tid anställning i en större trädgård i Bodafors. Därifrån kom han till Blädinge, där han alltså driver egen rörelse med blomsterodling som specialitet.

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 6 December 1945.

Födelsedag.

60-åring.



Aron Karlsson.

60 år fyller om söndag landstingsmannen Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge.

Han är född på den gård, han nu innehar och som han genom köp övertog av fadern 1911. Redan tidigt blev Aron Karlssons arbetsförmåga tagen i anspråk för kommunala och andra värv. Jubilaren kan också se tillbaka på en väl använd arbetsdag. Sedan ungdomen livligt intresserad av jordbrukarnas strävanden har 60-åringen tagit livlig del i denna rörelse. Han var en av pionjärerna för bonderörelsen här i länet och var på den tiden med om att bilda många lokalföreningar ute i socknarna runt om i länet. Det dröjde ej heller länge förrän Karlsson blev en inom sin kommun betrodd man. Sålunda har han varit v. ordf. i kommunalfullmäktige, är v. ordf. i skolstyrelsen, ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen och ledamot av pastoratskyrkorådet. Men även inom andra områden har landstingsman Karlsson gjort betydande insatser. Bl.a. var han i många år verksam i den gamla andelsslakteriföreningen, blev landstingsman efter framlidne riksdagsmannen Per Gustafsson i Benestad, ledamot i direktionen för Hallanäs vårdhem, ordf. i Alvestadistriktet av Kronobergs läns slakteriförening samt ledamot av dess förvaltningsutskott, lantbruksombud i Hushållningssällskapet, var med om att bilda Vislanda mejeriförening samt har varit denna förenings v. ordf. under hela tiden samt fullmäktigeledamot i Kronobergs läns centralförening, för vars tillkomst han nedlagt ett framgångsrikt arbete. Vidare är han ordf. i Blädinge lokalavdelning av R.L.F., sockenombud för Skogsägareföreningen, sockenombud för slakteriföreningen, ordf. i Spånhults jaktvårdsförening m.m. Det skulle föra alldeles för långt att räkna upp alla de uppdrag, hr Karlsson hugnats med under årens lopp, men vad som anförts, visar till fullo, att han äger lantmännens förtroende i hög grad.

Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 8 December 1945.

Bygdegård i Blädinge. Tjugo representanter från elva organisationer voro på onsdagskvällen samlade till möte i samlingslokalen, Blädinge, för att diskutera det inom Blädinge RLF-avdelning framkomna förslaget om uppförande av en bygdegård i Blädinge.

Som ordf. för kvällen fungerade landstingsman Ebbe Ohlsson. Enligt hans uttalande samt de talare, som sedan ordet lämnats fritt, yttrade sig, utgår statsbidrag ej till föreningsgårdar utan endast till kommunala sådana och därvid endast med 25 procent. Den statliga lånemöjligheten uppgår till 70 proc. av de totala byggnadskostnaderna.

Beträffande plats för bygget kunde de närvarande ej enas, men förslagen voro i majoritet för en tomt i närheten av Blädinge station, resp. Blädingeås.

I bygget föreslogs inrymmande av förutom samlingslokal för cirka 150 personer, kök för skolkökskurser, två klubbrum, vaktmästarebostad och bastu m.m.

En kommitté med uppgift att införskaffa ritningar och kostnadsförslag valdes och fick följande sammansättning: landstingsman Ebbe Ohlsson, lantbrukare Helge Karlsson, Södregård, lantbr. Oscar Snygg, Hjälmalyd, diversearbetare Karl Frisk, Oby, lantbrukarna Gunnar Gustafsson, Bromon, Oscar Ring, S. Vare, samt diversearb. Hugo Blom, Blädinge. Två kommittéledamöter för kommunen skola sedermera utses av fullmäktige.

Ur Smålandsposten N:o 193 Söndagen den 9 December 1945.

För Julen.

Extra gott Julkaffe

Alla köpa Princess, Karavan,
Mocca, Gevalia, Triangeln.

Gotter för Julbordet

Nyttiga Julklappar

John K. Gustavsson.

Tel. 14.



Kom ihåg!

Julinköpen gör Ni nu som förr fördelaktigast hos

Anton Jonsson.

Extra gott JULKAFFE.

Tel. 15.

Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 22 December 1945.

Lokskada vid Blädinge försenade flera tåg. Genom skada på ett lok, varigenom ett tågsätt blockerade järnvägslinjen på sträckan mellan Vislanda och Blädinge, uppstod på onsdagsmorgonen rätt betydande tågförseningar.

På loket i ett tåg, som avgick från Vislanda strax efter kl. 8, låste sig drivhjulen och tåget måste stanna. Hjälpåg utsändes från Blädinge, och med detta backades tåget tillbaka till Vislanda, efter det lokets koppelstänger nedkopplats.

Genom missödet blev snälltåg 88 försenats c:a 40 minuter och persontåg 104 en timma och 10 minuter. Även morgontågen mot Karlshamn och Halmstad blev försenade.

Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 15 December 1945.



Härmed tillkännagives
att
vår mor, farmor och mormor
Kristina Svensson
i dag stilla har avsomnat i en ålder av
92 år gammal, sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss samt övriga
släktingar och många vänner.
Smörhöga, Grimslöv den 13 dec. 1945.

BARN och BARNBARN.

Klockorna ringa så sakta till ro,
Mor har funnit ett sällare bo.
Aftonens stjärna tindrar så blid,
Älskade mor, vila i frid.

Dödsfall.

I sitt hem i Smörhöga, Skatelöv, avled i torsdags änkefru Kristina Svensson, f. Nilsson, 92 år gammal.

Den bortgångna var bördig från Södra Vare Södreg. i Blädinge. År 1973 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Johan Svensson, Södra Vare Västregård, och på denna plats var makarna bosatta till 1887, då de flyttade till Smörhöga. Där har också fru Svensson utfört sin väsentliga livsgärning, en vacker och pliktmedveten sådan. År 1911 blev hon änka. Trots sin höga ålder var hon kry och rörlig in i det sista och vistades dagligen uppe under kärleksfull tillsyn av en dotter. Hon efterlämnar minnet av en god och präktig kvinna.

Närmast sörjande är fyra söner, av vilka en vistas i U.S.A., två döttrar samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 29 December 1945.

Födelsedag.

90 år fyller i dag fru Ingrid Pettersson, änka efter f.d. rättsaren N.M. Pettersson, Sparrhult, Blädinge. Hon är född i V. Torsås. Från barndomen van vid arbete har hon in i sena ålderdomen städse varit i verksamhet. De senare åren har hon den mesta tiden varit sysselsatt med att spinna och har med exemplarisk ordning och skicklighet tillverkat mängder garn till strumpor och vävnader under sin långa arbetsdag. Trots hennes höga ålder är både syn och hörsel väl behållna. Sin ålderdom tillbringar hon hos sin dotter och svärson i kretsen av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 23 Söndagen den 10 Februari 1946.



Dödsfall.

Natten till fredagen avled fru Johanna frisk, Norra Vare, Blädinge, närmare 88 år gammal.

Den bortgångna var född i Linneryd, där föräldrarna voro lantbrukare. År 1885 ingick hon äktenskap med Karl Frisk, som tjänade som soldat vid Kronobergs regemente och innehade ett soldattorp i Linne-ryd. Makarna Frisk blevo Blädingebor år 1908, då de som brukare kommo till Jutagården i Blädinge, på vilken gård de stannade till 1911. De flyttade då till komministerbostället i Norra Vare, Blädinge, vilken egendom de sedan innehade till 1936, då en son övertog densamma. En mycket god hälsa har fru Frisk haft förmånen att äga under sin levnad. Denna gåva har hon kvitterat genom att glad

och förnöjd vandra sin hårt arbetsfyllda levnadsstig, som mycket genom hennes exemplariska levnadssätt blev längre än de flestas.

Den bortgångna sörjes närmast av tre söner med familjer.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 19 Februari 1946.

Födelsedag.

60 år fyller på torsdag lantbrukaren Karl Magni Magnusson, Färanäs, Blädinge.

Han är född i Färanäs, på den gård han nu innehar och som han inköpte av fadern 1918. Denna gård har han även förbättrat samt om- och tillbyggt en del av ekonomihusen. Livligt intresserad av jordbrukarnas föreningsrörelse har Karl Magnusson under en lång följd av år inom denna nedlagt ett oförtrutet och framgångsrikt arbete. Då bonderörelsen gjorde sitt intåg i våra bygder var Karl Magnusson en av de första att ansluta sig till densamma samt har dessutom i gärning bevisat, att bönderna bör vara ekonomiskt verksamma i dylika föreningar. Sålunda har dagens jubilar inom R.L.F. alltsedan denna rörelses tillkomst gjort betydande insatser, och då det gällt att söka få anslutning till denna förening, har Magnusson aldrig skylt någon uppoffring. Likaså är han verksam medlem i slakteriföreningen och i skogsägareföreningen, liksom det är självfallet, att han även tillhör mejeriföreningen. Man kan gott påstå, att Karl Magnusson är 100-procentig föreningsbonde.

Sedan ungdomen intresserad av nykterhetsrörelsen har han på alla sätt sökt stödja och främja denna rörelse. Redan som 20-årig yngling anslöt han sig och har sedan tagit verksam del i den. Även en del kommunala uppdrag har anförtrotts honom. Sålunda har han under åtta år tillhört taxeringsnämnden, är överblockledare sedan denna institutions tillkomst, ledamot av nykterhetsnämnden såsom länsnykterhetsnämndens ombud. Dessutom har hans förmåga och kunnighet tagits i anspråk för andra värv.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1946.



Tillkännagives
att
vår kära mor, mormor och
farmor

IDA KATARINA PETTERSSON

i dag avled på Växjö lasarett i sitt
70:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad och i tacksamt minne
bevarad av oss, syskon, släkt och
många vänner.

Klockaregård, Blädinge den 19 febr.
1946.

Nils och Alma.

Ingrid. Birgit. Olle.

Elin och Olle.

Karin. Bengt Gustav.

Elsa och Kalle.

Linnéa och Oskar.

Signe. Lars-Åke.

Arvid och Hildur.

Stig. Gösta.

Robert och Elin.

Ejnar och Stina.

Paul.

Gunnar och Ingeborg.

Eva-Gun. Jan-Olof.

Sv. Ps. 119.

Tack, kära moder, för allt du skänkt,
för oss du strävat, för oss du tänkt.
Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne
för oss skall leva uti tacksamt minne.

Dödsfall.

På tisdagsmorgonen avled på Växjö lasarett fru Ida Katarina Pettersson, Klockaregård, Blädinge, i en ålder av i det närmaste 70 år.

Den så hastigt bortgångna hade under en kortare tid vårdats på lasarettet för lårbensbrott, men det var nu till synes en blodpropp, som ändade hennes liv. Hon var född i Espetuna, Blädinge. Efter ingånget äktenskap 1897 med Samuel Magni Pettersson kommo makarna först att bosätta sig i Benestad, Alvesta, där de inköpte en gård. År 1903 flyttade de till Espetuna och övertog makens föräldragård, en granngård till fru Petterssons födelsegård. 1914 blev det åter att flytta, denna gång till Klockaregården, Blädinge, som övertogs på arrende. Maken avled året därefter. Biträdd av barnen innehade hon fortfarande gården, som 1936 övertogs av sonen Arvid, också på arrende. Sedan sönerna förvärvat jordbruk var fru Pettersson ofta under långa perioder dem behjälpliga med arbetet på deras gårdar. När telefonstationen i Blädinge inrättades på 1920-talet blev hon dess föreståndarinna, vilken befattning sedan innehades under 20 år. Hon var kyrkligt intresserad.

Närmast sörjande äro barn och barnbarn samt syskon.

Födelsedag.

75 år fyller i dag f. lantbrukaren August Samuelsson, Färanäs, Blädinge.

Född på en hemmansdel i Hallåkra, Blädinge, gjorde han här de första lärospånen inom jordbruket. Sedermera inköpte föräldrarna Västregården i Färanäs, Blädinge, vilken gård efter två år övergick till sonen Augusts ägor. Sin lantmannagärning har han här skött särskilt bra, visande sig vara en mycket kunnig jordbrukare och framstående djuruppfödare. Under en period har han varit ledamot av kommunalnämnden. År 1936 överläts gården till en son, hos vilken han nu njuter frukterna av ett idogt och med yttersta noggrannhet utfört arbete.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 7 April 1946.

<i>Förlovade</i>
Helmer Nilsson Britt Ahlin
Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 9 April 1946.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon arrendatorn John Jonsson, Tångshult Norregård, Öjaby.

Hr Jonsson är född i Blädinge, där fadern var lantbrukare. Efter avslutad skolgång lärde han lantbrukets skötsel hos sin fader men var tidvis anställd på andra håll bl.a. på torvmossar. År 1928 flyttade han till Tångshult och arrenderade Norregården där och sedan har han blivit denna plats trogen. Jubilaren är känd som en duktig och driftig jordbrukare och har lagt ned mycket arbete och omsorg på gården och även förbättrat den avsevärt.

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 16 April 1946.

<i>Lysning</i>
Helge Carlsson Elsa Svensson
Blädinge. Kristianstad.
Vigsel i Nosaby kyrka pingstdagen.

Ur Smålandsposten N:o 64 Onsdagen den 24 April 1946.

Födelsedag.

80 år fyller i morgon hemmansägaren Gustaf Svensson, Hult, Blädinge.

Han är född i Skatelöv. I unga år emigrerade han till U.S.A. med trivdes inte där utan återvände till hembygden. År 1901 kom han till Blädinge och förvärvade då den gård, han nu innehar. Här har han under alla dessa år utfört ett synnerligen erkännamt arbete. Stenbrytning och rödjning har hört till de sysslor, som han på lediga stunder tagit itu med, och de odlingsarbeten han utfört, vittnar till fullo om kärleken till jorden. Men inte allenast jorden utan jämväl byggnaderna har han underhållit. Varmt kyrkligt sinnad är 80-åringen en trägen kyrkobesökare, och hans plats i templet står aldrig tom.

Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 7 Maj 1946.

Lottafest i Blädinge för Europahjälpen. En aftonunderhållning till förmån för Europas nödlidande barn var i lördags anordnad i Blädinge kyrkskola med lottaavdelningen som arrangör.

Fru Ingeborg Wärenfeldt, Jutagård, hälsade i egenskap av ordförande i avdelningen de församlade. Magister Gunnar Johansson, Grimslöv, höll föredrag om Kaj Munck, hans liv och diktning. Talarens medryckande framställning avtackades med ihållande applåder och i ord av ordföranden. Sedan kaffe serverats, gav Blädinge sångkör under ledning av kantor Gunnar Johansson en förnämlig sångunderhållning, som formade sig till en hyllning till våren. Framförandet uppskattades livligt. Försäljningen av lottamärken företogs.

Nettot för kvällen blev 200 kr.

Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 16 Maj 1946.

Födelsedag.

80 år fyller på söndag f.d. banvakten vid S.J. Aron Hall, Alvesta.

Han är född i Benestad, Alvesta, och redan i unga år fick han lära att vara sig själv. Som 16-åring erhöll han befattning vid S.J. där han var verksam några år. Sedan tog han anställning vid Kronobergs regemente 1885 samt blev befördrad till korpral 1890. Redan under sin soldattid hade han skaffat sig familj, och eftersom han ansåg kronans avlöning väl liten att mätta så många munnar med, sökte han sig på nytt till järnvägen. År 1891 blev han banvakt i Blädinge, och på denna post verkade han troget i 24 år. Sedan kom han åter till födelseförsamlingen, där han var verksam tills han 1926 erhöll avsked med pension. Tidigare hade Hall fått mottaga medalj för nit och redlighet i rikets tjänst.

Denne veteran kan se tillbaka på en väl använd arbetsdag. Knogigt var det vid järnvägen på den tiden. Elva barn har han haft och av dessa leva nio. Att föda fram en så stor familj på en liten lön är ingalunda någon lätt uppgift. Men makarna Hall klarade denna sak med den äran och inte nog med detta. Han försökte att sätta undan en slant då och då. Sedermera köpte han en fastighet, vilken han då när hustrun blev klen, sålde, varefter makarna till hustruns död voro bosatta i Vislanda. Aron Hall har alltid varit en duktig arbetare och som sådan har han städse åtnjutit överordnades och kamraters odelade förtroende och aktning. Ordning, noggrannhet och reda har städse varit utmärkande egenskaper hos honom.

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 30 Maj 1946.

Födelsedag.

50 år fyller på söndag lantbrukaren Gustaf Vilhelm Frisk, Norra Vare, Blädinge.

Han är född i Linneryd och kom till Blädinge för omkring 35 år sedan. Komministergården, som han nu innehar, övertog han efter fadern. Här har hr Frisk utfört en hel del nybyggnads och förbättringsarbeten, bl.a. har han byggt ny ladugård. Han har alltid varit en intresserad jordbrukare, som med levande intresse gått in för sin uppgift. En massa sten har han brutit och genom planmässigt arbete fått gården i bättre kultur. Intresserad jordbrukarnas föreningsrörelse har Gustaf Frisk visat sig som en god föreningsbonde.

Ur Smålandsposten N:o 84 Tisdagen den 28 Maj 1946.

I blomstermånaden.

*Nu spirar blommor
på ren och tuva
och muntra röster
från trast och duva
från skogen tonar,
där fram hon går
den unga majtösen
Jungfru Vår.*

*Och över viken
den blå och klara
en flock av måsar
på spaning fara,
och solen spänner
en gyllne bro
mot horisonter
av sommartro.*

*Från späda broddar
på teg och vångar
och fuktig mylla
det mäktigt ångar,
och bonden fröjdas
i sävlig håg
åt klövervallar
och ljusgrön råg.*

*Men själv jag går som
i trolldom fången
igenom suset
och fågelsången
ty vid min sida
på gläntan går
den väna majflickan
Jungfru Vår.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 91 Söndagen den 9 Juni 1946.



Ur Smålandsposten N:o 94 Lördagen den 15 Juni 1946.

Födelsedag.

85 år fyller på måndag f.d. folkskollärarinnan Lovisa Kristina Isacson, Blädinge.

Fröken Isacson är född i Korsberga. Efter avlagda examina hade hon anställning i Hällaryd, Asarum, och sist i Älgult. Jubilaren kan se tillbaka på ett liv, fyllt av arbete men också av framgång. Det är många årsgrupper, som haft förmånen av att åtnjuta undervisning av henne, och den uppskattning, fröken Isacson rönt, är välförtjänt. Det var inte samma förhållande, som rådde då hon började sin lärarinnegränning, som vad det nu är. Tvärtom var det många gånger ganska svårt att fullgöra de krävande uppgifterna, men fröken Isacson visade, att hon var dem vuxen. Efter sitt avskedstagande har fröken Isacson under en följd av år varit bosatt i Blädinge, där hon njuter ett välförtjänt otium och där hon följer dagshändelserna med största intresse.

Hennes goda hjärtelag förnekas henne inte, utan hon utövar en betydande välgörenhet. Förutom sin lärargärning har 85-åringen med stort intresse ägnat sig åt slöjd.

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 20 Juni 1946.

Födelsedag.

60 år fyller på lördag hemmansägaren Ernst Fridolf Svensson, Oby, Blädinge.

Han är född i Blädinge. År 1925 övertog han genom köp den gård, han sedan innehaft och brukat. Han har som få sökt att med alla till buds stående medel göra det bästa möjliga av sin gård. Detta har haft till följd, att han kunnat glädja sig åt stor lönsamhet för jordbrukets vidkommande. Under de år, hr Svensson ägt gården, har han nedlagt ett synnerligen omfattande arbete. Sålunda har han nybyggt ladugården samt dessutom försatt mangårdsbyggnaden i tidsenligt skick, försett den med vatten och avlopp m.m. Några kommunala eller andra förtroendeuppdrag har Svensson ej velat mottaga, enär han anser, att det yrke han valt, helt kräver sin man. Som den äktsmålänning han är, har han nedlagt ett otroligt arbete på alla områden samt visat sig vara en vaken och intresserad lantbrukare med blicken öppen för vad som rör sig på detta hans gebit. Han har inom socknen fått många vänner, som gärna vill likna honom, inte minst när det gäller att avvinna det karga jordbruket det mesta möjliga.

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 22 Juni 1946.

Gåva till Blädinge kyrka. En vacker kollektåv, skänkt av en enskild givare, invigdes vid söndagens högmässa i Blädinge. Håven är av vackert silkessammet med broderier och tillverkad vid Ersta diakonissanstalts paramentavdelning.

Den nya håven användes vid samma högmässa för första gången för kollekt till Ersta diakonissanstalt.

Blädinge S.L.U.- avdelning, har haft möte hos Gustav Carlsson, Hjälmäryd, varvid bl.a. beslöts att bilda en sportklubb. Ebbe Carlsson valdes till att mottaga anmälningar till densamma. Vidare beslöts att anordna en rotfruktsgallring. Tävlingsledaren Lennart Johansson valdes att ordna det hela. Till förberedande kommitté till festen den 9 juli valdes styrelsen plus Ebbe Carlsson.

Efter förhandlingarna höll Sven Jonsson, Färanäs, en intressant kommunalpolitisk kvart, varvid han i stora drag berörde en kommuns arbets sätt.

Härefter följde kaffe, varefter det blev allsång under Olle Nilssons ledning.

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 23 Juni 1946.



Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 2 Juli 1946.

Norra Allbo hembygd förening, anordnade i söndags en av sina nu alltmera uppskattade cykelturer.

Med start i Alvesta gick färden över Öppetorp och förbi Öja gamla kyrkogård, som i förbifarten ägnades någon uppmärksamhet, till Ellanda by, där ett längre uppehåll gjordes för att under ciceronskap av representanter för ortsbefolkningen taga del av det storslagna gravfältet där och från den gamla bygatan studera resterna av en bebyggelse, som nu håller på att försvinna. Över Törnåkra gick så färden till Osby, där bl.a. vid sjön Salens sänkning rivna fördämningarna besågs. Förbi rykande kolugnar och med en titt på de stora ladugårdskomplexen i Huseby gjordes en rundvandring i den vackra parken och beundrades den ståtliga huvudbyggnaden. Nästa mål var Vislanda gamla prästgård. I förnäm avskildhet ligger den gamla prästgården, där nu prästgårdsarrendatorn residerar. Samtliga färddeltagare bjöds här på kaffe, och värdfolket visade deltagarna kring i den gamla kyrkogården. Loftsboden, som är av mycket gammalt datum men väl bevarad, hör till en av sevärdheterna. I skogens gömma strax norr om prästgården ligger skeppsättningar, och forngravar samlade, vittnade om tidigare bebyggelse på denna plats.

På en gammal väg gick så hemfärden till Oby och vidare över Lisebro och Blädinge. Under vägen gjordes många uppehåll och alltid hade färdledaren, hembygd föreni ngens ordförande Emil Gustafsson, något att berätta om det som var gammalt och fornt.

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 4 Juli 1946.

BLÄDINGE.

Stor sommarfest

anordnas i FÄRANÄS söndagen den 7 juli kl. 19 – 23.

DANS å nyanlagd bana till musik av Spelmanspoj karna, Älmhult.

Konditorisservering. – TOMBOLA med gediget vinstsortiment.

SKJUTBANA. PRISSKJUTNING. PILKASTNING.

Blädinge S.L.U.

Slättersvisa.

*I dag är vinden stilla
och fjärden blank och blå,
och svalans flykt i rymden
allt högre synes gå.
En trullsig humla träget
sin frömjölsbörda bär,
där nyponbusken blommar
så frisk och ungmöskär.*

*Nu är det tid att gripa
om liens ranka skaft
med hård och valkig näve och
svänga det med kraft.
I bråd och glättig möda
utefter vall och äng
skall blad och blomma mejas
till skörd på skår och sträng.*

*Igenom ljusa grönskan
går slättermännens rad,
alltmedan lärkan jublar
högt över strand och mad;
och käcka töser följa
med räfsa uti hand,
till dess att dagen bleknar
bak röda skyars rand.*

*Då dukar mor i gården
ett extra kaffebord
på bänken under lönnen,
där gumman blir förspord.
Och sist ta 'r drängen Abel
sitt nya handklaver
och bälgar upp till logdans
på gammalt känt maner.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 6 Juli 1946.

Alvestaborna får Petersand till badplats. I dagarna har överenskommelse träffats mellan Alvesta köpings friluftsbadkommitté och lantbrukare Henrik Bergstrand i Blädinge om att Alvesta köping skall förhyra badplatsen Petersand för innevarande badsäsong.

Friluftsbadkommittén har beslutat att ställa denna badplats avgiftsfritt till allmänhetens förfogande. Beträffande badplatsens iordningsställande till en mera tidsenlig sådan, vill man på köpingshåll inte göra någonting, förrän överenskommelse med markägaren om ett tioårs kontrakt eller köp kunnat träffas.

Badplatsen har under många år utnyttjats och bör även nu bli livligt uppskattad av köpingens innevånare och andra.

Ur Smålandsposten N:o 119 Söndagen den 28 Juli 1946.

Födelsedag.

70 år fyller på tisdag Karl Erik Karlsson, Lilla Degerö, Lästa, Blädinge. Jubilaren är född i Blädinge. Redan som ung fick han börja som dagsverkare på Lästa herrgård, där han under femtio års tid nedlagt ett strävsamt och idogt arbete.

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 24 Augusti 1946.

Lingon-Fina.

*Där ödemarken stryker
sin mörka violin
och mängder in i vemods
mystik i melodin,
där ligger på en glänta
en liten stuga grå
och över den och skogen
står himlen hög och blå.*

*Där lever nöjd och lycklig
så långt från väg och kiv
den lilla gumman Fina
sitt stilla vardagsliv;
hon är så fin och proper
från sula till scharlett,
och ständigt mängder solsken
ur hennes blick och sätt.*

*Bland röda lingontuvor
i skogens vida famn
hon vandrat med sin bärkorg
och därav fått sitt namn;
och för de bär hon samlar
en extra slant hon får,
som håller nöden borta
från stugan på ett år.*

*Du gamla Lingon-Fina,
du lärde mig förstå
att om man än är fattig
så är man rik ändå,
om blott man nöjd och ödmjuk
tar livets lott emot
och låter glädjen spira
i själ och hjärterot.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 22 Augusti 1946.



Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 5 September 1946.



Ur Växjöbladet N:o 155 Måndagen den 7 Oktober 1946.

Medaljutdelning i Blädinge. På söndagen utdelades i Blädinge kyrka efter gudstjänsten Patriotiska Sällskapets guldmedalj i andra storleken till fjärdingsman O. M. Rosen, Hallåkra.

Fjärdingsman Rosen har oavbrutet i 35 år innehaft denna befattning i Blädinge. Medaljen utdelades av komministern Nils Nicklasson, som i ett tal tolkade församlingens hyllning och tack för den plikttrohet, som alltid varit utmärkande för medaljören i hans tjänst. På eftermiddagen var en festlighet anordnad hos kommunalfullmäktiges ordförande för medaljören med familj, samt representanter för polisväsendet och kommunen. Tal hölls av nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, och landsfiskal G. Öhrstam, Alvesta, vilka båda uttryckte sin stora tillfredsställelse över medaljörens sätt att handha fjärdingsmannabefattningen.

Ur Smålandsposten N:o 167 Söndagen den 20 Oktober 1946.



Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 24 Oktober 1946.

Födelsedag.

60 år fyller på söndag hemmansägaren Johan Edvin Blom, Blädinge Västregård, Blädinge.

Han är född på den gård, han nu innehar och som han för 35 år sedan köpte av fadern. Här har han under dessa år nedlagt ett stort och omfattande arbete. Sålunda har han uppfört ny ladugård samt renoverat och moderniserat övriga åbyggnader. Åt jordens förbättring har han ägnat stort intresse, så att gården nu ger rikliga skördar. Inom den församling, där han hela tiden verkat, har dagens jubilar gjort sig aktad och ärad. Händig i varjehanda har hr Blom även varit flitigt anlitad vid cementering och andra arbeten, vilka han utfört när vården av den egna gården detta tillåtit.

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 26 November 1946.



Dödsfall.

Efter nära årslångt lidande avled i går hos en dotter i Espetuna, Blädinge, f.d. skogvaktaren Aron Lönn i en ålder av 85 år.

Han var född i Lönshult, Vislanda, och inom denna församling kom han att utföra sin livsgärning. I unga år tog han värvning. Emellertid tilltalade inte denna befattning hans rörliga sinne, utan han sökte och erhöll skogvaktaresyssla och hade under nästan hela sitt liv vården av den omfattande skogen vid kronobostället Lönshult om hand, en befattning, som han skötte med nit och skicklighet i ett 30-tal år tills för 15 år sedan, då han på grund av hög ålder avsade sig detta uppdrag. Den gamle skogsmannen fick nu sluta sitt verksamma liv hos en dotter, hos vilken han njutit den ömmaste vård i över ett år. Under hela sin tid har Lönn gjort sig mycket fördelaktigt

känd på grund av sitt hedrande levnadssätt och sin stora plikttröhet. Som uppskattning av hans goda egenskaper innehade Lönn medalj för långvarig och trogen tjänst. Änkling sedan ett par år tillbaka sörjes den bortgångne närmast av barn och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 30 November 1946.

De kyrkliga sykreterna i Blädinge, höll på onsdagskvällen försäljning för Missionen och kyrkans prydande.

Först hölls gudstjänst i kyrkan, varvid predikan hölls av komminister Nils Nyström, Drev. Vidare förekom sång av barnkör. Kollekt upptogs, vilken uppgick till 170 kr.

Efter gudstjänsten församlades man i sockenstugan, där kaffe serverades. Försäljningen ägde sedan rum i kyrkskolan, varvid ett flertal skänkta varor, handarbeten och julsaker såldes. Intresset var mycket stort, och det kan nämnas, att enbart en enda person köpte varor för tillsammans 546 kr. Det ekonomiska resultatet av dagen blev mycket gott, och tillsammans inbringade kollekten, kaffeserveringen och försäljningen 1,429 kr.

Kvällen avslutades med aftonbön, och komminister N. Nicklasson framförde ett tack till alla som medverkat och bidragit till det goda resultatet.

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 14 December 1946.

Blädinge.

Extra gott **JULKAFFE**, Triangeln, Princess, Mocca, Karavan och Gevalia.

Gott för Julbordet. Lämpliga Julklappar.

Julljus i stor sortering.

Nederlag för avhämtning av pilsner, lageröl, porter och jultmust. Vichyvatten. Ramlösavatten.

John K. Gustavsson.

Tel. 14.

Blädinge med omnejd.

8-sits. bil tillhandahålles dygnet runt.

Vördsamt.

HELMER NILSSON.

TELEFON 20.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 17 December 1946.

Födelsedag.


60 år fyller i morgon hemmansägaren Karl Johan Nilsson, Blädinge Västregård, Blädinge.

Han är född i Hjälmaryd, Blädinge, och för c:a 25 år sedan övertog han den gård, han nu innehar, av svärfadern. Här har Nilsson under åren utfört ett synnerligen omfattande förbättringsarbete. Sålunda har han uppfört ny mangårdsbyggnad, om- och tillbyggt ladugården, dränerat åkerjorden m.m. så att denna gård numera höra till de bättre skötta. De rika skördarna vittna till fullo om ägarens levande intresse för sin gärning. Helt naturligt har också en del förtroendeuppdrag tillfallit honom, ehuru han högst ogärna mottager sådana. Han är sedan flera år god man vid lantmäteriförrättningar. Vidare har han varit v. ordf. i kommunalnämnden, v. ordf. i fattigvårdsstyrelsen samt även tillhört en del styrelser inom andra företag och sammanslutningar. Livligt intresserad av jordbrukarnas föreningsrörelser har han här nedlagt ett förtjänstfullt arbete. Han tillhör därjämte Blädinge högerförening. Jubilaren kan på högtidsdagen se tillbaka på en gärning präglad av arbete men även av framgång.

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1947.

<i>Förlovade</i>	
Ebbe Carlsson Kerstin Karlsson	
Blädinge.	Öjaby.
Filip Johansson Linnéa Karlsson	
Hjortsberga.	Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 18 Januari 1947.



Tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade maka, vår kära lilla
mor, mormor och farmor
Ellen Serafia Andersson
som i dag stilla och fridfullt avlidit å
Lunds lasarett i sitt 62:a levnadsår.
Djupt sörjd och saknad men i
ljusaste minne bevarad av mig, barn,
barnbarn, syskon, släkt och många
vänner.
Hagalund, Blädinge den 16 jan. 1947.

AUGUST ANDERSSON.
Barnen.
Barnbarnen.

*Ej mer du är
och ingen här
blir så mot oss till sinnet.
Så ljuvlig röst
ej mer på jorden finnes.*

Sv. Ps. 433.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 26 januari 1947 kl. 10.

Dödsfall.

På torsdagen avled i Lund fru Ellen Serafia Andersson, Hagalund, Blädinge, 62 år gammal.

Den avlidna var född i Asa. I unga år ingick hon äktenskap med snickaren Johan August Andersson och blev då Blädingebo. Fru Andersson var en synnerligen duglig person och under enkla förhållanden fostrade hon sex barn till dugande samhällsmedlemmar. Hon var mycket skicklig i konstvävning och som sådan mycket anlitad av sockenborna. Varmt religiös var hon en trågen kyrkibesökare. I hemmet var hon medelpunkten och för man och barn offrade hon sig.

Förutom av maken sörjes den bortgångna av barn, barnbarn samt syskon och övrig släkt. I deras sorg deltagar ett stort antal vänner.

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 25 Januari 1947.

Kyrkorestaureringen i Blädinge får anstå. Byggnadsberedningen har bordlagt Blädinge församlings framställning om byggnadstillstånd för att utföra reparations-, underhålls- och restaureringsarbeten i kyrkan för en beräknad kostnad av 18,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 19 Söndagen den 2 Februari 1947.

Förlovade

Erik Gustafsson

Elin Johansson

Alvesta.

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 18 Februari 1947.

70-åring.



C. M. Johansson.

En av Allbobygdens mera kända personer, Carl Magni Johansson, S. Vare, Blädinge, fyller den 21 febr. 70 år.

Han är född på den gård, som han genom köp övertog av sin fader och som innehafts av samma släkt under 400 år. Det var tidigt Carl Magni fick axla den tunga kappan, som kallas ansvaret. Tidigt blev han nämndeman och innan han fyllde de femtio var han häradsdomare. I det tal, dåvarande häradshövdingen höll för honom på halvsekeldagen, kunde han inte utan en viss stolthet berätta, att häradsdomare Johansson var landets yngste häradsdomare. Han blev nämndeman redan 1909. Överförmyndare har han varit i fyrtio år, verksam styrelseledamot i Vislanda sparbank är han ännu, har varit landstingsman, tillhört kommunalfullmäktige, varit vattenrättsnämndeman, är boutredningsman sedan mångfaldiga år tillbaka, är ordf. i Allbo härads tingshusbyggnadsskyldige, skiftesgodeman, i många år var han ledamot i Allbo härads vägstyrelse och v. ordf., kronoombud, taxeringsombud m.m.

Många av sina mångskiftande uppdrag har han lämnat, enär han anser sig inte på ett fullt tillfredställande sätt kunna sköta dem alla. Förr var han en mycket anlitad auktionshållare. Som jordbrukare har han lagt ned högst betydande kostnader för att få jorden i hög kultur. Där förut endast fanns sten vajar nu rika skördar. Han har sålunda visat, vad en jordbrukare med klar blick och verklig framåtanda förmår. Jubilaren har även samlarhobby. Käppar har han under årens lopp förvärvat en ansenlig massa av, många gamla rökipor finns i hans ägo, och även andra samlingar finnes i hemmet.

Häradsdomare Johansson tillhör de lyckliga, som åren går spårlöst förbi. Hans andliga och kroppsliga vitalitet är likadan som då han firade sin halvsekelsdag, och ännu i dag kan han om så behöves, gripa i med samma kraft som förr. Under krigsåren, då sönerna var utkallade, visade han, att han ägde kraft i arm, och mången 30-åring tordes nog inte tävla med honom.

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 23 Februari 1947.



Vår käre far,
morfar och farfar
f.d. hemmansägaren
JOHAN AUGUST
SVENSSON

lämnade oss i dag i sitt 75:te
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i ljusst och tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Högelycke, Blädinge den 21 febr. 1947.

BARNEN.

Barnbarn och barnbarnsbarn.

Så vill jag, innan det blir natt
Och vilans bädd tillagas
Blott samla här åt mig den skatt
Som ej från mig kan tagas
Blott söka här
Det namn, som är
i livets bok inskrivet.

Dödsfall.

Efter ett längre lidande avled i fredags f.d. hemmansägaren Johan August Svensson, Högelycke, Blädinge, i en ålder av 74 år.

Han var född i S. Vare, Blädinge. I unga år hade han anställning hos fadern på dennes egendom tills han 1923 inköpte egendomen Kexlegården i Blädinge. Denna innehade han till 1928, då han sålde den till en av sönerna och inköpte egendomen Högelycke, som han sedan brukat. Den bortgångne var en bland sin ords förnämsta jordbrukare och nedlade mycken omsorg och stora kostnader för att bringa gården i högsta kultur. De rika skördarna vittnade också om att han lyckats i dessa sina strävanden. Svensson innehade också andra förtroendeuppdrag. Under förra världskriget var han bl.a. ledamot i kristidsstyrelsen. Vidare var han ledamot av kommunalnämnden m.m. I arbetet på egendomens skötsel har han deltagit till för två år sedan, då sjukdom tvingade honom att upphöra med mera ansträngande arbete. Genom sitt goda sätt och hjälpsamma sin-

nelag har Svensson förvärvat sig aktning i den by, där han verkat. Han var en ordhållig man och ett löfte av honom hölls med osviklighet. Änkling sedan ett år tillbaka sörjes den bortgångne närmast av barn och barnbarn samt en syster, bosatt i Färanäs, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 5 April 1947.

Födelsedag.

80 år fyller på onsdag fru Ida Kristina Andersson, maka till hemmansägaren Johannes Andersson, S. Vare, Blädinge.

Fru Andersson är född i Skatelöv. I och med giftermålet blev hon Vislandabo. Makarna arrenderade en gård i Mörhult, varefter de övertog Remmatorp och därefter Sjöbacken. Sedan flyttade de till S. Vare Södregård, där de bott de senaste åtta åren. Trots den höga åldern är denna vitala allmogekvinna ännu i full verksamhet. Inte ens så tyngande arbete som sädesupptagning skyr hon. Även på det husliga området har fru Johansson alltid varit mycket duktig.

Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 10 April 1947.

<i>Förlovade</i>	
Henry Nilsson Svea Johansson	
Alvesta.	Blädinge.
Påskafton 1947.	

Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 12 April 1947.


Härmed tillkännagives att
Kristina Johannesson
född den 9/10 1863, i dag stilla insomnat i den eviga vilan, sörjd och saknad av oss. Färanäs, Blädinge den 9/4 1947.
SYSKONBARNEN. Familjen Karl Johnsson.
Ps. 299.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 10 Maj 1947.

Inga Blädingebad för Alvestaborna. Alvesta köpingsplaner på att anlägga ett friluftsbad i Blädinge har nu fått skrinläggas, då expropriationsansökan i går återkallades inför expropriationsnämnden.

Alvesta köping hade som bekant tidigare anhållit och även fått tillstånd till att expropriera ett markområde, tillhörigt lantbrukaren H. Bergstrand, Blädinge, avsett att användas som friluftsbad. Ägaren hade begärt 40,000 kr. för området och expropriationsnämnden hade ansett 22,300 kr. skäligt. Detta ansåg emellertid Alvesta köping för högt, varför expropriationen återkallades.

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 22 Maj 1947.



Min älskade maka
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

**EVA KAROLINA
PETTERSSON**

har i dag efter ett långt och med stort
tålamod buret lidande lämnat oss i
sitt 75:te levnadsår, djupt sörjd och
saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av mig, barn,
barnbarn, barnbarnsbarn, syster,
släkt och många vänner.

Krokön, Blädinge den 19 maj 1947.

JOHAN PETTERSSON.

Barn, Barnbarn.

*Vi sörja och sakna men tacka likväl
vår Gud som av nåd förlossat Din själ,
Din sjukdom var svår men tåligt Du bar
nu krona för korset Du mottagit har.*

Sv. ps. 400.

Dödsfall.

Efter ett långt, svårt lidande avled i måndags i sitt hem i Krokön, Blädinge, fru Eva Karolina Petersson, 73 år gammal.

Hon var född i Södra Vare, Blädinge, och ingick äktenskap 1893 med lantbrukaren Johan Petersson, varvid hon kom att bosätta sig på Krokön. Den avlidna hade gjort sig känd som en synnerligen dugande, arbetsam och gästfri kvinna, som skött de mångskiftande sysslorna på ett föredömligt sätt och var högt skattad i den bygd, där hon framlevat sitt liv. Som närmast sörjande stå make, fyra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 3 Juni 1947.



Vår älskade syster och faster

Eva Johansson

Fällan, Oby,
har avlidit i sitt 85:te levnadsår.
Sörjd av syskon, syskonbarn,
svägerskor, släkt och vänner.

Blädinge vårdhem den 31/5 1947.

SYSKONEN.

Sv. ps. 575.

Dödsfall.

På Blädinge ålderdomshem har fru Eva Johansson, förut bosatt i Fällan, Blädinge, avlidit.

Fru Johansson var född på ett torpställe Fällan under Oby och var 84 år gammal. Sin egentliga livsgärning har hon såväl som maken utfört på Oby gård, där hustrun utförde mjölkningsarbete och mannen förekommande jordbruksarbeten. Hon var änka sedan 1923 och har i många år vårdats på församlingens ålderdomshem.

Den bortgångna sörjes närmast av tre bröder i Stockholm med familjer.

– På lördagen avled på Blädinge ålderdomshem korgmakaren Frans August Johansson, tidigare bosatt i Blomsberg, Blädinge.

Johansson var något över 77 år och född i Uråsa. Under sin levnad har han varit bosatt å trenne platser i Blädinge, nämligen Tullen under Hult, i Svenstorp under N. Vare samt i

Blomsberg. Såsom korgmakare ansågs han vara mycket skicklig. Omkring år 1925 intogs Johansson såväl som makan på församlingens ålderdomshem, där makan avled 1933. Han har sysslat med vävnad av mattor, vilket resulterat i att hemmet i erforderlig utsträckning kunnat förses med sådana. Med stor glädje emottog han för ett antal år sedan från biskopinnan Brilioth beställning på mattor, vilken order han ägnade den största omsorg.

Närmast sörjande är en broder, bosatt i Jät, och en annan broder, bosatt i Nottebäck.

Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 7 Juni 1947.



Tillkännagives
att Herren Gud genom en stilla
död till sig hemkallat
min ömt älskade make
och vår käre lille far

**ANDERS JOHAN
GUSTAFSSON,**

* 22/8 1886
† 5/6 1947

som avlidit efter ett tåligt buret
lidande, djupt sörjd och saknad, men
i ljusaste minne bevarad av oss,
syskon, släktingar och många
vänner.

Ulvagraven, Blädinge den 5/6 1947.

GERDA GUSTAFSSON.

Valter. Göta.

*Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar,
så trängtar min själ efter Dig, O Gud.*

Sv. ps. 119, 364.

Dödsfall.

På torsdagen avled hemmansägaren Anders Johan Gustafsson, Ulvagraven, Blädinge, i sitt 61:sta levnadsår.

Han var född på den gård, där han nu fick sluta sitt verksamma liv och som han för 25 år sedan övertog av fadern. Här har den nu avlidne utfört en högst betydande gärning. Sålunda har samtliga åbyggnader nybyggts av honom. Vidare har han förbättrat jorden och bragt denna i hög kultur. Som jordbrukare var Gustafsson energisk och besatt av den rätta framåtandan. Några kommunala eller andra förtroendeuppdrag ville han ej mottaga, enär han alltid ansåg, att gården krävde all hans tid och krafter. Inom den socken, där han verkade hela sitt liv, var han väl ansedd för sina personliga egenskaper, sin stora hjälpsamhet och sitt goda humör.

Närmast sörjande står maka, en dotter och en son, samt syskon.

Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 21 Juni 1947.

Dödsfall.

I tisdags avled i sitt hem i Blädingenäs, Blädinge, fröken Ester Amanda Magni i en ålder av 82 år.

Fröken Magni och en sedan något år sjuklig och ständigt sängliggande äldre syster bodde ensamma i stugan. En granne, som på tisdagseftermiddagen kom på besök förstod, att allt inte stod rätt till i den igenbommade stugan. Tillkallat manskap bröt sig in i huset och fick veta att systemen under natten blivit sjuk, men att denna avlidit hade den äldre systemen inte reda på.

Den avlidna var född i Blädingenäs, Blädinge. Hon hade en syskonskara på tolv barn. Hennes arbetsdag har i mycket stor utsträckning varit förlagd till föräldrahemmet, där hon med flit och stort intresse utfört sitt arbete.

Närmast sörjande är fyra syskon, av vilka två är bosatta i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 17 Juni 1947.



Dödsfall.

På söndagen avled efter en tids lidande änkefru Sara Kristina Johansson, Norra Vare, Blädinge, i sitt 82:dra levnadsår.

Hon var född i Kvenneberga och kom till Norra Vare 1887, där makarna inköpte den gård, där hon sedan varit bosatt. Mannen, lantbrukaren Nils Johan Johansson, avled 1930. Under de senaste åren hade hon ömt vårdats av sonen, lantbrukaren Albert Johansson, och dennes maka, och hos dem fick hon nu sluta sin verksamma levnad. Under hälsans och kraftens dagar var fru Johansson en dugande maka och mor, som väl förstod att sköta de mångskiftande göromålen. Gladlynt till sitt väsen, gästfri och hjälpsam, hade hon förvärvat många vänner.

Som närmast sörjande stå fyra söner, varav två bosatta i Virestad och två i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 97 Söndagen den 22 Juni 1947.

En lantflicka.

*Där vardagen vandrar
i luggsliten byxa
med jordblankad spade
och skaftsliten yxa,
där såg jag en morgon
bland buskar och rös
och betande kossor
en hembygdens tös.*


*Hon stod en minut
och med mjölkspann i handen
hon såg över insjön
mot lövgröna stranden,
den ärliga blicken
så trofast och öm
kring vidderna smekte
i längtan och dröm.*

*Det lekte en vindfläkt
i hemvävda kjolen,
där vildvuxet vacker
hon dröjde i solen,
men snart mot sin hembygd
hon leende drog,
och hjärtat så varmt
under bluslivet slog.*

*Jag vet, att den flicka,
som här fått en visa,
med glädje och stolthet
sin gärning vill prisa;
för fädernas jordarv
med hågen i brand
som brud skall hon räcka
en bonde sin hand.*

PÄLLE NÄVER.

Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 10 Juli 1947.



Tillkännagives
att Gud till sig hemkallat
min älskade Make,
vår käre, gode Far och Farfar
f.d. Hemmansägaren
Gustaf Adolf
Pettersson
som i dag stilla avlidit i sitt 85:e
levnadsår. Djupt sörjd och saknad av
mig, barn och barnbarn, släkt och
många vänner.
Sissleboda, Blädinge den 7/7 1947.
AUGUSTA PETERSSON.
Ivar och Ilse.
Gösta. Bertil.
Carl och Alice.
Gunnel.
Sv. ps. 142.
Led mig Jesus här i livet
Till mitt rätta vandringsmål.
När jag trötta fjät har klivit
Och ej mera vandra tål
Bliv o Jesu då min vila
När mig allt vill överila
Giv mig sist en evig ro
Bland dina helgon sammanbo.

Dödsfall.

På måndagen avled i sitt hem i Sissleboda, Blädinge, f. hemmansägaren Gustaf Adolf Pettersson i en ålder av 84 år. Han var född i Blädingenäs, och i och med sitt äktenskap köpte han Sissleboda. Han var i sin krafts dagar en synnerlig idog man och åtnjöt det bästa anseende inom den by, där han framlevat sitt liv. Som jordbrukare var han dugande och gick helt upp i sin gärning. Några kommunala eller andra förtroendeuppdrag ville han inte mottaga. År 1942, då han tyckte krafterna började avtaga, sålde han gården till en av sönerna men bodde fortfarande kvar där.

Närmast sörjande står maka samt tvenne söner. Sorgen delas av släktingar och de många vänner, han i rikt mått förvärvat sig.

Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 30 Augusti 1947.

Födelsedag.

50 år fyller i dag fru Edit Kristina Elisabet Ahlin, maka till lantbrukaren Anders Gustaf Albin Ahlin, Blädinge Västregård, Blädinge.

Fru Ahlin är född i Alvesta och blev Blädingebo då hon och hennes make inköpte en egendom där. Sitt hem, man och barn har hon skött på ett föredömligt sätt, och gästfriheten i det Ahlinska hemmet har alltid varit stor. Politiskt intresserad har fru Ahlin aktivt deltagit i bonderörelsen samt under några år varit ordförande i SLKF, där hon gjort en betydande insats.

Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 11 September 1947.

AUKTION.

Tisdagen den 16 dennes kl. 1,30 e.m. låter Lennart Johansson, Katåsen, BLÄDINGE, på grund av gårdens försäljning genom offentlig auktion därstädes försälja: 2 hästar, 3 och 8 år, 4 kor, 1 kalv reaktionsfria, 3 bet. ungsuggor, 1 äldre sugga, 12 smågrisar, 10 unghöns, åkvagn, arbetsvagn, arbetskälkar, plog, årder, harvar, frist. tvättgryta 100 l., en del möbler m.m.

Tre månaders betalningsansånd. Vanligt äganderättsförbehåll.

Mörhult den 10 sept. 1947.

EMIL OHLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 20 September 1947.

Födelsedag.

75 år fyller i morgon fjärdingsman O. M. Rosén, Hallåkra, Blädinge.

Jubilaren är född i Blädinge och var under barndoms- och ungdomsåren bosatt i Sparraberg, Björkemon och Högelycke. Några ungdomsår tillbringade han dessutom i Amerika. Hemkommen till gamla Sverige ingick han äktenskap samt friköpte gården Hallåkra 1901.

Kanske fordrade jordbruket all hans tid, men det var inte enbart det som gjorde, att han kunde åtaga sig det ena uppdraget efter det andra. Han visade också i unga år en god förmåga. Fjärdingsmannauppdraget i Blädinge polisdistrikt har han innehaft sedan 1911 och tilldelades under fjolåret Patriotiska sällskapets medalj för långvarig och pliktrogen tjänst. Av uppdrag som han fortfarande innehar kan förutom de nämnda anföras ledamot av barnavårdsnämnden och v. ordf. i kristidsnämnden, vilken sistnämnda befattning han även innehade under förra krisperioden. De mångåriga ledamotskapen i kommunal- och pensionsnämnden samt i fattigvårdsstyrelsen och skolrådet har han numera överlämnat åt yngre krafter. Han har också varit en ivrig jägare och intresserad av jaktvården.

Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 23 September 1947.

Födelsedag.

75 år fyller i morgon båtbyggaren Johan Oskar Holmgren, Blädingenäs, Blädinge.

Han är född i Almundsryd och hade i ungdomen anställning bl.a. vid Halda fabriker i Svängsta. Sedan kom han till Grimslöv, där han innehade en cykelverkstad, vilken han emellertid överlät och flyttade till Blädinge, där han ägnat sig åt båtbyggeri. Som båtbyggare åtnjuter han vidsträckt anseende som en skicklig yrkesman, vilken är väl förfaren i sitt hantverk.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 18 September 1947.



Härmed tillkännagives
att Gud till sig hemkallat
vår käre broder och sväger

**SVEN GUSTAV
DAHLKVIST**

som efter ett långt, med stort
tålmod buret lidande i dag stilla
avlidit i sitt 74:de levnadsår. Djupt
sörjd och saknad av oss, övriga
släktingar och vänner.

Blädinge vårdhem den 14/9 1947.

Bröder och svägerskor.

Sv. ps. 301 v. 4.

Dödsfall.

På söndagen avled å Blädinge ålderdomshem f.d. jordbruksarbetaren Sven Gustaf Dahlqvist i en ålder av 73 år.

Han var född i Vislanda och flyttade som helt ung med föräldrarna till torpet Dalakulle i Norra Vare, Blädinge. Efter faderns död flyttade han tillsammans med modern till Färanäs i samma socken där han uppförde en liten stuga Lidsberg och där han sedermera var bosatt. Dahlqvist hade under hela sitt liv om somrarna varit jordbrukarna behjälplig med förekommande arbeten och om vintrarna ägnat sig åt skogsarbete. Dahlqvist har gjort sig känd som en redbar person, som förskaffat sig många vänner.

Han sörjes närmast av bröder och svägerskor.

Auktion.

Genom öppen och frivillig auktion, som förrättas i **ODENSLUND, NÄS ÖSTREGÅRD, BLÄDINGE socken, lördagen den 27 september 1947 med början kl. 2 e.m.** låta sterbhusdelägarna efter därstädes avlidna Ester Magni försälja: 1 boningshus å ofri grund, uppfört av liggande timmer, längd 10,6 m., bredd 6,3 m., höjd 3,5 m., samt 1 uthusbyggnad dels av timmer, dels av stolpar och bräder, längd 8,46 m., bredd 4,75 m., höjd 3 m. Husen försäljas till rivning och bortförande före den 1 december 1947.

Inre lösöre: 1 antik spegel, 1 golvklocka, 1 ekkista, 1 chiffonjé, sängar, soffa, bord och stolar, sängkläder och linne, 3 reskoffertar, 2 koppar-kittlar, emaljkarl och porslin, 1 nästan ny kokspis Norrahammar N:r 27, c:a 13 meter småhuggen björk- och tallved; veden försäljes i tre olika poster, 1 mindre parti prima golvträ, m.m.

För annan persons räkning försäljes: 1 chiffonjé samt 6 stolar.

Säkra och kända köpare erhålla 2 mån. betalningsanstånd. Vanligt förbehåll om äganderätten.

AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Ur Smålandsposten N:o 151 Lördagen den 27 September 1947.

Rättegångs- och polissaker.

Västra Värends häradsrätt sammanträdde på torsdagen i Alvesta.

En jordbruksarbetare i Grimslöv hade den 30 maj vid Föreningslokalen i Grimslöv misshandlat en Blädingebo och den 6 juli i Torne idrottsförenings dansbana misshandlat en annan Blädingebo. I båda fallen följde endast ringa skador av misshandeln. Slagskämpan fick böta 40 dagsböter á 3 kr

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 4 Oktober 1947.

”Blädinge” berättar



Farfar och sonson.

På tisdag fyller f. riksdagsmannen P.M. Olsson i Blädinge 90 år. En medarbetare i ”Medborgaren” signaturen Karzo, har hälsat på hemma i Jutagården och skriver bl.a. följande i senaste numret av tidskriften om 90-åringen:

Han följer världens gång och radion, harmades hjärtligt över Hagbergs sätt att porträttera Martin Skoglund och promenerar dagligdags sin fjärdingsväg. Men ingen undrar på, om han behöver treva lite bland minnena för att hitta rätt. På tal om riksdagspension säger han skämtsamt, att vore det några som behövde pension, så vore det väl vi gamla riksdagsmän, som bara hade tio kronor om dagen i traktamente och två fria resor om året, en när riksdagen började och en när den slutade.

Blädinge ligger i en gammal konservativ bygd, och de ledande högermännen där har sedan gammalt visat stort socialt intresse. Inte så litet undran väckte det väl när P.M. Olsson, som gammal kommunalordförande och landstingsman slog näven i bordet på 90-talet och sa ifrån: Jag går inte med på att hålla fattigauction. Inte ett enda barn till auktioneras bort så länge jag sitter här!

– Det var ju så dittills, att det hölls auktion på faderlösa barn inom kommunerna, och dem som övertog ett sådant fattigbarn satte det i hårt arbete på sin gård. Det där tyckte jag inte var människovärdigt. I stället för att hålla auktion tog jag sedan till mig flera sådana barn som fosterbarn och gav dem uppfostran och arbete.

Jutagården, som lär ha fått sitt namn från Jutarnas, danskarnas, tid i Blädinge på 1600-talet, är en gammal släktgård. Redan P.M. Olssons mormorsfar, som var häradsglasmästare under skråväldet ägde den. Pojken P.M. Olsson var vetgirig och ambitiös.

– Om jag inte får utbilda mig i Grimslövs lantmannaskola, så reser jag till Amerika, hotade han psykologiskt riktigt sina föräldrar. Det blev lantmannaskola, och det blev all världens kommunala uppdrag. Och det byggdes på Jutagårns initiativ en märkvärdig byggnad i socknen, ett första ålderdomshem efter nya, moderna begrepp, som ersättare till den gamla ruffiga fattigstugan. Så nog hade P.M. Olsson genom djärva idéer och kraft att genomföra dem visat sig mogen att representera sina Blädingebor, när riksdagsman Magnus Andersson i Lövhult sade sitt Ille faciet och drog sig tillbaka. Det var 1906 hr Olsson kom in i riksdagen. Persson i Törneryd var den tidens Domö, d.v.s. ledare för det gamla Lantmannapartiet.

– Jag hade aldrig varit i riksdagen förut och tyckte väl att det var lite stort och märkvärdigt. Men jag vågade i alla fall yttra mig första året. Det var en alldaglig händelse ur min grannes liv, som gjorde att jag tog upp frågan om rätt för invånare i stadsliknade samhällen att få köpa den tomt på vilken de byggt. Jag motionerade ett år, och två år, och till slut gick det igenom. Nästa motion, som också gick igenom, hade jag också fått uppslaget till ur levande livet hemma. Det gällde frågan om vem som skulle svara för kommunalutskylder, den som arrenderade eller den som äger en fastighet. Se ´n minns jag en liten motion om blivande hospitalspatienter.

Var det inte förfärligt, att sådana personer, som blivit förklarade sinnessjuka och i omedelbart behov av hospitalsvård och många gånger voro farliga för omgivningen, kunde få gå omkring i hemkommunen utan tillsyn både ett år och två, därför att det inte fanns plats på hospitalen? Jag ville, att kommunen skulle åta sig tillsyn över dem på landstingets bekostnad så snart det konstaterats att de behövde sinnessjukvård. Det förslaget gick också igenom, och jag fick tackskrivelser hemifrån bygden. Jag hade tur med mina motioner, och jag minns att Andersson i Storegården i Vara berättade, att ”Ingen har fått så många motioner godkända som Olsson i Blädinge!”

– Gick det annorlunda till i riksdagen på hr Olssons tid än nu? Var det hela högtidligare?
– Åh nej, det var allt samma självsvåld. Men kanske lite bittrare fejder. Staaff var en som kunde reta folk.

– Hr Olsson var med när de första kvinnorna kommo in i riksdagen. Hur betraktade Ni manfolk dem?

Det börjar med ett ljust småleende, så blir det ett kluckande, skojfriskt skratt från 90-åringen i soffhörnet.

– Tja, säger han, vi brukade ju roa varann med en liten historia, men det är väl inte värt att jag berättar den, för den kan vi väl inte skriva ändå.

– Efter eggande tillrop från yngre, nyfikna familjemedlemmar och oss drar så hr Olsson historien.

– Vet Ni var det är för likhet mellan Vår Herre och kvinnorna i riksdagen?

– Nää.

– De fresta ingen!

Det var före denna generationen riksdagsdamer, så ingen behöver ta det åt sig nu.

— — —

Naturligtvis är det en glädje för riksdagsman Olsson, att sonen Ebbe Ohlsson, förbundsordf. i högerns ungdomsförbund, haft intresset och sinnet för både gården och politiken. Han har också fått ärva kommunalordförandeklubban så nu har de båda i obruten följd hållit den i sin hand i 55 år. ”Olsson i Jutagården” har förblivit ett oomkullrucketligt, kommunalt begrepp i över ett halvsekel, och en piggögad sonson ser ut att kunna fortsätta med både jorden och politiken i tredje led, när tiden är inne.

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 11 Oktober 1947.

Rättegångs- och polissaker.

Inför Västra Värends häradsrätt. Två Blädingebor hade på Vislandavägen strax utanför Alvesta åkt på samma cykel och därvid kört så nära en gående person, att cykelpassageraren stött omkull denna, som därvid skadats. Utan att taga någon notis om vad som hänt hade Blädingeborna fortsatt. Föraren av cykeln dömdes till 20 dagsböter á 2 kronor, och passageraren fick böta 15 kr.

Ur Smålandsposten N:o 156 Söndagen den 5 Oktober 1947.



Tillkännagives,
att Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår älskade dotter och syster

Elsa Gulli Maria Simonsson

som efter ett svårt och mångårigt
lidande idag avlidit i tron på sin
Frälsare, i en ålder av 39 år. Sörjd
och saknad av föräldrar, syskon,
syskonbarn, släkt och vänner.

Blädinge den 2 okt. 1947.

Martina och Carl Simonsson.

Ellen och Arthur.

Anne-Marie.

Margit och Gunnar.

Barbro, Kjell-Gunnar, Stefan.

Ruth och Hugo.

Maj-Britt.

*Bred dina vida vingar,
O Jesu, över mig
Och låt mig stilla vila
I ve och väl hos dig*

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 12 okt. kl. 10 fm.

Dödsfall.

Efter när nioårigt svårt lidande avled på
torsdagen i sitt hem i Hagalund, Blädinge,
fröken Gulli Simonsson i en ålder av 39 år.

Den avlidna var född i Stockaryd och kom
som helt ung med föräldrarna till Gustavs-
berg, Alvesta, där fadern då var banvakt,
men flyttade sedan till Blädinge. Fröken
Simonsson har burit sitt svåra lidande med
största undergivenhet, och döden kom nu
som en befriare från de svårartade plå-
gorna.

Närmast sörjande är föräldrar, syskon,
syskonbarn jämte övrig släkt. I den djupa
sorgen deltar många vänner.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon fru Anna Svensson,
maka till trädgårdsmästaren Gunnar
Svensson, Lindhult, Blädinge.

Jubilaren är född i Hovmantorp. Efter att
under ungdomsåren ha innehaft ett flertal
hushållerskeplatser ingick hon äktenskap
1925. Samma år övertog maken en han-
delsträdgårdsrörelse i Bodafors, med vil-
kens skötsel fru Svensson var behjälplig.
År 1937 flyttade familjen till Blädinge, där
en handelsträdgårdsrörelse övertogs efter
en framliden broder till hr Svensson.

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 22 November 1947.

Körjubileum i Blädinge kyrka. Med anledning av Blädinge kyrkokörs 30-årsjubileum
ges i Blädinge kyrka i morgon en konsert, varvid framföres bl.a. körpartier ur Ivar
Widéens "Mässa" och "Juloratorium". Vidare förekommer tal och medaljöverlämning.

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 9 December 1947.

Blädingsås nya badhus invigt. Blädinge badhusförening invigde på söndagen sin nya badhusanläggning med en festlighet i Blädingsås skola.

Fru Anna Nilsson, Blädingsås, välkomsthälsade de 130 festdeltagarna. Sedan hölls årsmötesförhandlingar, varvid styrelsen omvaldes och som efter senare företagen konstitution fick följande utseende: ordf. fru Anna Nilsson, Blädingsås, vice ordf. lantbrukare Sven Johnsson, Färanäs, sekr. lantbrukare Oskar Snygg, Hjälmalyd, vice sekr. fru Vera Johansson, Norra Vare, kassör lantbrukare Olof Andersson, Blädingsås, vice kassör lantbrukare John Aronsson, Norra Vare, samt häradsdomare C.M. Johansson, Södra Vare. Revisorer: lantbrukarna Knut Friberg, Hult, och Bengt Samuelsson, Blädingsås.

Efter förhandlingarna följde kaffeservering. Folkskolebarnen framförde sedan en pjäs, betitlad "Vad far gör är alltid det rätta" av H.C. Andersen, vilken pjäs inövats under ledning av lärarinnan fröken Maja Lagerlund. Scendekorationerna var vackra, scenerna realistiska och framförandet blev mycket bra. I ett utfyllnadsprogram medverkade sedan Olle Nilsson och Gösta Virdeskog, vilka knep applåder. Som programavslutning utförde skolbarnen stämmingsfullt sång under ledning av fröken Lagerlund. Hr Olle Nilsson ledde sedan förtjänstfullt en stunds allsång. Häradsdomare Johansson riktade erkänn samma ord till ordföranden, fru Nilsson, samt utbringade leve och fru Vera Johansson, Norra Vare, överlämnade blommor för energiskt ordförandeskap. Sist framförde lantbrukare Sven Johnsson ett tack till medverkande och besökare.

Den av föreningen uppförda bastuanläggningen är belägen i Blädingsås, på mark avstyckad från Karl U. Nilssons fastighet. Bygget som hittills dragit en kostnad av 9,179 kr., har finansierats genom upplåning och andelsteckning samt genom bidrag från kommunen och från pensionsstyrelsen. En del kompletteringsarbeten återstår. Bastun är av Smålandstyp med badkar. Entreprenörer har varit byggmästare Hilding Johansson, Tångadal, Blädinge, firman Rörinstallationer, Moheda, och elmontör A. Engström, Vislanda.

Badhusföreningen bildades år 1941 på initiativ av fru Anna Nilsson, Blädingsås, vilken sedan under åren som ordförande varit den drivande kraften, i styrelsen värdefullt biträdd av lantbrukaren Sven Johnsson, Färanäs, och Olof Andersson, Blädingsås.

Ur Smålandsposten N:o 196 Söndagen den 14 December 1947.

Bilolycka i Oby. På torsdagen inträffade en bilolycka vid Oby, vilken dessbättre avlöpte utan allvarigare skador.

En lastbil från Alvesta kom körande från Kojtet, Vislanda, då den i en högerkurva mötte en personbil, hemmahörande i Växjö. Enligt vad utredningen visar hade personbilen för hög hastighet, varför innerkurvan inte kunde hållas. För att undvika kollision fick lastbilsföraren hålla ut för långt på sin vänstra kant, varför bilen körde av vägen och blev hängande mot några träd. Den välte därför ej. Bilens gruslast gick till spillo, och en del materiella skador uppstod på fordonet, men föraren klarade sig oskadd från olyckan.

Personbilens förare tog ingen notis om det skedda utan fortsatte sin färd.

det trägna arbetet, han haft med jorden för gårdens iståndsättande, har hans arbetsförmåga även tagits i anspråk för kommunala och andra uppdrag. Sålunda har han varit kommunalnämndens v. ordförande, liksom han haft motsvarande uppdrag inom fattigvårdsstyrelsen. Emellertid ansåg hr Folin, att jorden krävde så stor tribut av honom, att han måste avsäga sig alla förtroendeuppdrag för att helt ägna sig åt moderneringen.

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 26 Februari 1948.

Kreaturs- och lösöreauktion.

Onsdagen den 3 mars 1948 med början kl. 12,30 låter hemmansägaren Fredrik Johansson på grund av egendomens försäljning och upphörande med lantbruk genom offentlig auktion i

HJÄLMARYD, BLÄDINGE,

försälja hela gårdens yttre jämte en del inre lösöre varav nämnes:

NÖTKREATUR: 6 st. kor i olika kalvställningar, 1 betäckt kviga, reaktionsfria.

MASKINER och REDSKAP: 1 enhästares slåttermaskin med skördeapparat, sädesharpa och triörsåll, hackelseverk, stubbrytare, decimalvåg, åk- och arbetsvagnar och dito källkar, plogar, årder, harvar, hästhacka, häckar och sätrar, seldon, tjuder och länkar, div. handredskap, slipsten m.m. Ett parti dräneringsrör och takpannor av äldre typ.

Mindre partier stråfoder, rovor, tidigpotatis samt gräsfrö.

EN DEL INRE LÖSBO: Divan, säng, bord, kistor, saltkar, vävstol med tillbehör, separator med kärna, kokspis, en del el. armatur m.m.

För annans räkning: En 4 1/2 fots nästan ny slåttermaskin och en ny beteskulturharv.

Tre månaders räntefri kredit mot vanligt äganderättsförbehåll.

Alvesta den 25/2 1948.

JOHAN E. SVENSSON.

Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 9 Mars 1948.

Blädinge köper ny kyrkklocka. Kyrkostämman hölls på söndagen i Blädinge.

Kyrkorådet hade utrett ärendet, hur man skulle förfara med kyrkans storklocka, som rämnat i samband med en veckogudstjänst sista veckan före advent i fjor. Man diskuterade tre alternativ, dels lagning av den spruckna klockan genom svetsning, omgjutning av densamma samt köp av en ny klocka, varigenom den gamla klockan av år 1520 som ett kulturhistoriskt minne skulle bevaras åt kyrkan och därstädes uppmonteras på plats, som senare bestämmes. Stämman beslöt att för 8,290 kr. köpa en ny klocka med stora tersens intervall. Ävenledes beslöts i enlighet med rådets förslag installation av ringverk för 2,800 kr. Båda arbetena beräknas draga en del transport- och träarbetskostnader varför beslöts upptaga ett tillfälligt lån å 12,000 kr.

Komminister Nils Nicklasson och kyrkovärd Salomon Johansson valdes att handha låneärendet, som skulle ordnas i Vislanda pastorats sparbank.

Kommunalnämndsordf. Ebbe Ohlsson tackade kyrkorådet för det goda omhändertagandet av kyrkorestaureringsarbetet och önskade, att även den inre restaureringen snart skulle kunna utföras, i vilket önskemål flera stämmodeltagare instämde.

I övrigt lämnade kyrkorådets ordförande komminister Nicklasson, en del sifferuppgifter beträffande den beräknade kostnaden för det återstående restaureringsarbetet.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1948.

Blädinge kyrkas predikstol. Riksantikvarieämbetet har lämnat konservator Sven Wahlgren, Kalmar, tillstånd att under överinseende av landsantikvarie J. E. Anderbjörk, Växjö, renovera predikstolen i Blädinge kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 16 Mars 1948.



Dödsfall.

På lördagen avled i sitt hem f.d. lantbrukaren Johan Jönsson, Espetuna, Blädinge.

Den bortgångne var född på ett torpställe i Ulvsboda, Vislanda 1871. I yngre år innehade han anställning på flera lantbruk i sin hemsocken samt i Skåne. Äktenskap ingick han 1905. Under flera år innehade han ett arrendejordbruk i Gransboda samt senare ett annat i Speleboda, båda i Vislanda. Till Blädinge flyttade han 1926, där han sedermera inköpte en mindre bostadsfastighet under Espetuna.

Närmast sörjande är tvenne döttrar.

Ur Smålandsposten N:o 48 Onsdagen den 31 Mars 1948.

Tjuven lät reparera bilen efter dikeskörning och fortsatte. En synnerligen fräck bilstöld förövades natten till påskafton i Växjö av en f.d. kriminalpatient vid S:t Sigfrids sjukhus.

En trafikbil G 1542 stod parkerad på N. Esplanaden utanför ägarens bostad, och det beredde inte tjuven någon större svårighet att försvinna med bilen från staden. Vid Lästad i Blädinge råkade han emellertid ut för en dikeskörning. Detta stoppade dock inte hans framfart. Ett par hjälpsamma lantbrukare, som inte anade argan list, hjälpte honom med bilen, så att den snart stod på vägen igen. Den var dock så illa åtgången, att den inte för egen maskin kunde fortsätta. En bilverkstad i Alvesta alarmerades därför, och en bärgningsbil kom ut och hämtade bilen. Vid verkstaden uppgav tjuven den rätta ägarens namn och kostnaden skrevs också upp på honom. Vid 11-tiden på påskafton var så bilen färdig, och färden kunde fortsätta. Senare på dagen spårades den i Skövde, och följande dag uppenbarade han sig i Degerfors, där han också lyckades tillskansa sig 50 liter bensin. I bilen fanns ett rekvisitionshäfte, och han uppgav för bensinstationsföreståndaren, att han på uppdrag av en läkare i Växjö skulle hämta en kriminalpatient i Björneborg strax intill norska gränsen och sedan föra honom till S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Han torde ha för avsikt att söka taga sig över gränsen.

Det råder inte något tvivel om att stölden förövats av en f.d. kriminalpatient. Han är mycket liten till växten knappast 150 cm. lång och har puckel. Han sågs natten till påskafton i Växjö, och det signalement, man har uppgivit på bilverkstaden, stämmer mycket väl på denne man. Mannen ifråga är också efterlyst för bedrägeri.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 1 April 1948.

Blädinge badhusförening

öppnar sin nybyggda välutrustade badhusanläggning fredagen den 2 april.

Allmänheten erbjuds såväl bastusom karbad.

BADTIDER:

Fredagar kl. 16 – 18,30 för DAMER

Fredagar 18,30 – 21 för HERRAR

Välkomna.

Biltjuven blev fast i Leksand. Den trafikbil, G 1542, som stals i Växjö natten till påskafton och som t.o.m. efter sönderkörning reparerades på ägarens bekostnad, har nu kommit till rätta, och tjuven har blivit fast i Leksand.

Växjö-polisen fick nämligen i går meddelande från polisen i Leksand, att biltjuven, en f.d. kriminalpatient, som numera är utsläppt från Sankt Sigfrids sjukhus, blivit fast där uppe och bilen anträffad. Ett par man från Växjöpolisens reste därför i går upp till Leksand för att hämta ned både bilen och biltjuven.

Vad biltjuven haft för sig på vägen upp till Leksand är ännu inte klart men man torde veta, att han stulit bensin på ett flertal ställen utefter vägen. Huruvida han gjort sig skyldig till andra brott torde förhören komma att klarlägga.

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 6 April 1948.

Rättegångs- och polissaker.

**Billånande kriminalpatient uppträdde
som kurator och läkare.**

**Häktningsförhandling hålles i dag
inför rådhusrätten i Växjö.**

Häktningsförfarande kommer i dag att begäras vid Växjö rådhusrätt mot den för billån m.m. anhållne f.d. kriminalpatienten Henry Georg Cederqvist, som påskafton stal en bil i Växjö och sedan efter en del bravader blev fast i Leksand.

Av den nu föreliggande polisrapporten framgår bl.a. att Cederqvist, som till yrket är urmakare, tidigare gjort sig skyldig till billån. Vid en tidigare rannsaking har han blivit förklarad som s.k. 5,5:a och intagits på S:t Sigfrids sjukhus, varifrån han utsläppts förra sommaren. Sedan dess har han inte haft någon stadigvarande sysselsättning utan troligen levat på underhåll från fadern, som är förmögen och bosatt i Göteborg. Mannen, som är oansenligt liten till växten – han är blott 143 cm lång och dessutom krympling, har tydligen gjort sig glada dagar när han kommit åt, och även när tillfälle givits, lagt beslag på andras ägodelar. I Falköping hade han vid ett tillfälle hamnat i ett glatt lag, som han lämnade 400 kr. rikare än när han kom dit, men uppger själv att han fått 300 kr. av dessa pengar som gåva samt dessutom lånat 100 kr. Hans kamrater däremot säger att han fick låna 100 kr. och stal 300 kr. Efterhand kom han till Töreboda i Västergötland för att ta anställning på en fabrik. Han fick emellertid inte arbetet och var utan pengar. Han fick på bedrägliga uppgifter ut en radioapparat till påseende, vilken han tänkte sälja. Vidare lämnade han hotellet där utan att göra rätt för sig, och reste sedan åt Göteborg. Därifrån kom han till Växjö, där han gick och drev några dagar, varpå han for till Vislanda och belånade radion hos en privatperson för 50 kr. Det var vid återkomsten därifrån, som han stal bilen, vilken inte var låst och till yttermera hade startnyckeln i. Som förut meddelats lät han laga bilen i Alvesta och skrev upp lagningen på ägaren, och dessutom lät han företa en reparation i Ludvika, då det blivit något fel på bromsarna.

Under färden upp till Rättvik hade han på bedrägliga uppgifter narrat åt sig c:a 150 liter bensin. I bilen fanns nämligen ett kvittensblock, som Växjö stads tjänstemän använder vid sina tjänsteresor. Detta hade Cederqvist använt vid bensinköpen och uppgivit

omväxlande att han var kurator Klang vid S:t Sigfrids sjukhus och ibland att han var läkare på sjukhuset. Samma uppgifter hade han lämnat på hotellen i Askersund, Arvika och Lesjöfors. I Rättvik hade bl.a. vid ett tillfälle presenterat sig som kurator Hult vid S.S.S. och på detta sätt fått ut kläder och utrustning för c:a 180 kr.

Bilen har Cederqvist vårdat på allra bästa sätt under sin färd.

Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 8 April 1948.

Lottasamkväm i Blädinge. Blädinge lottaavdelning hade i tisdags kväll anordnat samkväm i Blädinge skola till förmån för Europahjälpen samt inbjudit Alvesta, Lekaryds och Vislanda lottor. Ett 60-tal lottor hade infunnit sig.

Avdelningens ordf., Ingeborg Wärenfeldt hälsade de närvarande välkomna, varefter en del av avdelningens lottor med bravur sjöng "Sverige är mitt allt på jorden". Därefter höll fru Sylva Aaby-Ericsson ett intressant och medryckande föredrag över "Hur lottorna arbeta". Av programmet framgick, att lottarörelsen, som är opolitisk, har en stor mission att fylla under såväl fredliga tider som orostider och att det därför är önskvärt att varje svensk kvinna, ung eller gammal, ansluter sig till rörelsen. Föredraget avslutades med ett leve för Sverige och "Du gamla, Du fria". Åhörarnas tack till talarinnan framfördes av fru Wärenfeldt. Efter föredraget bjöds på kaffe, varefter sångarna sjöng "Röd lyser stugan".

Sedan dragning i anordnat lotteri verkställdes utförde tre unga Blädingedamer sketchen "Stortvätt", som livligt senterades.

Fru Aaby-Ericsson framförde därpå gästernas tack till Blädingeavdelningen för den trevliga aftonen samt slutade med att deklamera "Den gråa lottan", varefter unisont sjöngs "Lottasången". Sedan fru Wärenfeldt slutligen tackat gästerna och de medverkande var det i allo lyckade samkvämet, som inbragte en bra slant till Europahjälpen, slut.

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 24 April 1948.

Storklockan i Blädinge kyrka. Blädinge församling har beslutat att inte gjuta om den gamla storklockan i kyrkan utan istället behålla den som ett minnesföremål.

Riksantikvarieämbetet anser det lämpligt att hänga klockan i tornrummet, där församlingen även ämnar placera en del äldre kyrkoinventarier. Det är önskvärt, att den nuvarande klockaxeln vid klockans upphängning på den nya platsen får komma till användning, anser ämbetet.

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 11 Maj 1948.

Skolväsendet i Blädinge omorganiseras. Folkskoleinspektören Fältheim har till domkapitlet översänt förslag till organisationsplan för Blädinge skoldistrikt, varvid han bl.a. anför följande:

Skolkursen blir sjuårig. Oby skola indrages. Vid var och en av Blädinge och Blädingsås skolor upprätthålles en småskoleavdelning. På folkskolestadiet anordnas vid båda skolorna så, att en B1-skola bildas. Avdelningen för klasserna 3–4 undervisas i Blädingsås skola, avdelningen för klasserna 5–7 i Blädinge skola; i vardera skolan finns endast ett klassrum. Läsåret 1948–49 sammanföres på grund av barnens klassfördelning klasserna 3–5 resp. 6–7. Samordningen till B1-skola på egentliga folkskolestadiet synes vara att föredra framför bibehållandet av de båda skolorna som B2-skolor.

Den årliga lästiden blir 36 4/7 veckor. Växellov föreslås för småskolestadiet, medan femdagarsläsningen försvinner. Kommunalfullmäktige har anmodat skolstyrelsen att uttröna målsmanopinionen beträffande sexdagarsläsningen. Majoritetens målsmän har uttalat sig för sexdagarsläsning. Enligt uppgifter om skolvägarnas längd skulle växellov ej

vara motiverat vid Blädinge skola. Halva antalet barn begagnar sig av skolskjutsen från Oby indragna skola. Med samma skjuts transporteras även barn på folkskolestadiet. För att väntetiden för småskolans elever skall kunna undvikas är växellovets införande emellertid önskvärt. Vid Blädingsås skola är växellovet otänkbart, enär inga nybörjare kommer att intagas läsåret 48/49.

Nya skolskjutsar anordnas. Ovan nämnda skjuts från Oby indragna skola till Blädinge skola utsträcker till Blädingsås skola för att forsla barn i klasserna 3–4 från Blädinge till Blädingsås och barn i klasserna 5–7 från Blädingsås till Blädinge. Den årliga kostnaden beräknas till 5,050 kr. Vidare anordnas skolskjutsar från Espetuna resp. Ulvagraven till Blädingsås skola och från S. Vare till Blädingsås skola för att underlätta skolgången för barn med långa skolvägar. Den årliga kostnaden beräknas till 3,232 kr.

Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 18 Maj 1948.

Förlovade

John Jonsson
Margareta Gustafsson

Blädinge.
Malmö Pingstafton.

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 25 Maj 1948.



Tillkännagives
att vår kära, uppoffrande
moder

Anna Lovisa Hall

i dag efter ett långt lidande ingått i
den eviga vilan i sitt 77:de
levnadsår. Djupt sörjd och begråten
av barn, barnbarn och fosterdotter.
Sissleboda, Blädinge den 24 maj
1948.

BARNEN.

Mors psalm:

Jag skall ej övergiva
Den enda tröst jag har,
Jag skall ej tröttad bliva
Att sucka till en far.
Förtvivlan vike fjärran,
Till avgrund bär dess stig.
Jag släpper icke Herran,
Förr'n han välsignar mig.

Dödsfall.

Efter ett långt, svårt lidande avled i går i sitt hem Sissleboda, Blädinge, fru Anna Lovisa Hall i sitt 77:e levnadsår.

Den avlidna var född i Ö. Torsås men kom till Blädinge vid 17 års ålder. Hon ingick äktenskap med lantbrukaren D. V. Hall 1898, vilken avled 1913. Efter makens död innehade den avlidna gården till 1933, då hon på grund av vacklande hälsa överlät denna till en av sönerna.

Med fru Hall bortgick en allmogekvinna av den äkta sorten. Innan sjukdomen bröt hennes krafter, var hon i full verksamhet och intet arbete var henne för svårt eller tungt. Hon var en arbetsmyra som få, och hon fick också tiden att räcka till för både inomhus- och utomhusgöromålen. För sina närmaste var fru Hall ett gott föredöme, och för dessa offrade hon sig. På grund av sitt goda hjärtelag, sin gästvänlighet och stora hjälpsamhet hade hon förvärvat många vänner.

Närmast sörjande är barn och fosterdotter, barnbarn jämte övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 22 Maj 1948.

Bröllop.

I Blädinge prästgård har sammanvigts byggnadssnickaren Erik Gustaf Folin, Södra Vare och fröken Ruth Hildur Linnéa Andersson, dotter till hemmansägaren Karl G. Andersson, Krokön, Blädinge, och hans framlidna maka. Vigsselförrättare var komminister N. Nicklasson. Efter vigseln gavs middag i brudens hem.

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 5 Juni 1948.

Förflyttning av lärare i Blädinge. Domkapitlet har fastställt Blädinge folkskolestyrelse beslut att förflytta folkskolelärarinnan Maria Lagerlund från Oby numera indragna skola till folkskollärartjänsten i Blädingsås från den 1 juli 1948.

Ur Smålandsposten N:o 93 Söndagen den 20 Juni 1948.

Huvudbyggnaden på Lästads säteri nedbrunnen.

Stor kulturhistorisk förlust och materiella värden
för 150,000 kr. till spillo.

Lästads säteri i Blädinge hemsöktes i går kväll av en våldsamt brand, varvid den gamla ståtliga mangårdsbyggnaden på kort stund brann ned till grunden. Byggnaden, som var uppförd på 1780-talet, var en av Kronobergs läns äldsta herrgårdsbyggnader och inte minst kulturhistoriskt mycket värdefull. Dessutom gick materiella värden för minst 150,000 kr. till spillo. Förutom byggnaden som var lågt försäkrad, förlorade förvaltaren på säteriet och ett par andra familjer, som bodde i byggnaden, allt sitt lösöre och gjorde stora förluster.

Elden upptäcktes vid 18-tiden av ladugårdsförman Nicolaisen, som hade sin bostad ovanför förvaltarebostaden i västra delen av huset. Han märkte, att rök trängde in i lägenheten, och när han såg efter varifrån den kom, befanns det, att det trängde ut från förvaltare Isidor Billsteins lägenhet. Familjen Billstein var vid tillfället bortrest, och Nicolaisen kunde därför inte komma in på kontoret, där telefonen stod och därifrån ringa efter brandkårshjälp. Han körde därför till Lissebro, c:a en km. från säteriet, och rekvi- rerade därifrån brandkårerna i Alvesta och Vislanda, som båda ryckte ut med berömvärd hastighet. När de kom till platsen, var emellertid den stora, vackra säteribygnaden redan övertänd, varför brandmännen fick inrikta sig på att hindra eldens vidare spridning. Slangar lades ut till sjön Salen, c:a 300 meter från brandplatsen. Ekonomibygnaderna ligger på c:a 30 meters avstånd, och de var inte direkt hotade någon gång. Hade vinden legat åt det hållet och det blåst kraftigare, hade de dock legat i farozonen.

Elden hade troligen börjat i förvaltarens kök, men hur är ännu okänt. De senaste tre timmarna innan branden upptäcktes, hade ingen varit hemma, och det är därför föga troligt, att någon glöd från spisen kunnat orsaka branden. Den kommande polisutredningen får söka ge svar på den frågan. I varje fall fick elden mycket god näring i det torra trävirket och spred sig med våldsamt hastighet över hela byggnaden, som efter en kort stund stod i ljusan låga. Eldskenet syntes vida omkring.

Säteribyggnaden genomgick för ett par år sedan en synnerligen omfattande renovering och modernisering och var nu i mycket gott skick. Den innehöll ett 15-tal rum och torde ha varit värd minst 100,000 kr. men var försäkrad för blott 70,000 kr. I byggnaden bodde dels förvaltare Billstein och rättare Andersson med familj och dels en del ogifta tjänstefolk, vilka alla fick sitt lösöre förstört. Särskilt förvaltaren gör en mycket stor förlust. Hans bohag värderas till c:a 40,000 kr., och han hade försäkrat för blott 10,000 kr. Även en del oersättliga saker gick till spillo. De övriga, som bodde i byggnaden, hade inte sitt lösöre försäkrat alls, och deras förluster uppgår säkerligen till minst 10,000 kr.

Lästad säteri ägdes av fru Mary Stephens, Torne, och mangårdsbyggnaden var en vacker stilbyggnad i två våningar från slutet av 1700-talet. Enligt ett av fil. d:r P. G. Vejde funnet syneprotokoll över gården från 1792 uppfördes byggnaden av hovrättspresidenten C. M. Sanderskiöld under de senaste 20 åren före protokollets tillkomst. Det var en mycket vacker stilbyggnad och därför av kulturhistoriskt värde. I trappuppgången fanns också mycket intressanta tapetmålningar med landskapsmotiv, som nu också skattats åt förgängelsen.

Blädinge kyrka får ny storklocka.

INVIGES MIDSOMMARDAGEN AV
DOMPROST HYLANDER.

Midsommardagen kommer domprosten Ivar Hylander, Växjö, att i Blädinge kyrka före högmässan och i samband med denna högtidligen inviga en ny storklocka, som skall ersätta den tidigare omkring 400-åriga storklockan, vilken remnat troligen vid ringning till aftongudstjänst förra kyrkoårets sista dag och enligt sakkunskapen icke med garanti för hållbarhet och välljud kunde lagas. Vid kyrkostämman den 7 mars 1948 beslutades, att den gamla klockan, som saknar inskriptioner, skulle bevaras och förvaras på lämplig plats i kyrkan såsom minnesmärke samt en ny klocka skulle gjutas. Dessutom beslutades inmontera mekanisk ringanordning för tornets båda klockor, så att en person kunde sköta ringningen. Kostnaden i allt beräknades till omkring 12,000 kronor.

Den nya klockan, som gjutits i Ystad, är nu levererad och upphängd på den gamlas plats i tornet och monteringen av ringanordningen pågår, så att allt blir klart till invigningen. Inskriptionen på den nya klockan är på krans upptill:

”GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO”. (Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande). Å klockans ena sida psalm 163, vers 6 ”Give då Gud, att var vi bo etc.” och å andra sidan: ”Anno Domini 1948 i Konung Gustaf V:s 41:a regeringsår, då Yngve Brilioth var stiftets biskop, Eskil Jonson kyrkoherde, Nils Nicklasson komminister, Gunnar Johansson kantor, Salomon Johansson och Emil Carlsson kyrkovårdar samt Karl Andersson kyrkväktare göts denna klocka till Blädinge kyrka av M. & E. Ohlsson i Ystad”.

I högmässan efter invigningshögtidligheten predikar domprosten Hylander.

Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 26 Juni 1948.

Blädinge nya storklocka har invigts.

Kollekt upptogs åt de av Lästad-
branden drabbade.

Midsommardagen blev en kyrklig högtidsdag för Blädinge församling, då den nya kyrkklockan av domprost Ivar Hylander, Växjö, invigdes för sitt heliga ändamål. Vädret var det bästa tänkbara, och församlingsborna hade i synnerligen stor omfattning begagnat sig av tillfället att övervara denna unika högtid. Allt efter som tiden led tätnade skarorna av besökare och såväl med bussar som bilar och andra fortskaffningsmedel forslade besökare till helgedomen. Kyrkan hade dagen till ära klätts i björkar och eklöv, och på altaret brann levande ljus.

Högtidligheten började så fort lillklockan ringt andra gången, och under dennas toner trädde domprost Hylander samt kyrkoherde E. Jonson och komminister N. Nicklasson ut på kyrkogården och tog plats vid sidan om ingången till kyrkan, där även en för tillfället uppsatt talarstol var placerad. Högtiden inleddes med att menigheten sjöng "Den signande dag". De närvarande prästmännen läste var för sig skilda bibelord, varpå kyrkokören under kantor G. Johanssons ledning sjöng "Kommen till Herren med tacksamhet" av J. S. Bach.

Domprosten höll därpå ett tal med text hämtad ur Davids 89:e psalm: "Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte".

Detta sköna ord ur psalmernas bok i vår bibel, sade talaren, hör till midsommardagens heliga Gudsord. I dag må det på ett särskilt sätt få tala till denna högtidsfirande Blädinge församling och tillika vara ett uttryck för våra hjärtans glädje och tacksamhet mot vår Herre och Gud. När en ny ordets tjänare insättes i sin kallelsegärning i församlingen, plägar det ske med Guds ords läsning, med bön och välsignelse. En sådan vigning av mindre vanligt slag är just nu i våra tankar. I mer än fyra sekler fick denna kyrkas gamla storklocka göra tjänst. Också den kunde förvisso kallas en ordets tjänare. Med dess klang bars budet ut till var sabbatsmorgon: "Kommen, ty nu är allt redo". Under dess dova ton bars den ene efter den andre av dem, som i denna bygd vid Salens strand levat och verkat ut till att vila i den vigda jordens famn, tills uppståndelsens morgon gryr. I tider av oro och örlig kallade den samman männen till hemmets och rikets försvar. Och åt skilda väderstreck fördes stundom de ängslade sinnen dess klämtande maning att samlas till värn mot eldens våda, såsom nyss har timat i eder bygd. Men först och sist har dess tjänare varit att ringa in helg över slätt och skog, helg i hem och hjärtan och att väckande, manande, sökande och kallande bjuda frid åt dem, som var fjärran och åt dem, som var nära. Så har dess lösen varit, att intill den dag, då med det gamla kyrkoåret dess kraft var all: "Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte".



En bild av den nya storklockan.

Och dessa ord ville vi lägga till textord till den nya klockans sång, när dess malm skall viga att begynna sin tjänaregärning i denna församling. Ty visst är de i dag i vårt hjärta och i vår mun. Hela naturen lär oss i dag att med tacksamhet fröjdas över Guds dråpliga verk, över hans faderliga nåd och förunderliga vishet, uppenbarad för oss i naturens rika liv. Men i alla skiften under årets alla tider, står helgedomen vitt synlig i denna bygd, som den påminnelse om den nåd som varar året om, om Guds mening och vilja med oss, sina skapande verk, om Guds godhet och barmhärtighet, som i Jesus Kristus tagit oss till sina nådebarn i dopet och med nådens medel i sin församling för oss fram på salighetens väg till helgelse. Så må denna klocka, Blädinge kyrkas nya storklocka, få vara med eder helgedomens röst, kär för alla dem som tackar Gud för Hans ord och Hans nådegärningar, till välsignelse för dess släkte, som nu söker Guds ansikte och för dem, som en gång träda in i sina fäders liv och gärning i helg och söcken. Så önska vi och bedja, att Guds helgedoms röst må för eder bliva en nådens röst, ett evighetens sändebud i timplighetens värld. Så vare det vår samfällda hälsning till och önskan för eder kyrkas yngste tjänare: ”Så låt tonerna ljuda, när slutad är dagens id, låt upp din röst och helga till gudstjänstfrid. Må skonsamt Du mana till uppbrott i ofredstid, barmhärtigt röres din tunga och sist en gång viga stoffet till vila och båda segersång”.

Efter talet lät den nu vigda klockan sända ut sina toner över nejden, under det att menigheten blottade sina huvuden. Härefter läste domprosten Augustini bön ”Allsmäktige Gud, Du har en sådan omsorg om oss” etc. samt slöt med orden ”Ära vare Fadern, Sonen och Den helige Ande”. Menigheten sjöng sedan första versen av den psalm, vars text finnes anbragt på kyrkklockan.

Båda klockorna kallade sedan till högmässa, varvid man märkte hur god samklangen är mellan de båda. Altartjänsten före predikan förrättades av kyrkoherde Jonson och komminister Nicklasson, vilka voro iförda mässkrudar. Kyrkoherde Jonson utförde sångpartierna. Predikan hölls av domprosten Hylander. Efter predikan förrättades altartjänsten av domprosten Hylander och komminister Nicklasson, därvid komminister Nicklasson utförde sångpartierna. Högmässan övervars av så många, som templet lämpligen kunde rymma. Den stämmingsfulla gudstjänsten slöts med ett postludium, utfört å orgel av kantor Johansson, ”Min själ skall lova Herren” av den danske tonsättaren N. O. Raasted.

Efter gudstjänsten gav komminister och fru Nicklasson middag i Blädinge prästgård för domprosten och ett antal inbjudna.

Efter gudstjänstens slut upptogs gemensam offergång med offer till de arbetare å Lästads säteri, som genom den nyligen timade branden därstädes förlorat sina tillhörigheter. Kollekten inbringade 310 kronor.

Bröllop.

I Blädinge prästgård sammanvigdes midsommarafton omlastaren Karl Hubert Christian Gustavsson, Vislanda, och fröken Sonja Valborg Aronsson, dotter till hemmansägaren Aron Jonasson och dennes hustru Sigrid Linnéa född Hjærtqvist, Espemon, Blädinge. Vigsselförrättare var komminister Nils Nicklasson. Efter vigseln intogs middag i brudens hem, dit ett antal gäster inbjudits.

Åsknedslag vållade avbrott i telefonledningarna. Under det åskväder, som på onsdagen gick över våra bygder och som åtföljdes av regn och hagel, ställde blixten till med en del obehag.

Sålunda fick Blädinge kännning av detta i det att ett flertal telefoner med därtill hörande ledningar gjordes obrukbara. Abonnenterna får nu reda sig utan detta kommunikationsmedel till dess Telegrafverkets arbetare iordningsställt desamma. På flera ställen låg marken vit av myckna hagel, som föll under ovädret. Regnet, som var mycket stritt, drog med sig en hel del grus, och där avloppstrummor fanns, blev dessa helt igenfyllda av allt slammet.

Branden på Lästads säteri, orsakades indirekt av en skorstensbrand, enligt vad som framkommit under polisutredningen, som utförts av statskriminalpolisen. Dagen före branden hade en soteld utbrutit, varvid troligen spricka uppstått i skorstensmuren i närheten av trossbotten till första våningen. Genom denna spricka har sedan någon gnista trängt ut och antänt.

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 27 Juli 1948.

Lyckad skogsdag i Espetuna, Blädinge. Den av Blädinge RLF-avdelning i lördags anordnade skogsexkursionen hos landstingsman Aron Karlsson i Espetuna hade lockat ett trettiotal deltagare.

Första diskussionsobjektet blev ett nygallrat ungskogsbestånd av i huvudsak tall och gran, där ägaren själv gjort stämplingen. Även om beståndet, som på sin tid tillkommit genom naturlig föryngring, hade en del luckor, gav det ett gott intryck och vittnade om ägarens förmåga att ta ut det sämsta och låta det bästa stå på tillväxt. Den skogliga fackkunskapen, här presenterad av skogsvårdsstyrelsens biträdande jägmästare Svensson och skogsägareföreningens forstmästare Swedrup, gav också sitt gillande till känna.

Samma intryck av ägarens strävan att göra det bästa av för handen varande förutsättningar ytterligare bestyrkt under den fortsatta promenaden. Denna gav deltagarna en hel del nyttiga lärdomar. Bland annat fick man anledning understryka vikten av att hyggen och föryngringsluckor i tid befrias från enstaka eller mindre grupper av granbuskar. Kvarlämnas dessa blir de gärna spärrvuxna och förorsakar stort ohägn på kringstående träd av bättre kvalitet.

I gårdens skogsmarksareal, som nu uppgår till 52 hektar, ingår även en del utdikade kärr, som nu bär återväxt av björk.

Dagens melodi, såsom den angavs an exkursionsvärden, gick ut på att skogsägarna själva genom beståndsvårdande huggningar skall ta ut vad skogen kan ge, och det är inte så lätt. Hr Karlsson var mycket belåten med de priser han fått ut för gallringsutfallet vid försäljning av upphugget virke till skogsägareföreningen. Ur beskattningssynpunkt är ett sådant system oändligt mycket bättre än stora rotpostförsäljningar.

Sedan några damer från SLKF-avdelningen förplägat skogsvandrarna med kaffe och smörgåsar, gav forstmästare Swedrup en kortfattad orientering av skogsägareföreningens mål och arbetsuppgifter. Han underströk vikten av att de 30 procent som skogsägarna i Kronobergs län, som ännu står utanför föreningen, gör klart för sig, vad det betyder att stå utanför i en tid, då behovet och betydelsen av skogsägarnas samarbete framstår i klarare dager än någonsin.

Jägmästare Svensson avslutade dagen med en allmän översikt över förutsättningarna för en ekonomisk skogsproduktion och tackade i anslutning därtill dagens exkursionsvärd för hans goda föredöme, såväl när det gäller skogsvården som samarbetet med jordbrukets organisation.

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 17 Augusti 1948.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge SLU-avdelning hade i söndags anordnat fest i Oby, vars park upplåtits. Efter exteriörbedömning av hästar, i vilken omkring 40-talet deltog, hölls föredrag av jordbrukskonsulenten F. Strömblad, Växjö, om stenröjning av lantbrukets åkerfält i Småland, som talaren hoppades skulle kunna ske med maskinkraft tämligen snart. Föredraget belönades med starka applåder. Därefter företogs uppvisningskörning med

varmblodsekipage tillhörigt doktor Aaby-Ericsson, Alvesta, som vann publikens gillande, och i anslutning härtill talade doktor Aaby-Ericsson något om hästavel. Därpå följde körträning med tvåspänn arbetsvagn, i vilken åtta tävlande deltog samt en kvinna utom tävlan. I denna tävling sattes de tävlade på svåra prov, som med större eller mindre glans genomfördes. Dessutom var anordnad en utställning av hemslöjds- och handarbeten. Vidare förekom dragkamp, skämttävlingar och slutligen logdans.

I exteriörbedömningar togs första pris av herr Mauritz Marcusson, Målerås, Vislanda, varefter följde hrr Eric Munther, Benestad, Alvesta, Bengt Samuelsson, Blädingsås, Olle Nilsson, Blädinge, och Henry Marcusson, Vislanda. En kvinnlig deltagare, fröken Ingrid Nilsson, Sälhytlan, Vislanda, fick en eloge av bedömningsnämnden för sin stora känedom om hästar.

I körtävlan togs första pris av hr Helge Carlsson, Blädinge, med hr Sture Johansson, S. Vare, på andra plats. Fröken Greta Marcusson, Målerås, Vislanda, erhöll extrapris för väl genomförd körning. Prisen utdelades av doktor Aaby-Ericsson. Bedömningen fastställdes av d:r Aaby-Ericsson, distriktsveterinär Ivar Hässler, inspektor Bildstein och lantbruksinstruktör Karlsson.

Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 14 Augusti 1948.



Dödsfall.

F. lantbrukaren Sven Magni Petersson avled helt hastigt i onsdags i sitt hem i Blädinge Mellangård i en ålder av 76 år.

Han var född i Blädinge Södregård som föräldrarna arrenderade på Engaholms fideikommiss, samt övertog arrendet efter föräldrarna och brukade gården ett antal år, varefter han flyttade till syster och svåger i Mellangård, där han nu fått sluta sina dagar. Petersson var ogift och sörjes av syster och syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 128 Söndagen den 22 Augusti 1948.

Födelsedag.

60 år fyller på onsdag fabrikören Samuel August Johansson, Sjölyckan, Alvesta. Han är född i Blädinge.

I unga år kom han till Alvesta och kom i snickarelära. Under en del år hade han anställning vid SJ som byggnadssnickare. När den stora depressionen satte in och en del personal blev arbetslösa, ingick Johansson som delägare i A.B. Andersson & Karlsson,

där han sedan varit verksam. Som dugande yrkesman har han på denna post förvärvat sig gott anseende. Några kommunala eller andra förtroendeuppdrag har fabriker Johansson ej velat åtaga sig utan ansett, att den gärning han företrädde, helt fordrar sin man. På sin fritid ägnar han sig med odelat intresse åt sin villafastighet, som han håller i gott skick och där de vackra välvårdade träden nogsamt vittnar om ägarens ordningssinne.

Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 2 September 1948.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge RLF-avdelning hade på söndagen anordnat friluftsmöte på festplatsen i Färanäs, som besöktes av ett hundratal personer. En firma inledde med information om stenborrnig. Maskinens avverkningsförmåga var 10 bormeter pr timme vid entumsborrnig. Med denna kapacitet hade snart nog i ett femtontal stenar borrats de 15 cm. djupa hål, som fordrades för de dubbar, som sedan utgjorde fästen för den mekaniska röjningsmaskinen. En sådan i arbete demonstrerades av ungdomlige instruktören hr Vincent Andersson, Virestad, och dennes medhjälpare. Föredrag följde sedan av konsulent F. Strömblad, som gav en uttömmande orientering i olika jordbruksfrågor. Talaren avlyssnades av idel tacksamma åhörare, som gav applåder i mängd.

Hr Strömblad och övriga medverkande under dagen avtackades av ordförande, lantbrukare Aron Karlsson, Espetuna.

Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 4 September 1948.



Vår kära lilla mor

Maria Carlsson

har lämnat oss i dag i sitt 92:dra
levnadsår djupt sörjd och saknad och
i ljusaste minne bevarad av oss,
övrig släkt och vänner.
Knapamo, Blädinge den 2/9 1948.

BARNEN.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Jag längtar av allt hjärta
Att saligt skiljas hän
Från all min nöd och smärta
Och bli hos Gud, min vän
Jag önskar hädanfara
Från sorger, flärd och brist
Och evigt, evigt vara
Hos dig, O Jesus Krist.

Dödsfall.

Änkefru Maria Carlsson, Knapamo, Blädinge, avled i torsdags i en ålder av 91 år.

Den bortgångna var född i Virestad. År 1881 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Nils Petter Carlsson och flyttade då till Brostugan under Oby i Blädinge. Makarna inköpte sedan Knapamo, där mannen dog 1927. Ende sonen Carl Emil Nilsson, övertog då gården. Fru Carlsson hade haft en enastående hälsa och ända till för ett par år sedan skötte hon hushållet.

Närmast sörjande är en son och fem döttrar. Av döttrarna är Signe bosatt i Möckeln och änka efter banvakt Gustaf Hall och Agnes bosatt i Landskrona. Tre döttrar vistas i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 7 September 1948.

Åskan vållar stora bränder.

**Ladugårdar ödelagda i
Blädinge och Furuby.**

**Smådjur, maskiner och grödor förstördes
till stora belopp.**

Ett våldsamt åskväder gick på söndagskvällen fram över de centrala delarna av Kronobergs län. Blixterna var ovanligt intensiva och en del nedslag har också inrapporterats. Bl.a. vållades tvenne större ladugårdsbränder, i Furuby och Blädinge. Skyfallsliknande regn föll också på sina platser, men nederbörden var ytterst ojämt fördelad. I Växjö föll under gårdagsnatten sammanlagt 17 millimeter, huvudsakligen koncentrerat till någon halvtimmes tid. En del gator, bl.a. ett par avsnitt av Linnégatan, sattes under vatten, men enligt vad Växjö brandkår meddelar, gjordes inga framställningar dit om läns-pumpning av källare el. dyl. Vissa störningar inträffade i elnäten, och bl.a. Gemla blev utan elektrisk belysning.

Den ovan nämnda ladugårdsbranden i Blädinge inträffade å häradsdomare C.M. Johanssons gård i S. Vare, vilken brukas av ägarens son Sture. Ladugården nedbrann till grunden, och vidare förstördes inbärgad gröda 40 lass, maskiner, ved och torv, medan ett halvdussin smågrisar och några gödsvin, och en modersugga fick sätta livet till. De sammanlagda försäkringarna uppgick till 37,000 kr., men skadorna värderas till 62,000 kr. På grund av underförsäkringarna blir förlusterna större, än vad dessa siffror anger, man förmodar över 30,000 kr. De nötkreatur som var inne i ladugården, lyckades man rädda liksom hönsen. Hästar och en del andra djur befann sig lyckligtvis utomhus vid tillfället.

Hr Sture Johansson höll ensam på med mjölkning i ladugården vid 18-tiden, då blixten slog ned och antände halmtaket. Han observerade omedelbart, att antändning skett och började släppa ut djuren, nötkreaturen kunde till all lycka samtliga frigöras på några ögonblick och föras ut, bl.a. en avelstjur vilken beredde ägaren en del svårigheter. Fjäderfåna sökte själva räddning, medan hr Johansson grep sig an med räddningen av svinstammen. Av ett dussintal smågrisar kunde han få ut halva antalet samt även några gödsvin, medan ett halvdussin smågrisar, några gödsvin och en modersugga blev lågornas rov.

Av tillskyndande personer från byn var lantbrukare Olof Jonasson först. Han hjälpte hr Johansson med utförandet av en bilvagn. Lantbrukare Ivar Dahl grep sig an att genom snabbslakt befria en del brända svin från vidare plågor. Blixten hade skadat telefonen på gården, men flera grannar hade pr telefon rekviderat Vislanda brandkår. Räddningsfolk skyndade till i massor, och brandkåren anlände strax därpå. Den fick främst inrikta sig på att hindra eldens vidare spridning. Vatten erhöles ur ett dike på c:a 400 m. avstånd.

En granngårds ladugård var starkt hotad och blev även något brandskadad.

Den nedbrunna ladugården uppfördes för ett 60-tal år sedan men genomgick 1909 en större och omfattande reparation och var efter flera andra reparationer i mycket gott skick.

Även i flera granngårdar och särskilt hos lantbrukare Lennart Ring orsakade blixten eld, men på alla ställen lyckades man dessbättre släcka eldhärdarna.


Ladugårdsbranden i Furuby drabbade lantbrukare Wilhelm Gustafssons gård, Kårestad Björsagård. Blixtnedslaget inträffade vid 20,30-tiden och på ett ögonblick var hela ladugården övertänd. Reservbrandkåren i Furuby kom snabbt till platsen. Tillsammans med ortsbefolkningen, som strömmade till fick man inrikta sig på att rädda de intellig-

gande husen, vilket man också lyckades med. Tätt intill den brunna ladugården ligger tre gårdar, och tur i oturen var, att vinden låg ifrån dessa.

Efter en stund anlände brandkåren från Växjö, och med dess hjälp lyckades man hindra, att elden spred sig. Ladugården brann ned till grunden, och dessutom skattade årets gröda, några höns och en del redskap m.m. åt förgängelsen. Ett nytt hackelseverk hade på lördagskvällen ställts in i ladugården. Det blev också lågornas rov. Det var svårt med vattentillgången, och flera brunnar tömdes.

Skadorna torde röra sig omkring 15,000 kr. Försäkring finnes i Kronobergs läns försäkringsbolag, men huruvida den täcker värdet av det brunna är ovisst.

Ur Smålandsposten N:o 140 Söndagen den 12 September 1948.



Vår kära lilla mor

Augusta Svensson

har lämnat oss i dag i sitt 86:te
levnadsår, sörjd, saknad och i
tacksamt minne bevarad av barn,
barnbarn, syster, släkt och vänner.
Blädinge den 11 sept. 1948.

BARNEN.

Han har öppnat pärlporten
Så att jag får komma in.
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
fredagen den 17 sept. 1948 kl. 2 em.

Dödsfall.

På Skatelövs ålderdomshem avled i går änkefru Augusta Helena Svensson, förut bosatt i Lästad, Blädinge, nära 86 år gammal.

Hon var född i Berg. I unga år ingick hon äktenskap med prästgårdsarrendatorn Anders Svensson, Moheda. Efter en tid på denna plats övertog makarna ett annat arrende men överlämnade så småningom detta och flyttade till Lästad, där de fått anställning. År 1941 blev fru Svensson änka. Hon hade under en lång följd av år lidit av ohälsa och vårdats på sjukhem, innan hon kom till Skatelövs ålderdomshem. Hon sörjes närmast av två söner och tre döttrar samt en åldrig syster.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 18 September 1948.

Högerkvinnomöte i Blädinge. Vislanda-Blädinge högerkvinnoklubb hade i onsdags sammanträde hos ordföranden fru Betty Samuelsson, Jutagård, Blädinge.

Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig. Föredrag över ämnet: "Aktuella spörsmål inför valet" hölls av fru Alma Nilsson-Klingmark, Växjö, som intressant och lärorikt behandlade ämnet och härför uppbar åhörarnas hjärtliga applåder. Därefter följde underhållning och allmän diskussion över problemen, som nu närmast gällde det förestående valet. Såsom avslutning bjöds de närvarande på supé av fru Samuelsson.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 23 September 1948.

Födelsedag.

70 år fyller om söndag hemmansägaren Samuel Ludvig Blom, Berghult, Blädinge.

Jubilaren är född i Blädinge och fick redan i unga år lära sig arbeta hårt. Under faderns ledning utbildade han sig till en skicklig stenarbetare samt har därför varit mycket anlitad. Vid sitt giftermål övertog han hemmansdelen Berghult, där han vidtagit stora förbättringar.

Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 26 September 1948.

Kyrkomuseum i Blädinge

inrättat i tornkammaren; invigt i går.

Sedan biskopen uppdragit åt kontraktsprosten i Allbo kontrakt Ragnar Rydeman, Virestad, att förrätta visitation i Vislanda och Blädinge socknars pastorat, börjades denna visitation i går i Blädinge.

Förrättningen inleddes med ungdomsgudstjänst, varunder församlingens komminister Nils Nicklasson predikade över betraktelseämnet: ”Dopets vita klädnad”. Efter predikan sjöngs en hymn av en barnkör under kantor Gunnar Johanssons ledning. Småbarn och senare års konfirmander förhördes därpå i sin kristendomskunskap av pastor Nicklasson samt därefter av visitatorn, som efter förhören uttalade sin belåtenhet över barnens kunskaper samt därefter höll ett tal med utgång från bibelordet ”Kämpa trons goda kamp”. Efter talets slut och i sammanhang därmed framhöllo visitator sin glädje över, att Blädinge församling vårdar sig om fädernas arv, bl.a. därigenom, att i tornkammaren inrättats museum, där kyrkans gamla tillhörigheter, som icke numera är i bruk, på ett pietetsfullt sätt lämnas och bevaras för kommande släkten, samt förklarade museet invigt för sitt ändamål. Vidare uttalade han sin glädje över att kyrkans gamla tornur, som länge varit ur bruk, av skickliga händer renoverats och satts igång till denna dag.

Visitator förrättade därefter altartjänst och avslutade denna del av förrättningen.

Omedelbart därefter följde visitationsstämma med pastor, kantor, representant för lärarkåren och kyrkorådets medlemmar, varvid pastors ämbetsberättelse och kyrkans inventarium genomgicks. Pastor Bergman tjänstgjorde som notarie. Visitator uttalade tillfredställelse med de kyrkliga förhållandena i församlingen, såsom gudstjänstbesök, nattvardsfirande, dop och vigsel i kyrkan, som flitigt brukas. Han uttalade dock den önskan, att församlingen snart skulle få tillbådad den tillämnade renoveringen inne i kyrkan, såsom varit ämnat länge men fördröjts, emedan arbetstillstånd icke erhållits. Beträffande kyrkogården framfördes ingen anmärkning från visitator, men det framhölls, att tanke på mera arkitektonisk utformning förelåg, vilket visitator uppskattade.

Visitation förlades därefter till pastorsexpeditionen, där handlingar och räkenskaper granskades utan anmärkning.

Pastor Nicklasson och fru gav därefter lunch för visitator och notarie, för pastoratets kyrkoherde Eskil Jonson och fru samt för kantor med fru, lärarinnor och kyrkorådets medlemmar med fruar. Gästernas tack framfördes av prosten Rydeman.

I dag är gemensam högmässa i Vislanda kyrka för båda församlingarna, och efter högmässan följer visitationsstämma med pastoratet.

*

Beträffande museet kan nämnas att det i tornkammaren ordnats av pastor, kantor, och kyrkorådsledamöter, samt inrymmer ett 80-tal föremål såsom handskrifter samt andra gamla skrifter, ljuskronor, ljushållare av trä och av tenn, antependium, prästkappa, adelsvapen m.m., samt en rekonstruktion av urtavla med visare, förut tillhörande det gamla tornuret. Beträffande tornuret kan sägas, att det som har sitt gamla urverk, renoverats och iordningsställt av urmakare G. Johansson, Fällarna Färanäs, Blädinge, på ett mycket skickligt sätt, så att det blivit en verklig prydnad för kyrkans torn.

Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 28 September 1948.



Dödsfall.

I söndags avled på Sanatoriet Lugnet jordbruksarbetaren Johan Arvid Asp, Oby, Blädinge, i en ålder av 33 år.

Den avlidne var född i Blädinge och son till numera framlidne korpralen Samuel Asp och hans maka. De senaste tio åren har han varit sjuk och tidvis vistats på sjukhus, och döden kom nu som en befriare. Under tider, då han var frisk, hade han arbete som jordbruksarbetare på Oby gård. Han avled ogift och sörjes närmast av en broder, som övertagit föräldrahemmet, samt en syster, fru Sigrid Lundgren, Alstad, Skåne.

Ur Smålandsposten N:o 151 Lördagen den 2 Oktober 1948.

Medborgarhus får byggas i Blädinge. Byggnadstillstånd har lämnats Blädinge bygdegårdsförening för att uppföra ett medborgarhus i Blädinge.

Pälle Näver:

Ett fröjdepaket.

*Därute lyste solen
på lummig gran och björk,
men Pälle satt i köket
betryckt och mäkta mörk;
han kände kaffetörsten
i magen som en klump,
men uti kaffehurran
fanns bara gammal sump.*

*Kuponger och licenser,
förbud och formulär
och hela Krångel-Sveriges
befängda atmosfär
han tänkte ge ett piskrapp
i form av starka ord
och slog sin knutna näve med
kraft i närmsta bord.*

*Men se, då tändes hoppet
i Pälles mörka sinn,
ty genom dörren trädde
ett bud från posten in...
Ja, ni ska se att Pälle
i denna stund blev gla'
när ett paket med kaffe
han fick från U.S.A.*

*Snart smekte kaffedoften
kring kökets alla vrår
och sorgen ömkligt omkom
i första styrketår...
Nu Pälle går och myser
så tacksam och förnöjd
och sparar på förrådet
av paketerad fröjd.*

Ur Smålandsposten N:o 152 Söndagen den 3 Oktober 1948.

Födelsedag.

70 år fyller på onsdag fru Jenny Johansson, maka till häradsdomaren C.M. Johansson, S. Vare, Blädinge.

Fru Johansson är född i Skatelöv. I unga år ingick hon äktenskap och blev Blädingebo. Rikt utrustad å huvudets vägnar samt väl utbildad inom textilkonsten har fru Johansson på detta område nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete. De många alstren av hennes handakunst i det vackra hemmet bär tydligt vittnesbörd därom. Som maka och mor är 70-åringen ett föredöme. Icke allenast inom den församling, där det förunnats henne att under flera decennier verka, utan jämväl långt utanför denna är jubilaren högt skattad på grund av sina gedigna egenskaper.

Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 5 Oktober 1948.



Att
Gud till sig hemkallat min kära maka
samt vår älskade lilla mor, farmor och mormor

JENNY CHARLOTTA JOHANSSON

född Sten
född den 6 oktober 1878
död den 3 oktober 1948

djupt sörjd och innerligt saknad av mig, barn, syskon, släktingar
och många vänner, varför vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva.

Södra Vare, Blädinge den 3/10 1948.

C. M. JOHANSSON.
Valdemar och Gärda
Rune och Berta
Sten-Erik
Sture och Ebba
Greta och Edvin
Inga-Lill

Sv. Ps. 452.

Min vilotimma ljuder
En gång den sista gång
Och mig i jorden bjuder
En bädd så kall och trång.
Dock den mig ej förskräcker:
Så sött jag sover där,
Ty Herrens röst mig väcker,
Då ingen natt mer är.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka söndagen den 10
oktober kl. 10 f.m.

Dödsfall.

Natten till i går avled i sitt hem efter endast några dagars sjukdom fru Jenny Charlotta Johansson, Södra Vare, Blädinge.

Hon var född i Grimslöv och ingick år 1908 äktenskap med nuvarande häradsdomaren C.M. Johansson, som nu står sörjande vid båren. Dessutom sörjes hon av dottern Greta, gift med järnvägstjänstemannen E. Fredriksson och bosatt i Vislanda samt sönerna Valdemar, bosatt i Stockholm, Rune bosatt i Vislanda, och Sture som övertagit fädernegården, sonhustrur, barnbarn och syskon.

Fru Johansson var en arbetsam och duktig maka och moder, som helt gick in för de sinas bästa.

Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 7 Oktober 1948.

Födelsedag.

50 år fyller på lördag Gustav Uno Johansson, Blädingenäs, Blädinge.

Han är född på Prästgården i Vislanda där fadern var arrendator, men kom i unga år med föräldrarna till Blädinge samt övertog föräldrahemmet efter deras död. Sina krafter har han ägnat jordbruket såväl på eget ställe som hos andra, vilka behövt en hjälpare hand.

Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 12 Oktober 1948.

Begravning.


I söndags jordfästes i Blädinge kyrka fru Jenny Charlotta Johansson från Södra Vare.

Församlingens komminister Nils Nicklasson höll med text ur Hebréerbrevet 13: 14, ”Vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande”, en betraktelse, varefter han förrättade jordfästningen. I griftetalet framhöll pastorn, hurusom fru Johansson lämnar efter sig minnet av en god kvinna, som ur sitt rika hjärta givit mycket åt sin familj och uppoffrat sig för hemmet, där hon aldrig för egen del hade stora krav, sade officianten. Efter jordfästningen sjöng fru Anna Håkansson, Grimslöv, ”O, hur stilla slumrar de saliga” till orgelackompanjemang. Under orgelmusik bars kistan därpå ut till familjegraven på kyrkogården. Vid graven, där en mäktig blomstergård nedlades, talade bl.a. hemmansägare Claes Dahl för byborna.

Födelsedag.

70 år fyller på torsdag fru Anna Martina Simonsson, född Nilsson, maka till f.d. banvakten Fridolf Simonsson, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 168 Söndagen den 31 Oktober 1948.



Vår kära lilla mor
och farmor

Emma Lovisa Ahlberg

har i dag efter ett långt, tåligt buret
lidande stilla insomnat å Växjö
lasarett i sitt 74:e levnadsår. Djupt
sörjd och saknad och i tacksamt
minne bevarad av oss, syskon, släkt
och vänner.

Blädinge den 30 okt. 1948.

ANTON och MARGIT.
Siv.
GÖTE och SIGNE.
Jan.
VERNER och GERDA.
Lars.

Sv. ps. 144.

Dödsfall.

Änkefru Emma Lovisa Ahlberg, Sissleboda, Blädinge, avled i går i Växjö.

Hon var född 1874 i Hjortsberga och gifte sig i unga år med hemmansägaren och handlanden Anders Ahlberg och makarna bosatte sig då i Hullingsved, Vislanda. Där bodde de till 1928, då de flyttade till Sissleboda. Hon var en arbetsam och duktig kvinna, som helt gick upp i omvårdnaden av sitt hem.

Hon var änka sedan 1942 och närmast sörjande är sönerna Göte ägare till fädernegården, Verner livförsäkringsinspektör i Nässjö och Anton som är möbelfabrikör i Olofström, sonhustrur och barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 25 November 1948.



Vår älskade lilla mor
och vår kära fostermor,

Ida Helena Blom

f. Andreasdotter,
har lämnat oss idag i sitt 89:de
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av barn, släktingar
och vänner.

Blädingenäs den 24 nov. 1948.

JENNY. EINAR.
DAGMAR. JANNE.
Axel och Maj Grönvall.
Stig och Gert Andersson.

Sv. ps. 562.

Dödsfall.

Natten till onsdagen avled i sitt hem efter en kort sjukdom änkefru Ida Helena Blom, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 88 år.

Fru Blom var född i Slätthög och ingick i unga år äktenskap med dåvarande soldaten vid Kronobergs regemente J. Blom. Efter giftermålet flyttade makarna till Öjaby, där de senare övertog arrendet av en gård i Helgö. Denna brukade makarna Blom till 1925, då de inköpte en jordbruksfastighet i Blädingenäs. Kort därefter avled maken. Fru Blom var en arbetsam och kunnig husmor, som med flit och omsorg skötte om familj och hem. För hemslöjd var hon mycket intresserad, och särskilt i fråga om vävning och spinning nådde hon stor färdighet och fortsatte därmed till långt in i ålderdomen.

Som närmast sörjande står två söner, Einar och Janne, vilka övertagit fädernegården, och två döttrar, Jenny och Dagmar, som driver sommarpensionatsrörelse i Blädingenäs.

RLF- afton i Blädinge. Blädinge RLF hade i går kväll anordnat filmföreläsning och föredrag av jordbrukskonsulent Folke Strömblad, Växjö, över ämnet "Kollektiv maskinanvändning".

Sedan ordf. f. landstingsmannen Aron Carlsson i Espetuna hälsat ombudsman R. Gustavsson, Grimslöv, konsulent Strömblad och de omkring 40 närvarande välkomna, visade ombudsman Gustavsson filmen "Ny tid över tegarna", inspelad i Uppland. Filmen visade en maskinstation och dess verksamhet i kollektivt bruk. Därefter höll konsulent Strömblad sitt föredrag och framhöll däri bl.a., att det småländska jordbruket är stenigt och i regel består av små brukningsdelar, varför maskindrift inte kan tillämpas här nere på samma sätt som i de större jordbruksdistrikten. Talaren rekommenderade stenbrytning med maskin och att områden skulle tilltagas i rimliga proportioner.

Föredraget mottogs med kraftiga applåder, och hr Carlsson tackade de medverkande. Ombudsman Gustavsson poängterade slutligen de närvarande om RLF:s stadgeändringsförslag.

Ur Smålandsposten N:o 181 Tisdagen den 23 November 1948.

Från Blädinge, meddelas:

En i Blädinge välkänd och länge väntad person, lantbrevbärare Otto Svensson, ämnar den 30 dennes upphöra med denna sin verksamhet, då han beviljats avsked med pension fr.o.m. sagda dag efter 25 års tjänst. Under alla dessa år har Svensson med aldrig svikande intresse i ur och skur och med tidtabell, som sällan rubbats, sex dagar i veckan färdats den omkring 32 km. långa sträckan runt församlingen samt med ordning och reda avlämnat post och hämtat sådan.

Till Svenssons efterträdare har antagits skogsarbetaren Hugo Blom, även han en son av Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 27 November 1948.



Dödsfall.

På onsdagen avled hos en dotter i N. Vare, Blädinge, fru Helena Kajsa Johansson, i en ålder av 80 år.

Den avlidna var född i Ingelstad. I unga år ingick hon äktenskap och blev bosatt i Hjortsberga, där maken under många år var lantbrukare. Vid makens avgång med pension bosatte sig makarna i Alvesta. Mannen avled för c:a sex veckor sedan, varefter den avlidna flyttade till dottern i Blädinge, där hon nu fick avsluta sitt verksamma liv. Fru Johansson sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 30 November 1948.



Dödsfall.

Natten till måndagen avled hemmansägaren Gustaf Fritiof Wiberg i sitt hem i Blädinge Västregård efter att under ett par års tid ha lidit av ohälsa.

Wiberg var född i Blädinge 1883 och hade från barndomen bott på den släktgård, som han sedermera övertog av föräldrarna och som under hans ägo i många avseenden förbättrats. Han var en skicklig jordbrukare och en intresserad föreningsman, som sällan uteblev från stämmor och sammanträden, där han hade talan, och sina åsikter framhöll han utan omsvep. Detta gjorde, att han anförtroddes en del styrelseuppdrag. Sålunda har han bl.a. tillhört styrelsen för Alvestaortens mejeriförening, Alvestaortens jordbrukskassa, RLF i Blädinge. Bondeförbundets lokalavdelning i Blädinge samt

Vislanda – Blädinge pastorats brandstodsförening. Sin största insats i det allmänna tjänst gjorde han i egenskap av kristidsnämndens ordförande i Blädinge, vilket uppdrag han innehåft sedan denna institutions början och med heder skött till för kort tid sedan, då hans sjukdom hindrade honom fortsätta verksamheten. Fädernas kyrka aktade han högt och gudstjänsterna besökte han regelbundet så länge han orkade.

Han sörjes närmast av systrarna Anna Wiberg som kärleksfullt vårdat honom under hans sjukdom, och Ester, gift med hemmansägaren A. J. Johansson, Blädingsås, svägerska och svågern samt syskonbarn och trogna tjänare.

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 21 December 1948.

Från Blädinge, meddelas:

Fjärde adventssöndagens högmässa i Blädinge kyrka hölls en barn gudstjänst. Den inledes med barnrop, varefter högmässan vidtog. Församlingens komminister N. Nicklasson höll barnpredikan över dagens högmässotext med betraktelseämnet: ”Herren är nära”, och en barnkör medverkade med sång. Efter predikan intågade Lucia åtföljd av tolv tärnor och sju stjärngossar och fortsatte fram till koret, där en gran var rest. Vid denna läste barnen ett bibelspråk och tände ett ljus. När alla ljusen i granen tänts, sjöng barnen ”Stilla natt, heliga natt”. Sedan altartjänst därefter förrättats, uttågade Lucia med följe och fortsatte till kommunalrummet, där kyrkkaffe intogs.

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 23 December 1948.

Pälle Näver:

Afton i julhelgen.

*Nu vill jag låta
all sorg försvinna
och endast glädjen
och friden finna,
alltmedan brasan
från öppen häll
gemytligt sjunger
i julekväll.*

*Från gamla svärmor
till minsta ungen
av mat och värme
vi må som kungen,
och uti köket
min söta fru
gör pannan startklar
för kaffet nu.*

*Och hälsans gåva
vi alla äger,
det är en tillgång,
som tyngre väger,
än alla mynten
som Wigforss fått
av svenska folket
i år, som gått.*

*Och likväl klagas det
och oreras
om nöd och brister
och kveruleras,
men fred och välstånd,
som alla vet,
blir trist i brist på –
förnöjsamhet.*

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 28 December 1948.


<i>Förlovade</i>	
Tage Svensson Svea Schill	
Blädinge.	Furuby.
Julafton.	
Åke Petersson Gullan Karlsson	
Växjö.	Blädinge.
Juldagen 1948.	

Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 31 December 1948.

Från Blädinge, meddelas:

I samband med juldagens högmässa invigdes ett antependium och en vit mässkrud, som skänkts av de kyrkliga sykkretsarna. De är ritade av konstnärinnan Marianne Nordström och utförda av Södra Sveriges kyrkliga textil i Lund. Efter högmässan talade pastor N. Nicklasson, tog emot gåvan på församlingens vägnar, tackade sykkretsarna och förklarade gåvorna invigda.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 8 Januari 1949.



Min älskade maka,
vår kära mor

Karolina Rydberg

har i dag stilla avlidit i sitt 77:de
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad av oss syskon, släkt
och vänner.

Oby, Blädinge den 3/1 1949.

SVEN RYDBERG.

Barn. Barnbarn.

Klockorna ringa så sakta till ro,
Mor har funnit ett sällare bo.
Aftonens stjärna tindrar så blid,
Älskade mor, vila i frid.

Sv. Ps. 265: 1.

Dödsfall.

Karolina Rydberg, maka till lantbrukaren
Sven Rydberg, Oby, Blädinge, avled i
måndags efter en längre tids sjukdom.

Fru Rydberg var född 1872 i Ekebergshult
i Bergunda församling. Efter ingånget
äktenskap bosatte sig makarna Rydberg
först i Bergunda men flyttade 1900 till den
gård i Oby, som de alltsedan dess har
brukat.

Närmast sörjande är förutom maken en
dotter och tre söner.

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 5 Februari 1949.

Vår kära syster
Fröken

ANNA ANDERSSON

född den 20 febr. 1876
i Blädinge
insomnade stilla den 1 febr. på
Södersjukhuset.

JENNIE. IDA.
Syskonbarnen.

Jordfästningen äger rum den 8 febr. 14,30
i Blädinge kyrka.

Dödsfall.

Röda kors-systemen Anna Andersson har
avlidit i Stockholm.

Hon var född den 20/2 1876 i Ramsåkra i
Blädinge och dotter till framlidne lant-
brukaren Anders Jonasson och dennes lika-
ledes avlidna hustru Sofia. Sedan ungdomen
har hon ägnat sig åt sjukvård och avlade
sjuksköterskeexamen på Röda korset i
Stockholm, där hon en tid även var anställd.
Hon började dock efter en tid att ägna sig åt
verksamheten som privatsköterska och
fortsatte med denna verksamhet till för
omkring två år sedan, då hon på grund av

hjärtbesvär, som nu ändat hennes liv, måste avbryta arbetet. Den bortgångna var en
utomordentligt hjälpsam och godhjärtad människa med ett varmt religiöst sinnelag och
därför omtyckt av alla, som hon kom i beröring med. Hon var även mycket fäst vid sin
fädernebygd, där hon tillbringade alla sina semesterledigheter.

Närmast sörjande är systrarna Ida, änka efter kantor Edlund, Aneboda, och Jennie,
bosatt i Amerika, samt syskonbarn.

Kreaturs- och lösöreauktion.

Lördagen den 12 februari med början kl. 11 f.m. låter Fritiof Vibergs sterbhus genom offentlig och frivillig auktion

i Blädinge Västregård, Blädinge

försälja samtliga gårdens yttre som inre, varav nämnes:

HÄSTAR: 2 st. i åldern 14 och 16 år.

NÖTKREATUR: 8 st. kor i olika kalvställningar.

SVIN: 1 modersugga och 6 st. tremånaders grisar.

HÖNS: 43 st.

MASKINER OCH REDSKAP: 1 slåttermaskin, 1 hästräfsa, 1 Manus mjölkningsmaskin, 1 bilvagn, 2 andra arbetsvagnar, 2 fjädervagnar, åk-kälkar, arbetskälkar, 1 skumplog, 2 andra plogar, 1 ringvält, 1 decimalvåg, hackelseverk, sädesharpa, årder och harvar, häckar och sätrar, 1 transportkärra, 1 herreykel, tjuder och länkar, handredskap, arbets-selar, cirka 1,000 kg. vårvete, passande till utsäde, ett parti blandsäd, gräströ, foderbetor, hö och halm, 3 bildäck 21 x 5,25 m.m.

INRE BO: Bokskåp, klädsåp, buffé, bord, stolar, soffor, glas och porslin, linne, kopparkärl m.m.

Tre månaders kredit mot äganderättsförbehåll.

Alvesta den 4 februari 1949.

JOHAN E. SVENSSON. Tel. 92.

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 15 Februari 1949.



Vår kära lilla mor,
farmor och mormor

Kristina Säll

har i lugnt och stilla insomnat i tron
på sin Frälsare i sitt 86:te levnadsår,
djupt sörjd och saknad, i tacksamt
minne bevarad av barn, barnbarn,
släkt och många vänner.

Lisebro, Blädinge den 14 febr. 1949.

BARNEN.

Ett, Jesu, än påminner jag:
Var du min trogna följeslag
Och mig på vägen skydda.
I mörker var mitt klara ljus
I fattigdom mitt rika hus
I storm min lugna hydda.
Var min stav, till min grav,
Spis och föda, ro i möda.
Allt i alla.
Sist min själ till himlen kalla.

Sv. ps. 586: 5.

Dödsfall.

I sitt hem Lisebro, Blädinge avled på
måndagen efter endast några dagars
sjukdom änkefru Kristina Säll.

Hon var född i Kvenneberga 1863 och
gifte sig i unga år med hemmansägaren
J. A. Säll. I Kvenneberga bodde makarna
med sina barn till 1925, då de flyttade till
Lisebro, där maken avled 1939. Lisebro
innehas nu av två ogifta söner, för vilka fru
Säll skött hem och hushåll in i det sista
med hjälp av närboende barnbarn. Hon var
stilla och försynt med varmt religiösa
åsikter. Kyrkan aktade hon högt, och så
sent som den 6 februari övervar hon
högmässan i Blädinge kyrka och deltog i
nattvardsfirandet.

Hon sörjes närmast av de förnämnda
sönerna, Georg och Mauritz, av sonen Karl
med familj, bosatt i Amerika, av dottern
Sigrid och hennes man hemmansägare
H. Sandahl, Blädingenäs, samt deras barn,
och dessutom av tvenne systrar, en i
Alvesta och en i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 19 Februari 1949.

Gudstjänsterna i Blädinge. Domkapitlet har medgivit, att högmässogudstjänsten i Blädinge församling får förläggas till sockenstugan de sön- och helgdagar innevarande år, då så nödvändiggöres av restaureringsarbeten.

Födelsedag.

70 år fyller på tisdag fru Betty Olsson, maka till f. riksdagsmannen P.M. Olsson, Blädinge.

Fru Olsson är född i Blädinge och gifte sig i unga år. Som maken redan vid den tiden var och sedan mer och mer blev anförtrodd offentliga uppdrag, kom det på fru Olssons lott att under makens bortovaro från hemmet svara såväl för dess som jordbrukets skötsel, vilket hon gjorde med den äran. Dessutom är hon en trevlig och gästfri värdinna icke blott för vänner och bekanta, höga och låga, utan också för många andra, som på grund av makens verksamhet hade att besöka hemmet, då han var att träffa där. Nu har hon det kanske något lugnare, sedan jordbruket överlämnats till en son och maken avlagt sig allmänna uppdrag på grund av hög ålder, men hemmet sköter hon fortfarande, och ännu har hon sitt förbindliga leende och sin gästvänliga inställning kvar mot vänner och bekanta.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 1 Mars 1949.



Min älskade maka,
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Kristina Karlsson

har efter ett tåligt buret lidande i dag
stilla insomnat i tron på sin Frälsare i
sitt 76:te levnadsår, djupt sörjd och
saknad men i ljusaste minne bevarad
av mig, barn, barnbarn, syskon, släkt
och många vänner.

Blädinge och Kyrkhult den 26 febr.
1949.

KARL-ERIK KARLSSON.
Ellen och Valter.
Ingemar.
Gustav och Ellen.
Anita.

Sv. ps. 336.

Dödsfall.

Hos sin dotter i Kyrkhult har fru Kristina Karlsson, Degerön, Blädinge, avlidit i sitt 76:te levnadsår efter några månaders svår sjukdom. Hon var bördig från V. Torsås och ingick i ungdomen äktenskap med dagsverkstorpären Karl-Erik Karlsson, Lästad. Ända till för några år sedan innehade makarna Karlsson torpet, och där har fru Karlsson utfört sitt livsverk. Hon var i sin krafts dagar en arbetsam och duktig person, gladlynt och livsbejakande. Sedan förlidet år hade hon vårdats hos sin dotter Ellen, bosatt i Kyrkhult.

Närmast sörjande är make, sonen Gustav i Blädinge och ovannämnda dottern Ellen jämte barnbarn och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 26 Februari 1949.

Namnförändring

Med vederbörligt tillstånd har vi antagit släktnamnet

Fröstell

Oskar och Tage Svensson,
Norra Vare, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 6 Mars 1949.

60-åring.



Henrik Nilsson.

60 år fyller på torsdag kyrkovärden och hemmansägaren Henrik Nilsson, Fridhem Benestad, Alvesta.

Han är född i Gravanäs, Hjortsberga, men kom redan som 2-åring med föräldrarna till Agnaryd i Mistelås. 1920 köpte han denna föräldragård, som han innehade till 1925, då han sålde denna och köpte Fridhem i Benestad, som han ännu brukar och innehar. Å denna gård har kyrkovärd Nilsson utfört ett betydande arbete. Sålunda har han nyuppfört sålunda mangårdsbyggnad som ladugård, försatt dem i modernt skick, så att det utgör ett föredöme. Ordning, noggrannhet och reda har städse varit utmärkande drag hos kyrkovärd Nilsson och det förnims, bara man ser den prydliga ladugården med de välmående kreaturen. Jordens ans och skötsel har alltid varit något, vilket denne 60-åring med liv och lust ägnat sig. Han har företagit omfattande utdikningar m.m., vilket all ställer honom bland de verkligt rationella jordbrukarna. De rika skördar, denna gård ger, utgör ett talande vittnesbörd om jordens rätta bearbetning och skötsel. Kyrkovärd Nilsson är en klok och försynt man, och vad han säger, är noga övertänkt. Därför lyssnar man gärna till honom. Han har också tillvunnit sig stor aktning inom den bygd, där han utfört sitt livsverk. Pålitlighet är ett utmärkande drag hos honom, hjälpsamhet likaså. Hans stora vänfasthet är omvittnad.

Han arbetsförmåga och insikter i övrigt har fört honom till flera förtroendeuppdrag. Sålunda är han sedan tio år ledamot av kyrkorådet, kyrkovärd från samma tid, ledamot av

taxeringsnämnden, ledamot av styrelsen för Alvesta lantmannaförening, tills den uppgick i centralföreningen, m.m. Kyrkovärd Nilsson är vidare hundra procentig föreningsman.

När nu kyrkovärd Nilsson ingår i ett nytt decennium, kan han se tillbaka på en väl utförd gärning, som skaffat honom stort anseende, och han tänker ingalunda dra sig tillbaka, ty han står mitt uppe i sitt arbete. Med sitt glättiga humör och sin ljusa livssyn kommer han ännu att göra betydande insatser.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 29 Mars 1949.

Bröllop.

I Vislanda kyrka har sammanvigts lantbrukaren John Anders Ivar Jonsson, Näshult, Blädinge och fröken Margareta Elisabet Gustafsson, dotter till f.d. lantbrukaren Gustaf Svensson, Hult, Blädinge, och hans maka. Vigseln förrättades av komminister Nils Nicklasson. Kyrkokören, som båda kontrahenterna under många år tillhört, medverkade i högtidligheten med tvenne hymner av J.S. Bach.

På aftonen gavs middag i brudens hem för ett antal inbjudna.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 31 Mars 1949.

Dödsfall.

Den 16 mars avled i Anaconda, Montana, U.S.A., gruvarbetaren Sam Johnson, bördig från Blädingsås Västregård, Blädinge, i en ålder av 79 år.

Salomon Jonsson, som hans svenska namn lyder, föddes som sagt i Blädingsås, men redan år 1889 emigrerade han till Amerika. Där ingick han äktenskap med en svenska, bördig från Virestad, och år 1909 reste makarna tillbaka till Sverige och inköpte gården Linnefälle i Virestad, som de innehade och brukade i ett 10-tal år.

Landet i väster lockade emellertid fortfarande och år 1923 reste makarna och deras barn tillbaka till Amerika, där de sedan blev bofasta. Jonsson var en kraftkarl, som ända till helt nyligen arbetade vid smältan vid det gruvföretag i Anaconda där han var anställd. De senaste månaderna tvingade honom sjukdomen till vila och sängläge.

Den avlidne sörjes av maka, barn och barnbarn samt av flera släktingar i Sverige bl.a. en syster, fru Amanda Svensson, Forssa, Hjortsberga.

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 2 April 1949.

Blädinge kyrka. Riksantikvarien, som tagit del av de pågående restaureringsarbetena i Blädinge kyrka, och därvid inhämtat att frågan om innerväggarnas behandling ännu icke blivit slutgiltigt avgjort, framhåller att den nuvarande putsytan, som gör ett kalt och dött intryck, tillkom vid en av kyrkans senaste restaureringar.

Undersökningar har visat, att murarna efter 1834 års utvidgning av koret ägde en helt annan behandling. En ålderdomlig, mera levande yta gav åt interiören en enhetlig prägel, som i övrigt kännetecknar bänkarnas och den övriga fasta inredningens dekorativa bemålning.

Då för närvarande bland annat den äldre färgållningen återställes, skulle det enligt ämbetets mening vara mycket värdefullt, om den nuvarande putsytan avlägsnades och underliggande putslager återställdes eller nybehandling av murarna genomfördes med det äldre utseendet som mönster. Ämbetet föreslår därför att denna fråga prövas närmare av församlingen.

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 5 April 1949.

Från Blädinge, meddelas:

Socialvårdskuratorn fröken Anna-Lisa Ek, Stockholm, har hållit föredrag i Blädingsås skola över "Inre Missionens hjälpverksamhet i Mellaneuropa" och fängslade publiken med drastiska skildringar från hjälparbetet i Gdansk, där hon själv under två års tid deltagit i detsamma. Nöden är fortfarande stor på många ställen i Europa, framhöll fröken Ek, samt vädjade av bistånd till dess lindrande.

Senare samma dag höll fröken Ek ett liknande föredrag inför Kyrkliga sykkretsens medlemmar, som samlats hos fru Linnéa Snygg, Hjälmaryd.

Efter båda föredragen, som livligt applåderades, framfördes åhörarnas tack till fröken Ek av pastor N. Nicklasson. Kollekten upptogs till ovan sagda hjälparbete.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1949.

<i>Förlovade</i>	
Reinhold Virdeskog Inga Almblad	
Blädinge.	Diö.
Påskafton.	

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 19 April 1949.

<i>Förlovade</i>	
John Aronsson Birgit Larsson	
Blädinge.	Alvesta.
Eksjö, påskafton.	

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 26 April 1949.

Medborgarhus i Blädinge.

Uppförandet börjar
inom kort.

För omkring tio år sedan började man och man emellan dryfta frågan om en byggnad i Blädinge med lokaler, där kommunala nämnder, föreningar, studiegrupper m.m. skulle kunna samlas. Det ansågs nämligen nödvändigt, att någonting blev gjort i sådant avseende, då kommunen så gott som saknar lokaler för samling, och det ansågs, att man genom att bereda särskilt ungdomen möjlighet att träffas så att säga på hemmaplan, kunde

medverka till att i någon mån minska flykten från landsbygden. Tanken tog fastare former, och kommunalfullmäktige tillsatte en kommitté för frågans närmare utredning.

Sedan sagda kommitté sammanjämkat de olika uppfattningarna om lämplig plats för byggnaden, låtit upprätta ritningar och skisser m.m., beslutade kommunalfullmäktige att låta uppföra ett medborgarhus på föreslagna platsen vid allmänna vägen Blädinge kyrka – Blädingeås strax väster om järnvägsövergången vid Blädinge station och sålunda lämplig för besök av resande både på järnväg och landsväg. Tomten är belägen på pastoratets mark under Blädinge Stom.

På extra pastoratsstämma i söndags i Vislanda, där Blädingeborna visade sitt livliga intresse för saken genom storartad tillslutning, beslöts utan votering bifalla Blädinge sockens hemställan om köp av erforderlig tomtmark, omkring 3,000 kvm. för 70 öre per kvm. samt ersättning för skog å tomten med omkring 2,400 kr., vartill tomtmarken och skogen värderats genom stiftsnämndens försorg. Dessutom beviljades omedelbar dispositionsrätt, så att arbetet med bygget, vartill arbetstillstånd redan erhållits, tämligen omedelbart kan påbörjas.

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 12 Maj 1949.



Dödsfall.

På måndagskvällen avled i Växjö efter en kort tids sjukdom kyrkovärden Emil Johannes Carlsson, Hjälmaryd, Blädinge.

Carlsson, som var född 1880 i Blädinge, ingick i yngre år äktenskap, varvid makarna övertog hustruns fädernegård i Hjälmaryd och brukade den till för något år sedan då gårdens skötsel överlämnades till en son. Den avlidne var en stilla och redbar man, fridsam och godhjärtad. Kyrkan aktade han högt, och många år tillhörde han församlingens kyrkoråd och var de senaste åren kyrkovärd. Han var även ledamot i kommittén för kyrkans restaurering, ett arbete som pågår och som icke blev honom förunnat att få se färdigt.

Närmast sörjande är hustru och barn. Sonen Gustaf innehar fädernegården. Ebbe är tjänsteman och bosatt i Blädinge. Lennart och dottern Brita vistas i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 82 Söndagen den 29 Maj 1949.

Födelsedag.

50 år fyller på onsdag urmakaren Ernst Gunnar Johansson, Färanäs, Blädinge.

Om Johansson, som är född i Blädinge, torde kunna sägas, att han är mannen, som kan allt, särskilt när det gäller mekanik. Ett riktigt mästarprov lämnade han, då han föregående år gjorde om Blädinge kyrkas gamla obrukbara tornur till ett prima sådant, som nu både går och slår perfekt samt visar timmar och i motsats till förut även minuter. Hans verksamhetslusta och nyskaparvilja gav honom här både tillfredsställelse och sömnlösa nätter. Ibland kopplar han av, och då ägnar han sig åt musiken. Emellanåt synes han därför såsom medlem i någon orkester på möten och anordningar, där musik ordnats.

Pälle Näver:

Vårmånad.

När förste staren
vid holken visslar,
när lagårdsdörren
gemytligt visslar,
och borti dungen
i var minut
en liten blåmes
sin drill ger ut.

Och medan vårskyn
mot solen skiftar,
den vita tvätten
för vinden viftar,
och mor i gården
går ung på nytt
bland ljusa minnen
från år som flytt.

Och ljuset givmilt
kring bygden strömmar
och väcker glädjens
försynte drömmar,
och varmt blir hjärtat
av tro och tröst
i varje levande,
hoppfullt bröst.

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 31 Maj 1949.

Civildövarskurs i Blädinge. I Blädinge har tre söndagar under maj månad anordnats civilövarskurs för ett sammanlagt 20 timmar.

Kursen som huvudsakligen omfattat inkvartering- och socialtjänst, har letts av inkvarteringschefen, fru Betty Samuelsson, Jutagård, i närvaro av tjänstegrenschefen nämndeman J. K. Svensson, Alvesta. Ett 40-tal kallade hade deltagit. De båda första dagarnas övning omfattade mest teori. Kommunala myndigheter hade inbjudits närvara för information. Under den senaste söndagens övningar, då ställföreträdande civilövarschefen, polisöverkonstapel Petersson, Alvesta, jämte tjänstegrenschefen närvar förekom i huvudsak praktiska tillämpningsövningar, för vilket ändamål ett antal skolbarn tjänstgjorde såsom inkvarteringsklientel. Blädinge lottakår och samariter samt hemvärn medverkade. Inkvartering verkställdes såväl i enskilda hem som i internat. Samariterna var verksamma med cykelbår för att transportera fingerade olycksfall. Hemvärdet, som även hade egen övning, avslutade denna med att fingera en kolonn på färd genom kommunen, och för utspisning och vila hade rastplats ordnats i Ramsåkra, där lottor ombesörjde utspisningen av samtliga.

Sedan förplägnad intagits och sångare sjungit några fosterländska sånger i såväl kör som solo, tackade ställföreträdande civilövarschefen kursdeltagarinnan och deltagarna för intressant arbete samt gav några råd och anvisningar för åtgärder vid flyganfall. Tjänstegrenschefen uttalade ett leve för ett fritt Sverige, som besvarades med kraftiga hurrarop, varefter kursledaren tackade samtliga för visat intresse.

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 7 Juni 1949.

Förlovade

**Martin Andersson
Stina Lundgren**

Blädinge. Virestad..
Örkelljunga pingstafton.

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 14 Juni 1949.

Medborgarhuset i Blädinge. Länsstyrelsen har lämnat utan avseende de besvär Edvin Eriksson i Glimminge, Vislanda, m.fl. anført över Vislanda pastorats vid extra pastoratskyrkostämman den 24 april i år fattade beslut att tillstyrka försäljning från prästbostället 3/8 mantal Blädinge Stom Nr 3 av ett område om cirka 3,000 kvm. till Blädinge kommun för uppförande av medborgarhus.

Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 21 Juni 1949.

Namnförändring

Härmed tillkännagives att undertecknade med vederbörligt tillstånd antagit släktnamnet

Ejderland.

Rune, Lennart, Olle o. Arne Pettersson,
Blädinge.

Förlovade

**Olle Nilsson
Svea Nykvist**

Blädinge. Hjortsberga.
Falun den 18/6 1949.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 23 Juni 1949.



Vår käre Far
Morfar och Farfar
f. d. Hemmansägaren
August Samuelsson
avled i dag på Växjö lasarett i sitt
79:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad men i ljusaste minne bevarad
av oss, släkt och vänner.
Färanäs, Blädinge den 21/6 1949.
BARNEN.
Barnbarnen.
Sv. Ps. 66, 327.

Dödsfall.

I tisdags avled efter en kort tids sjukdom f. hemmansägaren August Samuelsson, Färanäs, Blädinge, i en ålder av 78 år.

Den avlidne, som var född i Blädinge sörjes närmast av dottern Anna, bosatt i Härlöv och gift, samt sönerna Karl, som innehar fädernegården och hos vilkens familj den avlidne åtnjöt trogen vård. David och Gunnar är bosatta i Göteborg, samt Bengt, bosatt i Gemla, jämte måg och sonhustru samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 96 Söndagen den 26 Juni 1949.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon fru Elin Sofia Gustafsson, maka till hemmansägaren A. O. Gustafsson, Jutagård, Blädinge. Fru Gustafsson är född i Espetuna, Blädinge, och i och med giftermålet blev hon bosatt i Jutagård. Tidigare var hon mycket anlitad som kokerska vid större festligheter. Som maka och husmor har jubilaren nedlagt ett stort arbete inom hemmet, åt vilket hon helt ägnat tid och krafter. Sitt hem sköter hon också med största omsorg.

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 30 Juni 1949.

Födelsedag.

50 år fyller på lördag målaremästaren Johan Edvin Svensson, Bonäs, Blädinge.

Han är född i Benestad, Alvesta, och utbildade sig i unga år till målare, varefter han etablerade egen rörelse i Blädinge, där han är mycket anlitad och strängt upptagen på grund av redbarhet och yrkeskunnighet.

Markförsäljningen för medborgarhus i Blädinge. Hrr Ragnar Svensson och Edvin Eriksson m.fl. i Vislanda har till regeringen fullföljt sina till länsstyrelsen ogillade besvär över den av Vislanda – Blädinge församlingar tillstyrkta försäljningen av ett tomtområde om cirka 3,000 kvm. till Blädinge kommun för uppförande av ett medborgarhus.

Klagandena vidhåller, att byggandet av medborgarhus kan anstå till dess de nya storkommunerna träder i verksamhet. Behovet av samlingslokaler kan enligt deras mening säkerligen tillgodoses på ett annat och mindre kostnadskrävande sätt.

Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 7 Juli 1949.

Födelsedag.

75 år fyller på söndag fru Anna Mathilda Johannesson, maka till lantbrukaren Peter Daniel Johannesson, Hökatorp, Blädinge.

Bröllop.

I Blädinge prästgård har hemmansägaren Ture Truedsson sammanvigts med fröken Alma Linnéa Johansson från Solhäll, Oby. Vigseln förrättades av komminister Nils Nicklasson.

I Blädinge prästgård har hemmansägaren Rune Teodor Frantz, V. Torsås, sammanvigts med fröken Anna Magnhild Kristina Johansson från Kålboda, Lästad. Vigseln förrättades av komminister Nils Nicklasson.

Ur Smålandsposten N:o 118 Torsdagen den 4 Augusti 1949.



Härmed tillkännagives
att
Herren Gud den högste i
sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min kära maka
IDA MATHILDA
BERNHARD
som stilla avled i dag i sitt 65:e
levnadsår, djupt sörjd och saknad av
mig, släkt och vänner.
Perstorp, Blädinge den 2 aug. 1949.
K. BERNHARD.
Sv. ps. 287, 424.

Dödsfall.

Efter mångårigt, svårt lidande, som bars med tålamod och undergivenhet, avled på tisdagskvällen i sitt hem, Perstorp u. Lästad, Blädinge, fru Ida Mathilda Bernhard, maka till f. telefontjänstemannen K. Bernhard, i sitt 65:e levnadsår.

Den avlidna var född i Asarum och blev genom giftermål 1922 bosatt i Alvesta, där makarna bodde till förlidet år, då de flyttade till Blädinge. För flera år sedan drabbades hon av svår värk, som medförde att hon hade svårt att flytta sig. Denna sjukdom förvärrades med tiden och gjorde, att hon blev oförmögen till allt arbete. Detta var ett svårt slag för hennes verksamma natur. Närmast sörjande står make, en broder, bosatt i Asarum, syskonbarn jämte övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 22 September 1949.



Min älskade make
vår käre far och farfar
f. Riksdagsmannen
R. N. O. R. V. O.

P. M. Olsson
* 7/10 1857
† 20/9 1949

I ljust och tacksamt minne
bevarad.
Blädinge den 20/9 1949.

BETTY.
Ebbe och Ingeborg.
Valdemar och Birgit.
Barnbarnen. Ulla.

Sv. ps 458.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
tisdagen den 4 okt. 1949 kl. 14.
De som önska följa den bortgångne till
hans sista vilorum samlas i sorgehuset
kl. 11.
Tänk på Blädinge kyrkas blomsterfond!

P. M. Olsson i Blädinge död.



Den siste i den ryktbara trion på Kronobergsbänken i andra kammaren under seklets första tredjedel – Tumhult – Blädinge – Betingetorp – har nu gått bort.

Peter Magnus Olsson i Blädinge avled i tisdags morse i sitt hem Blädinge Jutagård nära 92 år gammal. Ännu när han hade nio decennier bakom sig, var han uppe och verksam – först under den allra senaste tiden har han kommit in i det svaghets-tillstånd, ur vilket han inte kunde resa sig igen.

Han fick dö på samma gård, där han hade fötts den 7 oktober 1857 – på Jutagård, som hade varit i släkten sedan sekler tillbaka.

Han var som en klockarfar – och en verklig sådan – för sin kommun. Under inte mindre än 43 år var han kommunalstämмо- och kommunalfullmäktigeordförande. Var han någon gång diktator, så var han en faderlig istället för farlig sådan. Och slog han någon gång sin näve i bordet, så var det inte för att han ville behålla på allt det gamla – det var istället i ädel harm över motstånd mot behövliga reformer.

När han 1935 slutade att rida för det kommunala rusthållet, var också socknen fylld av tacksamhet mot honom för hans gärning. kommunen var skuldfri, och den ägde på hans tillskyndan en skogsallmänning av stort värde – för att nu inte tala om den låga skattesatsen. Han fick också det allmännas erkännande vid avgången – konungens medalj för medborgerlig förtjänst.

Lika uppskattad blev hans gärning, då det gällde hela länets angelägenheter. I länets landsting satt han så länge, att han under en lång följd av år var dess äldste ledamot. Här drog man stor nytta av hans utomordentliga sunda omdöme, och hans inlägg blev alltid högt respekterade. Han ville, att man skulle hålla hårt om landstingets pung, men när det gällde sjukvården och folkbildningen var han städse beredd till de största uppoffringar. Han var på det klara med, att anslag till sådana ändamål inte var bortkastade pengar. När han lämnade landstinget 1934, hade han inte mindre än 40 landstingsår bakom sig.

Länet tjänade han även som ordförande i skogsvårdsstyrelsen och genom en hel del andra uppdrag.

År 1906 placerades han i andra kammaren och där intog han med tiden en mycket stark position. Han satt där till 1917. Två år senare placerades han i första kammaren. Men 1921 kom han åter till den folkvalda, där han stannade till 1936. I inte mindre än 13 år satt han i statsutskottet. Han tillhörde åtskilliga kommissioner, såsom 1911 års försvarsberedning, 1908 års expropriationskommission och 1915 års idrottskommission. Det är ingen tillfällighet, att han kom in i försvarsberedningen. Han hade tidigt dokumenterat sig som en utpräglad försvarsvän. Han var en av den frivilliga skytterörelsens pionjärer i Kronobergs län – han hade bildat Blädinge skytteförening redan 1882, och det var visst den första i länet. I riksdagen hade han också tidigt ivrat för ett starkt försvar, och vid ett tillfälle var det på honom det berodde, att ett visst positivt försvarsbeslut fattades.

Sin första riksdagsmotion avgav han redan första året – och fick den bifallen. Han fick sålunda riksdagens öra för ett yrkande, att alla som byggt i stations samhällena å annan tillhörig mark, och som fått den upplåten på viss tid, skulle få rätt att tillösa sig marken efter tidens utgång – detta för att ge dem både trygghetskänsla för framtiden och möjlighet att inteckna fastigheten.

Det kom sedan under årens lopp en massa motioner från honom, och han vann gehör i en ovanligt stor procent av dem. Han motionerade aldrig utan att han av egen erfarenhet hade kommit till den slutsatsen, att en motion var påkallad. Därför rörde sig hans motioner mest om jorden och skogen och om förhållandena på landsbygden över huvud taget. Bl.a. var det han, som förde fram tanken på odlingslån till mindre jordbrukare, rätt för församlingarna att få avkastningen av prästboställets skog och även rätt att få sköta dem själva, om åtgärder mot skogsmarkens försumpning o.s.v. Mest gladde han sig över riksdagens beslut om boställsreformen. Det blev inte positivt förrän under biskop Stadens tid som ecklesiastikminister, men beslutet var i överensstämmelse med Blädinges motion 20 år tidigare.

Det bör även erinras, att det var Blädinge, som första gången förde fram förslaget om en vinterlinje i militärutbildningen – under arbetet i försvarsberedningen åren närmast före första världskriget. Han lyckades vinna gehör för tanken hos både militärer och civila.

Peter Magnus Olsson i Blädinge var förvisso en märklig man. Han var inte bara huvudet högre än de flesta i yttre bemärkelse, en imponerande småländsk allmogetyp, en kraftfull fura i den småländska storskogen. Han hade också en betydande andlig resning. Utomordentligt sund och klok var han i alla sina åsikter. Hans karaktär var av yppersta slag. Det fanns intet av svek hos honom. Han var den personifierade redligheten. Han var stabil i alla avseenden. Och för hans många vänner blev en samvaro med honom alltid givande på mångahanda sätt. Han gav av sin visdom – och av sin stilla humor.

Han var glad över mycket av det, som den nya tiden gav. Men han fann somligt av det nya allt annat än gott. Mest bekymrade honom kanske olaterna hos nuets ungdom, dess ofta visade kortsynthet, dess brist på omtanke om framtiden, dess slöseri med nu lätt förtjänta stora slantar. En ungdom, som inte beflitar sig om sparsamhet, kan inte ha framtiden för sig, ansåg han. Och han ville i alldeles särskild grad ungdomens väl.

När nu flaggan hissades på halv stång över Jutagård, blev det sorg i hela Blädinge socken. Och när dödsbudet kom över sockengränsen, ut i länet och ut över landet, var det säkerligen mången, som i vördnad och tacksamhet mindes den reslige odal mannen och hans goda gärning för bygd och land.

De närmast sörjande är maka, född Magnusson, samt två söner, Ebbe, som brukar fädernegården, och Valdemar, flygingenjör i Västerås, samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 150 Torsdagen den 29 September 1949.

Blädinge kyrka restaurerad.

Fynd under restaureringen har visat, att kyrkan uppfördes under medeltiden. – Även Mörnerska gravkoret renoverat.



Interiör av kor och altare. Till vänster märkes den vackra predikstolen, snidad av Clavii Joa Danicus år 1652 och målad 1710 av Torbjörn Röding. Till höger interiör av kyrkans bakre del med den stilrena läktarbarriären, målad av Hörbergs lärare Szchotzscher.

Blädinge kyrka, som undergått restaurering, är nu färdig att tagas i bruk för sitt ändamål och kommer att högtidligen återinvigas av biskop Brilioth på söndag, Den helige Mikael's dag.

Restaureringen, vilken omfattats av såväl yttre som inre arbeten, har på grund av förhållandena på arbetsmarknaden måst ske i etapper, och den har pågått nära fyra år.

Början gjordes med yttertaket, som måste renoveras. Sedan det konstaterats, att även tornet på grund av röta och husbockens härjningar var fallfärdigt, blev det angeläget att även råda bot även härför. Tornet renoverades, och dess tak förseddes med ny klädnad.

Samtidigt med att detta arbete pågick råkade den 400 år gamla storklockan att spricka sönder, varför ny storklocka anskaffades och ringverk inmonterades. Som ett vördnadsbjudande minne förvaras den gamla storklockan nu i kyrkans vapenhus.

I tornet inrättades ett museum, där ett stort antal åldriga inventarier förvaras för att minna om gångna tider.

Det gamla tornuret, som länge varit ur bruk, har omändrats pietetsfullt av urmakaren Gunnar Johansson, Färanäs, och är nu i ordning för sitt ändamål.

En annan etapp har gällt kyrkans inre, där det konstaterats att golv- och bjälklager hade angripits av röta och svamp. Under denna renovering gjordes intressanta fynd, i det att ett gravrum, som tidigare icke var känt, påträffades under kyrkans golv i dess norra del nära predikstolen. Detta gravrum innehöll flera kistor, som troligen tillhörde släkten Rosenbielke, som ägde Lästad under 1500-, 1600- och 1700-talen.

Ingen vet, när Blädinge kyrka, som nu genomgått en grundlig renovering och återinvigas på söndag av stiftets biskop, blev byggd. Men enligt vad komminister Nils Nicklasson, som varit den ledande kraften i restaureringsarbetet, omtalar för Smålandsposten, har man genom fynd under arbetet kunnat fastslå, att kyrkan byggdes redan under medeltiden. Därom vittnar bl.a. en nu funnen kalkmålningstext samt ett invigningskors. Tornet byggdes dock inte förrän under Gustaf III:s tid. I templet har man även minnen från socknens första kyrka, (en träkyrka) i form av en dopfunt från 1100-talet och en trækista från 1200-talet.

Nytt golv inlades, och kyrkans bänkar gjordes bekvämare. Ett par av de längst fram varande bänkarna blev borttagna, så att utrymmet vid koret utökats. Dessutom erhöll sakristian ny inredning, och det förut primitiva altarbordet ombyggdes.

Målningsarbeten har utförts såväl ut- som invändigt, och kyrkan har försetts med åskledare och ytterbelysning.

Samtidigt med pågående renoveringar har omfattande konstnärliga restaureringar utförts. Sålunda har konservatorn Sven Wahlgren, Kalmar, behandlat den gamla 1600-talsmålningen. Likaledes har de lika gamla bänkdörrarna restaurerats av konservatorerna Hjelm och Lindström, Stockholm, vilka även restaurerat orgelläktarfasaden, så att dess 1700-talsmålningar av Szchotzscher i Växjö kommit i dagen. Prov på innerväggarnas tidigare målningar av samma konstnär har framtagits på norra väggen vid läktaren, där bl.a. märkes ett medeltida invigningskors. Och även på kyrkans ytterväggar har prov på målningar från 1600- och 1700-talet framtagits.

Den text, man fått fram, målad på kalk på ena långväggen uppe vid kanten till taket, var blott fragment. Det var ett antal bokstäver i svart med röd ornamentinramning. Det rörde sig om någon bibeltext, men endast en tredjedel till vänster kunde läsas. Stiftsnotarie Hård af Segerstad har lyckats lista ut, vilket bibelord det här gäller. Det är hämtat ur 1 Konungaboken 8: 29–30. Texten är (inom parentes anges, vad som inte var synligt): ”Att tu wille h(öra then bön, som tin tienare gör på thet)ta rum o(ch wille höra tins) tienares o(ch tins folks Israels bön)”. Det är en tempelinvigningstext, som sannolikt blev till vid kyrkans invigning under medeltiden (se nedan)!

I kyrkans vapenhus har målats en tavla med data ur kyrkans historia.

Det omedelbart norr om kyrkans ingång varande Mörnerska gravkoret har likaledes undergått renovering, vartill medel ställts till förfogande dels av Kronobergs läns sparbank (Den förste landshövdingen Mörner var som bekant sparbankens grundläggare, och den andre främjade också i hög grad banken), dels av Mörnerska släktföreningen.

*

Restaureringskommittén utgjordes ursprungligen av komminister Nils Nicklasson, kantor Gunnar Johansson, riksdagsmannen P. M. Olsson, kyrkovärdarna Emil Carlsson och Salomon Johansson, nämndemannen Per Samuelsson och hemmansägaren Claes Dahl. Riksdagsman P. M. Olsson, som avsåg sig uppdraget vid 90 års ålder och som nyss fått sluta sina dagar, efterträddes av kyrkovärden Reinhold Sahlskog och Carlsson, som tidigare under året avlidit, efterträddes av hemmansägaren Gunnar Rogdahl.

Arkitekt och kontrollant har varit länsarkitekten Hans Lindén, Växjö.

Byggnadsarbeten har utförts av byggmästaren Eric Gustafsson, Vislanda, målningsarbetena av målaremästaren Ernst Nykvist, Södra Ljunga, och de elektriska installationerna av Engströms elektriska installationsbyrå i Vislanda.

*

Vid invigningshögtiden på söndag kommer en del gåvor att överlämnas för kyrkans prydande.

Programmet för återinvigningen, som börjar kl. 12, upptager först orgelförspel ”Min sjæl, Du Herren love” av N. O. Raasted, under vilket processionen med biskopen i spetsen går fram till altaret.

Efter psalmsång håller så biskopen sitt tal, och assistenterna läser sina bibelord. Efter ytterligare psalmsång och böner utföres en kantat för kör och orgel, sammanställd ur Runbäckes Kyrkmässa och Widéens Juloratorium. Dirigent blir kantor Gunnar Johansson.

I högmässan, som hålles omedelbart efteråt, predikar biskop Brilioth. Under altartjänsten före predikan kommer en barnkör att sjunga ”Introitus på Den Helige Mikael's dag”.

Efter predikan lämnar komminister Nils Nicklasson en kort historik över kyrkan jämte redogörelse för kyrkorestaureringen.

Efter högmässan blir det kyrkkaffe i skolsalarna, och kl. 16 är subskriberad middag anordnad på Bloms pensionat i Näs.

*

På den plats, där Blädinge kyrka står, fanns med all säkerhet under den småländska kristenhetens första sekler en träkyrka. Och man har kvar minnen av detta första tempel – en dopfont från 1100-talet med runor och en trækista, som är mycket märklig. Det är en s.k. romansk stånds-kista från 1200-talet av furu med beslag, berättar komminister Nicklasson vid samtal med Smålandsposten.

När den nuvarande kyrkan byggdes, vet man inte trots grundliga forskningar. Man har dock slagit fast, att den uppfördes redan under medeltiden, kanske senare medeltid. Sålunda är t.ex. altarfundamentet från medeltiden, likaså det invigningskors, som man funnit, samt kalkmålningarna med texten från första konungaboken. Då denna text gäller invigningen av Salomos tempel, måste den ha målats när kyrkan nyss var byggd och skulle invigas. Någon tror, att målningarna härstammar från år 1605, vilket alltså möjligen skulle vara kyrkans tillkomstdatum.

Det första kända årtalet för kyrkans historia är 1782. Då uppfördes det nuvarande tornet och den nuvarande sakristian. Det skedde under den tid, då sedermera kyrkoherden i pastoratet Nils Wieselqvist var komminister i Blädinge (det var han, som genomdrev byggandet av Vislanda nuvarande kyrka 1793–94 och förlade den på den plats där han i sin barndom hade gått i vall med kor – en halv mil från den plats, där den gamla kyrkan låg).

År 1843 utvidgades kyrkan mot öster och genomgick en grundlig reparation.

Blädinge stenkyrka är 25 meter lång, 8,7 m. bred och 4,5 m. hög. Den har ett 20-tal bänkar, och å en av de främre stolarna finns inskriptioner: ”Pastor Elias Wiesel anno 1691”.

Altartavlan föreställer Kristus i örtagården. Å densamma läses: ”Målad och gifwen av General Majoren Commendeuren Riddaren Grefve A. O. Mörner 1823”. Predikstolen har runt om tronehimmelen följande inskrift: ”Hie est filius meus DILECTVS MINI. Benepacuit hunc AVDITE MATEI 17”. Å själva predikstolen läses: ”Ego sum via et veritas et vita. Nemo venit ad patrem nisi per me Joh. 14”.

Av ljuskronorna är en antik av glas, skänkt av friherre Gyllenkrok på Oby, en annan mycket prydlig, är skänkt av fröken Mörner och en tredje av frih. C. S. Mörner. I kyrkan hänger tre vapensköldar, en till minne av löjtnant Leonard Rosenbielke på Lästad död 1701, en till minne av ryttmästare W. Nedderwud på Lästad död 1735 och en till minne av kapten J. Bordon på Oby död 1701. Å en i väggen inmurad sten läses, att krigspresidenten och generallöjtnanten frih. Bror Cederström död 1816 ligger begravd söder om kyrkan. På en annan sten i väggen läses: ”Inom denna kyrkogård förvaras stoftet av en av Rikets Herrar Presidenten, f.d. Landshöfdingen över Kronobergs län Rid. och Commendeur af Kong. Majist Orden Grefve Carl



På norra väggen i vapenhuset har kyrkans historiska data fått sin plats.



Blädinge kyrka efter restaureringen. Till vänster Mörnerska gravkoret.

Stellan Mörner, född den 9 Mars 1761, död den 24 Jul. 1834 och dess k. maka friherrinnan E. C. Leijonhufvud född den 2 Maj 1771, död den 17 Februari 1855. Ps. n:o 277”.

Över torndörren finnes under en kunglig krona en järnplåt med en förgylld inskrift, så lydande: ”G III 1782. Gud med tig och oss alla”.

Kyrkans orgel är från 1920-talet. Den ersatte ett harmonium, som inköptes på 1880-talet. Detta har nu återförts till kyrkan och placerats i koret.

I det Mörnerska gravkoret finnes ett mycket stort antal kistor. Här vilar bl.a. Carl Mörner och hans båda hustrur, den ena född Wrede, den andra född Arvedson, och landshövding Carl Stellan Mörner och hans maka, född Leijonhufvud.

Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 4 Oktober 1949.

Högtidlig återinvigning av Blädinge kyrka.

**Invigningen förrättades av biskop Brilioth.
- Många gåvor till kyrkan.**



Processionen på väg in mot kyrkans huvudingång.

Späda barnaröster blandades sig med de äldres stämmor i lovsången, då Blädinge nyrestaureerade kyrka på söndagen återinvigdes av biskop Brilioth. Dagen blev nämligen en hela församlingens, ja, pastoratets högtidsdag, vars firande unga och gamla deltog i sådana skaror, att templet ej räckte till för dem alla, och många fick utanför kyrkportarna följa högtidlighetens förlopp genom de högtalare, som monterats på kyrkbacken.

Högtidligheten började kl. 12, och knappt hade det sista tolvslaget förklingat och kyrkklockorna ringt samman, innan en procession med församlingens kyrkvärdar R. Salskog och S. Johansson samt komminister N. Nicklasson i spetsen och därefter assisterande präster i vita mässkrudar samt slutligen biskopen i full ornat skred fram från sakristian och in i kyrkan genom huvudportalen. De assisterande prästerna var: domprost I. Hylander, Växjö, kontraktsprosten R. Rydeman, Virestad, kontraktsprost J. Gustafsson, Tingsås, kyrkoherde B. Danielsson, Alvesta, kyrkoherde E. Jonson, Vislanda, kyrkoherde G. Linder, Skatelöv, och kyrkoherde P. I. Hallgren, Runsten.

Sedan processionsdeltagarna intagit sina platser i koret, utförde kantor Gunnar Johansson såsom orgelförspel N. O. Raasteds orgelkoral ”Min sjæl, Du Herren love”. Så

följde församlingssång ”Gammal är kyrkan, Herrens hus”, Sv. ps. 163: 1– 3. Så vände sig biskopen mot församlingen och höll med utgång från 1 Mos. 28: 17, Jakob betogs av fruktan och sade: ”Detta är en helig plats; här bor förvisso Gud, och här är himmelens port”, höll hälsningstal av följande innehåll:

När vi idag ånyo helgar Blädinge förskönade kyrka för dess heliga ändamål, möter oss detta ordet ur berättelsen om Jakobs dröm. Och det heter i fortsättningen, att han på den plats, där han in i drömmen fått skåda in i den himmelska världen, uppreste stenen, som han haft till huvudgård, och att han kallade platsen Betel, det är Guds hus.

Vi skulle i dag tacka Gud, därför att han skänkt oss heliga platser, där människor fått se något av hans härlighet, platser, som blivit portar till den himmelska världen. Och vi skulle tacka honom särskilt för att han skänkt envar kristen menighet i vårt land en helig plats, där de trogna får samlas till andakt och tillbedjan – en himmelens port, där Herren vill göra sig känd.

Nu frågar väl någon: Har vi, det nya förbundets folk, i grunden behov av heliga platser. Gud kan ju inte bo på någon särskild plats. Honom kan icke alla himlar rymma, och likväl kan han ta sin boning i ett människohjärta, som öppnar sig för hans ord. Säger icke Jesus till den samaritiska kvinnan, att sanna tillbedjare skall tillbedja Fadern i anda och sanning? Är inte i grunden allt yttre kyrkoväsende något för evangeliet främmande, som kan ha en uppfostrande betydelse för de oförfarna, men som den andligen fullvuxne icke behöver?

Mina vänner, vilken av oss är andligen fullvuxen. Vi skall i dag bli särskilt påminna om, att den som icke tager emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin. Men den heliga platsen och den yttre kyrkotjänsten är icke allenast ett medgivande åt vår svaghet, det hör med till kristendomens väsen. Ty kristendomen är icke en anvisning till dem, som vilja vara rätt andliga, att frigöra sig från stoftet och lyfta sig en till andlig höjd, där alla yttre ting förlorar sin betydelse. Utan kristendomen handlar först och sist därom, att ”Gud blev man, och själv Herren, han blev här en träl”. Och detta förunderliga Guds ingripande, denna nya skapelse, skedde icke i en värld av obestämd ren andlighet – det skedde i Juda land, på den plats, som vi kan utpeka på kartan. Den platsen, det landet blev för alla kristtrogna i alla tider den heliga platsen, det heliga landet – den sannskyldiga himmelens port. Och därför att Jesus Kristus sannerligen kom till oss i köttet, så är det oss förunnat att i varje församling helga en särskild plats, att resa en byggnad, som genom sin blotta tillvaro bringar Betlehem och Golgata i åminnelse. Varje kyrka i vårt land och varje kyrkobyggnad är ett påtagligt vittnesbörd om denna Guds handling i historien. Varje gång du ser en kyrka resa sin tornspira, så tänk därpå att denna kyrka icke skulle stå där, om icke Jesus Kristus levat och verkat, dött och uppstått, om det icke en gång i Juda land öppnats en himmelens port.

Det heter, att Jakob betogs av fruktan, då han vaknade ur sömnen. Så måste också var och en, som fattar något av det, som kyrkan har att förkunna, gripas av en helig bävan. När vi inträda i en kyrka, ett rum som avskilts och helgats till Guds tjänst och dyrkan, så skulle vi bli stilla i vårt sinne och i vår kropp och rikta våra tankar på honom, som bor i ett ogenomträngligt ljus, dit ingen kan komma, men som i den enfödde Sonen gått in i tiden och som genom nådens medel söker oss, fattiga syndiga människor.

Denna heliga bävan gör icke vår glädje mindre, men ger den fastmer ett större djup – glädjen att få äga, förnya och smycka ett heligt rum, där Herren vill vara oss nära och med glädje måste känna känslan av ansvar för Herrens hus. Kanske börjar denna glädjefyllda ansvarskänsla att vakna i vårt folk. Församlingarna visa en större omsorg än förr om sina kyrkor, en större angelägenhet att låta den heliga glädjen, till uttryck i deras utsmyckning. Därom vittnar också det arbete, som utförts här och som nu låter Blädinge gamla kyrka framstå i ny skönhet. Vi vill önska, och vi skulle bedja därom, att denna vaknande kärlek till helgedomen, denna ansvarskänsla måtte växa och fördjupas. Det ogudaktiga, det profana väsendet breder ut sig i folket och har nått en skrämmande omfattning. Desto angelägnare blir det, att det heliga verkligheten hålles i helgd, att Guds ord blir känt och brukat, att hans bud hållas i ära och att sakramentens heliga mötesplats icke förgätes. En sådan helig mötesplats är också kyrkorummet. Skall kyrkan hållas rätt i

helgd så kräver det förvisso yttre omvårdnad – varje del i dess skrud och prydnad, som vittnar om kristna människors kärlek och omsorg, kan bli till hjälp för dem som där hålla sin andakt. Men den yttre omsorgen är icke rätt nog. Rätt helgad blir kyrkan, då hon verkligen brukas för sitt ändamål, då hon söndag efter söndag får samla en verklig gudstjänstfirande menighet, och Herrens bord ofta dukas och övrigt sökes, då elden på altaret brinner med en klar låga och då hon blir ett bönerum ej blott på söndagen, utan också på veckans övriga dagar.

Från en kyrka, som så helgas genom ett rätt bruk, utgår en välsignad kraft till församlingen och till hela vår svenska kristenhet. En sådan kyrka blir i sanning en himmelens port, där sökande och längtande själar få blicka in i den himmelska verklighetens värld. Må vi alla idag bedja för denna Blädinge kyrka, och den måtte bli rätt brukad, rätt helgad – att den i sanning må bli en himmelens port.

I omedelbar anslutning till talet läste de officierande prästmännen var sitt bibelord, varpå biskopen förrättade bön och förklarade kyrkan återinvigd för sitt höga ändamål.



Biskopen håller invigningstalet.

Härpå följde unisont lovspsalmen ”Hela världen fröjdes Herran” Sv. ps. 8. Så läste biskopen Välsignelsen, och medan menigheten sjöng ”I dino huse är en dag” Sv. ps. 206: 2–4, lämnade processionen kyrkan.

Invigningdhögtidligheten slutade så med en kantat å orgel, kör och stråkar, av kantor Johansson, sammanställd av Runbäcks ”Kyrkmässa” och Widéens ”Juloratorium”, det vackra verket, som dirigerades av kantor Johansson, fick ett förnämligt utförande av Blädinge kyrkokör och en tillfällig sammansatt stråkorkester. Vid orgeln tjänstgjorde hr Gunnar Gustafsson.

Högmässan.

Omedelbart före invigningshögtidligheten följde högmässa, som efter ingångspsalmen inleddes med ”Introitus på Den helige Mikael's dag. III:dje psalmtönen” utförd av en barnkör under ledning av kantor Johansson. Altartjänsten förrättades så av domprost I. Hylander, Växjö, och pastoratets kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda.

Predikan hölls av biskopen, vilken såsom ingångsord valt ”Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke, ty sådana hörer Guds rike till”, vilka ord såsom biskopen bl.a. sade, sammanfattar det väsentliga i Mikaeli dags text, likväl utan att ingå däri.

Mikaelidagen är, framhöll biskopen, barnevangeliets dag, och visade på de förändringar som Jesus och kristendomen medfört för barnens värld. Jesus har lärt oss att se barnen på ett nytt sätt. För hedendomens folk var barnen blott ämnen till män och kvinnor. För Jesus var barnet ett väsen av ett särskilt slag, som står Gud närmare än vi andra. För den kristne väcker anblicken av ett barn alltid till livs tanken på krubban i Betlehem. Det i rätt mening barnsliga i evangeliet ger det en stor del av dess väsen.

Det kristna barnvangeliet har tre stora huvudpunkter, framhöll biskopen i fortsättningen. För det första förhöjer det oss att se vår ringhet, liksom barnet att det är litet. Så skall vi vara inför Herren. Men vi måste präglas av en rätt och ej en falsk barnslighet. Barnet har bl.a. lätt att taga emot, och på det sättet skall vi taga emot Hans godhets gåvor.

Vi är för det andra ansvariga för barnen omkring oss, vare sig vi är föräldrar eller icke. Jesus har ålagt oss att taga det ansvaret. Så har också budskapet ”Rädda barnen” gått ut över världen och väckt allmänt gensvar i våra dagar. Men vi har ej blott vår andel av ansvaret för all världens barn. Ansvaret är även mera näraliggande, för vårt lands och vår

församlings barn. Mycket görs också i vår tid för barnen, men för barnens yttre, kroppsliga hjälp får vi ej glömma det viktiga, själen. Härvid lag har kyrkan i våra dagar en särskild gärning. Den skall bilda front mot förförelsens starka och härjande makter. En av de mörkaste bilderna av i dag är just, att oskuld och renhet ej står högt i kurs. Vi måste skydda barnen mot förförelsens makter. Kyrkan skall föra barnen till deras bästa vän, och vår kristna skola har givit oss rätt att kalla vårt land ett kristet land, där varje skoldag alltjämt inledes med bön och psalmsång. Nu mer än någonsin behöver barnen lära, vad kristendomen är, och på detta område har även hemmet en stor gärning. Men sorgligt nog är de kristna hemmen i dag relativt fåtaliga, och ej minst med hänsyn härtill är betydelsen av kyrkans söndagsskola och dess hängivna lärarekrafter mycket stor. Och även kyrkan bedriver sin egen undervisning – i konfirmationsförberedelsen.

För det tredje nämnde biskopen, hurusom barnens inre klarsyn försvinner hos den vuxna människan. Vi behöver barnaögonen åter för att rätt kunna se Guds härlighet. Och vi talar bäst om de höga, himmelska tingen i barnsligt enkla ord. Ju klarare Guds bild lyser för människan, desto tydligare framträder för henne hennes eget jag. Vi kan ej själva ge oss barnaögonen åter. Vi måste bedja Gud därom, så att vi med barnens ödmjukhet kan vandra himlavägen i Jesu efterföljelse.

Biskopen slutade sin predikan med att nämna de gåvor, som skänkts till kyrkan. De vittnar, framhöll han, en varm kärlek till helgedomen och skall i kommande dagar bidra till gudstjänstlivets skönhet. Han tackade de olika givarna och förklarade gåvorna invigda i kyrkans prydnad och Guds tjänst.

Vid den efter predikan följande altartjänsten officierade kyrkoherde Eskil Jonson och församlingens pastor, komminister Nils Nicklasson.

Den sistnämnde gav efter högmässans avslutande en kortfattad redogörelse för Blädinge kyrkas historia och den nu genomförda reoveringen. Denna kyrka, framhöll han bl.a., har mycket att berätta, men den tiger än mer. Restaureringen har ej bragt klarhet rörande många frågor, som man gärna velat ha besvarade, men det har emellertid bekräftats att Blädinge kyrka kan leda sina anor tillbaka in i medeltiden. Pastors historik anslöt sig till den redogörelse för kyrkan och restaureringsarbetena, som tidigare återgivits i våra spalter. Härutöver meddelas dock bl.a., att restaureringen kostat c:a 75,000 kr. och att restaureringskommittén hållit 71 protokollförda sammanträden under de år, som arbetet pågått.

Högtidligheten i kyrkan avslutades med "Sanctus" för kör, orgel och stråkar av Ivar Widén, framförd under kantor Johanssons dirigentskap.

Minneshögtid.

Efter högtidligheten i kyrkan var en minneshögtid vid det Mörnerska gravkoret. Där nedlade bankdirektör E. Westborg, Växjö, en krans från banken till minne av bankens grundare, landshövding Carl Stellan Mörner, och bankens förste ordförande, landshövding Carl Mörner. Vidare nedlade greve A. G. Mörner, Malmö, en krans från den Mörnerska släktföreningen. Docent B. Hildebrand, Stockholm, nedlade en krans från släkten Gyllenkrok. Efter kransnedläggningen höll pastor Nicklasson en kort bön.

Kyrkkaffe och middag.

Samling skedde sedan i sockenstugan och övriga lokaliteter för kyrkkaffe. Komminister N. Nicklasson höll välkomsttal, och sedan tackades arkitekt, entreprenörer och arbetare för deras gärning vid kyrkans reovering. Talaren tackade vidare bl.a. alla donatorer vars gåvor hade ett sammanlagt värde av 10,000 kr. Gåvorna till kyrkan var följande: Från de kyrkliga sykkretsarna gemensamt två antependier. Två mässkrudar och två kalkdukar i lila, resp. grön färg; från östra kretsen en ryamatta till koret, vävd på hemslojden i Växjö och komponerad av konservator Lindström, Stockholm; från västra sykkretsens två altarstakar i

tenn; från Blädinge lottakår en kormatta, vävd i röllakan av lottor i socknen under ledning av fru Betty Samuelsson; av kyrkvårdarna Salomon Johansson, Blädingeås och Reinhold Salskog, Näs, två lampetter i mässing till koret; av fru Augusta Eklund, Blädinge, en vit kalkduk; av kantor och fru Gunnar Johansson ett diarium med gästbok samt ett bildalbum; av fröken Gerda Wahlqvist, Blädinge, en ljuständare; av komminister och fru Nicklasson en oblatask av silver; av släkterna Mörner och Gyllenkrok m.fl. ett minnesalbum i praktband med släkttavlor och porträtt sammanställda av docent B. Hildebrand; av fröken Florence Stephens, Huseby, utsmyckning till altaret i sakristian; av fru Mary Stephens, Torne, medel till renovering av vapensköldar; av friherre Anders Koskull, Engaholm, fasadbelysning på kyrkans norra sida; av fröken Ingrid Johansson, Hallåkra, fröken Eva Svensson, Blädinge station, fröken Nina Svensson, Gemla, och fru Ernstedt, Växjö, kontanter till inköp av prydnadssaker. Genom donation av framlidne kontraktsprosten K. Holm har predikstolen renoverats. Genom gåvor från Kronobergs läns sparbank och Mörnerska släktföreningen har det Mörnerska gravkoret renoverats.

Kommunalfullmäktiges ordf. i Blädinge, nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, framförde den borgerliga kommunens tack till kyrkans män, som under besvärlig tid genomfört den välbehövlige och vällyckade restaureringen.

Komminister Nicklasson erinrade vidare om framlidne prosten Holm och hans gåva samt uttalade församlingens varma tack till prostinnan Holm.

Biskopen riktade så ett tack till komminister Nicklasson med fru för det osparda nit, med vilket de drivit på verket med restaureringen. Biskopen riktade även ett tack till kantor G. Johansson för värdefulla bidrag till kyrkan i form av god kyrkomusik och körledarskap under mer än 25 års tid. Vidare riktades tack till värdar och värdinnor för dagen.

Under samkvämet utfördes sång av kyrkokören.

Dagen avslutades med subskriberad middag å Bloms pensionat, Blädingenäs. Till denna hade inbjudits biskopen och de assisterande prästerna med fruar, representanter för den borgerliga kommunen och Vislanda församling samt för Kronobergs läns sparbank och prostinnan Holm. Vid middagen deltog dessutom representanter för Mörnerska och Gyllenkrokska släkterna samt åtskilliga församlings- och pastoratsbor m.fl. Gästerna hälsades av komminister Nicklasson, och biskopen framförde gästernas tack. Sång utfördes under middagen av kyrkoherde Eskil Jonson, ackompanjerad av musikdirektör Per Jonson. Tal hölls av greve A.G. Mörner, ordförande i Mörnerska släktföreningens styrelse, av docenten B. Hildebrand, som på mödernet härstammade från släkten Gyllenkrok, Oby, samt av nämndemannen Per Samuelsson, Jutagård, som framförde kommittéens tack till komminister Nicklasson, som varit restaureringskommitténs ordförande m.fl.

Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 4 Oktober 1949.

P. M. Olssons i Blädinge jordafärd.

**En vacker gård av tacksamhet för hans
långa och givande livsgärning.**

Brittsommarsolen lyste i fullaste mått över Blädinge, när socknens främste förtroendeman under de fem senaste decennierna får alltid lämnade sin Jutagård för att vigas till griftero i det tempel, som han själv varit med om att försköna men som han aldrig fick se i sin nya och vackrare dräkt. Byamän i Blädinge bar hans stoft både vid jordafärdens begynnelse och vid dess slut. Med ärliga ord, gående från envars hjärta, framfördes tack till honom för hans stora insats för hembygd, län och land på skilda områden. Höstens rika blomsterflora bars fram till hans bår för att hedra hans minne. Vacker lovsång fyllde

templet. När man hade bevittnat allt detta, förstod man, att minnet av Peter Magnus Olsson i Blädinge kommer att leva länge både hos hans sockenbor och hos många andra på närmare och fjärrare håll – minnet av en sällsynt kraftfull, högrest och redlig småländsk förtroendeman.

Innan kistan med hans stoft bars till likvagnen från sin plats vid hemmets dörr, hölls en kort andaktsstund under ledning av en av Blädinge tidigare komminister, nuvarande kyrkoherden i Runstens pastorat på Öland, Per Ivar Hallgren.

Massor av sockenbor och andra följde den döde på hans sista färd till templet. Prestaverande var riksdagsman C. Oscar Nolin och direktör Per Bayard, Jutagård. Medan kantor Gunnar Johansson på orgeln spelade en gammal dalapsalm arr. av O. Lindberg, bars kistan in i templet, som endast två dagar tidigare hade återinvigts efter den genomgripande restaureringen. Sedan fylldes kyrkan av de mäktiga tonerna i ”Beethovens lovsång”, som sjöngs av operasångare Karl-Olof Johansson. Flemmings ”Saliga de, som ifrån världens öden”, sjöngs sedan av Blädinge blandade kyrkokör.

Efter psalmsång framträdde till baren församlingens komminister Nils Nicklasson för att förrätta jordfästningen. Sin betraktelse började han med orden i femte Mosebok, 33: 27, ”En tillflykt han är, urtidens Gud, och här nere råde hans eviga armar”.

– Det är förvisso, sade officianten bl.a., intet fel att stanna i beundran eller glädje inför Skapelsens rikedom i en människogärning. Så måste ske idag vid denna bår, inför den rikt utrustade medmänniska, som vi idag minnes.

Guds eviga armar, hans givmilda hand, var det som slösade gåvorna över den bortgångne. Men samma mäktiga hand hejdade den reslige vandraren, lät aftonskymning falla över hans väg och krävde åter gåvan.

– Vi kan, fortsatte officianten, se en Guds skickelse däri, att den gamle riksdagsmannens sista levnadsdag och detta tempels återinvigning så nära skulle tangera varandra, att denna första högtid, som vi firar efter tempelinvigningen, blev denna jordfästning.

Vi som bevittnat och hört berättas om hans insatser för denna kyrka, hans kärlek till denna kyrka och denna bygd, kan inte annat än se det som en Guds skickelse, att den man, som här var en Peter Magnus, d.v.s. en klippa och en storman, på detta sätt fick sammanknyta det förgångna med framtiden.

Moses hade nekats komma in löftets land. Och det blev heller inte den gamle riksdagsmannen beskärt att se detta tempel färdigt efter förnyelsen. Han fick vara med på ett annat sätt än han hade tänkt sig. Här nere råder Guds eviga armar...

Efter själva jordfästningsakten sjöngs en psalm, och sedan trädde officianten samt kyrkoherden i pastoratet, Eskil Jonson, för altaret för begravningsmässan. Den sjöngs av kyrkoherde Jonson.

Efter det menigheten sjungit den dödes älsklingspsalm, 451: 1,2, fick man lyssna till en ny, mäktig och utomordentligt vacker framförd sång från läktaren: Griegs ”Den store, hvide Flok”, sjungen av operasångare Karl-Olof Johansson.

Sedan följde kransnedläggningen. Efter det kommunalordf. Ebbe Ohlsson hade talat å de närmastes vägnar nedlade riksdagsman C. Oscar Nolin en krans från Kronobergs läns landsting.

Han tackade för det hängivna, goda och intresserade arbete, som P.M. Olsson hade nedlagt under sina många år i landstinget, där han även länge hade varit ålderspresident. Alla såg upp till ”Blädinge”, till hans höga resning såväl kroppsligt som själsligt, i vördnad för hans kunnighet och erfarenhet. Han arbetsdag blev lång och han utträttade mycket på såväl det ena som det andra området.

Riksdagsman Nolin nedlade vidare en krans från högerns riksorganisation. Kransen nedlades med ett tack för var riksdagsman Olsson utfört inom högern och för högern.

Ytterligare nedlade riksdagsman Nolin en krans från riksdagens högergrupp som tack för gott kamratskap, samarbete och vänskap.

Sedan framträdde f. riksdagsmannen Martin Svensson i Kompersmåla till baren för att framföra Kronobergs läns högerförbunds tack.

– När vi står vid vännen Blädinges bår, så kommer, sade han, fram för mig i minnet mycket av vad vi genomlevat under en lång följd av år – minst de tjugo. Han stod vid min

sida i samarbete i riksdagen och i landstinget. Han var en uppriktig fosterlandsvän, och denna kärlek till fosterlandet tog sig uttryck uti att han var en hängiven och orädd försvarsvän. Han var en pionjär på detta område. Han gjorde det gamla lantmannapartiet i riksdagen till ett parti, som betraktade försvaret som en angelägenhet av första ordningen. Såsom mångårig ledamot av statsutskottet, lade han vidare i dagen, att han var en klok hushållare. Och gällde det lagstiftning, visade det sig, att han ville ha milda och humana lagar. De, som satt på ofri grund, fick genom hans initiativ en tryggare tillvaro. Han var framför allt en stor främjare av det svenska lantbruket. Han kämpade i riksdagen för att få fram en sådan ordning, att jordbrukaren skulle kunna få en rättvis lön för sin möda. Denna hans kärlek till jordbruket förenade sig med hans starka försvarsintresse. Han visste, att ett gott jordbruk är en stark ryggrad för vårt försvar. Han gjorde sin insats för jordbruket inte genom vackra fraser och tomma talesätt utan genom att vara en handlingens man. Ena dagen satt han i riksdagen, andra dagen satt han i försvarsberedningen. En tredje dag var han till sjöss med flottan. Nästa dag satt han på slättermaskinen för att skörda markens gröda.

Riksdagsman Svensson framförde ett alldeles särskilt tack till riksdagsman Olsson för vad han varit för Kronobergs läns högerförbund från början till slut och nedlade en krans från förbundet.

Han slöt med några personliga ord till ”Den faderlige vännen Blädinge”. Han talade om hans trofasthet, om hans svekfulla väsen, om hans levnadsvishet och om hans levnads-konst.

Från Blädinge kommun nedlade nämndeman Per Samuelsson en krans. Kommunen vördade P.M. Olsson för kroppsliga och själsliga resning och tackade honom för hans gärning för Blädinge, en gärning som var präglad av rättrådighet och pliktuppfyllelse.

Komminister Nicklasson talade för Blädinge församling. Hela församlingen stannar i dag i vördnad för P.M. Olssons minne, sade han. Med tusen trådar är hans gärning sammanvävd med denna bygds liv. Det är en väv, som vävts av händelser här under ett halvt sekel. Och ser man närmare på denna väv, skall man finna, att mönstret till stor del är format efter P.M. Olssons intensioner. Tidigt fick P.M. Olsson sitt första förtroende-uppdrag. Det var självklart, att så skulle ske, när han ägde sådana medfödda ledaregenskaper och en sådan begåvning. Det var mycket ovanligt på den tiden, att en man, som ännu ej fyllt 30 år, fick förtroendeuppdrag. Hans 57-åriga ledamotskap i kyrkorådet torde vara något enastående i vår tid. Vi hedrar honom för hans insats inte minst för kyrkans bästa. Och vi tackar den synnerligen trogne kyrkobesökaren, som med glädje deltog i psalmsången. Det är en stor rikedom för en bygd att ha fått räkna P.M. Olsson till ett av sina barn.

Sedan pastor Nicklasson nedlagt en krans från församlingen, trädde hela kyrkorådet fram till bårn, och pastor Nicklasson förde dess talan. Det måtte, sade han, ha varit en säregen upplevelse för P.M. Olsson att i kyrkorådet se den ena generationen efter den andra lämna konferensbordet. Han blev något bestående, något tidlöst i Blädinge kyrkoråd. Han satt kvar i detta långt in i ålderdomens höst. Det ligger något symboliskt i det faktum, att ledamotskapet i kyrkorådet var det sista offentliga uppdrag, som han lämnade. Från kyrkorådet nedlade pastor Nicklasson en krans.

Kantor Gunnar Johansson framträdde sedan som talesman för skolstyrelsen och lärarekåren och framförde ett varmt och innerligt tack för P.M. Olssons gagnariska och värdefulla insats för skolväsendet samt nedlade en krans.

Rektor Hugo Stenow talade å Grimslövs folkhögskolas vägnar. Han erinrade, om att P.M. Olsson var elev i Grimslövs folkhögskolas första klass för 73 år sedan, att på hans initiativ inrättades den kvinnliga kursen där, och att han var ordförande i byggnadskommittén för uppförande av ny rektorsbostad. Rektor Stenow nedlade en krans från folkhögskolan.

Å Vislanda församlings vägnar talade kyrkoherde Eskil Jonson. Hur vittomfamnande P.M. Olssons livsgärning än var, hur många och omfattande de allmänna värven var, försvagades inte därav P.M. Olssons brinnande intresse för hembygden, sade kyrko-

herden. Och även Vislanda fick del av detta intresse och denna kärlek till orten. Från Vislanda församling nedlade kyrkoherden en krans.

Häradsdomare C.M. Johansson i Södra Vare framförde ett tack från Vislanda pastorats sparbank, vars siffergranskare P.M. Olsson hade varit i 50 år, och nedlade en krans. Han framförde även ett personligt tack från vännerna i Södra Vare och nedlade en krans från dem.

Vislanda och Blädinge pastorats brandstodsförenings talesman var nämndeman Per Samuelsson, som tackade för 50-årigt arbete för föreningen, såsom dess ordförande och nedlade en krans.

Lantbrukare Johan Gummesson, Tvetå, framförde ett tack från Kronobergs läns försäkringsbolag för mer än 20-årigt arbete för bolaget och nedlade en krans. Blädinge skytteförenings talan framfördes av lantbrukare Janne Blom, som nedlade en krans. Så gjorde också kapten Ivar Lysén, Jätsberg, som talade å Kronobergs skytteförbunds vägnar och tackade för dådkraftigt pionjärbete för den frivilliga skytterörelsen i länet.

Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län representerades av länsjägmästare Wilhelm Ros. Han tackade för P.M. Olssons brinnande intresse i all sin tid för den svenska skogen och särskilt bruket och det övriga enskilda skogsbruket. Under sina nio år som ordförande i skogsvårdsstyrelsen bidrog han med sitt stora intresse, sitt goda omdöme, sin fasta hand och sitt hjärtas godhet till att ge Kronobergs läns skogar en ljus framtid. Jägmästare Ros nedlade en krans från styrelsen.

Talesman för Kronobergs läns hushållningssällskap var sekreterare Erik Lindblad, som framhöll, att P.M. Olsson var en förtroendemän i ortens sannaste och bästa bemärkelse. Inom hushållningssällskapet var han revisor för egnahemsverksamheten i många år. Talaren tackade honom för detta men även för hans stora insats för jordbruket över huvud taget. Han nedlade en krans.

Hemmansägaren Gunnar Rogdal i Hjälmaryd framförde ett tack från Jordbrukarebanken i Alvesta och nedlade en krans.

Såsom talesman för befolkningen i Blädinge by framträdde f.d. kriminalkommissarie Gustaf Medin. P.M. Olsson hade, sade han, gjort Blädinge by väl känd, och byn saknar nu den högresta gestalten och hans svekfria vänskap. En krans nedlades från byborna.

Blädinge högerförening tackade genom kyrkovärden Reinhold Salskog den gode ledaren, den haft i P.M. Olsson, och nedlade en krans.

Vidare talade vid baren lantbrukare Salem Svensson, Gustafsberg, och f. stationsföreståndaren Nils Johansson.

Så var akten inne i templet till ända. Medan kantor Johansson spelade "Fantasi" av Bach, utbars kistan och fördes till graven. Här talade bl.a. riksdagsman Gustaf Rosander, Växjö, och tackade för gott kamratskap i riksdag och landsting. Kyrkokören sjöng "Stilla skuggor". Komminister Nicklasson lyste frid över griften. Och till alla, som hedrat P.M. Olssons minne, framförde kommunalordförande Ebbe Ohlsson ett tack.

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 15 Oktober 1949.

Vävkurs i Blädinge. På initiativ av fru Ingeborg Ohlsson, Jutagård, har i Blädinge varit anordnad en kurs i vävnad under ledning av vävlärarynna fröken Olga Thisell, Linköping.

Kursen har pågått sex veckor och tio elever har besökt densamma. Den avslutades i torsdags kväll med utställning av elevernas vävalster. Många vackra textilier såsom dukar, gardiner, dräkttyger m.m. fanns att beskåda, allt vittnande om vävlärarynnas omsorg och elevernas intresse. Elevernas tacksamhet till vävlärarynna framfördes av fru Ingeborg Wärenfeldt, Jutagård, som därvid överlämnade en minnesgåva i silver.

Tillställningen var besökt av ett 100-tal personer. Föredrag hölls av föreståndarynna för Kronobergs läns hemslöjd i Växjö, fru Ingeborg Åhlander, därvid även skioptikonbilder visades över olika slags vävnader. Kaffeservering förekom även. Festen avslutades med att fru Ingeborg Ohlsson tackade föredragshållaren, vävlärarynna och elever för visat intresse.

Ur Smålandsposten N:o 161 Tisdagen den 18 Oktober 1949.

Från Blädinge, meddelas:

En andaktstund var på söndagseftermiddagen anordnad i Blädingsås folkskola. Missionär Josef Imberg höll föredrag om Afrika och missionsarbetet där. Föredraget kompletterades med ljusbilder, tagna av pastor Imberg. Under psalmsången därefter upptogs kollekt.

Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 17 November 1949.



Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 3 December 1949.

+

Min älskade maka,
vår kära lilla mor
och mormor

**Jenny Martina
Nilsson**

avled stilla i dag i sitt 64:e levnadsår,
djupt sörjd och saknad och i ljust
minne bevarad av oss samt släkt och
vänner.

Blädinge Västregård den 1 dec. 1949.

JOHAN NILSSON.
Ingeborg och Gunnar.
Eva-Gun. Jan-Olof.
Ingrid och Lars-Gustav.
Olle. Svea.
SVEA.

Sist min Gud jag Dig nu beder.
Tag min hand uti Din hand.
Så att Du mig alltid leder.
Förer till Ditt fröjdeland.
Varest ändas allt besvär,
Och när loppet slutat är,
Och jag Dig min ande sänder,
Tag då den i Dina händer.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 11 dec. 1949 kl. 10 fm.

Dödsfall.

Fru Jenny Martina Nilsson, maka till hemmansägaren C. J. Nilsson, Blädinge Västregård, avled i torsdags i sitt hem.

Hon var född 1886 samt ingick äktenskap år 1913, då makarna övertog hennes föräldragård, där hon nu fått sluta sina dagar.

Med fru Nilsson, vilkens bortgång kom överraskande, trots vetskapen om att hennes hjärta den senaste tiden varit klen, gick en ovanligt vänlig och godmodig personlighet ur tiden. Hon gick helt upp i omsorgen om make och barn. Dock var hon icke sen att rätta en hjälpande hand, där hjälp behövdes. Kyrksam som hon var sågs hon ofta såsom gudstjänstgörare.

Närmast sörjande är make och fyra barn, mågar och barnbarn samt tvenne äldre systrar. Av barnen är dottern Ingeborg gift med entreprenören Gunnar Samuelsson, Blädinge, och dottern Ingrid är gift med järnvägstjänsteman Lars Petersson, Alvesta. Dottern Svea och sonen Olof vistas i föräldrahemmet. Dessutom sörjes och saknas hon av andra släktingar och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 1 December 1949.

Födelsedag.

60 år fyller på söndag fru Anna Nilsson, Jutagård, Blädinge.

Fru Nilsson, som är född i Blädinge, ingick i unga år äktenskap med folkskolläraren Carl Nilsson, varefter makarna bodde i lärarebostaden vid Blädingsås skola till dess maken förra året pensionerades, då makarna flyttade till sin nuvarande bostad. Förutom gästfri värdinna samt omtänksam maka och moder, har fru Nilsson intresserat sig för det kommunala arbetet i församlingen. Sålunda har hon i två perioder tillhört kommunalfullmäktige och är fortfarande ledamot i fattigvårdsstyrelsen samt hemhjälpnämnden och civilförsvarsnämnden. Vidare kan nämnas, att hon såsom initiativtagare till byggandet av badstuga vid Blädingsås, kom att såsom ordförande i styrelsen för detta företag övervinna de betänkligheter som mötte, och bringa projektet till lycklig lösning. Dessutom har hon fungerat såsom ombud för länets arbetsförmedling.

Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 10 December 1949.

Från Blädinge, meddelas:

Aftonunderhållning har anordnats i en lokal, som upplåtits av handlanden Anton Jonsson i dennes villa vid stationen. Anordnare av festen var Blädinge folkskolas elever. Många såväl äldre som yngre hade infunnit sig, och belåtenheten var allmän.

Efter samlingen bjöds på kaffe, och därunder uppträdde Lucia med sex tärnor på scenen och sjöng "Sancta Lucia". De tågade sedan genom salen. Därefter utfördes sketchen "Julafton i Tomtebo" av 8 flickor samt "Den snåle" av fyra gossar och "Syltpannkakan" av en pojk och en flicka. Samtliga uppträdanden rönste livligt bifall. Ungdomarna hade själva arrangerat programmet utan äldres medverkan.

Underhållningen avslutades med ringdanser kring granen.

Ekonomiska behållningen är avsedd som grundplåt till en skolresa.

Ur Smålandsposten N:o 192 Söndagen den 11 December 1949.



För
Julinköpen

rekommenderas välsorterat specerilager, gotter för julbordet, utsökta, goda kaffesorter. Liljeholmens bästa ljus. Lämpliga julklappar för hela familjen. Det går lätt att finna råd. ● ALLA VAROR SYNLIGA.

För avhämtning: Pilsner, porter, julöl.
VÄLKOMNA! SE SKYLTFÖNSTREN!

John K. Gustavsson
TEL. 14. TEL 14.

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 13 December 1949.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes i söndags fru Jenny Nilsson från Blädinge Västregård. Jordfästningen förrättades av komminister Nils Nicklasson, som höll griftetal med ledning av vers 3 av 90 psalmen i Psaltaren.

Före jordfästningen sjöng herr Olof Nilsson, Blädinge, hymnen ”Kom” av Joseph Jonzon, och efter sjöng Blädinge kyrkokör ”Saliga de som ifrån världens öden”, ackompanjerad av kantor Gunnar Johansson, som även utförde orgelmusik av Bach före och efter akten.

Många tal höllos och många blommor, bland vilka märktes en massa från Blädinge by och Blädingenäs by, nedlades.

Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 15 December 1949.

Födelsedag.

50 år fyller på söndag skogvaktare Viktor Fritiof Klintebäck, Spånghult Oby, Blädinge.

Han är född i Ronneby och har i många år varit anställd hos Fridafors fabriks aktiebolag såsom vårdare av dess skogar på Oby.

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 20 December 1949.

Dikeskörning vid Blädinge. En buss, som transporterade skolbarn, körde på lördagsmiddagen av vägen i Blädinge och hamnade på sidan i ett dike. Bussen klarade sig från alla skador, och detsamma var fallet med passagerarna. Bussen var på väg till Blädinge skola med skolbarn och dikeskörningen inträffade mellan järnvägsstationen och kyrkan. Vid ett möte kom bussen för långt ut på vägganten, som brast, varvid bussen åkte ned i ett dike och blev liggande i sidan av ungefär 45 graders vinkel.

Från Blädinge, meddelas:

En kyrklig högtid beredd i Blädinge sockenbor i söndags, då först i kyrkan hölls barn gudstjänst och sedan en ungdomshögtid i sockenstugan.

Till gudstjänsten hade infunnit sig en talrik menighet, däribland många barn. Efter altartjänst predikade komminister Nils Nicklasson och riktade sig särskilt till de unga. Under psalmsången efter predikan intågade Lucia följd av sex tärnor och nio stjärngossar i koret. Barnen trädde efter psalmsången ett efter ett fram till en julgran i koret, läste ett bibelord samt tände ett ljus i granen. Sedan sjöng en barnkör under kantor Gunnar Johanssons ledning ”Hosianna”. Därefter förrättades altartjänst, varefter Lucia med följe tågade ut ur kyrkan.

Efter gudstjänsten samlades barn och äldre i sockenstugan och skolsalarna, där barnen bjöds på choklad och de äldre intog kaffe. Därefter sjöng barnkören en del julsånger, varefter följde psalmsång och juldagens evangelium. Barnkören sjöng ”Stilla natt, heliga natt”, varefter pastor Nicklasson förrättade aftonbön. Till barnen utdelades jultidningar och gottpåsar.

Ur Smålandsposten N:o 200 Onsdagen den 28 December 1949.

Förlovade

Eric Andersson
Irma Andersson

Blädinge.

Linköping.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 31 December 1949.



Happy end!

Vi lämnar ett händelserikt halvsekel bakom oss och går in i ett nytt. Vad skall det bära i sitt sköte?

1950

ETT GOTT
NYTT ÅR

