

# Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1950 – 1954.

*Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.*

---

## **Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 3 Januari 1950.**

<i>Förlovade</i>	
<b>Lennart Carlsson</b> <b>Astrid Petersson</b>	
Blädinge.	
<hr/>	
<b>Lennart Karlsson</b> <b>Gun-Britt Karlsson</b>	
Blädinge.	Dansjö.
Nyårsafton 1949.	

### **Bröllop.**

Nyårsafton sammanvigdes i Furuby kyrka hemmansägaren Tage Fröstell, Blädinge, och fröken Svea Schill, dotter till byggmästare G. Schill och hans maka, Kårestad, Furuby. Vigselförrättare var komminister E. Elmersson, Furuby. Kantor E. Sirell sjöng solo "Guds lov i naturen" av Beethoven.

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för över 100-talet gäster. Brudparet hyllades därvid i tal och telegram.

## **Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 5 Januari 1950.**

### **Födelsedag.**

60 år fyller på söndag fru Sigrid Gustava Karlsson, maka till hemmansägaren J. A. Karlsson, Färanäs, Blädinge.

## **Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 6 Januari 1950.**

<i>Förlovade</i>	
<b>Manfred Salomonsson</b> <b>Ester Andersson</b>	
Vislanda.	Blädinge.

## Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 12 Januari 1950.

Pälle Näver:

### *En visa i januari.*

*När morgonljuset tänder  
sin röda arla brand,  
då glimmar alla vägar mot  
hoppets morgonbrand,  
och djupt i hjärtat nynnär  
det veka instrument,  
som ingen vinterkyla  
har snuddat vid och bränt.*

*Vi ana och vi veta,  
att inom oss vi bär  
ett solens rika löfte  
av hoppets blå mystär;  
det glimmar anemoner  
i våra drömmars värld,  
och askan stilla glöder  
på hjärtats varma härd.*

*Väl sjunger alla skogar  
sin vintermelodi  
kring jungfruvita vidder  
med snökristaller i,  
men tyst vi tror och tänker,  
att upp ur snö och is  
på nytt en vår skall spira  
ur ljunng och lingonris.*

*Flyg ut, mitt hjärtas soldröm,  
och dallra en minut  
i rimfrostvita dungar  
och spela sakta ut  
den sång min längtan format  
till vek och stilla tröst  
i svala vintertimmar,  
när oron tär mitt bröst.*

## Ur Smålandsposten N:o 7 Lördagen den 14 Januari 1950.

**Den gamla boden bör stå kvar.** För pastorsämbetet i Blädinge framhåller riksantikvarieämbetet att en äldre kulturhistoriskt intressant bod vid gamla komministergården i Norra Vare bör få stå kvar på sin gamla plats.

Länsantikvarien har emellertid upplyst, att några planer på att riva boden inte föreligger f.n., och riksantikvarien har därför inte funnit anledning föreligga att nu rikta någon framställning till vederbörande förvaltande myndighet. Ämbetet vill emellertid ha en påstötning om rivning av boden skulle bli aktuell. Det är ämbetets ombud, hemmansägare Johan Nilsson, som riktat uppmärksamheten på detta byggnadsminnesmärke.

## Ur Smålandsposten N:o 8 Söndagen den 15 Januari 1950.

### **Födelsedag.**

60 år fyller på onsdag fru Betty Samuelsson, maka till nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, Blädinge.

Fru Samuelsson är född i Virestad men flyttade vid sju års ålder till Blädinge med sina föräldrar, som där köpt en fastighet i Jutagård. År 1915 ingick hon äktenskap och bosatte sig i Aplamon, Vislanda, makens föräldrahem, som de förvärvade. Där var de bosatta till 1928, då de köpte hennes föräldrahem i Jutagård. I Blädinge har hon nedlagt ett intressant arbete på olika områden. Men mån om kyrkan och dess prydande var hon initiativtagare till den år 1933 bildade Blädinge kyrkliga sällskapet och själv har hon till kyrkan skänkt en altarduk och en dopklänning.

I många år har hon varit ordförande i Blädinge lottaförening men nu överlämnat detta uppdrag i yngre händer. Hon är dock fortfarande verksam i föreningen och till Blädinge kyrkas återinvigning förra året var hon sakkunnig ledare för vävning av den matta, som

lottorna skänkte till kyrkan för prydnad vid altaret. I Vislanda–Blädinge högerkvinno-klubb är hon sedan många år tillbaka ordförande samt medlem av Blädinge högerförenings styrelse.

Vidare är hon fosterbarnsinspektör, ledamot och ordförande i hemhjälpnämnden och civilförsvarnämnden, där hon såsom ledare av inkvarteringstjänsten varit särskilt aktiv i fråga om kurser och instruktioner. Ännu är hon ovanligt vital och sköter såväl hem som uppdrag med aldrig sviktande intresse.

## Ur Smålandsposten N:o 14 Torsdagen den 26 Januari 1950.

### Födelsedag.

50 år fyller på lördag hemmansägaren Janne Blom, Blädingenäs, Blädinge.

Blom är född i Öjaby men flyttade i de tidiga ungdomsåren med föräldrarna till Blädinge, där de köpt den jordbruksfastighet, som han nu tillsammans med en broder äger och brukar. Han är en intresserad jordbrukare och såsom hobby idkar han jakt och fiske. I Blädinge hemvärn är Blom flitig deltagare i dess övningar, varjämte han är medlem i Blädinge högerförening och Blädinge skytteförening, vars ordförande han är sedan många år. Dessutom är han en uppskattad sångarbroder i Blädinge kyrkokör.

## Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 28 Januari 1950.



Vår käre lille pappa  
f.d. järnvägstjänstemannen  
**Ernst Johan Almgren**  
\* 4/8 1875  
† 25/1 1950  
som i dag hastigt avled, i tacksamt  
minne bevarad av oss, syskon, släkt  
och vänner.  
Blädinge Olofsdal, d. 25/1 1950.  
**EGON och ANNY.**  
**Marianne.**  
**SONJA och GÖSTA.**  
**Hjördis.**  
**ELIN.**  
**Barnbarnsbarnen.**  
Pappas huvud har lagt sig till ro,  
Flitiga händer fått vila.  
Nu sover du lugnt i ditt tysta bo,  
Och dit våra tankar ila.  
Tack för allt, käre pappa!  
Sv. Ps. 400: 11.

### Dödsfall.

I onsdags avled hastigt i sitt hem f. järnvägstjänstemannen Ernst Johan Almgren, Olofsdal, Blädinge.

Almgren, som var född 1875 i Ryssby, erhöi i unga år anställning vid Statens järnvägar såsom snickare. Efter verksamhet på annan ort kom han år 1911 såsom banvakt till Boda i Blädinge och innehade denna tjänst till pensionsåldern. Efter avskedet bosatte han sig i Olofsdal, där han nu fått sluta sina dagar. Han var ända in i det sista verksam såsom snickare och mycket anlitad, särskilt då någonting behövde omändras eller repareras. Han var ivrig biodlare och sedan många år ordförande i den lokala biodlareföreningen.

Änkling sedan 1910 sörjes han närmast av sonen Egon, tjänsteman i Kristianstad, samt döttrarna Sonja, gift med typografen Gösta Thulin, Kalmar, och Elin, som skött hem och hushåll åt fadern, samt barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.

## Ur Smålandsposten N:o 17 Tisdagen den 31 Januari 1950.

**Halkade och bröt benet.** Då fröken Frida Augustsson, Oby Nyatorp, Blädinge, i går skulle gå ut och fordra hönsen, råkade hon ute på gårdsplanen halka, och bröt i fallet båda benpiporna i högra underbenet. Med sjuktransportbil från Alvesta fördes hon till lasarettet i Växjö, där hon får kvarstanna för vård.

## Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 7 Februari 1950.



### Dödsfall.

I går avled i Sparrhult, Blädinge, Kristina Jonasson, nära 90 år gammal.

Hon var född i V. Torsås och kom till Blädinge från Skatelöv 1930 tillsammans med sin nu 94-åriga syster Ingrid Pettersson. Hon har ömt vårdats av systerdottern fru Signe Magnusson.

Hon sörjes närmast av ovannämnda syster samt syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 25 Februari 1950.

### Nattlig eldsvåda i Blädinge.

#### Två brandkårer i hårt arbete.

En eldsvåda utbröt natten till torsdagen i mangårdsbyggnaden till nämndeman Per Samuelssons fastighet i Blädinge Jutagård.

Elden upptäcktes av en på gården anställd jordbruksarbetare C.A. Johansson, som hade sitt sovrum en trappa upp över köket. Vid tvåtiden på natten hade han vaknat och tänt det elektriska lyset men då icke märkt något ovanligt utan slumrat till men åter vaknat omkring en halvtimme senare. Då hade han varnat att rök trängde upp mellan golvtäljorna och förstått att eld måste vara lös. Genast rusade han upp och väckte de i byggnaden sovande.

Sonen på gården, Folke Wärenfeldt, som arrenderar jordbruket och bebor nedra botten, och Johansson begav sig ut i köket, som då var fyllt av rök, och såg eldslågor slå fram i

taket. Med en eldsläckningsapparat sökte de dämpa elden, som emellertid fortfor att sprida sig i det torra trävirket. Wärenfeldt tillkallade Vislanda brandkår, som anlände efter någon stund och lade ut slangledning till en i närheten varande kanal med god vattentillgång. Innan dess hade emellertid elden spritt sig ytterligare, delvis vållat av den starka västliga stormen, och då det såg hotande ut, begärdes hjälp av Alvesta brandkår. Med förenade ansträngningar lyckades det brandmännen att snart nog bli herrar över elden. Grannar, som genast underrättades, hjälptes åt att utrymma den största delen av byggnaden. Röken var mycket besvärande, och en person, jordbruksarbetaren Edvin Gustavsson, som deltog i släckningsarbetet genom att hjälpa brandmännen att föra fram en slang till den värsta eldhärden, blev rökförgiftad och måste föras till läkare i Alvesta för behandling.

Vid den undersökning, som på torsdagen företogs av statspolisen med biträde och sakkunnig ingenjör, ansågs som säkert, att eldens uppkomst härledde sig från läckage i den elektriska ledningen, vid vilken kökets taklampa var kopplad och börjat i trossbotten under den plats, där Johansson hade sitt sovrum. Tack vare att Johansson vaknat i ett så tidigt skede av eldsvådans utveckling undgicks en katastrof, vars följder kunnat bli ödesdigra. Nu blev det endast skador, visserligen ganska svåra, på såväl byggnad som på båda familjernas lösöre, mest rök- och vattenskadorna, men ingen människa skadades utom vad ovan sagts.

Byggnaden är brandförsäkrad i Kronobergs läns brandstodsbolag för 50,000 kr., och såväl Samuelssons som Wärenfeldts lösöre i Vislanda pastorats brandstodsförening till belopp, som i huvudsak torde täcka skadorna. På bostadshuset uppskattas de till 21,500 kr. Lösöreskadorna anslås för den ena familjen till c:a 8,000 kr. och för den andra till c:a 5,000 kr.

## Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 4 Mars 1950.



### Dödsfall.

Efter en längre tids sjukdom avled i går i Blädinge f.d. sömmerskan Anna Pettersson, 63 år gammal.

Den avlidna var född i Härlöv men kom i unga år till Alvesta, där hon var bosatt tills hon för ett 10-tal år sedan flyttade till Blädinge. Under sin Alvestatid var fröken Pettersson en mycket anlitad sömmerska, som på grund av sitt noggranna arbete förvärvade sig många och belåtna kunder. Fröken Pettersson tillhörde de stilla i landet och gjorde inget väsen av sig. Försynt som hon var, godhjärtad och hjälpsam hade hon förvärvat sig många vänner, icke minst bland de kunder, som hon under så många år betjänat.

Närmast sörjande är syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 11 Mars 1950.



### Dödsfall.

Natten till i går avled efter en kortare tids sjukdom änkefru Ida Carlsson i sitt hem Bländeborg, Blädinge, nära 82 år gammal.

Hon var född i Blädinge och sedan hon gift sig, övertog makarna hennes föräldragård i Hjälmaryd som de brukade till för omkring tolv år sedan, då de överlät gården till en son. Makarna köpte då villan Bländeborg i Blädinge, där maken, kyrkovärden Ernst Carlsson, avled 1942. Fru Carlsson var en arbetsam, stilla och försynt kvinna, som särskilt vårdade sig om kyrkan, vilkens gudstjänster hon sällan uteblev ifrån så länge hälsan det medgav.

Närmast sörjande är sönerna Gunnar Rogdahl, som äger fädernegården, och Sven Rogdahl, direktör för AB Rosenbergs filmbyrå i Stockholm, sonhustru och barnbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 40 Söndagen den 12 Mars 1950.

### Pälle Näver:

### *Pär i Vätte.*

*Där uven ropar  
och skogen susar,  
går Pär i Vätte  
förlöjd och snusar;  
hans liv förlöper  
i stilla gång  
med ljusa inslag  
av enkel sång.*

*Till lilla stugan  
och varma härden  
når ingen oro  
från stora världen,  
och tiden aldrig  
blir trist och lång  
vid gammelklockans  
försynte gång.*

*När morgonkaffet  
gemytligt puttrar  
går Pär förnöjsamt  
omkring och muttrar;  
han tacksamt tager  
all fröjd, som giv 's,  
och känner ständigt  
hur bra han trivs.*

*Och när mot väster  
sig dagen vänder  
och Pär med ömhet  
sin lampa tänder,  
då gästar friden  
kring skog och tjäll,  
där gubben drömmer  
i stjärnögd kväll.*

## Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 6 April 1950.



Min älskade mor,  
vår kära lilla mormor

### Eva Simonsson

har i dag lugnt och stilla avlidit i tron  
på sin Frälsare i sitt 88:e levnadsår,  
djupt sörjd och saknad av mig,  
barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och  
vänner.

Oby Tallebo, Blädinge den 4 april 1950.

**NETTIE SVAHN.**  
**Syskonbarnen.**

Sv. Ps. 336.

---

Till dem som önskar följa den hädan-  
gångna till hennes sista vilorum medde-  
las, att begravningen äger rum måndagen  
den 10 april 1950 i Blädinge kyrka kl. 10  
f.m. Samling i sorgehuset kl. 8 f.m.

### Dödsfall.

I tisdags avled efter en kort tids sjukdom Eva Simonsson, Tallebo, Blädinge.

Hon var född i Knapamo, Blädinge 1862. Efter att dels ha förestått hemmet för sina föräldrar och dels innehaft plats hos olika familjer flyttade hon för många år sedan till sin dotter fru Nettie Svahn, Tallebo, Blädinge, där hon, ända till krafterna svek henne, deltagit i hemmets skötsel och omvårdnad.

Närmast sörjande är förutom fru Svahn, två bröder, barnbarn och barnbarnsbarn

## Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 4 Maj 1950.

Pälle Näver:

### *Spelmannen i hjärtat.*

*Nog ter det sig krångligt  
och tröslöst för mången  
att bota sitt svårmod  
med glädjen och sången,  
men har man blott vilja  
och frisk energi,  
så når man båd' hälsan  
och livsharmoni.*

*Djupt inne i själen  
finns silverne strängar,  
som ständigt vibrerar  
i dallrande strängar,  
och den vibrationen  
den uppfattar vi  
på djupet därinne  
som en melodi.*

*Från mörkaste svårmod  
till ljusaste gamman  
sig tonerna forma  
och fläta sig samman;  
men ljus eller mörker  
i tonernas röst  
beror på den spelman,  
som bor i vårt bröst. –*

*Så stäm då, du spelman,  
de strängarna spröda  
till sånger om solsken  
och vildrosor röda!  
Och spela vårt väsen  
i mörknande tid  
till lycka och glädje,  
till skönhet och frid!*



## Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 13 Maj 1950.

### Blädinge-Röda Kors-gudstjänst

hålles i Blädinge kyrka fredagen den 19 maj kl. 19,30.

Andaktsstund med kort predikan av komminister Nils Nicklasson. Tal av ärkebiskopinnan Brita Brilioth. Sång av Blädinge sångkör och fru Lisa Jönsson, Alvesta. Kaffeservering i Sockenstugan. Buss avgår från S. Vare kl. 19 och från Järnvägstorget, Alvesta, kl. 19,10.

Till talrikt besök inbjuder **Alvesta Röda Kors krets**.

## Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 23 Maj 1950.

**Kyrkosångshögtid i Blädinge.** Allbo körförbunds årligen återkommande kyrkosångshögtid var i år förlagd till Blädinge, i vars kyrka i söndags gavs en vacker konsert.

Programmet inleddes med att kantor G. Johansson å orgel utförde ”Love den Herren, den mächtige König der Ehren”, en orgelfantasi av den tyske komponisten Max Drischner. Kompositionen är hållen i barockstil och fick av kantor Johanssons välnyanserade spel en god tolkning. Kompositionen kräver dock ett större antal fylligare stämmor än vad denna orgel förfogar över, men tack vare organistens stora förtrogenhet med sitt instrument blev behållningen mycket god.

Kören utförde därefter sitt sångprogram under kantor Åke Olssons ledning. Den första kompositionen var D. Wikanders ”Nu stige jublets ton”, åtföljt av ”Din godhet rätt att lova” i Bart Gesius arrangemang. Det visade sig dock, att kyrkorummet var litet för de över hundratalet deltagande sångarna, varför tonskapelserna inte kom till sin fulla rätt. Moréns ”Statt upp, var ljus” var nästa och härefter följde ”Vi tacka Dig, o Jesu god” av W. Ahlén och ”Din sol går bort” av M. Vulpius samt ”Ljuvligt är att tacka Herren” av Axel Vulpius.

Kören fick nu en välbehövlig paus under det att kantor Johansson spelade ”Credo” ur orgelmässa av domkyrkoorganisten i Köpenhamn N.O. Raasted. Kompositören har här gått in för den mera gammalkyrkliga melodiken och som en röd tråd märktes den doriska tonarten med inslag av renässans. Alstret vittnar gott om denna framstående orgelspelares stora intresse för den vackra gammalkyrkliga musiken.

Komminister N. Nicklasson höll från predikstolen ett kortare anförande i anslutning till Bachjubileet. Var J. O. Wallin en mästare på diktningens område, så var Bachs kyrkliga musik ännu större. Denne märklige man är ingalunda okänd för oss, ty genom sina sköna tonskapelser har han blivit både känd och uppskattad. Talaren gav sedan skildring av Bachs levnad.

Andra avdelningen av konserten upptogs av sex Bachkoraler, som kören sjöng under kantor G. Håkanssons ledning. ”På Gud och ej på eget råd”, ”Behåll oss vid ditt rena blod”, ”Omkring ditt kors”, ”Förlän oss, Herren Gud”, ”Jesus, Jesu Du är min” och slutligen ”O, kom, du sköna dag”.

Kyrkohögtiden slöts med församlingssång. Komministern Nicklasson framförde församlingens tack till sångarna.

Efter sånghögtiden samlades deltagarna på Bloms pensionat, där kaffe serverades, och där Blädingekören stod för värdskapet. Kantor Johansson hälsade deltagarna och framförde ett tack till komminister Nicklasson för den ypperliga skildring, han gett av Bach, vidare ett tack till de båda dirigenterna för deras prestationer och till värdfolket.

Sångstämma tog sedan sin början. Av årsberättelsen framgick bl.a., att medlemsantalet uppgår till 181. Till styrelseledamöter omvaldes kantorerna G. Johansson, Blädinge, och



K. Hellström, Älmhult, G. Åhlund, Alvesta, och kyrkoherde H. Sjöfors, V. Torsås, som nyvaldes efter kantor Ernst Rosengren, Vislanda, som undanbett sig omval, kantor F. Hovne, Skatelöv; revisorer: O. Svensson, Älmhult och E. Olsson, Stenbrohult.

Platsen för nästa års kyrkosångsdag beslöts förläggas till Kristi himmelfärdsdag den 3 maj nästa år. Till förbundets representant vid Växjö stifts kyrkosångsförbund i Värnamo i sept. månad valdes G. Johansson och G. Åhlund.

Förslag hade väckts, att förlägga sånghögtiden till hösten, vilket föranledde diskussion. Resultatet av denna blev, att en dylik kommer att hållas i Moheda instundande höst. Frågan huruvida programmet skulle bli av kyrklig eller profan karaktär, diskuterades. Det framhölls, att många av körmedlemmarna önskar att även profan sång, fosterländska sånger och dyl., bör komma till utförande. Detta skulle verka stimulerande, framhölls det. Förslag till sånger bör i god tid utsändas till de olika körerna, vilket blev beslutat, så att inövandet av dessa kan ske i god tid.

Kantor Åke Olsson gjorde sig till tolk för deltagarna och framförde ett tack till dem, som ordnat dagen. Sedan sjöngs ett antal sånger ute i det fria.

Vidi

## Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 1 Juni 1950.

### Inbrott i Växjö och Blädinge.

Skyddshemsrymlingar tros vara  
de skyldiga.

Natten till tisdagen förövades inbrott i Pressbyråns kiosk vid teaterorget i Växjö och natten till igår i Lantmannaaffären, Blädingeås. Kriminalpolisen anser, att visst samband föreligger, mellan dels dessa kupper och dels även med tidigare inbrott i Växjö och trakten av Alvesta. Man misstänker, att det är några skyddshemsrymlingar, som ligger och trycker i skogarna kring Växjö eller Alvesta, och polisen uppmanar dem, som eventuellt ser några mystiska figurer i dessa trakter, att ofördröjligen delge närmaste polis sina iakttagelser.

Inbrottet i Pressbyråkiosken har tillgått på så sätt, att en ruta på kioskens framsida slagits sönder med en sten. Sedan har tjuven kunnat komma åt ett kassaskrin med ineliggande mindre växelkassa.

Vid kuppen i Blädingeås har tjuven berett sig tillträde till lokalen genom ett källarfönster, som hakats upp utifrån, varefter ett innanför detsamma uppsatt flugnät trasats sönder. Nedkommen i källaren har han kalasat på bröd och smör, olika charkuterivaror samt ett par flaskor läskedrycker. Av dessa livsmedel synes så mycket saknas, att tjuven också tagit med sig en del som matsäck. Genom en dörr har han sedan tagit sig ut i lagerbutiks- och kontorslokalen, där skrivbordslådor genomsökts, men i dessa fanns inga värdesaker. I butiken har tillgripits en militärkavaj av diagonaltyg med borttagna gradbeteckningar för vicekorpral. Kavajen bär icke fullt urblekta tecken efter dessa grader. Vidare har cirka sju par ljusa sommarherrstrumpor i bomull och silke, en del cigaretter av märkena Bill och Boy, rökutensilier, frukt och choklad tillgripits. På ett par hyllor med beklädnadsartiklar har oreda anställts, och troligen har här tagits någon arbets skjorta, blåblus och blåbyxa samt eventuellt andra persedlar. Innehavarna lämnar alltid kassaapparaten öppen och tömd för att visa det meningslösa i åverkan å denna, samt förvarar kontanterna i kassaskåpet, varför några pengar ej kunnat åtkommas. Urdruckna läskedrycksflaskor och avätta äpplen har placerats på framträdande platser, upplåsta dörrar har lämnats på vid gavel. Tjuven har alltså inte på något sätt sökt dölja besöket.

## Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 13 Juni 1950.

### Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen lantbrukaren Lennart Karlsson, Hjälmalyd, Blädinge, och fröken Astrid Pettersson, dotter till f.d. lantbrukaren Karl Pettersson, Boda, Blädinge och hans maka. Vigseln förrättades av komminister Nils Nicklasson. Till ackompanjemang av kantor Gunnar Johansson sjöng lantbrukare Olof Nilsson, Västregård, ”Gud välsigne dessa hjärtan” av David Wicander.

Efter vigseln gav brudens föräldrar middag å Bloms pensionat för ett stort antal gäster. Medlemmar i Blädinge kyrkokör hyllade de nygifta med ett flertal sånger och tal hölls av vigselförrättaren, komminister Nils Nicklasson, lantbrukare Gunnar Rogdahl, Hjälmalyd, och kantor Gunnar Johansson. Ett stort antal telegram ingick.

### Pälle Näver:

#### Junidag.

*I dungens ljusa sluttning,  
där björken friska hängen  
för svala vindar vaja,  
står sommar´ns första ros.  
Hon lyser som ett smycke  
mot backens unga grönska  
och rodnar, när en fjärl  
från henne flyr sin kos.*

*Och gran och getpors blomma,  
och göken gal i väster  
för alla glada töser  
med älskogslust i sinn.  
Men utom stuguväggen  
de gamla stå i bävan,  
att södergök skall ropa  
den sista sommar´n in. –*

*Nu sitter fiskargubben  
bland vassen i sin eka  
och grinar emot solen  
och vaktar flötet sitt.  
Och runt kring sund och vikar,  
där näckroskalkar nicka,  
gör då och då en fiskmå  
mot ytan ner ett snitt.*

*Och gammalt groll och trätor  
försvinna snabbt för solen,  
man ler och tolererar  
med varm och öppen själ...  
Jag önskar junisolen  
för alltid finge lysa,  
så kanske själva ondskan  
till sist fick ta farväl.*

## Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 17 Juni 1950.

**Häftigt åskväder över Blädinge.** Ett häftigt åskväder, som dock varade endast en kort stund, drog i onsdags e.m. över Blädinge.

Åskvädret åtföljdes av en cyklonartad storm med skyfall i form av hagel och vatten varvid 22 mm. nederbörd uppmättes. Flera nedslag skedde.

Hos hemmansägaren Gunnar Rogdahl, Hjälmalyd, slog blixten in i en stickkontakt vid skrivbordet på kontoret samt hoppade över till sladden till en elektrisk räkneapparat, vars sladd av Rogdahl utdragits, och gjorde räknemaskinen obrukbar.

I hr Henrikssons lägenhet Gustafsdal slog blixten in och brände på benen hans maka, dock icke svårare.

Vidare förekom, särskilt i stationssamhället, att de elektriska belysningspropparna smältes ned.

Ovädret varade endast en kort stund. Nederbörden var efterlängtd, men den kom för hastigt och gjorde därför mindre nytta, för vattnet rann bort i strömmar.

## Ur Smålandsposten N:o 93 Söndagen den 18 Juni 1950.

### Födelsedagar.

#### 50-åring.



Arvid Ring

50 år fyller på tisdag hemmansägaren Arvid Ring, Säljeryd Hjärtonsgård, Ö. Torsås.

Han är född i S. Vare, Blädinge. Till Ö. Torsås kom han 1927. Han var då nygift och hade då förvärvat denna gård i Säljeryd, som han ännu äger och brukar. Jubilaren hör till dem, som huvudsakligen ägnat sig åt sitt hem och sitt jordbruk, och sköter det som sitt levnadskall. Han har under årens lopp genomfört flera förbättringar. Personligen vänlig till sättet har han vunnit många vänner.

50 år fyller på onsdag hemmansägaren Gunnar Harry Johansson, N. Vare Mellangård, Blädinge.

Han är född på den gård, som han nu äger och brukar och har gjort sig känd som en driftig jordbrukare.

## Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 22 Juni 1950.

**Blädinge högerförening**, företog i måndags sällskapsresa till Skåne.

I färden deltog omkring 30 personer. Uppehåll gjordes vid Linnés Råshult, som beskådades.

Stoby kyrka nära Hässleholm besågs. Församlingens kyrkoherde berättade om kyrkans historia, som sträckte sig från 1100-talet. Beundran väckte särskilt de medeltida målningarna vid altaret av bibliska personers porträtt.

Över Hässleholm ställdes färden till Ignaberga, där den gamla 1100-tals ödekyrkan, som nu efter att länge har varit ur bruk, åter restaurerats, besågs och beundrades, varefter det i närheten varande Tykatorps gamla kalkbrott, som på sin tid var snapphanegömma, besöktes. Kalk har en gång därifrån med oxar förts till den i närheten av Malmö på 1100-talet uppförda Dalby kyrka samt till Pjätteryds år 1850 uppförda kyrka. På 1870-talet upphörde kalkbrytningen. Färden ställde vidare mot Ringsjön, där Bosjöklöster besöktes. En 800-årig ek vars stam krävde fem man att famna beskådades, likaså borggården och örtagården, där nunnor i forna dagar odlat medicinalväxter. Klosterkyrkan och dess dyrbara gamla altartavla från 1500-talet samt övrig utsmyckning väckte beundran.

Över Eslöv gick färden vidare till Trollenäs, vars välskötta park beundrades. Dessutom besågs slottskyrkan med dess gamla skulpturer och målningar. Färden ställdes därefter till Landskrona, där ett kortare uppehåll gjordes, samt vidare till Hälsingborg. Från Hälsingborg ställdes hemresan över Markaryd, Ljungby och Vislanda till hemtrakten.

Deltagarna var storbelåtna med färden. Fru Betty Samuelsson, Jutagård, framförde därför deltagarnas tack till arrangörerna, fruarna Ingeborg Ohlsson, Jutagård, och Astrid Salskog, Blädingenäs.

**Logerna Varend och Bländas minne**, har haft gemensamt möte i tisdags i Blädinge.

Lantbrukare K. Magnusson, Färanäs, uttalade sin glädje över att organisationen de båda logerna emellan är så fast utbyggda, att de kan åstadkomma programutbyte.

Ett rikt kaffebord var dukat, och Alvesta musikstudiecirkel underhöll med musik. Formgravör I. Andersson, Alvesta, höll sedan ett anförande, på vilket följde uppläsning och sång. Frågesport var också anordnad mellan de båda logerna, varvid en Blädingeflicka vann det uppsatta priset. Kvällen slöts med en ceremoni utanför godtemplarlokalen.

## Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 1 Juli 1950.

**Dyrt i Blädinge.** Blädinge kommun anhåller hos k. m:t att bli uppflyttad i skälig högre dyrortsgrupp.

Kommunen ligger instängd mellan Växjö, som är A-ort och Alvesta, som är B-ort. I endera av dessa orter måste köpas det mesta av förnödenheterna såsom matvaror, kläder, möbler, husgeråd och förbrukningsartiklar. För vad som säljs på orten av mjölk, kött, fisk, bröd och smör tas Alvesta-priser. För herr- och damfrisering samt skors lagning är orten hänvisad till Alvesta. Detsamma gäller för fossila bränslen med tillägg av transportkostnader. Flera egna hem har betingat relativt höga tomtpriser. För sådana förströelser som musik, teater och biografier är ortsborna hänvisade till dylika utom kommunen, vilket avsevärt fördyrar dessa förströelser.

## Ur Smålandsposten N:o 104 Söndagen den 9 Juli 1950.



Min gode älskade make,  
vår käre far och farfar

**Karl Magnus Blom**

har idag lämnat oss i sitt 70:e  
levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt  
minne bevarad av oss, bröder,  
svägerskor, svågrar, släkt och många  
vänner.

Blomsberg, Blädinge den 7/7 1950.

**ELLEN BLOM.**  
**Barn och Barnbarn.**

Gud märker när stegen blir tunga,  
Och trötta de älskades drag  
Han varsnar när krafterna svika  
Och hjärtat slår matta slag  
Då öppnar han kärleksfullt famnen  
Som ännu aldrig blivit trött  
Och tager dem upp i sitt sköte  
Och låter dem somna så sött.

### Dödsfall.

I fredags avled i sitt hem stenarbetaren Karl Magnus Blom, Blomsberg, Blädinge, efter en längre tids sjukdom.

Med Blom, som var född 1881 i Blädinge, bortgick en arbetsam och i sitt yrke kunnig person, som alltid stod till tjänst i mån av tid så länge krafterna räckte.

Han sörjes närmast av maka samt sönerna Hugo, lantbrevbärare i Blädinge, Birger, sågverksarbetare i Blädinge, Ture, fabrikör i Moheda, Sven, stationskarl i Flisby, Allan, rörmontör i Moheda samt dottern Valborg gift och bosatt i Osby, sonhustrur, måg samt barnbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 105 Tisdagen den 11 Juli 1950.

Pälle Näver:

### *Min sångmö.*

*Jag har hört dina steg  
som en ljus melodi  
utmed doftande teg,  
när du svävat förbi,  
och av sommarens glans  
ifrån glänta och snår  
har jag bundit en krans  
för ditt mörka hår.*

*Och när sol vänder om  
efter rosornas tid  
har jag drömt, att du kom  
i min blåklockslid,  
att du stod där och log  
som blott du kan le  
i min susande skog  
som en blommande fe.*

*Kanske har ett ackord  
från min lyra gått vill  
kring din fädernegård  
med en lärkas drill  
och min längan dig nått  
bortom dagar och år,  
där den hemlös har gått  
genom stiglösa snår.*

*Under björkarnas sus  
skall du stå för min syn  
mitt i solfallets ljus  
mot den fjärrblåa skyn  
och komma en kväll  
i min blåklockslid  
till mitt diktarefjäll  
med sångernas frid.*

## Ur Smålandsposten N:o 106 Torsdagen den 13 Juli 1950.

### **Födelsedag.**

70 år fyller i morgon fru Hilda Elisabeth Nordström, änka efter framlidne smedmästaren Carl Nordström, Solhem, Blädinge.

Jubilaren är född i Hjälmaryd, och hade i ungdomen hushållerskeplatser i Malmö och Köpenhamn. Efter ingånget äktenskap innehade makarna Nordström under ett tiotal år ett lantbruk i Dalby i Skåne. Omkring år 1917 flyttade de till Blädinge och köpte Lisebro gård, som de innehade till år 1924. Sistnämnda år flyttade de till Blädinge station och lät där uppföra fastighet. Maken sysslade här med smidesarbeten, inom vilket yrke han tidigare praktiserat. Då fru Nordström 1939 blev änka övertog sonen Carl smidesrörelsen.

Jubilaren är en arbetsam, kunnig och omtänksam människa, som på ett utomordentligt sätt fyllt de husmoderliga plikterna.

## Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 15 Juli 1950.

### **Blädinge**

#### **BLÄDINGE HÖGER- FÖRENING**

har sammanträde hos lantbrukare Karl  
U. Nilsson, Blädingsås, **torsdagen d.  
20/7 kl. 7 em.**

Medlemmar och andra hälsas väl-  
komna.

**Högerföreningen.**

## Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 22 Juli 1950.

Pälle Näver:

### *Efter slutad slätterdag*

*En sömnig vindfläkt  
förtroligt gungar  
i aftondunkla  
och mjuka dungar,  
och snart går natten  
med vallmofrid  
till dröm och vila  
kring tun och lid.*

*Det doftar myrmark  
och klöverhässa,  
och in i viken  
med vass och grässja  
det plaskar till  
från en fisk som slår  
bland fuktig nate  
och silkeshår.*

*Kring vida skogar  
och tysta vatten  
i andlös stillhet  
står sommarnatten,  
och ifrån himlen  
till jorden når  
en stjärnas glimmande  
silverhår. –*

*Och hjärtat stillar  
sin heta ängslan  
från skuld och möda  
och jordisk fångslan,  
och längtan sträcker  
från mull och grus  
sin famn mot rymdernas  
trygga ljus.*

## Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 29 Juli 1950.

### ***Rättegångs- och polissaker.***

#### **Fräck stöld.**

Natten till i går stals en bilring från en lastbil i Blädinge, och kuppen vittnar om stor förslagenhet hos tjuvarna.

Det var åkeriägaren E. V. Olsson från Malmö, som under natten blev bestulen på ett reservhjul till sin lastbil, vilken varit stående i skogskantens vänstra sida vid Bloms pensionat i Blädinge, där den bestulne några dagar vistats på semester. Bilen hade varit inkörd i skogen, så att den kunde synas från vägen, varför den bestulne håller för troligt, att förövaren av stölden varit någon som passerat platsen. Det stulna bildäcket beskrives vara av fabrikatet Lee med dimension 10,00 x 20 monterat med innerslang och fälg, vilket allt värderas till 800 kr. Däcket hade varit placerat baktill under bilens lastflak. Vidare hade förövarna gjort försök att bryta sig in i bilens förarhytt. Fönsterrutan hade sönderslagits med en skruvmejsel eller liknande. Även tvenne dimlyktor stal tjuvarna.

Ett par pensionatsgäster hade under natten på Vislandavägen i närheten av Oby sett två manspersoner, den ene rullande på en ovanligt stor bilring, och den andre ledande tvenne cyklar på väg mot Vislanda. Den stulna bilringen har en vikt av c:a 150 kg. Strax därefter hade samma gäster mött en s.k. långtradarebil på väg mot samma håll som männen gått. Föraren av denna lastbil vill landsfiskalen gärna komma i förbindelse med, när han måste ha kört om tjuvarna och således bör sitta inne med för polisen viktiga upplysningar. Tjuvarna är i 30 – 40-årsåldern. Den ene av dem var iklädd en brunaktig lumberjacka och troligen basker och sannolikt under medellängd, den andres signalement är icke känt.

## Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 17 Augusti 1950.

**Sommarmöte i Blädinge**, anordnas på söndag av Kronobergs läns nykterhetsförbund i samband med logen "Blendas minne".

Programmet upptar servering av kyrkkaffe, tal av rektor Sven Hultman, Kronoberg, Växjö, underhållning av Alvesta Godtemplares musikkirke.

Rektor Hultman predikar samma dag vid högmässan i Blädinge kyrka. Kyrkbuss avgår från Södra Vare.

## Ur Smålandsposten N:o 128 Söndagen den 20 Augusti 1950.

**Föll från sex meters höjd.** I Benestad utanför Alvesta inträffade i onsdags en olycks-händelse, som lätt kunnat få ödesdigra följder.

F.d. hemmansägaren Gustav Nilsson var sysselsatt med att fästa ett block för att hissa upp den sista takstolen till taket på en nybyggnad. Hr Nilsson stod på en stege på sex meters höjd, och då en kastvind högg tag i takstolen förlorade han balansen och föll ned i cementgolvet. Någon av bjälkarna på ungefär tre meters höjd torde dock ha stoppat upp fallet något. Hr Nilsson förlorade medvetandet, och doktor Lindgren, Alvesta, som omedelbart eftersändes, konstaterade att han fått ett kraftigt krossår i bakhuvudet med hjärnskakning som följd samt dessutom två revben brutna. Tillståndet ingav dock inga farhågor, och den skadade vårdas i sitt hem.

## Ur Smålandsposten N:o 132 Söndagen den 27 Augusti 1950.



Tillkännagives  
att Gud i sitt allvisa råd  
behagat hädankalla  
vår innerligt älskade far,  
morfar och farfar  
**F.d. snickaren**  
**Johan August**  
**Andersson**  
som efter ett långt och tåligt buret  
lidande i dag stilla ingått i den eviga  
vilan i sitt 75:e levnadsår. Djupt  
sörjd och saknad men i ljusaste  
minne bevarad av oss släkt och  
vänner.  
Hagalund, Blädinge den 26 aug. 1950.  
**BARNEN.**  
**Barnbarnen.**  
Tack Fader för Din lära  
Ack, må den frukter bära  
Uti våra unga bröst  
Till Gud Du oss har visat  
Han som med sorgen risat  
Han skall ock giva hopp och tröst.  
Sv. ps. 552.

### Dödsfall.

I går avled förre snickaren Johan August Andersson i sitt hem Hagalund, Blädinge.

Han var född 1875 i Blädinge, och sedan han gift sig bosatte han sig på Hagalund. Han var under sin krafts dagar mycket anlitad som snickare och var mycket skicklig i sitt yrke.

Änkling sedan några år tillbaka sörjes han närmast av sönerna Josef, järnvägssnickare i Landvetter, Martin, snickare i Vislanda, David, anställd vid Vislanda ångsåg, Sven innehar bilstation i Emmaboda, Erik, seminarieelev, samt döttrarna Stina, gift och bosatt å Engaholm, Alvesta, Anna, gift och bosatt i Ljungby, samt Ester, gift och bosatt på Hagalund.



## Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 12 September 1950.

### Centralskola uppföres i Blädinge.

Frågan äntligen avgjord  
med 9 röster mot 5.

Kommunalfullmäktige i Blädinge sammanträdde på söndagen.

Fullmäktige beslöt att centralskola snarast skall uppföras i närheten av Blädinge station. Denna viktiga fråga hat två gånger förut varit uppe till behandling, men icke kunnat lösas. Som förslagsställare stod skolstyrelsen, understödd av ett utlåtande från skolöverstyrelsen. Av skolöverstyrelsens utlåtande framgick, att en skola för klasserna 1 – 6 borde anordnas för den nuvarande kommunen samt klasserna 7 och högre centraliseras till storkommunen. Beslutet fattades med 9 röster mot 5. Samtliga ledamöter från den östra delen av socknen, där skolan blir förlagd, röstade för förslaget. Mot förslaget röstade 5 av de 6 representanterna från västra sockendelen.

Vid sammanträdet närvar ordföranden i skolstyrelsen. För uppgörande av ritningar m.m. anvisades 2,000 kr.

Det beslöts att anvisa erforderliga medel till telefon och inventarier i kommunens samlingslokal samt till en brandbrunn vid Blädinge station och en vid N. Vare.

Anslag beviljades till Blädinge skytteförening. Smålands blåbandsförbund, Kronobergs läns nykterhetsförbund och Kronobergs läns blindförening.

## Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 14 September 1950.

**Nidingsdåd mot KLS fritidsstuga i Blädinge.** Ett nidingsdåd har förövats mot en av KLS personalförening ägda fritidsstugan på en ö i sjön Salen i Blädinge.

I söndags, när en av föreningens styrelseledamöter kom ut till stugan, rådde där förödelsens styggelse. Något inbrott var det inte fråga om, eftersom nyckeln finns tillgänglig på ett ställe vid stugan. Några objudna gäster hade emellertid varit där och ställt till oreda, snuskat ned i stugan och övat pilkastning mot en lampa och mot väggarna, slängt en radioapparat på golvet så att delarna låg kringströdda samt från en bokhylla rivit ut böcker, vimplar m.m. och strött ut över golvet. Även en takkrona var utsatt för åverkan så att prismorna låg kringströdda. I gästboken hade man försökt rita med bläck men slagit ut bläcket över både boken, bordet och väggarna. Vidare hade man spillt ut fotogen på köksgolvet m.m. Eftersom personalföreningens medlemmar själva arbetar på stugan och anordnat insamlingar och fester m.m. för att få medel till den, är medlemmarna givetvis ledsna över den skadegörelse, som gjorts. Polisanmälan har gjorts och saken är under utredning. Man får livligt hoppas att de lymmlar, som varit framme, inte slipper undan efterräkningar för sitt tilltag.

### Centralskolan i Blädinge.

Med anledning av notisen under rubrik: "Centralskola uppföres i Blädinge" i Eder ärade tidning den 12/9, ber undertecknad få meddela:

På förslag av skolstyrelsen i Blädinge hade kommunalfullmäktige vid sammanträde den 9/6 1949 enhälligt beslutat att i princip uttala sig för en centralskola i nuvarande Blädinge kommun, och skolstyrelsen hade erhållit uppdrag att föra frågan vidare. Skolstyrelsen hade föreslagit skolans förläggande till någon plats i närheten av Blädinge station, men något beslut i platsfrågan hade icke fattats av fullmäktige. Nu hade frågan kommit så långt, att skolöverstyrelsen lämnat yttrande över behovet av en sådan skola, och enligt

detta borde en skola för klasserna 1 – 6 uppföras i närheten av Blädinge station, under det klasserna 7 och högre borde hänvisas till Vislanda sedan kommunsammanslagningen blir genomförd. Dessutom hade yttrandet innehållit anvisning om skolans storlek i frågan om antal klassrum och andra utrymmen samt att i enlighet därmed en skissritning över den tilltänkta skolan borde insändas till skolöverstyrelsen för godkännande. När sådant godkännande meddelats, bleve fråga om plats, upprättande av noggranna ritningar och arbetsbeskrivning, sökande av statsbidrag och arbetstillstånd aktuellt.

I 1950 års stat hade skolstyrelsen upptagit 2,000 kr. till kommande kostnader för skolutredningen ifråga men fullmäktige hade icke bifallit denna post tydligen i tanke på, att inga utgifter erfordrades för året. Nu begärde skolstyrelsen, att fullmäktige skulle bevilja detta anslag om 2,000 kr. för att frågan skulle kunna föras vidare. Det ansågs nämligen, att upprättande av skiss m.m. skulle draga ungefär sagda kostnad. Frågan gällde nu således endast beviljande av anslag. Under debatten yrkade dels att frågan skulle uppskjutas och dels bifall till hemställan under motiveringen att frågan skulle föras vidare. Vid votering segrade det sistlagda förslaget med 9 röster mot 5, som tillföll uppskovsyrkandet. Något beslut om skolans plats fattades icke. Det torde bliva en senare historia.

Blädinge den 13/9 1950.

*Gustaf Medin,*  
skolkassör.

## Fastighets- och lösöreauktion.

**Tisdagen den 19 innevarande september kl. 1 e.m.** låter skomakaremästaren August Magnusson, Sjöbylund, Blädinge genom offentlig auktion som å stället förrättas försälja sin fastighet Blädinge Norregård 4<sup>11</sup>, Blädinge socken.

Fastigheten som är belägen intill allmänna vägen Alvesta – Vislanda, cirka 150 meter från kyrka och skola 1 1/2 km. från Blädinge stn., har boningshus av timmer brädfodrat och rödfärgat under tak av tegel, innehållande två rum och kök å nedre och ett rum å övre våningen. Veranda och köksförstuga. Erforderliga uthus finnas.

Fastigheten utropas kl. 3 e.m. Blivande köpare skall vara beredda att lämna 10 procent av köpesumman som handpenning vid auktionen.

Övriga villkor tillkännagivas före auktionens början.

Vid samma tillfälle försäljes allt där befintligt lösöre bestående av möbler, sängkläder och linne, servis samt diverse husgeråd.

Å lösöret lämnas kände köpare 3 månaders betalningsansånd mot vanligt äganderättsförbehåll.

Jutagård, Blädinge den 12 sept. 1950.

**PER SAMUELSSON**

## Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 5 Oktober 1950.

**Från Blädinge, meddelas:**

Wieselgrensminnet firades i söndags i samband med högmässan i Blädinge kyrka. Predikan hölls av stiftsnotarie E. Hård af Segerstad, som i anslutning därtill även berörde Wieselgrensminnet. Sång utfördes av en barnkör samt av kyrkokören. Efter högmässan följde nattvardsgång. Blädinge lottakår hade sedan ordnat med allmänt kyrkkaffe i sockenstugan. Tal hölls därvid av komminister Nicklasson, som erinrade om dagens betydelse. Förutom Wieselgrensminnet kunde man även fira årsdagen av kyrkans invigning. Nämnas kan i detta sammanhang att det i kyrkorådet framförts förslag om att Mikaelidagen i fortsättningen skall firas som socknens kyrkomässodag.

## Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 31 Oktober 1950.

**Kyrkostämman har hållits**, varvid det av kyrkorådet upprättade staförslaget för nästa år godkändes. Utdebiteringen bestämdes till kr. 1:50, vartill kommer pastoratsskatt med 30 öre pr skattekrona.

Vidare beslöts godkänna kyrkorådets förslag angående kyrkogårdens omläggning i huvudsaklig överensstämmelse med ett av kyrkogårdsföreståndaren Ekstedt, Växjö, uppgjort förslag och att för nästa år anvisa 1,000 kronor till arbeten och 220 kronor till en kalkstensbassäng vid nuvarande vattenpost. Dessutom beviljades anslag till sångkören, söndagsskolan, kontraktsrådet, diakonistyrelsen, S:t Sigfridsstiftelsen och Laurentziusstiftelsen.

**Silvertjuv i Blädinge.** Matsilver, värt omkring 100 kronor, har stulits hos rättaren på Lästads säteri, Blädinge. Fruen i huset hade under denna tid varit ute och handlat. Tjuvarna hade tagit sig in genom att krossa en fönsterruta och sedan haspat upp fönstret. Gården ligger avsides, och han hade därför kunnat arbeta ostörd. Enligt uppgift har ett par luffare varit synliga i trakten.

Landsfiskalen i Alvesta håller dock för troligt att den skyldige är någon som passerat i bil.

### Bröllop.

I Blädinge prästgård har elektriker Karl Arne Croneland, Linköping, och fröken Kerstin Olga Elise Andersson, dotter till hemmansägaren Johan Alfred Andersson, Espetuna, Blädinge, och hans maka. Vigselförrättare var komminister Nils Nicklasson.

Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett 30-tal inbjudna, varvid brudparet hyllades med bl.a. sång och telegram.

### *Namnförändring*

Med Kungl. Statistiska Centralbyråns medgivande har jag antagit släktnamnet

**Wiberg.**

Blädingeås, Blädinge den 30 okt. 1950.

**Ingemar Johansson.**

## Ur Smålandsposten N:o 170 Torsdagen den 2 November 1950.

### Silvertjuvarna fast.

De båda tjuvar, som häromdagen lade sig till med matsilver hos rättaren på Lästads säteri i Blädinge har infångats av polisen i Kalmar. De båda anhållna har erkänt.

**Kommunalt.** Kommunalfullmäktige i Blädinge har haft sammanträde. Av styrelser och nämnder upprättade statsförslag för år 1951 granskades och godkändes. Utdebiteringen beslutades till 1:65 till kommunalkassan, kr. 1:40 till skolkassan, kr. 1:05 till fattigvården och 10 öre till barnvården samt 50 öre till en skatteregleringsfond för storkommunen

eller sammanlagt kr. 4:70. Med förut beslutade utdebitering till kyrka och pastorat kr. 1:80 blir skatten sålunda kr. 6:50 eller lika med i år.

Anslag beviljades till Vislanda erkända sjukkasse med 1 kr. per medlem inom Blädinge kommun, till kommunbiblioteket med 300 kr. Till Alvesta hemvärnområde med 200 kr., till Europahjälpen 50 kr., till Kronobergs läns konvalecentförening 50 kr., till julgran å planen vid järnvägsstationen 150 kr. samt 50 kr. till varje elev från Blädinge kommun som bevisar någon yrkesskola inom länet.

Vidare beslutades att kommunen skall delta i rättutrotningskampanj, om en allmän sådan kommer till stånd inom länet, för en beräknad kostnad av 1,010 kr.

I anledning av olyckan nyligen vid den obehagade järnvägsövergången strax norr om Blädinge station, där flera gårdar har utfartsväg och där sikten är nästan ingen, beslutades uppdraga åt ordföranden, nämndeman Samuelsson, och stationsföreståndaren G. Karlsson, att hos länsstyrelsen påtala förhållandet och söka ändring, innan någon ännu allvarligare olycka inträffar.

## **Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 16 November 1950.**

**Blädinge lottaavdelning**, hade i tisdags årssammanträde i samband med ystagille hos fru Betty Samuelsson, Jutagård. Av årsberättelsen framgick, att avdelningens lotter vid olika tillfällen biträtt hemvärdet med anordnande av förplägnad under övningar, och jämte arbetsaftnar varit anordnade. Till styrelse valdes fru Ingeborg Wärenfeldt ordf., fru Betty Samuelsson v. ordf., fru Ingeborg Ohlsson kassör, fröken Vivan Johansson sekr., fröken Svea Nilsson materialförvaltare, samt fruarna Vera Johansson, Ebba Johansson och fröken Ingrid Sandahl. Revisorer blev fru Gudrun Nicklasson och fröken Klara Snygg. Sammanträdet beslutade att anslå 10 kr. till arbetsfonden, att komplettera förbandslådorna och utlämna en sådan till varje skolavdelning samt att hålla arbetsaftnar en gång i månaden för tillverkning av småbarnskläder.

Vid sammanträdet utdelades hemvärdets förtjänsttecken till de lotter, som av hemvärdet tilldelats: I guld till Betty Samuelsson, Ingeborg Wärenfeldt, Elin Gustafsson, Ebba Johansson, Klara Snygg, Asta Salskog, Vera Johansson, Berta Andersson, Ingeborg Samuelsson, Svea Nilsson, Margareta Johansson och Ingeborg Johansson samt i brons till Vivan Johansson, Ingrid Sandahl och Karin Sandahl.

Varje lotta hade medfört mjölk som efter sammanträdet slut ystades och resulterade i flera vackra ostar, som torde tillföra kassan en del slantar, och för gillet svarade fru Betty Samuelsson.

## **Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 25 November 1950.**

### **Födelsedag.**

60 år fyller på tisdag köpmannen Klas Pettersson, Blädingsås, Blädinge.

Han är född i Blädinge samt sysslade med köpenskap till för några år sedan, då han började idka pälsdjursuppfödning, som han fortfarande bedriver.

## Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 2 December 1950.

### Hamnade framför snälltåg.

Bil forcerade  
den fällda bommen.

Vid en vägövergång strax norr om Blädinge station inträffade kl. 19,30 i onsdags kväll en händelse av ganska hotfull karaktär. En lastbil från Vislanda råkade nämligen hamna på spåret just i det ögonblick, då bommarna höll på att fällas. Enligt förarens uppgift hade han inte observerat bommarna, förrän han kommit förbi den första av dem. Som han sedan inte kunde komma vidare på någon sidoväg, så såg han ingen annan utväg än att forcera den andra bommen. Bomanordningen, som manövreras från stationen, blev härvid förstörd. På bilen krossades strålkastare samt ena sidan av förarehytten. Bilföraren erhöi endast några lättare skrubbsår.

Händelsen inträffade strax innan snälltåget Stockholm – Malmö passerade platsen, och hade det varit något litet senare kunde ju en svårartad olycka ha inträffat. Nu inskränkte det sig till några relativt måttliga materiella skador.

## Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 21 December 1950.



Vår älskade syster  
**Maria Lagerlund**  
\* 18/12 1891  
† 18/12 1950  
Sörjd av oss, syskonbarn, släkt och  
vänner.  
Blädinge och U.S.A. den 20 dec. 1950.

**SYSKONEN.**

Var trofast! natten dagas,  
Re'n purpras österns rand.  
Allt mörker skall förjagas  
Utav den starkes hand,  
Som ur sitt tjäll Orion  
Och morgonstjärnan för  
Och nåden över Sion  
I arla daggen strör.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
fredagen den 29 dec. kl. 11 f.m.  
Gravsättning samma dag å Hovmantorps  
kyrkogård kl. 13,30.

### Dödsfall.

Folkskollärarinnan Maria Lagerlund, Blädinge, avled på sin födelsedag i måndags efter någon tids svår sjukdom, 59 år gammal.

Hon var född i Hovmantorp samt ogift. Efter lärarinneexamen erhöi hon år 1910 anställning såsom lärarinna vid Oby skola i Blädinge, där hon verkade till år 1946, då skolan indrogs och hon transporterades till Blädingsås folkskola i samma skoldistrikt. En 40-årig lärargärning i samma skoldistrikt är sålunda avslutad. Hon var en utmärkt lärarinna, som med skicklighet och nit skötte sitt kall. Där jämte var hon gladlynt och vänsäll samt skaffade sig idel vänner.

Fröken Lagerlund sörjes närmast av systemen Alva, med vilken hon sammanbott i många år, samt av en broder i Amerika. Dessutom sörjes och saknas hon av avlägsnare släktingar men kanske mest av unga och äldre elever samt församlingsbor.

## *Blädinge bygdegård står nu färdig.*

---



Bygdegårdsbygget i Blädinge är nu i det närmaste färdigt, och på torsdag efter jul kommer den nya byggnaden att invigas. Därmed har ett längre närt önskemål i Blädinge förverkligats, och den fina bygdegården är ett vackert tillskott i bygdens samlingslokaler.

Det var på ett RLF-möte 1945, som frågan väcktes, och initiativ togs för byggnad av en bygdegård. Andra organisationer inbjöds till ett möte, där man beslöt ingå till kommunalfullmäktige med anhållan om att en centralt belägen samlingslokal borde uppföras. Detta resulterade i att en interimskommitté tillsattes bestående av hrr Ebbe Ohlsson, A. Samuelsson, H. Carlsson, A. Frisk, H. Blom, E. Gustafsson, O. Ring och O. Snygg, vilka fick i uppdrag att föra frågan vidare.

När sedan fullmäktige upptog motionen till behandling, valdes som kommunens representanter hrr R. Salskog och K.-U. Nilsson. Ordf. blev riksdagsman Ebbe Ohlsson och som arbetsutskott har hrr E. Carlsson, A. Samuelsson och H. Carlsson fungerat. Ytterligare specialkommittéer har haft till uppgift att köpa in inventarier, textilier m.m.

Redan 1946 kunde kommitterade framlägga förslag till köp av lämplig tomt, synnerligen vackert belägen i en dunge intill järnvägen. Den förvärvades, och i juli i fjol kunde man börja med grunden. Det övriga byggnadsarbetet tog sin början i sept. Bygdegården är helt byggd i trä och försedd med tegeltak och smälter väl samman med den omgivande naturen.

I första våningen finns en samlingslokal med 180 platser, en mindre med 40 platser samt kök, klädloger, toalett m.m. Scenen i stora salen är byggd så att den motsvarar de fordringar Riksteatern ställer på dylika. I andra våningen inrymmer bland annat bibliotek, sammanträdeslokal, vaktmästarebostad och maskinrum för biograf. Källarlokalerna inrymmer bl.a. pannrum, reserverat utrymme för bastu, omklädningsrum för teatersällskap samt vaktmästarens privata källare.

Ansökan har redan gjorts att få använda gården som biograflokal.

Den uppförda byggnaden beräknas dra en kostnad av 130,000 kr., varav 33,750 kr. erhålles i statsbidrag.

Huvudentreprenör har varit byggmästare E. Johansson, Vislanda, värme och sanitet är installerad av firman Blom & Co, Moheda, målningsarbetet utfört av E. Svensson, Blädinge, och schaktningsarbetena av J. Gustafsson, Blädinge. Som kontrollant har H. Johansson, Blädinge fungerat.

Den nya bygdegården kommer helt visst att flitigt användas av såväl de kommunala institutionerna som ideella och andra föreningar. Blädinge kommun är att gratulera till denna byggnad, som utgör en prydnad för socknen. Den vittnar också värtaligt om den samhörighetsanda och samarbetsvilja, som alltid varit utmärkande för Blädinge kommun.



## Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 19 December 1950.

**Från Blädinge**, meddelas:

Söndagens högmässa i Blädinge kyrka var särskilt festlig. Predikan hölls av komminister Nils Nicklasson, och en barnkör under kantor Gunnar Johanssons ledning medverkade med sång. Kollekt med håvgång upptogs för söndagsskolans verksamhet av fyra stjärngossar och inbragte omkring 75 kr. Efter predikan tågade Lucia följd av tärnor och stjärngossar, fram till kyrkans kor. Varje medverkande läste ett bibelord samt tände ett ljus i granen. Festen fortsattes därpå i sockenstugan och skolan, där barnen bl.a. erhöjlt jultidningar, och för de äldre anordnades kaffeservering. Festen inramades av tal om julen av komminister Nicklasson samt julsånger av kyrkokören under kantor Johanssons ledning.

## Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 23 December 1950.

<i>Förlovade</i>	
<b>Olof Johansson</b>	
<b>May-Lis Wirdeskog</b>	
Hjortsberga.	Blädinge.
21/12 1950.	

## Ur Smålandsposten N:o 200 Söndagen den 24 December 1950.

**Födelsedag.**

*95-åring.*



95 år fyller på fredag Blädinge församlings äldsta kvinna änkefru Ingrid Petersson, Sparrhult, Blädinge.

Fru Petersson är född i Västra Torsås, där fadern innehade ett arrende och dessutom tillverkade och sålde laggekärl. Redan i tidiga år kom "mor Ingrid" som hon allmänt kallas, ut i förvärvsarbete och hade olika platser, bl.a. hos riksdagsman Carl Magni på Hunna i Skatelöv. Det var ett slitsamt liv med lång arbetsdag och liten lön. Pigor hade på den tiden 12 kr. om året, ett par skor, ett potatisland och ett linland. Dessa fick vi själva bruka berättar mor Ingrid, de gav ju en liten extra slant. För ett vanligt dagsverke hos bönderna fick en piga sexton skilling (33 öre). Det var inte mycket betalt för en arbetsdag, som började vid 4-tiden på morgonen och inte slutade förrän vid solnedgången.



1889 gifte hon sig med rättsaren N.M. Petersson, och vid giftermålet bosatte sig makarna på Huseby. Sedan bodde de på olika platser, tills de bosatte sig på Vevik, där maken var rättsare flera år. 1940 avled maken, och under de senare åren har mor Ingrid vistats hos en dotter och måg i Sparrhult och erhåller där en god och kärleksfull omvårdnad.

Mor Ingrid är trots den höga åldern vid ovanligt god andlig vigör och har mycket att berätta om gångna tider. Det svåra nödåret 1868 minns hon mycket väl, och särskilt den svåra torkan har hon ett mycket gott minne av. Många vattendrag var så gott som helt torra, och bönderna som hade något att mala, fick gå långa vägar till någon möllare, som hade vinddriven kvarn. Men för de flesta, som inte hade något att mala alls, återstod inget annat än att gå den långa vägen till Karlshamn. Det var den enda plats där man kunde få köpa litet mjöl.

Den gamla berättar vidare minnen från när Karlshamn–Vislanda järnväg byggdes. Hon hade då i Torne sett bl.a. kung Oscar II komma och det var en stor upplevelse för den unga flickan. Mor Ingrid kommer också ihåg när V. Torsås kyrka byggdes. Själv är hon konfirmerad i den gamla.

Ännu följer mor Ingrid noga med vad som händer och följer noga med varje nummer av Smålandsposten samt kommenterar gärna dess innehåll. Gärna öppnar hon också postillan och psalmboken, som är hennes käraste läsning.

## Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 30 December 1950.

### *Blädingegården är ett kulturcentrum.*

**Invigningsord: ett minne från den tid Blädinge  
själv avgjorde sina öden.**



Styrelseordföranden i Blädingegården, landstingsmannen och riksdagsmannen m.m., Ebbe Ohlsson hade mycket att stå i invigningsdagen.  
T.h. interiör av samlingslokalen.

*Fjärdedag jul blev en bemerkelsedag för Blädinge, då dess bygdegård, av kommunalfullmäktige döpt till Blädingegården, högtidligen invigdes. Med Blädingegårdens tillkomst har ett efterföljansvärt kommunalt initiativ tagits, och gården blir för Blädinge, som kommunalfullmäktiges ordförande framhöll i sitt minnestal, också ett minne från den tid då Blädinge kommun själv avgjorde sina öden. Tanken på en egen bygdegård torde ha uppkommit redan för ett 15-tal år sedan, men först hösten 1945 kom det första egentliga sammanträdet i frågan till stånd i fullmäktige. Redan i februari 1946 enades man dock om plats. Blädingegården är byggd på ekklesiastisk mark, och om byggnadskommittén, när det valet gjordes, haft en aning om det extra krångel som till följd härav skulle uppstå, så kanske man valt annan mark. Svårigheterna övervanns emellertid och alla kan nu konstatera, att Blädingegården fått både det naturskönaste och centralaste läge som tänkas kan.*

Omkring 200 intresserade hade infunnit sig för att övervara invigningsceremonin, som inleddes med att kantor Gunnar Johansson i Blädinge, och hans broder, kantor Herman Johansson, Södra Unnaryd, å det för gården inköpta pianot utförde "Lustspelsouvertyr".

Därefter framträdde byggnadskommitténs ordf., riksdagsman Ebbe Ohlsson, och redogjorde för arbetets gång i ungefärlig överensstämmelse med var som tidigare relaterats i denna tidning, varjämte han tackade sina medkommittéerade, särskilt kamraterna i verkställande utskottet, specialkommittéerade, entreprenörer och dess medhjälpare för arbetets fortgående samt kontrollanten. Med förhoppning, att Blädingegården måtte bli till nytta och glädje, överlämnade han den nu till kommunen med hemställan, att kommunalfullmäktiges ordförande måtte inviga densamma.

Kommunalfullmäktiges ordförande, nämndeman Per Samuelsson, framträdde därefter. Denne yttrade bl.a., att man bör känna en sann och bestående glädje över ett gott arbete och detta kan passa in på det nu utförda. Kommunen behöver en lokal, där det kan kännas trivsel, och om man jämför den nu uppförda med vad tidigare måst användas som samlings- och sammanträdesplats, är skillnaden sådan, att man måste glädjas över det nya. Pampig är Blädingegården och omsusad av skog samt nära kommunens centralpunkt. Tryggt ser det sålunda ut på utsidan, men pampig är den också invändigt och användbar för mycket. Kommunalfullmäktige har fått sin längtan efter en lämplig sammanträdeslokal tillfredställd.

Ordföranden framförde ett varmt tack till alla, som medverkat för dess uppförande, kommittéer, entreprenörer, arbetare och andra, varjämte han framförde ett tack till lokalavdelningen av SLKF, som skänkt en oljemålning till prydanget av sammanträdesrummet. Därpå förklarade han Blädingegården invigd, och framhöll, att den kommer att bli ett minne från den tid, då Blädinge kommun själv avgjorde sina öden.

Under kantor G. Johanssons ledning och med ackompanjemang av kantor H. Johansson utförde Blädinge sångkör därefter flera sångnummer, som rönt livligt bifall.

Rektor Thorsten Petersson, Växjö, höll därefter föredrag över ämnet "Julen i folktron och folksed". Han började med att om Blädingegården uttala sin åsikt, att den tillfört kommunen en kulturell utrustning, som befolkningen kunde vara glad och i någon mån högfärdig åt. Föredraget i övrigt, som var mycket fängslande, bibringade lyssnarna kännedom om många ting rörande folktron och folksederna, och det applåderades livligt efter slutat föredrag.

Under kaffeserveringen, som anordnats vid långbord i den stora salen, och ombesörjdes av Blädinge kommuns unga damer, utfördes musik av kantorerna Johansson samt sång av sångkören. Landstingsmannen Aron Karlsson, Espetuna, ville såsom RLF:s ordförande erinra om, att det var 15 år sedan i RLF frågan om en samlingslokal började dryftas och att en kommitté då tillsattes för att i ärendet känna sig för. På grund av världskriget med beredskapsinkallelser och dylikt blev dock inte mycket gjort de närmaste åren, men sedan och efter mycken diskussion kom saken till kommunalfullmäktige, där resultatet skulle visa sig i färdigt skick. Glädjande är det, att enighet kunnat uppnås. Talaren önskade att Blädingegården måtte bli till glädje och nytta, varjämte han framförde ett tack till alla, som medverkat till det goda resultatet.

Komminister Nils Nicklasson tog därefter till orda och gratulerade kommunen, som vore liktydigt med församlingen, till att nu ha erhållit lokaler, där studier och annan kulturell verksamhet kunde bedrivas samt uttalade den förhoppningen, att ingenting skulle där förekomma som kunde skada dess anseende.

Allsidig användning.

Blädingegården kommer att få en mycket allsidig användning och då den drives i kommunal regi, få såväl politiska som ideella organisationer möjlighet att utnyttja den för sammanträden och sammankomster av skilda slag. Vid en rundvandring frapperas man av den rejält tilltagna scenen, som byggts i enlighet med Riksteaterns krav. Gästande skådespelare kommer också säkert att förvåna sig över de rymliga och praktiska klädlogerna i källarevåningen. Textilierna har vävts på Hallanäsens vårdhem och både mönster och kvaliteter är av bästa märke. Neonljusbelysningen är kanske egentligen mer effektiv än trivsam, men utan tvivel i enlighet med tidens krav. Hälften av stolarna i stora samlings-

salen är staplingsbara, så gott utrymme kan i hast ordnas för dans och folklekar. I sammanhanget är det bäst att påpeka, att det enda som Blädingegården inte får utnyttjas till är offentlig dans, men föreningarna har alla sin chans. I bottenvåningen är också en mindre samlingslokal skild från den stora genom skjutdörrar. Andra våningen är vikt för vaktmästarebostad, sammanträdesrum och sockenbibliotek. Inte minst biblioteket får genom Blädingegården ett uppsving och nu till jul så det ut i bibliotekshyllorna som det skall se ut i ett riktigt bibliotek, d.v.s. att det var ganska glest med böcker, vilket betyder att lånefrekvensen är god. Bibliotekarien hoppas på gyllene tider; kommunalt anslag är beviljat till inköp av nya böcker.

Alla kommunal myndigheter och kommittéer kan utnyttja Blädingegården hyresfritt, medan de olika föreningarna får betala en mindre summa pr gång för de olika lokaler, som skall användas.

Biografapparat är också inköpt, men överenskommelse har ej träffats med något företag om filmrättigheterna, men det lär inte dröja så länge förrän Blädinge i och med Blädingegårdens tillkomst också kan ståta med egen bio.

## Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 28 December 1950.



## Ur Smålandsposten N:o 203 Söndagen den 31 December 1950.

**Begravning.** I Blädinge kyrka jordfästes på fredagen folkskollärarinnan fröken Hedvig Jenny Maria Lagerlund, Blädingeås.

Skolbarn bildade häck framför kyrkportarna, då vuxna elever från Oby skola samt skolstyrelsens medlemmar inbar kistan i templet. Akten inleddes med solosång av fru Anna Håkansson, Grimslöv, ”Jesu, Jesu, du är min” av Bach till orgelackompanjemang av kantor Gunnar Johansson. Jordfästningen förrättades av komminister Nils Nicklasson, som höll griftetal i anslutning till Dav. 90:e ps. v. 1–3: ”Herre, du har varit min tillflykt från släkte till släkte”. I griftetalet erinrade officianten om den värdefulla gärning, som fröken Lagerlund med stor flit och intresse utfört inom skoldistriktet. Blädinge kyrkokör utförde till orgelackompanjemang av kantor Gunnar Johansson ”Kommen till mig, så säger Herren Gud”, varefter följde altartjänst.

Härpå följde kransnedläggning. En kusin, folkskollärare Olof Lagerlund, Broby, nedlade tre kransar, en från syskonen i Amerika, en från den egna familjen och en från släktingar i Västmanland och Stockholm. Lärarinnan fröken Astrid Lagerlund nedlade också en krans. Å Blädinge skoldistrikts vägnar talade komminister Nicklasson, som minde om den bortgångnas goda, 34-åriga tjänst i Blädinge. F. nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, talade å kommunens och olika nämnders vägnar. F.d. kriminalkommissarie Gustaf Medin, Solhaga, talade å skolstyrelsens vägnar och kantor Gunnar Johansson å lärarekårens. Tacksamma elevers krans nedlades av skolflickan Siv Frisk, Oby. Ytterligare talade fru Elma Gustafsson, Vislanda, häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, kyrkovärd Salomon Johansson, Blädingeås, fröken Alma Nilsson, Alvesta, riksdagsman Ebbe Ohlsson, Jutagård, fru Betty Samuelsson, Jutagård, och hemmansägare Albert Johansson, N. Vare.

Kistan fördes sedan till gravsättning å Hovmantorps kyrkogård.

## Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1951.

### Födelsedag.

60 år fyller på fredag lärarinnan Klara Snygg, Blädinge. Fröken Snygg är född i Blädinge och avlade i unga år lärarinneexamen i Växjö, varefter hon omedelbart erhöll anställning i hemförsamlingen, där hon hela tiden sedan dess varit verksam vid de olika skolorna i församlingen, dock huvudsakligen i Kyrkskolan. Med nit och intresse har hon utfört sin läraregärning och många är de församlingsbor, som av henne fått inpräntat de första lärdomarna i vanliga skolämnen och slöjd.

## Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 9 Januari 1951.

### Dödsfall.

På söndagen avled Blädinge äldsta kvinna, änkefru Ingrid Petersson, Sparrhult, i en ålder av nyss fyllda 95 år.

Fru Petersson, som fyllde 95 år ett par dagar före årsskiftet, presenterades utförligt i Smålandsposten helt nyligen. Hon var född i V. Torsås och började redan tidigt med förvärvsarbete. Bl.a. hade hon anställning hos riksdagsman Carl Magni på Hunna i Skatelöv. 1889 gifte hon sig med rättsaren N.M. Petersson och makarna bosatte sig i Huseby. Sedan bodde de på olika platser, innan de slog sig ned på Vevik, där maken var rättsare i flera år. Han avled 1940 och ”mor Ingrid” åtnjöt de sista åren en kärleksfull omvårdnad hos en dotter och måg i Sparrhult.

In i det sista behöll ”mor Ingrid” en för hennes ålder förvånansvärd kroppslig och andlig spänst. Gärna följde hon dagshändelserna i tidningen och kommenterade dem gärna. Annars var postillan och psalmboken hennes käraste läsning.

Närmast sörjes den gamla av dottern Ida som är gift med f. stationskarlen Gustaf Johansson, Vislanda, dottern Signe, gift med lantbrukare Gustaf Magnusson, Sparrhult, samt barnbarn och barnbarnsbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1951.

### Avskedshyllning.

Vid V. Värends häradsrätts sammanträde på torsdagen blev det en extra högtidlighet, då den mångåriga trotjänaren vid rätten, häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, av domhavanden, häradshövding A. Herrlin blev avtackad då han i och med detta års ingång slutat sin nämndemannagärning. Det var 1909 häradsdomare Johansson tog säte bland häradsrättens ledamöter och han har tjänstgjort under tre häradshövdingars tid samt en mångfald notarier. Häradshövdingen erinrade om, att under de 42 år häradsdomare Johansson suttit vid rätten, har en hel del förändringar skett inom rättsväsendet, samt framhöll då bl.a. den nya rättegångsreformen. Talaren framförde ett tack till häradsdomaren.

Härefter vände sig häradshövdingen till den nye häradsdomaren E. Karlsson, Kärragård, och framhöll, att denne har många års tjänstgöring framför sig.

Innan tinget började avlade den nye nämndemannen för Blädinge, lantbrukaren G. Rogdahl, Hjälmaryd, nämndemannaed.

Camus:

## *Blädinge d. y.*

Stockholm, torsdag.

Att göra riksdagsdebut som åttaåring är inte allom förunnat, men i dessa dagar återvände Ebbe Ohlsson i Blädinge till riksdagen efter att första gången ha satt sin fot där 1913. Han hade fått följa med sin far, riksdagsman P.M. Olsson, till Stockholm, och "Blädinge" som han vanligen kallades, visste väl inte var han skulle göra av pojken och så fick han följa med till ett utskottssammanträde, där gamle lektor Karl Starbäck förde klubban. Pojken fick sitta så länge medan de vördnadsvärda farbröderna dryftade allvarliga ting, att han till sist blev trött och gäspade. Man bär sig inte ostraffat åt så på "Helgeandsholmen". Lektor Starbäck lade tungt sin hand i bordet och förklarade: "Gäspa inte gosse, då kommer du aldrig hit mer!" Pojken har tydligen hållit sig ganska vaken sedan dess för nu sitter han åter i riksdagen, som högerrepresentant för Kronobergs län i första kammaren.

Från fäder har det kommit – till söner skall det gå...

Ebbe Ohlsson har emellertid inte sin konservativa åskådning därför att förfäderna haft den. Riksdagsman Ohlsson har undan för undan kämpat sig till sin livsåskådning. I Nationella ungdomsförbundet inträdde han 1928 och Högerns ungdomsrörelse har varit hans politiska arbetsfält i femton år, i fem år var han ungdomsrörelsens ordförande. I det kommunala livet i hembygden har han gjort en stor insats som kommunalordförande och ordförande i en rad olika nämnder och kommittéer, en inte dålig grund att bygga på för en riksdagsman.

Släkten Ohlsson har suttit på Jutagården – ett namn med budskap sedan danskarnas tid i Blädinge – i århundraden och Ebbe Ohlsson är fast rotad i sina fäders gård, vilket inte hindrar honom från att vidsynt och med realistisk syn på tingen följa utvecklingen i stort. Bortom dagens politiska stridsfrågor ser han den världshistoriska utvecklingens gång, och det ansvar som den för med sig även för vårt eget lilla land och varje enskild medborgare. Enskild medborgare – ja, i hela sitt liv har Ebbe Ohlsson kämpat för individens frihet och rättigheter och från högerns talarstolar landet runt har han förkunnat sin livsåskådning och vunnit vänner och anhängare under sina ideal.

– Det faktum att högern tidigast slog vakt om den svenska jordbruksnäringen, nödvändigheten att nå fram till välövertänkta, rättvisa, i våra ekonomiska resurser bottande sociala reformåtgärder, svarar Ebbe Ohlsson på frågan om vad som först drog honom med i den konservativa kampen.

– I dag är läget allvarligare än någonsin och farligare än kanske de flesta vet. Då gäller det för oss allesamman att handla så att vi under alla förhållanden har gjort vad vi kunnat, om nu en katastrof skulle komma. När det gäller vår utrikespolitik är det tydligt att det måste finnas en lösning i nordisk samarbetsanda. Och när det så gäller våra sociala reformer, då får jag som gammal kommunalman säga: Vi skall ha dem, men var skall vi just nu ta dem? Framförallt gäller det nu att säkra de reformer vi redan genomfört! Treveckors semester önskar vi alla att våra arbetare skall få – sen är det ju en fråga om vi i detta hotade läge kan förverkliga den. Och kan vi genomföra den för arbetarna utan att försöka få fram lösningen på hur lantbrukarna och deras hustrur skall kunna få någon slags semester?

Landsbygdens problem känner riksdagsman Ohlsson utan och innan. Flykten från landsbygden, som oftast börjar med att de unga flickorna ger sig iväg, har varit stark i Kronobergs län där landshövdingen nyligen i en undersökning kunnat konstatera den växande avfolkningen. Recept mot denna. Ordentliga samlingslokaler måste byggas, och mycket annat måste göras. Kommunikationerna behöver på många håll investeringar för att bli tillfredställande pulsådror i bygderna.

– Ungdomen av i dag är inte sämre än förr, betonar Ebbe Ohlsson, men påminner om att den bör delta mera i politiken. Nutidsmänniskan kan knappast ta ett steg utan att komma i



beröring med något som är beroende av politiska avgöranden. Det är ungdomens plikt att ta politisk ställning i vår tid. Den bör också få delaktighet i ansvaret, inte minst i det kommunal-politiska livet, där den bör beredas tillfälle att efter hand avlösa de erfarna – men förnyringen måste vara förnuftig och balanseras. Medansvaret måste väckas så tidigt som möjligt!

Det är roligt att möta Ebbe från Jutagården. Kring den skarpa profilen på Kronobergsbänken i riksdagens senat svävar en viss aura av gammal 1600-tals bondehövding. av Vilhelm Mobergsk budkavlestämning. De skarpa men ändå vänliga ögonen kommer inte att förblindas av riksdagsprotokollens många gånger tröttsamma petitesse-läsning, de kommer alltid söka efter det väsentliga i politiken. Medmänniska, organisatör och idealist, konservativ politiker av bästa märke, sådan går Ebbe Ohlsson i Blädinge till värvet som riksdagsman. Med ödmjukhet inför uppdraget vid en tidpunkt då vårt land står inför så livsviktiga avgöranden.



## Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 14 Januari 1951.



Vår käre make,  
vår käre far, farfar  
och morfar  
**f.d. Hemmansägaren**  
**Carl Gustaf Jonsson**  
\* 2/7 1864  
har idag stilla insomnat i den eviga  
vilan, djupt sörjd och saknad, men i  
ljusst och tacksamt minne bevarad av  
oss, släkt och vänner.  
Färanäs, Blädinge den 12 jan. 1951.  
**INGRID JONSSON.**  
Barnen  
Barnbarnen och Barnbarnsbarnen

Nu vill jag bryta upp,  
nu vill jag hädan fara.  
Och komma till det land,  
där mig är gott att vara.  
Jag kämpat länge nog  
med brister och besvär;  
Nu längtar jag till ro,  
och Gud mig ro beskär.

Sv. Ps. 255.

### Dödsfall.

F. hemmansägaren Karl Gustaf Jonsson, Färanäs, Blädinge, avled på fredagen i en ålder av 86 år efter kort tids sjukdom.

Han var född i Vislanda och gifte sig ung i Blädinge och förvärvade en gård i Färanäs, där han utfört ett träget arbete. Sedan gården för några år sedan överlämnades till en son, syntes han ännu i sena ålderdomen deltaga i jordbruksarbetet.

Närmast sörjes han av maka, barn, sonhustru, mågar och barnbarn. Av söner är John arrendator i Tångshult, Öjaby, Sven hemmansägare i Färanäs, Per arrendator i Ryssby och Göte har övertagit fädernegården. Av döttrarna är Vendla bosatt i Kalmar, Anny i Virestad och Elsa i Älmhult.

Pälle Näver:

*Kälkbacke.*

*Det rusar en kälke i vildaste fart  
ifrån backens översta krön.  
Det fladdrar en halsduk, det glöder en kind  
mot den bländvita, mjuka snön.  
Och livet är glatt som en visa i dur  
och friheten hög och stor.  
Det finns inga hinder för glädje och lust  
i ett sinne, där lyckan bor.*

*Det är skrik och skratt, det är skämt och glam  
i backen, där kälkarna gå.  
Och solen står klar bortom frostiga träd  
och glittrar och ler och ser på.  
En domherre lyfter sin vinge och flyr  
till skogs undan ungarnas här,  
och en ekorre viftar sin yviga svans  
till farväl, där mot dungen det bär...*

*Men vad nu? Det blev plötsligt så underligt tyst  
där borta vid Prästtorps klint!  
Av den stojande flocken syns ingenting,  
och min blick slår mot snövidden slint...  
Å – nu förstår jag hur allt ligger till:  
Det var bara ett minne, som steg  
likt en blåklint upp sedan fyrtio år  
ur barndomsminnenas teg. –*

*Men jag tror att det ligger en kälke nån 'stans  
i mitt skjul, om jag inte minns fel.  
Den har burit mig förr på min starka rygg,  
och än är den felfri och hel.  
Kom "grabbar", så gå vi till Prästtorps klint,  
vi ska pröva om ännu vi ha  
en glimt av mod och hisnande fröjd  
ifrån flydda midvintersda'r!*

## **Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 3 Februari 1951.**

### **Födelsedag.**

60 år fyller på måndag kantor Erik Espling, Svalöv.

Född i Asphults församling, Kristianstads län tog han efter studier organistexamen i Skara 1903, kantorsexamen i Växjö 1912 samt folkskollärareexamen på samma plats, varefter han erhöll anställning som ordinarie kantor och folkskollärare i Blädinge. Till Svalöv kom han 1921 där han fortfarande är verksam som kantor och folkskollärare. Vidare är han sedan 1947 skolsekreterare i Svalövs skoldistrikt samt sång- och musiklärare vid samrealskolan därstädes, vilken befattning han innehaft sedan 1922. Inom det frivilliga försvaret har han under ett 30-tal år varit verksam dels under landstormstiden och nu senast som ordf. i Svalövs befälsutbildningsförening. Till kapten vid I 6 reserv befordrades Espling 1934. Det som mest omhuldats av hr Espling är sången och han har varit ledare för Svalövs sångsällskap alltsedan det bildades.

Som hobby har han under en mångfald av år varit intresserad av jakt och hundsport och har därunder också varit livligt anlitad som dressör av jakthundar och då särskilt rasen Pointer.

## **Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 3 Mars 1951.**

### **Födelsedag.**

70 år fyller på tisdag fröken Anna Wiberg, Sjövik, Blädinge.

Fröken Wiberg är född i Blädinge, och inom denna församling har hon utfört sin livsgärning. Under uppväxtåren vistades hon i föräldrahemmet samt innehade senare husföreståndarinneplats. Numera bebor 70-åringen den villa, som av fadern uppfördes och där hon njuter sitt otium. God och hjälpsam till sinnelaget har fröken Wiberg förvärvat sig många vänner.



## Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 6 Mars 1951.



### Dödsfall.

Högst oväntat avled i lördags kväll i sitt hem fru Hanna Svensson, Nya Degerön, Blädinge, i sitt 60:de levnadsår.

Hon var född i Ohs bruk, Gällaryd, och gifte sig i ungdomsåren med jordbruksarbetaren Axel Svensson. Makarna var under årens lopp bosatta på skilda orter, bl.a. Hyltebruk, Ryssby samt i Skåne. De senare åren var makarna bosatta i Huseby, där de båda arbetade på gården, fru Svensson länge som mjölkerska. De flyttade i fjor till Lästad. Den bortgångna var en arbetsam och duktig kvinna, som mest trivdes i sitt hem.

Hon sörjes närmast av make och en son, bosatt i Stockholm, samt av bröder.

## Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 15 Mars 1951.

A rectangular obituary notice with a double-line border. At the top center is a simple black cross. Below it, the text reads: "Tillkännagives att Gud hemkallat vår käre fader, morfar och farfar" in a smaller font, followed by "Häradsdomare" in a bold font, and "C. M. Johansson" in a large, bold font. Below the name, it says "\* 21/2 1877" and "som i dag hastigt lämnat oss djupt sörjd och saknad av barn, barnbarn, släkt och många vänner." and "Södra Vare, Blädinge den 13/3 1951." Below this, it lists "VALDEMAR och GERDA.", "RUNE och BERTA Sten-Erik. Lille Bo.", "STURE och EBBA.", "GRETA och EDVIN.", and "Inga-Lill." in a smaller font. At the bottom, there is a poem: "Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Vilken tröst, evad som kommer på. Allt ju vilar i min Faders händer Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig en Faders hjärta Giver ju åt varje nyfödd dag Dess beskärda del av fröjd och smärta, Möda, vila och behag." Below the poem, it says "De som önskar följa den avlidne till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka Annandag påsk kl. 10."

## Häradsdomaren i S. Vare död.



*C. M. Johansson.*

Helt hastigt avled på tisdagskvällen häradsdomaren Carl Magni Johansson, S. Vare, Blädinge. På dagen hade han varit i verksamhet som vanligt och bl.a. varit i Vislanda och Alvesta. På eftermiddagen gick han ut i ladugården, där han träffades av ett hjärtanfall och segnade ned. Vid 20-tiden på kvällen avled han till följd av en blodpropp.

Häradsdomare C.M. Johansson – eller ”Södra Vare” som han allmänt kallades i bygden – var en av Allbo härads mest kända män. Han var född 1877 på den gamla gården i S. Vare, vilken varit i samma släkts ägo under hela 400 år, och som han övertog efter sin fader. Den var då mycket stenbunden, men den unge bonden lade ned mycket arbete och möda på att rensa bort stenarna och bryta nya tegar. Han var en mycket duktig jordbrukare, och trots att han mycket tidigt fick många förtroendeuppdrag, som krävt mycken tid, har han alltid ägnat sin gård stort intresse och

försatt den i mycket god kultur. Han nedlade också stora kostnader på sin gård, och han blev tidigt premierad för sin odlingsflit.

Redan 1909 valdes C.M. Johansson till nämndeman, och innan han fyllde 50 år utsågs han till häradsdomare, och som sådan satt han kvar i Alvestatinget t.o.m. utgången av förra året. Vidare var han överförmyndare i över 40 år, var under många år huvudman, styrelseledamot och ordförande i Vislanda pastorats sparbank, vattenrättsnämndeman, ordförande i Allbo härads tingshusbyggnadsskyldige, skiftesgodeman, var landstingsman under två perioder, v. ordförande i Allbo härads vägstyrelse, hade tillhört styrelsen för Jordbrukskassan i Alvesta och Lantmännens handelsaktiebolag i Vislanda, kommunfullmäktige, pensionsnämnd och taxeringsnämnd.

För sina stora insatser för samhällslivets olika områden fick han mottaga flera utmärkelser. Sålunda tillerkändes han bl.a. Patriotiska sällskapets medalj för nit och redlighet och var också riddare av Vasaorden.

Häradsdomaren i S. Vare tillhörde de lyckliga människor, som åren gick rätt spårlöst förbi. Ända till sin död var han både kroppsligt och andligt vid god vigör, och under krigsåren skötte han i stor utsträckning gården själv. Till sin natur var han glad, god och givmild, och därtill visade han en gästfrihet av mer än vanliga mått.

Närmast sörjande är tre söner och en dotter. Av sönerna är Valdemar anställd vid Byggnadsstyrelsen i Stockholm, Rune innehar sedan 1948 fädernegården och Sture är lantbrukare i Blädinge by. Dottern Greta är gift med järnvägstjänstemannen Edvin Fredriksson, Vislanda, och driver dessutom en affärsrörelse där.

### Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 29 Mars 1951.

#### Begravning.

Annandag påsk jordfästes i Blädinge kyrka häradsdomare Carl Magni Johansson, Södra Vare.

Före avfärden från hemmet hölls bön av komminister Nils Nicklasson, och då kistan inbars i kyrkan utförde kantor Gunnar Johansson sorgemusik av J. S. Bach. Många följde den avlidne hedersmannen på hans sista färd, trots det mindre goda vädret.

Sedan kistan placerats i koret, sjöng fru Anna Håkansson, Grimslöv, ackompanjerad av kantor Johansson "Den store hvide flok" av Grieg och efter psalmsång sjöng komminister Nicklasson med ledning av textorden "Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut" ett allvarsmättat griftetal och förrättade jordfästningen.

Blädinge kyrkokör under ledning av kantor Johanssons ledning sjöng därpå "När jag skall lämna världen", och akten slöts med psalmsång.

De närmast sörjandes tack till den avlidne framfördes av äldste sonen Valdemar och svärsonen E. Fredriksson. Från Blädinge kommun nedlades en krans av kommunalfullmäktiges ordförande, f. nämndemannen Per Samuelsson med tack för gagnande verksamhet samt en krans från Vislanda pastorats sparbank till den värderade huvudmannen, styrelseledamoten och ordföranden. Hederskyrkovärden Claes Dahl nedlade en krans från vännerna i S. Vare med tack för god grannsämja. Från Västra Värends domsagas häradsrätt nedlades en krans av häradshövding Arnold Herrlin med tack för 40-årig plikttrogen gärning inom nämnda häradsrätt, varjämte han nedlade en krans från sin företrädare i ämbetet, häradshövding Lindwall med fru. Därjämte nedlades kransar av kamrer Sven Samuelsson, Vislanda, för styrelse, revisorer och tjänstemän i Vislanda pastorats sparbank, av grosshandlanden Otto Håkansson, för Lantbrukarnas handelsaktiebolag i Vislanda, av f. landstingsman Aron Karlsson, Espetuna, och lantbrukaren Mauritz Säll, Lisebro, för vänner. Den avlidnes minne hade även hedrats genom gåvor till Blomsterfonden. Under stilla orgelmusik utbars kistan och sänktes i familjegraven. Vid denna framträdde sonen Sture och uttalade de närmastes avsked och sonen Valdemar uttalade de sörjandes tack till de närvarande för deras deltagande i sorgen och för hedersbevisningen.

## Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 31 Mars 1951.

**Gåva till Blädinge kyrka.** Annandag påsk fick Blädinge kyrka efter gudstjänsten mottaga en vacker gåva i form av ett broderat predikstolskläde.

Detta hade inköpts av penningar från en insamling, som på sin tid företogs åt fru Jenny Johansson, maka till häradsdomare C.M. Johansson, S. Vare, till hennes väntade 70-årsdag. Då fru Johansson emellertid avled strax före sin högtidsdag har givarna överlämnat det insamlade beloppet till kyrkan för inköp av prydnad. Arbetet är ritat av konstnärinnan Marianne Nordström, Eskilstuna, och utfört av fru Inez Nordström därstädes. Komminister Nils Nicklasson redogjorde för gåvans innebörd, och uttalade en förhoppning att den länge skulle minna om framlidna häradsdomareparet C.M. Johansson och frambar å kyrkans vägnar ett varmt tack till givarna från Södra Vare med omnejd samt förklarade prydnadsföremålet invigt.


## Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 5 April 1951.

### Födelsedag.

50 år fyller på lördag kyrkovärden Reinhold Salskog, Blädingenäs, Blädinge.

Salskog är född på den gård, som han år 1932 övertog av föräldrarna, efter att ha genomgått skolorna i Grimslöv. Där har han utfört stora förbättringar å jordbruket samt moderniserat boningshuset och tillbyggt och förbättrat ladugård och ekonomibyggnader. Vidare har han särskilt ägnat sig åt skogsvård och skogsdikning. Han är intresserad av det allmänna samt har hedrats med många uppdrag. Sålunda är han ledamot av kommunalfullmäktige sedan dess inrättande år 1939, ledamot av skolstyrelsen och dess v. ordf., kyrkorådsledamot och kyrkovård. Av kristidsnämnden var han ledamot under dess verksamhet och Blädingegårdens byggnadskommitté. Vidare är han intresserad av lantmännens organisationer samt medlem av styrelsen för Blädinge högerförening. Han är även medlem av Ordensförbundet M – n i Växjö.

## Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 12 April 1951.



Vår käre make, far och morfar  
**Arvid Petersson,**  
har idag avlidit nära 57 år, sörjd och  
saknad av oss, syskon, släkt och  
vänner.  
Blädinge och Hasslarp den 9 april 1951.  
**MATILDA PETERSSON**  
**Gretha och Knut**  
Arne, Solveig.

### Dödsfall.

F. stenarbetaren Arvid Petersson, Norra Vare, Blädinge, avled i går i Växjö.

Han var född 1894 i Skatelöv, men hade i många år varit bosatt i Blädinge, där han verkat som stenarbetare.

Under de senaste åren hade han emellertid varit sjuklig och inte kunnat uträtta något hårdare arbete.

Han sörjes närmast av maka och en dotter i ett tidigare äktenskap.

## Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 19 April 1951.



Tillkännagives  
att  
vår käre broder  
**Hemmansägaren**  
**Karl Magni**  
**Magnusson**  
\* 21 febr. 1886  
i dag stilla avled på Växjö lasarett,  
djupt sörjd och saknad och i  
tacksamt minne bevarad av oss,  
svägerska, sväger, syskonbarn, släkt  
och många vänner.  
Färanäs, Blädinge den 18 april 1951.  
**SYSKONEN.**  
Sv. ps. 355.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
söndagen den 29 april 1951 kl. 10.

### Dödsfall.

I Växjö har efter en tids svår sjukdom hemmansägaren Karl Magni Magnusson, Färanäs, Blädinge, avlidit.

Han var född 1886 på den gård, som han vid sin död ägde och som han av föräldrarna övertagit. Med Magnusson bortgick en redbar och rättskaffens man, som alltid varit glad och kunnat vara sina medmänniskor till nytta. Intresserad av läkekonsten, särskilt då det gällde husdjurens sjukdomar, stod han gärna till tjänst med råd och hjälp utan tanke på egen vinning. Varm nykterhetsvän tillhörde han logen Bländas minne av IOGT i Blädinge. Bland offentliga uppdrag innehade han vid sitt frånfalle befattningen som överblockledare och såsom ordförande i hästuttagingsnämnden.

Magnusson som var ogift, sörjes närmast av syskon och syskonbarn.

### Födelsedag.

80 år fyller på söndag f. hemmansägaren Ernst Julius Henriksson, Alfredshem, Blädingenäs, Blädinge.

Han är född på den gård, som han i unga år övertog av föräldrarna och där han utfört sin livsgärning. För ett 10-tal år sedan sålde han gården och flyttade till en syster, som låtit uppföra en villa på samma gårds ägor.

## Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 21 April 1951.



Vår kära dotter  
och syster

**Astrid Maria Ahlqvist**  
f. 10/11 1898

har i dag stilla och lugnt ingått i den  
eviga vilan i tron på sin Frälsare,  
djupt sörjd men i ljusst och tacksamt  
minne bevarad av föräldrar, syskon,  
släkt och vänner.

Guldkroken, Blädinge den 19/4 1951.

**ELNA o. AXEL AHLQVIST.**

Syskonen.

*Hon har kämpat, hon har vunnit,  
livets krona, har hon funnit.*

Sv. ps. 451.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
sönd. den 29/4 1951 kl. 10.

### Dödsfall.

På Värends sjukhem avled i torsdags fröken Astrid Ahlqvist, Guldkroken, Blädinge, efter mångårigt svårt lidande.

Hon var född i Blädinge 1898 och hade i yngre år anställning bl.a. å Biskopsgården i Växjö och senare på Möllevånga sjukhem i Lund. Redan tidigt, drabbades hon av ledgångsreumatism, varför hon emellanåt måste söka vård. Sedan år 1935, då sjukdomen bröt ned henne fullständigt, har hon ömt vårdats av föräldrarna i hemmet, tills hon för ett par år sedan intogs på Värends sjukhem. Till sin läggning var hon glad och tacksam samt vänsäll och godhjärtad, vilket förskaffade henne många vänner. Sitt tunga lidande bar hon med stort tålamod.

Närmast sörjes hon av åldriga föräldrar, syskon, svågrar och svägerskor samt av syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 26 April 1951.



Vår lille

**Kjell**

har lämnat oss endast två dagar  
gammal.

Blädinge den 23/4 1951.

**Anna och Nils Hellström.**

En liten ängel till oss kom,  
hälsade och vände om.

## Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1951.

*Förlovade*

**Hugo Karlsson**  
**Erene Mattsson**

Blädinge. Alseda.  
Eksjö Valborgsmässoafton 1951.

## Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 10 Maj 1951.



### Dödsfall.

I tisdags avled i Blädinge fru Ingrid Kristina Wahlqvist, Blädinge Södregård.

Hon var född 1867 i Blädinge och änka sedan 1923. De senaste åren har hon ömt vårdats av son och sonhustru.

Närmast sörjes hon av sonen Carl, arrendator av Blädinge Södregård samt av döttrarna Gerda, föreståndarinna för Blädinge ålderdomshem, Hildur, gift och bosatt i Göteborg, Judit, gift och bosatt i Benestad samt Karolina gift och bosatt i Mosstorp, sonhustru, mågar och barnbarn.

### Födelsedag.

50 år fyller pingstdagen fru Anna Karolina Wahlqvist, maka till arrendatorn C. Wahlqvist, Blädinge Södregård. Hon är född i Blädinge och är en dugande och arbetsam husmoder, väl förfaren uti inomhusgöromål men icke heller tveksam om att biträda med utomhusarbete, då i bråda tider sådant krävs på en lantgård.

## Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 16 Maj 1951.

### Födelsedag.

70 år fyller på fredag hemmansägaren Karl Johan Berggren, Ekevarven, Blädinge.

Han är född i Tjureda men har i många år varit bosatt i Blädinge. En äkta smålänning, arbetsam och redbar bevarar han trots sin ålder en ungdomlig spänst och deltagar med liv och intresse i hemvärnets övningar. Han är även en framstående biodlare.

## Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 17 Juli 1951.

### Födelsedag.

70 år fyller om torsdag fru Jenny Maria Eng, maka till lantbrukaren Sven Gustav Eng, N. Vare, Blädinge.

Fru Eng är född i Spånkhult, Vislanda. Hon ingick äktenskap 1908, då makarna bosatte sig i Lekaryd där maken på arrende övertagit prästgården. Senare flyttade de till Stendalen i N. Vare, Blädinge, där de övertagit ett mindre ställe. Här kom 60-åringen att tillsammans med sin man utföra en högst betydande gärning, så uppfördes ny ladugårdsbyggnad, varjämte mangårdsbyggnaden renoverades och ny mark lades till den gamla. Trots att fru Johansson hade sju barn att ta hand om, var hon likväl i full verksamhet i ladugård, och på åker och äng. Detta lantbruk står som mönster för många och visar, vad flit, omtanke och en ihärdig arbetsvilja förmår. Sina barn har 60-åringen fostrat till dugande och ansvarskännande medborgare. En värdefull tillgång har hon i sitt goda humör och sin goda hälsa. Uppburen har hon också blivit i den församling, där hon med sådan framgång verkat, ty alla vet, att hon är en ärlig och uppriktig människa med ett redbart sinnelag.

## Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 26 Juli 1951.



Vår käre broder  
**Johan Edvin Blom**  
avled stilla i dag i sitt 65:te  
levnadsår, djupt sörjd och saknad av  
oss bröder, svägerskor, syskonbarn  
och många vänner.  
Blomsborg, Blädinge  
den 25/7 1951.  
**SAMUEL. KLAS.**  
Si Jesus är ett tröstrikt namn  
och i all nöd vår säkra hamn  
Igenom Jesus får vi nåd  
och finna på det bästa råd.  
Sv. ps. 66.

### Dödsfall.

I går avled efter en kort tids sjukdom jordbrukaren Johan Edvin Blom, Blomsborg, Blädinge.

Blom, som var född i Blädinge år 1886, hade varit en pålitlig arbetsmänniska, mest sysselsatt med stenarbeten på de mellantider, som det egna ställets skötsel tillät. Han avled ogift och sörjes närmast av två bröder, svägerskor och syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 28 Juli 1951.

### Blädinge Lösöreauktion

**Genom auktion, som förrättas i Södra Vare, Blädinge, den 4 nästkommande augusti med början kl. 11, låta sterbhusdelägarna efter avlidne häradsdomaren C.M. Johansson försälja: tennfat och tennljusstakar, kandelabrar av brons, koppar, skedar, gafflar och knivar av nysilver, ljusstakar, mässingslampetter, bord och stolar av olika slag, buffé, soffa, sängar, köksmöbler, symaskin, skrivmaskin, skrivstol, radioapparat, käppar, böcker, kokkärl, glas, porslin, sängkläder, ekkista, cykel m.m.**

Vederhäftiga köpare erhålla kredit 2 mån. mot vanligt äganderättsförbehåll.

Alvesta den 27 juli 1951.

**ERIC JONSSON.**

## Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 14 Augusti 1951.

### Blädinge - möbelauktion

**Lördagen den 18 aug. 1951 med början kl. 14, låter Firma Lantmannaffären I. Peterssons Eftr. & C:o i Blädingeås, Blädinge, genom offentlig auktion försälja ett parti begagnade möbler, varav nämnas: Matsalsmöblemang av ek och björk, bufféer, linneskåp, matbord, stolar, fätöljer, bädd- och kökssoffor, skrivbord m.m.**

Vederhäftiga köpare erhålla kredit 2 mån. mot vanligt äganderättsförbehåll. Övriga betala kontant eller vid anfordran.

Alvesta den 13 aug. 1951.

**ERIC JONSSON.**



## Ur Smålandsposten N:o 133 Tisdagen den 28 Augusti 1951.

### *Rättegångs- och polissaker.*

---

#### **Våldtäktsaffär i Blädinge.**

##### **Lastbilschaufför anhållen för övervåld mot dam.**

T.f. landsfogden i Kronobergs län, stadsfiskal F. Sandelius, anhöll på söndags-eftermiddagen en i Ingelstad anställd lastbilschaufför för våldtäktsbrott i Blädinge natten till söndagen.

Utredningen är ännu ej helt färdig, men enligt föreliggande uppgifter skulle händelseförloppet i huvudsak ha varit följande.

Chauffören i fråga hade besökt Växjö Folkpark och därefter med lastbilen kört mot Alvestahället. Vid dövstumsskolan hade han tagit upp en manlig passagerare som han först förklarade vara okänd men som han vid senare förhör erkände sig vara bekant med. Bortanför Alvesta mot Blädingehället hade de kört om en dam i 20-årsåldern, som cyklade från Alvesta. De hade frågat, om hon ville åka med dem, och det hade hon enligt chauffören accepterat. Hennes cykel hade lagts upp på lastbilens flak, medan flickan tog plats hos de båda männen i förarhytten. Man hade stannat i närheten av Oby vägskäl, och där skulle den manlige passageraren ha lämnat de två andra. Chauffören och damen hade stannat kvar vid den stillastående bilen. Efter en stund hade damen velat stiga ur och bett chauffören hjälpa henne lyfta ned cykeln. Detta hade han gjort. Sedan hade han emellertid fattat tag i hennes ena arm och trots hennes motstånd dragit henne ut på en äng. Där hade han med våld lagt henne omkull på marken, Huruvida han därtill tagit struhtag på henne är ännu ej helt klarlagt, då landsfogden ännu ej fått läkarens undersökningsprotokoll. Flickan hade fortsatt att göra starkt motstånd, och mannen förklarade, att våldtäkten ej helt fullföljts. Vid denna tidpunkt skall den manlige passageraren ha anlänt till platsen. En uppgift om att även han skulle vilja förgripa sig mot flickan, förefaller ej vara överensstämmande med verkligheten. I stället synes det, som om han uppmanat lastbilschauffören att släppa flickan. På denna punkt står f.n. uppgift mot uppgift. Lastbilschauffören hade då emellertid släppt flickan, som begivit sig från platsen.

Flickan hade ej känt de båda männen men lagt märke till bilens registreringsnummer. Detta lämnade hon till polisen, och på så sätt blev de båda männens identitet snart uppklarad.

## Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 30 Augusti 1951.

### *Rättegångs- och polissaker.*

---

**Våldtäktsmannen i Blädinge häktas.** Enligt vad Smålandsposten inhämtat ingav t.f. landsfogden stadsfiskal S. Sandelius, i går häktningsansökan, i fråga om den lastbilschaufför, som gjorde sig skyldig till våldtäktsbrottet i Blädinge natten till söndagen.

Uppgiften om att den person, som åkte med i lastbilen också visat tecken på att vilja förgripa sig mot den unga dam, som åkt med i bilen, har ej styrkts av den fortsatta polisutredningen.

Den anhållne är tillfälligt bosatt i Ingelstad men är anställd i Nöbbele. Han är hemmahörande i Sunnerbo.

## Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 4 September 1951.



### Födelsedag.

50 år fyller på torsdag fru Berta Andersson, född Engström, maka till hemmansägaren Olof Andersson, Blädingsås, Blädinge.

Fru Andersson, som är född i Blädinge, är en arbetsam och redbar husmoder, väl kunnig i allt vad som kräves av en lantbrukarhustru, evad det gäller arbete ute eller hemmets skötsel. Därtill kommer välvilja och gästfrihet i det trevna hemmet. Hon har även intresse och tid för annat, som rör sig i tiden. Sålunda är hon aktiv i Blädinge Lottaaförening, västra kyrkliga sykkretsen och husmodersföreningen.

### De gamlas dag i Blädinge, firades i söndags.

Inbjudan hade utgått till samtliga församlingens gamla, som även hörsammat kallelsen och samlats i kyrkan, där komminister Nils Nicklasson höll skriftetal, högmässa och nattvardsgång. Kyrkbuss och privatbilar ombesörjde transporten av de gamla.

Efter högtiden i kyrkan samlades såväl de gamla som yngre i Blädingegården, där komminister Nicklasson hälsade välkommen, varefter det bjöds på kaffe. Komminister Nicklasson höll tal till de församlade samt minde om dem, som gått ur tiden sedan föregående års träff. Blädinge kyrkokör under kantor Gunnar Johanssons ledning medverkade i såväl kyrkan som Blädingegården med sång. Dagen fick alltigenom en högtidlig prägel. Direktören Per Bayard framförde å de gamlas vägnar ett tack till komminister Nicklasson samt till andra medverkande, som till sist avslutades dagen med aftonbön av komminister Nicklasson.

## Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 6 September 1951.

### Födelsedag.

70 år fyller på söndag fru Ida Sofia Berggren, maka till hemmansägaren K.J. Berggren, Ekevarven, Blädinge.

Fru Berggren är född i Tolg. När hon 1907 ingick äktenskap, flyttade hon till Hjortsberga. Det ställe som makarna där förvärvat, blev genom deras flit ett mönsterbruk. Då maken arbetade vid granitbrotten i Gölsjö, kom det på fru Berggrens lott att ensam svara för skötseln av hem, djur och delvis jordbruk. Därtill kom barnen, som krävde sin tillsyn och vård. Tack vare en god fysik samt en medfödd kärlek till arbetet kunde hon dock klara sina uppgifter på ett sätt, som väckte allmän beundran. 1929 sålde makarna den lilla gården i Gölsjö och inköpte Ekevarven. Även här har fru Berggren gjort sina insatser. Genom sitt hjälpsamma, vänsälla sätt och glada humör har hon vunnit många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 18 September 1951.

### Födelsedag.

*50-åring*



Femtio år fyller på torsdag bankkamreraren Manfred Johansson, Alvesta. Han är född i Blädinge. Efter studentexamen i Växjö kom han in på bankmannabanan, då han började på Jordbrukarebanken. 1936 övergick han till Alvesta sparbank, blev dess ombudsman och kamrer 1944 och är chef fortfarande där. Här har 50-åringen nedlagt ett högt skattat arbete samt vunnit allmänt förtroende hos såväl styrelse som bankens många kunder för det korrekta sätt varpå han handlägger för banken vitala intressen, på samma gång han på ett taktfullt sätt tillvaratager kundernas intressen.

Kamrer Johanssons praktiska och stora ämbetsförmåga har tagits i anspråk såväl för kommunala och andra värv. Han är sålunda ledamot av Alvesta kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt är dessutom kyrkovärd. Hans stora kyrkliga intressen har gjort, att han är väl lämpad för dessa sina uppgifter, vilka av honom omfattats av stor glädje. Även en del andra uppdrag har kommit honom till del. Han har sålunda bl.a. varit kommunens revisor. Genom sina personliga kvalifikationer, stora hjälpsamhet samt villighet att bistå, har kamrer Johansson fått många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 23 September 1951.

**Hobbyklubb bildad i Blädinge.** En hobbyklubb har bildats i Blädinge, vilken som målsättning har att skaffa sund och lärorik fritidssysselsättning för bygdens ungdom.

Vid ett möte, som var anordnat, hade en stor del av ortens ungdom hörsammat kallelsen. Beslut om klubbens bildande fattades enhälligt och namnet blev Blädinge hobbyklubb.

Styrelsen fick följande sammansättning: ordf. Sten-Olle Bravell, kassör Sten Ahlin och sekr. Arne Aronsson. Revisorer blev Nils Andersson och Nils Svensson.

En kommitté fick i uppdrag att på lämpligt sätt ordna lokalfrågan och följande utsågs: Ivar Jönsson, Sten-Olle Bravell och Arne Aronsson.

## Ur Smålandsposten N:o 156 Söndagen den 10 Oktober 1951.

### Jeep in i hage, och dödade kor.

---

En SJ-chaufför råkade i går ut för en olycka vid dikeskörning i Benestad varvid han med en jeep besökte både en hage och fruktträdgård, innan jeepen blev liggande på sidan. Innan dess hade också en ko skadats till döds.

Chauffören höll på att frakta en del materiel från Gåvetorp till Blädinge station. Strax söder om Nordströms gård i Benestad körde han i en kurva av vägen ut åt höger och in i en hage där han körde över en betande ko. Denna skadades så svårt, att den omedelbart måste slaktas.

Olycksfärden fortsatte i en stor båge upp på landsvägen igen, rätt över denna, och in i en hagtornshäck och slutligen in i en fruktträdgård, där jeepen blev liggande på sidan.

Landsfiskalen i Alvesta fick genast hand om utredningen, och blodprov togs på föraren. Denne uppgav, att han på morgonen förtärt en och en halv pilsner och att han under natten hos en god vän deltagit i ett kalas, där även sprit förekom.

## Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 23 Oktober 1951.

### Födelsedag.

60 år fyller på torsdag änkefru Jane Johansson, född Eklund, Oby, Blädinge.

Hon är född i Dörby, men blev vid äktenskaps ingående Blädingebo. Änka sedan flera år tillbaka har hon fostrat sina barn och skött det egna jordbruket med stor omsorg.

## Ur Smålandsposten N:o 178 Torsdagen den 15 November 1951.

### Födelsedag.

60 år fyller på söndag änkefru Emelia Carlsson, Södregård, Blädinge.

Hon är född i Vislanda och kom i yngre år till Blädinge, där hon senare ingick äktenskap med arrendatorn Claes Carlsson. Redan år 1934 blev hon änka, men med hjälp av sina barn fortsatte hon på ett strävsamt sätt att sköta jordbruket, till dess äldste sonen för några år sedan övertog arrendet och därigenom befriade henne från de mest betungande omsorgerna. Gladlynt och vänsäll till sitt väsen har hon förskaffat sig många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 181 Tisdagen den 20 November 1951.

### Bröllop.

I Blädinge kyrka har lantbrukaren Kjell Åke Sigvard Petersson, Holstorp, Växjö, sammanvigts med fröken Ingrid Gunhild Elisabet Karlsson, dotter till fru Emilia Karlsson och hennes framlidne make, lantbrukaren Klas Karlsson, Södregård, Blädinge. Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av "Bröllopet på Ulvåsa" av Söderman, utförd av kantor

Gunnar Johansson. Brudnåbbar var Monika Larsson och Karl Axel Bjurle och uppvaktande tärnor och marskalkar fröknarna Karin Ahlin, Blädinge, och Eva Petersson, Väckelsång, samt brudens båda bröder Gunnar och Erik Karlsson, Blädinge.

Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare och brudgummens svåger kyrkoherde Per Ivar Hallgren, Runsten, förut komminister i Blädinge. Under orgelackompanjemang sjöng lantbrukaren Olle Nilsson, Blädinge, "Gud välsigne dessa hjärtan" av Wideman. Som utgångsmarsch spelades marschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn.

Vid den middag för nära 200 gäster, som brudens moder gav i Blädingegården, hyllades de nygifta med tal av vigselförrättaren, komminister Nils Nicklasson, Blädinge, lantbrukare Helge Carlsson, Blädinge, civilkurator fröken Birgit Svärd, Göteborg, och kantor Gunnar Johansson, Blädinge, m.fl. Den sistnämnde förhöjde även stämningen med pianomusik och telegramuppläsning.

## Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 29 November 1951.

### Födelsedag.



*Henrik O. Petersson, Blädingeås Östregård  
bakom plogen.*

70 år fyller på lördag hemmansägaren Henrik Oscar Petersson, Blädingeås Östreg., Blädinge.

Han är född på den gård, han en följd av år brukat och som han övertog efter föräldrarna. På gården har han nedlagt ett mycket förtjänstfullt arbete och uppfört ny ladugård samt därjämte utfört grundförbättringar såsom stenröjning m.m., så att jordbruket därigenom kommit att högst avsevärt förbättras. Han har även en lång följd av år varit ledamot av kommunalnämnden. Genom sitt försynta sätt, och stora redbarhet har han blivit allmänt aktad och respekterad.

## Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 1 December 1951.

### Fastighets- och lösöreauktion

**Lördagen den 8 dec. 1951 kl. 2 em.** låter föreståndarinnan Gerda Wahlqvist, genom offentlig auktion försälja lägenheten **Nyelund, Södra Vare Norregård i Blädinge socken.** Lägenheten är belägen vid allm. vägen Vislanda-Blädingeås och omfattar en areal av 1,700 m<sup>2</sup>. Boningshus om två rum och kök, nyrenoverat och reveterat. Nybyggd vedbod.

Villkoren tillkännagivas vid auktionens början.

Efter fastighetsauktionens slut försäljes en del möbler såsom soffa, stolar, säng, bord m.m.

Å lösöret vanliga auktionsvillkor.

Blädinge den 30 nov. 1951.

**GUNNAR ROGDAHL. Tel. 12.**

## Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 8 December 1951.



### Dödsfall.

Skomakaremästaren Johan August Magnusson, Blädinge, avled i onsdags i en ålder av 97 år. Han var församlingens äldste medlem.

Med Magnusson bortgick en hedersman av den gamla stammen som arbetade mera för att betjäna allmänheten än tänka på den egna förtjänsten. Ända in i 80-årsåldern syntes han till fots gå den en halv mil långa vägen att handla. Han var född i Blädinge och där bosatt i egen villa nära kyrkan. Under många år bodde han ensam, ända tills han för några år sedan inackorderade sig på ålderdomshemmet, där han nu slutat sina dagar. Han var en trogen kyrkobesökare, så länge krafterna räckte.

Magnusson, som var ogift, sörjes närmast av en syster och syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 11 December 1951.

### Pälle Näver:

*I dunkeltunga dagar  
och skumma natters hot,  
när tröstlösheten legat  
som black om håg och fot  
och allt låg dött och fruset  
i glädjens örtagård  
och hatets spira höjdes  
betvingande och hård.*

*Då stillnade helt plötsligt  
det hårda jäktets gång  
och över tidens lyten  
steg klar en vänlig sång,  
en stilla låga tändes  
med vek och varsam hand  
och skänkte ljusets gåva  
till tröst i mörka land.*

### *Lucia.*

*Det finns ej natt så kolmörk,  
ej tröstlöshet så grå,  
att sång och ljus ej mäktar  
dess djupsta skrymslen nå,  
och när det tätast skymmer  
då stiger stark och fri  
vid första gryningsljuset  
vår längtans melodi.*

*Lucia, väna ljusbrud,  
var hälsad på din färd!  
Väck med din klara låga  
vårt hjärtas vintervärld!  
Smek med en sångens dallring  
på själens instrument,  
när altarljusen tändas  
i löftesklar Advent!*



## Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 15 December 1951.

### Födelsedag.

60 år fyller på måndag fru Anna Bergstrand, Salsryd, Blädinge.

Hon är född i Vislanda och emigrerade till Amerika i unga år och ingick där äktenskap med sin nuvarande make, även han smålänning. För omkring 30 år sedan återvände makarna till gamla Sweden och bosatte sig i Vislanda, där de förvärvade ett lantbruk, som de omkring 15 år senare avyttrade och inköpte sitt nuvarande lantbruk, som då var obebyggt, varför de fick börja nybyggarens besvärliga liv, men med gott mod och stor arbetsglädje, där fru Anna fick dra sitt strå till stacken, utfördes såväl byggnadsarbetet som förbättrades jordbruket. Arbetsam och utrustad med ett gladeligt och trofast sinnelag har fru Bergstrand förskaffat sig många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 196 Söndagen den 16 December 1951.

### Födelsedag.

50 år fyller på onsdag hemmansägaren Carl Ivar Samuelsson, Färanäs, Blädinge. Han är född i Blädinge och övertog föräldragården för många år sedan. Förutom driftig lantbrukare och dessutom kunnig i varjehanda arbeten är han även intresserad av allmänna spörsmål och har därför blivit hedrad genom kommunala förtroendeuppdrag. Sedan många år är han ledamot av skolstyrelsen. Utrustad med gott humör och ett vänligt sätt har han förvärvat sig många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 18 December 1951.

### Födelsedag.

60 år fyller på torsdag lantbrukaren Per Robert Karlsson, Norra Vare, Blädinge. Han är född på den gård han nu innehar och vilken han genom köp övertog 1919. Jubilaren har gjort sig känd som en framstående jordbrukare och försatt åbyggnader i gott skick. Några kommunala uppdrag har han aldrig fikat efter, utan han anser att den gärning han företräder, helt fordrar sin man. Husdjurskötseln har legat honom varmt om hjärtat, och åt denna har han ägnat mycken tid. De välskötta åkrarna vittnar noggsamt om den möda, som 60-åringen här nedlagt. Denne odalman kan anses som representativ för en framsynt och tillika framgångsrik lantbrukare. Dessutom besitter han många goda egenskaper, vilka bidragit till, att han åtnjuter mycket stort anseende och förtroende.

### Från Blädinge, meddelas:

Söndagens högmässa i Blädinge kyrka blev en stämmingsfull högtid såsom avslutning på hösten söndagskoleverksamhet. Före predikan, som hölls av komminister Nils Nicklasson över dagens högmässotext, sjöng en barnkör "Hosianna" från läktaren, och efter predikan intågade Lucia, följd av tärnor och stjärngossar med brinnande ljus fram till koret. Efter altartjänstens slut tågade Luciaföljet ut till orgelmusik. Färden ställdes därefter till Blädingegården, där sykkretsarna ordnade kyrkkaffe. Omkring 100 barn och ungefär lika många äldre deltog. Efter kaffet utfördes tablåer med bl.a. Bilder ur Jesu födelse. Barnen undfågnades därefter med jultidningar, och en tomte utdelade gottpåsar. Festligheten avslutades med bön av komminister Nicklasson.

## Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 20 December 1951.

### Dödsfall.

I måndags avled i Blädinge ännu en av ålderdomshemmets pensionärer nämligen änkefru Matilda Sofia Petersson, född Hallgren, i en ålder av 73 år.

Detta är det tredje dödsfallet bland ålderdomshemmets pensionärer på blott något över en veckas tid.

Fru Petersson var född i Skatelöv och i äktenskap förenad med stenarbetaren Arvid Petersson, som tidigare under året avlidit. En följd av år bodde makarna i Norra Vare, Blädinge, där de ägde en stuga och den avlidna var under sin krafts dagar en arbetsam kvinna. Särskilt under bärtiden var hon ytterst trägen och hade många kunder. För något år sedan när hälsan började vackla, inackorderade sig makarna på ålderdomshemmet, där hon nu nära efter makens död fått följa honom. Hon var flitig kyrkobesökare.

Hennes äktenskap var barnlöst, och hon sörjes närmast av släktingar.

## Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 27 December 1951.

### Födelsedag.

60 år fyller på lördag hemmansägaren Ivar Johansson, Hult, Blädinge.

Han är född i Smål. Rydaholm. Till Blädinge kom han 1916, då han köpte den gård, han nu innehar och där han nedlagt ett synnerligen omfattande och framgångsrikt arbete. Han har moderniserat såväl manbyggnad som ladugård och övriga åbyggnader. Stenröjningen har skett kontinuerligt, och han har nu jämna, fina åkerfält. Några kommunala förtroendeuppdrag har han aldrig eftersträvat, ty han anser att den gärning han företräder kräver sin man. Johansson är en mycket hjälpsam man, som aldrig tvekar att bistå, då någon behöver hans hjälp. Han är mycket uppburen i sin bygd.

## Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 29 December 1951.

**Kommunalt Blädinge.** Kommunalfullmäktige hade i går kväll sitt sista sammanträde som självständig kommun. Därvid valdes till taxeringsnämnd nämndeman Gunnar Rogdahl, lantbrukaren Ruben Aronsson, banarbetaren Gottfrid Sjöström, samt lantbrukarna Nils Johansson och K.U. Nilsson.

Föredrogs länsstyrelsens resolution till beslutet om statsbidrag till Blädingegården med 33,350 kr., vilken summa fullmäktige beslöt använda för ändamålet.

Efter sammanträdet hade kommunalnämnden till en avslutningsfest på Blädingegården inbjudit ett 100-tal personer, vilka hälsades av kommunalnämndsordföranden riksdagsmannen Ebbe Ohlsson.

Fullmäktiges ordförande nämndeman Per Samuelsson, relaterade Blädinge kommuns historia fr.o.m. år 1414 (så långt tillbaka som Blädinges öden kunnat spåras i arkiven) och dess utveckling fram till nuvarande tid. Den högtintressanta historiken bjöd på många poänger och många bemärkta personer passerade revy. Talaren hoppades också att sammanslagningen med Vislanda skall bli till gagn för båda kommunerna och att samarbetet skall bli gott och friktionsfritt.

Fullmäktiges vice ordförande, lantbrukaren Sven Jonsson, avtackade ordföranden och överlämnade en blomsterkorg, som tack för det gagnarika arbete denne utfört i kommunens och det allmännas tjänst, särskilt som ordförande, vilken befattning han beklätt sedan 1939 och skött med nit och oväld.

## Ur Smålandsposten N:o 203 Söndagen den 30 December 1951.

### Gamla Blädinge passerade revy vid uppbrottet.

Såsom i lördagens tidning omtalades höll Blädinge kommun avskedssammanträde med festlighet i Blädingegården i fredags kväll. I den redogörelse, som kommunalfullmäktiges ordf. nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, angående kommunens förhållande i äldre tider må här ett utdrag göras.

År 1414 omnämnes Blädinge i Svenskt Diplomatarium, där det finnes avtryck av ett pergamentsbrev.

Enligt detta brev fällde biskop Eskil i Växjö och riddarna Magnus Sture samt Magnus Birgersson m.fl. ”räfstetingsdom” varigenom från Nisse Benktsson återdömes till Karl Nicklasson två gårdar i Oby och en gård med kvarn i Vare.

Den äldsta omnämnda socknestämman i Blädinge hölls 24/8 1649, varvid enligt protokollet omnämnes kyrkans räkenskaper 1644 – 1648, som Nils i Blädinge redovisade för.

Det äldsta i Blädinge förvarade protokollet gäller en från den 4 april 1831 hållen lagligen utlyst sockenstämma, där det bl.a. heter:

”Sedan ordf. uppläst herr greven och landshövdingens m.m. brev angående undsättnings-spannmålen och uppmanat de behövande att rekvrirera så litet som är högst nödvändigt för sina behov, anmäldes ett belopp av 26 1/2 tunna råg och 45 1/2 tunna korn. För betalningen härför kunde socknen icke ingå i gemensam ansvarighet utan vore det bäst, att varje rekvrirer för sig ställer vederhäftig borgen.”

Protokollet undertecknat

”Ut Supra In fidem

*J. E. Carlström.*”

På sockenstämma den 8 maj 1831 valdes en nämnd av sex personer till att mottaga de av k. m:t beviljade penningar för inköp av spannmål, och till att syna de i socknen befintliga ekarna valdes tre personer. Pastorn i församlingen hade skänkt sin del i nattvardsgästernas drickspengar, som för året uppgått till 6 Riksdaler riksmünt, till de fattiga, varav en soldat bekom 1 Riksd., en smed 2 1/2 Riksd. och en fattig änka 2 1/2 Riksd. En dräng antas till sockenskräddare.

Protokollet var undertecknat av C.J. Cavallius.

Den 21 augusti 1831 valdes enligt given befallning en sundhetsnämnd, som i den olyckliga händelsen, koleran skulle utbryta i riket, hade att vaka över att konungens förordning efterlevdes.

I ett annat stämmoprotokoll samma år heter det: ”Socknaflickan Maria Wahl emottogs för året av Anders Svensson i Färanäs mot 8 Riksd. riksmünt. Dess broder Karl Wahls vårdande skall efter skedd upplysning överlämnas åt den minstbjudande på öppen auktion den 20 dennes.”

10/3 1833 valdes skallfogde och beslutades, att de som utan skallgång dödade björn, varg och lo eller deras ungar, skulle erhålla premie, vartill medel skulle sammanskjutas av den som ägde fäkreatur i förhållande till antalet. Sexmännen skulle inkassera dessa medel.

22/5 1842 innehåller protokollet bl.a. ”Tillträdande klockare Ingemar Jonsson avlade ämbetsed förmantes att troget och ärligt iakttaga sina plikter och vara hövlig och tjänstaktig mot var man.”

Flera protokoll från 1840-talet beskriver tvistigheter angående skolan. Församlingen vägrade länge att efterkomma domkapitlets åläggande om fast skola. De ville ha ambulerande. Emellertid beslutades, att skolan skulle komma igång 1 maj 1846. Bostad till läraren hyrdes i Blädinge Västregård där för bostaden med vedbrand, fullt motsvarade behovet, samt öppen god kålgårdsjord skulle betalas 40 Riksdaler riksmünt.

Den 3 oktober 1847 avsade sig ägaren till Lästad greve Hamilton och ägaren till Oby baron Gyllenkrok deltagande i församlingens fattigvård under förmenande, att de själva skulle taga hand om sina fattiga.

1951 antogs fjärdingsman mot en årlig lön av 15 Riksdaler. Den 26 sept. 1859 beslutades, att lämna jord till södra stambanan, om den komme att dragas genom Blädinge, och att härtill skulle betalas 40 Riksdaler riksmünt för varje helt mantal till inlösen av behövlig jord. Sedan arbetades för station, och den 15 juni 1913 beslutades lämna fri jord för stationens behov samt ett kommunanslag på 12,000 kr.

Sedan kyrkliga och borgerliga församlingen 1862 blivit åtskilda valdes på kommunalstämma den 15/1 1863 till ordf. i såväl kommunalstämma som kommunalnämnd nämndemannen P. Magni.

Den 19 oktober 1863 utsågs barnmorska, som så snart hon bosatt sig inom socknen och genomgått någon lärokurs, i lön skulle uppbära 4 Riksd. av ståndspersoner, 2 Riksd. av hemmansägare och 50 öre av torpare och mindre bemedlade för varje förlossning, varjämte hon av kommunen skulle erhålla 3 tunnor spannmål.

Sedan ordf. P. Magni avsågt sig uppdraget valdes 22/12 1866 hemmansägaren Lars Jonasson till ordf. och kvarstod till 1885. Efter att annan person haft uppdraget valdes 1892 hemmansägaren sedermera riksdagsmannen P.M. Olsson till ordf. i såväl stämma som nämnd. Efter 46 år som stämмоordf. och 43 år som nämndsordf. efterträddes han av sin son, riksdagsmannen Ebbe Ohlsson i båda, och riksdagsman Ohlsson har sedan dess varit ordf. i kommunalnämnden och stämman, under det att nämndemannen Per Samuelsson varit kommunalfullmäktiges ordf. Sedan 3/1 1939, då kommunen valt fullmäktige fr.o.m. sistnämnda år.

Skattekronornas antal har under tiden 1939–1951 ökat från 2,400 till 12,500 eller mer än femdubblats.

I anslutning till sin redogörelse tackade ordföranden samtliga medverkande i kommunens tjänst och ägnade en tacksamhetens tanke åt de hädangångna, som under svåra förhållanden skapat förutsättningar för sina efterkommande att göra vår fosterbygd till vad den nu är, varjämte han uttalade en förhoppning, att förståelse och rättrådighet alltid må bli rådande i storkommunens beslut.

Riksdagsmannen Ebbe Ohlsson framförde sitt tack till de personer, med vilka han haft samarbete samt klarlade de motiv som varit dominerande för den beslutande åtgärden ifråga om kommunsammanslagningen. Han uttalade den förhoppningen, hur beklämmande det än känns att bli frånhänd beslutanderätt, det måtte lända till allmän välfärd.

Komminister Nils Nicklasson framhöll, huru det redan från 1100-talet funnits sockenheter bland bondeallmogen, mest för kristendomens och kyrkans skull. Denna samhörighet har nu brutits på beslut uppifrån. Ännu har vi dock kvar den kyrkliga samhörigheten.

F. landstingsmannen Aron Karlsson avtackade riksdagsmannen Ohlsson å kommunalnämndens vägnar, och kyrkovärden avtackade komminister Nicklasson å skolstyrelsens vägnar.



## Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1952.


<i>Förlovade</i>	
<b>Sune Johansson</b> <b>Svea Andersson</b>	
Blädinge.	Grimslöv.
Nyårsafton 1951.	
<b>Henry Marcusson</b> <b>Alice Johansson</b>	
Vislanda.	Blädinge.

## Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 8 Januari 1952.

### Födelsedag.

70 år fyller på torsdag byggnadssnickaren Sven Johan Gustafsson, Färanäs Björkenäs, Blädinge. Han är född i Vislanda. I unga år utbildade han sig till byggnadssnickare och har som sådan verkat med framgång på olika platser. Senare köpte han fastigheten Färanäs Björkenäs, där han uppfört samtliga åbyggnader samt förbättrat den jord som tillhör gården. Gustafsson har städse gjort sig känd som en energisk arbetare och pliktrogen hantverkare, som med största noggrannhet utfört de uppdrag, som anförtrots honom. På grund av sin redbarhet samt villighet att hjälpa har han förvärvat sig stor aktning.

## Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 22 Januari 1952.


Min käre make, vår älskade far
<b>Per Samuelsson</b>
född 24/8 1882
insomnade lugnt och stilla i dag, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Hultsfred och Blädinge den 21/1 1952.
<b>BETTY.</b>
<b>Folke och Ingeborg.</b> Nils, Per.
<b>Britt och Olle.</b> Anita, Eva.
<b>Elsa och Boris.</b> Kristina, Birgitta, Bengt.
<i>Stilla var din levnad Stilla blev din död.</i>
Jordfästning i Blädinge kyrka onsdagen den 30 jan. kl. 14. För dem, som önska följa den avlidne till hans sista vilorum, sker samling i sorgehuset kl. 12. Tänk på Blomsterfonden!

## **Dödsfall.**

En av Blädinge församlings mest bemärkta förtroendemän, nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, avled i går under tillfälligt besök hos en dotter och måg i Hultsfred.

Dödsbudet kom överraskande utan föregående sjukdom och förorsakades av blodpropp i hjärtat. Med honom bortgick en gladlynt, pliktrogen och försynt man, samt en trevlig sällskapsmänniska.

Han var född i Vislanda år 1882 och var son av en gammal släkt, vars förfäder han anträtt som föregångsmän. Hans farfar var nämndemannen Magnus Åkesson i Lönshult och fader nämndemannen Samuel Magnusson i Aplamon. Sedan han år 1915 ingått äktenskap och köpt fädernegården, var han bosatt i Aplamon till år 1928, då han inköpte sin hustrus föräldragård, Jutagård i Blädinge och flyttade dit. Intresserad av allmänna spörsmål blev han under Vislandatiden anlitad för olika uppdrag. Bland annat var han nämndeman från 1917 och till avflyttningen, och i Blädinge blev han även flitigt engagerad. Sålunda var han bl.a. kommunalfullmäktiges ordförande från denna institutions början 1939, ledamot av kyrkorådet från 1942 och pastoratskyrkorådet från 1930, ledamot av boställsnämnden i andra distriktet från 1932 och dess ordförande 1948 t.o.m. 1950. Kronans ombud vid taxeringar har han varit sedan 1947, ledamot av Allbo härads vägstyrelse 1935–1939 och kommunens ombud vid sammanträden med tingshusbyggnadsskyldige från 1944, revisor i familjebidragsnämnden i Blädinge, Vislanda och Skatelöv 1943–45, överförmyndare från 1951, ordförande i byggnadsnämnden sedan 1948, ombud för stödlåneverksamheten i flera socknar 1932 – 1938. Han var också ordförande i nämnden för inköp av hästar till armén och arméförvaltningens värderingsman vid värdering av skador efter manövern 1938. Av länsstyrelsen har han varit utsedd till godeman för vissa värderingar i socknen, ledamot av styrelsen i Vislanda pastorats sparbank från 1921 och mångårig kassör i banken och styrelsens ordförande sedan 1951, styrelseledamot för Vislanda pastorats brandstodsörening sedan 1920 samt ordförande och kassör sedan 1946.

Förutom uppdrag enligt vad som ovan sagts har han ägnat sig åt jordbruket, moderniserat boningshuset samt stått allmänheten till tjänst med utredningar av diverse slag, som boutredningar, arvsskiften, auktioner m.m. Dessutom har han många år varit ledare för Blädinge hemvärn. Han tillhörde Frimurareorden.

Närmast sörjande är maken, Betty, sonen Folke Wärenfeldt, som brukar föräldragården, dottern Britt, gift med verkmästaren Olof Olsson, Hässleholm, dottern Elsa, gift med byggnadsingenjören Boris Adelheim, Hultsfred, samt sonhustru och barnbarn.

## **Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 31 Januari 1952.**

### **Begravning.**

En högtidlig jordfästning ägde i går rum i Blädinge, då nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, fördes till den sista vilan.

Före avfärden från sorgehuset hölls bön av komminister Nils Nicklasson. Under tonerna av ”Koralfantasi”, utförd på orgeln av kantor Johansson, inbars kistan till koret, varefter Blädinge kyrkokör under kantor Johanssons ledning sjöng ”När jag skall lämna världen”. Efter psalmsång höll komminister Nicklasson med ledning av Ps. 139: 16–17 ett griftetal, vari han berörde den avlidnes livsgärning samt förrättade jordfästningen. Efter en psalm utfördes begravningsmässan av kyrkoherde E. Jonson och pastor Nicklasson. Efter ytterligare psalmsång sjöng lantbrukare Olof Nilsson, Blädinge, ”Kom” av Josef Jonsson till orgelackompanjemang. Sedan de närmast sörjande framfört sitt tack till maken och fadern uttryckte kriminalkommissarie G. Medin släktingarnas tack och lantbrukare Gustav Nilsson, Vitteryd, sitt och familjens tack till den avlidne. Komminister Nicklasson talade för Blädinge församling och nedlade krans från denna samt en från kyrkorådet med tack för mångårigt gott samarbete. Lantbrukare Sven Jonson, Färanäs, nedlade en krans



från Blädinge sista kommunalfullmäktige till dess ordf. för god ledargärning. Lantbrukare Carl Olsson, Mörhult, nedlade en krans från Vislanda kommunalfullmäktige med tack för god kommunal gärning. Kyrkoherde E. Jonson nedlade krans från pastoratet, grosshandlare S.O.E. Svensson, Vislanda för Vislanda Frimurarebröder, grosshandlare Otto Håkansson, Vislanda för Vislanda pastorats sparbank, kamrer Sven Samuelsson, för styrelsen och tjänstemän för samma sparbank, lantbrukare Per Emil Svensson för huvudmännen i sparbanken, nämndeman G. Rogdahl för Vislanda pastorats brandstods-förening, agronom L. Johansson för hemvärnet, riksdagsman Ebbe Ohlsson för Blädinge byalag, kyrkovärd R. Salskog för Blädinge högerförening, f. järnhandlare Carl Johansson, Vislanda för Lantbrukarnas handels AB, folkskollärare J.W. Gustavsson för vänner i Vislanda, häradsdomare E. Karlsson, Kärragård för Allbo domsagas nämndemän och landstingsman Aron Karlsson, Espetuna för pastoratskyrkorådet. Ett 80-tal gåvor till Blädinge församlings blomsterfond hade även inkommit. Under orgelmusik utbars kistan och fördes till familjegraven på kyrkogården.

## Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1952.



### Dödsfall.

F. hemmansägaren Axel Vilhelm Johansson, Näs, Blädinge, avled i måndags efter en längre tids sjukdom nära 76 år gammal.

Han var född på den gård, som han i ungdomen övertog av föräldrarna och sedan ägde till för omkring 15 år sedan, då han sålde den och flyttade till en av honom uppförd villa Björkhyddan på samma fastighets ägor, och där han nu fått sluta sina dagar. Med honom bortgick en tystlåten och fridsam person, som skötte sina egna angelägenheter på ett mönstergillt sätt. Några allmänna uppdrag eftersträvade han icke.

Närmast sörjande är maka samt en i Alvesta bosatt broder och en syster i Amerika jämte syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 28 Februari 1952.

### Födelsedag.

60 år fyller på lördag hemmansägaren Oskar Snygg, Hjälmaryd, Blädinge. Född på den gård, som han efter föräldrarna övertog och som han fortfarande äger, har han nedlagt ett förtjänstfullt arbete för jordbrukets förbättring och husens modernisering. Men icke endast driftig jordbrukare är hr Snygg. Han är också livligt intresserad av allmänna spörsmål. Till sin politiska åskådning är han folkpartist samt såsom sådan ordförande i Blädinge-Vislanda folkpartiavdelning. I Blädinge har han en tid tillhört kommunalfullmäktige, varit ledamot av skolstyrelsen, nykterhetsnämnden och biblioteksstyrelsen m.m., och om hembygden värnar han inom Norra Allbo hembygdsförening, vars styrelse han tillhör. Dessutom är han en beläst och upplyst person samt trevlig umgängesmanniska med vänner var han färdas fram.

## Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 4 Mars 1952.

### Födelsedag.

60 år fyller i morgon lantbrukaren Ernst Gunnar Johansson, Hökatorp Grönadal, Blädinge. Han är född i Kalvsvik och kom till Blädinge 1930, där han inköpte den gård, som han ännu brukar och innehar. Under den tid, Johansson varit ägare till denna fastighet, har han nedlagt ett energiskt arbete på att förbättra jordbruket och öka dess avkastning. Detta har också lyckats över all förväntan, ty denne energiske smålänning ger sig inte i första taget. Även åbyggnaderna har försatts i bättre skick, så att detta jordbruk innehar rangen av mönsterjordbruk. Då arbetet på gården icke fordrat hans särskilda översyn har han haft anställning vid torvmossarna i trakten där han gjort sin stora pliktkänsla. Numera har han på grund av tilltagande sjuklighet fått inskränka verksamheten. För sin stora redbarhet har jubilaren gjort sig allmänt aktad och avhållen.

## Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 6 Mars 1952.

**Ena handels alla fingrar avsågade.** Då lantbrukaren Henrik Sandahl, Blädingenäs, i går var sysselsatt med vedkapning skulle han ta bort en del sågspån invid klingan men råkade därvid komma så nära denna, att samtliga fingrar på vänster hand skars av. Sandahl hade strax innan slagit från strömmen, men klingan hade inte hunnit stanna, när olyckan inträffade. Den skadade fördes omedelbart till doktor Lindgren i Alvesta, som efter att ha anlagt ett första förband remitterade patienten till Växjö lasarett.

## Ur Smålandsposten N:o 40 Tisdagen den 11 Mars 1952.

### Födelsedag.

60 år fyller på fredag fröken Ingrid Johansson, Hallåkra, Blädinge. Hon är född i Blädinge och äger ett mindre jordbruk, som hon själv med stor omsorg sköter. Tyst och stillsamt utför hon sin vardagliga gärning, och sabbatsdagen helgar hon genom träget kyrkobesök, oaktat hon har lång kyrkoväg. Genom sitt rättrådiga och vänsälla väsen är hon högt aktad.

## Ur Smålandsposten N:o 41 Onsdagen den 13 Mars 1952.

### Blädinge får ett sockengille.

Intresserade inom Blädinge gamla kommun har haft sammanträde för dryftande av frågan om bildandet av en sammanslutning, exempelvis kallad "Blädinge sockengille".

Ändamålet skall vara att bevara samhörighetskänslan hos den gamla kommunens medlemmar samt att tillvarata bygdens kultur och gamla minnen m.m. Alla var ense om lämpligheten med en sådan förening, varför en tiomannakommitté med kantor Gunnar Johansson såsom sammankallande tillsattes att upprätta stadgeförslag och föra frågan vidare.

Ur Smålandsposten N:o 47 Måndagen den 24 Mars 1952.

*Ensam kvinna sköter två  
små gårdar.*



Fröken Ellen Hellberg, ensam bonde på Fågelvik i Skatelöv, är färdig för att åka ut på skogskörslor.

Varför kan inte en kvinna vara lika god som en man?, resonerade fröken Ellen Hellberg, när hon för fem år sedan etablerade sig som bonde på ett litet stenigt hemman i Fågelvik och kort tid efter köpte till även en liten granngård. Utan manlig hjälp sköter hon nu sina två hemman, har nybyggt ladugården, stenröjt åkrarna, röjer, gallrar och kör i skogen.

”När jag var bonde av Fågelvik, var jag både mäktig och rik”, lär ju en svensk konung ha sagt. Även om den kvinnliga bonden i Skatelövs lilla Fågelvik inte kan göra samma självdeklaration, så kan ändå fastslås, att hon är en sjusärdeles duktig bonde.

Det droppar från stugtaket och marssolen skiner lent, då hon snällt poserar vid kameran tillsammans med sin trogna arbetskamrat, det lilla lurviga öket som följt henne från barndomshemmet i Vrankunge. Fröken Hellberg har just fått på storstövlarna och ämnar sig ut på skogskörslor. Hon har varit inne en stund och skött om gamla mor, som värkbruten vilar inne i kammaren. Arbetet tryter ej. Då man är ensam kraft att sköta tvenne mindre jordbruk, gäller det att tillvarata stunderna.

År 1947 flyttade hon till Fågelvik med sin mor. Inte långt därefter trodde hon sig om att kunna köpa även en liten granngård, men stötte på motstånd hos vederbörande myndigheter. Men med inte så lite finurlighet och med något oändligt djupfryst i blicken avgick hon som segrare ur striden. Så nu har fröken Hellberg inalles tolv tunnland odlad jord och det dubbla ungefär i skogsmark. Naturligtvis hade en manlig hjälp varit tacknämligt, men denna orädda sentida kopia av Lotta Svärd klarar sig bra ändå och hävdar den tesen, att det är gott för kvinnor att vara allena.

Ägarinnan av Fågelvik har ingalunda vanskött sin gård, utan har bl.a. låtit stenröja de mest besvärliga åkrarna och för egen hand röjt och gallrat skogen.

Så fort hon flyttat in, satte hon igång med att helt nybygga ladugården. Boningshuset står i tur, men hon gruvar sig för de höga byggnadspriserna – och därom är hon ej ensam – och väntar på bättre tider.

Varje människa har väl sina fel och förtjänster. Hos Ellen Hellberg dominerar förtjänsterna. Sålunda begraver hon sig inte enbart i jord och mull eller räknar sina kärvar för räkningens skull, som Nils Ferlin säger, åh nej! Bonden på Fågelvik aktar ej för rov att i julveckan hugga en vacker gran, binda fast den på cykeln och trampa de omkring sju (!) milen fram och åter till Växjö med den för att önska god helg åt sin f.d. själasörjare.

Det händer också, att hon varsamt plockar vårens första blåsippor till uppmuntran för bygdens avhållne provinsialläkare eller låter sända ett knippe nejlikor till någon sjuk på fjärran ort.

Prästgårdsträdgården i Skatelöv har hon länge hållit sin ansande hand över, och den som sett henne en sommardag med suveränitet svänga lien över baldersbrå och gräs, förstår att Ellen Hellberg just inte tillhör den spröda av Evas döttrar. Och åter minns man kanske bilden av Lotta Svärd, hon som tålde ”mest ändå att hedras...”

*H.L.*

## Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 27 Mars 1952.

### Medaljutdelning i Blädinge.



Kantor Gunnar Johansson.

Marie bebådelsedags högmässa i Blädinge kyrka blev särskilt högtidlig genom den medaljutdelning, som då ägde rum och vartill landshövding Bergquist med fru samt landssekreterare Hällström med fru infunnit sig.

Högmässan inleddes med att kyrkokören under ledning av kantor Gunnar Johanssons ledning och till orgelackompanjemang av musikdirektören Per Jonson sjöng ”Hur fröjda sig i templets famn” av Albert Rudbeck, därvid hr Ingemar Olsson utförde solopartiet.

Altartjänsten förrättades av pastoratets präster, kyrkoherde Eskil Jonson i Vislanda och komminister Nils Nicklasson i Blädinge, därvid kyrkoherden utförde sångpartierna. Efter trosbekännelsen sjöng kyrkokören ”Lovsång” av Jacob Nyman. Komminister Nicklasson predikade över ämnet ”Att höra bebådelsedagens budskap och gömma det”. Templet var i det närmaste fullsatt.

Efter predikan hälsade komminister Nicklasson landshövdingen välkommen till Blädinge samt betonade den stora glädje, som därmed vederfarits församlingen. Vidare påpekade han, att Blädinge i äldre tider stått i särskilda vänskapsförhållanden med konungens befallningshavande i länet, och att tvenne landshövdingar Mörner fått sitt sista vilorum utanför kyrkan. Han hälsade även övriga gäster samt medaljörer.

Efter högmässans slut framträdde landshövdingen till koret jämte kantor Gunnar Johansson, varvid landshövdingen meddelade, att K. m:t tilldelat kantor Johansson medalj i guld för medborgerlig förtjänst. Talaren framhöll, hurusom kantor Johansson i över 30 år inom Blädinge utfört en högt skattad fostrargärning såsom folkskollärare samt att han därjämte innehaft och väl skött kantorstjänsten i kyrkan lika länge. Dessutom hade han varit ledare av kyrkosången samt även utom församlingen varit verksam för dess höjande. Inom kommunen hade han verkat såsom ledamot av barnavårdsnämnden och skolstyrelsen. Hembygden hade i honom en trogen tjänare inom forskning bl.a. i kyrkans historia. Det var därför med tillfredsställelse, som han hade att överlämna nådevedermålet ifråga.

Kantor Johansson tackade rörd för de vackra orden och för den högtid, som beretts honom.

Från kyrkan begav sig inbjudna gäster och en del församlingsbor till Blädingegården, som besågs av landshövdingen och hans sällskap, varefter subskriberad lunch intogs.

Komminister Nicklasson hälsade därvid samtliga välkomna. Han gratulerade även den nyvordne medaljören.

Kyrkoherde Eskil Jonson framförde sina gratulationer till kantor Johansson och uttalade sin glädje över, att nådevedermålet tilldelats en person, som var värdig detsamma.

Hemmansägaren Janne Blom framförde kyrkokörens gratulationer, varefter kantor Johansson tackade för hedersbevisningen, som kommit honom till del.

Under lunchen utfördes musik på piano av musikdirektör Jonson, och kyrkoherde Jonson lät höra sin vackra stämma i ett flertal sångnummer. Till sist uttryckte landshövdingen sin glädje över att ha kommit till Blädinge och fått skåda dess vackra tempel samt den förträffliga bygdegården. Han tackade för det mottagande som beretts honom och hans sällskap.

## **Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 10 April 1952.**

### **Födelsedag.**

60 år fyller påskafton hemmansägaren Johan Alfred Andersson, Espetuna, Blädinge.

Han är född på den gård han nu innehar och som han genom köp övertog efter föräldrarna. Här har han under årens lopp utfört ett gott arbete. Sålunda har han låtit nyuppföra ladugård samt försatt övriga åbyggnader i synnerligen gott skick. För jordbrukarnas politiska och ekonomiska strävanden har han varit verksam. Den vitale 60-åringen har ett synnerligen gott umgängessätt, och han är mycket uppskattad som sällskapsmänniska.



Ur Smålandsposten N:o 58 Tisdagen den 15 April 1952.

## Blädingebo innebränd efter nattlig fest.

*Somnade troligen ifrån en  
cigarrett, som sedan antände.*

*Ännu en nattlig brand, som krävde ett människoliv, har inträffat i våra bygder. Tidigt på påskdagens morgon upptäcktes nämligen, att elden kommit lös hos 34-årige elektrikern Ivar Jönsson, Blomsborg, Blädinge. Rummet, där Jönsson låg, var då helt övertänt, och ingen möjlighet fanns att rädda honom. Mordkommissionen inkopplades genast på fallet och gjorde en mycket noggrann undersökning, som gav vid handen att en olyckshändelse av allt att döma föreligger. För säkerhets skull obducerades den döde igår av professor Einar Sjövall, Lund, som kunde konstatera att Jönsson icke utsatts för något våld.*

När Smålandspostens utsände på söndagsmorgonen kom ut till brandplatsen, återstod endast några förkolnade väggstumpar av den forna byggnaden, och skorstensmuren reste sig som en stor gravsten över olycksplatsen. Denna var helt avspärrad av hemvärnsmän, som inte tillät några obehöriga att komma fram. Mordkommissionen kunde därför arbeta i full ostördhet, och genom att den kommit på ett så tidigt stadium till platsen hade inga spår efter någon eventuell ogärningsman utplånats.

Rätt snart var man dock på det klara med att branden oavsiktligt vållats av den omkomne. Vid 14-tiden kunde mordkommissionen draga sig tillbaka, den omkomne fördes bort, och vakten kring olycksplatsen drogs in. Ännu rök det i ruinerna, och bygdens folk gick tysta och förstämnda in på olycksplatsen.

### *En glad fest.*

En av de sista, som träffade Ivar Jönsson i livet, var hans kusin, diversearbetaren Birger Blom, som bor blott några tiotal meter från den brunna byggnaden.

– Vi var några stycken hos honom på lördagskvällen, berättar hr Blom för Smålandspostens utsände. Vi var fem stycken, släktingar och vänner. Ivar bodde ju ensam i huset, och vi hade samlats för att ha lite trevigt på påskaftonskväll. Vi pratade om allt möjligt, kokade kaffe, spelade grammofon, och skogsarbetaren Ivar Jonsson, Blädingenäs, underhöll oss med att spela på fiol. Lite sprit hade vi också, men det gick lugnt och städat till.

Ivar var en öppen och glad natur, som gärna samlade människor omkring sig. Han var gästfri, och det gick alltid glatt till där han var med, och så var också förhållandet natten till söndagen.

Värden började dock efter hand att klaga på att han var trött. Han hade ett par kvällar skött biografmaskinen i Blädinge och sedan sovit dåligt. Det dröjde dock länge innan



Det var bara skorstensstocken och några förbrända bjälkar kvar av huset, när elden var släckt.

I förgrunden t. h. befann sig sängen, men den var alldeles överhopad med brända bjälkar och bråte.





Diversearbetare Birger Blom var en av de sista, som såg den omkomne i livet.

någon bröt upp, och de sista gästerna lämnade troligen Jönsson inte förrän vid halv 3-tiden på natten.

### ***En cigarrett.***

Utredningen har givit vid handen, att elden troligen uppkommit genom att Jönsson somnat ifrån en cigarrett. Han var en inbiten rökare, som nästan alltid sågs med en cigarrett i munnen. Man vet också, att han inte sällan rökte i sängen och handskades lite vårdslöst med sina cigarretter. När han därtill denna natt var särskilt trött, talat mycket för att han somnat från en tänd cigarrett, som antänt sängkläderna och därefter så småningom hela inredningen i rummet. Elden upptäcktes efter c:a tre timmar, vilket enligt expertisen är just den tidsrymd, som brukar förflyta i sådana här fall från det att sängkläderna antänds och tills branden slår ut i full låga.

Elden upptäckten ungefär samtidigt av lantbrukaren Sten Andersson, Blädingeås, som kom cyklande förbi, och av hr Birger Blom. Elden slog då ut genom fönstret till Jönssons sovrum, och strax efteråt sprang även de andra fönsterrutorna i huset. Hettan var redan vid upptäckten av branden så besvärande, att Blom inte lyckades tränga ända fram till huset. Han lyckades dock som hastigast titta in igenom fönstret i sovrummet där allt redan då var förbränt. Hela inredningen var förkolnad och väggarna sönderbrända. Jönsson var redan död.

Sedan man övertygat sig om att intet stod att göra för att rädda Jönsson, sprang Andersson och Blom för att larma Vislanda brandkår. Snart var dock hela huset övertänt, och när brandkåren kom till platsen, var inte mycket att rädda av byggnaden. Brandkåren gjorde dock ett mycket gott arbete, och även om man insåg att inga materiella värden var att rädda sökte man dock kämpa ned elden, så fort som möjligt för att underlätta den följande polisutredningen. Brandmännen visade också stor försiktighet vid släckningsarbetet för att inte utplåna ev. spår, som kunde vara av värde för mordkommissionen. En försiktighetsåtgärd som uppskattades.

### ***Intet motiv.***

Under mordkommissionens arbete på brandplatsen och vid förhören med folket i trakten framkom ingenting, som kunde antas utgöra motiv för en våldsgärning mot Jönsson. Han levde i rätt små ekonomiska omständigheter och hade inte några större penningssummor hemma. Visserligen hade han fått ärva morbrodern Edvin Blom, som avled i fjol, och arvet torde uppgå till c:a 7,000 kr., men arvsskiftet var ännu inte klart, och Jönsson hade inte fått ut några pengar.

Han hade heller inga ovänner, men väl vänner, och han upplät gärna sin stuga för bl.a. Blädinge hobbyklubb, som där hade sina sammankomster. Han var också en duktig elektriker och lite av månghandamakare, som för en billig penning hjälpte bygdens folk med varjehanda, klockor, radioapparater m.m.

Den brunna byggnaden var i ett plan och inrymde två rum och kök. Den var rätt gammal men i gott stånd.

Den bortgångne var född i Hässleholm. Hans fader dog redan när han var ett år gammal, och modern flyttade då till sin broder lägenhetsägaren Edvin Blom på Blomsberg, Blädinge. Modern dog, när sonen var i konfirmationsåldern, och morbrodern tog då helt hand om honom. När morbrodern dog i somras, hade han testamenterat hela sin kvarlåtenskap till honom. Jönsson hade haft för avsikt att arrendera bort jordbruket och blott behålla boningshuset. För sin kunnighet i mångahanda ting och för sin tjänstvillighet och gästfrihet, kommer Ivar Jönsson att saknas i bygden. Han sörjes närmast av morbröder och kusiner.

## Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 17 April 1952.



## Ur Smålandsposten N:o 61 Måndagen den 21 April 1952.

### Sockengille i Blädinge.

I lördags samlades ett 50-tal intresserade män och kvinnor i Blädingegården för att ta beslut angående bildandet av ett sockengille.

Kantor Gunnar Johansson, som varit ordförande i den förut tillsatta kommittén för ändamålet hälsade välkommen. De närvarande beslutade enhälligt, att bilda Blädinge sockengille.

Därefter uppskötts förhandlingarna i ärendet och rektor Thorsten Pettersson, Växjö, höll ett intressant och roande föredrag om smålänningarna, vari han berörde deras liv och verksamhet från den tid då ordet smålänning inte stod högt i kurs såsom under Gustaf Vasas tid, då smålänningarna sålde sina oxar till Danmark och den tid, då ordet smålänning fick bättre klang, mycket tack vare en hr Peter Rudebeck på Husaby, som i inlaga till rikets ständer berättade vilka stordåd smålänningarna gjort på platsen. Särskilt framhöll han Blända, en saga, som inte torde röra sig i verklighetens mark. Efter den tiden kunde man med stolthet säga sig vara smålänning, om man än kom till Västerås eller Köping med sina oxar, så fick man bra betalt. Föredraget belönades med starkt bifall och kantor Johansson avtackade föredragshållaren.

Det avbrutna sammanträdet med sockengillet återupptogs. Stadgar antogs och styrelse valdes. Enligt par. 1 i stadgarna skall Blädinge sockengille vara en fri sammanslutning av innevånare i Blädinge socken för att främja bygdegemenskapen, väcka intresse för socknens natur och minnen, tillvarata bygdens kulturella intressen samt i övrigt vara ett forum för gemensamma angelägenheter, fri diskussion och sund förströelse. Medlemsavgiften bestämdes till 2 kr.

Till styrelse valdes ordf. landstingsman Aron Karlsson, Espetuna, sekr. lantbrukare Oscar Snygg, Hjälmaryd, skattmästare kriminalkommissarie Gustaf Medin, Blädinge, v. ordf. fru Ingeborg Ohlsson, Blädinge, och v. sekr. köpman Gösta Virdeskog, Blädingeås, v. kassör lantbrevbärare Hugo Blom, Blädinge, samt lantbrukarna Verner Petersson,

Boda, Torsten Nilsson, Geramon och Ivar Dahl, Södra Vare. Klubbmästare blev chauffören Malte Johansson och husmor fru Gladys Johansson, Blädingegården. Revisorer, nämndeman Gunnar Rogdahl, Hjälmalyd, kyrkovärd Reinhold Salskog.

Efter sammanträdet blev det samvaro vid kaffebordet varunder sångare under kantor Johanssons ledning underhöll med vårsånger.

## **Ur Smålandsposten N:o 63 Torsdagen den 24 April 1952.**

### **Födelsedag.**

50 år fyller på lördag f. banarbetaren Gottfrid Sjöström, Blädinge. Han är född i Långaryd men varit bosatt länge i Blädinge, där han varit flitigt anlitad för kommunala uppdrag, mångårig ledamot av taxeringsnämnden, kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen m.m. Vid SJ:s banavdelning var han anställd en längre tid men blev för ett par år sedan förtidspensionerad, emedan han ådragit sig krämpor, som gjorde honom mindre arbetsför. Den banvaktstuga, Kvinnosten kallad, som han länge bebott, har han numera men tomt inköpt av SJ, men måste flytta stugan över järnvägsspåren på grund av dubbelspårets framdragande. Detta arbete hade sina poänger, men det lyckades få stugan över spåren i någorlunda oskadat skick. Nu arbetar han på omdaning av tomten och stugan. Vänsäll och hjälpsam till sitt väsen, har han många vänner.

## **Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 6 Maj 1952.**

### ***Blädinge vill stå kvar som eget skoldistrikt.***

Med kraft och övertygelse förklarade i går delkommunen Blädinge, att den under alla förhållanden vill stå kvar som eget skoldistrikt inom Vislanda storkommun. Inget tal om en centraliserad A-skolas alla möjligheter till effektivare och bättre undervisning kunde få Blädingeborna på andra tankar. Diskussionen var minst sagt livlig i Blädingegården, dit skolstyrelsen hade kallat till föräldramöte för att få en uppfattning om den allmänna opinionen.

Sedan länge har meningarna om Vislanda skoldistrikts framtida organisation varit mycket skiftande. Vid ett sammanträde i mars beslöt skolstyrelsen att förorda ett alternativ, som går ut på att en centralskola för hela Vislanda storkommun inrättas. Men största delen av befolkningen i gamla Blädinge skoldistrikt hade åtskilligt att invända – även mot de förslag till övergångssystem i väntan på skolans färdigställande som framförts.

Vid föräldramötet i går kväll redogjorde inledningsvis överlärare Gösta Widén för den förhandenvarande situationen och nämnde kortfattat de system med skolskjutsar, som skulle kunna komma i fråga. Det hade föreslagits att 7:de klassen i Blädinge plus barnen i de närmast Vislanda belägna byarna skulle överföras till skolan i Vislanda.

Mot detta förslag protesterades våldsamt, nästan hela Blädinge var enigt om att det skulle vara en mycket olycklig lösning. Bland dem, som talade sig varma för Blädinges gamla skolor och för Blädinge som eget skoldistrikt, märktes lantbrukaren Reinhold Salskog, komminister Nils Nicklasson, lantbrukaren Helge Karlsson och många andra. Man kan sammanfatta deras meningar ungefär som följer:

Vi vill ha kvar våra skolor och det är brott mot stil och tradition att ta dem ifrån oss. De stora skolorna är inte bra för barnen. När de är små behöver de få sin undervisning i hemmets närhet och i en liten skola blir kamratskapet bättre och stämningen varmare. Om 7:de klassen och barnen i byarna i gränsområdet överföres till Vislanda, så kommer Blädinge inte att ha tillräckligt barnantal för en acceptabel skolform (i detta fall B 1). Förslaget om att Blädinge skall upphöra som skolområde är ytterst radikalt och hänsynslöst. Varför tillfrågade inte skolstyrelsen den allmänna opinionen i Blädinge före sitt beslut?

Som ett ytterligare bevis på stämningen i Blädinge uppvisade hr Salskog en skriftlig protest mot skolstyrelsens förslag, vilken undertecknats av inte mindre än 307 röstberättigade personer.

Som representant för skolstyrelsen framhöll hr Karl Karlsson att styrelsens beslut endast och allenast hade dikterats av en önskan att ge barnen bästa möjliga undervisning genom bästa möjliga skolform. Han framhöll vidare, att den centraliserade skolan i vilket fall som helst måste inrättas inom en snar framtid.

Komminister Nicklasson föreslog, att frågan skulle bordläggas tills vidare, och att Blädinge skolor skulle användas som förut i väntan på att situationen verkligen blir sådan, att en radikal omläggning fordras.

Hr Helge Karlsson framhöll att det är en hjärtesak för Blädinge att få ha kvar de gamla skolorna.

På förslag av nämndeman Gunnar Rogdahl beslutade de närvarande så gott som enhälligt att uttala sig för att Blädinge bibehålles som eget skolområde. Ordföranden avslutade sammanträdet, tackade för inläggen i debatten och uttalade förhoppningen att kommande beslut skulle tillfredsställa alla parter.

## **Ur Smålandsposten N:o 78 Onsdagen den 21 Maj 1952.**

### **Födelsedag.**

70 år fyller på lördag f. arrendatorn Karl Magnusson, Jutagård, Blädinge. Han är född i Blädinge samt emigrerade i ungdomsåren till Amerika. Efter några års vistelse där återvände han till hembygden samt arrenderade ett lantbruk i Blädinge Södregård. Detta brukade han till för några år sedan då han övergick till lite lugnare arbete.

## **Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 5 Juni 1952.**

**Blädinge badhusförening**, har hållit årsmöte.

Bastun har under det gångna arbetsåret varit lika livligt frekventerad som tidigare. Dock har antalet skolbarn något minskat. Antalet andelar har ökat med 2 till 179. Bastun har hållits öppen varje fredag. Kassen har omslutit 1,060 kr. med en behållning av 533 kr. Årets driftsöverskott utgjorde 150 kr. Å anläggningen kvarstår en skuld å 1,000 kr. Driftskostnaden har visat sig bliva oroväckande hög, uteslutande beroende på den oekonomiska uppvärmningsanordningen. På förslag av styrelsen beslöts därför att inmontera elektriskt värmeaggregat, vilket föreningen för någon tid sedan blivit offererad för 853 kr. Från svenska föreningen för folkbad utgår till denna nyinvestering ett bidrag av 600 kr. Det beslöts att för medlemmar höja bastuavgiften från 50 till 75 öre.

I festkommittén invaldes Lennart Johansson, Gösta Virdeskog och Torsten Nilsson.

Mötet uttalade sig för att föreningen företager en sommarutflykt.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och har följande sammansättning: Sven Jonsson, Färanäs, ordf., Gösta Virdeskog, Ås, v. ordf., Olof Andersson, Ås, kassör, John Aronsson, N. Vare, v. kassör, Oscar Snygg, Hjälmaryd, sekr., Vera Johansson, N. Vare, v. sekr. samt Ivar Dahl, S. Vare. Till revisorer omvaldes Knut Friberg, Hult, och Uno Nilsson, Geron.

## **Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 7 Juni 1952.**

**Från Blädinge**, meddelas:

Församlingsafton var i torsdags anordnad i Blädingegården med föredrag av fru Eva M. Gowenius, Gårdsby, som talade om nöden bland flyktingarna i Tyskland under mottot ”Drömmen om ett hem i vår tids Europa”. Med saklighet och reda gav hon de närvarande en rörande inblick i förhållandena samt vädjade om hjälp för att kunna åstadkomma ett hem för mödrar med barn, vilka har det ofantligt svårt. Bostadsbristen är skriande och flyktingarna är många.

Komminister Nils Nicklasson hälsade fördragshållaren välkommen före och avtackade henne efter föredraget.

Offer upptogs och inbringade 205:60. Dessutom hade husmodersföreningen ordnat med kaffeservering och annan försäljning, vars netto uppgick till 101 kr., vilket även skänktes till berörda verksamhet.

## Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 19 Juni 1952.

### Sommarfest • Björkenäset, Blädinge

Lördagen den 21 juni kl. 20.

Musik: LASSES välkända orkester. (Kl. 21,30 – 22,30 damernas timma).  
TOMBOLA med vinster i rostfritt – Eld i berget – Skjutbana –  
Pilkastning – Servering – Varm korv m.m.

Inträde: herre 2: – dam 1: 50.

FRI DANS.

**KOMMITTÉRANDE.**

## Ur Smålandsposten N:o 94 Lördagen den 21 Juni 1952.

### Födelsedag.

50 år fyller i morgon mejeriföreståndarinnan fröken Edla Ingrid Maria Friberg, Eskilstuna, bördig från Blädinge.

### *Blädingeprotest mot skolbeslut.*

Många målsmän för de skolpliktiga barnen i Blädinge samt andra för skolan intresserade hade i torsdags samlats i Blädingegården med anledning av att Vislanda storkommun, som vilken med Blädinge sammanslagits, beslutat centralisera samtliga skolor i storkommunen till Vislanda.

Beslutet har hos de flesta Blädingebor väckt indignation, särskilt som såväl skolöverstyrelse som folkskoleinspektören tidigare ställt i utsikt, att Blädinge skulle kunna få bygdeskola åtminstone för vissa klasser.

De flesta Blädingebor anser att Vislanda, vars majoritet med den starkes rätt är betryggande för hemmaplan, bort ta lite hänsyn till lillebror, som gärna velat sköta sig själv, samt taga lärdom av andra storkommuners i grannskapet behandling av de tvångsanslutna småkommunerna och av auktoritativa personers utlåtande rörande skolorna. Visserligen framhålles, att vid en centralisering skulle kostnaderna för skolväsendet något minskas, men även om så vore förhållandet, vilket dock ingalunda är säkert, borde med tanke på de små barnen, särskilt i de lägsta klasserna, obehag genom flera mils färdeväg dagligen någon liten merutgift betyda mindre. Härtill kommer, att Blädinge församling genom åtgärden icke får någon läraretjänst att förena kantorstjänsten med utan får nöja sig med en s.k. orgelspelare, som icke kan ersätta en kantor eller stå till tjänst på samma sätt, öva sångkör o.d., varigenom gudstjänstlivet kommer att bli lidande. Såsom ex. kan nämnas, att Blädinge församling, som ingalunda har lägst folkmängd i stiftet, synes vara den enda i stiftet, som blivit utsatt för ett sådan drastiskt åtgärd. En protestskrivelse, hittills undertecknad av 312 röstberättigade församlingsbor, har tidigare meddelats de beslutande utan resultat.

På sammanträdet beslutades att uppvakta domkapitlet, folkskoleinspektör och om så erfordras, skolöverstyrelsen och regering i frågan för att söka rättelse.

Till uppvaktande valdes komminister Nils Nicklasson, kyrkovärdarna Reinhold Salskog, Näs och Salomon Johansson, Blädingeås, riksdagsmannen Ebbe Ohlsson, Blädinge, f. landstingsmannen Aron Karlsson, Espetuna, nämndeman Gunnar Rogdal, Hjälmaryd, lantbrukarna Arvid Samuelsson, och Helge Carlsson, Blädinge, samt Ragnar Gustavsson och järnvägstjänstemännen Kuno Franzén samt Hugo Ermin.

Vid uppvaktning hos skolöverstyrelsen och regeringen skulle dock endast sex av de ovan nämnda resa. Såsom de valdas ordförande skulle kyrkovärd Salskog fungera.

### Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 26 Juni 1952.

<i>Förlovade</i>	
<b>Bengt Medin</b> <b>Gerd Sandahl</b>	
Blädinge.	Kalmar.

### Ur Smålandsposten N:o 101 Lördagen den 5 Juli 1952.

<i>Förlovade</i>	
<b>Tage Gustafsson</b> <b>Ingrid Johansson</b>	
<b>Stig Gustafsson</b> <b>Britt-Marie Johansson</b>	
Blädinge.	Vislanda.
Stockholm den 5 juli 1952.	

### Ur Smålandsposten N:o 106 Måndagen den 14 Juli 1952.

#### **Ladugårdsbrand i Benestad.**

Ett våldsamt åskväder gick i lördags middag över stora delar av Kronobergs län. I Alvestatrakten slog blixten ner i en ladugård, tillhörig hemmansägaren Ivar Samuelsson, Benestad Billagård, Alvesta. På några sekunder var hela ladugården övertänd och brann snabbt ner till grunden. I sista ögonblicket lyckades man rädda de två hästarna, men en modersugga med åtta smågrisar samt två gödsvin blev lågornas rov.

Det var vid 13,30-tiden på middagen, som ovädret drog fram över trakten. Hr Samuelsson och hans son befann sig inne i ladugården, då blixten slog ner. Ögonblickligen



började det att brinna. Inne i ladugården befann sig en del svin samt två hästar. Telefonen i bostadshuset blev i samband med blixtnedslaget sönderslagen och försatt ur funktion, och Samuelssons son fick springande bege sig till granngården för att alarmera brandkåren i Alvesta. Under tiden lyckades Samuelsson få ut hästarna samt en modersugga. De övriga svinen, en modersugga med åtta smågrisar, samt två gödsvin, lyckades man inte att rädda.

Lantbrukaren Erik Karlsson, Benestad Fridhem, upptäckte ganska snart från sin gård hur rökmassorna började stiga upp från Billagården och alarmerade snabbt brandkåren i Alvesta. Denna ryckte också ut, men kunde naturligtvis ingenting göra när de kom fram. Då stod hela ladugården i ljusan låga, och det dröjde inte många minuter förrän hela byggnaden var jämnad med marken.

Ågaren, hemmansägaren Ivar Samuelsson, gör en avsevärd förlust. Visserligen var ladugården försäkrad för 30,000 kronor, men denna summa räcker inte på långa vägar hela förlusten. Inventarierna, som även var lågt försäkrade, brann också inne, bl.a. en kvarn, en fläkt, ett tröskverk, en del vagnar m.m. Dessutom blev 10 – 12 lass nyinkört hö lågornas rov.

Ladugården var uppförd 1910, byggd i vinkel och omfattande en avsevärd kvadratytta. Halva taket var nyrenoverat med eternit, och den andra takhalvan var täckt med halm. Det skulle även beläggas med eternit vilket arbete skulle ha börjat i dag.

## BLÄDINGE.

### UTFLYKT,

anordnas med buss till Lund och Norrvikens trädgårdar i Båstad onsdagen den 23 med avresa kl. 6, från Blädingeås kl. 6,15. Kostnad c:a 14: –

De, som önskar delta i resan bör anmäla sig före den 19 juli till Blädinge 21 eller Blädinge 14.

Alla intresserade äro välkomna!

**HUSMODERSFÖRENINGEN.**

## Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 17 Juli 1952.

### Födelsedag.

### 50-åring



50 år fyller om lördag nämndemannen, sågverksägaren och lantbrukaren Gunnar Rogdahl, Hjälmalyd, Blädinge.

Han är född på den gamla släktgård, som han genom köp övertog efter fadern och som varit i släktens ägo sedan 1648. Helt tidigt fäste han uppmärksamheten på sig genom sitt klara intellekt och sin stora arbetsförmåga. I samband med jordbruket har han även bedrivit pälsdjursuppfödning under tiden 1929–1950. Vidare har han varit sekr. i länsföreningen av Sveriges pälsdjursuppfödarens riksförbund sedan 1936 samt ledamot i riksförbundets styrelse 1942–1946. Inom jordbrukarnas organisationer han nämndeman Rogdahl även varit verksam. Bl.a. har han varit sekr. i Kronobergs läns centralförening från denna förenings start till föregående år, då denna förening uppgick i Blekinge-Kronobergs centralföreningars förbund.

Sedan ett 10-tal år driver Rogdahl sågverk tillsammans med en kompanjon samt är detta företags ledare sedan starten. Bland uppdrag inom sågverksnäringen kan nämnas, att han sedan tre år tillbaka är ordf. i Sydvästra Smålands sågverksförening.

Kommunala uppdrag har även kommit nämndeman Rogdahl till del. Han är ledamot av kommunalfullmäktige sedan 1938, var ledamot i Blädinge kommunalförbund tills detta upphörde samt är v. ordf. i Vislanda storkommuns kommunalnämnd. Nämndeman blev han 1950 och fr.o.m. innevarande år är han ordf. i Vislanda pastorats brandstodsbolag.

Han är även hemvärnschef.

Ytterligare kan nämnas, att han är ledamot i styrelsen för AB Kreditbankens kontor i Alvesta.

Moderat till sin läggning tillhör han styrelsen för Blädinge högerförening och är även engagerad i Kronobergs läns högerförbund.

Nämndeman Rogdahl kan på sin halvsekeldag se tillbaka på ett verksamt liv. Han har lärt sig konsten att organisera sitt mångskiftande arbete, ty utan detta skulle tiden aldrig räcka till för honom. Han är vidare en god och hjälpsam man, hyser stor förståelse för människor i deras situationer samt ett varmt deltagande med dem, som det gått mindre väl för. Många vänner har denne jubilar vunnit genom sitt anspråkslösa sätt, och han är högt skattad inom alla läger.

**Kollision mellan skåp- och personbil i Alvesta.** En kollision mellan en skåp- och personbil inträffade i tisdags middag i Blädinge på vägen mellan Vislanda och Alvesta.

Skåpbilen var på väg till Alvesta. En tredje bil stod parkerad på vänstra sidan av vägen, och skåpbilens förare bedömde situationen så att han beräknade köra om den parkerade bilen, innan han mötte personbilen. Detta lyckades inte, utan de mötande bilarna kolliderade strax efter det skåpbilen passerat den parkerade bilen. Vid kollisionen kastades personbilen ned vid sidan av vägen, medan skåpbilen fortsatte ett 20-tal meter innan den gick av vägen och stannade på en åker.

Personbilen blev ganska illa ramponerad. Sålunda blev högra framflygeln illa tilltygad, varjämte plåtkarossen upprevs på högra sidan av bilen. Den måste hämtas från olycksplatsen med bärgningsbil. Skåpbilen klarade sig bättre, och kunde för egen maskin köra från olycksplatsen. Ingen av de åkande ådrog sig några skador. Bilarna var hemmahörande i Alvesta resp. Växjö.

## Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 29 Juli 1952.

**Från Blädinge, meddelas:**

Blädinge husmodersförening har som avslutning på vårens studiecirkel i ämnena konsthistoria och hemmets blommor anordnat en bussresa till Lund och Båstad. I Lund gjordes ett besök på Kulturen, där möbler och porslin från olika tidsskeden visades under ciceronskap av Dr William Carlsson, som gav en sakkunnig och intressant redogörelse för olika stilriktningar. Efter besök i Lunds domkyrka ställdes färden till Båstad, där man fick tillfälle att bese Norrvikens vackra trädgårdar.

Resenärerna var mycket nöjda med sin dag.

## Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 5 Augusti 1952.

**Födelsedag.**

70 år fyller på fredag f. lantbrevbäraren Otto Svensson, Blädinge.

Han är född i Blädinge och var många år den som i ur och skur befordrade posten inom församlingen. Nu njuter han sedan några år en välförtjänt pension.

## Ur Smålandsposten N:o 120 Torsdagen den 7 Augusti 1952.

Pälle Näver:

### Dagens dikt

*Här sitter jag och trivs  
och känner mig belåten  
omkring min stugas fredag  
står hela sommarstråten;  
och kvällens fläkt är tung  
av doft från hö och klöver,  
och min jasmin står vit  
och vaggar in och söver.*

*Min lilla förstukvist  
är som en tron i grönskan,  
och som en lycklig kung  
jag känner knappt en önskan.  
Jag härskar oinskränkt  
bland aplar och moräller,  
rabatt och trädgårdsland  
där kart och knoppar sväller.*

*Så tar jag min fiol  
och selar vekt och stilla  
en aftonmelodi  
och glömmer ve och villa,  
och tonerna de gå  
i moll och dur och vanka  
kring strand och hallonlid  
och hagens stammar ranka.*

*Kom ut en stilla kväll  
till vång och gröna hagar,  
när svalan högt i skyn  
sitt aftonbyte jagar!  
Och stanna tyst en stund  
med öppet, ödmjukt sinne,  
och du skall få ett rikt  
och vackert sommarminne!*

## Ur Smålandsposten N:o 122 Måndagen den 11 Augusti 1952.

### Födelsedag.

60 år fyller på onsdag lantbrukaren Aron Jonasson, Espemon, Blädinge.

Han är född i Södra Vare, Blädinge, och den gård han nu äger innehade han först på arrende, varefter han för c:a 25 år sedan inköpte densamma. Livligt intresserad av jordbruk alltifrån ungdomen har han nedlagt ett omfattande arbete på sin gård. Det är en otalig massa sten han sålunda befriat åkrarna från. Jorden har i övrigt försatts i god kultur, så att skördarna nu mera lämnar en god avkastning på odlarmödan. Han är en mycket intresserad föreningsbonde.

Oaktat hans tid tagits i anspråk för kommunala värv, bl.a. som ledamot av styrelser och nämnder har han därutöver genomfört ett omfattande restaureringsarbete på åbyggnaderna, så att dessa numera är i mycket gott skick. Genom sitt sätt och sin stora hjälpsamhet, sin ljusa livssyn har denne 60-åring förskaffat sig allmän aktning och förtroende.

## Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 12 Augusti 1952.

### Bröllop.

I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen järnvägstjänstemannen Inge Bernholtz, Alvesta, och fröken Ingrid-Lisa Gunnarsson dotter till lantbrukare Gunnar Petersson, Olofsgård, Alvesta, och hans maka. Till tonerna av Bröllopsmarsch av Mendelsohn utförd av Gunnar Johansson intågade brudparet i kyrkan. Kyrkomarskalker var järnvägstjänstemännen Roland Karlsson och Sigvard Jonsson, Alvesta, och brudparet uppvaktades dessutom av brudnåbbar, Peter Hulthén och Ing-Mari Gunnarsson, Alvesta.

Vigsselförrättare var komminister Nils Nicklasson, som även höll lyckönskningstal till brudparet. Till orgelackompanjemang av kantor Johansson sjöng fru Linnéa Jonsson,

Alvesta, I himlar sjungen den eviges ära av Beethoven. Vid brudparets uttåg ur kyrkan spelades Allegro moderato ur Toccata sexta av G. Muffat.

Senare på dagen gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för drygt ett 100-tal gäster. Brudparet hyllades därvid med tal av vigselförrättaren samt av en broder till brudgummen ingenjör Rune Bernholtz, Kristianstad, och stationsskrivare Gunnar Brundin, Alvesta. Järnvägstjänsteman Roland Karlsson, Alvesta, underhöll liksom ett flertal andra arbetskamrater till brudgummen med sång. Ett 40-tal telegram anlände.

## Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 28 Augusti 1952.

**En trafikolycka**, inträffade i måndags i Vislanda.

Vid den s.k. Kvarnbacken kolliderade en traktor och en personbil från Göteborg. Traktorn, vilken tillhörde hemmansägaren Gustav Karlsson, S. Vare, Vislanda, blev vid kollisionen fullständigt ramponerad. Skadorna på personbilen blev även mycket betydande. Motorn försköts och hela sidan blev helt intryckt. Inga personsador uppstod.

## Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 20 September 1952.

**Födelsedag.**

*80-åring*




80 år fyller i morgon f. fjärdingsmannen Olof Magni Rosén, Hallåkra, Blädinge.

Han är född i Blädinge och emigrerade i ungdomsåren till Amerika men återkom så småningom till hembygden och förvärvade det lantbruk, som han under senare år överlät till en son men där han fortfarande har sin hemvist. Förutom skötseln av jordbruket har hans tid tagits livligt i anspråk för allmänna uppdrag. Sålunda var han ett 40-tal år fjärdingsman i socknen och avgick först vid kommunsammanslagningen den 1 januari 1952, då han tillerkändes en årlig pension. Under kristiden tillhörde han kristidsnämnden, de senaste åren som ordförande, och neklade där ett förtjänstfullt arbete. Därjämte har han bl.a. varit barnavårdsman, roteombud m.m., varför om honom kan sägas, att han varit mycket verksam i det allmänna tjänst. Allt har han skött med ordning och reda samt humanitet, och såsom erkänsla härför har han blivit tilldelad Patriotiska sällskapets större guldmedalj, en utmärkelse, som han kan bära med heder. Dessutom har han åtagit sig privatuppdrag såsom auktionsförrättare, bouppteckningsman o.d., som han också skött på ett förtjänstfullt sätt. Pigg såsom en yngling är han ännu verksam och synes ofta vifta omkring på sin moped.

Sällskaplig och gladlynt har han förskaffat sig många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 23 September 1952.



Min älskade maka  
och vår kära lilla mamma

**Elin Nilsson**

har i dag lämnat oss i sitt 46:e  
levnadsår, djupt sörjd och saknad av  
mig, barn, åldrig moder, syskon,  
övriga släktingar och vänner.  
Kojtet, Vislanda den 21/9 1952.

**GUSTAV NILSSON.**

**Barnen.**

Nu slut är smärtan  
du funnit frid.  
Men lämnar hjärtan  
som saknar dig.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
söndagen den 28 sept. 1952 kl. 10.  
Samling vid kyrkan.  
Meddelas endast på detta sätt.

### Dödsfall.

I söndags avled fru Elin Nilsson, född Lindgren, maka till chaufför Gustav Nilsson, Oby Kojtet, Hagaborg, Vislanda.

Den avlidna var född i Växjö och ingick äktenskap 1936, då makarna bosatte sig i Vislanda municipalsamhälle. År 1938 lät makarna uppföra egen villa i Kojtet, Blädinge, dit de då flyttade. Här har hon utfört en uppoffrande gärning för sin familj och har trots under senare år vacklande hälsa ständigt velat vara i ständigt arbete. Hon var en stilla och vänlig natur.

Fru Nilsson sörjes närmast av make och fyra barn samt av åldrig moder och fyra syskon. I sorgen deltar dessutom ett stort antal vänner i fru Nilssons födelsestad Växjö samt i Blädinge- och Vislandabygderna.

## Ur Smålandsposten N:o 163 Tisdagen den 21 Oktober 1952.

### Fastighets och lösöreauktion.

**Onsdagen den 8 oktober 1952 klockan 13** försäljer J. E. Bloms och Ivar Jönssons från Blädinge dödsbon lägenheten Blomsberg eller Blädinge 2<sup>7</sup> och 2<sup>8</sup> om 4,1485 hektar, belägen invid allmän landsväg 2 km. väster om Blädinge kyrka. Tillstånd enligt jordförvärvslagen erfordras. Tax. -v. 6,000:--. Bostadshuset nedbrunnet. Ladugård 14 x 6 m. under nytt tegeltak, el-ljus, kokhus, magasinslokal med vedbod och källare, avmonterad järnvägsvagn, använd som verkstad, säljes ev. särskilt. Husbehovsskog, ett par tunmland odlad jord. Fastigheten lämplig för hönseri e.d.

Fri prövningsrätt förbehålles 1 timme efter klubbslaget. Vid detta erlagges 1,500 kr., återstoden vid tillträde 1 jan. 1953 el. tidigare.


Bland lösöret nämnes plog, årder, fjäderharv, gummihjulskärra, ny cykelkärra, bormaskin, städ, mindre el-motor och div. annan el-materiel, cykeldelar samt åtskilliga verktyg.

Välkända köpare två månaders kredit. Sedvanligt äganderättsförbehåll.

Växjö den 29 september 1952.

FOLKE LANG  
Boutredningsman.

## Ur Smålandsposten N:o 163 Tisdagen den 21 Oktober 1952.



Min kära maka  
vår älskade lilla mor,  
farmor och mormor

**Emma Mathilda  
Karlsson**

född den 12/11 1886

har i dag stilla avlidit efter ett tåligt  
buret lidande, djupt sörjd och saknad  
men i ljusaste minne bevarad av oss,  
syskon, släkt och många vänner.

Espetuna, Blädinge den 20 okt. 1952.

**ARON KARLSSON.**  
**John och Maria.**  
**Margit och Bertil.**  
**Lisa och Rune.**  
**Anna och Viking.**  
**Elsa och Erik.**  
**Erik och Margit.**  
**Stina och Kuno.**  
**Lennart och Gunbritt.**  
**Ingemar.**  
Barnbarnen.

Sv. ps. 344, 347.

Tack kära moder, för allt du skänkt,  
för oss du strävat, för oss du tänkt.  
Ditt goda hjärta, ditt ljusa sinne,  
för oss ska leva uti tacksamt minne.

### Dödsfall.

Efter en långvarig sjukdom avled i går fru Emma Mathilda Karlsson, maka till lantbrukaren Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge.

Hon var född år 1886 i Benestad i Aringsås församling. Med fru Karlsson bortgick en mycket arbetsam och god kvinna. Närmast sörjes hon av make, barn och barnbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 6 November 1952.

### Från Blädinge, meddelas:

En stämmingsfull musikgudstjänst hölls i söndags till de avlidnas minne i Blädinge kyrka. Sedan kantor Gunnar Johansson på orgel utfört fuga i e-moll av J.S. Bach och Blädinge kyrkokör under kantor Johanssons ledning sjungit: "Vilken är den stora skara" av J. Moren höll komminister Nils Nicklasson ett anslående minnestal samt meddelade, vilka som i församlingen avlidit sedan föregående Allhelgonadag. Sedan musik utförts, sjöng kören "I himmelen sjunger" av Daniel Olsson. Pastor Nicklasson trädde för altaret och förrättade bön, varpå kören sjöng "Cantat vid minnesgudstjänst" av Alb. Rudbäck med text sammanställd av Knut Peters. Aftonbön följde med ps. 445 sjungen växelvis mellan officianten och församlingen.



## Ur Smålandsposten N:o 174 Måndagen den 10 November 1952.

Födelsedag.

*50-åring*



50 år fyller på onsdag handlanden John K. Gustavsson, Högaborg, Blädinge. Han är född på Buamåla gård i Vissefjärda, som fadern ägde. Redan tidigt började han intressera sig för affärsyrket, varför han genomgick handelsskola samt praktiserade i yrket. Egen affärsrörelse öppnade han först i Karlskrona men övertog senare en dylik rörelse i Värends Eke och Åkerby. Hans intresse drogs emellertid till en plats med mera bekväma järnvägsförbindelser, och år 1929 köpte han fastigheten Högaborg invid Blädinge järnvägsstation samt övertog speceri- och diversehandeln där.

Samtidigt innehade han rörelsen i Åkerby till år 1932. Fastigheten Högaborg har han för några år sedan moderniserat, och butikslokalerna gjordes moderna, ljusa och tidsenliga samt räknas nu till en av Kronobergs läns modernaste lantaffärer. Med gemyt och gott humör betjänar han sina kunder, vare sig det gäller köpare av lotter till Penninglotteriet, tippare eller handel i allmänhet, och som han i övrigt är en gladlynt och intresserad sällskapsmänniska, har han förskaffat sig många vänner. Allmänna uppdrag har han icke tid att ägna sig åt, då rörelsen helt och fullt fordrar sin man.

## Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 20 November 1952.



Min käre make,  
vår far och morfar

### Johan Pettersson

har i dag stilla insomnat i sitt 92:a  
levnadsår. Djupt sörjd och saknad av  
oss, övriga släktingar och vänner.  
Lästad, Blädinge den 18 nov. 1952.

**INGRID PETERSSON.**  
Barn och barnbarn.

Ps. 567: 2.

Ur Smålandsposten N:o 188 Torsdagen den 4 December 1952.

## *Blädinge vill inte avstå från sin skola.*

**Man anser, att det blir både dyrare och  
sämre med centralisering.**

Blädingebornas opinion mot den av Vislanda storkommun med ringa majoritet beslutade centraliseringen av skolväsendet i storkommunen har fått ett värdefullt stöd i nuvarande folkskoleinspektören Håkanssons utlåtande över den föreslagna centraliseringen, som gick ut på, att samtliga bygdeskolor i storkommunen skulle indragas och att således gamla Blädinge kommuns samtliga skolavdelningar skulle upphöra. Häremot hade en så gott som enhällig opinion inom Blädingedelen uttalat sig och fordrat, att klasserna 1 – 6 fortfarande måtte få fullgöra sin skolgång i hemorten. En kommitté hade också på opinionsmötet tillsatts och varit i verksamhet.

Folkskoleinspektörens utlåtande, som omfattade en sakkunnig utredning bl.a. angående de ekonomiska konsekvenserna, utmynnade i hans förord för att klasserna 1 – 2 fortfarande skulle undervisas i Blädinge samt att klasserna 3 – 4, åtminstone tills vidare så länge församlingens nuvarande kontor uppehöll folkskollärarejänst, likaledes skulle undervisas därstädes. En dylik anordning skulle medföra en besparing på omkring 6,000 kr årligen.

Sedan folkskoleinspektörens utlåtande av domkapitlet remitterats till Vislanda för yttrande av folkskolestyrelse, kommunalfullmäktige och lärarekåren, hade den i Blädinge tillsatta kommittén hemställt om att inför Vislanda skolstyrelse närmare få utveckla sina synpunkter i hopp om att enighet och samförstånd skulle kunna uppnås, så att det kunde bli ett slut på de nuvarande slitningarna. Denna hemställan hade bifallits och sammanträde i ärendet hölls i tisdags.

Sammanträdet öppnades av skolstyrelsens ordförande, kyrkoherde Eskil Jonson som hälsade samtliga välkomna. Kyrkovärd R. Salskog, Blädinge, ordförande i kommittén, uppläste därefter en av kommittén uppsatt skrivelse rörande Blädingedelens krav i skolfrågan. Skriften hade följande lydelse:

”Då frågan om organisationsplan för kommunens skolväsende av domkapitlet remitterats till folkskolestyrelse, kommunalfullmäktige och lärarekår till förnyat yttrande, ber undertecknade, av opinionsmöte i Blädinge utsedda ombud, få framföra följande:

1) Vi anhåller, att hänsyn tages till den i Blädinge så gott som enhälligt uttalade folkmeningen, att Blädinge måtte bibehållas såsom särskilt skolområde och att de nuvarande skolorna i Blädinge och Blädingsås bibehållas.

2) Då vi icke kan betrakta den av folkskolestyrelsen förebragta utredningen i skolfrågan såsom fullständig, begäres att en ny utredning företages, vari en generalplan för kommunens hela skolväsende ingår samt därtill andra alternativ än de hittills uppställda prövas.

3) Det alternativ i skolfrågan som omfattats av folkopinionen i Blädinge innebär, att klasserna 1 – 6 undervisas i de nuvarande båda skolorna under form B 1 och att 7:de klassen centraliseras till Vislanda.

Då detta alternativ icke omfattar några byggnadskostnader och kräver billigare skjutskostnader i förhållande till den fullständiga centraliseringen, torde det även ur ekonomiska synpunkter vara att föredraga framför samtliga de av Vislanda folkskolestyrelse framförda alternativen.

Vid frågans ekonomiska bedömande måste hänsyn tagas till att statsbidrag till skolskjutsar hädanefter torde utgå med 20 % lägre belopp.

Vad gäller kostnaderna i frågan om skolmåltider kan dessa ordnas utan större särskilda kostnader genom att mat utsänds från det centrala köket i Vislanda.

4) Man kan ej bortse från det faktum, att förutsättningar finnes för vidare utveckling av den tätbebyggelse, som begynt i trakten av Blädinge station och Blädinge kyrkby. Att under sådana förhållanden dra in skolmöjligheterna där måste te sig minst sagt kortsynt och oklokt.

5) Det avgörande skälet för bibehållandet av skolorna i Blädinge är dock hänsyn till barnen. Vi vill icke frivilligt avstå från den förmånen, att barnen får gå i skolan i sin hemtrakt. Vi uppskattar högt det kulturella värdet av att ha skolor i vår bygd. I fråga om bibehållandet av den förutvarande kantorstjänsten kräver en 100-procentig opinion status quo.

6) Slutligen vill vi framhålla det olämpliga i att beslut i nuvarande läge fattas rörande frågor med så vittgående konsekvenser, som en skolindragning skulle få.

De på grund av kommunsammanslagningen förorsakade, av alla kända misshälligheterna manar till att hela frågan om förändring av skolundervisningens ordnande i Blädinge skjuts på framtiden och att de båda skolorna i Blädinge och Blädingsås får fungera som hittills med det undantaget, att 7:e klassen centraliseras till Vislanda.

Blädinge den 2 dec. 1952.

Reinhold Salskog. Nils Nicklasson. G. Rogdahl. Gustaf Medin. Oscar Snygg. Arvid Samuelsson. Helge Karlsson. Tage Fröstell. Ragnar Gustavsson. Hugo Ermin. Aron Karlsson. Kuno Franzén.”

Efter det skrivelsen upplästs, yrkade hr Salskog bifall till vad som framförts.

Under den därpå följande diskussionen yttrade sig först

nämndeman G. Rogdahl, Blädinge, som påpekade hurusom det av folkskoleinspektörens utlåtande framginge, att hans förslag skulle minska kostnaderna. I varje fall synes inga ekonomiska skäl tala för indragning av skolorna i Blädinge. Han krävde, att Blädingebygden bleve tillgodosett.

Pastor Nicklasson utvecklade närmare de enligt skrivelsen framförda yrkandena och påståendena samt framhöll, att det för Blädingeborna var ett hårt bud, då Vislanda fattade beslut angående centraliseringen. Han framhöll vidare, att det finnes befolknings- och barnunderlag, som väl motiverar skolors bibehållande i Blädinge. Det är icke klokt att bygga skolväsendet på skolskjutsar med 80 á 100 åkande barn. Opinionsen är mycket stark häremot, och ur kyrkans synpunkt vill man icke riskera kantorstjänsten. En generalplan borde uppgöras. Den förut upprättade tycks ha slagit blå dunster. Såsom då var fråga om och såsom kommunalfullmäktige i Blädinge varit ense om, skulle centralskola byggas i Blädinge. Detta hade i planen upptagits till en kostnad av omkring 500,000 kr., men för byggkostnader i Vislanda hade skrivits 0. Det torde icke gå an att fullständigt centralisera till Vislanda utan betydligt högre byggnadskostnader. Emellertid har Blädinge frångått kravet på nytt skolbygge för att i någon mån kunna visa god vilja till samförstånd, då ett beslut, som tillfredställde Blädingebygden enligt skrivelsens innehåll, sannolikt icke skulle vålla fördyring. Han hoppades därför, att de framförda önskemålen skulle beaktas.

Hr Karl Karlsson, Vislanda, anförde, att han icke kunde gå med på riktigheten av vad som framförts. Blädinge var representerat i den kommitté, som utarbetade de olika alternativen för skolfrågans ordnande, och dåvarande folkskoleinspektör var med på det förslag, som beslutades. Han kunde förstå opinionsen. men han trodde, att när man bleve van vid det nya kanske det bleve till belåtenhet. Han ville icke medverka till någon ändring.

Hr Salskog påpekade, att den av Karlsson åberopade folkskoleinspektören förfarit egendomligt. Tidigare hade han inför sammanträde i Blädinge framhållit, att ingen risk för indragning av skolor där föreläge med det barnantal som finnes. Och beträffande utredningen i fråga om organisationsplanen måste man väl ändå säga, att den icke var bra, då nuvarande folkskoleinspektörens utredning visar annat resultat.

Kommunalfullmäktiges ordförande Carl Olsson, Mörhult, påpekade, att Blädingeborna vid utredningen angående skolväsendet förklarade, att de fordrade ”allt eller intet”. Därför upprättades icke några alternativ i annat avseende.

F. landstingsmannen Aron Karlsson, Espetuna, uppgav, att Blädinge kommunalfullmäktige tidigare fattat principbeslut om bygge av centralskola i Blädinge, men nu hade detta frångåtts. Den tidigare folkskoleinspektörens ändrade ståndpunkt i frågan föreföll märklig.

Hr Carl Olsson ordade om att utredningen i skolfrågan skulle göras förutsättningslöst, vilket också skett.

Hr Karl Karlsson framhöll, att de lokala myndigheterna icke är beslutande organ. Därför ansåg han icke skäl för ändring i vad som tidigare beslutats av dem.

Lantbrukaren Helge Karlsson, Blädinge, ansåg att folkskolestyrelsen icke är beslutande organ. Bör den då utan risk besluta, att klasserna 1 – 6 fortfarande får fullgöra sin skolgång i Blädinge.

Pastor Nicklasson kunde icke gå med på Karl Karlssons uttalande, att folkskolestyrelsen icke hade något att säga till om. Hänsyn till dess yttrande tages givetvis. Då nu ärendet skall omprövas, finns tillfälle att ändra tidigare beslut. Det vore av bestående värde, om de framförda önskemålen tillgodoses.

Därefter utspann sig en kortare diskussion om huru landsbygdsbefolkningen i Vislanda ställer sig till centraliseringen. Från Vislandasidan förklarades, att det saknade intresse, under det från Blädingehåll framfördes, att allesammans tillhör kommunen.

Sammanträdet avslutades därefter av ordföranden med önskan om att frågan skulle lösas på ett tillfredställande sätt.

## Ur Smålandsposten N:o 194 Måndagen den 15 December 1952.

**Från Blädinge**, meddelas:

I går förrättades i Blädinge kyrka en högtidlig barn gudstjänst i samband med söndagskolans höstavslutning. Kyrkan var i det närmaste fullsatt av barn och äldre. Komminister Nils Nicklasson förrättade gudstjänsten och predikade över dagens högmässotext på ett även för de små barnen lättfattligt sätt. En barnkör under kantor Gunnar Johanssons ledning medverkade med sång. Efter predikan inträdde Lucia åtföljd av tärnor och stjärngossar och tågade fram till koret, där barnen läste bibelspråk och tände vardera ett ljus i den där placerade granen, varefter barnen sjöng ”Hosianna” och ”Stilla natt” med välljudande röster.

Efter gudstjänstens slut samlades barnen och de äldre i Blädingegården, där sykretsarnas damer dukat kaffebord. Barnen fick kakor, mjölk eller kaffe, och de äldre drack kyrkkaffe. Omkring 100 barn ur de lägre skolklasserna var närvarande, vilket visar att Blädinge ännu befolkar skolklasserna. Pastor Nicklasson hälsade välkommen och framförde ett tack dels till församlingens handlare som skänkt sammanlagt 105 påsar godsaker, dels till sykretsarnas damer och dels till andra, som medverkat med gåvor och arbeten vid festen. Barnen under ledning av kantor Johansson utförde sång och deklamation. Före avslutningen utdelades skrifter, och gottepåsar till barnen av ett tomtepar, vilket väckte barnens hörbara förtjusning.

## Ur Smålandsposten N:o 198 Måndagen den 22 December 1952.

**Blädinge socken får straffskatt.** Regeringen har bifallit framställningen från hr Karl Johansson och tre andra kommunalfullmäktigeledamöter i Vislanda kommun om att särskild kommunalskatt skall påföras Blädinge förutvarande kommun.

Till grund för framställningen hade åberopats att Blädinge kommun till Blädinge församling överlätit skogsfastigheten Långaryd, och detta förfarande hade sökandena ansett strida mot bestämmelserna i lagen om ny indelning av riket i borgerliga kommuner.

## Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 27 December 1952.



Härmed tillkännagives  
att min älskade maka  
och vår kära lilla mor  
och mormor

### Ester Elisabeth Johansson

f. Wiberg  
\* 2/3 1886  
† 26/12 1952

lugnt och stilla insomnade i dag i tron på sin Frälsare, djupt sörjd  
och saknad men i ljusst och tacksamt minne bevarad av oss, släkt  
och vänner.

Blädingsås den 26/12 1952.

**ANDERS JOHANSSON.**  
**Elin och Erik.**  
Lena. Lillan.  
**Ebba och Sture.**  
**Ingemar.**

Tack lilla mor för allt.

Sist när jag ställa får uppåt min färd  
Och re'n tillrygga är jordlivets värld  
Viskar det än i mig  
Närmare Gud till dig, Närmare dig.

---

Enligt den avlidnas önskan äger jordfästningen rum i stillhet.

### Dödsfall.

Efter en tids sjukdom avled annandag jul fru Ester Elisabeth Johansson, f. Wiberg, maka till hemmansägaren Anders Johansson, Blädingsås Västregård, Blädinge.

Den bortgångna var född i Blädinge 1886 och deltog vid arbetet dels i skötseln av föräldrarnas lantbruk i Blädinge Västregård och delvis genom anställning på andra platser till år 1917, då hon ingick äktenskap och flyttade till Blädingsås Västregård, som makarna först arrenderade och sedan friköpte. Där har den avlidna nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt husmoderligt arbete, så länge hälsa och krafter stod henne bi. Sin hemsocken höll hon mycket kär och sina vänner från ungdomsåren glömde hon ej.

Närmast sörjes hon av döttrarna Elin, gift med tjänstemannen Erik Gustafsson och boende på föräldragården. Ebba, gift med hemmansägaren Sture Johansson, nu ägare till den avlidnas barndomshem, samt sonen Ingemar, boende i föräldrahemmet, samt barnbarn. Dessutom sörjes hon av en syster och syskonbarn samt av en stor vänkrets.

## Ur Smålandsposten N:o 201 Måndagen den 29 December 1952.

### Från Blädinge, meddelas:

I lördags hade i Blädingegården anordnats en välbesökt underhållning för Blädinge sockengilles medlemmar. Ordf. f. landstingsmannen Aron Karlsson, höll hälsningsanförande, varpå han bl.a. framhöll betydelsen av sammanhållning för bygdegemen-

skapens främjande sam bevarandet av intresset för socknens natur och minnen. Härefter visades tvenne intressanta kortfilmer, varpå följde en stunds samkväm med kaffedrickning. För fortsättningen svarade hr Simon Johansson, Alvesta, med ett uppskattat karusellprogram, där en del av sockengillet medlemmar sattes på prov i olika slags färdigheter. Dessutom förekom sång av fröken Svea Nilsson och Janne Blom, ljuslekar, dans kring granen, och allsång under ledning av hr Olle Nilsson. För musiken svarade urmakare Gunnar Johansson och dennes son Rune, och kvällen förflöt på ett högst angenämt sätt.

### Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1953.

<i>Förlovade</i>	
<b>Kurt Sjöström</b> <b>Viola Johansson</b>	
Blädinge.	Eneryda.

#### Begravning.

Nyårsafton jordfästes i Blädinge kyrka fru Ester Elisabeth Johansson, Blädingsås Västregård.

Före avfärden från sorgehuset hölls utfärdsbön av komminister Nils Nicklasson. Under stilla orgelmusik inbars kistan i kyrkan. Akten inleddes med att Blädinge kyrkokör under

kantor Gunnar Johanssons ledning sjöng "När jag skall lämna världen". Officiant var pastor Nicklasson, som med utgång från Psaltaren 46: 11 "Varen stilla, och besinnen att jag är eder Gud" höll betraktelse samt förrättade jordfästningen och sjöng begravningsmässan. Under stilla orgelmusik utbars kistan. Vid graven uttalade make, barn och anhöriga saknadens ord, varjämte ungdomsvänner och övriga vänner tog avsked av den avhållna hädangångna. Mycket blommor prydde bären, varjämte till Blädinge kyrkas blomsterfond överlämnats penningar istället för blommor.

### Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 8 Januari 1953.

<i>Förlovade</i>	
<b>Sten Ahlin</b> <b>Birgit Ohlsson</b>	
Blädinge.	Kyrkhult.
Trettondagsafton 1953.	

**Blädinge husmodersförening**, hade i söndags en trevlig julfest i Blädingegården för sina medlemmar med familjer. Kommittén som stått för program och arrangemang hade ordnat underhållning med mycken sång och musik, lekar kring julgranen och ett av barnen mycket uppskattat tomtebesök. En av medlemmarna förutspådde under stor munterhet bland publiken vad som under år 1953 kommer att hända

i bygden. Blomstercirkeln sjöng sin utmärkta blomsterversa och som avslutning sjöngs en för tillfället författad tackvisa.



## Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 15 Januari 1953.

### Från allmänheten.

#### **Straffskatten för Blädinge.**

Den mycket omdiskuterade frågan om straffskatt för Blädingedelen av Vislanda storkommun har nu blivit avgjord sedan k. m:t beslutat att straffskatt utgå för överförandet av skogsfastigheten Långaryd från Blädinge borgerliga kommun till den kyrkliga kommunen.

Vad har då förevarit i denna affär, som resulterat i straffskatt för delkommunen Blädinge?

Blädinge borgerliga kommun inköpte år 1936 skogsfastigheten Långaryd omfattande cirka 50 hektar skogsmark för 14,000 kr. Denna fastighet beslöt Blädinge kommunalfullmäktige den 24 febr. 1946 överföra till Blädinge kyrkliga kommun. Denna åtgärd har av ett stort antal kommunmedlemmar ansetts innebära, att Blädinge kommun frånhänt blivande storkommunen tillgångar och därför stått i strid med K. K. av den 21/6 1946.

Det ansågs önskvärt, att Långaryds-affären på något sätt löstes, för att därigenom ett irritationsmoment i det kommande samarbetet inom storkommunen skulle bortfalla. Av denna anledning hölls på initiativ av Vislanda gamla kommunalnämnd den 18 dec. 1951 ett sammanträde mellan representanter för Vislanda kommunalnämnd och Blädinge kommunalnämnd. Härvid diskuterades vissa före kommunsammanslagningen vidtagna åtgärder, vilka ansågs böra klaras upp för att samarbetet skulle gå friktionsfritt. Vid detta sammanträde var "Långarydsaffären" den dominerande. Någon uppgörelse lyckades man ej nå, och delade meningar rådde huruvida en företagen överlåtelse kunde anses stå i strid med gällande bestämmelser. Från Blädinge kommunalnämnd deltog i detta sammanträde hrr Ebbe Ohlsson, Gunnar Rogdahl och Aron Karlsson.

Vislanda kommunalnämnd beslöt då vid sammanträdet den 27 dec. 1951 att begära länsstyrelsens medverkan för att få föreliggande stridsfråga ur världen.

Den 6 juni 1952 var så representant för storkommunen och dels för gamla Blädinge kommun kallade till sammanträde inför landshövdingen. Blädingedelens representant vid detta sammanträde var riksdagsman Ebbe Ohlsson och komminister Nils Nicklasson. Inte heller vid detta sammanträde lyckades man föra frågan ur världen.

Storkommunens kommunalnämnd behandlade frågan den 19 juni 1952, dels med anledning av vad som förevarit vid sammanträdet inför landshövdingen, dels med anledning av K. K. 163/1952 "ang. uttagande av särskild kommunalskatt i anledning av vissa förfaranden i samband med kommunindelningsreformen". Enligt denna kungörelse skulle framställning om ev. straffskatt inges före den 30 juni, och ansökan kunde inges av storkommunen eller enskild ledamot av storkommunens kommunalfullmäktige. I § 95 i protokollet från ifrågavarande sammanträde med kommunalnämnden heter det: "Kommunalnämnden hade att taga ställning till frågan huruvida en dylik ansökan skulle inges eller undersökas huruvida förutsättningar för en uppgörelse förefanns. Frågan var föremål för ingående diskussion, och denna utvisade, att förutsättningar för en uppgörelse var obefintlig. Av ledamoten hr G. Rogdahl, Blädinge, yrkades därför, att frågan måtte prövas av k. m:t". Häri instämde f.ö. en annan Blädingerepresentant i kommunalnämnden, hr H. Ermin.

Då framställningen om straffskatt skulle inges före den 30 juni, medgav ej tiden att kommunalfullmäktige kunde ta ställning till frågan. Frågan kom dock under k. m:ts prövning genom att enskilda ledamöter av storkommunens kommunalfullmäktige ingav begäran härom.

Det är denna prövning som nu skett av k. m:t, vilken resulterat i straffskatten.

Ännu en gång har frågan varit föremål för behandling av de kommunala instanserna. I sammanträde med kommunalfullmäktige den 1 sept. 1952 hade kommunalfullmäktige att

avge yttrande med anledning av den till k. m:t ingivna framställningen om straffskatt. Kommunalfullmäktiges yttrande var av följande innehåll:

”Blädinge borgerliga kommun inköpte år 1936 skogsfastigheten Långaryd i Blädinge för 14,000 kr. Skogsfastigheten omfattar 50 hektar skogsmark, enligt uppgift av god beskaffenhet. Den 24 febr. 1946 beslöt Blädinge kommunalfullmäktige överlåta sagda fastighet till den kyrkliga kommunen. Härvid tycks ha tillgått på så sätt, att från kommunalkassan överförts 15,000 kr. till kyrkokassan och för dessa medel har sedan fastigheten inköpts.

I revisorernas berättelse över granskningen för år 1945 års räkenskaper daterad den 22 mars 1946, framhålles: Med anledning av väntade stora utgifter för kyrkans restaurering få revisorerna föreslå, att av kommunens inbesparade medel överföra 20,000 kr. till kyrkokassan. Ävenså synes det revisorerna önskvärt att Långaryd kunde överföras på kyrkliga kommunen.

Hrr Karl Johansson m.fl. anser, att denna transaktion bryter mot bestämmelserna i lagen av den 21 juni 1946 § 5.

Blädinge kyrkostämman har i sitt yttrande framhållit, att då denna transaktion genomfördes, bröt den då ej mot gällande lag. Detta är riktigt, men i detta sammanhang bör ej glömmas, att man långt innan den 24 febr. 1946 var underkunnig om att bestämmelser i någon form var att vänta för att bestraffa kommun, som undandragit blivande kommunenhet tillgångar. I oktober månad 1945 överlämnade kommunindelingskommittén ett principbetänkande, där fall av liknande art som Långarydsaffären behandlades. Med novembernumret 45 av Landskommunernas Tidskrift följde en sammanfattning av kommunindelingskommitténs betänkande, där på sidan 37 noggrant redogöres för kommitténs synpunkter på frågan, då kommun, som skall uppgå i ny kommunenhet obehörigt förfogat över kommunal tillgång. I olika sammanhang diskuterades också dessa problem vid sammankomster mellan kommunalmän, varför det förvisso stod klart, vid den punkt, då Långaryd överfördes till Blädinge kyrkliga kommun, att transaktioner av denna art skulle komma att beivras. Att en lag med retroaktiv verkan med största sannolikhet var att förvänta, var därför inte obekant långt innan den 21/6 1946.

Vislanda kommunalfullmäktige anser därför ej att datum för lagens tillkomst ändrar något i sak i detta fall.

Vislanda kommunalfullmäktige beklagar att denna transaktion blivit vidtagen, varigenom möjligheterna för ett friktionsfritt samarbete blivit lidande. Likaså beklagar kommunalfullmäktige att det försök till avveckling av denna fråga, som tidigare vidtagits av kommunalnämnden i gamla Vislanda kommun blev resultatlös.

Obestridigt är, att genom transaktionen har den blivande storkommunen frånhänts egendom med både stort nuvärde och framtida värde.

Då frågan varit föremål för överläggningar mellan delkommunernas representant har från bägge håll framhållits det önskvärda i att från myndighetshåll fastslå, huruvida transaktionen utgör brott mot bestämmelserna i lag av den 21 juni 1946. Då någon annan utväg att få saken fastslagen är den nu vidtagna ej tycks stå att vinna vill kommunalfullmäktige yrka bifall till den av Karl Johansson m.fl. gjorda framställningen.

I likhet med vad kommunalfullmäktige framhållit i sitt uttalande här ovan beklagar vi att en uppgörelse ej kunnat komma till stånd, till skada för samarbetet inom storkommunen, trots att endast ett medgivande från Blädingerepresentanterna om att vidtagen åtgärd med tanke på blivande kommunalsammanslagning var oklok, kunde jämna vägen för uppgörelse.

Faktum är, att frågan huruvida överlåtelsen skall anses bryta mot gällande bestämmelser blivit underställd k. m:ts prövning i enlighet med önskemål från även Blädingerepresentanternas sida, och att denna prövning visat, att så varit fallet.

Vi förstår, att det måste kännas bittert för det stora flertalet av Blädingedelens kommunmedlemmar med denna straffskatt, men vi vill samtidigt framhålla att den förorsakats av, ett av Blädinge kommunalfullmäktige fattat beslut visat sig ohållbart vid granskning inför högre myndighet.

Undertecknade medlemmar av Vislanda storkommuns kommunalnämnd, har ansett det önskvärt att dessa fakta bringas till kännedom bland storkommunens medlemmar.

Någon tidningspolemik kommer vi inte att deltaga i.

Vislanda den 12 januari 1953.

Åke Gransvik.  
Göte Johansson.  
Bengt J. Olsson.  
Aug. Pettersson.

Erik Gustafsson.  
Karl Karlsson.  
Carl Olsson.  
Gösta Widén.

## Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 9 Februari 1953.



Vår älskade Mor  
och Farmor

### Ellen Blom

har i dag stilla insomnat i sitt 64:e  
levnadsår. Djupt sörjd och saknad  
men i ljusaste minne bevarad av oss  
barn, syskon, släkt och många  
vänner.

Blomsberg, Blädinge den 8/2 1953.

**BARN och BARNBARN.**

Tack, Mor, för ljuset som Du lät  
på barndomsstigen falla,  
Tack, Mor, för Dina tusen fjät  
och Dina mödor alla.  
Din störda ro Din tysta strid  
Din kärlek varm Din ömhet blid  
Allt gott som vi fått röna  
Vi kunna aldrig löna.

### Dödsfall.

I söndags avled i Växjö efter en tids svår sjukdom änkefru Ellen Blom, född Granberg, Blomsberg, Blädinge i sitt 64:e levnadsår.

Född i Vislanda ingick hon vid 20 års ålder äktenskap med numera avlidne stenhuggaren Karl Blom, varefter makarna blev bosatta i Blomsberg, som de förvärvat. Här har den avlidna utfört ett redbart och uppoffrande arbete för sin familj, så länge hälsa och krafter stod henne bi.

Närmast sörjande är sönerna Hugo, lantbrevbärare i Blädinge, Thure, fabrikör i Moheda, Birger, skogsarbetare och bosatt i Blomsberg, Sven, järnvägstjänsteman i Flisby, och Allan, rörledningsmontör i Moheda, samt dottern Valborg, gift och bosatt i Osby. Dessutom sörjes hon av sonhustrur, barnbarn, syskon, svågrar och svägerskor.

## Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 12 Februari 1953.


**Jaktvårdsförening bildad i Blädinge.** Intresserade för bildande av en jaktvårdsförening i Blädinge hade i måndags sammanträde i Blädingegården med upplysningsanförande av konsumenten i Kronobergs läns jaktvårdsförening.

Baron A. Koskull, Engaholm, ledde förhandlingarna, och närmare 20 intresserade hade infunnit sig. De närvarande beslutade anteckna sig för bildandet av en jaktvårdsförening samt att utsända listor för vidare teckning. Att närmare förbereda föreningens bildande valdes hemmansägaren Olle Nilsson, Västregård. Vid senare sammanträde, när saken blivit förberedd, skulle föreningen startas och styrelse, som skulle utgöras av fem personer väljas.

### Födelsedag.

70 år fyller på lördag hemmansägaren Sven August Karlsson, Södra Vare, Blädinge. Han är född i Vederslöv och kom i unga år till Blädinge och ingick där äktenskap samt övertog den jordbruksfastighet av sin hustrus släkt, som han ännu bebor. Redbar och arbetsam samt utrustad med gott humör och vänligt sinne har han förvärvat många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 25 Måndagen den 16 Februari 1953.



Tillkännagives  
att  
vår älskade mor  
och mormor

### Amanda Svensson

i dag stilla insomnat i sitt 81:a  
levnadsår, djupt sörjd och saknad  
men i ljusaste minne bevarad av  
barn, barnbarn, svägerska, släkt och  
många vänner.

Forssa, Hjortsberga den 15/2 1953.

**EDITH och ANDERS.**  
Stig – Inga.  
Evert.

**ELLEN och ARTUR.**  
Alice. Bertil.

Sv. Ps. 565.

Så signe du, Herre, den kära,  
Som somnat från världens brus,  
Som alltid får vara dig nära  
Och skåda ditt anletes ljus.  
Åt dig vi oss trygga befalla  
I dag och i all vår tid.  
Till dess du av nåd vill oss kalla  
Till dig i en evig frid.

### Dödsfall.

Fru Eva Amanda Svensson, Forssa Norregård, Hjortsberga, avled i går i sitt hem efter en tids sjukdom, 80 år gammal.

Hon var bördig från Blädingsås Västregård i Blädinge. I unga år emigrerade hon till U.S.A., där hon sedermera ingick äktenskap med en landsman Anders Petter Svensson från Gravanäs i Hjortsberga. I början av 1900-talet återvände makarna till Sverige och mannens födelsebygd, där de köpte hemmanet Forssa Norregård, som de sedan innehade och brukade till mannens död 1943, då gården övertogs av en dotter och måg, vilka ägnat den bortgångna en öm omvårdnad på ålderdomen. Med fru Amanda Svensson bortgick en dugande och gästfri varmhjärtad kvinna, som var allmänt omtyckt och värderad genom sitt gladlynta och givmilda sinne. Med sitt väsen förmedlade hon ett varmt kyrkligt intresse. Närmast sörjande är två döttrar, mågar och barnbarn. Av döttrarna är Edith gift med hemmansägaren Anders Spång, Forssa Norregård och Ellen med lantbrukaren Artur Johansson, Vret, Hjortsberga.

## Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 26 Februari 1953.

### Födelsedag.

60 år fyller på söndag hemmansägaren Oscar Snygg, Hjälmaryd, Blädinge. Där är han född, och sin lantbruksfastighet övertog han efter sina föräldrar. På fastigheten har han nedlagt ett intresserat förbättringsarbete i vad det rör såväl jordbruk som bebyggelse. Han har dock även intresserat sig för det allmänna och ägnat tid och krafter däråt. Sålunda har han varit ledamot av kommunalfullmäktige och medlem i olika kommittéer, är ordförande i storkommunens frisinnade förening, styrelseledamot i RLF, Norra Allbo hembygdsförening, Blädinge sockengille och sockenbibliotek m.m. Varm nykterhetsvän med ideella synpunkter och mycket studieintresserad har han stor bekantskapskrets, och då han dessutom är gladlynt och vänsäll har han idel vänner var han färdas fram.

## Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 2 Mars 1953.

*Förlovade*

**Sigfrid Persson**  
**Märtha Lindström**

Blädinge.                      Kvenneberga.

## Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 9 Mars 1953.

### Gatubelysning i Blädinge by.

Sedan Alvesta köping låtit ordna belysning bl.a. utefter vägen söderut genom Benestad by till Blädingegränsen, har nu fastighetsinnehavarna i Blädinge by börjat diskutera möjligheter för belysning av samma vägs fortsättning även genom Blädinge bys gränser.

På bystämma hösten 1952 tillsattes en kommitté, bestående av lantbrukarna Folke Wärenfeldt och Helge Karlsson samt köpman Sture Ekman för utredning i ärendet.

Sagda kommitté har sedan Alvesta elverk infordrat kostnadsförslag dels för anläggningens genomförande och dels för driften samt i samråd med verket upprättat förslag till antalet ljuspunkter. Dessas antal hade föreslagits till 14.

I fredags kväll hade kommittén kallat intresserade till sammanträdet i Blädingegården, och att intresset var stort märktes på tillslutningen. Ordförande var Folke Wärenfeldt, som meddelade resultatet av undersökningen och de beräknade kostnaderna. Ehuru väl någon ansåg, att det egentligen borde vara kommunens sak att bekosta belysning utefter genomfartsvägarna, var dock ingen nog optimistisk att ens våga tänka sig detta. Alla var dock ense om att projektet borde genomföras och alla syntes vara villiga att dra sitt strå till stacken.

De närvarande ansåg dock, att dels kommunen borde vidsträcka med viss andel för skolan och ålderdomshemmet, båda belägna vid vägen och med nytta av belysningen, och att dels församlingen borde vidsträcka med en del för kyrkan. Dessutom framfördes förslag om belysning av vägen från kyrkan till prästgården med omkring fyra ljuspunkter, vilket pastoratskassan ansågs böra bekosta. De närvarande beslutade därför att tillskriva kommunalfullmäktige, kyrko- och pastoratskyrkoråden med hemställan om dessas medverkan i berörda avseenden samt att sedan, då besked erhållits, närmare besluta om detaljerna i ärendet.

## Ur Smålandsposten N:o 45 Måndagen den 23 Mars 1953.

### Dödsfall.

Fru Ester Gustafsson, änka efter framlidne stenarbetaren Emil Gustafsson, Hallåkra, Blädinge, har avlidit i en ålder av 66 år.

Hon var född i Vännäs. Äktenskapet ingicks i Malmberget, där maken då arbetade. Som nygifta kom de till Blädinge. Maken avled 1949. De senaste åren har fru Gustafsson bott hos en dotter och måg i Lilla Brände, Hjortsberga. Hon har de tre senaste åren varit sjuklig.

Närmast sörjande är sju barn samt barnbarn.

### Från Blädinge, meddelas:

Eleverna i klasserna 1 t.o.m. 4 i Blädinge kyrkskola gav en fulltalig publik riklig förströelse i Blädingegården i går eftermiddag, då de utförde ett spel i 30 tablåer med tomtar, troll och andra sagofigurer. Regissörer var skolans lärare kantor Gunnar Johansson och lärarinnan Ann-Mari Olsson. Eleverna framförde var och en sina roller på ett sätt, som vittnade om såväl intresse som god regi. Publiken belönade prestationerna med kraftiga applåder, och nämndeman Gunnar Rogdahl framförde föräldrars och övriga närvarandes tack till regissörerna för utmärkt och säkerligen mycket tidsödande arbete. Fru Anna Karlsson och fru Sigrid Sandahl överlämnade blommor till lärarna. Nettobehållningen är avsedd som bidrag till skolresa i sommar.

## Ur Smålandsposten N:o 56 Måndagen den 13 April 1953.

**Från Blädinge**, meddelas:

I söndags firades i Blädinge kyrka nattvardsgång och högmässa med särskild inbjudan till ungdomen. Högtidligheten, som övervars av många, hade samlat en ganska stor skara ungdomar. Skriftetal hölls av komminister Nils Nicklasson över ämnet: "Herre föröka vår tro", och i högmässan predikade pastor Ingvar Johnsson, Liatorp, över dagens högmässotext med ämne: "Frimodighet inför Herren". Altartjänsten med nattvardsmässan efter predikan förrättades av båda de nämnda prästerna. Efter gudstjänsten skedde samling i Blädingegården, där kyrkkaffe intogs och där pastor Johnsson höll bibelstudium för en med andakt lyssnande publik, de flesta ungdomar såsom inbjudan särskilt gällde.

## Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 5 Maj 1953.

### Domkapitlet

### *Blädinge bör få behålla en sexårig folkskola.*

Växjö domkapitel har nu hos skolöverstyrelsen yttrat sig över organisationsplanen för Vislanda skoldistrikt och förordar att Blädinge får behålla en sexårig folkskola, medan sjunde klassen för hela skoldistriktet centraliseras till Vislanda.

Domkapitlets yttrande, som mottages med mycket stort intresse i hela storkommunen, eftersom denna skolfråga blivit ett stort stridsämne i kommunen, är av följande lydelse. Det av de kommunala myndigheterna tidigare antagna och i princip fortfarande vidhållna förslaget att till tätorten Vislanda centralisera hela distriktets skolväsen skulle visserligen innebära att distriktets samtliga skolbarn i sådant fall skulle få gagn av alla de förmåner, som en väl utrustad skola av A-formen kan erbjuda. En självklar förutsättning för att en i bygdens hela samhällsliv så radikalt ingripande förändring skall kunna genomföras utan irritation och motstånd är dock, att både de av åtgärden berörda föräldrarna och de kommunala myndigheterna är ense om att det hela är till barnens bästa. Av handlingarna framgår tydligt, att föräldraopinionen i Blädinge icke är av denna mening. Även inom storkommunens beslutande organ är meningarna i hög grad delade.

#### **De mindre skolorna bör bevaras.**

Enlig domkapitlets mening är det både ur allmän kulturell synpunkt och med hänsyn till skolans möjligheter att med utsikt till framgång över en fostrande uppgift av stor betydelse, att skolenheterna ej blir för stora. De mindre skolorna bör såvitt möjligt bevaras. Endast om en tvingade nödvändighet föreligger, bör man vidtaga så vittgående centraliseringsåtgärder, att en hel sockens skolväsen indrages. Framför allt finner domkapitlet det uppenbart, att en skolorganisation bör vara sådan, att man icke medelst skolskjutsar behöver forsla de mindre barnen till en på långt avstånd från hemmet belägen skola. Folkskolinspektören vill också bibehålla en småskola i Blädinge.

Domkapitlet finner dock starka skäl tala för att icke endast småskolestadiet bibehållas i Blädinge. Befolkningsunderlaget i Blädinge måste anses vara tillräckligt stort för att även folkskolestadiet skulle bibehållas, i all synnerhet som befolkningssiffran stigit under de senaste åren. Härtill kommer, att en enligt organisationsplanen för Alvesta skoldistrikt barnen från Billington by undervisas i Vislanda.



### **Kyrkomusiken krav.**

Domkapitlet fäster också särskilt avseende vid hänsynen till kyrkomusikaliska verksamheten. Även om kyrkomusikertjänsten i Blädinge skulle kunna förenas med en småskolläroverstyrelse, torde större garantier kunna vinnas för att den kyrkomusikaliska verksamhetens standard skulle kunna bibehållas, om kantorsbefattningen fortfarande finge vara en förening av kyrkomusik- och folkskolläroverstyrelse. Detta skulle visserligen kunna ske, om jämte småskolan endast klasserna 3 – 4 bibehålles i Blädinge. Enligt den förebragta utredningen om skolväsendets framtida organisation i Vislanda storkommuns skoldistrikt skulle dock en sådan anordning ur ekonomisk synpunkt icke erbjuda väsentliga fördelar i jämförelse med en 6-klassig skola i Blädinge. Kungl. skolöverstyrelsen har också vid lokal behovsprövning för Vislanda skoldistrikt år 1950 funnit byggnadsbehov föreligga för en sådan skola.

### **Dåliga skollokaler i Blädinge.**

Om principerna för skolväsendets blivande organisation fastställs i enlighet härmed, torde man ha grundad anledning förmoda, att Vislanda storkommuns folkskolestyrelse kommer att nedlägga samma berömvärda omsorg för skollokalernas iordningsställande i den vidgade kommunen, som folkskolestyrelsen i det gamla Vislanda visat när det gäller denna kommuns skolor. Skollokalerna i Vislanda är nämligen – om man undantar den gamla Västra skolan, – mycket goda; den nyinförda folkskolan är i själva verket en mönsteranläggning. Skollokalerna i Blädinge är däremot sämre, vilket väl bör sammanställas med det faktum, att man planerat nybyggnad. Blädinge kyrkskola kan numera icke anses lämplig för sitt ändamål, och det torde icke vara ekonomiskt försvarligt att nedlägga några större kostnader för att modernisera den för skoländamål. Mindre reparations- och underhållsarbeten bör dock kunna vidtagas. Om så sker, torde klasserna 1 – 4 alltför under de närmaste åren kunna undervisas där.

## **Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 16 Maj 1953.**

### *Födelsedag.*

50 år fyller i dag hemmansägaren Karl Gustaf Andersson, S. Vare, Blädinge. Han är född i Remmatorp, Vislanda. Hans föräldrar köpte sedermera ett lantbruk, Sjöbacken, i samma socken. Denna gård brukade hr Andersson sedan. Blädingebo blev han 1936, då han köpte den gård han nu äger. Städse har han hållit en stor djurbesättning och med gott urval av djur och kändedom i foderfrågor har han nått fram till en för bygdens besättningar särskilt hög mjölkproduktion. Hr Andersson tillhör storkommunens fullmäktige samt är huvudman i Vislanda sparbank.

## **Ur Smålandsposten N:o 75 Måndagen den 18 Maj 1953.**

### *Dödsfall.*

**Amanda Svensson** †. I lördags avled i Växjö efter en kort tids svår sjukdom fru Amanda Svensson född Andersson, maka till f. hemmansägaren Alfred Svensson, N. Vare, Blädinge.

Hon var född 1880 i Blädinge och ingick i unga år äktenskap med sin nu kvarlevande make. Med arbetsamhet och omtanke utförde hon de för en lantbrukarhustru krävande plikterna. Därtill hjälpsam och vänlig saknas hon av många.

Närmast sörjes hon av maken, dottern Hildur, gift med lantbrukaren Arvid Samuelsson, Klockaregård, Blädinge, samt av sönerna, de välkända skyttebröderna fanjunkaren Valter Fröstell, Solna, målaren Oscar Fröstell, N. Vare, och Tage Fröstell, som har fädernegården ävensom sonhustrur och barnbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 19 Maj 1953.

### *Hyllning.*

På sin 50-årsdag i lördags blev hemmansägaren Karl Gustaf Andersson, S. Vare, Blädinge, föremål för mycken hyllning. Familjen uppvaktade med två förgyllda kandelabrar samt en kristallvas från Strömbergshyttan. En deputation från grannar, hemmansägaren Gustaf Karlsson, Rune Johansson, S. Vare, Nils Johansson, Kexlegården, och Ernst Andersson, Målerås, överräckte från ett hundratal vänner i Blädinge och Vislanda ett större kontantbelopp, blomstergrupp och textad adress. Från släktingar i Vislanda fick jubilarer genom hemmansägaren Verner Johansson, Hönetorp, mottaga ett förnämligt tennstorp. Uppvaktningar i form av penningar, blommor och adresser överlämnades av fastighetsägare Karl Andersson, Ryssby, för släktingar i Ryssby och Ljungby samt f.d. hemmansägaren Karl Andersson, Ångarna, Vislanda. I övrigt uppvaktade olika personer med sammanlagt ett dussintal blomsterhyllningar.

Vid den middag herrskapet Andersson gav i sitt hem för ett stort antal gäster talade åkeriägaren Ragnar Bäck, Växjö, komminister Nils Nicklasson, Blädinge, och folkskollärare Hj. Liljeqvist, Vislanda.

## Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 9 Juni 1953.

### **Från Blädinge, meddelas:**

Blädinge kyrkokör företog i söndags under kantor Gunnar Johanssons ledning en bussfärd runt Helgasjön. Färden ställdes först till Härlövs kyrka, där kantor Lignell gav en intressant historik över kyrkan och det pågående restaureringsarbetet. Därefter besågs kyrkan i Öhr och Åby slussar. Efter kafferast i Stojby gick färden vidare till Kronobergs slottsruin, som ingående studerades. Dagen avslutades på Evedal med gemensam middag å restaurangen och den vackra sommarkvällen framflöt under angenämt samkväm med mycken sång och musik.

## Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 4 Juni 1953.

### Pälle Näver:

### *När vårens skymning...*

*När vårens skymning  
en kväll sig sänkte  
och aftonstjärnan  
elegiskt blänkte  
smög pilten Amor  
med pil och sträng  
bland vita hägggar  
i Alfreds äng...*

*Och Alfreds Mandus  
sin okarina  
tog fram och gick sej  
Till grannens Fina,  
ty när det doftar  
och gror i maj,  
blir hågen eldig  
och djärv – ajaj!*

*Med spända kinder  
han stod och blåste  
så att hans hörsel  
sig rentav låste...  
Men Finas fader  
med hojt och böl  
sprang ut och ropte:  
"Försvinn, din knöl!" –*

*Men bakom knuten  
stod unga Fina  
och sökte svälja  
sitt hjärtas pina...  
Och Mandus bortsmög  
på sorgsna fjät;  
bak knuten Fina  
stod kvar och grät...*

## Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 22 Juni 1953.

### *Bröllop.*

Midsommarafton sammanvigdes i Blädinge kyrka fröken Inez Svensson, dotter till målaremästare Edvin Svensson och dennes maka, Bonäs, Blädinge, med bilmekanikern Per Rydenborg, Växjö. När brudparet företrätt av brudnåbbar samt följda av tärnor och marskalkar, tågade in i kyrkan, spelade kantor Gunnar Johansson på orgeln "Preludium och fuga" av Fischer. Distriktssköterskan, fröken Gulli Wahlqvist sjöng, ackompanjerad av kantor Johansson, "I himlar sjungen den eviges ära" av Beethoven. Vigselakten förrättades därefter av brudens konfirmationslärare komministern Nils Nicklasson, som även höll lyckönskningstal till brudparet. Efter vigselakten sjöng fröken Wahlqvist "Gud, välsigna dessa hjärtan" av D. Vikander, och när brudparet tågade ut ur kyrkan spelade kantor Johansson "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Senare gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för ett stort antal inbjudna. Tal hölls där av vigselförrättaren samt kantor Johansson. Vidare hyllades brudparet genom ett stort antal telegram.

### **Från Blädinge, meddelas:**

Före midsommardagens högmässa i Blädinge kyrka överlämnades av Västra sykkretsen en dopljusstake som kom i bruk vid barndop samma dag. Komminister Nicklasson höll ett anförande om ljusets symbolik och förklarade gåvan invigd för sitt ändamål.

## Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 30 Juni 1953.

### *Födelsedag.*

80 år fyller om fredag hemmansägaren Peter Daniel Johansson, Hökatorp, Blädinge. Han är född i Blädinge, och denna församling har han förblivit trogen. Den gård han nu äger, köpte han för många år sedan samt har där utfört åtskilliga förbättringar. Johannesson har gjort sig känd som en arbetsam man, som aldrig skytt några mödor. Under de senaste åren har han varit sängliggande på grund av sjukdom, men denna sjukdom bär han med sann undergivenhet. Varmt religiös och kyrklig läggning var han, innan sjukdomen bröt hans krafter, en trägen kyrkobesökare, och nu är det hans käraste stunder, då församlingsprästen kommer på besök och han får öppna sitt hjärta och tala om de livsfrågor, som ligger honom närmast. På grund av sina goda egenskaper har 80-åringen förvärvat stor aktning inom den bygd, där det förunnats honom att så länge verka.

## Ur Smålandsposten N:o 113 Måndagen den 27 Juli 1953.



Härmed tillkännagives  
att  
**Vendela Sofia  
Svensson**  
i dag stilla avlidit å Blädinge  
Vårdhem i en ålder av 82 år.  
Blädinge den 24 juli 1953.  
**SLÄKTINGARNA.**

---

För dem, som önskar följa den avlidna till hennes sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum å Blädinge kyrkogård söndagen den 2 aug. kl. 13,30. Samling vid kyrkan. Efter jordfästningen inbjudes till kaffe på Vårdhemmet.

### *Dödsfall.*

**Vendela Sofia Svensson** †. I fredags avled i Blädinge fröken Vendela Sofia Svensson i en ålder av 82 år.

Den bortgångna var född i Blädinge samt har på grund av klen hälsa under många år varit intagen på ålderdomshemmet. Hon åtog sig ans av gravar på kyrkogården och syntes ofta där. Kyrkan älskade hon och hennes plats där under gudstjänsterna var sällan tom.

Närmast sörjes hon av kusiner samt syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 1 Augusti 1953.

### *Födelsedag.*

50 år fyller på tisdag hemmansägaren Karl Gunnar Nilsson, Näs Östregård, Blädinge. Han är född i Blädinge, och ägde där hemmanet Katåsen, men köpte för ett 10-tal år sedan det i närheten av sjön Salen vackert belägna hemman, som han nu bebor och som han genom flitigt arbete förbättrat. Han är en stilla och försynt man, pålitlig och vänsäll, varigenom han skaffat sig många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 4 Augusti 1953.

### *Bröllop.*

I Blädinge kyrkas sammanvigdes i lördags järnhandlanden Karl Henry Marcusson, Vislanda, och fröken Alice Augusta Maria Johansson, dotter till hemmansägaren Gunnar Johansson, Hökatorp Grönadal, Blädinge, och hans maka.

Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av "En bröllophymn" av Debois, utförd an kantor Gunnar Johansson. Uppvaktande tärna var hemsystern fröken Inga-Lisa Johansson, Blädinge och marskalk kontrollassistent Arnold Johansson, Vislanda. Vigseln förrättades av kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, som över orden i Ps. 33: 22 höll ett hjärtligt tal till kontrahenterna samt sjöng brudmässan. Till eget ackompanjemang sjöng kantor Johansson "Gud välsigne dessa hjärtan" av Wideman. Vid uttåget ur kyrkan spelades "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn.

Brudens föräldrar gav efter vigseln middag i Blädingegården för ett stort antal gäster. Därvid hyllades brudparet på olika sätt. Tal hölls av järnhandlanden Erik Johansson, Vislanda. Ett 50-tal telegram föredrogs av kamrer Sven Samuelsson, Vislanda.

## Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 11 Augusti 1953.

### *Dödsfall.*

**Knut Friberg** †. Ett hastigt dödsfall utan föregående sjukdom inträffade i går, då hemmansägaren Knut Friberg, Hult, Blädinge, avled i en ålder av 57 år.

Friberg var ute på sin gård, då han segnade ned, och tillkallad läkare kunde endast konstatera dödsfallet, sannolikt förorsakat av hjärtslag. Friberg var en plikttrogen, begåvad och pålitlig person samt intresserad av allmänna spörsmål. Därför var han mycket anlitad. Sålunda tillhörde han kommunalfullmäktige och taxeringsnämnden samt var kassör i BF:s Blädingeavdelning. Varm nykterhetsvän var han en av de styrande för Logen Bländas minne.

Friberg var ogift. Närmast sörjande är system Edla Friberg, anställd i Eskilstuna, brodern Jakob Friberg, banförman i Hälsingborg samt system Sigrid Friberg, som skött hushållet för den nu avlidne och biträtt honom med jordbrukets skötsel. Dessutom sörjes han av släktingar och ett stort antal vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 20 Augusti 1953.


### *Födelsedag.*

60 år fyller på lördag hemmansägaren Karl Uno Nilsson, Geramon, Blädinge. Han är född i Södra Vare. För omkring 30 år sedan övertog han hemmanet Geramon, som hans fader då ägde. Där har han nedlagt mycket arbete för gårdens förbättring. Bl.a. har Nilsson ombyggt såväl bostadshus som ladugård, odlat nya tegar samt köpt maskinell utrustning, så att fälten nu går lättare att bearbeta och skördarna nu blir större. Till sitt väsen är han god och hjälpsam. Han är dessutom ledamot av kyrkorådet. I ortens hemvärn har han tagit aktiv del. Han är av alla aktad och avhållen.

## Stor penningssumma stals i skrivbord.

I går förmiddag blev lägenhetsägaren Erik Johansson, Högelycke, Blädinge, bestulen på en större penningssumma som förvarades i skrivbordet. En bankbok, som låg intill, blev ratad. Troligen har förövarna av stölden använt sig av falska nycklar och även låst efter sig. En man i 50 – 60-årsåldern efterspanas som misstänkt för stölden. Mannen gick och plockade svamp i närheten och hade frågat Johansson om han tyckte illa om, att mannen plockade svamp intill gården. Grannarna hade redan på morgonen sett en person cykla förbi och sedan återvänt vid middagstid. Denne var klädd i ljus kostym och trenchcoat och var kraftigt byggd med kantigt ansikte och buskiga ögonbryn. Som en underlighet i historien måste betecknas det faktum att tjuven måste ha förfogat över tre falska nycklar för att ta sig in igenom dörren, vilken var låst med inte mindre än tre lås. Inget av dessa lås var uppbrutet.

## Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 15 September 1953.



Min älskade Make,  
vår käre Far,  
Morfar och Farfar

**Anders Johan  
Johnsson**

har i dag lugnt och stilla insomnat i  
tron på sin Frälsare i sitt 87:de år,  
lämnande oss djupt sörjd och saknad.  
I tacksamt minne bevarad av maka,  
barn och barnbarn, släkt och många  
vänner.

Andersboda, Blädinge den 13/9 1953.

**EMMA JOHNSSON.**  
**Barn och barnbarn.**

*Skönt är att vila när kraf-  
terna domna*

Sv. Ps. 586.

### *Dödsfall.*

**Anders J. Johnsson** †. I sitt hem avled i söndags kväll f.d. hemmansägaren Anders J. Johnsson, Andersboda, Blädinge, i sitt 87:e levnadsår.

Han var född i Blädinge och har hela sitt liv varit bosatt inom församlingen. I yngre år övertog han gården i Näshult. Vid sidan av lantbruket var han en driftig och mycket anlitad byggmästare. Många är de bostadshus och ladugårdar, han uppfört i omgivningen. Han var dessutom en skicklig möbelsnickare, speciellt när det gällde vackrare möbler med inläggningar. Då han för några år sedan överlämnade gården till sonen, köpte han för sig och makan sin fastighet i Andersboda, som en farbroder tidigare innehaft. Hans far och båda farbröder var den berömda brödratrion, som tillsammans uppnådde den höga åldern av 298 år. På samma plats fick han nu också sluta sitt strävsamma liv. Han var en god kyrkobesökare, och hans plats i kyrkan var sällan tom, så länge han orkade gå dit.

Han sörjes närmast av makan Emma, fyra barn och barnbarn. Av barnen är Agda gift med hemmansägaren Gustav Johansson, Blädingenäs, Hildina gift med köpman Oskar Engström, Malmö, John gift och innehavare av fädernegården Näshult,

Astrid gift med smedmästare Karl Nordström, Blädinge. Dessutom sörjes han av övrig släkt och många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 14 September 1953.

### **Från Blädinge, meddelas:**

De gamlas dag firades i går i Blädinge. Först samlades alla till gudstjänst i kyrkan, där komminister Nils Nicklasson höll predikan med nattvardsgång över texten i Luk. 10: 38 – 42 ”Han har fastställt tiden och utstakat för oss sina gränser”. Efter predikan hade de gamla inbjudits av sykkretsarna till Blädingegården på kaffe. Där hälsades å sykkretsens

vägnar komminister Nicklasson välkommen. Under kaffedrickningen underhöll kantor Gunnar Johansson med pianomusik, och flera sånger sjöngs gemensamt. Sedan anlände Vislanda musikcirkel, som under stud. Anton Ericssons ledning utförde flera marsch- och sångnummer, vilket också vederbörligen uppskattades av de gamla. I sitt tal till de gamla erinrade pastor Nicklasson om alla dem som förra året var närvarande och sedan dess avlidit. Den äldste av dessa var torparen Johan Petersson, Lästad säteri, som avlidit i den höga åldern av 92 år. Alla de gamla var pigga och glada och nöjda med den vackra dagen, som även bjöd på solsken. Gästernas tack framfördes av hemmansägaren Claes Dahl, S. Vare.

## Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 21 September 1953.



Vår kära lilla Mor, Farmor  
och Mormor

### Jenny Petersson

har i dag lämnat oss i sitt 78:de  
levnadsår, djupt sörjd och i ljusaste  
minne bevarad av oss, systrar, släkt  
och vänner.

Haga, Blädinge den 19 sept. 1953.

**Asta.**  
**Reinhold och Astrid.**  
*Kerstin, Ragnhild, Eivor.*  
**Edla och Manfred.**  
*Lemart.*

*Tack lilla Mor för allt!*

Sv. Ps. 66.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
söndagen den 27 sept. kl. 10 f.m.

### *Dödsfall.*

**Jenny Kristina Petersson** †. I sitt hem i Blädingenäs, Blädinge, avled i lördags änkefru Jenny Kristina Petersson.

Hon var född i Slätthög 1875. Efter ingånget äktenskap år 1900 med kyrkovärden Ernst O. Petersson, Blädingenäs, övertog maken den gamla släktgården, där de bosatte sig. Med fru Petersson, bortgick en god och gästvänlig kvinna, som var omtyckt av alla, som hon kom i beröring med. År 1931 överlämnade makarna gården till sonen Reinhold och byggde sig en fastighet på gården, Villa Haga. Maken avled 1939, och fru Petersson bodde kvar ända till sin bortgång efter att ha bott i byn i över 50 år.

Den avlidna sörjes närmast av tre barn, sonhustru och måg samt barnbarn och två systrar, bosatta i Alvesta och Växjö. Av barnen har sonen Reinhold Salskog föräldragården i Blädingenäs, dottern Edla är gift med sparbankskamrer Manfred Johansson, Alvesta, Asta tandtekniker men har de senaste åren vårdat sin moder och givit henne en god vård i hemmet. Dessutom sörjes den bortgångna av släktingar och många vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 1 Oktober 1953.

**Blädinge sockengille**, hade i lördags sammankomst i Blädingegården till skördefest.

Ordföranden hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, hälsade de församlade välkomna. Komminister Nils Nicklasson inledde med ett anförande över bygdens kultur, natur och fornminnen samt en önskan att bevara dessa för bygdens framtid såsom Tumlingörör, Domarringarna, Blendastenen och stenen vid Blädinge svedja som utmärker slaget mellan danskar och Värebygdens män år 1612. Det var också modiga kvinnor, som Blendasagan beskriver, när Blenda förrådde danskarna. Av de stora gravstenarna, som följer sjön Salens stränder är den största av dem flera meter i omfång. Blädinge-



bygden nämnes långt tillbaka ända sedan Hedenhös. Den gamla dopfunten i kyrkan är sedan 1100-talet. Författaren Karl Wennberg var född på Gåvetorp under Lästa säteri, vilken byggnad lär vara församlingens äldsta. Författaren Pär Lagerkvists far var född på Lisebro, och hans farfar, den första ledamoten i Blädinge skolstyrelse. I bygden finnes fem släktgårdar vilka varit i samma släkt i över 200 år. Efter komminister Nicklassons intressanta anförande visade ombudsman Stig Arvidsson, Benestad, filmen ”Hästmarknad”, vilket mycket uppskattades av de närvarande. Bygdens damer hade anordnat smörgåsbord. Kantor Bertil Sjöberg, Öjaby utförde pianomusik och Krister Högberg, Växjö, underhöll med sång, sketcher, dialoger, vitsar m.m., vilket mottogs med kraftiga applåder, vilket gjorde att han fick fortsätta ytterligare en stund. Aftonen avslutades med att ordf. tackade alla som medverkat och infunnit sig, därpå utbringades ett fyrfaldigt leve för Blädinge sockengille, som nu har ett 100-tal medlemmar.

**Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 8 Oktober 1953.**

### ***Oformligt och reaktionärt att dra in Blädinge skola.***

**Dess försvarare sammanfattar skälen i  
skrivelse till Skolöverstyrelsen.**

De vid opinionsmöte i Blädinge utsedda delegerade har nu till Skolöverstyrelsen ingivit en sammanfattning av de huvudsakliga skäl, som de i olika instanser åberopat och som de alltjämt hävdar för bibehållandet av Blädinge socken som ett särskilt skolområde med bygdeskola av typ B<sup>1</sup> för klasserna 1 – 6. Skrivelsen utmynnar i en hemställan, att Skolöverstyrelsen måtte bifalla de lokala myndigheternas ursprungliga beslut, med vilket även Växjö domkapitels yttrande i princip överensstämmer.

Skrivelsen är undertecknad av riksdagsmannen Ebbe Ohlsson, ledamoten av Vislanda kommunalfullmäktige Hugo Ermin, ledamoten av Vislanda folkskolestyrelse Kuno Franzén, lantbrukaren Helge Carlsson, f. landstingsmannen Aron Karlsson, komminister Nils Nicklasson och kyrkovärden, v. ordföranden i Vislanda folkskolestyrelse Reinhold Salskog.

Delegationens synpunkter sammanfattas sålunda:

- 1.) De lokala skolmyndigheternas i Blädinge enhälliga principbeslut av år 1949 om byggande av en bygdeskola i Blädinge för klasserna 1 – 6. Storkommunens beslut om centralisering anser vi kränkande för vår moraliska och kanske även juridiska rätt.
- 2.) Befolkningsunderlaget, c:a 800 personer, motiverar väl bibehållandet om skolområdet och bygdeskola i Blädinge i synnerhet som befolkningstalet visat en stigande tendens varje år sedan 1949. Den i utveckling stadda tätortsbebyggelsen i trakten av Blädinge kyrkby och järnvägsstationen gör fortsatt ökning av befolkningstalet sannolikt. Barnantalet uppvisar ett medeltal av 14 födda per år under den senaste tioårsperioden. Fast tendens.
- 3.) Hänsynen till barnens bästa kräver bl.a.:
  - a. Att den för all uppfostran så viktiga kontakten mellan skola och hem får bestå. Denna kontakt skulle så gott som fullständigt omöjliggöras, om barnen hänvisades till grannsocknens för de flesta så avlägsna centralskola.
  - b. Att barnen ej i onödan utsättes för de psykiska och fysiska påfrestningar, som följer med ett långt drivet skolskjutsväsende och skolcentralisering.
  - c. Att barnen ej i förtid ryckes ur sin hemmiljö. Vi anser det oförsvarligt att dra samman flera hundratal barn till större skolenheter, så länge betingelser finns för skolgång i hembygden.

4.) Ur undervisningens synpunkter är ju enligt sakkunskapen en B1-skola med rimligt barnantal fullt jämbördig med en A-skola. Eftersom den av riksdagen beslutade studieindelningen ej bör sönderbrytas, bör bygdeskolan göras sexårig.

5.) De socialpolitiska, folkpsykologiska och kulturella synpunkterna kan ej utan skada negligeras. Vi hänvisar till en under århundraden framvuxen bygdegemenskap, som alltjämt lever starkt och medvetet. Ett indragande av bygdeskolan skulle vara ett steg mot kulturell utarmning.

I Blädinge finns nu kyrka och skola, prästgård och pastorsexpedition, järnvägsstation med poststation, bygdegård med biograf, bibliotek och samlingslokal samt ålderdomshem. Att bryta skolan ur detta sammanhang vore ur kultursynpunkt reaktionärt och mot befolkningen orätt.

6.) Vi lägger avgörande vikt vid att hänsyn tages till den förenade kantors- och folkskolläraretjänsten. Den livliga körverksamheten och det levande musikintresset är i hög grad beroende av den personliga insatsen av en på platsen boende kantor.

7.) De ekonomiska synpunkterna torde på lång sikt mer än väl motivera en bygdeskola i Blädinge. De årliga skolskjutskostnaderna vid centralisering kommer med säkerhet att uppgå till sådana belopp, att gjorda besparingar mer än väl uppvägas. Utgår man ifrån att småskolan under alla omständigheter bibehålles i bygden, torde en centralisering av klasserna 3 – 6 bli ohållbar ur ekonomisk synpunkt. Här har gjorda utredningar ej givit klart besked.

8.) Att endast sakskaäl fått diktera storkommunens centraliseringsiver betvivla vi på starka grunder. I Växjö domkapitels realistiska ojäviga yttrande, som vi med tacksamhet noterar, finner vi bestyrkt, att vårt fasthållande vid bygdeskolan är i hög grad befogad.

9.) Vi hänvisar slutligen till folkmajoritetens bestämda ställningstagande, manifesterad i opinionsmöten och petitionslistor. Opinionsen är alltjämt oförändrad i styrka och bestämdhet.

## Ur Smålandsposten N:o 158 Tisdagen den 13 Oktober 1953.



## Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 20 Oktober 1953.

### *Bröllop.*

I lördags sammanvigdes i Blädinge kyrka jordbruksarbetaren Johan Gustaf Arnold Johansson, Ekemon, Vislanda, och hemsystern fröken Ulla Inga-Lisa Marianne Johansson, Granebo, Blädinge, dotter till hr Kjell Johansson, Osby, och hans maka. Uppvaktande tärna var fröken Gunnel Johansson, Osby. Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn, utförd av kantor Gunnar Johansson. Vigseln förrättades av komminister Nils Nicklasson, som i tal hyllade de nygifta. Efter vigseln sjöng kantor Johansson till eget ackompanjemang "Gud välsigne dessa hjärtan" av Wideman. Till tonerna av Bröllopsmusik av Debois lämnade brudparet kyrkan. Senare gav brudens föräldrar middag i sitt hem i Osby, där brudparet blev föremål för hyllningar samt fick mottaga ett antal telegram.

När brudparet anlände till det blivande hemmet i Granebo, mötte vid stationen vänner och bekanta, som ledsagade dem hem, där en vacker äreport hade rests.

## Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 9 November 1953.

### *De våra ute i världen.*



*Farmaren Sven Johan Petersson med hustru Selma och sonen Cichel på traktorn.*

I Pierce, Colorado, USA, har farmaren Sven Johan Petersson avlidit den 2 november i en ålder av 74 år.

Han var bördig från Blädingeås Östregård, Blädinge, och har vistats i USA sedan 1898. Han arbetade under sina första år i det stora västerlandet i trädgårdsmästeribranschen men köpte sedermera egen farm.

Hr Petersson omkom under försök att släcka en brand, som uppstod i hans bostadshus och sedan helt ödelade detsamma. Den avlidne sörjes i USA närmast av maken Selma Petersson, bördig från Göteborg, sönerna Cichel och Oscar samt i Sverige av systern Sanna Petersson och bröderna Klas och Henrik Petersson, Blädingeås, Blädinge, samt av svägerskor och syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 182 Tisdagen den 24 November 1953.

+

Min älskade maka,  
vår kära uppoffrande mor,  
mormor och farmor

**Jenny Johansson**

har i dag lämnat oss i sitt 80:e  
levnadsår. Djupt sörjd och saknad  
men i ljust och tacksamt minne  
bevarad av oss, syskon, släktingar  
och många vänner.

Blädinge den 21 nov. 1953.

**ANDERS GUSTAV  
JOHANSSON.**

Barnen, barnbarnen.

Tystnat har stämman den kära.  
Modershjärtat har upphört att slå.  
Slocknad är modersblicken.  
Kallnat de flitiga händer två.  
Bedjande läppar stelnat.  
Tystnat har förbönens ljud.  
Trötta fötter vila.  
Anden är hemma hos Gud.

Sv. ps. 543.

+

Min ömt älskade make,  
vår gode uppoffrande fader

**Karl Olof Jonasson**

\* 1 dec. 1915

har i dag hastigt hädankallats från  
detta förgängliga livet lämnande oss  
samt moder och syskon i namnlös  
sorg och djupaste saknad. Hans ljusa  
minne skall leva i kärlek och  
tacksamhet.

Södra Vare, Blädinge den 21 nov. 1953.

**SVEA JONASSON.**

Bertil. Barbro.  
Ingemar. Ingrid.

O Jesu, det blodet, som talar så milt  
Ditt blod som från korset flöt neder  
Giv att det på mig ej må bliva förspillt  
På dig jag förtröstar och beder  
Gud vare mig syndare nådig.

Sv. Ps. 260: 5.  
Ps. nr VI och IX.

### *Dödsfall.*

**Jenny Johansson** †. I sitt hem i Blädinge avled i lördags fru Jenny Katarina Albertina Johansson, Skogslyckan, i en ålder av 79 år.

Den bortgångna var maka till f. hemmansägaren A.G. Johansson, Geramon, där makarna hade ett lantbruk i närmare fyrtio år. För femton år sedan överläts gården åt en son, varefter makarna inköpte en villa vid Blädinge station. Med fru Johansson bortgick en god maka och mor.

Närmast sörjande är maken samt barn och barnbarn. Av barnen är Astrid gift med hemmansägaren Uno Nilsson, Geramon, Edmund innehar föräldragården, Elsa gift med handlanden Anton Jonsson, Dagny gift med köpman Sture Ekman samt Einar och Olga, vilka vistas i hemmet.

**Karl Olof Jonasson** †. I lördags avled hemmansägaren Karl Olof Jonasson, Södra Vare, Blädinge, i en ålder av 38 år.

Den bortgångne var en driftig och arbetsam jordbrukare och innehade en av de gamla släktgårdarna i Blädinge, vilken gått i arv från far till son. Tidigt fick han ta ansvar för gårdens skötsel.

Närmast sörjes han av maka, fyra minderåriga barn, moder och tre syskon.

## Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 28 November 1953.

### *Födelsedag.*

60 år fyller i morgon torvarbetaren Hugo Svensson, Kvarntorpet, Södra Vare, Blädinge. Han var i sina yngre år anställd som jordbruksarbetare på Huseby bruk och Lästad säteri. De senaste åren har han varit torvarbetare vid Färanäs torvströfabrik. Med ett glatt och humoristiskt humör har han under årens lopp fått många vänner.

## Dödsfall.

**Hilda Sofia Gustavsson** †. I Växjö avled i går Hilda Sofia Gustavsson, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 83 år.

Den avlidna var född i Blädinge Klockaregård, där fadern var lantbrukare. Hon bodde en tid på fastigheten Perstorp under Blädinge Jutagård. De sista åren bodde hon hos en broder i Blädingenäs, då hon var sjuklig. För några månader sedan flyttade hon till vårdhem i Växjö.

Närmast sörjes hon av syskon och syskonbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 185 Måndagen den 30 November 1953.



Vår kära mor,  
farmor och mormor

**Augusta Eklund**

har i dag i sitt 86:e levnadsår stilla  
insomnat, sörjd och saknad av oss,  
släkt och många vänner.

Blädinge den 26 november 1953.

**BARN och BARNBARN.**  
**Broder.**

Blott en dag ett ögonblick  
i sänder

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
söndagen den 6 december 1953 kl. 10.

**Augusta Eklund** †. På torsdagen avled änkefru Augusta Eklund, Alfredsholm, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 85 år.

Den bortgångna var född på Oby säteri, där fadern var smed. I sin ungdom var hon en mycket anlitad sömmerska, som gick omkring från gård till gård, när någon kallat henne. 1902 ingick hon äktenskap med maskinförman Alfred Eklund, Gransholms bruk, och bosatte sig där. När maken slutade sin anställning vid bruket år 1923, flyttade makarna till Blädingenäs, där de byggde sig en villa. Något år därefter avled maken och fru Eklund har bott kvar där sedan dess.

Närmast sörjes hon av barn, och en broder.

## Ur Smålandsposten N:o 190 Tisdagen den 8 December 1953.

**Blädinge husmodersförenings**, medlemmar med inbjudna herrar var i lördags samlade till julfest i Blädingegården. Ordföranden fru Ingeborg Ohlsson hälsade välkommen. Lucia med tärnor intogade under samkvämet och sjöng. Vidare förekom deklamation och psalmsång. Några damer presenterade modet kring sekelskiftet fram till 1928. Den sista flickan i paraden gav anledning till ett gott skratt, då hon företrädde det underliga 20-talsmodet. En auktion å skänkta saker inbringade 377 kr., vilket blir en grundplåt till den mattvävstol, som föreningen skall köpa. De inbjudnas tack framfördes av riksdagsman Ebbe Ohlsson.

## Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 10 December 1953.

### Bättre gatubelysning i Blädinge.

Vid åldermanssammanträde beslöt lantbrukarna i Blädinge by att framdraga belysning från Benestads gräns genom Blädinge by till vårdhemmet. Arbetet är nu i full gång och beräknas vara klart före jul. Därmed blir hela sträckan Alvesta – Benestad – Blädinge cirka 9 km. landsvägsbelyst, och Alvesta elektricitetsverk blir leverantör av strömmen. Det är möjligt att fler intresserade fortsätter söderut.

## Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 14 December 1953.

*Födelsedag.*

*50-åring*



50 år fyller på onsdag en av länets politiska förgrundsfigurer, riksdagsman Ebbe Ohlsson i Blädinge. Redan hemmet och miljön torde väl ge Ebbe Ohlssons livsintressen i ett nötskal. Fadern var den välkände riksdagsmannen P. M. Olsson i Jutagård, Blädinge, och den uppfostran han inplantade i sonen Ebbe torde väl ha rotat sig ganska fast. Liksom fadern ägnade nämligen Ebbe Ohlsson sitt intresse åt tvenne håll, fädernegård och kommunalpolitik. Inom båda har han med sitt intresse, sin kunnighet och kanske sina medfödda ärvda anlag utträttat arbete som tyder på en allt annat än "dussinmänniska".

Hemmet med dess jordbruk, och därtill hörande skogsbruk och sågverk, har nog varit det viktigaste för Ebbe Ohlsson, hans rotfäste. Han har här fortsatt faderns arbete allt sedan han för tioåret år sedan övertog fädernegården.

Vid sidan därav har Ebbe Ohlssons stora intresse för politik i allmänhet byggt grunden till kommunal verksamhet av ovanliga mått. Under de 15 – 20 år Ebbe Ohlsson sysslat inom detta gebit har han haft en lång rad kommunala uppdrag, däribland som ordförande i kommunalnämnden. Man kan kort och gott säga, att han varit Blädinge kommuns "allt i allo" – ett populärt uttryck, som här otvivelaktigt kommer sanningen närmast. Förra året slutade han dock i huvudsak sin kommunala aktivitet i samband med storkommunens tillkomst. Att han dock alltjämt är ledamot av kommunalfullmäktige behöver väl knappast tilläggas.

Det är riksdagsarbetet, som numera tar mesta tiden i anspråk, dock inte mer än att han hinner ägna sig åt skötseln av gården där hemma. Sedan Ebbe Ohlsson år 1950 tog plats i första kammaren som representant för Halland – Kronoberg har dock den uppgiften fått stå i förgrunden. Vid riksdagsarbetet deltar han dessutom som ledamot av tredje lagutskottet och är vidare suppleant i jordbruksutskottet.

Föreningsverksamheten har naturligtvis också fångat Ebbe Ohlsson sedan unga år. Såsom företrädare för högerns åskådning kom han i unga år i rampljuset, och hans aktiva verksamhet inom Högerns ungdomsförbund har burit spår efter sig. Åren 1941 – 45 var han vice ordförande i Ungsvenskarnas riksorganisation, och 1945 – 49 stod han som ordförande i spetsen för ungdomsförbundet.

Jordbrukare från ungdomen har Ebbe Ohlsson givetvis också ägnat sitt intresse åt jordbrukets föreningsorganisationer, där han också aktivt deltagit, även om övriga uppdrag och plikter tagit huvudparten av hans tid. Han är bl.a. styrelseledamot i Allbo hushållsgille.

Hr Ohlsson är vidare ordförande i styrelsen för Kreditbankens Alvestakontor, och dessutom har han en mängd revisionsuppdrag av alla de slag.

Den omfattande politiska, kommunala och ideella aktiviteten torde säga det allra mesta om Ebbe Ohlsson. Uppväxt i en typisk småländsk miljö har han blivit en lika typisk representant för den småländska envisheten, energin och framåtandan med en säker, konservativ grund att bygga på, och med inte så lite av idealiteten livssynen. En trygg, pålitlig och gedigen personlighet!



**Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 19 December 1953.**

**Oscar Fröstell Smålandspostens  
guldmedaljör i år.**



Vid ett rekordkort sammanträde – det varade blott några minuter – korades gevärsskytten Oscar Fröstell, Blädinge, till årets främste idrottsman i Kronobergs län och får sålunda mottaga Smålandspostens guldmedalj. Hans utomordentliga SM-prestation, 80 poäng av 80 möjliga, i denna tävlings huvudskjutning fällde avgörandet vid valet.

Om Oscar Fröstells meriter som gevärsskytt har redan tidigare nämnts. Han har ju hört till eliten inom Kronobergs län ända sedan han år 1946 gick upp i V-klassen och då blev förbundsskjutningens stora sensation genom att vinna såväl huvudskjutningen som förbundsmästerskapet i skolskjutning. Hans bästa prestation som banskytt kom i somras vid SM-tävlingarna i Skövde, då han jämte två andra skyttar sköt ”fullt” i huvudskjutningen, d.v.s. 80 poäng av lika många möjliga.. Han är tillika även en utmärkt fältskytt, blev förbundsmästare däri år 1950 vid tävlingarna i Jät och har dessutom utgått som segrare i huvudskjutningen tvenne gånger, senast i våras i Agunnaryd. Alltså en synnerligen välmeriterad guldmedaljör!

Preliminärt är bestämt, att medaljen skall utdelas i Växjö idrottshall den 16 januari i anslutning till världsmästerskapsmatchen där.

Fröstell är Smålandspostens sjunde guldmedaljör. Hans föregångare är pistolskytten T. Ullman, spjutkastaren Gunnar Petersson, orienteringslöparen Sven Davidsson, stavhopparen Birger Hultqvist, gevärsskytten Maiken Fouckt och hinderlöparen Gunnar Karlsson.



## Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1954.

<i>Förlovade</i>	
<b>Arne Aronsson</b> <b>Inga Lindström</b>	
Blädinge.	Alvesta.

## Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 16 Januari 1954.


Min käre make, vår älskade pappa
<b>Gustaf Medin</b>
* 30/4 1883
har i dag lämnat oss i djup sorg och saknad.
Blädinge den 15/1 1954.
<b>HILDA</b> <b>Stina och Bertil.</b> <b>Lennart och Ulla.</b> <b>Bengt.</b> <i>Barnbarnen.</i>
Sv. ps. 382.
Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka söndagen den 24/1 kl. 9,30. Samling i sorgehuset kl. 8.

### *G. E. Medin död*



I sitt hem avled i går f.d. kriminalkommissarien Gustaf Elov Medin, Solhaga, Blädinge, 70 år gammal.

Han var född i Slätthög. År 1902 tog han värving vid Kronobergs regemente och befordrades där till distinktionskorpral. År 1907 övergav han den militära banan och kom till Stockholm 1908 som e.o. poliskonstapel samt blev ordinarie redan samma år. Till kriminalpolisen kom han 1917 och genomgick

vicekonstapelkurs 1919. År 1922 blev han ordinarie överkonstapel och 1926 blev han kriminalöverkonstapel och 1931 kriminalkommissarie, vilken tjänst han innehade till år 1943, då han avgick med pension.

Bland hans utmärkelser kan nämnas medalj för nit och redlighet i rikets tjänst år 1933 samt Haakon VII:s frihetsmedalj år 1945.

Han inköpte då han 1943 pensionerades villa i Bromma och sålde den året därpå, då han flyttade till Blädinge, där han förvärvade fastigheten Solhaga. Åren 1946-48 var han priskontrollnämndens ombud i Blädinge. Där har han varit skolkassör och tillhört skolstyrelsen. År 1944 blev han revisor i pastoratets brandstodsbolag och 1946 revisor i kyrkokassan, vilket uppdrag han innehade till sin död. Dessutom var han kassör i Blädinge gille.

Närmast sörjande är maken Hilda samt dottern Stina, gift med överkonstapel Bertil Stavström, Stockholm, sonen Lennart jur. kand., Stockholm, sonen Bengt fänrik vid Kronobergs regemente, Växjö, samt sonhustrur och barnbarn jämte syskon.

## Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 23 Januari 1954.



Att Gud i sitt allvisa råd  
behagat hädankalla  
min ömt älskade maka  
och min lilla mor

**Anna Matilda  
Johansson**

som i dag stilla avlidit i sitt 80:e  
levnadsår djupt sörjd och saknad  
men i ljusst och tacksamt minne  
bevarad av oss, syster, svägerska och  
vänner.

Hökatorp, Blädinge den 21 jan. 1954.  
**PETTER JOHANSSON.**  
**Ellen och Erik.**  
Sv. Ps. 380.


### *Dödsfall.*

**Anna Matilda Johansson** †. I sitt hem avled i torsdags fru Anna Matilda Johansson, maka till f. hemmansägaren Petter Johansson, Hökatorp, Blädinge i en ålder av närmare 80 år .

I början av 1900-talet ingick den bortgångna äktenskap och kom till Hökatorp, där maken hade en gård. Arbetsam och kunnig i sitt hems skötsel var hon en god maka och mor. Till kyrkan tog hon sig så länge hon förmådde. För 25 år sedan överlämnade makarna gården till enda dottern samt byggde sig en villa intill.

Den avlidna sörjes närmast av maken, dottern Ellen gift med hemmansägaren Erik Nilsson, och en syster.

## Ur Smålandsposten N:o 20 Torsdagen den 4 Februari 1954.



Min älskade maka,  
vår lilla mor,  
min mormor

**Augusta Johansson**

har i dag efter ett tåligt buret lidande  
stilla insomnat i sitt 74:de levnadsår,  
djupt sörjd och saknad men i  
tacksamt minne bevarad av mig,  
barn, barnbarn, syster och många  
vänner.

Karlsboda, Blädinge den 1 febr. 1954.  
**FRANS JOHANSSON.**  
**Barn. Barnbarn.**

Ett strävsamt liv har slocknat ut,  
En flitig hand har domnat  
Din tunga arbetsdag är slut  
Ditt trötta huvud somnat.

Sv. Ps. 400: 11.

### *Dödsfall.*

**Augusta Johansson** †. I går avled i sitt hem fru Augusta Johansson, maka till lantbrukaren Frans Johansson, Karlsboda Blädingeås, Blädinge, i en ålder av 73 år.

Den avlidna var född på gården, där hon nu fått sluta sitt strävsamma liv. Med henne bortgick en god och arbetsam människa, som trots sitt eget hems skötsel även var omgivningen hjälpsam, när någon behövde hennes hjälp vid stortvätt och skördearbete. Hon var kunnig i allt och blev därför mycket anlitad i bygden. Det senaste året har hon varit sängliggande efter en hjärnblödning, som övergick till förlamning. Under sjukdomstiden har hon ömt vårdats av en dotter, som vistas i hemmet.

Den avlidna, sörjes närmast av make, två döttrar, två söner samt svärson, en syster, bosatt i Kalmar samt en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 15 Februari 1954.

*Festligt RLF-jubileum  
i lördags i Blädinge.*



*Avdelningens ordförande lantbrukare Aron Karlsson, Espetuna,  
samtalar med förbundsordföranden Bernhard Ekström.*

Blädinge RLF-avdelning firade i lördags kväll 20-årsjubileum samt årsmöte i Blädingegården. Därvid hade som föredragshållare inbjudits förbundsordföranden Bernhard Ekström.

**Årsmöte.**

Ordföranden i Blädinge RLF-avdelning Aron Karlsson, öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna.

Till styrelse omvaldes ordföranden Aron Karlsson, Espetuna, vice ordförande nämndeman Gunnar Rogdahl, Hjälmaryd, sekr. lantbrukaren Oscar Snygg, Hjälmaryd, bitr. sekr. Sven Johnsson, Färanäs, kassör lantbrukare Gustaf Karlsson, Hjälmaryd. Övriga ledamöter, Riksdagsman Ebbe Ohlsson, Jutagård, arrendator Karl Wahlqvist, Södregård. Revisorer: hemmansägaren Olof Gustavsson, Jutagård, hemmansägaren Ruben Aronsson, Jutagård, ombud för årsförbundsstämma: hemmansägaren Rune Johansson, S. Vare, arrendatorn Helge Karlsson, Södregård, med ordföranden och sekreteraren som självskrivna, ombud vid länsförbundets stämma: lantbrukaren Gustav Karlsson, kontaktman för jordbrukets utredningsstatistik: lantbrukaren Bertil Petersson, Boda, ombud vid RLF:s kollektiva försäkringsskydd: arrendator Helge Karlsson, Södregård, kontaktman för ägghandelsfrågor, hemmansägaren T. Fröstell, N. Vare, ledamot av landsbygdsorganisationens samarbetskommitté: arrendator Helge Karlsson, Södregård.

Styrelsen fick i uppdrag ordna en bussresa till lantbruksutställningen i Karlshamn i sommar samt i förbifarten göra ett uppehåll i Fridafors för att bese den sulfittfabrik, som köpts av Skogsägareföreningen.

Ortsförbundet fick i uppdrag att ingå i Länsförbundet för att få klarhet i naturaförmånerna i länet. Dessa är högre i Kronobergs län än i Hallands län.

**Jubileet.**

Efter förhandlingarna tackade nämndeman Gunnar Rogdahl ordföranden Aron Karlsson för det arbete han nedlagt inom föreningen under de 20 år som gått och hoppades, att han ännu i många år vill vara dess ordförande.

Därefter lämnade ordföranden hr Karlsson en historik för de 20 åren.

– De äldre minns utan tvivel väl tiderna för inte minst jordbrukarna, sade talaren. Särskilt svårt var det för de mindre bemedlade och skuldsatta jordbruket. För landsbygdens del

fortsatte dessa förhållanden till första världskriget 1914. Sedan följde efterkrigstidens påfrestningar av olika slag på snart sagt alla områden av livet och tillvaron. 1920-talet kännetecknades för landsbygdens del i stort sett av förarbeten och åtgärden för att komma i samma nivå i fråga om levnadsstandard som andra befolkningsgrupper. Detta ansågs väl allmänt kunna uppnås genom skälig höjning av priserna på jordbrukets produkter.

I februari 1934 bildades Blädinge RLF-avdelning, som nu har 88 medlemmar. Genom att denna sammanslutning kommit till stånd har mycket på landsbygden förändrats till det bättre. Vidare tillkom en för Blädinge betydelsefull angelägenhet, när Blädingegården blev byggd och där de olika föreningarna nu har sina sammankomster. Gården var ett initiativ av RLF.

Många studieresor har under årens lopp företagits med bussar för att se förhållandena på andra platser, att bese anläggningar i anslutning till jordbruk och boskapskötsel.

Efter historiken höll förbundsordföranden Bernhard Ekström ett innehållsrikt föredrag om jordbrukets framtid.

En utredning av jordbrukets prisfrågor ligger f.n. i brännpunkten. Genom en höjning av lantarbetarnas löner blir jordbruket lidande, ty den var ej beräknad till uppgörelsen av jordbrukskalkylen. Konsumenterna kräver, att man skall gå med i priserna, men hur skall detta gå till? Man kan istället emotse en höjning av mjölkpriset. Visserligen är det lättare nu att förränta lånat kapital än det var på 1930-talet, när jordbrukets produkter ej gick att sälja, men ett lånat kapital är fortfarande svårt att amortera av. Om man kan klara räntorna, står skulden kvar lika stor. Vi måste på bästa sätt förädla våra produkter, så att de ger ett skapligt utbyte. Alla folkgrupper äro organiserade, varför skulle då den svenske lantbrukaren stå utanför? Vi måste hålla kontakten med varandra för att få skäliga priser på våra produkter.

Efter föredraget avtackade Blädingeavdelningens ordförande Aron Karlsson förbundsordföranden för det innehållsrika föredraget, som mottogs med kraftiga applåder.

Så följde supé, vartill medlemmarnas damer inbjudits. Vidare förekom film, musik och allsång.

## Ur Smålandsposten N:o 24 Torsdagen den 11 Februari 1954.



Vår käre far,  
farfar och morfar

### Alfred Svensson

född den 2/12 1880  
har i dag efter en tids svår sjukdom  
stilla insomnat, djupt sörjd men i  
ljust och tacksamt minne bevarad.  
Norra Vare, Blädinge den 9 febr. 1954.

**Hildur och Arvid.**  
Stig och Gösta.  
**Valter och Inga.**  
Britt-Mari, Kerstin, Richard.  
**Tage och Svea.**  
Gunilla.  
**Oscar.**

Skönt är att vila, när krafterna domna  
Trött efter världens oro och strid  
Skönt i den eviga vilan få somna  
Vi önska dig alla: Vila i frid.

Sv. Ps. 287.

### Dödsfall.

**Alfred Svensson** †. Efter några månaders sjukdom avled i tisdags i Alvesta f. hemmansägaren Alfred Svensson, Norra Vare, Blädinge, i en ålder av 73 år.

Med honom bortgick en god och sympatisk man, som med lugn och undergivenhet bar sin sjukdom. Han var född på gården, vilken han övertog efter sina föräldrar och som under årens lopp förbättrats i alla avseenden och för några år sedan överlämnades till en av sönerna. Inom församlingen har han innehaft flera förtroendeuppdrag som ledamot av kristidsnämnden under åren 1915 – 1918 samt ledamot av kommunalnämnden, pensionsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skolstyrelsen, vilka uppdrag han skött med gott omdöme och pliktrogenhet. Under flera år har han varit tillsyningsman för Sydsvenska kraft AB, och hålla dess ledningsgator rena från träd genom skogarna i orten. I hemvärdet inom socknen har han tagit aktiv del.

Närmast sörjande är fyra barn, söner Walter Fröstell, fanjunkare i Stockholm, Oscar Fröstell, måleriarbetare och bosatt i hemmet. Tage Fröstell, som innehar föräldragården i Norra Vare samt dottern Hildur, gift med lantbrukaren Arvid Samuelsen, Klockaregård, svärdöttrar och barnbarn.

## Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 4 Mars 1954.



Vår kära moster

**Anna Kristina Magni**

har i dag stilla avlidit i sitt 95:e  
levnadsår. Djupt sörjd av oss, släkt  
och vänner.

Blädinge den 3 mars 1954.

**SYSKONBARNEN.**

Sv. ps. 174 och 586: 5.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka  
söndagen den 14 mars 1954 kl. 10.


### *Dödsfall.*

**Anna Magni** †. På Blädinge vårdhem avled i går församlingens äldsta medlem, fröken Anna Kristina Magni, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av nära 85 år.

Hon var född i Blädingenäs och dotter till framlidne häradsdomaren Petter Magni, vilken avled 1909. På den stora gården fick hon tidigt hjälpa till med varjehanda. Hon tillhörde en syskonskara om tolv barn, av vilka finns en syster kvar i Amerika. Den bortgångna var en stilla, försynt och godhjärtad kvinna in i det sista.

Hon sörjes närmast av syster, syskonbarn samt en stor vänkrets.

## Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 27 Mars 1954.



Vår kära syster,  
moster och faster

**Anna Andersson**

har i dag stilla insomnat, i en ålder  
av 73 år och 16 dagar. Djupt sörjd  
och i tacksamt minne bevarad av  
syskon, syskonbarn, släkt och  
vänner.

Espetuna den 26/3 1954.

**AMANDA  
EVA och MAGNUS  
INGRID  
ALFRED och EVA  
ELLEN och GUSTAV  
Syskonbarnen.**

När jag skall lämna världen,  
O lämna du ej mig.  
Och låt vid hädanfärden  
Min blick ej släppa dig.  
När vända trycker anden  
I sista kampens nöd,  
Kom då och lossa banden,  
O Jesu för din död.

Sv. ps. 77, 115.

### *Dödsfall.*

**Anna Andersson** †. I sitt hem avled i går fröken Anna Andersson, Nybygget, Espetuna, Blädinge, i en ålder av 73 år. Den avlidna var född därstädes, där föräldrarna hade lantbruk vilket de överlämnade 1917, varvid modern och systrarna flyttade till Nybygget strax intill. Efter moderns död bodde de tre systrarna kvar. Anna Andersson var mycket anlitad med vävning och andra hemsysslor i bygden.

Hon sörjes närmast av syskon, syskonbarn samt många vänner i orten.



## Ur Smålandsposten N:o 44 Torsdagen den 18 Mars 1954.



### *Dödsfall.*

**Karl Magnusson** †. Efter endast några dagars sjukdom avled i går f. lantbrukaren Karl Johan Magnusson, Jutagård, Blädinge, i en ålder av 72 år. Den avlidne var född i Södregård, där föräldrarna innehade lantbruk. Under sina ungdomsår reste han till Amerika, där han stannade i många år. Hemkommen till fädernebygden övertog han lantbruket å Södregården, vilket han innehade till för 15 år sedan, då han överlämnade det och flyttade till en syster. Han sörjes närmast av syskon samt syskonbarn och deras familjer.

## Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 8 April 1954.

**Blädinge husmodersförening**, hade i lördags och söndags anordnat utställning i Blädingegården, varvid gammal och ny slöjd förevisades.

Alla möjliga föremål i bygden av gamla saker hade samlats ihop, men även från nuvarande tid, vilka var särskilt väl utförda. Föredrag hölls av hemslöjdskonsulent Lindkvist, Vislanda, om slöjd i Kronobergs län förr och nu. Ordföranden i husmodersföreningen, fru Ingeborg Ohlsson, Jutagård, hälsade föredragshållaren och besökarna välkomna. Konsulenten framhöll hur angenämt det är att få beskåda träslöjden, som förfäderna en gång i tiden tillverkat med primitiva verktyg. Han önskade att den nuvarande generationen skulle se till att inte träslöjden i hemmen försvinner. Han förevisade en hel del träslöjd, som f.n. tillverkas för hand av invalider, vilket allt var mycket vackert utfört. De välgjorda mjölkbunkarna av trä tilldrog sig mest uppmärksamhet, liksom den kvinnliga slöjden i vävnader, stickning och virkning.

Efter alla rundvandringar i utställningslokalen blev det kaffe.

På söndagseftermiddagen öppnades åter utställningen, först med kyrkkaffe, varvid Vislanda musikkår medverkade. Utställningen blev livligt besökt, och alla som varit där var belåtna.

Ordföranden tackade alla, som bidragit att göra utställningen så minnesrik och förolyckad samt alla som besökt densamma.

## Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 3 Maj 1954.

**Kyrkorådet i Blädinge**, har till kyrkovärd efter hemmansägaren Salomon Johansson, Blädingeås, som av sagt sig på grund av sjukdom, valt hemmansägaren Claes Dahl, Södra Vare. Till ombud vid stiftsmötet i Linköping valdes kyrkovärd Reinhold Salskog, Blädingenäs.

Efter högmässan i kyrkan på söndagen välkomsthälsade komminister Nils Nicklasson den nye kyrkovärden i kyrkans tjänst.

## Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 26 April 1954.

+

Härmed tillkännagives  
att  
min älskade make,  
vår käre far,  
farfar och morfar

**Johan Gustaf Karlsson**

i dag stilla och lugnt insomnat i sitt  
77:e levnadsår, djupt sörjd och  
saknad, i tacksamt minne bevarad av  
mig, barn, barnbarn och barnbarns-  
barn, bröder, övrig släkt och vänner.  
Blädinge den 24/4 1954.

**MARTINA KARLSSON.**

**Barnen.**

Ett strävsamt liv har slocknat ut,  
En flitig hand har domnat.  
Din arbetsdag har tagit slut,  
Ditt trötta huvud somnat.

Sv. ps. 400 v. 11.

### *Dödsfall.*

**Johan Gustaf Karlsson** †. Å epidemisjukhuset i Växjö avled i lördags f. hemmansägaren Johan Gustaf Karlsson, Oby Lillegård, Blädinge, i sitt 77:de levnadsår.

Han var född i Gåvetorp, Ströby, och arbetade i unga år vid järnvägen men övergick sedan till jordbruk. År 1916 köpte han den gård, som han brukat till i fjol, då han överlät den till en son. Han har här tillsammans med sin maka utfört en enastående gärning. Sålunda har de fostrat 17 barn, alla till goda och arbetsamma medborgare. Att på den lilla gården kunna utan hjälp frambringa försörjning för en så stor familj förefaller närmast som ett konststycke. Men Karlsson var en arbetets man, som från arla och till sälla arbetade med sitt jordbruk. Genom nyodlingar har han fördubblat den odlade arealen, likaså har han förbättrat såväl bostadshus som ladugård. Personligen var han vänlig och förnöjsam.

Närmast sörjande är maka, barn och två bröder i Amerika.

## Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 10 Maj 1954.

### *Dödsfall.*

**Ingrid Maria Petersson** †. På lördagen avled i sitt hem änkefru Ingrid Maria Petersson, f. Jons-son, Lästad säteri, Blädinge.

Den avlidna var född i Skatelöv 1866. Hennes make var framlidne lantbrukaren Johan Petersson, som avled för något år sedan. Makarna brukade under många år lägenheten Gåvetorp, för vilket arrendet utgjordes av dagsverken för Lästads säteri. Med fru Petersson bortgick en arbetsam och plikttrogen kvinna. Hon skötte sista tiden hushållet åt en son.

Hon sörjes närmast av sonen, skogsarbetaren Ernst Petersson, Lästad säteri, Blädinge, samt dottern gift med sågverksarbetaren Klas Karlsson, Benestad, samt barnbarn.


**LASTBILSTRANSPORTER av alla slag utföres snabbt.**



**HUMAN  
TAXA.**

**HOLGER NILSSONS ÅKERI, BLÄDINGE. – Tel. 20.**

## Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 20 Maj 1954.



Min käre make,  
vår lille far,  
Hemmansägaren

### Gustav Andersson

har i dag lämnat oss, men i ljus och  
tacksamt minne bevarad av oss,  
syskon, släktingar och många  
vänner.

Blädinge den 18 maj 1954.  
**DORA ANDERSSON.**  
**Olle, Börje, Alvar.**

Sv. ps. 355.

---

Jordfästningen äger rum i Blädinge  
kyrka söndagen den 23/5 kl. 10.

### *Dödsfall.*

**Gustav Andersson** †. Hemmansägaren Gustav Andersson, från Blädinge hittades på tisdagsmorgonen i Alvesta död. Dödsorsaken var hjärtslag.

Den bortgångne, som led av svagt hjärta, var på måndagen på lasarett för undersökning. När han reste hemifrån hade han meddelat att om han fick skulle han stanna kvar på lasarettet och därför blev inte familjen orolig, när han inte återvände på kvällen.

Andersson var född i Kvenneberga och var vid sin död 53 år gammal. Ungdomstiden tillbringade han på fädernegården. Sedan utvandrade han till Amerika och var under en tid anställd hos en broder, som där drev en farm. Efter ett besök i Sverige återvände han till Amerika för andra gången och gick sedan till sjöss som sjöman under några år. 1936 kom han till Blädinge och inköpte då Näs Östregård, som han sedan har brukat. Han ingick äktenskap 1938.

Närmast sörjande är maka, tre barn, övrig släkt och vänner.

## Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 25 Maj 1954.

## Blädinge

### Fastighets- och lösöreauktion

**Lördagen den 29 maj kl. 14** låter sterbhusdelägarna efter änkefru **Augusta Eklund, Alfredsholm, Blädinge**, genom offentlig auktion försälja fastigheten Blädingenäs 2:15, kallad Alfredshem, belägen i Blädinge by. Fastigheten innehåller två större och ett mindre rum och kök å nedre botten samt ett rum och hall samt garderober å övre. Vacker trädvuxen tomt med erforderliga uthus samt brunn. Källare saknas.

Fastigheten får tillträdas den 1 juni. Blivande köpare skall som handpenning erlägga 2,000 kr. samt resterande vid tillträdet. Fri provningsrätt förbehålles. Övriga villkor meddelas vid auktionen. Efter fastighetsauktionen försäljes all dödsboet tillhörig egendom såsom möbler av olika slag samt husgerådssaker.

För annan persons räkning försäljes vid samma tillfälle en del kopparsaker samt möbler av skilda slag.

**Auktionsförvärdaren.**

Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 31 Maj 1954.

## Kungen gav kronobergarna högt betyg

De klarar nog svåraste problemet,  
landsbygdens avfolkning, trodde han



*Konungen mottar Blädingebarnens sångarhyllning, medan komminister Nicklassons dotter Kristina t.h. håller upp sockengillet's standar.*

..... På vägen söderut längs Salens västra vackra strand stoppade kungen framför Hallanäs vårdhem, där ombudsman Rune Gustafsson stod med de två jämnåriga och tvillinglika kusinerna, dottern Marie-Louise och hennes kusin Harriet Hjertkvist – och blommor givetvis.

I Blädinge hade sockengillet stått för rusthållet. Det hade blivit ett verkligt hemtrevligt mottagande. ”Välkommen till Blädinge” på en banderoll över vägen var invävt i en slinga av småländska nationalblommor, Linnéan.

Minnesstenen framför Blädinge kyrka med årtalet 1612 var samlingsplatsen, omgiven av sjungande skolbarn – kantor Gunnar Johansson som ledde dem i ”Maj” av H. Colléen – och värendsklädda Blädingekvinnor. Sockengillet hade förfärdigat ett eget standar med en symbol för Bländabygden, i vars hjärta kungen nu var, och komministerdottern Kristina Nicklasson höll det i sin hand, medan pappa Nils välkomnade landstingsman Aron Karlsson i Espetuna, sockengillet's ordförande. Kerstin Olsson hette blomsterflickan, och hennes namne, socknens äldsta, Kristina Olsson, kunde i sin ålders höst – 89 år – inregistrera sitt andra kungamöte. Den förste var farfarsfar till Gustaf Adolf och hette Carl med ordningsnummer XV. 1872 skedde mötet – då var vår kung inte född.

Sin namnteckning hann Gustaf Adolf fästa på pappret, innan han lämnade Blädinge följd av hurrarop – och namnet skall så småningom fästas på minnesstenen.



*Jaså, det var 1872 säger kungen här till Kristina Olsson, Blädinge äldermor, som talar om sitt första kungamöte – med Carl den XV.*

## Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 10 Juni 1954.

### Medaljutdelning.

I Blädinge kyrka utdelades pingstdagen till kyrkovärd Salomon Johansson, Blädingeås, Patriotiska sällskapets guldmedalj. Utmärkelsen mottogs av maken, fru Karin Johansson, då kyrkovärd Johansson på grund av sjukdom var förhindrad att närvara. Medaljen överlämnades av komminister Nils Nicklasson, som i samband med i ett tal erinrade om hr Johanssons 25-åriga gagnande arbete som ledamot av kyrkorådet, varav de sista femton åren som kyrkovärd och i nio år som kyrkokassör.

## Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 28 Juni 1954.


<i>Förlovade</i>	
<b>Gösta Petersson</b> <b>Berith Nilsson</b>	
Vislanda.	Blädinge.
25/6 1954.	

### Dödsfall.

**Eva Sofia Rosén** †. Natten till fredagen avled i sitt hem fru Eva Sofia Rosén, maka till f. fjärdingsmannen O.M. Rosén, Hallåkra, Blädinge, 80 år gammal.

Fru Rosén var född 1874 å den gård, där hon nu fick sluta sin långa levnad. Hon ingick äktenskap år 1901 och innehade jämte maken gården tills för ett 10-tal år sedan, då den överläts till yngste sonen. Den bortgångna ägnade så länge hon var verksam all sin tid och sitt intresse åt hemmet och har gjort sig känd som en duktig och arbetsam husmor. Hon har alltid varit lugn och stilla och genom sin godhet skaffat sig många vänner.

Närmast sörjes den bortgångna av maken och fyra barn, varav sonen Karl vistas i hemmet, dottern Agda är gift med gjuteriarbetaren Jesper Gustavson, Blädinge, sonen Ebbe kontorsföreståndare i Lessebo och Herbert innehar fädernegården. I sorgen deltagar dessutom barnbarn och syskon.


Min innerligt älskade maka, vår kära lilla mor, farmor och mormor
<b>Eva Sofia Rosén</b> f. Karlsson
har i dag stilla insomnat i sitt 81:a levnadsår. Djupt sörjd och saknad men i ljust och tacksamt minne bevarad av oss, övriga släktingar och vänner.
Hallåkra, Blädinge den 25 juni 1954.
<b>O.M. ROSÉN.</b> <b>Karl.</b> <b>Agda och Jesper.</b> Elsie. Erna. <b>Ebbe och Inga-Britt.</b> Jan-Owe. Marita. <b>Herbert och Evy.</b> Rolf. Lars-Olof. Sv. Ps. 66.
Flitig så länge krafterna räckte Tålrig och nöjd har du levat ditt liv Somnat när allsmakten livslågan släckte Ljust är ditt minne, Vila i frid.
Inbjudes att övervara begravningsakten i Blädinge kyrka söndagen den 4 juli 1954 kl. 10,00. Samling i Hallåkra kl. 7, 30. Efter gudstjänstens slut intages middag i sorgehuset.

## Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 24 Juni 1954.



Tillkännagives  
att  
min älskade make,  
vår käre far och farfar,  
**f. Hemmansägaren**  
**Karl Magni Ring**  
lämnat oss i dag i sitt 85:e levnadsår,  
djupt sörjd och saknad men i ljus  
och tacksamt minne bevarad av mig,  
barn, barnbarn och barnbarnsbarn  
samt släkt och vänner.  
Södra Vare, Blädinge den 22 juni 1954.

**MARIA RING.**  
**Arvid och Hilda.**  
Kerstin, Olle, Alice, Harley.

**Oscar.**  
**Ivar och Elsa.**  
Göran, Harald, Birgitta.

**Lennart och Ruth.**  
Anders, Monica.

Sv. ps. 333.

### *Dödsfall.*

**Karl Magni Ring** †. I Växjö avled på tisdagen f. hemmansägaren Karl Magni Ring, Södra Vare, Blädinge, i en ålder av närmare 85 år.

Den avlidne var född på Rickardshults soldattorp i Vislanda 1869. Som ung kom han med sina föräldrar till S. Vare, där hans fader köpte ett hemman 1887. Efter att ha brukat det överlämnade han det till sonen Karl Magni 1897. På olika sätt har den nu avlidne drivit upp lantbruket till en mönstergård genom odling och stenröjning. När de första maskinerna kom i bruk, var han mycket intresserad av att anskaffa sådana. Redan 1940 installerades mjölkningsmaskin på gården för att lätta på arbetsbördan. Dessutom har han innehaft en del uppdrag, såsom huvudman i Vislanda pastorats sparbank, varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen samt i Vislanda-Blädingeortens elektriska förening. För omkring fem år sedan överlämnade han lantbruket till en av sönerna men bodde kvar på gården, som han brukat i över femtio år. Han sörjes av maka, fyra söner, sonhustrur, barnbarn och barnbarnsbarn samt övriga släktingar och en stor vänkrets.

### Pälle Näver:

### *Johannisnatt*

*Nu blundar natten ett ögonblick  
emellan skymning och gryning,  
all oro stillnar och sorlet dör  
likt fjärran viskande dyning.  
Ur vida skogar en susning når  
med bud till höjder och dalar,  
att nu är mognandets stora stund,  
som liv och lycka hugsvalar.*

*De spröda löften, som våren tänt  
i sav och spirande knoppar,  
slår ut i natt som i vildrosglöd  
och nektarsskimrande droppar...  
Det är som nynnande överallt  
som ler, blommor och andas  
en stilla brudmelodi, som vekt  
med hela skapelsen blandas.*

*Bak midnattskyddarnas blå gardin  
en drömögd stjärna sig gömmer  
och varsamt, vänligt sitt silverljus  
i blomsterskålarna tömmer.  
Och är det ej som den stjärnas fred  
med himlen ville förena  
den blomstersmyckade unga jord  
med allt det vackraste, rena?*

*Så öppna då din förtrollnings kalk  
till blom, du skönast av nätter,  
i gryningsvindarnas mjuka smek  
kring vida skogar och slätter!  
Må sinnet breddas med blomsterhelg  
att vardagstankarna smycka,  
när in mot möda och frostig höst  
vi går med drömmar om – lycka!*



## Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 29 Juni 1954.

### Nytt altarbrun i Blädinge kyrka.

I samband med högmässan i Blädinge kyrka midsommardagen överlämnade de kyrkliga syföreningarna ett nytt vackert altarbrun, utfört och ritat av konstnärinnan fru Gunilla Stuart, Ronneby, och tillverkat av Licium Textilateljé, Stockholm. Kostnaden uppgick till 1,100 kr. Komminister Nils Nicklasson tackade å egna och kyrkorådets vägnar de kyrkliga föreningarna för den vackra gåvan till kyrkan och förklarade den invigd. Samma dag döptes i kyrkan fyra barn. Det finns nog ingen nu levande i församlingen, som tidigare varit med om något fyrfaldigt bröllop.

## Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 5 Juli 1954.

### *Begravning.*

I går jordfästes i Blädinge kyrka f. hemmansägare Karl Magni Ring, Södra Vare, och fru Eva Sofia Rosén, Hallåkra. När kistorna inbars i kyrkan, utfördes orgelmusik "Sursum corda" av V. Ahlén. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Nils Nicklasson med utgång från Psalt. 90: 10 "Vårt liv varar i 70 eller 80 år, om det bliver långt, ty det går snart förbi". Från läktaren sjöng kantor Gunnar Johansson till eget ackompanjemang "Jesu min Herre till Dig jag längtar" av Bach. Under det sorgeprocessionen lämnade kyrkan utfördes "Largo" av A. Runbäck. Vid Rings grav tog först de närmast sörjande farväl. Vidare talade en systerson, kvarnägare Oskar Ekström, Strömsnäsbruk, hemmansägaren Artur Johansson, Vislanda, lantbrukaren Anders Nilsson, Tävelsås, smedmästare Lars Nilsson, Vislanda, kyrkovärden Claes Dahl, Södra Vare, fru Gulli Pettersson, Södra Vare, f. hemmansägaren Karl Berggren, Ekevarven, banktjänsteman Karl Johansson, Vislanda, för Vislanda pastorats sparbank, hemmansägare Sture Johansson, Västregård, och hemmansägaren Olof Andersson, Blädingeås. De sörjandes tack framfördes av sonen Oscar Ring, Södra Vare.

Vid fru Roséns grav talade maken f. fjärdingsmannen O.M. Rosén, sönerna hemmansägaren H. Rosén, kontorist Ebbe Rosén, Lessebo, f. hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna framförde grannarnas tack, köpman Gunnar Engström, Alvesta, f. lärarinnan Klara Snygg och fröken Ingrid Johansson för vänkretsen. De sörjandes tack för den vackra hedersbevisningen framfördes av kyrkoherde Nicklasson. Många kransar och blommor nedlades vid båda gravarna.

## Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 12 Juli 1954.

### *28-årig Alvestabo drunknad i Salen*

En drunkningsolycka inträffade vid 17-tiden på lördagen i sjön Salen utanför Blädingenäs, varvid 28-årige industriarbetaren Tage Svensson, Alvesta, omkom. Olyckan inträffade blott ett par hundra meter från stranden, där dragningar efter den förolyckade i går kväll ej lett till något resultat.

Svensson var tillsammans med en kamrat, Fingal Lindell, i dennes motorbåt på väg från Alvesta till Lindells sommarstuga i Blädingenäs. Komna till i höjd med Blädingenäs och mitt ute på sjön hade Lindell vänt sig om för att mixtra med båtmotorn. Plötsligt hörde han ett plaskande, och när han vände sig om, såg han hur Svensson fallit överbord och låg och simmade i vattnet.

Eftersom kamraten såg ut att klara sig väl skrek Lindell åt honom att han skulle hålla sig uppe, varefter han styrde båten en runda för att hämta upp den nödstälde. Emellertid såg han plötsligt, hur Svensson sträckte upp händerna ur vattnet och sjönk till botten, innan han hann fram till olycksplatsen. Efter att förgäves ha sökt efter den drunknande, styrde Lindell båten mot land och larmade genast polis och räddningsmanskap.

Genom landsfiskal Gustaf Öhrstams, Alvesta, försorg igångsattes genast draggningar, som emellertid snart måste avbrytas. Lindell kunde själv inte lämna exakta uppgifter om var olyckan inträffade ute på sjön, och från en efterföljande båt, som på avstånd sett händelsen, gavs platsuppgifter, som avvek från Lindells.

Draggningarna fortsatte i går med ett tiotal båtar men måste utan att ha gett resultat avbrytas vid 16-tiden på grund av den svåra storm, som blåste upp på sjön. De fortsätter i dag. Djupet på olycksplatsen uppskattas till cirka tre meter.

\*

Tage Svensson var född i Rosenfors i Kalmar län och yngste son till lantmästare Karl Svensson, Rosenfors. Sedan 1947 innehade han anställning som industriarbetare vid Industribolaget – numera Autospeed – i Alvesta, där brodern Olle är förman. Han var mest känd som en utmärkt fotbollsspelare i Alvesta GoIF, där han tidvis spelat i A-laget icke utan framgång. Närmast sörjande är föräldrar och fem syskon samt en stor krets vänner och idrottskamrater.

## **Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 19 Juli 1954.**

**Den drunknade återfanns i Salen.** Den förra söndagen under motorbåtsfärd på sjön Salen drunknade industriarbetaren Tage Svensson, Alvesta, återfanns på lördags-eftermiddagen i sjön intill Hästskoö invid Blädingenäs, Blädinge. Tecken tyder på att Svensson vid drunkningstillfället fastnat med fötterna i gytjtjan och därför ej kunnat ta sig upp igen. Den häftiga blåsten de senaste dagarna har sedan drivit honom mot den lilla ön, där han hittades på grunt vatten av Gunnar Karlsson, Södregård, Blädinge, och Rolf Karlsson, Alvesta, vilka med motorbåt sökte efter den förolyckade. Polisens undersökningar på sjön inställdes i tisdags, men hela veckan har arbets- och idrottskamrater med i genomsnitt 10 – 14 båtar per dag draggat efter den förolyckade.

## **Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 26 Augusti 1954.**

### **Brandövning i Blädinge.**

Vislanda brandkår hade i går kväll anordnat brandövning i Blädinge med deltagande från omgivningen.

Övningsföremål var fastigheterna vid stationen. Demonstrationerna leddes av brandchefen och smedmästaren Lars Nilsson, Vislanda, samt för Blädinge brandchefen och lantbrukaren Ruben Aronsson, Jutagård. Deltagarna följde med stor uppmärksamhet arbetet med sprutor och slangar och hur dessa skall fungera i händelse av eldsvåda. Vidare propumpades den nya branddammen invid sågen vilken blivit en god vattentillgång, om den behöver tagas i bruk. Dessa övningar är mycket värdefulla så att de flesta vet, hur en eldsvåda skall bekämpas.

## Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 30 Augusti 1954.

**Gåva till Blädinge kyrka.** I samband med gårdagens högmässa i Blädinge kyrka överlämnade f. hemmansägaren Aron Andersson och hans maka, N. Vare, till kyrkan en vackert utförd dopvattenkanna i tenn.

Av kontanta medel, som skänkts till kyrkan, hade köpts två altardukar i äkta linne, utförda av Kyrklig textil i Uppsala. Kyrkoherde Nils Nicklasson framförde å kyrkorådets vägnar ett varmt tack för gåvorna och förklarade dem invigda för sitt ändamål.

**De gamlas dag i Blädinge,** firades i går under stor tillslutning.

Högtidligheten inleddes i kyrkan med högmässa och nattvardsgång. Predikan hölls av kyrkoherde Nils Nicklasson. Kyrkokören sjöng under kantor Gunnar Johanssons ledning "Kommen till mig, så säger Herren" av M.L. Bhadslow. Som postludium spelades Fantasi av B.G. Troberger.

Därefter hade de kyrkliga sykreterna inbjudit de gamla till kyrkkaffe i Blädingegården, där det trakterades med kaffe, tårta och ostkaka. Å sykretsens vägnar hälsade kyrkoherde Nicklasson samtliga välkomna. Hr Olle Nilsson, Västregård, sjöng några sånger ackompanjerad på piano av kantor G. Johansson. Bland de äldsta var fru Kristina Olsson, Mossbo som i år fyller 89 år. F. hemmansägaren Gustaf Svensson, Hult, i samma ålder samt hemmansägaren August Johansson, Blädingenäs, bördig från Öja, som fyllt 90 år. Fru Wolf, Oby Haga, sjöng några sånger till pianomusik.

Under året har 17 personer, som var med föregående år, avlidit. En tyst minut ägnades åt minnet av de bortgångna. Gästernas tack för välfägnaden och den minnesrika dagen framfördes av hemmansägare Claes Dahl, Södra Vare, och f. hemmansägaren Karl Berggren, Ekevarven. Kyrkliga sykreterna överlämnade genom fru Ingeborg Wärenfeldt till kyrkoherde Nicklasson med maka en blomma och framförde ett varmt tack. Dagen avslutades med sång och bön.

## Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 2 September 1954.

### Blädinge

#### Auktion å välbelägen fastighet

**Lördagen den 11 innevarande september kl. 15 låter kriminalkommisarie Gustaf Medins sterbhus, Blädinge, genom offentlig auktion därstädes försälja fastigheten Blädinge Västregård 2<sup>16</sup> i Blädinge sn**

Vackert belägen invid stora landsvägen Alvesta-Vislanda, c:a 3 km. från Blädinge station omedelbart invid Alvesta köpings gräns. Tomt-areal 1.530 kvm. Trädgård med ett flertal frukt- och prydnadsträd m.m. Villabyggnad uppförd 1937 av plank, brädfordrad, oljemålad, rödtegel-tak, inneh. på nedre vån. 2 rum, möblerbar hall, kapprum, kök, kökstambur och tvättrum samt på övre vån. 2 rum, kök, möblerbar hall och stora garderober. Cv. vv. badrum, vattenledning med hydrofor, avlopp, elektr. ljus, kraft och telefon. Källare under huset. Uthusbyggnad inrymmande verkstad och vedbodur.

Hela fastigheten ställes till köparens förfogande den 1 nästkommande november. Visning efter hänvändelse till fru Hilda Medin, Blädinge, tel. 46. Köpare skall vara beredd att vid auktionstillfället erlagga 1/10 av köpesumman såsom handpenning. Övriga villkor före auktionen.

Alvesta den 1 september 1954.

**ERIC JONSSON.**

**Cyklande flicka och skåpbil i kollision.** En sjuårig skolflicka, Monica Franzén, i Blädinge som börjat småskolan, råkade i förrgår, då hon skulle cykla hem, komma i vägen för en skåpbil i vägkorsningen vid kyrkan.

Vid sammanstötningen erhöll hon blesyrer över hela kroppen. Vid företagen undersökning kunde inga inre skador upptäckas, möjligen en hjärnskakning, varför hon fick stanna några dagar för vård och observation. Vem som var skuld till olyckan får polisutredningen fastställa.

## Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 6 September 1954.

### Avskedspredikan i Blädinge.



*Nils Nicklasson.*

Kyrkoherde Nils Nicklasson, som utsetts till kyrkoherde i Södra Sandsjö, höll i går avskedspredikan i Blädinge församling. En fulltalig menighet av församlingsbor hade samlats i kyrkan.

Kyrkoherde Nicklasson predikade över dagens text, 12 sönd. i Trefaldighet Matt. 5: 33 – 37. ”Jesus sade till sina lärjungar ”I haven hört att det är sagt till de gamle, du skall icke svärja falskt och du skall hålla din ed inför Herren”.

Under kantor Gunnar Johanssons ledning sjöng kyrkokören till orgelmusik ”Kriste, konung i Guds rike” av J.S. Bach. Innan kyrkoherde Nicklasson lämnade predikstolen, framförde han ett varmt tack till församlingsborna, till sin ämbetsbroder, kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, kantor Gunnar Johansson, Blädinge, kyrkovårdarna Reinhold Salskog, Blädingenäs, och Claes Dahl, Södra Vare, kyrkovaktmästaren Karl Andersson, Andersboda, samt kyrkorådets medlemmar, de kyrkliga sykkretsarna m.fl. sammanslutningar, som han under sin 11-åriga tjänstgöring kommit i kontakt med. ”I dag gives mig tillfälle framföra med största tacksamhet, att det varit mig beskärt att få tjänstgöra i denna kyrka. Jag har känt mig buren i kyrkans tjänst. Församlingens barn i söndagsskolan, de många enskilda, de flesta familjer har det blivit kontakt med genom bröllop, begravning eller andra bjudningar, och det har alltid varit ett gott förhållande med trivseln här i församlingen”.

Genom kyrkovård Salskog överlämnades till kyrkoherde Nicklasson en penningssumma med textad adress från församlingsborna med följande tal i avskedets stund:

Kyrkoherde Nicklasson har nu fullgjort sin tjänst som komminister här i församlingen. Vi Blädingebor känner oss stå i stor tacksamhetsskuld till honom för vad han under de 11 år i tjänsten inom församlingen utträttat till församlingens fromma. Det är en sällsynt god prästerlig gärning, som utförts och att vi nu kan glädja oss åt ett tempel och en kyrkogård i vackert och värdigt skick, det har vi i första hand kyrkoherde Nicklasson att tacka för. Så vill jag framföra församlingens tack för den vackra oblatasken i äkta silver, som överlämnades vid återinvigningen av kyrkan. Så vitt jag vet har aldrig något officiellt tack framförts härför. Å egna och övriga kyrkoledamöters vägnar vill jag säga ett varmt tack för alltid gott samarbete. Som ett synligt bevis för församlingsbornas uppskattning för vad kyrkoherden och hans familj varit för Blädinge vill jag nu överlämna denna textade adress och avskedsgåva med tack för den tid som varit och med önskan om god trivsel i det nya hemmet och den nya församlingen.

Kyrkoherde Nicklasson framförde ett hjärtligt tack för gåvan till församlingsborna. Kyrkoherden med familj inbjöd därefter församlingsborna till kyrkkaffe i prästgården, vilken var talrikt besökt. Kantor Gunnar Johansson framförde ett tack till kyrkoherden samt överlämnade blommor med orden:

– Denna högmässa har för församlingen blivit betydelsefull. Vår avhållne församlingsherde lämnar i dag komministraturen i Blädinge. Brinnande i anden har han förvaltat sitt ämbete. Kyrkovärd Salskog har framfört församlingens tack. Församlingen har i dag talrikt slutit upp kring sin herde. I denna större ring av församlingsbor skulle jag vilja säga, finns en mindre, en inre. Den utgöres av medkännarna i kyrkan, kyrkovärdarna, kantorn, kyrkovaktmästaren och kyrkokören. Jag vet att dessa på ett alldeles särskilt sätt i dag känner behov av att varmt tacka sin herde och medkännare i templet. Denna ring av medkännare sluter i dag på ett alldeles särskilt sätt nära sin herde i innerlig vänskap, som aldrig tillförne att tacka för de gångna årens rika samarbete. Viljestark i anden men ödmjuk inför kyrkans stora uppgifter kommer vi alltid att minnas kyrkoherde Nicklasson. Och allt det goda han nedlagt för kyrkan och kyrkogårdens förskönande har förut nämnts. När vi ser hur altaret av församlingsbor smyckas, så vill jag erinra om den blomsterfond som kommit till genom kyrkoherde Nicklassons försorg. Höves det blommor på altaret, höves det idag framför allt blommor till vår herde. Må dessa små enkla blommor från oss kyrkotjänare hjälpa till att etsa in minnet av Blädinge kyrka smyckat till helig tjänst och minnet av det alltid goda samarbetet.

Därefter sjöng kyrkokören av Paul Nilsson ”Över vår Herde gjut Din ande”. som postludium spelades Fuga av H. Anglebert.

**Gåva till Blädinge kyrka.** Vid högmässan i går överlämnades till Blädinge kyrka två vackra blomvasar i tenn utförda av konstsmeden Harald Andersson, Vislanda. Givaren av desamma vill vara okänd. Kyrkoherde Nils Nicklasson framförde kyrkans och församlingens tack för den värdefulla gåvan.

## Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 16 Oktober 1954.

### *Dödsfall.*



Min gode make,  
vår älskade lilla pappa  
och morfar

**Isidor Billstein**

har hastigt lämnat oss i sitt 61:a  
levnadsår, djupt sörjd och saknad av  
oss, släkt och många vänner.

Lästad säteri, Blädinge den 15/10 1954.

**MARGARETHA BILLSTEIN.**

**Barnen.**  
Barnbarnen.

---

Jordfästningen äger rum lördagen den 23  
oktober 1954 kl. 14 i Blädinge kyrka.  
Samling vid kyrkan.

### *Isidor Billstein död.*



På torsdagsaftonen avled utan föregående sjukdom godsförvaltaren Isidor Billstein, Lästad säteri, Blädinge. Han fyllde för en månad sedan 60 år.

Den senaste tiden hade han besvärats av svagt hjärta, vilket nu bidrog till hans hastiga bortgång. Billstein var född på Grekusborgs gård, Svedala. I ungdomsåren genomgick han Ystads h. allm. läro-

verk samt Önnestads lantmannaskola samt högre fortsättnings- och kontrollassistenskurs vid Fridhems lantmannaskola. Han började därefter arbeta på fädernegården i Svedala och arrenderade samtidigt Ölfstorps gård, innehade eget lantbruk i Forserum och hade sedan anställning som förvaltare på större gods i Värmland, Uppland och Västergötland. 1941 kom han till Lästad säteri i



Blädinge, som godsförvaltare åt fröken Mary Stephens, Torne, för gårdarna Lästad, Torne och Vevik, vilken anställning han innehade vid sin bortgång. Med förvaltare Billstein bortgick en man, som kunde sköta den syssla han anförtroddes. I sällskapskretsar var han uppskattad för sitt goda sinnelag, och det saknades aldrig gäster å Lästads säteri, ty dit tog de sig gärna.

Den avlidne sörjes närmast av makan Margaretha och fyra döttrar. Av dem är Inga gift med hr Allan Engström, anställd vid Separator, Stockholm, Ulla gift med ingenjör Roy Almqvist, Stockholm, Anna-Lena, gift med sekreteraren vid Franska handelskammaren Marc Lombard, Stockholm, Kerstin barnpsykolog och vistas i Tyskland för studier. Han sörjes dessutom av en syster i Leksand, en broder i Helsingborg, svågrar och svägerskor med deras familjer. I sorgen deltar en stor vänkrets.

## Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 25 Oktober 1954.

### Blädinge har valt komminister.



*Nils Ekedahl.*

Vid komministervalet i Blädinge i går valdes den i andra förslagsrummet uppförde kyrkoadjunkten Nils Ekedahl, Ör, med 175 röster. Den i tredje förslagsrummet uppförde t.f. komministern i Tutaryd B. L. Fredborn fick 35 röster och den i första förslagsrummet uppsatte komministern i Skede C. G. Gustafsson 34 röster.

Den nye komministern i Blädinge är född 1910 i Oskarshamn. Efter studentexamen i Kristianstad och studier i Lund avlade han teol. kand. examen 1942 och prästvigdes han för Växjö stift 1943. Omedelbart efter avslutade studier i Lund antog han befattningen som lärare och sedan även som pastor å Statens uppfostringsanstalt å Bona. Efter att han inträtt i prästgärningen i stiftet, haft missiv som pastorsadjunkt i Bolmsö och Stenbrohults församlingar blev han t.f. kyrkoherde i Hemmesjö.

Sedan 1951 har han innehaft kyrkoadjunkturen i Ör. Under tiden såväl i Hemmesjö som i Ör har han varit knuten till fångvårdsanstalten i Växjö som fängelsepastor.

Bland uppdrag kan nämnas ledamotskap av Kronobergs läns nykterhetsförbund, och vidare är han anlitad som föredragshållare i nykterhetsfrågor.

## Ur Smålandsposten N:o 170 Lördagen den 30 Oktober 1954.

### Födelsedag.

70 år fyller på tisdag f. kontoristen Karl Albin Svensson, Oby Björkhaga, Blädinge. Han är född i Lisebro, Blädinge där fadern var lantbrukare. I ungdomsåren hjälpte han föräldrarna med gårdens skötsel. 1907 tog han anställning vid SJ som bromsare med placering i Malmö. Efter hand avancerade han till förste kontorist i Stockholm. Efter att ha tjänstgjort vid SJ i över fyrtio år avgick han med pension. Han har alltid varit fäst vid sin hembygd, där han byggt upp sig en villa med vacker trädgård omkring, och där tillbringar han nu sin ålderdom. Med sitt glada och gemytliga sätt har han funnit många vänner i omgivningen.



## Ur Smålandsposten N:o 171 Måndagen den 1 November 1954.

**Blädinge sockengille**, hade i fredags kväll skördefest och samkväm i Blädingegården.

Ordf., hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, hälsade de närvarande välkomna. För kvällens höjdpunkt svarade seminarielärare Eric Bojs, Kalmar, som ritade karikatyrer och berättade om Småland, vilket utlöste många glada applåder. Underhållningsmusik utfördes av violinisten Alfred Karlsson och pianisten fru Inga Gabriellson, Vislanda. En liten flicka sjöng flera sånger och Olle Bravell utförde solosång. Så följde kaffedrickning. Blädinge gille har nu 110 medlemmar.

## Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 4 November 1954.



Vår kära lilla uppoffrande  
mor, mormor och farmor

### Emma Jonsson

avled i dag hastigt i sitt 77:de  
levnadsår, djupt sörjd och saknad av  
oss, barn, barnbarn, syskon, släkt och  
många vänner.

Andersboda, Blädinge den 1 november  
1954.

**BARNEN.**  
**Barnbarnen.**

Sv. Ps. 586.

*Så stilla du lade ditt huvud till ro  
Vår moder så kär för vårt minne.  
Nu är det så tyst uti ditt bo  
När du inte mer finns därinne.  
Det du gav oss i livet, det lever och gror  
för barnen och barnbarnens minne.*

### *Dödsfall.*

**Emma Jonsson** †. På måndagskvällen avled i sitt hem i Andersboda, Blädinge, utan föregående sjukdom fru Emma Jonsson, f. Persson, änka efter snickare Anders Johan Jonsson.

Hon var född i Odensjö i Skatelöv år 1878. Hon ingick äktenskap år 1894 och blev då bosatt i Björkelund under Färanäs i Blädinge. 1901 inköpte maken jordbruksfastigheten Näshult i Blädinge, som sedan innehades till omkring 1930, då sonen John blev ägare till densamma. Makarna flyttade år 1939 till bostadsfastigheten Andersboda, där de sedan dess bott. Under fjolåret blev fru Jonsson änka och har därefter bott ensam i stugan. Genom att maken ägnat sig åt tvenne yrken har fru Jonsson som en dugande lanthusmor inte bara fått ägna sig åt hem och trädgård utan även fått svara för utförande av ett flertal dagliga jordbrukssysslor.

Den bortgångna sörjes närmast av tre döttrar, Agda är gift med hemmansägaren Gustaf Johansson, Blädingenäs, Hildina gift med köpman Oskar Engström, Malmö, samt Astrid gift med smedmästaren Karl Nordström, Blädinge. Sonen John innehar föräldragården i Näshult. Dessutom sörjes hon av en broder, bosatt i Alvesta och en annan broder i Uråsa samt en syster i Amerika. I deras sorg deltagit släktingar och en stor vänkrets.

## Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1954.

### **Halka vållade bilkollision i Blädinge.**

En kollision inträffade på torsdagen på vägen Alvesta – Vislanda mellan en personbil och en lastbil.

De båda bilarna gick i samma riktning söderut. Lastbilen körde före, medan personbilen höll strax efter. Vid Jutagård i Blädinge skulle lastbilen vika av åt höger för att köra in på en sidoväg. Väglaget var halt och det bar sig inte bättre än att personbilen, som var strax efter lastbilen, inte kunde bromsa in utan körde in i lastbilen. Betydande materiella skador uppstod på personbilen. Lyckligtvis blev inga människor skadade.

## Ur Smålandsposten N:o 183 Måndagen den 22 November 1954.

**Blädinge kyrkliga västra sykrets**, firade i går 20-årsjubileum i Blädingegården.

Inbjudna var östra sykretsen samt de präster, som haft sin verksamhet i Blädinge. V. komminister Gustaf Nyqvist hälsade välkommen. Västra sykretsen bjöd på kaffe. En damkör sjöng till ackompanjemang av kantor Gunnar Johansson "Bereden väg för Herran" samt "Lovoffer" av J.A. Josephson. Hr Olle Nilsson, Västregård, sjöng "Låt mig leva, låt mig verka". Kyrkoherde Nils Nicklasson, S. Sandsjö, höll därefter ett anförande vari han erinrade om medlemmarnas arbete. Å västra sykretsens vägnar överlämnade fru Svea Fröstell, Norra Vare, blommor till fru Nicklasson. Pastor Nyqvist tackade sykretsen för dess arbete. En historik över de gångna 20 åren upplästes av fröken Siri Virdeskog, Blädingeås. Kretsen bildades på initiativ av fru Anna Nilsson, Blädingeås i november 1934. Man fick 25 medlemmar från starten. Förste ordförande blev dåvarande komministern P.E. Hallgren, vilken hade denna befattning intill 1943. Vid varje möte tog man upp en kollekt, som sedan skulle användas för olika ändamål. Komminister Nils Nicklasson blev sedan vald till ordförande. Av kollekten har man köpt många saker för kyrkans prydnad. Kyrkans brudkrona har också skänkts av de båda sykretsarna.

Pastor Nyqvist frambar de inbjudnas tack. Högtiden avslöts med bön.

## Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1954.

### Pastor Ekedahl välkomnad.

När komminister Nils Ekedahl i går anlände till Blädinge församling såsom dess komminister blev han med familjen varmt mottagen i prästgården av kantor Gunnar Johansson, kyrkovärdarna Claes Dahl, S. Vare, Reinhold Salskog, Blädingenäs, vilka framförde sina välgångsönskningar och överlämnade blommor.

Därefter skedde mottagning i Blädingegården, där komminister Ekedahl med familj blev ytterligare välkomsthylad. Välkomsttalet hölls av kantor Gunnar Johansson. Därefter sjöng kyrkokören under kantor Johanssons ledning "Gläd dig du Kristi brud". Vid ett samkväm talade kyrkovärden R. Salskog, Blädingenäs, nämndeman Gunnar Rogdahl, Hjälmaryd, och hemmansägare Sven Jonsson, Färanäs. Komminister Ekedahl tackade därefter för välkomsthälsningarna samt höll en kort andaktsstund.

## Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 6 December 1954.

**Från Blädinge**, meddelas:

För första gången predikade i går i Blädinge kyrka nyutnämnde komministern Nils Ekedahl, som även utförde altartjänst med högmässa. Från läktaren sjöng kyrkokören under kantor Gunnar Johanssons ledning "Adventskantat" av Axel Boberg. Komminister Ekedahl talade över dagens text. Därefter samlades framför koret komminister Ekedahl, kyrkovärdarna Claes Dahl och Reinhold Salskog varvid kantor Johansson inför församlingen hälsade komministern välkommen. I ett varmhjärtat tal framhöll sedan komminister Ekedahl sin glädje över att få verka inom församlingen.

## Julinköpen

*göres fördelaktigast hos mig.*

God sortering av specerier. Allt för julbordet. Liljeholmens bästa ljus.

★ ★ ★

El. julgransbelysningar, ljusstakar och lampor. Hushållsartiklar i rostfritt, emalj och porslin. Stor sortering i leksaker som barnen tycker om. ERKÄNT GOTT JULKAFFE.

Dessutom allt som tillhör en väl sorterad lanthandel.

**Välkommen och se i skyltfönstren!**

### John K. Gustafsson

BLÄDINGE.

Telefon 14.



## Julbordet, Skafferiet och Tomtesäcken

fyller Ni bäst i

### Lantmannaaffären

– I. PETERSSONS EFTR. & C:O –

BLÄDINGE.

Tel. Blädinge 32.



VÄLKOMMEN  
till goda JULINKÖP  
hos

### Anton Jonsson

BLÄDINGE.

Tel. 15.

Ombud för Centralföreningen.

