

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1955 – 1959.

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 3 Januari 1955.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge kyrkliga söndagsskola höll sin julfest i går under stor tillslutning. Samling skedde i kyrkan i samband med högmässan. Komminister Nils Ekedahl talade över dagens text. Från läktaren sjöng en barnkör under kantor Gunnar Johanssons ledning ”Jag står inför din krubba här” av Bach. Därefter gjorde ljuståget sitt inträde till granen vid altaret, där varje barn läste ett bibelord.

Julfesten vidtog sedan i Blädingegården. Kyrkliga syföreningen serverade här kaffe. Flera psalmer sjöngs under det kantor Johansson medverkade vid pianot. Barnen utförde två julspel, och jultomten delade ut julpåsar till barnen. Efter några jullekar kring granen läste komministern en julberättelse.

Röda korskrets bildad i Blädinge.

Till Blädinge sockengilles julfest i Blädingegården hade på förslag av Röda korsets distriktsstyrelse intresserade i Blädinge för RK- rörelsen inbjudits. Närmare 200 personer hade kommit tillstädes, då ordf., hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, hälsade de närvarande med landshövding Bergquist i spetsen samt övriga representanter för länets RK och URK välkomna. URK-ledaren i Växjö hr Åke Karlsson inledde aftonen med solosång med eget gitarrackompanjemang. Landshövding Bergquist höll ett orienterande föredrag om Röda korsets verksamhet.

Efter föredraget som vann kraftigt bifall visade distriktssekreterare Bertil Gustafsson, Växjö, filmen ”Röda korset i arbete”. Vid valet av interimsstyrelse föreslogs till ordf. komminister Nils Ekedahl, och till ledamöter utsågs fru Ingeborg Ohlsson, Jutagård, fröken Jenny Blom, Blädingenäs, och fröken Klara Snygg, handlanden John. K. Gustafsson, Stationen, fru Vera Johansson, N. Vare, fröken Lisa Dahl, S. Vare, fru Signe Jonsson, Färanäs, och fröken Vivan Johansson, Blädingeås. Till förrådsförvaltare utsågs vårdhemsföreståndarinnan Gerda Wahlqvist.

Sedan landshövdingen i tal välgångsönskat den nybildade kretsen talade för RK-kretsen i Vislanda, resp. Alvesta, provinsialläkare Folke Rosenkvist och dr Rickard Lindgren samt för den nybildade kretsen komminister Nils Ekedahl.

Efter kaffepaus underhöll kören under ledning av kantor Gunnar Johansson med sång och hr Åke Karlsson med ytterligare solosång, hr Olle Nilsson ledde suveränt och med stort deltagande en stunds jullekar runt granen. Den stora barnaskarans längtan efter tomten uppfylldes innan den lyckade julfesten slöts med folklekar.

Den nybildade kretsen fick redan på kvällen 50 medlemmar, som var mycket glada över kretsens tillkomst.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1955.



Min käre make,
vår lille far

**Johan Oskar
Holmgren**

* 29/9 1872

har efter ett långt lidande stilla
insomnat i tron på sin Frälsare, sörjd
och saknad.

Blädinge den 21/1 1955.

EMMA HOLMGREN.

Barn, barnbarn, barnbarnsbarn.

Släkt och vänner.

*Ty dagen är dock aldrig så lång
att icke dess afton skall stunda
Då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång,
Må vi det med allvar begrunda.*


Dödsfall.

Johan Oskar Holmgren †. I sitt hem avled i går snickaren Johan Oskar Holmgren, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 82 år.

Den bortgångne var född i Almundsryd. I ungdomsåren tog han anställning som snickare vid Hemsjö kraftverk. Vid ingånget äktenskap 1897 bosatte sig makarna i Ringamåla. Senare tog han anställning vid Halda urfabrik i Svängsta både som snickare och urmakare. Här stannade han i 14 år. År 1915 kom han med familjen till Torne, där han uppförde en egen fastighet med cykelverkstad samt åtog sig också diverse snickeriarbeten. Under sin Tornetid byggde han flera fastigheter. 1937 kom han till Blädinge, där makarna inköpte fastighet i Blädingenäs. Här sysslade han mest med båttillverkning och så sent som för ett år sedan var han verksam med detta.

Närmast sörjes han av maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 20 Måndagen den 7 Februari 1955.



Min käre make,
vår vördade Far och Morfar

**Gumme Salomon
Johansson**

* 27/1 1884

insomnade stilla i dag, djupt sörjd
och saknad av oss, släkt och vänner.

Blädingeås den 5 febr. 1955.

KARIN.

Stina och Åke.

Ulla, Bernth, Jan, Christer.

Ingeborg.

Lennart.

Vivan.

Sv. ps. 388.

*Alltid så lugn och stilla,
tålig och god du var.
Så skall vi alltid dig minnas.
Älskade, Vila i frid!*

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
onsdagen den 16 febr. kl. 14.

Dödsfall.

Salomon Johansson †. Natten till lördagen avled på kronikerhemmet i Växjö f. kyrkovården och hemmansägaren Gumme Salomon Johansson, Blädingeås, Blädinge, 71 år gammal. Han var född i Piggaboda, där föräldrarna hade lantbruk, vilket de sedan sålde. De inköpte i stället då en gård i Lindås, Vislanda. Här var han föräldrarna behjälplig med skötseln av gården, tills han tog anställning vid en större gård i Stockholmstrakten som lantbrukselev för att förkovra sig i lantbruksskötsel. Återkommen till fädernebygden ingick han äktenskap 1915 samt övertog sina svärföräldrars gård i Blädingeås. Här har han nedlagt mycket arbete på att förbättra byggnaderna och lantbruket samt inköpt ändamålsenliga maskiner. För några år sedan råkade han skada sig i ryggen och blev då oförmögen att utöva något arbete. Han sålde därför gården till sonen Lennart, som varit honom behjälplig med dess skötsel. Inom det kyrkliga och kommunala har han varit verksam under många år. Sålunda var han ledamot av kyrkorådet i 25 år, kyrkovård i femton år och kyrkokassör i nio år. För långvarigt och troget arbete i kyrkans tjänst har han fått mottaga Patriotiska sällskapets guldmedalj. Vidare har han varit ledamot av skolrådet i 18 år, i kommunalfullmäktige under tre perioder från 1938, kommunalnämnden, fastighetstaxeringsnämnden, taxeringsnämnden, kassör i skogsallmanningen och många andra

uppdrag. Alla sina uppdrag har han skött med ordning och reda till församlingens bästa. Till sin person var han lugn, stillsam och uppriktig, hade stor begåvning, var hjälpsam och villig. Sin sjukdom bar han med tålamod och besinning och klagade aldrig.

Närmast sörjes han av makan Karin, född Gustafsson, dottern Stina, gift med typograf Åke Engman, Karlskrona, döttrarna Ingeborg och Vivan, som vistas i hemmet, samt sonen Lennart, som innehar föräldragården, samt dessutom av syskon och en stor släkt- och vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1955.

Carl Magni Andersson †. I tisdags avled i sitt hem Lovisero, Alvesta, f.d. handlanden och fastighetsägaren Carl Magni Andersson i en ålder av närmare 86 år.

Den avlidne var född i Norra Vare, Blädinge, där föräldrarna var jordbrukare. Under ett par perioder var Andersson i Amerika, där han först verkade som farmare och därefter bedrev handelsverksamhet. För 45 år sedan kom han tillbaka till hembygden, där han i Alvesta inköpte den fastighet, där han vistats ända till sin bortgång där han de sista åren vårdats av en brorsdotter, fröken Stina Aronsson.

Som närmast sörjande står förutom brorsdottern, en broder, hemmansägaren Aron Andersson, vilken innehar föräldragården i Norra Vare, en syster, fru Ada Jonsson, maka till polismannen Nils Jonsson, Torshälla samt en svägerska jämte övriga syskonbarn och en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1955.

Från Blädinge, meddelas:

I onsdags kväll hade Svenska missionssällskapet anordnat församlingsafton i Blädingeås skola, där resesekreteraren diakon Sture Forsegård, Mörsil, höll föredrag samt visade två färgfilmer från Lappland. Salen var till trängsel fylld av åhörare, då komminister Nils Ekedahl, Blädinge, hälsade föredragshållare och åhörare. Sekreterare Forsegård skildrade samernas liv i lappmarken, där han i 27-årig tjänst inom missionssällskapet blivit väl förtrogen med förhållandena. Komminister Ekedahl sjöng därefter solosång av Jakob Nyvall samt avslutade kvällen med skriftetal och bön. Kollekten till missionssällskapets verksamhet inbringade 107 kr. Dagen innan var en liknande församlingsafton anordnad i Centralskolan i Vislanda. Den upptagna kollekten där blev 36 kr.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 5 Mars 1955.

Föll och bröt benet. När f. hemmansägaren Aron Andersson, Norra Vare, Blädinge, i går skulle stiga av en hästskjuts hemma vid gården, råkade han halka och föll så illa, att han bröt ena lårbenet. I ambulans fördes han till Växjö lasarett, där han får stanna en tid.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1955.

Födelsedag.

60 år fyller på lördag lantbrukaren Carl Wahlqvist, Södregård, Blädinge. Han är född i Katåsen, Blädinge. Såsom varande ende sonen fick han vid faderns frånfalle övertaga ansvaret för jordbruksdriften. Han övertog sedan gården omkring 1923. År 1931 såldes gården, och hr Wahlqvist övertog då på arrende Sjöatorp Södregård i Hjortsberga. År 1933–38 var han arrendator på Lunnatorp i Alvesta. Sistnämnda år övertog han arrendet av den vackra och välbelägna gården Blädinge Södregård. Här har han funnit utlopp för den stora energi till rationell jordbruksdrift, som han äger samt även i trivselhänseende i rikt mått blivit tillgodosedd. Sedan 1952 är han ledamot av kyrkorådet, där hans kloka omdöme utgör en uppmärksam och värdefull tillgång.

Försynt och stillsam har han bland yrkesbröder och i bekantskapskretsen skaffat sig vänner.

60 år fyller i morgon fru Sigrid Linnéa Jonasson, maka till lantbrukaren Aron Jonasson, Espemon, Blädinge. Hon är bördig från Lekaryd, varifrån föräldrarna flyttade 1908 för att på arrende övertaga jordbruksfastigheten Espemon i Blädinge. År 1919 ingick hon äktenskap, och makarna övertog då arrendet av gården, vilken de sedan efter ett antal år köpte.

Fru Jonasson är en strävsam kvinna, som föredömligt utfört sitt arbete på gården. SLKF-avdelningen har hon tillhört under alla åren och var tidigare kassör i densamma. Till sin läggning är hon glad och språksam och med sitt i övrigt sympatiska umgängessätt har hon vunnit en stor vänskrets.

Röda korset i Blädinge

Den under senhösten nybildade Röda kors-kretsen i Blädinge har haft ett talrikt besökt årsmöte i Blädingegården.

Interimstyrelsens ordf. komminister Nils Ekedahl hälsade välkommen. Under de månader som gått sedan kretsen bildades har, som ordföranden uttryckte sig, denna unga krets i den stora internationella kärleksverksamhetens kedja avslöjat ett grundmurat intresse för RK-verksamheten, och inte mindre än 86 medlemmar har värvats.

Vid företaget val utsågs den tidigare interim ledningen i sin helhet till styrelse. Den består av komminister Nils Ekedahl, ordf., fru Ingeborg Ohlsson, Jutagård, v. ordf., f. lärarinnan fröken Klara Snygg, sekr., handlanden Johan K. Gustafsson, Högaborg, kassör, fröken Jenny Blom, Näs, fru Vera Johansson, N. Vare, fröken Lisa Dahl, S. Vare, fru Signe Jonsson, Färanäs, fröken Vivan Johansson, Blädingeås.

Till förrådsförvaltare valdes vårdhemsföreståndarinnan Gerda Wahlqvist, och till revisorer kantor Gunnar Johansson och lantbrukare Arvid Samuelsson, Klockaregård. Representant vid distriktskonferensen i Växjö blev fru Ingeborg Ohlsson. Årsavgiften fastställdes till 3 kr.

Enligt styrelsens förslag beslöts att anordna en vårbasar för att få in medel till verksamheten. Styrelsen skall handha arrangerandet. Vidare beslöts att hos fullmäktige anhålla om att hyresfritt få disponera Blädingegården vid kretsens sammankomster.

Efter förhandlingarna utförde kantor Gunnar Johansson på piano "Vårsång" av Melartin, och komminister Ekedahl sjöng till eget pianoackompanjemang "Giv" av E. Anjou.

Kontraktspresten, fil. dr. Yngve Ahlberg, Traryd, höll föredrag över "Nystart i livet". Talaren gav en exposé över personer som förlorat allt, såsom ägodelar, fosterland, livsmod, arbetsmöjligheter och äktenskaplig lycka, och om olika författares sätt att skildra sinnesstämningarna hos dessa personer. Livet kan dock aldrig uttömmas på möjligheter, och ingen kan gå så mycket förlustig att en nystart är utesluten, ty livet låser sig aldrig, och vi bär ej hopen av bördor. Om vi blott ej ställa villkor är vi ständigt utsatta för en nyskapelse. Talaren höll auditoriet i stor spänning under en timme föredraget varade.

Komminister Ekedahl avtackade presten Ahlberg, varefter kaffeservering och senare körsång under kantor Johanssons ledning följde. Lärarinnan fröken Anne-Marie Ohlsson läste sedan "En dröm" av Emil Zyliaucus, och "Fjorton dagar efter" av Gustaf Fröding.

Det lyckade mötet slöts med samtal och tal av ordföranden.

Ur Smålandsposten N:o 48 Måndagen den 28 Mars 1955.

Förlovade

**Sigurd Fransson
Vera Kjellberg**

Blädinge.

Grimslöv.



DET MODERNA JORDBRUKET GER OSS TID ATT VARA GAMMALMODIGA



Fru Ingeborg Wärenfeldt plockar fram en måltid ur kylboxen.

VÄRENDIS HJÄRTA ligger i Blädinge. Där, mitt emellan Vislanda och Alvesta, utbreder sig ett bördigt slättland, där hagarnas leenden ständigt håller storskogens allvar på avstånd. Det där sätter sin prägel på bygdens människor. De är lätta till sinnes, glada i arbete och jublande i fest.

I Blädinge går man på gille mest var och varannan lördag. Gästfriheten är nämligen obegränsad – ingen i roten ställs utanför. Det där med rote är väl en hedenhös gemenskap som ingen i Blädinge vill släppa. Vi hade nöjet att delta i ett sådant där gille. Husfrun på Jutagården, fru Ingeborg Wärenfeldt, fyllde år. Det hände i november, men redan vid mid-sommar sattes 100 tuppsycklingar på gödning och när dagen var inne hade budkavlen gått runt och 100 gäster samlades – inte i Jutagården utan i hembygdsgården, ty där är det som gillena hålls mest varje veckoskifte. Dit drar man med gödda tappar och gödda kalvar och grisar i syltor och aladåber. Där samlar man musikanterna och där träder man dansen till sol går upp. Den fina bygdegården en magnifik gästbudsal, scen för teateramatörer och andra som vill uppträda, med ett ultramodernt kök, där professionella kokerskor tillreder gårdarnas håvor. Blädingeborna är stolta över sin bygdegård, nästan lika stolta som de är över sin vackra kyrka med anor från mycket gammal kristen tid. Uråldriga takmålningar plockas fram på

en pö. Stoltast är de över hembygden. Den gamla Värendsdräkten bärs av var och varannan bondmora – den är magnifik och fick Gustaf VI Adolf att missa tidtabellen åtskilliga sekunder under Eriksgatan genom Kronoberg.

Blädingeborna odlar bygdekultur i samma takt som de odlar jorden. De trivs på ett sjusärdeles sätt. Men hur hinner de. Erkannerligen fruarna, hur hinner ni? Frågan ställs till gille-värdinnan mellan hambo och gammelvals. – Jo, säger hon, tack vare att vi moderniserar jordbruket hinner vi med att vara gammalmodiga. Och när hon talar om modernisering av jord-

bruk, tänker hon inte bara på att männen gränslar traktorer och föder upp svin med automatiska utfodringsapparater. Hon tänker nog mest på sitt fina kök med vatten och avlopp, elektrisk spis, tvättmaskinen, centralvärmen som alstras av sågspån från det närbelägna sågverket och allra mest tänker hon kanske på djup-frysningsaggregatet med dess räckta av färdiga måltider i helg och söcken – där ligger grisen, där ligger kalven, där ligger julkorven, som räcker till mid-sommar, där ligger jägarlagets jaktlycka i form av rådjur och fasan.



De moderna köken ger tid till vävning.

Receptet.

Någon mera typisk smålandsrätt än isterband finns inte om man undantar ostkakan. Alltså: 4-5 kaffekoppar korngryn. 2-3 liter vatten. 1 matsked salt till vattnet. 2 kg fett fläskkött. 2-3 stora gula lökar. Salt, vitpeppar och kryddpeppar efter smak. 4 - 5 meter krokskinn.

Beredning: Korngrynen sättes på i kokande vatten och får koka under lock tills vattnet kokat in och grynen är mjuka och svällda. Efter avslutad kokning får grynen stå och svälla ytterligare. De kryddas med salt och peppar. Fläsket males en gång i köttkvarn tillsammans med löken. Sedan grynen svalnat arbetas de ihop med fläsket till en smidig smet. Tenderar den att bli för hård spådes den med kallt vatten. Smeten smakas av och fylles lagom kompakt i de rena urvattnade fjälstren. Korvarna knyts ihop i passande längder och hänges efter att ha strukits med saltlösning upp för att torka och lätt syras.

– Är det inte lustigt att maskinen har återfört lantgårdarna till självhushållningens tid, säger fru Wärenfeldt. Ja visst är det lustigt att en bondmora varje dag hinner utfordra sex människor morgon, middag och kväll, hinner väva en vidunderlig nöthårsmatta, hinner chefa i lottakåren, hinner med Röda kors, hinner med husmodersföreningen, hinner med motorklubben, hinner med aktivitet i den politiska klubben.

Vi tog nattkvarter i Jutagården, som liksom de flesta gårdar i Blädinge är fonda till en herrgårdsallé. Vi var inte ensamma – Jutagården hade den natten 30 gäster, som i morgonvåkten åt en bellmansk frukost och avsevärt decimerade 10 kilo djupfryst blekingeål.

Ur Smålandsposten N:o 52 Måndagen den 4 April 1955.

Endast småskola i Blädinge. Skolstyrelsen har utan särskild motivering hos regeringen avstyrkt de besvär Blädinge fria skolkommitté genom hr Reinhold Salskog anfört över att skolöverstyrelsen fastställt en organisationsplan för Vislanda skoldistrikt, som bl.a. innebär att Blädinge skola skall omfatta endast småskolestadiet. Klagandena har yrkat, att en fullständig bygdeskola skulle få upprätthållas i Blädinge. Folkskoleinspektören anser, att det är lämpligast såväl pedagogiskt som ekonomiskt att behålla en småskoleavdelning i Blädinge men överföra folkskolebarnen till Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 14 April 1955.

Bröllop.

Påskdagen sammanvigdes i Blädinge kyrka bilreparatör Erik Danielsson, Växjö, och telefonisten fröken Kerstin Blomqvist, dotter till lägenhetsägaren Robert Blomqvist och hans maka Augusta, Blädingenäs, Blädinge. Vid brudparets intåg i kyrkan, spelade kantor Gunnar Johansson "Bröllopet på Ulvåsa" av Aug. Söderman. Brudnåbb var brudens systerdotter Mona Jönsson, Vislanda. Vigseln förrättades av komminister Nils Ekedahl, som sjöng brudmässan och i vigseltal hyllade kontrahenterna. Efter vigseln sjöng kantor Gunnar Johansson "Bröllophymn" av Albert Wideman. Brudparet uttågade till tonerna av bröllopsmarschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn.

Bröllopsmiddag gavs senare av brudens föräldrar på Bloms pensionat, Blädingenäs för ett antal gäster. Under aftonen hyllades de nygifta med sång. Tal hölls av komminister Nils Ekedahl, brudgummens fader, kyrkovärd Karl Danielsson, Pjätteryd, samt av brudens broder, butiksföreståndare Stig Blomqvist, Alvesta. Ett 30-tal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1955.

Benestad-olycka slutade lyckligt

En trafikolycka, som underligt nog slutade lyckligt inträffade vid 5-tiden i går på vägen Alvesta – Benestad, där en ung fru och hennes 3-åriga dotter påkördes av en personbil.

Damen stod i väntan på bussen mot Alvesta och pratade vid vägkanten utanför fastigheten Solhaga i Benestad. Hon stod med ryggen vänd mot vägen, men när hon fick se bussen komma, vände hon sig om och sprang utan att se sig för med sitt barn rakt över vägen. Hon uppmärksammade tydligen inte alls, att framför bussen körde en personbil – hemmahörande i Malmö och också på väg mot Alvesta. Personbilen förare hade inte någon chans att bromsa för det utrusande paret utan körde på damen, som därvid troligen kastades upp på kylarehuven, innan hon slungades ned i ena dikesslätten. Flickan kastades framåt vägbanan.

Som genom ett under undkom båda dock utan nämnvärda skador och kunde efter besök hos dr Lindgren i Alvesta återvända hem. Flickan hade fått ett jack över ena ögat och

skrubbsår på ena kinden, medan modern undkommit med smärre blesyrer. Personbilens hastighet torde ha varit mellan 50–60 km./tim., och föraren kunde alltså stanna bilen ganska snabbt. Bilen fick diverse småbucklor på främre delen.

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 21 April 1955.

<i>Förlovade</i>	
Bernt Gunnarsson Gunnel Johansson	
Alvesta.	Blädinge.
Norrköping den 16/4 1955.	

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 30 April 1955.

<i>Förlovade</i>	
Bertil Gustafsson Gunnel Gahnsby	
Blädinge.	Lund.
Lund 29/4 1955.	

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 7 Maj 1955.

Från Blädinge, meddelas:

Damerna i Blädinge har anordnat en sömnadskurs, som påbörjades den 4 april.

Kursen har varit förlagd till Blädingegården. Man har nöjt sig med två mindre rum på andra våningen. Kursen räknade 14 deltagare.

Kontaktman för kursen har fru Margit Aronsson, Jutagård, varit. Anordnare har varit Kronobergs läns landstings skolor för yrkesundervisning, där hemkonsulent Ingrid Jarnelid, Växjö, är rektor med sömnadskonsulent Svea Hedman, Nybro, som lärare.

Undervisningstiden har omfattat 120 timmar fördelade på fyra veckor. Kursavgiften 10 kr. pr elev samt materialet har betalats av deltagarna medan kommunen förutom lokal, värme och lyse bekostat undervisningen med kr. 2:50 pr timme. Övriga kostnader bestrides helt av landstinget.

I kursen har meddelats allmän grundundervisning med materiallära innefattande även tvättråd, mönsterformning, tillskärning och klädsömnad i dam- och barnkläder, linnesömnad och maskinkänedom.

Den teoretiska undervisningen har meddelats av fröken Hedman på ett klarläggande sätt varefter deltagarna själva svarat för utförandet. Beträffande llinnesömnaden har alla fått utföra likartade arbeten medan de evad det gäller klädsömnad själva fått välja plagg, dock ej dräkter och aftonklänningar.

Deltagarna har omfattat kursen med stort intresse.

Kursavslutningen ägde rum på onsdagen och vid denna närvar rektor Jarnelid samt tvenne representanter för landstinget, hr Persson och fröken Hammarstedt, Växjö. Allmänheten har inbjudits och även talrikt kommit tillstädes.

Välkomsthälsningen uttalades av fru Vera Johansson, N. Vare, som därvid riktade ett tack till landsting och kommun för deras bidrag till kursen.

Sedan "Smålandssången" sjungits höll rektor Jarnelid ett anförande, vari redogörelse lämnades för landstingets yrkesskoleundervisning. En av fru Vera Johansson författad tack- och hyllningsvisa om kursen, men i huvudsak tillägnad kurslärarinnan, sjöngs därefter av en grupp deltagare.

Efter kaffeservering förekom mannekänguppvisning, varvid samtliga deltagare och en del småflickor vid rundvandring i den stora salen, som dagen till ära tagits i anspråk, visade de förfärdigade plaggen. Sömnadskollektionen visades även utseendemässigt i salen.

Avskedssången gavs sedan i repris och sist överlämnade fru Margit Aronsson efter ett tacktal blommor och linneduk till ledarinnan konsulent Hedman.

Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 10 Maj 1955.



*Hr Sigurd Fransson med maka Vera
f. Kjellberg, Blädinge.*

(Foto Lundberg, Vislanda.)

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 31 Maj 1955.

Blädinge får delvis behålla sin skola

Regeringen har bifallit de besvär, Blädinge fria skolkommitté genom hr Reinhold Salskog anført över att skolöverstyrelsen fastställt en organisationsplan för Vislanda skoldistrikt som bl.a. innebär att Blädinge skola skall omfatta endast småskoleavdelning. Regeringen har sålunda bestämt, att skolan skall omfatta småskola jämte klasserna 3 o. 4.

Tre tvillingpar konfirmerades



Konfirmationslärare var komminister Nils Ekedahl.

Konfirmation förrättades i Blädinge kyrka pingstafton. Bland årets konfirmander märktes tre tvillingpar, alla pojkar, nämligen, bröderna Gustavsson, Blädingeås, bröderna Karlsson, Hallåkra och bröderna Andersson, Blädingenäs. Alla stående parvis i övre raden på bilden. Det var säkerligen första gången tre tvillingpar fått följas åt till altarringen i denna kyrka, och ovisst är om det händer någon mer gång i tiden.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 4 Juni 1955.

Blädinge

Fastighets- o. lösöreauktion

Lördagen den 18 innevarande juni med början kl. 13,30 låter fru Augusta Johansson, Näs Blädinge, genom offentlig auktion därstädes försälja villafastigheten Näs 221 i Blädinge socken jämte allt inre bo, varav en del här nedan nämnes:

Fastigheten är belägen invid allmänna vägen Blädinge – Alvesta, c:a 7 km. till Alvesta köping samt i omedelbar närhet av sjön Salen. Tomt-areal 2,500 kvm. Vacker trädgård med ett 30-tal fruktträd m.m. Vålvårdad villabyggnad av plank, brädfodrad, oljemålad, tegeltak, inneh. 5 vackra rum, kök, hall, tambur, veranda och ett flertal ryml. garderober samt källare under en del av huset. Uthusbyggnad i prima skick under tak av tegel inneh. ved och redskapsbod m.m.

Omedelbart efter utropet av fastigheten försäljes allt inre bo såsom: matsalsmöbler, byrår, divan, soffor, sängar, större och mindre bord, skrivbord, stolar, större och mindre speglar, köksmöbler, orgel, symaskin, väggarometer, tavlor, väggur, antik väggklocka, bords-speglar, radioapparat, ekkista, fotogenlampor, elektr. golv- bords- och takarmatur, mangel, malm- och mässingsljusstakar, golvmattor, trasmattor, koppar, kökssaker, glas porslin, linne, sängkläder, vävstol, spinnrock, tvättbaljor m.m.

Köpare av fastigheten skall vara beredd att vid auktionstillfället kontant erlägga 1/10 av köpesumman såsom handpenning. Övriga villkor före auktionen. Fastigheten som kan få tillträdas omedelbart, visas efter hänvändelse till herr Karl Nilsson, tel. 89 Blädinge. Å lösöret lämnas 2 månaders kredit mot vanligt äganderättsförbehåll.

Alvesta den 3 juni 1955.

ERIC JONSSON.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 21 Maj 1955.

Födelsedag.

90-åring



Kristina i Mossbo.

Foto: Nils Lindström

Ett fårat ansikte med ålderströtta pigga ögon och en kropp, som ännu har vitaliteten och spänsten i gott behåll, det har Kristina Olsson i Mossbo, Blädinge, församlingens åldermor, som på tisdagen kan fira sin 90-årsdag.

Fru Olsson har minnet ofördärvat trots de 90 åren. Hon minns väl sin barn- och ungdom, då hon säkert hade det slitsamt och tungt. Tidigt fick hon rycka in som husmor – modern gick nämligen bort i ganska unga år – och då blev det att sköta hushållet åt far och farfar i Blädinge Norregård, som fadern då innehade. Annars är fru Olsson född i Alvesta – eller som det då hette Aringsås församling – men redan i ettårsåldern flyttade hon med sina föräldrar till Blädinge, där hon sedan blivit fast rotad och bott hela sin levnad med ett kort undantag för två år, då hon tillsammans med maken, Teodor Olsson, ett par år efter bröllopet flyttade till makens födelsetrakt Kalmar. Men Blädinge lockade åter makarna Olsson till sig, och efter fru Olssons fars död kom de åter till Norregård för att så småningom flytta till Mossbo, ett gammalt soldattorp i norra delen av socknen, där maken byggde och förbättrade och åstadkom en ordentlig lantgård. Nu är maken död sedan många år, och fru Olsson pysslas om av son och sonhustru, tittar på trafiken, som minsann är annorlunda än förr i tiden, och vilar sin arbetstyngda kropp efter ett långt och väl utfört levnadsverk.

Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 6 Juni 1955.

Söndagsskolesamling i Blädinge. I går hade söndagsskolan i Blädinge inbjudit söndagsskolebarnen med lärare, föräldrar och övriga intresserade från Vislanda, Alvesta, Hjortsberga och Kvenneberga församlingar.

Samling skedde vid gudstjänsten i Blädinge kyrka. När klockorna kallade var hela kyrkan fullsatt. Gudstjänsten hölls som barn gudstjänst och förrättades av komminister Nils Ekedahl, som predikade över dagens högmässotext. Från läktaren sjöng en barnkör under kantor Gunnar Johanssons ledning ”En vänlig grönskas rika dräkt” på en gammal nordisk melodi av David Åhlén.

Efter gudstjänstens slut samlades man i Blädingegården, där komminister Ekedahl hälsade samtliga välkomna å församlingens vägnar. Här bjöds barnen på förfriskningar och de övriga på kaffe. Kyrkliga sykkretsen svarade för serveringen. Senare förekom ringlekar, idrottstävlingar samt dragkamp ute i det gröna. Barnen ur klasserna 1 och 2 i Blädinge kyrkskola uppförde ett sagospel under ledning av lärarinnan Ann-Marie Ohlsson. Vislanda musikkår under ledning av kontorist Stig Ferm, Växjö, utförde konsertmusik. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, tackade å gästernas vägnar för den minnesrika sammankomsten. Med ”Härlig är jorden” avslutades sammankomsten.

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 7 Juni 1955.



Min käre make,
vår käre far,
morfar och farfar
f.d. hemmansägaren

**Johan August
Engström**
* 21 mars 1874

har i dag stilla insomnat i den eviga
vilan, djupt sörjd och saknad men i
ljus och tacksamt minne bevarad av
oss, släkt och vänner.

Färanäs, Blädinge den 6 juni 1955.

ELIN ENGSTRÖM.
Oscar och Hildina.
Berta och Olof.
Sten. Åke. Birgitta.
Anna-Lisa.
Karin och Åke.
Kerstin.

Carl-Magnus. Gunnel.
Gunnar och Anna.
Arne. Stina. Karl-Olof.
Sv. ps. 400: 11, 560.

Dödsfall.

Johan August Engström †. På söndagsnatten avled i Växjö f. hemmansägaren Johan August Engström, Färanäs, Blädinge, i en ålder av 81 år.

Han var född i Piggaboda, Vislanda. Vid giftermålet 1899 köpte han ett lantbruk i Färanäs, som han bebyggde med både boningshus och ladugård. Vid sidan med skötseln av gården bedrev han även byggnadsverksamhet och var som sådan mycket skicklig, och blev därför anlitad i stor utsträckning. Han odlade ny mark och fick för sin odlaregärning hushållningssällskapets andra pris. Dessutom var han ett 20-tal år brandsyneman och ledamot av kommunalnämnden och andra institutioner i socknen. År 1942 överlämnade han gården till en son, medan makarna bodde kvar på gården. För några år sedan blev hälsan vacklande på grund av värk och han kom senare till sanatoriet Lugnet för vård, där han nu fick sluta sina dagar efter en lång arbetsdag.

Han sörjes närmast av makan Elin, som också vårdas på sjukhem i Växjö efter ett svårare olycksfall för några år sedan, samt av tre söner och tre döttrar, svärsöner och svärdöttrar, barnbarn, syskon och släktingar. i deras sorg deltar en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 90 Måndagen den 13 Juni 1955.

Från Blädinge, meddelas:

Den sista skolavslutningen i Blädingeås hölls på lördagen. Denna skola kommer nu att läggas ned. Genom centralisering kommer barnen i klasserna 5, 6 och 7 att överföras till Vislanda Centralskola. För platsen och omgivningen blir det en stor förlust, när en skola i bygden försvinner. Mycket har också gjorts för att få behålla den.

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 16 Juni 1955.

Födelsedag.

50 år fyller på lördag banarbetaren Bror Gottfrid Petersson, Johanstorp, Blädinge. Han är född i Berg. I ungdomsåren arbetade han som dagsverkare på lantbruk men innehade senare olika anställningar. Han ingick äktenskap 1926 och övertog då på arrende sina svärföräldrars jordbruksfastighet Johanstorp i Blädinge. Detta jordbruk friköpte han 1936. Såsom en stark och duktig arbetare blev han i Blädinge eftersökt. Sålunda knöts han 1929 till virkeshandlare Albert Nilsson dåvarande sågverk vid Blädinge station där han sedan var kvar till 1932. Detta år övergick han till sågverksägare Josef Karlssons nyanlagda såg i Blädinge och var där i arbete till 1939. Sommaren 1939 tog han ackordsanställning vid SJ:s elfte bansektion och blev placerad på linjen Blädinge – Lammhult, där han under senaste åren deltagit i anläggningen av dubbelspår. På sin fritid beger han sig till skogs för att jaga.

Ur Smålandsposten N:o 105 Måndagen den 11 Juli 1955.

Födelsedag.

50 år fyller om torsdag lantbrukaren Johan Arvid Samuelsson, Klockaregård, Blädinge. Han är född i Blädinge. Tidigt fick han ta del i arbetet med gårdens skötsel. Vid ingåendet av äktenskap 1936 övertog han själv arrendet av lantbruket, vilket med åren förbättrats i alla avseenden. Genom täckdikning samt anläggning av betesvallar har det kommit i hög kultur. Såväl bostadshus som ladugård har uppförts och är i utmärkt skick. Inom det kommunala samt föreningsrörelsen har han tagit stor del, bl.a. som ledamot av kyrkorådet, av pensionsnämnden i storkommunen, i styrelsen för Alvesta mejeriförening, för Jordbrukskassan i Alvesta, för Blädinge SLU- och BF-avdelningar, RLF m.fl. sammanslutningar. I sin omgivning har han tillvunnit sig allmän aktning och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 18 Juli 1955.



Min älskade make
och vår käre far

**Karl Magni
Pettersson**

* 16/8 1888
† 16/7 1955

har i dag stilla avlidit efter ett svårt
men tåligt buret lidande. Djupt sörjd
och saknad men i tacksamhet minnet
bevarat av mig, barn, barnbarn,
åldrig moder, syskon, släkt och
vänner.

Ramsåkra den 16 juli 1955.

THEA PETTERSSON.
Barn och barnbarn.

Sv. ps. 575.

Du kämpat har din strid så hård
med sjukdom svår att bära.
Vi sökte och du fick den vård,
som mänskligt sett man kan begära.
Men ändå fick du från oss gå
till evig ro och vila.
Där ingen sjukdom kan dig nå
och dit våra tankar ila.

Dödsfall.

Karl Magni Pettersson †. I lördags eftermiddag avled efter en längre tids sjukdom f.d. hemmansägaren Karl Magni Pettersson, Ramsåkra, Blädinge. Han skulle om en månad ha fyllt 67 år.

Den avlidne var född i Spånhult, Vislanda. 1915 arrenderade han en gård i Sparrhult samt året därpå gården Boda, som låg strax intill. Omkring 1920 inköpte han gården i Boda, vilken han brukade till 1950, då han sålde den till sönerna Yngve och Bertil. Dessa sålde sedan gården 1954 och arrenderade samtidigt Ramsåkra gård, varvid föräldrarna flyttade med. Under sin jordbrukstid förbättrade han gården genom stenbrytning och nyodling. Vid sidan därav utförde han skogskörslor åt Fridaforsbolaget. De senaste fem åren har hälsan svikit honom och han var oförmögen att utföra något arbete.

Den avlidne sörjes närmast av makan Teolinda, fem söner och fyra döttrar, svärdotter och svärsöner, åldrig moder, syskon, övriga släktingar och en stor vänkrets.

Födelsedagar.

50 år fyller i dag skräddaremästaren John Fritjof Johansson, Sunnanbo, Blädinge. Han är född i Hermansnäs, Linneryd. Efter att först ha praktiserat vid lantbruk, kom han som ganska ung in i skrädderiycket, först i Liatorp och sedan i Hovmantorp, där han blev fullt utbildad i yrket. 1931 kom han till Blädinge, där han i kompanjonskap började skrädderi, vilket han ensam övertog 1935 och fortfarande

innehar. I sitt yrke är han mycket skicklig och noggrann och har därför fått många kunder vida omkring. I arbetarkommunen i Blädinge har han nedlagt mycket arbete sedan den startade, och han är kassör i densamma. Även i skytteföreningen har han tagit aktiv del och tillhör styrelsen. Vid kommunsammanslagningen nyvaldes han i fullmäktige i storkommunen. 1948 byggde han en egen villa strax intill stationen. Glad och gemytlig har han fått många vänner.

50 år fyller på onsdag gjuteriarbetaren Gustav Jesper Gustavsson, Furubo, Blädinge. Han är född i Kiruna men kom i ungdomsåren med föräldrarna till Vislanda. I många år arbetade han vid granitberget i Piggaboda samt tidvis med planeringsarbeten. 1930 flyttade han till Hallåkra i Blädinge men hade sitt arbete förlagt till Vislanda. Några år bodde han i Blädingeås tills han 1949 byggde sig en fastighet i närheten av stationen. Därefter fick han anställning vid gjuteriet i Alvesta, vilken plats han fortfarande innehar. Inom det kommunala har han varit ledamot av kommunalfullmäktige i 13 år. I Blädinge arbetarkommun har han varit ordf. i nio år och är för närvarande sekreterare där. Hjälpsam med varje handa sysslor, när tiden det medger, är han därför omtyckt och värderad.

Ur Smålandsposten N:o 134 Tisdagen den 30 Augusti 1955.

De gamlas utflykt i Alvesta.

Alvesta motorklubb hade på tisdagen traditionsenligt inbjudit alla de gamla i Alvesta till en utflykt, som i det vackra vädret formade sig till en succé.

Färden företogs i två bussar med 90-talet deltagare och gick söderut över de natursköna nejderna kring Salen och Åsnen vid Blädinge, Skatelöv, Torpa, Vrankunge, Kalvsvik och Åsnen runt. i Vederslövs gamla kyrka gjordes ett uppehåll, varvid kyrkoherde Bertil Danielsson höll en andaktsstund och kyrkan besågs. Därefter fortsatte man till Bastanäs, där kaffet serverades. Här företogs även lottdragning på biljetterna, varvid tre kaffepaket utlottades. Underhållning hade man också här såväl som på hela färden av några dragspelare, vilka omgående döptes till "De gamlas musikkår". Till Alvesta återvände man sedan på eftermiddagen efter en trivsamt och i allt lyckad utfärd.

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 19 September 1955.

De gamlas dag i Blädinge, firades i går under stor tillslutning.

Samling skedde i kyrkan som var fullsatt av kyrkobesökare. Till denna högtid hade inbjudits kontraktsprosten Josef Gustafsson, Växjö, samt hans forna konfirmander under åren 1921–1934, då han tjänstgjorde som komminister i Blädinge församling. Skriftermål med altartjänst hölls med komminister Nils Ekedahl. Därefter sjöng kyrkokören under kantor Gunnar Johanssons ledning "Kommen till mig" av M.E. Bradshaw. Från predikstolen talade kontraktsprosten Josef Gustafsson över dagens text, "Den stora omsorgen", varefter kyrkokören under kantor Johansson ledning sjöng "På Gud och ej på eget råd" av J.S. Bach. Kontraktsprosten Gustafsson och komminister Ekedahl utförde nattvardsgången. Efter gudstjänstens slut stannade alla forna konfirmander kvar, varvid kontraktsprosten Gustafsson talade med dem samt gav ett minnesord "Jesus Kristus är den samme i dag som i går och blir det i evighet". Av dessa konfirmander hade 75 stycken infunnit sig. Några av dem som lämnat församlingen hade sänt telegram till kontraktsprosten.

De kyrkliga sykreterna inbjöd samtliga till kyrkkaffe i Blädingegården, där komminister Ekedahl hälsade alla välkomna. Kyrkokören sjöng, och efter kaffedrickningen talade kontraktsprosten Gustafsson till församlingsborna och uttryckte sin glädje över att åter ha fått komma dit. Församlingens båda äldsta medlemmar, änkefru Kristina Olsson, Mossbo, som i år fyllt 90 år, samt f. hemmansägaren Gustaf Svensson, Hult, som nästa år fyller 90 år, var med. Sedan komminister Ekedahl sjungit "Gud är min fader" framförde kyrkovärden Claes Dahl, S. Vare, gästernas tack till kyrkliga sykreterna samt övriga som medverkat att göra de gamlas dag så innehållsrik. Den minnesrika dagen avslutades med psalmsång och bön.

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 29 September 1955.

+

Härmed hava vi den smärtsamma
plikten tillkännagiva,
att Gud i sitt allvissa råd behagat
hädankalla
vår kära mor, farmor och mormor

**Ida Maria
Jonasson**
* 26/2 1884
vilken i dag lämnat oss i djupaste
sorg och saknad.

Södra Vare, Blädinge den 28/9 1955.

BARN OCH BARNBARN.

Tack, kära mor, för allt,
Vila i frid efter all ospard möda.

Joh. 11: 25.

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och
livet, den som tror på mig han skall
leva om han än dör.

Sv. Ps. 260.

Dödsfall.

Ida Maria Jonasson †. I onsdags avled fru Ida Maria Jonasson, änka efter hemmansägaren Johan Jonasson, S. Vare Norregård, Blädinge.

Hon var född i Blädingeås Västregård 1884. Efter att i ungdomen ha arbetat å föräldragården ingick hon äktenskap 1913. Under några år var makarna bosatta på Västregården. 1918 flyttade de till S. Vare, där maken övertog sin föräldragård. Efter något års sjukdom avled maken 1921, varvid fru Jonasson lämnades ensam med skötseln av gården samt i omvårdnaden av fyra små barn. Genom att anlita lejd arbetskraft kunde hon behålla jordbruket vilket sedan överläts 1942 till äldste sonen Olof, som senare avlidit. Trots allt arbete hann hon i stor utsträckning med att ägna sig åt sin kära hobby, nämligen att väva. Alltsedan västra sykretsen bildades, har hon varit medlem av densamma.

Närmast sörjande är två döttrar, av vilka Elisabet är diakonissa och föreståndare för Blekinge läns konvalescenthem i Hemsjö, och Berta är gift med hemmansägare Karl Samuelsson, Hjulsryd, Vislanda, sonen Gunnar slakteriarbetare, Alvesta, samt svärdottern Svea, innehavare av fädernegården. I sorgen deltagar dessutom brodern, hemmansägaren A.J. Johansson, Blädingeås, samt en annan broder bosatt i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 157 Måndagen den 10 Oktober 1955.

Höstmodet visat i Blädinge.

Blädinge husmodersförening hade i går en välbesökt mannekänguppvisning i Blädingegården.

Det var firmorna Fogelbergs damekipering, Alvesta, Bonneviars barnekipering, Alvesta, samt Thufvessons hattaffär i Växjö, vilka samtliga visade det nya höstmodet. Ordföranden i föreningen, fru Ingeborg Ohlsson, Jutagård, hälsade samtliga välkomna. Kantor Gunnar Johansson underhöll med pianomusik under uppvisningen. Mannekängerna gjorde sig mycket bra i de nya höstkläderna, varvid många applåder förekom.

I en paus mellan uppvisningarna serverades kaffe. Därefter utlottades en flickklänning, som skänkts av Bonneviars i Alvesta. Ordf. avtackade slutligen mannekänger och publik.



*Hr Lorentz Bergstrand, Blädinge med
maka Kerstin, f. Karlsson, Alvesta.
(Hovfoto Olson, Alvesta.)*

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 7 November 1955.

Musikgudstjänst i Blädinge. Allhelgonadagen firades aftongudstjänst med musik och aftonbön i Blädinge kyrka till de hädangångnas minne.

Ute på kyrkogården hade anhöriga till de bortgångna tända ljus och gravlyktor på dessas gravar. Kantor Gunnar Johansson inledde med orgelmusik. "Fuga" i e-moll av J.S. Bach. Kyrkokören sjöng under kantor Johanssons ledning "Vilken är den stora skara" av J. Morén. Efter det några psalmer sjungits höll komminister Nils Ekedahl betraktelse över dagens epistel. Alla de som gått bort under årets lopp ägnades en tyst minut. Kyrkokören sjöng därefter "I himmelen i himmelen" av Albert Runbäck. Efter det komminister Ekedahl hållit aftonbön avslutades musikgudstjänsten med en koralfantasi på orgel.

Från Blädinge, meddelas:

I Blädingegården anordnas i morgon en Röda kors-afton, vid vilken doktor Rurik Thelin, Växjö, kommer att hålla ett anförande över ämnet "Föräldrar och barn". Aktörer från Blädinge och Alvesta kommer att medverka med underhållning.

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 8 December 1955.

Födelsedag.

70-åring



70 år fyller i morgon f. hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge. Han är född på den gamla släktgården i Espetuna som räknar sina anor sedan 1700-talet och oavbrutet varit i släktens ägo. Han övertog jordbruksfastigheten efter sin fader 1911 och har sedan innehaft den tills för ett par månader sedan då sonen Lennart övertog den.

Hr Karlsson är inte bara i bygden utan även långt utanför dess gränser känd som framstående företrädare för jordbrukets föreningsrörelse. Hans arbetsinsatser för denna rörelses uppbyggnad alltsedan 1930-talet är av stora proportioner. Framsynthet, energi och optimism äger han i mycket stor utsträckning, och därför har han kommit att intaga en organisatorisk ledarställning på jordbrukets område. I Blädinge, Skatelöv, Hjortsberga och Vislanda bildades på hans initiativ redan 1916 BF:s sockenavdelningar. Ganska självklart blev han ledamot av distriktsstyrelsen som detta år sammansattes. Från bildandet och drygt 25 år framåt var han ordf. i ortens BF-avdelning. Även var han under några år ordf. i BF:s allbokrets. RLF organiserades inom allboområdet under hans energiska medverkan, och på hans initiativ bildades en avd. i Blädinge 1934. Han är dess ordf. sedan 1939. Han var jämväl en av initiativtagarna till Kronobergs läns slaktdjursförsäljnings-

förening 1934 och valdes då till organisations- och sockenombud. Han kom sedan med i förvaltningsrådet 1939 och var dess ordf. åren 1940 till 1945. För organiserandet av Vislanda mejeriförening för ett 20-tal år sedan verkade han flitigt och med resultat och blev då vice ordf. i styrelsen. Centralföreningen tillkom på hans initiativ 1943. Han har inom denna tillhört fullmäktige samt varit styrelsesuppleant. Äggcentralens bildande skedde under hans medverkan, liksom ortens äggförening. Under mer än tjugo år har han varit ordf. i Spånhults jaktklubb.

Av kommunala uppdrag har i hans duktiga händer lagts ledamotskap av fullmäktige från 1939 och under flera valperioder framåt. Inom fullmäktige var han under flera år vice ordf. I kommunalstämman och kommunalnämnden samt fattigvårds- och skolstyrelsen var han länge vice ordf. Pastoratskyrkorådet har han tillhört sedan 1942 samt är boställsvärd för Blädinge. Han har under en tid varit landstingsman samt under några år ledamot av direktionen för Hallanäs vårdhem. I hushållningssällskapet är han lantbruks- och gillesombud. Han tillhör fullmäktige i skogsägareföreningen samt är föreningens sockenombud i Blädinge. Sedan Blädinge sockengilles bildande 1952 är han dess ordf. och har bl.a. ordnat inspelningen av en film över Vislanda kommun. Blädingegården tillkom, sedan ett av hans många initiativ i denna angelägenhet accepterades först 1950.

På den gård, som han ägt under 44 år, har han utfört nyodlingar, jordförbättringar och god byggnads- och skogsvård. Hushållningssällskapets andra pris för välskött jordbruk har välförtjänt tillfallit honom. Det erhöles redan efter nioårigt jordbruksinnehav. Hans hem och gård har vid olika tillfällen varit samlingsplats för olika möten och praktiska tävlingar, och studieresor och skogs dagar har han ordnat i mängd. Varje hans initiativ har präglats av klar blick och god beräkning. Landsbygdens bästa har alltid föresvävat honom i det arbete som blivit så fruktbringande och framgångsrikt.

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 13 December 1955.



Vår käre far
och min morfar

Frans Johansson

har i dag stilla insomnat i sitt 78:de
levnadsår, djupt sörjd och saknad
men i tacksamt minne bevarad av
oss, broder, övrig släkt och många
vänner.

Karlsboda, Blädinge 12 dec. 1955.

BARN.

Barnbarn.

Mor har räckt ut handen,
Far har fattat den
På den andra stranden
mötas de igen.

Sv. ps. 557: 1.

Dödsfall.

Frans Johansson †. I går avled i sitt hem efter en tids sjukdom lantbrukaren Frans Johansson, Karlsboda, Blädingeås, Blädinge, i en ålder av 77 år.

Den avlidne var född i Lekaryds församling. Vid sitt giftermål 1903 blev han bosatt i Blädingeås, där han nu slutat sitt strävsamma liv. Vid sidan av skötseln av sitt eget lantbruk hjälpte han även grannarna med deras arbete när det gällde skogshuggning, tröskning o. dyl. Han var änkling sedan förra året. Men han har sedan dess ömt vårdats av en dotter, som lämnat honom en god vård in i det sista. Hans goda sinnelag och hjälpsamhet mot alla gjorde honom omtyckt av alla i bygden.

Närmast sörjande är två söner, två döttrar, svärson, därav är den äldsta dottern gift med arrendatorn Erik Andersson, Lekaryd, samt en broder bosatt i Ene-ryda. Dessutom sörjes han av en stor vänkrets.

Födelsedag.

60 år fyller på lördag hemmansägaren Anders Olof Gustafsson, Jutagård, Blädinge.

Han är född i Ramsåkra, Blädinge. Föräldrarna innehade där ett större lantbruk, i vilket skötsel han i ungdomsåren tillsammans med en broder och syster verksamt deltog. När hr Gustafsson var i 20-årsåldern avled fadern, varefter syskonen tillsammans med modern under ett antal år framåt drev jordbruket. År 1936 ingick han äktenskap och köpte då Blädinge Jutagård, som fortfarande är i hans ägo. Sitt jordbruk, som omfattar mycken odlad mark, driver han rationellt.

Åren 1914–15 genomgick han Grimslövs folkhögskola, vilket också varit till stor nytta i det praktiska livet. Hans stora hobby är numera att läsa goda böcker på kvällar och lediga stunder.

I sin ungdom var han en av de första ynglingar i bygden som intresserade sig för friidrott, och liksom kamrater väckt hans håg härför lockade han i sin tur också flera med sig till träningarna. Då Blädinge saknade idrottsplats, kom det lilla idrottsgänget därifrån så småningom att regelbundet delta i idrottsutövandet i Alvesta. Under sin aktiva del i Alvesta GoIF erövrade han många klubbmästerskap och segrar i friidrottsmatcher. Hr Gustafsson är även aktiv i Blädinge skytteförening åren 1908–1935 och därunder ett flertal år kassör i föreningen. Han är sedan ett dussintal år tillbaka revisor för kyrkokassan. Sedan flera år tillbaka är han huvudman och styrelseledamot i Vislanda pastorats sparbank.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 29 December 1955.

Nya korfönster i Blädinge kyrka

Blädinge kyrka har till julen erhållit nya vackra korfönster av blyinfattat bränt antikglas i väl nyanserade färger. De ger åt koret en dämpad behaglig belysning.

Likaså hade till juldagens gudstjänst anskaffats ljusbågar till kyrkans sidofönster, vilka med sina levande ljus än ytterligare förhöjde skönhetsintrycket av det vackra kyrkorummet.

Å orgelläktaren hade till högtiden också ordnats med ny belysning. Å orgelhusets fasad och sidor hade anbringats vackra lampetter i Orreforsglas. Medel till nämnda nyanskaffningar har anslagits ur kyrkans gåvomedelsfond samt församlingens blomsterfond.

Juldagarnas gudstjänster har traditionsenligt varit välbesökta. Juldagens kollekt till hjälp åt åldriga flyktingar inbringade 229 kr. och annandagens kollekt till martyrkyrkorna uppgick till 152 kronor.

Dödsfall.

Karl Enock Johansson †. I går avled i Blädinge f. hemmansägaren Karl Enock Johansson, 83 år gammal.

Han var född i Tävelsås och har nu varit inackorderad hos bekanta i Blädingeås i omkring ett års tid. För 20 år sedan innehade han lantbruk i Gårdsby, vilket han sålde, då makarna flyttade till Vislanda. Makan avled för tre år sedan.

Den avlidne sörjes närmast av syster och systerson, bosatta i Urshult, samt en talrik vänkrets.



Filmaren Einar Nihl, Konga, i verksamhet med sin kamera.

Blädinge–Vislanda sockenfilm, visas i Blädingegården på fredag.

Den välkände bygdefilmaren Einar Nihl i Konga har på uppdrag av Blädinge–Vislanda socknar i dagarna fullbordat en inträngande och intressant skildring av bygdens liv och förhållanden. För manuskriptet svarar gemensamt folkskollärare J.W. Gustavsson och kantor Gunnar Johansson. En del avsnitt bl.a. från kungabesöket har upptagits i färg.

Från Blädinge, meddelas:

Julfirandet i Blädinge inleddes julafton med julbön vid stationens julgran av komminister Nils Ekedahl. Många av bygdens folk hade kommit tillstädes. Även pensionärerna på ålderdomshemmet fick delta i julens hyllning. Julaftonsbön hölls av N. Ekedahl, som önskade dem alla en angenäm julhögtid.

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 31 December 1955.

Blädinge sockengille, hade på onsdagskvällen anordnat julfest i Blädingegården. Den lyckade festen besöktes av 150 personer.

Som inledning utförde kantor Gunnar Johansson pianosolo, varefter gilletts ordf. f. hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, välkomsttalade. Olle Nilsson, Västregård, tog sedan hand om småttingarna och ledde deras jullekar kring granen.

Professor Bengt Hildebrand, Stockholm, höll ett med spänd uppmärksamhet uppfört föredrag om "Obysläkten under 1800-talet". Det idoga släktforskningsarbete, som talaren bemödat sig om resulterade i en uttömmande redogörelse om den gamla Blädingesläkten Mörner-Gyllenkrok åren 1800–1881.

Talaren är en ättling till denna släkt, då hans morfar och mormor var de sista ägarna till Oby herrgård.

Sedan kaffe och förfriskningar serverats kom tomtefar och dennes son knogande med sina välfyllda jutesäckar och delade ut gottepåsar till de många barnen.

De båda tomtefigurerna gestaltades av hrr Gunnar Eng, Stendalen, och Conny Johansson från Blädingegårdens loftsbod.

F. nämndemannen Per Samuelsson, Vislanda, visade och presenterade i ord en mängd vackra färgbilder från sina resor i Amerika och i Spanien samt ett flertal sådana från den egna provinsen.

De medverkande avtackades av ordf. hr Karlsson, varefter följde en stunds dans till musik av Sven Gustafs trio.

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1956.

<i>Förlovade</i>	
Gösta Aronsson Gunborg Johansson	
Blädinge. Nyårsafton 1955.	
Karl-Erik Svensson Karin Svensson	
Blädinge.	Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 5 Måndagen den 9 Januari 1956.

Från Blädinge, meddelas:

Trettondagen firades i Blädinge kyrka med sen högmässa som ljusgudstjänst med tända levande ljus, som lyste upp templet, där komminister Nils Ekedahl predikade samt talade över dagens högmässotext, Joh 8:12 "Ett ljus till folkets upplysning". Från läktaren sjöng kyrkokören under kantor Gunnar Johanssons ledning "Ära, ära vare Gud i höjden" av A. Runbäck samt "Du signade stjärna" av Erik Ekberg. Den kollekt, som upptogs i koret till

Svenska kyrkans mission inbringade 477 kr. Som utgångspålm spelades på orgeln ”Fuga” av J. Pachelbel.

— — —
Kyrkokollekten för föregående år i Blädinge utgjorde 4.246 kr., därav riks- och stiftskollekt 3.125 kronor.

— — —
På söndagen höll kyrkliga söndagsskolan sin julfest. Den inleddes med högmässogudstjänst i kyrkan, anordnad som barn gudstjänst. Kyrkan var nästan fylld, då klockorna ringde samman. Komminister Nils Ekedahl predikade över dagens aftonsångstext, och söndagsskolebarnen sjöng till ackompanjemang av kantor G. Johansson ”Jag står inför din krubba här” av J.S. Bach. Gudstjänsten avslutades med ljusståg av söndagsskolebarnen, vilka tände ljusen i en gran i koret under det de läste bibelord i anslutning till budskapet.

Efter gudstjänsten samlades man i Blädingegården, där de dukade kaffeborden väntade. Den rymliga lokalen var fylld av besökare, när komminister Ekedahl hälsade välkommen. Efter samkvämet utförde några av barnen en mycket förtjänstfull och vacker jultablå ”Herdarna och stjärnan” under lärarinnan Anne-Marie Ohlssons ledning med ackompanjemang av kantor G. Johansson, och Gunvor Karlsson, Södra Vare läste en julberättelse. Efter jullekar utdelade tomtar gottpeåsar till barnen, varefter komminister Ekedahl avslutade högtidligheten med en kort betraktelse över ordet ”Och herdarna vände tillbaka och lovade och prisade allt de fått höra och se”.

Ur Smålandsposten N:o 9 Måndagen den 16 Januari 1956.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Att ungdomen blir sprallig,
när Amor träffar rätt,
det har man fått besannat
på mångahanda sätt,
men när de gamla skumpar
iväg i älskogstakt,
då gäller det förvisso
att vara på sin vakt!*

*Frans-Alfred och Gustava
de hade länge gått
och blinkat åt varandra
och nojsat lite smått,
nu var de bägge framme
vid fyllda femtiofem,
men ännu deras kärlek
var utan fart och kläm.*

*De ägde varsin stuga
och levde lugnt i ro –
Gustava hade även
en gammal knotig ko...
När så en dag de möttes,
det blev dem klart till slut,
att de med ensamheten
ej orkade stå ut.*

*Och i Frans-Alfreds stuga
de redde sig ett bo,
och nere i hans vedbod
Gustava band sin ko;
en tid de sökte enas
i råd såväl som dåd,
men snart det blev en fnurra
på deras röda tråd...*

*De skällde ut varandra
ty kärleken var slut.
Gustava löste kossan
och drog på vägen ut...
Frans-Alfred kränkt och vresig
sin buss bak rutan sög;
i vedbo'n låg en liten
och sorgsen – gödselhög!*

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 28 Januari 1956.

Blädinge västra sykkrets, har haft årsmöte hos fröken Siri Virdeskog, Blädingeås.

Av årsberättelsen framgick att kretsen haft ett gott verksamhetsår. Till ordf. för det nya verksamhetsåret valdes komminister Nils Ekedahl, till sekr. fröken Anna Samuelsson samt till kassör fru Birgit Aronsson. I samarbetskommittén nyvaldes fruarna Berta Johansson, Anna Engström och Elin Steen. Diverse anslag beviljades bl.a. till Svenska kyrkans mission, sjömansvårdsstyrelsen, diakonianstalten Ersta och samariterhemmet, stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola, Tallnäs och Gamla Hjälmseryd samt Inomeuropeisk mission. Komminister Ekedahl höll en andaktsstund och årsmötet avslutades med psalmsång och bön.

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 30 Januari 1956.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge östra sykkrets har hållit årsmöte. Efter andaktsstund av komminister N. Ekedahl vidtog förhandlingarna. Till ordf. valdes komminister Ekedahl, till kassör fru Anna Gustafsson och till sekr. fru Ingeborg Wärenfeldt. Till medlemmar av samarbetskommittén nyvaldes fruarna Edit Ahlin, Anna Gustafsson och Ingeborg Ohlsson. Av kretsens insamlade medel beviljades anslag till Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkans lekmannaskola samt Inomeuropeisk mission. Ordf. frambar ett tack till kretsen för dess trogna insatser i arbetet för det gångna året. Efter samkväm avslutades årsmötet med bön och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 4 Februari 1956.



Min käre make
och vår gode far,
morfar och farfar

**Axel Vilhelm
Ahlqvist**

* 14/12 1873
† 2/2 1956

har i dag stilla insomnat i tron på sin
Frälsare. Djupt sörjd och saknad men
i ljusst och tacksamt minne bevarad
av oss, maka, barn och barnbarn,
släkt och vänner.

Blädinge den 2/2 1956.

ELNA AHLQVIST.

Barnen.

Sv. Ps. 66.

Dödsfall.

Axel Vilhelm Ahlqvist †. På torsdagen avled i sitt hem f. hemmansägaren Axel Vilhelm Ahlqvist, Oby, Blädinge, i en ålder av fyllda 82 år.

Den avlidne var född på fastigheten Friheten intill Lisebro. Han var en arbetets man och sparade ej sina krafter, så länge han orkade vara med. På gården byggde han ny fastighet, odlade och bröt nya fält för att få jordbruket löande. 1944 överlämnade han gården till en son.

Den avlidne sörjes närmast av maka, fyra söner och två döttrar, svärson och svärdöttrar, barnbarn, övriga släktingar och en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 6 Februari 1956.

En bilbrand, inträffade på lördagseftermiddagen strax intill Bosgård i V. Torsås.

Föraren av en tvättbil från Blädinge märkte att rök trängde in i förarhytten och stannade omedelbart. Då han lyfte motorhuven slog lågor upp från motorrummet. Han sökte släcka genom att kasta en presenning över motorn vilket till en början syntes ge gott resultat. Elden hade emellertid redan trängt in i förarhytten. Bensintanken, som var fylld, var placerad under förarsätet. Gas strömmade ut ur tankens lufthål, vilket medförde att det inte blev någon explosion. När bensinen var slut, kunde föraren med hjälp av tillskyndande personer släcka elden och rädda bilens underrede. Bilen hade nyligen genomgått en fullständig renovering. Föraren blev rökskadad, dock ej allvarligt.

Ur Smålandsposten N:o 28 Lördagen den 18 Februari 1956.

Blädinge Röda korskrets, höll i torsdags årsmöte under ordförandeskap av komminister Nils Ekedahl. Till tvenne familjer inom församlingen har julgåvor i form av kontanta bidrag betalats. Bland bidrag, som kretsen fått sig anbefallda är upprättandet av en hemvärnets förbandsplats. Denna är nu organiserad, och dess personal har genomgått en 20 timmars kurs i olycksfallsvård. En av kretsens medlemmar har i Morup deltagit i sjukvårdsutbildning för Hemvärnets sjukvårdstjänst. Kretsen har under det gångna året utökat sitt beredskapsförråd av lakan och handdukar samt sitt utlåningsförråd med ett par kryckor, ett sängstöd och läsbord. Kretsen har deltagit i spridandet av Id-brickor samt i försäljningen av Svenska Röda korsets och distriktets lotter. Vidare har kretsen insänt bidrag till riksinsamlingen.

I styrelsen omvaldes fröken Elisabet Dahl, fröken Vivan Johansson samt köpman John K. Gustavsson. Till revisorer valdes kantor Gunnar Johansson och lantbrukaren Arvid Samuelsson. Att representera kretsen vid distriktets årsmöte utsågs fru Birgit Aronsson jämte ordföranden. Årsmötet uppdrog åt styrelsen, att om den så finner lämpligt, köpa en andningslunga att placeras å badplatsen Blendabaden. Till sist frambars ett mycket varmt tack till kretsmedlemmarna och särskilt medlemmarna inom styrelsen för deras insatser i kretsens arbete.

Efter årsmötet höll statskomminister G. Weichbrodt, Växjö, föredrag över ämnet "Flyktingnöd och flyktinghjälp". Med stort intresse och gripenhet åhördes föredraget, som var byggt på upplevelser, talaren gjort vid besök å svenska hjälpstationer i Tyskland och Österrike. Efter föredraget sjöng komminister Ekedahl "Giv" av Emil Anjou. En kollekt upptogs till flyktinghjälpen och inbringade 168 kr. Efter kaffesamkväm underhöll tandläkare Thorsten Grahn, Alvesta, med sång till luta. De med stor bravur och musikalitet framförda sångnumren rönt stor uppskattning.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 25 Februari 1956.

Födelsedag.

50 år fyller om tisdag hemmansägaren Göte Johansson, Högalycke, Blädinge. Han är född i Blädinge och har varit sin hembygd trogen. Efter föräldrarnas bortgång övertog han gården tillsammans med sina systrar. Han är en driftig och duktig lantbrukare, som i alla avseenden förbättrat jordbruket samt anskaffat moderna maskiner och redskap för att göra det hela så lättskött som möjligt. I sin omgivning är han mycket avhållen. Genom ett rejält och redbart sätt har han blivit omtyckt och värderad.

Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 5 Mars 1956.



Vår käre son och broder,
min älskade
GÖSTA
* 2 febr. 1933
har i dag helt hastigt lämnat oss i
outsäglig sorg och saknad
Oby Staffansgård, den 3/3 1956.

**OLIVIA och OSCAR
PETTERSSON.**
**Berith.
Stig. Åke.**
Mormor. Farmor.
Släkt och många vänner.

Slut på alla framtidsdrömmar
Önskan om en egen härd
Kvar är alla ljusa minnen
Hoppet om en ljusets värld.

Sv. Ps. 584.

Jordfästning i Blädinge kyrka söndagen
den 11 mars kl. 10,00

Blädingebo om- kom i skogen.

En hemsk olycka inträffade vid middags-tiden i lördags i skogen på gränsen mellan Blädinge och Hjortsberga, i det att 23-åriga hemmansägaren Gösta Pettersson, Boda, Blädinge, som tillsammans med sin far företog utkörning av skog med traktor, därunder omkom.

Terrängen var stenig, vilket förorsakade, att traktorn, när hjulen gick över en sten, slog över. Föraren kom under densamma och krossades omedelbart. Döden torde ha varit ögonblicklig. Eftersänd läkare kunde endast konstatera, att den skadade avlidit.

Den bortgångne var en intelligent och skötsam lantbrukare, som helt gick upp i de dagliga sysslorna. För två år sedan inköpte han gården i Boda och höll nu som bäst på med förbättringar å densamma. Han skulle inom den närmaste tiden bygga nytt boningshus. Förra året genomgick han Ingelstads lantmannaskola. Han var även en intresserad idrottsman och har varit med i flera oriente-

ringar. Han tillhörde vidare Blädinge SLU-avdelning.

Pettersson var född i Spånåhult och sörjes närmast av föräldrarna hemmansägaren Oscar Pettersson, Spånåhult, Vislanda, och hans maka, två yngre bröder, trolovad samt dessutom av många ungdomskamrater i omgivningen.

Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 12 Mars 1956.

Begravning.

I går jordfästes i Blädinge kyrka den vid en olycka så hastigt bortgångne hemmansägaren Gösta Pettersson, Boda. Kistan inbars i kyrkan, under det kantor Gunnar Johansson å orgeln spelade "Gammal fäbodpsalm" av O. Lindberg. Jordfästningen förrättades av komminister Nils Ekedahl, som med ledning av orden ur Luk 12: 40 "Så varen och I redo, ty i en stund, då I icke veten det, skall människosonen komma" höll griftetal och förrättade jordfästningen. Under kantor Johanssons ledning sjöng därefter kyrkokören "I himmelen, i himmelen" en melodi från Skåne.

Vid kransnedläggningen talade bl.a. den avlidnes fader hemmansägaren Oscar Pettersson, och den bortgångnes trolovade. För vänkretsen talade hemmansägaren Torsten Nilsson, Geramon, och f. lokföraren Gunnar Bengtsson, Älmhult, för kusinerna arrendatorn Bertil Pettersson, Ramsåkra, och för kamratkretsen hemmansägaren Lennart Karlsson, Espetuna. När kistan fördes ut ur kyrkan, spelades å orgeln "Preludium" av J. S. Bach.

Vid graven nedlades även många kransar och många tal hölls, bl.a. av den hädangångnes farbröder hemmansägarna Ragnar Pettersson, Vislanda och John Pettersson, Älmhult, samt en kusin hemmansägaren Gösta Pettersson, Virestad. Vidare talade hemmansägare Karl Augustsson, Vislanda, för vännerna arkitekt Per Ström, Alvesta, nämndeman Harald Håkansson, Grimslöv, kontorist Harald Lönegård, Vislanda, köpman Sture Ekman, Blädinge, fröken Britta Andersson, Spånshult, hemmansägare Ivar Ahlqvist, Spånshult, hemmansägare Manfred Svensson, Lönshult, hr Nils Andersson, Lönshult, hr Erik Arvidsson, Alvesta, hemmansägare Edvin Magnusson, Nyagård, skogvaktare Henning Lind, Hjortsberga, som talade för Engaholms skogsförvaltning, hr Åke Andersson, Blädingeås, för idrottsvännerna, hemmansägare Bengt Andersson för jaktkamraterna, och hemmansägaren Sten Ahlin, Blädinge för SLU. Dessutom hade kamrater från I 11 infunnit sig samt kamrater från lantmannaskolan i Ingelstad. De sörjandes tack framfördes av lokförare Gunnar Bengtsson, Älmhult.

Blädinge husmodersförening, hade vid sitt sista sammanträde samlat nästan alla sina medlemmar till en av KLS anordnad styckningsdemonstration. Med beundran följde man butikinspektör Anderssons hantering av kniv och såg vid styckning av nöt-, kalv- och hästkött. God vägledning gavs i kvalitetsbedömning och de olika bitarnas bästa användning. Mycket uppskattades de goda råd och tips, som den skicklige yrkesmannen lärde ut.

Efter kaffepaus talades det korr en stund, och så fick deltagarna komma med sina frågor och önskemål om sådant, som en husmor kan fundera över angående slakteriprodukter.

Ett intressant auditorium tackade med livliga applåder, v. ordf. fru Vera Johansson underströk ytterligare föreningens tack till butikinspektör Andersson och KLS för välvilligt tillmötesgående.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 17 Mars 1956.

Födelsedag.

70 år fyller i dag fastighetsägare Oskar Vilhelm Johansson, Liljedal, Norra Vare, Blädinge. Han är född i Mo, Hjortsberga, där fadern innehade rättartjänst. 1889 bosatte han sig i Blädinge, då fadern på arrende övertog Espemon. Efter att ha biträtt fadern i jordbruksarbetet innehade han sedan anställningar på jordbruk i bygden. Åren 1903 – 08 arbetade han som banarbetare vid SJ. Till Amerika utvandrade han 1909 och bosatte sig i Iowa. De första åren arbetade han på farmer men övergick sedermera till järnvägsarbete. 1919 återvände han till Sverige, men efter att ha varit hemma i två år reste han 1921 ånyo över till Amerika för en ny tioårsperiod. Efter hemkomsten 1931 bodde han på olika platser i Blädinge och Hjortsberga tills han 1951 köpte den fastighet han nu äger. Han är språksam och humoristisk och har såväl i USA som i hemlandet förvärvat sig en mängd vänner.

All ev. uppvaktning

på min stundande årsdag undanbedes.

C. E. NILSSON
Knapamo, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 47 Torsdagen den 22 Mars 1956.

Födelsedag.

70 år fyller på lördag fru Betty Blom, f. Karlsson, maka till hemmansägaren Klaes Blom, Färanäs Östregård, Blädinge. Hon är född i Agunnaryd. I ungdomen innehade hon anställning i lantushåll. Äktenskap ingick hon 1914 och blev då bosatt på Färanäs Östregård, som makarna fortfarande innehar. Fru Blom har med intresse deltagit i jordbruksarbetet och därvid vinnlagt sig om ett mönstergillt arbete. Hennes föredömliga mjölkskötsel har flerfaldiga gånger uppmärksamrats och åtskilliga utmärkelser har välberättigat tilldelats henne. Hon har förvärvat en stor mängd vänner.

Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 31 Mars 1956.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*I kväll på gamla stigar
min tanke varsamt går
mot fjärran barndomsljusa
och morgonblåa år...
Jag minns en liten stuga
med låga fönster små
en gråstensmurad skorsten,
där röken skälvde blå.*

*Mot ljusa sommarskogen
låg tunet soligt fritt
med åbrodd och lavendel
i ram av hundkexvitt.
Och utmed rutans galler
mot luftig trådgardin
stod pelargon och myrtel
och yppig balsamin. –*

*Därinne minns jag mormor
vid stor och öppen spis,
en liten vindögad gumma,
förförad och levnadsvig;
från trägna spinnrockssurret
och pendelklockans gång
jag burit genom åren
ett drömmackord av sång...*

*Och nu i kväll, när solen
i dunkelrött går ned
och göjeljuset falnar
i blått kring snöig hed,
jag ännu varmt förnimmer
vad jag som liten känt
vid mormors torrvedsbrasa
av hemmets sakrament.*

BLÄDINGE



Stor Kreaturs- och lösöreauktion



På grund av gårdens försäljning låter lantbrukaren Karl Uno Nilsson

BLÄDINGEÅS ÖSTREGÅRD pr BLÄDINGE

torsdagen den 5 april 1956 m. b. kl. 14.00 försälja samtliga levande och döda yttre inventarier varav kan nämnas:

HÄSTAR: 2 bra arbetshästar 12 resp. 19 år.

NÖTKREATUR: 13 st. , varav 6 kor i olika kalvställning, 3 betkvigor och 4 ungdjur.

SVIN: 1 modersugga samt 3 gödsvin.

HÖNS: C:a 25 värphöns.

MASKINER & REDSKAP: Tröskverk, halmfläkt, el. motor 7,5 hkr., gröpkvarn (Rekord nästan ny), hackelseverk för motor-drift, 2 gummihjulsvagnar, åkvagn, åkkärlar, 2 par arbetskärlar, 2 slättermaskiner, häst- och släpräfsa, div. harvar, ogräsharv, plogar, årder, hästhacka, flak, häckar, tjuder, kätting, hässjelinor, taggtråd, krakstör, slipsten, stenkran, stockkran, 2 vågar m. vikter, potatiskorgar, transportflaskor, selar m.m.

Div udda möbler, ekkista, m.m.

— — — Sedvanliga lösöreauktionsvillkor — — —

— — — Inköpsuppdrag å djur emottages — — —

All försäljning, agenturverksamhet eller dyl. får ske endast efter i förväg lämnat tillstånd härtill från auktionsförrättaren.

KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING

Tel. Namnanrop "Slakteriföreningen", ALVESTA.

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 14 April 1956.



Vår kära mor,
mormor och farmor

Britta Sofia Svensson

avled i dag i sitt 87:de levnadsår,
innerligt sörjd och saknad av oss,
samt släkt och vänner.

Södra Vare, Blädinge den 13/4 1956.

**BARN. BARNBARN.
BARNBARNBARN.**

Vänligt över jorden glänser,
Strålen av ett himmelskt hopp.
Stilla inom tidens gränser
Evighetens sol går upp.

Dödsfall.

Britta Sofia Svensson †. I sitt hem i Södra Vare, Blädinge, avled i går fru Britta Sofia Svensson, änka efter framlidne hemmansägaren Karl Svensson i en ålder av 87 år.

Den avlidna var född i Vederslöv och utbildade sig i ungdomen till lärarinna med anställning i Vederslöv till 1893. Vid ingånget äktenskap övertog makarna en gård i Vederslöv, vilken de innehade till 1910. Därefter köpte de en gård i Södra Vare i Blädinge. Denna överlämnade de till en son 1939. Den bortgångna var en arbetsam och duktig kvinna och var mycket intresserad för vävning i hemmet.

Hon sörjes närmast av två söner och tre döttrar, Hilding innehar föräldragården i Södra Vare, Erik är lantbrukare i Göteryd, Berta är gift med hemmansägaren Nils Johansson, Södra Vare, Annie gift med hemmansägaren Edvin Johansson, Hjortsberga, samt Elsa gift med hemmansägaren Ivar Ring, Vislanda, svärsöner, svärdöttrar, barnbarn, barnbarnsbarn, syskonbarn i USA samt en stor vänkrets i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 60 Måndagen den 16 April 1956.

Ungdomsdag i Blädinge.

Allbo kontraktsråd avhöll i går ungdomsdag i Blädinge under god tillslutning.

När kyrkklockorna ringde samman var en fulltalig menighet samlad i den vackra församlingskyrkan. Skriftetal hölls av församlingens pastor och pastorsadjunkt Lennart Johansson, Liatorp, predikade i anslutning till dagens textämne "Ett liv med eller utan den gode herdens omsorg". Det kändes både värmande och upplyftande att se duklagen av unga och gamla växla vid altarrunden. Kyrkokören sjöng under kantor Gunnar Johanssons ledning "Du fröjdar dig i templets famn" av Albert Runbäck till orgelackompanjemang av hr Gunnar Gustafsson. Som postludium spelades på orgeln "Jesus jag ej lämna vill" av J.G. Walther. Den kollekt, som upptogs till kyrkliga arbetsfonden för Växjö stift, inbringade 100 kr.

Efter högmässan samlades man i Blädingegården, där dukade kaffebord väntade. Sedan komminister Nils Ekedahl hälsat välkommen, följde ett animerat samkväm, varunder kyrkokören sjöng några sånger. Bl.a. framfördes för första gången "Sång till Småland", komponerad av körens dirigent. Härpå följde föredrag av rektor Sven Hultman. Enkelt, rättframt och medryckande talade han om ansvaret i att vara människa. Efter en kort betraktelse av kontraktsprosten Harry Ljungar följde till sist kyrkospelet "Påskdomstolen" som med inlevelse och färg framfördes av elever vid S:t Sigfrids folkhögskola. Under stor gripenhet åhördes denna form för påskbudskapets förkunnande, och auditoriet sade sitt amen.

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 23 April 1956.

Blädinge sockengille, hade på lördagskvällen sitt årsmöte i Blädingegården med mycket stor tillslutning.

Ordf. f. hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, hälsade samtliga välkomna. Vid mötesförhandlingarna omvaldes styrelsen, som har följande sammansättning: ordf. hemmansägaren Aron Karlsson, vice ordf. fru Ingeborg Ohlsson, sekr. hemmansägaren Oscar Snygg, kassör lantbrevbärare Hugo Blom, övriga styrelseledamöter köpman Gösta Virdeskog, hemmansägarna Sture Johansson, Rune Johansson, Gunnar Eng, arrendator Bertil Pettersson, nämndeman Gunnar Rogdahl, kyrkovärd Reinhold Salskog.

En gåva från den gamla föreläsningföreningen på 163 kr. överlämnades till sockengillet att användas till föredrag och upplysningsverksamhet. Sockengillet har nu 109 medlemmar. Till husmor utsågs fru Gladys Johansson.

Efter kaffesamkväm framfördes Ville Mobergs lustspel ”Marknadsafton” av amatörer från Skatelöv, som fick många applåder. För musikunderhållningen svarade Aimos trio från Kvenneberga.

Födelsedag.

90 år fyller på onsdag Blädinge församlings äldste manlige medlem f. hemmansägaren Gustaf Svensson, Hult, Blädinge.

Han är född i Kärr, Skatelövs församling. I ungdomen var han föräldrarna behjälplig med skötseln av jordbruket, men han såväl som många andra på den tiden ville gärna pröva lyckan i andra länder. Därför reste han som 24-årig över till Amerika. Där arbetade han först hos farmare och därefter som kusk vid ett större företag. Efter att ha vistats i det stora landet omkring fem år reste han hem till fädernebygden. Vid giftermål 1907 bosatte sig makarna första året i föräldrahemmet. 1908 köptes gården i Hult, som han förbättrat i alla avseenden genom odling, stenbrytning etc.

Det blev alltid en lång arbetsdag för Svensson. För ett tiotal år sedan överlämnade han gården till äldste sonen Gunnar, och de gamla förbehöll sig att bo kvar på gården.

Gustaf Svensson har en god hälsa och är dagligen i arbete med vedhuggning och varjehanda sysslor. Varmt religiös är han en trogen kyrkobesökare, och hans bänk står sällan tom. Han är en stilla och lugn man vars redbarhet och goda omdöme respekteras av alla med aktning och tillgivenhet.

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 15 Maj 1956.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Har du lyssnat till sången,
som böljande går
genom hembygdens hagar
och knoppande snår
en solfannad morgon om våren,
eller känt i din ande ett levande brus
av det majhimmelsrena, förlösande ljus,
som följer en gryning i spåren?*

*Se, din hembygd dig hälsar
från dalgång och lid,
medan vindarna sveper i tonande glid
kring sjöar och skogar och byar;
en befriande glädje av lycka och lust
liksom lyfter din längtan
mot morgonens kust
på rosiga soltändningsskyar.*

*Från den bygd, som dig fostrat
till bunden och fri,
stiger ångande mäktig den livsmelodi,
som sjungits för generationer...
Över seklernas möda och fädernas arv
skall du kärleksfullt leka
i dag med din harv
till jublet av lärkornas toner.*

*Genom dagar och tider ditt dyrbara lån
skall du troget förvalta
till dess att din son
re 'n plöjareduglig är vorden. –
Och när sist från ditt dagsverk
du rätar din rygg
får du vissnande dala befriad och trygg
till vila i fädernejorden.*

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 29 Maj 1956.

Vårfest i Blädinge. I söndags hade Blädinge Röda korskrets anordnat vårfest i Blädingegården.

Kantor Gunnar Johansson inledde med pianomusik och spelade "Vårsång" av Erkki Melartin, varefter kretsens ordförande, komminister Nils Ekedahl, hälsade välkommen.

Kvällen föredragshållare var lektor Gustaf Dahlbäck, Växjö, som talade över ämnet: "Frihet och auktoritet i uppfostran". Rätt uppfostran får för den unge inte innebära en hänsynslös frihet men inte heller vara en bindande tvångströja utan frihet och tvång i förening, sade talaren. Allt i uppfostran skall tjäna till att hjälpa människan till att bli människa, dvs. att vårda det andliga inom henne, detta som just utmärker människan som varelse. All uppfostran måste vara dikterad av kärlek. Bristen på sådan är ofta orsaken till att föräldrar lämnar sin hjälp inför barnen. Den tygellösa friheten är inte sällan en följd av kärlekslös slapphet. Kärlekslösheten är en dödssynd.

Lektor Dahlbäck's föredrag gjorde kvällen till en minnesrik afton för det med uppmärksamhet och intresserat lyssnande auditoriet. Efter föredraget följde sång. Först sjöng stud. Eivor Salskog, ackompanjerad av kantor Johansson, ett par sånger och slutade med "Fjorton år tror jag visst att jag var", vilken sjöngs med inlevelse och vittnade om god röstvård. En barnkör under kantor Johanssons goda ledning sjöng livfullt och vackert några vårsånger.

Härefter vidtog samkväm. Under detta läste småskollärarinnan Ann-Marie Olsson med sedvanligt god textning några dikter och slutade med "Nu vänder mor sitt bibelblad" av Pär Lagerkvist. På ett medryckande sätt gav till sist lektor Dahlbäck några reseintryck från Spanien. Alla tillstades komna var tacksamma fört den rikt givande Röda korsafton, vilken avslutades med en aftonpsalm.

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 31 Maj 1956.



Dödsfall.

Petter Johansson †. I tisdags avled i sitt hem i Hökatorp, Blädinge f. hemmansägaren Petter Johansson, närmare 83 år gammal.

Den bortgångne, som varit sjuklig under de senaste tre åren, var född i Lilla Varven i Blädinge och blev sedan sin födelsesocken trogen livet igenom. I yngre dagar anlätades han i stor utsträckning till utförande av dagsverken samt sysslade vintertid med skogsarbete. Tillsammans med en broder köpte han 1910 jordbruksfastigheten Hökatorp, som han sedan själv övertog 1921. Under sin framgångsrika jordbrukaretid utförde han ett mer än vanligt omfattande förbättringsarbete på gården. Innan han 1930 överlämnade gården till sin dotter och svärson, påbörjade han en nybyggnad av samtliga åbyggnader. Varmt religiös var han under sin krafts dagar en trogen kyrkobesökare, och under senare års sjukdomstid tog han med stor glädje emot församlingsprästen för samtal i andliga frågor.

Den avlidne sörjes av dottern Ellen och svärsonen Erik, vilka innehar fäderngården, samt av svägerskor, bosatta i Ljungby och Tyskland. I sorgen deltager syskonbarn i Ljungby och i USA samt övriga släktingar i Tyskland och en stor vänkrets i hembygden.

Ur Smålandsposten N:o 90 Måndagen den 11 Juni 1956.

Blixtnedslag i Blädinge.

Vid det häftiga åskvädret i lördags eftermiddag slog blixten ned och dödade en ko, tillhörig kyrkovaktmästare Karl Andersson, Andersboda, Blädinge. Kon var ute på bete och befann sig intill ett stängsel, när nedslaget skedde. Ägaren gör en kännbar förlust, eftersom kon var nykalvad och lämnade god mjölmängd.

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 18 Juni 1956.

Blädinge kyrkliga sykrets, var på torsdagen inbjuden till Södra Sandsjö prästgård, där kyrkoherde Nils Nicklasson med fru hälsade gästerna välkomna.

Med kyrkoherden som ciceron besågs den vackert ny-restaurerade prästgården, därefter bjöd gästerna på kaffe. I ett tal erinrade kyrkoherden om många goda minnen från Blädingetiden. Från sykretsarnas medlemmar överlämnade lärarinnan Klara Snygg blommor till fru Nicklasson. Komminister Nils Ekedahl tackade å sykretsarnas vägnar värdfolket för den stora gästfriheten. Därefter samlades alla i kyrkan varvid kyrkoherden talade om de historiska föremålen, som en gång i tiden fanns i detta tempel. Efter det man gemensamt sjungit några psalmer, avslutades den minnesrika dagen med bön av kyrkoherden. I utflykten deltog ett 60-tal av sykretsarnas medlemmar.



Hr Gösta Aronsson med maka Gunborg, f. Johansson, Blädinge. (Lundbergs Foto, Vislanda).

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 25 Juni 1956.

Förlovade

Harald Lönegård
Birgitta Andersson

Vislanda. Blädinge.
Midsommarafton 1956.

Arne Ejderland
Brita Blomster

Blädinge. Gävetorp.
Midsommarafton 22/6 1956.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 26 Juni 1956.

Dans i
Björknäset, Blädinge

Onsdagen den 27 juni kl. 20.00 – 23.00

D A H L S K V A R T E T T.

Blädinge Arbetarekommun.

Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 16 Juli 1956.

Berusad yngling i vägen för bil

En Alvestayngling i 20-årsåldern blev vid 2-tiden natten till söndagen påkörd av en bil på vägen Alvesta – Vislanda mitt för festplatsen i Blädingenäs och så illa skadad, att han i ambulans fick föras till Växjö lasarett. Han ådrog sig ett komplicerat underbensbrott och hjärnskakning.

Bilisten var på hemväg från Vislanda, när han fick se ett gäng ungdomar stå vid vänstra vägkanten, männen i sällskapet kraftigt berusade. Trots att ljus- såväl som ljudsignal gavs, vinglade Alvestaynglingen ut i vägbanan mitt framför bilen, vars förare omöjligen kunde bromsa på det korta avståndet. Ynglingen slog i vägbanan och ådrog sig därvid ett komplicerat brott på vänster underben och hjärnskakning och fördes i ambulans till Växjö.

Polisutredningen ger vid handen att bilisten knappast kan lastas för olyckan.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 21 Juli 1956.

Malmöbo ljöt mörkerdöden vid Blädinge

45-årige filaren Ragnar Lövgren, Malmö, påkördes och dödades vid midnatt natten till torsdagen av en personbil på vägen Vislanda – Alvesta strax intill avtagsvägen mot Björknäsets festplats i Blädinge.

Lövgren, som semestrade tillsammans med en kamrat i Blädinge, tog med kamraten på en kvällspromenad. De båda hade gått norrut på vägens högra kant och skulle vända åt motsatt håll. Emellertid rådde just då livlig trafik på vägen, varför männen inte genast kunde ta sig över vägbanan för att gå emot trafiken utan gick på vägens vänstra sida. Detta blev troligen döden för Lövgren.

Han påkördes nämligen bakifrån av en Alvestabilist som på väg söderut just mött ett par bilar och hade bländat av till halvlyse. Bilföraren såg inte de båda fotgängarna förrän bilen med hård fart törnade emot

Lövgren, som gick ytterst och kastade denne upp emot vindrutan och sedan 6–7 meter framåt, tills mannen blev liggande på vänstra vägslänten. Döden torde ha varit ögonblicklig.

Den bortgångne sörjes närmast av moder och broder i Malmö.



*Hr Karl-Gustav Molin, Alvesta, med
maka Ann-Marie, född Olsson,
Blädinge.
(Hovfoto: Olsson, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 31 Juli 1956.

Biltjuv tog på bar gärning.

Häromnatten var en biltjuv i färd med att låna en ny VW-buss i Blädinge.

Ägaren som råkade titta ut genom fönstret vid tillfället fick se, att det lystes med tändstickor i bussen. Han smög sig ut och överraskade en man, som satt i bilen. Ägaren grep mannen i kavajen, men denne slet plagget av sig och begav sig springande mot Alvesta.

Polisen larmades och tog mannen strax söder om Alvesta. Man konstaterade, att det rörde sig om en kringvandrare, som icke tidigare haft något otalt med polismyndigheterna och därför släpptes.

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 4 Augusti 1956.



Dödsfall.

Gustaf Karlsson †. I torsdags avled hos en son i Bågsjö, Långasjö f.d. arrendatorn Gustaf Karlsson i sitt 68:de levnadsår. Han har tidigare varit bosatt å Odlingen, Alvesta.

Han var född på torpet Arnanäs i Blädinge församling, men kom redan i 8-årsåldern till jordbruksfastigheten Odlingen, Alvesta, som hans föräldrar då arrenderade. Redan tidigt började han arbeta med lantbruk. När hans fader i relativt unga år gick bort, var det för honom att i stället göra de dagsverk vid Engaholm som skulle göras för arrendet. Ganska snart övertog han själv lantbruket, där han kom att tillsammans med sin *maka utföra omfattande nyodlingar. När han tillträdde, var lantbruket på endast 9 tunnland men när han överlämnade arrendet till sonen 1945, hade man mer än fördubblat den odlade arealen samt dessutom byggt till ekonomibyggnaderna, elektrifierat m.m. För 26 år sedan blev han änklings. De senaste åren har han vistas hos sin son Gösta och dennes maka i Bågsjö, Långasjö, vilka nu tillsammans med en sondotter står som närmast sörjande. Dessutom sörjes han av en syster i Alvesta, övrig släkt och en stor vänkrets.

* Gustaf Karlsson ingick äktenskap 1917 med Gerda Johansson f. 15/7 1887 i Södra Vare Södregård, Blädinge förs. Hon avled 12/10 1930. A.R.

Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 16 Augusti 1956.

Dödsfall.

Emma Holmgren †. Hos en dotter och måg i Vitteryd, Moheda, avled på måndagen änkefru Emma Holmgren, Blädingenäs, Blädinge i en ålder av 80 år.

Den avlidna var änka efter snickaren och båtbyggaren J.O. Holmgren, vilken avled föregående år. Fru Holmgren var född i Ringamåla församling i Blekinge. Efter makens död sålde hon fastigheten i Blädinge och flyttade till en son i Göteborg. För en månad sedan kom hon till dottern i Vitteryd för att hälsa på och fick där sluta sina dagar. Av barnen har hon fått den bästa omvårdnad och var alltid nöjd och belåten. Fru Holmgren var en duktig och hjälpsam kvinna, som vann allas aktning och förtroende.

Den avlidna sörjes närmast av tre söner och fyra döttrar, svärsöner och svärdöttrar, barnbarn och barnbarnsbarn samt av broder.

Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 1 September 1956.



**F. Distriktsveterinären
och 1:e Besiktnings-
veterinären**
RVO
**Ivar Gustav
Hässler**
vår innerligt älskade
är död.

Alvesta den 30 aug. 1956.

ELSA.
Karin och Assar.
Elof, Elsa, Karin, Viveka.
Lars och Penny.
Ivar, Cecilia, Lars.

*Allt vad I viljen att människorna skola
göra Eder det gören I ock dem.*

Jordfästningen äger rum i Alvesta kyrka
torsdagen den 6 sept. kl. 14.
Meddelas endast på detta sätt.

Ivar G Hässler död.



I torsdags kväll avled hastigt f. distriktsveterinären och förste besiktningsveterinären, RVO, Ivar G. Hässler, Alvesta, 68 år gammal.

Han var född i Jämshög, Blekinge. Efter studentexamen i Lund 1908 studerade han vid veterinärhögskolan, där han avlade veterinärexamen år 1913. Redan följande år blev han t.f. distriktsveterinär i Alvesta distrikt och år 1915 ordinarie befattningshavare inom distriktet, som då var mycket omfattande och krävde mycken arbetsinsats. När andelsslakteriet startades 1918 blev han från början dess besiktningsveterinär, vilken syssla han sedan innehade även när KLS tillkom år 1934,

och ända fram till i våras, då han avgick med pension.

Dr Ivar G. Hässlers stora arbetsförmåga och kunnighet togs även i anspråk i stor utsträckning för kommunala uppdrag. Sålunda blev han 1917 ledamot av hälsovårdsnämnden, 1920 municipalfullmäktig, 1938 kommunalfullmäktig och 1939 vice ordförande i fullmäktige. I kommunalstämman satt han många år som ordförande. Dessutom har han innehaft en rad andra förtroendeuppdrag. I Alvesta sparbank har han varit huvudman i närmare 40 år och dess revisor var han sedan 30-talet år. Han var även ombud för tingshusbyggnadsskyldige.

Dr Hässler tillhörde Alvesta Rotary Club från dess bildande och var klubbens president de två första åren av dess verksamhet.

Inom Alvesta högerförening har veterinär Hässler varit mycket intresserad medlem och bl.a. innehaft ordförandeskapet under många år.

Simningen och simsporten låg honom mycket varmt om hjärtat och under många år var han ordförande i Alvesta simsällskap, vars hedersordförande han sedermera blev. Genom hans arbete har bl.a. Spånen-badet kommit till. Jakten var också en av dr Hässlers stora hobbies.

Dr Hässler har även varit bataljonsveterinär i fältveterinärkårens reserv och bl.a. fått mottaga Kronobergs regementes stora silverplakett och Kronobergs skytteförbunds silverplakett.

Närmast sörjande är maka samt dottern Karin, gift med kapten Assar Hagberth, Klinta, Snogeröd, och sonen Lars, stadsveterinär i Luleå, sonhustru och barnbarn. Därjämte sörjes och saknas han av en stor vänkrets, i vilken innefattas även länets lantbrukare, med vilka dr Hässler kom i kontakt inom sitt arbetsområde och vilka högt uppskattade hans yrkeskunnighet och trevliga, gemytliga sätt.

Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 15 September 1956.



Dödsfall.

Ester Linnéa Johansson †. Husföreståndarinnan Ester Linnéa Johansson, Färanäs, Blädinge, avled i går efter en tids sjukdom i en ålder av 63 år.

Den avlidna var född i Långasjö församling. Sedan 1939 har hon förestått hushållet hos lantbrukaren Nils Hultgren, Blädinge. Hon var en arbetsam och duktig kvinna med stort förtroende i sin omgivning.

Den avlidna sörjes närmast av tre bröder och syskonbarn i USA samt dessutom av kusiner i Skruv och många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 27 September 1956.

”Hem för fattiga anno 1808”.

De som i söndags besökte Vislanda hembygdsförenings årsstämma, som hölls i Lindås, lade kanske märke till en målad trätavla, som hänger på gavelväggen inuti en av stugorna.

Denna stuga, ”Tillflykten” kallad, som hembygdsföreningen förvärvade år 1926, har en gång legat på Oby gård i Blädinge socken. Den var där uppförd som ett hem för fattiga och gamla på godset. Texten på tavlan har nämligen följande lydelse:

”Tillflykt för fattige och åldersstegne pärsoner af Oby gods, som skickat sig väl.

Inrättad af B C och C C M 1808”.

Initialerna åsyftar dåvarande ägaren till Oby, krigspresidenten friherre Bror Cederström och hans maka i andra giftet, grevinnan Christine Charlotte Mörner.

Grevinnan Charlotte eller C.C.M., som hon mest skrev, var begåvad. Hon både ritade, målade och diktade. Det var därför inte omöjligt att hon själv målat tavlan och texten på densamma. Vilket som helst! Makarnas varmhjärtade omtanke för de fattiga och orkeslösa, är ett vackert minne av deras gärning på Oby.

Att även tavlan blivit bevarad och följt med stugan vid flyttningen, kan Vislanda hembygdsförening vara glada för.

R. N-n.



Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 2 Oktober 1956.

Hyllning.

På sin 50-årsdag blev lantbrukaren Bengt Samuelsson, Blädingsås Norregård, Blädinge, hjärtligt hyllad. En deputation, bestående av lantbrukarna Olof Andersson, Ragnar Gustafsson och Gunnar Gustafsson samt affärsföreståndare Gösta Virdeskog, Blädingsås, uppvaktade från vänkretsen och överlämnade en större penningssumma, blomstergrupp och adress. För jaktvårdsområdet i bygden,

infann sig lantbrukarna John Aronsson, N. Vare, Lennart Johansson, Blädingsås, och Uno Nilsson, Geramon, vilka överräckte blomsterkorg. En liknande hyllning från BF-avdelningen överlämnades av lantbrukarna Gustaf Karlsson, Hjälmalyd, och Gunnar Engström, Färanäs. Från släktingar överbringade genom lantbrukare Olof Gustafsson, Jutagård, och Arvid Samuelsson, Klockaregård, en blomsterhyllning. En hyllning från kusiner i form av kontanter och blommor frambars av lantbrukaren Adolf Andersson, Sköldsta, med maka. Ett antal telegram ingick.

Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 16 Oktober 1956.

Propagandaballong funnen i Blädinge.

Då urmakaremästare Gunnar Johansson, Vislanda, och diversearbetaren Artur Svensson, Färanäs, Blädinge, på söndagen var ute på jakt fann de höljet av en s.k. propaganda-ballong i skogen.

Fyndet gjordes på lantbrukare Nils Hultgrens marker i Färanäs. Ballongen hade säkerligen legat på platsen en tid. Troligt är att den landat vid midsommartiden i år, då ett flertal sådana ballonger bärgades i våra bygder. Dimensionen på den funna ballongen var större än på tidigare funna, nämligen 3 x 2 m. I en glaspåse medförde ballongen ett antal illustrationer och text på tre olika språk. De tre olika häftena var samtliga rubricerade "Befriat Europa". Häfte C 49 daterat Kveten 1956 är skrivet på tjeckiska. De båda andra häftena riktar sig till det polska resp. ungerska folket på deras eget språk.

Troligen har materialet tryckts i England och ballongen avsänts därifrån.

Kommunalt

Blädinge

Kyrkostämman hölls på söndagen. Statsförslaget för 1957 godkändes. Det upptar en oförändrad utdebitering av 55 öre pr skattekrona. Utdebiteringen till pastoratets prästlönekassa och pastoratskassan uppgår till 30 resp. 5 öre, varför den samlade kyrkliga utdebiteringen för Blädinge församling blir oförändrad 90 öre.

Pastoratskyrkorådets förslag att Blädinge församling skulle planera ett markområde nordväst om kyrkan diskuterades. Stämman beslöt att församlingen skulle åta sig uppdraget, som förutom planering omfattar anläggandet av gräsplan samt prydnadsplantering. Ytterligare beslöts att svara för kostnaden härför samt den framtida vården av området.


Ett testamenterat belopp hade erhållits från dödsboet efter fru Hedvig Cederin f. Grönhagen, Stockholm. Det beslöts att med tacksamhet mottaga beloppet samt att enligt testamentsförordnandet till mindre bemedlade personer utdela en från samme testator erhållen penningssumma.

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 25 Oktober 1956.

Blädingebo vådaskjuten i handen

En svårartad olyckshändelse under jakt inträffade på måndagseftermiddagen i Blädingenäs, Blädinge, då 16-årige Stig Andersson, fosterson till syskonen Blom, Smedsgård, fick ett vådaskott från ett hagelgevär genom högra handflatan. Ynglingen skulle med häst och vagn hämta krakstör på en mosse, belägen på ett avstånd närmare 2 km. från hemmet. Han medförde i vagnen ett hagelgevär och framkommen till mossen genomsökte han terrängen i hopp att påträffa villebråd. När han i ett buskage skulle stiga över ett taggtrådsstängsel, stödde han sig troligen med högra handen på vapnets mynning. Av någon anledning brann ett skott just då av och detta gick igenom handflatan. Med häst och vagn begav han sig skyndsamt hem och led under färden en svår blodförlust. I bil transporterades han omedelbart till lasarettet i Växjö. På ynglingens mycket svårt sargade hand synes i bästa fall endast tummen och lillfingret kunna räddas.

Ur Smålandsposten N:o 165 Måndagen den 22 Oktober 1956.



Vår käre
Carl
* 25/11 1914
† 18/10 1956
Sörjd – Saknad.
Sissleboda, Blädinge den 18/10 1956.

GUNNEL
Mor
Ivar och Ilse
Sv. ps. 66.

Nu slut är smärtan,
Du funnit frid.
Du kämpat tåligt
Din sista strid.
Din stämma tystnat
För alltid har
Men i vårt minne
Du lever kvar.

Dödsfall.

Carl Gustavsson †. I torsdags avled efter långvarig sjuklighet cykelreparatör Carl Gustavsson, Lokhyddan, Norraryd, 41 år gammal.

Han var född i Sissleboda, Blädinge, där han vistades till 25-årsåldern, då han flyttade till Norraryd. Här innehade han under många år en cykelreparationsverkstad, som han skötte tills sjukdomen tvang honom till vila.

Närmast sörjande är dotter, samt moder, broder och svägerska i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 26 Oktober 1956.

Från Blädinge, meddelas:

Blädinge Röda korskrets har sin höstfest lördagen den 26 oktober. Det börjar med en färgbildsrapodi av Birger Franzén, kallad "Nu blommar marken". Kvällens program utlovar f.ö. många omväxlingar.

Ur Smålandsposten N:o 169 Måndagen den 28 Oktober 1956.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Uti sin lilla stuga
ett äldre äkta par,
Lovisa och Johannes,
framlevde sina da´r.
En gammal enrak fråga
i deras hjärtan brann,
och fast de voro gifta,
de höllo av varann.*

*Johannes läst i bladet
om gangsters och sånt där,
och hur man rövar människor
och summor sen begär.
Han såg på sin Lovisa,
som gick där ut och in,
och greps av pinsam oro
i djupet av sitt sinn. –*

*En dag vid middagstiden
gick gumman plötsligt ut,
men när hon ej kom åter,
tog tålmodet slut
hos gubben, och han rände
i hela trakten kring,
men av sin kära gumma
han märkte ingenting.*

*Men senare på dagen
hon kom där kry och frisk
och menade åt gubben,
att det var ingen risk...
Och från Johannes hjärta
föll sorgens tunga lass,
ty gumman hade slumrat
en timmes tid på – dass!*

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 1 November 1956.



Vår kära morbror

Ernst Henriksson

har i dag i sitt 86:e levnadsår stilla
insomnat. Sörjd och saknad av oss,
släkt och många vänner.

Blädinge den 30 okt. 1956.

SYSKONBARNEN.

*"Blott en dag ett ögonblick i
sänder..."*

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 11 nov. 1956 kl. 9,45.
Samling vid kyrkan.


Dödsfall.

Ernst Henriksson †. På tisdagen avled f.d. hemmansägaren Ernst Julius Henriksson, Blädingenäs, Blädinge, i en ålder av 85 år.

Den bortgångne var född i Blädinge. I sina yngre år övertog han gården i Blädingenäs efter sina föräldrar. Denna brukade han själv i många år och har också haft den utarrenderad. Vid försäljning av lantbruket 1944 flyttade han till en syster strax intill. Vid systemens död för tre år sedan inackorderade han sig på Blädinge vårdhem. Där fick han en god vård.

Den avlidne, som var ogift, sörjes närmast av syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 5 November 1956.



Min käre son
vår broder

Einar

har lugnt och stilla avlidit efter ett
långt och tåligt buret lidande i sitt
58:de levnadsår, sörjd och saknad av
oss, samt släkt och vänner.

Skogslyckan, Blädinge den 3/11 1956.

A.G. JOHANSSON.
Syskon och Syskonbarn.

*Striden var långsam med smärta i såren
Lång var din prövning men vilan så skön
Slutat är lidandet borta är tåren.
Himlen dig giver en sällare lön.*

Sv. ps. 144.

De som önskar följa den avlidne till hans
sista vilorum meddelas att jordfästningen
äger rum onsdagen den 7/11 kl. 14 i
Blädinge kyrka.

Dödsfall.

Einar Johansson †. I lördags avled hemmasonen Einar Bernhard Johansson, Skogslyckan, Blädinge, 58 år gammal.

Han var son till f. hemmansägaren A.G. Johansson och född i Geramon, Hjortsberga 1898. I ungdomen hjälpte han föräldrarna med gårdens skötsel. I 20-årsåldern råkade han ut för en olyckshändelse, då ett par hästar skenade, som efter hand gjorde honom invalid, så att han till slut blev oförmögen att reda sig själv.

Han sörjes närmast av åldrig fader, syskon, svågrar och svägerskor samt goda vänner i bygden.

Från Blädinge, meddelas:


Blädinge Röda korskrets har hållit höstfest i Blädingegården. Efter inledningsmusik av kantor Gunnar Johansson hälsade kretsens ordförande komminister N. Ekedahl välkommen och berörde därvid de senaste dagarnas tragiska händelser i Ungern och krigshotet i Mellersta östern. Vad vi nu upplever säger oss, att Röda korset alltid måste stå i ständig beredskap. Arbetar vi icke troget i tider av yttre lugn och fred, är vi heller icke redo att i vår organisation möta de stora påfrestningarna

under krig och andra olyckor. Talaren slutade med en vädjan om helhjärtat stöd åt Röda korset. Hr Birger Franzén, Alvesta, gav sedan auditoriet en bildrapsodi, kallad "Nu blommar marken". Det vackra bildmaterialet beledsagades med diktverk av olika författare och vacker sång och musik. Det var en underhållning som rönt allmän

uppskattning. Efter samkväm följde auktion av skänkta varor. Denna tillsammans med lotterier och servering inbringade 658 kr., varav en del tillfaller Röda korsets riksinsamling.

Allhelgonadagen hölls i Blädinge kyrka sen högmässa, anordnad som ljusgudstjänst. Å kyrkogården brann gravljus och marschaller. När kyrkklockorna ringde samman var kyrkan nästan fylld. Komminister N. Ekedahl förmedlade i anslutning till dagens högmässotext allhelgonadagens budskap. Efter predikan erinrade han om de samlingsbor, som avlidit sedan förra allhelgonadagen, och de bortgångnas minne ägnades en tyst minut. Barnkören sjöng under har Gunnar Gustafssons ledning ”Vem är den stora skaran där”, och som postludium spelades Fuga av Dandrieux.

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 15 November 1956.



Vår kära mor och mormor
Ida Cederhall
* 7 okt. 1886
har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad men i ljus och vackert
minne bevarad av oss barn, barnbarn,
övrig släkt och vänner.
Blädinge den 14 nov. 1956.
BARN.
Barnbarnen.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
onsdagen den 21 nov. kl. 13.00.

Dödsfall.

Ida Cederhall †. På onsdagsmorgonen avled i Alvesta hos en dotter och måg änkefru Ida Sofia Cederhall, Oby säteri, Blädinge, i en ålder av 70 år.

Den avlidna var änka efter avlidne inspektoren på Lästad säteri Karl Fredrik Cederhall. Makarna kom till Blädinge för omkring 30 år sedan. Fru Cederhall var född i Varnum, Värmlands län 1886. Efter makens död 1943 flyttade hon till Oby säteri. På grund av vacklande hälsa vistades hon den mesta tiden hos sina barn, vilka givit henne ett gott stöd under hennes sjukdom.

Den bortgångna sörjes närmast av barn, svärsöner och barnbarn, övriga släktingar samt en talrik vänskrets.

Ur Smålandsposten N:o 184 Lördagen den 24 November 1956.

Pälle Näver:

Dagens vers.


*Därute stryker vinden
en mörk violoncell
med ton av hemlös klagan
igenom skumögd kväll;
det suckar och det rasslar
i trädens frusna ris,
och väderflöjens gnisslar
till varje fläkt och bris.*

*Men i min lugna kupa
vid lampans stilla ljus
jag sitter tyst och drömmer
och lyss till stormens brus...
Ett tåg av ljusa minnen
förbi min ruta far
med klang av skratt och sånger
från sommarblåa dar´.*

*Jag minns hur vidd och vägar
i solig fägring låg
det doftade och blänkte
från skog och insjöväg;
och alla röda stugor
med sina täppor små,
de minde om den lycka,
som vem som helst kan nå.*

*Och genom mörka kvällar
och disigt tunga dar´
jag känner hur en ljusglimt
i själen dröjt sig kvar...
Från människorna och bygden,
där nyss jag lycklig gick,
mig når en stilla värme,
ett ord, en vänlig blick.*

Ur Smålandsposten N:o 185 Måndagen den 26 November 1956.



Min Son och vår Broder
Ernst Svensson
* 7/2 1905
† 25/11 1956

har stilla ingått i den eviga vilan.
Djupt sörjd men i ljust och tacksamt
minne bevarad av mig, syskon,
svägerska, släkt och många vänner.
Hullingsved, Vislanda den 25/11 1956.

ANNA PETERSSON.
Karl och Agda.
Sven.
Emil och Astrid.
Emmy och Peter.
John och Thina.

Blott en dag ett ögonblick i sänder
Vilken tröst evad som kommer på
Allt ju vilar i min Faders händer
Skulle jag, som barn, väl ängslas då
Han som bär för mig en Faders hjärta
Giver ju åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta,
Möda, vila och behag.

Sv. Ps. 563.

Död.



Ernst Svensson †. I Växjö avled på lördagsnatten efter en svår sjukdom jordbruksarbetare Ernst Magni Svensson, Blädingeås Östregård, Blädinge, i en ålder av 51 år.

Den avlidne var född i Sjötorp, Vislanda. Efter att i många år varit föräldrarna behjälplig med varje handa arbeten tog han 1922 plats hos hemmansägaren Henrik Petersson, Blädingeås. I 34 år innehade han denna anställning. Han trivdes där och var en mycket arbetsam och pålitlig man, som helt gick upp i arbetet.

Den bortgångne sörjes av åldrig moder, en syster, fyra bröder, syskonbarn samt en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 15 December 1956.

Rättegångs- och polissaker.

Slagsmål i Blädinge och Alvesta

Två personer från Alvesta hade den 26 maj råkat i gruff på Björknässets festplats i Blädinge. I en diskussion mellan några besökare om att spela under ordinarie musikernas paus hade Alvestabon kallat Vislandabon ”heraf – n”, och i ordväxlingen ”klipt till” den andre med ett slag, så att blodvite uppstod. Dessutom påstod sig Vislandabon ha blivit sparkad i ansiktet, men på den punkten var meningen delade bland vittnena. Båda hade avvisats från platsen, men utanför densamma hade de åter mötts – här ock utan vittnen, som uppfattat hela bråket. Vislandabon hade givit Alvestabon en rejäl blåtira men påstod sig själv ha blivit sparkad. Vem som börjat kunde ingen säga. Ett tidigare i målet okänt vittne namngavs och blixtkallades men utan att kunna lösa tvisten. Alvestabon ådömdes 25 dagsböter, Vislandabon 10.

Ur Smålandsposten N:o 199 Torsdagen den 20 December 1956.

*Blädingebo
dubbelmedaljerad*



Johan Nilsson erhåller befälsutbildningsförbundets silvermedalj av murarmästare Gunnar Olsson, Benestad.

På sin 70-årsdagi tisdags fick lantbrukaren Johan Nilsson, Västregård, Blädinge mottaga förtjänstmedaljer för sina insatser i två olika organisationer, en ganska sällsynt händelse.

Hr Nilsson belönades nämligen samtidigt med Hemvärnets förtjänstmedalj i silver för sitt arbete inom Blädinge hemvärn och med Kronobergs befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver för det mångåriga stöd han givit rörelsen, dels med ekonomiskt bistånd och kanske icke minst som skytt och skjutlärare. Medaljerna överlämnades av hemvärnsofficeren, kaptan Leif Wass, Växjö, samt styrelseledamoten i FBU-styrelsen, ordföranden i Norra Allbo FBU, murarmästare Gunnar Olsson, Benestad. Andra hemvärnsrepresentanter var även nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge, som överlämnade blommor, agronom Lennart Johansson, Lekaryd, lantbrukare Ragnar Sallnäs och banvakt Eric Lönn, Benestad.

Även i övrigt hyllades jubilaren på dagen från en mängd håll med presenter, blommor och telegram.

Ur Smålandsposten N:o 201 Måndagen den 24 December 1956.

Förlovade

**Åke Pettersson
Marianne Gustafsson**

Vislanda.

Blädinge.

Julafton.

Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 28 December 1956.

Från Blädinge, meddelas:

Julens högtid inleddes med att komminister Nils Ekedahl julafton på vårdhemmet i Blädinge för pensionärerna därstädes höll julbön samt talade om julens stora intåg, vilket mycket uppskattades av de gamla, som inte kan bevista julottan.

Därefter höll komminister Ekedahl julbön vid stationens julgran, dit många församlingsbor hade samlats. Vislanda musikkår under ledning av hr Stig Ferm utförde flera musikstycken samt ackompanjerade den gemensamma psalmsången, vilka toner ljöd genom nejden. Den resliga granen med sina många lampor spred sitt sken vida omkring i kvällsrymden. Komminister Ekedahl framförde ett varmt tack till musikkåren samt alla, som deltagit i denna högtidsstund. Till sist tog unga och gamla varann i hand för ringdans kring granen.

Kyrkan var fylld till trängsel då klockorna i tidig morgonstund ringde samman till otte-sången. Komminister Ekedahl predikade över juldagens högmässotext. Kyrkokören sjöng under kantor Gunnar Johanssons ledning flera julsånger.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 12 Januari 1957.

Födelsedag.

60 år fyller på måndag jordbruksarbetaren Johan Arvid Frisk, Guldkroken, Blädinge. Han är född i Huseby i Skatelöv. I många år var han skogsarbetare å Huseby. 1915 tog han värvning vid Smålands husarer i Eksjö och stannade där till 1918. Därefter var han i många år vid torvmossen i Strömsnäsbruk. Vid ingånget äktenskap 1924 arrenderade han ett jordbruk under Huseby, vilket han innehade i fem år. Därefter arrenderade han ett lantbruk i Nottebäck, även detta på fem år. Efter arrendetidens utgång flyttade han till Oby säteri, där han var skogsarbetare. 1950 köpte han Guldkrokens skolhus och flyttade dit och har allt sedan dess sysslat med skogsarbete åt Fridaforsbolaget. Under åren 1939 –51 var han ledamot av fattigvårdsstyrelsen och 1943 –51 skolstyrelsen och under samma tid även kommunalnämnden. Han har även bland arbetsgivare och alla andra, som lärt känna honom, gjort sig omtyckt och uppskattad för sin redbarhet och sitt vänsälla väsen.

60 år fyller på tisdag lantbrukaren Edvin Johansson, Gölsjö, Hjortsberga. Han är född i Krokön, Blädinge. Omkring 1930 flyttade han till Hjortsberga i samband med köp av hemmanet Gölsjö, som han sedan skött med kunnighet och duglighet. Han har varit aktiv inom den ekonomiska föreningsrörelsen.

Från Blädinge, meddelas:

Trettondagens gudstjänst i Blädinge kyrka som traditionsenligt firades med ljusgudstjänst, hade trots det ogynnsamma vädret samlat en talrik menighet. Komminister N. Ekedahl predikade och kyrkokören medverkande under kantor G. Johanssons ledning. Missionsoffer uppbars i koret och inbringade 705 kr.

I tisdags höll Blädinge kyrkliga söndagsskola under stor tillslutning julfest. Den inleddes med barngudstjänst i kyrkan, där komminister Ekedahl läste julevangeliet och talade om julen som de goda gåvornas tid. Han uttalade den förhoppningen, att det på oss alla skulle kunna tillämpas de ord, som sades om herdarna, som besökte Betlehem den första julfestnatten ”Och de vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se”. Efter predikan följde ljuståg av söndagsskolebarn, som framme i koret läste bibelord

under det de tände granen samt sjöng ett par julsånger. Efter altartjänst avslutades den högtidliga gudstjänsten med att kantor Johansson å orgel utförde ”Julmusik” av Widéen. Man samlades därefter till festligt dukade julbord i Blädingegården. Där hälsade pastor Ekedahl välkommen, varefter vidtog samkväm. Barnen utförde sedan under pastor och fru Ekedahls ledning en stämmningsfull jultablå som under barnens goda prestationer livligt uppskattades. Sedan en barnkör under ledning av kantor Johansson sjungit ett par julsånger vidtog lekar kring granen, vilka med sedvanlig bravur anfördes av hemmansägare Olle Nilsson. Sedan jultomtar delat ut gottpåsar avslutades den angenäma festen med bön och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 24 Januari 1957.

Födelsedag.

75 år fyller på lördag fru Ingrid Karlsson, maka till f. hemmansägaren Sven August Karlsson, Södra Vare Västregård, Blädinge. Hon är född i Hjälmaryd, Blädinge, och ingick äktenskap 1912. Makarna köpte då Södra Vare Västregård. Denna gård kom de sedan att inneha till 1945, då sonen Gustaf övertog densamma. Som en dugande och arbetsam husmor har hon fyllt sin plats i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 15 Måndagen den 28 Januari 1957.

Födelsedag.


60 år fyller om torsdag fru Tekla Pamp, född Jakobsson, Näs Östregård, Blädinge, änka efter framlidne verkmästaren Charles Pamp, Helsingborg. Hon är född i Blädinge. Efter makens död för tre år sedan flyttade hon tillbaka hit och sköter här hemmet åt sina båda bröder. Glad och språksam har hon fått många vänner i sin omgivning. Högtidsdagen tillbringar hon på annan ort.

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 12 Februari 1957.

Födelsedag.

50 år fyller på fredag omlastaren Martin Lundberg, Södra Vare, Blädinge. Han är född i Blädinge. Under många år har han varit anställd vid SJ:s omlastning i Vislanda. Därvid har han utfört ett krävande och många gånger ansvarsfullt arbete. Av förmän och kamrater är han värderad för sitt alltid goda sinnelag.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1957.



Min älskade maka,
min kära lilla mor

Ellen Karlsson

* 18/9 1908

har i dag efter ett långt med tålmod
buret lidande insomnat i tron på sin
Frälsare lämnande oss, syskon, släkt
och många vänner i djup sorg och
saknad.

Lästad, Blädinge den 13/2 1957.
GUSTAV KARLSSON.
Anita.

För den som sjukdom blott är givet,
Är döden skönare än livet.

Sv. ps. 355.

För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 24/2 kl. 9,45.
Efter gudstjänsten inbjudes till kaffe å
Bloms pensionat.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Ellen Karlsson †. På kronikeravdelningen å sanatoriet Lugnet har fru Ellen Karlsson, född Holmgren, Lästad, Blädinge, avlidit efter en längre tids svår sjukdom i en ålder av 48 år.

Den bortgångna var född i Asarum 1908. Vid ingånget äktenskap 1940 med toffelmakaren Gustav Karlsson, bosatte sig makarna på Fällan Oby, vilket ställe de innehade några år. De senaste åren har de varit bosatta på Lästad. Under många år har hennes hälsa varit vacklande.

Den bortgångna sörjes närmast av maken, en dotter, syskon, svågrar och svägerskor samt en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1957.

Inbrottstjuv i Blädinge.


Ett inbrott förövades i tisdags kväll hos lantbrukaren Ernst Johansson, Blädinge Västregård, Blädinge, varvid 15 kr. i kontanter, två armbandsur och en del smycken för tillhoppa cirka 500 kr. blev tjuvens byte.

Inbrottet har förövats någon gång på kvällen, medan gårdsfolket var på teaterbesök i Blädingegården, där de f.ö. såg Vilhelm Mobergs pjäs "Våld". Under denna tid har tjuven – av spåren att döma har han varit ensam – slagit sönder fönsterrutan till ytterdörren och därefter tagit sig in. I lägenheten har han tagit god tid på sig och noggrant genomsökt lådor o.d. Han har tydligen varit på jakt efter pengar, men han undgick att märka kontanter, som låg ganska öppet på byråer och bord. Tjuven har så gott som vänt upp och ned på hela huset, innan han givit sig därifrån.

Närboende personer har hört hundskall vid 21-tiden, och troligt är väl, att tjuven vid denna tid avlägsnat sig från huset. Strax innan teaterbesökarna återvände hem har man även hört en bil starta i närheten av inbrottsplatsen.

Polisutredning pågår.

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 16 Mars 1957.



Vår kära mor,
farmor och mormor

Amanda Karlsson

har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt
79:e levnadsår. Djupt sörjd och
saknad av oss barn, barnbarn, åldrig
broder, släkt och många vänner.

Vetlanda och Blädinge den 13/3 1957.

BARNEN.

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den.
På den andra stranden
mötas de igen.

Sv. ps. 355.

För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 24 mars kl. 9,45 fm.
Efter högmässan intages till kaffe på
Bloms pensionat.

Dödsfall.

Amanda Karlsson †. På onsdagen avled hos en son i Vetlanda änkefru Amanda Katrina Karlsson, Lästad, Blädinge, 78 år gammal. Hon var född i Virestad. I tidiga ungdomsåren kom hon som hembiträde till en prästgård i Skåne och hade även anställning i Danmark samt i hembygden, innan hon år 1904 gifte sig med jordbruksarbetaren Ludvig Karlsson. Makarna hade i 35 år ett torp under Lästad, och det var på denna plats som den arbetssamma och energiska kvinnan utförde sin egentliga livsgärning som husmor och mor till tio barn. Inte minst sedan maken mist sin arbetsförmåga genom olyckshändelse fick hon pröva livets hårda verklighet. Hon klagade aldrig utan gick tyst och outtröttlig i sin gärning. Sedan hon 1940 blivit änka har hon bott hos flera av sina barn.

Närmast sörjande är tre söner och fem döttrar jämte deras familjer samt åldrig broder.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 21 Mars 1957.



Min käre make,
vår käre far,
farfar och morfar

Karl Johansson

* 25/9 1879

avled lugnt och stilla idag, djupt
sörjd och saknad av oss, syskon,
släkt och vänner.

Gunnarås, Grimslöv den 23 mars 1957.

SIGRID JOHANSSON

Ernst och Elisabeth
Helena, Birgitta, Kristina, Karl-Johan.

Margit och Arthur
Anders, Sven.

Gunnar och Lilian

Det är gott att bida,
Herre, vid din port,
Himlar öppnas vida,
Här är helig ort,
Här min själ förmimmer
Glädjens nya ton,
Och jag ser ett skimmer
Från en snövit tron.

Dödsfall.

Karl Johansson †. På lördagen avled i sitt hem efter en längre sjukdomstid f.d. hemmansägaren Karl Johansson, Gunnarås, Västra Torsås, i en ålder av 77 år.

Den bortgångne var född i Södra Vare Västregård i Blädinge församling. Sedan han i unga år biträtt sina föräldrar i lantbruket samt genomgått Grimslövs folkhögskola, köpte han för omkring 50 år sedan den efter ortens förhållanden betydande gården Gunnarås. Några år därefter gifte han sig. Under hela sin tid som jordbrukare var han flitigt sysselsatt med olika förbättringsarbeten på sin gård. Sålunda stenröjde han stora arealer och ägnade sina vidsträckta skogsmarker ett intressant arbete samt lät under senare tid helt modernisera mangårdsbyggnaden. Kommunala förtroendeuppdrag eftertraktade han aldrig utan ägnade all sin omsorg och sina krafter åt gårdens skötsel. Personligen var han stillsam och tillbakadragen men en man som stod för sina ord.

Närmast sörjande är maka och tre barn jämte deras familjer. Av sönerna innehar Ernst Smörhöga Södregård, Gunnar innehar fädernegården och dottern Margit är gift och bosatt i Virestad.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 9 Mars 1957.

Blädingetjuven fast. En 17-årig utländsk pojke har vid förhör inför polisen i Vislanda erkänt, att han gjort inbrottsstölden i en gård i Blädinge kyrkby den 19 februari.

Medan gårdens folk var borta stal ynglingen två armbandsur, fem broscher, halssmycken och ringar för c:a 600 kr. Alla de stulna sakerna har återfunnits och överlämnats till ägaren.

Ur Smålandsposten N:o 51 Måndagen den 1 April 1957.

Hemvärnsmän på storövning

Gott resultat av larmträning i Alvestatrakt

Alvesta hemvärn hade tillsammans med lotter och RK-personal i lördags och i går kallats till en storövning i likhet med hemvärnet i alla de tio områden, där agronom Lennart Johansson, Lekaryd, är kretscheff. Det gick bl.a. ut på att för första gången pröva larmberedskapen hos berörda förband.

Ett hundratal hemvärnsmän från Alvesta, Lekaryd, Vislanda

och Blädinge hade samlats till Blädingegården på lördagseftermiddagen. Där hälsade kapten Knut Holm, Växjö, välkommen till den första övningen av detta slag och genast vidtog ett s.k. krigsspel där de agerande under ett par timmar fick visa sina kunskaper och träna upp dem. Där fick man efter en allmän orientering av kapten Holm gå igenom de åtgärder, som skall vidtas vid larm och där fick man i praktiken med två telefoners hjälp bl.a. öva alltifrån områdeschefen, nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge, via dennes ställföreträdare, nämndeman Bengt Olsson, Skörda, o.s.v. Kvällen avslutades med årsmöte med hemvärnet samt kaffeservering.

Men redan tidigt på söndagsmorgonen fick de inblandade ge sig upp ur de sköna bäddarna när telefonen kallade till larm runt om i bygden. Då var det nämligen dags för en mera realistisk övning i det fria. Och i den härliga vårmorgonen blev det kanske inte så otrevligt att vara ute i ottan.

På mindre än en timma var alla hemvärnsmän, lotter och RK-personal på sina resp. samlingsplatser efter en enligt övningsledaren, kapten Holm, alldeles överraskande snabb utryckning. Bilar kom från alla håll till de olika platserna, och man organiserade upp sig för allehanda uppgifter, vare sig det nu gällde hemvärnets försvarsåtgärder, upprätthållandet av förbandsplats för Röda korset eller ärtkokning av lottorna.

Så vidtog de mera krigiska förberedelserna, vilka avslutades med en strid, där ena styrkan bildade försvarare och fienderna utgjordes av övriga, markerade med toalettpapper i sina axelklaffar. I det avslutade anfallet knallade det friskt från gevär och kpistar, och intensiteten och viljan tycktes vara god hos samtliga – inklusive veteranerna ”sme’n” Karlsson och 76-årige vitmustaschprydda Berggren från Vislanda, som kunde sina saker och inte misskötte sig. Men så har de också mångårig hemvärnsrutin och har



Tre hemvärnsprofiler käkar ärter: fr.v. Ove Segerbäck och direktör Axel Gard, Alvesta, samt hemvärnschefen Gunnar Rogdahl, Blädinge.

offrat både det ena och det andra för hemvärnsövningarna. Berggren smet t.o.m. från dotterns bröllop för att inte svika sitt hemvärn en gång i tiden.

Till det mera angenäma i övningarna hörde sedan lottornas utspisning av ärter och fläsk, smörgås och svagdricka, en lunch som smakade utomordentligt i den våsprickande lövhagen. Och som avslutning for man till Blädinge kyrka, där intresserade Röda korschefen i Blädinge, komminister Nils Ekedahl höll gudstjänsten och där hemvärnets egen fana överlämnades i kyrkans vård.

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 2 April 1957.

Bil mot träd i Blädingeås, tre skadade.

En Värnamobil krockade natten till i går med ett träd i N. Vare, Blädinge, varvid tre av fem åkande ungdomar skadades. En Värnamo-flicka ligger svårt skadad kvar på Växjö lasarett.

Ungdomarna, två pojkar och en flicka från Värnamo, en flicka från Smålands Rydaholm och en flicka från Mistelås var på hemväg från söndagskvällens dans i Eneyda. Vid Norra Vare i Blädinge hade föraren märkt att bilen börjat småhoppa på vägen samtidigt som den drog hårt åt vänster. Han uppgav att hastigheten inte var högre än omkring 60 km. Men det oaktat hade han inte lyckats hålla bilen utan den gick av vägen och krockade med ett träd vid vänsterkanten. Vägen går ganska rakt omkring 500 meter fram till olycksplatsen. Vid krocken kastades Värnamo-flickan, 17-åriga Barbro Andersson, ut genom ena dörren. Hon ådrog sig rätt svåra skador och fördes i ambulans till Växjö lasarett. Bilens förare och en annan Värnamo-ungling fick göra flickan sällskap till lasarettet, som de dock fick lämna efter att de fått sina blesyrer omsedda. De båda andra flickorna undkom lätt chockade.

Från lasarettet meddelas, att Värnamo-flickan ådragit sig ett bäckenbrott.

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 23 April 1957.

Bröllop

Påskafton sammanvigdes i Alvesta kyrka chauffören Ernst Arne Valdemar Aronsson, Jutagård, Blädinge, med telefonisten fröken Inga Birgit Maria Lindström, Åkerslund, Alvesta, dotter till byggnadsarbetare Albert Lindström och hans maka Jenny därstädes. Under det att brudparet tågade in i templet spelade kantor Gösta Åhlund på orgeln marschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Vigseln förrättades av komminister Nils Ekedahl, Blädinge, som därtill höll ett varmt lyckönskningstal till de nygifta. Efter akten sjöng kantor Åhlund Beethovens "Lovsång". Brudparet tågade så ut ur kyrkan till tonerna av "Bröllopet på Ulvåsa" av A. Söderman. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på Blädingegården för nära 200-talet gäster. Här blev brudparet föremål för stora hyllningar med tal, allsång, sång och musik. Tal hölls bl.a. av vigsleförrättaren, som även sjöng till eget pianoackompanjemang, vidare brudgummens fader, lantbrukaren Ruben Aronsson, Jutagård, samt av kantor Gunnar Johansson, Blädinge, lantbrukarna Olle Nilsson, Västregård, Blädinge, och Torsten Nilsson, Geramon, Blädinge. Ett stort antal telegram anlände.



Hr Arne Aronsson, Blädinge, med
maka Inga, född Lindström,
Alvesta. (Hovfoto Olson, Alvesta).

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 2 Maj 1957.



Min älskade maka,
vår kära lilla mor

Johanna Blom

* 14 okt. 1877
† 30 april 1957

har i dag efter långvarigt med stort
tålamod buret lidande stilla insomnat
lämnande oss samt släkt och vänner i
djupaste sorg.

Berghult, Blädinge den 30 april 1957.

SAMUEL BLOM
Alma. Gustav.

Tack lilla mor för allt.

Vänligt över jorden glänser
Strålen av ett himmelskt hopp
Stilla inom tidens gränser
Evighetens sol går upp.
Ack så stilla att mitt öga
Hennes sken fördraga må
Och Guds dolda råd förstå.

Sv. ps. 543.

Dödsfall.

Johanna Blom †. På tisdagen avled i sitt hem fru Johanna Blom, maka till stenarbetaren Samuel Blom, Berghult, Blädinge.

Den avlidna var född i Hova, Skaraborgs län år 1877 och skulle i höst fylla 80 år. För omkring 55 år sedan kom fru Blom till Blädinge och hade några år anställning hos numera framlidne riksdagsmannen P.M. Olsson, Jutagård. Vid ingånget giftermål bosatte sig makarna Blom i Hjälmalyd. Några år senare köpte de ett lantbruk i Berghult, vilket de än har kvar. Fru Blom var en arbetsam och kunnig kvinna, som ordnade allt till det bästa i hemmet. Den senaste tiden har hennes hälsa varit klen och vacklande. Under denna tid har hon ömt vårdats av dottern Alma, som givit henne en god vård på ålderdomen.

Närmast sörjes den avlidna av maken, en dotter, en son som vistas i hemmet, en syster och en broder, övrig släkt samt en stor vänkrets i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 4 Maj 1957.

Blädinge sockengille, har haft årsmöte.

Medlemsantalet under året har varit 123. Kassabehållningen utgjorde 244 kr.

Sedan förhandlingarna avslutats höll rektor Gunnar Orrling, Markaryd, fördrag om "Praktisk hembygdsvård".

För den lättare underhållningen svarade Vislanda SLU-amatörer som efter kaffeserveringen under regi av den i genren erfarne John Andersson framförde ett bejublat kabaréprogram. De roliga inslagen var många dominerade anrättning, men även en del saker med något allvarsmättad syftning presenterades. Ledarens initiativ och skaparglädje är av allt att döma endast delvis exploaterad.

Senare förekom en stunds dans och med denna instruerad av Olle Nilsson vid utförandet av tvenne folkdanser.

Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 7 Maj 1957.

Konfirmander jubilerade i Blädinge.

Ett festligt och minnesrikt konfirmandjubileum firades på söndagen i Blädinge, då de personer som den 5 maj 1907, således för jämt 50 år sedan begick sin första nattvard var samlade till högtidlighet.

Initiativet till jubileet har tagits av f. folkskolläraren Elias Friberg, Växjö, tidigare verksam i Kvenneberga, Oskar Davidsson, Växjö, samt Oskar Snygg, Blädinge. Av de 32 ungdomar som ovannämnda år konfirmerades i Blädinge har sju avlidit, två har ej kunnat anträffas och sex var förhindrade att möta upp. Samtidigt deltog alltså övriga sjutton, av vilka endast två fortfarande är bosatta i Blädinge.

Deltagarna samlades vid kyrkan i god tid före gudstjänsten. Först övervars högmässan i kyrkan, där komminister Nils Ekedahl förrättade skriftermål i anslutning till orden i 1 Kor.: 9. Till orgelackompanjemang av kantor Gunnar Johansson sjöng folkskollärare Friberg Davidspsalmen "Det är ett kosteligt ting" av G. Wennerberg.

Efter predikan hälsade komminister Ekedahl jubilarerna välkomna till Blädinge. Den högtidliga gudstjänsten slöt efter nattvardsgång med postludium "Benedicamus Domino" av Runbäck utförd av kantor Johansson.

Efter högmässan företogs en rundvandring på kyrkogården, varvid hr Friberg i samband med tal nedlade en krans från deltagarna på lärarinnan Anna Persdotters grav. Därefter följde kyrkkaffe i Blädingegården, där hr Friberg hälsade välkommen. Anförande hölls av fru Anna Florin, Jönköping, samt av komminister Ekedahl, som även liksom hr Friberg utförde solosång. Under samkvämet delgav hr Friberg hälsningar, som anlänt från fyra frånvarande kamrater samt erinrade om de sju bortgångna.

Färden ställdes sedan till Alvesta, där ett besök först gjordes på kyrkogården. Hr Friberg nedlade här en krans på konfirmationsläraren dåvarande komministern i Blädinge sedermera kontraktsprosten i Alvesta Ivar Björnbergs grav. För hedersbetygelsen tackade prosten Björnbergs son, t.f. landsfiskalen Jacob Björnberg, Svenljunga. Gemensamt åts sedan kamratmiddag på Järnvägshotellet i Alvesta. Under aftonen hölls flera minnestal, och hr Friberg blev välförtjänt avtackad för initiativet till och arbetet med festen.

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 25 Maj 1957.

Pälle Näver:

Dagens vers.


*Här ligger jag i gräset
och bara trivs och mår;
omkring mitt lugna läger
den friska skogen står
och doftar starkt och susar
en rofylld melodi,
när vinden len och smeksam
i solen drar förbi.*

*Hur ljuvligt att få vila
i slänten här en stund
och vaggas in i suset
till ro och stilla blund...
min tanke lekfullt formar
av rymdens lätta sky
ett lyckoland så fjärran
från dammig väg och by.*

*Vid människolarmets virrvarr
av mödor och bestyr
den lilla spröda lyckan
så lätt blir skrämnd och flyr;
men här vid ljusa gläntan
inunder klarblått loft
jag anar hennes närhet
i surr och sus och doft.*

*Snart är min vilotimme
till ända, och jag går
med spänst och nya krafter
till fejd mot ris och snår.
Med kådig hand jag stryker
ur pannan svettig lugg
och låter yxan sjunga
på nytt i skarpa hugg.*

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 29 Maj 1957.



Härmed tillkännagives
att vår älskade fader

**Karl Erik
Karlsson**

i dag avlidit i en ålder av fyllda
80 år. Djupt sörjd och saknad
samt i tacksamt minne bevarad.

Blädinge och Kyrkhult den 28 maj 1957.

Ellen och Valter Nilsson
Ingemar
Gustav Karlsson
Anita

Sv. ps. 260: 5.

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 2 juni 1957 kl. 9,45.
De, som önska följa den avlidne, samlas
vid kyrkan.

Dödsfall.

Karl Erik Karlsson †. På tisdagen avled på Blädinge vårdhem f. jordbruksarbetaren Karl Erik Karlsson, Lästad.

Den avlidne var född år 1876 i Kålboda under Lästads säteri. Vid sitt giftermål 1906 övertog makarna ett torp Degerön under Lästad, vilket han innehade till 1940. Efter makans död 1939 flyttade han till en dotter i Kyrkhult och bodde där till 1956, då han flyttade till Blädinge vårdhem.

Den avlidne har varit en skötsam och ordningsam man och sörjes närmast av en dotter och en son, svärson, barnbarn, syskon samt släktingar.

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 17 Juni 1957.



Vår kära mor,
mormor och farmor

Elin Engström

* 4 maj 1875

har idag stilla insomnat, innerligt
sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss, broder, barnbarn,
släkt och vänner.

Färanäs, Blädinge den 16 juni 1957.

BARNEN.

Haver tack du kära mor,
för vad du bett och vakat,
för dina kära barn.
Du vilan glad försakat,
tills trött av levnadsår
du har gått hem i frid.

Sv. ps. 95: 5.

Dödsfall.

Elin Engström †. I söndags avled på kronikerhemmet i Växjö fru Elin Engström, änka efter hemmansägaren August Engström, Färanäs, Blädinge, i en ålder av 82 år.

Den bortgångna var född i samma by och var i sin krafts dagar en duktig och arbetsam kvinna, som gjorde allt ljust och trevligt i hemmet. För några år sedan bröt hon ena benet och då vårdades hon i Växjö, där hon fått en god vård på ålderdomen.

Närmast sörjande är tre söner och tre döttrar, svärsöner, svärdöttrar, barnbarn, en broder samt övriga släktingar och många vänner i bygden.

Kyrkliga söndagsskolan i Blädinge, hade i går avslutningsfest. Söndagsskolbarnen från Stenbrohult med lärare och föräldrar hade inbjudits. Samling skedde i kyrkan där komminister Nils Ekedahl höll högmässa med altartjänst. En barnkör sjöng från läktaren under Gunnar Johanssons ledning vackert några psalmer. Från predikstolen talade komminister Ekedahl över dagens text. Efter gudstjänsten talade komminister Ekedahl till söndagsskolbarnen.

barnen, varvid kyrkovård Erik Elmquist, Stenbrohult, delade ut psalmböcker till de elever i sjunde klassen, som nu slutar söndagsskolan i Stenbrohult.

Därefter samlades alla i Blädingegården, där komminister Ekedahl hälsade samtliga välkomna. Här intogs kaffe med dopp och barnen intog förfriskningar ute i det fria. Under hr Olle Nilssons ledning förekom sång med lekar av olika slag, och pojarna visade sin styrka med dragkamp, som belönades med godis. Hr Olle Nilsson tackade föräldrarna och komminister Ekedahl för det arbete han utfört för barnen i söndagsskolan, för att ge dem en god fostran för kommande dagar. Som avslutning sjöngs gemensamt "Härlig är jorden".

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 27 Juni 1957.



*Hr Bertt Gunnarsson, Alvesta, med
maka Gunnel, född Johansson,
Blädinge. (Hovfoto Olson, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 2 Juli 1957.



Min käre broder
och vår farbror

Karl August Svensson

har idag stilla insomnat i sitt 76:e
levnadsår, sörjd och saknad av
syster, släkt och vänner.

Fridhem, Blädinge den 28/6 1957.

INGRID SVENSSON.

Brorsbarnen.

Klara och Oskar.

När jag skall lämna världen,
O lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden
min blick ej släppa dig.
När vända trycker anden
i sista kampens nöd.
Kom då och lossa banden
o Jesu för din död.

Sv. ps. 440: 3.

Ur Smålandsposten N:o 104 Måndagen den 8 Juli 1957.

Begravning.

I går jordfästes i Blädinge kyrka f. hemmansägaren Karl August Svensson, Fridhem. När kistan inbars i templet, utförde kantor Gunnar Johansson på orgeln "En herredag av höjden" av A. Bond. Jordfästningen förrättades av komminister Nils Ekedahl, som höll griftetal med utgång från orden i Joh. 12: 27-28 "Nu är min själ i ångest, vad skall jag väl säga". Till tonerna av "Fantasi" av Bach utbars kistan till gravsättning. Efter det de närmaste anhöriga tagit avsked vid graven, talade för syskonbarnen hemmansägaren Albin Karlsson, Öjaby, samt för grannarna hemmansägare Herbert Rosén, Hallåkra, och hemmansägare Alfred Andersson, Espetuna. För vännerna talade hemmansägare Johan Karlsson, Spånåhult och slöjdläraren Gustav Mårtensson, Malmö. En rik gård av blommor nedlades vid graven.

Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 13 Juli 1957.

Dödsfall.

Ida Kristina Andersson †. På onsdagen avled hos en dotter i Hästhagen, Vislanda, fru Ida Kristina Andersson, maka till f. hemmansägaren Johannes Andersson, S. Vare Södregård, Blädinge.

Den avlidna var född i Slätthög och var vid sin död något över 90 år. Hon blev tidigt faderlös och fick därför börja bidraga till sin försörjning redan vid 10-årsåldern, då hon tog anställning som barnflicka. Därefter innehade hon anställningar på olika lantbruk samt i hushåll under många år. Hon ingick äktenskap år 1900. Under fem år innehade makarna Andersson ett lantbruk på arrende i Snöreshult, Vislanda. Därefter var de självägande lantbrukare i Remmatorp i samma socken intill 1919, då de inköpte en större jordbruksfastighet i Sjöbacken, Vislanda, som de under många år innehade.

Under sin Vislandatid var fru Andersson under flera perioder ledamot av fattigvårdsstyrelsen.

Blädingebo blev hon 1936, då sonen Gustav förvärvade jordbruksfastigheten Södra Vare Södregård. Den avlidna åldringen har under sin långa levnad haft förmånen av en god hälsa med en ihärdig fullgod arbetsprestation.

Närmast sörjande är make samt fem barn, varav dottern Sigrid är gift med lantbrukaren Edvin Nilsson, Vislanda, sonen Gustav är gift och innehar Södra Vare Södregården, dottern Karin, gift med lantbrukare Peter Åkesson, Vislanda, dottern Hilma, gift med banarbetaren August Andersson, Vislanda, samt sonen Arthur, gift och innehar AB Bilbolaget i Lammhult. I sorgen deltagar barnbarn och en mycket stor vänkrets.



Min älskade maka
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Ida Kristina Andersson

har idag stilla insomnat i sitt 91:a
levnadsår. Djupt sörjd och
saknad och i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.

Södra Vare, Blädinge den 10 juli 1957.

JOHANNES ANDERSSON.

Sigrid och Edvin.

Gustav och Signe.

Karin och Peter.

Hilma och August.

Arthur och Margareta.

Barnbarnen.

Du ledde oss varsamt
i barndomens år,
Du gav oss den kärlek
en mor blott förmår.
Du lärde oss se
på vår framtid med tro,
att lyckliga dagar,
en gång skulle gro.
Vi tackar dig mor,
för den kraft du oss gav,
Du var lilla mor
Vad främst vi höll av.

Sv. ps. 273, 400: 10-11.

Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka
fredagen den 19 juli kl. 2 em.

Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 20 Juli 1957.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*För dottern här på gården,
som är så rar och fin,
jag glömmmer hela livet
och traktor, kor och svin;
i djupet av mitt hjärta
jag blivit sjuk och öm
och går i mina sysslor
och snubblar som i dröm.*

*Och inte törs jag snusa
offentligt som förut,
ty finge flickan se det,
så vore hoppet slut.
Och sömnlös får jag ligga
om natten i min säng...
Vad livet kan bli krokigt
allt för en fattig dräng!*

*Jag har ju blott min cykel,
klaveret och min lön,
och blir det ingen lindring,
så får jag gå i sjön...
Hon är ju enda barnet,
och rik är hennes far,
som aldrig ger sin dotter
till en som intet har. –*

*Men jag får börja tänka
på saken med förnuft,
som mindervärdigheten
må tunnas ut som luft.
Min kärlek och min ungdom
som kapital går bra –
om flickan är den rätta,
så ger hon mej sitt ja.*

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 17 Augusti 1957.

+

Min älskade make,
vår käre omtänksamme,
uppoffrande fader

**Oskar Reinhold
Salskog**

* 7/4 1901
† 14/8 1957

har idag stilla stilla avlidit, djupt
sörjd och saknad av oss, åldrig
svärfader, systrar, svåger, övrig
släkt och många vänner.

Blädingenäs, Blädinge den 14 augusti
1957.

ASTRID.
Kerstin och Mauritz.
Ragnhild och Björn.
Eivor.

Så vila i frid, ty dagen är slut,
Ditt redbara hjärta har somnat.
Din livsgärning lever, den sinar ej ut
Fast armen i döden har domnat.
Vi tacka för allt vad i livet du skänkt
För kärlek och omsorg, allt vackert du
tänkt.
Må klockorna ringa till vila.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 25 augusti 1957 kl. 14,00.

O.R. Salskog död



Kyrkovärden och hemmansägaren Oskar Reinhold Salskog, Näs Norregård, Blädinge, har avlidit efter en kort tids sjukdom.

Många församlingsbor var, då de mottog dödsbudet, ännu ovetande om hans plötsliga insjuknande för fjorton dagar sedan. Kyrkovärden Salskog var vid sitt frånfälle endast 56 år. Han var född på den gård, som han nu innehade. Där hade hans far och farfar före honom utfört en framgångsrik odlargärning. De teoretiska kunskaperna tillägnade han sig i ungdomen vid Grimslövs folkhögskola och lantmannaskola för att rustad med energi och klokhet göra sin gård till den mönstergård den nu är. Salskog var inte bara en kapacitet som lantman, utan därutöver en kompetent och väl skickad kraft i det

kyrkliga och kommunala arbetet. Under åren bekläddes han med en mängd uppdrag, som han skötte på bästa sätt, varför han åtnjöt ett grundmurat förtroende. Sålunda tillhörde han kommunalfullmäktige i Blädinge under två perioder samt skolöverstyrelsen i ett tiotal år. Sistnämnda institution har han sedan tillhört i storkommunen. Tidigare har han varit ledamot i fastighetstaxeringsnämnden vid ett flertal taxeringar. Under krigsåren var han ledamot i kristidsnämnden och deltog aktivt i dess arbete samt fungerade dessa år som krisombud. Sedan ett flertal år tillbaka var han medlem av Ordensförbundet M–n i Växjö. I socknens högerförening har han också nedlagt ett förtjänstfullt arbete, nu senast som dess ordförande. Sedan 1942 har han tillhört kyrkorådet. 1950 valdes han till kyrkovärd och 1954 till kyrkokassör. På ett föredömligt sätt värnade han alltid om kyrkan och tog vid varje tillfälle dess intressen till vara. Punktlighet och pålitlighet präglade honom i hans kyrkobetjäning. Den bortgångne hade i den bygd, där han under hela sitt liv verkat, förvärvat en mycket stor vänkrets som högt värdesatte honom för hans språksamhet och okonstlade framträdande. Stor är saknaden efter den mänskligt att döma allt för tidigt bortgångne hedersmannen.

Närmast sörjande är makan Astrid, döttrarna Kerstin, hemmavarande, Ragnhild, folkskollärare i Stockholm, och Eivor, studerande, samt 93-årig svärfar.

Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 22 Augusti 1957.

Födelsedag.

70 år fyller på söndag änkefru Maria Ring, maka till framlidne hemmansägaren Karl Ring, S. Vare, Blädinge.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Thohej, nu vill jag sjunga
en liten strof för er,
ty sången alltid lyfning
åt håg och hjärta ger,
och medan solen dansar
bland kottar, blad och barr
får vinden kvintilera
sin cittra och gitarr.*

*I dessa sommark dagar
blir sinnet ljust av hopp,
och man blir frisk och gladlätt
till både själ och kropp;
man glömmar sorg och motgång
och krämpa och besvär
och känner sig pånyttfödd
och ung och grann och kär.*

*Och goda tankar vakna
där inom annans ben
och röstens klang blir vänlig
och hänsynsfull och len;
sin allra bästa sida
man nu vill visa blott
och går omkring och önskar
få göra något gott...*

*Det kostar ju så lite
att vara snäll och rar –
ju mer man ger ifrån sej,
ju mera man har kvar;
ack ja, om alla visste
den lyckans hemlighet,
som ligger i att visa
en smula vänlighet!*

Ur Smålandsposten N:o 133 Tisdagen den 27 Augusti 1957.

Födelsedag.

50 år fyller på fredag hemmansägaren Ragnar Gustafsson, Blädingeås Västregård, Blädinge. Han är född i Voxtorp men kom år 1924 med sina föräldrar till Öjahagen i Kvenneberga, där de inköpt ett lantbruk. I yngre år arbetade han vid Sydkraft med dess ledningsarbeten. 1935 ingick han äktenskap och övertog sin makas föräldragård i Blädingeås, vilken han under åren gjort till ett mönsterjordbruk i alla avseenden. Glad och gemytlig till sättet har han i bygden fått många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 140 Måndagen den 9 September 1957.

De gamlas dag, firades i går i Blädinge under stor tillslutning.

Samling skedde i kyrkan. Högtidligheten följdes av nattvardsgång. Komminister Nils Ekedahl talade över dagens text Matteus 5: 33–37 ”Du skall icke svärja falskt, och du skall hålla din ed inför Herren”. Från läktaren sjöng kyrkokören under kantor G. Johanssons ledning ”Kommer till mig, så säger Herren” av M.L. Bradshaw.

Efter gudstjänsten samlades man i Blädingegården där komminister Ekedahl hälsade välkommen, och kyrkliga sykreterna bjöd på kaffe och ostkaka. Komminister Ekedahl sjöng till ackompanjemang av kantor Johansson ”I Herrens hand” av Petersén. Därefter talade komminister Ekedahl till de gamla om dagens betydelse. Kyrkokören sjöng under kantor Johanssons ledning ”På Gud och ej på eget råd” av J.S. Bach, samt sjöng flera hembygdssånger, som förhöjde trevnaden. Fru Elsa Ekedahl läste en novell ”Missionstian” av Greta Forstin. Kyrkovården Claes Dahl, Södra Vare, framförde gästernas tack till komminister Ekedahl, kantor Johansson, kyrkokören samt kommittén för de kyrkliga syföreningarna för det arbete, som nedlagts för att göra de gamlas dag så ljus och trevlig. Som avslutning sjöngs psalm 600: 5.

Ur Smålandsposten N:o 139 Lördagen den 7 September 1957.



Gud har i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min ömt älskade make,
vår käre far, farfar och morfar

**Sven August
Karlsson**

som i dag stilla insomnat i sitt
75:te levnadsår. Djupt sörjd men
i tacksamt minne bevarad av
mig, barn, barnbarn och syster
samt övrig släkt och vänner.

Södra Vare, Blädinge den 5 sept. 1957.
INGRID KARLSSON.
Barn.
Barnbarn.
Sv. ps. 336 och 283: 7–10 .

Jordfästningen äger rum i Blädinge
kyrka söndagen den 15 sept. kl. 9,45.

Dödsfall.

Sven August Karlsson †. På torsdagsmorgonen avled i sitt hem f.d. hemmansägaren Sven August Karlsson, S. Vare Västregård, Blädinge, efter endast ett par dagars sjukdom.

Den avlidne var född i Vederslöv 1883. Vid ingången äktenskap 1912 förvärvade han sin makas föräldragård Västregården. Som jordbrukare har han varit mycket arbetsam och förutseende. Det jordförbättringsarbete han utförde på gården under årens lopp var av förnämligt slag och skiljer sig från det vanliga tillvägagångssättet. Varje höst sysslade han som regel med stenröjning, och därvid gick han så grundligt tillväga, att all stenen sprängdes och slogs sönder för avyttring och krossning till makadam. Därvid blev fälten ej omgärdade med markslukande stengärdesgårdar. Ett lika förstklassigt grundförbättringsarbete har han utfört till skogsbrukets fromma, bl.a. med nyanläggning av väg till de förut svåråtkomliga och avlägsna skogsskiftena. Tidigare har han under några perioder varit ledamot av kommunalnämnden. 1945 överläts gården till sonen Gustaf. Gladlynt och rättfram vann han under sin levnad många vänner. Han var synnerligen kyrksam.

Den bortgångne sörjes av maka, två döttrar, fyra söner, svärdöttrar och svärsöner samt av övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 14 September 1957.

Jaktvårdsområde i Blädinge. Vid sammanträde i Blädinge med f. landsfiskalen Herman Bengtsson, Moheda, som förrättningsman, har bildats Blädinge jaktvårdsområde.

Området skall omfatta vissa fastigheter i Blädinge, Hjälmaryd och Näs samt en fastighet i Alvesta och har en areal av c:a 1.330 hektar. Medlemsantalet torde bli 34. Att företråda områdets intresse intill dess länsstyrelsen fastställt området utsågs lantbrukare Olle Nilsson, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 19 September 1957.

Födelsedag.

85 år fyller på lördag f.d. fjärdingsmannen Olof Magni Rosén, Hallåkra, Blädinge. Han är född i Blädinge. Under ungdomsåren sysslade han med jordbruksarbete samt tog därefter värnning 1893 vid Blekinge bataljon, där han stannade i tre år. 1896 reste han till Amerika där han var snickeriarbetare vid Pennsylvania järnväg. År 1900 återvände han till hembygden. Året därpå ingick han äktenskap och köpte ett lantbruk i Hallåkra. Fjärdingsman blev han 1912 och avgick därifrån efter 40 års tjänst. Före sin avgång erhöll han Patriotiska sällskapets guldmedalj för lång och trogen tjänst. Inom församlingen har han haft många uppdrag. Han har tillhört pensionsnämnden i 25 år och varit v. ordf. i många perioder. Han har också varit ledamot av kommunalnämnden i 23 år och mångårig ledamot i skolråd och fattigvårdsstyrelse. Under åren 1940–45 var han ledamot av kristidsnämnden. Som auktionsropare och boutredningsman var han mycket anlitad. Sina tjänster skötte han på ett berömligt sätt. För sitt goda sätt och sin hjälpsamhet har han många vänner i byn. Trots den höga åldern är han vid god hälsa och vistas nu hos en dotter och måg.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 21 September 1957.

Från Blädinge, meddelas:

Om Svenska kyrkans sjömansvård i främmande hamnar berättade i torsdags kväll i Blädingegården i fullsatt lokal sjömanspastor Erik Ålund, Rio de Janeiro. Komminister N. Ekedahl hälsade talaren och församlingen välkommen. I anslutning till föredraget visade pastor Ålund färgfilm från sitt arbetsfält. Komminister Ekedahl framförde publikens tack för en minnesrik kväll och aftonen avslutades med bön.

Ur Smålandsposten N:o 155 Lördagen den 5 Oktober 1957.

Födelsedag.

70 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren Gustav Ahlin, Västregård, Blädinge. Han är född i Påvelsgård, Alvesta. År 1900 inköpte hans far gård i Benestad. I ungdomen arbetade han i jordbruket samt men snickeriarbete. Några år var han anställd vid järnvägen i Alvesta. 1906 reste han till Amerika och hamnade i Washington, där han hade olika sysselsättningar under åren. Till hembygden återvände han 1914 och året därpå for han åter över till USA, där han sedan stannade till 1921. Efter hemkomsten till Sverige igen inköpte han 1922 Västregård i Blädinge, där han bosatte sig efter ingånget äktenskap år 1923. Under årens lopp har han i många avseenden förbättrat gården. 1955 överlämnade han den till sonen Sten, men bor ännu kvar. Arbetstillusten är obruten, och han hjälper gärna till med varjehanda sysslor.

Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 5 November 1957.

Blädinge SLU har 25-årsjubilerat

Blädinge SLU-avdelning har firat 25-årsjubileum på Blädingegården. Hälsningsanförandet hölls av lantbrukaren Torsten Nilsson, som varmt välkomnade de pionjärer, som kommit tillstådes.

Högtidstalet hölls av dir. A.G. Johansson, Växjö. Inledningsvis tecknade talaren SLU-rörelsens uppkomst och de svårigheter som då mötte. Blädingeavdelningen torde kommit till på grund av en agitationsturné, som dåvarande riksombudsmannen Richard Hesslefors höll i länet 1932.

Avdelningens ordf. Folke Andersson, S. Vare, framförde åhörarnas tack till talaren. Så följde kort mötesförhandling, varunder bl.a. framkom att avdelningen vid senaste orienterings-DM tagit hem lagsegern till Blendabygdens pärla.

Riksdagsman Fridolf Jansson gav några roliga episoder från flydda dar samtidigt som han också drog upp linjerna för framtiden. Han framhöll därvid vikten av att individen behåller sin frihet, sin rätt att själv utveckla sina idéer. En god föreningsanda betyder inte detsamma som ett slätstruket ja-sägeri till allt. Ungdomen får aldrig tveka att ta ansvar. Om samhället får hand om mer och mer, finns det risk att det också tar hand om människornas livsaskådning. Sådant får aldrig hända – ej ens i en automationens tidevarv. Så kanske det bör nämnas att Blädinge SLU-avd. en gång var landets största – procentuellt sett.

Efter detta anförande överlämnade lantbr. Gustav Karlsson från CP-avdelningen och från SLKF en vacker bukett röda nejlikor till jubilaren.

Ackompanjerad av bokhandelsmedhjälparen Lennart Fälth, Alvesta, ledde oförbrännlige Olle Nilsson ett klämmigt allsångsprogram, varefter Växjös SLU-avd:s teateramatörer svarade för framförandet av ett sång- och danslustspel i den graciösa stilen.

Ur Smålandsposten N:o 177 Tisdagen den 12 November 1957.

Skördefest i Blädinge.

Blädinge sockengille hade i söndags anordnat skördefest i Blädingegården.

Trots det regniga vädret hade en talrik publik infunnit sig. ordf. f. hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, hälsade kvällens föredragshållare och åhörare välkomna. Ett intressant föredrag hölls av poststationsföreståndare Sven Kronström, Vislanda, över ämnet ”Småland och smålänningarna”, vilket inleddes med allsång. Vackra färgbilder visades över det holländska landskapet, vilket mycket uppskattades. Som avslutning sjöngs ”Smålandssången”. Efter kaffedrickning höll hr Simon Johansson, Alvesta, ett karusellprogram, där många av besökarna fick tillfälle att komma med i rollerna, som blev mycket roliga. Ordf. avtackade därefter föredragshållaren och karuselledaren för att de deltagit till att göra kvällen trevlig och stämningsfull. Därefter följde dragspelsmusik av hr Ferm, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 180 Måndagen den 18 November 1957.

Blädinge kyrkokör 40 år.



Den jubilerande kören samlad i kyrkan tillsammans med några av de medverkande i högtiden.

Fullsatt tempel, gediget program

Blädinge kyrkokörs 40-årsfest på söndagen blev en kyrkosångens högtid av stora mått både i kyrkan, där det egentliga sång- och musikprogrammet skedde och i Blädingegården efteråt, där festen mera samkvämsbetonade del stundade. Kyrkan var i det närmaste helt fullsatt under kyrkosångshögtiden, som bjöd på ett mycket förnämligt program.

Körens egna framträdande utgjorde den dominerande delen av programmet, av vilket även ett flertal utombys musiker och sångare engagerats, talare icke att förglömma. Högtidstalet hölls av kyrkoherde Josef Wahlgren, Nybro, solopartierna svarade jämte församlingens prästman, komminister Nils Ekedahl, kyrkosångerskan Carolina Edholmer, Växjö, för. Vid orgeln märktes musikediktör Per Jonson och i stråkensemblen sågs enbart folk från grannförsamlingarna Harald Andersson och Evert Lundberg från Vislanda, och Bertil Johansson och Folke Värnskog från Alvesta.



Kyrkoherde Josef Wahlgren fäster medaljen på lantbrukare Olle Nilssons kavajslag.

Vacker högtid.

Musikediktör Per Jonson inledde kyrkosångshögtiden med ett orgelsolo "Preludium och fuga i E-dur" av V. Lübeck, och första avdelningen utgjordes vidare av körens framträdande under kantor Gunnar Johanssons ledning med Ivar Widéens "Vi sjunga Guds ära" och "Mässa Sanctus, Benedictus och Agnus Dei" för kör, orgel och stråkar med solopartier av fru Edholmer.

I andra avsnittet sjöng fru Edholmer Widéens "O, Jesu Christe Care" och musikediktör Jonson spelade som orgelsolo Widéens "Koralfantasi" över "Eja mitt hjärta hur innerlig är fröjden".



Körens ledare sedan snart 35 år tillbaka kantor Gunnar Johansson.

Som avslutning spelades Widéens "Juloratorium", "Nu Jublar himlen och världen all", "Jungfru Marias vaggvisa" och slutkör och koral för både kör, orgel, stråkar och med både komminister Ekedahl och fru Edholmer som solister.

Kyrkoherde Wahlgren utgick i sitt högtidstal från tre urkristna symbolord, Hosianna, den urkristna frälsningsbönen, Halleluja, det gamla lovsångsropet och slutligen ett längtansord i gammalskriftens tid, Maranata.

21 års körsång.

Högtiden i kyrkan avslutades med att kyrkoherde Wahlgren uttryckte tacksamhet för körens arbete och för dess ledare sedan snart 35 år tillbaka, kantor Gunnar Johansson, och med att man högtidligen överlämnade förtjänstmedaljen Musica Sacra till Olle Nilsson, som varit medlem i kören sedan 21 år tillbaka.

Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 12 December 1957.

Födelsedag.

70 år fyller på lördag hemmansägaren Gustaf Johansson, Blädingenäs, Blädinge. Han är född i N. Vare. I ungdomsåren var han föräldrarna behjälplig med gårdens skötsel. Vid ingånget äktenskap 1910 köpte makarna en gård i Vislanda, vilken 1926 såldes då makarna istället köpte Blädingenäs Smedsgård, vilken jubilaren ännu brukar. Under åren har han förbättrat både husen och lantruket. Han var den förste i länet som importerade Karakullfår från Norge, och dessa pälsdjur blev snart efterfrågade och såldes som avelsdjur på olika håll i landet. Under åren har han vunnit många vänner för sitt alltid glada humör.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1957.

Förlovade

**Gösta Johansson
Ragnhild Ahlqvist**

Blädinge.

Vislanda.

Julafton 1957.

Från Blädinge, meddelas:

Julfirandet i Blädinge inleddes julafton med att Vislanda musikkår under ledning av musiker S. Ferm underhöll med julhymner vid stationens julgran. Komminister Nils Ekedahl höll julbön på vårdhemmet för pensionärerna samt därefter vid julgranen, där många samhällsbor infunnit sig.

På juldagsmorgonen var kyrkan fullsatt av åhörare vid ottesången med högmässa där komminister Ekedahl talade över juldagens evangelium. Från läktaren sjöng kyrkokören under kantor Gunnar Johanssons ledning "Heliga natt" av Ivar Widéen samt "Ära" av Alb. Runbäck. Som avslutning utfördes "Av himlens höjd" av J. Pachelbel.

Ur Smålandsposten N:o 203 Måndagen den 30 December 1957.

Blädinge sockengille, hade på lördagskvällen julfest i Blädingegården under stor tillslutning av barn och äldre.

Hemmansägare Sture Johansson, Västregård, hälsade samtliga välkomna och lovade en trevlig kväll, och det blev det också. Med hr Olle Nilsson som sångledare blev det först lekar kring julgranen, där även de små kunde delta. Vaktmästaren vid centralskolan Karl Svensson förevisade en film från ryttareolympiaden i Stockholm 1956 "Hästen i centrum", vilken var mycket vacker. Efter kaffet blev det åter fart kring granen, jultomten anlände med säcken full av gottpåsar, som delades ut till barnen. Under hela kvällen var det trevlig musik till folklekarna.



*Hr Stig Pettersson, Blädinge med
maka Wivi, f. Kling, Hulevik.
(Hovfoto Olson, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 31 December 1957.

Den vokala folkmusiken är i fara att utplånas



*Fru Gertrud Sundvik följer intressant Ingemar Olssons försök att
locka fram toner ur ett gammalt psalmodikon i Benestad.*

Benestadsfamilj räddar kulturarv

Hörde ni murarmästare Karl Peter Olsson, Benestad, och hans son Ingemar Olsson sjunga gamla visor i radioprogrammet "Från vår Växjö-redaktion"? Då hörde ni en samling mycket unika visor och den vokala, levande folkmusiken när den är som bäst. Småland och i synnerhet Kronobergs län har till för kort tid sedan varit en förarglig vit

fläck på kartan när det gäller bevarandet av den levande folkmusiken. F.n. är starka krafter i rörelse för att bota denna brist, och på Smålands museum i Växjö planeras en utställning av gamla folkliga musikinstrument och nedtecknade visor m.m. under tiden 24/1 – 1/2 1958.

Att någonting nu äntligen blir gjort för folkmusikforskningen i Kronobergs län kan man till stor del tacka dalafödda fru Gertrud Sundvik, Växjö, för. När hon tillsammans med maken, sjukkassedirektör Ivar Sundvik, kom till Växjö för nio år sedan hade hon sedan många år i sin hembygd intresserat sig för folkmusikforskningen. Efter en hel del år har hon nu kommit i kontakt med den levande folkmusiken även i Kronobergs län.

– Men tyvärr har jag ännu inte fått så många kontakter som jag skulle ha önskat, berättar fru Sundvik. Den Olssonska släkten i Benestad står i särklass tillsammans med 86-åriga fru Vendla Johansson i Delary och det brådskar. De gamla går snart bort ur tiden. Det är numera mycket sällsynt att deras visor går i arv till den yngre generationen. Det gäller att räddas vad som räddas kan av den säkerligen en gång mycket rika vokala folkmusiken i Kronobergs län.

Sångarfamiljen i Benestad.

Tillsammans med fru Sundvik för Smålandspostens medarbetare i går kväll ut till den Olssonska familjen i Benestad för att få höra mer om hur de unika gamla melodierna och visorna som tonade ut i radioprogrammet kunnat bevaras. Tyvärr var murarmästare Karl Olsson och hans maka bortresta, men sonen Ingemar, dennes syster och svåger och en annan för folkmusikens bevarande mycket intresserad alvestabo, urmakarmästare Bertil Johansson, träffades.

– Från fem, sexårsåldern har jag tydliga minnen att både far och mor sjöng gamla visor och sånger för mej, berättar nu 36-åriga Ingemar Olsson. Jag var ofta sjuk som barn och kanske satte mer värde på visorna än vad andra gjorde. Men även mina syskon, två systrar och en bror lärde sig många gamla visor. Mor sjöng oftast gamla vaggvisor och hon kunde en variant av en grupp som brukade kallas ”Älskaren i gluggen”. Det var dock far som kunde de flesta, och han har berättat, att han lärt dem av sin far som i sin tur hört dem av farfar o.s.v. En del visor lärde far också av andra bybor i Benestad. En visa som jag tyckte mycket om som barn handlade om Ramund och jättarna, och den hade far lärt av en kringvandrande sotare. Han kunde inte alla verserna utan bara en sex, sju som han lärt på en kväll. Av fru Sundvik har vi lärt att den visan torde härstamma från 1400-talet och ett den en gång upptecknats av Peter Rudebeck på Huseby och enligt dennes handskrift har visan 33 verser. De verser jag lärt av far stämde väl överens med Rudebecks uppteckning. Även mina farbröder sjöng de gamla visorna.

Staffansvisan som vi sjöng i radio lärde sig far, som barn och den sjöngs allmänt i byn. Den lär härstamma från 1200-talet och är en av de äldsta kända visorna, som bl.a. torde ha gett upphov till målningarna i gamla Dädesjö kyrka. Den gamla jularamsan S:t Märten som kom med alla sina gåvor från första t.o.m. 12:e juledagen har gått i arv sedan många generationer. Mor har undrat, om inte visans S:t Märten är identisk med det franska helgonet S:t Martin.

– Det är en intressant tanke inskjuter fru Sundvik. S:t Martin levde på 300-talet och grundade munkväsendet i Frankrike.

Julramsa

Här presenterar vi nyckelverserna av Benestadsvarianten av den gamla unika julramsa ni hörde muraremästare Karl Olsson och hans son Ingemar sjunga i radio i går kväll.

*Förste juledag S:te Märten mig gav
gav han mig
En skön jungfru i min famn
Den tager jag och ingen ann.*

— — —
12:e och sista versen:

*12:te juleda S:te Märten mig gav
gav han mig*

12 socknar

12 kyrkor i varje socken

12 altare i varje kyrka

12 präster på varje altare

12 kappor på varje präst

12 bälten på varje kappa

12 pungar på varje bälte

12 styver i varje pung

11 byar och 11 stuer i varje by

11 vråer i varje stua

11 sängar i var vrå

11 kärringar i var säng

11 gubbar till var kärring

11 fällar till var gubbe

11 hår i var fäll

11 lus på var hår

10 so och 10 grisar i var so

Nio kor och nio kalvar i var ko

Åtta fålar grå med gullsadlar på

Sju hors (unghästar).sex gås, fem får.

Fyra redeliga svin. Tre spann korn på

min loga. Tvenne fiskar i min damm.

En skön jungfru i min famn

Den tager jag och ingen ann.

Därmed kom vi osökt in på den internationella folkmusikforskningen. Fru Sundvik framhöll, att Sverige anses som ett eldorado för olika länders folkmusikforskare. Inget annat land har så vitt man vet, så rika traditioner på området och det finns exempel på att t.ex. franska professorer lärt sig svenska enbart för att kunna forska i folkmusiken.

Radiotjänst

gör mycket för att bevara den kulturtradition som den levande folkmusiken utgör. I våras var Matts Ahrnberg och Ulf Peder Olrog hos den Olssonska familjen i Benestad och gjorde arkivinspelningar. Programmet i går kväll är också ett led i försöken att hålla traditionen levande, och dr Anderbjörk har gjort en inspelning hos Vendla Johansson i Delary av bl.a. den helt unika Magdalena-visan. Nu hoppas fru Sundvik och övriga kommitterade att utställningen i Växjö-museet på nyåret skall ge kronobergarna impulser till ytterligare forskning och nedteckningar av den vokala folkmusiken. Det blir också programkvällar under medverkan av Matts Ahrnberg, musikdirektör Ture Gudmundsson, Stockholm m.fl. Och sista kvällen sjunges koralvarianter. Vid utställningen visas bl.a. en rik samling gamla folkliga instrument, t.o.m. djurhorn.



I våras var Ulf Peder Olrog från Radiotjänst t.h. hos Karl Olsson och hans maka Alma i Benestad och gjorde arkivinspelningar av gamla visor.

– man

Blädinge – Gott nytt år

tillönskas ärade kunder och vänner.

JOHN K. GUSTAVSSON MED FAMILJ.



Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1958.

<i>Förlovade</i>	Roland Lundberg Inga-Britt Eiderland
Folke Andersson Brita Carlsson	Alvesta. Blädinge. Nyårsafton 1957.
Blädinge. Nyårsafton 1957.	

Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 10 Februari 1958.

Födelsedag.

60 år fyller på torsdag fru Agda Johansson, maka till hemmansägaren Gustav Johansson, Näs Smedsgård, Blädinge. Hon är född i Blädinge och var i ungdomsåren sina föräldrar behjälplig med lantbruket. 1919 ingick hon äktenskap och makarna inköpte då en gård i Vislanda. Denna brukade de till 1926 då de inköpte den gård i Blädingenäsa, som de fortfarande brukar. Fru Johansson har nedlagt ett gott och uppoffrande arbete såväl i hemmet som med sysselsättningar på gården. I föreningsrörelsen är hon också verksam och tar aktiv del i SLKF-avdelningens arbete. Vidare är hon medlem av Vislanda Röda korskrets. Med sitt gästfria och gladlynta väsen har hon förskaffat sig många vänner i bygden.

Krock i Blädinge.

I lördags middag kolliderade en ny personbil och en lastbil i Norra Vare, Blädinge socken.

Vägen är ganska kurvig och i ett backkrön, tillika kurva observerade personbilsföraren lastbilen, bromsade, men i det hala väglaget gick bilen över på höger sida och kollisionen var oundviklig. Personbilens framparti blev helt intryckt men lastbilen klarade sig med små skador och kunde för egen maskin lämna platsen.

Passagerarna i de båda bilarna undkom utan några skador.

Polisen i Vislanda har hand om utredningen av olyckshändelsen.

Ur Smålandsposten N:o 35 Tisdagen den 4 Mars 1958.

Blädinge sockengille, höll på söndagen årsmöte i Blädingegården.

Mötet var talrikt besökt. Ordföranden landstingsman Aron Karlsson, Espetuna, hälsade välkommen. Medlemsantalet var vid årets slut 115 och kassabehållningen 231 kr. Ordföranden hade undanbett sig återval efter att ha varit ordförande sedan starten 1952. Styrelsen fick följande sammansättning: ordförande lantbrukare Helge Karlsson, Södregård, vice ordförande lantbrukare Gunnar Eng, Stendalen, sekreterare lantbrukare O. Snygg, Hjälmalyd, kassör lantbrevbäraren Hugo Blom, Soläng, vice kassör lantbrukare Sture Johansson, Västregård, samt lantbrukaren Rune Johansson, S. Vare, lantbrukaren Bertil Petersson, Ramsåkra, fru Margit Aronsson, Jutagård, köpman G. Virdeskog, Blädingeås, värdinna fru Stina Franzén, revisorer nämndeman Gunnar Rogdahl och lantbrukaren G. Karlsson, Hjälmalyd.

Den avgående ordföranden tackade för den tid, som gått och för det förtroende han åtnjutit samt hälsade den nye ordföranden välkommen i styrelsen. Den nye ordföranden tackade den avgående för dennes insatser och överlämnade blommor. Därefter överlämnade lantbrukare Sture Johansson, Västregård, som minnesgåva en tavla till Aron Karlsson.

Efter årsmötet höll kyrkoherde Gunnar Rosendal, Osby, ett föredrag om den småländska hembygden, dess natur, kultur och historia, vilket åhördes med stort intresse. Talaren

avtackades av komminister Nils Ekedahl. Medan kaffet dracks utförde smedmästare Alfred Karlsson, Vislanda, med dotter musik på fiol och piano, vilket också mottogs med applåder. Vaktmästare Karl Svensson, Vislanda visade film från fjällvärlden. Landstingsman Aron Karlsson avtackade den publik, som mött upp och tackade även de medverkande.

Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 3 April 1958.



Vår käre far, morfar och farfar
Olof Magni Rosén
har i dag i sitt 86:e levnadsår
stilla insomnat, djupt sörjd och
saknad av oss, övrig släkt och
många vänner.
Hallåkra, Blädinge den 2/4 1958.
KARL
AGDA och JESPER
EBBE och INGA-BRITT
HERBERT och EVY
Barnbarnen.
När mor gick bort, så ensam blev din
strid,
Nu käre far har även du fått frid.
Sov, kära två, som trofast delat öden,
I gravens ro förenade i döden.
Sv. ps. 395 vers 4.

Dödsfall.

Olof Magni Rosén †. I går morse avled f. fjärdingsmannen och hemmansägaren Olof Magni Rosén, Hallåkra, Blädinge, i en ålder av 85 år.

Den bortgångne var född i Blädinge, och i ungdomen sysslade han med jordbruksarbete. År 1893 tog han värvning vid Blekinge bataljon, där han stannade i tre år. Därefter for han till Amerika, där han arbetade som snickare vid Pennsylvania järnvägar. År 1900 återvände han till hemlandet och ingick äktenskap 1901. Då inköpte han ett lantbruk i Hallåkra. 1912 blev han fjärdingsman och var i tjänst till 1952, då denna befattning indrogs. Han erhöll Patriotiska sällskapets guldmedalj för långvarig och trogen tjänst år 1946. Under sin levnad hade han många uppdrag. Sålunda tillhörde han i 25 år pensionsnämnden, under 23 år ledamot av kommunalnämnden och skolrådet i lika lång tid. Under många år var han också ledamot av fattigvårdsstyrelsen. Under kristiden 1914–1918 och 1939–1945 var han ordf. i kristidsnämnden, ett uppdrag som krävde mycken tid. I flera år var han ledamot av barnavårdsnämnden samt barnavårdsman. Han var också mycket anlitad som boutredningsman och auktionsropare. Bland hemvärnsmännen var han

en av de äldsta. Lantbruket överlämnade han 1943 till sonen Herbert och makarna bodde kvar på gården. För fyra år sedan avled maken. Den hädangångne var en hjälpsam och redbar man och stod alla till hjälp där så behövdes.

Närmast sörjes han av tre söner och en dotter, svärson och svärdöttrar samt barnbarn.

Ur Smålandsposten N:o 81 Tisdagen den 27 Maj 1958.

Brevduvor på utflykt från Blädinge.

Brevduveklubbarna i Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Rydsgård i Skåne hade i lördags till Blädinge station sänt sjutton burar med omkring 600 brevduvor, vilka på pingstdagens morgon släpptes ut. Sedan de plomberade burarna öppnats, tog det inte många sekunder för duvorna upp i skyn, förrän samtliga hade rätt kurs mot söder.



*Hr Gösta Karlsson, Grimslöv m. maka
Erna född Gustavsson, Blädinge.
(Hovfoto Olsson, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 17 Maj 1958.

70-åring.



70 år fyller på tisdag före murarmästaren och lantbrukaren Carl Olsson, Benestad Jutagård, Alvesta.

Han är född i Benestad, och hans hem har gått i släkten i åtskilliga generationer. Han var lantbrukare från 1917 till 1950, då gården överläts på sonen. I muraryrket började han 1904. Han hade lärlingsanställning först i två år hos muraremästare Gustav Stenberg och sedan i fem år hos Sven Jonsson-Åberg i Blädinge. Sedan 1912 arbetade han sedan i yrket som egen företagare. Under ett halvsekel från 1905 arbetade han periodvis som murare på Engaholm och tioalet år på Gransholms pappersbruk. Han har som entreprenör för murningen deltagit i renoveringen av kyrkorna i Blädinge, Hjortsberga, Moheda, Härlöv och Vederlöf, och i Alvesta har han arbetat på de flesta större byggen.

Han är mycket intresserad för gammalt och fornt. Tillsammans med släktingen Emil Gustavsson tog han i slutet av 1920-talet initiativet till Norra Allbo hembygdsförening. Han har sedan starten suttit i dess styrelse och är nu dess v. ordf. Han hade hand om arbetet med att ställa i ordning murarna i Riksdagsmannagården i Alvesta i det skick som de nu är i. Hans intresseområde sträcker sig över ett vitt fält. Han är sålunda sedan ungdomen intresserad av skytte. Första tiden var han med i Blädinge skytteförening. Sedan länge är han med i Alvesta skytteförening. I många år var han även med i dess styrelse.

Även kommunala uppdrag har han haft. I över 30-tal år var han med i pensionsnämnden, och i några år satt han i nykterhetsnämnden. Nykterhetsrörelsen tillhör han sedan ungdomen. Redan 1912, endast ett halvår sedan starten, kom han med i logen Bländas minne i Blädinge, vilken han fortfarande tillhör. Under åtskilliga år var han dess LT. Jakt, fiske och trädgårdsodling hör även till hans intressen. Sången och speciellt då visorna har i honom och hans familj förnämliga företrädare. Nyligen blev han, som känt, föremål för radiointervju. Det är inte bara den svenska visan och dikten han är livligt intresserad av. Minst lika flitigt umgås han även med en rad klassiska, grekiska och romerska verk. I många år tillhörde han kyrkokören i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 82 Torsdagen den 29 Maj 1958.

Sven Nilsson död



F. handelsföreståndaren Sven Nilsson, Alvesta, avled i går i Växjö efter en längre tids sjukdom, 69 år gammal. Han var född i Oby Johannelund, Blädinge. Sin affärsbana började han hos Velanders, Vislanda. Efter fullgjord militärtjänst kom han till Konsum, Alvesta, där han redan 1914 blev föreståndare. Han gifte sig 1915. Som föreståndare kvarstod han i tjänsten till 1947, då han avgick med pension.

Närmast sörjes han av makan Gustava, dottern May, tandtekniker i Växjö och systrar i Tolg, Hulevik och Alvesta.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 10 Juni 1958.

Blädinge kyrkokör.

Blädinge kyrkokör avslutade i söndags sin arbetstermin med en bilutflykt till Växjö. Färden ställdes över Moheda, där kyrkan besågs, varvid kantor Åke Olsson gav en orientering över den nyligen utförda restaureringen. Efter besök i Öjaby intogs förfriskningar i Helgehus.

En rundtur i Växjö gav intressanta inblickar i den nya bebyggelsen i stadens ytterområden. Färden fick en solenn avslutning i den gamla Ryttmästaregården vid Kronobergs slottsruin. Vid kaffesamkväm därstädes hyllades körens kantor Gunnar Johansson med maka i ett tal av allsångsledaren Olle Nilsson som dessutom överräckte blommor och en vacker Meissenuppsats till den nu avgående ledaren för kören. Kantor Johansson uttryckte sin tacksamhet och minde om de många årens glädjemen och det goda kamratskapet inom kören.

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 23 Juni 1958.



*Hr Mauritz Marcusson, Vislanda med
maka Kerstin f. Salskog, Blädinge.
(Hovfoto Olson, Alvesta).*



*Hr John Berggren med maka Inga-
Lisa, född Weiderfeldt, Alvesta.
(Estvalls foto, Alvesta).*

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 23 Juni 1958.

<i>Förlovade</i>	
Jan Rosenberg Signe Snygg	Sten Andersson Yvonne Bengtsson
Malmö.	Blädinge. Alvesta.
Blädinge den 21 juni 1958.	
	Nils-Eric Kvennborn Anita Bengtsson
	Kvenneberga. Alvesta.
	Midsommarafton 1958.

Avskedshyllning för kantorn i Blädinge



Komminister Ekedahl höll tal och överlämnade en adress till kantor Gunnar Johansson.

Blädinge församling tog på midsommardagen avsked av sin kantor Gunnar Johansson och dennes maka Annie.

De mycket vackra avskedshyllningarna inleddes med att församlingens komminister Nils Ekedahl efter högmässans slut i kyrkan överlämnade en adress från församlingens borna. Avskedsfesten fortsatte sedan på Blädingegården, och så många var med och tog avsked av församlingkantorn, att gården blev nästan fullsatt.

Komminister Ekedahl tackade för den över 35 år långa gärning kantor Johansson nedlagt i församlingen. Han började sin tjänst i Blädinge vårterminen 1922.

Kantor Johansson tackade och sade bl.a.:

– Det var med mycket blandade känslor jag nyss steg ner från orgelpallen och konstaterade att det var sista gången som kantor i Blädinge. För mig har det alltid varit en högtidsstund att få sitta vid orgeln och på mitt sätt deltaga i kyrkans förkunnelse, förklarar han.

Sedan man samlats i Blädingegården och kören under hr Olle Nilssons ledning sjungit ”Hör hur härligt sången klingar” kunde komminister Ekedahl hälsa välkommen. Bland gästerna märktes pastorn vid First Lutheran church in Connecticut Th. Rev. C. Bertram Swanson med maka Wendela, som befinner sig på besök i Sverige, han för första gången på 57 år och hon för allra första gången.

Raden av hyllningstal för kantorsparet blev lång och mycket vacker. komminister Ekedahl överlämnade blommor till fru Annie Johansson.

Kyrkovärden Claes Dahl berättade om tider som gått och erinrade om att kantor Johansson vare ende sökanden den gången man 1921 valde kantor.

Det fordras ödmjukhet för att kunna rätt föra fram sångens budskap, sade hr Torsten Nilsson, då han talade och tackade på kyrkokörens vägnar. Sådan ledaren har varit sådan har kören också blivit. Det har blivit en god, glad och stämningsfull andakt. Kyrkoherde Eskil Jonson, Vislanda, tackade bl.a. kantorn för vänskap allt från barnaåren. Riksdagsman Ebbe Ohlsson, framhöll att man om kantor Johanssons försynta och plikt-medvetna gärning kan säga att han haft som motto ”Plikten framför allt”.

Nämndeman Gunnar Rogdahl och överlärare Harry Larsson hörde även till raden av talare.

– Jag har trivts mycket bra vid Salens sköna strand och saknaden blir därför stor, framhöll kantor Johansson till sist. Allra sist sjöng man psalmen ”Härlig är jorden”.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 15 Juli 1958.

Krock vid Blädinge.

Natten till måndagen inträffade en krock mellan en Alvesta-bil och en Skåne-bil på vägen Blädingsås och Blädinge station. Kollisionen uppstod, när bilarna möttes på den smala vägen. Inga personskador uppstod, medan skånebilen fick betydande skador i bilens framparti. Skånebilisten misstänktes för rattfylleri, varför han fördes till läkare för provtagning. Alvestapolisen har hand om utredningen.

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 31 Juli 1958.

Födelsedag.

70 år fyller på söndag förre brandförman Herman Karlsson, Oby Furubacka, Blädinge. Han är född på Lästad säteri, där föräldrarna innehade ett torpställe. Vid 18 års ålder tog han värvning vid trängkåren i Hässleholm och stannade där i fyra år under vilken tid han avancerade till korpral. Därefter sökte han anställning vid brandkåren i Kristianstad. Senare blev han brandförman vid brandkåren i Eslöv, vilken befattning han hade till pensionsåldern. då återvände han till hembygden och byggde sig en fastighet i Oby. På grund av sitt glada och humoristiska sätt har han fått många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 2 Augusti 1958.

Pälle Näver:

Dagens vers.


*Vid knuten står Frans-Alfred
och lyss till fink och trast;
i köket sysslar Emma
förutom ro och rast.
En ljuvlig doft av kaffe
till gubbens näsa når
där böjd och grå i solen
han tyst och tankfull står.*

*Ur sommarsoligt myller
kring hagens sten och stam
ett gammalt ungdomsminnes
konturer skymtar fram...
Det var för femti år se 'n
en månförtrollad kväll
han mötte pigan Emma,
som var så grann och snäll.*

*I ljumma sommarnätter
vid svårmodsmånens rond
det blev den gamla sagan
om lust och oförstånd...
En enda bräddfull sommar
i lyckorus och dikt,
vändes lek till allvar
och tung försörjningsplikt. –*

*För sent de märkte båda
hur allt dem gått på tok;
förgäves alla åren
de sökt att gå i ok...
Sin ensamhet de burit
i var sin egen värld –
två främlingar, som hamnat
på samma huvudgård.*

Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 28 Augusti 1958.



Vår kära moster och faster
Anna Wiberg
* 6/3 1881
† 26/8 1958
Älskad – Saknad.
Blädinge den 26 aug. 1958.
SLÄKTINGARNA.
*Se, målet härligt lyser
I fjärran o Guds stad,
Min längtans borg,
Där synd och sorg
och nöd, som jorden hyser,
Jag snart förgäter glad.
Se, målet härligt lyser
I fjärran o Guds stad!*
Sv. ps. 578.

Dödsfall.

Anna Wiberg †. På tisdagen avled i Växjö fröken Anna Wiberg, Sjövik, Blädinge, i en ålder av 77 år.

Den bortgångna var född i Blädinge och var den sista i syskonskaran. Närmast sörjande är syskonbarn samt svågrar.

Aron Karlsson död



På tisdagen avled f.d. landstingsmannen och hemmansägaren Aron Karlsson, Espetuna, Blädinge, i en ålder av 72 år.

Den bortgångne var född i Blädinge. 1911 övertog han föräldragården i Espetuna. Denna gård har varit i släktens ägo sedan 1700-talet. 1955 överlämnade han gården till sonen Lennart. Inom församlingen hade han många förtroendeuppdrag. När Blädinge-Vislanda Bf-avdelning bildades 1916 var han dess ordförande i 25 år. Sedan 1930 var han ledamot i Bf:s distriktsstyrelse samt ordförande i Allbokretsen av Bf. När RLF bildades 1934 blev han ordförande i Blädingeavdelningen från 1939-1955 och när KLS grundades 1934 blev han sockenombud. 1939 valdes han in i förvaltningsrådet och utsågs till ordförande 1940-45. Blädinge SLU-avdelning bildades 1932 på hans initiativ. Även Vislanda mejeriförening var han med och bildade och satt även där som ordförande en längre tid. Centralföreningens styrelse har han också tillhört. Likaså tillkom Äggcentralen i länet under hans medverkan. I omkring 20 år har han varit ordförande i Spånहुlts jaktklubb. Han var ledamot i kommunalfullmäktige sedan 1939 och var ordf. både i kommunalstämman och kommunalnämnden. Han var också ledamot i fattigvårds- och skolstyrelsen under lång tid. Sedan 1932 har han tillhört pastoratskyrkorådet samt varit boställsvärd för Blädinge församling. Under en tid var han landstingsman och dessutom i många år ledamot av direktionen för Hallanäs vårdhem. I hushållningssällskapet var han lantbruks- och gillesombud och i Skogsägareföreningen har han tillhört fullmäktige. Vid Blädinge sockengilles bildande 1952 blev han dess ordförande. Han tog också initiativet för skapandet av sockenfilmen 1954 i Blädinge liksom Blädingegården. 1920 erhöll han hushållningssällskapets pris för välskött jordbruk. På sin gård har han utfört många förbättringar. Sina många uppdrag skötte han på ett värdefullt sätt.

Änkling sedan 1952 sörjes han närmast av fyra söner, fem döttrar, barnbarn, fyra syskon, därav två bröder och en syster i Amerika, samt svågrar och svägerskor.

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 6 September 1958.

Alvesta-Blädinge IOGT på utfärd. IOGT-logerna Friska viljor i Alvesta och Blendas gille i Blädinge har gjort en utfärd på cykel och med bil till Uno Nilsson, Geramon, Hjortsberga.

Programmet upptog visning av gården, dragspelsmusik, idrotts- och skämttävlingar samt färgbildsunderhållning. Åke Ljung, Alvesta visade en kollektion vackra färgbilder från Norrvikens trädgårdar i Båstad. Utfärden samlade 40-talet medlemmar.

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 15 September 1958.

De gamlas dag i Blädinge. I går firades i Blädinge de gamlas dag.

Vid högmässogudstjänsten, som samlat nästan fullsatt helgedom, höll komminister Ekedahl skriftetal med utgång från Davids psalm 51: 9. I sin predikan talade han över ämnet ”Gud eller Mammon”. Vid den följande nattvardsgången deltog ett stort antal församlingsbor. Gudstjänsten avslutades med att kantor Yngve Johansson som postludium spelade ”Preludium i e-moll” av M. Ruhm. Vid högmässan togs en altarduk, skänkt av fru Betty Samuelsson, Jutagård, för vilken gåvan pastor Ekedahl framförde församlingens varma tack.

Efter gudstjänsten inbjöd de kyrkliga sykreterna till Blädingegården. Komminister Ekedahl hälsade välkommen, varefter man lät kyrkkaffet väl smaka. Under samkvämet underhöll fru Elsa Ekedahl och pastor Ekedahl med sång, och fru Ekedahl läste en novell. Pastor Ekedahl talade om tillkomsten av psalmen ”Härlig är jorden” och gav glimtar, från den plats där psalmens författare var verksam samt för hans liv och verksamhet. Kyrkovärden Claes Dahl frambar gästernas tack för den trevliga samvaro, och högtiden avslutades med psalmsång och bön.

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 18 September 1958.

Födelsedag.

50 år fyller i morgon hemmansägaren Karl Hilding Karlsson, Södra Vare Norregård, Blädinge. Han är född i Ulvsryd, Vederslöv, men kom till Blädinge redan i 2-årsåldern, då föräldrarna köpte S. Vare Norregård. På denna gård biträdde han i många år föräldrarna i arbetet tills han år 1939 i samband med äktenskap övertog jordbruksfastigheten. Hans huvudsakliga intresse har varit inriktat på gårdens förbättring, och här uti har han nedlagt ovanligt stor möda på i synnerhet stenröjningar och olika grundförbättringar å såväl odlad mark som åbyggnader. Som en följd av det envisa intresse för gårdens utveckling har han ej velat mottaga några samhällliga uppdrag; dock sköter han sedan några år tillbaka kassörsbefattningen i Cp-avdelningen. Hans personliga egenskaper är gedigna, varför han har fått en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 151 Måndagen den 29 September 1958.

Födelsedag.

50 år fyller på torsdag åkeriägare Volmar Nilsson, Furudal, Blädinge. Jubilaren är född i Uråsa församling men kom till Blädinge 1933. I ungdomen arbetade han först inom jordbruk och trädgårdsmästeri, bl.a. i Stockholm under fyra år. Senare var han kalkarbetare i Kinne-Kleva några år. Han blev Blädingebo år 1933, då han började transportera mjölk åt Alvesta mejeriförening, med vilket arbete han var sysselsatt till 1940. Åren 1942–1946 arbetade han vid Sydsvenska kraft AB. Efter att ha slutat denna anställning utförde han under några år tegeltransporter på ackord från Gävetorp. Sedan ett tiotal år tillbaka bedriver han i egen regi lastbilstrafik och utför när- och fjärrtransporter, huvudsakligen av träindustriester och annan byggnadsmaterial. Hr Nilsson ingick äktenskap 1935 och uppförde 1940 villafastigheten Furudal vid Blädinge station, där han alltsedan är bosatt. Jubilaren, som visar sig besitta en äkta småländsk strävsamhet, har förvärvat många vänner i den bygd, i vilken han nu firar 25-årsjubileum.

Ur Smålandsposten N:o 160 Tisdagen den 14 Oktober 1958.

Älg hoppade på bil.

En bilist från Torne råkade under färd norrut mot Blädinge vid 23,30-tiden natten till måndagen ut för att få sin bil skadad av en älg. Olyckan inträffade vid Oby.

Troligen hade älgen, av spåren att döma en större älgdjur, gjort ett hopp uppför slänten och ämnat hoppa rakt över bilen men istället missat och stött emot bilens ena sida. Dörren fick ett par bucklor och i övrigt blev det en del repor på bilen. Älgen föll efter smällen ned på vägbanan men hade tydligen inte fått några större skador. Det fanns inga blodspår. Däremot föreföll det som älgen blivit något omtumlad, då han efter olyckan förmodligen irrat fram och åter en stund i ett potatisfält vid sidan om vägen. Ytterligare två älgar var tillsammans med tjuren. Under måndagen har man sökt efter älgen utan att finna den.

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 20 Oktober 1958.

Blädingepar vann MHF:s Alvestatävling



Förstapristagarna får sina priser av ordföranden C. Mehlin och köpman E. Andersson.

Alvesta MHF-avdelning hade en mycket vacker prissamling att dela ut vid sitt höstmöte i Folkets hus B-sal i går, då de främsta deltagarna i bilorienteringen söndagen den 5 oktober belönades.

Arne Aronsson och Sven Evert Spång, Blädinge, hade vunnit tävlingen på 19 prickar, 2) Gösta och Folke Andersson, Blädinge 20, 3) John och Håkan Håkansson, Vislanda 23, 4) Gösta och Hans Isaksson, Växjö resp. Vislanda 29, 5) Östen Andersson och Karl Olof Karlsson, Hjortsberga, 29.

Mötet leddes av ordföranden, handelsträdgårdsmästare Carl Mehlin, och efter en stunds förhandlingar höll fanjunkare Werner Dahl, Växjö, ett anförande om de nya trafikbestämmelser som gäller från 1 juli. Programmet upptog vidare kaffesamkväm och visning av en trafiksäkerhetsfilm för vilken fru Lisa Dahl, Växjö svarade. Höstmötet skedde under stor tillslutning.

Från stiftsveckan i församlingarna

Blädinge.

Sammankomsterna under stiftsveckan i Blädinge har samlat stora lyssnarskaror. Vid församlingsaftonen i torsdags höll flera lekmän anföranden under veckans motto "Räkna med Gud". Lantbrukaren Olle Nilsson berikade aftonen med solosång. Efter samkväm avslutade komminister Nils Ekedahl med en betraktelse över Uppb. 3: 1–3.

Vid tacksägelsedagens högmässa hölls nattvardsgång och komminister Ekedahl predikade över dagens text. På kvällen var det musikgudstjänst. Församlingens kantor Yngve Johansson inledde med att å orgel spela "Preludium" av Nicolaus Bruhns. Kyrkokören under ledning av sin förre dirigent, kantor Gunnar Johansson sjöng "Kommen för Herren med tacksamhet" och "På Gud och ej på eget råd" av J.S. Bach. Kantor Yngve Johansson spelade "Vorspiel und Sats mit freuden Zart" av H. Distler samt "Auf meinen lieben Gott" av Buxtehude. Predikan hölls av pastor Lars Karlzon, Stockholm.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 4 November 1958.

Blädinge SLKF-avdelning, har haft möte hos fru Berta Johansson, S. Vare. Efter välkomsthälsningar av ordf. vidtog förhandlingar, varvid inkomna skrivelser diskuterades. Vidare beslöt mötet skänka ett belopp till cancerforskningen. Med anledning av en inbjudan till funktionärskurs i Diö valdes ordf. att representera föreningen. Efter förhandlingarna följde trevligt samkväm. Till nästa möte inbjöds fru Margit Aronsson, Jutagård.

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 2 December 1958.



För odlarflit hedrades
Erland Rydberg, Blädinge.

Patriotiska sällskapet, har på förslag av hushållnings-sällskapets förvaltningsutskott utdelat medaljer, premier och diplom till tre lantbrukare. En av dessa tre är:

Erland Rydberg, Oby Åkersgård, Blädinge. Han har växt upp på den gård han äger och brukar och har förbättrat den i flera avseenden. Ny ladugård byggdes 1927 och nytt bostadshus 1956. Rydberg har nyodlat 2 ha för att åstadkomma bättre arrondering och har stenröjt alla åkerskiften. I fråga om såväl hus som jord är Oby Åkersgård ett välskött småbruk.

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 4 December 1958.

Födelsedag.

60 år fyller i morgon fru Olivia Petersson, maka till lantbrukare Oskar Petersson, Oby Staffansgård, Blädinge. Jubilaren är född i Moshult, Vislanda. Uppvuxen på jordbruk var hon i ungdomen verksam dels på föräldrarnas gård och dels i främmande lantushåll. Hon gifte sig 1931 och blev då bosatt i Spånåhult, Vislanda, på den gård där Peter Wieselgren föddes. För två år sedan blev hon Blädingebo i och med flyttning från Oby Staffansgård. Efter att ha avyttrat gården i Spånåhult övertog makarna Staffansgården, som de nu innehar.

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 6 December 1958.

**Fridstörare i
Blädinge**

Polisen i Vislanda fick i torsdags kväll vid 23-tiden telefonmeddelande, att en mystisk person befann sig ute vid Blädingegården.

Personen hade anlänt i en Stockholmsbil, som parkerat på gårdsplanen. Han var onykter och uppträdde störande inne i samlingslokalen. När polisen anlände hade han begivit sig ut i skogen. Dessförinnan hade han beställt taxi för att åka med den till Alvesta, men följde med endast ett 100-tal meter, varefter han återvände. En polishund rekviderades från Växjö och sökandet pågick till strax efter kl. 1, då Stockholmsbilisten lyckades komma fram till sin bil för att starta den. Bilen stod emellertid under polisbevakning och mannen greps omedelbart. Han erkände att han druckit vin och fördes till läkaremot-tagningen i Vislanda, där blodprov togs.

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 8 December 1958.

**Från kristna
verksamheten**

Blädinge.

Blädinge kyrkliga sykkrets, har haft missionsförsäljning. Den inleddes med gudstjänst i kyrkan, varvid predikan hölls av komminister K.E. Larsson från Mistelås, vilken med utgång från Rom. 1: 14 talade över ämnet ”Den kristna plikten och den gränslösa kärleken”. Barnkören sjöng under kantor Yngve Johanssons ledning tvenne sånger. Efter gudstjänsten samlades man till samkväm i Blädingegården, där komminister Nils Ekedahl hälsade välkommen. Den följande auktionen leddes med vanlig skicklighet av lantbrukare Helge Carlsson. Sammanlagt inflöt under aftonen 1.750 kr. Komminister Ekedahl frambar till sist ett varmt tack för visad offervilja, och aftonen slöts med psalmsång och bön.

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 16 December 1958.

Julinköpen

göres fördelaktigast hos mig.

God sortering i specerier. Allt för julbordet. Liljeholmens bästa ljus.

El. julgransbelysning, ljusstakar och lampor. Hushållsartiklar i rostfritt, emalj och porslin. – Stor sortering i leksaker.

ERKÄNT GOTT JULKAFFE.

Dessutom allt som tillhör en väl sorterad lanthandel.

JOHN K. GUSTAFSSON

BLÄDINGE.



Telefon 41014.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1959.



Min älskade maka,
vår kära mor

Ingeborg Wärenfeldt

* 27/10 1914

har i dag stilla insomnat.
Djupt sörjd och saknad av oss,
far, systrar, svärmor, övrig släkt
och vänner.

Blädinge den 31/12 1958.

FOLKE
Nils, Per.

Sv. ps. 557.

Begravningsakten äger rum i Blädinge kyrka torsdagen den 8 jan. kl. 14,00.
För dem, som önska följa Ingeborg på hennes sista färd, meddelas, att samlingen sker i sorgehuset kl. 12, tänk på blomsterfonden i Blädinge.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Ingeborg Wärenfeldt †. På nyårsafton avled stilla i sitt hem efter ett långvarigt lidande fru Signe Hildur Ingeborg Wärenfeldt, maka till hemmansägaren Folke Wärenfeldt, Jutagård, Blädinge.

Den bortgångne var född i Vitteryd, Moheda, och vid sin bortgång endast något över 44 år. I ungdomsåren deltog hon i arbetet på föräldrarnas lantbruk samt innehade även olika anställningar. Genom ett flitigt deltagande i kursverksamhet förvärvade hon en värdefull insikt i praktiskt hushållsarbete. Hon ingick äktenskap 1944 och blev då bosatt i Jutagården, som maken då övertog efter sina föräldrar. Sedan hon drygt ett dussintal år med glädje och trivsel verkat i sitt hem gjorde en tärande sjukdom sig alltmera gällande. Därför fann makarna det nödvändigt att arrendera bort jordbruket, vilket skedde för ett par år sedan. Fru Wärenfeldt har varit flitigt engagerad i föreningslivet.



*Hr Henrik Högnäs m. maka Birgitta, f. Eliasson, båda från Alvesta.
(Foto: Estvalls, Alvesta).*

Sålunda har hon de senaste tio åren varit ordförande i Blädinge lottagrupp, sekreterare i kyrkliga syföreningen, styrelseledamot i högerkvinnoklubben samt verksam i husmodersföreningen. Med sitt glada och humoristiska sinnelag och sin starka vilja till arbetsinsats och hjälp har hon högt värderats.

Den i sina bästa år avlidna sörjes närmast av make samt två söner, åldrig fader, svärmoder, två systrar, svågrar och svägerskor samt en mycket stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 8 Januari 1959.

Från kristna *verksamheten*

Blädinge.

Trettondagens gudstjänst i Blädinge, vilken firades som ljusmessa, hade samlat en talrik menighet. Kyrkokören sjöng och predikan hölls av pastor Gustaf Dahlbäck, Växjö, över ämnet "Världens ljus". Missionskollekten har inbringat 603 kr. För övrigt meddelas, att kyrkokollekterna under det gångna året har uppgått till 5.539 kr., vilket utgör något över 7 kr. per församlingsmedlem. Kyrkobesökarantalet har i medeltal per gudstjänst varit 114.

+

Vår innerligt älskade far,
farfar och morfar

Johan Petersson

har i dag stilla insomnat i sitt
89:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad men i ljust minne
bevarad av oss, barn, barnbarn,
barnbarnsbarn, syskon, släkt och
vänner.

Krokön, Blädinge den 5 januari 1959.

BARNEN

När mor gick bort så ensam blev din strid,
Nu käre far har även du fått frid.
Sov kära två, som trofast delat öden
I gravens ro förenade i döden.

Sv. ps. 395 och 66.

Dödsfall.

Johan Petersson †. Natten till måndagen avled hemmansägaren Johan Petersson, Krokön, Blädinge.

Den avlidne var född 1870 på torpstället Hökhult i V. Torsås. Efter att från mycket unga år först ha arbetat i hembygden tog han 1886 anställning på Lomma tegelbrukfabriks AB, där han arbetade intill 1891. Två år därefter ingick han äktenskap samt inköpte en jordbruksfastighet i Krokön, Blädinge. På detta jordbruk har han utfört stora förbättringar, speciellt med torrläggningar och nyodlingar. 1938 överlämnades jordbruket till yngste sonen Valter. Den avlidne blev änklings 1947. Intill sena ålderdomen har han ägt en enastående god spänst och stor vitalitet. Han var språksam och humoristisk.

Den hänsovne sörjes av en dotter och tre söner, svärson och svärdöttrar, barnbarn, barnbarnsbarn, samt syskon och syskonbarn samt av många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 22 Januari 1959.

+

**Sven Hjalmar
Folin**

* 26/2 1878

har i dag stilla insomnat, sörjd
och saknad av oss.

Södra Vare, Blädinge den 20/1 1959.

ANNA FOLIN
Erik o. Ruth
Linnéa o. Anton
Ingvar
Barnbarnen.

Sv. ps. 538 och 336.

Dödsfall.

Sven Hjalmar Folin †. På tisdagsmiddagen avled i sitt hem f. hemmansägaren Sven Hjalmar Folin, S. Vare Norregård, Blädinge.

Den avlidne var född i Ugnabygden, Vislanda, och var vid sin bortgång närmare 81 år. Han blev bosatt på Norregård i S. Vare redan i skolåldern. Denna jordbruksfastighet övertog han sedan efter sin morfar 1906. Under sin aktiva jordbrukaretid, som kom att omsluta exakt ett halvt sekel, har han bl.a. försett gården med nya åbyggnader samt på ett mönstergillt sätt skött gårdens stora skogsbestånd. Under första världskriget var han ledamot av livsmedelsnämnden och har sedermera även tillhört kommunalnämnd och fattigvårdstyrelse. Som hobby har han utövat jakt. Allt sedan ungdomen har han varit mycket idrottsintresserad och väl följt händelserna på friidrotts- och boxningsfronten. Makarna Folin överlät gården till yngste sonen 1956. Till sin natur var den bortgångne en gemytlig och språksam

person, som ägde många vänner. För några år sedan råkade han bryta ena benet. Komplikationer uppstod varför hans hälsotillstånd allt sedan dess varit otillfredsställande.

Närmast sörjande är dottern Linnéa, gift med köpman Anton Nilsson, Lammhult, och två söner, av vilka Erik är byggnadssnickare i Blädinge och Ingvar innehavare av föräldragården. I sorgen deltagar även svågrar, svägerskor, kusiner och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 26 Januari 1959.

Bilspår fällde nattlig jägare

En person i Lästad, Blädinge väcktes vid 24-tiden natten till lördagen av skottlossning. Han larmade polis från Vislanda, vilken snart kunde konstatera att det rörde sig om tjuvjakt.

På en väg i närheten hittade man nämligen bilspår i snön, samt spår av ett par stövlar på ett fält, där också harspår fanns. Polisen följde efter hjulspåren och fyra kilometer från jaktplatsen fann man bilen parkerad utanför en gård. Härinne hittade man den skyldige, som blev så överraskad, att han inte kom sig för att neka. Haren hittade polisen i badrummet.

Jakten hade ägt rum på baron Leuhusens i Torne jaktmark och mannen riskerar nu åtal för att ha kört bil utan lyse, ha jagat på natten, samt att ha jagat från bil samt slutligen för att han har jagat på olovlig mark.

Man har förut märkt, att olovlig jakt har skett på Tornemarkerna och för inte så länge sedan hittades ett skadeskjutet rådjur.

Tjuvskytten har förut varit i klammeri med rättvisan.

Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 27 Januari 1959.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Den sorgsna jungfrun Lotta
hon satt i spiselvrån
och värmdde sina fötter
och tänkte: Varifrån
ska ja' väl få ett manfolk,
så att jag slipper gå'
i ensamhetens tankar,
tills jag blir böjd och grå?*

*Då trädde uti stugan
den snälle Abel in,
och genast föll en gnista
i Lottas torra sinn...
Hon reste sig och smålog
och lyste som en sol
och fram till brasan ställde
åt Abel fram en stol.*

*Och inom kort stod kaffet
på bordets vita dräll,
och aftonlampan tändes
i mörk och blåsig kväll...
Och utan minsta tanke
på "äpplets" lustförsåt
satt Abel där och mädde
och hoppades och åt. ---*

*Och kvällens timmar runno
i det förgångna ner,
och brasans flammor sjönko
till aska mer och mer...
Men i den gamla soffan
satt Abel glad och varm
och kände kring sin nacke
en mjuk och smidig arm. -*

Lastbilstransporter

av alla slag utföres snabbt.

HUMAN TAXA.

HOLGER NILSSONS ÅKERI

Blädinge. Tel 41020.



Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 31 Januari 1959.



Min älskade maka,
vår kära moder,
mormor och farmor

**Jenny Lovisa
Svensson**

* 7/5 1883

har i dag på Växjö lasarett stilla
insomnat i tron på sin Frälsare.
Hennes minne lever.

Hult, Blädinge den 30/1 1959.

GUSTAV SVENSSON
Gunnar
Maria
Judit och Ivar
Erik och Inez
Simon och Alva
Signe och Göte
Greta och John
Bertil och Gunnel
Barnbarnen.

*När jag skall lämna världen
O, lämna du ej mig.
Och låt vid hädanfärden
min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden,
i sista kampens nöd,
Kom då och lossa banden
O Jesus för din död.*

Mors psalm: sv. ps. 16.

Dödsfall.

Jenny Svensson †. På torsdagsnatten avled på Växjö lasarett Jenny Lovisa Svensson, maka till f. hemmansägaren Gustav Svensson, Hult, Blädinge, i en ålder av 75 år.

Den bortgångna var född i Rydaholm. Vid ingången äktenskap 1907 bosatte sig makarna först på makens föräldragård i Kärr, Skatelöv. Året därefter inköptes hemmanet i Hult, vilket 1948 överläts till äldste sonen Gunnar. På denna gård nedlade makarna ett uppoffrande arbete och fru Svensson var en duktig husmor, som kunde ordna och sköta hemmets sysslor till familjens bästa. I ungdomsåren hade hon anställning på större gods i Skåne och fick då en god utbildning. Varmt religiös var hon en trogen kyrkobesökare, och bibeln var säkert framme varje dag. Snäll och hjälpsam mot alla vann hon aktning i sin omgivning.

Närmast sörjes den bortgångna av maken, åtta barn, därav fyra söner och fyra döttrar, svärsöner och svärdöttrar, barnbarn samt många vänner i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 2 Mars 1959.

Pälle Näver:

Dagens vers.


*När dagen bleknat
vid aftonkanten
och månen lyste
för hela slanten.
Då smög Karl-Oskar
i sinnet säll
att träffa Manda
i stilla kväll.*

*Vid ödetorpet
de plägat mötas –
ty lantlig älskog
bör också skötas!
Men när i kväll
han sin flicka såg,
föll skräckens vånda
uti hans håg...*

*Ty Manda varit
i trenne dagar
i sta'n och lärt sig
dess skick och lagar;
nu mot Karl-Oskar
med skrån och skräl
hon flög i vildaste
rook'n roll.*

*För den som aldrig
med känslor brådskar
blev det för mycket
för vår Karl-Oskar,
och hans förstånd
som var klen förut
i denna stunden
totalt tog slut.*

Ur Smålandsposten N:o 26 Tisdagen den 17 Februari 1959.



Min älskade make,
min käre son, vår broder
och svåger

**John Anton
Ferdinand
Petersson**

* 14/1 1904
† 16/2 1959

har hastigt lämnat oss.
Djupt sörjd och saknad av mig,
fosterson, mor, systrar, svågrar,
svägerskor, syskonbarn, övrig
släkt och vänner.

Södra Vare, Blädinge den 16/2 1959.

GULLI PETERSSON
Sigurd.

Vad du lidit ingen känner,
ty du själv din börda bar.
Syntes glad bland dina vänner,
när du kanske plågad var.

Sv. Ps. 594.

Dödsfall.

Anton Petersson †. Hemmansägaren Anton Petersson, S. Vare Västregård, Blädinge, avled i går 55 år gammal.

Han var född i Spånshult, Vislanda och övertog gården i S. Vare för 26 år sedan i samband med giftermål. Gården var makans föräldrahem.

Närmast sörjande är maka samt fosterson jämte övrig släkt.

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 26 Februari 1959.

Begravning.

I Blädinge kyrka jordfästes i går hemmansägare Anton Petersson, Södra Vare, Blädinge. Före avfärden höll komminister N. Ekedahl utfärdsbön. Under det kistan inbars i templet utförde hemmansägare Gunnar Gustafsson, Hult på orgeln "Fantasi" av J.S. Bach. Från läktaren sjöng komminister Ekedahl solo "Långt bortom rymder vida" av J. Dahllöf samt förrättade därefter jordfästningen, och höll med utgång från 2 Kor. 1: 3–4 griftetal samt utförde begravningsmässan med antifonier. Kransnedläggningen skedde i kyrkan. Sedan maka och fosterson tagit ett sista farväl talade en svåger, hemmansägaren Gunnar Petersson, Hjortsberga för den närmaste släktkretsen. Handelsbiträdet Maj-Britt Gunnarsson, Alvesta, för syskonbarnen, hemmansägare Rune Johansson Södra Vare, för grannarna, hemmansägare Sven Jonsson, Färanäs, och fastighetsägaren Johan Karlsson, Spånshult, för vänkretsen. När kistan bars ut till graven spelade Gunnar Gustafsson "In memoriam" av G. Lundborg. Vid griften hölls många tal, och kransar och blommor nedlades i mångfald. Även blomsterfonden erhöll många gåvor. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av hr Gunnar Petersson.

Ur Smålandsposten N:o 33 Måndagen den 2 Mars 1959.



Min älskade maka,
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Märta Johansson

* 18 april 1885
har i dag lugnt och stilla lämnat oss.
Älskad – saknad.
Blädinge den 28 febr. 1959.

NILS
Gunnar – Linnea
Ingegärd – Fritz
Sture – Ingegärd
John – Selvie
Elvie – Erik
Anna-Lisa – Elis
Elsa – Edward
Bertil – Svea
Gunborg – Stig
Svea – Gunnar
Olle – Majron

Barnbarnen.
Systrar och svåger.

Sv. Ps. 451.

*Livet är som en dröm.
Hastigt det flyger bort.
Lilla mors gärning var alltid öm.
Tack för allt du oss gjort.*

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka lördagen den 7 mars kl. 13,30. Efter jordfästningen sker gravsättning på Skogslyckans kyrkogård, Växjö. Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.

Märta Johansson †. Fru Märta Johansson, maka till f. järnvägstjänstemannen Nils Johansson, Blädinge avled på lördagskvällen.

Hon var född år 1885 i Säby, Jönköpings län. Efter giftermålet bodde makarna åtta år i Älmhult, fyra år i Killeberg och kom för 39 år sedan till Blädinge och uppförde där sitt hem, Skogshyddan. Fru Johansson har utfört en vacker livsgärning och med stor omsorg skött sitt hem. Hon var alltid den offervilliga och hjälpsamma människa och deltog med glädje i kyrkliga syföreningsarbetet.

Närmast sörjande är make, fem söner och fem döttrar, sonhustrur och mågar, barnbarn, två systrar och svåger, samt många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 3 Mars 1959.

Blädinge Röda korskrets, höll i söndags årsmöte. Efter högmässogudstjänsten som förrättades av komminister Nils Ekedahl, till vilken en talrik menighet hade infunnit sig, hade kretsen inbjudit till kaffe i Blädingegården. Den angenäma samvaron vid kaffeborden förhöjdes av kantor Yngve Johansson och hr Olle Nilsson, vilka framförde några sång- och musiknummer.

Årsmötesförhandlingarna leddes av kretsens ordf. komminister Ekedahl. Vid årsmötet överlämnades som gåva till fröknarna Jenny och Dagmar Blom samt hemmansägare Janne Blom en vacker ordförandeklubba, för vilken gåva ordföranden frambar kretsens tack. Av årsberättelsen framgick att kretsen haft ett gott verksamhetsår. Medlemsantalet hade ökat till 161.

Bland sammankomsterna under året kan nämnas höstfesten, som rönt stor tillslutning och god ekonomisk behållning samt en adventsvesper, till vilken kollekt upptogs till Bernadotte-fonden och inbringade 250 kr. Nu närmast planeras för en vårfest med författaren Sven Edvin Salje som talare.

Efter förhandlingarna frambar komminister Ekedahl till kretsmedlemmarna och kretsstyrelsen ett varmt tack för villiga insatser under det gångna året och uttalade förhoppningar om ett gott verksamhetsår under år 1959.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen som sålunda: komminister Nils Ekedahl ordf., fru Ingeborg Ohlsson v. ordf., lantbrukare Torsten Nilsson sekr., fröken Vivan Johansson v. sekr., köpman John K. Gustavsson kassör. Materialförvaltare är Maria Sjögren.

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 3 Mars 1959.

Fyra generationer



När f.d. hemmansägaren A.G. Johansson, Skogslyckan, Blädinge fyllde 85 år den 9 februari blev han föremål för gratulationer från så långa släktled tillbaka att man kunde samlas och ta en bild av fyra generationer. Bilden visar födelsedagsbarnet, hans dotter fru Astrid Nilsson, Geramon, Hjortsberga, dottersonen Thorsten Nilsson, Geramon, Hjortsberga, och den yngsta generationen representerad av unge Bengt Arne, Thorstens son, Geramon, Hjortsberga.

Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 3 April 1959.

Dödsfall.

Hilda Medin †. Efter en tids sjukdom avled i går fru Hilda Medin, Alvesta, maka till framlidne kriminalkommissarien Gustaf Medin, Blädinge.

Hon var född i Virestad år 1887 och kom med föräldrarna 1897 till Blädinge. I unga år var hon föräldrarna behjälplig med skötseln av deras gård. Hon kom 1918 till Stockholm och gifte sig där 1921. Tillsammans med maken bodde hon i huvudstaden till dess han avgick med pension 1945. De inköpte då en villa i Blädinge. Vid makens död 1954 flyttade hon först till en son i Växjö och därefter 1956 till Alvesta. Hon deltog under sin Blädingetid bl.a. i kyrkliga sykkretsens arbete samt i högerföreningen, lottakåren och inom Röda korset.

Närmast sörjande är barnen, Stina, gift med poliskommissarie Bertil Stavström, Stockholm, Lennart, intendent i Uppsala, och Bengt, löjtnant i Stockholm, samt syskon.

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 27 April 1959.



Den fina sportbilen blev svårt ramponerad.

Sportbil vurpade i hög fart, två ungdomar skadade!

Två ungdomar, affärsbiträdet Helka Laksonen, Alvesta, och cykelmekanikern Sten Karlsson, Torne, skadades svårt vid en bilvurpa 150-talet meter norr om Blädinge kyrka vid 18-tiden på lördagen. Båda kastades ur bilen, sedan föraren fått en sladd på bilen i det lösa gruset. Flickan blev liggande vid ena sidan och pojken vid den andra flera meter från bilen, som stannade upp mot ett stort träd.

Strax innan hade bilisten kört om en motorcykel som höll 100 kilometers hastighet, vilket säger en del om bilens fart. Bilen touchade först mot ett par postlådor och därefter ett träd på högersidan. Bilen kom därvid att snurra runt fram över vägbanan, varvid dörrarna kastades upp och ungdomarna slungades ur vagnen, en bil av sportmodell. Bilisten hade minuterna innan väckt uppseende genom sin onormalt höga fart genom Alvesta. Då olycksbilen körde om motorcykeln föll backspeglarna av denna, något som dock snarare kan tillskrivas en tillfällighet än den höga farten.

Läkare och ambulans var snabbt på plats och förde de skadade, som sedan de fått den första hjälpen, till lasarettet i Växjö.

Bilen fick omfattande skador.

Jourhavande läkaren på lasarettet meddelade i går kväll, att fröken Laksonen fått en skallfraktur, hjärnkontusion och svår hjärnskakning förutom en del blesyrer. Hon hade ännu på söndagskvällen inte helt återfått medvetandet. Hon känner dock tidvis igen sina närmaste.

Sten Karlsson hade sluppit från äventyret med endast en hjärnskakning.



Den svårast skadade Helka Laksonen.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 28 April 1959.

Skadade Alvesta-flickan alltjämt medvetlös. 22-åriga affärsbiträdet Helka Laksonen, Alvesta, som skadades svårt vid en trafikolycka med en sportbil i Blädinge, hade ännu inte i går kväll återfått medvetandet.

Hennes tillstånd är alltså allvarligt, även om det något förbättrats, meddelar jourhavande läkaren från lasarettet i Växjö. Hon har som nämnts ådragit sig en hjärnkontusion, och man har ännu inte kunnat undersöka hur stor skadan i hjärnan är. Olycksbilens förare, 21-åriga cykelmekanikern Sten Karlsson, Torne, ligger fortfarande kvar på lasarettet. Han fick endast en liten hjärnskakning.

Ur Smålandsposten N:o 66 Torsdagen den 30 April 1959.

Alvesta-flickan vid medvetande. Affärsbiträdet Helka Laksonen, Alvesta, som legat medvetslös efter en allvarlig trafikolycka i lördags i Blädinge, hade i går återfått medvetandet, meddelar jourhavande läkaren på lasarettet i Växjö.

Den första krisen får nu anses överstånden men någon möjlighet att säga, om hon kommer att bli helt återställd har man på lasarettet ännu ej. Vid olyckan fick hon en hjärnkontusion och en skallfraktur, då hon slungades ur en vurpande sportbil. Bilens förare har redan fått lämna lasarettet.

Ur Smålandsposten N:o 69 Tisdagen den 5 Maj 1959.

Från kristna verksamheten

Blädinge.

1909 år konfirmander i Blädinge församling hade i söndags samlats till konfirmandjubileum. Hälften av den dåvarande årsgruppen hade kunnat möta upp till söndagens gudstjänst. Under sammanringningen tågade de jubilerande konfirmanderna in i kyrkan företrädda av församlingens pastor komminister Nils Ekedahl. Denne höll sedan skriftetal med utgång från orden i Upp. 3: 20 samt predikan över ämnet ”Den rätta bönen”. Efter predikan riktade talaren en särskild hälsning till konfirmanderna.

Efter gudstjänstens slut hölls en minnesstund vid konfirmandlärares, prostens Holms grav i Vislanda, varpå man samlades till middag å Bloms pensionat i Blädinge. Där hölls tal av pastor Ekedahl och de jubilerande konfirmanderna erinrade om gamla minnen från lästiden. Fru Alma Ohlsson, Benestad, frambar ett tack till pastor Ekedahl för vad han givit genom sin medverkan under dagen. Efter det pastor och fru Ekedahl utfört duettsång, avslutades högtiden med gemensam psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 74 Torsdagen den 14 Maj 1959.

Uthus brann i Blädinge

Skador för närmare 25.000 kr. anställdes natten till onsdagen hos nämndeman Gunnar Rogdahl, Blädinge, då en uthusbyggnad lades i aska. I byggnaden fanns bl.a. en värme-central, vedbod, tvätt- och torkrum.

Det var eld i värmepannan, då branden uppstod. Familjen Rogdahl väcktes vid 3-tiden på natten av att eternitplattorna i byggnaden sprang sönder. Byggnaden var då helt övertänd, och brandkåren i Vislanda samt en styrka från Alvesta brandkår med bl.a. en skumsläckare fick främst inrikta sig på att rädda mangårdsbyggnaden c:a 15 m. från den brunna byggnaden.

Dottern i familjen rev rådigt ned gardinerna i samtliga mangårdsbyggnadens fönster mot brandplatsen – hon hade veckan före varit med om en brandövning i Alvesta samrealskola.

Ur Smålandsposten N:o 87 Måndagen den 8 Juni 1959.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Nu vaknar morgonvinden
i dungens ranka aspar,
och fågelkören ökar
för varje solminut;
min väna bygd mig hälsar
med getporsdoft och solblänk,
när dagens första slända
mot viken glider ut.*

*På betesvallen skällkon
sin klocka ljuvligt svänger,
och spann och bindslen skramlar
från gårdarna i byn;
och någonstans ur grönskan
en klar sopran sig lyfter
mot svalans mjuka vingsvep
och lärkans upp mot skyn.*

*Och ren och frisk är luften
med stänk av dagg och myrmark
från späda sommarmarker
och blomsterpyntad lid...
Vad det är lätt att leva,
och vara till och andas,
och mödan blir till lycka,
som fyller rum och tid!*

*Nu leker mig i hågen
min barndoms smultrongläntor
och allt som hjärtat värmdes
med lycka utan tal...
På kända vallarstiggar
min gamla sångarlängtan
vill följa glädjens solkatt
till nattviolens dal!*

Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 9 Juni 1959.

Blädingebo uppfinnar bovmärkare



Hr Ekman visar upp prototypen Märk bov.

Frågan om att finna ett effektivt medel, som avhåller tvivelaktigt folk från att överfalla och råna taxiförare, bankkassörer, postpersoner och andra särskilt utsatta yrkesgrupper, har nu fått ett länge väntat svar i Sture Ekmans i Blädinge uppfinning av en sak, som han kallar "Märk bov".

Märk bov är en stavliknande sprutapparat, som av patentverket nyligen fick patent nr 166658. Uppfinningen är så eftertraktad, att under tiden den legat för patentsökning hos

patentverket, folk sökt göra efterapningar och serietillverka den. Patentet på uppfinningen sökte hr Ekman redan på hösten 1954, och för tre år sedan kom det ett meddelande om att en liknande uppfinning skulle börja exploateras, något som emellertid inte kunde komma ifråga. Enligt patentverket skall det för tiotalet år sedan ha lämnats in en ritning på en uppfinning liknande Märk bov av en man i Amerika, men uppfinningen har där inte utnyttjats av någon okänd orsak. Möjligen har vederbörande uppfinnare gått ur tiden.

Det är en synnerligen prisbillig sak, hr Ekman uppfunnit och hoppas kunna lansera i marknaden. Den kostar inte mer än 12 kr. och ampullen med den illaluktande vätskan den laddas med, och som sprutas ut mot boven i fråga och som kommer att finnas att köpa i allmänna handeln vad det lider, kommer inte att kosta mer än två kr. Ampullvätskan stinker, enligt hr Ekman vidrigt och vad värre är, den biter sig så fast i hud och kläder, att den först efter en mycket omständlig procedur kan avlägsnas. Strålen från Märk bov har sedan de nu lösts en räckvidd av c:a 12 meter.

Varför skulle man inte kunna tänka sig att apparaten gjordes i form av en pistolmodell? – Orsaken till att Märk bov utformas som en stav, säger hr Ekman, är den att vederbörande rånare inte skall få anledning höja vapen, när någon fattar en Märk bov och riktar in den emot denne. På så sätt provocerar man inte ett motangrepp.

Prototypen till uppfinningen är tillverkad i mässing. Vid masstillverkning lämpar den sig emellertid utmärkt att utföra av plast eller bakelit.

Uppfinningen är inte bara lämplig att ha till hands för taxiförare och kassapersonal. Den skulle även med fördel kunna monteras upp över entréerna till banker exempelvis och fjärrutlösas i en annan del av lokalerna. På så sätt skulle en ev. rånare bli stinkduschad, när han rusar ut ur lokalen, och möjligheterna för polisen att kunna spåra vederbörande blir då goda.

Man kan inte bortse från att uppfinningen kommer att inre bara medföra, att vederbörande har blivit märkt mycket grundligt utan att den fått en nästan chockartad inverkan på personer, som varit ute i olovligt ärende och blivit besprutade och förvandlat till ett veritabelt ”stinkdjur”. Till skillnad från andra vapen har det ingen som helst skadeverkan.

Lätt att utlösa.

Märk bov består av en hylsa med en fjäder i ena hälften och en ampull i den andra. Ett slag med bakre delen av staven mot kroppen resulterar i att fjäderns spärr utlöses och ampullen utsättes för tryck och pressas mot ett spetsigt munstycke, genom vilket stinkvätska sprutar ut. Fjäderns effekt är så stor, att ampullen trycks helt samman efter en stund allt medan den töms.

E.

Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 18 Juni 1959.

Bilkollision vid Kojtet.

En Vislandabil blev i går eftermiddag påkörd av en bil från Blädinge c:a 500 meter norr om Kojtet, Vislanda.

I en skarp kurva låg en plankbit och Vislandabilisten saktade ner, för att undvika att köra över den. Detta märkte inte Blädingebilisten, som kom bakifrån, och kunde på grund av mötande trafik inte gira åt sidan utan körde rakt på Vislandabilisten. Vislandabilen, en Citroën, blev fullständigt trafikoduglig, och måste bärgas från platsen. Blädingebilens framparti blev delvis demolerat, men kunde för egen maskin ta sig från platsen.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Små blomsterdrömmar vaggar
kring grönan lid och äng,
i dävna rågen spelar
en kornknarr på sin sträng;
kring blanka viken varsamt
en aftonkåre drar,
alltmedan solfallsskimret
i väster dröjer kvar.*

*Vid stugan invid vägen,
av vallmo och pion
och åbrodd och lavendel
står vakt vid förstubron,
där sitter tvenne gamla
med silver i sitt hår
i sin berså och njuter
en extra kaffetår.*

*De talas vid förtroligt
och småler mot varann,
en kväll för femtio år se'n
de möttes hon och han;
det var när sommardansen
gick glatt kring lövad stång
och livet var en saga
och kärleken en sång. –*

*Och under alla åren
en låga varm och klar
de vårdat under färden
till sena ålderns da'r;
nu sveper kära minnen
kring dem och deras tjäll,
där med varann de drömmar
i ljus Johanniskväll.*

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 23 Juni 1959.



*Hr Arne Svensson, Osby, med maka
Eivor, f. Nilsson, Blädinge
(Hovfoto Visit, Växjö).*

Bröllop.

Midsommardagen sammanvigdes i Blädinge kyrka köpman Arne Svensson, Osby, med kontoristen fröken Eivor Nilsson, dotter till hemmansägaren Uno Nilsson, Geramon, Blädinge, och hans maka. Till tonerna av "Brudkören" ur "Lohengrin" av Wagner, utförd av kantor Yngve Johansson, intågade brudparet med uppvaktning i templet. Bruden bar församlingens brudkrona. Kyrkomarskalkar var brudens broder lantbrukare Thorsten Nilsson, Blädinge, och en kusin till brudgummen, med. kand. Rune Svensson, Glimåkra, och brudnåbbar Bengt-Arne och Birgitta Thorstensson, Blädinge. Vigseln förrättades av komminister Nils Ekedahl höll tal till brudparet och sjöng brudmässan. Solosång utfördes av avdelningschef Erik Orrvad, Stockholm, som till ackompanjemang av kantor Johansson sjöng Beethovens "Lovsång". Brudparet uttågade ur kyrkan till tonerna av "Toccat i F-dur" av Buxtehude. Brudens föräldrar gav sedan middag i Blädingegården för ett stort antal gäster.

De nygifta blev därvid föremål för mycken hyllning. Solosång utfördes av hr Orrvad samt pianomusik av kantor Y. Johansson. Tal hölls av lantbrukare Thorsten Nilsson, nämndeman Harald Håkansson, Grimslöv, och komminister Nils Ekedahl. Under aftonen utfördes allsång, och ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 30 Juni 1959.



Dödsfall.

Ida Johannisson †. I Växjö har Ida Johannisson, f. Petersdotter, Blädinge Västregård, Blädinge, avlidit.

Den bortgångna var född i Blädinge Södregård 1866 och var den tredje i ordningen bland åldringar i Blädinge. För fjorton dagar sedan råkade hon bryta ena lårbenet, och det var närmast komplikationer efter detta som orsakade hennes död.

Omkring sitt giftermål omkring sekelskiftet arbetade hon på Södregården, som föräldrarna innehade på arrende. I samband med äktenskap blev hon bosatt på Blädinge Västregård, som maken tidigare övertagit av sina föräldrar. Den gärning fru Johannisson där kom att utföra vid sin makes sida intill dennes frånfälle år 1929 var av imponerande slag. Detta år överlät gården till sonen Ernst. Under åren därefter har hon under lång tid förestått sonens hus-håll och på allt sätt förestått den strävsamma gärning, som alltid varit utmärkande för henne. Hennes son och sonhustru har under de senaste åren lämnat

henne en kärleksfull vård tills hon för något år sedan fordrade sjukvård och överflyttades till sjukhem i Liatorp, varefter hon senast en kort tid bott hos en son i Alvesta.

Närmast sörjande är sonen Ernst, innehavare till fädernegården samt Manfred, sparbankskamrer i Alvesta, dennes familj, en broder i Amerika, samt syskonbarn där. I sorgen deltagar även från makens tidigare äktenskap sonen överkonstapel Karl Björkelius, Stockholm, samt barn bosatta i Amerika, och en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 2 Juli 1959.

Födelsedag.

60 år fyller i dag målaremästare Edvin Svensson, Bonäs, Blädinge. Han är född i grannbyn Benestad, Alvesta. I ungdomsåren var han hemma och var föräldrarna behjälplig vid lantbruket. Åren 1918–1921 var han anställd vid SJ i Alvesta. Därefter började han inom måleriyrket och genomgick Ljungstedtska målareverkstadsskolan, Linköping, och praktiserade i yrket på flera platser bl.a. i Tungsryd och Älmhult. 1929 bosatte han sig i Blädinge, där han köpte lägenheten Bonäs och uppförde där nytt boningshus samma år. Han har under alla åren utvidgat sin rörelse och har nu en vidsträckt kundkrets inom flera socknar. Med stor skicklighet och arbetsförmåga har han utfört sitt yrke, vilket samtidigt givit honom många goda vänner i bygderna.

Ur Smålandsposten N:o 106 Måndagen den 13 Juli 1959.

Lästad-skog eldhärjades.

På söndagsmiddagen upptäcktes en hotande brand på skog tillhörig Lästad gård i Blädinge socken mellan Ströby och Vislanda.

Vislanda brandkår kom snabbt till platsen och fick god hjälp av ortsbefolkningen, som strömmade till i stort antal. Inget vatten fanns att tillgå, varför man med alla möjliga andra hjälpmedel fick söka bekämpa elden, vilken härjade sex tunnland värdefull skog. Bevakning är utsatt på området. Blixtnedslag tros ha orsakat branden.

Ur Smålandsposten N:o 112 Torsdagen den 23 Juli 1959.

Milsten från 1806



De milstenar, man påträffar utmed vägarna, är inte alla markerade på generalstabens kartor. Det finns nämligen en del, som tillkommit på enskilt initiativ av byborna själva. Så är fallet med den milsten, som bilden här visar och som står vid kanten av vägen Hjälmaryd–Blädingeås i Blädinge socken, omkring 200 meter väster om Hjälmaryds by. Det är en jordfast sten på vars släta sida man finner följande text: 1/4 mil till Blädinge 1806 NKS PR. Stenen har stort kulturhistoriskt värde.

Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 27 Juli 1959.

Slagsmål i Blädinge.


Några ynglingar i 15 – 17-årsåldern, hemmahörande i Vislanda och Blädinge blev efter besök på en festplats i Blädinge natten till söndagen osams, och diskussionen dem emellan övergick efter en stund till handgemäng. Polisen i Vislanda har fått anmälan om det inträffade och utredning kommer att ske.

Ur Smålandsposten N:o 116 Torsdagen den 30 Juli 1959.

Födelsedag.

80 år fyller i morgon f. arrendatorn Sven Gustaf Eng, Stendalen, N. Vare, Blädinge. Han är född i Piggaboda, Vislanda. Efter jordbrukstjänst hos prosten Björnberg under dennes komministertid i N. Vare, Blädinge, innehade han 1908 som tredingsbruk prästgården i Lekaryd. Detta år ingick han äktenskap. 1909 flyttade makarna Eng till Blädinge, där de på arrende övertog en mindre jordbruksfastighet, Stendalen. Vintertid sysslade han med skogsarbete och var erkänt skicklig i täljning av timmer. Intresserad av biskötsel har han funnit ett kärt arbete i sin bigård. 1948 friköpte han jordbruket, varvid yngste sonen Gunnar övertog detta. Jubilaren, som varit en dugande skogsarbetare och jordbrukare, har enbart vänner i sin hembygd.

Ur Smålandsposten N:o 118 Måndagen den 3 Augusti 1959.



Min älskade maka,
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Anna Dahl
* 27 aug. 1881

har i dag stilla insomnat, djupt
sörjd och saknad av barn,
barnbarn, barnbarnsbarn, samt
syskon, släkt och många vänner.
Kexlegård, Blädinge den 31 juli 1959.

CLAES DAHL
Elisabeth
Margit och Erik
Hasse, Harald, Stina, Bengt
Ivar
Sigvard och Anna-Lisa
Klas-Gustaf
Lennart
Eveline och Rune
Sven, Olof, Elisabeth.

Tack, mor för allt, vad du oss skänkte
och vad för oss du varit har.
Minst på dig själv du städse tänkte,
men om vårt väl du omsorg bar.
Om än så tung vår sorg vi finne,
Vi tacka Gud för lycklig tid, som gått
och för det ljusa sköna minne,
vi utav dig som mor vi fått.

Sv. ps. 434.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
fredagen den 7 augusti kl. 15,00.

Dödsfall.

Anna Dahl †. På fredagseftermiddagen avled i sitt hem oväntat och hastigt fru Anna Dahl, f. Davids-son, maka till kyrkovärden Claes Dahl, S. Vare, Blädinge.

Den bortgångna som var född på Kexlegården år 1881 har på denna gård fått utföra större delen av sitt livsverk. I unga år hade hon anställning i hushållet på Tagels herrgård i Mistelås. Hon gifte sig år 1906, och makarna arrenderade då Påvelsgård i Alvesta till 1912. Året därpå övertog makarna föräldragården i S. Vare, vilken gård makarna ännu innehar. Den bortgångna var medlem i kyrkliga sykkretsens sedan dess bildande för 26 år sedan, där hon nedlagt ett gott och uppoffrande arbete.

Närmast sörjande är maken, tre döttrar, tre söner, syskon, svärsöner och svärdöttrar, barnbarn och övriga släktingar. Dessutom deltagar i sorgen en stor vänkrets i bygden.

Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 11 Augusti 1959.

Dödsfall.

Emil Johansson †. Efter en tids sjukdom avled i går hemmansägaren Emil Johansson, Blädingevägen 4, Alvesta.

Han var född i Blädingenäs i Blädinge år 1872 och var vid sin bortgång 87 gammal. Han ingick äktenskap år 1901. I 20-talet år brukade han Västregård i Blädinge och var sedan bosatt på Blädeborg, Blädinge, innan han tillsammans med sin maka år 1937 flyttade till Alvesta, där han först bodde i Kråketorp och sedan på Blädingevägen, där han uppförde egen fastighet. Han var änklings sedan 1951. Tidigare var han kommunalt engagerad. Han var mycket varmt kyrkligt intresserad.

Han sörjes närmast av barnen, sonen Ture, f.d. kontorist och bosatt i Alvesta, dottern Rut, änka efter korsgravör Villy Diessner, Malmö, dottern Signe, gift med konsertmästare Henning Ybing, Hälsingborg, dottern Blenda, gift med reklamchef Jacob Eklund, Alvesta, barnbarn, barnbarnsbarn, övrig släkt och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 130 Måndagen den 24 Augusti 1959.

Förlovade

Lennart Gustavsson
Kerstin Halvardsson

Blädinge. Bergshamra.
Norrtälje den 22/8 1959.



*Hr Yngve Magnusson, Virestad, med
maka Ell-Britt, född Johansson, Hjorts-
berga. (Hovfotograf Olson, Alvesta).*

Bröllop.

I Blädinge kyrka vigdes på lördagen maskinist Yngve Magnusson, Vislanda och fröken Ellbritt Johansson, dotter till lantbrukaren Egon Johansson och hans maka Gerda, Geramon, Hjortsberga. När brudparet tågade in i kyrkan, spelade kantor Y. Johansson på orgeln "Preludium i Ess-dur" av J.S. Bach. Brudnåbbar var brudgummens broder Lars Magnusson och systerdotter Ingrid Martinsson, Virestad. Vigsselförrättare var komminister Nils Ekedahl, som sjöng brudmässan och med utgång från "Om Herren icke bygger hus, så arbetar de fåfängt som bygga därpå". Från läktaren sjöng kören under kantorns ledning "På Gud och ej på eget råd" av J.S. Bach. När brudparet lämnade kyrkan spelades marschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Vid den middag, som brudens föräldrar gav i Blädingegården, blev brudparet hyllat i tal av vigsselförrättaren samt av lantbrukare T. Nilsson, Geramon. Dessutom sjöng lantbrukaren Janne Blom, Blädingenäs.

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 25 Augusti 1959.

Emil Johansson †. F. handlanden Emil Johansson, Hynnenäs, V. Torsås, avled i går i Växjö efter en långvarig sjukdom.

Den bortgångne var född i Ekevarven, Blädinge 1881. I 15-årsåldern fick han anställning i Salomon Jonssons lanthandel i Torsåsby. Redan 1904 blev han föreståndare för firmans filial i Lönashult, där han stannade till 1907. Efter att en kortare tid ha innehaft affär i Tranås övertog han en lanthandel i Hynnenäs, vilken han drev i ett 30-tal år. Under ett flertal år hade han även filial i Hulevik. På sin tid var han även kommunalt engagerad, bl.a. som ledamot av kommunalfullmäktige och taxeringsnämnd. Djupt förankrad som han var i fädernas kyrka deltog han så länge tillfälle gavs i gudstjänsterna. Gemyt och gästfrihet präglade honom.

Närmast sörjande är makan Augusta, född Bergqvist, tre döttrar och två söner, barnbarn och syskon. Av döttrarna är Berta gift med köpman Nils Bergman, Mjölby, Agda gift med konduktör Erik Wendel, Ronneby, och Irma bosatt i Göteborg. Av sönerna är Arne civilanställd vid flyget i Norrköping och Yngve anställd vid Vägförvaltningen, Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 29 Augusti 1959.

Förlovade

Bertil Karlsson
Karin Gustavsson

Vederslöv. Blädinge.
Kalmar den 29/8 1959.

Espemons vägsamfällighets årsmöte. Delägarna i Espemons vägsamfällighet i Blädinge har varit samlade till årsmöte hos kyrkovärd Claes Dahl, Södra Vare.

Cirka 3.800 vägmeter ingår i samfälligheten. Utgifter och inkomster balanserar på 5.368 kr. Under året har ett kostnadskrävande arbete vid järnvägs korsningen vid Sparrhult slutförts, nämligen uppfyllnad av vägbanan i samma plan som rälssträngarna. Till denna vägförbättring åtgick 900 kbm fyllnadsmassa.

Avgående styrelseledamöterna, hemmansägarna Gustaf Andersson och Nils Johansson, återvaldes. Ordf. är kyrkovärd Claes Dahl. Till sekr. utsågs Gustaf Andersson och till kassör Nils Johansson.

Ur Smålandsposten N:o 138 Måndagen den 7 September 1959.



Min käre make,
vår innerligt älskade far
och vårt allt

**Per Enok
Petersson**

* 22 nov. 1897
† 4 sept. 1959

har i dag efter ett långvarigt tåligt
buret lidande stilla och fridfullt
ingått i Herrens vila. Innerligt sörjd
och saknad samt i ljust minne
bevarad av oss, släkt och vänner.

Ulvagraven, Blädinge den 4 sept. 1959.

KAROLINA PETERSSON
John
Allan

Din plikt, din vilas tid är inne
med glädje må vi minnas vad du gav.
Din godhet lyser vackert, kring ditt minne,
och tacksamhet skall dröja vid din grav.

Sv. ps. 66.

Dödsfall.

Per Enok Petersson †. I Växjö avled i fredags hemmansägaren Per Enok Petersson, Ulvagraven, Blädinge, i en ålder av 61 år.

Den bortgångne var född i V. Torsås. I ungdomsåren innehade han anställningar i bl.a. Jönköping och Södertälje. 1934 ingick han äktenskap, och makarna bodde första tiden i V. Torsås. År 1935 köpte de ett lantbruk i Ulvagraven, vilket de moderniserat, bl.a. genom nybygge av bostadshus. Jordbruket har de arbetat upp till god kultur. Dessutom arrenderade han en tid ett annat lantbruk. I flera år har hans hälsa varit vacklande. Med redbarhet och hjälpsamhet gick han sin väg genom livet.

Närmast sörjes han av maka, två söner och sex syskon.

Ur Smålandsposten N:o 142 Måndagen den 14 September 1959.

De gamlas dag i Blädinge, firades i går.

Samling skedde i kyrkan med stor tillslutning. Komminister Nils Ekedahl höll skriftetal med altartjänst. Från läktaren sjöng kyrkokören under kantor Yngve Johanssons ledning "Förlän oss Herre Gud" av Bach. Från predikstolen talade komminister Ekedahl över dagens högmässotext "Med livets furste inför dödens majestät".

Efter nattvardsgången som de flesta deltog i, inbjöd kyrkliga sykkretsarna till samkväm i Blädingegården, där komminister Ekedahl hälsade samtliga välkomna. Kaffet serverades med smörgåsar, tårta och ostkaka. Kyrkokören sjöng under kantor Johanssons ledning "På Gud och ej på eget råd" samt "Kommen inför Herren med tacksamhet" av Bach.

Vidare sjöng komminister Ekedahl till kantor Johanssons pianoackompanjemang ”Jesu, Jesu, Du är min” av Bach samt ”Psaltare och lyra” av G. Nordqvist. Komminister Ekedahl talade över psalm 447, vilken psalm sedan sjöngs unisont. Kyrkovärden Claes Dahl, Södra Vare, framförde de inbjudnas tack till arrangörerna.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 17 September 1959.

Hyllning.

– På sin 50-årsdag i måndags blev fru Margit Aronsson, Jutagård, Blädinge, föremål för mycken hyllning. Av make, son och sonhustru fick jubilaren mottaga en kristallkrona, en guldring samt blommor. Jubilarens moder uppvaktade med en halskedja och armband av guld jämte blommor. Släktingar från Agunnaryd och Ljungby avlämnade redan på söndagen en penninggåva, spettkaka samt blomster. Släktingar från Målaskog förärade jubilaren en stilig bricka samt blommor, från en familj i Benestad överlämnades ett vackert fat. Fruarna Ingeborg Ohlsson, Jutagård, och Ebba Johansson, Västregård, frambar från vänskretsen penningar, textad adress och blommor. Familjen Olof Gustafsson uppvaktade med ljusstakar och blommor. Vänner i Alvesta och Växjö uppvaktade med presentkort och blomster. För Blädinge SLKF-avdelning uppvaktade fruarna Gulli Pettersson och Märta Johansson, med penningar, textad adress och blommor, varvid de jämväl frambar styrelsemedlemmarnas gåva, en sked i gammalt silver. Blädinge sockengille företrädades av fru Stina Franzén, Granebo, som överlämnade en bukett rosor. I övrigt förärades jubilaren ett flertal presenter och blomsterhyllningar samt ett antal telegram.

Ur Smålandsposten N:o 156 Torsdagen den 8 Oktober 1959.

Pälle Näver:

Dagens vers.

*Han var en enkel bonde,
som svedjade och bröt
och svängde spett och spade
till dess att kraften tröt;
hans steg och tusen mödor
fick aldrig sin rubrik
i tidningsreferaten
och vacker statistik*

*Den bistra ödemarken
han trängde tum för tum
tillbaka över gläntan
att lämna åkern rum;
och gråa rös och murar
förtäljer än i dag
om svett och flinka händer
och käckna nappatag.*

*Hans namn och ättartavla
sjönk i det glömskegrå,
men vad han gav och gjorde
skall länge än bestå,
så länge vårsol väcker
ett korn i saftig mull
och västanvinden smeker
kring tegens tunga mull...*

*Väl kämpas det för ära,
för frihet, guld och makt,
och dagens hjältar hyllas
med hejarop och prakt;
de mäktige och store
föröder och slår ner –
blott enkla män och kvinnor
till sist oss segern ger.*

Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 15 Oktober 1959.

Älg fick avlivas efter påkörning av en bil i Oby.

Sent på måndagskvällen blev en älg påkörd av en personbil på vägen mellan Vislanda – Alvesta strax söder om Oby, Blädinge. Därvid uppstod betydande skador på bilen. Älgen blev liggande på platsen så skadad, att den måste avlivas. I vanliga fall tillfaller de trafikdödade älgarna kronan, men eftersom det är allmän jakttid kan jakträttsinnehavaren göra anspråk på bytet. Som en kuriositet kan nämnas att det dödades en älg med bil på exakt samma ställe på dagen för ett år sedan.

Ur Smålandsposten N:o 182 Måndagen den 23 November 1959.

Förlovade

John Petersson
Erika Seidenech

Blädinge.

Lübeck.

Födelsedag.

60 år fyller på torsdag fru Anna Håkansson, maka till nämndeman Harald Håkansson, Grimslöv. Hon är född i Blädinge där fadern var jordbrukare. Som medlem i en stor syskonskara blev hon den, som fick stanna i hemmet och hjälpa till. Hon gifte sig 1928 och makarna bosatte sig i Svensgård, Grimslöv. Åren 1925–26 genomgick hon Grimslövs folk-

högskola. Inom flera föreningar har fru Håkanssons krafter tagits i anspråk bl.a. i husmodersföreningen och Röda Korset. Inom Skatelövs kyrkliga sångkör har hon gjort stora insatser med sin välljudande sopranstämma. Att fru Håkansson har en verklig sångarbegåvning är av alla känt. Sin röst har hon också skolat för Karl Nygren, Kloster. Hon har f.ö. sedan sitt 13:e år medverkat i sångkör, först i Blädinge och sedan i Skatelöv. I kyrkosångens vänner har hon i tio års tid medverkat. I mångt och mycket har fru Håkansson på ett oförtröttligt sätt hjälpt sin make i hans kommunala arbete. Som maka och mor har jubilarer med pliktkänsla och energi gått in för skötseln av hem och familj.

Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 5 December 1959.



Hr Gert Bengtsson med maka Gunvor
f. Johansson, Alvesta.
(Estvalls Foto, Alvesta).

Bröllop.

I Blädinge prästgård har sammanvigts slakteriarbetaren Gert Bengtsson, Alvesta, och affärsbiträdet Gunvor Johansson, dotter till hemmansägaren Gustaf Johansson, och hans maka, Blädinge. Vigseln förrättades av komminister Nils Ekedahl.

Efteråt gav brudens föräldrar middag å Astrids matsalar i Vislanda för den närmaste släktkretsen, varvid brudparet hyllades i tal och telegram.


Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 12 December 1959.

Från kristna *verksamheten*

Blädinge.

Blädinge kyrkliga sykkretsar, har hållit sin sedvanliga missionsförsäljning. Den inleddes med gudstjänst i kyrkan, då barnkören under kantor Yngve Johanssons ledning sjöng och komminister Verner Ahlberg, Lekaryd, höll missionspredikan. Därefter samlades man i Blädingegården, där komminister Nils Ekedahl hälsade välkommen, varefter följde kaffesamkväm. Den följande auktionen leddes med sedvanlig skicklighet av lantbrukare Helge Karlsson. Allt som allt inbringade aftonen 2.040 kr., vilka medel kommer att fördelas på skilda kyrkliga ändamål. Komminister Ekedahl frambar ett tack till alla som på skilda sätt bidragit till det goda resultatet. Aftonen avslutades med psalmsång och bön.

Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 17 December 1959.



Min käre make,
vår käre far, farfar och morfar

Sven Gustaf Eng

* 31/7 1879

har i dag efter långvarigt lidande
stilla insomnat lämnande oss,
syskon, släkt och vänner i djup sorg
och saknad.

Blädinge den 14 dec. 1959.

JENNY ENG
Barnen.
Barnbarnen.

Nu vill jag bryta upp,
nu vill jag hädanfara
Och komma till det land,
där mig är gott att vara.
Jag kämpat länge nog
med brister och besvär,
Nu längtar jag till ro,
och Gud mig ro beskär.

Sv. ps. 560.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
söndagen den 20 dec. 1959 kl. 12.

Dödsfall.


Sven Gustaf Eng †. På kronikeravdelningen på Lugnet i Växjö avled på måndagen förre lantbrukaren Sven Gustaf Eng, Norra Vare, Blädinge, i en ålder av 80 år.

Eng hade varit sjuklig under ett par års tid. Han var född i Fållen i Vislanda och arrenderade i unga år ett boställe i Lekaryd men flyttade redan 1909 till Norra Vare, Blädinge, där han arrenderade ett torpställe som heter Stendalen, vilken han dock senare friköpte och som han nu har överlåtit till en son.

Eng var känd som en mycket duktig jordbrukare och en arbetsmänniska som få. Det var allmänt känt i trakten att var det någon som behövde hjälp med något hårt och tungt arbete så vände man sig till Sven Eng. Genom sitt trevliga och vänliga sätt och sin hjälpsamhet var han mycket uppskattad av grannar och övriga vänner.

Närmast sörjande är makan Jenny och sex barn, av vilka Linnéa är gift och bosatt i Åreda, John lantbrukare i Slätthög, Edvin bosatt i Stockholm, Karl kontorist vid Håkanssons elektriska byrå i Växjö, Gunnar som innehar föräldragården samt Edit gift och bosatt i Aneboda. Han sörjes dessutom av barnbarn och övrig släkt och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 22 December 1959.



Vår kära lilla mor
och mormor

Anna Jonsson

* 20/3 1880
† 21/12 1959

har i dag stilla insomnat i tron på sin
Frälsare i sitt 80:e levnadsår. Djupt
sörjd och saknad av oss, släkt och
vänner.

Skruv och Blädinge den 21/12 1959.

FRIDA och ERIK
Gun-Britt

KARIN OCH ERIK
Börje

SIRI och EINAR
Bertil, Maj-Britt

När jag skall lämna världen
O, lämna du ej mig,
Och låt vid hädanfärden
Min blick ej släppa dig.
När vända trycker anden
I sista kampens nöd,
Kom då och lossa banden,
O Jesu för din död.

Mors psalmer 287, 301.

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka
onsdagen den 30 /12 1959 kl. 13,00.

Dödsfall.

Anna Jonsson †. Efter en längre tids sjukdom avled hos en dotter och måg i Kyle, Ljuder, i går fru Anna Jonsson, maka till framlidne hemmansägaren Johan Jonsson, Blädinge, 79 år gammal.

Fru Jonsson, som var född i Hjortsberga, ingick 1911 giftermål och makarna bosatte sig i Blädinge, där de innehade jordbruk. Efter makens död 1934 överlät de gården och fru Jonsson har i tolv år bott och ömt vårdats hos en dotter i Kyle, där hon nu fått sluta sina dagar. Den avlidna var varmt religiös och hennes plats i kyrkan stod sällan tom.

Närmast sörjande är barnen, dottern Frida gift med fabrikören Erik Krondal, Kyle, Ljuder, Karin gift med fabrikör Erik Hennerfelt, Kyle, Ljuder, samt Siri gift med hemmansägaren Einar Jönsson, Löberöd, Skåne, barnbarn, övrig släkt och många vänner.

Från kristna *verksamheten*

Blädinge.

Söndagens högmässa i Blädinge kyrka hölls som ljusgudstjänst med barnpredikan av komminister Nils Ekedahl.

Efter högmässan, som samlat en talrik menighet, vidtog ett vackert julspel och ljusståg, vilket på ett värdigt och fängslande sätt beledsagade julevangeliet, som lästes av fru Anne-Marie Mohlin. Barnkör sjöng under kantor Yngve Johanssons ledning.

Efter högtidligheten i kyrkan samlades man till söndagsskolans julfest i Blädingegården, där komminister Ekedahl hälsade välkommen. Efter samkväm följde sång och uppläsning av söndagsskolebarn samt ringlekar under lantbrukare Olle Nilssons ledning. Jultomten gjorde ett uppskattat besök. Till sist visades kortfilmerna "Bereden väg för Herran" och "O heliga natt" den senare med sång av Stockholms gosskör. Den givande och uppskattade högtiden avslutades med aftonbön av komminister Ekedahl.